

Θεμελιώδεις ἀρχὲς τῆς περὶ Θεοῦ διδασκαλίας τοῦ Λουθήρου

HANS SCHWARZ*

Πρὸ καιροῦ συζητοῦσα στὸ γραφεῖο μου μὲ ἔναν νέο ἄνδρα ἀπὸ τὴν Κορέα, τοῦ ὅποιου τὴν διδακτορικὴν ἐργασίαν εἶχα ὁ ἴδιος ἐπιβλέψει καὶ ὁ ὅποιος εἶχε ἔλθει νὰ μὲ ἀποχαιρετήσει. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνομιλίας μας μοῦ ἀπή-
ύθυνε μία παρόξενη ἐρώτηση: «Ἐπιτρέπεται νὰ αἴτουμαστε στὴν προσευχὴν μας νὰ γίνουμε πλούσιοι;». Καθὼς ἀντίκρυζε τὸ ἔκπληκτο βλέμμα μου, μοῦ ἐξήγη-
σε ὅτι στὴν Κορέα πολλοὶ χριστιανοὶ προσεύχονται κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο.
—«Οχι», τοῦ ἀπήντησα, «Δὲν ἐπιτρέπεται. Μιὰ τέτοια προσευχὴ θὰ ἥταν ἐγω-
ιστική, καὶ, ἄλλωστε, ὁ πλοῦτος δὲν εἶναι καὶ τόσο σπουδαῖο πρᾶγμα! Ἀν λά-
βετε ὑπόψη σας προσωπικότητες ὅπως ὁ Μωυσῆς, ὁ Βούδας, ὁ Ἀϊνστάιν ἢ ὁ
Πλάτων, θὰ διαπιστώσετε ὅτι κανείς τους δὲν ἥταν πλούσιος». Ὁ ἴδιος μοῦ διη-
γήθηκε ἐν συνεχείᾳ ὅτι πολὺς κόσμος ἀκόμη στὴν Κορέα βλέπει τὸν Θεὸν σαμα-
νιστικά, θεωρεῖ δὲ ὅτι μπορεῖ νὰ Τὸν χειραγωγήσει, μὲ συγκεκριμένους τρό-
πους συμπεριφορᾶς, ὕστε νὰ ἐπιτύχει ἔναν δοισμένο στόχο.

Ωστόσο, διὰ τὴν ὑπόκειται αὐτῆς τῆς ἀντιλήψεως δὲν εἶναι ἀπλῶς Σαμανισμός.
Εἶναι ἡ ἐφάμαρτη στάση μας, ὅπως τὴν περιγράφει ὁ Ἱ. Αὔγουστῖνος, σύμφωνα
μὲ τὴν ὅποια ὁ ἀμαρτωλὸς ἀνθρωπὸς στρέφεται διαρκῶς γύρω ἀπὸ τὸν ἑαυτό
του (*homo incurvatus in se ipsum*). Σκεπτόμαστε μόνο τὸν ἑαυτό μας, τὴν κα-
λοπέραση, τὴν πλεονεκτική μας θέση, καὶ ὅλα τ’ ἄλλα, ζῶντα ἢ μή, ὀφείλοντα
μᾶς ὑπηρετοῦν. Τοῦτο ἐπηρεάζει καὶ τὴν σχέση μας πρὸς τὸν Θεό. Ἀν ἔχει ὁ

* Συγγραφέας τοῦ κειμένου εἶναι ὁ Ὄμοτιμος Καθηγητὴς Συστηματικῆς Θεολογίας καὶ πρώ-
ην Διευθυντὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Εὐαγγελικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Regensburg, κ.
Hans Schwarz (1939-). Τὸ κείμενο εἰσηγήθηκε σὲ ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴ Θεολο-
γικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τὴν Δευτέραν 13 Δεκεμβρίου 2010, στὸ πλαίσιο τῶν Εὐρω-
παϊκῶν Προγραμμάτων Erasmus/Socrates καὶ τῶν σχετικῶν διμερῶν συμφωνιῶν, μὲ τὴ συνεργα-
σία τοῦ Καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Δεληκωσταντῆ καὶ τοῦ Ἑπικ. Καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Ι.
Μπελέζου, ὁ ὅποιος ἀνέλαβε τὴν ἀπόδοσή του ἀπὸ τὴν γερμανική (ὑπὸ τὸν ἀρχικό τίτλο: *Luthers zentrale Erkenntnis*) στὴν ἑλληνική, καθὼς καὶ τὴν τελικὴν ἐπιμέλεια (Σ.Τ.Μ.).

Θεὸς κάποιο νόημα, πρέπει αὐτὸν νὰ ὑπηρετεῖ τὸ δικό μας σκοπό. "Ἄν –παρ' ἐλπίδα– Ἐκεῖνος δὲν ἔνεργει ὅπως ἐμεῖς ἐπιθυμοῦμε, τότε οωτᾶμε: «Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ κάνει αὐτὸν ὁ Θεός?». Ὁμως εἶναι Θεός, δὲν ὄποιος κάνει ὅτι ἐμεῖς θέλουμε καὶ τίθεται στὴ διάθεσή μας, μπορεῖ εύκολα νὰ ἐκτραπεῖ σὲ φαντασίωση τῶν ἐπιθυμιῶν μας. Ὁ κριτικὸς τῆς θρησκείας –κατὰ τὸν 19^ο αἰώνα– Ludwig Feuerbach (1808-1872) ίσχυρίζονταν, γι' αὐτό, ὅτι ὁ Θεὸς συνιστᾶ προβολὴ τῆς ἀνθρώπινης φαντασίας μας. Ἐν ἀντιθέσει πρὸς μὰ τέτοια κατανόηση, ὁ Λούθηρος, τριακόσια χρόνια νωρίτερα, εἶχε ὀδηγηθεῖ στὴν πεποίθηση πὼς ὁ Θεὸς δὲν συνιστᾶ ἐπ' οὐδὲν ἀνθρώπινῃ ἔκφραση τοῦ ἐπιθυμητικοῦ, ἀλλ' εἶναι αὐτὸν ποὺ ἵδιος εἶναι, δηλαδὴ Θεός. Τοῦτο συμπυκνώνει τὸ πρῶτο καὶ κεφαλαιῶδες σημεῖο τῆς θεολογικῆς του σκέψεως.

1. Ὁ Θεὸς εἶναι Θεὸς

Ο Βρετανὸς μεθοδιστὴς θεολόγος Philip S. Watson ἔγραψε στὰ 1947 ἓνα βιβλίο γιὰ τὸν Λούθηρο μὲ τὸν τίτλο: *Let God be God*, τίτλο ποὺ ἀποτυπώνει τὴ βασικὴ θεολογικὴ θέση τοῦ Μεταρρυθμιστῆ. Ἐὰν ὁ Θεὸς εἶναι πράγματι Θεὸς κι ὅχι ἀποκύημα τῆς ἀνθρώπινης φαντασίας, τότε κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ Τὸν ἵδιοποιηθεῖ. Τοῦτο ἥταν ἡδη πρόβλημα στὰ χρόνια τοῦ Λουθήρου –καὶ παραμένει ἔως σήμερα–, ὅτι δηλαδὴ οἱ ἀνθρωποι προσπαθοῦν νὰ χρησιμοποιήσουν τὸν Θεὸν πρὸς ἵδιον ὅφελος. Τὸ ἐρώτημα τοῦ Λουθήρου καὶ πολλῶν ὁρθοφρονούντων χριστιανῶν τῆς ἐποχῆς του: «Πῶς νὰ γνωρίσω ἓναν σπλαχνικὸ Θεό?» ἔκφράζει τὴν παραπάνω στάση. Στὰ χρόνια τοῦ Μεταρρυθμιστῆ τὸ προσδόκιμο ὅριο ζωῆς ἥταν πολὺ χαμηλό. Ὅταν δὲ ἵδιος πέθανε σὲ ἥλικια 63 ἐτῶν, ἐθεωρεῖτο ἡδη ἀρκετὰ ἥλικιωμένος καὶ ὁ ἵδιος βεβαίως ἔνιωθε τὸ ἵδιο. Ἡ ζωὴ ἐπὶ τῆς γῆς ἥταν ὅλη πόνος καὶ μόχθος. Ο ἀνθρωπος ἥταν ἀνυπεράσπιστος μπροστὰ σὲ ἀσθένειες ὅπως ἡ πανώλη, ἡ νεφρολιθίαση ἢ ἡ ὑπέρταση, γιὰ νὰ ἀναφέρουμε ὁρισμένα μόνο παραδείγματα. Οἱ ἀνέσεις ἥταν κάτι σπάνιο. Ὁ Λούθηρος μάλιστα, ὅταν ταξίδεψε ἀπὸ τὴ Βιττεμβέργη στὴ Ρώμη, πῆγε περπατώντας ἐπὶ ἀρκετὲς ἑβδομάδες.

Τὸ γεγονός ὅτι δὲν εἶχε κανεὶς νὰ περιμένει πολλὰ ἀπὸ μιὰ τέτοια ἐπίγεια ζωὴ τὸν ἔκανε νὰ ἐπιθυμεῖ τὴ βεβαιότητα γιὰ τὴν ὑπαρξη ἐνὸς σπλαχνικοῦ Θεοῦ, στὴν προοπτικὴ ἐνὸς καλύτερου τουλάχιστον Ἐπέκεινα. Γι' αὐτὸν ἔκανε κανεὶς τὰ πάντα γιὰ νὰ θέσει –τρόπον τινά– τὸν Θεὸν ὑπὸ πίεση: προσκυνήματα, μεγάλες δωρεὲς στὴν Ἐκκλησία, ἀπόκτηση λειψάνων γνωστῶν Ἅγιων ἢ κατα-

φυγὴ στὴν μοναστικὴ ζωή (ὅπως στὴν περίπτωση τοῦ Λουθήρου). Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Λούθηρος ἀκολούθησε τὸ Τάγμα τῶν Αὐγουστινιανῶν. Οἱ τελευταῖοι φημίζονταν γιὰ τὴν αὐστηρότητά τους κι ὁ Λούθηρος σκέψητηκε πώς, ἂν ἐπέλεγε ἔνα αὐστηρὸ μοναστικὸ μοντέλο, θὰ εἴχε περισσότερες πιθανότητες νὰ ἐπιτύχει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτὸ καὶ τηροῦσε μὲ μεγάλη ἀκρίβεια τοὺς κανόνες τοῦ μοναστηριοῦ. "Ἄν παρέλειπε λ.χ. μὰ ἀπὸ τὶς τεταγμένες Ἀκολουθίες (*Μεσονυκτικό*, "Ορθρο, "Ἐκτη ἡ Ἐνάτη "Ωρα) τὶς διάβαζε ἔναντι ἀργότερο. Κάποτε ὅμιλόγησε: «"Ἄν κέρδισε ποτὲ ἔνας μοναχὸς τὸν οὐρανὸ μὲ τὴν ζωὴ του ὡς μοναχοῦ, τότε πρέπει νὰ τὸν εἴχα κερδίσει κι ἐγώ»¹. "Οπως ὅμως ὅλοι γνωρίζουμε, παρὰ τὴν ἔμπρακτη εὐλάβειά του, δὲν εὑρισκε ὁ ἴδιος καμία πνευματικὴ ἀνάπταυση. Ἀντιθέτως, οἱ πράξεις εὐλαβείας του τοῦ ὄξυναν τὴν συνείδηση κι ἔνιαθε ἔτσι ὀλοένα περισσότερο πώς στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ ἦταν ὁ ἴδιος ἔνα ἀπελπισμένο κάτι. Δὲν εὑρισκε δικαίωση ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, γιατὶ ἐκεῖνος ἦταν ἄνθρωπος κι Αὐτὸς ὅντως Θεός.

Ο μετερρυθμισμένος Ἐλβετὸς θεολόγος Karl Barth (1879-1959) χαρακτήρισε τὴν παραπάνω ἀποψη ὡς τὴ διαπίστωση τῆς «ἀπείρου ποιοτικῆς διαφορᾶς» μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου². Ἐξαιτίας αὐτῆς εἶναι ἀδύνατο νὰ ὑπερκαλύψουμε τὴ χαώδη ἀπόσταση μεταξὺ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡμῶν. Δὲν εἴμαστε σὲ θέση οὔτε νὰ Τὸν φτάσουμε οὔτε νὰ Τὸν πιέσουμε καθ' οίονδήποτε τρόπο. Ο Θεὸς εἶναι ἀπόλυτος κυρίαρχος, ποιητὴς τοῦ Σύμπαντος καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῷ. Ἡ σύγχρονη Κοσμολογία ἐπέτεινε τὴ συνείδησή μας περὶ τοῦ ἀπείρου Σύμπαντος, τόσο κατ' ἔκταση ὅσο καὶ κατὰ διάρκεια. Τοῦτο εἶναι ἡλικίας δισεκατομμυρίων ἐτῶν καὶ ἔχει μέσο εῦρος δισεκατομμυρίων ἐτῶν φωτός. "Ἄν ὑπάρχει ἔνας Θεὸς ὁ ὄποιος ὑπερβαίνει τὸ ἀχανὲς τοῦτο Σύμπαν, τότε πῶς εἶναι δυνατὸν ἐμεῖς νὰ Τὸν χειραγωγήσουμε ἢ νὰ κερδίσουμε ἀπλῶς τὴν εὐσπλαχνία Του; Ο Λούθηρος κατέδειξε, μὲ τρόπο πειστικό, ὅτι μὰ παρόμοια ἀπόπειρα συνιστᾶ καθαρὴ βλασφημία, καθὼς ζητεῖ νὰ ὑποβιβάσει τὸν Θεὸ καὶ ἐπιδιώκει νὰ Τὸν "ἐκθρονίσει". "Οταν ὁ ἴδιος κοιτοῦσε γύρω του κι ἔβλεπε ὅλα ὅσα ἐπινοοῦσαν ἄνθρωποι εύσεβεῖς καὶ περιδεεῖς γιὰ νὰ κερδίσουν τὸ θεῖο ἔλεος, καθὼς καὶ ὅλες τὶς τελετὲς ποὺ ἀνεχόταν ἢ ἐπιδοκίμαζε ἡ σύγχρονή του Ἐκκλησία, γιὰ ν' ἀποκτήσει κανεὶς τὸ ἔλεος Του, νὰ περικόψει τὴ διάρκεια τοῦ

1. LUTHER M., *Kleine Antwort auf H. Georgens nächstes Buch* (1533), WA [= Weimarer Ausgabe] 38:143.26 ἔξ.

2. BARTH K., *Der Römerbrief*, 3. Aufl. (München: Chr. Kaiser, 1925), xiii.

Καθαρτήριου Πυρὸς ἥ νὰ ἀνταμειφθεῖ μετὰ βεβαιότητας μὲ οὐράνιες χαρές, τότε δικαίως ἔσπαγε (δὲ Λούθηρος) σὲ δόργη. Δὲν ὑπερέβαλλε μάλιστα καθόλου, ὅταν ἴσχυριζόταν ὅτι τὰ πιὸ πολλὰ ἐξ ὅσων προαναφέραμε ἦταν μᾶλλον ἐπινόηση τοῦ διαβόλου ποὺ μᾶς ἀπομακρύνει ἀπ’ τὸν ἀληθινὸν Θεὸν καὶ τοποθετεῖ στὴ θέση Του ἔνα ἀνθρώπινο κατασκεύασμα.

Ἄπὸ τὰ παραπάνω ὁ Λούθηρος κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι δὲν ὑπάρχει τίποτα ἀπ’ ὅσα ἐμπίπτουν στὶς δυνατότητές μας, ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ ἔξασφαλίσει τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ: οὔτε προσευχὴ, οὔτε καλὰ ἔργα, οὔτε λειτουργίες, οὔτε προσκυνηματικὰ ταξίδια, τίποτα ἀπὸ ὅσα μποροῦμε νὰ σκεφτοῦμε δὲν θὰ ἦταν ἀρκετὸν νὰ ἔξευμενίσει τὸν Θεό. Ὡς καλὸς Αὐγουστινιανὸς συμφωνοῦσε μὲ τὸν Ἰ. Αὐγουστῖνο, ὁ ὅποῖς ἔλεγε: Μόλις ὁ ἀνθρωπὸς «ἐγκατέλειψε» τὰ μέσα τῆς Χάριτος γιὰ νὰ ζήσει βίο ἀναμάρτητο, «ἐγκατελείφθη» ὁ ἵδιος³. Μὲ τὴ δύναμή μας εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐπιστροφή μας στὸν Θεό. "Αν ἥμασταν σὲ θέση νὰ τὸ ἐπιτύχουμε, θὰ προσβάλλαμε τὴν παντοδυναμία καὶ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ. "Αν εἴχαμε ἐνώπιόν μας κάποιον ὁ ὅποῖς ἐπὶ ἔτη περιφρονεῖ τὸν Θεό, ἐπειδὴ δίνει προτεραιότητα στὴ σταδιοδρομία, τὴν οἰκογένεια, τὶς γήινες ἐπιδιώξεις, ἀντὶ γιὰ Ἐκεῖνον, κι Αὐτὸς τὸν ἀφήνει ἐλεύθερο μέχρι ποὺ ἔρχεται σὲ γῆρας, γίνεται εὐσεβὴς καὶ στρέφεται πρὸς Ἐκεῖνον, νομίζετε ὅτι ὁ Κύριος θὰ χαρεῖ ἐπειδὴ ὁ συγκεκριμένος Τὸν λαμβάνει ἐπιτέλους σοβαρά; "Οχι ἀκριβῶς. 'Ο Θεὸς χαίρεται γιὰ κάθε ἀμαρτωλὸ ποὺ μετανοεῖ· δῆμως δὲν χαίρεται ὅταν Τὸν χοησιμοποιοῦμε ὅπως μᾶς βολεύει. 'Ο ἵδιος εἶναι Κύριος τοῦ Σύμπαντος καὶ ὑπέρκειται παντελῶς ἡμῶν. Δὲν εἶναι τὸ γεροντάκι ποὺ βρίσκεται στὸν οὐρανὸ καὶ νιώθει εύτυχία ὅταν κάποιος κάνει ἐπιτέλους χρήση Ἐκείνου. "Οχι, ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἔχει ἀνάγκη· εἶναι ἀληθινὸς Θεός.

Στὸ περίφημο κείμενό του *Περὶ τῆς δουλείας τοῦ ἐλευθέρου θελήματος* (1525) τόνιζε ὁ Λούθηρος ὅτι ἀπὸ μόνοι μας δὲν μποροῦμε νὰ στραφοῦμε οὔτε στὸ Θεὸν οὔτε στὸν διάβολο. Τὸ ἀντίθετο ἀκριβῶς συμβαίνει: Θεὸς καὶ διάβολος ἀντιπαρατίθενται γιὰ χάρη μας· γι’ αὐτὸν εἴτε κυριευόμαστε ἀπὸ τὸ διάβολο εἴτε καθοδηγούμαστε ἀπὸ τὸ Θεό. Θὰ μποροῦσε κανεὶς ἐδῶ νὰ ωτήσει: Ποιά στάση ὀφείλουμε ἀπέναντι σ’ ἔναν τέτοιο Θεό, τὸν ὅποιο δὲν μποροῦμε νὰ πιέσουμε καὶ ὁ ὅποῖς μᾶς ὑπερβαίνει μὲ τὴν παντοδυναμία Του; Εἴμαστε μόνο νευρόσπαστα (μαριονέτες), ποὺ πρέπει νὰ πράττουν ὅ,τι ὁ Θεός ἀπαιτεῖ;

3. AUGUSTIN, *De correptione et gratia* (11.31), στό: *Schriften gegen die Semipelagianer*, übers. v. Sebastian Kopp (Würzburg: Augustinus, ²1987), 211.

Ἡ ἀπάντηση τῶν περισσοτέρων, τόσο στοὺς χρόνους τοῦ Λούθηρου ὅσο καὶ σήμερα, μοιάζει νὰ εἶναι: «”Οχι ἐντελῶς (νευρόσπαστα)». Ἄν καὶ εἶναι Κύριος, πράγματι, καὶ παντοδύναμος, στὸ τέλος θὰ μᾶς ἀνταμείψει, ἐφόσον διάγουμε βίο εὐσεβῆ καὶ ἐκτελοῦμε ἐπαρκῶς ἔργα ἀγαθά. Κι ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται τὸ δεύτερο κεντρικὸ σημεῖο τῆς θεολογικῆς σκέψης τοῦ Λούθηρου.

2. Ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἀνταμείβει

Τὸ ἔτος 1098 ὁ Σχολαστικὸς θεολόγος Ἀνσελμὸς ὁ Καντουαρίας συνέταξε μιὰ μικρὴ πραγματεία μὲ τίτλο: *Γιατί ἔγινε ὁ Θεὸς ἀνθρωπος (Cur Deus Homo)*. Διατύπωνε ἐκεῖ μιὰ πολὺ ἐνδιαφέρουσα θέση: Ἄν εἶναι ὁ Θεὸς πράγματι Θεός, τότε ἀναμένει ἀπὸ ἐμᾶς νὰ ἀκολουθοῦμε βίο θεοφιλῆ, νὰ συμπεριφερόμαστε κατὰ τὴ δημιουργικὴ Του βιούληση. Ἐπειδὴ ὅμως εἰμαστε ἀνθρώποι, ἀποκλίνουμε ἐν πολλοῖς, παρὰ τὴ μέγιστη προσπάθεια, ἀπὸ τὴν ὄντως θεοφιλῆ διαγωγή, κατὰ πῶς ἀπολογεῖται ἔνα μικρὸ παιδί, ὅταν τὸ μαλώνουν: «Κανεὶς δὲν εἶναι τέλειος!». Σύμφωνα μὲ τὸν Ἀνσελμο, ὡστόσο, τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ πιὸ σοβαρό: Δὲν μποροῦμε ἐκ τῶν ὑστέρων νὰ συμψηφίσουμε ὅλες τὶς ἀποκλίσεις μας. Μποροῦμε βεβαίως νὰ διάγουμε βίο θεοφιλῆ, ἀν καὶ δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε κάτι περισσότερο ἀπ’ ὅσο ὑποχρεούμαστε. Ἐτσι ἔχει ὁ καθεὶς στὴ ζωὴ του ἔνα δυσαναπλήρωτο ἔλλειψα, σκοτεινὲς τρόπον τινὰ κηλίδες στὸ βιογραφικὸ του. Δὲν μπορεῖ, ἐπομένως, νὰ περιμένει ὅτι ὁ Θεὸς θὰ τὸν ἀνταμείψει γιὰ τὴ διαγωγὴ του, ἀφοῦ κανείς μας δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ἐκπληρώσει τὶς θεῖες προσδοκίες. Τοῦτο ἐννοοῦσε ὁ Λούθηρος μὲ τὸν ὅμινο του «Πύργος ἴσχυρός», ὃπου γράφει: «Τίποτε δὲν ἔγινε μὲ τὴ δύναμή μας· μόνοι μας, λίγο ἀκόμη καὶ θὰ εἴχαμε ἀπολεσθεῖ». Ὁμιλεῖ ἐδῶ γιὰ διαφυγὴ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ διαβόλου καὶ φθάνει στὴν καρδία τοῦ θέματός μας: «Οσο μεγάλες προσπάθειες κι ἀν καταβάλουμε, δὲν μποροῦμε πάντοτε νὰ εἴμαστε στὸν Θεὸ ἀρεστοῖ. Ἄν ἦταν νὰ μᾶς ὀμείψει ὁ Θεὸς γιὰ τὶς προσπάθειες ἡ τὴν ἀποτυχία τοῦ βίου μας, θὰ ἔπρεπε ἀμέσως νὰ μᾶς καταδικάσει· τὰ λάθη μας εἶναι ἀμέτρητα.

Ἡ διάσταση ἀνάμεσα στὴ δική μας δυνατότητα καὶ στὴν προσδοκία ἀπὸ μέρους τοῦ Θεοῦ ἦταν, ἐπίσης, τὸ πρόβλημα ποὺ ἀνέδειξε ὁ Λούθηρος, ἐρμηνεύοντας ὁμιλητικὰ τὴν πρὸς *Ρωμαίους*. Ὁπως γράφει ὁ Παῦλος: «Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίω τε πρῶτον καὶ Ἐλληνι. Δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται· Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσε-

ται [΄Αβακ. 2,4]» (*Ρωμ. 1,16-17*). “Αν ὁ Θεὸς εἶναι δίκαιος καὶ μᾶς ἀνταμείβει ἡ μᾶς τιμωρεῖ γιὰ ὅ,τι πράξαμε ἡ παραλείψαμε, τότε –συμπεραίνει ὁ Γερμανὸς Μεταρρυθμιστής– δὲν ὑπάρχει καμία δυνατότητα νὰ γίνουμε ἀποδεκτοὶ ἀπὸ Ἐκεῖνον. “Οσα καλὰ ἔργα κι ἀν κάναμε, δὲν θὰ ἔφθαναν γιὰ νὰ ἀπαίτησουμε τὴ θεία μακαριότητα. Δὲν ἔχει, ἐπομένως, κανένα νόημα νὰ συσσωρεύουμε ἀγαθὰ ἔργα γιὰ νὰ ἀπολάβουμε αἰώνια ἀνταμοιβή.

Τὸ πρόβλημα, κατὰ τὸν Ἀνσελμὸ, δὲν ἔγκειται μόνο στὸ ἔλλειμμα τῶν προσπαθειῶν μας, ἄλλα στὸ ὅτι οἱ ὕδιοι δὲν μποροῦμε νὰ προσφέρουμε στὸ Θεὸ τίποτα τὸ ὅποιο ὄντως νὰ μᾶς ἀνήκει, ἀφοῦ Ἐκεῖνος εἶναι ὁ Δημιουργὸς καὶ Συντηρητὴς τῶν ὑπαρχόντων πάντων. Γι’ αὐτὸ διαβάζουμε στὴ Λειτουργία τῶν Λουθηρανῶν: «Μετὰ χαρᾶς καὶ εὐχαριστίας προσφέρομεν ὅ,τι Ἐσύ πρῶτος μᾶς προσέφερες». Ἄν τὸ καλοσκεπτοῦμε, ἔχουμε τόσο πολὺ ἐγκλωβιστεῖ στὴν ἀνεπάρκεια τῆς ὑπάρξεως καὶ τὴν κατωτερότητά μας ἔναντι τοῦ Θεοῦ, ὥστε δὲν θὰ περιμέναμε νὰ μᾶς ἐπιστραφεῖ τίποτε ἀπὸ τὴν πλευρά Του. Καίρια τὸ διατυπώνει αὐτὸ ὁ Αὐγούστινος: «Ἄπ’ ἀρχῆς ἀσπιλὴ εἶναι ἀδύνατο ἡ ἀνθρώπινη φύση νὰ βρεθεῖ», τὸ ὅποιο σημαίνει πώς οὔτε νὰ προσφέρουμε τίποτα στὸν Κύριο μποροῦμε οὔτε νὰ περιμένουμε ἀπ’ Αὐτὸν κάποια κατ’ ἀντίδοσιν ἀπολαβή. Δὲν εἶναι δυνατὴ μαζί Του καμία συναλλαγή. Ὁ Λούθηρος, ὅπως καὶ ὁ Αὐγούστινος, ἐπιμένει στὸ συγκεκριμένο σημεῖο. Στὸ τέλος τῆς ζωῆς του συνέταμε τὴν ἀνθρώπινη κατάσταση ὡς ἐξῆς: «Ἐπαίτες εἴμαστε, αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια». Χωρὶς νὰ ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῶν προηγουμένων, θὰ λέγαμε πώς ὁ Λούθηρος μᾶς παραθεῖ νὰ πέσουμε στὰ γόνατα ζητώντας συγχώρηση ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ νὰ εὐδοκήσει ὁ ἴδιος νὰ μᾶς προσδεχθεῖ. “Ετσι φθάνουμε στὸ τρίτο καίριο σημεῖο τῆς θεολογικῆς σκέψεως τοῦ Μεταρρυθμιστῆ, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴ Γραφή: ‘Ἡ ἀδιέξοδη ἀνθρώπινη κατάσταση εἶναι οἰκεία στὸ Θεὸ ὁ ὅποιος δημιουργεῖ ἐκ τοῦ μηδενός.

3. Ὁ Θεὸς δημιουργεῖ ἐκ τοῦ μηδενὸς

“Αν ὁ Θεὸς πράγματι εἶναι Θεός, δὲν μποροῦμε νὰ περιμένουμε ὅτι ἐμεῖς θὰ κάνουμε ὅ,τι μᾶς ἀφορᾶ κι Ἐκεῖνος θὰ ἀνταποδώσει ἐπ’ αὐτοῦ. Γιὰ ὁτιδήποτε

4. AUGUSTIN, *De gratia Christi* (50/55), übers. v. Anton Fingerle, στό: AUGUSTINUS, *Schriften gegen die Pelagianer* (Würzburg: Augustinus, 1964), 2:391.

5. LUTHER M., WA TR 5:318.2 ἔξ. (Tischrede Nr. 5677 von 1546).

ύπερβαίνει τὸ δικό μας κόσμο, ὅπως λ.χ. σωτηρία, αἰώνια ζωή, πρόσληψη ἀπὸ Θεό, δὲν εἶναι δυνατὴ καμία συνεργασία μεταξὺ ἡμῶν καὶ Αὐτοῦ. Κι αὐτό, ὅχι μόνον διότι ὁ Θεὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη τὴ βοήθειά μας, ἀλλὰ διότι, σὲ περίπτωση συνεργασίας, δὲν θὰ ἥμασταν ποτὲ βέβαιοι ἂν ἔχουμε πράξει τὸ σωστὸ ἢ ὅσο ἔπρεπε. Τὸ μερίδιο τοῦ Θεοῦ ὡς Θεοῦ θὰ ἦταν ἀστασίαστο, ἐνῷ τὸ δικό μας θὰ ἦταν πάντοτε ἐν κινδύνῳ κι ἔτσι δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ βασισθοῦμε σὲ αὐτὸ γιὰ τὴ σωτηρία μας καὶ τὴν ἀποδοχὴ ἀπ’ τὸν Θεό. ‘Ο Λούθηρος ἀρνιόταν κατηγορηματικὰ πώς θὰ μπορούσαμε ποτέ, καθ’ οίονδήποτε τρόπο, νὰ συμβάλουμε στὴ σωτηρία μας. Πέραν πάσης ἀφελείας ὁ Λούθηρος ἦταν τελικὰ ρεαλιστής ἀναγνώριζε ὅτι μόνοι μας εἶναι ἀδύνατο νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸν βάλτο τῆς ἀμαρτίας. ‘Η λύτρωση εἶναι ἀποκλειστικὰ ἔργο Θεοῦ. Μαζὶ δὲ μὲ τὸν Αὔγουστίνο φρονοῦσε ὅτι διαθέτουμε τουλάχιστον ἐλεύθερη βούληση, ὥστε νὰ φύγουμε μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό.

‘Ἄλλὰ κι ὅταν γινόμαστε δεκτοὶ ἀπ’ τὸν Θεό, τοῦτο δὲν συμβαίνει οὕτε γι’ αὐτὸ ποὺ κάναμε ἢ δὲν κάναμε, οὕτε γιατὶ Ἐκεῖνος θέλει νὰ μᾶς ἀνταμείψει. Οἱ ἕιδοι δὲν ἀξίζουμε οὕτε μιὰ ἀνταμοιβή. Κι ἂν γινόμαστε ἀπὸ Αὐτὸν δεκτοί, τοῦτο ὀφείλεται μόνο στὴν παρ’ ἀξίαν δικῆ μας εὐσπλαχνία Του. ‘Ο ἕιδος ἐνεργεῖ ἐκτὸς ἀναγκαιότητος, χωρὶς νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴ φλυαρία μας. ‘Αν δεχθοῦμε τὴν ὑπαρξη μᾶς μορφῆς συνεργασίας μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, παραμένει ἀβέβαιο ἂν τὸ μερίδιο μας εἶναι ἀρκετό, ὥστε νὰ γίνουμε ἐν συνεχείᾳ δεκτοὶ πράγματι ἀπὸ τὸν Θεό. Τὸ συνειδητοποίησε αὐτὸ ὁ Λούθηρος, ἐνῷ διερωτάτο στὸ κελί του ἂν ὅλα τὰ εἶχε πράξει καθὼς ἔπρεπε. ‘Οπως προαναφέραμε, τὰ εὐσεβῆ του ἔργα ποτὲ δὲν κατάφεραν νὰ ἀμβλύνουν τὴ συνείδηση καὶ τὶς ἀμφιβολίες του. ‘Αν, ὅμως, ὁ Θεὸς κάνει ὁ ἕιδος γιὰ τὴ σωτηρία μας τὰ πάντα, τότε μποροῦμε νὰ βασιστοῦμε ἐντελῶς σὲ Αὐτὸν καὶ νὰ ἐμπιστευτοῦμε τὸ λόγο Του.

‘Ο ἕιδος παρατήρησε ἀκόμη ὅτι ἡ ἀναδοχή μας ἀπὸ τὸν Θεὸ ἐξ ἄκρας φιλανθρωπίας, χαρακτηρίζει ὀλόκληρη τὴν βιβλικὴ ἴστορία τῆς θ. Οἰκονομίας. Εἴτε πρόκειται γιὰ τὸν Μωυσῆ ἢ τὸν Δαβίδ, εἴτε γιὰ τὸν Ἡσαΐα ἢ τὸν Ἀμώς, κανεὶς τους δὲν ἐπελέγη γιὰ τὸ ὑψηλό του ἔργο λόγῳ ἀτομικῆς εὐσέβειας. ‘Ολοι τους, ἀντιθέτως, εἶχαν τὰ λάθη τους καὶ ὁ Θεὸς ἐξ αὐτῶν ἐποίησε αὐτὸ ποὺ ἐν τέλει ἔγιναν. Αὐτὴ ἡ ἐκ τοῦ μηδενὸς δημιουργία καταδεικνύει τὴ θεία παντοδυναμία. ‘Ο Θεὸς δημιουργεῖ χωρὶς οἰαδήποτε προϋπόθεση. Αὐτὸ ἐννόησε ὁ Λούθηρος μὲ τὸ Ρωμ. 1,16-17. Δὲν εἶναι ὁ Θεὸς δίκαιος ἐπειδὴ μᾶς ἀνταμείβει γιὰ ὅ,τι κάναμε. ‘Αν ἰσχυε κάτι τέτοιο, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναμένουμε μόνο τὴ θεία τιμωρία καὶ τὴν ἐν ἐσχάτοις ἀπόρριψη. ‘Οτιδήποτε ἄλλο θὰ ἦταν εὐσεβὴς πόθος. ‘Ο Λούθη-

ρος, ώστόσο, ἐννόησε πώς δὲν ἐνεργεῖ ὁ Θεὸς ἔτσι. Αὐτὸς δημιουργεῖ ἐκ τοῦ μηδενὸς καὶ ἡ δικαιοσύνη Του ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι δημιουργεῖ ἐκ πίστεως καὶ διὰ πίστεως. Δικαιοσύνη μᾶς λογίζεται ἀνευ προϋποθέσεως καὶ ὄμολογεῖται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Θεὸς συνάπτει καὶ η σχέση μαζί μας. "Οπως ἀκριβῶς ὁ Θεὸς δημιουργησε τὸν κόσμο, ἀνευ ὅρων καὶ προϋποθέσεων, ἔτσι προχωρεῖ σὲ νέα Δημιουργία διὰ τῆς συντάσεως τοῦ νέου Λαοῦ Του.

"Ἄν εἶναι ὁ Θεὸς παντοδύναμος καὶ συγχρόνως ἐλεήμων, πῶς μποροῦμε νὰ σταθοῦμε σωστὰ ἀπέναντί Του; Τὸ ζήτημα ἔθεσε ὁ Ἰησοῦς στὴ διήγηση τῶν Δέκα Λεπρῶν (Λουκ. 17,11-18). Οἱ ἐννέα δέχθηκαν τὴν ἵαση ὡς κάτι τὸ αὐτονόητο, ἔνας μόνον ὅμως ἐπέστρεψε κι εὐχαρίστησε τὸν Κύριο, ὁ ὅποιος τοῦ ἔδωσε καὶ πάλι τὴν ὑγεία. "Ἄν καὶ περιγράφεται ἐδῶ μιὰ τυπικὴ ἀνθρώπινη συμπεριφορά, ὁ Λούθηρος παραμένει στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀνένδοτος.

"Ἐνδι παραδεχόταν ὅτι πονηρὸ δέντρο δὲν μπορεῖ νὰ φέρει ἀγαθοὺς καρπούς, ἥταν πεπεισμένος ὅτι ἔνα ἀγαθὸ δέντρο μπορεῖ μόνον ἀγαθοὺς καρποὺς νὰ φέρει, ἀλλιῶς δὲν θὰ ἥταν τὸ ἕδιο ἀγαθό. "Η, μὲ τὰ δικά του λόγια: «Τὰ καλά, τὰ εὐσεβῆ ἔργα δὲν κάνουν ποτὲ κάποιον καλό, εὐσεβῆ, ἀλλὰ ἔνας τέτοιος ἄνθρωπος ποιεῖ ἀγαθά, εὐσεβῆ ἔργα». ⁶ "Ως ἐκ τούτου διαπίστωνε ὅτι ἡ πίστη δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἀνευ πολλῶν καὶ ἀγαθῶν ἔργων, ἐπισημαίνοντας συνάμια ὅτι δὲν εἶναι ἔργα ἀγαθὰ ὅσα ποιοῦμε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ ὅσα ποιοῦμε ἐνώπιον τοῦ πλησίον. «Ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25,40), φέρεται ὁ Ἰησοῦς ὅτι θὰ μᾶς πεῖ κατὰ τὰ τέλη τῶν αἰώνων. "Ἄν ἀναγνωρίσουμε ὅτι ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἔκανε γιὰ τὴ δική μας σωτηρία, εἶναι ἀδύνατο νὰ μείνουμε ἀνευ ἔργων. Κι αὐτὴ εἶναι ἡ χαρά μας, ποὺ ἔχει μιὰ συγκεκριμένη διάσταση. Καθὼς ἀποτύπωσε στὸν τίτλο ἐνὸς βιβλίου του ὁ λουθηρανὸς θεολόγος George Forrell (*1919), ἡ πίστη ἐνεργεῖται δι' ἀγάπης (*Faith Active in Love*). Τὰ ἀγαθὰ ἔργα ἥ ἥ κοινωνική μας στρατευση ἐπὶ τῆς γῆς δὲν ἀποτελοῦν προϋπόθεση γιὰ τὴ σωτηρία μας. Δὲν θὰ ἥσαν ἄλλωστε γι' αὐτὴν διόλου ἐπαρκῆ. Ἀποτελοῦν ὠστόσο τὴ δική μας φυσικὴ ἀντίδραση, ἐνόσῳ ὁμολογοῦμε ὅτι μᾶς ἀναδέχθηκε ὁ Θεὸς χωρὶς διόλου νὰ τὸ ἀξίζουμε. Αὐτὸς ἀπὸ ἀμαρτωλοὺς μᾶς ἔκανε Χριστιανοὺς ἐκ τοῦ μηδενός. Κι ἀφοῦ Ἐκεῖνος ὑπῆρξε μαζί μου ἀγαθός, θὰ γίνω κι ἐγὼ πρὸς τοὺς ἄλλους ἀγαθός: ἀφοῦ ὁ Θεὸς ἥταν ἀπέναντί μου ἐλεήμων, θὰ εἴμαι κι ἐγὼ πρὸς τοὺς ἄλλους ἐλεητικός.

6. LUTHER M., *Von der Freiheit eines Christenmenschen* (1520), WA 7:32.5 ξξ.

“Ομως ἀπὸ ποῦ γνωρίζουμε ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ἐλεήμων; ”Αν ἐξηρτάτο ἀπὸ ἐμᾶς, τίποτε τὸ καλὸ δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναμένουμε ἀπὸ Ἐκεῖνον. Ἀπὸ ποῦ γνωρίζουμε ὅτι δὲν μᾶς καταδικάζει; Εἶναι ὅλα φαντασία, ἐπινόηση ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου; Τὸ παράδειγμα τοῦ Μωυσῆ, τοῦ Δαβὶδ, τοῦ Ἡσαΐα καὶ τοῦ Ἀμώς δὲν εἶναι ἀρκετό. Η Βίβλος μιλάει ταυτόχρονα γιὰ τὴν ἀποτυχία τοῦ Σαοὺλ καὶ τὴν ἀμφίβολη περίπτωση τοῦ Σολομῶντος. Τὸ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι Θεὸς καὶ, γι’ αὐτό, ἀπείρως μᾶς ὑπερβαίνει τὸ ὅτι δημιουργεῖ τὰ πάντα ἐκ τοῦ μηδενός· τὸ ὅτι ἀδυνατοῦμε διὰ παντὸς νὰ φθάσουμε τὸν Θεὸν καὶ ὅτι μόνον Αὐτὸς μπορεῖ νὰ ὑπερβεῖ τὸ χάσμα ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ Ἐκεῖνον, ὅλες τοῦτες οἱ παραδοχὲς ἀπαντοῦν καὶ σὲ ἄλλες θρησκείες, καθὼς δὲ καὶ ὁ Λούθηρος ὅμοιογει, κι αὐτὸς ἀκόμη ὁ διάβολος θὰ μποροῦσε νὰ τὶς παραδεχθεῖ. Τὸ κρίσιμο, ὡστόσο, ἐρώτημα εἶναι: ποιά στάση ἔχει πάρει ἀπέναντί μας ὁ Θεὸς καὶ πῶς μπορεῖ αὐτὸν νὰ μᾶς ἀποκαλυφθεῖ; Γιὰ τὸν Λούθηρο ἦταν προφανὲς ὅτι, ἀν περίμενε ὁ Θεὸς τὴν ἀναγνώριση τῆς παντοδυναμίας Του ἀπὸ ἐμᾶς, «δὲν θὰ φανερωνόταν ἐν σαρκὶ. Γ’ αὐτὸ δῆμως μᾶς πρόβαλε τὴ σάρκα Του, ὥστε νὰ κρατηθοῦμε ἀπ’ αὐτὴν καὶ νὰ μπορέσουμε ἐν τινι μέτρῳ νὰ τὴν ἀγγίξουμε καὶ νὰ τὴν κατανοήσουμε»⁷. Τούτη ἡ περινόηση τοῦ Θεοῦ κατέστη δυνατὴ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, καθὼς ἐν Αὐτῷ μᾶς φανέρωσε ὁ Θεὸς τὴν καρδιά Του.

4. Ὁ Θεὸς μᾶς φανέρωσε τὴν καρδιά Του

Στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ ἐνώθηκαν τὸ πεπερασμένο καὶ τὸ Ἀπειρο. Μέσα ἀπ’ τὶς πράξεις τοῦ Θεοῦ ἡ ἀπειροποιητικὴ διαφορὰ μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου κατηργήθη. Τὸ διατυπώνει ὁ Λούθηρος στὸν χριστουγεννιάτικο ὕμνο του μὲ τίτλο «Vom Himmel hoch» (= Ἀπ’ τὸν οὐρανὸν ψηλά):

«Ἔδετε νῦν τὸ σημεῖον καλῶς:
τὴν φάτνην, τὰ σπάργανα τὰ εὔτελῆ·
ἔκει εὑρόησετε τὸ Παιδίον,
τὸ τὸν κόσμον ὅλον φέρον, ἀναπεσόν».

Στὸ πρόσωπο τοῦ Παιδίου Ἰησοῦ ὁ Ποιητὴς καὶ Συντηρητὴς ὅλου τοῦ κόσμου μᾶς ἐπεσκέφθη. Κι ὅπως, ἀλλοῦ στὸν ἴδιο ὕμνο, γράφει ὁ Μεταρρυθμιστής:

7. LUTHER M., *Vorlesung über Jesaia* (1527-29), WA 25:106.44 ἔξ., δπου Σχόλια στὸ Ἡσ. 4,6.

«Οὗτως ὁ Χριστὸς Κύριος, ὁ Θεός μας,
ὁ θέλων ὑμᾶς ἐξαγαγεῖν ἐκ πάσης ἀνάγκης,
καὶ αὐτὸς θέλει εἶναι ὑμῖν Σωτὴρ
καὶ καθάραι ἀπὸ ἄμαρτίας ἀπάστης».

Αὐτός, μὲ ἄλλους λόγους, εἶναι ὁ Σωτὴρας μας. Θὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν δουλεία τῆς ἄμαρτίας καὶ θὰ μᾶς ἀνοίξει τὴν πύλη τοῦ Οὐρανοῦ. Καὶ τοῦτο, ἐπειδὴ ἔγινε ὁ ἴδιος τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο τοῦ Θεοῦ καὶ Αὐτὸς μᾶς ἔδειξε δι’ Ἐκείνου τὴν καρδιά Του. Ἐδῶ βρίσκεται, κατὰ τὸν Λούθηρο, ἡ μεγάλη διαφορὰ ἀνάμεσα στὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ τὶς λοιπὲς θρησκείες καὶ φιλοσοφίες. Τοῦτες διαθέτουν ἀξιοπρόσεκτες παραδοχές, μόνο ἐν Χριστῷ ὅμως γνωρίζουμε μὲ βεβαιότητα πῶς διάκειται ὁ Θεὸς πρὸς ἡμᾶς. Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ μαθαίνουμε πῶς ὁ Θεὸς εἶναι ἐλεήμων καὶ μᾶς καλεῖ νὰ Τὸν ἐμπιστευθοῦμε, πῶς Αὐτὸς κάνει τὰ πάντα γιὰ νὰ μᾶς σώσει ἀπὸ τὴν περατότητα (Endlichkeit) καὶ τὴν ἀνθρώπινη αὐταπάτη.

Τὸ ἐρμηνευτικὸν ακλειδί, ἐν προκειμένῳ, γιὰ τὴν Ἰστορία τῆς θείας Ἀπολυτρώσεως, καὶ τὸ γεγονὸς ἴδιαιτέρως τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ὁ Σταυρός. Κατὰ τὸν Λούθηρο, κανεὶς δὲν θὰ μπορούσε ποτὲ νὰ ἐπινοήσει τὸ Σταυρὸν ὡς μέσον σωτηρίας. Ἄν ἥμασταν σὲ θέση νὰ φανταστοῦμε ἐμεῖς τὸ σύμβολο τῆς σωτηρίας, θὰ εἴχαμε ἐπιλέξει κάτι μεγαλεῶδες καὶ θαυμαστό, δχι ὅμως τὸν ἐπονείδιστο Σταυρό, ὁ ὄποιος ὑπόδεικνύει τὴν χαρακτηριστικὴ προέλευση τῆς Δημιουργίας ἐκ τοῦ μηδενός. Ἀκριβῶς δέ, ἐπειδὴ δὲν θὰ μπορούσαμε ποτὲ νὰ τὸν ἐπινοήσουμε, ἀποδίδει (ὁ Σταυρός) ἄριστα τὴν Ἰστορία καὶ τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία μας. Γι’ αὐτὸν ἐπέμενε ὁ Λούθηρος ὅτι «μόνον ὁ Σταυρὸς εἶναι ἡ θεολογία μας»⁸ καὶ πῶς «ἡ ἀληθῆς θεολογία εἶναι πρακτική, βάση της δὲ εἶναι ὁ Χριστός, τοῦ ὄποιου οἰκειωθήκαμε τὸν θάνατο διὰ τῆς πίστεως»⁹. Μὲ τὸν ὅρο «πρακτική» ἐννοοῦσε ὁ Λούθηρος ὑπαρκτικὴ Θεολογία, ἐν ἀντιδιαστολῇ πρὸς μιὰ ὑποθετικὴ ἡ θεωρητικὴ Θεολογία. Η πρακτικὴ τούτη διάσταση καθίσταται ἀμεσα σαφής κατὰ τὴν ἐξήγηση τοῦ β' ἀρθρου τοῦ «Ἀποστολικοῦ Συμβόλου» στὴ Μικρὰ Κατήχηση τοῦ Γερμανοῦ Μεταρρυθματῆ. Μετὰ τὴν δύολογία τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ ἀληθινοῦ ἀνθρώπου, διευκρινίζεται τό *«διψέες»*, μὲ τὶς ἀμεσες συνέπειες του γιὰ τὴ σωτηρία. Η τελευταία ἐπιτελεῖται μὲ

8. LUTHER M., στὴν ἐρμηνεία του στὸ Ψαλμ. 5,12: *Operationes in Psalmos* (1519-21), WA 5:176.32 ἔξ.

9. LUTHER M., *Tischrede Nr. 153* (1531/32), WA TR 1:72. 16 ἔξ.

τὸ χωρὶς ἐνοχῆς μαρτύριο καὶ τὸν θάνατο τοῦ Χριστοῦ, τὰ ὅποια τελέστηκαν «διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν».

‘Ο τονισμὸς τοῦ Σταυροῦ δὲν συνιστᾶ οὐδόλως ἀρνητικὴ Θεολογία ἢ Θεολογία τοῦ παραλόγου, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἔπρεπε ὁ Ἰησοῦς νὰ πάθει καὶ νὰ ἀποθάνει. Ἀντιθέτως, εἶναι ἔκφραση ρεαλισμοῦ, καθὼς δείχνει τὸν τρόπο μὲ τὸν δόποιο ἐργάζεται ὁ Θεός. Ἐνῷ κανεὶς δὲν θὰ περίμενε πῶς θὰ προέκυπτε κάτι καλό, ἂν κάποιος πέθαινε ἐγκαταλελειμμένος ἀπ’ ὅλους τοὺς φίλους Του στὸ σταυρό, ἐδῶ ἀκριβῶς τὸ σημεῖο τῆς ἥπτας τοῦ Θεοῦ ἐπιλέγεται ὡς ἀφετηρία τῆς νίκης τῆς ζωῆς. Μέσα ἀπὸ τὴν ὑψησθή συμπάθειά Του, τρέπει ὁ Θεός τὸ σημάδι τῆς ἥπτας σὲ σημάδι τῆς νίκης ἐπὶ τὸν θανάτου καὶ σὲ ἀφετηρία μιᾶς νέας Δημιουργίας. ‘Ο Θεός εἶναι ἐκεῖνος ὁ δόποιος, χωρὶς τὴ δική μας προσπάθεια, μᾶς σώζει ἐν Χριστῷ. Δὲν γίνεται λόγος ἐδῶ γιὰ Ἅγιους ἢ τὴν Μαρία, ἀφοῦ, κατὰ τὸν Λούθηρο, «ἡ Μαρία κατέστη δὲν ἐμὲ ὑπηρέτις, καθὼς ἐγέννησε γιὰ χάρη μου τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ὅστε νὰ εἴμαι σὲ θέση νὰ Τὸν πιστεύσω»¹⁰.

Πῶς μπορῶ νὰ εἴμαι βέβαιος ὅτι ὁ Θεός μοῦ φανέρωσε τὴν καρδιά Του; ‘Υπάρχουν μήπως περισσότερες ἐνσαρκώσεις τῆς θεότητας (ἢ ἀβατάρ); Ἀσφαλῶς ὁ Λούθηρος δὲν γνώριζε τίποτε γιὰ τὶς ἀμέτοχες Ἰνδουιστικὲς θεότητες ἢ τὶς πολλὲς ἀνθρώπινες ἐνσαρκώσεις τους, ἀλλὰ ἦταν γνώστης τῆς ἀγιολατρίας καὶ τῆς μαριολατρίας τοῦ καιροῦ του. Ἐνῷ ὁ Ἰδιος ἐκτιμοῦσε τοὺς Ἅγιους, στὸ μέτρο ποὺ αὐτοὶ λειτουργοῦσαν ὡς πρότυπα θεοφιλοῦς ζωῆς, ἐπιτελώντας ρόλο παιδαγωγικό, διαπίστωνε συγχρόνως πῶς δὲν διέθεταν κάποια σωτηριολογικὴ ἀξία. Καὶ τοῦτο, διότι ἀπλούστατα ὁ Θεός ὁ Ἰδιος εἶχε ἀποφασίσει νὰ ἀποκαλύψει ἑαυτὸν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ ὅχι μὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς συγκεκριμένους Ἅγιους.

5. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ὡς κλῆμαξ πρὸς τὸν Θεὸ

Μόνο διὰ τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ Ἰησοῦ μποροῦμε νὰ πλησιάσουμε τὸν Θεό, διότι (κατὰ τὸν Λούθηρο) «ἡ ἀνθρωπότητα αὐτὴ εἶναι, μὲ ἄλλους λόγους, ἡ ἀγία μας κλῆμαξ πρὸς τὸν Θεό, ἐπὶ τῆς ὅποιας μποροῦμε νὰ ἀναβοῦμε καὶ νὰ γνωρίσουμε τὸν Θεό»¹¹. Μὲ τὴν φανέρωση τοῦ βίου καὶ τοῦ τέλους τοῦ Ἰησοῦ

10. LUTHER M., *Predigt über Joh 1,11 ff.* (1522), WA 11:227.12 ἐξ.

11. LUTHER M., *Vorlesung über den Hebräerbrief* (1517/18), WA 57 (III): 99.3 ἐξ., στὸ ‘Υπόμνημά του στὸ Ἐβρ. 1,2.

ἀποκτοῦμε τὴν ἐπίγνωση πώς ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπᾷ. Δι’ Αὐτοῦ ἀποκτάμε ὁρθὴν ἀντίληψη περὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἔργου Του. Ἐπομένως, ὁ Ἰησοῦς δὲν εἶναι σπουδαῖος ἐπειδὴ κήρυξε πολὺ ώραῖα, ἐπειδὴ πραγματοποιοῦσε θαύματα ἢ ἐπειδὴ εἶχε ἀγία ζωή, ἀλλά, πολλῷ μᾶλλον, ἐπειδὴ εἶναι μεσίτης μοναδικὸς τῆς σωτηριώδους ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ. Οἱ ὑπόλοιπες ὅδοι φαίνονται ἔτσι περιττές, ἀφοῦ, παρὰ τὴν δημοτικότητά τους κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Μεσαιωνα, δὲν εἶχαν τὴν δύναμην νὰ φθάσουν τὸν Θεό, νὰ ἐννοήσουν τὸ θέλημά Του ἢ νὰ κερδίσουν τὴν εὔνοιά Του. Ὁ Χριστὸς μόνον (Christus allein) ἦταν τὸ ἐπίκεντρο τῆς θεολογικῆς συνειδήσεως τοῦ Λουθήρου.

Καθὼς προείπαμε, ἡ αἰτία γιὰ τὴν διατύπωση: «ὁ Χριστὸς μόνον» ἀνάγεται στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ (ἀποκλειστικά) νὰ ἀποκαλυφθεῖ ὁ ἴδιος ἐν Χριστῷ. Ὁ Λουθήρος, ἐν τούτοις, διαπίστωσε πώς ἡ θεία τούτη αὐτο-αποκάλυψη συνδεόταν μὲ τὴν ἰδιαίτερη σχέση ἀνάμεσα στὸν Θεὸν καὶ τὸν Χριστό. Γιὰ νὰ διαμεσολαβήσει ὁ Χριστὸς ἐξ ὀλοκλήρου τὸν Θεό, δὲν μποροῦσε νὰ εἶναι οὕτε Ἀγιος τοῦ Θεοῦ οὕτε κάποια ἐνσάρκωσή Του. Ἐπερπετε νὰ εἶναι τέλειος καὶ ὄλος Θεός, ἀλλιῶς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ διαμεσολαβήσει τὸν Θεό. Ταυτόχρονα ἐπερπετε νὰ εἶναι τέλειος καὶ ὄλος ἀνθρωπος, ἀλλιῶς θὰ ἔμενε ἐκτὸς καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ἔνα μαζί μας. Τό «δόμοιούσιον τῷ Πατρὶ» (σημεῖο στὸ ὄποιο ὁ Μεταρρυθμιστής ἀκολουθοῦσε τὴν Σύνοδο τῆς Νικαίας) καθιστοῦσε δυνατὴ τὴν διαμεσολάβηση τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸν ὁ Γερμανὸς θεολόγος τόνιζε: «Δὲν συνίσταται ὁ Χριστὸς ἀπὸ ψυχὴ καὶ σῶμα, ἀλλὰ ἐκ θεότητος καὶ ἀνθρωπότητος, ἐκ τοῦ Θεὸν εἶναι καὶ ἀνθρωπον εἶναι. Δὲν ἔχει ἀναδεχθεῖ ἀπλῶς τὴν ἀνθρώπινη φύση, ἡ ὁποία συνίσταται ἀπὸ ψυχὴ καὶ σῶμα»¹², προσθέτοντας «πώς ὅτι ἔπαθε ὁ Χριστὸς μπορεῖ νὰ προσγραφεῖ καὶ στὸν Θεό, καθότι ἀμφότεροι εἶναι ἔν»¹³.

Ἀκούγοντας ὁ Λουθήρος τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μὲ προσοχή, ἵδιως τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, δὲν ἐπαναπαύονταν σὲ λόγια ἀνθρώπινα. Σημείωνε πώς δὲν ἐπρόκειτο ν’ ἀκολουθήσει τὰ γραπτὰ οὕτε τοῦ Ἰ. Αὐγουστίνου οὕτε οἰωνδήποτε ὅλων θεολόγων, ἐνόσῳ ἡ Γραφὴ δὲν τὰ βεβαιώνει, προσθέτοντας μάλιστα τὰ ἔξῆς: «Μπορεῖ κανεὶς νὰ ἐμπιστευτεῖ καλύτερα ἔναν λαϊκὸν ἀπλό, ὃ ὅποιος παραπέμπει στὴν Γραφή, παρὰ τὸν Πάπα ἢ μιὰ Σύνοδο ποὺ δὲν κάνουν χρήση τῆς Γραφῆς»¹⁴. «Ο, τι γνωρίζουμε περὶ Χριστοῦ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ βασί-

12. LUTHER M., *Disputation De divinitate et meritate Christi* (1540), WA 39 II:110.22 ἔξ.

13. LUTHER M., *Disputation De divinitate et meritate Christi* (1540), WA 39 II:121.1 ἔξ.

14. LUTHER M., *Contra Malignum I. Eccii iudicium M. Lutheri defensio* (1519), WA 2:649.2 ἔξ.

ζεται σε θεολογικες παρεκβάσεις ή ἀνθρώπινους συλλογισμούς, ἀλλὰ νὰ γίνεται πιστευτὸ μέσα ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτὸς μαρτυρεῖται ἀπὸ τὴν Βίβλο. Ἡ Γραφὴ μόνον (die Schrift allein) εἶναι τὸ κατ' ἔξοχὴν θεμέλιο τῆς πίστης μας. Μήπως ὅμως ὁ Λούθηρος, μὲ τὸν τονισμὸ τῆς Γραφῆς ὡς μοναδικῆς πηγῆς γνώσεως ἐκ μέρους μας τῆς σωτηρίας, προάγει τὴ Βίβλο ὡς ἔντυπο Πάπα στὴ θέση τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης; Ὁ ἴδιος ἀντικρούει ἀναφανδὸν μιὰ τέτοια λογική, ἀφοῦ ὅτι ὑπάρχει ἐντὸς τῆς Βίβλου δὲν εἶναι ἀλάθητο, μόνο καὶ μόνο διότι περιέχεται σὲ αὐτήν.

Ο Λούθηρος δὲν ὑπῆρξε γραμματολόγος, τρόπον τινά, τῆς Βίβλου, ἐν ἀντιθέσει δὲ πρὸς τὸν Καλβῖνο δὲν προέβη στὴν ἐρμηνεία τῶν βιβλίων της, καὶ δὴ τοῦ ἐνὸς μετὰ τὸ ἄλλο. Γι' αὐτὸν ὑπῆρχαν θεμελιώδη βιβλικὰ κείμενα, θεμελιακὰ βιβλικὰ ἀποσπάσματα καὶ περιφερειακὰ κείμενα. Θεμελιώδες ἦταν γι' αὐτὸν ὅτι εὐαγγελιζόταν μὲ σαφήνεια τὸν Χριστό. "Ολα τ' ἄλλα, ποὺ σχεδὸν δὲν εἶχαν καμία σχέση μὲ τὸ Χριστό, ὅπως λ.χ. μέγα μέρος τοῦ ιουδαϊκοῦ τελετουργικοῦ" ἥτις Ἐπιστολὴ Ἰάκωβου (γιὰ τὴν ὅποια ὁ ἴδιος ἰσχυριζόταν ὅτι δὲν μνημονεύει οὔτε μία φράση τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ), ἥσαν κείμενα τοῦ περιθωρίου. Πίστη δὲν σήμαινε γιὰ τὸν ἴδιο τὸ νὰ θεωρεῖ κανεὶς ἀληθινὰ κάποια πράγματα, ὅπως τὶς ἀποφάσεις τῶν Συνόδων ἥ τοῦ Πάπα ἥ τὴν τελευταία συλλαβὴ τῆς Βίβλου. Πίστη ἦταν γι' αὐτὸν προσωπικὴ ἐμπιστοσύνη, ἐμπιστοσύνη στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, τὸν ὅποιο ἡ Γραφὴ εὐαγγελίζεται καὶ ὁ ὅποιος μᾶς ὀδηγεῖ στὸν Πατέρα· ὁ Ἰησοῦς μόνον μπορεῖ νὰ μᾶς ἔξασφαλίσει σωτηρίᾳ μετὰ ταῦτα καὶ (օρθή) καθοδήγηση στὴν παρούσα ζωή. Τοῦτο σημαίνει –κι ἐδῶ μᾶς ὑποδεικνύει ὁ Λούθηρος τὰ θεμελιώδη περὶ τὴν χριστιανικὴ πίστη– ὅτι ἐν Χριστῷ ὁ Θεὸς εἶναι καὶ παντοδύναμος καὶ ἐλεήμων· εἶναι Ἐκεῖνος ὁ ὅποιος μὲ ἀναδέχεται δίχως ὅρους ἥ προϋποθέσεις καὶ στὸν ὅποιο ἐμεῖς καθημερινὰ ἀποκρινόμαστε μὲ πίστη «δι' ἀγάπης ἐνεργουμένη» [Γαλ. 5,6].

Μετάφραση:
Κωνσταντῖνος Ι. Μπελέξος,
Ἐπίκ. Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν