

# ‘Ο Χριστιανισμός μεταξύ Θρησκείας και Ἀθεϊσμοῦ:

‘Η χριστιανική Ἀπολογητική σὲ διάλογο μὲ τὶς θρησκεῖες  
καὶ τὸ σύγχρονο φονταμενταλιστικὸ Ἀθεϊσμὸ\*<sup>\*\*</sup>

THOMAS KOTHMANN\*\*

1. Η Ἀπολογητικὴ ὡς ἐπακόλουθο τῆς περὶ ἀληθείας ἀξιώσεως τοῦ  
Χριστιανισμοῦ

Κοινὴ παραδοχὴ σὲ ἐπίπεδο κοινωνίας καὶ πολιτισμῶν στὸν δυτικὸ κόσμο  
ἀποτελεῖ ἡ ποικιλία, ἡ πολλαπλότης, ὁ πλουραλισμός. Ἡ τελευταία, σὲ συνάρ-  
τηση μὲ θρησκευτικὲς καὶ κοσμοθεωρητικὲς ἀρχὲς καὶ πεποιθήσεις, συνιστᾶ  
μία πρόκληση γιὰ τὴ χριστιανικὴ θεολογία. Καὶ τοῦτο, διότι ὅχι μόνον οἱ θεω-  
ρητικοὶ τῆς μεταμοντέρνας ἐκζήτησης, ἀλλὰ καὶ μέγα μέρος τοῦ ἀπλοῦ λαοῦ  
ἔχουν τὴν ἄποψη ὅτι ὁ καιρὸς τῶν μεγάλων ἰδεῶν περὶ ἐνωμένης ἀνθρωπότη-  
τας καὶ, κατὰ προέκταση, ἡ ἀξιώση περὶ παγκοσμίου κύρους τοῦ Χριστιανι-  
σμοῦ ἀποτελοῦν σχεδὸν παρελθόν. Ἡ πολὺ διαδεδομένη ἀντίληψη ὅτι δὲν  
ὑπάρχει πλέον χῶρος γιὰ οίασδήποτε μορφῆς ἀποκλειστικότητες δὲν ἀφήνει  
ἀνεπιρρέαστη τῇ θεολογίᾳ. Ἔτσι προβάλλεται ἀπὸ τὴ σύγχρονη πλουραλιστικὴ  
θεολογία τῶν θρησκειῶν τὸ αἴτημα, στὸ πλαίσιο ἀκριβῶς ἐνὸς θρησκευτικοῦ  
πλουραλισμοῦ ποὺ ὑφίσταται ἥδη σὲ πολλὲς δυτικὲς κοινωνίες, νὰ ἀναγνωρι-  
στεῖ καὶ σὲ ἄλλες θρησκεῖες (ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Χριστιανισμὸ) ἡ δυνατότητα σωτη-  
ριώδους ἀπὸ μέρους τους γνώσεως τοῦ Θεοῦ.

\* Τὸ κείμενο προέρχεται ἀπὸ Εἰσήγηση ποὺ πραγματοποιήθηκε, στὶς 10 Μαρτίου 2011, στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στὸ πλαίσιο τῶν Εὐρωπαϊκῶν Προγραμμάτων Erasmus/ Socrates, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ συγγραφέως ἀπὸ τὸν Ἐπίκουρο Καθηγητὴ τοῦ Τμήματος Θεολογίας Κωνσταντίνο Ι. Μπελέζο.

\*\* Ο Thomas Kothmann εἶναι Καθηγητής Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς καὶ Διδακτικῆς τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὸ Ἰνστιτούτο Εὐαγγελικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Regensburg (Γερμανία).

Στὴν πραγματικότητα, ἡ χριστιανικὴ θεολογία βρίσκεται σήμερα σὲ παρόμοια κατάσταση μὲ ἐκείνην τοῦ Ἀρχικοῦ Χριστιανισμοῦ, ποὺ μοιάζει μὲ θρησκευτικὴ ἐτήσια ἐμποροπανήγυρη ὅπου συναγωνίζονται ποικίλες ἴδεις, ἐπαγγελλόμενες σωτηρία καὶ νόημα ζωῆς. Τούτο δὲν σημαίνει ὅτι ἡ χριστιανικὴ πίστη μετατρέπεται σὲ ἔνα οἰδήποτε προϊὸν στὸ ὄνομα τοῦ μεταμοντέρονου πλουραλισμοῦ. Ἀντιθέτως, ἀξιώνει νὰ εἶναι «δημόσια ἀλήθεια» (Leslie Newbigin) μὲ ἵσχυ γιὰ ὅλους.

Αὐτὴ ἡ ἀξιώσῃ ἀκριβῶς ἀποτελεῖ τὴ βάση τῆς θεολογικῆς Ἀπολογητικῆς τῆς Ἐκκλησίας ἥδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Δύο δὲ εἶναι θὰ λέγαμε τὰ κίνητρα ὑπὲρ μιᾶς ἀπολογητικῆς Θεολογίας, ὅπως αὐτὰ διατυπώνονται στὴν Κ.Δ.:

(1) Ἡ παγκοσμιότητα τῆς χριστιανικῆς πίστης, ποὺ καλεῖ σὲ συνεχὴ ὑπέρβαση συνόρων διὰ τῆς ἱεραποστολῆς. Ἡ ἀρχαία δόμολογία τῆς Ἐκκλησίας: «ὅ Κύριος εἶναι ὁ Ἰησοῦς» (*A' Κορ. 12,3· Ρωμ. 10,9*) δὲν περιορίζεται σὲ μία «ἀλήθεια μόνο γιὰ μένα». Ἄν ὁ Θεὸς φανερώθηκε ἐν Χριστῷ καὶ κατηλλάγη μὲ τὸν κόσμο, τοῦτο ἀφορᾶ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἡ δόμολογία αὐτὴ συμπεριέχει ἐντός της τὴ δημοσιότητα καὶ τὴν παγκοσμιότητα<sup>1</sup>.

(2) Μὲ τὴν τελευταία συνδέεται ἡ ἐτοιμότητα τῆς πίστεως νὰ ἀνταποκρίνεται διαρκῶς κι ἐκ νέου σὲ συγκεκριμένες ἰστορικὲς συνθῆκες, μὲ τὴ διαδικασία τῆς ἐρμηνείας καὶ ἀποσαφηνίσεως «τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος» (βλ. *A' Πέτρ. 3,15 ἔξ.*)<sup>2</sup>. Ἡ παραπάνω ἐτοιμότητα δὲν ὑπονοεῖ τὴν ἀναγκαιότητα νὰ μετατραπεῖ ἡ πίστη σὲ νόηση ἀλλὰ τὴ δυνατότητα νὰ συναντηθεῖ ἡ τελευταία μαζί της. Κι αὐτό, γιατὶ δὲν ἀνήκει ἡ πίστη στὰ χέρια τοῦ ἀπολογητῆ· δὲν μπορεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στὴ λογικὴ τῆς ἀπόδειξης ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Πράγματα, ὥστόσο, ποὺ εἶναι σαφῆ στὴ βιβλική τους μαρτυρία δὲν εἶναι πλέον αὐτονόητα καὶ προφανῆ γιὰ πολλοὺς σύγχρονούς μας. Τόσο ἡ ἔννοια ὅσο καὶ τὸ περιεχόμενο τῆς Ἀπολογητικῆς θεωροῦνται ἀναχρονιστικά, ἀφοῦ δὲν ταιριάζουν μὲ τὴν ἐποχὴ τῆς διαθρησκειακῆς ἀλληλοκατανόησης, ὅπου ἡ ἄμιλλα γιὰ τὴν ἀλήθεια ἐκλαμβάνεται ὡς ἐμπόδιο γιὰ τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη ἐντὸς πλουραλιστικῶν πολυθρησκευτικῶν κοινωνιῶν.

1. Πρβλ. NEWBIGIN L., *Truth to tell. The Gospel as Public Truth*, Grand Rapids/ Michigan 1991.

2. Πρβλ. WERBICK J., *Vom entscheidend und unterscheidend Christlichen*, Düsseldorf 1992, σελ. 33.

“Οσο γιὰ τους ἐκπροσώπους τοῦ Νέου Ἀθεϊσμοῦ αὐτοὶ θεωροῦν ὅτι τὸ συγκεκριμένο θεολογικὸ ἀντικείμενο θὰ ἔπειτε νὰ καταργηθεῖ μαζὶ μὲ δῆλες τὶς θρησκεῖες. Καὶ τοῦτο μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι ἡ «περὶ Θεοῦ αὐταιτάτη», ἀνεξαρτήτως προελεύσεως, μόνο κακὰ ἐπιφέρει καὶ γι’ αὐτὸ ἡ ἐπιβίωσή της δὲν πρέπει μὲ κανένα τρόπο νὰ συνεχιστεῖ, καθὼς, ὅπως λέει ὁ δὲξιοφρδιανὸς ζωολόγος Richard Dawkins, «μὲ ἀρκετὴ βεβαιότητα, Θεὸς δὲν ὑπάρχει»<sup>3</sup>. Φυσικὰ δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τίθενται παρόμοια ἀθεϊστικῆς ἀφετηρίας ἐρωτήματα. Καλοῦν, ώστόσο, σὲ ἀνανεούμενη ἀπολογίᾳ, ἀφοῦ στὴν οὐσίᾳ τὸ ἐρώτημα εἶναι ἄν ἡ χριστιανικὴ πίστη εἶναι ἀληθῆς ἢ ὅχι. Ἡ ἀπολογία αὐτὴ λειτουργεῖ ταυτόχρονα κατὰ τῆς αὐτοεπιβεβαίωσης τῶν πιστῶν καὶ προσλαμβάνει μία ποιμαντικὴ διάσταση<sup>4</sup>. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ πρώιμου Χριστιανισμοῦ μαρτυρεῖται ἡ συγκεκριμένη ἐμπειρία τῆς αὐτοαμφισβήτησης, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἐμβάθυνση τῆς περὶ ἀληθείας ἀξιώσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔναντι τῶν ἄλλων θρησκειῶν ἢ κοσμοαντιλήψεων καὶ τὴν μετ’ εὐθύνης ἀπολογία.

Ἡ βιβλικὴ θεμελίωση τῆς Ἀπολογητικῆς, ἡ Magna Charta τῆς<sup>5</sup>, ἐντοπίζεται συνήθως στὸ Α΄ Πέτρο 3,15 ἐξ.: «ἔτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν<sup>6</sup> παντὶ τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος»<sup>7</sup>. Πρόκειται γιὰ μιὰ συνεχὴ ἐτοιμότητα, ἐνῶ ἡ ἐλπίδα μας δὲν εἶναι μία ὅποιαδήποτε ἐλπίδα ἢ ἡ ἐλπίδα τοῦ Ernst Bloch<sup>8</sup>, ἀλλά (σύμφωνα μὲ τὰ συμφραζόμενα) αὐτὴ ποὺ εἶναι θεμελιωμένη στὸν Χριστὸ καὶ ὁρίζει τὴν ὑπαρξή καὶ τὸ κοινό μας μέλλον· ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν πρόσκληση νὰ δώσουμε λόγο γιὰ τὴ σημασία ποὺ ἔχει «ὅ Χριστὸς ὃς ὁ Λόγος, ὁ Ἀπεσταλμένος, ὁ Ἀποκαλύπτων, ἡ Ὁδός, ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ζωή, ἡ Σωτηρία»<sup>9</sup>.

3. DAWKINS R., *Der Gotteswahn*, Berlin<sup>10</sup>2007 [καὶ σὲ νεοελληνικὴ μετάφραση ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Κάτοπτρο», 2007], σελ. 155-224.

4. Πρὸβλ. THIEDE W., «Apologetik und Dialog. Plädoyer für eine Synthese», *Materialdienst der Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen* 55 (1992) 281-296, ἴδιαιτ. σελ. 282.

5. Πρὸβλ. SECKLER M., Fundamentaltheologie: Aufgaben und Aufbau, Begriff und Namen, στό: W. Kern, H.J. Pottmeyer, M. Seckler (ἐκδ.), *Handbuch der Fundamentaltheologie* 4 (1988) 331-402, ἴδιαιτ. σελ. 354.

6. Μὲ τὴν ἔννοια τοῦ «νὰ δίδετε τὴ σωστὴ ἀπάντηση», «νὰ ὑπερασπίζεστε» ἢ «νὰ δικαιολογεῖτε», δ.π., σελ. 340.

7. SECKLER, *Fundamentaltheologie*, 1988, σελ. 353. Πρὸβλ., ἐπίσης, KOTTMANN TH., *Apologetik und Mission. Die missionarische Theologie Karl Heims als Beitrag für eine Missionstheologie der Gegenwart*, Erlangen 2001, σελ. 26.

8. Bloch E., *Das Prinzip Hoffnung*, Frankfurt a. M.<sup>11</sup>2004.

9. FRIES H., «Von der Apologetik zur Fundamentaltheologie», *Concilium* 5 (1969) 442-447, ἴδιαιτ. σελ. 443.

Στή συνέχεια ἐπιθυμοῦμε νὰ φωτίσουμε ἀπὸ Ἰστορικῆς πλευρᾶς τὴ θεμελίωση καὶ ἐφαρμογὴ αὐτῆς τῆς ἀπολογίας, προτοῦ ἔξετάσουμε πῶς μπορεῖ ἡ χριστιανικὴ πίστη νὰ προσδώσει ἐλπίδα μέσω τῆς ἀπολογητικῆς ὁδοῦ στὸ πλαισιο τῆς ἀντιπαράθεσης μὲ τὸν Νέο Ἀθεϊσμὸ καὶ τὶς ἄλλες θρησκεῖες.

## 2. Δρόμοι τῆς ἀπολογητικῆς: Ἰστορικὲς κατευθύνσεις

Στὴν Εὐαγγελικὴ ἀκαδημαϊκὴ θεολογία ἡ ἀπολογητικὴ ὡς ἐπιστημονικὸς κλάδος ἐκπροσωπεῖται πάνω ἀπὸ διακόσια χρόνια. Στὴν κορύφωση τοῦ Διαφωτισμοῦ ἔβλεπαν τὴν ἀπολογητικὴ ὡς «ἐπιστήμη τῶν ἀποδείξεων», διὰ τῶν ὅποιων ὑπεράσπιζε κανεὶς τὴν θεία προέλευση τῆς Βίβλου καὶ τῶν διδασκαλιῶν τῆς ἔναντι ὅλων τῶν ἀμφισβητήσεών της<sup>10</sup>. Τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Λούθηρος, ἀντιπαρατιθέμενος μὲ τὸν Ἐρασμο, τολμοῦσε νὰ ὑποστηρίξει ὅχι μόνον ὅτι ἡ Ἁγία Γραφὴ ἐρμηνεύει ἔαυτὴν ἀλλὰ καὶ ὅτι ἐπαληθεύει ἔαυτήν<sup>11</sup>, κάποιοι ἐπιχειροῦσαν νὰ διασφαλίσουν μὲ ἀποδείξεις τὸ ἀπόλυτο κριτήριο τῆς Βίβλου.

Ἀπὸ τὴν Ἀρχαία, ὥστόσο, Ἐκκλησίᾳ εἶναι γνωστὴ ἡ ἀπολογητικὴ Γραμματεία στὸ πρόσωπο ἀπολογητῶν ὅπως ὁ Ἰουστίνος. Οἱ τελευταῖοι ἀγωνίζονταν νὰ προβάλουν τὴν ἡθικο-πολιτικὴ χρησιμότητα τῆς χριστιανικῆς πίστεως ἢ τὴ συμβατότητά της μὲ τὴν περὶ ὀληθείας συνείδηση τῆς ἑλληνιστικῆς Φιλοσοφίας<sup>12</sup>. Ἡ διαμεσολαβητικὴ πάντως λειτουργία τῆς ἀπολογητικῆς θεολογίας ἀναπτύχθηκε κατὰ τοὺς Νέους Χρόνους, μὲ τὴν ἐπικράτηση τῆς ἀναγκαιότητας τῆς διακρίσεως «μεταξὺ τῆς πρὸς τὰ ἔξω προοπτικῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ στὸ πλαισιο ἐνὸς πολιτισμοῦ καὶ τῆς θρησκευτικῆς του προοπτικῆς ποὺ ἀφορᾶ στοὺς ἐντός του»<sup>13</sup>. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ χριστιανικὴ ἀπολογητική, σὲ περιβάλλο-

10. G. J. PLANCK, 1795, στοῦ Gerhard Ebeling, «Erwägungen zu einer evangelischen Fundamentaltheologie», *Zeitschrift für Theologie und Kirche* 67 (1970) 479-524, ἴδιατ. σελ. 492 ὑπὸ. 27.

11. Προβλ. ALTHAUS P., *Die Theologie Martin Luthers*, Gütersloh 1962, σελ. 74 ἐξ.: ἐπίσης, BELESOS K., «Johannes Chrysostomos als Exeget: Prämissen und Folgerungen seines exegetischen Hauptanliegens», *Orthodoxes Forum* 22/1 (2008) 43-51, ἴδιατ. σελ. 47-48.

12. Προβλ. SKARSAUNE O., «Apologetik. IV. Kirchengeschichtlich», *Religion in Geschichte und Gegenwart* 4 (2001) 616-620.

13. SPARN W., «Religiöse Aufklärung. Krise und Transformation der christlichen Apologetik im Weltanschauungskampf der Moderne», *Glaube und Denken* 5 (1992) 77-105, 155-164, ἴδιατ. σελ. 102.

ντα ὅπου ἡ ἴδια δὲν κατέχει πλέον τὸ κοσμοθεωρητικὸ καὶ θεολογικὸ μονοπόλιο, ἀποκτᾶ μία διπλὴ προοπτική: Ὁφείλει νὰ καθιστᾶ πρὸς τὸν ἔξω σαφὲς τὸ οὐσιωδῶς χριστιανικό, στὸν ἐντὸς δὲ νὰ προάγει καὶ νὰ ἐνισχύει «τὴ συνείδηση ταυτότητος τοῦ χριστιανικοῦ»<sup>14</sup>.

### I. Η Ἀπολογητικὴ ὡς περιγραφὴ τῆς οὐσίας τοῦ Χριστιανισμοῦ

Ἡ ἐν λόγῳ προσέγγισῃ ἐκδηλώνεται στὶς ἀρχὲς τοῦ 19<sup>ου</sup> αἰῶνα μὲ τὸν Friedrich Schleiermacher, ὁ ὄποιος πρῶτος ἀπὸ εὐαγγελικῆς πλευρᾶς ἔδειξε ἰδιαίτερη προσοχὴ στὴν Ἀπολογητικὴ ὡς ἐπιμέρους θεολογικὸν αλάδο. Τὸ χαρακτηριστικὸ στὴν «Ἀπολογητική» του εἶναι ὅτι δὲν ἐπιδιώκει νὰ ἀποδεῖξει τὴν ἀλήθεια τῆς χριστιανικῆς θρησκείας ἀλλὰ τὸ «ἴδιον ἐνὸς συγκεκριμένου τρόπου πίστεως», τὸ ὄποιο δὲν τὸ βρίσκουμε κάπου ἀλλού<sup>15</sup>. Χρέος τῆς Ἀπολογητικῆς εἶναι τότε νὰ προσδιορίσει τὸ οὐσιῶδες τοῦ Χριστιανισμοῦ, πολὺ δὲ λιγότερο νὰ καταστήσει προφανὴ τὴν χριστιανικὴ πίστη πρὸς τὰ ἔξω<sup>16</sup>.

Στὰ εἰσαγωγικὰ τοῦ περὶ τῆς χριστιανικῆς πίστεως ἔργου του ὁ Schleiermacher διευκρινίζει ποῦ ἐντοπίζεται κατὰ περιεχόμενο ἡ οὐσία τοῦ Χριστιανισμοῦ: στὴν ἀναφορὰ τῆς χριστιανικῆς εὐσέβειας στὴν ἐν Χριστῷ σωτηρίᾳ<sup>17</sup> καὶ, εἰδικότερα, στὴν εἰσόδῳ τοῦ πιστεύοντος στὴν αὐτοσυνειδησία τοῦ Ἰησοῦ ὡς Θεοῦ<sup>18</sup>. Ἡ ἀναγωγὴ στὴν ἐν Χριστῷ συντελεσθεῖσα σωτηρία εἶναι γιὰ τὸν Schleiermacher ὅτι διακρίνει τὸ χριστιανικὸ ἀπὸ τὶς λοιπὲς θρησκεῖες καὶ κοσμοθεωρίες, καθότι «μόνον διὰ τοῦ Ἰησοῦ, κι ἐπομένως μόνον διὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ, κατέστη ἡ σωτηρία τὸ κέντρο τῆς εὐσέβειας»<sup>19</sup>. Τοῦτο θεωροῦσε ὡς τελευταῖος ὡς τὸ «ἴδιον του Χριστιανισμοῦ» καὶ θέλησε νὰ τὸ ἀναδείξει σὲ κεντρικὸ σημεῖο τῆς χριστιανικῆς Ἀπολογητικῆς στὴ διαθρησκειακὴ κονίστρα, μὲ ἄλλους λόγους τὴν ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ συμφιλίωση τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν

14. PETZOLD M., «Apologetische Theologie heute. Differenzerfahrungen zwischen Glaube und Zeitströmungen», *Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen-Texte* 148 (1999) 1-15, ἴδιατ. σελ. 9.

15. SCHLEIERMACHER FR., *Der christliche Glaube* (2η ἔκδ. 1830-1), τόμ. 1-2, ἔκδ. Rolf Schäfer, Berlin/ New York 2008, ἴδιατ. τόμ. 1, §11-14, σελ. 93-127.

16. Πρὸβλ. SCHLEIERMACHER FR., *Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen*, Hildesheim 1961, § 39, σελ. 16.

17. Πρὸβλ. SCHLEIERMACHER, *Glaube*, τόμ. 1, §11, σελ. 93.

18. SCHLEIERMACHER, *Glaube*, τόμ. 2, § 100, σελ. 104.

19. SCHLEIERMACHER, *Glaube*, τόμ. 1, §11, σελ. 99.

κόσμο<sup>20</sup>. Κατὰ παρόμοιο τρόπο καὶ ἄλλες ἐκδοχὲς χριστιανικῆς Ἀπολογητικῆς, ἀπὸ τίς ἀρχὲς τοῦ 20<sup>οῦ</sup> αἰῶνα καὶ ἐντεῦθεν, ἐννόησαν τὸ ἔργο τους ὡς περιγραφὴ τοῦ οὐσιώδους τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὅπως λ.χ. ὁ γνωστὸς Adolf von Harnack μὲ τὴν ὄμώνυμη διάλεξή του στὸ Βερολίνο γιὰ τὴν «Οὐσία τοῦ Χριστιανισμοῦ» (1900).

## II. Η Ἀπολογητικὴ μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἀποδείξεως τῆς ἀλήθειας

Μέχρι καὶ τὴν περίοδο τῆς Δημοκρατίας τῆς Βαϊμάρης ἐπικρατοῦσε στὴ Γερμανίᾳ ἡ Ἀπολογητικὴ ὡς προσπάθεια νὰ ἀποδειχθεῖ ἡ ἐλπίδα τῶν χριστιανῶν ὡς ἀνώτερῃ ἐκείνης τῶν ὀπαδῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Ἰστορισμοῦ καὶ τοῦ Δαρβινισμοῦ. Ὡς λόγους ἀποδεικτικούς ἐπικαλοῦνταν συνήθως τὴν ἀρχαιότητα, τὸ ἥθος τοῦ Χριστιανισμοῦ ἢ τὴν ἀντίληψη τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ. Σὲ αὐτοὺς ἀσκησε κριτικὴ ὁ Harnack, λέγοντας ὅτι ἔτσι ἡ Ἀπολογητικὴ καταντᾶ συχνά «ἄτιμη καὶ βεβιασμένη»: «μὲ τὴν ἰδέα ὅτι ὅλα πρέπει νὰ παρουσιαστοῦν καλά, ἀποτιμᾶ (ἢ Ἀπολογητική) τὴ θρησκεία εἴτε ὡς κάτι ἀχρηστο εἴτε ὡς θεραπεία γιὰ ὅλα τὰ ἐγκλήματα τῆς ἀνθρωπότητας. Κι ἐνῶ ἀρχίζει μὲ κάθε εἰδούς ἀνέντιμο μέσο νὰ καθαιρεῖ τὰ περὶ τὴν θρησκεία καὶ νὰ τὴν παριστᾶ ὡς κάτι θαυμάσιο καὶ ἀναγκαῖο, τὴν ὑποτιμᾶ καὶ καταδεικνύει, στὴν καλύτερη περίπτωση, πώς ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ κάτι τελείως ἀπαράδεκτο, καθότι ἀβλαβές»<sup>21</sup>.

Στὸ εἶδος αὐτὸ τῆς Ἀπολογητικῆς ἀνήκει ἡ λεγόμενη «θεωρία τῶν κενῶν» (Lücke-theorie) ποὺ μεσουρανοῦσε τὸν 18<sup>ο</sup> καὶ 19<sup>ο</sup> αἰώνα καὶ ὑπέθετε ὅτι σὲ κάθε φυσιοκρατικὸ ἢ ἐπιστημονικὸ κοσμοείδωλο ἐνυπάρχουν ἀναποφεύκτως κενά. Τὰ κενὰ αὐτά, κατὰ τὸν Ἀγγλο William Paley<sup>22</sup>, μποροῦν νὰ καλυφθοῦν μόνο μὲ τὴν ἰδέα ἐνὸς Θεοῦ ὃ ὁποῖος δημιουργεῖ καὶ διατηρεῖ τὴν τάξη τῶν πάντων. «Ἐνα τέτοιο ἐπιχείρημα ἔμοιαζε μὲ «ἀνόητη σκακιστικὴ κίνηση», διότι ὁδηγοῦσε στὴν ἰδέα ἐνὸς «Θεοῦ τῶν κενῶν», ὃ ὁποῖος ἀναγκαζόταν συνεχῶς νὰ ὑποχωρεῖ ὅσο οἱ Φυσικὲς Ἐπιστῆμες κάλυπταν τὰ σχετικὰ κενά»<sup>23</sup>.

20 Πρβλ. PETZOLDT, *Theologie*, 1999, σελ. 8.

21. VON HARNACK A., *Das Wesen des Christentums*, ἔκδ. Trutz Rendtorff, Gütersloh 1999, σελ. 57.

22. *Natural Theology, or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity Collected from the Appearances of Nature*, 1802.

23. MCGRATH AL., *Der Atheismuswahn. Eine Antwort auf Richard Dawkins und den atheistischen Fundamentalismus*, Asslar 2007 [καὶ σὲ νεοελληνικὴ μετάφραση ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις

### III. Η Ἀπολογητική ὡς διακονία τῆς διανοίας

Μὲ τὴν πρόοδο τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν ἡ τελευταία προσέγγιση ἦταν ἀδύνατο νὰ γίνει πειστική. Ἐνας Εὐαγγελικὸς θεολόγος, ὁ Καθηγητὴς τῆς Δογματικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Τυβίγγης Karl Heim (1874-1958), πρότεινε τότε κάτι διαφορετικό. Στὸ ἔργο του «Ἡ εὐαγγελικὴ πίστη καὶ ἡ διανόηση τοῦ παρόντος. Γνωρίσματα μιᾶς χριστιανικῆς βιοθεωρίας» εἶδε τὴν οὐσία τῆς χριστιανικῆς πίστης σὲ διαλεκτικὴ ἀντιπαράθεση μὲ τὴ λογικὴ τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν τῆς ἐποχῆς του. Τὸ ἐπιχείρησε κινούμενος ἀπὸ ἔνα ἐνδιαφέρονταν ιεραποστολῆς ἢ διακονίας, γιὰ νὰ δεῖξει στοὺς χριστιανοὺς ποὺ δέχονταν ἐπίθεση σὲ ἐπίπεδο διανόησης ὅτι ἡ χριστιανικὴ πίστη μπορεῖ νὰ σταθεῖ παρὰ τὴν ὅποια ἐπιστημονικὴ πρόοδο. Τρία σημεῖα τῆς Ἀπολογητικῆς του διατηροῦν ἀκόμη τὴν ἐπικαιρότητά τους:

(1) Ἡ θεολογία δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ παραιτηθεῖ ποτὲ ἀπὸ τὴν ἀπολογητική τῆς λειτουργία, κι αὐτὴ θεμελιώνεται στὸ ἴδιο τὸ πρόσωπο τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καὶ Λόγου, ὁ ὄποιος μᾶς καλεῖ καὶ μᾶς ὀδηγεῖ πρὸς τὸν Θεό (βλ. Ἰωάν. 8,28· 14,6). ὅπως Ἐκεῖνος ἐν ὀνόματι τοῦ Πατρός, ἔτσι καὶ ἡ θεολογία κοινωνεῖ κι ἐπικοινωνεῖ τὸν μοναδικὸ λόγο τῆς καταλλαγῆς μας μὲ τὸν Θεό ἐν Χριστῷ (βλ. Β' Κορ. 5,19-20).

(2) Ἡ χριστιανικὴ Ἀπολογητικὴ δὲν ἐνεργεῖ ἐν κενῷ. Συναντᾶται κάθε φορὰ μὲ συγκροτημένες θρησκευτικῶς ἢ ἵδεολογικῶς συνειδήσεις. Ἡ δική της αὐτοσυνειδήσια τὴν βοηθεῖ νὰ λειτουργεῖ ἀναλυτικὰ - ἐρμηνευτικὰ καὶ νὰ ἀναδεικνύει, κατὰ τρόπο παιδαγωγικὸ κι ἐπικοινωνιακό, τὴν χριστιανικὴ ἀπόκριση<sup>24</sup>.

(3) Μία τέτοια Ἀπολογητικὴ γίνεται, μὲ τὴ σειρά της, πρόξενος μιᾶς πνευματικῆς ἀντιπαράθεσης ποὺ δὲν ἀφήνει νὰ μείνει ἐκπὸς τῆς οὐσίας τοῦ Εὐαγγελίου ὁ ἐλάχιστος κοινὸς παρονομαστής, τὸ παραμικρὸ κοινὸ σημεῖο. Καὶ τοῦτο, διότι, ὅπου φανερώνεται ἡ ἀξίωση τοῦ Εὐαγγελίου γιὰ τὴν ἀλήθεια, ἔκει ἀκριβῶς μᾶς προσφέρεται καὶ ἡ δυνατότητα τῆς ἐπιλογῆς (βλ. Β' Κορ. 5,21).

---

«Οὐρανός/Ψυχογός», ἀπὸ ὅπου καὶ τὸ ἄλλο βιβλίο τοῦ ἴδιου συγγραφέα, μὲ τίτλο: *Τὸ Λυκόφως τοῦ Ἀθεϊσμοῦ. Ἡ ἄνοδος καὶ ἡ πτώση τῆς ἀπιστίας στὸ σύγχρονο κόσμο*, 2008], σελ. 34.

24. Πρβλ. ὅ.π., 302.

#### IV. Ή δύναμη τοῦ Εὐαγγελίου νὰ μαρτυρεῖ περὶ ἑαυτοῦ δὲν ὑπόκειται στὴν ἀνάγκη οἰασδήποτε Ἀπολογητικῆς

Στὸν ἀντίποδα τοῦ Karl Heim ὁ σπουδαῖος Karl Barth στὸ ‘Υπόμνημά του στὴν πρὸς Ρωμαίους Ἐπιστολή (1922) ἀμφισβήτησε φιλικὰ τὴν ἀπολογητικὴ διάσταση τῆς ἐκκλησιαστικῆς θεολογίας, καὶ δὴ ἐκείνη ποὺ νόμιζε ὅτι ἦταν δυνατὴ οἰαδήποτε σύνθεση μεταξὺ πίστης καὶ γνώσης, μία σύνθεση μεταξὺ χριστιανικῆς ὁμολογίας καὶ ψευδο-ἐπιστημονικότητας. Κατὰ τὸν ἴδιο, «δὲν εἶναι δυνατὴ καμία Ἀπολογητικὴ, δὲν ἔχει βάση οὐδεμία ἀγωνία γιὰ τὴν ὑπερίσχυση τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος», καθότι τὸ Εὐαγγέλιο «δὲν ἔχει ἀνάγκη ἐκπροσώπων καὶ ὑποστηρικτῶν»· τὸ ἴδιο ἐκφράζει καὶ στηρίζει ἐκείνους οἱ ὄποιοι «ἀκοῦν καὶ κηρύττουν» τὸ μήνυμά του<sup>25</sup>. Μὲ τὸ κριτικό του «OXI» («NEIN») ὁ Barth ὑπενθύμισε καὶ πάλι στὴ χριστιανικὴ θεολογία κάτι θεμελιώδες: ‘Η χριστιανικὴ πίστη δὲν εἶναι στὴ διάθεση κανενός· κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὴν κάνει ἀντικείμενο ἐπίδειξης· εἶναι καὶ παραμένει ἐνέργεια τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Κατ’ ἀνάλογο τρόπο ἡ ἀπιστία δὲν ἀποτελεῖ ὑπόθεση ἐνὸς διδασκάλου εἰδικευμένου στὴν Ἀπολογητική.’ Οπως λέει ὁ Barth, «ἡ ἀπιστία (κι ἐπομένως ἡ ἀγνώσια τοῦ Θεοῦ) συνιστᾶ ἐνεργητικὴ ἐχθρότητα πρὸς τὸν Θεό καὶ διόλου συμπαθή ἀπειρία ποὺ γεννᾶ ἐλπίδες ἡ θὰ μποροῦσε νὰ ὑποστεῖ μία ἐλαφρὰ κατήχηση, ὥστε νὰ ὁδηγεῖ στὸ κατώφλι τουλάχιστον τῆς πίστεως»<sup>26</sup>. Κατὰ συνέπειαν, ἡ ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου δὲν ἔξαρτᾶται ἀπὸ οἰασδήποτε μορφῆς θεολογία.

### 3. Ἀπολογητικὲς στρατηγικές

Παρὰ τὴν ἔντονη κριτικὴ τοῦ Barth, ἡ Ἀπολογητικὴ δὲν κατέστη δυνατὸ νὰ ἀποχωριστεῖ τὴ θεολογία. Κατὰ μία εὔστοχη διατύπωση, «μόνο ἀπὸ πλευρᾶς λεξιλογίου ἔμεινε ἐκτὸς χρήσης μετὰ τὸ 1918»<sup>27</sup>. ‘Ωστόσο, ἡ ἀνάγκη νὰ μὴν ἀπομείνει ἡ Δογματική (παρὰ τὸν ὅποιο ἀπολογητικό της χαρακτήρα) ὁ μόνος κλάδος τῆς Θεολογίας σὲ διάλογο μὲ τὸν ἑαυτό της<sup>28</sup> ἀποτέλεσε τὸ αἴτημα ὅλων τῶν

25. BARTH K., *Der Römerbrief*, Zürich <sup>13</sup>1984 (1922), σελ. 11.

26. BARTH, *Kirchliche Dogmatik* II/1, 1958, σελ. 104: «Ἡ ἀπιστία εἶναι τὸ μίσος κατὰ τῆς ἀληθείας καὶ ταυτόχρονα ἡ στέρηση αὐτῆς».

27. STECK K. G., «Apologetik. II. Neuzeit», *Theologische Realenzyklopädie* 3(1978) 411-424, 420.

28. ELERT W., *Der christliche Glaube. Grundlinien der lutherischen Dogmatik*, Erlangen <sup>1988</sup>, σελ. 34.

μεγάλων και διαφορετικῶν μεταξύ τους θεολογικῶν σχεδιασμάτων τοῦ 20<sup>οῦ</sup> αἰώνα. Θὰ συνοψίζαμε ἐδῶ τὴν ἀπολογητικὴν στρατηγικὴν τῶν τελευταίων σὲ τρεῖς κυρίως ἔκδοχές:

### I. Η συσχέτιση μὲ τά «θρησκευτικά» ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώπου

Ἄπὸ τὸ τέλος τοῦ 19<sup>ου</sup> αἰώνα ἡ ἀπολογητικὴ θεολογία ἐπικεντρώνεται ὀλοέννα καὶ περισσότερο στὶς ἀνθρωπολογικὲς πτυχὲς τοῦ περιεχομένου τῆς θεολογίας<sup>29</sup>. Οἱ ἀνθρωποι δηλαδὴ γίνεται σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ὁ ἀποδέκτης τῆς θείας ἀποκαλύψεως στὴν ἀναφορά του πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν σωτηρία του, κατ’ οὐσίαν δὲ περιορίζεται τὸ βιβλικὸ μήνυμα στὴν ἀνθρώπινη πλευρὰ τοῦ Θεοῦ ὁ ὅποιος σχετίζεται μαζί μαζί. Αὐτὸν ἔχει ὡς συνέπεια νὰ θέλει κανεὶς νὰ προβάλλει τὸ ἀξιόπιστο τῆς χριστιανικῆς πίστεως μὲ τὸ νὰ προσπαθεῖ νὰ δείξει ὅτι τὸ περὶ πίστεως καὶ Θεοῦ ἐρώτημα συνδέεται ἀναπόσπαστα μὲ τὸν ἀνθρωπὸ τοῦ κόσμου τούτου. Πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο ἐρώτημα ποὺ βρίσκεται πίσω «ἀπὸ τὴν ἐμπειρίᾳ μιᾶς ἄνευ ὅρων εὐθύνης, μιᾶς συνειδήσεως ποὺ ἐπιζητεῖ τὸ ἀπόλυτο, μιᾶς ἀκρωταρίας ἀνιδιοτελοῦς αὐτοπαράδοσης καὶ ἀγάπης, πίσω ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς ἐμπιστοσύνης, τὸ χρέος τῆς παγκόσμιας ἀδελφοσύνης καὶ καταλλαγῆς, πίσω ἀπὸ τὸ κοινὸν καὶ συγκλονιστικὸ βίωμα τοῦ νὰ νιώθεις ὅτι δὲν εἶσαι αὐτούργος ἀλλὰ χαριτωμένος καὶ εὐεργετημένος δωρεολήπτης, πίσω ἀπὸ τὴν αἴσθηση τῶν ὁρίων καὶ τῆς πλέον ἀκραίας παθητικότητας, ποὺ ἀνέκαθεν φανερώνεται στὸν πόνον, τὴν ἀποτυχία, τὴν τραγικὴν ἔκβαση, τὴν ἐνοχὴν καὶ τὸν θάνατο»<sup>30</sup>. Αὐτὰ ἔγραφε τὸ ἔτος 1969 ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς συστηματικὸς θεολόγος Heinrich Fries, ὑπολαμβάνοντας τὸν Ἰησοῦν ὡς ἀπάντηση στὸ «θρησκευτικὸ ζήτημα» τοῦ ἀνθρώπου.

### II. Τὸ νοητὸ τῆς Δημιουργίας καὶ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ ἐντὸς τῆς Ἰστορίας

Χωρὶς νὰ ὑποτιμᾶ ἔνας ἄλλος σπουδαῖος Γερμανὸς θεολόγος, ὁ Wolfhart Pannenberg, «τὴν χριστιανικὴν θεολογίαν ὡς μίαν ἐπιβεβαίωση τῆς πανανθρώπινης ἰσχύος τῆς πίστεως στὴ βάση τῆς ἀνθρωπολογίας», δὲν θεωρεῖ τὴν τελευταίαν ἐπαρκὴν γιὰ τὴν ἐπαλήθευση τῆς περὶ Θεοῦ χριστιανικῆς διδασκαλίας<sup>31</sup>.

---

29. Πρβλ. HERMS, *Rücken*, 1992, σελ. 497.

30. FRIES, *Apologetik*, 1969, σελ. 444.

31. PANNENBERG W., *Theologie und Philosophie*, 1996, σελ. 359 ἔξ.

Έπιθυμεῖ νὰ μείνει πιστὸς καὶ νὰ ἐμβαθύνει, μαζὶ μὲ τὸν Jürgen Moltmann καὶ τὸν Eberhard Jüngel, στὸ «κοσμολογικό, ἰστορικο-θεολογικὸ καὶ ὄντολογικὸ περιεχόμενο τῆς παραδόσεως», ὑπὸ τὴν ἔννοια τῆς χριστιανικῆς κατανοήσεως τῆς πραγματικότητας<sup>32</sup>. Ὁρθῶς ἐπεσήμανε ὁ Pannenberg ὅτι ἡ βιβλικὴ διδασκαλία δὲν περιορίζεται στὴν περιγραφὴ τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς στὴ συνάφειά της, ἀλλὰ ἐμπεριέχει μιὰ κοσμολογικὴ καὶ ἰστορικο-θεολογικὴ διάσταση, ἡ ὁποία μᾶς ἐπιτρέπει νὰ μιλᾶμε γιὰ καθολικὴ κατανόηση τῆς πραγματικότητας ἥ γιὰ μιὰ χριστιανικὴ θεώρηση τοῦ κόσμου.

Σὲ κάθε περίπτωση, ἥ ἔμφαση στὴν ἀνθρωπολογία συνέβαλε στὸν συγκερασμὸ τῆς κλασικῆς περὶ Θεοῦ διδασκαλίας μὲ τὴν ἐμπειρία τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τὸν κόσμο. Ἡ πίστη δὲν ἐγκλωβίζεται σὲ δογματικὲς προτάσεις, ἀλλὰ μᾶς ἀνάγει σὲ μία πραγματικότητα ποὺ προϋποθέτει καὶ φωτίζεται ἀπὸ τὴν πίστη, ἔχει ὠστόσο ἅμεση ἐπίπτωση στὴν ὑπαρξή μου»<sup>33</sup>. Ἡ ἐπικέντρωση, πάντως, στὴν ἀνθρώπινη «κατάσταση» δὲν ὁδηγεῖ κατὰ τρόπο ἀναγκαστικὸ στὸν Θεὸ τοῦ Ἰησοῦ. Καὶ τοῦτο, διότι ἡ «αὐθυπέρβαση τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ξεπέρασμα τοῦ ἑαυτοῦ του», δὲν ἐπιτελεῖται μὲ τό «νὰ ρωτᾶμε διαρκῶς γιὰ τὸ Θεὸ καὶ τὴ σωτηρία, ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ ἐρχόμαστε ἀντίκρου Του καὶ νὰ ἐπιδιώκουμε μὲ ὅλη μας τὴ δύναμη τὴν ἐκπλήρωση», κατὰ τὸν Γερμανὸ ὑψηλὴν Reinhard Hempelmann<sup>34</sup>.

### III. Τὸ κοινωνιο-ηθικὸ ἀντίκρυσμα τῆς χριστιανικῆς πίστεως

Μετὰ τὴ δεκαετία τοῦ '60 δὲν ἀγωνίζεται κανεὶς νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴ χριστιανικὴ πίστη σὲ ἐπίπεδο κοσμοθεωρητικὸ ἥ ἐπιστημονικό, ἀλλὰ μὲ ἡθικο-πραγματιστικὰ περισσότερο καὶ κοινωνιο-ηθικὰ ἐπιχειρήματα, μὲ τὴν ἔννοια, φέρο' εἰπεῖν, τῆς ἔκφρασης τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Hans Urs von Balthasar: «Ἄξια νὰ πιστευθεῖ εἶναι μόνον ἡ ἀγάπη» (βλ. ὁμώνυμο βιβλίο)<sup>35</sup>. Τούτη ἡ ἀνανομιμοποίηση τῆς πίστεως καὶ τῆς θρησκείας, συνυφασμένη μὲ τὴν ἀναγέννηση τῶν ἀξιῶν καὶ τὴν παιδαγωγικὴ καὶ κοινωνικὴ τους ἐφαρμογή, ἀπέκτησε πε-

32. HERMS E., «Mit dem Rücken an der Wand? Apologetik heute», στΟΥ ΙΔΙΟΥ, *Offenbarung und Glaube. Zur Bildung des christlichen Lebens*, Tübingen 1992, 484-516, σελ. 498.

33. FRIES, *Apologetik*, 1969, σελ. 444.

34. HEMPELMANN R., «Apologetik und Kontextualität», *Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen -Texte* 148 (1999) 25-34, ἴδιατ. σελ. 29.

35. VON BALTHASAR H. U., *Glaubhaft ist nur Liebe*, Einsiedeln '2000 [καὶ σὲ νεοελληνικὴ μετάφραση ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Ἄρτος Ζωῆς», 2002].

ρισσότερη ἀναγνώριση τὰ τελευταῖα χρόνια. Βρίσκει σημεῖα ἐπαφῆς μὲ τὴν ἀρχὴν τοῦ κοινοτισμοῦ καὶ τοῦ φιλελευθεροισμοῦ καὶ εἶναι συμβατὴ μὲ χώρους δύο προβάλλεται τὸ Εὐαγγέλιο ὡς «ὑπτρετικὸ τῆς ζωῆς» ἢ προκρίνεται ἡ λειτουργικότητα καὶ ἡ ἀποτελεσματικότητα ἐν τῇ πράξει. Ἀγγίζει ἐκείνους οἱ δόποι δὲν θέλουν νὰ ἔχουν θεωρητικὸ μόνον ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ θεολογία, ἀλλὰ νὰ ὑλοποιοῦν τὴν πίστη, ἀνταποκρινόμενοι στὶς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας καὶ τὶς ἐπιταγὲς τῆς ἀλληλέγγυας πρὸς τὸν πλησίον βοηθείας ἢ τὴν εὐθύνη γιὰ τὰ δικαιώματα καὶ τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου<sup>36</sup>.

Πρόκειται γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς «ὁρθοδοξίας» στὴν «ὁρθοπραξία» ποὺ ἀνάγεται εὐθέως στὸ παραδειγμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ μᾶς θυμίζει ταυτόχρονα τὴν ἔμπρακτη Ἀπολογητικὴ τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων. Ὁ «λόγος» γιὰ νὰ εἶναι πιστευτός, ὀφείλει νὰ μὴ μεταβάλλεται σὲ κάτι διανοητικό· ὀφείλει νὰ συνοδεύεται κι ἀπὸ τὸ «ῆθος», χωρὶς ὠστόσο καὶ νὰ ἀποβάλλει τὴν ἔλλογη διάσταση ποὺ ἐνυπάρχει στὴ χριστιανικὴ πίστη<sup>37</sup>.

Καταλήγοντας στὸ σημεῖο τοῦτο, ἀξίζει νὰ ὑπογραμμίσουμε τὰ ἔξῆς:

(1) Δὲν βασίζεται ἡ πίστη στὴν ἡθικὴ ἀλλὰ τὸ ἀντίθετο. “Ολες οἱ ἀξίες γιὰ τὶς ὁποῖες γίνεται σήμερα πολὺς λόγος ἀπορρέουν ἐκ τῆς πίστεως<sup>38</sup>. Τὸ περὶ Θεοῦ καὶ ἀληθείας ἐρώτημα, ἐπομένως, προηγεῖται.

(2) Ἡ πρόταξη καὶ ἡ ἀποκλειστικότητα τῆς ἡθικῆς διατυπώσεως ἀποτελεῖ «ύποτιμηση τῆς χριστιανικῆς ἐκδοχῆς τῆς πίστεως»<sup>39</sup>. “Οσο περισσότερο προσπαθεῖ ἡ θρησκεία νὰ ἀλλάξει τὸν κόσμο, τόσο λιγότερο κατορθώνει νὰ διασώσει τὸν χαρακτήρα τῆς. Κι αὐτό, «γιατὶ δὲν εἶναι ὁ μετασχηματισμὸς τοῦ κόσμου ἡ πρώτη ἀποστολὴ τῆς, ἀλλὰ ἡ ἀποκατάσταση τῆς σχέσεως ἐκάστου μὲ τὸν Θεὸν καὶ τῆς αὐτοσυνειδησίας του ἀπέναντι Του»<sup>40</sup>. “Οσο ἀποφασιστικὴ καὶ ἀν εἶναι ἡ πράξη, δὲν μπορεῖ νὰ σταθεῖ πάνω ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῆς δράσεως τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἐπαγγελιῶν Του.

36. Πρβλ. SAUTER G., «Wozu dogmatische Aussagen? Eine evangelische Stellungnahme», *Zeitschrift für Theologie und Kirche* 111 (1989) 409-419, ἴδιατ. σελ. 410.

37. Πρβλ. συναφῶς KOTTHMANN, *Apologetik*, 2001, σελ. 29.

38. Πρβλ. KOTTHMANN Th., *Evangelischer Religionsunterricht in Bayern. Im Kontext von Staat, Schule und Kirche*, 3: Aktuelle Entwicklungen, Dokumente, Fakten, Neuendettelsau 2007, σελ. 16.

39. HEMPELMANN, *Apologetik*, 1999, σελ. 27.

40. AXT-PISCALAR Chr., «Das Christentum und die anderen Religionen», στὸν τόμο: A. Grözinger/ E. W. Stegemann (ἐκδ.), *Das Christentum an der Schwelle zum 3. Jahrtausend*, Stuttgart 2002, σελ. 167-183, ἴδιατ. 175.

4. Ό Χριστιανισμός στὸ μέσον τῶν θρησκειῶν καὶ τοῦ Νέου Ἀθεϊσμοῦ: Προκλήσεις γιὰ τὴ χριστιανικὴ Ἀπολογητικὴ σήμερα.

### I. Ό Χριστιανισμός καὶ οἱ θρησκεῖς

Ο Γερμανὸς συστηματικὸς Θεολόγος Eilert Herms διατυπώνει τὴν ἀποψῆντι ἡ Ἀπολογητικὴ τῆς Ἀρχαίας Ἔκκλησίας ὅχι μόνο περιγράφει τὴν «ἀρχικὴ φάση τῆς χριστιανικῆς Θεολογίας», ἀλλὰ καὶ προσδιορίζει «τοὺς στοιχειώδεις καὶ ἀξεπέραστους στόχους της». Τοῦτο σημαίνει ὅτι οἱ χριστιανοὶ στέκονται σήμερα, ὅπως κάποτε ὁ Παῦλος, «στὸ μέσον τῆς Ἀγορᾶς»<sup>41</sup>. Ἔτσι μοιάζει ἡ μεταμοντέρνα κοινωνικὴ μας πραγματικότητα, ἀκόμη καὶ κοσμοθεωριακά, μὲ ἐτῆσια ἐμπορο-θρησκευτικὴ πανήγυρη καὶ μᾶς κάνει νὰ ἀναρωτηθοῦμε μήπως ἀντὶ μιᾶς «Νέας Ἀπολογητικῆς» εἶναι προτιμότερος ἔνας «νέος συγκρητισμός»<sup>42</sup>. ἔνας συγκρητισμός «τοῦ μικρότερου κοινοῦ παρονομαστῆ», μὲ τὴν ἔννοια ἐνὸς πραγματικοῦ πλουραλισμοῦ ποὺ διατυπώνεται ώς ἔξης: «Κατὰ κάποιον τρόπο πιστεύουμε ὅλοι στὸν ἴδιο Θεό· ἐπιθυμοῦμε νὰ πορευθοῦμε ἀπὸ κοινοῦ στὸ ὄνομα μιᾶς εἰρηνικῆς καὶ ἀνεκτικῆς πρὸς ἀλλήλους συνύπαρξης, ὅχι νὰ γινόμαστε χίλια κομμάτια μὲ τὶς κάθε εἰδους δογματικὲς ἔριδες».

Ἡ παραπάνω ἀντίληψη, ὥστόσο, καθὼς δείχνει καὶ ἡ ἐμπειρία, ἔχει ἐλάχιστη ἐπιτυχία, καὶ αὐτὴ εἶναι τελείως ἐπιφανειακή. Εἶναι τόσο ἀποκλίνουσες μεταξύ τους οἱ προσεγγίσεις τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου, ὥστε μόνον μία στοιχειώδης δύμοφωνία σὲ ζητήματα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἢ ἡθικῆς θὰ ἥταν δυνατὸ νὰ ἐπιτευχθεῖ.

#### a. Τὸ χρέος τῆς Ἀπολογητικῆς

Ἡ ἐμπειρία ἐνὸς πλουραλισμοῦ θρησκειῶν καὶ κοσμοθεωριῶν καθιστᾶ σήμερα ἐπιτακτικότερο τὴν ἀνάγκη ἐνὸς θεολογικοῦ διαστοχασμοῦ τῆς πίστεως ἐκάστου στὴ συνάντησή της μὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες. Αὐτὸ πρακτικὰ σημαίνει ὅτι θέτουμε στὴν ἄκρη ὅ,τι μᾶς χωρίζει, χάριν τῆς ἐπιτυχίας τοῦ διαλόγου, μὲ τὴ σκέψη ὅτι σὲ κάθε μορφὴ βιωματικῆς σχέσεως μὲ τὸν Θεό, ζητούμεναι εἶναι ἡ ἀναφορὰ πρὸς τὸ ὄλο. «Στὴν πραγματικότητα τοῦ ἀνθρώπου πρὸ τοῦ Θεοῦ, τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται στὴ θρησκεία εἶναι πάντοτε ἡ ἀλήθεια γι' αὐτὸ ποὺ ἰσχύει τόσο ώς πρὸς τὴ ζωὴ ὅσο καὶ ώς πρὸς τὸ θάνατο»<sup>43</sup>. Γ' αὐτὸν τὸν λόγο οἱ θρη-

41. HERMS, Rücken, 1992, σελ. 490.

42. Ὁπ., σελ. 514.

σκεῖες βρίσκονται σὲ μόνιμο ἀνταγωνισμὸν ὅχι μόνο γιὰ τὴν ἀλήθεια ποὺ διεκδικοῦν γιὰ τὸν ἑαυτὸν τους, ἀλλὰ καὶ διότι ἡ μία ἀποκλείει τὴν ἄλλη, ἐξαιτίας τῆς διαφορετικῆς ἐκ μέρους τους κατανόησης τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἑαυτοῦ τους.

Σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω, ἡ παρουσία καὶ ἡ συνάντηση μὲ ἄλλες θρησκεῖες ἀπαιτοῦν, κατὰ πρῶτον, μιὰ συνεννόηση γιὰ τὴν ταυτότητα κάθε θρησκείας, γι' αὐτὸ ποὺ συνιστᾶ τὴν ἰδιαιτερότητά της, ταυτόχρονα δὲ τὴν ἔτοιμότητα νὰ κατανοεῖ κανεὶς τὴν ἄλλη θρησκεία ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως ἡ ἴδια ἔχει κατανοήσει ἑαυτήν. Σὲ ἔναν διάλογο τῶν θρησκειῶν ἀμφότερα εἶναι ἀπαραίτητα, τόσο ἡ διάθεση νὰ μαθαίνει ὁ ἔνας ἀπὸ τὸν ἄλλο ὅσο καὶ τὸ θάρρος τῆς ἄλληλοενθάρρυνσης. Μὲ χριστιανικοὺς ὅρους, ἡ στάση αὐτὴ ὑπαγορεύεται ἀπὸ τὴν ἐκπεφρασμένη βούληση τοῦ Θεοῦ, «ὅς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι» (Α΄ Τιμ. 2,4) στὴν κατ’ ἄπομον ἐφαρμογή της ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ<sup>43</sup>. Μένει λοιπὸν νὰ διευρινισθεῖ ἡ κοινὴ θεματολογία Χριστιανισμοῦ κι ἐκτὸς Χριστιανισμοῦ θρησκειῶν, καὶ δὴ ἡ ἀπάντηση στὸ περὶ ἀληθείας, θείας ἀποκαλύψεως καὶ σωτηρίας ἐρώτημα.

### β. Ποιό εἶναι τὸ ἴδιαζόντως χριστιανικό;

Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀποκριθεῖ ἀνάλογα μὲ τὴν περὶ Θεοῦ καὶ ἀποκαλύψεως ἀντίληψή του. Κεντρικὴ θέση στὸν Χριστιανισμὸν κατέχει ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ, ὁ ὅποῖς μαρτυρεῖται στὴν Π.Δ., ἀποστέλλει τὸν Ἰησοῦ ὡς Μεσσία στὴν Κ.Δ. καὶ δι' Αὐτοῦ καὶ τῆς ἀποστολῆς Του γνωρίζεται σ' ἐμᾶς. Ἡ ἔνανθρωπηση τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ μοναδικὴ στὸ πλήθος τῶν θρησκειῶν διατύπωση, ἀν καὶ δὲν εἶναι ὡς ἴδεα παντελῶς ξένη πρὸς τὸν Ἰνδουϊσμό, ἔστω καὶ ἀποδυναμωμένη λόγῳ τῶν πολλαπλῶν μετενσωματώσεων.

Σύμφωνα μὲ τὴ χριστιανικὴ ἀντίληψη, ἡ σωτηρία ποὺ χαρίζει ὁ Θεὸς στοὺς ἀνθρώπους, κατὰ τρόπο μοναδικό, συνδέεται μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸς δὲν ἐκπροσωπεῖ ἀπλῶς, ἀλλὰ συνιστᾶ τὴν σωτηρία. Ἐν Αὐτῷ ἀπεκαλύφθη στὴν ὑπὸ τὴν ἀμαρτίᾳ ἀνθρωπότητα «πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς» (Κολ. 2,9). Ἐν τῷ καταλλάξαντι ἡμᾶς, καὶ εἰδικότερα μέσα ἀπὸ τὴν πίστη τὴν «δι' ἀγάπης ἐνεργούμενη» (Γαλ. 5,6), μετέχουμε στὴν ἀφεση τῶν ἀμαρτιῶν. Τὸ σωτηριῶδες ἐργο τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ πρὸς τὸν κόσμο ἀποστέλλονται νὰ κηρύξουν οἱ Μαθητὲς καὶ οἱ μαθητὲς αὐτῶν. Ἡ χριστιανικὴ

---

43. AXT-PISCALAR, *Christentum*, 2002, σελ. 171.

44. KÄHLER M., *Schriften zur Christologie und Mission*, München 1971, σελ. 132 ἔξ.

ἀξίωση ἀποκλειστικότητας ἐμπεριέχεται στὸ συγκεκριμένο μήνυμα τῆς καταλλαγῆς ποὺ προσλαμβάνεται «ἐν τῇ πίστει»· μετατρέπεται σὲ συνεχὴ πρόσκληση γιὰ ἐκ νέου κάθε φορὰ πληρότητα ζωῆς ποὺ εἶναι καρπὸς τῆς καταλλαγῆς Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων.

Μὲ τὴν περὶ Τοιάδος διδασκαλία ἐκφράζεται κατ' ἔξοχὴν ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ χριστιανικοῦ: Ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ἡ ἴστορικὴ φανέρωση τοῦ Θεοῦ, ἡ παρουσία Του στὸν κόσμο, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο ἡ πίστη ὅτι ἡ ὑπαρξη, ἡ ζωὴ τοῦ Θεοῦ, δὲν μένουν ἀποκεκρυμμένο διὰ παντὸς μυστήριο, ἀλλὰ ἀποκαλύπτονται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ: Ὁ Ἰησοῦς φανερώνει καὶ ἔξηγεῖ τὸν Θεὸν στὸν ἀνθρώπους (βλ. Ἰωάν. 1), Τὸν ἀποκαλύπτει ως ἀγάπη (Α΄ Ἰωάν. 4,8. 16)· ὅχι μὲ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἰσραὴλ, ἀλλὰ ως ἀγαπῶν ἡμᾶς, ως αὐτὴ ἡ ἰδιαὶ ἡ Ἀγάπη –ἐν Χριστῷ– στὸ χῶρο τῆς Ἰστορίας. Αὕτα εἶναι ποὺ κάνουν τὴν οὐσία τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ὑποτυπώνονται στὴν ἰδιαὶ τὴν ἐνδοτριαδικὴ κοινωνία τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἀγίου Πνεύματος. Η Τοιάδα καθίσταται ἔτσι ὁ πυρήνας τῆς χριστιανικῆς πίστεως, τῆς πίστεως στὸν ἕνα Θεό, ὁ ὄποιος φανερώνεται ἐν Χριστῷ στὸν ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἀποκαλύπτει ἐν Αὐτῷ τὴν ὁδὸν πρὸς Ἐκεῖνον καὶ τὴ μετοχὴ στὴ ζωὴ τῆς ἀγάπης.

### γ. Συνέπειες

Ἄπὸ τὰ προαναφερθέντα ἐκφαίνεται ἡ ἀναγκαιότητα τοῦ νὰ διατηρεῖ ἡ χριστιανικὴ θεολογία τὴν ἀπολογητική της λειτουργία, ταυτόχρονα δὲ νὰ καλλιεργεῖ τὸν διάλογο μὲ τὶς ἄλλες θρησκείες. Ἔνας τέτοιος διάλογος, καθὼς καὶ ἡ ἀπόκτηση τῆς σχετικῆς γνώσεως, προϋποθέτουν ὅτι ἀναγνωρίζουμε περισσότερες θεωρήσεις τοῦ καθολικοῦ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν θεία πραγματικότητα. Ξεκινώντας ἀπὸ μία θρησκειολογικὴ ἐξωτερικὴ προσέγγιση, θὰ μποροῦσε ἐδῶ κανεὶς νὰ ἀναγνωρίσει ἵσως περισσότερες τῆς μιᾶς ὁδούς σωτηρίας, οἱ ὄποιες δὲν εἶναι σὲ καμία περίπτωση αὐτονόητες.

Μιὰ ἄλλη συνέπεια τῆς ἀρχικῆς παρατήρησης εἶναι πώς ἡ ἀπάντηση στὸ περὶ ἀληθείας καὶ σωτηρίας ἐρώτημα προέρχεται ἀναπόφευκτα ἀπὸ τὴν ἐκ τῶν ἔνδον ἔποψη κάθε θρησκείας. Τοῦτο σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει κάποιο θεολογικο-φιλοσοφικὸ ἡ γνωσιοθεωρητικὸ κριτήριο ποὺ νὰ ὑπέρκειται τῶν θρησκειῶν<sup>45</sup>. Η ἀλή-

45. Πρβλ. KOTTMANN TH., «Zeugnis geben von der Wahrheit des Evangeliums. Missionstheologische Impulse aus dem Werk Karl Heims», *Glaube und Denken* 15 (2002) 195-225, ἰδιαit. σελ. 224.

θεια μιᾶς θρησκείας μπορεῖ νὰ ἐκτιμηθεῖ μὲ κριτήρια ποὺ ἐνυπάρχουν στὴν ἴδια, ἀλλιῶς ὑφίσταται ὁ κίνδυνος αὐθαιρέτου κρίσεως. Στὴ συγκεκριμένη περίπτωση οἱ περὶ ἀληθείας καὶ σωτηρίας ἀξιώσεις μιᾶς θρησκείας δὲ λειτουργοῦν ἰσότιμα ἡ παράλληλα ἡ μία πρὸς τὴν ἄλλη, ἀλλ’ ἀνταγωνιστικὰ καὶ ἀλληλοαποκλειστικά, μὲ βάση διαφορετικοὺς ἀνθρωπολογικοὺς ἢ σωτηριολογικοὺς προσδιορισμούς. Στὸν Χριστιανισμό, εἰδικότερα, ἡ περὶ ἀληθείας ἀξιώση ὑπόκειται σὲ ἐπαλήθευση ποὺ προσδιορίζεται ἐσχατολογικά.

Ὑπὸ τὸ συγκεκριμένο ὑπόβαθρο, τὸ μοντέλο μιᾶς πλουραλιστικῆς θεολογίας τῶν θρησκειῶν καθίσταται σὲ μεγάλο βαθμὸ προβληματικό, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἡ ἐπίτευξη τῆς σωτηριώδους θείας γνώσεως προβάλλεται κατὰ παρόμοιο τρόπο καὶ σὲ ἄλλες θρησκείες. Μὲ τὸ ὑπόβαθρο αὐτὸ δὲν συμβιβάζονται ἀκραία σκληροπροηνικὰ μοντέλα ἀποκλειστικότητας, ποὺ ἀποκλείουν κάθε δυνατότητα σωτηρίας ἐκτὸς συγκεκριμένου ἐκκλησιαστικοῦ χώρου ἢ ἐμπειρίας Χριστοῦ, μὲ τὴν ἐπίκληση μιᾶς στενῆς ἐκκλησιοκεντρικῆς ἢ χριστοκεντρικῆς ἐπιχειρηματολογίας<sup>46</sup>. Πραγματικὰ χριστιανικὴ εἶναι ἡ νοοτροπία ἐκείνη ποὺ ἀκολουθεῖ τὴ στάση τοῦ ἵδιου τοῦ Χριστοῦ ποὺ μεταβάλλει τὴν ἐχθρότητα σὲ ἀγάπη (ἀκόμη καὶ πρὸς τοὺς ἐχθρούς), ὁ ὅποιος χαίρεται γιὰ τὸ νέο ξεκίνημα τοῦ Ἀπολωλότος, ὑπερβαίνει διαρκῶς ὅρια, ἀκόμη καὶ θρησκευτικά (βλ. Ἰωάν. 4,1 ἐξ.) καὶ δικαιώνει τὴν ἐλπίδα ὅτι τὸ ἀμεταμέλητο θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία μας ὑπερβαίνει τὰ ὅρια οἰουδήποτε θεολογικοῦ συστήματος.

Τὸ σημεῖο ἀκριβῶς στὸ ὅποιο δοκιμάζεται ἡ ὁριοθέτηση τῶν σχέσεων Χριστιανισμοῦ καὶ ἄλλων θρησκειῶν, εἶναι τὸ θέμα τῆς συνέχειας καὶ τῆς ἀσυνέχειας. Τὸ βούσκουμε ἥδη στὴν Κ.Δ., σὲ δύο κείμενα ποὺ ὑπαγορεύουν δύο διαφορετικὲς ἀντιμετωπίσεις τοῦ ζητήματος τῆς Ἀπολογητικῆς. Στὸ ἔνα, τὸ *A' Kορ.* 1,18 ἐξ., προβάλλονται τὸ σκάνδαλο καὶ ἡ μωρία τοῦ λόγου τοῦ σταυροῦ γιὰ Ἰουδαίους καὶ Ἐθνικοὺς ἀντίστοιχα, κι ἐδῶ ταιριάζουν τὰ πρώιμα κείμενα τοῦ Karl Barth· στὸ ἄλλο, τὸ *Πράξ.* 17,23 ἐξ., ὃπου τὸ κήρυγμα τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν στὸν Ἀρειο Πάγο γιὰ τὸν Ἀγνωστο Θεό, βρίσκεται ἡ βάση τῆς Ἀπολογητικῆς τοῦ Karl Heim. Υφίσταται ἄραγε συνέχεια μεταξὺ χριστιανικῆς καὶ ἔξωχριστιανικῆς συνειδήσεως περὶ ἀληθείας, λ.χ., περὶ Δημιουργίας καὶ σωτηρίας, ἡ μποροῦμε νὰ ὅμιλοῦμε γιὰ ἀπόλυτη ωρήν, ὅπως ὑποδηλώνεται στὸ β' ἀρθρὸ τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως; Κατὰ ἔναν πολὺ ἐνδιαφέροντα τρόπο,

---

46. Πρβλ. ἐδῶ ἐπίσης *Πράξ.* 14,16 ἐξ.

καὶ οἱ δύο ἀπαντήσεις ἔχουν τὴν ἀρχή τους στὴν Κ.Δ., συνυπάρχουν χωρὶς νὰ συγκρούονται καὶ χωρὶς νὰ παύουν νὰ διακρίνονται.

## II. Η πρόκληση ἐνὸς συκοφαντικοῦ Ἀθεϊσμοῦ

Κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς θρησκείας. Μοιάζει νὰ ἐπαληθεύεται ἡ φράση: «Οἱ καταδικασμένοι σὲ θάνατο ζοῦν περισσότερο!». Ἀπέναντι σὲ ὅλες τὶς κορῶνες περὶ ἐκκοσμίκευσης καὶ τὶς προβλέψεις γιὰ μιὰ ἐποχὴ χωρὶς θρησκεῖες, ἡ θρησκεία ἀπεδείχθη ἀρκετὰ ἀνθεκτικὴ καὶ ἐπέζησε τῶν ποικιλώνυμων προσπαθειῶν γιὰ πολιτικὴ ἐκμετάλλευση, «φίμωση ἀπὸ ὄλοκληρωτισμούς, ἀπαξίωση ἀπὸ πλευρᾶς διανοούμενων ἢ ἰδεολογικὴ ἀπόρριψη»<sup>47</sup>. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἐνῷ ἀπὸ ἴστορικὴ ἀποψη ἡ θρησκεία καὶ στὸ παρελθὸν ἐπέζησε τῶν πιὸ σκληρῶν ἐπικριτῶν της, ἔξαπολύονται σήμερα ὅμαδὸν πυρὰ ἀπ’ τὴν πλευρὰ ἐνὸς συκοφαντικοῦ Ἀθεϊσμοῦ, ποὺ ἔχουν ώς στόχο τὴν ἐξάλεψη τῆς θρησκείας. Τὸ πιὸ ἴσχυρὸ ὅπλο τῶν νεοφανῶν ἀθεϊστῶν εἶναι ἡ θέση τῶν Φυσικῶν Ἐπιστημῶν στὶς κοινωνίες μας, διὰ τῆς ὅποιας ἐπιχειροῦν νὰ ἀπαξιώσουν τὴ θρησκεία. Περισσότερη δημοσιότητα ἔχει δοθεῖ στὶς ήμέρες μας στὸν Ἀγγλό ἐξελικτικὸ Richard Dawkins, ἀκολουθοῦν δὲ ὁ δημοσιογράφος Christopher Hitchens, ὁ συγγραφέας Sam Harris<sup>48</sup> καὶ ὁ θρησκειοφιλόσοφος Daniel Dennett<sup>49</sup>.

### α. Η λογικὴ τοῦ Νέου Ἀθεϊσμοῦ

‘Ο Νέος Ἀθεϊσμὸς<sup>50</sup> ὑπακούει, κατὰ βάσιν, στὴν παρακάτω λογική: Αὔτὸ ποὺ συνέβη τὴν 11<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου τοῦ 2001 ἀποτελεῖ συνέπεια τῆς θρησκείας, καὶ δὴ μᾶς σκληροπυρηνικῆς, φονταμενταλιστικῆς θρησκείας, ἡ ὅποια εὐδοκιμεῖ στὸ ἔδαφος μᾶς οὕτως ἢ ἄλλως μέτριας θρησκευτικότητας. Η θρησκεία δὲν ὁδηγεῖ, κατὰ τὸν Dawkins, μόνο σὲ βία, ἀλλὰ εἶναι κι ἐχθρικὴ ἐκ τῶν προτέρων πρὸς τὴν ἐπιστήμη<sup>51</sup>. Γιὰ τὸν ἴδιο, ὁ ὅποιος κηρύσσει ἔνα καθαρὰ ἐπιστη-

47. SCHÄRTL TH., «Neuer Atheismus. Zwischen Argument, Anklage und Anmaßung», *Stimmen der Zeit* 226 (2008) 147-161, ἴδιατ. σελ. 147.

48. HARRIS S., *The End of faith: Religion, Terror and the Future of Reason*, New York 2004.

49. DENNETT D. C., *Den Bann brechen. Religion als natürliches Phänomen*, Frankfurt a.M./Leipzig 2008.

50. Προβλ. [www.atheistsos.org](http://www.atheistsos.org), [www.americanhumanist.org](http://www.americanhumanist.org), [atheistalliance.org](http://atheistalliance.org), [www.skeptics.com](http://www.skeptics.com), [www.the-brights.net](http://www.the-brights.net), [www.humanism.org](http://www.humanism.org).

51. Προβλ. McGrath, *Atheismus-Wahn*, 2007, σελ. 63.

μονικὸ καὶ φυσιοκρατικὸ κοσμοείδωλο, εῖναι σαφὲς ὅτι ἡ θρησκεία δὲν ἔχει κανένα δικαίωμα ὑπαρξῆς στὸν ἀνθρώπινο πολιτισμό, ἐπειδὴ οἱ μεταφυσικές τῆς προϋποθέσεις δὲν βασίζονται οὕτε μποροῦν νὰ βασιστοῦν πουθενά. Ὁ ἴδιος πάλι ἐπιχειρεῖ νὰ ἐξηγήσει τὴ γένεση τῆς θρησκείας μὲ βάση τὴ θεωρία τῆς Ἐξέλιξης. Ἡ θρησκεία δηλαδὴ εἶναι «ἔνα παραπροϊὸν τῆς ἐξελίξεως τοῦ ἀνθρωπίνου ἐγκεφάλου καὶ τῶν γνωσιακῶν του λειτουργιῶν»<sup>52</sup>. Ἡ ἴδεα τοῦ Θεοῦ περιορίζεται ἀπὸ τὸν Dawkins σὲ ἔνα μιμύδιο<sup>53</sup>, μονάδα ἀναπληρωματικὴ στὴ διαδικασία τῆς ἐξέλιξης, τὸ ὅποιο ἐπικράτησε στὴν ίστορία τοῦ πολιτισμοῦ, γιατὶ παρουσίαζε πλεονεκτήματα ἐπιβίωσης, ὥπως: παρηγοριά, ἀντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων κ.ἄ.<sup>54</sup>. Ἡ πίστη στὸ Θεὸ ἀντιρροσωπεύει ἐν πάσῃ περιπτώσει ἔνα νηπιακὸ στάδιο· μοιάζει μὲ τὴ συζήτηση, κατὰ τὸν ἴδιο, ἐνὸς παιδιοῦ μὲ τὸ ἀρκουδάκι του. Σὲ αὐτὴ τὴ μειωτικὴ ἐξήγηση προσθέτει ὁ ἴδιος μιὰ ἀκραία κριτικὴ τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, ἡ ὅποια ἐπικεντρώνεται (κατὰ τὸ βιβλίο του «Ἡ αὐταπάτη τῆς θρησκείας») στὸν Χριστιανισμό, ίσχύει ὅμως καὶ γιὰ τὸ Ἰσλάμ. «Ἡ πρὸς τὸν Θεὸ πίστη ὅχι μόνο δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει στήριγμα σὲ μιὰ ἐν ἐγρηγόρσει ἡθικὴ συνείδηση, ἀλλὰ μπορεῖ καὶ νὰ μετατραπεῖ στὸ ἀκριβῶς ἀντίθετό της, νὰ γίνει ἡ αἰτία γιὰ τὴν τυποποίηση καὶ τὴ συντήρηση κάθε εἰδους ἡθικῆς ὑποκρισίας καὶ διαφθορᾶς, ψυχικῆς ἐκπτώσεως καὶ διαστροφῆς»<sup>55</sup>. Ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἔννοια, ἡ θρησκευτικὴ ἀγωγὴ θὰ ἔπρεπε σήμερα νὰ θεωρηθεῖ ὡς «πνευματικὴ κακοποίηση τοῦ παιδιοῦ»<sup>56</sup>.

### β. Ἀθεϊστικὸς Φονταμενταλισμὸς

Τὸ πρῶτο καὶ θεμελιῶδες ἐρώτημα ποὺ τίθεται γιὰ ὅσα προαναφέραμε εἶναι ἄν δλα ὅσα λέει ὁ Dawkins ἀφοροῦν στὴν οὐσία τοῦ Χριστιανισμοῦ ἡ συνιστοῦν «ἐγκλωβισμό» του σὲ ἀρρωστημένες, διεστραμμένες ἐκφράσεις τοῦ θρησκευτικοῦ. Τέτοιου εἴδους ἀδιαφοροποίητες ἐπιθέσεις δικαίως προκαλοῦν ἀνταπάντηση. Ἐρευνητὲς ὥπως ὁ Keith Ward<sup>57</sup>, ὁ Alister McGrath καὶ ἐσχά-

52. SCHÄRTL, *Atheismus*, 2008, σελ. 154.

53. MCGRATH, *Atheismus-Wahn*, 2007, σελ. 82, 88 ἔξ. Πρόκειται γιὰ ἴδεες, μεθόδους, συλλογισμούς, συνήθειες κ.ἄ., πού μεταβιβάζονται μὲ τὴ μίμηση.

54. Πρβλ. συναφῶς MCGRATH, *Atheismus-Wahn*, 2007, σελ. 67.

55. SCHÄRTL, *Atheismus*, 2008, σελ. 155.

56. DAWKINS, *Gotteswahn*, 2007, σελ. 431 ἔξ.

57. WARD K., *Is Religion Dangerous?*, Oxford 2006.

τως ό Richard Schröder<sup>58</sup>, κατέδειξαν τὴν φονταμενταλιστική διάσταση τοῦ Ἀθεϊσμοῦ, μὲ τὰ παρακάτω ἐπιχειρήματα:

(1) Ὁ Dawkins ἀργεῖται στὴ θρησκεία αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ ὁ ἕδιος ἐπικαλεῖται γιὰ τὶς δικές του θέσεις: τὴν πρόσβαση στὸ ἐπίπεδο τῆς λογικῆς. Ὁ θεοποιημένος τρόπον τινὰ ἀνθρώπινος λόγος, ὡς γενικῆς ἴσχύος κριτήριο τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἀπώλεσε τὴν κυριαρχία του καὶ ἀπὸ αὐτὴν ἀκόμη τὴ Θεωρία τῶν Ἐπιστημῶν καὶ τὴ Φιλοσοφία. Δὲν εἶναι ἐφικτὸς ποτὲ ὁ καθαρὸς Λόγος. Τοῦτος εἶναι μᾶλλον γλῶσσα, ἡ δοπία δεσμεύεται σὲ συγκεκριμένο χρόνο καὶ τρόπο σκέψης. Σύμφωνα μὲ τὴν κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖται στὸν Dawkins, «ὅ Λόγος δὲν εἶναι πλέον ὁ Θεός, ὁ ὅποιος ὁρίζει κατ’ ἀπόλυτο τρόπο τὸν προσανατολισμό μας: δὲν εἶναι τὸ μέσον μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ὅποιου ὁ ἀνθρωπος αἰρεται πάνω ἀπὸ τὴν πτώση τῆς ὑπαρξῆς καὶ τῆς ἴστορίας καὶ ἀποκτᾷ τὴ δυνατότητα νὰ ἀνεβαίνει πάνω ἀπὸ τὴ γῆ, νὰ κάθεται στὴ θέση τοῦ Θεοῦ»<sup>59</sup>.

Γιὰ τὸν παραπάνω λόγους, εἶναι ἀναγκαῖο νὰ κάνουμε μία διάκριση -ἀπὸ πλευρᾶς κριτικῆς τῶν ἰδεολογιῶν- μεταξὺ ἐπιστημονικῆς λογικῆς καὶ ἐπιστημονικοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἐξάλλου, ὅπως καταδεικνύει μὰ ἀπροκατάληπτη ματιὰ στὴν Ἰστορία τῆς ἀνθρωπότητας: Δὲν εἶναι μόνο ἡ θρησκεία, ἀλλὰ καὶ ἡ λογικὴ εἶναι δυνατὸ νὰ χρησιμοποιηθεῖ κατ’ ἐσφαλμένο τρόπο, νὰ μεταβληθεῖ σὲ ἰδεολογικὸ ἔργαλεῖο: «Ἄπο τὴν Γενετικὴ μπροεῖ νὰ προκύψει ἡ Εὐγονική [τοῦ Ἐθνικοσοσιαλιστικοῦ φέρ] εἰπεῖν καθεστῶτος], ἀπὸ τὴν Πυρηνικὴ Φυσικὴ ἡ Μηχανικὴ στὴν ὑπηρεσίᾳ τῆς καθολικῆς καταστροφῆς, ἀπὸ τὴν Χημεία ἡ ἐγκληματικὴ τεχνικὴ γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ Τελικὴ λύση. Παρόμοια ἴσχύουν γιὰ τὴν Τέχνη ποὺ προσφέρει ὅλη της τὴν παραστατικότητα θυσία στὸν Ἀρχηγὸ ἢ τὸν μεγάλο κομματικὸ Ἡγέτη, τὸν ὅποιο λατρεύει ἐπιδεικνύοντας μεγαλειωδῶς τὴν πολιτικὴ της ἀχρωματοψία· τὰ ἵδια καὶ γιὰ τὴ νομικὴ φρόνηση καὶ τὴ δικαστικὴ ἀποφασιστικότητα ποὺ συντάσσουν κι ἐρμηνεύουν φασιστικοὺς νόμους, ποὺ διαλύουν γάμους ἐν ὀνόματι μιᾶς φασιστικῆς ὑγιεινῆς, ποὺ ἐπινοοῦν νόμους γιὰ τὸ Apartheid καὶ στέλνουν ὀθώους σὲ στρατόπεδα ἐξόντωσης ἐν ὀνόματι τοῦ Λαοῦ»<sup>60</sup>.

58. SCHRÖDER R., *Abschaffung der Religion? Wissenschaftlicher Fanatismus und die Folgen*, Freiburg i. Br. 2008.

59. HEMPELMANN H., «“Wir haben den Horizont weggewischt” (F. Nietzsche). Das Evangelium verkünden unter den Bedingungen der Postmoderne», *Theologische Beiträge* 30 (1999) 32-49, ἴδιαιτ. σελ. 39.

60. SCÄHRTL, *Atheismus*, 2008, σελ. 158.

Μιὰ διαφορετική, ἐπίσης, θεώρηση τῆς Ἰστορίας μᾶς δείχνει ότι ἡ ἔξαλειψη ἀνθρώπινων ζωῶν μὲν ἀμέτρητους τρόπους, κατὰ τὸν τελευταῖο αἰώνα, ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα ἀθεϊστικῶν μᾶλλον κοσμοαντλήψεων κι ὅχι τῆς θρησκείας καθ' ἑαυτήν. Ἡ πεποίθηση τοῦ Dawkins ότι δὲν ὑπάρχει σὲ ὅλο τὸν κόσμο οὔτε ἔνας ἀθεϊστής ὁ ὄποιος «θὰ ἵστερε μὲ μπουλντόζα τὴν Μέκκα, τὴν Chartres, τὸ York Minster, τὴ Notre Dame, τὴν Παγόδα τοῦ Schwedagon, τὸ ναὸ τοῦ Κιότο ἢ τοὺς Βοῦδες τοῦ Bamiyan»<sup>61</sup> εἶναι μᾶλλον ἔκφραση ἀφελέστατης εὐπιστίας παρὰ ἀξιόπιστης ἴστορικῆς ἐμπειρίας.

(2) Ὁ Dawkins ἀρνεῖται νὰ συμπεριλάβει στὴν ἐπιχειρηματολογία του μία ἀναγκαία διάκριση, τὴ διάκριση μεταξὺ θρησκείας καὶ πίστεως ἢ ἀποκαλύψεως. Ἐπιπλέον, ὑπὸ τὸν ὅρο καὶ τὴν πραγματικότητα ότι ὡς θρησκεία δὲν πρέπει νὰ ἐννοηθεῖ, ὅπως κάνουν οἱ ὄμοιδεάτες τοῦ Dawkins, ἡ «ἐκπλήρωση μᾶς ἐπιθυμίας», ὡσὰν νὰ ἥταν αὐτὸς ἔνα πανανθρώπινο χαρακτηριστικό της<sup>62</sup>. Οἱ θρησκεῖες συνιστοῦν, κατ' οὓσιαν, συνθετότερα οἰκοδομήματα, ὅπου συνυπάρχουν κι ἄλλα φαινόμενα, ὅπως: ἐπίγνωση, ἐμπειρία, μετοχὴ σὲ μία κοινότητα ἢ ὅμαδα, παρακίνηση σὲ δράση καὶ συνέπειες ἡθικές<sup>63</sup>.

Ἄπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὀφείλουμε πάντοτε νὰ θέτουμε τὸ ἐρώτημα «ποιό εἶναι τὸ περιεχόμενο τῆς ἀποκάλυψης» μὲ τὴν ὅποια σχετίζεται ἡ φαινομενολογικὴ ἔκφραση τῆς θρησκείας. Στὴν περίπτωση ἰδιαιτέρως τοῦ Ἰησοῦ γίνεται φανερὸς ότι δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ κάποιον τρομοκράτη ποὺ ἐπικαλεῖται τὴ θρησκεία καὶ θέλει νὰ ἐπιβάλει διὰ τῆς βίας τὴν ἐγκόσμια Πολιτεία τοῦ Θεοῦ. Στὴν ὄμοιογία Του πρὸ τοῦ Πιλάτου ὁ Ἰησοῦς κάνει ἀπολύτως σαφὲς ότι ἡ Βασιλεία Του δὲν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου τούτου» (*Ιωάν. 18,36*) κι αὐτὸς ἀναγκάζει τὸν Ρωμαῖο δικαστή Του νὰ ἀποφανθεῖ: «ἔγὼ οὐδεμίαν εύροισκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν» (*Ιωάν. 18,38*). Πολλῷ μᾶλλον δηλώνει μέχρι τοῦ Σταυροῦ τὴν πιστότητα πρὸς τὴν ἀποστολή Του, νὰ δείξει ότι ἐν Αὐτῷ καὶ δι' Αὐτοῦ φανερώνεται τὸ Εἶναι τοῦ Θεοῦ ὡς ἀγάπη (*Λουκ. 23,34· Α' Ιωάν. 4,16*). “Οποιος καταφεύγει στὴ βία ἐν ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ ἢ τοῦ Χριστιανισμοῦ ὀφείλει νὰ ἐπικαλεστεῖ τὴν προσωπική του ἀπόφραση καὶ μόνον.

(3) Ὁ Dawkins θεωρεῖ ότι δὲν χρειάζεται κανεὶς τὸν Θεὸν γιὰ νὰ εἶναι καλός, γιὰ νὰ ἐνεργεῖ σωστά. Αὐτὸς μποροῦν πολλοὶ νὰ τὸ ἐπιτύχουν. ‘Ωστόσο, ἡ

---

61. DAWKINS, *Gotteswahn*,<sup>10</sup> 2007, σελ. 345.

62. MCGRATH, *Atheismuswahn*, 2007, σελ. 75.

63. Ὁ.π., 78.

ίδια ή ίστορία καὶ πάλι διδάσκει ὅτι ἡ ἀπόσταση ἀνάμεσα σὲ μία κοινωνιοβιολογικὴ κοσμοθεώρηση κι ἔναν χυδαῖο κοινωνιοδαρβινισμὸ μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ μικρή, κάτι ποὺ ὁδήγησε τὸν Ντοστογιέφσου, μὲ τὴν ἴδια τουλάχιστον ἀξίωση ἀληθείας, νὰ ισχυριστεῖ: «Ἄν ὁ Θεός δὲν ὑπάρχει, τότε ὅλα ἐπιτρέπονται», πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι οἰαδήποτε ἡθικὴ χωρὶς μεταφυσικὴ θεμελίωση στηρίζεται σὲ πήλινα πόδια.

Ἐπιπλέον, θὰ πρόσθετε ἐδῶ κανεὶς ὅτι ἡ χριστιανικὴ θρησκεία [πίστη] εἶναι ἐκείνη ἀκριβῶς ἡ ὅποια, μὲ τὸ κήρυγμα τῆς εὐσπλαχνίας (Λουκ. 6,36), ἔφερε στὸν κόσμο μία νέα στάση ζωῆς. Ἡ στάση αὐτὴ διαμορφώνει μέχρι σήμερα, θὰ λέγαμε, τὸ ἰατρικὸ ἥθος, βάσει τοῦ ὅποίου οἱ γιατροὶ ἀντιμετωπίζουν τοὺς ἀσθενεῖς, καὶ δὴ ὅχι μόνον αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἐλπίδα ίάσεως ἀλλὰ κι ἐκείνους γιὰ τοὺς ὅποίους δὲν διαφαίνεται καμία προοπτική. Κι ἐδῶ χρειάζεται ἵσως νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι, ἀν ὁ κόσμος ἀπολέσει τὴν ἐσχατολογικὴ του ἐλπίδα, εἶναι ἀδύνατο νὰ βρεθοῦν ἀληθινὴ δικαιοσύνη, αὐταπάρνηση καὶ ἀνιδιοτέλεια. Ἡ χριστιανικὴ πίστη ἐνέχει μέχρι τὸ βάθος τῆς τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ θυσία δὲν πάει χαμένη, ὅτι οἱ ισχυροὶ τοῦ κόσμου τούτου κάποια στιγμὴ θὰ λογοδοτήσουν. Ὁπως σημειώνει ὁ Thomas Schärtl, «ἡ ἐλπίδα ὅτι στὰ Ἔσχατα ἀναμένεται ἀληθινὴ καὶ ἀνεπηρέαστη δικαιοσύνη προέρχεται ἀπὸ τὴν θρησκεία καὶ ὅχι ἀπὸ οἰαδήποτε ἐπιστήμη ἢ διαφωτιστικὴ ἰδεολογία»<sup>64</sup>. Γι’ αὐτό, σὲ τελευταία ἀνάλυση, ἀπὸ ἐμᾶς τοὺς χριστιανοὺς ζητεῖται νὰ εἴμαστε «ἔτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι ἡμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος» (βλ. Α΄ Πέτρ. 3,15).

## 5. Ἡ Ἀπολογητικὴ ἐν διαλόγῳ

Ἡ Ἀπολογητικὴ, ὡς ἔνα εῖδος λογοδοσίας καὶ μαρτυρίας γιὰ τὸν Χριστό, τὴν αἰτία «τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος», καθὼς διευκρινίσαμε εἰσαγωγικῶς καὶ προκύπτει ἀπὸ τὰ βιβλικὰ συμφραζόμενα, δὲν σημαίνει σὲ καμία περίπτωση ἔναν λόγο πολεμικό, ἀλλὰ πάντοτε ἔναν λόγο μὲ ἐπιχειρήματα· εἶναι λόγος ἀποκρυτικὸς σ’ ἔνα περιβάλλον ἀπ’ ὅπου ἐκτοξεύονται κατηγορίες (Πράξ. 21,1· Α΄ Κορ. 9,3) ἢ δέχεται κανεὶς τὴν πρόκληση ἀπὸ ἀνθρώπους διαφορετικῆς πίστεως ἢ καὶ ἄθεους. Ἡ χριστιανικὴ Ἀπολογητικὴ, μὲ τὴν ἔννοια τῆς πληροφορή-

---

64. SCHÄRTL, *Atheismus*, 2008, σελ. 158.

σεως, τῆς ἐπικοινωνίας πρὸς ἄλλους, τῆς πίστεως μὲ τὴ βοήθεια ἐπιχειρημάτων, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ ὑπόθεση ἀποσαφηνίσεως τῆς πίστεως. Γι' αὐτὸ καὶ δὲν καταβάλλει καμία ἀπολύτως προσπάθεια νὰ ἀναγκάσει κάποιον νὰ κατανοήσει τὸ περιεχόμενό της. Ἡ χριστιανικὴ πίστη διαφυλάσσει τὴν ἐνόρασή της μόνον ἐν διαλόγῳ<sup>65</sup>.

Ο διαλογικὸς τύπος τῆς χριστιανικῆς ἀπολογίας ἀνταποκρίνεται, κατὰ βάθος, στὸ μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως. Ο ἵδιος ὁ Θεὸς εἶναι ἐκεῖνος ὃ ὅποιος διὰ τοῦ Ἰησοῦ κατέρχεται στὸν κόσμο καὶ φανερώνει στὸν ἄνθρωπο ὅτι εἶναι ἔγγυς καὶ ὅτι ἐνεργεῖ ἀδιάκοπα ὑπέρ του. «Ἄπευθύνεται στὸν ἄνθρωπο καὶ συνομιλεῖ μαζί του, τοῦ προσφέρει χῶρο καὶ χρόνο γιὰ νὰ ζήσει, νὰ συλλογιστεῖ, νὰ ἐνεργήσει καὶ νὰ ἀποφασίσει»<sup>66</sup>.

Οἱ χριστιανοὶ καλοῦνται μέσα ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου σὲ διάλογο, σὲ διάλογο ποὺ ἀπέυθύνεται μὲ ἀπόλυτη διάκριση πρὸς τὸν ἄλλο. Ἡ διαλογικὴ συνάντησή μας μὲ τὸν ἄλλο ἐκφράζει συγχρόνως τὴν ἀλληλεγγύη ὅλων τῶν ἀνθρώπων ὡς συνδημιουργημάτων μεταξύ τους. Σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς διακρίνει ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν, κατὰ τὸν Reinhard Hempelmann, «δυνατότητες διαλογικῆς προσεγγίσεως τῶν ἀκροατῶν του καὶ διαμορφώνει τὸ κήρυγμά του κατὰ τό “μοντέλο μιᾶς εὐφυοῦς ἐφαρμογῆς τοῦ σχήματος τῆς ἀντίθεσης καὶ τῆς συνάφειας” (K.G. Steck). Ἡ χριστιανικὴ πίστη προϋποθέτει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔρχεται σὲ συνάντηση μὲ τὸ Θεὸν ὡς κατ' εἰκόνα Θεοῦ ἀκριβῶς δημιουργηθείς»<sup>67</sup>.

Γιὰ ὅλους τοὺς παραπάνω λόγους, ἐπομένως, ἡ χριστιανικὴ Ἀπολογητικὴ δὲν πρέπει νὰ κατανοηθεῖ ὡς μόνιμη τακτικὴ ὑποχώρησης σὲ θέση ἀμυντικὴ γιὰ τὴν ἀπόκτηση μιᾶς δῆθεν ἀσφάλειας, ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον ὡς στάση ἐρωταπορίσεως τοῦ χριστιανοῦ ὃ ὅποιος λειτουργεῖ ἐν διαλόγῳ. Δίᾳ τοῦ διαλόγου ἐκδιπλώνει ὁ τελευταῖος τὴν πίστη του, ἀντιπαρατιθέμενος εἰρηνικὰ μὲ ἄλλες πεποιθήσεις. Κι αὐτὸ προϋποθέτει, ἐκτὸς ἀπὸ χάρισμα θεολογικο-επικοινωνιακό, δεξιότητα ἐρμηνευτική, ἴκανότητα κατανοήσεως τῶν περὶ Θεοῦ, περὶ κόσμου καὶ ἡμῶν αὐτῶν ἀντιλήψεων, μὲ τὶς ὅποιες ἐρχόμαστε καθημερινὰ σὲ ἐπαφή, σὲ κοινωνία καὶ ἀντιπαράθεση προσωπική.

Metáφραση ἀπὸ τὰ γερμανικά – γεν. ἐπιμέλεια:  
Κωνοταντῖνος Ἰ. Μπελέζος, Ἐπίκ. Καθηγητής

---

65. HERMS, Rücken, 1992, σελ. 491.

66. HEMPELMANN, *Apologetik*, 1999, σελ. 30.

67. Αὐτόθι.