

Περιοδικά Ανάλεκτα

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft (τόμος 123, τεῦχος 4/2011)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους ὁ Walter Bührer («Göttersohne und Menschentöchter: Gen 6,1-4 als innerbiblische Schriftauslegung») ἔξετάζει τὴν περικοπὴν Γεν 6, 1-4 ὡς ἐσωβιβλικὴ ἐρμηνεία. Στὸ πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου ὁ συγγραφέας τοποθετεῖ χρονικὰ τὴν περικοπήν, τὴν ὅποια ἀντιμετωπίζει ὡς μία λογοτεχνικὴ ἐνότητα μεταξὺ τῆς συγγραφῆς τοῦ Ἱερατικοῦ Κώδικα καὶ τοῦ ἀραμαϊκοῦ βιβλίου τοῦ Ἐνώχ. Στὸ δεύτερο μέρος ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ ἐνότητα ἀποτελεῖ μία ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα, τὸ ὅποιο ἐτέθη στὸ Γεν 3, 22, σχετικὰ μὲ τὸ ὅριο ἥλικίας τῶν ἀνθρώπων.

Ο Jacob L. Wright στὸ ἐπόμενο ἄρθρο («Deborah's War Memorial. The Composition of Judges 4-5 and the Politics of War Commemoration») συζητᾷ τὴν σχέσην μεταξὺ τῶν κεφ. 4 καὶ 5 τοῦ βιβλίου τῶν Κριτῶν. Σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα αὐτὰ τὰ δύο κείμενα εἶχαν ἀρχικὰ ὡς μόνο κοινὸ σημεῖο τὴν ἀναφορὰν σὲ μία μάκη στὴν κοιλάδα Ἰεζορέελ. Τὸ κεφ. 5 ἵταν ἔνα νικητήριο ἄσμα, ἐνῶ τὸ κεφ. 4 εἶναι ἡ περιγραφὴ τοῦ γεγονότος σὲ πρόξα. Στὸ τελευταῖο μέρος τοῦ ἄρθρου ὁ συγγραφέας ἔξετάζει πῶς τὸ κεφ. 5 μαζὶ μὲ τὸν Ψα 68 ἀποτελοῦν δείγματα κατασκευῆς καὶ δήλωσης τῆς πολιτικῆς ταυτότητας μίας ὁμάδας μέσα ἀπὸ τῆς μνῆμας τοῦ πολέμου. Ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο τοῦ John van Seters («David and the Gibeonites») σχετικὰ μὲ τὸ περιστατικὸ μεταξὺ τοῦ Δαυὶδ καὶ τῶν Γαβαωνιτῶν στὸ Β' Βασ. 21, 1-14. Ο συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι πρόκειται γιὰ ὑστερο σύνθεσην, ἡ ὅποια κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας παλαιότερα στοιχεῖα παραδόσεων γιὰ ἀρχαιότερες βιβλικὲς ἴστοριες. Δὲν ὑπῆρχε ποτὲ τμῆμα τοῦ δευτερονομιστικοῦ ἴστοριογραφικοῦ ἔργου ἢ κάποιας τῶν πηγῶν του οὕτε τῆς ἀρχαίας ἴστορίας γιὰ τὸν Δανίδ.

Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο ὁ Sung Jin Park («The Cultic Identity of Asherah in Deuteronomic Ideology of Israel») συζητᾶ τοία ζητήματα ὡσοῦ ἀφορῶν στὴν πολιτισμικὴ ταυτότητα τῆς Ἀσερά: (α) ἐὰν ἵταν σύμβολο τῆς θεᾶς ἔνα ξωντανὸ δένδρο, (β) ἐὰν κατανοοῦνταν ὡς θεὰ ἢ ὡς λατρευτικὸ ἀντικείμενο στὸν ἀρχαῖο Ἰσραὴλ καὶ (γ) ἐὰν ὑπάρχει κάποια σημαντικὴ διαφορὰ μεταξὺ τῶν γραμματικῶν τύπων ašerah, ašerôt and ašerîm. Στὴ συνέχεια ὁ Bernd Bibberger («Umkehr als Leitthema im Zwölfsprophetenbuch») ἔξετάζει τὸ ρόλο ποὺ διαδραματίζει τὸ θέμα τῆς μετάνοιας στὸ Δωδεκαπόρφυτο. Σύμφωνα μὲ τὸ συγγραφέα ἡ μετάνοια ἀποτελεῖ τὸ πλαίσιο μέσα στὸ ὅποιο θὰ μποροῦσαν νὰ ἐνταχθοῦν τὰ βιβλία τῶν προφητῶν. Αὐτὸ τὸ πλαίσιο προέρχεται ἀπὸ τὴν μεταιχμαλωσιακὴ ἐποχή.

Ἡ θεολογικὴ διάσταση τῆς φτώχειας καὶ τοῦ πλούτου μέσα στὰ προφητικὰ καὶ σοφιολογικὰ ἔργα εἶναι τὸ θέμα τοῦ ἐπόμενου ἄρθρου («Die theologische Dimension von Armut und Reichtum im Horizont alttestamentlicher Prophetie und

Weisheit»). Όση συγγραφέας του, Stefan Seiler, παρατηρεῖ ότι στά μεταγενέστερα προφητικά κείμενα τονίζεται ή ίδιαίτερον ἔγγύτητα τοῦ Γιαχβὲ πρὸς τοὺς φτωχούς. Παράλληλη ἐπιχειρηματολογία διασώζεται καὶ στὶς Παροιμίες, ἀν καὶ μὲ διαφορετικὴ αἰτιολόγηση. Στὴ συνέχεια ἡ Anne-Mareike Wetter («How Jewish is Esther? Or: How is Esther Jewish? Tracing Ethnic and Religious Identity in a Diaspora Narrative») συζητᾶ μὲ τὴ βοήθεια τῆς λεγόμενης ἔθνικῆς θεωρίας τὴν ἔθνικὴ ταυτότητα τῆς ὁμάδα τῶν *yehûdîm*, ἥ ὅποια ἀπαντᾶ στὸ βιβλίο τῆς Ἐσθὴν καὶ ἔξετάζει τὸν θροσκευτικὸν ἥ μὴ θροσκευτικὸν χαρακτήρα τοῦ βιβλίου. Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους ὁ Eran Viezel («A note to *וְיִצְחָק בְּבִנְיַם* (Isaiah 5,2)») ἔξετάζει τὴ σημασία τοῦ ὅρου *zq* στὸ Ἡ 5, 2, ὅ ὅποιος εἶναι ἀπαξ λεγόμενον στὸν ἑβραϊκὸν Βίβλο. Όση συγγραφέας ὑποστηρίζει ότι ὁ ὅρος δηλώνει ἕνα συγκεκριμένο εἶδος σκαψίματος στὸ πλαίσιο τῶν ἀγροτικῶν ἐργασιῶν.

Biblische Notizen (τόμος 151/2011)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους («La structure littéraire de l’Histoire Primitive (Genèse 1,1-11,26) en son état final») ὁ Matthieu Richelle προτείνει μία νέα δομὴ τῆς ἐνότητας Γεν 1, 1 – 11, 26. Στὸ μοντέλο ποὺ εἰσηγεῖται διακρίνει τοία ἐπίπεδα τῆς δομῆς: τὰ κύρια τμήματα τῆς ἐνότητας ποὺ ὅριζονται ἀπὸ τὸ *הַלְלוּתָה*, τὶς ὑποενότητες μὲ τὴ δική τους δομή, καὶ ἔναν παραλληλισμὸν τῶν θεμάτων τῆς περικοπῆς, τὰ ὅποια ἐμφανίζονται στὰ κύρια τμήματα καὶ στὶς ὑποενότητες. Η νέα αὐτὴ δομὴ μπορεῖ νὰ ὀδηγήσει σὲ μία νέα θεώρηση τῆς ἐρμηνείας καὶ τῆς ἱστορίας πρόσληψης τῆς περικοπῆς. Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο ὁ Jakob Wöhrle («Abraham und das Leben im Ausland. Zur Intention der Ahnfrau-Erzählung in Gen 12,10-20 und ihrer frühen inner- und außerbiblischen Rezeption») συζητᾶ τὴν ἱστορία πρόσληψης τῆς ἀφήγησης γιὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀβραὰμ στὸν Αἴγυπτο καὶ τὸν κίνδυνο ποὺ διέτρεξε ἥ Σάρρα ἔκει (Γεν 12, 10-20). Οἱ περιπτώσεις πρόσληψης τῆς ἀφήγησης μαρτυροῦν δύο διαφορετικὲς τάσεις ἀπέναντι στὴ Διασπορά. Τὸ Γεν 20, 1-20 παρουσιάζει μία φιλικὴ πρὸς τὴ Διασπορὰ πρόσληψη τῆς ἀρχικῆς ἱστορίας, ἐνῷ τὸ Ἀπόκρυφον τῆς Γενέσεως καὶ τὰ Ἱωβηλαῖα μία περισσότερο κριτικὴ στάση ἀπέναντι στὴ Διασπορὰ καὶ στοὺς κινδύνους ποὺ ἔγκυμονεῖ.

΄Ακολούθει τὸ ἄρθρο τοῦ Bernd Biberger («*Du wirst nicht sterben*. Vergebung und Vergeltung in 2 Sam 12,13-14»), θέμα τοῦ ὅποιου εἶναι τὸ περιστατικὸ τῆς μετάνοιας τοῦ Δαυὶδ μετὰ τὸ γνωστὸ περιστατικὸ μὲ τὴ Βηρσαβέε (2 Βασ 12, 13-14). Ό Νάθαν ἔξαγγέλλει τὴ συγχώρηση τοῦ Δαυὶδ ἀπὸ τὸν Θεό, ταυτόχρονα ὅμως τὸ παιδί, ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὴν παρανόμη σχέση τοῦ βασιλιᾶ μὲ τὴ γυναῖκα τοῦ Οὐραία, πεθαίνει. Στὴ βάση τοῦ λόγου περὶ χάριτος στὸ Ἔξ 34, 6-7 ἡ συγχώρηση κατανοεῖται ὡς ὑπόσχεση ζωῆς, κάτι τὸ ὅποιο θὰ πρέπει νὰ συνδεθεῖ ἀμεσα μὲ τὴν ὑπόσχεση τοῦ Νάθαν στὸ 2 Βασ 7. Η συγχώρηση δὲ σημαίνει ότι οἱ πράξεις παραμένουν χωρὶς συνέπειες, ἥ τιμωρία ὅμως δὲν πρέπει νὰ ἀπειλεῖ τὴ ζωὴ τοῦ παραβάτη. Τὸ ἐπόμενο ἄρθρο εἶναι τοῦ Edgar Kellenberger καὶ ἔχει ὡς θέμα του τὴν πολυμορφία στὴν παράδοση τῶν συριακῶν κειρογράφων γιὰ

τὴν ἰστορία τῆς Σωσσάννας («Die Pluriformität der syrischen Fassungen von „Susanna“ als Frage nach dem Charakter des Überlieferungsprozesses»). Σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα οἱ διάφορες παραλλαγὲς καὶ προσθῆκες παραπέμπουν σὲ προφορικὲς ἐπαναδιηγήσεις τῆς ἀρχικῆς ἰστορίας καὶ ἀποτελοῦν ἔνα συγκεκριμένο παράδειγμα γιὰ τὴ μελέτη τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν μηχανισμῶν τῆς προφορικῆς καὶ γραπτῆς παράδοσης.

Η Monika Müller στὴ συνέχεια («Die Jannäus-Linie: Ein Problemkomplex oder auf der Suche nach einer Hermeneutik des Flavius Josephus») συζητᾶ τὸν τρόπο ποὺ ὁ Φλάβιος Ἰωσηπός παρουσιάζει τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴ γενιὰ τοῦ Ἰανναίου καὶ ἔξετάζει τοὺς τρόπους ποὺ ὁ Ἰουδαῖος ἰστορικὸς ἀξιοποιεῖ καὶ ἐρμηνεύει τὸ ὑλικὸ ποὺ ἀντλεῖ ἀπὸ τὶς πηγές του. Τὸ ἄρθρο τῆς Renate Egger-Wenzel, ποὺ ἀκολουθεῖ («Blind für die Welt, aber sehend fur Gott. Blindheit als Qualitätsmerkmal in der Prophetie?»), ἔχει ὡς θέμα τὴν τυφλότητα καὶ τὴ σχέση τῆς μὲ τὴν προφητεία. Ἐνῷ γιὰ τὸν ἀρχαῖο κόσμο ἥ τυφλότητα ἀποτελεῖ συχνὴ καὶ μὴ θεραπεύσιμη ἀναπροίᾳ κυρίως ἀνθρώπων σὲ προχωρημένη ἡλικία, ἥ ἀδυναμία ὅρασης ἀποτελεῖ ἔνα σημαντικὸ προτέρομα γιὰ τὴν ὁμάδα τῶν προφητῶν, διότι τοὺς δίνει τὴ δυνατότητα νὰ δέχονται καὶ νὰ ἐρμηνεύουν τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου καλύτερα ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἔχουν τὴν ὅρασή τους.

Ο Stefan Bojowald, στὴ συνέχεια («Eine weitere Parallelie im ägyptischen und arabischen Sprachgebrauch»), παρουσιάζει ἔνα ἀκόμη παράδειγμα τῆς σχέσης μεταξὺ τῆς ἀρχαίας αὐγυπτιακῆς καὶ τῆς ἀραβικῆς γλώσσας. Καὶ στὶς δύο γλώσσες ὁρίματα, τῶν ὅποιών ἥ ἀρχικὴ σημασία εἶναι «παίρνω, δέχομαι», ἔχουν ὡς δευτερύουσα σημασία ἐκεῖνη τοῦ «ἀρχίζω». Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους («Das „Salz der Erde“ ist kein „Salz“») ὁ Ulrich Dämmgen συζητᾶ τὸ γνωστὸ λόγιο τοῦ Ἰησοῦ γιὰ τὸ ἄλας τῆς γῆς (*Mt 5, 13*) καὶ ὑποστηρίζει ὅτι ἐδῶ δὲν πρόκειται γιὰ τὸ μαγειρικὸ ἄλατι ἀλλὰ γιὰ τὸ νιτρικὸ ποτάσιο τὸ ὅποιο παραγόταν στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰησοῦ.

Protokolle zur Bibel (τόμος 20, τεῦχος 2/2011)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους ὁ Daniel Lanzinger («Der Verfasser des Hebräerbriefs als antiker Philologe: Zur Methodik der innerbiblischen Begriffsklärung in Hebr 4») ἔξετάζει τὴ σχέση μεταξὺ τοῦ Ἐβρ 4, 3-4 καὶ τῶν Ψα 94, 11β (Ο') καὶ τοῦ Γεν 2, 2β. Ο σκοπὸς τοῦ παρόντος ἄρθρου εἶναι νὰ φωτίσει τὸν ὅρο «ἀνάπαισις τοῦ Θεοῦ». Οἱ περισσότεροι ἐρμηνευτὲς θεωροῦν ὅτι αὐτὴ ἥ προσέγγιση ὀνομάζεται στὴ γλῶσσα τῶν ορθοβίνων *gezerah shawah*. Ωστόσο, μία προσεκτικὴ ἀνάλυση καταδεικνύει ὅτι αὐτὴ ἥ μέθοδος στὴν πραγματικότητα λειτουργεῖ μὲ ἔνα διαφορετικὸ τρόπο ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ χρησιμοποιεῖται στὸ Ἐβρ 4. Ἐνα παρόμοιο ἐρμηνευτικὸ τέχνασμα βρίσκεται κανεὶς στὰ σχόλια τῶν ὅμηρικῶν ἐπῶν. Αὐτὰ πιστοποιοῦν τὴν ἐπιστημονικὴ δουλειὰ ποὺ γινόταν στὴν βιβλιοθήκη τῆς Ἀλεξανδρείας. Ἐπομένως, ὁ συγγραφέας τῆς πρὸς Ἐβραίους χρησιμοποιεῖ μία γνωστὴ μέθοδο τῆς ἀρχαίας φιλολογίας γιὰ νὰ ἀναπτύξει τὴν ἐπιχειρηματολ-

γία του. Ακολουθεῖ τὸ ἄρθρο τῆς Urszula Topczewska, ἡ ὁποία συζητᾶ τὸν ἰστορικὸν λόγον ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἀνάδειξη τῆς μετάφραστος τῶν Οὐρανού σὲ κανονικὸν κείμενο καὶ στὴν ἀναγνώρισθη της ὡς τῆς Γραφῆς ἀρχικὰ τῶν Ἰουδαίων καὶ στὴν συνέχεια τῶν χριστιανῶν («Die Septuaginta als kanonischer Text»).

Στὴν συνέχεια ἡ Agnethe Siquans («Kontextuelle Bibelauslegung: Die Kirchenväter und die Prophetinnen») συζητᾶ τὴν θέσην ποὺ καταλαμβάνει ἡ ἐρμηνεία τῆς προφητείας στὴν πρώτη χριστιανικὴν καὶ πατερικὴν ἐξήγησην. Οἱ ἐρμηνεῦτες ἐνδιαφέρονται ἐπίσης γιὰ τοὺς προφῆτες καὶ τὶς προφήτιδες τοῦ βιβλικοῦ κειμένου. Ἀπὸ τὴν μίαν, οἱ προφήτιδες ἀντιμετωπίζονται ὡς πρόσωπα μὲ τεϊκὴν ἔξουσία ποὺ ἐνεργοῦν στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τὴν ἄλλην, οἱ Πατέρες τῆς Ἑκκλησίας προσπαθοῦν νὰ μιλήσουν στὸ ποιμνιό τους. Τὰ βιβλικὰ κείμενα προσλαμβάνονται καὶ ἐρμηνεύονται μέσα σὲ ἴδιαιτερες πολιτισμικές, θρησκευτικές, κοινωνικοπολιτικές καὶ προσωπικές συνάρφειες, οἱ ὅποιες ἐπηρεάζουν σημαντικὰ τὸν τρόπο ποὺ παρουσιάζονται τελικὰ οἱ γυναικεῖς προφήτιδες καὶ ἐπίσης οἱ γυναικεῖς γενικότερα. Η Veronika Tropper, στὴν συνέχεια («Auseinandersetzung mit der Exegese nach Drewermann am Beispiel der „Schweineperikope“ Mk 5,1-20») ἀποπειρᾶται νὰ παρουσιάσει στὴν νεώτερη γενιὰ θεολόγων μία γενικὰ ἄγνωστη ἐξηγητικὴν προσέγγισην, αὐτὴν ποὺ ἐκπροσωπήθηκε κυρίως ἀπὸ τὸν Drewermann καὶ ἡ ὁποία εἶχε προκαλέσει μεγάλη συζήτησην στὶς δεκαετίες τοῦ '80 καὶ τοῦ '90 τοῦ προηγούμενου αἰώνα. Γιὰ τὴν καλύτερην κατανόησή της χρησιμοποιεῖται τὸ παραδειγματικὸν περικοπῆς μὲ τοὺς χοίρους, στὸ Μκ 5, 1-20.

Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους ὁ Martin Hasitschka («Christus ist „Bild Gottes“ (2Kor 4,4): Bibeltheologische Skizze zu einem besonderen Begriff bei Paulus») συζητᾶ τὴν χρήσην τοῦ ὄντος «εἰκών» ἀπὸ τὸν Παῦλον σὲ σχέσην μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ (Α' Κορ 15, 49. Β' Κορ 3, 18. 4, 4. Ρωμ 8, 29 καὶ Κολ 1, 15). Αὐτὸς ὁ ὄντος ἔχει τὶς φύσεις του στὴν ἰστορία τῆς δημιουργίας στὸ βιβλίο τῆς Γένεσις (Γεν 1, 26-27). Ἐπίσης δηλώνει τὴν ἀποκάλυψην. Τὰ πέντε χωρία συμπληρώνουν τὸ ἔνα τὸ ἄλλο καὶ δηλώνουν ὅτι ὁ ὄντος «εἰκών» καταλάμβανει σημαντικὴν θέσην στὴ θεολογία τοῦ Παύλου.

Zeitschrift für Theologie und Kirche (τόμος 109, τεῦχος 1/2012)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους ὁ Jan Dochhorn («Der Sturz des Teufels in der Urzeit. Eine traditionsgeschichtliche Skizze zu einem Motiv frühjüdischer und frühchristlicher Theologie mit besonderer Berücksichtigung des Luzifermythos») συζητᾶ τὶς διάφορες παραδόσεις (ἰουδαϊκές, χριστιανικές καὶ γνωστικές) σχετικὰ μὲ τὴν ἀρχικὴν πτώσην τοῦ Σατανᾶ. Οἱ συγγραφέας ἐξετάζει τὸ ἰστορικὸν ὑπόβαθρο αὐτῶν τῶν παραδόσεων καὶ καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι αὐτὲς οἱ ἀφηγήσεις εἶναι μεταγενέστερες ἐκείνων ποὺ περιέγραφαν τὴν τελικὴν νίκην ἐπὶ τοῦ Ἐωσφόρου κατὰ τὰ ἔσχατα καὶ ὅτι ἐπομένως ὁ δυαλισμὸς μεταξὺ Θεοῦ καὶ Σατανᾶ εἶναι μεταγενέστερος. Ο Marco Hofheinz στὴ συνέχεια («Wiedergeburt? Erwägungen zur dogmatischen Revision eines diskreditierten Begriffs»)

συζητᾶ τὸν ὅρο «παλιγγενεσία», ὁ ὅποιος ἔχει τεθεῖ σὲ ἀχροντία ἐξαιτίας τῆς φόρτισής του συχνά μὲ πολιτικὸ περιεχόμενο καὶ τῆς παράχρονής του ἀπὸ νεο-συντροφικοὺς καὶ εὐαγγελικαλικοὺς κύκλους. Ὁ συγγραφέας ἀνατρέχει στὴ βιβλικὴ σημασία τοῦ ὄρου καὶ τὸν συνδέει μὲ τὴν νέα δημιουργία ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Οἱ ἔννοιες τῆς ὑπόσχεσης καὶ τῆς συγχώρησης ἀποτελοῦν τὸ θέμα τοῦ ἀριθμοῦ ποὺ ἀκολουθεῖ («Versprechen und Verzeihen Zwei Grundbegriffe unseres ethischen Selbstverständnisses»). Ὁ συγγραφέας του, Christoph Seibert, ἐξετάζει αὐτὲς τὶς δύο πράξεις μὲ τὴν βοήθεια τοῦ ἔργου τῶν Hume, Kant, Arendt καὶ Ricoeur καὶ διερευνᾶ τὴν βαθύτερον ἀνθρωπολογικὴν καὶ θεολογικὴν σημασία τους. Ἀκολουθεῖ τὸ ἀριθμό τοῦ Christian Senkel («Deskriptivität und Interpretation. Friedrich Nietzsche und die theologische Ethik») σχετικὰ μὲ τὴν περιγραφικὴν ἡθικήν, τὴν ὅποια ἀναπτύσσει ὁ F. Nietzsche στὸ ἔργο του καὶ κυρίως σὲ σχέση μὲ τὴν ἐπιθυμία γιὰ δύναμην. Σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα αὐτὸς ὁ περιγραφικὸς τρόπος σκέψης εἶναι μία μορφὴ κριτικῆς τῆς χριστιανικῆς ἡθικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς κάθε ἡθικῆς γενικότερα. Τὸ θέμα τοῦ τελευταίου ἀριθμοῦ τοῦ τρέχοντος τεύχους τοῦ περιοδικοῦ («Luthers Traktat» Von der Freiheit eines Christenmenschen «als Markstein des Kirchen- und Staatskirchenrechts») εἶναι ἡ ἐλευθερία, ὅπως κατανοεῖται καὶ ἀναπτύσσεται ἀπὸ τὸν Λούθηρο στὴν πραγματεία του «Περὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ Χριστιανοῦ». Ὁ συγγραφέας τοῦ ἀριθμοῦ, Martin Heckel, παρουσιάζει στὸν ἀρχὴν τὶς κεντρικὲς γραμμὲς τῆς σκέψης τοῦ Λουθήρου σὲ αὐτὸν τὸ κείμενο καὶ ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ χριστιανικὴ πίστη εἶναι ἀσύμβατη πρὸς τὴν ἔξωθεν ἐπιβολὴν ἐνὸς θροσκευτικοῦ συστήματος ἀπὸ κάποιο κοσμικὸ καθεστώς. Αὐτὴν ἡ θέση τοῦ Λουθήρου μολονότι σημαντικὴ γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς διάκρισης κράτους καὶ θροσκείας κατὰ τὴν σύγχρονη ἐποχή, δὲ διασφαλίζει τὴν θροσκευτικὴν ἐλευθερίαν γιὰ ὅλες τὶς θροσκεῖται μέσα σὲ μία πλουνδαλιστικὴ κοινωνία.

Zeitschrift für Theologie und Kirche (τόμος 109, τεῦχος 2/2012)

Τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ φιλοξενεῖ πέντε ἀριθμα ποὺ καλύπτουν διάφορες περιοχὲς τῆς θεολογίας. Στὸ πρῶτο ἀριθμὸ τοῦ τρέχοντος τεύχους («Integrativer Monotheismus im Alten Testament») ὁ Christoph Levin ἐξετάζει τὴν ἐξέλιξην τῆς γιαχβικῆς πίστης μέσα στὸν Παλαιὰ Διαθήκην ἀπὸ τὸν 9^ο αἰ. καὶ μέχρι τὴν συγγραφὴν τοῦ Ιερατικοῦ Κώδικα κατὰ τὸν 5^ο αἰ. Ἡ ἐντολὴ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅτι οἱ Ἰσραηλῖτες δὲν πρέπει νὰ λατρεύουν κανένα ἄλλο θεὸν πέραν τοῦ Γιαχβέ, προϋποθέτει ὅτι ὁ Γιαχβέ ἀναλαμβάνει τὶς ἰδιότητες καὶ ἄλλων θεῶν. Τέλος, μόνο περιφερειακὰ στὸν Παλαιὰ Διαθήκην ὑπάρχει ἡ ἴδεα ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἄλλοι θεοὶ πέραν τοῦ Γιαχβέ.

Ο Wolfgang Reinbold στὸ ἐπόμενο ἀριθμὸ («“Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker?” Zur Übersetzung und Interpretation von Mt 28,19f») συζητᾶ τὴν διαδεδομένην μετάφρασην τῆς γνωστῆς ἐντολῆς τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη», ἡ ὅποια κατανοεῖται ὡς ἡ ἐντολὴ πρὸς τοὺς μαθητὲς νὰ βαπτίσουν ὄλους τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ συγγραφέας θεωρεῖ ὅτι

μία τέτοια μετάφραση δὲν ἀποδίδει τὸ νόημα τοῦ κειμένου καὶ προτείνει μία ἐναλλακτικὴ μετάφραση, ὅπου ὁ Κύριος δίνει τὸν ἐντολὴν στὸν μαθητὴν νὰ ἀποκαλύψουν πλέον τὸ εὐαγγέλιο ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη. Στὴ συνέχεια ὁ Konrad Hammann («Der Glaube als freie Tat des Gehorsams. Herkunft, Bedeutung und Problematik einer Denkfigur Rudolf Bultmanns») συζητᾶ τὸν δρισμὸν ποὺ ἔδωσε ὁ Rudolf Bultmann γιὰ τὴν πίστην ὡς ἐλεύθερην πράξην ὑπακοῆς.¹⁰ Ο Bultmann ἀνέπτυξε αὐτὴν τὴν θέσην μὲ βάση τὶς δικές του ἔξηγητικές, συστηματικές καὶ φιλοσοφικές προϋποθέσεις καὶ ὡς μία ἀπάντηση στὶς προηγούμενες συζητήσεις τοῦ θέματος ἀπὸ τοὺς Wilhelm Hermann, Karl Barth καὶ Friedrich Gogarten. Μολονότι ὁ δρισμὸς τοῦ Bultmann παρουσιάζει προβλήματα, τονίζει τὴν πίστην ὡς μία πράξην τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ καὶ ὡς μία πράξην ζωῆς ἐκ μέρους τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ ἐπίδραση τῆς προτεσταντικῆς ἡθικῆς γιὰ τὴν οἰκονομία στὴ διαμόρφωση τῆς κοινωνικῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς ἀποτελεῖ τὸ θέμα τοῦ ἄρθρου τοῦ Jörg Hübner, ποὺ ἀκολουθεῖ («Protestantische Wirtschaftsethik und Soziale Marktwirtschaft. Verbindungslien und Zusammenhänge zwischen 1937 und 1954»). Σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα ἡ ἴδεα τοῦ «χριστιανικοῦ φεαλισμοῦ», ποὺ ἀνέπτυξε ὁ Reinhold Niebuhr, ἐπηρέασε οὖσιαστικὰ τὸ ἔργο προτεσταντῶν οἰκονομολόγων, ὅπως ἦταν οἱ Friedrich Karrenberg, Constantin von Dietze καὶ Alfred Müller-Armack. Ἔτσι ἡ ἴδεα τῆς κοινωνικῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς, ὅπως αὐτὴ ἀναπτύχθηκε στὴ δεκαετία τοῦ 1950, θὰ πρέπει νὰ κατανοθεῖ ὡς κοινωνιολογικὸς φιλελευθερισμός. Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους ὁ Joachim E. Christoph συζητᾶ μία ἐνδιαφέρουσα ἔξέλιξη στὰ ἀκαδημαϊκὰ δεδομένα τῶν εὐαγγελικῶν θεολογικῶν σχολῶν τῆς Γερμανίας («Nichttheologische Graduiierungen an Evangelisch-theologischen Fakultäten?»). Τὰ τελευταῖα χρόνια γίνεται μία συζήτηση, ἐὰν τελικὰ θὰ πρέπει ἐκτὸς ἀπὸ τὸν τίτλο τοῦ Δρ. Θεολογίας (Dr. theolog.) νὰ δίνονται καὶ ἄλλοι τίτλοι, ὅπως Δρ. Φιλοσοφίας (Dr. phil.) ἢ Δρ. τῶν Θροσκειολογικῶν Σπουδῶν (Dr. rel. rel.). Υπάρχουν ἀρκετὲς ἐνστάσεις ὅχι μόνο θεολογικῆς φύσης. Σύμφωνα μὲ τὸ συγγραφέα τοῦ ἄρθρου τέτοιοι τίτλοι δὲν εἶναι συμβατοὶ μὲ τὸ γερμανικὸ νόμο γιὰ τὰ ἐκπαιδευτικὰ ἰδρύματα καὶ ἐκεῖνον ποὺ καθορίζει τὶς σχέσεις Πολιτείας καὶ Ἑκκλησίας.

Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie (τόμος 53, τεύχος 4/2011)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους τοῦ περιοδικοῦ ὁ ἔκλιπὼν Carl Meinz Ratschow («Zur Geschichte des interreligiösen Dialogs») συζητᾶ τὶς ἐντυπώσεις του ἀπὸ τὴν ἐμπλοκὴν του στὸ διαθροσκειακὸ διάλογο. Τονίζει τοία βασικὰ σημεῖα: (α) ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἔνας, (β) ὅτι αὐτὸς ὁ Θεὸς φανερώθηκε μὲ διαφορετικοὺς τρόπους μέσα στὴν ἴστορία καὶ μέσα στὸν διάφορον πολιτισμούς, καὶ (γ) ὅτι ἐνῷ κάθε διαθροσκειακὸς διάλογος ξεκινᾶ μὲ τὴν ἀπολυτότητα τῆς κάθε ἐμπλεκόμενης σὲ αὐτὸν θροσκείας, τελικὰ καταλήγει σὲ μία σύγκλιση ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν *divinitas dei*.

‘Ο Dominikus Kraschl, στὴ συνέχεια («Das Leib-Seele-Problem als Ausdruck menschlicher Geschöpflichkeit»), συζητᾶ τὸ πρόβλημα τῆς σχέσης ψυχῆς καὶ πνεύματος. ‘Ο συγγραφέας υἱοθετεῖ τὰ πορίσματα τῆς θεωρίας τοῦ Peter Knauer γιὰ τὴ σχετικὴ ὄντολογία. Στὸ πρῶτο μέρος ὁ συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι θὰ πρέπει νὰ λαμβάνεται σοβαρὰ ὑπόψη ὁ δυϊσμὸς τοῦ πρώτου καὶ τρίτου προσώπου μὲ τὴν ὄντολογικὴ σημασία, κάτι ποὺ ὀδηγεῖ στὸν ὄρισμὸν τοῦ ἀνθρώπου ὡς μίας ἀδιαίρετης ἐνότητας ἀντίθετων χαρακτηριστικῶν. Αὐτὴν ἡ ἐνότητα ἀντιθέτων ἀπαιτεῖ μία διερεύνηση, ἡ ὁποία νὰ ἀποφεύγει τὰ προβλήματα τοῦ δυαλισμοῦ οὐσίας καὶ ἴδιοτέτων καὶ τὸν ἀφαιρετικὸ μονισμό. Στὸ δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τὰ βασικὰ σημεῖα τῆς σχετικῆς ὄντολογίας, ἐνῷ στὸ τρίτο μέρος ὁ συγγραφέας περιγράφει τὴ σχέση οώματος καὶ πνεύματος στὴ βάση αὐτῆς τῆς ὄντολογίας.

Στὸ ἔπομενο ἄρθρο («Theodizee im Kontext der Quantenmechanik. Ein vielzitiertes Argument auf dem Prüfstand») ἡ Anna Ijjas συζητᾶ τὴ σημασία ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ κβαντικὴ μηχανικὴ γιὰ τὴ θεολογία καὶ ἔξετάζει τὸ ἐρώτημα κατὰ πόσο αὐτὴν μπορεῖ νὰ προσφέρει ἕνα ἐμπειρικὸ ἐπικείρωμα γιὰ τὴν ὄπαρξη τῆς ἐλεύθερης θέλησης. ‘Ο Sebastian Rehnman στὸ ἄρθρο, ποὺ ἀκολουθεῖ («Graced Response: John Owen on Faith and Reason») συζητᾶ τὸ ζήτημα τῆς σχέσης πίστης καὶ λογικῆς, ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν ἀντίληψη ὅτι ὑπάρχουν δύο εἰδή ἀληθειῶν: ἀλήθειες, τὶς ὁποῖες μπορεῖ νὰ τὶς ἀνακαλύψει ἡ ἀνθρώπινη λογικὴ καὶ ἄλλες ἀπόρσιτες σὲ αὐτήν. ‘Ο συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἐπιστημολογία τοῦ προτεστάντη θεολόγου John Owen (1616-1683) δὲν ἐμπίπτει σὲ μία ἀπὸ τὶς δύο κατηγορίες, τῆς ἐκλογίκευσης (evidentialism) καὶ τῆς ἀπόλυτης ἔξαρτησης ἀπὸ τὴν πίστη (fideism). ‘Ο Owen ὑποστηρίζει ὅτι ἡ πίστη δὲν μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ ἐξολοκλήρου στὴ λογικὴ ἀπόδειξη καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ χριστιανικὴ πίστη θὰ πρέπει νὰ ἔχει κάποια λογικὴ καὶ γνωσιολογικὴ βάση.

Στὸ ἔπομενο ἄρθρο ὁ Marius Timmann Mjaaland συζητᾶ στὴ συνέχεια («Immorality») τὶς θέσεις τοῦ Maqtíνου Λουθήρου γιὰ τὴν ἥθικὴν καὶ τὴν ἀνθικότητα. Στὰ πρῶτα τρία μέρη τοῦ ἄρθρου ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὶς θέσεις τοῦ Λουθήρου καὶ τοῦ Ἐράσμου ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἥθικὴν καὶ ἀνήθικην ἐρμηνεία τῆς Βίβλου. Στὰ τελευταῖα τρία μέρη ἔξετάζει κατὰ πόσο ἡ ἀνηθικότητα ἡ καλύτερα ἡ μὴ ἥθικὴ μποροῦν νὰ διαδραματίσουν σημαντικὸ ρόλο στὴν ἐρμηνεία τῶν Γραφῶν. Ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο τοῦ Darren O. Sumner («Common Actualization: Karl Barth’s Recovery and Reappropriation of the Communication of Natures»). Η σχέση τῶν δύο φύσεων (communicatio naturae), σημαντικὸ θέμα στὸν ἰστορία τῆς χριστολογίας, ἀπονοτάζει ἀπὸ τὴ σύγχρονη θεολογία. Ἐξαίρεση ἀποτελεῖ τὸ ἔργο τοῦ Karl Barth. Στὸ δεύτερο μέρος τοῦ ἄρθρου ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὶς βασικὲς θέσεις τοῦ Karl Barth ὅσον ἀφορᾶ στὴ σχέση τῶν δύο φύσεων στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους ὁ Jae-Buhm Hwang («Korean Theologians’ Ambivalent Responses to Calvinism») ἔξετάζει πῶς ἡ Κορεατικὴ Πρεσβυτεριανὴ Ἐκκλησία ἀπέκτησε καλβινιστικὸ καὶ βιβλικοκεντρικὸ χαρακτήρα.

Evangelische Theologie (τόμος 71, τεύχος 6/2011)

Τὸ τρέχον τεῦχος φιλοξενεῖ ἄρθρα ποικίλης ὅλης. Στὸ πρῶτο ἄρθρο ὁ Jürgen Moltmann («*Verstehst Du auch, was Du liest?*») συζητᾷ θεμελιώδη προβλήματα τῆς ἐρμηνευτικῆς βιβλικῶν κειμένων. Ὁ συγγραφέας ἀσκεῖ κριτικὴ στὸ διάφορες ἐρμηνευτικὲς μεθόδους, ποὺ υἱοθετοῦν οἱ καινοδιαθηκολόγοι, διότι θεωρεῖ ὅτι φωτίζουν μόνο μέρος τῆς ἀλήθειας τοῦ κειμένου. Γιὰ τὴν ὑπέρθιαν αὐτῆς τῆς δυσκολίας ὁ συγγραφέας προτείνει τὸν οὐσιαστικὸ διάλογο μεταξὺ τῆς καινοδιαθηκακῆς ἐρμηνείας καὶ τῆς θεολογίας τοῦ παρόντος. Ἔτσι θὰ εἶναι δυνατὴ ἡ δημιουργία δεσμῶν μεταξὺ τοῦ ἴστορικοῦ Ἰησοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ τοῦ παρόντος καὶ ἡ ἀνάδειξη τοῦ κεντρικοῦ μνήματος τῆς Καινῆς Διαθήκης ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ ἔκεινο τῆς μεγάλης ἔλπιδας.

Ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο τοῦ Christoph Strohm («*Kontroversen um die Reformation*»), στὸ ὅποιο τίθεται τὸ ἐρώτημα, ἐὰν οἱ προτεσταντικὲς ὄμοιογίες ἐπέδρασαν στὸν πολιτισμὸ κατὰ ἀνάλογο τρόπο, ὅπως ἔκανε ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Ὁ συγγραφέας χρησιμοποιεῖ τὸ παράδειγμα τοῦ Καλβίνου γιὰ νὰ ἀπαντήσει θετικὰ σὲ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα. Στὴ συνέχεια ὁ Michael Fricke («*Aufgeklärte Religion – religiöse Aufklärung. Programmatische Überlegungen zur Religionspädagogik*») συζητᾶ τὴ σχέση μεταξὺ τῆς διδακτικῆς τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τῆς Θεολογίας, καθὼς καὶ τὸ ρόλο τῆς πρώτης στὴ διαμόρφωση τῆς στάσης τῶν σύγχρονων μαθητῶν ἀπέναντι στὸ φαινόμενο τῆς θρησκείας, μία στάση ἡ ὅποια θὰ προκύπτει ὅχι μόνο ἀπὸ τὴν ἀπόκτηση γνώσεων ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν πρωτικὴ ἀνακάλυψη καὶ ἐμπειρία.

Ἡ μαρτυρία ὡς θεμελιώδης ἐκκλησιολογικὴ κατηγορία ἀποτελεῖ τὸ θέμα τοῦ ἄρθρου τοῦ Henning Theißen, ποὺ ἀκολουθεῖ («*Zeugnis. Hermeneutische Überlegungen zu einer ekklesiologischen Grundlagenkategorie*»). Μὲ τὴ βούθεια τοῦ ἐρμηνευτικοῦ ἔργου τῆς μέσոς φάσος τῆς ζωῆς τοῦ P. Ricoeur ὁ συγγραφέας υἱοθετεῖ τὴ θεωρία γιὰ τὴ μαρτυρία τοῦ James William McClendon καὶ ἔξετάζει πῶς αὐτὴ ἡ θεωρία μπορεῖ νὰ βρεῖ ἐφαρμογὴν στὴ σύγχρονη ἐκκλησιαστικὴ πραγματικότητα. Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τεύχους ὁ Werner Thiede («*Der kosmische Christus bei Rudolf Steiner und Teilhard de Chardin*») παρουσιάζει τὴν ἰδέα τοῦ Γερμανοῦ φιλοσόφου καὶ κύριου ἐκπροσώπου τῆς θεοσοφίας Rudolf Steiner γιὰ τὸν κοσμικὸ Χριστὸ καὶ τὴν ἐπίδρασην ποὺ εἶχε αὐτὴ ἡ ἰδέα στὸν Γάλλο ἵερέα Pierre Teilhard de Chardin.

Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Λέκτορας Κ.Δ.,
Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ.

Σύναξη (τεῦχος 122, Ἀπρίλιος-Ιούνιος 2012)

Στὸ παρὸν τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ φιλοξενεῖται τὸ δεύτερο μέρος τοῦ ἀφιερωμάτου μὲ θέμα «Κόλαση καὶ αἰώνιότητα». Στὸ πρῶτο κείμενο μὲ τίτλο «*Σχόλιο σὲ Σχόλια τοῦ ἄγιου Μαξίμου περὶ τῆς καταστάσεως τῶν ἀνθρώπων στὸν μέλλοντα αἰῶνα*», ὁ ἐπίσκοπος πρ. Ζαχούμιον καὶ Ἐργαζομένος Ἀθανάσιος Γιέφτιτς ἀνι-

χνεύει ἀπαντήσεις σχετικά μὲ τὴν θέση τοῦ ἀνθρώπου στὸν μέλλοντα αἰῶνα, ἐπὶ τῇ βάσει ἐνὸς Σχολίου τοῦ ἁγίου Μαξίμου («61^η ἀπόκρισις πρὸς Θαλάσσιον») σὲ συνάρτηση καὶ μὲ ἄλλα σχετικά κείμενά του, δείχνοντας ὅτι στὰ κείμενα αὐτὰ ἐκφράζονται βασικὲς θέσεις τῆς ἐσχατολογικῆς θεολογίας τοῦ Μαξίμου.

Στὸ δεύτερο κείμενο μὲ τίτλο «Ἀγάπη πιὸ θερμὴ ἀπὸ τὴν φλόγα τῆς γέενας. Ὁρισμένες παρατηρήσεις πάνω στὶς ἐσχατολογικὲς θέσεις τοῦ ἀββᾶ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου», ὁ Κωνσταντῖνος Κορναράκης, ἀφοῦ ἐπισημάνει ἀρχικὰ τὴν σημασία τῆς ἀνθρωπολογικῆς σκέψεως τοῦ ἀββᾶ Ἰσαὰκ, θὰ προβεῖ σὲ μιὰ συνοπτικὴ ἔκθεση τῶν ἐσχατολογικῶν θέσεών του, ἐπικεντρώνοντας στὴ δυσκολίᾳ ἑρμηνευτικῆς προσέγγισης τῆς περὶ γέενας διδασκαλίας του. Ἐπιχειρώντας νὰ προσφέρει μιὰ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα «εἴαν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι ἰσχυρότερη ἀπὸ τὸ δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου νὰ τὸν ἀρνηθῆται, τότε ποιά εἶναι ἡ θέση τῆς ἐλευθερίας μέσα στὸν πνευματικὸ κόσμο τοῦ Ἰσαὰκ;» ὁ συγγραφέας ἐπισημαίνει μεταξὺ ἄλλων τὸ ἀνθρωπολογικὸ καὶ χριστολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς ἐσχατολογίας τοῦ Ἰσαὰκ. Ἡ Βάσσα Κοντούμα στὸ κείμενό της «Κόλαση καὶ παραδείσιο στὸ Βυζάντιο», λαμβάνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν «Ἀπολογία πρὸς Λατίνους δευτέρᾳ» τοῦ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, τὸ πληρέστερο ὑστεροβυζαντινὸ δογματικὸ κείμενο γιὰ τὸ θέμα τῆς Κολάσεως, ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα τῆς Συνόδου τῆς Φεργάδας-Φλωρεντίας, θὰ ἐπιχειρήσει μιὰ ἐπιλεκτική, ὅσο καὶ ἰδιαίτερα χρήσιμη ἴστορικὴ ἐπισκόπηση δογματικῶν ἑρμηνευτικῶν φάσεων στὸ πλαίσιο τῆς βυζαντινῆς θεολογικῆς σκέψης γιὰ τὸ ζῆτημα αὐτό (π.χ. ἀναφορικὰ μὲ τὸν λόγο τοῦ Ἐσταυρωμένου «ἄμην σοὶ λέγω σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔστι ἐν τῷ παραδείσῳ», σὲ σχέση μὲ τὸν τρόπο θεώρησης τοῦ ἐπέκεινα, τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ Ὁριγενισμοῦ καὶ μανιχαϊσμοῦ), θεωρώντας ὅτι μὲ τὴν πολυποίκιλη καὶ ἀνοικτὴ αὐτὴν ἑρμηνευτικὴ παράδοση τὸ Βυζάντιο ἀφαίρεσε ἀπὸ τὸν ἐκκλησιαστικὸ θεσμὸ ἔνα ἰσχυρὸ μέσο ἐπιβολῆς, προστατεύοντας τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο.

Ο π. Νικόλαος Λουδοβίκος στὸ τελευταῖο ἀρθρό τοῦ ἀφιερώματος μὲ τίτλο «Ἀπὸ τὴν φύση ὡς Κόλαση στὸν Παραδείσιο τῆς κατὰ φύση προαιρετική» διακρίνει ἀρχικὰ τοὺς δυὸ τρόπους προσέγγισης τῶν ἐσχάτων ποὺ ἐπικράτησαν στὴ χριστιανικὴ θεολογία τόσο στὸν Ἀνατολὴν ὅσο καὶ στὸν Δύσην: τὸν δικανικὸ καὶ τὸν ὀντολογικό. Στὴ συνέχεια θὰ ἐπιμείνει στὸν προτεραιότητα τῆς ὀντολογικῆς κατανόησης τοῦ Παραδείσου καὶ τῆς Κόλασης στὸν πατερικὴ θεολογία τῆς Ἀνατολῆς καὶ τὴν διασυνδεσή της μὲ τὴν ἐλευθερία, ὅπου συγκεκριμένα τὸ βασικὸ ἐπίτευγμα τοῦ Μαξίμου δὲν βρίσκεται τόσο στὴ διάκριση φυσικοῦ καὶ γνωμικοῦ θελήματος ὅσο στὴ βαθιὰ σύνδεση μεταξύ τους. «Ἐνα σημαντικὸ μέρος τοῦ κειμένου ἐπικεντρώνεται στὸ νὰ ἀναδείξει τὴν ἀστοχία, κατὰ τὸν συγγραφέα, συγκεκριμένων ὅφεων τῆς σύγχρονης ἐλληνικῆς θεολογίας (Χρ. Γιανναρᾶς), ὅπου ἡ φύση ταυτίζεται πρὸς τὴν πώση. Στὴ συνέχεια ὁ Θ.Ν. Παπαθανασίου στὸ κείμενό του «Ταξίδι στὸ κέντρο τοῦ βάρους. Ἡ χριστιανικὴ ἵεραποστολὴ ἔναν αἰῶνα μετὰ τὸ Συνέδριο τοῦ Ἑδιμβούργου (1910)», προβαίνει σὲ μιὰ κριτικὴ ἀξιολόγηση τῶν ξητημάτων ποὺ τέθηκαν στὸ πεδίο τῆς ἱεραποστολῆς σὲ διαχριστιανικὴ προοπτική,

μετά ἀπὸ τὸ κομβικὸ παγκόσμιο ἰεραποστολικὸ συνέδριο τοῦ Ἐδιμβούργου (τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἰεραποστολῆς, ἢ ἔννοια τῆς παράδοσης, ἢ ἰεραποστολὴ στὴν «νέα ἡπειρο» τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, ἢ θέση τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας στὸν δημόσιο χῶρο κ.ἄ).

Τὸ τεῦχος ὁλοκληρώνεται μὲ κριτικὰ σχόλια καὶ μαρτυρίες γιὰ πρόσωπα (Μανώλης Ναυπλιώτης) καὶ καταστάσεις (ἢ ἀντιδιαστολὴ τῆς ἀρχῆς ἀπὸ τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ιεραρχῶν ὡς φαινόμενο εἰσβολῆς ἀτομικιστικῶν νεοφιλελεύθερων ἵδεων στὸν δημόσιο χῶρο), ὅπως ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὶς μόνιμες στῆλες διαλόγου μὲ τοὺς ἀναγνῶστες, τὸ βιβλίο κ.ἄ.

Ψυχῆς Δρόμοι (τεῦχος 3, Μάϊος 2012)

‘Ο ἐπιφανὴς ψυχολόγος τῆς θρησκείας Antoine Vergote στὸ κείμενό του «Θρησκεία, παθολογία, θεραπεία» διατυπώνει τὴ θέση ὅτι ἡ θεραπεία τῶν ψυχολογικῶν προβλημάτων δὲν ἀποτελοῦν τὴν ἀποστολὴ εἴτε τῆς Ἐκκλησίας εἴτε τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ἀντίθετα ἡ ἀφιέρωση τοῦ ἀνθρώπου στὸν Θεὸν στοχεύει στὴν ἐν Χριστῷ μεταμόρφωσή του καὶ τὴν ὑπέρθετη τῆς ἀγωνίας τοῦ θανάτου. Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἡ φροντίδα ψυχῶν στὴν ἀρχαίᾳ Ἐκκλησίᾳ», ὁ Thomas Oden, περιδιαβαίνοντας κείμενα τῆς πρωτοχριστιανικῆς περιόδου, ἀναδεικνύει τὴν ποιμαντικὴ ἐλευθερία τῆς ἀρχέγοντος Ἐκκλησίας, ἢ ὅποια διάκειται θετικὰ στὸ νὰ χρησιμοποιεῖται μεθόδους ποὺ προσομοιάζουν μὲ τὶς σημερινὲς ψυχοθεραπευτικὲς τεχνικές.

Στὴ συνέχεια οἱ Chr. Puchalski, D. Larson, Fr. G. Lu, στὸ μελέτημά τους «Ἡ πνευματικότητα στὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα τῆς ψυχιατρικῆς εἰδικότητας» σκιαγραφοῦν τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὶς H.P.A. στὶς μέρες μας ἀναφορικά μὲ τὴν ἐκπαιδεύση τῶν ψυχιάτρων σὲ θέματα θρησκείας. Ὁ Νικήτας Καυκιός στὸ ἄρθρο του «Ἡ σεξουαλικὴ ζωὴ στὴν προσποτικὴ τῆς ποιμαντικῆς θεολογίας καὶ τῆς ψυχοθεραπείας» ἀποπειρᾶται ἔνα ἔκεκαθάρισμα τῶν ὅρων καὶ τῶν παραμέτρων τῆς ἴστορικὰ συγκρουσιακῆς σχέσης μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ ψυχοθεραπείας. Στὸ ἄρθρο μὲ τὸν τίτλο «Δύσκολοι χαρακτῆρες στὴν ἐνορία: συνύπαρξη καὶ συμφιλίωση» ὁ π. Μελέτιος Webber συζητᾷ τὸ κρίσιμο ζήτημα τῶν προβληματικῶν προσωπικοτήτων δρισμένων πιστῶν καὶ τῶν δυσλειτουργιῶν ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιφέρουν εὐδρότερα στὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα. Στὴ συνέχεια παρατίθεται ἔνα ἀπόσπασμα ἀπὸ μιὰ ἔξαντλημένη ἐργασία τοῦ Ἰωάννη Κορναράκη μὲ τίτλο «Ἡ ἀμφιθυμία τοῦ ἐφήβου μπροστὰ στὸν Θεό», στὸ ὅποιο ὁ συγγραφέας ἀποτυπώνει μὲ δυναμικὸ τρόπο τὴν ψυχολογικὴ ἐμπειρία τῶν ἐφήβων ἔναντι τοῦ ἰεροῦ.

Τὸ τεῦχος συνεχίζεται μὲ τὴ συνέντευξη τῆς ἐπιφανοῦς ψυχαναλύτριας Ana-Maria Rizzato πάνω σὲ ζητήματα ποὺ ἄπονται στὴ σχέση τῶν ψυχολογικῶν ἐπιστημῶν μὲ τὴν πίστη, τὴ στήλη γιὰ εἰδήσεις-χρονικά, τὶς συζητήσεις πάνω σὲ σημαντικὰ βιωματικὰ κείμενα ὅπως ἐπίσης καὶ ἀντιπροσωπευτικὲς ψυχαναλυτικὲς περιπτώσεις ποὺ ἀπαιτοῦν τὸν προσεκτικὸ σχολιασμό.

The Greek Orthodox Theological Review (τόμος 55, τεύχη 1-4/ 2010)

Στὸ τρέχον τεῦχον τοῦ περιοδικοῦ τῆς ἐλληνορθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τὸ ὅποιο κυκλοφορεῖ μὲ μιὰ μικρὴ χρονικὴ καθυστέρωση, φιλοξενοῦνται κείμενα ποικίλου ἐνδιαφέροντος, ὅπως ἐπίσης καὶ σειρὰ ἐπίσημων πατριαρχικῶν καὶ ἄλλων ἐγκυκλίων. Στὸ πρῶτο κείμενο μὲ τίτλο «Ecumenical Patriarch Bartholomew and the Synaxis of Orthodox Primates in Constantinople in 2008» ὁ π. Thomas FitzGerald ἔξετάζει τὴν σπουδαιότητα τῆς Σύναξης τῶν Προκαθημένων τῶν Ὁρθόδοξων Ἑκκλησιῶν στὸ Φανάρι τὸ 2008 ἐπειτα ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, ὡς μιὰ πράξη ἢ ὅποια ἐνίσχυσε τὶς ἀρχὲς καὶ τὸν δεσμὸν ἐνόπτης καὶ συνοδικότης τῆς Ὁρθόδοξης Ἑκκλησίας στὴν προοπτικὴ τῆς κοινῆς μαρτυρίας της πρὸς τὶς σύγχρονες προκλήσεις τοῦ κόσμου.

Στὴν συνέχεια ὁ π. Maximos Aghiorgoussis μὲ τὸ ἄρθρο του «The Meaning of Christian Baptism for the Baptized and for the Church» συνεχίζει τὶς σκέψεις του ἀπὸ παλαιότερο κείμενό του πάνω στὴν ἔννοια καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ Βαπτίσματος, συζητώντας βασικὲς θέσεις τῶν σημαντικῶν διαχριστιανικῶν κειμένων, ὅπως τοῦ BEM τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν καὶ τοῦ Becoming a Christian: the ecumenical implications of our Christian Baptism (Faverges, 1997), προκειμένου νὰ ἀναδείξει τὴν συμφωνία τους πρὸς τὴν παράδοση τῆς Ὁρθόδοξης Ἑκκλησίας. Ο Μάριος Μπέγκος στὸ ἄρθρο του «Inter-Religious Dialogue in Byzantine Thought: The philosophical and Theological Contribution of John of Damascus» μὲ ἀφετηρία τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο «Διάλογος ἀνάμεσα σὲ ἓνα Σαρακηνὸν καὶ ἓνα Χριστιανόν» τοῦ Ἰωάννη Δαμασκηνὸν ἔξετάζει τὶς βασικὲς παραμέτρους τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου μεταξὺ Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων, ποὺ τὶς ἐντοπίζει στὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερίᾳ καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ κακοῦ.

Ο Ἀρχιεπίσκοπος Τυράννων καὶ πάστος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος Γιαννουλάτος στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Byzantine and Contemporary Greek Orthodox Approaches to Islam» προσφέρει ἀρχικὰ μιὰ ἴστορικὴ ἐπισκόπηση τῶν τριῶν φάσεων τοῦ διαλόγου τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὸ Ἰσλάμ στὸ Βυζάντιο (ἀπὸ τὸν 8^ο αἰ. μέχρι τὰ μέσα τοῦ 14^ο αἰ., Γρηγόριος Παλαμᾶς, Αὐτοκράτορας Μανουὴλ ὁ Β' ὁ Παλαιολόγος κ.ἄ.), τῆς τέταρτης περιόδου σιγῆς καὶ μονολόγου ποὺ ἐπικράτησε ἀπὸ τὴν Πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τὸν 19^ο αἰώνα, γιὰ νὰ φτάσει στὶς προοπτικὲς καὶ τὰ ἀδιέξοδα τῆς σύγχρονης φάσης τοῦ διαλόγου καὶ τὴν ἰδιαίτερη συμβολὴ τῆς Ὁρθοδοξίας σ' αὐτόν. Ο π. Stanley Harakas στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Presuppositions for the Ethical Method in St Gregory the Theologian's Five Theological Orations», ἀφοῦ ἔσκινήσει μὲ σύντομα βιογραφικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν μεγάλο Καππαδόκη Πατέρα, θὰ ἐπιχειρήσει νὰ ἀναδείξει τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ θεολόγου αὐτοῦ γιὰ ξηπήματα ἥθικης φύσεως ποὺ ἔχουν τὶς οἵτες τους στὶς θεολογικὲς πεποιθήσεις του, προσφέροντας ἔτσι τὴν δυνατότητα νὰ περιγραφεῖ ἢ ἥθικὴ σκέψη καὶ μεθοδολογία του.

Στὸ μελέτημα μὲ τίτλο «A Radiant Theology: The Concept of Light in Pseudo-Dionysius» ὁ Jonathan Morgan ἔξετάζει τὴν ἔννοια τοῦ «φωτός», μιὰ ἔννοια μὲ

σημαντική θεολογική παράδοση και χρήση στὴν ἰουδαιο-χριστιανικὴ καὶ πατερικὴ σκέψη, γιὰ νὰ ἐπικεντρώσει τὸ ἐνδιαφέρον του στὸν τρόπο ποὺ ἀξιοποιεῖται στὰ Ἀρεοπαγητικὰ κείμενα γιὰ νὰ περιγραφεῖ ὁ «ἄγνωστος» Θεὸς καὶ ἡ σωτηριώδης δράση του στὴν κτίση. Ὁ Andrew Klager στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Free Will and Vicinal Culpability in St Gregory of Nyssa's *De vita Moysis*» ἐπιθυμεῖ μὲ βάσην τὸ ἔργο αὐτὸ τοῦ Γρηγορίου Νύσσου νὰ ἀναδείξει τὴν ἀντίληψη τοῦ Καππαδόκην Πατέρα γιὰ τὴν ἐλεύθερία τῆς βουλήσεως στὸ φῶς τῆς ἐπιστημολογίας του, ὅπως ἐπίσης καὶ νὰ ἀποτυπώσει τὴν ἀνθρώπινη ἐνοχὴ καὶ τὴ θεία ἀπάντηση σὲ αὐτή, σὲ συνάρτηση μὲ τὴν αὐτομεμψία τοῦ ἀνθρώπου ποὺ χαρακτηρίζει τὴ διαπλοκὴ τῆς ἐλεύθερης βούλησης μὲ τὴν ἀνυπακοή.

Ὁ Richard Barret στὸ ἄρθρο του «Byzantine Chant, Authenticity, and Identity: Musicological Historiography through the Eyes of Folklore» διερευνᾷ τὴν πρόσοληψη καὶ χρήση τῆς βυζαντινῆς φαλμωδίας στὸ πλαίσιο τῆς δυτικῆς Ὁρθοδοξίας καὶ τὴ διασύνδεσή της μὲ θέματα ἑθνικῆς, πολιτισμικῆς ταυτότητας, πολιτικῆς κ.ἄ. Στὸ μελέτημα μὲ τίτλο «Theos Philanthropos: Paul Evdokimov's Theological Witness» ὁ Stavros Fotiou περιγράφει τοὺς βασικοὺς ἄξονες τῆς θεολογικῆς μαρτυρίας τοῦ Eudokimov στὸ πλαίσιο τοῦ σύγχρονου δυτικοῦ κόσμου (ὁ Ἰνσοῦς Χριστὸς ὡς ὁ Θεὸς ποὺ ἀγαπᾷ τὸν ἀνθρώπο, ἡ Ἔκκλησία ὡς ἡ κοινότητα ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Θεό, ἡ ἀνθρώπινη πτώση ὡς ἀπόρριψη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ κ.λπ.).

Στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Florovsky's Tradition» ὁ Ross Sauve ἐξετάζει τὶς βασικὲς παραμέτρους τοῦ τρόπου ποὺ γίνεται κατανοητὴ ἡ ἔννοια τῆς Παράδοσης (ἀνθεντία, ὑπαρξιακὸς χαρακτήρας τῆς Παράδοσης, Μέγας Βασίλειος, Βικέντιος ἐκ Λειρίου) στὸ ἔργο τοῦ Φλωρόφσκου σὲ συνάρτηση πρὸς τὸ πρόγραμμά του γιὰ τὴ Νεο-πατερικὴ σύνθεση καὶ τὸν «χριστιανικὸ ἑλληνισμό», ἀναδεικνύοντας ἐγελιανὲς καὶ ἄλλες ἐπιρροές στὴ σκέψη του. Ὁ Petros Toulis στὸ ἄρθρο του «Theophanes of Nicea's *Five Orations on the Light of Tabor*: Palamite or Thomistic Influence on his theology» ἐξετάζει τὸ ἔργο ἐνὸς ὅχι τόσο γνωστοῦ ἡσυχαστῆ θεολόγου τοῦ Θεοφάνη τοῦ Β' Μητροπολίτη Νικαίας, προκειμένου νὰ διαλευκάνει μέσα ἀπὸ τὴν ἐρμηνεία τῆς ἔννοιας τοῦ συμβόλου καὶ τῆς εἰκόνας καὶ τὴ διδασκαλία του γιὰ τὴν ἐνεργειακὴ βάση τῆς θέωσης τοῦ ἀνθρώπου, ἐὰν στὸ ἔργο τοῦ θεολόγου αὐτοῦ ὑπάρχουν ἐπιρροές ἀπὸ τὴν σχετικὴ διδασκαλία τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἢ τοῦ Θωμᾶ τοῦ Ἀκινάτη. Ὁ Thomas Heffernan στὸ μελέτημα ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Martyrdom, Charisma, and Imitation: Paths to Christian Sanctity» προσφέρει ἐρμηνευτικὴ προσέγγιση στὸ νόημα καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ ὄρου «μαρτύριο», ἀναδεικνύοντας τὴ σημασία του ὡς χάρισμα καὶ μίμηση καὶ τελικὰ ὡς ὄδος στὴν πορεία πρὸς τὴν χριστιανικὴ τελειότητα. Τὸ τεῦχος ὄλοκληρώνεται μὲ σειρὰ ἐπίσημων ἐκκλησιαστικῶν κειμένων καὶ ἐγκυκλίων.

International Journal of Orthodox Theology (τόμος 2, τεῦχος 4/ 2011)

Τὸ διεθνὲς ὁρθόδοξο θεολογικὸ περιοδικὸ *International Journal of Orthodox Theology*, ποὺ κυκλοφορεῖ σὲ ἡλεκτρονική (<http://orthodox-theology.com/>) καὶ

ἐντυπο μορφή, φιλοξενεῖ ἄρθρα ποικίλου ἐνδιαφέροντος σὲ βασικὲς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες. Στὸ τελευταῖο τεῦχος περὶλαμβάνονται μεταξὺ ἄλλων ἄρθρα κυρίως ἀνθρωπολογικοῦ ἐνδιαφέροντος μέσα ἀπὸ ἔρμηνείᾳ τῆς πατερικῆς κυρίως παράδοσης, στὸ πλαίσιο τοῦ οἰκουμενικοῦ προβληματισμοῦ, ὥπως τὰ «‘Christus hat nie gelacht?’ Nachdenkenuber eine Theologie des Lachens in ‘ernster Zeit’» (Karl-Josef Kuschel), «Humility in the writings of Meister Eckhart and Gregory Palamas» (Adrian Ignat), «Hierarchic Anthropology of Saint Maximus the Confessor» (Kyrill καὶ Methody Zinkovskiy), «Menschenbild im Dialog. Grundfragen und neue Herausforderungen der Anthropologie» (Johanna Rahner), «Religiöse Erziehung. Anthropologische und (religions-)pädagogische Einsichten» (Werner Ritter), «Ökumenische Anthropologie. Grundlagen und gesellschaftliche Relevanz» (Daniel Munteanu) κ.ἄ.

Νικόλαος Ασπρούλης