

Ἡ πόλη, ἡ λειτουργία καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίση

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΕΚΟΥ*

Ὑπάρχουν δύο τρόποι γιά νὰ ἐδιηγεύσουμε συγκυρίες κρίσης. Ὁ ἔνας τρόπος εἶναι νὰ τίς συνδέσουμε μὲ μιὰ ἐξέλιξη ἀνεξήγητη, ἀδικη, ἀπρόσμενη, καταστροφική. Ὁ ἄλλος τρόπος, εἶναι νὰ τίς ἀντιμετωπίσουμε τῶν συγκυριῶν κρίσης ώς συμβάντα μᾶς ἰστορίας δοκιμασίας. Στή δεύτερη αὐτὴ περίπτωση συμβάντα κρίσης ἀποτελοῦν μία εὐκαιρία γιὰ ἔναν ἀναστοχασμὸ τῆς πορείας ποὺ διαγράψαμε μέχρι σήμερα, ἀλλὰ καὶ γιὰ σύγκριση μὲ τὴ ζωὴ ποὺ θὰ ἔπειτε νὰ μᾶς χαρακτηρίζει ως πιστοὺς χριστιανούς, ἀλλὰ καὶ ως πολῖτες αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

Μιὰ ἰστορία δοκιμασίας μὲ τὶς κρίσεις τῆς μπορεῖ νὰ δόηγήσει σὲ μιὰ καλύτερη ἐξέλιξη τὶς ἀνθρώπινες ὑποθέσεις. Γιὰ τὰ δεδομένα τοῦ κόσμου συνδέεται μὲ τὴν ἀσκηση τῆς καλύτερης δυνατῆς πολιτικῆς γιὰ ἐξυπηρέτηση τῶν ἀναγκῶν καὶ τὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τῶν ἀνθρώπων. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία συνδέεται μὲ τὴ γνησιότητα τοῦ ιηδύγματός της στὸν κόσμο. Ἀλλά, ὁ τρόπος ποὺ ξοῦμε τὴν δική μας ἐποχὴ τῆς κρίσης φαίνεται νὰ ἔχει ἄλλα χαρακτηριστικά.

Μᾶς πλήγτει πραγματικὰ ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι νιώθουμε ἔνα ἔντονο αἴσθημα ἀδικίας. Ταυτόχρονα, ὅμως, διαπιστώνουμε καὶ μιὰ συλλογικὴ ἀδυναμία νὰ δώσουμε τὶς ἀπαραίτητες ἐξηγήσεις καὶ συνάμα προοπτικὴ σὲ αὐτὸ ποὺ μᾶς συμβαίνει. Εἴμαστε σίγουροι ὅτι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει εἶναι κάτι κακό, κάτι πολὺ κακό, κάτι βαθιὰ ἀνήθικο, ἀλλὰ δὲν εἴμαστε σίγουροι πῶς ἔφθασαν ἐδῶ τὰ πράγματα. Ψάχνουμε νὰ ἀνακαλύψουμε τούς «κακούς» τῆς ἰστορίας, ἀλλὰ δὲν περνάει ἀπὸ τὸ μυαλό μας ἡ σκέψη ὅτι μπορεῖ νὰ τοὺς μοιάζουμε στὸ χαρακτήρα. Ἐπειδὴ εἴμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας θεωροῦμε ὅτι ἡ «κακή» πραγματικότητα ποὺ βρίσκεται πίσω ἀπὸ τὴν «κακή» παγκόσμια οἰκονομία δὲν μᾶς ἀγγίζει, καὶ πολὺ περισσότερο δὲν μᾶς μεταβάλλει μὲ τὰ νοήματά της. Φθάνουμε μάλιστα στὸ σημεῖο νὰ θεωροῦμε ὅτι τὸ κράτος στὸ ὅποιο ἀνήκουμε μὲ τούς (χριστιανούς) πολῖτες του, δὲν ἔχει προσχωρήσει οἰκειοθελῶς σὲ αὐτὴ τὴν κακὴ πραγματικότητα, γι' αὐτὸ καὶ στὴν ἐξέλιξη αὐτῆς τῆς ἰστορίας τὸ ἔθνος-κράτος μας μπορεῖ νὰ παιίζει μόνο τὸ ρόλο τοῦ θύματος.

* Ο Ιωάννης Μπέκος διδάσκει ἡθικὴ στὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Άλλα δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιά, ἀδικία καὶ γιά «κακούς», χωρὶς κριτήρια ἀλήθειας γιὰ τὸ «καλό» καὶ τὸ «κακό», γιὰ τὸ «φῶς» καὶ τὸ «σκοτάδι».

Ἐτοι, λοιπόν, μιὰ ἴστορία δοκιμασίας μὲ συμβάντα ὅπως ἡ οἰκονομικὴ κρίση στὶς μέρες μας, δὲν μπορεῖ νὰ ἐρμηνευτεῖ παρὰ μὲ δρους δικαιοσύνης καὶ ἀλήθειας, δηλαδὴ μὲ ἐρωτήματα γιὰ τὸ τί εἶναι δίκαιο καὶ ποιά ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κόσμο¹. Άλλα στὴν ἐποχὴ μας ἂν γιὰ τὴ δικαιοσύνη μπορεῖ νὰ γίνεται λόγος, γιὰ τὴν ἀλήθεια δὲν ὑπάρχει χῶρος.

Εἶναι σημαντικό, λοιπόν, νὰ δοῦμε κάποιες ἀπὸ τὶς ἀλήθειες τῆς πραγματικότητας στὴν ἐποχὴ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Θὰ ξεκινήσουμε μὲ τὴν περιγραφὴ τῶν συνθηκῶν ποὺ καθιστοῦν τὸν τρόπο λειτουργίας τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας πολιτικὸ ζήτημα. Θὰ συνεχίζουμε μὲ μιὰ ἀνάλυση τοῦ χαρακτήρα τῶν λεγόμενων ἀγορῶν καὶ θὰ καταλήξουμε μὲ μιὰ «πολιτικὴ» πρόταση γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς κρίσης κατὰ τὸ πρότυπο τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ κηρύγματος τῆς Ἐκκλησίας.

1. Ἡ «πρωτοκαθεδρία» τῶν ἀγορῶν

Ἐχει περάσει σχεδὸν ἔνας αἰώνας ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Κὰρλ Σμίτ ἀσκησε κριτικὴ στὴν ἀποψη τοῦ Walther Rathenau ὅτι «Σήμερα ἡ μοῖρα μας δὲν εἶναι ἡ πολιτική, ἀλλὰ ἡ οἰκονομία». Παρὰ τὴν ἀτμόσφαιραν τῆς ἐποχῆς ποὺ τὴ χαρακτηρίζει ἡ ραγδαία οἰκονομικὴ ὀνάττυξη καὶ οἱ προσδοκίες ποὺ αὐτὴ δημιουργοῦσε γιὰ πρόοδο καὶ εἰονικὴ συνύπαρξη τῶν λαῶν, ἡ ἵκανότητα τοῦ Σμίτ νὰ συλλαμβάνει τὶς σταθερές τῆς κοινωνικῆς ζωῆς τοῦ ἐπέτρεψε νὰ ὑποστηρίξει ὅτι «Ορθότερο θὰ ἦταν νὰ πούμε ὅτι ὅπως καὶ πρὸν ἡ πολιτικὴ παραμένει ἡ μοίρα καὶ τὸ μόνο ποὺ ἔχει συμβεῖ εἶναι ὅτι ἡ οἰκονομία μεταβλήθηκε σὲ Πολιτικὸν καὶ ἔτσι σὲ μοίρα»².

Ἡ ἐπισήμανση τοῦ Σμίτ ὅτι ἡ οἰκονομία, οἱ προσδοκίες ποὺ αὐτὴ δημιουργεῖ, καὶ ἡ ἐμφανιζόμενη τότε ἔννοια τῆς «οἰκονομικῆς ἰσχύος» δὲν μποροῦν νὰ

1. «Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν νιὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δὲν αὐτοῦ. ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται· ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἥδη κέκριται, ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς νιοῦ τοῦ Θεοῦ. αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις, ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον καὶ ἤγαπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς, ἦν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα» (Ιωάν. 3:17-19).

2. ΚΑΡΛ ΣΜΙΤ, *Ἡ ἔννοια τοῦ Πολιτικοῦ, μτφρ. Ἀλίκη Λαβράνου* (Ἀθήνα: Κριτική, 2009), σ. 151. "Ἄν λάβουμε ὑπόψη μας ὅτι γιὰ τὸν Σμίτ τὸ Πολιτικὸν συνδέεται μὲ τὴ διάκριση Φίλου καὶ Ἐχθροῦ, τότε εὔκολα μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ τὸ πολεμικὸ κλίμα ποὺ ὑπάρχει στὶς μέρες μας στὸ

ύπαρξουν έρήμην τῆς πολιτικῆς, σὲ καθαρὴ δηλαδὴ μορφή, μᾶς εἶναι ίδιαίτερη χρήσιμη σήμερα, γιατὶ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὴν ἀφετηρία νὰ ἀντιληφθοῦμε ποῦ ἀκριβῶς βρισκόμαστε σήμερα. Τότε εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἐμφάνιση ἐκείνου ποὺ ἀποκαλοῦσαν «ἀγορά», δηλαδὴ ἔνα «δίκτυο σχέσεων στὸ ὅποιο οἱ ἑταῖροι συνάπτουν σχέσεις ἐλεύθερα, ὅχι ὑπακούοντας σὲ μιὰ προσταγή (παράκαμψη τῆς σχέσης προσταγῆς-ὑπακοῆς στὸ Παλαιὸ Καθεστώς), ἀλλὰ ἐπιζητώντας τὸ συμφέρον τους»³. Στὴν ἐξέλιξή του τὸ νέο αὐτὸ φαινόμενο φάνηκε νὰ θέλει νὰ παρακάμψει τὴν ἴδια τὴν πολιτική. Ή «ἀγορά», μὲ τὴν ὑπόσχεση ἐνὸς νέου καὶ ὀλοκληρωμένου κόσμου, κατέστησε τὴν πολιτικὴ ἐργαλεῖο τῆς⁴. Σήμερα, σὲ μιὰ νέα ἐξέλιξη, ἔχουμε τὴ μεταμόρφωση τῆς ἀγορᾶς μὲ τὴ μορφὴ τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος σὲ ἔνα φορέα προσταγῆς ποὺ ἀπαιτεῖ πολιτικὴ ὑπακοή.

Αλλὰ πῶς συμβαίνει κάτι τέτοιο; Ποιές συνθῆκες λειτουργοῦν καὶ ποιά ἡ ἀξιοπιστία τους;

Πρῶτον, κύριο χαρακτηριστικὸ τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος, ἀπὸ τὸ ὅποιο ἐξαρτᾶται τὸ κράτος ποὺ δανείζεται γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ λειτουργήσει, εἶναι ἡ ἐπένδυση στὴν ἔννοια τοῦ χρέους. Τὸ χρῆμα πιὰ παράγεται ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶναι τὸ χρέος. Ξεχωριστὸ γνώρισμα τοῦ χρέους εἶναι ἡ εὐπάθειά του σὲ περιόδους οἰκονομικῆς κρίσης. Αὐτή, ὅμως, ἡ εὐπάθεια θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἡ πηγὴ τῆς δύναμής του, καὶ εἶναι αὐτὴ ποὺ καθιστᾶ τὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα τὴν μεγαλύτερη πολιτικὴ δύναμη καὶ τὸ χρέος ὡς τὴ σημαντικότερη κοινωνικὴ δύναμη στὴ σύγχρονη παγκόσμια οἰκονομίᾳ⁵. Δὲν ἔχει, ὅμως, ἐπισημανθεῖ ὅτι ἀνὴ οἰκο-νομία ἔχει στὴ φύση τῆς τὴν ὑπηρεσία τῆς σταθερότητας τοῦ οἴκου, τότε τὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα μὲ τὴν εὐπάθεια ποὺ τὸ χαρακτηρίζει κινεῖται στὸν ἀντίποδα τοῦ στόχου ποὺ θὰ πρέπει νὰ ὑπηρετεῖ⁶. Ό ἀνορθολογισμὸς με-

ἐπίπεδο τῆς κοινωνίας καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ διαμόρφωση πολιτικῶν «στρατοπέδων» μὲ μόνο κριτήριο τὴν οἰκονομικὴ διαχείριση τοῦ κράτους.

3. PIERRE MANENT, ‘Απλὰ μαθήματα πολιτικῆς φιλοσοφίας, μιφρ. Δημήτρης Σωτηρόπουλος (Αθήνα: Πόλις, 2005), σ. 31.

4. Αὐτὸς ὁ νέος καὶ ὀλοκληρωμένος κόσμος ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῆς «ἀγορᾶς», τοῦ ἐμπορίου, συμπεριλαμβάνει καὶ τίς «αὐτοκρατορίες» τοῦ δικαίου καὶ τῆς ἡθικῆς (MANENT, ‘Απλὰ μαθήματα πολιτικῆς φιλοσοφίας, σσ. 303-305).

5. PHILIP GOODCHILD, *Theology of Money* (Durham, Βόρεια Καρολίνα: Duke University Press, 2009), σσ. 111-115.

6. ROWAN WILLIAMS, ‘Knowing our limits’, στὸ Rowan Williams, ἀρχιεπισκόπου Καντέρμπουργου καὶ Lary Elliott (ἐπιμ.), *Crisis and Recovery: Ethics, Economics and Justice* (Νέα Υόρκη: Palgrave Macmillan, 2010), 19-34, σ. 8.

ταξίν πραγματικῶν δεδομένων καὶ τοῦ ζητούμενου, ποὺ εἶναι ἡ λειτουργία τῆς πόλης, εἶναι προφανής. Αὐτός, ὅμως, ὁ ἀνορθολογισμὸς δὲν ἔβαλε ποτὲ σὲ σκέψη οὔτε τὰ κράτη, οὔτε τοὺς πολῖτες τους.

Δεύτερον, ἔχει ύποστηριχθεῖ ὡς μιὰ θετικὴ ἐξέλιξη ὅτι ἡ λογικὴ τοῦ ἐμπορίου, καὶ στὶς μέρες μας ἡ λογικὴ του χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος, θέτουν φραγμοὺς στὴ λογικὴ τῆς πολιτικῆς αὐθαιρεσίας, καθὼς ὁδηγοῦν τὶς πολιτικὲς ἥγεσίες στὸ νὰ ἀποφεύγουν μέτρα ποὺ θὰ τοὺς ὑποδείκνυνται τὰ πάθη ἢ ἡ ἰδεολογία τους καὶ τὰ ὄποια θὰ ἔβλαπταν σοβαρὰ τὴν κοινωνία. Μιὰ τέτοια ἐκτίμηση συνδέεται μὲ τὴ βεβαιότητα ὅτι ὅταν ἐνισχύεται ἡ πολιτικὴ λογικὴ καὶ παγιώνονται τὰ πολιτικὰ πάθη, τότε ἡ λογικὴ ποὺ χαρακτηρίζει τὴ λειτουργία τοῦ χρήματος περνᾷ σὲ δεύτερο πλάνο⁷. Διαφεύγει, ὅμως, συχνὰ τῆς προσοχῆς τῶν εἰδικῶν ὅτι, τουλάχιστον γιὰ τὴν ἐποχή μας, ἡ λογικὴ τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος δὲν περνάει ποτὲ σὲ δεύτερο πλάνο. Απλά, σὲ περιόδους οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὸ «προσκήνιο», συνεχίζοντας ἀπὸ τὸ «παρασκήνιο» νὰ ὑπαγορεύει συγκεκριμένου χαρακτήρα πολιτικὲς – δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι καὶ ἡ ἔννοια τῆς «ἀνάπτυξης» τῶν κρατῶν προσδιορίζεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο μὲ οἰκονομικοὺς ὅρους. Τίθεται ἔτσι θέμα ὅχι ἀπλῶς συγχώνευσης τῆς οἰκονομικῆς δύναμης τῆς πίστωσης, τῆς ἄλλης δηλαδὴ πλευρᾶς τῆς λειτουργίας τοῦ χρέους, μὲ τὴν πολιτικὴ κυριαρχία⁸, ἀλλὰ καθαρῆς πρωτοκαθεδρίας τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος σὲ σχέση μὲ τὴν ἀσκηση τῆς πολιτικῆς. Δὲν θὰ ἦταν ὑπερβολὴ νὰ μιλήσουμε καὶ γιὰ ἥπτα τῆς πολιτικῆς.

Τρίτον, ἐνῶ ἡ ἀσκηση πολιτικῆς προϋποθέτει ἔνα περιορισμένο ὄρίζοντα καὶ ἀφορᾶ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ιδιαίτερων ἀνθρώπινων ἀναγκῶν καὶ σὲ προσωπικό, ἀλλὰ καὶ σὲ κοινοτικὸ ἐπίπεδο, γιὰ τὸ ἐμπόριο καὶ τὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα αὐτὸ ποὺ θὰ ἦταν τὸ ἴδαινοκὸ εἶναι μιὰ «ένιαία ἀγορά» καὶ μιὰ «ένιαία δημοσιονομικὴ ἴσορροπία» ποὺ θὰ ταυτίζονται μὲ τὰ ὅρια τοῦ πλανήτη⁹. Πιὸ συγκεκριμένα, τὸ ἔδαφος μὲ τὰ σύνορά του, ποὺ προσδιορίζουν τὰ ὅρια ἀσκησῆς μιᾶς συγκεκριμένης πολιτικῆς, γιὰ τὸ ἐμπόριο καὶ τὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα ἀποτελοῦν πρόσκομμα, γιατὶ περιορίζουν τὴν ἐλευθερία στὴν

7. MANENT, ‘Απλὰ μαθήματα πολιτικῆς φιλοσοφίας, σ. 138. Τὰ σχόλια τοῦ συγγραφέα ἀφοροῦν τὸ χαρακτήρα τοῦ ἐμπορίου, εἶναι ὅμως τὸ ἴδιο ἐφαρμόσμα καὶ στὴν περίπτωση τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος, καθὼς οἱ λογικὲς ποὺ τὰ χαρακτηρίσουν μιοράζονται ἔνα κοινὸ ὑπόστρωμα, αὐτὸ τῆς ἀπόλυτης κυριαρχίας τοῦ τρόπου λειτουργίας τοῦ χρήματος.

8. GOODCHILD, *Theology of Money*, σ. 232.

9. MANENT, ‘Απλὰ μαθήματα πολιτικῆς φιλοσοφίας, σ. 137.

διακίνηση τῶν προϊόντων καὶ θέτουν ζητήματα ἰδιαιτερότητας καὶ ἄρα κινδύνου γιὰ τὰ συμφέροντα τῶν πιστωτῶν. Κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο, ἡ σχέση τῆς πολιτικῆς μὲ τὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα ἐμφανίζεται νὰ εἶναι ἀντινομικὴ στὸ χαρακτήρα, μιὰ σχέση ποὺ ἀποκαλύπτεται στὴν ἔκφραση τῆς ἐπιθυμίας τῶν λαῶν νὰ μετέχουν στὶς ἀγορές, ἀλλὰ καὶ στὴν βίᾳ ἀντίδρασή τους γιὰ τὴ στάση τῶν ἀγορῶν ἀπέναντι στὶς ἰδιαιτερες ἀνάγκες τῶν λαῶν.

Τέταρτον, ἐνῶ οἱ πολιτικοὶ ἀσκοῦν ὑλικὴ καὶ ὁρατὴ δύναμη, τὸ χρηματοπιστωτικὸ σύστημα ἀσκεῖ μία ἰδιότυπη δύναμη ποὺ βασίζεται σὲ «ἀόρατα» ἀγαθά. Συγκεκριμένα, οἱ λεγόμενες ἀγορές ἀντιστοιχοῦν σὲ μιὰ «ἀφηρημένη», «ἄπιαστη» δύναμη, ποὺ συνδέεται μὲ τὴ μὴ ὑλικότητα καὶ τὴ μὴ ὁρατότητα τοῦ πλούτου ποὺ ἀντιπροσωπεύουν¹⁰. Εἶναι θετικὸ ποὺ σήμερα οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες ἀνακαλύπτουν μιὰ πολιτικὴ δύναμη ἄλλου χαρακτήρα, ἀλλὰ εἶναι ἀρνητικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι μιὰ ὁρατὴ καὶ ὑλικὴ δύναμη θὰ εἶναι πάντα σὲ ἀδυναμία σὲ σχέση μὲ μιὰ «ἀόρατη» δύναμη.

Βέβαια, μιὰ τέτοια ἐξέλιξη δὲν ἀποτελεῖ ἐπαρκῆ λόγο γιὰ νὰ θέσουμε ὑπὸ ἀμφισβήτηση τὴν ἀναγκαιότητα καὶ τὸ ἀμετάκλητὸ τῆς πολιτικῆς¹¹. Ἀποτελεῖ, ὅμως, ἵκανὴ συνθήκη γιὰ νὰ ἐγείρονται οἱ ἀξιώσεις ἴσχυος τῶν ἀγορῶν στὸ ἐπίπεδο ἀσκησῆς τῆς πολιτικῆς. Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ὅτι ἐμφανίζεται μιὰ ἀνταγωνιστικὴ πολιτικὴ δύναμη, ἀλλὰ ὅτι αὐτὲς οἱ ἀξιώσεις ἴσχυος δὲν συνοδεύονται καὶ ἀπὸ τὴν ἀνάληψη εὐθύνης γιὰ τὴ διαχείριση τῶν ἀνθρώπινων ὑποθέσεων, γιὰ τὴ διατήρηση τῆς τάξης καὶ τῆς συνοχῆς στὴν κοινωνία. Στὸ ἐπίπεδο αὐτό, οἱ ἀγορές «σφυρίζουν ἀδιάφορα». Ἄλλὰ μιὰ τέτοια ἀδιαφορία σημαίνει μιὰ ἰδιαιτερη ἥθική.

2. Ὁ «πρωτογονισμός» τῶν ἀγορῶν

Αὐτὴ ἡ ἰδιαιτερη ἥθικὴ ταυτίζεται μὲ τὴν ἥθικὴ ποὺ συνοδεύει τὴ λειτουργία τοῦ χρήματος μὲ τὴ μορφὴ τῆς ἀνταλλαγῆς. Ἄλλοι ὑποστηρίζουν ὅτι θεμελιώ-

10. JOHN MILBANK, ‘The Moral Market is a Free Market’, μιὰ διάλεξη στὰ πλαίσια ἡμερίδας μὲ θέμα *Back to Basics or Business as Usual* ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 12 Δεκεμβρίου 2011 στὸ King’s College τοῦ Λονδίνου. Ἐπίσης, στὸ JOHN MILBANK, *Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason* (Oxford: Blackwell, 2006), σ. 21.

11. Τὰ δεινὰ ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἐβραῖοι ποὺ εἶχαν «ἀόρατη» δύναμη, ἀλλὰ ὅχι δική τους ἐπικράτεια, ἄρα καὶ τὸ περιθώριο ἀσκησῆς ὁρατῆς δύναμης, εἶναι σὲ ὅλους γνωστά (MANENT, ‘*Ἄπλα μαθήματα πολιτικῆς φιλοσοφίας*, σσ. 139-140).

νεται στίς «ύπαρξιακές συνθήκες» της άνταλλαγῆς, δηλαδὴ τὸ προσωπικὸ συμφέρον καὶ τὴν ἰδιοτέλεια καὶ ἄλλοι ὅτι βασίζεται στὴν ἰσοτιμία καὶ τὴν ἀμοιβαιότητα. Κάποιοι, ἐπίσης, δὲν θὰ εἶχαν καμία δυσκολία νὰ δεχθοῦν καὶ τὶς δύο ἐκδοχές ταυτόχρονα. Στὸν ἀναγνώστη τοῦ συγκεκριμένου περιοδικοῦ φαντάζει περίεργο πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ πιστεύεται ὅτι μία ἀνθρώπινη πρακτικὴ ποὺ θεμελιώνεται στὸ προσωπικὸ συμφέρον καὶ τὴν ἰδιοτέλεια μπορεῖ τὴν ἕδια στιγμὴ νὰ ὑπῆρχε τὴν ἰσοτιμία καὶ τὴν ἀμοιβαιότητα.

Θὰ ἥταν πράγματι μιὰ πολὺ καλὴ ἔξτραξη γιὰ τὸ ὅραμα τοῦ φιλελευθερισμοῦ νὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρξει μιὰ καλὰ δομημένη σχέση μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, δπως ἡ οἰκονομικὴ ἀνταλλακτικὴ σχέση, μὲ τὴν ὅποια ταυτόχρονα νὰ ἴκανοποιοῦνται καὶ τὰ ἰδιαίτερα συμφέροντα τοῦ καθενός, ἀλλὰ καὶ νὰ γίνονται πράξη πολὺ ὡραῖες ἰδέες, ὅπως ἡ ἀναγνώριση ἵσων δικαιωμάτων καὶ ἵσης μεταχείρισης, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνταπόκριση μὲ τὸν ἕδιο θετικὸ τρόπο στὸν συνάνθρωπο. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι μιὰ τέτοια προσέγγιση θεωρεῖ ὡς δεδομένο κάτι ποὺ ἀμφισβητεῖται ὡς πρὸς τὸ ζεαλισμό του, ὅτι δηλαδὴ ἡ λειτουργία τοῦ χρήματος μπορεῖ νὰ ὑπάρξει σὲ καθαρὴ μορφή, δηλαδὴ ἔχωρα ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς κοινωνίας καὶ τῆς ἀσκησης πολιτικῆς, ἐρήμην δηλαδὴ ζητημάτων ταυτότητας καὶ ἔξουσίας¹². Ἀκόμη παραπέρα, οἱ ἀγορὲς θέλουν νὰ πιστεύουν ὅτι τὶς χαρακτηρίζει ἔνα εἶδος ἀπροσωπίας, πρωτογονισμοῦ, πρωταρχικότητας, ὥστε νὰ λειτουργοῦν προστατευμένες ἀπὸ κάθε εὐθύνη καὶ κριτικὴ γιὰ τὴν πορεία τοῦ κόσμου. ”Ετοι, δῆμως, κρύβεται ἡ πραγματικότητα στὴν ὅποια αὐτὲς ἀντιστοιχοῦν.

Αὐτὴ ἡ πραγματικότητα θὰ μποροῦσε νὰ περιγραφεῖ ὡς ἡ κατάσταση ἐκείνη κατὰ τὴν ὅποια, πρῶτον, ἡ ἰσοτιμία καὶ ἡ ἀμοιβαιότητα εἶναι πάντα ζητούμενο κάτι ποὺ θέτει ὑπὸ ἀμφισβήτηση τὴν ἀρμονικὴ λειτουργία τῶν «ύπαρξιακῶν» συνθηκῶν τῆς ἀνταλλαγῆς – οἱ ἀνθρωποι ποὺ οἰκονομικὰ συναλλάσσονται δὲν εἶναι ἰσότιμοι καὶ συχνὰ δὲν ὑπάρχει ἀμοιβαιότητα, κάτι ποὺ μαρτυρεῖται ἀπὸ τὸ αἴσθημα ἀδικίας τῶν ἀνθρώπων στὰ ὅρια λειτουργίας τῆς οἰκονομίας. Καὶ δεύτερον, αὐτὸ ποὺ πάντα ὑπάρχει στὴν οἰκονομικὴ ἀνταλλακτικὴ σχέση εἶναι ἡ σύνδεσή της μὲ τὸ ἐρώτημα ποιός ἔξουσιάζει ποιόν, ἀλλὰ καὶ τὸ ποιοί εἶναι οἱ φύλοι καὶ ποιοί οἱ ἐχθροί¹³, δηλαδὴ μὲ ἐρωτήματα ποὺ ἄπονται τῆς λειτουργίας τῆς πόλης.

12. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ, *Τὸ πολιτικὸ καὶ ὁ ἀνθρωπός: Βασικὰ στοιχεῖα Κοινωνικῆς Όντολογίας*, τ. 1β, μτφρ. Λευτέρης Άναγνώστου (Αθήνα: Θεμέλιο, 2007), σσ. 666-688.

13. ΚΑΡΛ ΣΜΙΤ, *Ἡ ἔννοια τοῦ Πολιτικοῦ*, σ. 149.

Για νὰ εἴμαστε εἰλικρινεῖς, συνδέσεις τέτοιου χαρακτήρα δὲν εἶναι πάντα εὔκολα δόρατές. Γίνονται δόρατές μὲ ίδιαίτερη ἔνταση μόνο σὲ ἐποχὲς κρίσης, ὅταν ἡ κρίση ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς ἀνθρώπινης ἀντοχῆς, ὅταν δηλαδὴ ἡ πίστη σὲ μιὰ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη χωρὶς τέλος καταρρέει, ὅπως συμβαίνει στὴ δική μας ἐποχὴ καὶ στὴ χώρα στὴν ὧδοια ζοῦμε. Τότε μόνο οἱ ἄνθρωποι ἀρχίζουν νὰ ἀντιλαμβάνονται κάτι ποὺ πάντα συνέβαινε, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν τοὺς ἀγγίζε προσωπικά, τὸ ἀγνοοῦσαν: ὅτι, δηλαδή, μὲ τὴν ἐπένδυση στὴ λειτουργία τοῦ χρήματος κάποιοι γίνονται ἀφόρητα ἰσχυρότεροι καὶ κάποιοι ἀπελπιστικὰ ἀδύναμοι, ὅτι κάποιοι κερδίζουν ὅταν κάποιοι πτωχαίνουν. Ἄλλωστε τὸ χρῆμα ποτὲ δὲν ἥταν ἀρκετὸ γιὰ ὅλους¹⁴. Ἐπίσης, εἶναι σὲ περιόδους κρίσεως ποὺ οἱ ἄνθρωποι ἀρχίζουν νὰ συνειδητοποιοῦν ὅτι ἡ οἰκονομικὴ σχέση ἐμπεριέχει βίᾳ ποὺ ἐκδηλώνεται, εἴτε μὲ ἀκραίες συμπεριφορές, εἴτε μὲ τὴ δημιουργία ἐνὸς πολεμικοῦ πολιτικοῦ αλίματος μὲ οἰκονομικοὺς ὅρους, μὲ διλήμματα τοῦ τύπου μέσα ἡ ἔξω ἀπὸ τὸν κόσμο ποὺ διαμορφώνουν τὰ νομίσματα, μέσα ἡ ἔξω ἀπὸ τὰ πλαίσια ποὺ διαμορφώνουν οἱ δημοσιονομικὲς συμφωνίες.

Νὰ τὸ συνοψίσουμε, ἀν οἱ ἀγορὲς χαρακτηρίζονται ἀπὸ ίδιοτέλεια, ἀλλὰ ὅχι ἀπὸ ίσοτιμία καὶ ἀμοιβαιότητα, καὶ ἀν οἱ ἀγορὲς ἔχουν ἀξιώσεις ἰσχύος στὸ ἐπίπεδο τῆς πολιτικῆς, καθὼς δὲν μποροῦν νὰ ὑπάρξουν σὲ καθαρὴ μορφή, τότε θὰ πρέπει νὰ ἀξιολογήσουμε τὸ χαρακτήρα, τὴν ἡθική, τῆς πολιτικῆς τους πρότασης.

Σὲ ἀντίθεση, λοιπόν, μὲ ὅ,τι θὰ ἥθελαν νὰ πιστεύουν οἱ ἄνθρωποι τῶν ἀγορῶν –γιατὶ πίσω ἀπὸ τὶς ἀγορὲς ὑπάρχουν ἀνθρώπινες ὑπάρχεις, ίδιοτύπες κοινότητες ἀνθρώπων–, ἡ πολιτικὴ πρόταση τῶν ἀγορῶν συνδέεται μὲ μιὰ πολὺ συγκεκριμένη ἡθική, δηλαδὴ μὲ ἓνα συγκεκριμένο πρόγραμμα γιὰ τὸ χαρακτήρα ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ἡ ἀνθρώπινη ζωή. Ἄλλὰ ἡ πρόταση μιᾶς ὅποιασδήποτε ἡθικῆς σημαίνει ταυτόχρονα καὶ ἀποκλεισμὸ κάθε ἔννοιας «ἀπροσωπίας», ἀλλὰ καὶ κάθε προνομίου ἀπροσωποληψίας.

Αὐτὴ ἡ πρόταση πολὺ ἀπλά, σχεδὸν πρωτογονικά, μὲ τὴν αἰσθηση ὅτι προηγεῖται, τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς κοινωνίας, τῆς ἴδιας τῆς φύσης τοῦ ἀνθρώπου, λέει: «ἄν πιστεύω ὅτι θὰ μὲ πληρώσεις, σὲ δανείζω, σὲ χρηματοδοτῶ, γιατὶ μὲ ἐνδιαφέρει νὰ ὑπάρχεις, ἀφοῦ ἡ ὕπαρξή σου συνδέεται μὲ τὶς ἀξιώσεις ἰσχύος τοῦ ρόλου μου». Ἡ μὲ ἄλλα λόγια: «ἄν μπορεῖς νὰ μὲ πληρώσεις, σὲ πληρώνω,

14. WILLIAM T. CAVANAUGH, *Being Consumed* (Grand Rapids, Μίσιγκαν: Wm. B. Eerdmans, 2008), σσ. 89-100.

ἀλλὰ δὲν θὰ διακινδυνεύσω τὴν ἐπιβίωσή μου ώς φορέα μὲ ἀξιώσεις ἰσχύος καὶ μάλιστα μὲ πλανητικὸ ἀντίκτυπο. Μπορεῖς νὰ χρεοκοπήσεις, ἢν ή δική σου ἐπιβίωση θέτει σὲ κίνδυνο τὴ δική μου ἐπιβίωση». Παρόμοια εἶναι καὶ ἡ λογικὴ τοῦ ἐμπορίου καὶ τῆς ἐπιχειρηματικότητας. Φέρνει σὲ ἐπαφὴ τὰ ἄτομα, τὰ δόπια «τὸ καθένα γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ ἐλεύθερα ὑπολογίζει τὸ συμφέρον του. Ἡ ἀμοιβαία ἐξάρτηση διαμεσολαβεῖται ἐντελῶς ἀπὸ τὸ ἴδιωτικὸ συμφέρον. Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε: στὴν ἐμπορικὴ σχέση ἐξαρτῶμαι ἀπὸ τὸν ἄλλο, ἀλλὰ σκέφτομαι μόνο τὸν ἑαυτό μου»¹⁵. Γιὰ νὰ πετύχω τὴ συνδρομὴ τοῦ ἄλλου, ἀρκεῖ νὰ κινητοποιήσω τὴν ἴδιοτέλεια του, δηλώνοντας μὲ τὸν τρόπο μου «Δῶσε μου αὐτὸ ποὺ θέλω καὶ θὰ ἔχεις αὐτὸ ποὺ θέλεις»¹⁶, δηλαδὴ δῶσε μου, ἐξασφάλισέ μου, τὸ κέρδος ποὺ θέλω, καὶ θὰ ἔχεις, γιὰ παράδειγμα, τὴ χοηματοδότηση ποὺ θέλεις.

Τὸ συμπέρασμα, ἡ ἀπουσία νοημάτων ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴ σημασία τῆς κοινωνίας εἶναι ἐκκωφαντική. Ἡ παρουσία μιᾶς ἴδιοτέλειας χωρὶς ὅρια, χωρὶς τέλος, καταλυτική. Οἱ ἀγορὲς θέλουν τὴ διακυβέρνηση τοῦ κόσμου, ἀγνοώντας τὸν κόσμο καὶ τὶς συνθῆκες ποὺ τὸν συγκροτοῦν σὲ μιὰ ὀλότητα. Εἶναι τόσο πλούσιες σὲ ἐπιθυμίες, ἀλλὰ καὶ τόσο φτωχὲς σὲ νοήματα, ὥστε κανεὶς θὰ μποροῦσε νὰ ἴσχυριστεῖ ὅτι ἀνήκουν σὲ ἓνα κόσμο ποὺ ἔχει ὁριστικὰ παρελθεῖ, σὲ ἓνα κόσμο ποὺ προηγεῖται κάθε ἵστορίας. Τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι ἐμφανίζονται νὰ λειτουργοῦν ἀρμονικὰ καὶ μὲ τὴν ἐποχή μας! Καὶ ὁ λόγος εἶναι ἀπλός: νοήματα ποὺ δεσμεύουν τὴν ἀνθρώπινη ἴδιοτέλεια δὲν ἀρέσουν οὔτε στοὺς πολῖτες αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

3. Ἡ «λεηλασία» τοῦ πλούτου τῶν ἐθνῶν

Ἡ συμφωνία αὐτὴ πράγματι ἔαφνιάξει δεδομένου ὅτι τὸ νεωτερικὸ κράτος καὶ στὴν ὕστερη ἐκδοχή του, μὲ τὴν τέχνη τῶν διαχωρισμῶν ποὺ πάντα τὸ χαρακτήριζε¹⁷, εἶχε ἐξασφαλίσει, ἡ τουλάχιστον αὐτὴ ἡ ἀντίληψη ὑπῆρχε, ὅτι εἶναι ἀλώβητο στὴν εἰσβολὴ ὅποιασδήποτε ἴδιαίτερης ἡθικῆς στὸ δημόσιο χῶρο καὶ

15. MANENT, Ἀπλὰ μαθήματα πολιτικῆς φιλοσοφίας, σσ. 303-304.

16. ADAM SMITH, Ἐρευνα γιὰ τὴν φύση καὶ τὶς αἰτίες τοῦ πλούτου τῶν ἐθνῶν, μτφρ. Χρῆστος Βαλλιάνος (Ἀθῆνα: Ἑλληνικὰ γράμματα, 2000), I, I.ii, σ.43

17. Βλ. ἐνδεικτικὰ στὸ MICHAEL WALZER, “I. Liberalism and the Art of Separation”, *Political Theory*, 12 (3), 1984, 315-330.

συγκεκριμένα στήν ασκηση τῆς πολιτικῆς. Πῶς συνέβη, ὅμως, ἡ ἡθικὴ τῶν ἀγορῶν νὰ κυριαρχήσει στὸ πολιτικὸ σκηνικό;

Γιὰ νὰ ἀπαντήσουμε σὲ αὐτὴ τὴν ἐρώτηση, θὰ πρέπει νὰ συνδέσουμε τὸ φαντασιακὸ τῆς «ἀπροσωπίας» τῶν ἀγορῶν πάνω στὸ ὅποιο ἔχει οἰκοδομηθεῖ ἡ πίστη σὲ ἔνα ἀπροσωπόληπτο μηχανισμό, μὲ τὴν ἀπροσωπόληψία τοῦ δημόσιου χώρου. Δὲν εἶναι τυχαίο ὅτι ἐν μέσῳ οἰκονομικῆς κρίσης, καὶ μὲ ἀφορμὴ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι ἡ κρίση στὴν Ἑλλάδα εἶναι, μεταξὺ ἄλλων, καὶ ἀποτέλεσμα τῆς «λεηλασίας τῶν δημόσιων ἀγαθῶν»¹⁸.

Ο δημόσιος χῶρος ἔχει μὰ σημασία ποὺ ἐδῶ μᾶς ἐνδιαφέρει ἴδιαίτερα. Οἱ δημοκρατικοὶ θεσμοὶ ποὺ τὸν συνθέτουν θὰ πρέπει νὰ λειτουργοῦν κατὰ τέτοιο τρόπῳ ὥστε νὰ ἀποτρέπεται ἡ λεηλασία τῶν δημόσιων ἀγαθῶν ποὺ αὐτοὶ παράγουν. Οἱ δημόσιοι θεσμοὶ ὑπάρχουν γιὰ νὰ ὑπηρετοῦν τὴν κοινωνία, κι ὅχι τὰ μέλη τους. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἀπαιτεῖται ἀπὸ τοὺς πολῖτες ἔνας σημαντικὸς βαθμὸς ἀφομοίωσης τῶν κανόνων, τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν ἀξιῶν ποὺ τοὺς χαρακτηρίζουν, ἀπαιτεῖται δηλαδὴ ἀφομοίωση τῆς δημόσιας ἡθικῆς μὲ παράλληλη τήρηση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸ ἐγώ, τὴν ἴδιοτέλεια, τὴν αὐτοσυντήρηση. Ἐλλειμμα δημόσιας ἡθικῆς ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν πολιτῶν σημαίνει προσβολὴ τῆς διάκρισης δημόσιου καὶ ἴδιωτικοῦ χώρου, καὶ τελικὰ λεηλασία τῶν δημόσιων ἀγαθῶν. *“Αν τώρα συμβαίνει ἡ ὑστερητή νεωτερικότητα νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἀπορρόφηση τοῦ δημόσιου ἀπὸ τὸν ἴδιωτικὸ χῶρο”*¹⁹, τότε κι ἐδῶ ἡ ἀπροσωπόληψία ὑποχωρεῖ, καὶ συνάμα ὑποχωρεῖ καὶ ἡ φερεγγυότητα τοῦ διαχωρισμοῦ μεταξὺ δημόσιου καὶ ἴδιωτικοῦ γιὰ τὴν ἔξασφάλιση τῶν δημόσιων ἀγαθῶν, δηλαδὴ τοῦ πλούτου τῶν ἐθνῶν. Ἐδῶ εἶναι ἀκριβῶς ποὺ συναντᾶται ἡ «λεηλασία» τῆς δημόσιας ἡθικῆς μὲ τὸν «πρωτογονισμό» τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος.

Αν ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα, τότε ἡ «λεηλασία» τῶν δημόσιων ἀγαθῶν δὲν ἀποτελεῖ ἔλληνικὸ φαινόμενο, ἀλλὰ ἔνα γενικότερο φαινόμενο ποὺ θὰ μπορεῖσε νὰ ἀποκληθεῖ «λεηλασία» τοῦ πλούτου τῶν ἐθνῶν.

18. Τῆς συγγραφῆς τοῦ συγκεκριμένου ἀρχούν, προηγήθηκε ἐκτενής συζήτηση μὲ τὸ φίλο καὶ συνάδελφο Χαρίδημο Τσούκα. Ὁφείλω νὰ ἐκφράσω τὶς εὐχαριστίες μου γιὰ τὶς παρατηρήσεις του σχετικὰ μὲ τὰ αἴτια τῆς οἰκονομικῆς κρίσης. Ἀρκετὲς ἀπὸ αὐτὲς ὑπῆρξαν ἡ ἀφετηρία γιὰ σκέψεις ποὺ διατυπώνονται ἐδῶ.

19. Γιὰ τὴν ἐξέλιξη αὐτὴ βλ. στὸ ΡΙΤΣΑΡΝΤ ΣΕΝΕΤ, *Η τυραννία τῆς οἰκειότητας*, μτφρ. Γιώργος Μέρτικας (Αθήνα: Νεφέλη, 1999).

4. Μία «πολιτική» πρόταση για τὸ ξεπέρασμα τῆς κρίσης

Θὰ μπορούσαμε νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι τὸ νεωτερικὸ κράτος τῶν διαχωρι-
σμῶν καὶ τῶν ἀπροσωπόληπτων θεσμῶν, τὸ κράτος ποὺ ὑπάρχει γιὰ νὰ εἴναι
κυριαρχὸ ἀκόμη κι ἀπέναντι σὲ «ἀδόρατες» δυνάμεις, ἔχει φθάσει στὰ δριὰ του
καὶ θὰ πρέπει νὰ μετασχηματιστεῖ. Εἴναι ἀνορθολογικό, σκληρό, νὰ μὴν μπο-
ρεῖ νὰ ἀσκήσει πολιτικὴ ἐρήμην τῆς «πολιτικῆς» τῶν ἀγορῶν, ἐρήμην μιᾶς πο-
λιτικῆς «πρωτογονισμοῦ». Αὐτὸ σημαίνει ὅτι θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει ἔνα ξεπέ-
ρασμα τῆς ἥπτας τῆς πολιτικῆς ποὺ δεσμεύει ἀσφυκτικὰ τὴ λειτουργία τῆς πό-
λης, μία ἀπαγκιστρωση ἀπὸ τὴ λειτουργία τοῦ χρήματος στὴν ἐποχὴ τῆς οἰκο-
νομικῆς κρίσης.

Ἐχουμε τὴ βεβαιότητα ὅτι ἡ καλύτερη ἀπάντηση σὲ μιὰ τέτοια πρόκληση
δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἴναι ἄλλη ἀπὸ μιὰ πόλη ποὺ λειτουργεῖ στὸν κόσμο αὐτὸ
καὶ ταυτόχρονα προσβλέπει σὲ μιὰ ἄλλη, μελλοντική, πόλη²⁰. Πρόκειται γιὰ
μιὰ ἐναλλακτικὴ «πολιτική» πρόταση, γιὰ μιὰ πόλη ὡς λειτουργία²¹, γιὰ μιὰ πό-
λη ποὺ παίρνει στὰ σοφαρά, μεταξὺ ἄλλων, τὰ νοήματα τῆς Θείας Λειτουργίας
καὶ τοῦ κηρύγματός της στὸν κόσμο. Μιὰ τέτοια «πολιτική» πρόταση κινεῖται
στὸν ἀντίποδα καὶ τοῦ Κωνσταντινισμοῦ ἄλλὰ καὶ τοῦ κενωτικοῦ χριστιανι-
σμοῦ, δηλαδὴ καὶ τῆς θεώρησης ποὺ ταυτίζει τὴ λειτουργία τοῦ κόσμου καὶ τῆς
πολιτικῆς μὲ τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας στὸν κόσμο αὐτό, ἄλλὰ καὶ τῆς ἀντίληψης
ποὺ θέλει τὸ χριστιανισμὸ νὰ εἴναι ξένος, ἀδιάφορος καὶ τελικὰ ἄσχετος μὲ τὴ
λειτουργία τοῦ κόσμου καὶ τῆς πολιτικῆς.

Εἴναι ἀλήθεια ὅτι ἡ προσφυγὴ σὲ μιὰ πόλη ὡς λειτουργία ἀντιστοιχεῖ σὲ μιὰ
ἀκόμη ἥπτα τῆς πολιτικῆς, μόνο ποὺ σὲ μιὰ τέτοια πόλη κάθε ἥπτα τῆς πολιτικῆς

20. «Οὐ γὰρ ἔχομεν ὡδὲ μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν» ('Ἐβρ. 13:14).

21. Τὰ ὅσα θὰ ἀκολουθήσουν ἀποτελοῦν περαιτέρῳ ἀνάπτυξη τοῦ ἀρχοντοῦ μιᾶς 'Cabasilas, the Divine Liturgy and Political Governance: A Polis as Liturgy', ποὺ θὰ δημοσιευτεῖ στὸ *Studies in Christian Ethics* ὡς μέρος τοῦ ἀφειδόματος τοῦ περιοδικοῦ μὲ τίτλο 'The Object of Theological Ethics' (*Studies in Christian Ethics*, 25 (4), Νοέμβριος 2012). Γιὰ διευκόλυνση τοῦ ἀναγνώστη ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει πρόσβαση στὴ σχετικὴ βιβλιογραφία, νὰ σημειώσουμε ὅτι ὁ Καβάσιλας μὲ τὴν ἔριμηνεία του στὴ Θεία Λειτουργία μᾶς ἐπιτρέπει νὰ δοῦμε πᾶς ὁργανώνεται μιὰ ἴστορία ὅπως αὐτὴ τῆς οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ, πᾶς αὐτὴ λειτουργεῖ στὰ δριὰ τοῦ κόσμου, καὶ πᾶς ὁ τρόπος ὁργάνωσης καὶ λειτουργίας τῶν Θείων Μυστηρίων μπορεῖ νὰ ἐμπνεύσει τὸν τρόπο ὁργάνωσης καὶ λειτουργίας τῆς ἀνθρώπινης καθημερινότητας καὶ στὸ ἐπίτεδο τῆς πολι-
τικῆς. Γιὰ τὴν ἀφετηρία τῶν παραπάνω βλέπε στὸ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΚΟΣ, *Ποιά ἡθική, ποιά Ιστο-
ρία*; (Αθήνα: 'Ἐν πλῷ, 2010, σσ. 129-150).

διαβάζεται θετικά καθώς ἐπιβάλλει τὸ αὐτονόητο, ὅτι καμιαὶ πολιτικὴ δὲν μπορεῖ νὰ νικήσει τὸν κόσμο²². Ἀλλὰ τί συγκεκριμένα σημαίνει μιὰ πόλη ώς λειτουργία;

Πρῶτον, μιὰ πόλη ώς λειτουργία ὑπενθυμίζει συνεχῶς ὅτι ἀν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μία οἰκονομία ποὺ θὰ ὑπηρετεῖ τὶς ἀνθρώπινες ὑποθέσεις, αὐτὴ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀποτελεῖ ἔνα ἀφήγημα τῆς ἰστορίας μιᾶς κοινότητας ἀνθρώπων, ὅπου ὅλα τὰ μέρη ποὺ τὴ συγκροτοῦν εἶναι ἀλληλοεξαρτώμενα μεταξύ τους μὲ σχέσεις νοήματος. Στὴν ἔξελιξη μιᾶς τέτοιας ἰστορίας ἡ οἰκονομία μὲ τὴ μορφὴ τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος καὶ τῆς ἡθικῆς του δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ ἀφήγημα γιὰ τὸν ἀνθρώπο, τὴν κοινωνία καὶ τὴ λειτουργία τῆς πόλης. Οἱ οἰκονομικὲς συναλλαγὲς δὲν μποροῦν παρὰ νὰ ἐκφράζουν μόνο μία πλευρὰ ἀπὸ τὶς ἀνθρώπινες δραστηριότητες καὶ ἄλλα σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν μποροῦν νὰ σημαίνουν τὴν πορεία τοῦ κόσμου²³. Ἄρα, ἡ ἀπάντηση στὴν σημερινὴ κρίση ποὺ συνδέεται καὶ μὲ τὸ Μνημόνιο τῶν ἡμερῶν μας, δὲν μπορεῖ νὰ ταυτίζεται μὲ μιὰ καταγγελία τοῦ μνημονίου, ἐνὸς κειμένου μὲ εἰδικὲς ἀναφορὲς γιὰ συγκεκριμένη ὑπόθεση. Ἐπιπλέον, μιὰ τέτοια καταγγελία γίνεται στὸ ὄνομα μιᾶς ἄλλης οἰκονομικῆς πολιτικῆς, ποὺ καὶ αὐτὴ μὲ σειρά της θὰ ἀγνοεῖ τὴν ὁλότητα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ θέλουμε νὰ οἰκοδομήσουμε, ποὺ θὰ ἀγνοεῖ, δηλαδή, ὅτι τὰ δημιοσιονομικὰ ζητήματα δὲν μποροῦν παρὰ νὰ εἶναι ἔνα κεφάλαιο, ὁπωδήποτε σημαντικό, μιᾶς ἀνθρώπινης ἰστορίας.

Δεύτερον, στὰ ὅρια μιᾶς τέτοιας ἰστορίας, καὶ μάλιστα ἐν μέσῳ οἰκονομικῆς κρίσης, τὸ κράτος τῶν διαχωρισμῶν φαίνεται νὰ καταρρέει, ἀφοῦ δὲν ἀντέχει ἀκόμη καὶ τὴ συζήτηση γιὰ ἀπαγκίστρωση ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῆς χρηματοπιστωτικῆς ἡθικῆς. Δὲν θέλαμε νὰ τὸ παραδεχτοῦμε, ἀλλὰ ἡ «ἐκδίωξη» μιᾶς ἡθικῆς πλήρους περιεχομένου ἀπὸ τὸ δημόσιο χῶρο καὶ τὴν ἀσκηση τῆς πολιτικῆς, δὲν μποροῦσε παρὰ νὰ δώσει τὴ θέση τῆς σὲ μιὰ ἄλλη «ἡθική». Ἔτσι κατὰ ἔνα παράδοξο τρόπο ἡ «ἐπιστροφή» τῆς ἡθικῆς στὸ ἐπίπεδο τῆς πολιτικῆς γίνεται μὲ ὅρους χρηματοοικονομικῆς, μιὰ ἐπιστροφὴ ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων ἐπαναφέρει ἡ θὰ πρέπει νὰ ἐπαναφέρει μὲ ίδιαίτερη ἔνταση τὴν σχέση τῆς πολιτικῆς μὲ τὴν ἡθική.

Μιὰ πόλη ώς λειτουργία ποὺ θέλει νὰ συνθέτει τὴν ὁλότητα μιᾶς ἰστορίας, οἰκοδομεῖ τὴ σχέση τῆς πολιτικῆς μὲ τὴν ἡθικὴ μὲ ὅρους διάκρισης κι ὅχι δια-

22. Πρβλ. «ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ιωάν. 16:33).

23. WILLIAMS, “Knowing our limits”, σσ. 19-21.

χωρισμοῦ. Υπάρχει, δηλαδή, μιὰ μετακίνηση ἀπὸ μιὰ συζήτηση μὲ őρους διαχωρισμοῦ, ποὺ ἔτσι κι ἀλλιῶς στεροῦνται ρεαλισμοῦ, σὲ μιὰ συζήτηση μὲ őρους διάκρισης, ὡστε τὰ νόηματα μᾶς τέτοιας συζήτησης νὰ ἀγγίζουν τὴν ὄλοτητα τῆς ίστορίας τῶν ἀνθρώπινων κοινοτήτων, καθὼς κανένα ἀπὸ αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἐγκλωβιστεῖ σὲ κανένα κεφάλαιο εἰδικοῦ σκοποῦ.

Σὲ μιὰ τέτοια ἔξελιξη, τὸ κράτος τῶν διαχωρισμῶν ὑποχωρεῖ, γιὰ νὰ δώσει τὴ θέση του σὲ ἔνα κράτος ποὺ δὲν δυσκολεύεται νὰ ἀνιχνεύει σχέσεις μὲ περιοχὲς ποὺ μέχρι πρόσφατα θεωροῦνταν ξένες μεταξύ τους. Κατὰ συνέπεια, σὲ μιὰ τέτοια πόλη, πρῶτον, δὲν μποροῦν νὰ δικαιολογηθοῦν ἀπόλυτες ἀξιώσεις ἰσχύος σὲ κανένα ἀφήγημα, οὕτε καὶ σὲ ἐκεῖνο τῆς πολιτικῆς, ποὺ σὲ κάθε περίπτωση ἡ σημασία του ἐξαντλεῖται στὶς συγκυρίες ποὺ χαρακτηρίζουν μιὰ δεδομένη χρονικὴ στιγμὴ ἢ μιὰ περιορισμένη χρονικὰ περίοδο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς²⁴. Καὶ δεύτερον, σὲ μιὰ πόλη ὡς λειτουργία δὲν γίνεται κατανοητὴ ἢ ἀπομείωση τῆς σημασίας ὅποιουδήποτε ἀφηγήματος, οὕτε κι ἐκείνου τοῦ κηρύγματος τῆς Ἐκκλησίας – κάθε ἀφήγημα κρίνεται ἀπὸ τὴν «πολιτική» σημασία τοῦ «κηρύγματός» του, ἀπὸ τὴ σημασία του γιὰ τὴ λειτουργία τῆς πόλης.

Στὰ őρια τῆς ίστορίας μᾶς πόλης ὡς λειτουργίας ἔχει νόημα νὰ διακρίνεται ὁ χαρακτήρας τῶν ἀφηγημάτων ποὺ τὴν συνθέτουν, ἐπειδὴ ἀκριβῶς σχετίζονται μεταξύ τους, ἀκόμη κι ἀν αὐτὸ συμβαίνει κατὰ ἔνα ἀντινομικὸ τρόπο. Εἶναι σημαντικὸ νὰ γίνεται ἡ διάκριση μεταξύ τῆς χρηματοπιστωτικῆς ἡθικῆς, τοῦ ἥθους τῆς δημοκρατίας καὶ τοῦ κηρύγματος τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναδεικνύεται ἡ μεταξύ τους ἀντινομικὴ σχέση. Εἶναι σημαντικὸ ἡ ἡθικὴ τῶν ἀγορῶν νὰ περιορίζεται στὰ őρια τῆς σημασίας τοῦ ἀφηγήματος τῆς οἰκονομίας γιὰ τὴν πορεία τοῦ κόσμου, ἡ δημοκρατικὴ ἡθικὴ²⁵ νὰ μὴν ἐπιτρέπει τὸν ἀποκλεισμό της ἀπὸ τὴ διαχείριση τῶν ἀνθρώπινων ὑποθέσεων καὶ τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας νὰ μὴν ἀγνοεῖ τὸν «πολιτικό» του ρόλο, τὴν εὐθύνη του γιὰ τὴν πορεία τῶν δεδομένων τῆς ἀνθρώπινης κατάστασης. Εἶναι, ὅμως, ἐπίσης

24. Ή σύνδεση μᾶς συγκεκριμένης πολιτικῆς μὲ στιγμὲς στὸ χρόνο ἀποκαλύφθηκε μὲ τὸν πιὸ ἀκραίο τρόπο μετὰ τὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς τῆς ήδη Μαΐου στὴν Ελλάδα. Τότε γίναμε μάρτυρες τῆς ταχύτητας μὲ τὴν ὅποια μποροῦν νὰ ἀλλάξουν οἱ προγραμματικὲς δεσμεύσεις τῶν πολιτικῶν, ὡστε νὰ ἀντιστοιχοῦν, τουλάχιστον κατὰ τὰ φαινόμενα, στὸ θεωρούμενο ὡς μήνυμα τῶν ἐκλογῶν.

25. Ἐνα ἐλάχιστο ἐπίπεδο ἡθικῆς τῆς ἐγκόσιμας πόλης εἶναι ἡ ἀντιμετώπιση τῆς σκληρότητας καὶ τῆς ἀνορθολογικότητας τοῦ κόσμου (έμεις θὰ προσθέταμε τοῦ πρωτογονισμοῦ ποὺ ἐπιβάλλουν στὶς μέρες μας οἱ ἀγορὲς βλ. σχετικὰ στὸ ΜΥΡΙΑΜ ΡΕΒΩ ΝΤ' ΑΛΛΟΝ, *Πρέπει ἡ πολιτικὴ νὰ γίνει ἡθικὴ* (Αθήνα: Έστία, 2004), σσ. 72-3).

σημαντικό κάθε ένα άπο αυτά τὰ ἀφηγήματα νὰ διαβάζει μὲ θετικὸ τρόπο, δηλαδὴ νὰ λαμβάνει σοβαρὰ ὑπόψη, τὴ λειτουργία τῶν ἄλλων.

Σὲ μιὰ τέτοια πόλη, τὸ λιγότερο, θὰ γίνεται εύκολα ὅρατή, ὅταν αὐτὴ συμβαίνει, τόσο ἡ διαστροφὴ τῆς πολιτικῆς ποὺ θὰ μετακινεῖται ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ διαχείριση τῶν ἀνθρώπινων ὑποθέσεων στὴν ὑπηρεσία τῆς λειτουργίας τῶν ἀγορῶν, καὶ μόνο μέσῳ αὐτῶν στὴν ὑπηρεσία τῶν πολιτῶν καὶ τοῦ πολιτικοῦ τῆς κοινωνικῆς ζωῆς, ὅσο καὶ ἡ διαστροφὴ ἐνὸς κηρύγματος τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἀρνεῖται τὸν «πολιτικό» του ρόλο ἐπιλέγοντας ἔνα εἶδος «ἀπολιτικῆς ἀναδίπλωσης»²⁶.

Τοίτον, ἀνὴρ οἰκονομία τοῦ καιροῦ μας διαβαστεῖ ὡς ἔνα ἀφήγημα τῆς ἴστορίας συγκεκριμένης κοινότητας ἀνθρώπων, τότε αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μὲ δρους ἡθικοῦ πρωτογονισμοῦ, δηλαδὴ μὲ δρους μιᾶς κατάστασης προγενέστερης τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς συγκρότησης ἀνθρώπινων κοινοτήτων. Δὲν μπορεῖ δηλαδὴ ἡ οἰκονομία, οἵ ἀγορές στὴν προκειμένη περίπτωση, νὰ λειτουργοῦν ἐρήμην τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς κυριαρχης πνευματικῆς παράδοσης σὲ ἔνα συγκεκριμένο τόπο, δὲν μποροῦν δηλαδὴ νὰ προτάσσουν μιὰ ἡθικὴ ἀγνοώντας τὸ σύνολο τῶν νοημάτων ποὺ σημαίνουν τὶς ἀνθρώπινες κοινότητες.

Σὲ μιὰ πόλη ὡς λειτουργία ἡ σχέση τῆς οἰκονομίας μὲ τὴν ἡθικὴ τοποθετεῖται σὲ νέα βάση, μὲ ἀφετηριακὴ παραδοχὴ τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ, καὶ σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο, δὲν μπορεῖ νὰ κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴ λογικὴ τοῦ χρήματος καὶ ὅτι καμία δημοσιονομικὴ πειθαρχία καὶ καμία ἀγορὰ δὲν μποροῦν νὰ ἀποτελοῦν ἔσχατο κριτήριο γιὰ τὴ λειτουργία τῆς κοινωνίας. Οἱ ἀγορές ἔχουν βέβαια θέση στὴ λειτουργία τῆς πόλης, ἀλλὰ μὲ κατεύθυνση τὴ λειτουργία τῆς πόλης στὸ σύνολό της, δηλαδὴ τὴ λειτουργία ὅχι μόνο τῶν ἀγορῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς πολιτικῆς, καὶ τῆς Ἐκκλησίας, στὸ βαθμὸ ποὺ αὐτὴ συνδέεται μὲ τὴν πνευματικὴ ἴστορία τῶν πολιτῶν. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸς οἱ ἀγορές δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἀποκλείουν τὴ συζήτηση γιὰ ἀξιολόγηση τῆς πορείας ποὺ ἔχει πάρει ἢ ποὺ θὰ πρέπει νὰ πάρει ὁ κόσμος²⁷.

Ἡ μέχρι τώρα πρακτικὴ γιὰ τὴ σύνδεση τῆς ἡθικῆς μὲ τὴν λειτουργία τῶν ἐπιχειρήσεων, τῶν ἀγορῶν καὶ γενικότερα τῆς οἰκονομίας, ἔγινε κατὰ ἔνα αὐτόνομο τρόπο καὶ ἀφοροῦσε τὴν «ἐξωτερικότητα» τῶν οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων. Δὲν ἄγγιζε, δηλαδή, σὲ καμία περίπτωση, οὔτε τὸν πυρήνα τῆς

26. ΣΕΝΕΤ, *Η τυραννία τῆς οἰκειότητας*, σ. 390.

27. GOODCHILD, σ. 221.

ήθικης τῶν ἀγορῶν, ἀλλὰ οὕτε καὶ τὴν αὐθόρμητη προσχώρηση σὲ αὐτὴν τὴν ἡθικὴ τῆς ἀνθρώπινης κοινότητας ποὺ λειτουργεῖ πίσω ἀπὸ τὶς ἀγορές²⁸. Εἶναι γι’ αὐτὸ ποὺ στὴν ἐποχὴ τῆς οἰκονομικῆς κρίσης μποροῦμε νὰ μιλήσουμε γιὰ κατάρρευση τοῦ ἐγχειρήματος γιὰ σύνδεση τῆς ἡθικῆς μὲ τὴν οἰκονομία²⁹.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ ἐπιστροφὴ τῆς ἡθικῆς στὸ δημόσιο χῶρο καὶ συγκεκριμένα στὴν περιοχὴ τῆς οἰκονομίας καὶ τοῦ τρόπου λειτουργίας της, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι μιὰ ἡθικὴ πλήρης περιεχομένου. Μιὰ τέτοια ἡθικὴ δὲν μπορεῖ νὰ ταυτίζεται μὲ τὴν τήρηση ἀρχῶν ποὺ πιστεύεται ὅτι ισχύουν γενικά, γιατὶ ἡ τήρηση ἀρχῶν δὲν μπορεῖ νὰ ἀγγίξει τὸ χαρακτήρα τῶν ἀνθρώπων, τὸν πυρήνα τῆς ζωῆς τους. Μὲ ἄλλα λόγια, μόνο μιὰ ἡθικὴ κατὰ τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας μπορεῖ νὰ μεταβάλλει τὰ δεδομένα τῆς κρίσης. Γιατὶ τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας ἔχει τὸ χαρακτήρα τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο λαμβάνει σοβαρὰ ὑπόψη τὴ συγκεκριμένη ἰστορία τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς δόπιους ἀπευθύνεται καὶ μπορεῖ νὰ ἀγκαλιάσει τὴν ὄλοτητα ποὺ σημαίνει ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ στὸν κόσμο αὐτό. Ἀλλωστε μιὰ τέτοια ἐπιστροφὴ τῆς ἡθικῆς ἔρχεται νὰ ξανασυναντήσει τὰ χριστιανικὰ νοήματα ποὺ ἐνυπάρχουν στὶς φίλες καὶ τῆς μετανεωτερικῆς κοινωνίας, καὶ φαντάζει ὡς μόνη ἐλπίδα γιὰ ἔνα ἀναστοχασμὸ τῆς πορείας καὶ τῶν ἐπιλογῶν νάθε πολύτη ξεχωριστά. Τέτοιες ἐπιλογὲς δὲν ἥταν ποτὲ ἀσχετεῖς μὲ τὴν ἐμφάνιση συγκυριῶν κρίσης, κι αὐτὸ ἴσχυει καὶ γιὰ τὴν ἐποχή μας.

Τέταρτον, σὲ μιὰ πόλη ὡς λειτουργία ἡ ἀμοιβαιότητα τῆς οἰκονομικῆς ἀνταλλαγῆς ποὺ στὸ ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπινων κοινοτήτων, τῶν κρατῶν, συνδέ-

28. Γιὰ μιὰ κριτικὴ τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῆς ἡθικῆς μέσω μιᾶς ἰδιότυπης σχέσης τῆς λειτουργίας τῶν ἐπιχειρήσεων μὲ τὴν ἡθική, βλέπε στὸ ἀφιέρωμα τοῦ περιοδικοῦ *Business Ethics* γιὰ τὸ ποὺ τελικὰ βρίσκεται ἡ ἐπιχειρηματικὴ ἡθικὴ σήμερα (‘Special Issue: Where is Business Ethics’, *Business Ethics*, 20 (3), Ιούλιος 2011).

29. Η προσπάθεια τοῦ AMARTHYA SEN (Γιὰ τὴν ἡθικὴ καὶ τὴν οἰκονομία, μετάφρ. Ἀγγελος Φιλιππάτος [Αθήνα: Κάστρα 1999], 1^η ἔκδοση 1987) νὰ μιλήσει γιὰ μιὰ οἰκονομία τῆς εὐημερίας συνδέοντας τὴν ἡθικὴ μὲ τὴν οἰκονομία καὶ συγκεκριμένα μὲ τὴν παραδοχὴ ὅτι ἡ οἰκονομία καὶ τὰ δεδομένα τῆς μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν τὴν ἀφετηρία μιᾶς τέτοιας ἐπιθυμητῆς ἐξέλιξης, ἀρκεῖ αὐτὴ νὰ συνδεθεῖ μὲ τὰ κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικὰ δεδομένα ἐνὸς τόπου, παρὰ τὶς προσδοκίες ποὺ δημιουργήσεις καὶ οἱ δόπιες τοῦ ἀπέφεραν ἔνα βραβεῖο Νόμπελ, δὲν ἀπέφυγε τὴν κατάρρευση ποὺ ἴσοδυναμεῖ μὲ κατάρρευση τῆς πίστης στὶς δυνατότητες τῆς οἰκονομίας νὰ μεταβάλλει τὴν πραγματικότητα. Χωρὶς νὰ μειώνουμε τὴ σημασία τοῦ ἐγχειρήματος του, η ὅποια σύνδεση τῆς ἡθικῆς μὲ τὴν οἰκονομία θὰ πρέπει νὰ λάβει ὑπόψη καὶ τὸν πρωτογονισμὸ τῆς, ἀλλὰ καὶ τὸν μερικό της χαρακτήρα, χαρακτηριστικὰ γιὰ δόπια μπορεῖ νὰ μιλήσει μόνο μία πόλη ὡς λειτουργία.

εται μὲ τὴ δημιουργία κέρδους μέσω τῶν τόκων, εἶναι νοητή μόνο στὸ βαθμὸ ποὺ ὑπηρετεῖ τὴν ἐνότητα τῆς κοινωνίας. Ἡ ἔννοια τῆς ἐνότητας τῶν ἀνθρώπων³⁰ καὶ τῆς ἐνότητας τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας³¹ ποὺ οἰκοδομεῖται στὴν ἀμοιβαιότητα³² ἐπαναφέρει στὸ ἐπίπεδο τῆς λειτουργίας τῆς πόλης τὸ ζήτημα τῆς φροντίδας, τῆς μέριμνας, τῆς εὐθύνης γιὰ τὴν κοινωνία τῶν πολιτῶν ὡς κοιτηρίων κάθε ἀνθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης τῆς οἰκονομικῆς³³.

Στὸν ἀντίποδα μιᾶς τέτοιας πόλης κινεῖται ὁ χαρακτήρας τῆς χρηματοπιστωτικῆς λογικῆς. Ὁ ἕδιος ὁ χαρακτήρας τοῦ χρήματος, ἔνας χαρακτήρας ποὺ ἔξασφαλίζεται μέσω τῆς ἀνταλλαγῆς, ὅπου ὅλα εἶναι ὑπόθεση οἰκονομικῶν μεγεθῶν καὶ ὑπολογισμῶν μὲ κοιτήριο τὸ διαθέσιμο χρῆμα, σημαίνει ἀποστασιοπόιηση, «ἄφεση», ἀπὸ τὶς ἔγνοιες, τὶς ἀπαιτήσεις καὶ τὶς φροντίδες ποὺ συνεπάγεται ἡ λειτουργία τῶν ἀνθρώπινων κοινοτήτων³⁴. Κατ’ ἀναλογία ὁ τύπος τοῦ χρηματοπιστωτικῆς εἶναι ὁ τύπος τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀπαλλάσσεται ἀπὸ κάθε μέριμνα γιὰ τὸν Ἀλλο κατὰ τὸ πρότυπο τῆς «ἄφεσης τῶν ἀμαρτιῶν». Ἄλλα ἄν μιὰ ἰδιότυπη «ἄφεση» ἐμπερικλείεται στὸν σκληρὸ πυρήνα τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος, τότε μιὰ ἄλλη ἰδιότυπη «ἄφεση» θὰ πρέπει νὰ ἀναγνωριστεῖ καὶ γιὰ ἐκείνους τῶν ὅποιων ἡ ζωὴ ἔξαρταται ἀπὸ τὴ λειτουργία τοῦ χρέους καὶ τῆς πίστωσης.

Μὲ ἄλλα λόγια, μιὰ συνεπής λειτουργία τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος θὰ ἔπρεπε νὰ συμπεριλαμβάνει, ὅχι ὡς ἔξαιρεση, ἀλλὰ ὡς κανόνα, ἔνα «ἔτος ἀφέσεως» κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ Ἰωβηλαίου ἔτους ποὺ διόρθωνε τὶς στρεβλώσεις ποὺ παρήγαγε ἡ ἀνθρώπινη δραστηριότητα μὲ τὴ λειτουργία τοῦ ἐμπορίου, τῆς ἀγορᾶς, δηλαδὴ τῆς οἰκονομικῆς ἀνταλλαγῆς³⁵. Δηλαδή, μποροῦμε νὰ πουλᾶμε

30. Ἰωάν. 17:21-23

31. Α' Κορ. 12:12-27

32. «Τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσι τὰ μέλη», (Α' Κορ. 12:25).

33. Rowan Williams, *Knowing our limits*, σ. 25.

34. GOODCHILD, *Theology of money*, σ. 159-160.

35. «Καὶ ἀγίαστε τὸ ἔτος τὸν πεντηκοστὸν ἐνιαυτὸν καὶ διαβοήστε ἄφεσιν ἐπὶ τῆς γῆς πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν αὐτῆν· ἐνιαυτὸς ἀφέσεως σημασίᾳ αὕτη ἔσται ὑμῖν, καὶ ἀπελεύσεται εἰς ἔκαστος εἰς τὴν κτῆσιν αὐτοῦ, καὶ ἔκαστος εἰς τὴν πατριὰν αὐτοῦ ἀπελεύσεοθε... Ἐν τῷ ἔτει τῆς ἀφέσεως σημασίᾳς αὐτῆς ἐπανελεύσεται ἔκαστος εἰς τὴν κτῆσιν αὐτοῦ. ἐὰν δὲ ἀποδῷ πρᾶσιν τῷ πλησίον σου, ἐὰν δὲ καὶ κτήσῃ παρὰ τοῦ πλησίον σου, μὴ θλιβέτω ἀνθρωπος τὸν πλησίον· μὴ θλιβέτω ἀνθρωπος τὸν πλησίον, καὶ φοβηθήσῃ Κύριον τὸν Θεόν σου· ἐγὼ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.» (Λευ. 25:9-17).

καὶ νὰ ἀγοράζουμε, νὰ δανειζόμαστε καὶ νὰ πληρώνουμε τόκους, κάποιοι νὰ πλουτίζουν καὶ κάποιοι νὰ πτωχαίνουν, ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν γίνεται μόνιμη μιὰ κακὴ ἐξέλιξη τῆς ζωῆς τῶν ἀδυνάτων, θεσμοθετεῖται τὸ ἔτος τῆς «ἀφέσεως» ποὺ ἐπαναφέρει τὰ πράγματα σὲ μιὰ κατάσταση ποὺ σημαίνει φραγμὸς στὴν ἰδιοτέλεια, ἀκύρωση τῆς ἐκμετάλλευσης τῶν ἀνθρώπων, ξεπέρασμα τῆς κρίσης.

Σὲ μιὰ τέτοια περίπτωση θὰ ἔξασφαλιζόταν μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τὸ ζητούμενο τῆς ίσοτιμίας καὶ τῆς ἀμοιβαιότητας. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ «κούρεμα» τοῦ χρέους, μιὰ μερικὴ δηλαδὴ «ἄφεση ἀμαρτιῶν», σὲ μιὰ πόλη ὡς λειτουργία θὰ πρέπει κάποτε νὰ ὑπάρχει ἡ πλήρης «ἄφεση», ἀπαλλαγή, ἀπὸ τὶς ἀπατήσεις τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος³⁶. Νὰ θυμίσουμε ὅτι τὸ τελευταῖο θεμελιώνεται πάνω ἀκριβῶς σὲ αὐτὴ τὴν λογικὴ τῆς «ἀφέσεως». Γιὰ μιὰ πόλη ὡς λειτουργία εἶναι παράλογο οἱ χρηματιστὲς νὰ ἔχουν εἰσχωρήσει στὴν ἡθικὴ τοῦ χρήματος, ἀλλὰ νὰ μὴν ἀναγνωρίζουν καὶ τὶς συνέπειες αὐτῆς τῆς ἡθικῆς γιὰ τοὺς ἴδιους, δηλαδὴ τὴν ἐφαρμογὴ κατὰ ἀντίθετη φορά τῆς ἴδιας τους τῆς ἡθικῆς.

Ἄν ἡ πρόταση γιὰ ἔνα «ἔτος ἀφέσεων» εἶναι μιά «πολιτική» πρόταση ποὺ ἔχει ἀφετηρία τὸ χριστιανικὸ κήρυγμα, καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τῆς εἶναι ὑπόθεση τῆς πολιτικῆς, τότε αὐτὴ ἡ πρόταση ἀποτελεῖ ἔνα τύπο ἐπαναφορᾶς τῆς ἡθικῆς στὸ χῶρο ἄσκησης τῆς πολιτικῆς. Μὲ ἄλλα λόγια, ἔνα ἐγχείρημα «πολιτικῆς» θεολογίας, θὰ μποροῦσε νὰ σημαίνει τὴν δύλικὴ ἐπαναφορὰ τῆς πολιτικῆς στὴν πρωτοκαθεδρία τῆς λειτουργίας τῶν ἀνθρώπινων κοινωνιῶν, καὶ μάλιστα μὲ δόρους ἡθικῆς.

Σὲ μιὰ πόλη ὡς λειτουργία τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὅπως πρίν, ἀκόμη κι ἀν ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ παρελθόντος ποὺ γεννάει κρίση θὰ εἶναι συνεχής καὶ ἐπαναλαμβανόμενη. Ἡ ίστορία τῆς ἐκδίωξης τῶν ἐμπόρων ἀπὸ τὸ Ναὸ δὲν συνέβη μόνο μιὰ φορά³⁷, καθὼς φαίνεται ἡ λειτουργία του χρήματος καὶ τοῦ ἐμπο-

36. Νὰ διευκρινήσουμε ἐδῶ ὅτι τὸ «ἔτος τῆς ἀφέσεως» τῶν χρεῶν ὡς πρόταση πολιτικῆς πρακτικῆς, δὲν ἐπαγγέλεται μιὰ πολιτικὴ πραγματικότητα ὅπου δὲν θὰ ὑπάρχει ἐκμετάλλευση ἀνθρώπου ἀπὸ ἀνθρώπο, δὲν θὰ ὑπάρχουν πλουσιοί καὶ φτωχοί, ἵσχυροι καὶ ἀδύνατοι. Δηλαδὴ, δὲν ἐπαγγέλεται τὴν Δευτέρα Παρουσία μέσῳ ἐνὸς τύπου διακυβέρνησης ζητημάτων ποὺ συνδέονται μὲ τὴν οἰκονομικὴ ἀνταλλακτικὴ σχέση. Αὐτὸ ποὺ προτείνεται εἶναι ἡ πολιτικὴ διαχείριση τοῦ ἐμπορίου καὶ κατ' ἐπέκταση τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος μὲ μιὰ ἡθικὴ ποὺ θὰ λάβει τὶς πραγματικές της διαστάσεις, καὶ θὰ ἀποκαλυφθεῖ πλήρως, σὲ μιὰ ἄλλη πόλη, ἐκείνη ποὺ ἐπαγγέλεται τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας.

37. Ο Ἀγιος Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἐμποροὶ ἐκδιώχθηκαν ἀπὸ τὸ Ναὸ μὲ παρέμβαση τοῦ Χριστοῦ περισσότερες ἀπὸ μία φορές (Υπόμνημα εἰς τὸν Ἀγιον Μαθαῖον τὸν Εὐαγγελιστήν, PG 58, 631).

ρίου νὰ ἔχει τὴν τάση νὰ ἐκφεύγει τῶν ὁρίων τοῦ ἀφηγήματός του μὲ σκοπὸνά «λεηλατεῖ» τὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸ Θεό. “Οπως σέ κάθε πόλη, ἔτσι καὶ σὲ μιὰ πόλη ὡς λειτουργία οἱ Ναοὶ ὑπάρχουν μέσα στὶς πόλεις, ἀλλὰ ἡ λειτουργία τοῦ ἐμπορίου, μπορεῖ νὰ συμβαίνει μόνο ἔξω ἀπὸ Ναό. Ἡ Θεία λειτουργία συμβαίνει μέσα στὸ Ναό, ἀλλὰ ὁ ἀντίκτυπός της, τὸ κήρυγμά της εἰσχωροῦν στὸ δημόσιο χῶρο, ὅπου λειτουργεῖ τὸ χρῆμα καὶ ἀσκεῖται ἡ πολιτική, γιὰ τὴν καλύτερη δυνατὴ λειτουργία τῆς πόλης. Πρόκειται γιὰ ἔνα «πολιτικό» ἀντίκτυπο ποὺ ἀμφισβητεῖ τὴν κυριαρχία τοῦ χρήματος καὶ θέτει πρὸ τῶν εὐθυνῶν τοὺς πολιτικοὺς καὶ πολῖτες.