

# John Hick:

## Η «κοπερνίκεια ἐπανάσταση» στή Θεολογία

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΒΥΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ\*

Ἐνῶ στὸ χῶρο τῆς διαλεκτικῆς Θεολογίας στὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ κ' αἰώνα γιὰ τὸν Karl Barth<sup>1</sup> ὁ Χριστιανισμὸς ἀποτελεῖ τὴ μοναδικὴ ἀληθινὴ θεία ἀποκάλυψη στὸν κόσμο καὶ οἱ ἄλλες θρησκεῖες ἀποτελοῦν ἔκφραση ἀπιστίας (“Unglaube”), οἵ δὲ ὄπαδοί τους χαρακτηρίζονται ὡς ἄνθρωποι χωρὶς Θεό (“gottlos”), οἵ θεολόγοι τοῦ θρησκευτικοῦ πλουραλισμοῦ στὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ ἵδιου αἰῶνα προσπαθοῦν μὲ ἀφετηρία τὸ Χριστιανισμὸν νὰ ἐρμηνεύσουν διαφορετικὰ τὸ φαινόμενο τῆς πολλαπλότητας τῶν θρησκειῶν καὶ τὴ σημασία τους γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Κατ' αὐτὴ τὴν ἐρμηνευτικὴν προσπάθειαν ὁ Χριστιανισμὸς δὲν ἀποτελεῖ παρὰ μιὰ ἔκφραση τῆς θρησκευτικῆς ἀλήθειας, ἡ δοπία θὰ πρέπει νὰ γίνει δεκτὸ ὅτι συνυπάρχει μὲ πολλαπλὲς ἄλλες παρομοίους εἴδους ἔκφράσεις. Ἐὰν αὐτὸ ἰσχύει, ἀποκλειστικὲς ἡ ἐμπεριεκτικὲς θεωρήσεις τῶν ἄλλων θρησκειῶν ἐκ μέρους τοῦ Χριστιανισμοῦ δὲν ἔχουν ἀξία καὶ κῦρος. Η Θεολογία ὀφείλει –σύμφωνα μὲ τοὺς εἰσηγητὲς τοῦ θρησκευτικοῦ πλουραλισμοῦ– νὰ ἀξιολογήσει ἐκ νέου τὸν κόσμο τῶν θρησκειῶν ἐγκαταλείποντας τὴν προβολὴ μᾶς ἀξιώσης ὑπεροχῆς ἀπέναντι σ' αὐτές.

Ἡ ἑναοχόληση μὲ τὶς προτάσεις καὶ τὶς θέσεις τοῦ πλέον σημαντικοῦ ἐκ τῶν εἰσηγητῶν τοῦ θρησκευτικοῦ πλουραλισμοῦ ἦταν καὶ ἀποτελεῖ ἀναγκαιότητα, δεδομένου ὅτι παρὰ τὶς πολλαπλὲς κριτικὲς<sup>2</sup> ποὺ δέχτηκαν οἱ θέσεις του, ἀδιαμφισβήτητο παραμένει ὅτι ὁ John Hick ἄσκησε καὶ ἀσκεῖ ἐπιφρόνησή σὲ μιὰ πλειά-

\* Ο Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος (Κατερέλος) εἶναι Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.

1. BARTH K., Die Kirchliche Dogmatik I, 2, Zürich 1938, 327.

2. Bλ. G. D' COSTA (Ed.), Christian Uniqueness Reconsidered. The Myth of a Pluralistic Theology of Religions, Maryknoll 1990. Τὸ συλλογικὸ αὐτὸ ἔργο ἀποτελεῖ ἀπάντηση στὸ προηγηθὲν ἔργο τῶν HICK J.-KNITTER P. (Ed.), The Myth of Christian Uniqueness. Toward a Pluralistic Theology of Religion, Engene 1987. Bλ., ἐπίσης, SERETTI M., (Ed.) The Uniqueness and the Universality of Jesus Christ. In Dialogue with the Religions, Gran Rapids/Michigan 2004 (=Unicità e universalità di Gesù Cristo: in dialogo con le religioni, Milano 2001).

δα ἄλλων θεολόγων, ὅχι μόνο κατ’ ἀρχὴν στὸν ἀγγλοσαξωνικὸν χῶρο ἀλλὰ παγκόσμια<sup>3</sup>, ὡστε αὐτονότητα νὰ προκαλέσει καὶ τὴν ἀντίδραση τοῦ Joseph Ratzinger<sup>4</sup>, ὁ ὄποιος μαζὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους ὑπεραμύθηκε τῶν παραδοσιακῶν θέσεων. Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν κριτικὴν ποὺ τοῦ ἀσκήθηκε ὁ θρησκευτικὸς πλουραλισμὸς κατόρθωσε νὰ καταλάβει κατὰ τὸ β’ ἥμισυ τοῦ περασμένου αἰώνα μιὰ σημαντικὴ διακριτικὴ θέση παραλληλα μὲ τὴν ἀποκλειστικὴν καὶ ἐμπεριεκτικὴ θεώρηση (“Exclusivismus - Inclusivismus”) στὸ χῶρο τῆς Θεολογίας τῶν Θρησκειῶν ποὺ διερευνᾶ τὴν σωτηριολογικὴν ἀξία τῶν Θρησκειῶν ἀπὸ τὴν ὁπτικὴ γωνία τοῦ Χριστιανισμοῦ<sup>5</sup>.

## 1. Η Κοπερνίκεια ἐπανάσταση στὴ Θεολογία

Εἶναι γεγονὸς ὅτι στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς οἱ περισσότεροι θεολόγοι κατὰ τὶς τελευταῖς δεκαετίες δὲν ἀσχολοῦνται πλέον μὲ τὰ παραδοσιακὰ δογματικὰ προβλήματα καὶ θέματα τῆς Θεολογίας, ἀλλὰ ἐνδιατρίβουν περισσότερο σὲ θρησκειολογικὰ προβλήματα θεωρώντας ὅτι ἔχει πλέον παρέλθει ἡ ἐποχὴ στὴν ὁποία τὰ δόγματα φώτιζαν καὶ καθόριζαν ἀποκλειστικὰ τὴν ζωὴν καὶ τὴν ὑπαρξην τῶν ἀνθρώπων<sup>6</sup>. Ἐκεῖνο ποὺ σήμερα ἔχει σημασία εἶναι νὰ ἐρμηνεύσει καὶ νὰ νεονοματοδοτήσει κανεὶς τὶς παραδοσιακὲς δογματικὲς προτάσεις, ἀναμφίβολα δὲ αὐτὲς ποὺ ἀφοροῦν τὴν Χριστολογία, ὑπὸ τὸ φῶς τῆς

3. Βλ. D’ COSTA G., John Hick’s Theology of Religions. A critical evaluation, Lanham-New York-London 1987, 1 ἑπ. Εἶναι χαρακτηριστικὸν ὅτι ὁ P. SCHMIDT-LEUKEL, Was will die pluralistische Religionstheologie?, Münchener Theologische Zeitschrift 49/4 (1998) 307-304, δύολογει ὅτι ὀφείλει τὸ πέρασμά του ἀπὸ τὴν ἐμπεριεκτικὴν στὴν πλουραλιστικὴν θεώρηση τῶν ἄλλων θρησκειῶν στοὺς διαθρησκευτικοὺς διαλόγους (σελ. 319).

4. Βλ. JOSEPH KARDINAL RATZINGER, Glaube-Wahrheit-Toleranz. Das Christentum und die Weltreligionen, Freiburg-Basel-Wien 2003, 93-111, ὁ ὄποιος μὲ θαυμασμό (110-111) παρατηρεῖ: “Betrachtet man die geistesgeschichtliche Konstellation..., dann muß es geradezu als ein Wunder erscheinen, daß trotz allem immer noch christlich geglaubt wird -nicht bloß in den Ersatzformen von Hick, Knitter und anderen, sondern mit dem vollem, heiteren Glauben des Neuen Testaments, der Kirche aller Zeiten”. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Zur Lage von Glaube und Theologie heute, Communio 25 (1996) 361. AEBISCHER - CRETTON M., Vers un oecuménisme interreligieux. Jalons pour une théologie du pluralisme religieux, Paris 2001, 425-426.

5. Βλ. σχετικὰ τὸ μεταφρασμένον στὰ Ἑλληνικά (ἀπὸ τὸν Π. Υφαντῆ) ἔργο τοῦ R. GIBELLINI, Η Θεολογία τοῦ εἰκοστοῦ αιώνα, Αθήνα 2002, 633-648.

6. BRAATEN C., No Other Gospel. Christianity among the World’s Religions, Eugene 1992.

πολλαπλότητας τῶν θρησκειῶν ποὺ ἀναγκαῖα στὸ σύγχρονο κόσμο δὲν μποροῦν νὰ ὑπάρχουν ἀπομονωμένα χωρὶς καμιὰ ἐπαφή, ἐνῶ ὁ τρόπος τῆς ἐπαφῆς καθορίζει ἀποφασιστικὰ τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξην. Μιὰ τέτοια προσπάθεια συνιστᾶ ἡ θεολογικὴ σκέψη τοῦ John Hick<sup>7</sup>. Νομικός, θεολόγος, φιλόσοφος καὶ πάστορας τῆς Προεσβυτεριανῆς Ἑκκλησίας στὴν Ἀγγλία<sup>8</sup> διετέλεσε καθηγητής σὲ Πανεπιστήμια τῶν H.P.A (Cornell, Princeton, Cambridge καὶ Claremont) καὶ τοῦ Birmingham, ὅπου ζώντας μέσα στὸ πολυπολιτισμικὸ περιβάλλον τῆς πόλης ἦλθε κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1960 σ' ἐπαφὴ μὲ τὶς ἄλλες θρησκευτικὲς κοινότητες τῆς πόλης, πρᾶγμα ποὺ συνέβαλε ἀποφασιστικὰ στὸ νὰ ἐγκαταλεύψει τὴν παραδοσιακὴ συντροφικὴ εὐαγγελικὴ στάση ἀπέναντι σ' αὐτές, γιὰ νὰ ἀναζητήσει ἀξιόπιστες καινούργιες ἀπαντήσεις στὰ ἔρωτήματα ποὺ ἔθετε ἡ συγκεκριμένη περίσταση. Ιδρυτὴς καὶ πρῶτος πρόεδρος τῆς δργάνωσης All Faith For One Race (AFFOR) ἐπισκεπτόταν τοὺς ναοὺς τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν κοινοτήτων, ὅπου διαπίστωνε στὶς ἀκολουθίες τους ὅτι οὐσιαστικὰ τελοῦσαν αὐτὸ ποὺ τελοῦσαν οἱ Χριστιανοὶ στὶς δικές τους. Λάτρευαν τὸν ἕδιο Θεό, δημιουργὸ καὶ κύριο τοῦ κόσμου, ἔνα ἀγαθὸ Θεό, καλώντας τοὺς πιστοὺς σὲ ἔργα δικαιοσύνης καὶ ἀγάπης. Διαπίστωσε ὅμως ἐπίσης ὅτι ὁ κάθε πιστὸς θεωροῦσε τὴ δική του πίστη ὡς ἀπόλυτα μοναδική. Αὐτὸ θὰ ἀποτελέσει τὴν ἀφετηρία τῆς νέας θεολογικῆς του σκέψης καὶ τὸν πυρῆνα τοῦ ὄλου του προβληματισμοῦ. Πραγματοποιώντας στὴ συνέχεια ταξείδια στὴν Ἰνδία (1974 καὶ 1975-1976) καὶ στὴ Sri Lanka (1976) ἦλθε σ' ἐπαφὴ μὲ τὸν Ἰνδουϊσμὸ καὶ τὸ Βουδισμὸ καὶ ἐντυπωσιάστηκε ἀπὸ τὸ πνευματικὸ βάθος καὶ τὴ δύναμη τῶν δύο αὐτῶν θρησκειῶν. Χωρὶς ποτὲ νὰ παύσει νὰ θεωρεῖ τὸν ἑαυτό του Χριστιανὸ ἀπέκτησε βαθμαῖα τὴν πεποίθηση ὅτι οἱ πιστοὶ τῶν ἄλλων θρησκειῶν γίνονται καὶ αὐτοὶ μέτοχοι τῆς σωτηρίας μέσα ἀπὸ μιὰ ἀληθινὴ σωτηριώδη σχέση τους μὲ τὴν αἰώνια θεία πραγματικότητα<sup>9</sup>.

---

7. HICK J., God and the universe of faiths. Essays in the Philosophy of Religion, Oxford 1973, 130-131.

8. Βλ. BADHAM P., The Philosophical Theology of John Hick, στό: P. BADHAM (Ed.), A John Hick Reader, London 1990, 1: “Each of these disciplines has affected his approach: from his legal training he learnt the need to weigh and evaluate; evidence, from philosophy he learnt the importance, the clarity and coherence in argument; and from his theological and ministerial training he obtained a wide knowledge of the history of Christian thought and the complexity of Christian belief”.

9. BADHAM P., The Philosophical Theology..., 7-8.

Ό Ο John Hick κάνει λόγο για τὴν ἐπιβεβλημένη Κοπερνίκεια ἐπανάσταση στή Θεολογία ποὺ χωρὶς ἄλλο συνιστᾶ μιὰ ἀνατροπὴ τῆς κατανόησης θεμελιωδῶν παραδοσιακῶν θέσεων: “Now the Copernican revolution in astronomy consisted in a transformation in the way in which men understood the universe and their own location within it... And the needed Copernican revolution in theology involves an equally radical transformation in our conception of the universe of faiths and the place of our own religion within it”. Βεβαίως, πρὸιν ἀπὸ τὸ John Hick, ὑπῆρξε ὁ Wilfred Cantwell Smith, ὁ ὅποιος προσπάθησε νὰ κάνει κάτι τέτοιο<sup>10</sup>, ἡ γενικότερη ἐπιφρονία του ὅμως ὑπῆρξε μικρότερη<sup>11</sup>. Αὐτὸ βεβαίως ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Smith ὑπῆρξε καὶ ἐργάστηκε περισσότερο ὡς ἰστορικὸς τῶν θρησκειῶν καὶ δὲν κατόρθωσε νὰ ἀναπτύξει μιὰ συστηματικὴ θεολογικὴ θέση ἵνανὴ νὰ εἰσέλθει στὸν πυρῆνα τῶν θεολογικῶν προβλημάτων, ἀμφισβητώντας οἱζικὰ καὶ ἀναπτύσσοντας μὲ ἐπιχειρήματα θέσεις ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀνατρέψουν τὶς ἥδη παραδεδομένες.

Γιὰ νὰ κατανοήσει κανεὶς βαθύτερα τὸ θρησκευτικὸ πλουραλισμὸ τοῦ J. Hick δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοεῖ τὸ περιβάλλον μέσα στὸ ὅποιο αὐτὸς διαμορφώθηκε. Σὲ μιὰ βιογραφικὴ αὐτοπαρουσίαση ὁ J. Hick ἐξηγεῖ τὸ ρόλο τῶν προσωπικῶν του ἐμπειριῶν<sup>12</sup> ποὺ τὸν ὁδήγησαν στὴ διαμόρφωση τῶν θέσεών του. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ περιβάλλον ἀναδύονται καίρια ἔρωτήματα: Ἀποτελοῦν οἱ ἄλλες θρησκεῖες ἀγωγοὺς σωτηρίας; Μποροῦν αὐτὲς νὰ σημαίνουν κάτι γιὰ τοὺς Χριστιανούς; Ποιά σημασία ἔχει ὁ Χριστὸς γιὰ τοὺς ὄπαδοὺς τῶν ἄλλων θρη-

10. Πρὸβλ. HICK J., God has many names, Philadelphia 1980, 18: “A valuable clue to an understanding of the world verigious situation, came from Wilfred Cantwell Smith’s important book, The Meaning and End of Religion, first published in 1962 and already now a modern classic of religious studies, with its convincing critique of ‘a religion’ and of the notion of religion as contraposed sociotheological communities”.

11. Ο D’ COSTA G., John Hick’s Theology of Religions.., 32 θεωρεῖ ὅτι εἰδικὰ στὸν J. Hick “Smith’s influence has been considerable. A significant point about Smith’s pluralism is its theocentrism, rather than Christocentrism...One other significant factor...is his emphasis on all-loving God which he argues runs against the exclusivist strain that implies that only a small minority can come to know and worship God”.

12. Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ περιγραφὴ τῶν ἐμπειριῶν ποὺ ἀσκησε τὸ πολυθρησκευτικὸ περιβάλλον τοῦ Birmingham. Βλ. HICK J., God has many names.., 17-18: “And occasionally attending worship in mosque and synagogue, temple an gurdwara, it was evident to me that essentially the same kind of thing is taking place in them as in a Christian Churchnamely, human beings opening their minds to a higher divine Reality, known as personal and good and as demanding righteousness and love between man and man”.

σκειῶν; Οἱ ἀπαντήσεις ποὺ θὰ δοθοῦν στὰ καίρια αὐτὰ ἐρωτήματα συνιστοῦν ἀναμφίβολα πρόκληση γιὰ τὴν παραδοσιακὴ θεολογικὴ σκέψη. Ὁ θρησκευτικὸς πλουραλισμὸς δὲν εἶναι ἀπλὰ ἔνα γεγονὸς ποὺ θὰ πρέπει κάποιος νὰ ἀποδεχθεῖ. Ὁ θρησκευτικὸς πλουραλισμὸς καθίσταται πλέον θεολογικὴ σκέψη μὲ συγκεκριμένο περιεχόμενο καὶ κανονιστικὸ χαρακτῆρα. Ὁ κανονιστικὸς αὐτὸς χαρακτήρας ἐπιθυμεῖ τῷρα νὰ προσλάβει τὴ λειτουργία ποὺ μέχρι τῷρα εἴχαν τὰ δόγματα τῆς παραδοσιακῆς Θεολογίας. Ἡ ἀποκλειστικὴ θεώρηση τῶν ἄλλων θρησκειῶν δὲ συνιστᾶ γιὰ τὸν J. Hick μιὰ ἀξιόπιστη ἀπάντηση. “Οταν κάποιος θεωρεῖ μόνο τὴ δική του θρησκεία ὡς ἀληθινή, τότε ταυτόχρονα ἀρνεῖται στὶς ἄλλες ὅποιαδήποτε ἀξία. Μιὰ τέτοια “ἰμπεριαλιστικὴ ἀφετηρία” καθιστᾶ ἀδύνατο ὅποιοδήποτε διάλογο μὲ τὶς ἄλλες θρησκείες. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ἐμπεριεκτικὴ θεώρηση. Μὲ ἀφετηρία τὴ διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποκεκαλυμμένη ἀλήθεια, οἱ ἄλλες θρησκείες ἀπομειώνονται ὡς πρὸς τὴν ἀξία τους, τὸ περιεχόμενό τους καὶ τὴ σωστική τους αὐτοδυναμία. Ὁ J. Hick προσβλέπει στὸ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν δύο παραπάνω θεωρήσεων ἀναπτύσσοντας μιὰ πλουραλιστικὴ θέση ποὺ ἀποκαθιστᾶ τὴν σωτηριολογικὴ ἀξία τῶν ἄλλων θρησκειῶν. Ἀπὸ τὴν πολλαπλότητα τῶν θρησκειῶν ἀναδύεται ἔνας νέος κανόνας θεολογικῆς ἑρμηνείας τῶν θρησκειῶν ποὺ ἔχει τὴν ἰσχὺ τῶν παραδοσιακῶν δογμάτων ποὺ ὀφείλουν ἐκ νέου νὰ ἑρμηνευθοῦν σύμφωνα μὲ τὰ κριτήρια ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ αὐτὸ τὸν κανόνα. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐξαφανίζονται οἱ παραδοσιακὲς διαφορὲς μεταξὺ τῶν θρησκειῶν, δὲν ἔχουν πλέον ἰσχύ, ἀφοῦ γιὰ τὸ J. Hick αὐτὸ ποὺ στὴν πραγματικότητα ὑπάρχει εἴναι “different perceptions of the one truth”. Ἡ ἀλήθεια εἴναι μία καὶ μόνη, ἐνῶ διαφορετικὸς εἴναι ὁ τρόπος μὲ τὸν ὅποιο αὐτὴ κάθε φορὰ κατανοεῖται. Ἄλλωστε κάθε ἀνθρώπινη ἐμπειρία εἴναι μιὰ ἑρμηνευτικὴ ἐμπειρία<sup>13</sup>, μιὰ “experiencing as”<sup>14</sup>. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ Θεός δὲ βρίσκεται σὲ μιὰ μόνη ἀληθινὴ θρησκεία, ἀλλὰ ὅτι ἔχει σχέση ἀληθινὴ μὲ τὸν κάθε ἀνθρώπο ποὺ ἀνήκει σὲ μιὰ μεγάλη θρησκευτικὴ παράδοση. Ἔτσι οἱ μεγάλες θρησκείες δὲν ἀποτελοῦν παρὰ μιὰ διαφορετική –ἀληθινὴ ὅμως– ἀπάντηση στὴ θεία πραγματικότητα ἐκφράζοντας γι’ αὐτὴν διαφορετικὲς ἀντιλήψεις ποὺ δὲ διαμορφώνονται ἔξω ἀπὸ τὰ ἴστορικὰ δεδομένα καὶ τὸ πολιτιστικὸ περιβάλλον ἀνάπτυξής τους. Ὁ

---

13. BŁ. AEBISCHER-CRETTOLL M., Vers un oecuménisme interreligieux..., 430-431.

14. HICK J., Problems of Religions Pluralism, London 1988, 16-27 (Seeing-as and Religious Experience). Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ J. Hick διετύπωσε τὴν ἔκφραση “experiencing-as” κατ’ ἀναλογία τῆς ἔννοιας τοῦ L. Wittgenstein “seeing-as”.

J. Hick ἐπισημαίνει: “One then sees the great world religions as different human responses to the one divine Reality, embodying different perceptions which have been formed in different historical and cultural circumstanses”<sup>15</sup>.

Εἶναι λοιπὸν προφανὲς ὅτι στὸ πλαίσιο τῆς πλουραλιστικῆς ὑπόθεσης ποὺ προβάλλει μὲν ὡς ἀληθῆς, ὡς ὑπόθεση ὅμως δὲν εἶναι ἀλάθητη καὶ χρήζει ἀποδείξεως<sup>16</sup>, ἡ κάθε θρησκεία ἔχει τὴ δικῇ της αὐτοτελῆ ἀξία, ἀφοῦ ἀποτελεῖ ἐκφραστικὴ μορφὴ τῶν πολλαπλῶν θείων ἀποκαλύψεων στὸν κόσμο. Σὲ κάθε θρησκεία ὁ ἄνθρωπος ἀνιχνεύει τὴ θεία πραγματικότητα, δημιουργεῖ μὰ ἀληθινὴ σχέση μὲ αὐτὴ καὶ ἀπαντᾶ μὲ τὸ δικό του τρόπο σ’ αὐτή. Ὁ J. Hick θεωρεῖ ὅτι μὲ μὰ τέτοια θεώρηση μπορεῖ νὰ ξεπεράσει τὴν ἀξίωση ἀπολύτου ἰσχύος καὶ ἀληθείας ποὺ εἶναι φυσιολογικὸν νὰ προβάλει ἡ κάθε θρησκεία. Ἡ Κοπερνίκεια ἐπανάσταση ποὺ εἰσήγειται<sup>17</sup> σημαίνει ὅτι, ὅπως στὸ χῶρο τῆς ἀστρονομίας ἡ γῆ ἔπαιψε νὰ ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τῶν γύρω ἀπὸ αὐτὴ περιφερομένων πλανητῶν καὶ τὴ θέση της κατέλαβε ὁ ἥλιος, γύρω ἀπὸ τὸν ὄποιο περιστρέφονται οἱ ἄλλοι πλανῆτες τῆς γῆς συμπεριλαμβανομένης, κατὰ τὸν ἕδιο τρόπο ἡ ἀντίληψη ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς ἀποτελεῖ τὴ μοναδικὴ ὀλοκληρωμένη ἀλήθεια πρέπει νὰ ἐγκαταλειφθεῖ καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ τὴν ἀντίληψη ὅτι ὁ Θεὸς ἀποτελεῖ τὸ κέντρο καὶ τὴν ἀλήθεια, ἐνῶ οἵ θρησκείες, τοῦ Χριστιανισμοῦ συμπεριλαμβανομένου, δὲν ἀποτελοῦν παρὰ ἰσοδύναμες καὶ ἰσάξιες ἐκφράσεις αὐτῆς τῆς ἀλήθειας<sup>18</sup>.

Ο Θεὸς ἀποκαλύπτεται κατὰ τὸν J. Hick στὸν Ἰησοῦ, τὸ Βούδα καὶ τὸν Κρίσνα, οἱ ἀποκαλύψεις ὅμως αὐτὲς δὲν εἶναι τελειωτικές, οὔτε οἰκουμενικὲς καὶ δὲν ἐκφεύγουν ἀπὸ τὰ χρονικὰ καὶ τὰ τοπικὰ ὅρια μέσα στὰ ὅποια ἔλαβαν χώρα. Ἐὰν συνέβαινε κάτι διαφορετικὸν καὶ κάποια ἀπὸ τὶς θρησκείες μποροῦσε νὰ ξεπεράσει τὰ ὅρια αὐτά, τότε καὶ ἡ σύγκρουση ἀνάμεσα στὶς θρησκείες θὰ ἦταν ἀναπόφευκτη. Ὁταν ὅμως ὁ Θεὸς ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τῶν θρησκειῶν, τότε ὁ Ἰδιος εἶναι “greater and more many-sided than either our

15. HICK J., God has many names..., 18-19.

16. BŁ. SCHMIDT-LEUKEL P., Religiöse Vielfalt als theologisches Problem. Optionen und Chancen der pluralistischen Religionstheologie John Hicks, στό: SCHWAGER P. (Hsg.), Christus allein? Der streit um die pluralistische Religionstheologie, Freiburg 1996, 12-13.

17. HICK J., God has many names..., 36.

18. 'Ο D' COSTA G., John Hick's Theology of Religion..., 90-91, ἐν τούτοις ἐπισημαίνει: “Regrettably, Hick does not engage seriously enough with the early or later Christian tradition while trying to establish the necessity of this Copernican theology, thereby failing to demonstrate adequately its necessity”.

individual or our separate community experiences of him”<sup>19</sup>. Είναι ό τιδιος Θεός που μὲ διαφορετικὰ ὄνόματα ἀποκαλύπτεται καὶ ἐνεργεῖ σὲ δλες τὶς θρησκεῖες. Κατὰ συνέπεια μόνο μιὰ Θεολογία ποὺ εἶναι Θεοκεντρικὴ εἶναι ἄξια τοῦ ὄνόματός της καὶ μπορεῖ νὰ ἐκφράσει τὴν πραγματικότητα καὶ τὴν ἀλήθεια. Η Θεολογία δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι οὕτε χριστοκεντρική, οὕτε ἐκκλησιοκεντρική. “Global theology” εἶναι ό χαρακτηρισμὸς ποὺ ἀρμόζει στὴ Θεολογία<sup>20</sup>. Μιὰ θεοκεντρικὴ Θεολογία ἀποτελεῖ μιὰ νέα Θεολογία ποὺ ἐκφράζει ἔνα καινούργιο τρόπο σκέψης. Είναι μιὰ Θεολογία ποὺ ὀφείλει νὰ προκαλέσει μιὰ ἐπανάσταση καὶ μὲ μιὰ ἀνατροπὴ θεμελιωδῶν ἀρχῶν τῆς παραδοσιακῆς Θεολογίας. Αὐτὸ σημαίνει ότι δὲ δικαιοῦται κάποιος νὰ ὑποβιβάζει τὶς ἄλλες θρησκεῖες διατηρώντας τὴν ὑπεροχὴ τῆς δικῆς του, οὕτε μπορεῖ νὰ τὶς θεωρεῖ ως εἰδωλα καὶ πλάνη. “Οταν ἔχει κανεὶς ως ἀφετηρία μιὰ θεοκεντρικὴ ἀντίληψη, τότε μπορεῖ νὰ κατανοήσει ότι ό Θεός ἔχει πολλὲς μιρφὲς παρουσίας σὲ διαφορετικὲς θρησκεῖες. Αὐτὸ δὲ σημαίνει ότι ή ἀντίληψη τοῦ J. Hick ὑποδηλώνει πολυθεϊσμό. Σημαίνει ότι ἀποτελεῖ τὴ βασική του ἀφετηρία γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴν πλουραλιστική του ὑπόθεση.

Στὴν πλουραλιστικὴ ὑπόθεση ό J. Hick ἐπιδιώκει νὰ συνδυάσει τὴν πολλαπλότητα τῶν θρησκειῶν ως ἀληθινὸ μέγεθος, χωρὶς νὰ περιπέσει σὲ πολυθεϊσμό. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ δανείζεται ἀπὸ τὸ L. Wittgenstein τὴν ἔννοια τῆς “family-resemblance”. Οἱ θρησκεῖες ἔχουν μεταξύ τους ὅμοιότητες, αὐτὸ ὅμως οὐδόλως σηματοδοτεῖ τὴν ταυτοποίηση καὶ τὴν ἔξομοιόωση τῶν θρησκειῶν. Ἐξετάζοντας καὶ συγκρίνοντας τὶς θρησκεῖες διαπιστώνει ἐν τούτοις κανεὶς –παρὰ τὶς ἀδιαμφισβήτητες διαφορές– ὅμοιότητες ποὺ ἐπιτρέπουν τὴν ἀναγωγὴ τους σὲ ἔνα κοινὸ παρονομαστή, κάτι ποὺ διευκολύνει τὴν ὁρθὴ τους κατανόηση<sup>21</sup>.

Ο κοινὸς παρονομαστής ὅλων τῶν θρησκειῶν εἶναι ή ἀναγωγὴ τους στὴν ὑπερβατικότητα ποὺ ἀποτελεῖ τὸ κλειδὶ μὲ τὸ ὄποιο λύνεται τὸ πρόβλημα, πῶς μπορεῖ νὰ καταφάσκει κανεὶς καὶ νὰ ἀποδέχεται τὴν ἀλήθεια πολλῶν διαφορετικῶν θρησκειῶν καὶ τὸν ἔνα Θεό, ό ὄποιος στὴ θρησκεία κατανοεῖται ως ή ὑπερβατικότητα. Στὴν πορεία τῆς σκέψης του ό J. Hick προτιμᾶ τὸν ὅρο “ὑπερβατικότητα” ἀντὶ τοῦ ὄρου Θεός, ό ὄποιος ἀντικαθίσταται. Είναι προφανὲς

---

19. HICK J., God and the universe of faiths..., 105.

20. HICK J., God has many names..., 21.

21. HICK J., An Interpretation of Religion. Human responses to the Transcendent, New Haven and London..., 1989, 5.

γιατί ό J. Hick έγκαταλείπει στήν πορεία τοῦ ἔργου του τὴν ἔννοια Θεός καὶ τὴν ὑποκαθιστᾶ μὲ τὸ Real. ‘Ο τελευταῖος ὅρος ἔχει ἔνα οὐδέτερο καὶ οἰκουμενικὸ χαρακτῆρα, μὲ τὸν ὅποιο μποροῦν νὰ συμφωνοῦν ὅλες οἱ θρησκευτικὲς παραδόσεις καὶ ποικίλα θρησκευτικὰ φαινόμενα: “We therefore have such options as the Transcendent, the Ultimate, Ultimate Reality, the Supreme Principle, the Divine, the One, the Eternal One, the Real”<sup>22</sup>. Ο ὅρος Θεός προέρχεται ἀπὸ τὴν ίουδαιοχριστιανικὴ παραδοσι τὴν ίουδαιοχριστιανικὴ παραδοσι καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφράσει ἄλλες θρησκευτικὲς παραδόσεις ποὺ εἴτε δὲν ἀποδέχονται ἔνα προσωπικὸ Θεό, εἴτε δὲ διαθέτουν τὴν ἔννοια τοῦ Θεοῦ. Γιὰ τὸ J. Hick οἱ θρησκεῖες –μὲ ἔνα προσωπικὸ ἥ ἀπρόσωπο Θεό– παρὰ τὶς διαφορές τους δὲν μποροῦν νὰ κατανοηθοῦν παρὰ ὡς ἀνήκουσες σὲ ἔνα κοινὸ γένος μὲ τὴν ἴδια σωτηριολογικὴ λειτουργία<sup>23</sup>.

‘Ο J. Hick θεωρεῖ ὅτι ὁ ὅρος Real εἶναι ὁ πλέον δόκιμος γιὰ νὰ περιγράψει τὴν ὑπερβατικότητα “being the exclusive property of anyone tradition”<sup>24</sup>. Προσπαθεῖ μὲ τὸν ὅρο αὐτὸν νὰ διατυπώσει μιὰ Θεολογία ποὺ εἶναι σημαντικὴ γιὰ ὅλες τὶς θρησκεῖες, ἐνῶ διαφορετικὰ ἥ Θεολογία θὰ ἀφοροῦσε μιὰ συγκεκριμένη θρησκευτικὴ παραδοσι καὶ θὰ παραθεωροῦσε τὸ πραγματικὸ γεγονὸς τῆς πολλαπλότητας τῶν θρησκειῶν.

Ἡ θεμελιώδης αὐτὴ θέση τοῦ J. Hick δὲν παρέμεινε ἐκτὸς κριτικῆς. Θεολόγοι<sup>25</sup> χαρακτήρισαν τὸ ἐγχείρημα αὐτὸν ὡς ἀναχρονισμό, ἐπειδὴ θεώρησαν ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ Real δὲν μπορεῖ νὰ ἀνταποκριθεῖ πραγματικὰ στὶς θρησκεῖες, ἀλλὰ ἐκφράζει τὸ μοντέρνο πνεῦμα τῆς ἐποχῆς. Μὲ τὸν ὅρο αὐτὸν δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφραστεῖ κατάλληλα οὕτε ὁ Θεός τοῦ Χριστιανισμοῦ, οὕτε τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, οὕτε τοῦ Ἰσλάμ. ‘Ο J. A. DiNoia χαρακτηρίζει τὴν πλουραλιστικὴ θεώρηση ὡς “neo-modalism”, ὅπου ἡ χρήση τοῦ Real ἐκφράζει τὴν ὑπερβατικὴ πραγματικότητα, ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνεται ἡ κάθε θρησκευτικὴ κοινότητα κατὰ τρόπο προφανῶς μονομερῆ, ἐνῶ οἱ ἀντιλήψεις αὐτὲς δὲν ἀποτελοῦν παρὰ συμπληρω-

22. HICK J., An Interpretation of Religion..., 10.

23. BERNHARDT R. (Hsg.), Horizontüberschreitung. Die pluralistische Theologie der Religionen, Gütersloh 1991, 80: “Es ist dieser gemeinsame soteriologische Vorgang, der nahelegt, daß die Götter und die Absolutheiten, die ihn herbeiführen, unterschiedliche Modi der Präsenz derselben letzten transzendenten Realität sind”.

24. HICK J., An Interpretation of Religion..., 11.

25. D’ COSTA G., The Meeting of Religions and the Trinity, Markyknoll 2000, 2 ἐπ. καὶ 19-52. MILBANK J., The End of Dialogue, στό: Christian Uniqueness Reconsidered..., 174 ἐπ.

ματικές περιγραφές σὲ κάτι ποὺ τελικὰ διαφεύγει<sup>26</sup>. Ἡ ἔννοια τοῦ “Real” δὲν ἀνταποκρίνεται στὸ αἴτημα τῆς ἀληθινῆς κατανόησης τῆς θρησκευτικῆς πολλα-πλότητας, ἀφοῦ δὲν κατανοεῖ τὶς θρησκεῖες ἔτσι ὅπως ἀκριβῶς εἶναι καὶ ὅπως ἐκεῖνες αὐτοκατανοοῦνται. Ὁ P. Smidt-Leukel ἐπισημαίνει ὅτι, ἐὰν ἡ ἔννοια τοῦ Θεοῦ ἀπομειωθεῖ στὸ “Real”, τότε ἀδιαμφισβήτητα ἡ τελευταία αὐτὴ ἔννοια ἀποστερεῖται κάθε περιεχομένου<sup>27</sup>. “Οταν ὅμως συμβαίνει αὐτό, δὲν μπορεῖ ταυτόχρονα τὸ Real νὰ ἀποτελεῖ σημεῖο ἐνότητας διαφορετικῶν θρησκευτικῶν παραδόσεων<sup>28</sup>. Ὁ R. Pannikar, παρότι καὶ ὁ ἴδιος μὲ τὴν ἐμπειρία του στὴν Ἰνδία καὶ τὴν σπουδὴ τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ γίνεται ὑπέρμαχος μιᾶς πλουρα-λιστικῆς θεολογικῆς σκέψης, δὲν ἀποδέχεται τὸν ὄρο: “Pluralism does not allow for a universal system. A pluralistic system would be a contradiction in terms. The incommensurability of ultimate system is unbridgeable. This incompatibility is not a lesser evil..., but a revelation itself of the nature of reality. Nothing can encompass reality”<sup>29</sup>. Κριτικὴ στὸν J. Hick ἀσκησε ὁ R. Bernhardt ποὺ θεωρεῖ ὅτι μὲ τὸν ὄρο Real κατασκευάζεται ἔνας ἀφηρημένος φιλοσοφικὸς θεῖσμὸς<sup>30</sup> καὶ ὁ J. Fredericks ποὺ θεωρεῖ ὅτι ἡ πλουραλιστικὴ του Θεολογία ἔχει τὴν ἴδια ἀδυναμία ποὺ ἔχει ἡ ἐμπειριεκτικὴ θεώρηση: “The pluralist position has all the shortcomings of the inclusivist Theology of religions... Curiously, pluralist theories have the same problems. Pluralists, like inclusivists, enter into interreligious dialogue knowing more about other religious believers than these same believers know about themselves. Specifically, pluralists know that all religious believers, no matter what they might actually say about themselves, are really talking about the same

---

26. DiNoia J. A., Pluralist Theology of Religions..., 130-131: “In the current” “neomodalism” of pluralist theology of religions, the diverse doctrines by which each religious community designates the otherwise ineffable “x” ...embody only partial and possibly complementary descriptions of something that finally eludes them all”.

27. SCHMITT-LEUKEL P., Der Immanenzgedanke in der Theologie der Religionen. Zum Problem dialogischer Lernfähigkeit auf der Basis eines christologischen Ansatzes, Münchener Theologische Zeitschrift 41(1990) 54.

28. SCHMITT-LEUKEL P., Der Immanenzgedanke., 59.

29. PANIKAR R., The Myth of Christian Uniqueness Toward a pluralistic theology of Religions., 110.

30. BERNHARDT R., Aufbruch zu einer pluralistischen Theologie der Religionen, Zeitschrift für Theologie und Kirche 91/2 (1994) 242.

transcendent Absolute. Also like inclusivists pluralists know this never ever sitting down and talking with these religious believers”<sup>31</sup>.

Γιὰ νὰ θεμελιώσει ὁ J. Hick τὴν θέση του, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἄν ὄνομάζεται ἡ ὑπερβατικότητα ὡς “the ultimate”, “the One” ἢ “the Real”, καταφεύγει στὸ Θωμᾶ Ἀκινάτη καὶ στὸν Kant. Ὁ πρῶτος θέτει τὸ ἐρώτημα πῶς ὁ ἀνθρωπος μπορεῖ νὰ γνωρίσει τὸ Θεό, ὁ δοποῖς βρίσκεται πέρα ἀπὸ τὴν γνωσιολογικὴ ἴκανότητα τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀνθρωπος δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ γνωρίζει τὸ Θεό ἔτσι ὅπως αὐτὸς εἶναι καὶ ὅπως αὐτὸς αὐτοκατανοεῖται<sup>32</sup>. Ὁ Θεός ξεπερνᾷ τὰ δρια τῆς ἀνθρώπινης γλώσσης, τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ καὶ κάθε δυνατῆς ἀνθρώπινῆς ἐμπειρίας. Ἡ ἀποκάλυψη εἶναι γιὰ τὸν ἀνθρωπο τότε μόνο κατανοητή, ὅταν λαμβάνει χώρα στὴ σφαίρα τῶν δυνατοτήτων τῆς ἀνθρώπινης ἐμπειρίας, διαφορετικὰ θὰ ἀποτελοῦσε ἔνα μονόλογο τοῦ Θεοῦ. Μόνο μέσα στὰ δρια τῆς ἀνθρώπινης γνώσης μπορεῖ ἡ ἀποκάλυψη νὰ συλληφθεῖ νοητικὰ καὶ νὰ ἐκφραστεῖ γλωσσικά, μόνο δὲ τότε μπορεῖ νὰ γίνει λόγος γιὰ γνώση τοῦ Θεοῦ<sup>33</sup>.

Ἐνῷ ὁ Θωμᾶς ὁ Ἀκινάτης προβληματίζεται γιὰ τὴ δυνατότητα γνώσης τοῦ Θεοῦ, ὁ Im. Kant προβληματίζεται γιὰ τὴ δυνατότητα γνώσης τοῦ κόσμου. Ὁ Kant διακρίνει ἀνάμεσα στὸ νοούμενο καὶ τὸ φαινόμενο, ἀνάμεσα δηλ. στὸ πρᾶγμα καθ’ ἑαυτὸ καὶ στὸ πρᾶγμα, ὅπως αὐτὸ φαίνεται στὴν ἀνθρώπινη συνείδηση. Ἐπειδὴ καὶ γιὰ τὸν Kant τὰ γνωσιολογικὰ δρια τοῦ ἀνθρώπου εἶναι περιορισμένα, γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίσει τὸ Ding an sich: “Kant unterchied also zwischen noumenon und phenomenon bzw. zwischen dem Ding an sich und dem Ding, wie es dem menschlichen Bewußtsein erscheint”<sup>34</sup>. Μὲ τὴν

31. FREDERICKS J., *Faith among Faiths. Christian Theology and Non-Christian Religions*, New York 1999, 109.

32. Summe der Theologie, (Hsg. J. Bernhart, Stuttgart 1985, 100-101) I, 12, 8: “Kein erschaffener Verstand vermag aber zu jener vollkommenen Erkenntnisweise der göttlichen Wesenheit durchzufühlen, in der sie erkennbar ist...so ist es also unmöglich, daß irgendein erschaffener Verstand Gott unendlich erkennt. Deswegen es ihm unmöglich ist, Gott zu erfassen”.

33. Στὴν ἀπάντησή του στὸν J. Ratzinger, ὁ J. Hick, Eine Antwort auf Kardinal Ratzingers Ausführungen zum Religiösen Pluralismus, Dialog der Religionen 8/1 (1998) 93 παραπέμποντας στὸ Θωμᾶ Ἀκινάτη (II/II 1,2) ἐπισημαίνει: “Ich glaube, daß unsere Kenntnis des Transzendenten zwangsläufig durch die eigene begriffliche Ausstattung vermittelt ist. Wie der hl. Thomas schon vor langer Zeit sagte: ‘Das Erkannte ist im Erkennenden nach der Weise des Erkennenden’”. Βλ. καὶ HICK J., *Dialogues in the Philosophy of Religion*, New York 2001, 158.

34. HICK J., *Gotteserkenntnis in der Vielfalt der Religionen*, στό: *Horizontüberschreitung. Die Pluralistische Theologie der Religionen* (Hsg. R. Bernhardt), Gütersloh 1991, 236.

ἀναγωγή του στὸ Θωμᾶ Ἀκινάτη καὶ τὸν Im. Kant ὁ J. Hick θεωρεῖ ὅτι στέρεα θεμελιώνει τὴν πλουσιαλιστικὴν του ὑπόθεσην καὶ τὴν χρήσην τοῦ ὄντος “The Real”: Ἄξιώνει νὰ ὑπάρχει διάκριση ἀνάμεσα στὸ “The Real an sich” καὶ τὸ “The Real as variously experienced -and- thought by different human communities”<sup>35</sup>. Μὲ αὐτὴ τὴν διάκρισην θεωρεῖ ὅτι μπορεῖ νὰ θεμελιώσει τὴν θέσην του ὅτι ἡ κάθε θρησκευτικὴ παράδοση μόνη της δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἔνα ἀπόλυτο καὶ οἰκουμενικὸ χαρακτῆρα, δεδομένων τῶν ἐξαιρτήσεων της ὡς “culture-relative”<sup>36</sup>, ἐνῶ ἀντίθετα “the Real” συνιστᾶ ἔνα οἰκουμενικὸ μέγεθος. Ὁ Γιαχβέ καὶ ὁ Σίβα δὲν εἶναι Θεοὶ ποὺ ἀντιμάχεται ὁ ἔνας τὸν ἄλλο. Ἀντιθετική, ἀτελῆς καὶ πολλὲς φορὲς μυθικῆ<sup>37</sup> εἶναι ἡ ἐμπειρία ποὺ ἔχουν οἱ ἀνθρώποι γιὰ τὸν ἔνα Θεό, γιὰ τὴν μιὰ ὑπερβατικὴ πραγματικότητα ποὺ οἱ ἀνθρώποι ὀνομάζουν μὲ τὰ ὀνόματα αὐτά<sup>38</sup>. Τὸ Real ἐκδηλώνεται στοὺς ἀνθρώπους κατὰ διαφορετικοὺς τρόπους καὶ γίνεται διαφορετικὰ ἀντιληπτὸ<sup>39</sup> ἀνάλογα μὲ τὸ χρόνο, τὸν τόπο καὶ τὴν ἐκάστοτε δυνατότητα ἐμπειρίας. Ὁ J. Hick ἐπισημαίνει: “...the noumenal Real is experienced and thought by different human mentalities, forming and formed by different religious traditions, as the range of goods and absolutes which the phenomenology of religion reports”<sup>40</sup>. Μὲ τὸν τρόπον αὐτὸν ἐξηγεῖται<sup>41</sup>, γιατὶ ἡ κάθε θρησκευτικὴ ἐμπειρία σὲ κάθε θρησκευτικὴ παράδοση εἶναι διαφορετική, ἐνῶ ταυτόχρονα ὅλες ἀποτελοῦν ἐμπειρία καὶ ἔκφραση διαφορετικὴ τῆς ὑπερβατικῆς πραγματικότητας<sup>42</sup>.

---

35. HICK J., An Interpretation of Religion.., 236.

36. AEBISCHER-CRETTOL M., Vers un oecuménisme interreligieux.., 437: “...le divin Réel n'est pas directement connu an sich, mais uniquement dans la relation, dont le contexte détermine le type, personnel ou non personnel, d'expérience religieuse”.

37. MAZUR ALL, L' insegnamento di Giovanni Paolo II sulle altre religioni, Roma 2004, 49: “In altri termini, queste immagini divine, non comprensibili pienamente per l'uomo, sono i mitti sotto i quali le varie religioni tendono a loro modo di raggiungere Dio”.

38. HICK J., A Philosophy of Religious Pluralism, στό: A John Hick Reader (Ed. P. Badham).., 175.

39. HICK J., A Philosophy of Religious Pluralism.., στό: A John Hick Reader (Ed. P. Badham).., 171: “For there are different concrete ways of being human and of participating in human history, and within these different ways the presence of the divine Reality is experienced in characteristically different ways”.

40. HICK J., An Interpretation of Religion.., 242.

41. Προβλ. MENKE K.-H., Die Einzigkeit Jesu Christi im Horizont der Sinnfrage, Freiburg 1995, 77-78.

42. HICK J., Dialogues in the Philosophy of Religion.., 201: “The great world religions then, I suggest, constitute different ways of conceiving, and therefore different ways of responding in life to the ultimate eternal and ineffable reality”.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ πρέπει κατ' ἀρχὴν νὰ παρατεθοῦν οἱ ἔξῆς τρεῖς κριτικὲς παρατηρήσεις:

• Ό J. Hick εἰσάγει μὲ τὴ θεωρία του ἓνα μονοκεντρικὸ πλουραλισμὸ ποὺ στὴν οὐσίᾳ ἀγνοεῖ καὶ καταργεῖ τὶς μεταξὺ τῶν θρησκειῶν ὑπάρχουσες διαφορές. Ό ἴδιος δὲν ἀποσκοπεῖ βεβαίως σὲ μιὰ ὁμογενοποίηση τῶν θρησκειῶν, στὴν πράξη ὅμως κάτι τέτοιο συμβαίνει. Οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν θρησκειῶν οὐδετεροποιούμενες καταλήγουν στὸ τέλος νὰ ἐμφανίζωνται ἀσήμαντες καὶ ἀνύπαρκτες μέσα ἀπὸ μιὰ ἴσοπεδωτικὴ θεώρηση<sup>43</sup>.

• “Ολως προβληματικὴ εἶναι ἡ πλουραλιστικὴ ὑπόθεση καὶ ἡ ἐρμηνευτικὴ τῆς λειτουργίας. Ἀντὶ ἀφετηρία τῆς σκέψης τοῦ J. Hick νὰ ἀποτελεῖ ἡ θρησκεία, ὅπως αὐτὴ πράγματι ὑπάρχει, ἀφετηρία ἀποτελεῖ ἡ ἴδια ἡ πλουραλιστικὴ ὑπόθεση. Ἐνῶ, αὐτὸ ποὺ ἀποτελεῖ γιὰ τὸ J. Hick πλουραλιστικὴ ὑπόθεση, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελεῖ τὸ συμπέρασμα μετὰ ἀπὸ περιγραφὴ καὶ ἔρευνα στὸ χῶρο τῆς θρησκείας, ἀντίθετα, τὸ συμπέρασμα ἀποτελεῖ ὑπόθεση ποὺ φιλοδοξεῖ νὰ ἐρμηνεύσει τὴν πολλαπλότητα τῶν θρησκειῶν. Ἔτσι ἡ ἐρμηνεία προηγεῖται τῆς θρησκείας, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ συμβαίνει τὸ ἀντίθετο. Κάθε θρησκεία θὰ πρέπει στὴν πραγματικότητα νὰ ἀποκοπεῖ καὶ νὰ προσαρμοστεῖ στὰ ὅρια ποὺ θέτει ἡ ὑπόθεση. Τὰ ὅρια αὐτὰ δὲν μπορεῖ νὰ ξεπεράστοῦν. Ἔτσι ἡ ὑπόθεση τοῦ J. Hick ἐμφανίζεται ως ἵμπεριαλιστική<sup>44</sup>, κάτι γιὰ τὸ ὅποιο ὁ ἴδιος μέμφεται τὴν ἀποκλειστικὴ θεώρηση τῶν θρησκειῶν. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἔνας τέτοιος τρόπος σκέψης συνιστᾶ μιὰ ἐπικίνδυνη στιγμὴ γιὰ τὴ Θεολογία.

• Η πλουραλιστικὴ ὑπόθεση ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὶς θρησκεῖες τὴν ἱκανότητα γιὰ διάλογο. Ἔξ αἰτίας τοῦ γεγονότος ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ἀποτελοῦν ἔκφραση τοῦ “the Real”, οἱ μεταξὺ τους διαφορὲς δὲν ἔχουν πλέον σημασία. Ἀληθινὸς ὅμως διάλογος μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχουν διαφορές. Μπορεῖ μὲν ἡ πλουραλιστικὴ ὑπόθεση νὰ παρέχει ἔνα κοινὸ κέντρο σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες, τὸ κοινὸ ὅμως αὐτὸ σημεῖο ἀναφορᾶς δὲν μπορεῖ νὰ γίνει δεκτὸ ἀπὸ τοὺς πιστοὺς τῶν θρησκειῶν, ἀπὸ τὶς ὅποιες ἡ καθημιὰ ἔχει τὴ δική της ἰστορία καὶ τὴ δική της ἐμπειρία, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ Real. Ἀλλὰ καὶ ἀν ἀκόμα ἡ ἔννοια τοῦ Real μποροῦσε νὰ ἔκφράσει τὴ θρησκευτικὴ ἐμπειρία τῆς κάθε θρησκείας, ἡ ἐμπειρία αὐτὴ θὰ ἥταν ἐπιφανειακὴ καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἔκφράσει οὐσιαστικὰ τὴν ὑπερβατικὴ πραγματικότητα, ἔτσι ὅπως τὴν ἔννοει ἡ

43. MAZUR Al., L' insegnamento di Giovanni Paolo II., 51.

44. BŁ. BERNHARDT R., Der Absolutheitanspruch des Christentums. Von der Aufklärung bis zur Pluralistischen Religions theologie, Güterloh 1990, 225.

κάθε θρησκεία. Έαν δικαίως κάτι είναι άληθινά αγνωστο, τότε δε θὰ μποροῦσε νὰ εἰπωθεῖ τίποτα γι' αὐτό<sup>45</sup>. Σὲ κάθε περίπτωση είναι όρθιο αὐτὸ ποὺ ώς γενικὴ παρατήρηση ἐπισημαίνει ὁ G. D' Costa: Έαν οἱ θεολογικὲς προϋποθέσεις τοῦ J. Hick ἦταν σωστές, τότε “The very nature of Christian Theology is called into question”<sup>46</sup>.

## 2. Η πλουραλιστικὴ υπόθεση καὶ τὸ κριτήριο ἀληθείας

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ πλουραλιστικὴ υπόθεση ἀποδίδει στὶς θρησκεῖες τὴν ἀξία τους ἀποτιμώντας αὐτὲς θετικά, διότι ἡ κάθε μία ἀπὸ αὐτὲς γίνεται δεκτὴ ὡς ἀληθινὴ θρησκεία. Παρὰ τὶς ὑπάρχουσες διαφορὲς ὅλες ἔχουν ἐμπειρία τοῦ ἴδιου “Real” καὶ κατὰ συνέπεια ἀνήκουν στὴν ἴδια οἰκογένεια. Οἱ μεταξύ τους διαφορὲς δὲν είναι ἵκανες νὰ διασπάσουν αὐτὸν τὸν “οἰκογενειακὸ” δεσμό. Ὁ John Hick καὶ οἱ ὄπαδοί του ἀναγνωρίζουν τὴ θρησκευτικὴ ποικιλία καὶ δηλῶνουν γοητευμένοι ἀπὸ αὐτῇ<sup>47</sup>.

Τίθεται βεβαίως τὸ ἐρώτημα, ἐὰν νέες θρησκεῖες καὶ θρησκευτικὰ κινῆματα μὲ τὶς δικές τους νέες ἐμπειρίες θὰ μποροῦσαν νὰ ἐκληφθοῦν ὡς ἀληθινὲς θρησκεῖες. Θὰ μποροῦσε βεβαίως νὰ ἐρωτήσει κανεὶς περαιτέρω, ἐὰν νέες ἐμπειρίες καὶ ἰδεολογίες θὰ μποροῦσαν νὰ ἐκληφθοῦν ὡς αὐθεντικὲς ἐμπειρίες. Ὁ J. Hick αἰσθάνεται ὑποχρεωμένος νὰ θέσει τὰ κριτήρια μᾶς ἀληθινῆς θρησκείας καταφεύγοντας στὴ σωτηριολογία. Ἐκεῖνο τὸ δποῖο ἐπιτυγχάνει στὴν πραγματικότητα είναι νὰ ἀποκόπτει τὴ σωτηριολογία του ἀπὸ τὴ Θεολογία ποὺ δὲν μπορεῖ περαιτέρω παρὰ νὰ ἀποκόπτεται ἀπὸ τὴ Χριστολογία καὶ τὴν Ἐκκλησιολογία<sup>48</sup>. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δὲν είναι ἀσφαλῶς ὁ μοναδικὸς

---

45. NEWBIGIN L., Religion for the Marketplace, στό: D' COSTA G. (ed.), Christian Uniqueness Reconsidered..., 142: “If something is truly unknown, then there is nothing to be said”.

46. D' COSTA G., John Hicks Theology of Religions. A critical evaluation, New York/London 1987, 71.

47. ”Ετοι αἰσθάνεται ὁ SMIDT-LEUKEL P., Religiöse Vielfalt als theologisches Problem, στό: SCHWAGER R., Cristus allein? Der Streit um die pluralistische Religionstheologie, Freiburg-Basel-Wien 1996, 46, σχολιάζοντας σχετικὸ κείμενο τοῦ J. Hick, (A philosophy of Religious Pluralism., 171-172).

48. Πρβλ. D' COSTA G., John Hick's Theology of Religions., 185: “Soteriocentrism can not be divorced from theocentrism, which can not be divorced from Christocentrism of finally from ecclesiocentrism”.

μεσίτης τῆς σωτηρίας, ἡ ὑψιστη ἀποκάλυψη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο<sup>49</sup>.

Ο J. Hick διακρίνει κατ' ἀρχὴν τὶς θρησκείες τῆς ἀξονικῆς ἀπὸ τὶς θρησκείες τῆς μετα-ἀξονικῆς περιόδου<sup>50</sup>. Οἱ πρῶτες ἀποσκοποῦσαν στὴν “preservation of cosmic and social order”. Οἱ δεύτερες ἔθεσαν κυρίως “the quest for salvation or liberation”<sup>51</sup>. Αὐτὸ δίδει τῇ δυνατότητα νὰ ἀνευρεθεῖ σὲ κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς μεγάλες θρησκείες μιὰ σαφής σωτηριολογικὴ δομὴ ποὺ σὲ κάθε θρησκεία ἔχει εἰδικὴ μορφή. Αὐτὸ τὸ δεδομένο ἐνοποιεῖ καὶ αὐτὸ ἀπὸ τὴν πλευρά του τὶς θρησκείες στὴν ἴδια οἰκογένεια καὶ ταυτόχρονα ἀναδεικνύει τὸ σωτηριολογικὸ κριτήριο ποὺ ὁ J. Hick προβάλλει: “...the sudden or gradual change of the individual from an absorbing self-concern to a new centring in the supposed unity-of-reality-and-value that is thought of as God, Brahman, the Dharma, Sunyata or the Tao. Thus the generic concept of salvation / liberation, which takes a different specific form in each of the great tradition, is that of the transformation of human existence from self-centredness to Reality-centredness”<sup>52</sup>. Προβλήθηκε ὅμως –καὶ σωστά– ἡ ἐνσταση κατὰ πόσον οἱ διαφορετικὲς σωτηριολογικὲς ἀντιλήψεις τῶν θρησκειῶν μποροῦν νὰ ἀναχθοῦν στὸ κριτήριο αὐτό<sup>53</sup>.

Τὸ ἐὰν ἡ θρησκευτικὴ ἐμπειρία κατανοεῖται ως σωτηρία, ὅπως συμβαίνει στὸ Χριστιανισμό, ἡ ως ἀπολύτωση, ὅπως συμβαίνει στὸ Βουδισμό, εἶναι γιὰ τὸν J. Hick ἀδιάφορο<sup>54</sup>. Σὲ ἀμφότερες τὶς περιπτώσεις, ὅπως καὶ σὲ ἄλλες

49. CARDINAL SCOLA ANGELO, Freedom, Truth and salvation, στό: SERETTI M., The Uniqueness und the universality of Jesus Christ.., 4: “Jesus Christ is the one universal mediator because he is the definitive priest who pours out of his spirit from the Cross, the maximal revelation of the father’s love”.

50. HICK J., An Interpretation of Religion.., 29.

51. HICK J., An Interpretation of Religion.., 22.

52. HICK J., An Interpretation of Religion..., 26.

53. NETLAND H., Encountering Religious Pluralism. The Challenge to Christian Faith and Mission, Downers Grove, Illinois 2001, 237: “Can the great Pauline theme of justification by faith or the Hindu understanding of moksha (liberation) or the Zen notion of satori (enlightenment) be reduced to the transition from self-centredness to Reality-centredness? Hick is adopting a kind of lowest - common - denominator soteriology resulting in a strictly formal formula that ignores central aspects of the soteriology of the various religions”.

54. 'Ο PFÜLLER W., Zur Behebung einiger Schwierigkeiten der pluralistischen Religions-theologie, Münchener Theologische Zeitschrift 49 (1998) 335-355, διαφωνεῖ στὸ σημεῖο αὐτό,

άλλων θρησκειῶν, σημασία ἔχει ὁ κοινὸς παρονομαστής, δηλ. ἡ μεταστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου “from self-centredness to Reality-centredness”. Πρὶν τὴν ἀναγωγὴν πρὸς τό “Real” ὁ ἀνθρωπὸς παραμένει ἐγωκεντρικὸς ἀγνοῶντας τὴν ἀληθινὴν πραγματικότητα ποὺ διανοίγει τὸ χῶρο τῆς ἀνθρώπινης ἐμπειρίας. Ἀναγόμενος ὁ ἀνθρωπὸς στό “Real” διανοίγεται σ’ αὐτὸν μιὰ νέα ἀληθινὴ πραγματικότητα, ἡ ὅποια καὶ τὸν ἀλλάσσει<sup>55</sup>. Λαμβάνει χώρα μιὰ μεταστροφὴ “from self-centredness to Reality-centredness”. Εἶναι αὐτὴ ἡ περιώνυμη φράση τοῦ J. Hick, γιὰ τὴν ὁποία ὁ J. Ratzinger ἐπισημαίνει ὅτι οὐσιαστικὰ δὲν λέγει τίποτα καὶ εἶναι κενὴ περιεχομένου<sup>56</sup>.

Ἐδῶ γίνεται ἀκόμα μιὰ φορὰ σαφὲς ὅτι ὁ J. Hick παραθεωρεῖ τὶς διαφορὲς μεταξὺ τῶν θρησκειῶν προσβλέποντας στὴν ὁμογενοποίησή τους κάτω ἀπὸ τὴν ἀψίδα ἐνὸς σωτηριολογικοῦ κριτηρίου, χωρὶς νὰ ἐνδιαφέρεται οὕτε καὶ γιὰ κάποια ἀξιολογικὴ κατάταξή τους, ἴδιαίτερα γι’ αὐτὴ τῶν μεγάλων θρησκειῶν. Τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι ἀποτελοῦν συστήματα σωτηρίας<sup>57</sup>. Τὸ ἐρώτημα βεβαίως καὶ πάλι εἶναι, ἐὰν μπορεῖ κανεὶς κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο νὰ μεταχειρίζεται τὶς θρησκείες, προκειμένου νὰ τὶς ἀναγάγει σὲ ἔνα κοινὸ παρονομαστή. Ὁ J. Fredericks τονίζει μὲ ἔμφαση τὶς μεταξὺ τῶν θρησκειῶν ἀγεφύρωτες διαφορές, κάπι ποὺ δὲ νομιμοποιεῖ τὴν ὁμογενοποίησή τους<sup>58</sup>, ἐνῶ ὁ W. Kasper ἐπισημαί-

---

θεωρώντας ἀφηρημένο τὸ περιεχόμενο τῆς σωτηρίας, παρέχοντας (σελ. 354) τὶς κατευθυντήριες γραμμὲς τοῦ προσδιορισμοῦ του, “...inwieweit die religiösen Traditionen zur Linderung des weltweiten ökologisch-humanen Leidens beitragen oder positiv formuliert: inwieweit sie zur ökologisch-humanen Wohlfahrt”.

55. HICK J., On Grading Religions, στό: A John Hick Reader (ed. P. Badham)..., 192.

56. Στοὺς χαρακτηρισμοὺς τοῦ J. Ratzinger “nicht sagend und leer” ὁ HICK J., Eine Antwort auf Kardinal Ratzingers Ausführungen..., 94, ἀπαντᾶ: “Nun weiß aber jeder Leser von An Interpretation of Religion, daß ich mich mit den Ansdruck” “transformation on human existence from self-centeredness to Reality-centerendess” ...auf eine radikal neue Orientierung beziehe, die auf die göttliche Wirklichkeit, wie sie uns in unserer Religion vermittelt wird, zentriert ist...Doch meines Erachtens hat es dieser traditionelle christliche Absolutismus versäumt, dem offensichtlich mehr oder weniger gleichen Auftreten dieser heilshaften Umwandlung in den anderen Traditionen Rechnung zu tragen”.

57. Bl. AEBISCHER-CRETTOL M., Vers un oecuménisme interreligieux..., 444: “...il n'est pas possible d'estimer et de classer les grandes religions du monde, de façon réaliste et par ordre de valeur, et en tant que totalités. Car chacune d'entre elles présente des éléments intérieurs si divers, tant bons quai mauvais, qu'il est impossible pour le jugement humain de peser et de comparer leurs mérites en tant que systèmes de salut”.

58. FRIEDERICKS J., Faiths among Faiths..., 149 ἐπ.

νει ότι τὸ πρόβλημα τῆς ἀλήθειας δὲν μπορεῖ νὰ προσπερνᾶται τόσο εύκολα καὶ ἀπλά<sup>59</sup>.

Γιὰ τὸ J. Hick ἡ μεταστροφὴ ποὺ συμβαίνει στὸν ἀνθρώπο μὲ τὶς θρησκεῖες λειτουργεῖ ὡς θεμελιῶδες ἐνοποιητικὸ κριτήριο. Μπορεῖ βεβαίως ἡ κάθε θρησκεία νὰ θέλει νὰ προβάλει γιὰ τὸν ἑαυτὸ τῆς μιὰ ἀξίωση ἀπολυτότητας. Αὐτὸ ὅμως γιὰ τὸ J. Hick δὲν ἔχει οὔτε σημασία οὔτε ἀξία. Ἡ ἀλήθεια μιᾶς θρησκείας κρίνεται διαφορετικὰ καὶ πάντα μὲ βάση τὸ σωτηριολογικὸ κριτήριο<sup>60</sup>. Αὐτὸ δὲ τὸ κριτήριο δὲν εἶναι ξένο πρὸς τὶς θρησκεῖες, ἀφοῦ ἡ μεταστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου ἐνυπάρχει στὶς θρησκεῖες καὶ ἀποτελεῖ στόχο τους. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ J. Hick δὲ θεωρεῖ ότι ὅλες οἱ θρησκεῖες πληροῦν κατὰ τὸ μᾶλλον ἡ ἥπτον τὸ σωτηριολογικὸ κριτήριο. “Οσο περισσότερο μιὰ θρησκεία συμβάλλει πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, τόσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ ἀξία τῆς<sup>61</sup>. Οἱ μεγάλες θρησκεῖες παρέχουν τὸ γενικὸ πλαίσιο κριτηρίου γιὰ νὰ κριθοῦν ἄλλες θρησκεῖες καὶ ίδεολογίες ὡς πρὸς τὴν ἀλήθειά τους.

Ἡ ὑπαρξη ἀγίων στὶς μεγάλες θρησκεῖες ἀποτελεῖ ἀπόδειξη τῆς μεταστροφῆς ποὺ μποροῦν νὰ προκαλέσουν στὸν ἀνθρώπο<sup>62</sup>. Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν διαφορετικὲς μιօρφὲς ἀγίων σὲ κάθε θρησκεία, μὲ διαφορετικὴ ποιότητα καὶ χαρακτῆρα, ἀνάλογα μὲ τὸ θρησκευτικὸ καὶ πολιτιστικὸ περιβάλλον μέσα στὸ ὅποιο αὐτὲς διαμορφώθηκαν. Ἐν τούτοις ὁ J. Hick βρίσκει ἀνάμεσά τους κάτι τὸ κοινό: “This is a transcendence of the ego point of view and its replacement by devotion to or centred concentration upon some manifestation of the Real, response to which produces compassion / love towards other human beings or towards of life”<sup>63</sup>. Αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ μιὰ παθητικὴ κατάσταση, δὲ συνιστᾶ μιὰ θεωρητικὴ ἰδεολογία. Εἶναι ἀληθινὴ ἀνθρωπιά “expressed in agape... that makes this so immediately evident to us”<sup>64</sup>. Χωρὶς νὰ υίοθετεῖ τὴν ὁρολογία τοῦ

59. WALTER CARDINAL KASPER, The Uniqueness and Universality of Jesus Christ, στό: The Uniqueness and the Universality of Jesus Christ in dialogue with the Religions, Ed. M Serretti, Cambridge 2004, 11.

60. D' COSTA G., Pluralist Theology of Religions. Pluralistic or Non-Pluralistic?..., 124: “Religious traditions like Christianity are to be appraised then, not on the basis of their claims to provide sure access to salvation, but on the evidence of their success or failure in fostering individual and social transformation from self-centeredness to Reality-centeredness”.

61. HICK J., An Interpretation of Religion..., 300.

62. HICK J.-KNITTER P., The Myth of Christian Uniqueness..., 23.

63. HICK J., An Interpretation of Religion..., 301.

64. HICK J., An Interpretation of Religion..., 326.

Schleiermacher “Abhängigkeitsgefühl”, ούσιαστικὰ κινεῖται σὲ ἀνάλογα πλαίσια χαρακτηρίζοντας τό “self-centredness” ὡς κατάσταση τοῦ παλαιοῦ καὶ τὸ “Reality centredness” ὡς κατάσταση τοῦ “νέου” Ἀδάμ. Χρησιμοποιώντας τὴ δυναμικὴ τῆς ἔκφρασης “soul making”<sup>65</sup> θεωρεῖ ὅτι ὁ ἀνθρωπός μπορεῖ νὰ γίνεται ὅλος καὶ περισσότερο εἰκόνα τοῦ Real, ὅλος καὶ περισσότερο ἀληθινότερος καὶ γνησιότερος<sup>66</sup>.

Στὸ ἐρώτημα γιατὶ οἱ θρησκεῖες μποροῦν νὰ συντελοῦν στὴ μεταστροφὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἀπάντηση τοῦ J. Hick διατείνεται ὅτι εἶναι σαφής. Αὐτὸ συμβαίνει, γιατὶ σ’ αὐτὲς μπορεῖ κανεὶς νὰ βρεῖ “the universality of the golden rule”. Ὁ χρυσὸς κανόνας βρίσκεται στὶς θρησκεῖες, παρόλες τὶς μεταξύ τους διαφορές καὶ τὶς διαφορετικὲς μορφὲς ἀγίων ποὺ αὐτὲς μποροῦν νὰ ἐπιδείξουν. Ὁ χρυσοῦς κανόνας διατυπώνει στὴν προγματικότητα μιὰ οἰκουμενικὴ ἡθικὴ. Ἡ ἡθικὴ εἶναι οἰκουμενική, γιατὶ περιέχει “the basic value of generous kindness, love, compassion”<sup>67</sup>. Ὁ χρυσοῦς κανόνας νοηματοδοτεῖται, ὅταν τὸ “Real” στὶς θρησκεῖες κατανοεῖται ὡς ἀγάπη καὶ δικαιοσύνη. Ἡ κατανόηση τοῦ Real ὡς “divine love” ἢ “divine justice” διαμορφώνει καὶ ἐγγυᾶται μιὰ οἰκουμενικὴ ἡθικὴ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὸ γεγονός αὐτὸ σχετικοποιεῖ τὶς θρησκεῖες, ἀφοῦ αὐτὲς ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς μεταξύ τους διαφορὲς καὶ τὸ βαθμὸ στὸν ὅποιο πλησιάζουν τὰ κριτήρια τῆς οἰκουμενικῆς ἡθικῆς, ἐπιτελοῦν ὅλες τὴν ἴδια σωτηριολογικὴ λειτουργία. Εἶναι προφανές ὅτι προβάλλεται ἔνα ἡθικὸ κριτήριο χωρὶς κανένα θεωρητικὸ ὑπόβαθρο καὶ θεμέλιο<sup>68</sup>, ἐνῶ ἡ ἀσάφεια μιᾶς τέτοιας ἀνθρώπινης σωτηριολογικῆς ἐμπειρίας εἶναι τὸ ἴδιο προφανής, ὅσο ἡ ἀσάφεια μιᾶς ὁποιασδήποτε ἀνθρώπινης ἐμπειρίας<sup>69</sup>.

Στὴ σχετικοποίηση τῶν θρησκειῶν συντελεῖ καὶ ἡ κατανόηση τῆς λειτουργίας τῶν ἀγίων ποὺ ὑπάρχουν στὶς διάφορες θρησκεῖες. Ἡ ὑπαρξη ἀγίων σὲ πολλὲς θρησκεῖες δὲ δίνει σὲ κάποια ἀπὸ αὐτὲς τὸ δικαίωμα νὰ προβάλουν

---

65. HICK J., Evil and the God of Love, Norfolk 1975, 372.

66. MENKE K. H., Die Einzigkeit Jesu Christi im Horizont der Sinnfrage..., 82.

67. HICK J., An Interpretation of Religion..., 330.

68. BŁ. WALTER CARDINAL KASPER, The Uniqueness and Universality of Jesus Christ..., 11: “We can...ask ourselves whether there can ever be an ethical criterion than does not necessarily presuppose a theoretical one. Who is to say what is to be truly human? Might it not be that every ethical and practical criterion necessarily calls upon a theoretical judgment in order to answer this question?”.

69. PANNEBERG W., Religious pluralism and conflicting truth claims..., 104: “Human experiences of salvation are as ambiguous as other human experiences”.

άξιωση ἀνωτερότητας ἀπέναντι στὶς ἄλλες<sup>70</sup>. Αὐτὸς ισχύει ἰδιαίτερα γιὰ τὸ Χριστιανισμὸ ποὺ προβάλλει ἔντονα μιὰ τέτοια ἀξιωση<sup>71</sup>. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸς οἱ θρησκεῖες σχετικοποιοῦνται διπλά: Ἀφοῦ ἄγιοι ὑπάρχουν σὲ διαφορετικὲς θρησκεῖες, αὐτὸς σημαίνει ὅτι ἡ οὐσία καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν θρησκειῶν εἶναι καθ' ἑαυτὸν ἀδιάφορο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ σκοπὸς τῆς θρησκείας εἶναι ἡ μεταστροφή, ἐνῶ ἀδιάφορες παραμένουν ἐπίσης οἱ μεταξὺ τῶν θρησκειῶν διαφορές. Ἐτοι ἡ ποιοτικὴ διαφορὰ μεταξὺ τῶν θρησκειῶν καταργεῖται, ἀφοῦ εἶναι δέσμιες τοῦ πολιτιστικοῦ περιβάλλοντος μέσα στὸ ὅποιο ἀναπτύσσονται καὶ ἔνα ὑπέρτατο κριτήριο μᾶς “νοούμενης” ὑπερβατικῆς πραγματικότητας δὲ λειτουργεῖ. Οἱ τρόποι δὲ μὲ τοὺς ὅποιους λαμβάνει χώρα ἡ μεταστροφὴ ἀπὸ τὴν ἐγωκεντρικότητα στὴ θεοκεντρικότητα δὲν ἐνδιαφέρουν<sup>72</sup>.

Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι στὴ σκέψη τοῦ J. Hick ἡ θρησκεία λειτουργεῖ ὡς ἐργαλεῖο γιὰ τὸν ἔξανθρωπισμὸ τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως αὐτὸς κατανοεῖται στὰ πλαίσια τῆς Δύσης μετὰ τὸ Διαφωτισμό. Ἀνεξάρτητα ὅμως ἀπὸ αὐτὸν ἡ ἀπαίτηση γιὰ τὴν ἀπολυτότητα τῆς ἀλήθειας ποὺ ἡ κάθε θρησκεία ἴσχυρίζεται ὅτι διαθέτει προβάλλει ἐπιτακτικά. Ὁ J. Hick προσπαθεῖ μὲ τὴ θεωρία του νὰ δεῖξει ὅτι μιὰ τέτοια ἀξιωση ἀπὸ πλευρᾶς τῆς ὅποιασδήποτε θρησκείας εἶναι ἀβάσιμη, ἐνῶ προσπαθεῖ νὰ ὑποβαθμίσει, ἐὰν ὄχι νὰ παραθεωρήσει τελείως τὶς μεταξὺ τῶν θρησκειῶν ἀντιτιθέμενες θέσεις ποὺ ἡ κάθε μία ἀπὸ αὐτὲς προβάλλει ὡς ἀληθεῖς<sup>73</sup>. Ὁ J. Macquarie θὰ ἐπισημάνει, ἀντίθετα, ὅτι μιὰ τέτοια θεώρηση

70. Ο SCHMIDT-LEUKEL P., Religiöse Vielfalt als theologisches Problem..., 37, ἀντιτίθεται στὴν ἰσοπέδωση τῶν θρησκειῶν καὶ διερωτᾶται: “Nach dem Wort Jesus erkennt man wahre und falsche Propheten an ihren Früchten. Gilt dies nicht auch für Religionen?”.

71. HICK J., The Non-Absoluteness of Christianity, στό: HICK J.-KNITTER P., The Myth of Christian Uniqueness., 24: “What I am proposing...is that we are not in a position to assert a great world faiths to bring about the kind of transformation in human beings that we all desire”.

72. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν ὁ WERBICK J., Heil durch Jesus Christus allein? Die “Pluralistische Theologie” und ihr Plädoyer für einen Pluralismus der Heilswege, στό: BRÜCK M. (Hsg.), Der einzige Weg zum Heil? Die Herausforderung des Absolutheitsanspruchs durch pluralistische Religionstheologien, Freiburg 1993, 21, εὐλογα διερωτᾶται: “...verhält sich der vergleichende ‘pluralistische Theologe’ hier nicht doch eher wie ein mehr oder weniger kritischer Konsument, der die verschiedenen Angebote daraufhin zu vergleichen vorgibt, ob sie ‘etwas bringen’, aber so genau auch wieder nicht wissen will, was sie denn wirklich ‘bringen’ sollen und wie sie es ‘bringen’ können”.

73. Ο O’ LEARY, La vérité chrétienne à l’âge du pluralisme religieux, Paris 1994, 46 συμφωνῶντας μὲ τὸ DiNoia καὶ διαφωνῶντας μὲ τὸ J. Hick ἐπισημαίνει: “DiNoia a raison de contester

μεταξύ ἄλλων οὐδόλως συμβάλλει στὴν ἐνότητα καὶ τὴν συνύπαρξην, καταλύει τὶς ἰδιαίτερες πολιτιστικὲς ἐκφράσεις, δίδηγει σὲ ἔνα ἀχαλίνωτο ἀτομισμό, χωρὶς νὰ ἀποκλείει ὅτι μπορεῖ νὰ φέρει κάποια εὐθύνη γιὰ τὴν ἐμφάνιση παράξενων καὶ ζημιογόνων σεκτῶν<sup>74</sup>.

Ο J. Hick ίσχυρίζεται ὅτι προσφέρει μιὰ ἵκανοποιητικὴ ἀπάντηση στὶς παράλληλες ἀξιώσεις ἀλήθειας στὴ διδασκαλία τῶν θρησκειῶν, τὶς ὅποιες διακρίνει σὲ δύο εἰδῆ. ‘Υπάρχουν κατ’ ἀρχήν “conflicting historical truth-claims” ἀνάμεσα στὶς θρησκείες<sup>75</sup>. ‘Ἐνα τέτοιο παράδειγμα εἶναι οἱ διαφορετικὲς διηγήσεις γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ στὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ τὸ Κοράνιο. Κάποια ἀπὸ τὶς δύο θὰ πρέπει νὰ εἶναι λανθασμένη, ἐνῷ σὲ καμιὰ θρησκεία δὲν ὑπάρχει ἔνα “unbased assessment of the historical evidence”<sup>76</sup>. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ τὸ πρόβλημα δὲν μπορεῖ ἀντικειμενικὰ νὰ λυθεῖ. Ό J. Hick ίσχυρίζεται στὸ σημεῖο αὐτὸ ὅτι μπορεῖ νὰ ξεπεράσει τὸ πρόβλημα ἀγνοώντας το. Ἐκεῖνο ποὺ ἔχει σημασία εἶναι ἡ σωτηριολογικὴ σημασία τῆς κάθε θρησκείας. Οἱ ιστορικὲς διηγήσεις γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ δὲν εἶναι ἀπὸ τὴν ἀποψην αὐτὴ σημαντικὲς καὶ γι’ αὐτὸ τὸ λόγο μπορεῖ κανεὶς νὰ τὶς παραθεωρεῖ.

Αὐτὸ ὅμως συνιστᾶ μιὰ βασικὴ ἀντίφαση μέσα στὴν ἴδια τὴν σκέψη τοῦ J. Hick. ‘Ἐνῷ κατ’ ἀρχὴν ἀποσκοπεῖ στὸ νὰ ἀπονείμει τὸν ὄφειλόμενο σεβασμὸ καὶ τὴν ὄφειλόμενη ἀξία στὶς θρησκείες, ταυτόχρονα ἡ ἴδια του ἡ σκέψη καὶ ἡ θεωρία του θέτει τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν ταυτότητα τῶν ιστορικῶν θρησκειῶν στὸ περιθώριο, χωρὶς νὰ θέλει νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι οἱ ἀντιθετικὲς προτάσεις τῶν διαφόρων θρησκειῶν ἀποτελοῦν πρόκληση ποὺ ὄφειλει νὰ ὁδηγήσει στὴν πορεία ἐπαναβεβαίωσης τῆς διδασκαλίας τῆς κάθε θρησκείας μὲ ἅμεση ἀντιμετώπιση τῆς πρόκλησης<sup>77</sup>. Αὐτὸ ποὺ ἀπομένει στὴ σκέψη του γιὰ τὴν κάθε μιὰ θρησκεία δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ ἡ κάθε θρησκεία εἶναι στὴν πραγματικότητα. Ό J. A. DiNoia εὔστοχα παρατηρεῖ στὸ σημεῖο αὐτό: “Pluralists substitute reli-

---

un dogmatisme pluraliste qui refuse d’admettre aucun différend théologique entre les religions. Ces différends se laissent sentir puissamment, même si ce ne sont jamais de simple contradictions logiques”.

74. Bl. MACQUARIE J., *Mediators between Human and Divine. From Moses to Muhammad*, New York 1996, 149.

75. HICK J., *An Interpretation of Religion...*, 363.

76. HICK J., *An Interpretation of Religion...*, 365.

77. PANNENBERG W., Religious Pluralism and conflicting truth claims, στό: G. D’ Costa (Ed.), *Christian uniqueness reconsidered..*, 103: “It is the encounter of conflicting truth claims that challenges each religious tradition to reaffirm itself in facing those challenges”.

giously indeterminate concepts like Reality or Mystery for otherwise distinctively conceived religious concepts... Pluralists argue that the various foci of worship and quest in the major, soteriologically oriented religious communities represent a focus that finally transcends them all. In effect, this ‘interpretation’ of religious doctrines constitutes, logically speaking, an independent religious proposal”<sup>78</sup>.

Έκτος από τά “conflicting historical truth-claims” ύπάρχει άντιθεση σε “trans-historical truth claims”<sup>79</sup>. Γιὰ τὴν τελευταία κατηγορία ὁ J. Hick προσάγει δύο παραδείγματα: Στὸ ἐρώτημα, ἐὰν ὁ κόσμος εἶναι αἰώνιος ή ὄχι, οἱ Χριστιανοὶ πιστεύουν ὅτι ὁ κόσμος δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸ Θεό, ἐνῶ οἱ Βουδιστὲς θεωροῦν ὅτι εἶναι αἰώνιος. “Οποια ὅμως καὶ νὰ εἶναι ἡ σωστὴ ἀπάντηση, ὅποια ἀπάντηση καὶ ἀν δίνει ἡ ἐπιστήμη, δὲ συμβάλλει σὲ τίποτα σ’ αὐτὸ ποὺ ἀφορᾶ τὴ σωτηρία-ἀπελευθέρωση. Ὁ Χριστιανισμὸς ἀπορρίπτει περαιτέρω τὴ μετενσάρκωση, κάποιες ἄλλες θρησκείες ὅμως ὄχι. Ὁ J. Hick θεωρεῖ ὅτι ἡ πλουραλιστικὴ ὑπόθεση εἶναι ἵκανη νὰ ὑπερβεῖ τέτοιου εἴδους ἀντιθέσεις, χωρὶς νὰ διστάσει νὰ προβάλλει τὸ μυθικὸ ὑπόβαθρο κάποιων ἀπὸ αὐτές”<sup>80</sup>. Ἐκεῖνο ποὺ ἔχει σημασία δὲν εἶναι τὸ νὰ εὑρεθεῖ ποιά θρησκεία κατέχει τὴν ἀλήθεια, σὲ τέτοιου εἴδους “ὑπερ-ίστορικές” ἀποφάνσεις, ἀλλὰ ἡ σωτηρία-ἀπελευθέρωση ποὺ προσφέρει. Γιὰ τὴν πλουραλιστικὴ ὑπόθεση τὸ θεμελιῶδες δὲν εἶναι ἡ “ὑπερ-ίστορική” ἀξίωση ἀληθείας ποὺ προβάλλει ἡ κάθε θρησκεία, ἀλλὰ τὸ γεγονός ὅτι αὐτὴ ὄδηγει στὴ σωτηρία. Ὁ J. Hick παρατηρεῖ: “...correct and incorrect trans-historical beliefs, like correct and incorrect historical and scientific beliefs, can form part of a religious totality that mediates the Real to human beings, constituting an effective context within which the salvific process occurs”<sup>81</sup>. Ἐπειδὴ οἱ ἀληθινὲς θρησκεῖες ἀνάγονται στὸ “Real”, εἶναι δυνατὸν νὰ παράσχουν στὸν ἄνθρωπο τὴ σωτηρία μέσα ἀπὸ τὸ δικό της σωτηριολογικὸ μηχανισμὸ ποὺ ἡ καθεμιὰ ἀποκτᾶ μὲ αὐτὴ τὴν ἀναγωγή. Ἡ πλουραλιστικὴ ὑπόθεση καθιστᾶ δυνατὴ τὴ διάκριση τῶν ἀληθῶν θρησκειῶν ἀπὸ τὶς μὴ ἀληθεῖς ποὺ δὲν

78. DiNoia J. A., Pluralist Theology of Religions. Pluralistic or Non-Pluralistic?, στό: Christian Uniqueness Reconsidered..., 128.

79. HICK J., An Interpretation of Religion., S. 365.

80. Bλ. AEBISCHER-CRETTOL M., Vers un oecuménisme religieux., 451: “En bref, l’ hypothèse pluraliste suggère que nombre de croyances transhistoriques, à présent invérifiables et infalsifiables, pourraient avantageusement être comprises comme de vrais ou faux mythes, plutôt que envisagées comme de vraies ou fausses affirmations factuelles”.

81. HICK J., An Interpretation of Religion., 370.

εῖναι σὲ θέση νὰ δώσουν στὸν ἀνθρωπὸ τὴ σωτηρία. Ἡ πλουραλιστικὴ ὑπόθεση συνιστᾶ τὸ κεντρικὸ καὶ κυρίαρχο κριτήριο στὴ σκέψη τοῦ J. Hick σὲ σχέση μὲ τὴν ἀποτίμηση τῶν θρησκειῶν καὶ τὴν ἀληθινή τους σωτηριώδη λειτουργία. Εῖναι ἀμφισβῆτησμο, βεβαίως, τὸ ἐὰν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀποκόψει καὶ νὰ ἀποσυνδέσει τὴ σωτηρία ἀπὸ τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴ ζωὴ, τὸν κόσμο καὶ τὸ Θεό. Ἡ σωτηρία δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εῖναι ὁ καρπὸς μιᾶς ἀληθινῆς σχέσης μὲ τὸν κόσμο τῆς ἀλήθειας. Ὁ, πιδήποτε ἄλλο θὰ ἥταν καταστροφικό<sup>82</sup>.

### 3. Ἡ μεταφορικὴ Χριστολογία

Ἡ πλουραλιστικὴ ὑπόθεση τοῦ J. Hick προσπαθεῖ νὰ καταδείξει ὅτι οἱ θρησκεῖς παρὰ τὶς ποικίλες διαφορὲς εἶναι μεταξύ τους συγκρίσιμες καὶ ὁμοιογενεῖς ως πρὸς τὸ στόχο τους, ἵκανες νὰ ὀδηγήσουν τοὺς ἀνθρώπους στὴ συμφιλίωση. Δὲν ἀποσκοπεῖ στὴ δημιουργία μιᾶς παν-θρησκείας, ἀλλὰ στὸ νὰ καταδείξει ὅτι ἡ κάθε θρησκεία ἀποτελεῖ μέσο ποὺ καθιστᾶ ἐφικτὴ τὴν προσέγγιση τοῦ Real<sup>83</sup>. Λειτουργεῖ ως τὸ καλύτερο κριτήριο κρίνοντας ὅλες τὶς θρησκευτικὲς δοξασίες καὶ ἀπαιτώντας τὴ διόρθωση κάποιων ἀπὸ αὐτὲς σύμφωνα μὲ τὶς δικές της ἀρχές. Εῖναι εύνόητο ὅτι ἡ ἔρμηνεία τῆς Βίβλου καὶ ἡ Θεολογία δὲν μποροῦν νὰ ἀντιτίθενται στὶς ἀρχές της. Στόχος τοῦ J. Hick εἶναι νὰ καταδείξει τὸν πολλαπλὸ τρόπο μὲ τὸν ὄποιο ἐμφανίζεται τὸ Real στὶς θρησκεῖς μέσα σὲ διαφορετικὰ χρονικά, τοπικὰ καὶ πολιτιστικὰ πλαίσια. Τὰ ιερὰ κείμενα τῶν θρησκειῶν ὀφείλουν μὲν νὰ καταδεικνύουν τὴ φανέρωση τῆς ὑπερβατικῆς πραγματικότητας σ' αὐτά, μιὰ σύγκριση ὅμως μεταξύ τους καὶ οἱ ἐνδεχόμενες ἀντιθέσεις δὲν μποροῦν νὰ κλονίσουν τὸν σκοπὸν τῆς πλουραλιστικῆς ὑπόθεσης. Κατὰ συνέπεια ἡ Χριστιανικὴ Θεολογία ποὺ προβάλλει τὴ μοναδικότητα καὶ τὴν οἰκουμενικότητα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει δεκτὴ παρὰ ως “a human creation”<sup>84</sup> δημιουργηθεῖσα μέσα στὶς μεταβλητὲς σχετικὲς ἀνθρώπινες ίστορικὲς συνθῆκες, ἐνῶ ὁ Ἰδιος ὁ Ἰησοῦς δὲν ὑποστήριξε ποτὲ ὅτι ἥταν Θεός: “Jesus the eschatological prophet was transformed within

82. NEWBIGIN L., Religion for the Marketplace..., 143: "...salvation can only be the fruit of a right relation to that real world.. To separate the quest for salvation from the business of understanding what is the truth about the cosmos would seem to be a recipe for disaster".

83. BŁ. MENKE K. - H., Die Einzigkeit Jesu Christi in Horizont der Sinnfrage..., 79.

84. HICK J., The Metaphor of God Incarnate. Christology in a pluralistic Age, Louisville 1993, 6.

Christian thought into God the Son come down from heaven to live a human life and save us by his atoning death”<sup>85</sup>. Ή θέση αὐτή δὲ συνιστᾶ παρὰ μιὰ οὐσιαστικὴ ἀλλοίωση τῶν πρωτοχριστιανικῶν χριστολογικῶν ἀντιλήψεων, δεδομένου μάλιστα ὅτι οἱ συγγραφεῖς τῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης κατέθεσαν τὴ δική τους ἐμπειρία ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν περαιτέρῳ ἰστορικῇ πορείᾳ τοῦ Χριστιανισμοῦ<sup>86</sup>.

Ἡ πλουραλιστικὴ ὑπόθεση ἐπισημαίνει ὅτι τό “Real” ἐκδηλώνεται στὸν κόσμο κατὰ διαφορετικοὺς τρόπους. Καμιὰ θρησκευτικὴ παράδοση δὲν μπορεῖ νὰ ἴσχυεισθεῖ ὅτι διαθέτει τὴν ἐμπειρία του κατὰ τρόπο ὄλοκληρωμένο καὶ τελειωτικό. Κατὰ συνέπεια καμιὰ θρησκευτικὴ ἐμπειρία καὶ καμιὰ Γραφὴ τῆς ὁποιασδήποτε θρησκείας δὲν μπορεῖ νὰ ἴσχύει ὡς τελικὴ ἀποκάλυψη, ὅλες δὲ οἱ μέχρι τώρα ἀποκαλύψεις ὁφείλουν νὰ ἔρμηνευθοῦν ἐκ νέου σύμφωνα μὲ τὶς προϋποθέσεις τῆς πλουραλιστικῆς ὑπόθεσης. Σχολιάζοντας ὁ J. Hick τὸ χωρί Πράξ. 4, 12 καὶ τὸ δόγμα *Extra ecclesiam nulla salus* ἐπισημαίνει: “Clearly such a dogma is incompatible with the observation that the salvific transformation of human existence is going on, and so far as we can tell going on to a more or less equal extent, within all the great traditions. In so far, then, as we accept that salvation is not confined to Christianity we must reject the old exclusivist dogma”<sup>87</sup>. Ἡ Θεολογία ὁφείλει νὰ εἶναι ἀνοικτὴ σὲ νέες ἔρμηνεις καὶ σὲ ἐπαναποσδιορισμὸ τῶν θέσεών της, δεδομένου ὅτι τό “Real” κάτω ἀπὸ διαφορετικὲς συνθῆκες καταδεικνύει ἔνα διαφορετικὸ πρόσωπο. Αὐθεντία διαθέτει μόνο τὸ Real καθ’ ἑαυτό, ἐνῷ οἱ Γραφὲς καὶ τὰ δόγματα ἀποτελοῦν ἀληθινὰ ἡ ἐσφαλμένα ἔχνη του ποὺ καταγράφονται ἀπὸ τὴν περιορισμένων δυνατοτήτων ἀνθρώπινῃ ἐμπειρίᾳ. Πολλὲς φορὲς ὅμως –σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς πλουραλιστικῆς ὑπόθεσης– εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐκ νέου ἔρμηνεία ἡ ἡ κατάργηση τῶν παραδοσιακῶν δογμάτων καὶ τῶν Γραφῶν. Αὐτὸς ἴσχύει βεβαίως καὶ γιὰ τὴ χριστιανικὴ Βίβλο ὡς πρὸς τὴν ὅποια ὅμως διαπιστοῦται γι’ αὐτὸν “failure to read

85. HICK J., *The Metaphor of God Incarnate..*, 5.

86. HELLWIG M., *Christology in the wider Ecumenism*, στό: D' COSTA G., *Christian uniqueness reconsidered..*, 115-116: “Therefore, the claim for Jesus as universal savior is as meaningful when made by writers of the New Testament who did not see the actual expansion of the way of Christ among the nations, at it is when made by medieval writers for whom the known world was more or less coextensive with ‘Christendom’, or as it is when made by contemporary Christians in full knowledge that on a worldwide basis Islam is growing faster in numbers than Christianity while Buddhism is also strong and on the increase”.

87. *The Metaphor of God Incarnate..*, 147.

the New Testament carefully, relative to Jesus constituting a New revelation”<sup>88</sup>. Στὸ μέτρο ποὺ τὸ περιεχόμενό της δὲν ἀνταποκρίνεται πλέον στὴ νέα θρησκευτικὴ ὑπαρξη ποὺ ἀσπάζεται τὶς ἀρχὲς τῆς πλουραλιστικῆς ὑπόθεσης καὶ ἀκολουθεῖ τὶς σύγχρονες ἐπιστημονικὲς γνώσεις, δὲν μπορεῖ νὰ διαθέτει αὐθεντικότητα καὶ ὀφείλει νὰ ἔρμηνευθῇ ἐκ νέου. Μὲ κριτήριο τὴν πλουραλιστικὴ ὑπόθεση διαπιστώνεται πολλὲς φορὲς μιὰ ἀπόσταση ἀνάμεσα στὴ Βίβλο καὶ τὴν πραγματικότητα. Αὐτὸ καθιστᾶ ἀναγκαία τὴν ἐκ νέου ἔρμηνεία της. Ἡ πλουραλιστικὴ ὑπόθεση καὶ οἱ ἀρχὲς της παιζουν ἔνα σημαντικὸ ρόλο, γιατὶ μπορεῖ νὰ μικρύνει ἢ νὰ ἔξαλεύψει τὴν ἀπόσταση ἀνάμεσα στὴ Βίβλο καὶ τὴν πραγματικότητα, ἀνάμεσα στὴ Βίβλο καὶ τὴν ἀλήθεια. Μὲ αὐτὲς τὶς γενικὲς θεωρήσεις καὶ προϋποθέσεις προσέρχεται ὁ J. Hick στὸ νὰ ἐκτιμήσει τὶς χριστολογικὲς θεωρήσεις τῆς Βίβλου καὶ τῆς ὅλης χριστιανικῆς Θεολογίας μὲ σκοπὸ νὰ τὶς ἀποκαθάρει ἀπὸ ὅ, τι εἶναι ἀναληθὲς σὲ αὐτές. Ἡ παραδοσιακὴ Χριστολογία ὀφείλει νὰ κριθεῖ μὲ τὰ κριτήρια καὶ τὶς ἀρχὲς τῆς πλουραλιστικῆς ὑπόθεσης. Ἡ κατάληξη θὰ εἶναι ἡ τέλεια ἀνατροπὴ καὶ διαστροφὴ τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας<sup>89</sup>. “Οπως ὅμως ἐπισημαίνει ὁ G. Müller, ἐὰν δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδείξουμε καὶ νὰ δεχθοῦμε ὅτι μιὰ θρησκεία εἶναι ἔργο Θεοῦ, κατὰ πολὺ περισσότερο ἡ ὑπόθεση ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι φανέρωση καὶ ἀποκάλυψη Θεοῦ εἶναι αὐθαίρετη<sup>90</sup>. Ὁ A. Denaux θὰ ἐπισημάνει ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς δὲ στηρίζεται σὲ μύθους, ἀλλὰ στὴν ίστορικὴ ἐμπειρία τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ<sup>91</sup>.

Ἐκεῖνο ποὺ ἐνδιαφέρει τὴ θεολογικὴ σκέψη τοῦ J. Hick εἶναι τὸ νὰ καταστήσει τὴ χριστολογικὴ διδασκαλία “more religiously realistic”, δεδομένου ὅτι ἡ χριστιανικὴ παράδοση –ὅπως βεβαίως καὶ ἄλλες θρησκευτικὲς παραδόσεις “has also been burdened by immense historical evils which have counteracted

---

88. CARRUTHERS G. H., *The uniqueness of Jesus Christ in the theocentric Model of the Christian Theology of World Religions. An elaboration and evaluation of the position of John Hick*, Roma 1988, 211.

89. B.L. KARDENAL RATZINGER J., *Zur Lage von Glaube und Theologie heute...*, 31: “Es ist klar, daß damit Kirche, Dogma, Sakramente gleichfalls ihre Unbedingtheit verlieren müssen”.

90. MÜLLER G. L., *The epistemological Basis of a Theology of Religions*, στό: SERETTI M., *The Uniqueness and universality of Jesus Christi...*, 35: “Given that we cannot empirically demonstrate that any one religion is the Work of God...the claim that all religions are a manifestation or revelation of God...amount to an arbitrary, unverifiable hypothesis”.

91. DENAUX A., *The monotheistic background of New Testament Christology. Critical reflections of Pluralist Theologies of Religions*, στό: MERRIGAN T. - HAERS J., *The myriad Christ. Plurality and the quest for unity in contemporary Christology*, Leuven 2000, 157.

the good that they have done”<sup>92</sup>. Διερωτάται, ἐὰν ἡ παραδοσιακὴ Χριστολογία μπορεῖ νὰ χαρακτηρίζεται ως ζεαλιστική. Διερωτάται, ἐὰν στὴ σύγχρονη ἐποχὴ ποὺ δημιουργεῖ μιὰ διαφορετικὴ εἰκόνα γιὰ τὸν κόσμο καὶ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου, μπορεῖ ἀκόμα κάποιος νὰ ἀσπάζεται τὶς παραδοσιακὲς θέσεις τῆς Χριστολογίας. Διερωτάται, ἐὰν αὐτὲς οἱ θεωρήσεις μποροῦν νὰ εἶναι συμβατὲς μὲ τὶς θρησκευτικο-πλουραλιστικές, ἀστρονομικὲς ἢ φυσικὲς σύγχρονες γνώσεις. Διερωτάται, ἐὰν εἶναι ίκανὴ καὶ ἐὰν συμβάλλει στὴν κατανόηση τῆς πλουραλιστικῆς θρησκευτικῆς πραγματικότητας προσφέροντας γι’ αὐτὴ μιὰ ίκανοποιητικὴ ἔρμηνεία<sup>93</sup>.

Γιὰ τὸ J. Hick ἡ παραδοσιακὴ Χριστολογία δὲν μπορεῖ νὰ δώσει ίκανοποιητικές ἀπαντήσεις στὰ παραπάνω ἔρωτήματα. Ἡ παραδοσιακὴ ἀντίληψη ποὺ π.χ. δέχεται τὴν ἐνσάρκωση τοῦ Λόγου ως βασική της θέση δὲν μπορεῖ νὰ συναρμονιστεῖ μὲ τὴ σύγχρονη πραγματικότητα καὶ αὐτὸ ποὺ σήμερα ίσχύει ως αὐτονόητο. Ἄλλωστε ὁ πιστὸς τοῦ καὶ τοῦ εἰς αἰώνα δὲ θὰ κατασκεύαζε ποτὲ τὶς χριστολογικὲς διατυπώσεις τοῦ δὲ καὶ τοῦ εἰς αἰώνα<sup>94</sup>. Ἡ χρήση τῶν ὅρων νίδιος τοῦ Θεοῦ ἢ Θεὸς στὸν ίουδαϊκὸ καὶ τὸν Ἑλληνορωμαϊκὸ κόσμο ἦταν τελείως ἐλαστικὴ καὶ εὐρεῖα στὸ περιεχόμενο, ὥστε νὰ μὴ μπορεῖ νὰ συναχθεῖ ἐξ αὐτῆς ἡ θεότητα τοῦ Ἰησοῦ<sup>95</sup>. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ τὴ θεωρεῖ ως σκάνδαλο, εἶναι

92. HICK J., *The Metaphor of God Incarnate...*, 88.

93. 'Ο KUSCHEL K. J., *Christologie und Pluralistische Religionstheologie*. Die Herausforderung John Hicks und eine theologische Antwort, στό: G. Risse/H. Sonnemans/B. Theß (Hsg), *Wege der Theologie. An der Schwelle zum dritten Jahrtausend*, Paderborn 1996, 485: Ἐπισημαίνει τὶς γνωσιολογικές-φιλοσοφικές προϋποθέσεις τῆς σκέψης τοῦ J. Hick: “Nicht die Christologie des Neuen Testaments oder der kirchlichen Tradition ist für ihn Ausgangspunkt des Denkens, sondern der ...erkenntnistheoretisch-philosophische Rahmen. Unter dieser Rahmen wird durch die vorgegebene biblische oder kirchliche Christologie nicht in Frage gestellt, vielmehr wird die traditionelle Christologie aufgefordert, aus diesen Rahmenbedingungen Konsequenzen zu ziehen”.

94. 'Η AEBISCHER-CRETTOL M., *Vers un oecuménisme interreligieux...*, 429 ἀναλύοντας τὴ σκέψη τοῦ J. Hick, ἐπισημαίνει σχετικά: “La recherche exégétique du Nouveau Testament, avec un consensus substantiel, était arrivée à la conclusion qu’ aucun juif du 1<sup>er</sup> siècle n’ aurait pu saisir le sens des formulations christologiques énoncées par l’ Église dans l’ univers hellénistique des IV<sup>e</sup> et V<sup>e</sup> siècles”.

95. BΛ. AEBISCHER-CRETTOL M., *Vers un oecuménisme interreligieux...*, 454: “Chez les Juifs, et en particulier pour contemporains de Jésus, le titre ‘fils de Dieu’ était familier et pouvait signifier aussi bien le Messie que toute la nation d’ Israël. Les manuscrits de la mer Morte, qui évoquent à plusieurs reprises un être qui sera appelé ‘le fils de Dieu’, illustrent ce point de façon convaincante. Pour ce qui est des mondes grecs (où le terme désignait tout homme saint et ins-

δὲ αὐτὴ ἡ διδασκαλία ἐπὶ τῆς ὁποίας στηρίζεται ἡ ἀξίωση τῆς ἀπόλυτης ὑπεροχῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ, πρᾶγμα ποὺ δῆγετ στὴν περιφρόνηση τῶν ἄλλων θρησκειῶν ἡ στὴν ἀπόρρηψή τους: “This scandal, which vitiates what would otherwise be important religious values of the idea of Jesus as God incarnate, challenges us to enlarge our field of vision”<sup>96</sup>. Κατὰ συνέπεια δὲ θὰ πρέπει νὰ ἐκλαμβάνει κανεὶς τὴ διδασκαλία τῆς ἐνσάρκωσης κατὰ γράμμα. Ἐὰν αὐτὸ εἴναι δῷθό, τότε αὐτόματα τίθεται τὸ ἐρώτημα, πῶς θὰ πρέπει κανεὶς νὰ τὴν ἐκλαμβάνει, δεδομένου ὅτι ἀποτελεῖ ἔνα σημαντικὸ κοινάτι τῆς Χριστολογίας. Θὰ πρέπει ἀπὸ τὸ μυθικὸ δόγμα τῆς ἐνσάρκωσης νὰ πορευτοῦμε πρὸς τὸν ἴστορικὸ Ἰησοῦ<sup>97</sup>. Παρατηρήθηκε, ὅμως, καὶ δῷθά ὅτι τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δὲ θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται μόνο ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἀλλὰ νὰ θεωρεῖται μέσα στὸ πλαίσιο τῆς προφητικῆς-μεσσιανικῆς παράδοσης τοῦ Ἰσραὴλ, ἀπαραίτητο στοιχεῖο γιὰ τὴν ἀποδοχὴ καὶ ὅμοιογία τῆς θεότητάς<sup>98</sup> του. ‘Ο προϋπάρχων Λόγος τῆς Ἰωάνειας παράδοσης εἴναι ὁ ἐνανθρωπήσας Χριστός<sup>99</sup>. Ή πλουραλιστικὴ Θεολογία στηρίζεται ἡ ᾧδια σὲ ἔνα μῆθο ποὺ ἀγνοεῖ ἡ ἀλλοιώνει τὶς χριστολογικὲς ἀντιλήψεις τῆς πρωτοχριστιανικῆς κοινότητας<sup>100</sup>.

Αὐτονόητα ὁ J. Hick, ὁ ὁποῖος ἤταν χριστιανὸς καὶ ἔτσι τουλάχιστον ὁ ᾧδιος θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του, δὲν ἀποσκοπεῖ στὸ νὰ κατεδαφίσει καὶ νὰ ἀπορρίψει ἐντελῶς τὴ Χριστολογία. Ἐκεῖνο στὸ ὁποῖο ἀποσκοπεῖ εἴναι στὸ νὰ ἐκθέσει μιὰ Χριστολογία ποὺ θὰ εἴναι γι’ αὐτὸν μιὰ more religiously realistic. Ἐὰν ὅμως θεωρεῖ κανεὶς τὴν ἐνσάρκωση τοῦ Λόγου ὡς μὴ ρεαλιστικὴ θέση, τότε περιπίπτει αὐτόματα σὲ μιὰ ψιλὴ Ἰησουλογία καὶ ὁ Χριστὸς δὲν ἀποτελεῖ τὸ σωτῆρα ὅλου τοῦ ἀνθρώπινου γένους. ‘Ο Ἰησοῦς γιὰ τὸν J. Hick δὲν εἴναι τίποτε ἄλλο παρὰ

---

piré) et romain (où les titres ‘divin’, ‘fils de Dieu’ ou même ‘Dieu’ étaient interchangeables, et s’appliquaient aux heros aussi bien –à partir d’ Auguste– qu’ aux empereurs), il paraît évident que son emploi était vaste et flexible”.

96. HICK J., *The Metaphor of God Incarnate..*, 159.

97. Bλ. CARRUTHERS G. H., *The uniqueness of Jesus Christ..*, 125.

98. AUGUSTIN G., *Gott eint-trennt Christus? Die Einmaligkeit und die Universalität Jesu Christi als Grundlage einer christlichen Theologie der Religionen*, Paderborn 1992, 321.

99. GRILLMEIER A., *Jesus Christus im Glauben der Kirche*, I. Von der apostolischen Zeit bis zum Konzil von Chalcedon (451), Freiburg 1979, 72 ἐπ.

100. AUGUSTIN G., *Gott eint-trennt Christus?..*, 322: “Es ist der Mythos einer pluralistischen Theologie der Religionen, daß sie den ursprünglichen Bedeutungszusammenhang und die Entstehungsgeschichte der Christologie außer acht läßt”.

ἔνας ἄνθρωπος ποὺ ἔξαιρετικὰ καὶ παραδειγματικὰ ἀνταποκρίθηκε πρὸς τὴν ὑπερβατικὴν πραγματικότητα. Ο Χριστὸς δὲν ἦταν Θεός. Γιὰ νὰ τὸ καταδεῖξει δὲ αὐτὸς ὁ J. Hick προσφεύγει στὰ συνοπτικὰ Εὐαγγέλια. Θεωρεῖ δὲ ὅτι ἐκεῖ μπορεῖ νὰ ἀνεύρει κανεὶς πολλὰ χωρία, διὰ τῶν ὅποιών καταδεικνύεται ὅτι ὁ Ἰδιος ὁ Ἰησοῦς δὲν κατανοοῦσε τὸν ἑαυτό του οὔτε ὡς Υἱὸν τοῦ Θεοῦ οὔτε ὡς σωτήρα τοῦ κόσμου, ὅπως ἄλλωστε αὐτό, κατέδειξε –ύποτίθεται– ἡ φιλελεύθερη Θεολογία<sup>101</sup> ἀπὸ τὸν 19. αἰώνα ἐνδιαφερόμενη στὴν ἔρευνά της στὸ νὰ διαμορφώσει τὴν εἰκόνα τοῦ Ἰησοῦ μὲ ἀφετηρία “an historical point of view”. Κατὰ συνέπεια ἡ παραδοσιακὴ Χριστολογία εἶναι ἀπορριπτέα, τόσο γιατὶ δὲ διαθέτει ἐρείσματα στὶς πηγές, δοσο καὶ γιατὶ οἱ θέσεις τῆς ἀντιστροφούνται τὴν αὐτοκατανόηση τοῦ Ἰησοῦ<sup>102</sup>.

Ἐνῷ λοιπὸν ὁ J. Hick δὲν μπορεῖ νὰ δεχθεῖ τὴν παραδοσιακὴν Θεολογία μὲ τὶς δικές της θέσεις, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως πλευρὰ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ τὴν ἐγκαταλείψει τελείως, ἀπομένει σ' αὐτὸν μόνο ἔνας δρόμος, τὸ ἐρώτημα δηλ. γιὰ τὴν ὑπαρξιακὴν της σημασίαν γιὰ τὸν ἄνθρωπο τῆς σύγχρονης ἐποχῆς. Ἐκεῖνο ποὺ ἐνδιαφέρει σήμερα δὲν εἶναι ἡ προϋπαρξη ἡ μὴ τοῦ Λόγου, ἀλλὰ ἡ Ἱδιαὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἡ σημασία της γιὰ τὸ σύγχρονο ἄνθρωπο. Γιὰ τὸ J. Hick ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἔνα ἔξαιρετικὸ παράδειγμα ποὺ καταδεικνύει, τί μπορεῖ νὰ σημαίνει ἡ παρουσία τῆς ὑπερβατικότητας στὴ ζωὴ τοῦ ἄνθρωπου καὶ πῶς ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἀπαντήσει σ' αὐτή. Μὲ τὸ παράδειγμα τοῦ Ἰησοῦ δὲν μπορεῖ μόνο κανεὶς νὰ δεῖ τὸ “God's involvement in human life”, ἀλλὰ τὸ γεγονός ὅτι ὁ Θεός “in a particular and specially powerful und effective way” δημιουργεῖ μιὰ ἴδιαιτερη σχέση μὲ τὸν ἄνθρωπο. Η ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἔχει ἀναμφίβολα οἰκουμενικὸ χαρακτῆρα<sup>103</sup>, διότι προσφέρει στὸν ἄνθρωπο τὸ νόημα τῆς ὑπερ-

101. HICK J., *The Metaphor of God Incarnate...*, 18: “My own picture falls within the tradition of liberal interpretation established by Strauss, Harnack and others”.

102. Εἶναι βεβαίως ἐντυπωσιακὸ ὅτι παρὰ τῇ θέσῃ αὐτῇ ὁ ὑπέρομαχος τῶν ἀπόψεων τοῦ J. Hick στὸ γερμανικὸ χῶρο SCHMIDT-LEUKEL P., *Was will die pluralistische Religionstheologie...*, 325, θεωρεῖ ὅτι ἡ πλουραλιστικὴ θεολογία δὲν ἀρνεῖται τὴν σωτηριώδη παρέμβαση τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως βεβαίως αὐτὴ θεωρεῖ καὶ κατανοεῖ τὴν σωτηρία: “Nochmals ist zunächst festzuhalten, daß die pluralistische Religionstheologie keinerlei Leugnung der Heilsmittlerschaft Jesu impliziert”.

103. HICK J., *The Metaphor of God Incarnate...* 9: “A Christian theology can be incarnational in the sense of declaring not only that God is always involved in human life, but also that in the life of Jesus God was involved in a particular and especially powerful and effective way. In other words, Jesus was not just an ordinary man, but one whose relationship to God has a universal significance”.

βατικότητας. "Οπως έπισημαίνει ό P. Schmidt-Leukel ή πλουραλιστική Θεολογία δὲν ἀρνεῖται τῇ σωτηριώδῃ μεσιτείᾳ τοῦ Ἰησοῦ<sup>104</sup>. Ο ἴδιος δῆμως ὁ Ἰησοῦς σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἡ μοναδικὴ ὄδὸς πρὸς αὐτήν. Δίπλα στὸν Ἰησοῦν ὑπάρχουν γιὰ τὸν J. Hick πολλοὶ ἄλλοι δρόμοι καὶ πολλές ἄλλες μορφὲς ἐξ Ἰσου ἵκανες νὰ διδηγήσουν στὴν ὑπερβατικότητα. Αὐτὲς οἱ μορφὲς εἶναι τὸ ἴδιο ἔξαιρετικὲς καὶ ἐπιτελοῦν τὴν ἴδια λειτουργία μὲ τὸν Ἰησοῦν.

Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα εἶναι συνεπὲς γιὰ τὸν J. Hick ὅτι δὲν ἀποκαλεῖ τὸν Ἰησοῦ ὡς Χριστό. Εἶναι σημαντικὸ γι' αὐτὸν νὰ κατανοήσει κανεὶς ὅτι ὅχι ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς, ἄλλα ὅτι ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἔχει οἰκουμενικὴ σημασία, ὅπως ἀκριβῶς τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τὰ ἄλλα πρόσωπα ποὺ προβάλλουν ἄλλες θρησκείες<sup>105</sup>. Ο Ἰησοῦς δὲν εἶναι ὡς πρόσωπο ὁ σωτήρας τῶν ἀνθρώπων, ἐκεῖνο δὲ ποὺ ἔχει σημασία εἶναι ὁ σύγχρονος ἀνθρωπος νὰ βρεῖ στὴ ζωὴ του ἓνα νόημα ποὺ θὰ ἔχει γι' αὐτὸν σήμερα ἀξία. Σὲ σχέση μὲ τὸν Ἰησοῦν διακρίνει ἀνάμεσα στό "totus Deus" καὶ στό "totum dei": "We want to say of Jesus that he was totus deus, the "wholly God", in the sense that his agape was genuinely the Agape of God at work on earth, but not that he was totum dei, the "whole of God", in the sense that the divine Agape was expressed without remainder in each or even in the sum of his actions"<sup>106</sup>.

Ο ἴδιος ὁ J. Hick δὲ διιστάζει νὰ ὅμοιογήσει ὅτι εἰσηγεῖται μιὰ μεταφορικὴ Χριστολογία μὲ στόχο νὰ δώσει στὸ σύγχρονο ἀνθρώπῳ ἓνα νέο νόημα τῆς παραδοσιακῆς Χριστολογίας. Σ' αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἡ διδασκαλία τῆς θείας ἐνανθρώπισης δὲν μπορεῖ οὔτε κατὰ γράμμα, οὔτε ὡς μεταφυσικὴ ἀλήθεια νὰ κατανοηθεῖ. "Μεταφορά" δὲ σημαίνει γιὰ τὸν J. Hick τίποτα ἄλλο παρὰ μιὰ ἀλλαγὴ νοήματος<sup>107</sup>. Γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ νὰ διακρίνει κανεὶς μὲ τί

---

104. SCHMIDT-LEUKEL P., Was will die pluralistische Religionstheologie, Müncher Theologische Zeitschrift 49/4 (1998) 325.

105. MENKE K.-H., Die Einzigkeit Jesu Christi im Horizont der Sinnfrage..., 89: "Nach Hick ist das Gemeinsame zwischen Konfuzius, Gautama, Mahavira, Jeremias, Jesaja Sokrates, Plato, Jesus und Mohammed, daß sie auf Gott oder das Göttliche als das ganz Andere verweisen und mit dieser Unterscheidung des 'Realen an sich' eine Integration aller Lebensbereiche im Sinne der beschriebenen" "transformation from self-centredness to Reality-centredness" verbinden".

106. HICK J., God and the Universe of Faiths., 159.

107. HICK J., God has many names..., 19: "...the alternative possibility suggests itself that the idea of divine incarnation is to be understood metaphorically rather than literally, as an essen-

σκοπὸν ἡ Βίβλος παραθέτει τὶς χριστολογικές της προτάσεις καὶ σὲ ποιό ἰστορικὸ περιβάλλον οἱ συγγραφεῖς τῆς Βίβλου διατυπώνουν παρόμοιες προτάσεις. Ὁφείλει κανεὶς νὰ κατανοήσει τὴ Βίβλο μέσα ἀπὸ τὸ γλωσσικὸ μεταφορικὸ τῆς παιχνίδι ποὺ λαμβάνει χώρα μέσα σὲ ἔνα συγκεκριμένο ἰστορικὸ περιβάλλον. Διαφορετικὰ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ δίδει κανεὶς τὸ ἐναλλακτικὸ καὶ πολλαπλό τῆς νόημα, ποὺ μόνο αὐτὸ ἔχει σημασίᾳ γιὰ τὸ σύγχρονο ἄνθρωπο. Ἡ Χριστολογία τῆς ἐνσάρκωσης, ἔτοι ὅπως καταγράφεται στὶς οἰκουμενικὲς συνόδους τῆς Νίκαιας (325) καὶ τῆς Χαλκηδόνας, δὲν μπορεῖ πλέον νὰ γίνεται δεκτή, ἀφοῦ παρερμηνεύει καὶ ἄλλοιώνει τὸ μεταφορικό, ποιητικό, συμβολικὸ καὶ μυθολογικὸ ἀρχικὸ λόγο περὶ Ἰησοῦ ὡς νιὸ τοῦ Θεοῦ<sup>108</sup>. Ἡ ἀντίληψη τῆς ἐνσάρκωσης δὲν μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ κατὰ γράμμα, ἀλλὰ ὀφείλει νὰ μπορέσει κανεὶς νὰ διύδει σ' αὐτὴν ὅτι πρόκειται γιὰ “einen im wesentlichen poetischen Ausdruck der Verehrung des Christen für seinen Herrn”<sup>109</sup>. Ὁταν ἡ ἐνσάρκωση ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς τιμῆς τοῦ πιστοῦ πρὸς τὸν Ἰησοῦ, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται μὲ δύμορφες ἐντυπωσιακὲς μεταφορές, κατανοεῖ κανεὶς ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ μιὰ κατὰ λέξη ἀναφορὰ σ' ἔνα ὀληθινὸ γεγονός, ἀλλὰ ὅτι ἔχει μόνο ὑπαρξιακὴ σημασίᾳ γιὰ τὸν κάθε χριστιανό. Κατὰ συνέπεια εἶναι λάθος νὰ ἐκλαμβάνει κανεὶς τὴν ἐνσάρκωση ὡς ἀληθινὸ γεγονός, ὅπως αὐτὸ ἔγινε στὴν πορεία τοῦ χρόνου ἀπὸ τὴ Θεολογία. Ἡ ἰστορία τῆς Θεολογίας καταδεικνύει ὅτι ἡ ἐξ ἀρχῆς ὑπάρχουσα μεταφορικὴ ἀντίληψη τῆς ἐνσάρκωσης ἀλλοιώθηκε καὶ κατανοήθηκε λανθασμένα<sup>110</sup>, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνει “less religiously realistic”<sup>111</sup>. Εἶναι προφανὲς ὅτι ὁ J. Hick σκόπιμα παραθεωρεῖ ὅτι ἡ θεότητα τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τὴν ἀρχαιότατη πεποίθηση τῆς παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πατερικῆς Θεολογίας<sup>112</sup>. Αγνοεῖ τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, χωρὶς βεβαίως μὲ

---

tially poetic expression of Christian's devotion to his Lord. As such, it should not be treated as a metaphysical truth from which we can draw further conclusions, such as that God' s saving activity is confined to the single thread of human history documented in the Christian Bible”.

108. Bλ. KRAUS G., Jesus Christus-Der Heilsmittler, Frankfurt 2005, 470-471.

109. HICK J., God und seine vielen Namen, Frankfurt 2001, 21.

110. Πρβλ. GILLIS CH., Pluralism: A New Paradigm for Theology, Louvain 1993 (Louvain theological and pastoral monographs 12), 91: “The language of the early councils has historically conditioned. Knowledge of the metaphysical nature of Christ, the basis for the claims for an ontological christology, must be balanced by the realization that all language which attempts to describe the nature is historically conditioned and for this reason is not universal”.

111. HICK J., The Metaphor of God Incarnate.., 104.

112. WALTER CARDENAL KASPER, The Uniqueness and Universality of Jesus Christ..., 16.

τὴν ἀναγωγή του στὰ συνοπτικὰ Εὐαγγέλια νὰ γίνεται πειστικὸς στὶς θέσεις του<sup>113</sup>.

Σκοπὸς τοῦ J. Hick εἶναι νὰ ἀπευθυνθεῖ στὸ σύγχρονο ἀνθρώπο καὶ μέσα στὶς νέες συνθῆκες γνώσης καὶ κατανόησης νὰ προτείνει μιὰ Χριστολογία ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἐπισημαίνοντας: "...the churches have gradually had to change their theology and their use of the Bible in accordance with the new knowledge. Homo sapiens has thus far been successful because the human mind adjusts itself to reality, even if often only slowly and reluctantly"<sup>114</sup>. Ο Ἰησοῦς ἐνσάρκωσε κατὰ τὸν J. Hick τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ<sup>115</sup> πραγματοποιώντας καὶ ὑπακούοντας στὸ θέλημά του. Αὐτὸς ἀποτελεῖ τὸ ἴδαινο κὸι γὰρ κάθε ἀνθρώπινη ζωὴ, τὸ ἄνοιγμα καὶ τὴν ἀληθινὴν ἀνταπόκριση στὸ θέλημα καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Μόνο ποὺ ἡ ἐνσάρκωση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν Ἰησοῦν εἶναι μιὰ "finite reflection" ἀπέναντι στὴν ἀπεριόριστη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸς περαιτέρω σημαίνει ὅτι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δὲν ἐνσαρκώνεται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὸν Ἰησοῦν: "The idea of divine incarnation in Jesus is thus one way but not the only way, of picturing God's inhistorization"<sup>116</sup>. Γιὰ δοσους δὲν πιστεύουν στὸ Χριστό, ὁ Χριστὸς δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει σημασία γιὰ τὴν σωτηρία τους<sup>117</sup>.

Τίθεται ἀσφαλῶς τὸ ἐρώτημα, τί τελικὰ ἀπομένει ἀπὸ τὸ Χριστιανισμό, ἐὰν γίνουν δεκτὲς οἱ ἀπόψεις τοῦ J. Hick ποὺ στὴ χριστολογικὴ τους θεώρηση ἐπαναλαμβάνουν τὶς ξεπερασμένες θέσεις τοῦ F. Chr. Bauer καὶ τοῦ D. Fr. Strauß ἀπὸ τὸ 19<sup>ο</sup> αἰώνα<sup>118</sup>. Εἶναι χαρακτηριστικὸς αὐτὸς ποὺ εἰρωνικὰ ἐπισημαίνει ὁ K. J. Kuschel, ὅτι δηλ. ἡ πλουραλιστικὴ θεώρηση τοῦ J. Hick θὰ ἥταν ἀδιάφευστη, ἐὰν δὲν ὑπῆρχε ἡ Βίβλος<sup>119</sup>. Διερωτᾶται κανείς, ἐὰν τελικὰ ἔχει νόημα νὰ ὑπάρ-

---

113. NASH R. H., Is Jesus the Only Savior? Grand Rapidis - Michigan 1994, 84: "...a supernatural Christology is clearly present in the Synoptic Gospels. Even if Hick could get rid of the fourth gospel, his problems would remain".

114. HICK J., The Metaphor of God Incarnate..., 160.

115. HICK J., The Metaphor of God Incarnate..., 105.

116. HICK J., The Metaphor of God Incarnate..., 153.

117. GILLIS CH., Pluralism: A new Paradigm for Theology..., 98.

118. BŁ. MENKE K. - H., Die Einzigkeit Jesu Christi im Horizont der Sinnfrage..., 84: "In dem Sammelband mit dem bezeichneten Titel 'The Myth of God Incarnate' entwirft Hick die Umrisse einer Christologie, die sich nur marginal von den längst überholt geglaubten Thesen eines Ferdinand Christian Baur (1792-1860) oder David Friedrich Strauß (1808-1874) unterscheidet".

119. KUSCHEL K. J., Christologie und Pluralistische Religionstheologie. Die Herausforderung John Hick und eine theologische Antwort, στό: G. Riße / H. Sonnenmans / B. Theß (Hsg.), Wege der Theologie: an der Schwelle zum dritten Jahrtausend, Paderborn 1996, 487.

χει ἔνας τέτοιος Χριστιανισμός, ἔνας Χριστιανισμὸς ποὺ δὲν καλεῖ τὶς ἄλλες θρησκείες νὰ μετάσχουν στὸ πλήρωμα τῆς ἀλήθειας ποὺ ἀποκαλύφθηκε στὸν κόσμο διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ<sup>120</sup>. Ο J. Hick βέβαια ἀπαντᾷ καταφατικὰ σ' αὐτὸ τὸ ἐρώτημα, μόνο ποὺ μὲ τὴν ἀπάντηση αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι κανεὶς ἴκανοποιημένος, γιατὶ ἀποστερεῖ τὸ Θεὸν ἀπὸ τὴν παρέμβασή του στὴν ἀνθρώπινη ἴστορία, ἀπὸ ἔνα θεμελιῶδες δηλ. στοιχεῖο τῆς χριστιανικῆς πίστης. Εἶναι χαρακτηριστικὰ τὰ ὅσα ἐπισημαίνει<sup>121</sup> ὁ G. H. Garruthers συνοψίζοντας τὴ λανθασμένη καὶ ξεπερασμένη στὴν ἔρευνα θεολογικὴ ἀφετηρία τοῦ J. Hick: “The first serious critical objection that we raise against Hick the theologian is that he is dated, anachronistic. His theology is uncritically grounded in principles and attitudes of the late nineteenth century. He seems unaware that significant progress has been achieved in such areas as the quest for the historical Jesus, Scripture and tradition”. Σωρεία ἔρευνητῶν ἐπισημαίνει τὴ λανθασμένη αὐτὴ θεολογικὴ ἀφετηρία<sup>122</sup>.

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ θεωρία τοῦ J. Hick θὰ μποροῦσε νὰ γίνει δεκτὴ ἀπὸ τὴ Φιλοσοφία καὶ τὴ Φιλοσοφία τῆς θρησκείας, δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ γίνει δεκτὴ ἀπὸ τὴ Θεολογία. Φιλοσοφικὰ μπορεῖ νὰ ὑποστηρίξει κανεὶς ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίσει μὲ τὶς γνωστικὲς ἴκανότητες ποὺ διαθέτει τὸ Θεό. Παραμένει πάντοτε γι' αὐτὸν ἄγνωστος καὶ ἀρυπτός. Αὐτὴ ἡ μὴ δυνατότητα γνώσης τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς θεωρίας τοῦ J. Hick. Η γνώση τοῦ Θεοῦ ἀφορᾶ κυρίως τὸ γεγονός ὅτι αὐτὸς παραμένει ἄγνωστος. Η Θεολογία ὅμως ἀφορᾶ τὴ γνώση τοῦ αὐτοαποκαλυπτόμενου Θεοῦ<sup>123</sup>. Ο K. Barth ἐπισημαίνει: In der Geschichte Jesu Christi hat Gott sich ihr bekannt gemacht, ist er ihr...der endgültig, total definitiv wohlbekannte Gott geworden. Auf keinen Fall darf...vergessen werden, daß uns Gottes Bekanntsein in der Welt gerade von Zentrum

120. Πρβλ. WALTER CARDENAL KASPER, The Uniqueness and Universality of Jesus Christ.., 17: “Christianity wishes to invite other religions to reach their own fulness and their own fulfillment by placing faith in Jesus Christ and sharing in his fullness”.

121. CARRUTHERS G. H., The uniqueness of Jesus Christ in the theocentric model of the christian theology of world religions.,, 508.

122. Βλ. SCHULZ M., There is only one God -Is there only one Mediator?, στό: M. Seretti, The uniqueness and universality of Jesus Christ.,, 109: “There are equally many studies of the history of dogma that demonstrate the inner continuity of the development of this dogma”. Ο M. Schulz (ὅπ. παρ., ὑποσ. 6) παραθέτει ἐνδεικτικὰ μὰ σειρὰς ἔργων ἀπὸ τὴ νεώτερη ἔρευνα.

123. MÜLLER G. L., The epistemological basis of Theology of Religions.,, 37: “Man's knowing is therefor open to God; man can know God and God can make himself known to man”.

des christlichen Glauben her nur doch viel interessanter und wichtigen sein muß als dies, daß er ihr allerdings auch unbekannt ist. Auf keinen Fall darf dieser zweite Satz... so etwas ein Lieblingsthema christlichen Denkens und Redens werden: es ist für dieses immer ein bedenkliches Zeichen, wenn es sich lustbetont solchen negativen Sätzen und nun gerade dieses zuwendet”<sup>124</sup>. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὁ θρησκευτικὸς πλουραλισμὸς τοῦ J. Hick, ποὺ γιὰ τὸ G. D’ Costa ὅρθα δὲν ἔχει λιγότερο “ἰμπεριαλιστικές” τάσεις ἀπὸ ὅ,τι διαθέτει ἡ ἀποκλειστικὴ καὶ ἡ ἐμπεριεκτικὴ θεώρηση τῶν ἄλλων θρησκειῶν<sup>125</sup>, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει δεκτός, παρότι θὰ μποροῦσε ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Φιλοσοφίας τῆς θρησκείας νὰ εἶναι βάσιμος. Ο J. Hick ἐμφανίζεται περισσότερο ὡς φιλόσοφος τῆς θρησκείας παρὰ ὡς θεολόγος<sup>126</sup>. Μὲ τὴν πλουραλιστικὴν τοῦ ὑπόθεση, τὶς προϋποθέσεις τῆς καὶ τὸ περιεχόμενό της πλησιάζει περισσότερο τὴν Φιλοσοφία τῆς θρησκείας, μὲ σαφῇ τὴν ἐπιφροὴν τῆς δυτικῆς φιλοσοφικῆς σκέψης, κάτι ποὺ τῆς ἀποστερεῖ τὸν οἰκουμενικὸ χαρακτῆρα<sup>127</sup>, ἐνῶ ἀλλοιώνει ταυτόχρονα τὸ περιεχόμενο τῆς χριστιανικῆς Θεολογίας<sup>128</sup>, ἀρνούμενη τὴν μοναδικὴν καὶ οἰκουμενικὴν σωτηριώδη παρέμβαση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἀσφαλῶς διαθέτει ἰσχὺν καὶ σημασίαν καὶ γιὰ τοὺς ὄπαδοὺς τῶν ἄλλων θρησκειῶν<sup>129</sup>.

Ἡ θεωρία του δὲν μπορεῖ νὰ συμβάλει σὲ ἔνα γόνιμο καὶ ἀληθινὸ διαθρησκευτικὸ διάλογο ποὺ θὰ ἀφήνε ἀνοικτὸ τὸ δρόμο πρὸς τὴν μία ἀλήθεια τῆς

---

124. BARTH K., Das christliche Leben. Die kirchliche Dogmatik IV/4. Fragmente aus dem Nachlaß Vorlesungen 1959-1961 (Hsg. H. - A. Drewes καὶ Eb. Jüngel), Zürich 1976, 204-207.

125. D’ COSTA G., Christian Uniqueness Reconsidered...Preface IX: “...the ‘system’ of pluralism often seemed to operate in a curiously absolutist fashion, proposing to incorporate religions on the system’s own terms rather than on terms keeping with the self-understanding of religions”.

126. BŁ. KREINER A., Philosophische Probleme der pluralistischen, Religionstheologie, στό: R. Schwager (Hsg.), Christus allein., 121.

127. AEBISCHER-CRETTOL M., Vers un oecuménisme interreligieux., 478: “D’ Costa et les coauteurs de l’ ouvrage collectif Christian Uniqueness Reconsidered reprochent à l’ optique pluraliste de se donner comme ‘universaliste’ et d’ être cependant conditionnée de toute évidence par une forme de pensée occidentale, exprimée en termes occidentaux, qui s’ adresse à un public et à une conscience occidentaux”.

128. CARRUTHERS G. H., The uniqueness of Jesus Christ., 37.

129. WALTER CARDENAL KASPER, The Uniqueness and Universality of Jesus Christ., 14: “...the salvation in which non-Christians can share if they live according to their consciences is not a salvation outside of Jesus Christ, but rather a salvation in and through him”.

ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ τοῦ κόσμου<sup>130</sup>. ‘Ο J. Hick ἔκεινα τὸ διάλογο μὲ προδιαγεγραμμένες τὶς βασικὲς θέσεις του γιὰ τοὺς ἄλλους καὶ ὅσα βασικὰ ἀναμένει ἀπὸ αὐτόν’<sup>131</sup>. ‘Ο διαθρησκευτικὸς διάλογος εἶναι τότε μόνο ἀληθινός, ὅταν λαμβάνεται ὑπ’ ὅψιν, ὅταν δὲν ἀλλοιώνεται ἡ ταυτότητα καὶ τὸ αὐθεντικὸ περιεχόμενο τῆς κάθε θρησκείας. Οἱ ἀντιθετικὲς μεταξύ τους προτάσεις τῶν διαφορετικῶν θρησκευτικῶν παραδόσεων δὲν μποροῦν ἀσφαλῶς νὰ ἀγνοηθοῦν. ‘Ο θρησκευτικὸς πλουραλισμὸς ὑπερβαίνει αὐθαίρετα σημαντικὰ σημεῖα τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστιανισμοῦ, χωρὶς ὅμως νὰ μπορεῖ νὰ δικαιολογήσει αὐτὴ τὴν ὑπέρβαση’<sup>132</sup>. Μπορεῖ βέβαια ὁ J. Hick νὰ ἐπιχειρεῖ καὶ νὰ ἐπιτυγχάνει νὰ διατυπώσει μιὰ θεωρία ποὺ νὰ ἀνταποκρίνεται στὶς ἐνδοκοσμικὲς ἀπαιτήσεις τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου, ἀποστερεῖ ὅμως τὸ Χριστιανισμὸ διὰ τὸ μυστηριακό του περιεχόμενο.

‘Ἐνας τέτοιος ὅμως Χριστιανισμὸς ἔχει νόημα νὰ ὑπάρχει;

---

130. WERBICK J., Heil durch Jesus Christus allein?.., 53: “Radikalisiert man Hicks Position... so ist man bei einem religiösen Relativismus angekommen, bei dem es... keine Möglichkeit mehr gibt, im Dialog der Religionen die Frage nach der einen Wahrheit des Menscheins zu stellen”.

131. GILLIS CH., John Hick’s Pluralistic Theory of Salvation, New York 1989, 163.

132. MOLTMANN J., Is “Pluralistic Theology Useful for the Dialogue of World Religions?”, στό: G. D’ Costa, Christian Uniqueness Reconsidered., 155: “For Christian, this seems to me to concede essential points in their self-identity without really arguing the grounds for the concessions”.