

Χριστιανοὶ τῆς Δύσης στοὺς Ἅγίους Τόπους: Προσκυνηματικὰ θαλάσσια ταξίδια κατὰ τὴν Ὑστερη Ἀρχαιότητα*

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗ**

Τὸ θέμα τῆς παρούσης μελέτης εἶναι τὰ θαλάσσια ταξίδια τῶν προσκυνητῶν, οἵ δόποιοι μεταξύ τοῦ 4^{ου} καὶ τοῦ 6^{ου} αἰώνων ἔσκινοῦσαν ἀπὸ τὴν Δύση, γιὰ νὰ ἐπισκεφτοῦν τοὺς Ἅγιους Τόπους στὴ βυζαντινὴ ἐπαρχία Παλαιστίνῃ. Πρὸν ὅμως ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ κύριο ἀντικείμενό της, ὁφείλουμε νὰ δώσουμε τὸν δρισμὸν τῆς λέξης προσκύνημα. Προσκύνημα εἶναι ἡ ἀποδημία σὲ Ἱεροὺς τόπους, μὲ τοὺς δόποιους συνδέεται μία ἴδιαιτερη δύναμη εὐλογίας τοῦ θείου, ὅπως τὴν ἀντιλαμβάνονταν οἱ χριστιανοὶ τῆς Ὑστερης Ἀρχαιότητας.

Ἐνα συνακόλουθο ἔρωτημα ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὸν ἀνωτέρῳ δρισμῷ, εἶναι ἂν οἱ χριστιανοὶ ὑπῆρξαν οἱ πρῶτοι ἰστορικὰ καταγεγραμμένοι προσκυνητὲς Ἱερῶν τόπων. Ἡ ἀπάντηση εἶναι σαφέστατα ἀρνητική. Κατὰ τὴν 3^η χιλιετία π.Χ., στὴ Μεσοποταμία τῶν πόλεων-κρατῶν τῶν Σουμερίων ἀπαντᾶ γιὰ πρώτη φορὰ τὸ φαινόμενο τῶν προσκυνηματικῶν ταξιδιῶν, τῶν μετακινήσεων δηλαδὴ ποὺ ἔχουν χαρακτηραῖ Ἱερο¹. Τῇ «σκυτάλῃ» παίρνονται οἱ Αἰγύπτιοι στὰ μέσα τῆς 2^{ης} χιλιετίας, κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Νέου Βασιλείου. Ὁ Ἡρόδοτος, στὸ Β' Βιβλίο τῆς Ἰστορίας του, καταγράφει ἔξι μεγάλες ἐτήσιες πανηγύρεις ποὺ λάμβαναν χώρα στὴν Κάτω Αἴγυπτο, μὲ σημαντικότερη αὐτὴ στὴ Βούβαστι, στὸ ἀνατολικὸ δέλτα τοῦ Νείλου. Στὴν θρησκευτικὴ αὐτὴ πανήγυρη πρὸς τιμὴν τῆς θεᾶς Μπαστέτ, ἡ ὅποια ἀπεικονιζόταν ὡς αἴλουρος, ὁ ἰστορικὸς ἀναφέρει τὴν

* Τὸ παρόν ἄρθρο ἀποτελεῖ διευρυμένη μελέτη, ἡ ὅποια, κατὰ ἔνα μέρος της, στηρίζεται στὴν ἀνακοίνωσή μου ποὺ ἔγινε στὸ πλαίσιο ἡμερίδας, τὴν ὅποια διοργάνωσε τὸ Τμῆμα Ἰστορίας, Ἀρχαιολογίας καὶ Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στὶς 3-3-2012, μὲ θέμα: «Ἴερη ἀποδημία στὴν Ὑστερη Ἀρχαιότητα».

** Ὁ Δημήτριος Τσουλκανάκης εἶναι Δρ. Βυζαντινῆς Ἰστορίας.

1. Bl. ELSNER J. – RUTHERFORD I., *Pilgrimage in the Graeco-Roman & Early Christian Antiquity: Seeing the Gods*, Νέα Υόρκη 2005, σ. 10.

προσέλευση 700.000 τουλάχιστον προσκυνητῶν ἀπό κάθε γωνιά τῆς Αἰγύπτου². Εἶναι, ἐπίσης, γνωστὸ δῖ οἱ Ἐβραῖοι κατὰ τὴν 1^η χιλιετία π.Χ. εἶχαν ἀναπτύξει ἴσχυρὴ παράδοση ἐτήσιου προσκυνήματος στὸ Ναὸ τοῦ Σολομώντα³. Καὶ στὸν ἔλλαδικὸ χῶρο, ὅμως, παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο τῶν ταξιδιῶν προσκυνηματικοῦ χαρακτῆρα, μὲ τὴ διαφορὰ δῖ οἱ αὐτὰ εἶναι προαιρετικὰ καὶ δὲν ἐπιβάλλονται στοὺς πολῖτες, ὅπως στὸν Ἰουδαϊσμὸ ἢ τὸ μεταγενέστερο Ἰσλάμ. Ἔτσι, οἱ Ἀθηναῖοι κατὰ τὸν 6^ο αἰῶνα ἐπισκέπτονταν τὸ Ἀσκληπεῖο στὴν Αἴγινα χάριν θεραπείας⁴. Τὸ σημαντικότερο πάντως Ἀσκληπεῖο, ὡς γνωστόν, ἦταν στὴν Ἐπίδαυρο. Ἡ ἐπίσκεψη στὸ τοπικὸ μουσεῖο ἀποκαλύπτει πλῆθος ἀφιερωμάτων, τὰ ὁποῖα οἱ προσκυνητὲς δώριζαν στὸ Ἱερὸ τοῦ θεοῦ ὡς ἐκδήλωση εὐγνωμοσύνης γιὰ τὴ θεραπεία τους. Τέλος, χιλιάδες πιστοὶ κατέφταναν κάθε χρόνο στὸ ναὸ τῆς Ἀρτέμιδος στὴν Ἐφεσο, στὴ Μικρὰ Ἀσία, γιὰ νὰ ἀναφέρω, ἐνδεικτικὰ μόνο, κάποια προσκυνήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ ἐλληνικὸ πάνθεο⁵.

Ποιοὶ ὑπῆρξαν οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ προσκυνητές; Ὁ πρῶτος γνωστὸς ἐπισκέπτης τῆς Παλαιστίνης ὑπῆρξε ὁ ἐπίσκοπος Σάρδεων Μελίτων στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 2^{ου} αἰῶνα. Τονίζω τὴ λέξη ἐπισκέπτης, διότι ὁ Μελίτων δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ προσκυνητής μὲ τὴν στενὴ ἔννοια τοῦ ὄρου, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας, στὴν Ἐκκλησιαστικὴ τοῦ Ἰστορία, ἀναφέρει δῖ οἱ κατέφτασε στὴν περιοχὴ τῆς Παλαιστίνης γιὰ νὰ δεῖ τὸν τόπο, ὅπου διαδραματίστηκαν σημαντικὰ γεγονότα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καὶ νὰ ἐρευνήσει ἐπιτόπου πῶς τὰ τελευταία συνδέονται μὲ τὶς Γραφές⁶.

Σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο συγγραφέα, γύρω στὸ 212, ὁ ἐπίσκοπος Ἀλέξανδρος ἔχεινησε ἀπὸ τὴν Καππαδοκία τὴν «πορείαν ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα εὐχῆς καὶ τῶν τόπων ἴστορίας ἔνεκεν πεποιημένον»⁷. Ἐπομένως, ὁ Ἀλέξανδρος πληροῖ τὶς

2. ΗΡΟΔΟΤΟΣ, Β. 58-65, ἰδίως 59-60: *Herodotus*. – Μὲ ἀγγλικὴ μετάφραση: GODLEY A.D., [Loeb Classical Library], τ. 1, Λονδίνο-Κέϋμπριτζ, Μασσαχουσέττη 1966.

3. Γιὰ τὸν πρῶτο καὶ δεύτερο Ναὸ (10^{ος} καὶ 6^{ος} αἰῶνας π.Χ. ἀντίστοιχα), βλ. ΒΕΛΛΑΣ Β.Μ., *Ἐβραϊκὴ Ἀρχαιολογία*, Ἀθήνα 1984, σ. 118-152.

4. Βλ. ELSNER, *Pilgrimage*, δ.π., σ. 16.

5. Βλ. IRMSCHER J., «Βυζαντινὰ προσκυνήματα», *Πρακτικὰ τοῦ B' ΔιεθνοῦΣυμποσίου «Ἡ ἐπικοινωνία στὸ Βυζάντιο», (ἐπιμ.) ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ν.Γ., [Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν/E.I.E.], Ἀθήνα 1993, σ. 347.*

6. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, *Ἐκκλησιαστικὴ Ιστορία*, 4.26.14: Eusebius, *Ecclesiastical History*. – Μὲ ἀγγλικὴ μετάφραση: Kirsopp L., [Loeb Classical Library], τ. 1, Λονδίνο-Κέϋμπριτζ, Μασσαχουσέττη 1975.

7. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, *Ἐκκλησιαστικὴ Ιστορία*, 6.11.2.

προϋποθέσεις ίστοριακά νὰ καταγραφεῖ ώς ὁ πρῶτος χριστιανὸς προσκυνητής, διότι συνδυάζει τὸ περιηγητικὸ στοιχεῖο, δηλαδὴ τὴν ἔρευνα τῶν Ἱερῶν τόπων τῆς Παλαιστίνης, μὲ τὸ θρησκευτικό, τὴν προσευχή⁸.

Τὸ γεγονός, πάντως, ὅτι σὲ μία τόσο πρώιμη περίοδο καταγράφονται στὶς πηγὲς αὐτὰ τὰ πρόσωπα μόνο, δὲ σημαίνει ἀναγκαστικὰ ὅτι δὲν ὑπῆρξαν πιθανὸν καὶ ἄλλοι περιηγητὲς ἢ προσκυνητές, οἱ δόποιοι δυστυχῶς παρέμειναν ἀνώνυμοι, διότι καμία ἀπὸ τὶς σωζόμενες πηγὲς δὲν κατέγραψε τὸ ταξίδι τους στὴν Παλαιστίνη.⁹ Ισως ὅμως τὸ μέλλον, μέσω τῆς ἀρχαιολογικῆς σκαπάνης, νὰ μᾶς ἐπιφυλάσσει εὐχάριστες ἐκπλήξεις στὸν τομέα αὐτό.

Στὰ τέλη τοῦ 3^{ου} αἰῶνα, σύμφωνα μὲ τὸ Ὄνομαστικὸν τοῦ Εὐσεβίου, οἱ χριστιανοὶ τῆς Παλαιστίνης συνήθιζαν νὰ μαζεύονται στὸ χῶρο τῆς Γεθσημανῆ, στὸ Ὅρος τῶν Ἐλαιῶν, γιὰ νὰ προσευχηθοῦν, ἢ ἐπισκέπτονταν τὴν Βεθαμπαρά, τὸν παραδοσιακὸ δηλαδὴ χῶρο βάφτισης τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ βαφτιστοῦν στὸν Ἰορδάνη ποταμό¹⁰. Οἱ μαρτυρίες αὐτὲς συνιστοῦν ἐνδείξεις ὅτι, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, εἶχε ἥδη ἔκεινήσει ἡ Ἱεροποίηση τῶν παραπάνω τόπων. Τὴν πραγματικὴ ἀφετηρία αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ὅμως σηματοδοτεῖ ἡ ἐπίσκεψη τῆς αὐγούστας Ἐλένης, μητέρας τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, στὴν Παλαιστίνη τὸ 326. Ὁ αὐτοκράτορας, μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ Τάφου τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἱερουσαλήμ καὶ τοῦ Σπηλαίου τῆς Γέννησής του στὴ Βηθλεέμ, ποὺ ἀμφότερα εἶχε ἐπιχωματώσει ὁ Ἀδριανὸς τὸ 135 μὲ σκοπὸ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ τῶν χριστιανῶν, ὅστε νὰ ἐπέλθει σταδιακὰ ἡ λήθη τους, ἔθεσε σὲ κίνηση ἓνα μεγαλόπνοο οἰκοδομικὸ πρόγραμμα καθιέρωσης Ἱερῶν τόπων στὴν περιοχὴ γιὰ τοὺς χριστιανούς. Ἡ ἀνέγερση τῆς τεράστιας βασιλικῆς τῆς Ἀναστάσεως, τοῦ ὀκταγώνου τῆς Γεννήσεως στὴ Βηθλεέμ καὶ τῆς βασιλικῆς τῆς Ἀναλήψεως στὸ Ὅρος τῶν Ἐλαιῶν, ἀφ' ἐνός, καὶ ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ ὅρου «νέα Ἱερουσαλήμ» στὴν ίστοριογραφία ἀπὸ τὸν Εὐσέβιο, ἀφ' ἑτέρου, ἔθεσαν τὶς βάσεις καὶ τὸ ἰδεολογικὸ πλαίσιο ταυτόχρονα, γιὰ τὴν Ἱεροποίηση τῆς Παλαιστίνης¹⁰. Ἡ διαδικασία αὐτή, πάντως, διλοκληρώθηκε τὸν 6ο αἰῶνα. Σημαντικότεροι παράγοντες γι' αὐτὸν ὑπῆρξαν:

8. Βλ. BITTEN B.-ASHKELONY, *Encountering the Sacred: The Debate on Christian Pilgrimage in Late Antiquity*, Λός Ἀντζελες-Λονδίνο 2005, σ. 19.

9. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, Ὄνομαστικόν, 152.5-9, 108.8-12; Eusebii Pamphili Episcopi Caesariensis, Onomasticon, ἔκδ. LARSSON F. – PARTHEY G., Βερολίνο 1862.

10. Βλ. ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ Δ., *Ἡ παρουσία τοῦ Βυζαντίου στοὺς Ἅγιους Τόπους ἀπὸ τὸ Μέγα Κωνσταντίνο ἔως τὴν ἀραβικὴ κατάκτηση, Διδακτορικὴ διατριβή*, Βόλος 2011, σ. 7-8, 10.

1. Η ἐντυπωσιακὴ αὔξηση προσκυνητῶν καὶ μοναχῶν στοὺς Ἅγίους Τόπους ἀπὸ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 4^{ου}, κυρίως ὅμως ἀπὸ τὸν 5^ο αἰῶνα καὶ ἔξῆς, καθὼς καὶ οἱ γενναιόδωρες χρηματικὲς χορηγίες αὐτοκρατόρων καὶ πλουσίων ἴδιων.

2. Η ἀπόπειρα τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ νὰ ἀνοικοδομήσει τὸ 363 τὸν, ἐπὶ τρεῖς αἰῶνες, κατεστραμμένο Ναὸ τοῦ Σολομώντα. Η ἀποτυχία τοῦ ἐθνικοῦ αὐτοκράτορα δημιουργησε ἰσχυρὴ προοπτικὴ γιὰ τοὺς ἐπιχωρίους χριστιανοὺς καὶ τοὺς προσκυνητές, οἱ δόποιοι διεκδίκησαν στὸ ἔξῆς τὴν περιοχὴ ὡς δικό τους Ἅγιο Τόπο.

3. Η ἀνέγερση στὴν Ἱερουσαλὴμ τῆς περίφημης Νέας Ἐκκλησίας πρὸς τιμὴν τῆς Θεοτόκου ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἰουστινιανό, τὰ ἐγκαίνια τῆς ὁποίας ἔγιναν τὸ 543. Η μνημειώδης κατασκευὴ τῆς Νέας, ἡ ὁποία δέσποζε ἐπὶ τοῦ ὑψομετρικὰ χαμηλότερα κειμένου Ναοῦ τοῦ Σολομώντα, διατράνων συμβολικὰ στὴ συνείδηση τῶν παρευρισκομένων τὴν τελικὴ νίκη τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔναντι τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ στὴν Ἅγια Πόλη.

4. Η συνείδητὴ ἐπιλογὴ τοῦ Ἰουστινιανοῦ, στὸ προοίμιο τῆς *Νεαρᾶς 103* «Περὶ τοῦ ἀνθυπάτου Παλαιστίνης», νὰ ἀπαξιώσει τὸ ἰουδαϊκὸ παρελθὸν τῆς Παλαιστίνης μὲ τὴν ἀπουσία κάθε ἀναφορᾶς στὸν ὅρο «γῆ τῆς ἐπαγγελίας», στοιχεῖο ποὺ θὰ παρέπεμπε στὸ Μωυσῆ καὶ τοὺς βασιλεῖς Δαβὶδ καὶ Σολομώντα. Ἀντίθετα, ὁ αὐτοκράτορας προτίμησε νὰ προβάλει τὸν χριστιανικὸ χαρακτῆρα τῆς περιοχῆς, ὅπου γεννήθηκε καὶ ἔδρασε «ὅ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρας τοῦ ἀνθρώπινου γένους Χριστός»¹¹. Η συγκεκριμένη παρέμβαση τοῦ Ἰουστινιανοῦ σὲ κείμενο τῆς αὐτοκρατορικῆς νομοθεσίας ὀλοκλήρωσε τὴ διαδικασία τῆς ἱεροποίησης τῆς Παλαιστίνης, ὥστε ἵδεολογικὰ αὐτὴ νὰ μετατραπεῖ στοὺς «Ἄγίους Τόπους» τοῦ Χριστιανισμοῦ¹².

11. Βλ. Nov. 103, σ. 497: «..., καὶ τὸ δὴ πάντων μέγιστον, ὅτι δὴ κατ' αὐτὴν ὁ τοῦ παντὸς δημιουργὸς ὁ δεσπότης ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ τοῦ θεοῦ λόγος καὶ τοῦ παντὸς ἀνθρώπων σωτηρία γένους ἐτὶ γῆς ὥφθη καὶ ἡξίωσεν οἰκειώσασθαι τὰ ἡμέτερα». «Novellae», *Corpus Iuris Civilis*, ἔκδ. SCHOELL R., τ. 3, Δουβλίνο-Ζυρίχη 1972.

12. Βλ. SHAHID I., «Justinian and the Christianization of Palestine. The Nea Ecclesia in Jerusalem», ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Φ.-ΝΟΤΑΡΑ – ΜΑΝΙΑΤΗ Τ.-ΚΟΚΚΙΝΗ, *Κλητόριον εἰς μνήμην Νίκου Οἰκονομίδη*, Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη 2005, σ. 384, ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ, *Ἡ παρονοία τοῦ Βυζαντίου*, ὅ.π., σ. 10-11.

Τὰ αἴτια τῶν ἰερῶν ἀποδημιῶν

Ἐνα τελευταῖο ἐρώτημα, ποὺ ἀπαιτεῖ διερεύνηση καὶ ἀπάντηση, εἶναι τὸ ἔξῆς: Ποιά ἦταν τὰ κίνητρα ποὺ ὠθοῦσαν τοὺς προσκυνητὲς νὰ ἀφήσουν τὶς οἰκίες τους γιὰ πολλοὺς μῆνες καὶ νὰ ὑποβληθοῦν στὶς κακουχίες, τοὺς κινδύνους ἐνίστε, ἀλλὰ καὶ τὰ σημαντικὰ ἔξοδα ἐνὸς τέτοιου μεγάλου ταξιδίου; Πολύτιμοι βοηθοί μας στὴν ἀναζήτηση αὐτὴ ἀποτελοῦν τὰ ὁδοιπορικὰ τῶν προσκυνητῶν, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ ὄντια καὶ πατερικὰ κείμενα. Τὰ ὁδοιπορικὰ μᾶς πληροφοροῦν ὅτι οἱ προσκυνητὲς εἶχαν τὴν ἐπιθυμία νὰ ξεναγηθοῦν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Παλαιστίνης, ὅπου ὑπήρχαν πολλοὶ ἰεροὶ τόποι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (Χεβρόνα, Νεάπολη, Σεβάστεια, ὁρος Σινά), οἱ ὄποιοι ἦταν συνδεδεμένοι μὲ τὴ δράση τῶν πατριαρχῶν, τῶν βασιλέων καὶ τῶν προφητῶν τοῦ Ἰσραήλ. Ὁ πρωταρχικός τους, ὅμως, πόθος ἐπικεντρωνόταν ἀναμφιστήτητα στοὺς ἰεροὺς τόπους τῆς Καινῆς Διαθήκης (Ιερουσαλήμ, Βηθλεέμ, Ιεριχῶ, Βηθανία, Θαβώρ, Ναζαρέτ, Κανά, Καπερναούμ), οἱ ὄποιοι ἦταν ἄμεσα συνδεδεμένοι μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τοῦ Χριστοῦ¹³. Σύμφωνα μὲ τὸν Κύριλλο Ιεροσολύμων, ἡ θέαση τῶν ἰερῶν τόπων ἐνίσχυε τὴν πίστη τῶν προσκυνητῶν¹⁴. Ὁ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας Ιερώνυμος σὲ ἐπιστολή του παρακινεῖ τοὺς πιστοὺς χριστιανοὺς νὰ ἐπιτελέσουν ἀπαρέγκλιτα τὸ καθῆκον τους, τὸ ὄποιο ὁρίζει ως ἔξῆς: νὰ λατρέψουν τὸν Κύριο στὸ σημεῖο ὅπου κάποτε πάτησαν τὰ πόδια του καὶ νὰ δοῦν μὲ τὰ μάτια τους τὰ «ζωντανά» ἀκόμη ἵχνη τῆς Γέννησης, τῆς Σταύρωσης καὶ τοῦ Πάθους του¹⁵. Ἐπιπλέον, ἡ ἴδρυση σπουδαίων μονῶν στὴν ἔρημο τῆς Ιουδαίας καὶ τοῦ Ιορδάνη ποταμοῦ, ὅπου ἀσκήτευσαν μεγάλες μορφές τοῦ Παλαιστινακοῦ μοναχισμοῦ (οἱ ὄσιοι Ἰλαρίων, Εὐθύμιος, Σάββας, Θεοδόσιος, Γεράσιμος), ἀποτέλεσε ἐναν ἀκόμη πόλο ἔλεγχος γιὰ τοὺς προσκυνητές. Σύμφωνα μὲ τὸν Κύριλλο Σκυθοπολίτη, βιογράφο τοῦ ὁσίου

13. Γιὰ τὰ ὁδοιπορικά, βλ. *Itinera Hierosolymitana: saeculi III-VIII*, ἔκδ. Geyer P., [Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 39], Νέα Υόρκη-Λονδίνο 1964. Βλ. ἐπίσης, Κοικυλίδου Κ.Μ. – Φωκυλίδου Ι., Ἀρχαία Λατινικά, Ἑλληνικά, Ρωσικά καὶ Γαλλικά τινὰ Ὄδοιπορικὰ ἢ Προσκυνητάρια τῆς Ἀγίας Γῆς, ἐν Τεροσολύμοις 1912.

14. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, *Κατήχησις*, PG 33, 685A-688A: CYRILLI S. Archiepiscopi Hierosolymitani, *Catechesis*, PG 33, 331-1128.

15. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Ἐπιστολές, 47.2, σ. 66 : St. Jerome: *Letters and Selected Works*, A Select library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church. – Ἀγγλικὴ μετάφραση: FREMANTE W.H. – LEWIS G. – MARTLEY W.G., τ. 6, "Ἄνν. Ἀρμπορ, Μίτσιγκαν 1968.

ου Εὐθυμίου (†473), πλῆθος προσκυνητές, ἀκόμη καὶ Σαρακηνοὶ ἀπὸ τὴ γειτονικὴ ἐπαρχία τῆς Ἀραβίας, κατέφταναν στὴν ἔρημο τῆς Ἰουδαίας τὸν 5^ο αἰῶνα, γιὰ νὰ δοῦν ἀπὸ κοντὰ τὸν φημισμένο ἀσκητή, ποὺ εἶχε ἀποκτήσει τὴν ὑπερφυσικὴ δύναμη νὰ θεραπεύει τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματα τῶν ἀσθενῶν¹⁶. Τὴν ἴδια ὑπερφυσικὴ δύναμη ἵασης, σύμφωνα μὲ τὸν Κύρολλο, κατεῖχε καὶ ὁ μαθητὴς τοῦ Εὐθυμίου Σάββας (†532), ἡγούμενος τῆς Μεγίστης Λαύρας, στὰ τέλη τοῦ 5^{ου}/δυρχὲς τοῦ 6^{ου} αἰῶνα¹⁷. Στὴν ὑπαιθρῷ χώρᾳ τῆς Ἀντιόχειας στὴ Συρία, στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 5^{ου} αἰῶνα, ὁ περιφήμος Συμεὼν ὁ Στυλίτης (†459) δεχόταν προσκυνητές ἀπὸ χῶρες μακρινές, τὴν Ἀρμενία, τὴν Ἰβρηία, τὴ Γαλατία, ἔως καὶ τὴ Βρετανία, ἀκόμη δὲ καὶ ἐθνικοὺς Σαρακηνοὺς ἢ πυρολάτρες Πέρσες. Οἱ πολυπληθεῖς μᾶζες, ποὺ ὁ Θεοδωρῆτος Κύρος παρομοιάζει μὲ «πέλαγος ἀνθρώπων», συνωστίζονταν κάτω ἀπὸ τὸ στῦλο τοῦ ἀσκητῆ, διότι πίστευαν ὅτι εἶχε τὴ δύναμη νὰ θεραπεύει τὶς κάθε λογῆς ἀσθένειες ποὺ τοὺς ταλαιπωροῦσαν¹⁸.

Μεγάλα προσκυνηματικὰ κέντρα, πάντως, κατὰ τὸν 4^ο αἰῶνα δὲν ὑπῆρχαν μόνο στὴν Παλαιστίνη, ἀλλὰ στὸν εὐρύτερο μεσογειακὸ χῶρο. Στὴ Ρώμη, μεταξὺ 312-324, ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἰδρυσε «μαρτύρια» πάνω στὸν τάφο τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, ἐνῶ τὸ ὄδοιπορικό τῆς Αἰθερίας καταγράφει ἄλλα δύο φημισμένα κέντρα προσκυνήματος στὶς ἀνατολικὲς ἐπαρχίες· τὸ ἔνα στὴ Σελεύκεια τῆς Κιλικίας, ὅπου ὑπῆρχε ὁ τάφος τῆς ἀγίας Θέκλας, καὶ τὸ ἄλλο στὴν Ἔφεσο, ὅπου βρισκόταν ὁ τάφος τοῦ Ἀποστόλου Ἰωάννη¹⁹. Στὰ πα-

16. Βίος ὁσίου Εὐθυμίου, 18-20, 68.11-17: KYRILLOS VON SKYTHOPOLIS, *Leben des Euthymios*, ἔκδ. SCHWARTZ E., Λειψία 1939.

17. Βίος ὁσίου Σάββα, 136.1-137.21, 163.20-164.22, 170.21-171.5: Kyrillos von Skythopolis, *Leben des Sabas*, ἔκδ. SCHWARTZ E., Λειψία 1939.

18. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΚΥΡΡΟΥ, Φιλόθεος Ἰστορία, 26.11 : Théodore de Cyr, *Histoire des moines de Syrie : Histoire Philothée*, ἔκδ. CAVINET P. – LEROY A.-MOHLINHEN, [Sources Chrétiniennes 234], Παρίσι 1977. Γιὰ τὴν τεράστια φήμη τοῦ Συμεὼν τοῦ στυλίτη, βλ. ἐπίσης, Βίος ὁσίου Εὐθυμίου, 47.23-24: «τὸν ἀγιον Συμεώνην τὸν στυλίτην μέγαν τότε φωτῆρα ὅντα καὶ τῇ οἰκουμένῃ ἐκλάμποντα». Πβ. BITTON-ASHKELEONY, *Christian Pilgrimage*, ὁ.π., σ. 190-191.

19. Τὸ σημιαντικότερο, ἵσως, κέντρο προσκυνήματος στὴ Μικρὰ Ἀσία κατὰ τὴν Ὅστεον Ἀρχαιότητα ἦταν τὸ «μαρτύριο» τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννη στὴν Ἔφεσο, ὅπου οἱ πιστοὶ ἐπαιροῦνταν μαζί τους σκόνη ἀπὸ τὸν τάφο τοῦ ἀγίου, τὸ λεγόμενο «μάναν», γιὰ νὰ θεραπευτοῦν ἀπὸ ἀνίστες ἀσθένειες. Βλ. Ὁδοιπορικὸ Ἐγερίας, σ. 71 : SILVIAE S. peregrinatio ad loca sancta, *Itinera Hierosolymitana*, ὁ.π., σ. 35-101. Βλ. ἐπίσης, ΚΟΙΚΥΛΙΔΗΣ, Ὁδοιπορικά, ὁ.π., σ. 45, 52-53. Πβ. VIKAN G., «Byzantine Pilgrims' Art», VIKAN G.,

ραπάνω «μαρτύρια» συνέρρεαν χιλιάδες πιστοί ἀπὸ ὅλες σχεδὸν τὰς ἐπαρχίες τῆς αὐτοκρατορίας.

Στὸ περιηγητικὸ πρόγραμμα πολλῶν προσκυνητῶν τῶν Ἅγιων Τόπων περιλαμβανόταν μία ἐπίσκεψη στὸν Ἰορδάνη ποταμό, ὃπου εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ βαπτιστοῦν στὰ ιερά του ὄντα. Στὸ ὁδοιπορικὸ τοῦ Ἀντωνίνου τῆς Πλακεντίας καταγράφεται ὅτι, κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανίων, οἱ Ἀλεξανδρινοὶ πλοιοκτῆτες ἐπαιροναν μαζὶ τους κατὰ τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Αἴγυπτο τὸ ἱερὸ ὄντωρ τοῦ Ἰορδάνη καὶ ράντιζαν μ' αὐτὸ τὰ πλοῖα τους γιὰ νὰ εἶναι καλοτάξιδα²⁰. Ἀλλοὶ πάλι προσκυνητές, ὅταν ἐπέστρεφαν στὶς ἴδιαίτερες πατρίδες τους, ἐπαιροναν μαζὶ τους μέσα σὲ μικρὰ πήγινα ἥ μεταλλικὰ φιαλίδια λίγο λάδι ἀπὸ τὶς κανδῆλες τοῦ Παναγίου Τάφου ἥ χῶμα τῶν Ἅγιων Τόπων. Αὐτὸ τὸ ἀγιασμένο ἔλαιο, ὕδωρ ἥ χῶμα ὀνομαζόταν «εὐλογία» καὶ, ὅπως πιστεύοταν, εἶχε τὴ δύναμη νὰ ἐπιτελεῖ ἵστεις²¹. Ἡ θαυματουργικὴ θεραπεία μίας δαιμονισμένης κόρης ἀπὸ τὸν ὄσιο Σάββα, τὴν ὁποία εἶχε προηγουμένως ἀλείψει μέ «ἔλαιον τοῦ πανσέπτου Σταυροῦ», κατὰ τὸν Κύριλλο, ἀποτελεῖ ἔνα τέτοιο χαρακτηριστικὸ παράδειγμα²². Πέροιαν τούτου, ἥ εὐλογία προοριζόταν νὰ μεταφέρει στὸν οἶκο καὶ τὴν οἰκογένεια τοῦ προσκυνητῆ ἔνα ἀπτό, ὁρατὸ σύμβολο τῆς ἱερότητας τῶν Ἅγιων Τόπων. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο, ἥ οἰκογένεια τοῦ προσκυνητῆ, παρ' ὅλο ποὺ σωματικὰ δὲν εἶχε βρεθεῖ ποτὲ στὸν Ἅγιον Τόπον, πίστευε ὅτι σὲ πνευματικὸ ἐπίπεδο γινόταν κοινωνὸς τοῦ θείου, τῆς ἐπουράνιας Ιερουσαλήμ, καθὼς καὶ τῆς δύναμης ποὺ ἐνυπῆρχε στὴν εὐλογία²³.

Sacred Images and Sacred Power in Byzantium, Variorum Reprints, Λονδίνο 2003, σ. 240, BITTON-ASHKELONY, Christian Pilgrimage, ὁ.π., σ. 152. Γιὰ τὴ Ρώμη, βλ. παρακάτω, σ. 8, σημ. 42.

20. Ὁδοιπορικὸ Ἀντωνίνου Πλακεντίας, σ. 167: Antonini Placentini itinerarium, *Itinera Hierosolymitana*, ὁ.π., σ. 157-191. Βλ. καὶ ΚΟΙΚΥΔΙΗΣ, Ὁδοιπορικά, ὁ.π., σ. 127.

21. Βλ. ΤΣΟΥΛΑΚΑΝΑΚΗΣ, Ή παρονσία τοῦ Βυζαντίου, ὁ.π., σ. 15, σημ. 2.

22. Βίος ὁσίου Σάββα, 164.11-19.

23 Βλ. VIKAN G., *Byzantine Pilgrimage Art*, Οὐάσιγκτον 1982, σ. 10-13, VICKAN, «Pilgrims' Art», ὁ.π., σ. 234-236, VICKAN G., *Sacred Image, Sacred Power*, στὸ *Sacred Images*, ὁ.π., σ. 6, VICKAN G., «Icons and Icon Piety in Early Byzantium», στὸ *Sacred Images*, σ. 6, ΓΑΛΑΒΑΡΗΣ Γ., «Προσκυνήματα καὶ “παλαιστινιακὴ” εἰκονογραφία. Ἀνασκόπηση τῆς ἔρευνας», *Δελτίο Χριστιανικῆς Αρχαιολογικῆς Εταιρείας* 23 (2002), σ. 62-63, 71-72, KRUEGER D., «Christian Piety and Practice in the sixth century», MAAS M., *The Cambridge Companion to the Age of Justinian*, Κέιμπριτς 2005, σ. 302-304, WILKEN R.L., *The Land called Holy: Palestine in Christian History and Thought*, Νιοῦ Χέιβεν-Λονδίνο 1992, σ. 191.

Ἐν κατακλεῖδι, οἱ χριστιανοὶ τῆς Ὑστερης Ἀρχαιότητας πίστευαν ἀκράδαντα πῶς ἡ φυσικὴ ἐπαφὴ μὲν ζῶντες ἀσκητές, μὲν Ἱερὰ λείψανα, μὲν τάφους ἀγίων, κυρίως ὅμως μὲ τὸ λάδι ἀπ’ τὸν Πανάγιο Τάφο καὶ τὸ ὕδωρ τοῦ Ἰοδάνη, θὰ τοὺς μετέδιδε μέρος τῆς ἱερότητάς τους. Ἐπομένως, ἡ πίστη τῶν χριστιανῶν στὴν ἱερότητα τῶν Ἅγιων Τόπων καὶ ἡ μετάδοση αὐτῆς τῆς ἱερότητας στοὺς ἴδιους μέσω τῶν νοητῶν αἰσθήσεων ἀποτέλεσαν τὸ ἰδεολογικὸ θεμέλιο πάνω στὸ ὅποιο στηρίχθηκε ὅλο τὸ ἐποικοδόμημα τοῦ προσκυνήματος.

Οἱ συνθῆκες καὶ ἡ διάρκεια τῶν ταξιδιῶν

Στὴν πρώιμη βυζαντινὴ ἐποχὴ τὰ ταξίδια ἦταν κάτι σπάνιο καὶ ἔξαιρετικό. Οἱ περισσότεροι ταξιδιῶτες ἐγκατέλειπαν τὴν πατρίδα τους μόνο ἐξ ἀνάγκης, γιὰ λόγους ἐπαγγελματικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς ἢ θρησκευτικούς. Ἡταν μισθοφόροι, στρατιῶτες καὶ ναῦτες ποὺ ἐπαιροναν μέρος σὲ στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις στὸ μέτωπο τοῦ Δούναβη, τῆς Μεσοποταμίας ἢ τῆς Δύσης, διπλωμάτες ποὺ ἐπισκέπτονταν τὴν περιοχὴ Αὐλὴ καὶ βάρβαρους ἥγεμόνες τῆς στέπας ἢ τῶν γερμανικῶν βασιλείων τῆς Δύσης, κρατικοὶ ἀξιωματοῦχοι ποὺ ἐπισκέπτονταν τὶς ἐπαρχίες, ἔμποροι, πρόσφυγες, ἔξοριστοι καί, τέλος, ἐπίσκοποι ποὺ ἐπαιροναν μέρος σὲ τοπικὲς ἢ οἰκουμενικὲς συνόδους. Τὴ μόνη ἔξαιρεση στὸν παραπάνω γενικὸ κανόνα ἀποτελοῦσαν οἱ προσκυνητές, οἱ ὅποιοι κατέφταναν στοὺς Ἅγιους Τόπους χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἄνωθεν ἔξαναγκασμὸς ἢ ἅμεση ἀνάγκη ταξιδιού²⁴.

Κάθε ταξίδι ἦταν κουραστικό, ἐπικίνδυνο καὶ ἀπαιτοῦσε μεγάλη προέτοιμασία. Αὐτὸ ἵσχε τόσο γιὰ τὰ χερσαῖα ὅσο καὶ γιὰ τὰ θαλάσσια ταξίδια. Οἱ δρόμοι τῆς θάλασσας πάντως, ἀν καὶ πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπ’ αὐτοὺς τῆς ξηρᾶς, προσέφεραν στὸν ταξιδευτὴ τὸ πλεονέκτημα τῆς ταχύτητας²⁵. Ἡ ἀπόσταση ποὺ μποροῦσε κανεὶς νὰ διανύσει πεζῇ στὸ ὁδικὸ δίκτυο τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ὑπὸ φυσιολογικὲς συνθῆκες, ἦταν 30 περίπου χιλιόμετρα τὴν ἡμέρα²⁶.

24. Βλ. KÖDER J., «Νησιώτικη ἐπικοινωνία στὸ Αἴγαοι κατὰ τὸν ὄψιμο Μεσαίωνα», στὸ *Η ἐπικοινωνία στὸ Βυζάντιο*, δ.π., σ. 445.

25. Ὁ Πλίνιος (Pliny, *Natural History* – Μὲ ἀγγλικὴ μετάφραστ: RACKHAM H., [Loeb Classical Library], τ. 2, Λονδίνο-Κέμπριτζ, Μασσαχουσέτη 1969), στὸ ἔργο τοῦ *Φυσικὴ Ιστορία* (19.3-4), δίνει πληροφορίες γιὰ τὴν ταχύτητα τῶν πλοίων, ὑπὸ ὅμιλες καιρικὲς συνθῆκες, καὶ τὶς ἀποστάσεις ἀνάμεσα στὰ σημαντικότερα λιμάνια τῆς Μεσογείου.

26. Βλ. VIKAN G., *Pilgrims' Art*, δ.π., σ. 231.

Υπάρχουν άρκετά στοιχεία στίς πηγές, τὰ ὅποῖα μᾶς πληροφοροῦν γιὰ τὶς συνθῆκες καὶ τὴν ταχύτητα ἐνὸς χερσαίου ταξιδιοῦ. Χάρη στὸ ὄδοιπορικὸ τοῦ ἀνώνυμου προσκυνητῆ ἀπὸ τὰ Βουρδιγάλα τῆς Γαλατίας (σημερινὸ Μπορντώ), ὁ ὅποῖος ἐπισκέφτηκε τοὺς Ἅγιους Τόπους τὸ 333, γνωρίζουμε ὅτι ὁ τελευταῖος κάλυψε τὴν ἀπόσταση τῶν 1.200 περίπου ωραϊκῶν μιλίων μεταξὺ Κωνσταντινούπολης-Τερεζίνης σὲ δύο 21 ωραϊκὰ μίλια, δηλαδὴ 31 περίπου χιλιόμετρα²⁷. Ἡ Μελάνη ἡ Νεωτέρα, ἐντούτοις, κάλυψε τὴν ἴδια ἀπόσταση σὲ ἔξι μόλις ἐβδομάδες καὶ μάλιστα τοὺς μῆνες Φεβρουάριο καὶ Μάρτιο τοῦ ἔτους 437 ὑπὸ ἔξαιρετικὰ δύσκολες καιρικὲς συνθῆκες. Τὸ κατὰ δύο ἐβδομάδες ταχύτερο ταξίδι της, πάντως, ἐξηγεῖται ἀπὸ τὴ βιασύνη της νὰ παρευρίσκεται στὴν Ἅγια Πόλη στὶς ἀρχές Ἀπριλίου μὲ τὴν ἔναρξη τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδας²⁸.

Στὸ τέρμα τῆς ἡμερήσιας πεζοπορίας του, ὁ ὄδοιπόρος εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ ὀφεληθεῖ ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσέφερε τὸ ὄργανωμένο ὄδικὸ δίκτυο τῆς αὐτοκρατορίας. Σὲ τακτὰ διαστήματα, πάνω στὶς μεγάλες ὄδικὲς ἀρτηρίες ποὺ συνέδεαν τὶς πόλεις τῆς αὐτοκρατορίας, ὁ ταξιδευτὴς μποροῦσε νὰ ἔκουραστεῖ σὲ mansiones, δηλαδὴ μικρὰ πανδοχεῖα, ὅπου εύρισκε κατάλυμα καὶ τροφή. Ἄν μάλιστα εἶχε μαζί του καὶ κάποιο ζῶο (γαϊδοῦρι ἢ μουλάρι), μποροῦσε νὰ βρεῖ κατάλυμα σὲ mutationes, δηλαδὴ τὰ γνωστὰ καραβάν-σεράια³⁰. Ἡδη ἀπὸ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 4^{ου} αἰῶνα, οἱ μητροπόλεις τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶχαν φροντίσει νὰ ἰδρύσουν τὰ λεγόμενα ἔνοδοχεῖα, ποὺ διηγύθυναν μέλη τοῦ κλήρου καὶ μοναχοὶ προκειμένου νὰ βρίσκουν ἐκεῖ κατάλυμα, τροφὴ καὶ ιατρικὴ περίθαλψη οἱ φτωχοὶ προσκυνητές. Ο κυριότερος λόγος ποὺ ἡ Ἐκκλησία ὀργάνωσε στὰ ἀστικὰ κέντρα ἕνα ὀλόκληρο δίκτυο ἔνοδοχείων, ὅπως μαρτυροῦν πατερικὰ κείμενα τοῦ 4^{ου} αἰῶνα, ἵταν ἡ προστασία τῆς ψυχῆς τῶν προσκυνητῶν ἀπὸ τὶς ἐπιβλαβεῖς πνευματικὰ συναναστροφὲς τῶν πιστῶν στὶς mansiones.

27. Ὁδοιπορικὸ Βουρδιγάλων, σ. 13-20: *Itinerarium Burdigalense, Itinera Hierosolymitana*, σ. 1-33. Βλ. καὶ Κοικυλίδης, Ὁδοιπορικά, σ. 8-14.

28. Ἐνα (01) ωραϊκὸ μίλι ἰσοῦται μὲ 1.481 μέτρα.

29. Βίος ὁσίας Μελάνης, 56-57: *Vie de Sainte Mélanie*, ἔκδ. GORCE D., [Sources Chrétiennes 90], Παρίσι 1962.

30. Βλ. HUNT D., *Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire, AD 312-460*, Ὁξφόρδη 1982, σ. 57, KISLINGER E., «Sightseeing in the Byzantine Empire», στὸ Ἡ ἐπικοινωνία στὸ Βυζάντιο, ὁ.π., σ. 459.

Άνέφερα ἥδη ὅτι οἱ θαλάσσιες μεταφορὲς προσέφεραν τὸ πλεονέκτημα τῆς ταχύτητας. Εἶναι χαρακτηριστικὸ δότι, ἐνῷ ὁ ἀνώνυμος προσκυνητὴς τοῦ Μπορντω̄ χρειάστηκε δύο μῆνες γιὰ νὰ καλύψει διὰ ξηρᾶς τὴν ἀπόσταση Κωνσταντινούπολη-Ιεροσόλυμα, ἡ ἀντίστοιχη διαδρομὴ διὰ θαλάσσης ἀπαιτοῦσε μόλις δέκα-δώδεκα ἡμέρες, ὅπως γνωρίζουμε ἀπὸ τὸν *Bίο τοῦ Πορφυρίου Γάζης*³². Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως, ἡ ναυσιπλοΐα ἐμπεριεῖχε τὸ στοιχεῖο τοῦ κινδύνου, λόγῳ τῶν ξαφνικῶν ἀλλαγῶν τοῦ καιροῦ καὶ τῆς πειρατείας. Ἡ αἰχμαλωσία στὰ χέρια τῶν πειρατῶν συνεπαγόταν τὴν, διὰ βίου πολλὲς φορές, στέρηση τῆς ἐλευθερίας, τὸν βίαιο ἀποχωρισμὸ ἀπὸ τὰ ἀγαπημένα πρόσωπα καὶ τὸν ἀκούσιο ξεριζωμὸ ἀπὸ τὴν πατρογονικὴ ἑστία. Οἱ ἀντίξεις καιρικὲς συνθήκες, πάλι, ἔθεταν σὲ κίνδυνο τὴν ἀκεραιότητα τοῦ πλοίου καὶ τοῦ φορτίου, πολὺ περισσότερο ὅμως τὴν ἀσφάλεια τοῦ πληρώματος καὶ τῶν ἐπιβατῶν. Ἀντιλαμβάνεται λοιπὸν κανεὶς ὅτι, γιὰ τὸν προσκυνητὴ ποὺ ἐπέλεγε τὸ δρόμο τῆς θάλασσας, τὸ ὄφελος τῆς γοργορῆς μετακίνησης ἰσοσταθμιζόταν δυνητικά, καὶ ἐνίοτε μάλιστα ὑπερκεραζόταν, ἀπὸ τοὺς ἀστάθμητους παράγοντες ποὺ μόλις προανέφερα.

Ἐναὶ ἀκόμη ζήτημα, ποὺ μένει νὰ διευκρινιστεῖ, εἶναι καὶ τὸ στοιχεῖο τῆς ἄνευσης. Στὰ ἐμπορικὰ πλοῖα τῆς *“Υστερης Ἀρχαιότητας* ὁ διαθέσιμος χῶρος γιὰ τοὺς ἐπιβάτες ἦταν ἔξαιρετικὰ περιορισμένος³³. Γιὰ τοὺς περισσότερους, τὸ κατάστρωμα, ποὺ ἦταν ἐκτεθειμένο στὰ στοιχεῖα τῆς φύσης, ἀποτελοῦσε τὸ μόνον σημεῖο ὃπου μποροῦσαν νὰ κινηθοῦν ἢ νὰ ἀναπτυχθοῦν καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ. Αὐτοσχέδιες τέντες τοὺς προστάτευαν στοιχειωδῶς ἀπὸ τὸν ἥλιο καὶ τὸν δυνατὸ ἀέρα. Ἄλλοι, ἐλάχιστοι ὅμως, ἀναζητοῦσαν καταφύγιο στὸ σκοτεινό, ἀνθυγεινὸ καὶ δύσοσμο ἀμπάρι τοῦ πλοίου, ὃπου φυλασσόταν τὸ πολύτιμο φορτίο. Μόνο ὅσοι ἀνὴ- καν στὴν ἀρχουσα τάξη εἶχαν τὸ προνόμιο νὰ μοιραστοῦν μὲ τὸν κυβερνήτη, τὸ ναύκληρο (*magister navis*) καὶ τοὺς ἀξιωματικοὺς τοῦ πλοίου τὶς λιγοστές, στενόχωρες καὶ λιτὰ ἐπιπλωμένες πρυμναῖες

31. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ, Περὶ τῶν ἀπιόντων εἰς Τερουσαλὴμ : GREGORI S. NYSSENI, *Epistolae*, PG 46, 999-1108. Γιὰ τὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὸ πανδοχεῖον καὶ τὸ ξενοδοχεῖον, βλ. ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ, *Ἡ παρουσία τοῦ Βυζαντίου*, δ.π., σ. 34 καὶ σημ. 6.

32. Βίος ἀγίου Πορφυρίου, 27, 55-57 : MARC LE DIACRE, *Vie de Porphyre*, évèque de Gaza, ἔκδ. GREGOIRE H. – KUGENER M.A., Παρίσι 1930

33. Τὰ ἐμπορικὰ πλοῖα αὐτὴν τὴν περίοδο, ἀνάλογα μὲ τὸν τύπο καὶ τὴ χωρητικότητά τους, ἔχουν τὶς ἔξῆς ὄνομασίες: ἀκάτιον (*actuariola*), κέλης (*celox*), φάστλος (*phaselus*). BL. CASSON L., *Ships and Seamanship in the Ancient World*, Βαλτιμόρη-Λονδίνο 1995, σ. 159-168.

καμπίνες³⁴. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ δὲν ἦταν ἀσύνηθες οἱ συνταξιδιῶτες προσκυνητὲς νὰ ψάλουν ὕμνους καὶ νὰ νηστεύουν, ἐνῶ οἱ πιὸ μορφωμένοι καὶ πλούσιοι, ὅπως στὴν περίπτωση τῆς Αἴθερίας καὶ τῆς Μελάνης, διάβαζαν ἀποστάσιματα ἀπὸ τὶς Γραφὲς μὲ ἔνα ἀντίτυπο τῆς Βίβλου ἀνὰ χεῖρας³⁵.

Ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ὁ περιορισμένος χῶρος τοῦ πλοίου ἐπέτρεπε τὸ συγχρωτισμὸ τῶν κοινωνικῶν τάξεων. Ὁ πλούσιος ἐμπορος, ὁ τραπεζίτης, ὁ ἀριστοκράτης, ἐρχόταν, ἐκῶν ἄκων, σὲ ἅμεση ἐπαφὴ μὲ τὰ κατώτερα λαϊκὰ στρώματα, μὲ τὰ ὅποια μοιραζόταν τὸ λιγοστὸ χῶρο στὸ κατάστρωμα. Ὅλοι δὲ μοιράζονταν ἐξίσου τὸ ρίσκο ἐνὸς διπλοῦ, θανάσιμου κινδύνου: πρῶτον, μίας πειρατικῆς ἐπιδρομῆς καὶ τῆς συνακόλουθης αἰχμαλωσίας, ὅποτε ἡ μοιρα ὅλων τῶν ἐπιβατῶν ἐξισωνόταν, καὶ δεύτερον, ἐνὸς ναυαγίου μεσοπέλαγα ποὺ ὁδηγοῦσε στὸ πιθανὸ ἐνδεχόμενο, κατὰ τὸ ὅποιο οἱ ναυαγοί, ἀσχέτως κοινωνικῆς θέσης καὶ οἰκονομικῆς ἐπιφάνειας, ὅφειλαν νὰ στηρίξουν ἅμεσα καὶ νὰ βοηθήσουν ὁ ἔνας τὸν ἄλλο, ὥστε νὰ διασωθοῦν καὶ ἡ μοιρα τους νὰ μὴ κριθεῖ ἀμετάκλητα στὴν ὑγρὴ ἄβυσσο.

Ἡ ἀνασφάλεια ποὺ δημιουργοῦσε στοὺς Ρωμαίους γενικότερα τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο διαπιστώνεται καὶ στὰ ἐπόμενα δύο στοιχεῖα. Τὸ πρῶτο εἶναι μία ἐνεπίγραφη παράσταση ποὺ ἀποτελεῖ ἀφιέρωμα ἀνώνυμου προσκυνητῆ, ὁ ὅποιος ἔφτασε σῶος καὶ ἀβλαβῆς στὴν Ἀγία Γῆ, ἐπειτα ἀπὸ πολυήμερο ταξίδι στὴ θάλασσα. Πρόκειται γιὰ ἔνα ὑποτυπῶδες σκίτσο πλοίου σκαλισμένο στὸν τοῖχο παρεκκλησιοῦ τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ποὺ φέρει τὴν ἐπιγραφὴ «Domine invimus» καὶ χρονολογεῖται τὸν 4^ο αἰώνα³⁶. Μικρὴ μεταλλικὴ φιάλη, ὡς εἶδος «εὐλογίας», ποὺ φυλάσσεται στὴ μονὴ τοῦ Bobbio τῆς βόρειας Ιταλίας καὶ φέρει ἀνάγλυφη παράσταση τοῦ Χριστοῦ νὰ βαδίζει ἐπάνω στὰ ὕδατα, ἀποτελεῖ τὸ δεύτερο στοιχεῖο. Ἡ παράσταση αὐτὴ ἀποτελεῖ δέηση ἀνώνυμου προσκυνητῆ, ὁ ὅποιος, μ' αὐτὸν τὸν τρόπο, εὐχαρίστησε τὸν Κύριο τῶν ὑδάτων ποὺ τὸν ἔσωσε ἀπὸ πνιγμό³⁷.

Ἡ διάρκεια καὶ ἡ ταχύτητα τοῦ ταξιδιοῦ ἀποτελοῦσε συνάρτηση ποικίλων παραγόντων, ὅπως ὁ τύπος τοῦ πλοίου, ἡ πεῖρα τοῦ κυβερνήτη, ἡ ἱκανότητα τοῦ πληρώματος καὶ, τέλος, ἡ ἔνταση καὶ ἡ διεύθυνση τῶν ἀνέμων. Τὸ πολεμικὸ

34. Βλ. CASSON, *Ships*, ὅ.π., σ. 180-181. Γιὰ τὴν ἵεραιχία στὸ ἐμπορικὸ πλοῖο, βλ. Casson, *Ships*, ὅ.π., σ. 314-315 καὶ ἴδιαίτερα σ. 314, σημ. 66.

35. Βλ. ΚΟΙΚΥΛΙΔΗΣ, Ὁδοιπορικά, ὅ.π., σ. 39. Πβ. HUNT, *Pilgrimage*, ὅ.π., σ. 67.

36. Βλ. VIKAN G., «Guided by Land and Sea», στὸ *Sacred Images*, ὅ.π., σ. 79.

37. Βλ. VIKAN, «Pilgrims' Art», ὅ.π., σ. 384, σημ. 36.

πλοϊο, σὲ κάθε περίπτωση πάντως, ταξίδευε γρηγορότερα ἀπὸ τὸ ἐμπορικό. Εἶναι χαρακτηριστικὸ διὰ μία πολεμικὴ γαλέρα χρειαζόταν μία μόλις ἡμέρα γιὰ νὰ πλεύσει ἀπὸ τὴν Κύπρο στὴ Ρόδο, μία ἀπόσταση 176 ναυτικῶν μιλών³⁸. Ο Μεσούλαμ πτὲν Μεναχὶμ ἀπὸ τὴ Βολτέρρα κάλυψε τὴν ἴδια ἀπόσταση τὸ 1481, κάτω ἀπὸ κανονικὲς καιρικὲς συνθῆκες, σὲ δύο ἡμέρες, ἐνῶ ὁ Βενιαμὶν ἐκ Τουδέλης, γύρω στὸ 1150, διένυσε τὴν παραπάνω ἀπόσταση, ὑπὸ ἀντίξοες ὅμως καιρικὲς συνθῆκες, σὲ τέσσερις ἡμέρες³⁹. Πάντως, οἱ ναυτικοὶ τῆς Μεσογείου, σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς συναδέλφους τους ποὺ ἔπλεαν στοὺς ἀνοικτοὺς ὥκεανοὺς ἀπὸ τὸν 16° αἰῶνα καὶ ἔξῆς, δὲν ἀνησυχοῦσαν γιὰ ἰσχυρὰ φύεματα ποὺ θὰ ἐπηρέαζαν σημαντικὰ τὸν πλοῦ, παρ’ ἐκτὸς ἀν ἔπλεαν στὸν Ἐλλήσποντο, στὸ Βόσπορο, στὰ Στενὰ τῆς Μεσσήνης καὶ στὸν Εὔριπο τῆς Εὐβοιας⁴⁰.

Τὸ θαλάσσιο ταξίδι τῶν προσκυνητῶν

‘Ο προσκυνητὸς ποὺ διέμενε στὴ Δύση καὶ ἐπιθυμοῦσε νὰ περιηγηθεῖ στοὺς Ἅγιους Τόπους, εἶχε τὶς ἔξῆς ἐπιλογές:

1. Εἶχε, καταρχήν, τὴ δυνατότητα νὰ ἀξιοποιήσει τὸ ἄριστα κατασκευασμένο καὶ συντηρημένο ὁδικὸ δίκτυο τῆς αὐτοκρατορίας, ὅπως ἔκανε ὁ ἀνώνυμος προσκυνητὸς ἀπὸ τὰ Βουρδίγαλα. Μετὰ τὴν ἀναχώρηση ἀπὸ τὴν ἴδιατερη πατρίδα του, ἔπειτα νὰ διασχίσει πεζῇ τὶς δυτικὲς ἐπαρχίες καὶ τὰ Βαλκάνια καί, ἀφοῦ φτάσει στὴν Κωνσταντινούπολη, νὰ συνεχίσει τὴν πορεία του διαμέσου τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καὶ τῆς Συρίας, ὥσπου νὰ καταλήξει στὴν Παλαιστίνη.

2. Μποροῦσε νὰ ταξιδέψει πεζῇ ἔως τὴν Κωνσταντινούπολη καί, στὴ συνέχεια, νὰ ἐπιβιβαστεῖ σὲ πλοϊο ποὺ θὰ τὸν μετέφερε, μέσω Ρόδου καὶ Κύπρου, σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ λιμάνια τῆς συροπαλαιστινιακῆς ἀκτῆς. Αὐτὴ τὴ διαδρομὴ ἀκολούθησε ὁ ἀνώνυμος προσκυνητὸς ἀπὸ τὴν Πλακεντία.

3. Ἄξιοποιώντας τὸ πυκνὸ ἐμπορικὸ δίκτυο στὴ λεκάνη τῆς Μεσογείου, εἶχε ἀκόμη τὴ δυνατότητα νὰ μετακινηθεῖ ταχύτατα μὲ ὅποιοδήποτε ἐμπορικὸ πλοϊο πρὸς τὶς μητροπόλεις τῆς Ἀνατολῆς, Ἀλεξάνδρεια, Ἀντιόχεια καὶ Κωνσταντί-

38. ΠΛΙΝΙΟΣ, *Φυσικὴ Ἰστορία*, 5.132. Ἐνα (01) ναυτικὸ μίλι ἰσοῦται μὲ 1.852 μέτρα.

39. Βλ. KÖDER J., «Νησιώτικη ἐπικουνωνία», δ.π., σ. 445. Γιὰ τοὺς Ἐβραίους περιηγητές, βλ. ADLER E.N., *Jewish Travellers: A Treasury of Travelogues from nine Centuries*, Νέα Υόρκη 1966.

40. Βλ. CASSON, *Ships*, δ.π., σ. 273.

νούπολη. Ἐν ὁ προσκυνητὴς προερχόταν ἀπὸ τὴν Ἰσπανία, τὴν Βρετανία ἢ τὴν Γαλατία εἶχε δύο ἐναλλακτικὲς διαδρομὲς στὴ διάθεσή του: α) νὰ κατευθυνθεῖ, ἀρχικά, πεζῇ πρὸς τὸ λιμάνι τῆς Μασσαλίας στὴ νότια Γαλατία, ὅπου, στὴ συνέχεια, θὰ ἐπιβιβαζόταν σὲ πλοῖο μὲ κατεύθυνση τὴν Κύπρο, τὴν Συρία ἢ τὴν Παλαιστίνη, καὶ β) νὰ κατευθυνθεῖ, ἐπίσης πεζῇ, πρὸς τὴν Ρώμη, ὅπου ἔξαλλου θὰ ἐπιζητοῦσε νὰ πάει καὶ ὁ κάτοικος τῆς ἵταλικῆς χερσονήσου. Στὴ συνέχεια, θὰ κατευθυνθῶν στὸ ἐπίνειο τῆς Αἰώνιας Πόλης, τὴν Ὀστια, ὅπου θὰ ἐπιβιβαζόταν σὲ ἐμπορικὸ πλοῖο ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἀποπλεύσει μὲ προορισμὸ τὴν Ἀνατολή⁴¹.

Οἱ προσκυνητὲς ἐπέλεγαν συνήθως τὴν θαλάσσια διαδρομή. Ἡ αἰτία τῆς ἐπιλογῆς τους ἦταν προφανής: τὸ θαλάσσιο ταξίδι, σὲ σχέση μὲ τὶς πρῶτες δύο, χερσαῖες κατὰ βάση, διαδρομές, ἦταν πιὸ γρήγορο καὶ, ἐπομένως, ὁ προσκυνητὴς εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ πάει στοὺς Ἅγιους Τόπους καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὰ πάτρια, τὴν οἰκογένεια καὶ τὴν ἐργασία του μέσα σὲ τρεῖς ἢ τέσσερις, τὸ πολύ, μῆνες. Ἐφ' ὅσον, ὅμως, ἀποφάσιζε νὰ ἀκολουθήσει τὴν πρώτη διαδρομή, θὰ ἐπέστρεφε στὸ σπίτι του ἔπειτα ἀπὸ ἀπονοσίᾳ ἐνὸς περίπου ἔτους, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση, βέβαια, ὅτι δὲ θὰ ἀντιμετώπιζε ἀντίξοες καιρικὲς συνθῆκες ἢ ληστές στὸ δρόμο του. Ἐπιπλέον, ἡ πολύμηνη ἀπονοσία του σηματοδοτοῦσε καὶ ἄλλους εἴδους προβλήματα, πρακτικῆς κυρίως φύσεως. Οἱ περισσότεροι προσκυνητὲς ἦταν ἀγρότες καὶ κτηνοτρόφοι, ὅπως ἔξαλλον καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ὑπηκόων τῆς αὐτοκρατορίας. Ἐν κάποιος ἀγρότης ἐγκατέλειπε ἐπὶ ἕνα, καὶ πλέον ἴσως, ἔτος τὰ κτήματά του ἀκαλλιέργητα, ἡ ἀπώλεια τῆς παραγωγῆς καὶ, συνακόλουθα, τῶν σπόδων πρὸς μελλοντικὴ χρήση θὰ εἶχε ὡς συνέπεια τὴν ἀπώλεια πολὺ σημαντικῶν ἐσόδων, κορίσμων γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του τὰ προσεχῆ ἔτη. Ὁ δὲ κτηνοτρόφος θὰ ἀντιμετώπιζε ἐπιπλέον δυσκολίες στὴ συντρι-ρηση τοῦ ποιμνίου του, ὅσο διάστημα θὰ ἔλειπε στὸ προσκύνημα. Ἡ πώληση τῶν ζώων του στὶς τοπικὲς ἐμποροπανηγύρεις, πρὸν ἔκεινήσει γιὰ τὸ προσκύνημα, θὰ ἦταν, ἐνδεχομένως, μία ἄλλη ἐπιλογή. Σ' αὐτὴν τὴν περίπτωση ὅμως θὰ ἐλλόχευε ὁ κίνδυνος, ἐφ' ὅσον οἱ συντοπίτες του ἦταν ἥδη ἐνήμεροι γιὰ τὴν ἐπικείμενη ἀναχώρησή του, νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴν ἀνάγκη του καὶ νὰ μὴν εἰσπράξει ἀπὸ τὴν πώληση τοῦ ποιμνίου τὸ προσδοκώμενο ἀντίτιμο τῆς ἀξίας του.

41. Γιὰ τὸ πυκνὸ ἐμπορικὸ δίκτυο στὴ Μεσόγειο, βλ. CHARLESWORTH M.P., *Trade-routes and commerce of the Roman Empire*, Χιλδεσχάϊμ 1961, ROUGÉ J., *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'Empire romain*, Παρίσι 1966.

Ἐπιπλέον, ἀν δὲ προσκυνητὴς ἀσχολοῦνταν μὲ τὴ βιοτεχνίᾳ ἢ τὸ ἐμπόριο, θὰ ἦταν μᾶλλον ἀδύνατο νὰ ἐμπιστευθεῖ τὶς τύχες τῆς ἐπιχείρησής του ἐπὶ μακρὸν σὲ χέρια ἄλλων, ἔστω κι ἀν ἐπρόκειτο γιὰ τοὺς στενότερους συγγενεῖς του. Πέραν τούτου, δῆλα τὰ παραπάνω ἀρνητικὰ δεδομένα σηματοδοτοῦσαν τὴν ἀδυναμία τοῦ ὁδοιπόρου προσκυνητῇ, ὅταν τελικὰ ἐπέστρεφε ἀπὸ τοὺς Ἅγιους Τόπους, νὰ ἐκπληρώσει στὸ ἀκέραιο τὶς φιορολογικές του ὑποχρεώσεις ἐναντὶ τοῦ κράτους, λόγω τῆς μακρόχρονης ἀπουσίας του ἀπὸ τὶς ἐπαγγελματικές του ἐνασχολήσεις.

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν προσκυνητῶν νὰ ἀναχωρήσουν γιὰ τοὺς Ἅγιους Τόπους μέσῳ Ρώμης, τοὺς ἔδινε τὴ δυνατότητα νὰ ἐπισκεφτοῦν τὸ «μαρτύριο» τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου⁴². Ἡ ἰσχυρὴ πίστη κάθε προσκυνητῆς ὅτι ἡ ψυχὴ τοῦ μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ ἀναπαυόταν στὴν ἄνω Ιερουσαλήμ, ἀλλὰ παρεπιδημοῦσε, ταυτόχρονα, καὶ μέσα στὸ χῶρο τοῦ ναοῦ, ὁ ὄποιος στέγαζε τὸν τάφο του, ἀποτελοῦσε τὸν καταλύτη τῆς ἐπίσκεψής του στὰ λεγόμενα «μαρτύρια». Τὸ προσκύνημα, ποὺ ἐκδηλωνόταν εἴτε μέσῳ τῆς φυσικῆς ἐπαφῆς μὲ τὸν τάφο τοῦ ἄγιου καὶ τὰ ιερὰ λείψανα εἴτε μὲ τὶς προσευχὲς καὶ τὶς τελετουργίες ποὺ λάμβαναν χώρα μέσα στὸ ναό, ἀποτελοῦσε τὴ μυστικὴ κλίμακα ποὺ ἔνωντε τὸν ὄλικὸ μὲ τὸν πνευματικὸ κόσμο, συνδέοντας τὸν πιστὸ μὲ τὸ θεῖο. Ἐπομένως, τὸ προσκύνημα στὸν τάφο τοῦ κορυφαίου Ἀποστόλου τοῦ Χριστοῦ θὰ πρέπει νὰ ἐνί-

42. Ἡδη ἀπὸ τὸ 312, μετὰ τὴ νίκη του ἐπὶ τοῦ Μαξεντίου στὴ Μουλβία γέφυρα, ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἐγκαινίασε ἔνα «πολιτικὸ προγραμμα» καθιέρωσης ἱερῶν τόπων γιὰ τοὺς χριστιανοὺς στὴ Ρώμη. Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 312-324 ἴδουσε ἐκεῖ μία σειρὰ ἀπὸ μεγαλοπρεπεῖς ναοὺς (βασιλικὲς καὶ «μαρτύρια»), σημαντικότεροι ἐκ τῶν ὄποιων εἶναι οἱ ἔξης: ἡ βασιλικὴ τοῦ Λατερανοῦ, ἡ ὄποια δὲ σώζεται σήμερα· ἡ μεγάλη βασιλικὴ τοῦ Ἅγιου Πέτρου, στὸ λόφο τοῦ Βατικανοῦ· τὸ «μαρτύριο» τοῦ Ἅγιου Σεβαστιανοῦ· τὸ «μαρτύριο» τοῦ Ἅγιου Λαυρεντίου· τὸ «μαρτύριο» τῆς Ἅγιας Ἀγγῆς, ἐκτὸς τῶν τειχῶν· τὸ μαυσωλεῖο τῆς Ἅγιας Ἐλένης ἐπὶ τῆς via Labicana· καὶ τέλος, ἡ ἐκκλησία ποὺ ὀνομάζεται Santa Croce in Gerusalemme, διότι, κατὰ τὴν παράδοση, ὑπάρχει σ' αὐτὴν κομμάτι τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀπὸ τὴν Ιερουσαλήμ, δῶρο τῆς αὐγούστας Ἐλένης. Στοὺς παραπάνω ναοὺς συνέρρεαν πλήθη προσκυνητῶν ἀπὸ τὸ δευτέρῳ μισῷ τοῦ 4^{ου} αἰώνα καὶ ἔξης. Βλ. BITTON-ASHKELONY, *Christian Pilgrimage*, δ.π., σ. 98, KRAUTHEIMER R., Rome: Profile of a City, 312-1308, Ποίηστον, Νέα Υερσέν 2000, σ. 21-31, ΓΚΙΟΛΕΣ Ν., *Παλαιοχριστιανικὴ Τέχνη: Ναοδομία (π. 200-600)*, Ἀθήνα 1998, σ. 81-85, BOWDER D., *The Age of Constantine and Julian*, Λονδίνο 1978, σ. 55-59, BARNES T.D., *Constantine and Eusebius*, Κέιμπριτς, Μασσαχουσέττη 1981, σ. 49, CAMERON Av., *H ὕστερη ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία*, 284 μ.Χ.- 430 μ.Χ., μτφρ. ΚΡΑΛΛΗ I., Ἀθήνα 2000, σ. 105-106, MARAVAL P., «The earliest phase of Christian pilgrimage in the Near East (before the 7th century)», *Dumbarton Oaks Papers* 56 (2002), σ. 66, WILKINSON J., *Egeria's Travels*, Λονδίνο 1971, σ. 13.

σχες πνευματικά τους προσκυνητές, ώστε νὰ ὑπερκεράσουν, μέσω τῆς πίστης τους καὶ τῆς θείας βοήθειας, κάθιτε ἀντιξότητα πού, ἐνδεχομένως, θὰ συναντοῦσαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ δύσκολου ταξιδιοῦ τους⁴³.

“Οταν ὅλοι λήρωναν τὸ ἵερὸ προσκυνητή, οἱ προσκυνητὲς κατέβαιναν στὴν Ὀστια, ὅπου ὑπῆρχε τὸ μεγαλύτερο τεχνητὸ λιμάνι τῆς ἀρχαιότητας, ὁ λεγόμενος Portus. Στὸ λιμάνι αὐτὸ κατέφταναν κάθιτε καλοκαῖρι τὰ τεράστια σὲ μέγεθος σιταγωγὰ πλοῖα ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο φορτωμένα μὲ τὴν *apnona civica*. Στὶς ἀποβάθρες τοῦ λιμένος ξεφορτώνονταν 150.000 τόνοι σίτου γιὰ τὸν ἐπισιτισμὸ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Αἰώνιας Πόλης⁴⁴. Στὴν κεντρικὴ πλατείᾳ τῆς Ὀστιας ὑπῆρχαν πρακτορεῖα μεταφορῶν, ἀντίστοιχα μὲ τὰ σύγχρονα γραφεῖα ταξιδιῶν. Οἱ προσκυνητὲς δὲν εἶχαν παρὰ νὰ ωρήσουν στὸ ἀρμόδιο πρακτορεῖο τὴν ἡμερομηνία ἀπόπλου κάποιου πλοίου μὲ προορισμὸ τὶς συροπαλαιστινιακὲς ἀκτές, κυρίως τὴν Καισάρεια, καὶ, ἀφοῦ ἐντόπιζαν τὸ πλοῖο ποὺ θὰ τοὺς μετέφερε στὸν τελικὸ προορισμό, νὰ συμφωνήσουν, στὴ συνέχεια, μὲ τὸν καπετάνιο τὰ ναῦλα τοῦ ταξιδιοῦ. Στὴν περίπτωση τῶν πιὸ φτωχῶν ταξιδευτῶν ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα νὰ ἔξαγοράσουν τὸ χρηματικὸ ἀντίτιμο τοῦ εἰσιτηρίου εἴτε προσφέροντας ὑπηρεσίες ὡς μέλη τοῦ πληρώματος κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ, εἴτε παρέχοντας ὑπηρεσίες ἀγοράιου ἔρωτα στὸν καπετάνιο καὶ τοὺς λοιποὺς ἐπιβαίνοντες. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ἡ Μαρία ἡ Αἴγυπτια, λίγο πρὶν ἐπιβιβαστεῖ στὸ πλοῖο ποὺ θὰ τὴν μετέφερε ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια στὴν Παλαιστίνη, ἀνέφερε σ' ἔνα συνεπιβάτη της, ὅταν ἐκεῖνος τὴ ωρῆσε πῶς θὰ πλήρωνε τὰ ναῦλα της, ἐνῶ δὲν διέθετε χρήματα: «σῶμα γὰρ ἔχω, ἀντὶ ναύλου λαμβάνουσι»⁴⁵. Τέλος, πρὶν ἐπιβιβαστοῦν στὸ πλοῖο, ἔπρεπε νὰ ἀγοράσουν τὶς ἀπαραίτητες προμήθειες σὲ τρόφιμα, κρασί, ἀλινοσκεπάσματα καὶ ἄλλα χρειώδη, διότι τὸ πλήρωμα, πέρα ἀπὸ συγκεκριμένη ποσότητα ὕδατος, δὲν παρεῖχε φαγητὸ ἢ ἄλλου εἰδους ἔξυπηρησεις στοὺς ἐπιβάτες. ‘Ο καθένας λοιπὸν ἔπρεπε νὰ φροντίσει γιὰ τὶς προσωπικές του ἀνάγκες σὲ τρόφιμα καὶ ἄλλες στοιχειώδεις ἀνέσεις⁴⁶.

43. Βλ. ΚΟΙΚΥΛΙΔΗΣ, ‘Οδουπορικά, ὅ.π., σ. 213-214.

44. Τὰ φορτία τοῦ σίτου ἀποθηκεύονταν προσωρινὰ στὶς ἀποθῆκες τοῦ λιμένος, μεταφορτώνονταν στὴ συνέχεια σὲ μικρότερης χωρητικότητας πλοιάρια, τὰ ὅποια, μέσω εἰδικοῦ τεχνητοῦ καναλιοῦ, ἀνέπλεαν τὸν Τίβερη ποταμό, γιὰ νὰ φτάσουν ἐν τέλει στὴ Ρώμη. Βλ. CASSON, *Ships*, ὅ.π., σ. 368-369.

45. Βίος ὁσίας Μαρίας τῆς Αἴγυπτιας, PG 87.3, 3712B : ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ, *Βίος ὁσίας Μαρίας τῆς Αἴγυπτιας*, PG 87.3, 3697-3726.

46. Βλ. CASSON L., *Tὸ ταξίδι στὸν ἀρχαῖο κόσμο*, μτφρ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ Λ., «[Μορφωτικὸ Τίρυνμα Ἐθνικῆς Τραπέζης]», Ἀθήνα 1996, σ. 184.

‘Ο ἀπόπλους λάμβανε χώρα απὸ τὸ Μάρτιο καὶ ἔξῆς ἦως τὰ μέσα τοῦ φθινοπώδουν, διότι ἡ ἰδανικὴ ἐποχὴ ναυσιπλοῖας, κατὰ τὴν “Υστεοῃ Ἀρχαιότητα, ἥταν τὸ διάστημα ἀπὸ τὰ μέσα Ἀπριλίου ἦως τὰ μέσα Ὁκτωβρίου. Σύμφωνα μὲ ορητὴ διάταξη τοῦ Θεοδοσιανοῦ Κώδικα, ποὺ δημοσιεύθηκε στὶς 6 Φεβρουαρίου τοῦ 380, τοὺς χειμερινοὺς μῆνες ἀναστελλόταν ὁ πλοῦς τόσο τῶν ἐμπορικῶν ὅσο καὶ τῶν πολεμικῶν πλοίων, ἐκτὸς ἀπὸ εἰδικὲς περιπτώσεις ποὺ σχετίζονταν μὲ ἐπείγουσες κρατικές, διπλωματικὲς ἢ στρατιωτικὲς ὑποθέσεις⁴⁷. Ἡ αἵτια ποὺ τὰ πλοῖα παρέμεναν δεμένα στοὺς κάβους ἀπὸ τὸ Νοέμβριο ἦως τὸ Μάρτιο, ἥταν διπλή. Οἱ θυελλώδεις ἄνεμοι, ὅπως εἶναι φυσικό, ἀποτελοῦν τὴν πρώτη καὶ εὐλογη αὔτια. Ό χυριότερος λόγος, δῆμος, ἥταν ἡ κακὴ ὁρατότητα. Κατὰ τὴν “Υστεοῃ Ἀρχαιότητα, οἱ ναυτικοί, ἐφ’ ὅστον στεροῦνταν τὴν πολύτιμη βοήθεια τῆς πυξίδας, στηρίζονταν στὴ μελέτη τῆς κύνησης τοῦ ἡλιακοῦ δίσκου στὸ οὐράνιο στερεόωμα τὴν ἡμέρα καὶ στὰ σταθερὰ ὁρόσημα ποὺ ἔθεταν γνώριμες ἀκτογραμμές, νησιὰ ἢ βουνά, ἐνῶ προσανατολίζονταν μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἀστερισμῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς νύκτας. Τὸ χειμῶνα οἱ κακὲς καιρικὲς συνθῆκες, δηλαδὴ ἐλάχιστο φῶς τὴν ἡμέρα, δύμιχλη, βροχή, χιονόπτωση, νεφώσεις καθ’ ὅλο τὸ είκοσιτετράωρο, δυσκόλευναν ἔξαιρετικὰ τὴν ὁρατότητα καὶ τὸν προσανατολισμό. Ως ἐκ τούτου, ἡ ναυσιπλοΐα καθίστατο ἔξαιρετικὰ ἐπικίνδυνη κατὰ τοὺς χειμερινοὺς μῆνες⁴⁸.

Αναχωρώντας λοιπὸν τὸ πλοῖο ἀπὸ τὴν “Οστια, ἔπλεε πρὸς τὸ νότο, παράλληλα μὲ τὴ δυτικὴ ἀκτογραμμὴ τῆς ἵταλικῆς χερσονήσου, ἔχοντας κατὰ μεγάλα διαστήματα ὀπτικὴ ἐπαφὴ μὲ τὴ via Severiana καὶ τὴ via Domitiana, οἱ ὅποιες ἔνωναν τὴ Ρώμη μὲ τὸ Ρήγιο⁴⁹. Στὸ ὕψος σχεδὸν τοῦ Ρήγιου, τὸ πλοῖο εἰσερχόταν στὰ Στενὰ τῆς Μεσσήνης, τὰ ὅποια χωρίζουν τὴ Σικελία ἀπὸ τὴν Ἰταλία. Κατὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὰ Στενά, ὁ κυβερνήτης ἔδινε ἐντολὴ στὸν πηδαλιοῦχο νὰ ἀλλάξει ρότα καὶ νὰ κατευθύνει τὸ πλοῖο ἀνατολικὰ πρὸς τὸ Ἰόνιο πέλαγος καί, συγκεκριμένα, τὸ νότιο ἄκρο τῆς Πελοποννήσου. Τὸ νησὶ τοῦ Πέλοπα ἀποτελοῦσε ἀναγκαῖο σημεῖο στάθμευσης ὥστεν κατευθύνονταν πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολη, τὴ Μικρὰ Ἀσία καὶ τοὺς Ἅγιους Τόπους.

47. Θεοδοσιανὸς Κώδικας, 13.9.3: *Theodosiani Libri XVI cum Constitutionibus Sirmondianis*, ἔκδ. MOMMSEN T., τ. 1, Δουβλίνο-Ζυρίχη 1971.

48. Βλ. CASSON, *Ships*, δ.π., σ. 271.

49. Πευτιγγεριανὸς Πίνακας, σ. 9 : *Die Peutingerische Tafel*, ἔκδ. MILLER K., Στούτγαρδη 1962, MILLER K., *Itineraria Romana: Römische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana*, Ρώμη 1964, σ. 344-358.

‘Απὸ τὰ σωζόμενα ἡμερολόγια περιηγητῶν τοῦ Ὅστερου Μεσαίωνα, ἀλλὰ καὶ τὸν ἐπιτάφιο λόγο ποὺ συνέταξε ὁ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας Ἱερώνυμος πρὸς τιμὴν τῆς ἡγουμένης Παύλας τὸ 404, γνωρίζουμε ὅτι ἡ διεθνὴς ἐμπορικὴ ναυτιλία, στὴν ὁποίᾳ στηρίζοταν καὶ ἡ μεταφορὰ προσώπων, χρησιμοποιοῦσε ἔνα δίκτυο νησιῶν καὶ ἄλλων ἀγκυροβολίων, στὰ ὅποια σταματοῦσαν οἱ ναυτικοὶ γιὰ νὰ ἐμπορευτοῦν, νὰ ἀναπληρώσουν τὰ ἀποθέματα τοῦ πλοίου σὲ φρέσκα τρόφιμα καὶ νερὸ ἥ νὰ προστατευθοῦν ἀπὸ τὶς ἀντιξοότητες τοῦ καιροῦ⁵⁰. Χάρη λοιπὸν στὶς παραπάνω πηγές, γνωρίζουμε ὅτι, στὸν πλοῦ πρὸς τὴν Ἀνατολή, οἱ ναυτικοὶ τῆς Δύσης σταματοῦσαν συνήθως στὴ Μεθώνη. Ἡ μικρὴ πόλη-λιμάνι τῆς νοτιοδυτικῆς Πελοποννήσου ἀποτελοῦσε ἥδη ἀπὸ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 4^{ου} αἰῶνα σταθμὸ στὸ δρόμο τῶν προσκυνητῶν πρὸς τοὺς Ἅγιους Τόπους. Ἐκεῖ σταμάτησε ἡ Ρωμαία ἀριστοκράτισσα Παῦλα μὲ τὴν κόρη τῆς Εὐστόχιουν καὶ τὴ συνοδεία τῆς⁵¹. Ὁ Ἰταλὸς da Martoni, νοτάριος στὸ ἐπάγγελμα, ποὺ ταξίδεψε ὡς προσκυνητὴς στοὺς Ἅγιους Τόπους τὸ 1394, ἀκολούθησε τὸ ὕδιο δρομολόγιο, ὅταν κατευθύνθηκε ἀπὸ τὴν νότια Ἰταλία στὴ νοτιοδυτικὴ Πελοπόννησο⁵². Ὁ ἰστορικὸς Προκόπιος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι καὶ ὁ στρατηγὸς Βελισσάριος, κατὰ τὴν ἐκστρατεία ἀνακατάληψης τῆς Ἀφρικῆς ἀπὸ τοὺς Βανδάλους, σταμάτησε τὸ 533 στὴ Μεθώνη, ὅπου οἱ κάτοικοι μάλιστα ἀνεφοδίασαν μὲ ἄρτο τὸν αὐτοκρατορικὸ στόλο⁵³.

‘Αλλῃ μία σκάλα γιὰ τοὺς προσκυνητὲς ἀποτελοῦσε ἡ Μονεμβασία, παρότι μνημονεύεται λιγότερες φορὲς στὶς πηγὲς ἀπ’ ὅ,τι ἡ Μεθώνη. Ἡ πόλη, σύμφωνα μὲ τὸ Χρονικὸ τῆς Μονεμβασίας, ἰδρύθηκε στὰ τέλη περίπου τοῦ 6^{ου} αἰῶνα, ὅταν πρόσφυγες ἀπὸ τὴ Σπάρτη, κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν σλαβικῶν ἐπιδρομῶν, βρῆκαν καταφύγιο στὴ φυσικὰ ὀχυρωμένη αὐτὴ χερσόνησο στὶς νοτιοανατολικὲς ἀκτὲς τῆς Πελοποννήσου⁵⁴. Λίγα χρόνια μετὰ τὴν ἴδρυσή της, ἀπαντᾶ ἡ

50. Γιὰ τὴν ἐπικοινωνία μεταξὺ τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, βλ. MALAMUT E., *Les îles de l'Empire byzantin, VII^e - XII^e siècles*, τ. 2, «[Byzantina Sorbonensis 8]», Παρίσι 1988, σ. 536 κ.έ.

51. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Ἐπιστολές, 108, σ. 198.

52. ‘Οδοιπορικὸ Martoni, σ. 580-586 : LE GRAND L., «Relation du pèlerinage à Jérusalem de Nicolas de Martoni, notaire Italien (1394-1395)», *Revue de l'Orient Latin* 3 (1895), σελ. 566-669.

53. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, Ὑπὲρ πολέμων, 3.13.9-11, 20 : Procopii Caesariensis opera omnia, *De Bellis libris*, ἔκδ. HAURY J., τ. 1-2, Λειψία 1962-1963.

54. Χρονικὸ τῆς Μονεμβασίας, σ. 14 : *Cronaca di Monemvasia*, «Introduzione, testo critico, traduzione e note», ἔκδ. DUJČEV I., Παλέρμο 1976.

πρώτη μνεία τῆς πόλης, σὲ σχέση πάντα μὲ τὴ Δύση, ὅταν ὁ Ἀγγλος προσκυνητής Willibald, καθ' ὅδὸν πρὸς τοὺς Ἅγιους Τόπους, ἔφθασε στὴ Μονεμβασία μεταξὺ τῶν ἐτῶν 722-723⁵⁵.

Ἄπὸ τὴ Μεθώνη τὰ ἐμπορικὰ πλοῖα ἔπλεαν πρὸς τὰ Κύθηρα. Ἄπὸ ἐκεῖ ἔμπαιναν στὰ νερά του νότιου Αἰγαίου καὶ τὶς Κυκλαδες, ὅπου τὰ πιὸ σημαντικὰ ἀγκυροβόλια ἦταν ἡ Μῆλος καὶ ἡ Ἀστυπάλαια. Ἄπὸ τὸ τελευταῖον νησὶ ἔβαζαν ρότα γιὰ τὸ πολυσύχναστο λιμάνι τῆς Ρόδου.

Ἄπὸ τὴν Πελοπόννησο ἔως τὴν Ρόδο ἀπαιτοῦνταν, συνήθως, δέκα ἡμέρες θαλασσοπορείας. Τὸ χρονικὸ αὐτὸ διάστημα, πάντως, δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ ὡς «καθαρός» χρόνος τοῦ ταξιδιοῦ, διότι ὁ περιηγητής da Martoni, γιὰ παράδειγμα, δὲν καταγράφει στὸ ἡμερολόγιο του, καὶ ἐπομένως δὲν συνυπολογίζει, τὶς ὥρες ἐλλιμενισμοῦ στὰ παραπάνω νησιὰ τοῦ νοτίου Αἰγαίου μὲ σκοπὸ τὴν ἀναπλήρωση τῶν ἀποθεμάτων τοῦ πλοίου σὲ τρόφιμα καὶ νερό, ἀπρόοπτες ἐπισκευὲς ἢ τὸ ἐμπόριο μὲ τοὺς νησιῶτες.

Ἄπὸ τὴν Ρόδο ἔως τὴν Καισάρεια τῆς Πιλαστίνης ἀπέμεναν 450 περίπου μίλια, τὰ ὅποια καλύπτονταν σὲ πέντε ἡμέρες, ἀν ὑπολογίσουμε ὅτι ὁ Διάκονος Μᾶρκος, βιογράφος τοῦ Πορφυρίου Γάζης, χρειάστηκε δέκα ἡμέρες, ὑπὸ φυσιολογικὲς καιρικὲς συνθῆκες, γιὰ νὰ καλύψει τὴν ἀπόσταση τῶν 855 μιλίων ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη ἔως τὴ Γάζα⁵⁶. Ἐξάλλου, ἔνα ἐμπορικὸ πλοῖο μποροῦσε νὰ καλύψει ἡμερησίως μία ἀπόσταση 80-130 περίπου μιλίων, σὲ ἐξαιρετικὲς δὲ περιπτώσεις ἀκόμη καὶ 300 ἢ 400 μίλια⁵⁷.

Συμπερασματικά, ἀλθοίζοντας ὅλα τὰ παραπάνω δεδομένα⁵⁸, ὑπολογίζουμε ὅτι ὁ προσκυνητής ποὺ ξεκινοῦσε ἀπὸ τὴ Ρώμη χρειαζόταν συνολικὰ εἰκοσιτέσσερις περίπου ἡμέρες γιὰ νὰ διαπλεύσει τὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ὑπὸ εὐνοϊκὲς πάντα καιρικὲς συνθῆκες, καὶ νὰ ἀποβιβαστεῖ ἀσφαλής στοὺς Ἅγιους Τόπους.

55. Βλ. ΚΟΙΚΥΛΙΔΗΣ, ‘Οδοιπορικά, ὁ.π., σ. 215. Πβ. ΓΚΑΓΚΤΖΗΣ Δ. – ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ Μ. – ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α., «Πελοπόννησος καὶ Νότια Ιταλία: Σταθμοὶ ἐπικοινωνίας στὴ μέση βυζαντινὴ περιοδο», στὸ Ἡ ἐπικοινωνία στὸ Βυζάντιο, ὁ.π., σ. 482.

56. Βίος ἀγίου Πορφυρίου, 27.

57. Βλ. CASSON, *Ships*, ὁ.π., σ. 283-289, KÖDER, «Νησιώτικη ἐπικοινωνία», ὁ.π., σ. 447-455.

58. 1. “Οστια-Ρήγιο=300 μίλια σὲ 4 ἡμέρες, 2. Ρήγιο-Μεθώνη=350 μίλια σὲ 4½ ἡμέρες, 3. Μεθώνη-Ρόδος=10 ἡμέρες, 4. Ρόδος-Καισάρεια=450 μίλια σὲ 5½ ἡμέρες. Βλ. CASSON, *Ships*, ὁ.π., σ. 283-289, TALBERT R.J.A., *Barrington Atlas of the Greek and Roman World*, Πρίνσεπον-Οξφόρδη 2000.

Ἐναλλακτικά, οἱ προσκυνητὲς εῖχαν τὴ δυνατότητα νὰ μεταβοῦν ἀπὸ τὴ Ρόδο στὴν Κύπρο, ὅπως ἔκανε ἡ Παῦλα, ὅπου στὴν πόλη Κωνσταντία, ὅπως μετονομάστηκε ἡ ἀρχαία Σαλαμίνα, ἐπισκέφτηκε τὸν τοπικὸ ἐπίσκοπο Ἐπιφάνιο. Στὴ συνέχεια, εἴτε ἔπλεαν ἀπ’ εὐθείας στὴν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης, εἴτε περονοῦσαν ἀπέναντι στὶς ἀκτὲς τῆς Συρίας, συνήθως τὴ Σελεύκεια, ἐπίνειο τῆς Ἀντιόχειας, στὴν ὑπαίθρῳ χώρᾳ τῆς ὁποίους κατέφταναν χιλιάδες προσκυνητὲς γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὸν τάφο τοῦ περίφημον Συμεὼν τοῦ Στυλίτη. Ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια, τέλος, συνέχιζαν πεζῇ τὸ τελευταῖο διάστημα τοῦ ταξιδιοῦ ἔως τὰ Ἱεροσόλυμα.

Οἱ προσκυνητές, ἀνάλογα μὲ τὴν οἰκονομικὴ τους ἐπιφάνεια, διαμόρφωναν τὸ δικό τους περιηγητικὸ πρόγραμμα στὴν Ἀγία Γῆ, ὥστε νὰ δοῦν ἀπὸ κοντὰ τὰ γνωστότερα καὶ σημαντικότερα προσκυνήματα, ἵερες μονὲς ἢ φημισμένους ἀσκητὲς στὴν Ἰουδαία, τὴ Σαμάρεια καὶ τὴ Γαλιλαία⁵⁹. Οἱ πιὸ εὔποροι μάλιστα ἀπ’ αὐτοὺς εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ μισθώσουν ἐπιχωρίους ὁδηγοὺς μὲ τὰ ζῶα τους, ὥστε νὰ τοὺς ὁδηγήσουν στὸ Σινὰ καὶ τὰ «κελλία» τῶν ἀσκητῶν τῆς Νιτρίας στὴν Αἴγυπτο. Ἀπαντες ὅμως γνώριζαν ὅτι ὅφειλαν νὰ ὀλοκληρώσουν τὸ προσκυνηματικὸ τους ταξίδι στὰ τέλη Αὐγούστου ἢ ἀρχὲς Σεπτεμβρίου τὸ ἀργότερο, ἐὰν δὲν ἦθελαν νὰ παραμείνουν τὸν ἐπερχόμενο χειμῶνα στὴν Παλαιστίνη, ἐφ’ ὅσον τὸν Ὁκτώβριο ἔλληγε ἢ ἐπίσημη περίοδος τῆς ναυσιπλοΐας στὴ Μεσόγειο.

Ἐφ’ ὅσον οἱ προσκυνητὲς ἀναχωροῦσαν ἀπὸ τὴν Καισάρεια, τὸ πλοϊο τους, μέσω Ρόδου, νοτίου Αἰγαίου-Πελοποννήσου-Ιονίου καὶ τῶν Στενῶν τῆς Μεσόγηντος εἰσέπλεε στὸ λιμάνι τῆς Ὁστιας ἔπειτα ἀπὸ πλοῦ ἐνὸς μήνα. Ὁ ὑπολογισμὸς αὐτὸς προκύπτει ἔμμεσα ἀπὸ τὴ μαρτυρία τοῦ Παλλαδίου στὴ Λαυσαϊκὴ ἴστορία ὅτι ἡ Μελάνη ἡ Πρεσβυτέρα κατέπλευσε ἀπὸ τὴν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης στὴν Ὁστια σὲ εἴκοσι μόλις ἡμέρες, μία ἐξαιρετικὴ ἀσφαλῶς ἐπίδοση, ἀν ἀναλογιστοῦμε ὅτι τὸ πλοϊο τῆς ἔπλεε ἀντίθετα σὲ σταθεροὺς ΒΔ ἀνέμους, τοὺς ἴδιους ποὺ πνέουν καὶ σήμερα στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο ἀπὸ τὸν Ιούνιο ἔως τὸ Σεπτέμβριο, ὅπως ἀπέδειξαν σύγχρονες ὑδρογραφικὲς ἔρευνες⁶⁰.

59. Βλ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ Χ.Α., «Ἐμπορικοὶ καὶ ἀγιολογικοὶ δρόμοι (4^{ος}-7^{ος} αἰ.).: Οἱ μεταμορφώσεις τῆς ταξιδιωτικῆς ἀφήγησης», *Πρακτικὰ τοῦ Α΄ Διεθνοῦ Συμποσίου «Ἡ καθημερινὴ ζωὴ στὸ Βυζάντιο: Τομές καὶ συνέχειες στὴν Ἑλληνιστικὴ καὶ ρωμαϊκὴ παραδοση»*, (ἐπιμ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ Χ.Α., «[Κέντρο Βυζαντινῶν Ἐρευνῶν/Ε.Ι.Ε.]», Αθῆνα 1989, σ. 677-681).

60. ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ, *Λαυσαϊκὴ Ιστορία*, 54.3: *The Lausiac history of Palladius*, ἔκδ. BUTLER E.C., τ. 2, Κέιμπριτζ 1904 (ἀνατ. Χίλδεσχάϊμ 1967). Πβ. CASSON, *Ships*, ὄ.π., σ. 272, 282, ROUGÉ, *Recherches*, ὄ.π., σ. 101.

“Ενας περίπου μήνας ἦταν τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ ἐπίσης ἀπαιτεῖτο γιὰ νὰ φτάσουν οἱ προσκυνητὲς ἀσφαλεῖς στὴ Ρώμη, ἃν ἀναχωροῦσαν ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια⁶¹. Δὲν ἦταν ὅμως σπάνιο ὁ πλοῦς νὰ διαρκέσει ἀκόμη καὶ δύο μῆνες, ἃν οἱ καιρικὲς συνθῆκες ἦταν ἔξαιρετικὰ ἀντίξοες, ὅπως μαρτυρεῖ ἐπιγραφὴ στοὺς Ποτιόλους, κοντὰ στὴ σημερινὴ Νάπολη τῆς Ἰταλίας⁶². Στοὺς ὑπηκόους τῆς αὐτοκρατορίας ἦταν γνωστὸ ὅτι τὰ ἐπιβλητικὰ σιταγωγὰ πλοῖα ἐκτελοῦσαν ἐτησίως τὸ δρομολόγιο Ἀλεξάνδρεια-Ρώμη κατὰ τὸ διάστημα μεταξὺ Ἀπριλίου-Αὔγουστου. Ἐπομένως, ἦταν σχετικὰ εὔκολο ὅποιοσδήποτε ταξιδιώτης νὰ βρεῖ ἔναν πρόθυμο καπετάνιο, ὅστε ὁ τελευταῖος νὰ τὸν συμπεριλάβει στὸν κατάλογο τῶν ἐκαποντάδων ἐπιβατῶν, ἔπειτα ἀπὸ τὴν καταβολὴ τῶν συμφωνηθέντων ναύλων⁶³. Ἀπέμενε μόνο μία τελευταία, ἀλλὰ προφανῶς δυσάρεστη, ἐκκρεμότητα πρὸιν τὴν ἀναχώρηση. Κάθε ἐπιβάτης ὅφειλε νὰ καταβάλει στὸ ἀριδόδιο γραφεῖο τοῦ πολιτικοῦ διοικητῆ ἵνα διόλου εὐκαταφρόνητο ποσό, προκειμένου νὰ λάβει ἄδεια ἔξόδου ἀπὸ τὸ λιμάνι τῆς Ἀλεξάνδρειας⁶⁴. “Οταν ὁ στόλος τῶν σιταγωγῶν πλοίων ἔβγαινε τελικὰ ἀπὸ τὸ λιμάνι, ἀκολουθοῦσε πορεία δυτική, πλέοντας παραλλήλα μὲ τὶς βιορειοαφρικανικὲς ἀκτὲς ἔως τὴν Κυρήνη, στὴ σημερινὴ Λιβύη. Ἀπὸ ἐκεῖ ἄλλαζε κατεύθυνση, πλέοντας βόρεια πρὸς τὴ Σικελία ἀρχικά, καὶ, στὴ συνέχεια, μέσω τῶν Στενῶν τῆς Μεσογήνης ἔφτανε στὴν “Οστια, καλύπτοντας συνολικὰ μία ἀπόσταση 1.120 μιλίων.

Ἀπὸ τὴ Ρώμη, τέλος, ὁ προσκυνητὴς συνέχιζε πεζῇ τὸ ὑπόλοιπο κομμάτι τοῦ ταξιδιοῦ ἔως τὸν οἶκο του. Ἐκεῖ, μετὰ τὴν ἄφιξή του, συγκεντρώνονταν συγγενεῖς καὶ φίλοι, ποὺ προφανῶς θὰ περίμεναν μὲ ἀνυπομονησίᾳ νὰ τοὺς διηγηθεῖ ὅσα θαυμαστὰ εἶδε καὶ ἀκούσει στοὺς Ἅγιους Τόπους. Πέρα ἀπὸ τὴν ἀφήγηση αὐτῆ ὅμως, εἶναι βέβαιο ὅτι ἀνέμεναν μὲ ἴδιαιτερη προσμονὴ κάτι πολὺ σημαντικότερο, τὴν ἀπὸ μέρους του προσφορὰ τῆς περιφημῆς «εὐλογίας», ἥ ὅποια χρησιμοποιεῖτο γιὰ τὸν ἄγιασμὸ τοῦ οἴκου ἀφ’ ἐνὸς καὶ τὴν ἱαση σωματικῶν καὶ ψυχικῶν ἀσθενειῶν τῶν παρευρισκομένων ἀφ’ ἑτέρου⁶⁵.

61. Ἡ ἀντίστροφη διαδρομή, Ρώμη-Ἀλεξάνδρεια, καλυπτόταν σὲ 11 μόλις ἡμέρες, χάρη στοὺς εύνοϊκοὺς ΒΔ ἀνέμους. Βλ. ΠΛΙΝΙΟΣ, *Φυσικὴ Ιστορία*, 19.3-4.

62. Βλ. CASSON, *Ships*, ὁ.π., σ. 298, σημ. 5 καὶ σ. 290, σημ. 86.

63. Τὰ μεγάλα σιταγωγὰ πλοῖα τῆς Αἰγύπτου εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ μεταφέρουν περισσότερους ἀπὸ 1.000 ἐπιβάτες. Βλ. CASSON, *Tὸ ταξίδι*, ὁ.π., σ. 192.

64. Βλ. CASSON, *Tὸ ταξίδι*, ὁ.π., σ. 185-186.

65. Βλ. παραπάνω, σ. 4.