

# ‘Η κυριαρχία τῆς ἀγορᾶς στὸ δημόσιο χῶρο μέσα ἀπὸ τὸν προβληματισμὸν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΜΟΣΧΟΥ\*

‘Υπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἑθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Καθηγητῆ κ. Μάριου Μπέγζου ὁργανώθηκε τὴν Πέμπτη 29.11.2013, στὴν αἱθουσα Ὀπτικοακουστικῶν Μέσων στὴ Θεολογικὴ Σχολή, δημόσια συζήτηση μὲ θέμα «‘Η κυριαρχία τῆς ἀγορᾶς στὸ δημόσιο χῶρο καὶ ἡ εὐθύνη τῆς θεολογίας» καὶ ὅμιλητες τοὺς Βασίλη Καραποστόλη, Καθηγητὴ Πολιτισμοῦ καὶ Ἐπικοινωνίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀπόστολο Νικολαΐδη, Καθηγητὴ Κοινωνιολογίας τῆς Θρησκείας καὶ Κοινωνικῆς Ἡθικῆς τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Νίκο Ξυδάκη, Δημοσιογράφο τῆς ἐφημερίδας «Καθημερινή» καὶ τὸν γράφοντα Δημήτρη Μόσχο, Ἐπίκουρο Καθηγητὴ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Τὴ συζήτηση συντόνισε ὁ Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας κ. Κων/νος Δελη-κωσταντῆς, Καθηγητὴς Φιλοσοφίας στὸ Τμῆμα Θεολογίας.

Σὲ μὰ ἐποχὴ ποὺ ὑπάρχει ἔντονη ἀναζήτηση γιὰ ἔνα διαφορετικὸ μοντέλο ὁργάνωσης τοῦ βίου, ποὺ πρέπει νὰ λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του τὴν οἰκονομικὴ διάσταση ἀλλὰ σαφῶς πρέπει νὰ τὴν ὑπερβαίνει, ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ ὡς ἐκπαιδευτικὸς θεσμὸς ποὺ προετοιμάζει ἀνθρώπους ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἔνα ἐναλλακτικὸ ἔξωκοσμικὸ ὄραμα γιὰ τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία, πρέπει νὰ ἔχει τὸ δικό της λόγο. Ταυτόχρονα, ὅμως, ὀφείλει νὰ διαμορφώνει τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὸν διάλογο καὶ τὴν κατὰ περίπτωση σύμπλευση μὲ τὶς δυνάμεις ἐκεῖνες ποὺ ἐπίσης κομίζουν μὰ πρόταση ποὺ ἀντικειμενικὰ βρίσκεται ἐγγύτερα στὰ κριτήρια τοῦ Εὐαγγελίου, δηλαδὴ γιὰ μὰ κοινωνία δικαιότερη,

\* Ο Δημήτριος Μόσχος εἶναι Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

ποὺ δὲν θὰ ἀποθεώνει τὸν πλοῦτο ὡς ἀποκλειστικὸν κριτήριον κοινωνικῆς προόδου. Μὲ αὐτὲς τὶς προοπτικές ξεκίνησε μὰ τέτοια συζήτηση, ποὺ ἐλπίζουμε νὰ ἔχει συνέχεια καὶ στὸ μέλλον.

Ξεκινώντας μὲ τὴν τοποθέτησή του ὁ Καθηγητὴς κ. Βασίλης Καραποστόλης ἐπεσήμανε τὴν καινούργια πραγματικότητα κατὰ τὴν ὅποια ἡ οἰκονομία ἔφθασε νὰ στραφεῖ ἐναντίον τῆς ἴδιας τῆς κοινωνίας. Αὐτὸ συγκρίνεται μὲ τὴν πραγματικότητα τῆς «ἐρημίας» ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ ἀποδιάρθρωση καὶ περιέγραψε τόσο ὁ σταϊκισμός, ὅσο καὶ ἡ χριστιανικὴ σκέψη. Μέσα σὲ μὰ ἐποχὴ ἀπόλυτης ἀδυναμίας τῶν ἐξουσιαζομένων ἀπὸ τοὺς ἐξουσιαστὲς γεννῶνται καὶ αἱσθήματα φόβου ἀλλὰ καὶ συμπόνιας ποὺ πρέπει νὰ πάρει τὴ θέση της σ' ἓνα νέο πλέγμα κοινωνιῶν σχέσεων. Ἐκεῖ παίζει κάποιο ρόλο καὶ ἡ χριστιανικὴ θεολογία δίνοντας ἓνα χέρι ἀλληλεγγύης ποὺ δὲν θὰ εἴναι οὕτε ἀνοχὴ στὴν ἐκμετάλλευση οὕτε ἐκδίκηση κατὰ τὴν ἀπόδοση δικαιοσύνης, ἀλλὰ θὰ δίνει στὴν συμπόνια καὶ τὴν ἀλληλεγγύη τὴ δυναμικὴ ποὺ χρειάζονται, ὥστε ἡ κοινωνία νὰ πορεύεται ἄν ὅχι στὴν τελειότητα τουλάχιστον πιὸ ἰσορροπημένα.

‘Ο κ. Ἀπόστολος Νικολαΐδης τόνισε τὴν ἀντίθεση τῆς χριστιανικῆς σκέψης ἀπὸ τὸ ἵδιο τὸ Εὐαγγέλιο μέχρι τοὺς μεγάλους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὴν κερδοσκοπία καὶ τὸ χρῆμα. Ὡστόσο, στὶς μέρες μας ἡ ἀγορὰ ἔχει κυριεύσει ἀκόμα καὶ τὰ ἐθνικὰ κράτη καὶ μεγιστοποιεῖ ταχύτατα τὸ χάσμα μεταξὺ πλουσίων καὶ φτωχῶν. Δυστυχῶς, εἴναι μεγάλες οἱ εὐθύνες καὶ τῆς θεολογίας (ὅχι ὡς ἐργαλειακοῦ λόγου ἐξουσίας, ἀλλὰ ὡς «μιωρίας τοῦ κηρύγματος») ποὺ συχνὰ συμβιβάστηκε μὲ τὴν οἰκονομικὴ κυριαρχία, κυρίως κατὰ τοὺς νεώτερους χρόνους. Μέσα ἀπὸ διάφορες παραλλαγὲς στὴ Δύση προβλήθηκαν τρόποι θέασης ἢ καὶ συμβιβασμοῦ μὲ τὸν πλοῦτο εἴτε ὡς συντηρητισμὸς εἴτε ὡς νεοφιλελευθερισμός. Ἀντίθετα, ἡ θεολογία θὰ ἐπρεπε νὰ ἐπεξεργάζεται λύσεις καὶ πρότυπα ποὺ διακήρυξαν οἱ μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας σὲ ζητήματα οἰκονομικῶν σχέσεων καὶ κοινωνικῆς δικαιοσύνης, ὅπως τὸ ἄμεσο μοίρασμα τῆς ἀποκτώμενης περιουσίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία στοὺς φτωχούς. Ἀκόμη ὅμως καὶ στὴν Ὁρθόδοξη Ἀνατολὴ δὲν ἀποφεύχθηκε ὁ κίνδυνος τοῦ πλουτισμοῦ καὶ τῶν κακῶν διαχειριστικῶν πρακτικῶν. Σήμερα ἡ θεολογία πρέπει νὰ στηρίζει τὸν ἀνθρωπὸ μὲ τὴν εὐαισθησία τοῦ Ἅγιου Πνεύματος καὶ νὰ ὁδηγεῖ τὸν ἀνθρωπὸ σὲ ἀπεξάρτηση ἀπὸ τὴ λογικὴ τοῦ κέρδους καὶ τοῦ ἀνταγωνισμοῦ. Ἐπίσης, ἡ θεολογία πρέπει νὰ καταδεικνύει τὶς συνέπειες τῆς κυριαρχίας τῆς ἀγορᾶς, ὅπως ἡ ἔλλειψη ἐλευθερίας, ἀντιπροτείνοντας τὸ ἀσκητικὸ ἥθος καὶ καταδεικνύοντας τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τελικὰ νὰ ἐπαναφέρει τὸν ἀνθρωπὸ στὸν Θεὸν καὶ νὰ τὸν ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴ λογικὴ τοῦ χρήματος.

‘Ο κ. Ξυδάκης άναφέρθηκε στήν ούσιαστική ἀπογύμνωση τοῦ πολιτικοῦ λόγου ἀπὸ ἀνθρωπολογικὸ νόημα κατὰ τὶς τελευταῖς δεκαετίες ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ δώσει ὅραμα στὸν μέσο πολίτη, τόσο στὴν Ἑλλάδα, ὅσο καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς χῶρες. Στὴν Ἑλλάδα, ὅμως, αὐτὸ συνέβαλε μεταξὺ ἄλλων καὶ στὴν ἐκτροφὴ τοῦ ναζισμοῦ τὸν τελευταῖο καιρὸ καὶ ἀνέδειξε τὴν εὐθύνη τῆς θεολογίας νὰ παρέμβει γιὰ νὰ τὸν καταδικάσει καθαρὰ καὶ νὰ ἀντιδράσει στὴν οἰκονομικὴ ἐκμετάλλευση. Πρέπει, λοιπόν, ἡ θεολογία νὰ στραφεῖ πρὸς τὴν vita activa γιὰ νὰ δώσει ἵνα νόημα ποὺ ἡ τρέχουσα καὶ συμβιβασμένη πολιτικὴ δὲν μπορεῖ νὰ δώσει στὸν σύγχρονο ἀνθρώπῳ.

Τέλος, ὁ γράφων ἀναφέρθηκε στὴν ὑποχρέωση τῆς θεολογίας νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸ δημόσιο χῶρο. Τὸν τελευταῖο λυμαίνεται ἡ κυριαρχία τῆς ἀγορᾶς καθὼς ἀπονοματοδοτεῖ τὸ σύνολο τῶν κοινωνικῶν σχέσεων καὶ τὴν πολιτικὴ ὡς κοινὸ ἐπίτευγμα, ὑποβαθμίζοντάς τα στὴν μονομέρεια τῆς ἀνταλακτικῆς λειτουργίας. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀναφέρθηκε ζητὰ καὶ ἡ συμβολὴ τοῦ περιοδικοῦ «Θεολογία», ποὺ στὸ τεῦχος 83/2 φιλοξένησε σημαντικὲς δημοσιεύσεις ποὺ ἀνοιξαν τὸν σχετικὸ προβληματισμὸ καὶ ίδιαίτερα τοῦ συναδέλφου Ἰωάννη Μπέκου. ‘Ἐνα δεύτερο πρόβλημα εἶναι ἡ ὑποκατάσταση τοῦ κράτους ὡς πρωτογενοῦς μιρφῆς ἔξουσίας μὲ ἐδαιφικὴ βάση ἀπὸ μεγάλους ἰδιωτικοὺς οἰκονομικοὺς σχηματισμούς, ἔταιρεις, κοινοπραξίες κ.λπ. ποὺ ἐκβιάζουν τὰ κράτη. Αὐτὴ ἡ διαφαινόμενη ὑποκατάσταση ἐνέχει τὸν κίνδυνο τῆς ἐμπέδωσης ἀντιδημοκρατικῶν δομῶν, καθὼς ἡ πυραμιδοειδὴς δομή τους δὲν ἔχει λογικὴ λογοδοσίας στὸ σύνολο τῶν ἐργαζομένων, ἀλλὰ τὸ πολὺ στοὺς μετόχους. ’Ομως, ὁ πολιτικὸς λόγος ποὺ ἀφορᾶ στὸ σύνολο τοῦ ὁργανωμένου κοινοῦ βίου, εἴτε πόλης-κράτους εἴτε αὐτοκρατορίας, ὅσο αὐταρχικὸς κι ἄν εἶναι, πάντοτε ἀπευθύνεται στὸ σύνολο τῶν πολιτῶν. ’Ἄπ’ αὐτὴ τὴν πλευρὰ εἶναι ζωτικὴ συνθήκη προόδου, ἐλευθερίας καὶ αὐτοδιάθεσης τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὡς τέτοια βοηθᾶ τὸ ὅραμα καὶ τὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἀπεργασθεῖ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ἡ Ἐκκλησία διαλέχθηκε μ’ αὐτὸ τὸ στοιχεῖο ἥδη ἀπὸ τὴ ρωμαϊκὴ ἐποχή. ’Η ὑπεύθυνη ἴστορικὴ δράση γιὰ τὸν Χριστιανὸ ἐκπηγάζει ἀμεσα ἀπὸ τὴν βιβλικὴ θεώρηση τῆς ἴστορίας, ποὺ εἶναι μιὰ μοναδικὴ περιπέτεια τοῦ ἀνθρώπου. ’Αν ἡ ἴστορία εἶναι ὁ κατ’ ἔξοχὴν χῶρος ποὺ τελεσιουργεῖται ἡ σωτηρία, ὁ δημόσιος χῶρος εἶναι τὸ κεντρικὸ πλαίσιο γύρω ἀπὸ τὸ δόποιο ὁργανώνεται ἡ ἄλλαγὴ τῆς ἴστορίας. Μέσα ἀπὸ τὴν ἴστορία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν διαφόρων παρεμβάσεών της στὴν κοινωνία κατανοοῦμε πόση σημασία δίνει αὐτὴ στὴν ὑπεράσπιση τοῦ δημόσιου χώρου καὶ αὐτὸ φαίνεται ἐπίσης σὲ θεσμοὺς καὶ στὴν ἀνάπτυξη δομῶν στὸ ἐσωτερικό της, ὅπως ἡ ἀρχὴ τῆς νομιμό-

τητας, τῆς πλειοψηφίας κ.λπ. ποὺ παρέλαβε ἀλλὰ ἀνέπτυξε οὐσιαστικά ἀπὸ τὸ ρωμαϊκὸ δίκαιο.

Ἡ ὅλη ἐκδήλωση πλαισιώθηκε ἀπὸ μικρὲς παρεμβάσεις-σχόλια τοῦ συντονιστῆ καθηγητῆ κ. Κων/νου Δεληκωσταντῆ, ποὺ ἀναφέρθηκε στὴ σημασία τῆς στωϊκῆς φιλοσοφίας στὸ ἔργο τῆς Hanna Arendt καὶ παρόμοιες πνευματικὲς συμβολὲς ποὺ διαλέγονται μὲ τὸ ἔργο τῆς θεολογίας στὸ τί εἴδους ὀργάνωση τῆς κοινωνίας πρέπει νὰ ὁραματιζόμαστε. Μαζὶ μὲ τὶς ἐρωτήσεις-παρεμβάσεις φοιτητῶν καὶ συναδέλφων γιὰ ὅλο τὸν προβληματισμό (ἄν ύπηρξαν π.χ. «καθαρὲς λύσεις» οἰκονομικῶν μοντέλων στὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία στὸ παρελθόν, πῶς πρέπει οἱ θεολόγοι νὰ συμμετέχουν σήμερα σὲ κοινωνικοὺς ἀγῶνες κ.λπ.) ἡ συζήτηση μαζὶ μὲ τοὺς ὅμιλητες πῆρε τὴ μιօρφὴ ἐνὸς στέρεου προβληματισμοῦ.

Συμπερασματικὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἐκδήλωση ἀποτελεῖ ἔνα οὐσιαστικὸ ἄνοιγμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν στὸν γενικότερο διάλογο γιὰ τὴ νέα πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ πραγματικότητα ποὺ φέρονται οἱ οἰκονομικὲς ἔξελίξεις τῶν τελευταίων ἑτῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν κόσμο. Ἐδῶ πρέπει νὰ ἀποδοθοῦν καὶ τὰ ἀνάλογα εὕσημα στὸν Κοσμήτορα ποὺ διέβλεψε τὴν ἀνάγκη ἀλλὰ καὶ τὶς δυνατότητες ποὺ δημιουργοῦν τέτοιες ἐκδηλώσεις, καθὼς τὰ ἀνοίγματα αὐτὰ μποροῦν νὰ ὠφελήσουν καὶ τὸν ἀγῶνα γιὰ μὰ καλύτερη κοινωνία, ἀλλὰ νὰ ἐμπλουτίσουν καὶ τὸ θεολογικὸ στοχασμὸ ὁδηγώντας τὸν πέρα ἀπὸ στενὰ τεχνοκρατικὲς συζήτησεις, ὅπως π.χ. τὴν μισθοδοσία τοῦ αλήρου κττ., ὅπου τὸν ἐγκλωβίζει ἡ τρέχουσα πολιτική. Τελικὰ ἡ ὑπεράσπιση τοῦ δημόσιου χώρου ἀπέναντι στὴν ἀπανθρωπία τῆς ὑποκατάστασης κάθε νοήματος τοῦ κοινοῦ βίου ἀπὸ οἰκονομικοὺς δεῖκτες, γιὰ χάρη τῶν ὅποιων ἀναγορεύεται ὁ πλουτισμὸς ὡς ἴδαινικὸ καὶ κριτήριο ὑγιοῦς κοινωνίας (πρβλ. τὸν ὅρο plutocracy, ποὺ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ πολλοὺς δημοσιολογοῦντες στὶς ΗΠΑ γιὰ νὰ χαρακτηρίσουν τὴ φαλκίδευση τῆς ψήφου τῶν πολλῶν ἀπὸ τοὺς πλουσίους) εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου ποὺ καλεῖται νὰ διακονήσει μὲ σύγχρονο καὶ οὐσιαστικὸ τρόπο τὸν ἀδικούμενο ἄνθρωπο.