

Οίκονομία τῆς ζωῆς, δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη γιὰ ὅλους

ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ^{*}

Εἰσαγωγικὸ σημείωμα

Η παγκόσμια χριστιανικὴ κοινότητα ἔδω καὶ σχεδὸν μιὰ εἰκοσαετία προβληματίζεται μὲ πολὺ-έπιπεδο τρόπο (θεολογικό, ἡθικό, ποιμαντικὸ κ.λπ.) γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις γιὰ τὸν ἀνθρωπὸ καὶ τὸ περιβάλλον τοῦ κυρίαρχου πλέον μοντέλου οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης. Ή νεοφιλελεύθερη οἰκονομικὴ παγκοσμιοποίηση βρέθηκε ἀπὸ τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ '90 στὸ ἐπίκεντρο τῶν θεολογικῶν συζητήσεων στὶς ἀναπτυσσόμενες χῶρες τοῦ Νότου, πολὺ πρὸν ξεσπάσει ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ στὸν πλούσιο Βορρᾶ, κυρίως ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ παγκόσμια οἰκονομία προσέλαβε ἵερὸ χαρακτῆρα καὶ κατέλαβε τὴ θέση τῶν ἀνθρώπων, ποὺ τὴν δημιούργησαν. Γιὰ τοὺς χριστιανοὺς τὸ ἰσχύον σύστημα τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας σφετερίζεται τὴν κυριότητα τοῦ Θεοῦ καὶ ἀξιώνει μία ἐλευθερία, τὴν ὁποίᾳ ἔχει μόνο ὁ Θεός. Γι' αὐτὸ καὶ οἱ θεολόγοι τῆς Ἀφρικῆς (Συνδιάσκεψη τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν [ΠΣΕ] τὸ 1995 στὴ Zambia) ἔκαναν λόγο γιά «εἰδωλολατρία», καὶ ἔθεσαν ἐπιτακτικά «θέμα ἐπιλογῆς ἀνάμεσα στὸν Θεό καὶ τὸν Μαμμωνᾶ... Μὲ τοὺς μηχανισμοὺς τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας διακυβεύεται ἡ ἴδια ἡ ἀξιοποιοτία τοῦ Εὐαγγελίου».

Τὴ 8^η Γ.Σ. τοῦ ΠΣΕ στὴ Harare τῆς Ζιμπάμπουε τὸ 1998, κατέγραψε μὲ σοβαρότητα τὸν παραπάνω προβληματισμὸ καὶ σὲ σχετικὸ κείμενο μὲ τίτλο «Ἀντίσταση στὴν κυριαρχία – κατάφαση στὴ ζωή: Ή πρόκληση τῆς παγκοσμιοποίησης» παραδέχτηκε, ὅτι ἡ οἰκονομικὴ παγκοσμιοποίηση «ἀποτελεῖ ποιμαντική, ἡθική, θεολογικὴ καὶ πνευματικὴ πρόκληση γιὰ τὶς Ἐκκλησίες... ἀφοῦ ἀνταγωνίζεται τὸ ὅραμα τῆς ἑνότητας τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τοῦ συνόλου τῶν

* Ο Πέτρος Βασιλειάδης εῖναι 'Ομ. Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. καὶ τὸ 'Ορθόδοξο μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΠΣΕ «Φτώχεια - Πλούτος - Οἰκολογία».

πλασμάτων ποὺ κατοικοῦν στή γῆ». Μιὰ οἰκονομικὰ φιλελεύθερη παγκοσμο-ποιημένη οἰκουμένη βρίσκεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν οἰκουμένη τῆς πίστης καὶ τῆς ἀλληλεγγύης.

Κάπως ἔτοι ἄρχισε τὸ πρόγραμμα καὶ ἡ συνεχιζόμενη διαδικασία μὲ τὸ ἀκοωνύμιο ΑΓΑΠΗ (AGAPE= Alternative Globalization Addressing People and Earth, δηλαδὴ Ἐναλλακτικὴ Παγκοσμιοποίηση μὲ κέντρο τὸν Ἀνθρώπο καὶ τὴ Γῆ), ποὺ προτάσσει τὸ βιβλικὸ ἀξίωμα: «τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, οἱ κατοικοῦντες καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ» (Ψαλμὸς 24:1), καὶ φυσικὰ δὲν προσδιορίζεται ἀπὸ τὸν λεγόμενο «μονόδρομο τῆς οἰκονομικῆς παγκοσμιοποίησης». Ἔτοι ἀναζητήθηκε μιὰ ἐναλλακτικὴ πρόταση ζωῆς τῆς κοινωνίας ἀπὸ τὴν προοπτικὴ τῆς πίστεως. Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Κεντρικῆς καὶ Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, γιὰ παράδειγμα, σὲ παγκόσμιο συνέδριο γιὰ τὴν οἰκονομικὴ παγκοσμιοποίηση τὸ 2001, μὲ οὐσιαστικὴ συμμετοχὴ τῆς Ὁρθόδοξης Ρωσικῆς Ἐκκλησίας, διατύπωσε τὸ ἐρώτημα: «”Έχουν τὸ θάρρος οἱ ἐκκλησίες μας νὰ ἀντιμετωπίσουν τίς “ἀξίες” μιᾶς ζωῆς προσανατολισμένης στὸ κέρδος ως θέμα πίστεως, ἢ θὰ προτιμήσουν νὰ σιωπήσουν καὶ νὰ ἀποσυρθοῦν στὴν “ἰδιωτική” σφαῖρα; Εἶναι ἔνα ἐρώτημα ποὺ οἱ ἐκκλησίες ὀφείλουν νὰ ἀπαντήσουν, ἀλλιῶς θὰ χάσουν τὴν ψυχή τους!»

Ἡ πρώτη φάση αὐτοῦ του προγράμματος παρουσιάστηκε στὴν 9^η Γ.Σ. τοῦ ΠΣΕ στὸ Πόρτο Ἀλέγκρε τὸ 2006, ὅπου καὶ ἔγινε σχετικὴ ἐκκληση (AGAPE Call). Στὸ Πόρτο Ἀλέγκρε συγκρούστηκαν δυὸ ἀπόψεις: ἐκείνη τῆς οἵξης καὶ καταγγελίας τοῦ κυρίαρχου μοντέλου παγκόσμιας οἰκονομίας μὲ βάση τὴ χριστιανικὴ πίστη (πλειοψηφούσα), καὶ ἐκείνη τοῦ συμβιβασμοῦ μὲ αὐτὸ καὶ πρόταση γιὰ βελτίωσή του (μειοψηφούσα). Μὲ βάση τίς ἀποφάσεις περὶ συναίνεσης στὸν τρόπο λήψης ἀποφάσεως, ποὺ νίοθέτησε μὲ ἐπιμονὴ τῶν Ὁρθοδόξων, τὸ ΠΣΕ ξεκίνησε τὴ δεύτερη φάση τοῦ προγράμματος, ποὺ ἐπικεντρώθηκε στὸ κυρίαρχο αἴτημα τῆς ἐξάλειψης τῆς φτώχειας (ἀμφισβητώντας τὴ λογικὴ τῆς συσσώρευσης πλούτου) καὶ τὴ διασφάλιση τῆς οἰκολογικῆς ἀκεραιότητας. Τὸ πρόγραμμα αὐτὸ βασίζόταν στὴν ἀντίληψη ὅτι ἡ φτώχεια, ὁ πλοῦτος, καὶ ἡ οἰκολογία (Poverty, Wealth and Ecology= PWE, ὅπως εἶναι ἡ ὀνομασία του) εἶναι ἀναπόσπαστα συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Στὴν τελευταίᾳ διακήρυξη τῶν προκαθημένων τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τὸ 2008 τονίζεται χαρακτηριστικά: «Οἱ Ὁρθόδοξοι χριστιανοὶ συμμερίζονται μετὰ τῶν ἄλλων, θρησκευομένων ἢ μὴ ἀνθρώπων τοῦ πλανήτου, τὴν εὐθύνη γιὰ τὴ σύγχρονη κρίση, διότι ἀνέχθηκαν ἢ συμβιβάστηκαν ἀκρίτως καὶ πρὸς ἀκραῖες ἐπιλογὲς τοῦ ἀνθρώπου χωρὶς τὴν ἀξιόπιστη ἀντιπαράθεση

πρός αὐτές τοῦ λόγου τῆς πίστεως. Ἔχουν, συνεπῶς, καὶ αὐτοὶ μείζονα ὑποχρέωση νὰ συμβάλλουν στὴν ὑπέρβαση τῶν διασπάσεων τοῦ κόσμου. Ή χριστιανικὴ διδασκαλία διὰ τὴν ὄντολογικὴ ἐνότητα τοῦ ἀνθρώπινου γένους καὶ τῆς θείας δημιουργίας, ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται στὸ μυστήριο τοῦ ἐν Χριστῷ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου, ἀποτελεῖ θεμελιώδη βάση γιὰ τὴν ἐρμηνεία τῆς σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν κόσμον... Τὸ χάσμα μεταξὺ πλουσίων καὶ πτωχῶν διευρύνεται δραματικὰ ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, ποὺ συνήθως εἶναι ἀποτέλεσμα μανιακῆς κερδοσκοπίας ἐκ μέρους οἰκονομικῶν παραγόντων καὶ στρεβλῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητας, ἡ ὁποία, στερούμενη ἀνθρωπολογικῆς διαστάσεως καὶ εὐαισθησίας, δὲν ἐξυπηρετεῖ, τελικά, τὶς πραγματικὲς ἀνάγκες τῆς ἀνθρωπότητας. Βιώσιμη οἰκονομία εἶναι ἐκείνη, ποὺ συνδυάζει τὴν ἀποτελεσματικότητα μὲ τὴν δικαιοσύνη καὶ τὴν κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη.

Στὸ πρόγραμμα «Φτώχεια-Πλοῦτος-Οἰκολογία» μετεῖχε ἐκπροσωπώντας τὴν ὁρθόδοξη θεολογία καὶ ὁ ὑπογράφων τὸ εἰσαγωγικὸ αὐτὸ σημείωμα, ἐνῶ στὰ πρῶτα του στάδια σημαντικὴ ἦταν καὶ ἡ προσφορὰ τοῦ ἐπίκουρου καθηγητῆ τῆς Ἀνωτάτης Ἑκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, κ. Δημητρίου Πασσάκου. Διαδικαστικὰ ἀποφασίστηκε νὰ ἀνοίξει ἔνας εἰλικρινής, διαρκῆς διάλογος μὲ διάφορους θρησκευτικούς, οἰκονομικούς καὶ πολιτικούς παράγοντες. Μεταξὺ αὐτῶν ἦταν ἡγέτες τῆς οἰκουμενικῆς κινήσεως, ἐκπρόσωποι καὶ ἡγέτες ἐκκλησιῶν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, ἔταῦροι στὸν διαθρησκειακὸ διάλογο, ἡγέτες κυβερνήσεων καὶ κοινωνικὲς ὁργανώσεις, οἱ ὅποιοι ἀντιπροσώπευαν μιὰ μεγάλη ποικιλία περιφερειῶν καὶ ἐθνῶν σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Περιφερειακὲς μελέτες καὶ συνδιασκέψεις ἔλαβαν χώρα στὴν Ἀφρική (Ντὰρ "Ἐς Σαλαάμ") τὸ 2007, τὴν Λατινικὴ Ἀμερικὴ καὶ τὴν Καραϊβικὴ (Τονατεμάλα) τὸ 2008, τὴν Ἀσία καὶ τὸν Ειρηνικό (Chiang Mai) τὸ 2009, τὴν Εὐρώπη (Βουδαπέστη), τὸ 2010, καὶ τὴ Βόρεια Ἀμερική (Calgary) τὸ 2011. Τὸ πρόγραμμα κορυφώθηκε μὲ ἔνα Παγκόσμιο Φόρουμ καὶ μιὰ γιορτὴ τῆς AGAPE στὸ Bogor τῆς Ἰνδονησίας τὸ 2012. Ἐκεῖ ὁριστικοποιήθηκε ἡ Ἑκκληση γιὰ Δράση ποὺ ἀκολουθεῖ, καὶ ποὺ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἐξαετοῦς διαδικασίας τῶν διαβουλεύσεων καὶ τῶν περιφερειακῶν μελετῶν, ποὺ συνδέουν τὴ φτώχεια, τὸν πλοῦτο, καὶ τὴν οἰκολογία. Ἀπευθύνεται στὶς ἐκκλησίες-μέλη τοῦ ΠΣΕ, στὸν εὐρύτερο χριστιανικὸ κόσμο, κυρίως ὅμως ἀποτελεῖ ἐκκληση γιὰ διαβουλευση καὶ δράση στὴν 10^η Γ.Σ. τοῦ ΠΣΕ, ποὺ πραγματοποιεῖται τὸ φθινόπωρο τοῦ 2013 στὸ Busan τῆς Νότιας Κορέας.

”Έκκληση γιὰ Δράση“

Προοίμιο

1. Ή παρούσα έκκληση γιὰ δράση ἔρχεται σὲ μιὰ ἐποχὴ ἀδήριτης ἀνάγκης. Οἱ ἄνθρωποι καὶ τὸ φυσικὸ περιβάλλον εἶναι σὲ κίνδυνο λόγῳ τῆς ὑπερβολικῆς κατανάλωσης ὁρισμένων, τῆς αὐξησης τῶν ἀνισοτήτων, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴ συνεχιζόμενη φτώχεια τῶν πολλῶν σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν ὑπερβολικὸ πλοῦτο τῶν διάλιγων, καὶ τῆς παγκόσμιας δημοσιονομικῆς, κοινωνικο-οἰκονομικῆς, οἰκολογικῆς καὶ κλιματικῆς κρίσης, ποὺ εἶναι ἀλληλένδετες μεταξύ τους. Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ διαλόγου μας, ὅσοι μετείχαμε στὶς συνδιασκέψεις καὶ τὶς περιφερειακὲς μελέτες, ἐκφράσαμε διαφορετικές, μερικὲς φορὲς ὀκόμα καὶ ἀντιτιθέμενες, προοπτικές. Παρόλα αὐτά, ὅμως, ἀναπτύξαμε μιὰ κοινὴ πεποίθηση ὅτι ἡ ζωὴ στὴν παγκόσμια κοινότητα, ὅπως τὴ γνωρίζουμε σήμερα, θὰ ἔρθει στὸ τέλος τῆς, ἀν ἀποτύχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς ἀμαρτίες τοῦ ἐγωισμοῦ, τῆς ἀνάλγητης περιφρόνησης καὶ τῆς ἀπληστίας, ποὺ βρίσκονται στὴ φύσια αὐτῶν τῶν κρίσεων. Μὲ τὴν αἴσθηση τοῦ ἐπείγοντος, παρουσιάζουμε αὐτὸ τὸ διάλογο στὶς ἐκκλησίες ὡς μιὰ έκκληση γιὰ δράση. Αὐτὴ ἡ ἐπείγουσα ἀνάγκη γεννιέται ἀπὸ τὴ βαθιὰ ἐλπίδα καὶ πίστη μας, ὅτι μιὰ «Οἰκονομία τῆς ζωῆς» δὲν εἶναι μόνο δυνατή, εἶναι ἥδη σὲ ἐξέλιξη, καὶ ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ βρίσκεται στὰ ἴδια τὰ θεμέλια τῆς!

Θεολογικὲς καὶ πνευματικὲς ἐπιβεβαιώσεις τῆς ζωῆς

2. Ή πεποίθηση ὅτι ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸν ἄνθρωπο ὡς μέρος ἐνὸς μεγαλύτερου ἰστοῦ τῆς ζωῆς καὶ ἐπιβεβαίωσε τὸ σύνολο τῆς «καλῆς λίαν» δημιουργίας (Γένεση 1) βρίσκεται στὴν καρδιὰ τῆς βιβλικῆς πίστεως. Τὸ σύνολο τῆς κοινότητας τῶν ζωντανῶν ὀργανισμῶν, ποὺ ἀναπτύσσεται καὶ εὐδοκιμεῖ, εἶναι μιὰ ἔκφραση τῆς θέλησης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐργάζεται ἀπὸ κοινοῦ γιὰ νὰ δώσει, ἀλλὰ καὶ νὰ πάρει, ζωὴ ἀπὸ τὴ γῆ· γιὰ νὰ συνδέσει τὴ μιὰ γενιὰ μὲ τὴν ἐπόμενη καὶ νὰ διατηρήσει τὴν ἀφθονία καὶ τὴν ποικιλία τοῦ «οἴκου» τοῦ Θεοῦ. Ή οἰκονομία στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ προκύπτει ἀπὸ τὴν εὐγενικὴ δωρεὰ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ «περισσόν» τῆς ζωῆς γιὰ ὅλους (Ἰω 10:10). Ἐμπνεόμαστε ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῶν αὐτοχθόνων λαῶν, ὅτι «ἡ γῆ εἶναι ἡ ζωή» (Macliing Dulag), ἡ ὅποια ἀναγνωρίζει ὅτι οἱ ζωὲς τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς γῆς εἶναι ἀλληλένδετες καὶ σὲ

άμοιβαία ἀλληλεξάρτηση. "Ετσι, ἐκφράζουμε τὴν πεποίθηση, ὅτι «ἡ ζωὴ τῆς δημιουργίας καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Θεοῦ εἶναι συνυφασμένες» (Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν Παγκόσμια Ιεραποστολὴ καὶ τὸν Εὐαγγελισμό), καὶ ὅτι ὁ Θεὸς θὰ εἴναι «τὰ πάντα ἐν πᾶσιν» (Α΄ Κορ. 15:28).

3. Ή χριστιανική, ἀλλὰ καὶ πολλὲς ἄλλες ἐκφράσεις πνευματικότητας, μᾶς διδάσκουν ὅτι ἡ «καλὴ ζωή» δὲν ἔγκειται στὴν ἀνταγωνιστικὴ ἀναζήτηση περιουσίας, στὴν συσσώρευση πλούτου, στὴν ἀμυντικὴ θωράκιση, καὶ στὰ ἀποθέματα τῶν ἔξοπλισμῶν γιὰ τὴν ἀσφάλειά μας, οὕτε στὴ χρήση τῆς δικῆς μας δύναμης μὲ σκοπὸν νὰ κυριαρχήσουμε πάνω στοὺς ἄλλους (Ιακ. 3: 13-18). Ἐπιβεβαιώνουμε τὴν "καλὴ ζωή" (Sumak Kausay στὴν γλώσσα Kichua, ὅπως καὶ ἡ ἔννοια τῆς Waniambi a Tobati Engros ἀπὸ τὴ Δυτικὴ Παπούα), ἡ δόπια βασίζεται στὸ μοντέλο τῆς κοινωνίας τῆς Ἅγιας Τοιάδος, τὴν ἀμοιβαιότητα, τὴν συνεργασία, τὴν ἀνταποδοτικότητα, τὴ δικαιοσύνη, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀγαθοσύνη.

4. Ή κτίση ποὺ στενάζει καὶ οἱ κραυγὲς τῶν ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν στὴ φτώχεια (Ιερεμίας 14:2-7) μᾶς προειδοποιοῦν γιὰ τὸ πόσσο πολὺ οἱ σημερινὲς κοινωνικές, πολιτικές, οἰκονομικές, καὶ οἱ οἰκολογικές μας ἐπιλογές, ποὺ βρίσκονται σὲ κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης, ἔχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ ὄδραμα τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ «περισσόν» τῆς ζωῆς. Πολλοὶ συνάνθρωποί μας τρέφουν πολὺ εὔκολα αὐταπάτες ὅτι οἱ ἀνθρώπινες ἐπιθυμίες βρίσκονται στὸ κέντρο τοῦ σύμπαντος τοῦ Θεοῦ. Δημιουργοῦμε διαιρέσεις, ὑψώνουμε ἐμπόδια καὶ σύνορα, γιὰ νὰ ἀποστασιοποιηθοῦμε ἀπὸ τὸ διπλανό, τὴ φύση, καὶ τὴ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ. Κοινότητες κατακερματίζονται καὶ οἱ σχέσεις διαλύονται. Ή δική μας ἀπληστία καὶ ὁ ἐγωκεντρισμὸς θέτει σὲ κίνδυνο τόσο τοὺς ἀνθρώπους ὅσο καὶ τὸν πλανήτη γῇ.

5. Καλούμαστε νὰ ἀποστασιοποιηθοῦμε ἀπὸ τὰ ἔργα ποὺ φέρνουν τὸν θάνατο καὶ νὰ μεταστραφοῦμε σὲ μὰ νέα ζωή, στὴ μετάνοια. Ο Ιησοῦς μᾶς καλεῖ ώς ἀνθρωπότητα νὰ μετανοήσουμε γιὰ τὶς ἀμαρτίες μας, τὴν ἀπληστία καὶ τὸν ἐγωισμό, νὰ ἀνανεώσουμε τὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς ἄλλους καὶ τὴ δημιουργία, νὰ ἀποκαταστήσουμε τὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ ἔκεινήσουμε ἓνα νέο τρόπο ζωῆς ώς ἑταῖροι ἐπιβεβαιώνοντας τὴν ἀποστολὴ τοῦ Θεοῦ. Ή ἔκκληση τῶν προφητῶν ἀκούγεται ἐκ νέου ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ μέσῳ τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἔχουν βυθιστεῖ στὴ φτώχεια ἀπὸ τὸ ἴσχυόν οἰκονομικό μας σύστημα καὶ πλήττονται περισσότερο ἀπὸ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή: Κάντε δικαιοσύνη καὶ φέρτε πάλι τὴν καινὴ Γῆ σὲ λειτουργία!

6. Τὸ ὄδραμά μας γιὰ δικαιοσύνη ἔχει τὶς ρίζες του στὴν αὐτο-ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ιησοῦ, ὁ ὅποιος ἐκδίωξε τοὺς ἀργυρομοιβοὺς ἀπὸ τὸν Ναό (Ματθ. 21:12), ἔκανε ἴσχυροὺς τοὺς ἀσθενεῖς (Α΄ Κορ 1:25-28), καὶ ἐπα-

ναπροσδιόρισε τίς ἀπόψεις γιὰ τὴ φτώχεια καὶ τὸν πλοῦτο (Α΄ Κορ. 8:9). Ὁ Ἰησοῦς ταυτίστηκε μὲ τοὺς περιθωριακοὺς καὶ τοὺς ἀποκλεισμένους, ὅχι μόνο ἀπὸ συμπόνια, ἀλλὰ γιατὶ οἱ ζωές τους ὀποτελοῦν ἀπόδειξη τῆς ἀμαρτωλότητας τῶν συστημάτων καὶ τῶν δομῶν. Ἡ πίστη μᾶς ἐπιβάλλει νὰ ἀναζητοῦμε τὴ δικαιοσύνη, νὰ μαρτυροῦμε τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ μετέχουμε στὴ ζωὴ καὶ τοὺς ἀγῶνες τῶν ἀνθρώπων, τοὺς ὄποιους οἱ δομὲς καὶ οἱ πολιτιστικὲς παραδόσεις ἔκαναν εὐάλωτους – γυναικες, παιδιά, ἄτομα ποὺ ζοῦν στὴ φτώχεια σὲ πόλεις καὶ χωριά, αὐτόχθονες λαοί, φασιστικὰ καταπιεσμένες κοινότητες, ἄτομα μὲ εἰδικές ἀναπτηρίες, Dalits, μετανάστες, πρόσφυγες, καὶ ἐθνικές θρησκευτικὲς μειονότητες. Ὁ Ἰησοῦς βεβαιώνει ὅτι «ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Ματθ. 25: 40).

7. Ὁφείλουμε νὰ ἐγκολπωθοῦμε μιά «μεταμορφωτικὴ πνευματικότητα» (Ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν Παγκόσμια Τεραποστολὴ καὶ τὸν Εὐαγγελισμό), ἡ ὁποία μᾶς ἐπανασυνδέει μὲ τοὺς ἄλλους (*Ubuntu and Sansaeng*), μᾶς παρακινεῖ νὰ ὑπηρετοῦμε τὸ κοινὸν καλό, νὰ τολμοῦμε τὴν ἀντιπαράθεση πρὸς ὅλες τὶς μορφὲς περιθωριοποίησης, νὰ ἀναζητοῦμε τὴν ἀπολύτωση ὅλης τῆς δημιουργίας, νὰ ἀντιστεκόμαστε στὶς ἀξίες ποὺ καταστρέφουν τὴ ζωὴ, καὶ μᾶς ἐμπνέει νὰ ἀναζητήσουμε καινοτόμες ἐναλλακτικὲς προτάσεις. Αὐτὴ ἡ πνευματικότητα μᾶς παρέχει τὰ μέσα νὰ ἀνακαλύψουμε τὴν χάρη νὰ ἴκανοποιούμαστε μὲ τὰ ἀπαραίτητα καὶ νὰ μοιραζόμαστε τὸ πλεόνασμα μὲ τοὺς ἐνδεεῖς (Πράξ. 4:35).

8. Κάνουμε ἔκκληση στὶς ἔκκλησίες μᾶς νὰ θυμηθοῦν, νὰ ἀκούσουν, καὶ νὰ δώσουν τὴ δέουσα προσοχὴ στὸ κάλεσμα τοῦ Χριστοῦ σήμερα: «πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἥγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ» (Μάρκ. 1:15). Καλούμαστε νὰ μεταμορφωθοῦμε, νὰ συνεχίσουμε τὸ ἔργο θεραπείας καὶ καταλλαγῆς τοῦ Χριστοῦ, καὶ «νὰ γίνουμε αὐτὸν γιὰ τὸ ὅποιο ἔχουμε ἀποσταλεῖ στὸν κόσμο, ἔνας λαὸς τοῦ Θεοῦ καὶ μιὰ κοινότητα στὸν κόσμο» (*Poverty, Wealth, and Ecology in Africa*). Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸν ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ στὴν μεταμόρφωση τοῦ κόσμου. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι κοινότητα τῶν μαθητῶν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὸ «περισσόν» τῆς ζωῆς γιὰ ὅλους, ἐναντίον ὅσων ἀρνοῦνται τὴ ζωή.

Ἐπείγουσες ἀλληλένδετες κρίσεις

9. Ἡ σημερινὴ ἀτεγκτη παγκόσμια πραγματικότητα εἶναι τόσο κατάφορτη μὲ τὸν θάνατο καὶ τὴν καταστροφή, ποὺ δὲν θὰ ὑπάρχει μέλλον γιὰ νὰ ὅμι-

λοῦμε, ἀν δὲν ἀλλάξει οἰζικὰ τὸ κυρίαρχο μοντέλο ἀνάπτυξης, καὶ ἀν ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀειφόρος ἀνάπτυξη δὲν γίνουν ἡ κινητήρια δύναμη τῆς οἰκονομίας, τῆς κοινωνίας, καὶ τῆς γῆς. Τὰ περιθώρια εἶναι στενά.

10. Διακρίνουμε τὴ μοιραία διαπλοκὴ τῆς παγκόσμιας δημιουργικῆς, κοινωνικο-οἰκονομικῆς, κλιματικῆς καὶ οἰκολογικῆς κρίσης ποὺ συνοδεύεται σὲ πολλὰ μέρη τοῦ κόσμου ἀπὸ τὰ δεινὰ τοῦ λαοῦ καὶ τὸν ἀγῶνα τους γιὰ ἐπιβίωση. Ή ἐκτεταμένη ἀπελευθέρωση τῆς ἀγορᾶς, ἡ ἀπορρύθμιση καὶ ἡ ἀνεξέλεγκτη ἴδιωτικοποίηση τῶν ἀγαθῶν καὶ τῶν ὑπηρεσιῶν, ἐκμεταλλεύονται τὸ σύνολο τῆς Δημιουργίας καὶ διαλύουν τὰ κοινωνικὰ προγράμματα καὶ τὶς κοινωνικὲς ὑπηρεσίες, ἀνοίγοντας τὶς οἰκονομίες πέραν τῶν συνόρων μὲ διαφαινόμενη τὴν χωρὶς περιορισμοὺς ἀνάπτυξη τῆς παραγωγῆς. Σὲ ἔναν αὐξανόμενο ἀριθμὸ χωρῶν οἱ ἀνεξέλεγκτες χρηματικὲς φορές ἀποσταθεροποιοῦν τὶς οἰκονομίες τους σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Οἱ διάφορες πτυχὲς τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς εἶναι ἀλληλένδετες καὶ ἀλληλοπεριχωροῦνται μὲ τὶς οἰκολογικές, τὶς οἰκονομικές, καὶ τὶς κρίσεις χρέους. Αὐτὲς οἱ κρίσεις δὲν μποροῦν πλέον νὰ ἀντιμετωπίζονται ἀνεξάρτητα ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλη.

11. Η κλιματικὴ ἀλλαγὴ καὶ οἱ ἀπειλές γιὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας ἔχουν γίνει ἡ σημαντικὴ πρόκληση τῶν πολυδιάστατων κρίσεων ποὺ ἔχουμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε. Η κλιματικὴ ἀλλαγὴ ἐπηρεάζει ἀμεσα τὴν διαβίωση τῶν λαῶν, θέτει σὲ κίνδυνο τὴν ὑπαρξὴν τῶν μικρῶν νησιωτικῶν κρατῶν, μειώνει τὴ διαθεσιμότητα τοῦ πόσιμου ὕδατος, καὶ μειώνει τὴ βιοποικιλότητα τοῦ περιβάλλοντος. "Ἔχει ἐκτεταμένες συνέπειες γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν τροφίμων, τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων, καθὼς καὶ τὶς καθημερινὲς συνήθειες σὲ συνεχῶς αὐξανόμενο τμῆμα τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ. Λόγῳ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς ἡ ζωὴ σὲ πολλὲς μορφές τῆς, ὅπως τὴν ξέρουμε, μπορεῖ νὰ ἀλλάξει ἀμετάκλητα σὲ διάστημα μερικῶν δεκαετιῶν. Η κλιματικὴ ἀλλαγὴ ὀδηγεῖ στὸν ἐκτοπισμὸ τῶν ἀνθρώπων, στὴν αὔξηση τῆς ἀναγκαστικῆς οἰκολογικῆς μετανάστευσης, καὶ σὲ ἔνοπλες συγκρούσεις. Οἱ πρωτοφανεῖς προκλήσεις λόγῳ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς συμβαδίζουν μὲ τὴν ἀλόγιστη ἐκμετάλλευση τῶν φυσικῶν πόρων καὶ ὀδηγοῦν στὴν καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος καὶ σὲ μιὰ οὐσιαστικὴ ἀλλαγὴ τοῦ οἰκοσυστήματος. Η ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη καὶ ἡ οἰκολογικὴ καταστροφὴ γίνεται ὅλο καὶ περισσότερο ἔνα ζήτημα ζωῆς ἢ θανάτου.

12. Ό κόσμος μας δὲν γνώρισε ποτὲ μέχρι σήμερα τόση εύημερία καὶ τὴν ἵδια στιγμή, περισσότερη ἀδικία. Ή ἀνισότητα ἔχει φτάσει σὲ ἔνα ἐπίπεδο ποὺ δὲν μποροῦμε πλέον νὰ ἀγνοοῦμε. Οἱ ἀνθρώποι ποὺ ἔχουν βυθιστεῖ στὴ φτώχεια ὀδηγοῦνται σὲ ἀβάσταχτο χρέος, περιθωριοποιοῦνται, καὶ ἡ κραυγὴ τῶν

έκτοπισμένων γιὰ μεγαλύτερη συναίσθηση τοῦ ἐπείγοντος καὶ σαφήνεια ἀκούγεται πιὸ καθαρὰ ἀπὸ ὅ,τι παλαιότερα. Ἡ παγκόσμια κοινότητα πρέπει νὰ ἀναγνωρίσει τὴν ἀνάγκη ὅλοι νὰ ἔνωσουμε τὰ χέρια καὶ νὰ ἔνεργήσουμε μὲ δικαιοσύνη μπροστὰ στὶς καταστροφικὲς καὶ χωρὶς προηγούμενο ἀνισότητες στὴν κατανομὴ τοῦ πλούτου.

13. Ἡ ἀπληστία καὶ ἡ ἀδικία, ποὺ ἀναζητοῦν εὔκολο κέρδος, ἄδικα προνόμια, καὶ βραχυπρόθεσμα ὁφέλη εἰς βάρος τῶν μακροπρόθεσμων καὶ βιώσιμων στόχων, εἶναι τὰ βασικὰ αἴτια τῶν ἀλληλένδετων μεταξύ τους κρίσεων, καὶ αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοηθεῖ. Αὐτές οἱ καταστροφικὲς γιὰ τὴ ζωὴ ἀξίες ἔχουν παρεισφρήσει σιγά-σιγὰ καὶ κυριαρχοῦν στὶς σημερινὲς δομές, καὶ ἔχουν ὁδηγήσει σὲ συνήθειες (lifestyles) ποὺ ἀψηφοῦν παντελῶς τὰ ἀναγεννητικὰ ὅρια τῆς γῆς καὶ τὰ δικαιώματα τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ ἄλλων μιρφῶν ζωῆς. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ κρίση ἔχει βαθιές ἡθικὲς καὶ ὑπαρξιακὲς διαστάσεις. Οἱ προκλήσεις ποὺ τίθενται δὲν εἶναι πρωτίστως τεχνολογικῆς καὶ οἰκονομικῆς μορφῆς, ἀλλὰ καὶ ἡθικῆς καὶ πνευματικῆς.

14. Ὁ φονταμενταλισμὸς τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς εἶναι κάτι περισσότερο ἀπὸ ἕνα οἰκονομικὸ μοντέλο, εἶναι μιὰ κοινωνικὴ καὶ ἡθικὴ φιλοσοφία. Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν τελευταίων τριάντα ἑτῶν ἡ πίστη στὸ θεὸ τῆς ἀγορᾶς, ποὺ βασίζεται στὸν ἀχαλίνωτο ἀνταγωνισμὸ καὶ ἐκφράζεται μὲ τὸν ὑπολογισμὸ καὶ τὸν χρηματικὸν δεῖκτες σὲ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ζωῆς, ἔχει κυριαρχήσει παντοῦ καὶ ἔχει καθορίσει τὴν κατεύθυνση τῶν συστημάτων τῆς γνώσης, τῆς ἐπιστήμης, τῆς τεχνολογίας, τῆς κοινῆς γνώμης, τῶν μέσων ἐνημέρωσης, ἀκόμη καὶ τῆς ἐκπαίδευσης. Αὐτὴ ἡ κυρίαρχη προσέγγιση ἔχει διοχετεύσει πλοῦτο, κυρίως πρὸς ἐκείνους ποὺ εἶναι ἥδη πλούσιοι, καὶ ἔχει ἐπιτρέψει σὲ ἀνθρώπους νὰ λεηλατήσουν τὸν πλοῦτο τους. Τὸ νεοφιλελεύθερο μοντέλο δὲν ἔχει αὐτὸ-ουθμιστικὸν μηχανισμὸν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ χάους ποὺ δημιουργεῖ μὲ ἐκτεταμένες ἐπιπτώσεις, εἰδικὰ γιὰ τὸν φτωχὸν καὶ τὸν περιθωριοποιημένον.

15. Αὐτὴ ἡ ἰδεολογία διαπερνᾷ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ζωῆς, καταστρέφοντάς την καθὼς διαρρέει στὴ ζωὴ τῶν οἰκογενειῶν καὶ τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν, τόσο ἐσωτερικὰ ὅσο καὶ ἐξωτερικά, σπέρνοντας τὸν ὅλεθρο στὸ φυσικὸ περιβάλλον καὶ τὶς παραδοσιακὲς μορφὲς ζωῆς καὶ τὸν πολιτισμὸν καὶ καταστρέφοντας τὸ μέλλον τῆς γῆς. Τὸ κυρίαρχο παγκόσμιο οἰκονομικὸ σύστημα μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀπειλεῖ νὰ θέσει τέρωμα τόσο στὶς συνθῆκες γιὰ εἰρηνικὴ συνύπαρξη, ὅσο καὶ στὴ ζωὴ ὅπως τὴν ξέρουμε.

16. Ή μονόπλευρη πεποίθηση ότι τὰ κοινωνικὰ ὄφέλη ἀκολουθοῦν αὐτόματα τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη μὲ βάση τὴν αὔξηση τοῦ κατὰ κεφαλὴν εἰσοδήματος (GDP) εἶναι λανθασμένη. Οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη χωρὶς αὐτοπεριορισμοὺς στραγγαλίζει τὴν ἀνθηση στὸ φυσικὸ περιβάλλον ποὺ ζοῦμε: ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ, ἡ ἀποψίλωση τῶν δασῶν, ἡ μόλυνση μὲ δῦσεα τῶν ὥκεανῶν, ἡ ἀπώλεια τῆς βιοποικιλότητας, καὶ οὕτω καθεξῆς. Τὰ κοινὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν οἰκολογία ἔχουν ὑποβαθμιστεῖ καὶ ἰδιοποιοῦνται, μὲ τὴ χρήση στρατιωτικῆς βίας ἀπὸ τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐλίτ. Ἡ ὑπερκατανάλωση μὲ βάση τὸ κόστος τῶν ἀκάλυπτων χρεῶν δημιουργεῖ τεράστιο κοινωνικὸ καὶ οἰκολογικὸ χρέος, ποὺ διφείλουν οἱ ἀνεπτυγμένες χῶρες τοῦ παγκόσμιου Βορρᾶ πρὸς τὶς χῶρες τοῦ παγκόσμιου Νότου. Ἀλλὰ καὶ τὸ χρέος πρὸς τὴ γῆ εἶναι ἄδικο καὶ δημιουργεῖ τεράστια πίεση στὶς μελλοντικὲς γενιές. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸς ἡ ἀντίληψη ὅτι ἡ γῆ καὶ ὁ πλανήτης σ' αὐτὴν εἶναι τοῦ Κυρίου (Ψαλμ. 24:1, Α΄ Κορ. 10:26) οὐσιαστικὰ ἀκυρώνεται.

Ἄστείρευτες πηγὲς δικαιοσύνης

17. Όμοιογοῦμε ὅτι οἱ ἐκκλησίες καὶ τὰ μέλη των ἔχουν μερίδιο εὐθύνης γιὰ τὸ ἄδικο σύστημα, ὅταν συμμετέχουν σὲ μὴ βιώσιμο τρόπο ζωῆς (lifestyles) καὶ σὲ καταναλωτικὲς συνήθειες παραμένοντας ἐγκλωβισμένοι στὴν οἰκονομία τῆς ἀπληστίας. Υπάρχουν χριστιανικὲς κοινότητες ποὺ συνεχίζουν νὰ κηρύττουν τὴ θεολογία τῆς εὐημερίας, τὸν φαρισαϊσμό, τὴν κυριαρχία, τὸν ἀτομισμό, καὶ τὴν καλοπέραση. Μερικοὶ ὑποστηρίζουν θεολογίες τῆς φιλανθρωπίας ἀντὶ νὰ διακηρύσσουν τὴ δικαιοσύνη γιὰ τὸν ἔξαθλιωμένους. Ἀλλοι ἀρνοῦνται νὰ ἀμφισβητήσουν, ἡ ἀκόμη καὶ νομιμοποιοῦν, συστήματα καὶ ἰδεολογίες ποὺ βασίζονται στὴν ἀνεξέλεγκτη ἀνάπτυξη καὶ τὴ συσσώρευση πλούτου, καὶ ἀγνοοῦν τὴν πραγματικότητα τῆς οἰκολογικῆς καταστροφῆς καὶ τὰ δεινὰ τῶν θυμάτων τῆς παγκοσμιοπόλησης. Μερικοὶ δίνουν ἔμφαση στὰ βραχυπρόθεσμα, μετρήσιμα ἀποτελέσματα σὲ βάρος ποιοτικῶν ἀλλαγῶν σὲ βάθος. Ωστόσο, γνωρίζουμε ἐπίσης ὅτι, ἀκόμη καὶ ὅταν πολλοὶ ἀποτυγχάνουν νὰ ἐλέγξουν καὶ νὰ ἀλλάξουν τὴ δική τους παραγωγή, τὴν κατανάλωση, καὶ τὴν ἐπενδυτικὴ συμπεριφορά, ἔνας αὐξανόμενος ἀριθμὸς χριστιανικῶν κοινοτήτων ἀπὸ ὅλες τὶς ἡπείρους ἐντείνουν τὶς προσπάθειές τους καὶ ἐκφράζουν τὴν πεποίθησή τους ὅτι ἡ μεταμόρφωση εἶναι ἐφικτή.

18. Τελικά, ὅμως, ἡ ἐλπίδα μας πηγάζει ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ὑπόσχεση γιὰ ζωὴ σὲ ὅλους. Ἐχουμε ἀποδείξεις ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες καὶ τὰ διάφορα κινήματα γι’ αὐτὴν τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως, ὅταν δηλώνουν πῶς εἶναι ἀποφασισμένοι νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ ἔναν καλύτερο κόσμο. Αὐτοὶ εἶναι τὸ φῶς καὶ τὸ ἀλάτι τῆς γῆς. Μᾶς ἐμπνέουν βαθύτατα πολλὰ παραδείγματα μεταμόρφωσης μέσα στὴν οἰκογένεια τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῶν ἀναπτυσσόμενων κινημάτων τῶν γυναικῶν, τῶν ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν στὴ φτώχεια, τῆς νεολαίας, τῶν ἀτόμων μὲ ἀναπτηρίες, καὶ τῶν αὐτοχθόνων λαῶν, τὰ ὅποια οἰκοδομοῦν μιὰν Οἰκονομία τῆς Ζωῆς καὶ προωθοῦν μιὰν ἀκμάζουσα οἰκολογία.

19. Οἱ ἄνθρωποι τῆς πίστεως, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, καὶ αὐτόχθονες ἡγέτες στὶς Φιλιππίνες, ἔχουν δώσει τὴ ζωὴ τους γιὰ νὰ διατηρήσουν τὴ σχέση τους μὲ τὴ γῆ, καὶ συνεχίσουν νὰ στηρίζονται ἀπὸ τὴ γῆ, στὴν ὁποίᾳ ἀνήκουν. Ἐκκλησίες στὴ Νότια Ἀμερική, τὴν Ἀφρική καὶ τὴν Ἄσια διεξάγουν ἐλέγχους τοῦ ἔξωτεροῦ των χρέους, καὶ προκαλοῦν τὶς ἑταρείες τῶν ὁρυχείων καὶ τῶν ἔξορυκτικῶν πόρων νὰ εἶναι ὑπόλογες γιὰ τὶς παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ τῶν καταστροφῶν τοῦ περιβάλλοντος. Ἐκκλησίες στὴ Λατινική Ἀμερική καὶ τὴν Εὐρώπη μοιράζονται τὶς ἐμπειρίες τους καὶ μαθαίνουν ἀπὸ τὶς διαφορετικές τους ἐμπειρίες σχετικὰ μὲ τὴν παγκοσμιοποίηση, καὶ ἐργάζονται στὸν καθορισμὸ κοινῶν ἀλλὰ διαφοροποιημένων εὐθυνῶν, οἰκοδομῶντας μὲ βάση τὴν ἀλληλεγγύη καὶ στρατηγικὲς συμμαχίες. Χριστιανοὶ καθορίζουν τοὺς δεῖκτες τῆς ἀπληστίας καὶ διεξάγουν διαλόγους μὲ βουδιστὲς καὶ μουσουλμάνους, ἀνακαλύπτοντας κοινὸ ἔδαφος γιὰ τὴν καταπολέμηση τῆς ἀπληστίας. Ἐκκλησίες σὲ συνεργασία μὲ τὴν κοινωνία τῶν πολιτῶν ἀσχολοῦνται μὲ τὴ συζήτηση τῶν παραμέτρων μιᾶς νέας διεθνοῦς χρηματοπιστωτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, προωθώντας τὴν γεωργία καὶ τὴν οἰκοδόμηση οἰκονομῶν ἀλληλεγγύης.

20. Γυναικες ἀναπτύσσουν ἀπὸ καιρὸ φεμινιστικὲς θεολογίες ποὺ ἀμφισβήτουν πατριαρχικὰ συστήματα κυριαρχίας καθὼς καὶ φεμινιστικὲς θεωρίες οἰκονομίας ποὺ ἐνσωματώνουν τὴν οἰκονομία στὴν κοινωνία καὶ τὴν κοινωνία στὴν οἰκολογία. Η νεολαία βρίσκεται στὴν πρώτη γραμμὴ τῶν ἐκστρατειῶν γιὰ λιτὴ διαβίωση καὶ ἐναλλακτικοὺς τρόπους ζωῆς (lifestyles). Οἱ αὐτόχθονες λαοὶ ἀπαιτοῦν δικιὲς ἐπανορθώσεις καὶ ἀναγνώριση τῶν δικαιωμάτων τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κοινωνικοῦ καὶ οἰκολογικοῦ χρέους.

Δεσμεύσεις καὶ Ἐκκληση γιὰ δράση

21. Ἡ 10^η Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΠΣΕ συγκαλεῖται σὲ μιὰ περίοδο ποὺ ἡ σφύζουσα ζωὴ ὀλάκερης τῆς κτιστῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ θὰ μποροῦσε νὰ ἀφανιστεῖ ἐξ αἰτίας τῶν ἀνθρώπινων μεθοδεύσεων γιὰ ἔξασφάλιση πλούτου. Ὁ Θεὸς μᾶς καλεῖ σὲ μιὰ οιζικὴ μεταμόρφωση. Ἡ μεταμόρφωση αὐτὴ δὲν θὰ εἶναι χωρὶς θυσία καὶ χωρὶς κίνδυνο, ἀλλὰ ἡ πίστη μας στὸν Χριστὸ ἀπαιτεῖ νὰ ἀφιερωθοῦμε στὸ νὰ καταστοῦμε μεταμορφωτικὲς ἐκκλησίες καὶ μεταμορφωτικὲς εὐχαριστιακὲς συνάξεις. Ὁφείλουμε ἀπαραιτήτως νὰ καλλιεργήσουμε τὸ ἀπαιτούμενο ψυχικὸ σθένος, ὅστε νὰ καταθέτουμε τὴ μαρτυρία μας γιὰ μιὰ πνευματικότητα δικαιοσύνης καὶ ἀειφορίας, καὶ νὰ οἰκοδομήσουμε ἓνα προφητικὸ κίνημα γιὰ μιὰ Οἰκονομία τῆς Ζωῆς γιὰ ὅλους. Αὐτὸ ἀπαιτεῖ κινητοποίηση τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν κοινοτήτων, τὴν παροχὴ τῶν ἀπαιτούμενων πόρων (κεφαλαίων, χρόνου καὶ ίκανοτήτων), καὶ τὴν ἀνάπτυξη πιὸ συνεκτικῶν καὶ συντονισμένων προγραμμάτων, τὰ ὅποια νὰ προσανατολίζονται πρὸς τὴ μετατροπὴ τῶν οἰκονομικῶν συστημάτων, τῆς παραγωγῆς, τῆς διανομῆς, τῶν προτύπων κατανάλωσης, τῶν πολιτισμῶν καὶ τῶν ἀξιῶν.

22. Ἡ διαδικασία τῆς μεταμόρφωσης πρέπει νὰ ὑποστηρίξει τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, καὶ τὴν εὐθύνη τῶν ἀνθρώπων γιὰ ὅλα τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ. Ἐχουμε εὐθύνη ποὺ βρίσκεται πέρα ἀπὸ τοὺς μεμονωμένους ἑαυτούς μας καὶ τὰ ἐθνικά μας συμφέροντα, γιὰ νὰ δημιουργήσουμε βιώσιμες δομὲς ποὺ θὰ ἐπιτρέψουν στὶς μελλοντικὲς γενιὲς νὰ ἔχουν ἐπάρκεια ἀγαθῶν. Ἡ μεταμόρφωση πρέπει νὰ ἀγκαλιάζει ἐκείνους ποὺ πάσχουν ἀπὸ συστηματικὴ περιθωριοποίηση, ὅπως εἶναι τὰ ἄτομα ποὺ βρίσκονται σὲ κατάσταση φτώχειας, οἱ γυναῖκες, οἱ ιθαγενεῖς καὶ τὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες. Τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ γίνει γι’ αὐτοὺς χωρὶς αὐτούς. Πρέπει νὰ θέσουμε στὸν ἑαυτό μας τὴν πρόκληση καὶ νὰ ξεπεράσουμε τὶς δομὲς καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς κυριαρχίας καὶ τῆς αὐτοκαταστροφῆς, ποὺ διαρρηγνύουν τὸν κοινωνικὸ καὶ οἰκολογικὸ ἴστο τῆς Ζωῆς. Ἡ μεταμόρφωση πρέπει νὰ ἔχει ως δῦνγὸ τὴν ιεραποστολὴ γιὰ τὴν θεραπεία καὶ ἀναγέννηση τοῦ συνόλου τῆς δημιουργίας.

23. Ὡς ἐκ τούτου, κάνουμε ἐκκληση στὴν 10^η Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Busan νὰ δεσμευτεῖ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τοῦ ΠΣΕ στὴν εὐαισθητοποίηση τῶν ἐκκλησιῶν, γιὰ τὴν οἰκοδόμηση ἐνιαίας φωνῆς πρὸς τὰ ἔξω, προώθηση τῆς οἰκουμενικῆς συνεργασίας, καὶ ἔξασφάλιση μεγαλύτερης συνοχῆς γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῆς Οἰκονομίας τῆς Ζωῆς γιὰ ὅλους. Συγκεκριμένα, θὰ πρέπει νὰ θέ-

σουμε ώς προτεραιότητα καὶ νὰ ἐμβαθύνουμε τὰ ἔπόμενα χρόνια τὸ κρίσιμο ἔργο γιὰ τὴν οἰκοδόμηση μιᾶς νέας διεθνοῦς χρηματοπιστωτικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἀρχιτεκτονικῆς (Διακήρυξη τοῦ ΠΣΕ γιὰ μιὰ Δίκαιη Οἰκονομία καὶ Οἰκονομία τῆς Ζωῆς), ποὺ θὰ ἀποτελεῖ πρόκληση ἀπέναντι στὴ συσσώρευση πλούτου καὶ τὴν ἀπληστία τοῦ συστήματος, καὶ θὰ προωθεῖ μέτρα κατὰ τῆς ἀπληστίας ("Ἐκθεση τῆς Ὀμάδας Ἐργασίας γιὰ τὸ ὅριο τῆς ἀπληστίας"), ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ οἰκολογικοῦ χρέους καὶ τὴν προώθηση τῆς οἰκολογικῆς δικαιοσύνης (Διακήρυξη τοῦ ΠΣΕ σχετικὰ μὲ τὴν οἰκολογικὴ δικαιοσύνη καὶ τὸ οἰκολογικὸ χρέος).

24. Κάνουμε, περαιτέρω, ἔκκληση στὴν 10^η Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Π.Σ.Ε. στὸ Busan καὶ γιὰ τὸν προσδιορισμὸ μιᾶς χρονικῆς περιόδου ἀπὸ τώρα μέχρι καὶ τὴν ἔπόμενη Γενικὴ Συνέλευση, ὥστε οἱ ἔκκλησίες νὰ ἐπικεντρώσουν τὴν προσοχὴ τους στὴ δέσμευση πίστεως σὲ μιὰ «Οἰκονομία τῆς Ζωῆς – Ζώντας τὴ Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ στὴ Δημιουργία (Δικαιοσύνη καὶ Εἰρήνη γιὰ ὅλους)». Ἡ διαδικασία αὐτὴ θὰ ἐπιτρέψει στὴν ἀδελφότητα τῶν ἔκκλησιῶν νὰ ἀντλήσουν σθένος καὶ ἐλπίδα ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλη, νὰ ἐνισχύσουν τὴν ἑνότητα καὶ νὰ ἐμβαθύνουν τὴν κοινὴ χριστιανικὴ μαρτυρία γιὰ κρίσιμα ζητήματα ποὺ βρίσκονται στὸν πυρῆνα τῆς πίστεώς μας.

25. Ἡ Διακήρυξη γιὰ "Δίκαιη Οἰκονομία καὶ Οἰκονομία τῆς Ζωῆς" κάνει ἔκκληση γιὰ δημιουργία ἐνὸς ἡθικοῦ, δίκαιου, δημοκρατικοῦ, διεθνοῦς χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος, «ποὺ θὰ στηρίζεται σὲ ἔνα πλαίσιο κοινῶν ἀξιῶν: τὴν τιμιότητα, τὴν κοινωνικὴ δικαιοσύνη, τὴν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, τὴν ἀμοιβαία ὑπευθυνότητα καὶ τὴν οἰκολογικὴ βιωσιμότητα» (Διακήρυξη τοῦ ΠΣΕ γιὰ Δίκαιη Οἰκονομία καὶ Οἰκονομία τῆς Ζωῆς). Μποροῦμε καὶ πρέπει νὰ διαμορφώσουμε μιὰ Οἰκονομία τῆς Ζωῆς, ποὺ θὰ περιλαμβάνει τὴ συμμετοχὴ ὅλων στὴν διαδικασία λήψης ἀποφάσεων ποὺ ἔχουν ἀντίκτυπο στὴ ζωή, θὰ ἔξασφαλίζει τὶς βασικὲς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων μὲ ἀπλὰ μέσα διαβίωσης, θὰ στηρίζει τὶς ἀξίες καὶ θὰ παρέχει τὴν ἀπαιτούμενη φροντίδα κυρίως στὶς γυναικες, στὶς ὁποῖες ὀφείλεται ἡ κοινωνικὴ ἀναπαραγωγή, θὰ προστατεύει καὶ θὰ διατηρεῖ τὸν ἀέρα, τὸ νερό, τὴ γῆ, καὶ τὶς πηγὲς ἐνέργειας, ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ζωῆς (Κείμενο «Φτώχεια, πλούτος, καὶ οἰκολογία στὴν Ἄσια καὶ τὸν Εἰρηνικό»). Ἡ ὑλοποίηση μιᾶς Οἰκονομίας τῆς Ζωῆς συνεπάγεται μιὰ σειρὰ ἀπὸ στρατηγικὲς καὶ μεθόδους, ποὺ ὅμως θὰ πρέπει νὰ περιλαμβάνει, χωρὶς βέβαια νὰ ἔξαντλεῖται, τὰ ἔξης: αὐτοκριτικὴ καὶ φιλοσοπατικὴ πνευματικὴ ἀνανέωση. προσεγγίσεις βασιζόμενες στὰ ἀνθρώπινα δικαι-

ώματα. δημιουργία χώρων (καὶ διεύρυνσή τους) προκειμένου νὰ ἀκουστεῖ ὅσο γίνεται εὐρύτερα ἡ φωνὴ ὅσων βρίσκονται στὸ περιθώριο· ἔναρξη διαλόγου ἀνάμεσα στὸν πλούσιο Βορὰ καὶ τὸν πτωχὸ Νότο, μεταξὺ τῶν ἐκκλησιῶν, τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν καὶ τῶν πολιτικῶν παραγόντων, ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς διάφορες κοσμιθεωρίες καὶ τὸν πιστοὺς τῶν ἄλλων θρησκειῶν, προκειμένου νὰ οἰκοδομήσουμε συμμαχίες καὶ ἀπὸ κοινοῦ στράτευση γιὰ ἀντίσταση στὶς δομὲς καὶ τὸν πολιτισμὸν ποὺ ἀρνοῦνται στὸν πολλοὺς τὴ ζωὴ μὲ ἀξιοπρέπεια· τὴ δίκαιη φιρολογία· καὶ τέλος ὁργάνωση μᾶς εὐρείας πλατφόρμας κοινῆς μαρτυρίας καὶ ὑπεράσπισης (advocacy).

26. Ἡ διαδικασία αὐτὴ ἀποτελεῖ ὄραμα ἐνὸς ὀκμάζοντος χώρου, ὅπου οἱ ἐκκλησίες μποροῦν νὰ διδάσκονται ἡ μὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλες θρησκευτικὲς παραδόσεις καὶ κοινωνικὰ κινήματα, γιὰ τὸ πῶς μὰ μεταμορφωτικὴ πνευματικότητα μπορεῖ νὰ ἀντισταθεῖ καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τὶς ὀξείες ποὺ εἶναι καταστρεπτικὲς τῆς ζωῆς, καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν νὰ ξεπεράσουν τὴν συνενοχὴ γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς ἀπληστίας. Εἶναι ἔνας χῶρος γιὰ νὰ μάθουμε θεολογικὰ καὶ πρακτικὰ τὶ σημαίνει μὰ οἰκονομία τῆς ζωῆς, προβληματιζόμενοι ἀπὸ κοινοῦ καὶ κοινωνώντας συγκεκριμένες ἀλλαγὲς ποὺ ἀπαιτοῦνται σὲ διάφορα πλαίσια. Εἶναι ἔνας χῶρος γιὰ τὴν ἀνάπτυξη κοινῶν ἀγώνων καὶ δράσεων εὐαισθητοποίησης σὲ ἐθνικό, περιφερειακὸ καὶ παγκόσμιο ἐπίπεδο, μὲ σκοπὸ νὰ καταστοῦν δυνατὲς οἱ πολιτικὲς καὶ συστηματικὲς ἀλλαγὲς ποὺ ὀδηγοῦν στὴν ἔξαλειψη τῆς φτώχειας καὶ τὴν ἀναδιανομὴ τοῦ πλούτου, τὸν σεβασμὸ τῆς οἰκολογικῆς παραγωγῆς, κατανάλωσης καὶ διανομῆς, καὶ τέλος σὲ ὑγιεῖς, δίκαιες, μετα-πετρελαϊκὲς καὶ φιλειρηνικὲς κοινωνίες.

‘Ο Θεὸς τῆς ζωῆς μᾶς καλεῖ στὴν δικαιοσύνη καὶ στὴν εἰρήνη.

Προσέλθετε στὴν κοινὴ τράπεζα τοῦ Θεοῦ!

Προσέλθετε στὴν θεϊκὴ τράπεζα τῆς ζωῆς!

Προσέλθετε στὴν θεϊκὴ τράπεζα τῆς ἀγάπης!