

‘Η τεχνητή μήτρα: “Ονειρο ἢ ἐφιάλτης;*

ΜΑΡΙΑΝΟΥ Δ. ΚΑΡΑΣΗ**

I. Στὸν κόσμο τῆς ἐπιστήμης, ὅνειρα καὶ ἐφιάλτες συνναντῶνται καὶ περιπλέκονται. Αὐτὸ συμβαίνει εἰδικότερα καὶ στὸν χῶρο τῆς Γενετικῆς τεχνολογίας, ἵδιως μετὰ τὴν ἀνακάλυψη τῆς δομῆς τοῦ DNA, ποὺ ἔδωσε τὴν ἀφορμὴν για ἀναπτυχθεῖ ἡ μοριακὴ βιολογία καὶ ἡ τεχνολογία τοῦ γονιδίου. Ἔκτοτε ἡ Γενετικὴ ἀναπτύσσεται μὲριανότερο ὁρισμό, ταχύτερο ἀπ’ ὅ,τι μπορεῖ νὰ φαντασθεῖ καὶ ὁ πιὸ εὐφάνταστος ἐπιστημονικὸς νοῦς.

Ἡ ἐπιστημονικὴ φαντασία, ἀσυγκράτητη ἐν τούτοις, συλλαμβάνει σχέδια ποὺ θὰ μποροῦσαν στὸ μέλλον νὰ ἀποτελέσουν μέσα βελτίωσης τοῦ ἀνθρώπινου εἶδους. Στὰ σχέδια αὐτὰ συγκαταλέγεται καὶ ἡ κατασκευὴ τεχνητῆς μήτρας, ὅπως τὴν εἶχε δραματισθεῖ ὁ Aldous Huxley στὸ βιβλίο του “Θαυμαστὸς καινούργιος κόσμος” ποὺ γράφτηκε τὸ 1932. Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴν ἔννοια καὶ τὴν σημασία τοῦ μελλοντικοῦ αὐτοῦ τεχνολογικοῦ ἐπιτεύγματος πρέπει νὰ τὸ ἐντάξουμε στὸ ἰστορικὸ πλαίσιο τῶν ἐντυπωσιακῶν ἐπιτεύξεων τῆς Νέας Γενετικῆς.

II. Η μεγάλη περιπέτεια ἄρχισε μὲ τὴν ἀποσύνδεση τῆς ἀνθρώπινης ἀναπαραγωγῆς ἀπὸ τὴν φυσιολογικὴ σύλληψη (τὴ συνένωση τῶν γαμετῶν μέσα στὸ σῶμα τῆς γυναίκας, συνουσία). Αὐτὸ ἐπετεύχθη σὲ δύο στάδια καὶ πρὸς δύο διαφορετικὲς κατευθύνσεις. Ἀρχικά, πρὸς ἀποφυγὴ τῶν ἀνεπιθύμητων κυήσεων ἡ βιολογία τῆς ἀναπαραγωγῆς πρόσφερε στὶς γυναικες τὴν δυνατότητα χρήσεως ἀντισυλληπτικῶν μεθόδων, ὅπως εἶναι τὸ σπείραμα καὶ κυρίως τὸ ἀντισυλληπτικὸ χάπι. Στὶς μεθόδους αὐτὲς μπορεῖ νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ ἀμβλωση, δηλαδὴ ἡ διακοπὴ τῆς κυήσεως ζῶντος καὶ ὑγιοῦς ἐμβρύου. Καὶ κατόπιν, ἡ βιο-

* Εἰσήγηση στὸ Συνέδριο τοῦ “‘Ομίλου Μελέτης Ιατρικοῦ δικαίου καὶ Βιοηθικῆς” καὶ τοῦ Δικτύου Α.Π.Θ. “Σύγχρονη Ιατρικὴ πράξη, Βιοιατρικὴ καὶ Δίκαιο”, μὲ θέμα “Ιατρικὴ ὑποβοήθηση στὴν ἀνθρώπινη ἀναπαραγωγή: 10 χρόνια ἐφαρμογῆς τοῦ ν. 3089/2002”, ποὺ ἔγινε στὴ Θεοσαλονίκη 26-27 Απριλίου 2012 πρὸς τιμὴν τῆς καθηγήτριας κ. Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη.

** Ο Μαριανὸς Καράσης εἶναι ‘Ομότιμος Καθηγητὴς Νομικῆς τοῦ Α.Π.Θ. – Αντεπιστ. μέλος τῆς Ακαδημίας Ἀθηνῶν.

λογία τῆς ἀναπαραγωγῆς πρὸς διευκόλυνση τῶν ἐπιθυμητῶν κυήσεων πρόσφε-
ρε τὶς τεχνικὲς γονιμοποιήσεις *in vitro*, ποὺ θὰ ἐπέτρεπαν στοὺς ἄνδρες καὶ τὶς
γυναῖκες νὰ ἔχεράσουν ποικίλα προβλήματα στειρότητας. Οἱ τεχνικὲς αὐτές
(όμολογὴ καὶ ἴδιας ἐτερόλογη γονιμοποίηση, παρένθετη μητρότητα, μεταθανά-
τια γονιμοποίηση), παρὰ τὸν ἐνθουσιασμὸν ποὺ προκάλεσαν, δημιούργησαν
ώστόσο νέα μεγαλύτερα προβλήματα κοινωνικο-ηθικῆς καὶ ἀνθρωπολογικῆς
φύσεως. Μεταξὺ ἄλλων ἀνέτρεψαν τὴν φυσική (βιολογική, ἐξ αἰματος) συγγέ-
νεια καὶ τὴν ὑποκατέστησαν ἀπὸ μία τεχνητὴ συγγένεια, ποὺ ὀνομάσθηκε “κοι-
νωνικο-συναισθηματική”. Τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθεῖ ἀποκόπτεται ἀπὸ τὸν βιο-
λογικὸν του κορμὸν καὶ παραδίδεται σὲ μία “ἔρμαφροδίτη” σχέση, μισο-βιολο-
γικὴ καὶ μισο-κοινωνική, μὲ ἀδιευκρίνιστη γιὰ τὸ παιδὶ τὴν βιολογικὴν ταυτότη-
τα τῶν γονέων του καὶ συνεπῶς τὴν δική του. Ἐτσι π.χ. μὲ τὴν τεχνικὴν τῆς ἐτε-
ρόλογης γονιμοποιήσεως ὅδηγούμαστε σὲ διάσπαση τῆς βιολογικῆς κατα-
γωγῆς ἀπὸ τρεῖς ἀπόψεις, ἀνάλογα μὲ τὴν παραλλαγὴ τῆς τεχνητῆς γονιμοποι-
ήσεως: σὲ διάσπαση τῆς πατρότητας, ὅταν ἡ γονιμοποίηση γίνεται μὲ σπέρμα
τρίτου δότη (ὅποτε ἔχουμε δύο πατέρες καὶ μία μητέρα), σὲ διάσπαση τῆς μη-
τρότητας, ὅταν ἡ γονιμοποίηση γίνεται μὲ ωάριο τρίτης δότριας (ὅποτε ἔχουμε
δύο μητέρες καὶ ἕναν πατέρα), καὶ σὲ διάσπαση τόσο τῆς μητρότητας ὥσο καὶ
τῆς πατρότητας, ὅταν ἡ γονιμοποίηση γίνεται μὲ γονιμοποιημένο ωάριο τρίτων
δοτῶν (ὅποτε ἔχουμε δύο μητέρες καὶ δύο πατέρες, δηλαδὴ σύνολο τέσσερις
γονεῖς). Τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθεῖ ἀναγνωρίζεται νομικὰ ὡς τέκνο (οὐχ βέβαια
τεσσάρων γονέων ἄλλα) τῶν συζύγων ποὺ ἐφάρμοσαν τὴν ἐτερόλογη γονιμο-
ποίηση καὶ ἀποτελεῖ μέλος τῆς “κοινωνικο-συναισθηματικῆς” οἰκογένειας. Σὲ
αὐτὰ προστίθεται καὶ τὸ λεγόμενο “γενετικὸ ἀπόρρητο” γιὰ τὶς λίγες ἔστω
(ὅπως ἡ δική μας) νομιθεσίες ποὺ τὸ ἀναγνωρίζουν: τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθεῖ
μὲ τὴν ἐτερόλογη γονιμοποίηση δὲν πρέπει νὰ γνωρίζει τὴν ἀλήθεια γιὰ τὴν φυ-
σικὴ του καταγωγή, οὔτε οἱ δότες τοῦ γεννητικοῦ ὑλικοῦ τὴν ταυτότητα τῶν λη-
πτῶν καὶ τοῦ παιδιοῦ, οὔτε οἱ ληπτες τὴν ταυτότητα τῶν δοτῶν. Κανεὶς δὲν πρέ-
πει νὰ γνωρίζει τὴν βιολογικὴ ταυτότητα τοῦ ἄλλου. (Νομίζω, καὶ στὸ ζωικὸ βα-
σίλειο ἰσχύει τὸ ἴδιο!). Ἀκολουθεῖ ἡ μέθοδος τῆς “παρένθετης μητρότητας”,
ποὺ εἶναι ἡ ἡθικὰ πιὸ πρωθημένη μορφὴ τεχνητῆς γονιμοποίησης: παραγγε-
λίᾳ παιδιοῦ γιὰ κυοφορίᾳ σὲ “παρένθετη” ἔνη γυναῖκα μὲ γεννητικὸ ὑλικὸ τῶν
συζύγων, ἄλλὰ μπορεῖ καὶ τρίτων. Τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννηθεῖ θεωρεῖται ἀπὸ τὸν
νόμο ὡς τέκνο τῶν συζύγων ποὺ τὸ παρήγγειλαν, μὲ ἀποτέλεσμα αὐτὸν νὰ μπο-
ρεῖ νὰ ἔχει συνοικιὰ μέχρι πέντε γονεῖς: τρεῖς μητέρες (τὴν σύζυγο-στέίρα ποὺ
παρήγγειλε τὸ παιδί, τὴν “παρένθετη” -κυοφόρο καὶ τὴν τρίτη δότρια τοῦ ὡα-

ρίου) καὶ δύο πατέρες (τὸν σύζυγο-στεῖρο καὶ τὸν τρίτο δότη τοῦ σπέρματος). Ἡ νέα μιօρφὴ συγγένειας εἶναι μία ἀφύσικη πλασματικὴ κατασκευή, χωρὶς ίστορικὸ προηγούμενο. Παραλλήλως, μέσα ἀπὸ τὶς τεχνικὲς αὐτές, ἀναδύονται καὶ νέου τύπου μονογονεῖκες οἰκογένειες: μὲ μόνο γονέα τὴν μητέρα (τὴν μητέρα ποὺ γονιμοποιεῖται μὲ σπέρμα ἄγνωστου ἄνδρα· ποὺ τεκνοποιεῖ μέσω παρένθετης γυναικας· ποὺ γονιμοποιεῖται μὲ σπέρμα νεκροῦ ἄνδρα) ἢ μόνο γονέα τὸν πατέρα (τὸν ἄνδρα ποὺ γονιμοποιεῖ κατεψυγμένο ὡάριο νεκρῆς μητέρας ἢ ὡάριο ποὺ προέρχεται ἀπὸ ἀμβλώσεις). Ἐπίσης νέου τύπου ἐξωγαμικὲς οἰκογένειες: οἰκογένεια (οὐχ ἀπὸ γάμο ἀλλά) ἀπὸ “ἔλευθερη ἔνωση” (ὅπως στὸ ἀπώτερο ίστορικὸ παρελθόν, διαρκὴς ἔνωση, concubinatum, ἢ παροδική, stuprum) ἢ οἰκογένεια (σὲ ἄλλες νομοθεσίες καὶ ὅχι -ἀκόμα;- στὴν δική μας) μὲ ὁμόφυλους γονεῖς (ἄνδρες ἢ γυναικες).

III. Ἄλλα ἡ περιπτέτεια δὲν σταματᾶ ἐδῶ: στὴν ἀποσύνδεση τῆς ἀνθρώπινης ἀναπαραγωγῆς ἀπὸ τὴν σύλληψη. Φιλοδοξεῖ νὰ προχωρήσει καὶ στὴν ἀποσύνδεση τῆς ἀνθρώπινης ἀναπαραγωγῆς ἀπὸ τὴν κύηση. Τοῦτο ὅμως εἶναι ἔνα μεγάλο -ἀκόμη μεγαλύτερο- βῆμα. Στὴν λογικὴ μιλοῦν γιὰ “μετάβαση σὲ ἄλλο γένος”. Διότι οἱ μέθοδοι τεχνητῆς γονιμοποιήσεως (ποὺ προαναφέραμε), γιὰ νὰ διδηγήσουν στὴν κύηση, προϋποθέτουν ὡς ἀναγκαία τὴν ἐμφύτευση τοῦ γονιμοποιημένου ὡραίου στὴν μήτρα τῆς μητέρας: τὸ γονιμοποιημένο ὡάριο μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθεῖ σὲ ἐμβρυο μόνο στὴν μήτρα τῆς μητέρας του. Πῶς μπορεῖ νὰ παρακαμφθεῖ τὸ ἐμπόδιο αὐτὸ καὶ νὰ διδηγήθουμε σὲ κυοφορία ἔξω ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς γυναικας; Τοῦτο μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ -λένε οἱ γενετιστές- μὲ τὴν κατασκευὴ μιᾶς τεχνητῆς μήτρας. *Τεχνητὴ μήτρα* εἶναι μία “συσκευὴ ἀναπαραγωγῆς”, μὲ τὴν ὅποια ἐπιτυγχάνεται ἡ κύηση ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς γονιμοποιήσεως *in vitro* μέχρι τὸ τέλος τῆς ἐμβρυικῆς ζωῆς, ἔξω ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς γυναικας, σὲ ἐνυδρεῖο ἐμβρύων. Ἀπὸ τὴν ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση περνᾶμε ἔτσι στὴν ἐξωσωματικὴ κυοφορία (“ἐξωγένεση”). Ἡ γυναικα πάνει νὰ εἶναι ὁ φρορέας κυοφορίας καὶ ὁ δόλος της περιορίζεται στὴν προσφορὰ κυττάρων γιὰ τὸ ἐργαστήριο καὶ τὴν τεχνητὴ μήτρα.

Γιὰ νὰ γίνει πραγματικότητα ὁ στόχος αὐτὸς πρέπει νὰ ἐπιλυθοῦν σοβαρὰ τεχνικὰ προβλήματα. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ προβλήματα αὐτά. Θὰ ἀρκεσθοῦμε στὴν ἐπισήμανση τῶν εἰδικῶν ποὺ δηλώνουν ὅτι ἀπέχουμε πολὺ ἀπὸ τὴν κατασκευὴ μιᾶς ὀλοκληρωμένης τεχνητῆς μήτρας, μέσα στὴν ὅποια θὰ ἐξελίσσεται φυσιολογικὰ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἔως τὸ τέλος ἡ κυοφορία τοῦ ἐμβρύου. Οἱ ἀπόψεις διῆστανται ὡς πρὸς τὶς προβλέψεις γιὰ τὸν ἀναγκαῖο χρόνο. Κάποιοι πιστεύουν ὅτι αὐτὸ θὰ καταστεῖ δυνατὸ σὲ μία δεκαετία, ἐνῷ ἄλλοι θεωροῦν ὅτι

ἀπαιτοῦνται πενήντα ἥ καὶ περισσότερα χρόνια. Ὅπως κι ἀν εἶναι, ἔχουν προσδιορισθεῖ μὲ σαφήνεια οἱ προδιαγραφές καὶ ἔχουν γίνει σημαντικὰ βήματα μετὰ τὴ δεκαετία τοῦ '50, ὅταν εἶχαν ξεκινήσει οἱ πρῶτες πειραματικὲς δοκιμὲς στὰ ζῶα. Τὰ πειράματα συνεχίζονται καὶ σήμερα σὲ θηλαστικά (πλὴν τοῦ ἀνθρώπου). Ἀν ἡ ἐφαρμογὴ τῆς τεχνητῆς μήτρας στὰ ζῶα ἀποδειχθεῖ ἐπιτυχής, τότε τίποτε -ὅπως λέγεται- δὲν θὰ ἐμποδίσει τὴν ἐφαρμογή τῆς καὶ στὸ ἀνθρώπινο εἶδος. Γι' αὐτὸ καὶ ἔχουν ἀρχίσει ἡδη οἱ συζητήσεις σχετικὰ μὲ τὶς κοινωνικὲς καὶ ἀνθρωπολογικὲς ἐπιπτώσεις αὐτοῦ τοῦ ἐγχειρήματος.

A. Οἱ λόγοι ποὺ δικαιολογοῦν τὸ ἐγχειρῆμα τῆς τεχνητῆς μήτρας εἶναι ἀφ' ἑνὸς θεραπευτικοὶ καὶ ἀφ' ἑτέρου βιολογικοί. Οἱ θεραπευτικοὶ λόγοι συνίστανται στὴν ἀντιμετώπιση παθολογικῶν καταστάσεων ποὺ συνεπάγονται ἀδυναμίᾳ κυνοφρούριας στὸ γυναικεῖο σῶμα, ὅπως π.χ. ἡ ἀφαίρεση τῆς μήτρας. Βιολογικοὶ λόγοι εἶναι ἡ σωτηρία τῶν ἐμβρύων μετὰ τὴν ἄμβλωση, ἡ ἀξιοποίηση τῶν πλεοναζόντων ἐμβρύων κατὰ τὴν τεχνητὴ γονιμοποίηση (τὰ ὅποια περιμένουν τὴν τύχη τους στὴν κατάψυξη· ὑπόλογοίζονται σὲ πάνω ἀπὸ 1.000.000 παγκοσμίως) καὶ -ἴσως τὸ σημαντικότερο- ἡ βιόθεια τῆς τεχνητῆς μήτρας κατὰ τὴ διαδικασία τῆς ἀναπαραγωγικῆς κλωνοποίησης. Στὴν τελευταία περίπτωση: Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ κατασκευασθεῖ ἔνα ἀνθρώπινο ἐμβρυο μὲ κλωνοποίηση, θὰ τοποθετηθεῖ σὲ μία τεχνητὴ μήτρα γιὰ νὰ ἀναπτυχθεῖ. Αὐτὸ θὰ εἶναι ἡ ἀναπαραγωγικὴ κλωνοποίηση. Ἀν δὲ κλῶνος δὲν τοποθετηθεῖ σὲ μήτρα γιὰ νὰ ἀναπτυχθεῖ, ἀλλὰ παραμείνει στὸ ἐργαστήριο γιὰ νὰ προσφέρει τὰ βλαστοκύτταρά του γιὰ καλλιέργεια καὶ παραγωγὴ ἄλλων κυττάρων κατάλληλων γιὰ θεραπευτικοὺς σκοπούς, θὰ πρόκειται γιὰ θεραπευτικὴ κλωνοποίηση.

Εἰκάζεται ὅτι ἡ ἐξωσωματικὴ κύηση, ἀν καὶ ὅταν καταστεῖ ἐφικτή, θὰ ἀποτελέσει τὸν κανόνα ὃσον ἀφορᾶ τὴν τεκνοποίηση, χάρῃ καὶ στὰ λοιπὰ πλεονεκτήματα ποὺ θὰ παρέχει καὶ μάλιστα σὲ ἀναφορὰ τόσο πρός τὸ κυνοφρούμενο ὃσο καὶ πρὸς τὴν μήτρα. Ποιά εἶναι τὰ πλεονεκτήματα αὐτά;

1. Πλεονεκτήματα πρῶτα ὡς πρός τὸ κυνοφρούμενο: Οἱ τεχνητὲς συσκευές, μόλις δόλοκληρωθοῦν πιθανότατα θὰ ἀντικαταστήσουν λόγω τῶν πλεονεκτημάτων τους τὶς θερμοκοιτίδες ποὺ χρησιμοποιοῦνται ἐπὶ τοῦ παρόντος, μέσα στὶς ὁποῖες διατηροῦνται στὴ ζωὴ τὰ πρόωρα νεογνά. Πράγματι, εἶναι εύνόητο ὅτι μὲ τὴ χρήση αὐτῶν τῶν ἐπωαστικῶν συσκευῶν, τὰ νεογνὰ θὰ παρουσιάζουν λιγότερες ἀναπνευστικὲς διαταραχὲς καὶ προβλήματα ἀνοξίας, ποὺ συχνὰ εὐθύνονται γιὰ βαρύτατες ἐγκεφαλικὲς βλάβες. Ἐπιπλέον, πολλὲς ἀπὸ τὶς αὐτόματες, ἀνεπιθύμητες ἀποβολὲς θὰ μποροῦν νὰ ἀποφευχθοῦν: θὰ σώζονται τὰ ἐμβρυα λίγων ἑβδομάδων ποὺ θὰ κινδυνεύουν νὰ ἀποβληθοῦν, δεδομένου ὅτι

θὰ ἀφαιροῦνται ἀπὸ τὴν μήτρα τῆς μητέρας τους καὶ θὰ μεταφέρονται κατευθείαν στὴν ἐπωαστικὴ συσκευὴ τῆς τεχνητῆς μήτρας. Ἐκτὸς αὐτοῦ θὰ ἀπορέπονται καὶ οἱ ἐπιπτώσεις κάποιων ἐσκεμμένων ἀποβολῶν, γιατὶ τὰ ἔμβρυα θὰ μεταφέρονται στὴν τεχνητὴ μήτρα καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ γλυτώνουν τὸν θάνατο. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ μητέρα, ἀν δὲν θέλει νὰ κρατήσει τὸ παιδί, δὲν θὰ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ τὸ κυνοφορήσει, ἀλλὰ καὶ δὲν θὰ χρειάζεται νὰ τὸ σκοτώσει. Θὰ μπορεῖ νὰ τὸ παραδώσει γιὰ κυνοφορία σὲ κάποιο ἀπὸ τὰ “Κέντρα Ἐξωσωματικῆς Κυνοφορίας” ποὺ θὰ ἴδουθοῦν καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ὑστερα θὰ μπορεῖ νὰ πράξει ὅ,τι ἡ συνείδησή της καὶ ὁ νόμος ὑπαγορεύουν. Ἡ προοπτικὴ αὐτὴ θὰ ἀρέσει σὲ ὄλους ἐκείνους ποὺ ἀντιτίθενται στὶς ἀμβλώσεις, καὶ κατὰ κύριο λόγο στὰ κινήματα “ὑπὲρ τῆς ζωῆς” (pro-life) ποὺ ἀνθοῦν στὶς ΗΠΑ καὶ ἀλλοῦ.

2. Πλεονεκτήματα, τώρα, ὡς πρὸς τὶς γυναῖκες: α) Ἡ τεχνητὴ συσκευὴ, δεδομένου ὅτι θὰ ἀναπληρώνει μία κατεστραμμένη ἢ ἀνύπαρκτη μήτρα, θὰ βοηθήσει τὶς γυναῖκες νὰ τεκνοποιήσουν, χωρὶς νὰ εἶναι ἀναιγκασμένες νὰ προσφύγουν σὲ παρένθετες μητέρες καὶ νὰ ὑποστοῦν τὶς ἐνδεχόμενες τραγικές συναισθηματικές καὶ νομικές συνέπειες. Φυσικὰ θὰ ἴκανοποιήσει καὶ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν γυναικῶν ἐκείνων ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ τεκνοποιήσουν, ἀλλὰ θέλουν νὰ ἀποφύγουν τοὺς περιορισμοὺς τῆς ἐγκυμοσύνης καὶ τοὺς πόνους τοῦ τοκετοῦ. β) Ἡ χρήση τῆς τεχνητῆς μήτρας, ἀν θεωρηθεῖ ὅτι ἀποτελεῖ μέθοδο ἰατρικὰ ὑποβοηθούμενης ἀναπταραγωγῆς (πρᾶγμα πάντως ἀμφίβολο, λόγῳ τῆς εἰδοποιοῦ διαφορᾶς ἀπὸ τὶς ἥδη ἀναγνωρισμένες μεθόδους ὑποβοηθούμενης ἀναπταραγωγῆς), θὰ μπορεῖ νὰ ἀναγνωρισθεῖ ὡς “ἀτομικὸ δικαίωμα” τῶν γυναικῶν· δηλαδὴ οἱ γυναῖκες θὰ μποροῦν νὰ ἐπιλέγουν ἐλεύθερα τὸν τρόπο τεκνοποιήσεως ποὺ ἐπιθυμοῦν, εἴτε ἐπιστρατεύοντας τὸ σῶμα τους γι’ αὐτὸν τὸν σκοπὸ ἐπὶ ἐννέα μῆνες εἴτε χρησιμοποιώντας τὴν τεχνητὴ μήτρα. Ἀν μάλιστα τὸ δικαίωμα στὴν χρήση τῆς τεχνητῆς μήτρας θεωρηθεῖ ὅτι ἀνήκει στὴν ἴδια κατηγορία μὲ τὸ δικαίωμα στὴν ὑγεία, θὰ μπορεῖ καὶ νὰ καλύπτεται ἀπὸ ἰατρικὴ ἀσφάλιση (ὅπως τὸ δικαίωμα γιὰ ἀσκηση ἰατρικὰ ὑποβοηθούμενης ἀναπταραγωγῆς). γ) Ἡ χρήση τῆς τεχνητῆς μήτρας θὰ συμβάλει ἔως ἔναν βαθμὸ στὴν κοινωνικὴ ἀπελευθέρωση τῶν γυναικῶν, καθιστώντας τες ἵστοιμες μὲ τοὺς ἀνδρες σὲ ἀναφορὰ μὲ τοὺς φυσιολογικοὺς καὶ σύμφυτους μὲ τὴν ἀναπταραγωγὴ περιορισμούς.

B. Ἐρχόμαστε, τώρα, στὰ μειονεκτήματα τῆς ἐξωγένεσης ὡς πρὸς τὸ παιδί καὶ ὡς πρὸς τὴν “μητέρα”.

1. Πρῶτα ὡς πρὸς τὸ παιδί: Καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ἔμβρυικῆς καὶ νηπιακῆς του ζωῆς τὸ παιδί εἶναι ἀπόλυτα συνδεδεμένο καὶ ἐξαρτημένο ἀπὸ τὴν

μητέρα του. Οἱ ἐπιδράσεις στὴν ψυχοσωματικὴ καὶ νευρολογική του ἐξέλιξη ἀρχίζουν ἥδη ἀπὸ τὴν στιγμὴν τῆς συλλήψεως. Τὸ ἔμβρυο ἐπηρεάζεται μέσα ἀπὸ τὸ ἄιμα τῆς μητέρας του, καὶ γι' αὐτὸν ἡ μητέρα πρέπει νὰ φροντίζει γιὰ τὴν καλή της ὑγεία: νὰ μὴν καπνίζει, νὰ μὴν παίρνει ναρκωτικά, ἀλκοόλ, φάρμακα, καὶ βέβαια νὰ μὴν εἶναι καταθλιπτικὴ καὶ ἀγχώδης, γιατὶ οἱ ψυχικὲς διαταραχὲς τῆς μητέρας ἐπηρεάζουν τὴν λειτουργία τῆς καρδιᾶς καὶ τὸν πρώιμο ἐγκέφαλο τοῦ ἔμβρυου. "Ηδη μέσα στὴν μήτρα τὸ ἔμβρυο βιώνει ἔνα φοβερὸ ἄγγος. Ἀγωνίζεται νὰ ἐπιβιώσει. Καὶ μὲ αὐτὸν τὸν ἄγῶνα καὶ τὴν ἀγωνία εἶναι συνυφασμένος ὁ φόβος τοῦ θανάτου. "ἇχει καὶ ἀπὸ τὴν ἐλληνικὴ τηλεόραση προβληθεῖ ἔνα συγκλονιστικὸ φίλμ ποὺ γύρισε μία ἵταλίδα γιατρός. "Ἔχοντας βάλει κάμερα μέσα στὴν μήτρα κατὰ τὴν διάρκεια μίας ἔκτρωσης, βλέπουμε τὸν τρόμο τοῦ ἔμβρυου καθὼς πλησιάζει ἡ ἀρπάγη τοῦ γιατροῦ γιὰ νὰ τὸ σκοτώσει. Κάνει πίσω, προσπαθεῖ νὰ ἀποφύγει, ὅπως κάνουμε ὅταν ἀπειλεῖται ἡ ζωὴ μας.

Τὸ ἴδιο φοβερὸ ἄγγος βιώνει τὸ παιδί καὶ ὅταν βγεῖ στὸν κόσμο. Τὸ βρέφος εἶναι τόσο ἀνασφαλές, ἔχει τόσο μεγάλο φόβο τοῦ θανάτου, ποὺ κολλάει σὲ ἔνα πρόσωπο, ὥσπου δημιουργήσει ἔναν δεσμὸ μαζί του. Τὸ πρόσωπο αὐτὸν εἶναι ἡ μητέρα του, ποὺ στὴν ἀρχὴ νομίζει -ὅπως λένε οἱ παιδοψυχίατροι- ὅτι εἶναι κομμάτι τοῦ ἑαυτοῦ του. Τὸ βρέφος προσπαθεῖ νὰ βρεῖ τὰ ὅριά του, ποὺ ἀρχίζει τὸ ἴδιο καὶ ποῦ τελειώνει· ποιός εἶναι ὁ κόσμος ὁ μικρὸς καὶ ποιός ὁ μέγας. Χωρὶς τὸ βρέφος νὰ τὸ καταλαβαίνει, ἡ μητέρα τὸ βιηθάει νὰ ἀντιληφθεῖ ποῦ ἀρχίζει καὶ ποῦ τελειώνει. Αὐτὴ ὅριζει τὰ ὅρια, καὶ τὰ ὅρια τὰ ὅριζει μὲ τὰ χάδια. Τὸ πρῶτο καθῆκον τῆς μητέρας εἶναι νὰ παίρνει τὸ παιδί ἀγκαλιὰ καὶ νὰ τὸ χαϊδεύει. Καὶ ἡ πρώτη κίνηση τοῦ βρέφους εἶναι νὰ πιάνει τὴν μητέρα του· καὶ ἡ δεύτερη εἶναι νὰ βρεῖ τὴν θηλή, γιὰ νὰ φάει καὶ νὰ ἐπιβιώσει. Τὸ βρέφος πρέπει νὰ βλέπει τὴν μάνα του καὶ νὰ αἰσθάνεται τὴν ἀγκαλιά της, ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ αὐτὴ ἡ αἴσθηση τῆς πρωτογενοῦς ἀσφάλειας. Θέλει τὸ ἴδιο πρόσωπο νὰ τὸ κρατᾶ στὴν ἀγκαλιά του, νὰ ἀκούει τὴν ἴδια φωνή, τὸ ἴδιο τραγούδι. Τὸ βρέφος ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ μία μόνο μητέρα, γιατὶ μόνο ἡ μία τοῦ παρέχει ἀσφάλεια. Δὲν χρειάζεται δύο μητέρες, ἔστω, βιολογικές (ὅπως στὴν ἐτερόλογη γονιμοποίηση, ὅταν ἡ γονιμοποίηση γίνεται μὲ ωάρια τρίτης δότριας· ἡ μὲ ἔκχυση κυτταροπλάσματος ἀπὸ τὸ ωάριο τῆς μίας στὸ ωάριο τῆς ἄλλης, ὥστε αὐτὸν νὰ ἐνδυναμωθεῖ, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ γονιμοποιηθεῖ) οὔτε χρειάζεται δύο ἡ περισσότερες "μητέρες" κοινωνικές (π.χ. ἐναλλασσόμενες τροφούς - παραμάνενες), γιατὶ μὲ πολλές "μητέρες" τὸ βρέφος νοιώθει ἀνασφάλεια, ἔλλειψη αὐτοεκτιμήσεως, δυσκολία νὰ καταλάβει τὸν ἑαυτό του καὶ τὸν κόσμο γύρω

του, νοιώθει ἔνα ἄγχος ἀφανισμοῦ, ποὺ θὰ εἶναι ἡ βάση ψυχιατρικῶν συμπτωμάτων ποὺ θὰ ἐκδηλωθοῦν ἀργότερα. Καὶ βέβαια τὸ βρέφος χρειάζεται γενικῶς μητέρα. Πάρα πολλοὶ ἄνθρωποι στερημένοι ἀπὸ τὴν μάνα τους, ὁ Δὸν Ζουάν, ὁ Καζανόβας, ἀνέπτυξαν ἐπιθετικότητα μὲ τὶς γυναικες. Γι' αὐτὸ καὶ εἶχαν ὀκτακόσιες γυναικες, τὴ μία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλη, σὲ μία ἀπέλπιδα προσάθεια νὰ βροῦν τὴν σωστὴ γυναικα, ποὺ εἶναι ἡ μάνα τους.

Προσπαθοῦμε τώρα νὰ φαντασθοῦμε ἔναν κόσμο στὸν ὅποιο τὰ παιδιὰ δὲν θὰ γεννιοῦνται ἀπὸ γυναικες, ἀλλὰ ἀπὸ μηχανές. Μπορεῖ ἔνας τέτοιος κόσμος νὰ εἶναι πραγματικός; Ὁ *Huxley* στὸ βιβλίο τοῦ “Θαυμαστὸς καινούργιος κόσμος” (1932) ποὺ ἀναφέραμε, δραματίσθηκε μία τέτοια κοινωνία, ἀλλὰ σὰν εὔθυμη σάτιρα, ποὺ οἱ φαρσοειδεῖς προβλέψεις τῆς θὰ χοησίμευαν γιὰ νὰ ξεφουσκώσουν τὴν πίστη στὴν τεχνικὴ πρόοδο ποὺ εἶχε συνδεθεῖ μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς αὐτοκινητοβιομηχανίας Φόρντ, ἡ ὁποία εἶχε κριθεῖ τότε ἀξιέπαινη, ἐπειδὴ ὁ κοινὸς ἑργάτης ἀμειβόταν σὲ αὐτὴ μὲ 5 δολλάρια τὴν ἡμέρα. “Ομως οἱ τεχνολογικοὶ μετασχηματισμοὶ τῶν χρόνων ποὺ ἀκολούθησαν ἦταν τόσο ἀλματώδεις καὶ ἐντυπωσιακοί, ὥστε σύντομα τὸ βιβλίο ἔπαιψε νὰ διαβάζεται σὰν σάτιρα: ἡ φαινομενικὰ χονδροειδής καρικατούρα τοῦ *Huxley* τείνει νὰ γίνει πραγματικότητα. Πρόκειται γιὰ ἔνα ἐφιαλτικὸ βιβλίο, ποὺ παρουσιάζει τὸν κόσμο τοῦ μέλλοντος, στὸν ὅποιον οἱ ἄνθρωποι ζοῦν σὲ ἔνα τεχνικὸ περιβάλλον, ὅπου τὰ πάντα θυμίζονται καὶ ἐλέγχονται μὲ μηχανικὸ καὶ βιολογικὸ τρόπο ἀπὸ τὸ Σύστημα. Ὁ ἔλεγχος δὲν γίνεται μόνο πάνω στὸ ἔξωτερικὸ περιβάλλον ἀλλὰ πρὸ πάντων καὶ πάνω στὸν ἴδιο τὸν ἄνθρωπο: ὅχι μόνο μὲ τὴν γενετικὴ ἀναδιάπλαση τοῦ σώματός του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν βιοχημικὴ διαμόρφωση ὃλου τοῦ ὀργανισμοῦ του -καὶ τοῦ μυαλοῦ του- ἥδη ἀπὸ τὴν γέννησή του. Οἱ γυναικες δὲν γεννοῦν οἱ ἔδιες (αὐτὸ εἶναι βάρβαρο καὶ ἀποτρόπαιο), ἀλλὰ τὰ παιδιὰ ἐπωάζονται σὲ μηχανὲς ὅπου προγραμματίζονται νὰ βγοῦν ἀγόρια ἢ κορίτσια, μὲ ὑψηλὴ ἢ χαμηλὴ νοημοσύνη, φυσιολογικὰ ἢ γενετικὰ τροποποιημένα, ἀνάλογα μὲ τὶς ἀνάγκες τοῦ Συστήματος. Ἡ ὀργανικὴ κληρονομιὰ τοῦ ἄνθρωπου καταστρέφεται ἐσκεμμένα. Καὶ ἡ καταστροφὴ ἀρχίζει στὸ Κεντρικὸ Ἐπωαστήριο καὶ τὸ Κέντρο Διαμορφώσεως Ἀνακλαστικῆς Συμπεριφορᾶς μὲ ἔξωμήτριο κύνηση, μὲ ἔναν συνδυασμὸ ἐνέσεων καὶ σόκ, πρὶν ἀκόμη τὸ ἔμβρυο βγεῖ ἀπὸ τὰ δοχεῖα ἐπωάσεως. Ἡδη μὲ τὴν πρώτη γενετικὴ παρέμβαση μποροῦν νὰ ξεριζωθοῦν πολλὰ ἀνεπιθύμητα χαρακτηριστικὰ ἀσυμβίβαστα μὲ τὸ Σύστημα. Οἱ γυναικες ἔχουν πάψει νὰ εἶναι μητέρες καὶ οἱ ἄνδρες νὰ εἶναι πατέρες. Τὸ παιδὶ γεννιέται χωρὶς μητέρα καὶ χωρὶς πατέρα· χωρὶς Οἰκογένεια. Τὰ παιδιὰ τὰ ἀναλαμβάνει τὸ Κρατικὸ Κέντρο Προγραμματισμοῦ. Ἐδῶ κανεὶς δὲν ξέρει

τί θὰ πεῖ πατέρας καὶ τί μητέρα. Οἱ ἔννοιες αὐτὲς εἶναι ἐκχυδιασμένες ἴδιότητες τῶν πρωτόγονων ἀνθρώπινων κοινωνιῶν ποὺ μόλις εἶχαν ἀρχίσει νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὴν κατάσταση τοῦ ζώου, καὶ ἡ σύλληψη εἶναι ἔργο προγονικῶν φαντασμάτων. Ἡ λέξη “μητέρα”, λέει ὁ *Huxley*, “δὲν εἶναι ἀπλῶς ἀστεῖο· εἶναι αἰσχρότητα”. Ἀλλωστε καὶ αὐτή (ἢ “μητέρα”) δὲν εἶναι παρά “προπαρασκευασμένη σὲ μπουκάλι καὶ προγραμματισμένη ὅπως ὁ καθένας”. Τώρα “ὅλοι ἀνήκουν σὲ ὅλους”.

Ἄλλὰ ἡ ἔξωγένεση ἀποτελεῖ τὴν πρώτη καὶ καθοριστικὴ γενετικὴ παρέμβαση γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς νέας εὐγονικῆς κοινωνίας, ὅχι ὅμως τὴν μόνη. Οἱ παρεμβάσεις συνεχίζονται καὶ στὶς ἐπόμενες φάσεις τῆς νηπιακῆς καὶ παιδικῆς ἡλικίας, τῆς ἐφηβείας καὶ τῆς ἐνήλικης ζωῆς, μὲ ἀκόμη δραστικότερα μέσα: Πρῶτα ἡ αὐτόματη (νεο-παβλοφικῆς μορφῆς) διαμόρφωση ἔξαρτημένης συμπεριφορᾶς στὰ “ἐμφιαλωμένα νήπια” (τὰ βρέφη), κατόπιν ἡ ἐνστάλαξη γνώσεων καὶ ἡ διδασκαλία τῆς ἡθικῆς κατὰ τὴν ὥρα τοῦ ὑπνου (“Υπνοπαιδεία”), ὕστερα ἡ ἡλεκτρονικὴ καταγραφὴ τῶν ὄνειρων γιὰ ἀνάλυση μὲ κομπιοῦτερ καὶ ἡ διόρθωση τοῦ ψυχισμοῦ τους. Στοὺς ἐνήλικες ἡ πειθήνια συμμόρφωση καὶ ὑποταγὴ στὸ Σύστημα ἔξασφαλίζεται μὲ τὴν διανομὴ δισκίων “σῶμα”, ἐνὸς θαυμαστοῦ ναρκωτικοῦ, ποὺ ἔχει τὴν ἴδιότητα νὰ θεραπεύει κάθε δυσαρέσκεια, πικρία ἢ μνησικακία, καὶ νὰ κάνει τοὺς ἀνθρώπους -ἔξ αιτίας τῶν “ἐξαρτημένων ἀνακλαστικῶν”- ὑποχρεωτικὰ εύτυχεῖς, δηλαδὴ ἀπόλυτα ἀναίσθητους, ἀπρόσωπους καὶ ἀνεγκέφαλους· εύτυχίᾳ -λέει ὁ *Huxley*- εἶναι τὸ νά “μὴν σκέφτεσαι”. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἀνάγνωση βιβλίων ἀπαγορεύεται· ἡ Βίβλος καὶ ὁ Σαΐητηρ εἶναι ὑπὸ διωγμούν. Ὁ ἀνθρωπός εἶναι ἀνίκανος νὰ μείνει μόνος μὲ τὸν ἑαυτό του ἢ νὰ ἀναζητήσει αὐτόβουλα μία προσωπικὴ ἀπόλαυση. “Ολες τὶς ἀπολαύσεις τὶς χαίρονται οἱ ἀνθρώποι παθητικά. Οἱ δυνητικὲς “μητέρες” (μητέρες σὲ εἰσαγωγικά), στερημένες ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τοῦ θηλασμοῦ, χρειάζονται ἔνα χάπι δρομόνης γιὰ νὰ νοιάσουν αὐτὴ τὴν ἐμπειρία. Οἱ ἀνθρωποί πεθαίνουν χωρὶς οὕτε μία στιγμὴ νὰ ἔχουν συνειδητοποιήσει πώς ἦταν κάποτε ζωντανοί. Φυσικά, ὁ ἔρωτας ὀφείλει νὰ ἔξαφανισθεῖ σὲ μία κοινωνία ποὺ θεωρεῖ τὰ ἔντονα πάθη κίνδυνο γιὰ τὴν σταθερότητα τοῦ συστήματος· ἀντικαθίσταται ἀπὸ ἐλευθερογαμικὲς συνευρέσεις, ποὺ γίνονται γιὰ λόγους ὑγείας ἢ διασκέδασης καὶ ὅχι ἀπὸ πάθος. Ἡ ἐλευθερογαμία γίνεται καθήκον ἀντὶ γιὰ τὸ χάπι διαρκείας (κάτι σάν “βιάγκρα”) ποὺ ἀκόμη δὲν ἐφευρέθηκε, ὅλες οἱ κοπέλες κυκλοφοροῦν μὲ μία ἐμφανῆ ζώην μὲ ἀντισυλληπτικά, ἔτοιμες γιὰ ἀκαριαία συνουσία.

Τόσο ὑπερβολικὰ φάνηκαν στὸ *Huxley* τὰ ὅσα φαντάσθηκε, ὥστε τοποθέτησε τὸν “Θαυμαστὸ καινούργιο κόσμο” του στὸν 7ον αἱ. “μετὰ Φόρν”, δηλαδὴ

περίπου τὸ 8.900 μ.Χ. “Ομως τοῦ φάνηκε ὅτι ὁ χρόνος αὐτὸς ἦταν πολὺ μακρινός. Καὶ δεκατέσσερα χρόνια ὕστερα ἀπὸ τὴν πρώτη ἔκδοση τοῦ βιβλίου του, τὸ 1946, μετὰ τὸ τέλος τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ἔγραψε ἔνα νέο Πρόλογο. Στὸν Πρόλογο αὐτὸς ὁ συγγραφέας παρατηροῦσε ὅτι “ἡ Οὐτοπία εἶναι πολὺ πιὸ κοντινὴ σ’ ἐμᾶς ἀπ’ ὅ, τι κάποιος θὰ μποροῦσε νὰ τὴν εἴχε φανταστεῖ, μόλις πρὶν δεκαπέντε χρόνια. Τότε, αὐτὴ τὴν ὑπόθεση τὴν εἴχαν ἐκτοξεύσει ἔξακόσια χρόνια στὸ μέλλον. Σήμερα φαίνεται ἐντελῶς πιθανὸν ὅτι αὐτὸς ὁ τρόμος μπορεῖ νὰ μᾶς χτυπήσει σ’ ἔναν αἰῶνα”. Ἀπὸ τὸ 1946 πέρασαν μόλις 50 περίπου χρόνια καὶ ἡ νέα προφητεία τοῦ Huxley φαίνεται ν’ ἀρχίζει νὰ πραγματοποιεῖται. Στὴν ἐφημερίδα Washington Post τῆς 7.1.2011 δημοσιεύθηκε ἡ ἀπόφαση τοῦ Υπουργείου Εξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ νὰ ἀντικαταστήσει τοὺς δρους Πατέρων καὶ Μητέρων, στὴ φόρμα-αἴτηση διαβαθμούσιον γιὰ ἀνήλικα παιδιά, μὲ τοὺς οὐδέτερους δρους, Γονέας 1 καὶ Γονέας 2, σὲ ἀναγνώριση καὶ ἀποδοχὴ τοῦ νέου τύπου οἰκογένειας ποὺ ἐπέρχεται. “Ομως, λόγω ἴσχυρῶν διαμαρτυριῶν, ἐπῆλθε συμβιβασμὸς καὶ ἀπὸ 1.2.2011 ἡ αἴτηση ἀναγράφει Μητέρα-Γονέας 1 καὶ Πατέρας-Γονέας 2. Φαίνεται ὅτι ὁ χρόνος τῆς ἴστορίας κυλάει ταχύτερα καὶ ἀπὸ τὸν χρόνο τῆς οὐτοπίας.

2. Μὲ τὰ μειονεκτήματα ὡς πρὸς τὸ παιδί συνδέονται τώρα καὶ τὰ μειονεκτήματα ὡς πρὸς τὴν “μητέρα”. Καὶ αὐτὰ ἐκδηλώνονται μέσα στὸν ἴδιο δυσοίωνο κόσμο τοῦ Huxley. Οἱ γυναῖκες, ἀφοῦ δὲν θὰ γεννοῦν οἱ ἴδιες, θὰ στεροῦνται τὴν ἐμπειρία τῆς μητρότητας. Ἡ μητρότητα σὲ συνθῆκες ἔξωγένεσης θὰ συνιστᾶ μία κατάσταση ὅμοια μὲ ἐκείνη τῆς πατρότητας. “Οπως ἡ πατρότητα, ἔτσι καὶ ἡ μητρότητα δὲν θὰ εἴναι ἀμεσα δεδομένη ὡς κατάσταση. Τοῦτο σημαίνει ὅτι καὶ ἡ διαφορὰ τῶν δύο φύλων, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀναπαραγωγὴ καὶ τὴν τεκνοποίηση, θὰ πάψει νὰ ἀποτελεῖ μία δεδομένη κατάσταση τῆς φύσεως.

Γ. Τὸ πρόβλημα μεταφέρεται ἔτσι σὲ πρωταρχικότερο ἐπίπεδο: τὴ σχέση τῶν δύο φύλων. Πῶς, πράγματι, θὰ ἐμφανίζεται ἡ σχέση τῶν δύο φύλων ὑπὸ τὰ νέα αὐτὰ βιολογικὰ δεδομένα; “Αν πάψει ἡ γυναικα νὰ εἴναι μητέρα, ὅπως καὶ ὁ ἄνδρας νὰ εἴναι πατέρας, πῶς θὰ διαμορφωθεῖ ἡ σχέση μεταξὺ ἄνδρα καὶ γυναικας; Τὸ πρόβλημα αὐτὸς εἴναι βιολογικὸ καὶ ὅχι -ὅπως παλαιότερα - κοινωνικό (διεκδικητικό). Ἡ προαιώνια διαπάλη ἀνάμεσα στὰ δύο φύλα γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς ἔξουσίας (Μητριαρχία-Πατριαρχία) ἔχει σήμερα ὑπερκερασθεῖ. “Οπως ἔχει ὑπερκερασθεῖ καὶ ἡ σύγχρονη φεμινιστικὴ ἰδεολογία ὅτι οἱ διαφορὲς ἀνάμεσα στὰ δύο φύλα δὲν εἴναι δεδομένες ἀπὸ τὴν φύση ἀλλὰ κατασκευασμένες ἀπὸ τὴν κοινωνία, σύμφωνα μὲ τὴν θεμελιακὴ παραδοχὴ τῆς

Simone de Beauvoir ότι “δὲν γεννιόμαστε γυναῖκες, ἀλλὰ γινόμαστε”. “Αν ἡ μαχητικὴ Simone de Beauvoir εἶχε εἰσέλθει στὰ ἐργαστήρια βιοτεχνολογίας τοῦ Huxley, θὰ εἶχε διαπιστώσει ότι τὰ πράγματα ἔχουν ἀλλάξει. Ἐκεῖ συντελεῖται ἔνας φιλοτεροδος μετασχηματισμός: ὅχι κοινωνικὸς ἀλλὰ βιολογικός. Οἱ γενετιστὲς καὶ ἡ νέα φυλὴ τῶν “τεχνολόγων ἀναπαραγωγῆς” ὑπόσχονται πλέον τὰ πάντα. ”Οχι μόνο γέννηση παιδιοῦ χωρὶς γυναῖκα, μέσω τεχνητῆς μήτρας. Ἀλλὰ καὶ γέννηση παιδιοῦ, χωρὶς ἄνδρα μὲ τὴν μορφὴν παρθενογέννησης (μὲ λήψη σπέρματος ἀπὸ τὶς σπερμίδες)· δόποτε οἱ ἄνδρες (ἄν ὑπάρχουν μόνο γιὰ νὰ διαιωνίζουν τὸ ἀνθρώπινο εἶδος) θὰ εἶναι περιττοί (θὰ ὑπάρχει ἀρκετὸν DNA στὶς τράπεζες σπέρματος ποὺ θὰ ἔξασφαλίζει τὴν ἀναπαραγωγὴν ἐπὶ ἐκατοντάδες χρόνια). Ἀλλὰ ὑπόσχονται καὶ κάτι ἄλλο: Κυοφορία παιδιοῦ ἀπὸ ἄνδρα (θεωρητικῶς -ὅπως λέγεται- εἶναι δυνατὸν ἀπὸ ἀρσενικὰ κύτταρα νὰ κατασκευασθοῦν ωάρια καὶ σπερματοζωάρια), δόποτε ἔτσι οἱ γυναῖκες θὰ εἶναι περιπτέες. Τὸ 1900 ὁ Hugo de Vries, μελετώντας τὶς ἀλλαγὲς τοῦ χρωματισμοῦ ἐνὸς πειραματικοῦ φυτοῦ (*Oenothera*) εἰσήγαγε τὴν ἔννοια τῆς μετάλλαξης, δηλαδὴ μιᾶς ἀπότομης μεταβολῆς τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ. Ἔναν αἰώνα μετά, στὶς μέρες μας, οἱ βιολόγοι μιλοῦν γιὰ μετάλλαξη τοῦ ἀνθρώπινου γενετικοῦ ὑλικοῦ, γιὰ μετάλλαξη τοῦ ἀρσενικοῦ σὲ θηλυκὸ καὶ τοῦ θηλυκοῦ σὲ ἀρσενικό, γιὰ μετατροπὴ ἀνδρικῶν κυττάρων σὲ ωάρια καὶ γυναικείων κυττάρων σὲ σπέρμα, δηλ. γιὰ μετάλλαξη τῆς ἀνθρώπινης φύσεως. Κάποιοι στοχαστὲς ψύχραιμοι -μεταφυσικοί (ὅπως ὁ Hans Jonas) ή θετικιστές (ὅπως ὁ Habermas)- κρατοῦν τὴν ἀναπνοή τους.

“Οταν φθάνει κανεὶς στὰ ὄρια τοῦ λογικοῦ, δύμαλει μὲ μύθους. Υπῆρξε ἐποχὴ -λέει μὲ τρόπο κωμικὸ ὁ Ἀριστοφάντης στὸ “Συμπόσιον” τοῦ Πλάτωνος- ὃπου ὁ ἀνθρώπος ἦταν ἀνδρόγυνος. Ἀλλὰ ὁ Ζεὺς σκέφθηκε διαφορετικὰ καὶ ἀποφάσισε νὰ χωρίσει μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Ἀπόλλωνα τὸ παράδοξο αὐτὸ καὶ διφυὲς ὃν σὲ δύο, καὶ ἔτσι χωρίσθηκαν οἱ ἄνδρες ἀπὸ τὶς γυναῖκες. ”Ετοι γεννιέται ὁ ἔρωτας, ποὺ εἶναι ὁρμέμφυτος στὸν ἀνθρώπο, “ὁ τῆς ἀρχαίας φύσεως συναγωγεύς, ὁ ἐπιχειρῶν ποιῆσαι ἐν ἐκ δυοὶν καὶ ίασασθαι τὴν φύσιν τῶν ἀνθρώπων” (*Συμπόσιον*, 189 e-191 d). ‘Ο ἔρωτας εἶναι ἡ ἔλεη ποὺ ὠθεῖ τὴν ἀνθρώπινη φύση πρὸς τὸ κέντρο τῆς. ”Οποιος ἐπιχειρεῖ μὲ δοπιαδήποτε μέσα (κοινωνικὰ καὶ κυρίως βιολογικά) νὰ μεταβάλει τὴν ἀνθρώπινη φύση, λακτίζει πρὸς τὸ κέντρο τῆς. ’Η ἀνθρώπινη φύση ἔχει σταθερὰ χαρακτηριστικά, ποὺ προσιδιάζουν μόνο στὴν ἴδια. ”Ἐνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι καὶ ἡ διάκριση ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ. Δὲν ὑπάρχει συναρπαστικότερο θέαμα ἀπὸ τὴν κοσμικὴ διαμάχη ἀνάμεσα στὰ δύο αὐτὰ στοιχεῖα. Αὐτὴ ἡ κοσμικὴ διαπάλη διαμόρφωσε τὴν ψυ-

χική καὶ πνευματικὴ μοῖρα τοῦ ιστορικοῦ ἀνθρώπου. Πρόκειται γιὰ τὴν ἀντίθεση ἀνάμεσα στὸ ἔλλογο καὶ τὸ ἄλογο, ἀνάμεσα στὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὸν Διόνυσο, στὸ μέτρο καὶ στὸ ἄμετρο, στὸν ἀρτιο καὶ τὸν περιττὸ ἀριθμό, στὸ πέρας καὶ στὸ ἄπειρο. Αὐτὴ τὴν κατάσταση μπορεῖ ἡ Βιολογία νὰ τὴν ἀναιρέσει; Μποροῦν οἱ νέες μέθοδοι ἀναπαραγωγῆς, ποὺ συνδέονται μὲ τὶς τεχνολογίες τοῦ γονιδίου, νὰ ἀνασυστήσουν τὸν μῦθο τοῦ Ἀνδρογύνου; Νὰ τροποποιήσουν τὰ γενετικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀνθρωπίνου εἰδους, καταργώντας τὰ δρια ἀνάμεσα στὰ γένη; Οἱ βιολόγοι ἥδη ἐργάζονται γιὰ τὴ δημιουργία μιᾶς νέας μετα-ανθρώπινης κοινωνίας, καὶ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τοὺς ἐμποδίσει. Ποῦ πᾶμε; Μήπως πρὸς ἀναδημιουργία τοῦ ἔμφρονος ἀνθρώπου; Γιὰ ποιὸ σκοπὸ καὶ μὲ ποιὰ κίνητρα; Σὲ δριακὲς ἀνθρώπινες ἐπιδιώξεις ἡ Οὐτοπία συμπλέκεται μὲ τὴν Ἀντι-ουτοπία, τὸ εὔκταῦ μὲ τὸ ἀπευκταῖο, τὸ ἰερὸ μὲ τὸ βέβηλο, τὸ θιαῦμα μὲ τὸ ἀντι-θιαῦμα, τὸ ὄνειρο μὲ τὸν ἐφιάλτη. Ὁ Huxley δὲν ἦταν ὁ πρῶτος. Μακρινὸς πρόγονός του ὑπῆρξε ὁ Ἡσίοδος. Αὐτὸς προέβλεψε γιὰ τὸ ἀνθρώπινο γένος μία ἄφευκτη καταστροφή, ποὺ θὰ ἐπέλθει, ὅταν ἡ παρακμὴ προχωρήσει τόσο, ὅστε “τὰ παιδιὰ θὰ γεννῶνται μὲ ἀσπρες τρίχες στοὺς κροτάφους τους” (“Ἐργα καὶ Ἡμέραι”, 181). Ἡ βιολογικὴ αὐτὴ παρακμὴ θὰ συνοδευθεῖ καὶ μὲ διάλυση ὅλων τῶν ἡθικῶν δεσμῶν. Καὶ τότε -λέγει ὁ Ἡσίοδος- ἡ Αἰδὼς καὶ ἡ Νέμεσις, ἀφοῦ καλύψουν τὸ σῶμα τους μὲ λευκοὺς πέπλους, θὰ ἐγκαταλείψουν τοὺς ἀνθρώπους καὶ θὰ καταφύγουν στὸν Ὄλυμπο (“Ἐργα καὶ Ἡμέραι”, 200).

III. Ἐν κατακλεῖδι, ἃς μοῦ ἐπιτραπεῖ μία ἀναγκαία διευκρίνιση: “Ισως σκεφθεῖ κανεὶς ὅτι τὰ δσα εἴπαμε δὲν εἶναι παρὰ «ἐπιστημονικὴ φαντασία», νομικῶς καὶ ἡθικῶς ἀδιάφορη γιὰ τὴν σημερινὴ νομικὴ καὶ ἡθικὴ πραγματικότητα. Σὲ ἀπάντηση θὰ ἀναφέρουμε τὶς φράσεις τοῦ Berdiaeff, ποὺ παραθέτει ὁ ἴδιος ὁ Huxley (ώς motto) στὸ βιβλίο του: «Οἱ οὐτοπίες παρουσιάζονται πραγματοποιήσιμες πολὺ περισσότερο ἀπ’ ὅ, πι πιστεύονταν κάποτε. Καὶ βρισκόμαστε τώρα μπροστά σ’ ἓνα διαφορετικὸ ἀγωνιῶδες ἐρώτημα: Πῶς θὰ ἀποφύγουμε τὴν δριατικὴ πραγματοποίησή τους; Οἱ οὐτοπίες εἶναι πραγματοποιήσιμες. Ἡ ζωὴ βαδίζει πρὸς τὶς οὐτοπίες. Καὶ ἵσως ἀρχίζει ἔνας καινούριος αἰῶνας, ἔνας αἰῶνας ποὺ στὴν διάρκειά του οἱ διανοούμενοι καὶ ἡ πολιτισμένη τάξη θὰ ἀναθεωρήσουν τὰ μέσα ποὺ θὰ τοὺς ἐπιτρέψουν ν’ ἀποφεύγουν τὶς οὐτοπίες καὶ νὰ ἐπιστρέψουν σὲ μία κοινωνία ὅχι οὐτοπική, λιγότερο τέλεια καὶ περισσότερο ἐλευθερηγη». Ἡ «ἐπιστημονικὴ» Οὐτοπία (Ἀντι-Ουτοπία) τοῦ Huxley ισχύει, λοιπόν, ὡς προειδοποίηση: ‘Ως προφητικὴ προειδοποίηση γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ συνεπάγεται γιὰ τὴν ἴδια τὴν ἀνθρώπινη φύση μία ἡθικὴ ποὺ στηρίζεται

στὸ ἀξίωμα πὼς «ὅτι εἶναι τεχνολογικὰ ἐφικτό, εἶναι καὶ ἡθικὰ ἐπιτρεπτό». Πρόκειται γιὰ τὴν καλούμενη «βιολογική (ἐξελικτική) Ἡθική», ποὺ ἀγνοεῖ τὰ ὄντολογικὰ δεδομένα καὶ γι’ αὐτὸ δόδηγεῖ σὲ τρογικὰ ὑπαρξιακὰ ἀδιέξοδα. Στήν «Ἡθική» αὐτὴ βασίζεται καὶ τὸ δίκαιο τῆς ιατρικῆς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς, δπως ἰσχύει σήμερα σὲ πολλὲς χῶρες (καὶ στὴν δική μας) καὶ δπως ἵσως διαμορφωθεῖ αὔριο μετὰ τὴν ἐνδεχόμενη ἀναγνώριση καὶ τῶν νέων τεχνικῶν, γιὰ τὶς ὁποῖες ἔγινε λόγος: τῆς τεχνητῆς μήτρας, τῆς παρθενογένεσης, τῆς γέννησης ἀπὸ ἄνδρα («ἀρσενικῆς μητρότητας»), δπότε καὶ «παρένθετης πατρότητας» (ἀντίστοιχης πρὸς τὴν «παρένθετη μητρότητα»), τῆς ἀναπαραγωγῆς ἀλωνοποίησης. Διότι ἡ λογικὴ εἶναι ἡ ἴδια (ἀκριβῶς ἡ ἴδια). Μόνον μία ἄλλη Ἡθική, ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη πρὸς τὴ βιολογική, θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτρέψει τοὺς κινδύνους μίας Ἀντι-Ουτοπίας. Ἡ Ἡθικὴ αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν «φιλοσοφικὴ Ἡθικὴ», ποὺ θεμελιώνεται ἀφ’ ἐνὸς στὶς ἰδέες τοῦ καθήκοντος («ἡθικὴ τῆς συνειδήσεως») καὶ τῆς εὐθύνης («ἡθικὴ τῆς εὐθύνης») καὶ ἀφ’ ἑτέρου στὴν ὄντολογία τοῦ προσώπου («προσωποκρατικὴ Ἡθικὴ»· τίποτε στὴν ὑπαρξῇ δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ χωρὶς σχέση μὲ κάτι ἄλλο). Ἡ βιολογικὴ Ἡθικὴ εἶναι ἔνēη καὶ πρὸς τὶς ἰδέες τοῦ καθήκοντος καὶ τῆς εὐθύνης καὶ πρὸς τὴν ὄντολογία τοῦ προσώπου. Πρὸς τὶς πρῶτες, διότι διέπεται ἀπὸ ἔναν ἀκραίο βιολογισμὸν καὶ κοινωνικὸν δαρβινισμόν, ποὺ ἀποτελεῖ μεταφορὰ τῆς δαρβινικῆς θεωρίας τῆς ἐξελίξεως καὶ στὴν Ἡθική («ἐξελικτική» ἡ «νατουραλιστική» Ἡθική). Πρὸς τὴν ὄντολογία τοῦ προσώπου, διότι διέπεται ἀπὸ τὴν ἀντίθετη ὄντολογία τοῦ ἀτόμου καὶ ἀριστερά ἀπὸ τὴν «ἀτομοκρατική» Ἡθική· ἡ τεχνητὴ γονιμοποίηση ἀσκεῖται ως «ἀτομικὸν δικαίωμα», ἀφοῦ τὸ γονιμοποιημένο ὕδριο (ἔμβρυο) δὲν ἀντιμετωπίζεται ως φορέας ἀνθρώπινης ζωῆς (πρόσωπο) ἀλλὰ ως πρᾶγμα, ἀντικείμενο ἰδιοκτησίας καὶ συναλλαγῆς. Ἐν τούτοις, καὶ ἐδῶ ἡ ἀπόσταση -ἡ ἀπόσταση ἀνάμεσα στὴ μία καὶ στὴν ἄλλη Ἡθική- παρ’ ὅτι θεωρητικὰ χαοτική, πρακτικὰ δὲν εἶναι μεγάλη. Εἶναι δση καὶ ἡ ἀπόσταση ἀνάμεσα στὴν Ούτοπια καὶ τὴν Ἀντι-Ουτοπία, ἀνάμεσα στὸ ὄνειρο καὶ τὸν ἐφιάλτη. Ὁ Ἐφιάλτης -εἴτε πιστεύει κανεὶς σὲ αὐτὸν εἴτε ὥστε ἔχει εἶναι ὄντολογικὰ ὑπαρκτὸς καὶ ἀσκεῖ μία ἀκατανίκητη γοητεία. Ἡ διολίσθηση ἀπὸ τὴν μία κατάσταση στὴν ἄλλη δὲν εἶναι δύσκολη. «Ἄν κοιτᾶς πολλὴ ὥρα στὴν ἄβυσσο, καὶ ἡ ἄβυσσος ἐπίσης σὲ κοιτᾷει», λέει ὁ Nietzsche. Ἡ ἐκτροπὴ στὴν Ὅβρη εἶναι σήμερα μεγαλύτερη ἀπ’ ὅτι ἦταν σὲ ὅποια δήποτε προηγούμενη ἐποχή. «Καὶ εὑρέθη μοι ἡ ἐντολὴ ἡ εἰς ζωήν, αὕτη εἰς θάνατον» (καὶ ἀνελπίστως ἡ ἐντολὴ ποὺ ὅφειλε νὰ μὲ δόδηγήσει στὴν ζωή, αὐτὴ ἡ ἴδια μὲ δόδηγησε στὸν θάνατο). Ἀπ. Παῦλος, Πρὸς Ρωμαίους, 7, 10.

Ἐπιλεκτικὴ βιβλιογραφία

- ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Ἡ πρόκληση τῶν γονιδίων, ἐκδ. Καστανιώτη, 1999. Κεφ. 3 καὶ 7.
- ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Βιοηθική (Ἀναφορὰ στοὺς γενετικὸὺς καὶ τεχνολογικὸὺς νεωτερισμούς), Ἐλληνικὰ Γράμματα, 2004, Κεφ. 2 καὶ 3.
- ANTONIO ΦΙΛΙΠ, Ἀλήθεια, ποιὸς εἶμαι; (Τὰ ἀνθρώπινα ἔμβρυα παιόνουν τὸ λόγο), (μτφρ. Π. Τσαλίκη-Κιοσόγλου), ἐκδ. Ἀρμός, 2009.
- ΑΤΛΑΝ ΑΝΡΙ, Ἡ τεχνητὴ μῆτρα (μτφρ. Λ. Λάκκα/Αντ. Χατζηιωάννου), ἐκδ. “Ἐστίας”, 2008.
- ΓΙΟΝΑΣ ΧΑΝΣ, Φιλοσοφικὲς ἔρευνες καὶ μεταφυσικὲς εἰκασίες (μτφρ. Λ. Ἀναγνώστου), ἐκδ. Ἰνδικτος, 2001.
- HABERMAS JURGEN, Τὸ μέλλον τῆς ἀνθρώπινης φύσης - Πίστη καὶ γνώση (μτφρ. M. Τοπάλη), ἐκδ. Scripta 2004.
- ΓΙΩΣΑΦΑΤ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, Μεγαλώνοντας μέσα στὴν ἐλληνικὴ οἰκογένεια (Ἡ ψυχοσεξουαλικὴ ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ καὶ ὁ ρόλος τῶν γονιῶν - Μία ψυχαναλυτικὴ προσέγγιση), ἐκδ. Ἀρμός, 2010.
- ΚΑΡΑΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ, Βιοηθικὴ καὶ Βιονομία στὴν ἐλληνικὴ ἔννομη τάξη, ἐκδ. Ἀντ. N. Σάκκουλα, 2006.
- ΚΑΡΑΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ, Αἰσθήσεις καὶ ψευδαισθήσεις τῆς προόδου, ἐκδ. Ἀρμός, 2010.
- ΚΑΡΑΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ, Γάμος καὶ Οίκογένεια ὡς δικαιοκοί θεσμοί, ἐκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, 1994.
- ΚΟΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ἡθικὴ θεώρηση τῶν τεχνικῶν παρεμβάσεων στὸ ἀνθρώπινο γονιδίωμα, Κέντρο Βιοϊατρικῆς Ἡθικῆς καὶ Δεοντολογίας, 2003.
- ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΑΘΗΝΑ, Δικαιώμα στὴ μητρότητα καὶ τεχνητὴ γονιμοποίηση: ἔνα πολιτικὸ ζήτημα, Παρατηρητής, 2003.
- ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ ΕΦΗ, Μελέτες Οίκογενειακοῦ δικαίου καὶ δικαίου τῆς Βιοϊατρικῆς (1980-2010), ἐκδ. Σάκκουλα, Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη, 2010.
- ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ Έφη, Τεχνητὴ γονιμοποίηση καὶ Οίκογενειακὸ Δίκαιο, 2η ἐκδ., ἐκδ. Σάκκουλα, Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005.
- ΛΙΜΠΙΣ ΖΑΝ, Ὁ Μῦθος τοῦ Ἀνδρογύνου (μτφρ. A. Παρούση), Ὁλκὸς 1989.
- ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ἄργ. (ἐπιμ.), Ὁ Κόσμος στὴν Ἐπιστήμη καὶ τὴ Θρησκεία (Διάλογος ἀνάμεσα στὴ σύγχρονη Ἐπιστήμη καὶ τὴν Ὁρθόδοξη Παραδοση), Πρακτικὰ Συνεδρίου, ἐκδ. οἰκ. Ἀδελφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2008.
- ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ, Ἐγχειρίδιο Οίκογενειακοῦ Δικαίου, ἐκδ. Ἀντ. N. Σάκκουλα, ³(2005).
- REISNER ERWIN, Vom Ursinn der Geschlechter, Weiss Verlag, 1986.
- POSTAN ΖΑΝ, Ἀπὸ τὸ σπέρμα στὸ νεογνό (μτφρ. Ὑπ. Δελῆ), ἐκδ. οἶκος Γ. Παπαδημητρίου, 1951.

- SANDEL MICHAEL, Ἐνάντια στὴν τελειότητα (Ἡ Ἡθικὴ στὴν ἐποχὴ τῆς γενετικῆς μηχανικῆς), (μιφρ. Δ. Γκινοσάτης), ἐκδ. Ἀλεξανδρεία, 2011.
- SCHATZ GOTTFRIED, Πέρα απὸ τὰ γονίδια (μιφρ. Δ. Τσαβάλου-Bill), Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, 2011.
- ΣΚΟΥΤΕΡΗ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ NORA, Ἄνθρωπολογικὰ γιὰ τὸ γυναικεῖο ζήτημα, Ὁ Πολίτης, 1991.
- TESTART JACQUES, Ἡ ἐπιθυμία τοῦ γονιδίου (Ἡ τεχνολογία τοῦ ἐμβρύου: ἐπιστημονικὲς προοπτικὲς καὶ ἡθικὰ διλήμματα τοῦ νέου εὐγονισμοῦ), (μιφρ. Γ. Κρητικός), ἐκδ. Κάτοπτρο, 1994.
- ΧΑΞΛΕΪ ΑΛΝΤΟΥΣ, Θαυμαστὸς καινούργιος κόσμος (μιφρ. Ἐλ. Κυπραίου), Κάκτος, 1980.
- ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ NIK. (Μητροπ. Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς), Ἐλεύθεροι ἀπὸ τὸ Γονιδίωμα (Προσεγγίσεις Ὁρθόδοξης Βιοηθικῆς), Κέντρο Βιοϊατρικῆς Ἡθικῆς καὶ Δεοντολογίας, χ.χρ.