

Περιοδικά Ανάλεκτα

Σύναξη (τεῦχος 125, Ιανουαρίος-Μάρτιος 2013)

Τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ *Σύναξη* φιλοξενεῖ ἀφιέρωμα μὲ τίτλο «Χριστιανοὶ καὶ Ναζισμός». Στὸ πρῶτο κείμενο τοῦ ἀφιερώματος μὲ τίτλο «Προσεγγίζοντας ἔνα δύσκολο παρελθόν. Παρατηρήσεις στὴν Ἰστοριογραφία ποὺ ἀφορᾶ στὶς Προτεσταντικὲς Ἐκκλησίες τὴν ἐποχὴν τοῦ Ἐθνικοσοσιαλισμοῦ» ὁ Heinrich Holze, ἀφοῦ περιγράφει τὶς τρεῖς φάσεις τῆς Ἰστοριογραφίας (χαρακτηριστικὰ καὶ ἐκπροσώπους, α' φάση 1945-1970, β' φάση 1970-1990, γ' φάση 1990-σήμερα) γιὰ τὸ ρόλο τῶν Προτεσταντῶν Ἐκκλησιῶν στὴ Γερμανία τὴν ἐποχὴν τοῦ Ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, θὰ ἐπισημάνει ὅρισμένα στοιχεῖα τῆς νεώτερης ἔρευνας ποὺ ἄλλαξαν τὴν εἰκόνα τοῦ Προτεσταντισμοῦ καὶ τῶν Προτεσταντῶν Ἐκκλησιῶν στὴν κρίσιμη δεκαετία τοῦ 1930 (ἢ σημασία τοῦ ἔτους 1933, ἢ κρίσιν ταυτόπτης τοῦ Προτεσταντισμοῦ, οἱ συγκρούσεις μεταξὺ τῶν Προτεσταντῶν κ.λπ.).

Στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Σημεῖα ἐθνικοσοσιαλισμοῦ στὴν Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία;» ὁ Θανάσης Παπαθανασίου μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀνάδυσην στὴν χώρα μας φαινομένων νεοναζισμοῦ ἀποπειρᾶται μιὰ θεολογικὴ ἀποτίμηση τοῦ δλου ἵπτηματος στὸ βαθμὸ ποὺ τὸ ἵπτημα ἀφορᾶ στὸ δίλημμα μεταξὺ πιστότητας στὸ εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀποστασίας. Στὴν προοπτικὴ αὐτὴ θέτει δυὸ ἐρωτήματα· πῶς π.χ. δικαιολογεῖται ἡ θετικὴ ἀνταπόκριση ναζιστικῶν ἰδεῶν ἀπὸ θρησκευτικὸς χώρους, ἢ πῶς συμβαίνει χριστιανοὶ νὰ διακρίνονται γιὰ ἐθνικοσοσιαλιστικὲς ἀπόφεις, ἐπιχειρώντας νὰ φηλαφήσει τὰ σημεῖα ἐκεῖνα ὅπου ἐθνικοσοσιαλιστικὰ χαρακτηριστικὰ ἀνταμώνουν μὲ παθολογίες τοῦ θρησκευτικοῦ χώρου (παγανισμός, ἀντιεβραϊσμὸς κ.λπ.).

Ο Δημήτριος Μόσχος στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «”Οφεις ἀντιπαράθεσης” Ορθοδοξίας καὶ γερμανικοῦ ναζισμοῦ κατὰ τὴν περίοδο τοῦ μεσοπολέμου. Ἐπίκαιρα διδάγματα» ἔξετάζει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὄποιον ἀπασχόλησε ἢ σχολιάστηκε ἢ ἀνόδος καὶ ἢ κυριαρχία τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ στὴν Γερμανία εἴτε μέσα ἀπὸ τὰ ἐπίσημα ἔντυπα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (π.χ. περιοδικὸ Ἐκκλησία) εἴτε μέσα ἀπὸ τὴ γραφίδα μεμονωμένων θεολόγων (Γεράσιμος Κονιδάρος).

Ο Θάνος Λίποβατς στὸ μελέτημά του μὲ τίτλο «Ψυχαναλυτικὴ καὶ πολιτισμικὴ ἀνάλυση τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ καὶ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ» ἀποπειρᾶται μιὰ πρώτη ψυχαναλυτικὴ καὶ πολιτισμικὴ ἀνάλυση καὶ ἔρμηνεία τοῦ φασισμοῦ καὶ τοῦ ἀντισημιτισμοῦ, προσφέροντας στὸν ἐπίλογο τοῦ κειμένου του ὅρισμένα χρήσιμα ἴστορικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ φαινόμενο τοῦ ἐθνικοσοσιαλισμοῦ.

Στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Τέσσερις πλάνες κι ἔνα βιβλίο. Ή μαύρον Βίβλος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς», ὁ Βασίλης Αργυριάδης ὑπὸ τύπου βιβλιοπαρουσίας τοῦ βιβλίου τοῦ Δημ. Ψαρρᾶ «Η Μαύρη Βίβλος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς» (2012),

άφοῦ σημειώσει δρισμένες πλάνες καὶ συγχύσεις ποὺ συναντῶνται στὸν χριστιανικὸν χώρο γύρω ἀπὸ τὸ νεοεισαχθὲν στὸ Ἑλληνικὸν κοινοβούλιον κόμμα, ἐπιχειρεῖ νὰ παρουσιάσει τὶς σημαντικὲς ἀπαντήσεις ποὺ προσφέρει τὸ ἕδιο τὸ βιβλίο, βοηθώντας στὴν διάλυση τῶν πλανῶν αὐτῶν.

Στὶς συνέχεια δημοσιεύεται τὸ δεύτερο μέρος τοῦ διηγήματος τοῦ Ἀλέξανδρου Παπαδιαμάντη μὲ τίτλο «Ο ἀντίκτυπος τοῦ νοῦ», ὅπου ἀφηγεῖται τὸν ἀντίκτυπο ἀπὸ τὴν δολοφονία στὴν Κέρκυρα ἐνὸς νεαροῦ κοριτσιοῦ, τὸ ὅποιο ἄλλοτε θεωροῦνταν χριστιανὸν καὶ ἄλλοτε ἑβραιοπούλα, προκαλώντας ἔτοι ἀναλόγως «ἴερὴ ἀγανάκτηση» καὶ συγκρούσεις ἀνάμεσα στὶς διαφορετικὲς θρησκευτικὲς κοινότητες.

Ο Σωτήρης Δεσπότης στὸ κείμενό του «Παῦλος: Βίος καὶ Θεολογία» προσφέρει μιὰ κριτικὴ παρουσίαση καὶ συζήτηση ἐνὸς σημαντικοῦ βιβλίου τοῦ Καθηγοῦ M. Wolter μὲ τίτλο *Paulus. Ein Grundriss seiner Theologie*, (Neukirchner Verlag, Neukirchen-Vluyn, 2011).

Τὸ τελευταῖο σύντομο κείμενο τοῦ τεύχους ἀπὸ τὸν Χριστόφορο Παπασωτηρόπουλο, ἀποτελεῖ ἀναφορὰ στὴν μνήμη τοῦ ἐκλιπόντος παιδαγωγοῦ Γιώργου Τσανανᾶ. Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ τὶς καθιερωμένες στῆλες γιὰ τὸν διάλογο μὲ τοὺς ἀναγνῶστες καὶ τὸ βιβλίο.

Nέα Εὐθύνη (τεῦχος 15, Ιανουάριος-Φεβρουάριος, 2013)

Τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ φιλοξενεῖ ἔνα ἐκτενὲς ἀφιέρωμα μὲ πολλὰ σύντομα κείμενα καὶ τίτλο «Προκλήσεις γιὰ τὸν Ὁρθόδοξην Ἐκκλησία στὸν 21^ο αἰῶνα». Στὸ πρῶτο κείμενο «Ἡ πρόκλησις τῆς Ὁρθοδοξίας», ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὁ Α' σημειώνει ὅτι τὸ ξηπούμενο γιὰ τὸν Ὁρθοδοξία εῖναι νὰ λειτουργήσει ἡ ἕδια ὡς θετικὴ πρόκληση γιὰ τὸν σύγχρονο ἀνθρώπο, ὡς προοπτικὴ ἐνθέου βιοτῆς καὶ σχεσιακῆς ἐλευθερίας, ὑπερασπιζόμενη τὸν ἀνθρώπο καὶ τὸν διάλογο χωρὶς συμβιβασμοὺς ἔναντι τῆς κάθε εἴδους ἀδικίας. Ο Ἄρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμος ὁ Β' στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Προκλήσεις τῆς Ὁρθοδοξίας τὸν 21^ο αἰῶνα» ἀναφέρεται στὶς προκλήσεις ποὺ ἀφοροῦν σὲ ὑπαρξιακὰ ξηπήματα τοῦ ἀνθρώπου στὴ σχέση του μὲ τὸν Θεό, τὸν συνάνθρωπο καὶ τὸν κτίση, στὸν πειρασμὸν ἡ Ἐκκλησία νὰ αὐτονομεῖται ἀπὸ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, στὴν πρόκληση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐνότητας καὶ τοῦ διαλόγου μὲ τὶς ἄλλες Ἐκκλησίες καὶ χριστιανικὲς παραδόσεις, τὴν οἰκονομικὴν κρίση καὶ ἄλλα καίρια προβλήματα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου. Ο Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Εὐρώπη καὶ Θρησκεία» ἀναφέρεται στὸν ρόλο τῆς θρησκείας καὶ εἰδικὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ στὴν ἴστορικὴ συγκρότηση τῆς Εὐρώπης (τὴ συμβολὴ τοῦ ἀγίου Αὐγούστινου κ.λπ.), στὴν ἐπιφυλακτικὴ στάση τῆς σημερινῆς Εὐρώπης ἀπέναντί του καὶ στὴν ἀνάγκη τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν νὰ προβοῦν στὶς ἀναγκαῖες προσαρμογές, προκειμένου νὰ ἐνισχύσουν τὴ θέση τους στὴν αὐριανὴ Εὐρώπη, ἥ ὅποια θὰ ἀποτελέσει γιὰ τὸν Χριστιανισμὸν ἴστορικοῦ μεγέθους πρόκληση.

‘Η Σπυριδούλα ’Αθανασοπούλου-Κυπρίου στὸ μελέτημά της μὲ τίτλο «‘Ο Ορθόδοξος θεολογικὸς λόγος στὸν δημόσιο χῶρο καὶ ὁ σεβασμὸς τῶν ἀνθρωπίνων ἐμπειριῶν» παρουσιάζει μὲ κριτικὸ τρόπο τὸ δύο τάσεις ἀπόκρισης στὸν σύγχρονες προκλήσεις (αὐτὴ ποὺ διεκδικεῖ ἀποκλειστικότητα στὸν ἔκφραση τῆς ὁρθόδοξης παράδοσης καὶ αὐτὴ ποὺ εἶναι ἀνανεωτικὴ καὶ γόνιμη νὰ διαλεχθεῖ μὲ ἄλλους χώρους) καὶ τὸ κοινὸ πρόβλημα ποὺ μοιράζονται, τὴν παρουσία τους στὸν δημόσιο χῶρο. Στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «‘Η Ὁρθόδοξη θεολογία στὸν μεταχριστιανικὸ κόσμο», ὁ Θεόφιλος ’Αμπατζίδης ἀξιολογεῖ τὴν κατάρρευση τοῦ παραδοσιακοῦ χριστιανικοῦ κόσμου καὶ τὰ προβλήματα ποὺ συνάντησε ἢ ‘Ορθόδοξη Ἐκκλησία στὸν ἀναδυόμενο μεταχριστιανικὸ κόσμο καὶ τὴν ἀνάγκη νὰ προβάλλει ὡς ἀπάντηση στὸ πλαίσιο τοῦ κυριαρχοῦ ἀνθρωπολογικοῦ προβληματισμοῦ καὶ ἀδιεξόδου, τὸν πολιτισμὸ τῆς ἀγιότητας. ‘Ο Πέτρος Βασιλειάδης στὸ κείμενό του «‘Η Ὁρθόδοξία, τὸ περιβάλλον καὶ ὁ διαθρησκειακὸς διάλογος» παρουσιάζει τὶς ἐνστάσεις ἢ ἀντιδράσεις τοῦ θεολογικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ λόγου ἔναντι τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, τὴν ἀναζωπύρωση τοῦ ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸν διάλογο αὐτὸ καὶ τὴν περιβαλλοντικὴ εὐαισθησία, προσφέροντας ὁρισμένες νύξεις μὲ βάση τὴν ὁρθόδοξην πνευματολογίαν πρὸς μιὰ θετικὴ ἀξιολόγηση τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν παραδόσεων.

‘Ο Γιώργος Βλαντῆς στὸ ἄρθρο του «‘Η οἰκουμενικὴ ἀνοικτότητα ὡς θεολογικὴ πρόβλημα», ἀφοῦ ἐπισημάνει τὸ πολυδιάστατο οἰκουμενικὸ ἔλλειμμα στὸν Ἑλληνόφωνη ὁρθόδοξη θεολογία (ἀπουσία μεταφράσεων τῶν ἔργων δυτικῶν θεολόγων, ἔλλειψη ἐνημέρωσης γιὰ τὰ ἐπιτεύγματα τοῦ διαχριστιανικοῦ διαλόγου κ.λπ.) ἀναδεικνύει καὶ τὶς ἀντίστοιχες προκλήσεις στὸν βαθμὸ ποὺ ἐπιδιώκεται καὶ ἐπιθυμεῖται ὁ θεολογικὸς καὶ ἐκκλησιαστικὸς διάλογος μὲ τὸν ἐτερόδοξο Χριστιανισμό. Στὸ «‘Ο Homo Metaphysicus ἐντὸς τοῦ Homo Religiosus» ὁ Κώστας Βραχνᾶς καταγράφει ὁρισμένα σχόλια γιὰ τὸ ἐὰν ἢ ὁρθόδοξη θεολογία διὰ τῶν ἐπισήμων ἢ μὴ φορέων της θὰ μποροῦσε νὰ καταγίνει καὶ μὲ τὴν ἀνάδειξη καὶ καλλιέργια τοῦ μεταφυσικοῦ πυρόνα τοῦ ὑπαρξιακῶς ἀγωνιοῦντος σύγχρονου ἀνθρώπου. ‘Ο Σταῦρος Γιαγκάζογλου στὸ κείμενό του «Στὸ μεταίχμιο τῆς Ιστορίας», ἀφοῦ κάνει λόγο γιὰ τὸν τρόπο ποὺ κατανοήθηκε ἢ ἐπιστροφὴ στὴν παράδοση κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 20^{οῦ} αἰῶνα, περιγράφει τὸν δυναμικὸ χαρακτῆρα τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης, σημειώνοντας τὴν ἀνάγκην ἢ εύχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία καὶ ἢ θεολογία τοῦ προσώπου νὰ γίνουν ζεαλιστικὴ πράξη καὶ τρόπος ὑπάρξεως στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, βοηθώντας τὴν τελευταία νὰ ὑπερβεῖ τὶς ἀγκυλώσεις τοῦ ὅμιλογητισμοῦ, τοῦ φονταμενταλισμοῦ καὶ τῆς περιχαράκωσης στὶς ἐθνικὲς ἰδεολογίες, καθιστώντας ἔτσι δυνατὴ τὴν μεταμόρφωση τοῦ σύμπαντος κόσμου.

‘Ο Χρῆστος Γιανναράς στὸ ἄρθρο του «Προκλήσεις γιὰ τὴν Ὁρθόδοξην Ἐκκλησία στὸν 21^ο αἰῶνα» συζητάει ὁρισμένες «θανάσιμες ἐκρεμμότητες» γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ θεολογία, ὅπως π.χ. τὴν θρησκειοποίηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος, τὴν σχέση Γραφῆς, Παράδοσης καὶ Ἐκκλησίας, τὸ ἐκκλησιολο-

γικὸν περιεχόμενο τοῦ ὄρου «Πατριαρχεῖο», τὴν γλῶσσα τῆς Ἑκκλησίας κ.ἄ. Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο μὲ τίτλο «Ἀντοδικαιωτικὴ ἐσωστρέφεια ἢ δημιουργικὴ ἔξοδος πρὸς τὸν κόσμο: τὸ δίλημμα τῆς Ὁρθόδοξης θεολογίας γιὰ τὸν 21^ο αἰῶνα» ὁ π. Εὐάγγελος Γκανᾶς ἔξετάζει τὸ μέλλον τῆς Ὁρθόδοξης θεολογίας μέσα ἀπὸ τὸ πρόσιμα τοῦ ἐρωτήματος γιὰ τὸ πὼς αὐτὴν θὰ ἀναμετρηθεῖ μὲ τὶς κοινωνίες ποὺ ἔχουν ἀναδυθεῖ στὸν μετανεωτερικὸν κόσμο, καλώντας την νὰ ἀκολουθήσει τὸ παράδειγμα τῶν Πατέρων διαλεγόμενη μὲ τὰ ἐρωτήματα αὐτοῦ τοῦ κόσμου. ‘Ο Σωτῆρος Γουνελᾶς στὸ ἄρθρο του «Προκλήσεις... Πειρασμῶν», ἀναφερόμενος ἀφετηριακὰ στὸν τρεῖς γνωστοὺς πειρασμοὺς τοῦ Χριστοῦ, ἀναρωτάεται ἐὰν οἱ χριστιανοὶ ὡς ἄτομα καὶ ὡς Σῶμα ἀντιστέκονται σ’ αὐτοὺς καὶ πὼς ἀντιμετωπίζουν τὶς ἀπορρέουσες προκλήσεις.

‘Ο Σταῦρος Ζουμπουλάκης μὲ τὸ κείμενό του «Στροφὴ στὸ παρόν. “Ἐνα παράδειγμα” ἐπιχειρεῖ μὲ ἀφορμὴ ἔνα συγκεκριμένο παράδειγμα (τὸ ξήτημα τῆς ἀμφίεστος τοῦ κλήρου) νὰ περιγράφει τὸ βασικὸ καθῆκον τῆς Ἑκκλησίας ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ ξήσει ἐπιτέλους στὸν ἐποχήν της, δίνοντας μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου στὸν ἀνθρώπους τοῦ σήμερα. Στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ «Ποιός εἶναι αὐτὸς ποὺ θεολογεῖ», ὁ π. Βασίλειος Θεόμὸς σημειώνει τὴν ἀναγκαιότητα, πέρα ἀπὸ ἐπιμέρους φεύγοντας καὶ σχολές, νὰ παραμείνει ὁ θεολόγος εἰλικρινὸς μὲ τὸν ἑαυτόν του, μὲ τὸ σῶμα του, μὲ τὰ συναισθήματά του, μὲ τὸ πλήρωμα τῆς Ἑκκλησίας... μὲ τὸν Παράκλητο, ἐπισημαίνοντας ὅτι ἂν κάτι τέτοιο γίνει πραγματικότητα ἢ ἀνανέωση θὰ ἔρθει ἀναπόφευκτα. ‘Ο Παντελής Καλαϊτζίδης στὸ «“Καινοτομεῖν τὰ ὄντα”»: Τὸ αἴτημα τῆς ἀνανέωσης καὶ τῆς μεταρρύθμισης καὶ ὁ κίνδυνος ἰστορικῆς περιθωριοποίησης» περιγράφει τὸ διαρκὲς σχοινοβατεῖν τῆς Ὁρθοδοξίας ἀνάμεσα σὲ μιὰ πνευματολογικὴ καὶ ἐσχατολογικὴ κατανόηση τῆς Παράδοσης ὡς ἀνακαινιστικῆς δράσης τοῦ Πνεύματος σὲ οἰζικὴ ἀντιδιαστολὴ μὲ ποικίλες φρονταμενταλιστικὲς τάσεις ποὺ ἀρνοῦνται τὸν στοιχειώδη διάλογο μὲ τὸ ἔκαστοτε κοσμοείδωλο, δύνηγόντας τὴν Ἑκκλησία στὸν πληρὸν ἀκινησία καὶ τὴν παραδοσιαρχία. ‘Ο Μαριανὸς Καράσης στὸ κείμενό του «Θεολογία-Δίκαιο-Τεχνολογία. Ἀντιπαράθεση ἢ διάλογος;» συζητάει γιὰ τὴν σχέση καὶ τὴν ἀμοιβαία συνύπαρξη μεταξὺ τῶν τριῶν αὐτῶν πραγματικότητων στὸ πλαίσιο τοῦ μετανεωτερικοῦ κοσμοειδώλου. ‘Ο Γιώργος Κόρδης στὸ μελέτημά του «Ἡ εἰκονογραφικὴ τέχνη σήμερα. Δυνατότητες καὶ προοπτικές», ἀφοῦ περιγράφει καὶ ἀναζητήσει τὶς οἵζες τῆς στατικότητας καὶ ἐπαναληπτικότητας ποὺ παρατηρεῖται στὴ τέχνη τῆς εἰκονογραφίας κατὰ τὸ βυζαντινὸ παρελθόν, συζητάει τὶς προϋποθέσεις μιᾶς ἐνδεχόμενης ἐπανεκκίνησης τῆς εἰκονογραφικῆς δημιουργίας (καλὴ γνώση τῆς ἰστορίας, συστηματοποίηση καὶ βελτίωση τῆς σπουδῆς τῆς τέχνης κ.λπ.).

‘Ο π. Νικόλαος Λουδοβίκος μὲ τὸ ἄρθρο του «Ἡ Ὁρθόδοξη θεολογία στὸ πεπρωμένο τῆς μετανεωτερικότητας» ἐπιχειρεῖ νὰ ἀπαντήσει στὸ ἐρωτήμα τί εἶναι αὐτὸς ποὺ ὄνομάζουμε θεολογία, κατανοώντας την, μεταξὺ ἄλλων, ὡς ἐκκλησιασμὸ τῆς γλώσσας, ὡς ἔκφραση μιᾶς εὐχαριστιακῆς μεταβολῆς τοῦ νοῦ ποὺ ἐκκλησιάζει τὰ κτιστὰ νοήματα στὸ φῶς τῆς ὑπακοῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄντας ἔτσι ἔξαπα-

ντος συναφειακή, βρίσκεται πάντοτε σὲ διάλογο όχι μόνο μὲ τὴ φιλοσοφία ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς σύγχρονες φυσικὲς ἐπιστῆμες καὶ τὴ βιολογία. Ὁ π. Παντελεήμων Μανουσάκης μὲ τὸ κείμενό του «Τὸ πρωτεῦον πρόβλημα τοῦ Πρώτου» ἐπισημαίνει ὅτι ἡ πλέον σοβαρὴ πρόκληση γιὰ τὴν Ὁρθόδοξην Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἐνότητα της, στὸ βαθὺ ποὺ αὐτὴν προϋποτίθεται πίσω ἀπὸ τὴ συζήτηση γιὰ ὅπιοιδήποτε ζήτημα. Ὁ Νίκος Μανωλόπουλος στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Προκλήσεις καὶ Ἀναμετρήσεις» ἐπιχειρεῖ νὰ περιγράψει τὸ πὼς γίνεται κατανοπὸ τὸ γεγονὸς τῆς πίστης μέσα στὶς σύγχρονες ἐκκλησιαστικὲς κοινότητες καὶ ποιές προκλήσεις γεννιοῦνται γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν αὐτοσυνειδοσία ἀπέναντι στὴν πραγματικότητα αὐτῆς. Στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Ἡ ὁρθόδοξη θεολογία στὰ χρόνια ποὺ ἔχονται» ὁ Δημήτριος Μόσχος, ἀφοῦ ἐπισημαίνει τὴν κρίσιν ποὺ παρατηρεῖται στὶς μεγάλες ἀφηγήσεις, τὸν κατακερματισμὸ τοῦ ὑποκειμένου καὶ τὴν ἀποδιογάνωση τοῦ ἰστορικοῦ βάθους τῶν κοινωνιῶν ποὺ ἔφερε ἡ ὑστερητικότητα καὶ τὴν ἀδύναμία τοῦ Χριστιανισμοῦ νὰ δώσει ἀπάντηση, σημειώνει τὴν ἀνάγκην ἡ θεολογικὴ γλῶσσα νὰ γίνει σήμερα καὶ πάλι συμπεριληπτικὴ καὶ νὰ ἐκφράσει μιὰ ὀλοκληρωμένη ἀφήγηση γιὰ περισσότερα κομμάτια τοῦ κατακερματισμένου μετανεωτερικοῦ κόσμου, δίνοντας νόημα στὴν ἰστορία. Ὁ Μιχάλης Πάγκαλος στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Ἀλλαγὴ παραδείγματος», ἀφοῦ ἐπισημάνει τὶς στρεβλώσεις τῆς ὁρθόδοξης θεολογίας σήμερα, σημειώνει τὴν ὑποχρέωση νὰ διαλεχεῖται μὲ τὸν σύγχρονο κόσμο καὶ πολιτισμό, θεωρῶντας ἐπιτακτικὴν ἀνάγκην τὴν ἀλλαγὴν παραδείγματος σὲ σχέση μὲ τὴ θεολογία τοῦ '60. Στὸ ἐπόμενο μελέτημα «Ἡ θέση τοῦ κληρονόμου καὶ τὸ ὑποκείμενο τοῦ παρόντος» ὁ Ἡλίας Παπαγιαννόπουλος ἐπιχειρεῖ νὰ περιγράψει τὶς δυὸ κυρίαρχες ἐξαιρετικὲς τάσεις (οριζικὴ αὐτονομία ἢ ἔτερονομία τῆς θεολογίας) ποὺ ἐπεξηγοῦν τὴ στάση τῆς θεολογίας ἔναντι τῆς ἰστορικότητας. Ὁ Θανάσης Παπαθανασίου στὸ κείμενό του «Χαμόλωσε, Σταυροπέ» μὲ βιωματικὸ τρόπο περιγράψει τὶς δυὸ κυρίαρχες ἐκφράσεις τῆς συγκαιρινῆς θεολογίας (ἀπὸ τὴ μιὰ ἢ ἀσημαντότητα θεομικῶν καὶ ἀκαδημαϊκῶν ἐκπροσώπων καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀνανεωτικὴ θεολογικὴν ορεύματα), ἐπισημαίνοντας τοὺς κινδύνους ποὺ μπορεῖ νὰ διαβρώσουν τὴ δημιουργικὴ πορεία τῆς δεύτερης. Ὁ π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου στὸ ἄρθρο του «Ἡ πρόκληση τῆς ἀποχριστιανοποίησης» ἐπισημαίνει τὶς ἐπιπτώσεις τῆς αἰνίδιανόμενης ἀποχριστιανοποίησης τῆς κοινωνίας, καλώντας τὴν Ἐκκλησίαν νὰ ἀπαντήσει δυναμικὰ προσφέροντας ὡς ἀντίδοτο τὴν ξῶσα ἐμπειρία της ἀπὸ τὰ νάματα τῆς παραδοσίας. Στὸ «Κτίζοντας Ἐκκλησίες σήμερα: πὼς ἀραιεῖ καὶ γιὰ ποιούς;» ὁ Ἰωσήφ Ροπλίδης περιγράφει τὸ ὁξύτατο πρόβλημα τῆς ναοδομίας μέσα ἀπὸ μιὰ ἰστορικὴ ἀναδρομὴ στὴ φυσιογνωμία καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ναοδομίας, ἐπισημαίνοντας τὸ ἀδιέξοδο τῆς σύγχρονης ναοδομίας στὸν Ἑλλάδα κατά τὸν 20^ο αἰώνα.

Ο Βασίλης Σαρόγλου στὸ ἄρθρο του «Ὁρθόδοξη θεολογία καὶ φονταμενταλισμός: ἀντίπαλοι ἢ ὅμοιαιμοι;» ἐξετάζει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ὁ φονταμενταλισμὸς ἐκφράζεται στὸν ὁρθόδοξο χῶρο ὡς χειροπιαστὴ πραγματικότητα, σημειώ-

νοντας τὴ δυσανάλογα μεγάλη ἐπιρροὴ τέτοιων φαινόμενων στὸν Ὁρθόδοξην Ἐκκλησία τοῦ 21^{ου} αἰῶνα. Ὁ Δανιὴλ Σάχας στὸ «Ποιοὶ εἶναι ... οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων;» συζητάει τὶς δυσκολίες καὶ τὶς προκλήσεις ποὺ γεννιοῦνται ἀπὸ τὴ συνάντηση τῆς Ὁρθοδοξίας μὲ τὸ Ἰσλάμ. Ὁ Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος στὸ κείμενό του «Προκλήσεις γιὰ τὴν ποιμαντικὴ στὸν 21^ο αἰῶνα» διατυπώνει κάποιες σκέψεις σὲ σχέση μὲ δύσιμένες προκλήσεις ἀπὸ τὴν ἄποφη τῆς ποιμαντικῆς, ὅπως π.χ. αὐτὲς τῆς ἔλευθερίας καὶ τῆς ἔξουσίας. Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ «Ἡ ἐκκλησιαστικὴ τέχνη στὸν 21^ο αἰῶνα. Πρόκληση καὶ διακινδύνευση» ὁ Δημήτριος Τριανταφύλλοπουλος συζητάει ἐπιμέρους θέματα ὅπως π.χ. σὲ τὶς ἀποβλέπει ἢ ὁρθόδοξη λατρευτικὴ τέχνη, ἢ διελκυστίνδα Ἀνατολὴ ἢ Δύση κ.λπ. Ὁ Παναγιώτης Υφαντῆς στὸ ἄρθρο του «Ἡ πνευματικὴ πρόκληση τῆς „ἀδύναμης σκέψης“ καὶ ἡ διαχρονικὴ δύναμη τοῦ Σταυροῦ» συζητᾶ τὸν τρόπο ποὺ ἡ „ἀδύναμη σκέψη“ συνιστᾶ μιὰ πρόκληση τόσο γιὰ τὴν ποιμαντικὴ μέριμνα τῆς Ἑκκλησίας τοῦ 21^{ου} αἰῶνα, ὅσο καὶ γιὰ τὴ θεματικὴ τῆς σύγχρονης θεολογίας. Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ σύντομα κείμενα τῶν Ντάγκλας Φάρρου («Προκλήσεις γιὰ τὸν σύγχρονον χριστιανού», Ρίτσαρντ Κέρνυ («Οἱ μεγαλύτερες προκλήσεις γιὰ τὴ Χριστιανοσύνη στὸν 21^ο αἰῶνα»), μιὰ συνέντευξη τοῦ Χάινριχ Χόλζε («Ἡ Λουθηρανικὴ Ἑκκλησία στὴ Ναζιστικὴ Γερμανία») καὶ τὶς μόνιμες στῆλες τοῦ περιοδικοῦ.

Νομοκανονικά (ἔτος IA', τεῦχος 1, Μάιος 2013)

Ύστερα ἀπὸ μία σύντομη ἀναστολὴ στὸν ἔκδοσή της ἐπανακυκλοφόρησε ἡ γνωστὴ Ἐπιθεώρηση Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Κανονικοῦ Δικαίου «Νομοκανονικά», ὃπὸ τὴ διεύθυνση πάντοτε τοῦ καθηγητῆ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἰωάννη Κονιδάρη. Τά «Νομοκανονικά» μὲ νέα καὶ ἀναβαθμισμένη αἰσθητικὴ καὶ ὁργάνωση τῆς ὑλῆς καλύπτουν πλήρως ὅλα τὰ ζητήματα θεωρίας καὶ πράξης τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ καὶ Κανονικοῦ Δικαίου. Ἡ ἀνανεωμένη ὑλὴ τοῦ περιοδικοῦ περιλαμβάνει τρεῖς ἐνόπτες ποὺ περιέχουν ἄρθρα, μελέτες, γνωμοδοτήσεις, ἀποφάσεις ἐλληνικῶν καὶ διεθνῶν δικαστηρίων, ἴδιως τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου, μὲ σχόλια καὶ παρατηρήσεις, καθὼς καὶ βιβλιοκρισίες καὶ βιβλιοπαρουσιάσεις.

Στὸ παρὸν τεῦχος δημοσιεύονται οἱ ἔξης μελέτες: Ἀρχιμ. Γρηγορίου Παπαθωμᾶ, «Τὰ τέσσερα ὁμόπτωτα ἐπίπεδα τῆς ἀντιεκκλησιολογικῆς πολυαρχίας», Γ.Ι. Ἀνδρούτσοπουλου, «Οἱ Ἀνεξάρτητες Ἀρχὲς γιὰ θέματα θρησκείας», Σταύρου Γιαγκάζογλου, «Ἀπαλλαγὴς στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καὶ ἡ ἀνάγκη νέας οὐθμίσης τοῦ ζητήματος» καὶ Μ.Π. Σταθόπουλου, «Παροχὴ ἐγγυήσεων Ἰ. Μονῆς ὃπερ ἔταιροίας. Γνωμοδότηση». Ἀκολουθεῖ ἡ πλούσια στήλη «Νομολογία-Πράξεις Ἀνεξάρτητων Ἀρχῶν» μὲ διάφορες ἀποφάσεις καὶ σχόλια. Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ τὴ στήλη «Βιβλιοκρισίες-Βιβλιοπαρουσιάσεις».

The Ecumenical Review (τόμος 65, τεῦχος 1, Μάρτιος 2013)

Τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ἔχει ὡς γενικὸ θέμα «Ecumenical and Ecological Perspectives on the “God of Life”». Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τεύχους

μὲ τίτλο «The God of Life. A counter-Intuitive Confession» ὁ Ernst Conradie ἐνδιαφέρεται νὰ ξαναβρεῖ καὶ νὰ φέρει στὸ προσκήνιο τὴν θεολογικὴν καὶ ἡθικὴν σημασίαν τῆς θεολογίας τῆς ζωῆς, καὶ τῆς δύμανος: «ὁ Θεὸς τῆς ζωῆς». Η Sallie McFague στὸ μελέτημά της «Falling in Love with God and the World», ξεκινώντας ἀπὸ δρισμένες προσωπικὲς ἐμπειρίες ἐπιχειρεῖ νὰ προσφέρει δρισμένες σκέψεις σὲ σχέση μὲ τὴν διδασκαλία περὶ Θεοῦ. Ο George Zachariah στὸ ἄρθρο του «Re-imaging God of life from the Margins» ἀποπειρᾶται νὰ φανταστεῖ ἐκ νέου τὸν τρόπο ποὺ κατανοοῦμε τὸν Θεὸν στὸ πλαίσιο μάλιστα τῆς ἐπικείμενης 10^{ης} Γενικῆς Συνδιάσκεψης τοῦ ΠΣΕ στὸ Busan τῆς N. Κορέας, ὅπὸ τὸ πρόσμα τῶν κινημάτων οἰκο-δικαιοσύνης στὴν Ἰνδία. Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «God of Life. Rethinking the Akan Christian Concept of God in the light of the Ecological Crisis» ὁ Robert Owusu Agyarko ἔξετάζει τὸν τρόπο ποὺ ἡ κοινότητα Akan π.χ. στὴν Γκάνα, ἀντιλαμβάνεται τὴν ἔννοια τοῦ Θεοῦ καὶ ποιές ἐπιπτώσεις ἔχει αὐτὴν γιὰ τὴν δικαιοσύνην, τὴν εἰρήνην καὶ τὴν σταθερότητα στὴν περιοχή. Ο Lai Pan-Chiu στὸ ἄρθρο του «God of life and Ecological Theology» ἐπισημαίνει ὅτι χριστιανοὶ μὲ διαφορετικὸ πολιτισμικὸ ὑπόβαθρο μπορεῖ νὰ ἔχουν διαφορετικὰ βιώματα γιὰ τὸν Θεό, ἀλλὰ ὁ διάλογος μεταξύ τους προάγει τὴν ἀνάπτυξην τῆς χριστιανικῆς θεολογίας ὅπως ἐπίσης καὶ τῆς οἰκολογικῆς πράξης σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Οἱ Celia Deane-Drummond καὶ Barbara Rossing στὸ ἄρθρο τους «The eco-theological significance of John 10:10» μὲ βάση τὴν «περίσσια ζωή», ὅπως συναντᾶται στὸ ἰωάννειο χωρίο, ἐπιθυμεῖ νὰ ἐπενδύσει θεολογικὰ αὐτὴν τὴν ἴδεα μὲ τὴν βούθεια τριῶν εἰκόνων (τὸ Σάββατο, τὰ ἵχνα τῆς Ἀγίας Τριάδος, τὸ δέντρο τῆς ζωῆς). Η Elina Vuola στὸ μελέτημά της μὲ τίτλο «The- Breastfeeding God» ρίχνει τὸ βλέμμα της στὸ θηλασμὸ ὡς μιὰ ἀναγκαία πράξη γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ζωῆς, ἡ ὁποία ἔχει σημαντικὲς οἰκονομικές, οἰκολογικὲς καὶ ἄλλες συνέπειες καὶ ὡς σύμβολο τοῦ Θεοῦ ὁ ὅποιος εἶναι πηγὴ τῆς ζωῆς. Ο Sigurd Bergmann στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Life-Giving Breath. Ecological Pneumatology in the context of fetishization» ἀναζητᾶ τὶς ωρίζες μιᾶς οἰκολογικῆς ἐρμηνείας περὶ τοῦ Πνεύματος στὴν πρώιμη χριστιανικὴ περίοδο, ὅταν οἱ χριστιανοὶ ἀγωνίζονταν νὰ διατυπώσουν μὲ λαγαρότητα τὴν πίστη τους καὶ ἰδιαίτερα μὲ βάση τὴν σκέψη τοῦ Γρηγόριου τοῦ Θεολόγου, προκειμένου νὰ προσφέρει ἀπαντήσεις καὶ διέξιδο στὴ σύγχρονη φετιχοποίησην καὶ εἰδωλοποίησην τῆς ζωῆς ποὺ συναντᾶται στὸν οἰκονομικὸ καπιταλισμό. Τὸ τεῦχος ὄλοκληρωνται μὲ τὰ ἄρθρα τῶν Denis Edwards «The Attractor and the Energy of Love» (ὅπου ὁ συντάκτης του ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναδεῖξει τὴν σημασίαν τῆς κλασικῆς τριαδικῆς θεολογίας τοῦ Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας στὴν κατεύθυνση τῆς οἰκολογίας) καὶ τῆς Susan Rakoczy «Christian Faith and Earth Conference» (ὅπου προσφέρεται μιὰ ἐπισκόπηση τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου ποὺ ἔλαβε χώρα στὸ Cape Town τῆς Νότιας Αφρικῆς τὸν Αὔγουστο τοῦ 2012 μὲ θέμα «Christian Faith and the Earth Conference: Respice et Prospice»).

Contacts, Revue Française de l'Orthodoxie (τεῦχος 241, Ιανουάριος-Μάρτιος 2013)

Στὸ τρέχον τεῦχος τοῦ Γαλλόφωνου ὁρθόδοξου περιοδικοῦ φίλος ενοῦνται ὅρισμένα ἀπὸ τὰ κείμενα τοῦ Συνεδρίου τῆς Διεθνοῦς Ἐνώσεως Ὁρθόδοξων Δογματολόγων ποὺ ἔλαβε χώρα στὴν Θεσσαλονίκη τὸ 2011, μὲ θέμα «Rôle et Limites de la Raison en Théologie». Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τεύχους μὲ τίτλο «L'utilisation de la rationalité dans la théologie chrétienne selon les Cappadociens», ὁ Pierre Mikhaylov μὲ βάση τὴν θεολογία τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων ἐπιθυμεῖ νὰ ἔξετάσει τὸ status τῆς λογικότητας στὸ πεδίο τῆς θεολογίας, ἀναζητώντας τὰ συγκεριμένα κριτήρια τῆς θεολογικῆς κατανόησης τῆς λογικῆς σὲ σχέσην εὐδόντερα πρὸς τὴν ἀνθρώπινη λογική. Ὁ Peter Bouteneff στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «La transfiguration de la raison chez Denys l' Aréopagite» ἐπιθυμεῖ νὰ ἀποδεῖξει ὅτι γιὰ τὸν Ἀρεοπαγίτη (ἰδίως στὸ «Περὶ θείων Ὀνομάτων» ἔργο του) τὰ δογματικὰ καὶ ἡ χρήση τοῦ λόγου ἀκολουθοῦν ἀπὸ κοντὰ τὴν κατανόηση τοῦ Θεοῦ καθαυτόν, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, ἐνῶ ἀπὸ τὴν μιὰ εἶναι φιλοτεχνικὰ ἄλλος τὴν ἴδια στιγμὴν εἶναι τὸ ἀρχέτυπο παντὸς ὑπαρκτοῦ. Ὁ Ioan Tulcan στὸ ἄρθρο του «Le rôle de la raison dans la perception de Dieu selon saint Maxime le Confesseur» ἐπιχειρεῖ μὲ ἀφετηρία τὴν σκέψην τοῦ ἀγίου Μαξίμου νὰ ἀναδεῖξει τὴν ἀπαράβατη σπουδαιότητα τοῦ λόγου ὡς συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ὄντολογικῆς ταυτότητας τοῦ ἀνθρώπου. Στὸ μελέτημα ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Les méthodes rationnelles dans la théologie trinitaire de la patristique latine» ὁ Alexis Fokin μὲ βάση τοία παραδείγματα ἀπὸ τὴν λατινικὴν πατερικὴν σκέψην δηλ. τοὺς Marius Victorinus, Αὐγουστῖνον καὶ Βοήθιο ἀποπειρᾶται νὰ δεῖξει ὅτι οἱ παραπάνω Πατέρες ἀξιοποιοῦν τὸν λόγο γιὰ νὰ διαμορφώσουν τὴν τριαδικὴν θεολογία τους. Ὁ Michel Stavrou στὸ μελέτημα ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «La raison illuminée par la foi dans la théologie byzantine du XIII^e siècle» ἔξετάζει τὸν τρόπο ποὺ κατανοεῖται ἡ σχέση λόγου καὶ πίστης στὸν σημαντικὸ στοχαστὴν τῆς ὑστεροβυζαντινῆς περιόδου Νικηφόρο Βλεμμύδην. Ὁ Σταῦρος Γιαγκάζογλου στὸ μελέτημά του «Discours théologique et expérience ecclésiale dans le cadre du conflit hésychaste du XIV^e siècle» ἔξετάζει τὴν διαπλοκὴν φιλοσοφίας καὶ θεολογίας, φιλοσοφικοῦ λόγου καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας μὲ φόντο τὶς ἡσυχαστικὲς ἔριδες τοῦ 14^{ου} αἰώνα στὸ Βυζάντιο καὶ ἵδιαίτερα τὴν θεολογικὴν σκέψην τοῦ ἀγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ. Στὸ ἄρθρο μὲ τίτλο «Au-delà des limites de la raison: réflexions sur l'ouvrage de Paul Florensky *La colonne et le fondement de la vérité* (1914)» ὁ Christophe Schneider ἔξετάζει τὸ βασικὸ ἔργο τοῦ σημαντικοῦ Ρώσου στοχαστῆ P. Florensky, προβάλλοντας τὴν θεώρησή του γιὰ τὴν σχέση πίστης καὶ λόγου, ὡς ἐναλλακτικὴ πρόταση τόσο ἔναντι τῆς ὄντοθεολογίας ὅσο καὶ τοῦ φιντεϊσμοῦ. Ὁ Παντελῆς Καλαϊτζίδης στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ «La théologie comme science et doxologie: logocentrisme, apophatisme et théologie mystique chez quelques auteurs orthodoxes contemporains» ἔξετάζει κριτικὰ τὸν τρόπο ποὺ ἀντιλαμβάνονται τὴν σχέση λόγου καὶ πίστης κορυφαῖοι ἐκφραστὲς τῆς σύγχρονης ὁρθόδοξης θεολογίας (Vl. Lossky, Xρ. Γιαν-

ναρᾶς, π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, Μπροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας). Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ ἀφιερώματος μὲ τίτλο «Le rôle de la raison dans la formation de la doctrine de la Trinité», ὁ Ἀριστοτέλης Παπανικολάου ἔξετάζει τὴν σπουδαιότητα τοῦ λόγου γιὰ τὴν διατύπωσην τῆς περὶ Τριαδικοῦ Θεοῦ διδασκαλίας μὲ σχετικὲς ἀναφορὲς μεταξὺ ἄλλων σὲ ἐκπροσώπους τῆς σύγχρονης ϕωσικῆς θεολογίας (π.χ. π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, π. Σέργιος Bulgakov).

Nikólaos Ἀσπρούλης

Biblische Notizen (τεῦχος 155/2012)

Τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ περιέχει ἐππὰ μελέτες πρὸς τιμὴν τοῦ καθηγητῆ τῆς Καινῆς Διαθήκης τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Göttingen, Reinhard Feldmeier. “Ολες τους παρουσιάζουν κάποια πτυχὴ τῆς ταπείνωσης καὶ τῆς ταπεινοφροσύνης σὲ βιβλικὰ καὶ ἔξωβιβλικὰ κείμενα.

Στὴν πρώτη ἀπὸ αὐτές («...denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen» (Lk 1,48). Gedanken zum Hintergrund des Begriffsfeldes ταπείνωσης in ausgewählten prophetischen Texten der Septuaginta») ἡ Karin Schöpflin ἔξετάζει τὸ παλαιοδιαθηκικὸ ὑπόβαθρο τῆς λέξης «ταπεινός», ποὺ ἀπαντᾶ στὸν ὅμνο τῆς Μαρίας στὸ Λκ 1, 48 ἔξ. Ὅποστροίζει ὅτι σὲ αὐτὸ τὸ ὑπόβαθρο ἀνήκουν ὄχι μόνο οἱ φαλμοὶ ἀλλὰ καὶ προφητικὰ κείμενα, ὅπως ἐκεῖνο τοῦ Ἡσαΐα. Στὶς προφητεῖς του γίνεται λόγος γιὰ τὴ σωτηρία ποὺ προσφέρει στὸν ταπεινούς καὶ πράους, ἐνῶ σπανιότερα γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἀνύψωσή τους. Ἡ συγγραφέας καταλήγει ὅτι αὐτὲς οἱ προφητεῖς τοῦ Ἡσαΐα μποροῦν νὰ βοηθήσουν στὴν καλύτερη κατανόηση τῶν Λκ 1, 48a. 51. 52.

Στὴ συνέχεια ὁ Felix Albrecht ἔξετάζει πῶς κατανοεῖται στὸ βιβλίο τῶν Παροιμιῶν (Ο') ἡ ἔννοια τῆς ταπείνωσης («Göttliche Demut und teuflischer Hochmut. Exegetische Beobachtungen zu Prov 3,34 LXX»). Ὅποστροίζει ὅτι στὶς Παροιμίες ὁ ὄρος κατανοεῖται μὲ τὴ θεολογικὴ καὶ ὄχι τὴν ἥθικὴν του σημασία, ὅπως συμβαίνει στὸ ἑβραϊκὸ πρωτότυπο. Στὴ συνέχεια ὁ συγγραφέας ἔξετάζει πῶς ἡ ἴδεα τῶν Παροιμιῶν προσδιλήθητηκε ἀπὸ τὴν χριστιανικὴν παράδοσην καὶ ἀναφέρει ὡς παράδειγμα τὸ Πρόμ 3, 34, τὸ ὅποιο χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ συγκριθεῖ ἡ θεία ταπείνωση μὲ τὴ σατανικὴ ἀλαζονεία (βλ. Α' Πε 5. Ιακ 4 καὶ τὸν Ψ.-Ιγνάτιο). Ἡ Alexa Friederike Wilke ἔξετάζει τὶς ἔννοιες τῆς ταπείνωσης καὶ τῆς μετάνοιας στὸ Δαν 9 («Daniel 9 – eine Einübung in aufrichtige Erniedrigung»). Τὸ συγκεκριμένο κείμενο προσλαμβάνει καὶ ἀναπύσσει περαιτέρω τὴν ἔννοια τῆς ταπείνωσης, ὅπως αὐτὴ ἀναπύσσεται στὸ βιβλίο τοῦ Ἱερεμίᾳ. Στὸν Δανιὴλ τονίζεται ἡ ἀνάγκη νὰ ἀναζητήσει ὁ ἀνθρωπός μὲ ὅλη του τὴν καρδιὰ τὸν Θεό, ἡ συνάντηση μὲ τὸν ὅποιο ὁδηγεῖ στὴν ταπείνωση.

Οἱ ὄροι «ταπεινός», «ταπείνωση», «ταπεινόω», «πραύς», «πραότης» καὶ «πραῦτης» στὸ βιβλίο τῆς Σοφίας Σειράχ ἀποτελοῦν τὸ θέμα τῆς μελέτης τοῦ Friedrich V. Reiterer, ποὺ ἀκολουθεῖ («Bedeutungslosigkeit, Zurückhaltung, Bescheidenheit und Demut in den Augen des Weisheitslehrers Ben Sira»). Στὸ βιβλίο

εῖναι κυρίαρχες ἀξίες καὶ ἀφοροῦν στὸν κοινωνικόν, ἡθικὴν καὶ θρησκευτικὴν σφαρά τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Στὸν ἐπόμενην μελέτην ὁ Jan Dochhorn («Zur Krise der Gerechtigkeit im frühen Judentum. Reflexionen über das Entstehungsmilieu des frühen Christentums») ἔξετάζει τὴν διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ γιὰ τὴν ταπείνωση στὸ γενικότερο πλαίσιο τῆς συζήτησης στὸν ἀρχαῖο Ἰουδαϊσμὸν γιὰ τὴ δικαιοσύνην. Χαρακτηριστικὰ κείμενα αὐτῆς τῆς συζήτησης εἶναι, γιὰ παράδειγμα, τὰ βιβλία Ἀνάληψις Μωυσέως καὶ Διαθήκη Ἀρραάμ, στὰ ὅποια ὑπάρχει ἡ σχετικοποίηση τῆς ἔννοιας τοῦ δικαιου ἀνθρώπου εἰδικότερα σὲ σχέση μὲ τὸν πλοῦτο καὶ τὴν κοινωνικὴν ἐπιφάνειαν. Ἡ ἴδια ἴδεα ἀπαντᾶ καὶ στὴ συνοπτικὴν παραδόσην. «Ολα αὐτὰ τὰ κείμενα ἀντικατοπτρίζουν μία «κρίσιν τῆς δικαιοσύνης», ἔξαιτίας τῆς ταύτισης τῆς δικαιοσύνης μὲ τὸν πλουτισμὸν καὶ τὴν κοινωνικὴν προβολὴν ἀπὸ δρισμένες ὄμάδες τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ αὐτῆς τῆς ἐποχῆς, κάτι ποὺ ὑπονοεῖται καὶ στὸν Διαθήκην Ιώβ.

Ο Florian Wilk, στὴ συνέχεια ([Selbst-]Erhöhung und [Selbst-]Erniedrigung in Lk 18,9-14), συνδέει τὴν κατακλείδα τῆς παραβολῆς τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου (18, 14) μὲ τὸ παραλληλό του στὸ Λκ 14, 11, ἔξετάζει τὴν εἰσαγωγὴν τῆς παραβολῆς καὶ, τέλος, συζητᾶ τὴν δομὴν καὶ τὴν γλῶσσαν τῆς παραβολῆς μὲ σκοπὸν νὰ ἐντοπίσει τὸ νόημά της. Στὸν τελευταία μελέτην τοῦ τεύχους ὁ Tobias Georges («Religio atque pietas Christiana in imperatorem – die Ergebenheit der Christen gegenüber der kaiserlichen maiestas gemäß Tertullians Apologeticum») ἔξετάζει τὸν τρόπο ποὺ ὁ Τερτυλλιανὸς ἀντιπαραβάλλει τὴν αὐτοκρατορικὴν maiestas μὲ ἐκείνην τοῦ Θεοῦ. Στὸν Ἀπολογία του (28-34) ὁ Τερτυλλιανὸς ἀναγνωρίζει τὴν ἔξουσία τοῦ αὐτοκράτορα, τὴν ὑποτάσσει ὅμως στὸν ἀπόλυτην ἔξουσία τοῦ Θεοῦ. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀποδίδει σεβασμὸν στὸν αὐτοκράτορα, ἐνῷ ταυτόχρονα ἐπιτυχάνει μία σαφὴ διάκριση τῆς ἀνθρώπινης ἀπὸ τὴν θεϊκὴν ἔξουσία.

Protokolle zur Bibel (τόμος 21, τεῦχος 1/2012)

Ο τόμος εἶναι ἀφιερωμένος στὶς ἔννοιες τοῦ καθαροῦ καὶ τοῦ ἀκάθαρτου στὰ βιβλικὰ κείμενα καὶ στὸν ἀρχαῖο κόσμο. Στὸν πρώτην μελέτην ἡ Costanza Cordoni («Die weißen Tage oder Warum die Frau immer noch als “unrein” gilt, nachdem ihre “Unreinheit” aufgehört hat Vergleichende Lektüre einer Erzählung in drei rabbinischen Dokumenten») συγκρίνει τὸν τρόπο ποὺ ἀντιμετωπίζεται ἡ «τελετουργικὴ ἀκαθαρσία» τῆς γυναικάς κατὰ τὴν ἔμμνον ϕύσην στὰ βιβλικὰ καὶ στὰ ορθόδοξα κείμενα. Καθὼς οἱ ορθόδοξοι ἀφηγήσεις πρέπει νὰ διαβάζονται πάντοτε μέσα στὴ συνάφειά τους (τάλμουδικὴ ἢ μιδρασικὴ), ἡ συγγραφέας σημειώνει ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο καὶ σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση νὰ ληφθεῖ ἡ συνάφεια ὑπόψη, προκειμένου νὰ κατανοθεῖ τὸ πραγματικὸν νόημα τῶν σχετικῶν ορθόδοξων.

Στὴ συνέχεια ἡ Eva Synek («“Wenn eine Maus in den Brunnen fällt...”. Rezeptionsgeschichtliche Anmerkungen zu ἀκαθαρσία unter bes. Berücksichtigung der byzantinischen Rechtsgeschichte») ἔξετάζει τὸν τρόπο ποὺ τὰ βυζαντινὰ

νομικά κείμενα προσδαμβάνουν τὴν βιβλικὴν ἰδέα τῆς «ἀκαθαρσίας». Η συγγραφέας ἔστιάζει τὸ ἐνδιαφέρον της σὲ κανόνες γιὰ τὶς τροφές, τὸν ἀγαμία, τὸν τοκετὸν καὶ τὸν ἔμμνον ϕύσην. Παραποτὲ πώς, μολονότι ἡ χριστιανικὴ παράδοση τόνισε κυρίως τὸν ἥθικὴν διάστασην τῆς ἀκαθαρσίας, ταυτόχρονα διατροπήθηκε κι ἡ περισσότερο παραδοσιακὴ κατανόηση της. Στὴν τελευταία μελέτη τοῦ τεύχους ὁ Markus Lau («Beobachtungen zur Rezeption alttestamentlicher Motive in Mt 27,24f.») ἔξετάζει τὸν τρόπο ποὺ ἀξιοποιοῦνται παλαιοδιαθηκικὰ κείμενα καὶ μοτίβα στὴν ἴστορία τῆς δίκης τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι ἐδῶ ἡ πρόσληψη τοῦ Δτ 21, 1-9 σὲ συνδυασμὸν μὲ τὶς παραδόσεις γιὰ τὸν κατάρα τοῦ αἵματος ὁδηγεῖ σὲ μία ἀντιστροφὴ τῆς ἰουδαϊκῆς τελευτονογίας γιὰ τοὺς καθαρμούς. Στὸ δεύτερο μέρος τῆς μελέτης του ὁ συγγραφέας ἔξετάζει τὴν σημασία ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει μιὰ τέτοια κατανόηση γιὰ τὸν κοινότητα τοῦ Ματθαίου.

Evangelische Theologie (τόμος 73, τεῦχος 2/2013)

Τὸ τρέχον τεῦχον τοῦ περιοδικοῦ εἶναι ἀφιερωμένο στὶς ἐκκλησιαστικὲς μεταρρυθμίσεις στὴ Γερμανίᾳ ὡς ἀπάντηση στὶς κοινωνικὲς καὶ θρησκευτικὲς προκλήσεις κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια. Αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς ἔχουν ἀποτελέσει θέμα ἔντονης συζήτησης τόσο στοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ὅσο καὶ στοὺς ἀκαδημαϊκοὺς κύκλους καὶ ἡδη πραγματοποιεῖται ἔνα ἐρευνητικὸ πρόγραμμα, προκειμένου νὰ ἀποτιμηθοῦν τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν ἀλλαγῶν. Μέρος τῶν πορισμάτων αὐτῆς τῆς ἐρευνας παρουσιάζονται στὰ ἄρθρα τοῦ τεύχους. Τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἀποπειρῶνται νὰ ἀπαντήσουν εἶναι ποιά εἶναι τὰ πραγματικὰ κίνητρα ποὺ ὀδηγοῦσαν σὲ αὐτὲς τὶς ἀλλαγές, ποιό εἶναι τὸ θεολογικὸ ὑπόβαθρο τῶν ἀλλαγῶν καὶ τί ἀντίκτυπο ἔχουν αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς στὴν κοινωνία.

Στὴν πρώτη μελέτη ὁ Christoph Meyns («Aus der Praxis kirchlicher Rückbauprozesse») περιγράφει τὶς ἀλλαγὲς ποὺ ἔλαβαν χώρα στὴ Λουθηρανικὴ Ἐκκλησία τῆς περιοχῆς τοῦ Βόρειου Ἐλβα. Στὴ συνέχεια, ὁ συγγραφέας συζητᾷ τὰ συναισθήματα ποὺ ἐμπλέκονται σὲ μία τέτοια διαδικασία, καθὼς καὶ τὴν κοινωνικὴν ποὺ ἀσκήθηκε γιὰ αὐτὲς τὶς ἀλλαγές. Στὸ τελευταῖο μέρος τῆς μελέτης γίνεται μία ἀποτίμηση τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος καὶ προτείνονται ψεαλιστικὲς λύσεις ποὺ κινοῦνται πέρα ἀπὸ τὸν ἐκκλησιαστικὸ ἀντίδραση σὲ οἰκονομικὲς καὶ πολιτικὲς προκλήσεις σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο. Στὴ συνέχεια, ἡ Henriette Rösch παρουσιάζει τὴν συζήτηση ποὺ λαμβάνει χώρα στοὺς κόλπους τῆς Γερμανικῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας ὃσον ἀφορᾶ στὶς ἀλλαγὲς ποὺ γίνονται σὲ αὐτὴν σὲ ἀπάντηση τῆς ἐκκοσμίκευσης («Der Reformdiskurs als Antwort auf das Indifferenzproblem»). Η λέξη-κλειδὶ σὲ αὐτὲς τὶς ἀλλαγὲς εἶναι ἡ λέξη «ἀδιαφορία», αὐτὴ ποὺ ἐκδηλώνει τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον ἀπέναντι στὴ θρησκεία καὶ στὸ νόημα ποὺ αὐτὴ προσφέρει καθὼς καὶ ἀπέναντι στὸ ϕόλο της. Στὴ μελέτη παρουσιάζονται κι ἀξιολογοῦνται οἱ διάφοροι μηχανισμοὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀλλαγῆς στὴν Γερμανία ὡς μέρος τῆς ἀπάντησης τῆς Ἐκκλησίας στὴν ἀδιαφορία τοῦ περιβάλλοντός της.

⁹ Ο Jens Schlamelcher στὴν ἐπόμενη μελέτη («Von der Gemeinschaft zur Organisation: Transformationen kirchlicher Sozialgestalt im Kontext der gegenwärtigen Restrukturierungsprozess») ἀναλύει τὶς ἀλλαγὲς ποὺ ἐπέφεραν στὸ κοινωνικὸ προφίλ τῆς γερμανικῆς Ἐκκλησίας οἱ οἰκονομικὲς περικοπὲς λόγω τῆς κρίσεως. Αὐτὲς εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα ἡ Ἐκκλησία, τόσο στὸ ἐνοριακὸ ἐπίπεδο ὅσο καὶ σὲ ἐπίπεδο ἀνώτερον ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας, νὰ ἀρχίσει νὰ αὐτοπροσδιορίζεται ὡς ὁργανισμὸς πίστης κι ὅχι ὡς κοινότητα πιστῶν, ὅπως ἔκανε ὡς τώρα. Τὸ θέμα τῆς μελέτης τοῦ Holger Eschmann, ποὺ ἀκολουθεῖ («Reformprozesse in der Evangelisch-methodistischen Kirche») εἶναι οἱ ἐκκλησιολογικὲς καὶ δομικὲς ἀλλαγὲς ποὺ ἔλαβαν χώρα στην Ἔνωμένη Μεθοδιστική Ἐκκλησία τῆς Γερμανίας κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια. Η ἀπόφαση γιὰ τὴ δημιουργία ἐκκλησιαστικῶν περιφερειῶν καὶ τὴν ἔνταξην τῶν ἐνοριῶν σὲ αὐτές προκλήθηκε ἀπὸ τὴν ἀνάγκη μείωσης τοῦ κόστους προσωπικοῦ ποὺ ἀπασχολεῖται στὶς τοπικὲς ἐκκλησιαστικὲς κοινότητες. Ο συγγραφέας ἐκτιμᾶ πὼς αὐτὲς οἱ μεταρρυθμίσεις ἀποτελοῦν ἔνα καλὸ παράδειγμα συνδυασμοῦ τῆς ἀνάγκης ἀλλαγῶν καὶ τῶν ποιμαντικῶν ἀναγκῶν τῶν κοινοτήτων.

Η κατάσταση τῆς Ἔνωσης τῶν Ἐλεύθερων Εὐαγγελικῶν Κοινοτήτων τῆς Γερμανίας εἶναι τὸ θέμα τῆς μελέτης τοῦ Ansgar Hörsting, ποὺ ἀκολουθεῖ («Reformbemühungen im Bund Freier evangelischer Gemeinden: Beobachtungen aus der Praxis eines freikirchlichen Gemeindebundes»). Ο συγγραφέας παρατηρεῖ πὼς ἡ ἔδια ἡ φύση αὐτῶν τῶν κοινοτήτων καὶ κυρίως ἡ ἀνεξαρτησία τους, τοὺς δίνει μεγαλύτερη ἀνεστητική μεταρρυθμίσεις τόσο σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο ὅσο καὶ σὲ ἐπίπεδο ὅμοσπονδίας. Στὴ συνέχεια δίνει δρισμένα παραδείγματα πρόσφατων μεταρρυθμίσεων ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὴ θέσην του. Ο Wilhelm Damberg, στὴ συνέχεια («Reformen in der katholischen Kirche im 19. und 20. Jahrhundert») συζητᾷ τὶς μεταρρυθμίσεις στοὺς κόλπους τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Γερμανίας κατὰ τὸν 19^ο καὶ 20^ο αἰ. Στὸ πρῶτο μέρος περιγράφει τὸ κίνημα τῶν ὑπερμονανιστῶν. Στὸ δεύτερο συζητᾶ τὶς μεταρρυθμίσεις ποὺ ἔλαβαν χώρα ἀπὸ τὸ 1945, κορυφώθηκαν στὴ Δεύτερη Βατικάνειο Σύνοδο καὶ συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Στὸ τελευταῖο μέρος τῆς μελέτης ὁ συγγραφέας ἀξιολογεῖ αὐτὲς τὶς ἀλλαγὲς μέσα στὴν εὐρύτερη συνάφεια τοῦ εὐρωπαϊκοῦ γίγνεσθαι κι ἐκφράζει κάποιους φόβους γιὰ τὸν κινδύνους, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐμπερέχουν τέτοιες προσπάθειες ἐκσυχνούσιμοῦ.

Τὸ ξήτημα τῶν μεταρρυθμίσεων στὸ ὁμοιοκαθολικὸ ἐκκλησιαστικὸ χῶρο εἶναι τὸ θέμα καὶ τῆς ἐπόμενης μελέτης («Kirchenkurs und Kirchenreform in der Katholischen Kirche»). Ο Michael N. Ebertz ἐξετάζει αὐτὲς τὶς ἀλλαγὲς μέσα στὴ γενικότερη συνάφεια τῆς κρίσεως ποὺ διέρχεται ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία. Ο συγγραφέας συζητᾶ πέντε πιθανά μοντέλα μελλοντικῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀνάπτυξης: τῆς θεσμικῆς σταθεροποίησης, τὴ λύση τοῦ φορταμενταλισμοῦ, τῆς πραγματιστικῆς αὐτορρύθμισης, τῆς δημιουργίας μίας ἐλιτίστικης ἐκκλησιαστικῆς μειοψηφίας καὶ, τέλος, τῆς ἐκ νέου μαθητείας. Μολονότι ἡ τελευταία λύση προτάθηκε καὶ υἱοθετή-

Θηκε ἀπὸ τὴν Δεύτερην Βατικάνειο ὁ συγγραφέας ἐκτιμᾶ ὅτι δὲ μπορεῖ νὰ δώσει λόγοις σήμερα καὶ προτείνει τὴν ἔξενήρεστην περισσότερο σύνθετων λύσεων.

Ἡ τελευταία μελέτη τοῦ τεύχους («Kirchliche Reformbemühungen in soziologischer Perspektive: Die evangelischen Kirchen, die katholische Kirche und evangelische freie Gemeindebünde in Deutschland im Vergleich») ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ μία συγκριτικὴ ἀποτίμηση τῶν ἀλλαγῶν ποὺ λαμβάνουν χώρα στὸν Εὐαγγελικὴν καὶ Ὦρωμαιοκαθολικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Γερμανίας. Οἱ συγγραφεῖς του, Franz-Xaver Kaufmann καὶ Detlef Pollack, παρουσιάζουν τὴν ἐκκλησιαστικὴν κατάστασην, τοὺς σκοποὺς ποὺ ἐπιδιώκουν οἱ μεταρρυθμίσεις σὲ κάθε περίπτωση καὶ τὰ μέσα ποὺ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν ἐπίτευξή τους. Τέλος, ἀξιολογοῦν τὰ ἀποτελέσματα σὲ κάθε περίπτωση. Καταλήγουν στὸ συμπέρασμα ὅτι στὶς περισσότερες περιπτώσεις ἡ οἰκονομικὴ δυσπραγία εἶναι ἐκείνη ποὺ ὄδηγει στὶς ὁργανωτικὲς καὶ δομικὲς ἀλλαγές.

Zeitschrift für Theologie und Kirche (τόμος 110, τεῦχος 1/2013)

Στὴν πρώτη μελέτη ὁ Christof Landmesser («Rudolf Bultmann als Paulusinterpret») παρουσιάζει τὸ ἔρμηνευτικὸν ἔργο τοῦ R. Bultmann στὶς παύλεις ἐπιστολές. Ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν Θρησκειοϊστορικὴν Σχολὴν καὶ ἐφαρμόζοντας γενικὰ μία ὑπαρξιακὴ θεολογικὴ ἔρμηνεία, ὁ Bultmann κατανόησε τὰ κείμενα τοῦ Παύλου σὲ ὑπαρξιακὸν ἐπίπεδο καὶ προσπάθησε νὰ τὰ μεταφέρει στὸ παρόν.

Ο Jörg Trelenberg, στὶς συνέχεια («Luther und die Bestrafung der Täufers»), συζητᾶ τὸ ρόλο τοῦ Μαρτίνου Λουθῆρου στὸ διωγμὸν τῶν Ἀναβαπτιστῶν. Ἐξηγεῖ ὅτι ἡ διαφορετικὴ στάση τοῦ Μεταρρυθμιστῆ -ἐπιεικεῖς τιμωρίες ἀλλὰ σκληρὲς δηλώσεις, στὶς συνέχεια - δοφείλονται σὲ διαφορετικὲς κάθε φορά ἵστορικὲς συνθῆκες. Θεωρεῖ, ὥστόσο, ὅτι ἡ ἀρνητικὴ στάση τοῦ Λουθῆρου εὑθύνεται ἐν πολλοῖς γιὰ τοὺς διωγμοὺς τῶν Ἀναβαπτιστῶν κατὰ τὸν 16^ο αἰ.

Στὴν ἐπόμενη μελέτη ὁ Andres Strasserberger ἔξετάζει τὸ προτεσταντικὸν κηρυκτικὸν ἔργο κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ Διαφωτισμοῦ («Christian Gotthilf Salzmanns Osterpredigt “Vom Spaziergehen” (1778): Zur Praxis populärer Kanzelrede in der deutschen Aufklärung»), χρησιμοποιώντας τὸ παραδειγματικὸν κηρύγμα τοῦ πασχαλινοῦ κηρύγματος τοῦ πάστορα ἀπὸ τὴν Erfurt Christian Gotthilf Salzmann (1744-1811). Αὐτὸν τὸ κηρύγμα, ποὺ φέρει τὸν τίτλο «Γιὰ τὸν περίπατο», ἀποτελεῖ ἔνα χαρακτηριστικὸν παραδειγματικὸν ἐκλαϊκευμένον προτεσταντικὸν κηρύγματος στὸ ὅποιο γίνεται ἡ προσπάθεια νὰ ἀξιοποιηθοῦν τὰ ἴδεώδη τοῦ Διαφωτισμοῦ στὸ θρησκευτικὸν λόγο. Ἀκολούθει ἡ μελέτη τῆς Elizabeth Gräß-Schmidt, ἡ ὅποια συζητᾶ τὴν ἔννοια τῆς ἐκκοσμίκευσης μὲ τὴ βούθεια τῶν θέσεων τῶν Friedrich Schleiermacher καὶ Karl Barth («Abschied von der Säkularisierungsthese: Herausforderung für die protestantische Theologie der Gegenwart im Anschluss an Friedrich Schleiermacher und Karl Barth»). Σύμφωνα μὲ τὸν Max Weber ἡ ἐκκοσμίκευση ἔχει δύο πλευρές: τὴν ἀπελευθέρωσην καὶ τὴν ἔξατομίκευσην, ἀπὸ τὴν μία καὶ τὴν ἀπόρριψην τῆς ὑπερβατικότητας, ἀπὸ τὴν ἄλλην. Ἡ συγγραφέας ὑποστηρίζει πὼς εἶναι δυνατὸν ὁ προτεσταντισμὸς νὰ προχωρήσει σὲ μία πιὸ σύνθετη κατανόηση

τῆς ἐκκοσμίκευσης ἀποφεύγοντας ὅποιαδήποτε ἀντιπαράθεση μεταξὺ τῆς θροσκείας καὶ τῆς ἔξατομίκευσης καὶ ἀπελευθέρωσης.

Στὴν τελευταίᾳ μελέτη ὁ Bernd Schröder ἔξετάζει τὴν θέση τῆς θροσκευτικῆς ἐκπαίδευσης στὸ δημόσιο χῶρο («*Öffentliche Religionspädagogik Perspektiven einer theologischen Disziplin*»). Ὁ συγγραφέας περιγράφει ἀρχικὰ τὴν σφαῖρα τῆς δημόσιας ζωῆς μὲ βάση τὴν θεωρία τοῦ Habermas καὶ στὴ συνέχεια ὁρίζει τὴν θροσκευτικὴν ἐκπαίδευσην ὡς τὴν διδασκαλία τῆς θροσκείας καὶ ὡς μία θεωρία μέσα στὸ πλαίσιο τῆς θεολογίας. Καταλήγει ὅτι ἡ θροσκευτικὴ ἐκπαίδευση θὰ πρέπει νὰ εἶναι τὸ ἀντικείμενο ἐνδιαφέροντος τόσο ἀπὸ πλευρᾶς τῆς δημόσιας ζωῆς ὃσο κι ἀπὸ πλευρᾶς τῆς θροσκείας.

Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie (τόμος 55, τεῦχος 1/2013)

Στὴν πρώτη μελέτη τοῦ τρέχοντος τεύχους ὁ Maarten Wisse συζητᾷ τὴν κρίσην τῆς εὐρωπαϊκῆς ταυτότητας σὲ σχέση μὲ τὶς χριστιανικὲς ἀπαρχὲς τῆς Εὐρώπης («...welches alle Menschen erleuchtet? Die Krise der europäischen Identität im Spiegel der frühmodernen Rezeption des Johannesprologs»). Ὑποστηρίζει ὅτι αὐτὴν ἡ σχέση καθίσταται σαφῆς μέσα ἀπὸ την μελέτη τῆς πρόσληψης τοῦ προλόγου τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τῆς Μεταρρύθμισης καὶ ἔξης. Κατὰ τὴν ἀποφήν του ἡ εὐρωπαϊκὴ κρίση χαρακτηρίζεται ἀπὸ μία ἀντίθεση μεταξὺ μίας οἰκουμενικῆς καὶ μίας ἀποκλειστικῆς κατανόησης τῆς σωτηρίας. Ἡ πρώτη ἀντίληψη ἀπαντᾶ στὸν ἀκραίο οὐμανισμὸ (Michael Servetus, Sebastian Franck), ὃπου ἡ ἐκκλησία κι ἡ πίστη τελικὰ περιπτέονται. Ἡ δεύτερη ἀντίληψη ἀπαντᾶ στὴ θεολογία τῶν Ἀναβαπτιστῶν καὶ τῶν Μεταρρύθμιστῶν, ὃπου ἡ σωτηρία συνδέεται ἀποκλειστικὰ μὲ συγκεκριμένες θροσκευτικὲς κοινότητες. Σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα ὁ Λούθηρος προσπαθεῖ νὰ διατηρήσει τὴν ἰσορροπία μεταξὺ τῶν δύο αὐτῶν ἄκρων.

Στὴ συνέχεια ἡ Susannah Tucciati προτείνει μία ἑομηνεία τοῦ *De doctrina christiana* I-II.5.6 τοῦ Αὐγούστινου («The Human Being as Sign in Augustine's *De doctrina christiana*»). Σὲ αὐτὴν τὴν ἑομηνεία ἡ συγγραφέας ἀξιοποιεῖ τὴν σύγχρονη θεωρία τῆς σημειολογίας προκειμένου νὰ ἀναδείξει τὴν περί ἀνθρώπου διδασκαλία τοῦ Αὐγούστινου. "Εχει ὡς ἀφετηρία τὴν διάκρισην ποὺ κάνει ὁ Αὐγούστινος μεταξὺ τοῦ signum καὶ τοῦ res, τοῦ uti καὶ τοῦ fui. Ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἀνθρώποι εἶναι τὰ σημεῖα τοῦ Θεοῦ. Ἐπιπλέον ἡ διαφορὰ μεταξὺ Θεοῦ καὶ δημιουργίας καθίσταται σαφῆς μέσα ἀπὸ τὴν μεταμόρφωση τῶν ἀνθρώπινων σημειολογικῶν σχέσεων. Ἡ ἀπολυτρωτικὴ μεταμόρφωση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὸν Θεό τοὺς δίνει δυνατότητες γιὰ νέες σηματοδοτήσεις μέσα σὲ νέες συνάφειες. Στὸ τέλος τῆς μελέτης ἡ συγγραφέας καταλήγει ὅτι μία γνήσια τριαδικὴ σημειολογία προϋποθέτει μία θεολογία τῆς δημιουργίας.

Ο Johannes Schelhas στὴν ἐπόμενη μελέτη («Der Leib als Schöpfung») συζητᾷ τὴν θεολογικὴν ἀξία τοῦ σώματος. Σύμφωνα μὲ τὴ φιλολογικὴ ἀντίληψη τὸ σῶμα

εῖναι τὸ μέσο μὲ τὸ ὄποιο ὁ ἀνθρωπος εἰσέρχεται στὸν κόσμο καὶ παραμένει σὲ αὐτὸν. Στὸ πλαίσιο τῆς θεολογίας τὸ σῶμα ὁρίζει τὰ ἀνθρώπινα δύνατα, ὡς πρὸς τὴν φυσική τους ὑπόσταση, τὴν πνευματικότητά τους, τὴν κοινωνικότητα καὶ τὴν ἀτομικότητά τους. Ο συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι ἡ θεολογία δὲν θὰ πρέπει νὰ κατανοεῖ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα διχαστικὰ οὔτε ἀποκλειστικὰ φυσιοκρατικὰ ἢ πνευματικά. Τὸ σῶμα εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τῶν ἀνθρώπινων δυνάμεων τόσο στὸν φύσην καὶ στὸ πνεῦμα ὃσο καὶ στὸν πολιτισμὸν καὶ τὴν πίστην.

Ἡ ποίηση τοῦ Novalis καὶ ἡ κατανόση της μέσα ἀπὸ τὰ πειράματα σκέψης εἶναι τὸ θέμα τῆς μελέτης τοῦ Yiftach Fehige, ποὺ ἀκολουθεῖ («Poems of Productive Imagination: Thought Experiments, Christianity and Science in Novalis»). Στὸ πρῶτο μέρος τῆς μελέτης ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὰ πειράματα σκέψης καὶ τὴν φιλοσοφικὴν συζήτησην πίσω ἀπὸ αὐτά. Στὸ δεύτερο μέρος παρουσιάζεται τὸ ἔργο τοῦ Novalis καὶ μάλιστα ὅσον ἀφορᾶ στὴν μεταφυσικὴν φανταστικὴν σκέψην. Σὲ ἕνα τρίτο μέρος ὁ συγγραφέας συζητᾷ τὴν σχέσην (α) μεταξὺ τῶν πειραμάτων σκέψης στὴ θεολογία καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν, (β) μεταξὺ σύγχρονων συζητήσεων γιὰ τὰ πειράματα σκέψης καὶ παλαιότερων φιλοσοφικῶν συζητήσεων γιὰ τὴ σκέψη, (γ) μεταξὺ τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τῆς ἐποικήματος καὶ (δ) μεταξὺ λογοτεχνίας καὶ νόσους. Ο Timo Koistinen, στὴν ἐπόμενη μελέτη («Wittgenstein on Religious Disagreements»), συζητᾷ τὶς θέσεις τοῦ Wittgenstein καὶ τῶν μαθητῶν του γιὰ τὶς θρησκευτικὲς διαφορές. Στὴν ἀνάλυσή του ὁ συγγραφέας στηρίζεται στὶς πρόσφατες μελέτες τῶν Cora Diamond καὶ Martin Kusch καὶ λαμβάνει ὑπόψη τὴν ἀποψην γενικότερα τοῦ Wittgenstein γιὰ τὴ θρησκεία καὶ γιὰ τὴν πίστην.

Zeitschrift für antikes Christentum (τόμος 16, τεῦχος 2/2013)

Στὴν πρώτη μελέτη ὁ Alin Suciu παρουσιάζει τὴν ὁμιλία Περὶ τοῦ Σταυροῦ ποὺ ἀποδίδεται στὸν Θεόφιλο Ἀλεξανδρείας, δίνει τὴν μετάφρασή του καὶ κάνει ἐρμηνευτικὰ σχόλια στὸ κείμενο («Ps.-Theophili Alexandrini Sermo de Cruce et Latrone (CPG 2622): Edition of Pierpont Morgan M595 with Parallels and Translation»).

Στὴν συνέχεια ὁ John Granger Cook ἔξετάζει τὴν ποινὴν τῆς σταύρωσης στὸ δυτικὸ τμῆμα τῆς αὐτοκρατορίας ἀπὸ τὴν ἐποχὴν τοῦ M. Κωνσταντίνου ἕως καὶ τὸν 7^ο αἰ. («Crucifixion in the West: From Constantine to Recceswinth»). Ο συγγραφέας παρουσιάζει τὶς πληροφορίες ἀπὸ διάφορες πηγές (πατερικές, νομικὲς καὶ λογοτεχνικές) καὶ καταλήγει ὅτι ὁ M. Κωνσταντῖνος θέλησε νὰ καταργήσει τὴν ποινὴν τῆς σταύρωσης, κατὰ ἀνάλογο τρόπο ὅπως προσπάθησε νὰ καταργήσει καὶ τὶς μονομαχίες. Στὴν ἐπόμενη μελέτη Hartmut Leppin συζητᾷ τὸν ὄρο «ἐκχριστιανισμό» καὶ τὶς φάσεις ἐκδήλωσης τοῦ φαινομένου στὴν ὁμαϊκὴν αὐτοκρατορία («Christianisierungen im Römischen Reich: Überlegungen zum Begriff und zur Phasenbildung»). Ορίζει τὸν ἐκχριστιανισμὸν πολὺ γενικὰ ὡς τὴν ἐπικράτησην τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ τῶν χριστιανικῶν πρακτικῶν σὲ συγκεκριμένες πε-

οιοκές καὶ σὲ συγκεκριμένα τμήματα τῆς κοινωνίας. Στὴ συνέχεια παρουσιάζει τὶς φάσεις τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ: ἀρχικὰ παρατηροῦνται ἐκχριστιανισμοὶ συγκεκριμένων ὄμάδων. Στὴ συνέχεια Ῥωμαῖοι αὐτοκράτορες ἀσπάζονται τὴ χριστιανικὴ πίστη, κάτι ποὺ ἀλλάζει οἰζικὰ τὸ πολιτικὸ σκπνικό. Τὸ ἐπόμενο στάδιο εἶναι ἐκεῖνο τῆς πλήρους ἔξαπλωσης τοῦ χριστιανισμοῦ κατὰ τὸν 6^ο αἰ. Παρὰ τὴ γενικὴ ἔξαπλωση ὁ Χριστιανισμὸς διατηρεῖ σὲ αὐτὴν τὴ φάση τὴν πολυφωνία του.

‘Ακολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ Tobias Georges γιὰ τὰ κοινὰ δεῖπνα τῶν ἀρχαίων χριστιανῶν σύμφωνα μὲ τὴ μαρτυρία τοῦ Τερτυλλιανοῦ («Das Gemeindemahl bei Tertullian in Apologeticum 39 – eine nichtsakramentale Agapefeier?»). Σύμφωνα μὲ τὶς παλαιότερες ἐρμηνεῖες τὸ 39^ο κεφ. τῆς Ἀπολογίας τοῦ Τερτυλλιανοῦ ἔκανε λόγο γιὰ ἓνα μὴ εὐχαριστιακὸ κοινὸ δεῖπνο τῶν πρώτων χριστιανῶν. Ο συγγραφέας, ὠστόσο, ἀμφισβητεῖ αὐτὴν τὴν ἐρμηνεία καὶ ὑποστηρίζει ὅτι ἐδῶ πρόκειται γιὰ τὴν περιγραφὴ ἐνὸς ἀρχαίου χριστιανικοῦ εὐχαριστιακοῦ δεῖπνου. Ο Matthew Alan Gaumer διερευνᾷ στὴν ἐπόμενη μελέτη («The Election of Primian of Carthage: The Beginning of the End of Donatist Christianity?») τὶς συνθῆκες κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔξαφανίστηκαν οἱ Δονατιστές, ἡ σημαντικότερη ὄμάδα αἰρετικῶν τῆς B. Ἀφρικῆς. Ο συγγραφέας ἔξετάζει κατὰ πόσο ἡ ἐκλογὴ τοῦ Προμανοῦ ὡς ἐπισκόπου Καρχηδόνος στὰ 392 ἦταν ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους γιὰ τοὺς Δονατιστές καὶ καταλήγει πὼς παρὰ τὴ συμβολή του στὴν καταδίκη τῶν Δονατιστῶν ἡ συμβολή του μέχρι σήμερα ἔχει ὑπερεκτιμηθεῖ.

Στὴν ἐπόμενη μελέτη ὁ Boris Maslov ἔξετάζει τὸ περιεχόμενο τῆς ἔννοιας «οἰκείωσις Θεοῦ» στὸ ἔργο τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ τῆς σχέσης της πρὸς τὴ μετάνοια τῆς Ἀνατολικῆς Ἔκκλησίας («Οἰκείωσις πρὸς θεὸν Gregory of Nazianzus and the heteronomous subject of Eastern Christian penance»). Στὸ πρῶτο μέρος τῆς μελέτης του ὁ συγγραφέας ἔξετάζει τὸν ὄρο «οἰκείωσις» στὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ θεολογία. Στὸ δεύτερο μέρος ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὴ μεταμόρφωση τῆς στωικῆς ἰδέας στὰ ἔργα τοῦ Φίλωνος, τοῦ Κλήμεντος Ἀλεξανδρέως καὶ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Στὸ τρίτο μέρος ἔξετάζεται τὸ περιεχόμενο τοῦ ὄρου, ὅπως χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν Γρηγόριο τὸν Θεολόγο στὸ δεύτερο λόγο του. Στὸ τελευταῖο μέρος ἔξετάζεται ὁ τρόπος ποὺ αὐτὴ ἡ ἰδέα στὴ συνέχεια προσλήφθηκε στὴν πράξη τῆς μετάνοιας καὶ στὸ ρόλο τοῦ πνευματικοῦ πατέρα στὴν Ἀνατολικὴ Ἔκκλησία. Στὴν τελευταία μελέτη τοῦ τεύχους ἡ Olga Solovieva παρουσιάζει τὸν τρόπο ποὺ κατανοεῖ ὁ Ἐπιφάνιος Σαλαμῖνος τὴ σχέσην Ἔκκλησίας καὶ Κράτους («Epiphanius of Salamis Between Church and State: New Perspectives on the Iconoclastic Fragments»). Μολονότι φαινομενικὰ ὁ Ἐπιφάνιος τηρεῖ μία θετικὴ στάση ἀπέναντι στὸν αὐτοκράτορα, στὴν πραγματικότητα ἔμμεσα ἀσκεῖ κριτικὴ στὴν αὐτοκρατορικὴ ἔξουσία.

Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Λέκτορας Κ.Δ.
Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας, Α.Π.Θ.