

Περιοδικά Ἀνάλεκτα

Biblische Notizen (τόμος 156/2013)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ ὁ συγγραφέας του, Manfred Hutter, παρουσιάζει τὰ ἀρχαιολογικὰ εὑρήματα ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα τῶν Χιττιτῶν καὶ συζητᾶ τὰ ἔργα ποὺ προκύπτουν στὴν ἔρευνα σχετικὰ μὲ τὴ σχέση τοὺς μὲ τὸν Ἰσραὴλ («Beziehungen der „Welt der Hethiter zur Welt des Alten Testaments”: Einleitende Fragestellungen»). Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο ὁ Zsolt Simon συζητᾷ τὶς πιθανὲς πολιτισμικὲς ἐπαφὲς μεταξὺ τῶν Χιττιτῶν καὶ τοῦ Ἰσραὴλ («Die angenommenen hethitisch-biblischen kulturellen Parallelen: Das Problem der Vermittlung»). Ὁ συγγραφέας ἔξεταζει ὅλες τὶς πιθανότητες καὶ καταλήγει πὼς τέτοιες πολιτισμικὲς ἐπαφὲς ήταν δυνατὲς μόνο κατὰ τὴν νεοχεττικὴν περίοδο. Ὡστόσο τὰ εὑρήματα εἶναι λιγοστὰ καὶ ἀποσπασματικὰ μὲ ἀποτέλεσμα να μὴν εἶναι βέβαιο ὅν τέτοιες ἐπαφὲς ἔλαβαν χώρα τελικά.

Ο Amir Gilan, στὴ συνέχεια («Hittites in Canaan? The Archaeological evidence»), συζητᾷ τὶς ἀρχαιολογικὲς μαρτυρίες ἀπὸ τὴν γῆ τῆς Χαναάν ποὺ σχετίζονται μὲ τοὺς Χιττίτες καὶ παρουσιάζει ἐπίσης διάφορες θεωρίες ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἔξηγήσουν τὴν χιττικὴν παρουσίαν ἐκεῖ. Ὁ συγγραφέας καταλήγει σὲ δύο πιθανὰ σενάρια τῆς μετακίνησης Χιττιτῶν στὴ Χαναάν: εἴτε κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς εἰρήνης μεταξὺ Χιττιτῶν καὶ Αἰγύπτου εἴτε ἀμέσως μετὰ τὴν πτώση τῆς Χιττιτικῆς αὐτοκρατορίας. Οἱ Φιλισταῖοι καὶ ἡ σχέση τους μὲ τὴν Ἀνατολίαν ἀποτελοῦν τὸ θέμα τοῦ ἄρθρου ποὺ ἀκολουθεῖ («Exkurs: Philister und Anatolien»). Ὁ συγγραφέας του, Manfred Hutter, ἔξεταζει τὶς ἀρχαιολογικὲς μαρτυρίες καὶ θέτει τὸ ἔρωτιμα τῆς πιθανῆς παρουσίας ἀνατολικῶν στοιχείων στὴν κουλτούρα τῶν Φιλισταίων. Ἀφοροῦν γιὰ τὴ συζήτηση δίνουν τὰ Ἱερογλυφικὰ κείμενα ποὺ βρέθηκαν στὴ Συρία, τὰ ὅποια μαρτυροῦν τὴν παρουσία τῶν Φιλισταίων στὴ Βόρεια Συρία. Πέραν, ὅμως, αὐτῶν τῶν λιγοστῶν εὑρημάτων δὲν ὑπάρχουν ἀρκετὲς μαρτυρίες γιὰ νὰ δημηγορεῖ ἡ ἔρευνα σὲ ἀσφαλῆ συμπεράσματα.

Οἱ Birgit Christiansen καὶ Elena Devecchi, στὴ συνέχεια («Die hethitischen Vasallenverträge und die biblische Bundeskonzeption»), ἔξετάζουν τὴν ἐπίδρασην ποὺ πιθανὸν ἀσκοῦσαν οἱ χιττικὲς συνθῆκες εἰρήνης στὴ βιβλικὴ ἀντίληψη γιὰ τὴ διαθήκη. Οἱ συγγραφεῖς καταλήγουν ὅτι τόσο οἱ συνθῆκες τῶν Χιττιτῶν ὅσο καὶ τῶν ἄλλων λαῶν τῆς ἀρχαίας Ἑγγύς Ἀνατολῆς δὲ φαίνεται νὰ ἐπιφέρουν ἀμεσαίαν βιβλικὴ θεολογία τῆς διαθήκης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ, ὥστόσο, ἀποτελοῦν σημαντικὰ κείμενα ποὺ βοηθοῦν στὴν κατανόηση αὐτῆς τῆς θεολογίας. Γίνεται μία ἐπισκόπηση ὅλου τοῦ σώματος τῶν χιττικῶν συνθηκῶν, τῆς ἔρευνας ποὺ ἔχει γίνει ὡς τώρα καὶ τέλος ἔξεταζεται ἡ σημασία τοῦ ὄρκου στὴ σύναψη αὐτῶν τῶν

συνθηκῶν, καθὼς καὶ οἱ τρόποι ποὺ αὐτὰ τὰ κείμενα μποροῦν νὰ ἀξιοποιηθοῦν στὸν κατανόηση τῆς βιβλικῆς ἰδέας τῆς διαθήκης.

Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο («*Hethitische und biblische Gesetzescorpora*») ἡ Sylvia Hutter-Braunsar συζητᾶ τὴν πιθανὴ σχέση μεταξὺ τῶν χιττικῶν νόμων καὶ ἐκείνων στὸ Δευτερονόμιο καὶ στὸ Νόμο τῆς Διαθήκης. Ὑπογραμμίζονται οἱ ὅμοιότητες μεταξὺ αὐτῶν τῶν νομικῶν κειμένων, τὶς ὁποῖες, ὥστόσο, ἡ συγγραφέας ἀποδίδει στὶς κοινὲς ἴστορικὲς συνθῆκες καὶ θεωρεῖ πώς δὲν ἀποτελοῦν ἀπόδειξη ἄμεσης ἐπίδρασης τῆς μίας ὁμάδας νομικῶν κειμένων στὸν ἄλλον. Ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο τοῦ Meik Gerhards στὸ ὅποιο ἔξετάζονται τὰ ἴδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῆς χιττικῆς ἴστοριογραφίας καὶ οἱ πιθανὲς σχέσεις της μὲ τῇ βιβλικῇ ἴστοριογραφίᾳ («*Hethitische und biblische Historiographie*»). Ὁπως καὶ ἡ βιβλική, δίνει ἔμφασην στὶς ἀνθρώπινες πράξεις καὶ εἶναι ἐπίσης στρατευμένη, καθὼς ἔξυπηρτεῖ συγκειμένες πολιτικὲς σκοπιμότητες.

Ἡ Birgit Christiansen στὸ ἐπόμενο ἄρθρο («*Reinheitsvorstellungen und Entsühnungsriten der Hethiter und ihr möglicher Einfluss auf die biblische Überlieferung*») ἔξετάζει τὴν πιθανὴ σχέση μεταξὺ τῶν Χιττιῶν καὶ τοῦ βιβλικοῦ Ἰσραὴλ ὅσον ἀφορᾷ στὸν ἀντίληψη γιὰ τὴν καθαρότητα. Ἀρκετὲς ἀπὸ τὶς τελετουργίες τῶν Χιττιῶν γιὰ τὴν ἔξασφάλιση τῆς καθαρότητας παρουσιάζουν ὅμοιότητες μὲ τὴν τελετὴν γιὰ τὸν ἀποδιοπομπαῖο τρόπο στὸν Ἰσραὴλ. Ἡ συγγραφέας συγκρίνει αὐτὲς τὶς τελετὲς καὶ διατυπώνει κάποιες ὑπόθεσεις γιὰ τὴν πιθανὴ σχέση μεταξύ τους.

Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ παρόντος τεύχους ὁ Ada Taggar-Cohen («*Hittite Priesthood - State Administration in the Service of the Gods: Its implications for the Interpretations of Biblical Priesthood*») ἔξετάζει τὶς πιθανὲς σχέσεις μεταξὺ τῆς χιττικῆς ἀντίληψης γιὰ τὴν ἱερωσύνην καὶ ἐκείνης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Στὸ πρῶτο μέρος τοῦ ἀρθρου περιγράφεται ὁ κρατικὸς χαρακτήρας τῆς ἱερωσύνης στοὺς Χιττῖτες. Στὸ δεύτερο μέρος συγκρίνονται οἱ ἀντιλήψεις γιὰ τὴν ἱερωσύνην στοὺς Χιττῖτες καὶ στὴ Βίβλο ὡς πρὸς δύο σημεῖα: ὅσον ἀφορᾶ στὸν κοινωνικὴν θέσην τῶν ἱερέων τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ὅσον ἀφορᾶ στὸν τρόπο ποὺ παρουσιάζονται οἱ ἱερατικὲς δραστηριότητες.

Berliner Theologische Zeitschrift (τόμος 30, τεῦχος 1/2013)

Τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ εἶναι ἀφιερωμένο στὶς ἀπαρχὲς τῆς λατρείας τοῦ Γιαχβὲ στὸν ἀρχαῖο Ἰσραὴλ. Στὸ πρῶτο ἄρθρο, ὁ Henrik Pfeiffer («*Die Herkunft Jahwes und ihre Zeugen*») ἔξετάζει τὴν ὑπόθεσην καταγωγῆς τοῦ Γιαχβὲ ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῆς N. Παλαιοτίνης ἢ τῆς Ἀραβίας καὶ καταλήγει ὅτι οἱ βιβλικὲς καὶ ἔξωβιβλικὲς μαρτυρίες κατατείνουν στὸ ὅτι ὁ Γιαχβὲ ἀρχικὰ ἦταν μία καιρικὴ θεότητα τῶν κατοικημένων περιοχῶν, δὲν ὁδηγοῦν ὅμως σὲ ἀσφαλῆ συμπεράσματα σχετικὰ μὲ τὴ γεωγραφικὴ του προέλευσην.

Ο Manfred Krebernik, στὴ συνέχεια («*Die Anfänge des Jahwe-Glaubens aus altorientalistischer Perspektive*»), ἔξετάζει τὶς πινγὲς σὲ σφηνοειδὴ γραφὴν καὶ κα-

ταλήγει ὅτι ὁ Γιαχβέ ἦταν μιὰ θεότητα ποὺ πρέπει νὰ ἔρθε ἀπὸ τὸ Νότο. Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο ὁ Christoph Berner (<“Mein Gott von Ägypten her” (Hos 13,4) - Der Exodus als Ursprungsdatum der Jahwe-Verehrung Israels?») ἔξετάζει τὴν βιβλικὴ πληροφορία ὅτι ἡ λατρεία τοῦ Γιαχβέ εἶχε τὶς ἀπαρχές της στὴν ἔξοδο ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. Ὑποστηρίζει ὅτι αὐτὴ ἡ πληροφορία δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ σὲ ἴστορικὸ ἐπίπεδο. Πρόκειται μᾶλλον γιὰ μιὰ θεολογικὴ σύλληψη τῆς περιόδου μετά τὴν μοναρχία ποὺ εἶχε σκοπὸ νὰ θέσει τὴν σχέσην τοῦ Ἰσραὴλ μὲ τὸν Γιαχβέ σὲ μιὰ ἴστορική-σωτροιολογικὴ βάση.

Ἡ λατρεία τοῦ Γιαχβέ, ὅπως αὐτὴ ἀντικατοπτρίζεται στοὺς ἀρχαιότερούς Ψαλμούς, εἶναι τὸ θέμα τοῦ ἄρθρου τοῦ Reinhard Müller, ποὺ ἀκολουθεῖ (<Die frühe Jahweverehrung im Spiegel der ältesten Psalmen»). Σὲ αὐτοὺς ὁ Γιαχβέ παρουσιάζει ὅμοιότητες μὲ τοὺς καιρικοὺς θεοὺς τῶν γειτονικῶν λαῶν, διαφέρει ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς ὅσον ἀφορᾶ στὸ ὄνομά του. Ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο τῶν Faried Adrom καὶ Matthias Müller (<Das Tetragramm in ägyptischen Quellen - eine Bestandsaufnahme»). Οἱ συγγραφεῖς ἔξετάζουν τὰ τοπωνύμια τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Παλαιοτίνης στὶς αἰγυπτιακὲς πηγὲς ποὺ συνδέονται μὲ τὸ τετραγράμματο ἢ τὴν πιθανὴ προέλευση τοῦ Γιαχβέ ἀπὸ τὸ Νότο. Καταλήγουν ὅτι, ὅσον ἀφορᾶ τὸ δεύτερο, οἱ αἰγυπτιακὲς πηγὲς δὲν παρέχουν σημαντικὲς πληροφορίες.

Ἡ Angelika Berkelung στὸ ἐπόμενο ἄρθρο (<Die Anfänge und Ursprünge der Jahweverehrung: Der ikonographische Befund») ἔξετάζει τὶς εἰκονογραφικὲς μαρτυρίες σχετικὰ μὲ τὶς ἀπαρχὲς τῆς γιαχβικῆς λατρείας στὸν Ἰσραὴλ. Τὰ λιγόστα ἀρχαιολογικὰ ενδόηματα ὅδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι οἱ ἀπεικονίσεις καὶ τὰ εἰκονογραφικὰ μοτίβα, ποὺ συνδέονται μὲ τὴν λατρεία τοῦ Γιαχβέ, ἔχουν τὶς φίλες τους στὴ γηγενὴ παράδοση τῆς Παλαιοτίνης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, δὲν παρέχουν ἀποδείξεις γιὰ τὴν ἀνεικονικὴ ἀντίληψη τοῦ Γιαχβέ ἢδη ἀπὸ τὴν ἀρχή. Τέλος, ἡ συγγραφέας καταλήγει πὼς δὲν μποροῦν νὰ γίνουν ὁποιοιδήποτε συσχετισμοὶ μὲ τὶς ἀπεικονίσεις ἄλλων θεοτήτων τῆς περιοχῆς.

Τὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τεύχους εἶναι οὐσιαστικὰ μία σύνοψη τῶν ὅσων παρουσιάστηκαν στὰ ὑπόλοιπα ἄρθρα τοῦ τεύχους (<Die Anfänge JHWHS und die „Sehnsucht nach dem Ursprung“ Eine geschichtshermeneutische Problemanzeige»). Ο συγγραφέας, Friedhelm Hartenstein ἀποδίδει τὸ μεγάλο ἐνδιαφέρον τῆς ἔρευνας γιὰ τὶς ἀπαρχὲς τῆς γιαχβικῆς λατρείας στὴ μεγάλη ἔμφαση ποὺ εἶχε δοθεῖ στὶς ἀπαρχὲς τῆς χριστιανικῆς λατρείας καὶ θεολογίας κατὰ τὸ 19ο καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα.

Evangelische Theologie (τόμος 73, τεῦχος 3/2013)

Τὸ παρὸν τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ φιλοξενεῖ τέσσερα κύρια ἄρθρα καὶ δύο συντομότερα μὲ θέματα ποὺ προέρχονται ἀπὸ διάφορες περιοχὲς τῆς θεολογίας. Στὸ πρῶτο ἄρθρο ὁ Michael Welker συζητᾷ τὴν σημασία ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ Μεταρρύθμιση ὡς πνευματικὴ ἀνανέωση γιὰ τὴν θεολογία σήμερα (<Die Reformation als geistliche Erneuerung und bleibende Aufgabe in Theologien und Kirchen»).

‘Ο συγγραφέας ύποστηρίζει ότι οί δύο βασικές θέσεις της Μεταρρύθμισης, *solus Christus* καὶ *sola scriptura*, ἔχουν προτεραιότητα τῶν ἄλλων δύο, *sola gratia* καὶ *sola fide*, καθὼς τὶς δίνουν νόημα καὶ περιεχόμενο. Μία χριστολογία ἐπίσης ποὺ τονίζει τὸ τοπικὸ ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ (βασιλεύς, προφήτης καὶ ἴερεύς) ἔχει βιβλικές καταβολές καὶ μπορεῖ νὰ ἔχει ἴδιαίτερη σημασία γιὰ τὴν θεολογία τοῦ σόμερα.

‘Ο Frances Back στὴ συνέχεια («Die rätselhaften “Antworten” Jesu. Zum Thema des Nikodemusgesprächs (Joh 3,1-21)») ἀνάλυει τὴ δομὴ τῆς περικοπῆς ἀπὸ τὸ κατὰ Ἰωάννην, ὅπου περιγράφεται ἡ συζήτηση τοῦ Ἰησοῦ μὲ τὸν Νικόδημο (Ἰω 3, 1-21). Ο συγγραφέας συζητᾶ ἀρχικά τὶς παλαιότερες προσπάθειες τῶν ἑρμηνευτῶν (R. Bultmann, O. Hofius καὶ H. Thyen) νὰ ἔξηγηθεῖ ἡ ἀσυνέχεια μεταξὺ τῆς ἀρχικῆς δήλωσης τοῦ Νικοδήμου σχετικά μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐκείνης τοῦ Ἰησοῦ στὴ συνέχεια σχετικά μὲ τὴν ἀνωθεν ἀναγέννησην. ‘Ο Beck ὑποστηρίζει ότι ἡ ἀνάλυση τῆς δομῆς τῆς περικοπῆς, καθὼς καὶ ἄλλων ἀπὸ τὸ τέταρτο εὐαγγέλιο ὀδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ότι ἐδῶ σκοπὸς τοῦ εὐαγγελιστῆ εἶναι νὰ διορθώσει πιθανὲς ἐσφαλμένες ἀντιλήψεις γιὰ τὸν Ἰησοῦν. Σύμφωνα μὲ τὸ τέταρτο εὐαγγέλιο ἡ μόνη ὁρθὴ κατανόηση τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ότι εἶναι ἡ μοναδικὴ ὁρδὸς σωτηρίας. Αὐτὴ ἡ κατανόηση χαρακτηρίζεται μεταφορικὰ «ὡς ἄνωθεν γέννηση».

‘Ακολουθεῖ τὸ ἄρθρο τοῦ Christoph Vogel γιὰ τὴν συμβολὴν τοῦ Heinrich Vogel στὴ Σύνοδο τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας στὸ Berlin-Weißensee (1950) σχετικά μὲ τὸ ζήτημα τῆς σχέσης Ἰουδαίων καὶ χριστιανῶν μετὰ τὸ Β' Παγκόσμιο Πόλεμο («“Die letzte Chance”. Heinrich Vogels Beitrag zur Entstehung des <Wortes zur Judenfrage> der EKD-Synode in Berlin-Weißensee 1950»). Βασικὲς θέσεις τῆς ἀπόφασης τῆς συνόδου σχετικά μὲ τὶς Ἰουδαιοχριστιανικὲς σχέσεις ὑπάρχουν ἢδη σὲ παλαιότερα ἔργα τοῦ Vogel (τῆς δεκαετίας τοῦ 1930 καὶ τοῦ 1940). Εἶναι, ώστόσο, ἐνδιαφέρον νὰ ἔξετασθεῖ πῶς αὐτὲς τελικὰ ἐπηρεάζουν τὴ διατύπωση τῆς συνοδικῆς ἀπόφασης.

‘Η Ruth Conrad, στὴ συνέχεια («Liturgie der Stadt. Zum Verhältnis von Religion, Macht und öffentlicher Festkultur»), ἀξιοποιεῖ τὴ θεωρία τοῦ Walter Siebel γιὰ τὴν κοινωνιολογία τῶν ἀστικῶν κέντρων καὶ τὴ θεωρία γιὰ τὸν ἔօρτασμὸ καὶ ἔξετάζει τὴ σχέση θροσκείας, ἔξουσίας καὶ κοινωνίας, ὅπως αὐτὴ ὑποδηλώνεται στοὺς ἀστικὸς ἔօρτασμούς. Η συγγραφέας θέτει τὸ ἔρωτημα κατὰ πόσο αὐτὴ ἡ σχέση μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ μιὰ πρόκληση γιὰ τὴ λειτουργικὴ καὶ γιὰ τὴν τέλεση τῶν ἐκκλησιαστικῶν τελετῶν μέσα σὲ ἓνα πολυπολιτισμικὸ ἀστικὸ περιβάλλον.

Στὸ σύντομο ἄρθρο, ποὺ ἀκολουθεῖ («Heinz Schilling: Martin Luther, Rebell in einer Zeit des Umbruchs. Eine Biographie»), ὁ Volker Leppin συζητᾶ τὴν πρόσφατη βιογραφία τοῦ Μαρτίνου Λουθήρου ἀπὸ τὸν Hainz Schilling. Στὸ τελευταῖο ἄρθρο ὁ Hans-Georg Link («Der Papstbesuch in Deutschland 2011 und die Ökumene. Eine Bilanz aus evangelischer Sicht») συζητᾶ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ εἶχε στὸν οἰκουμενικὸ διάλογο ἡ ἐπίσκεψη τοῦ προηγούμενου πάπα, Βενέδικτου 16ου, στὴ Γερμανία τὸ 2011. Η ἀνάλυση τοῦ συγγραφέα συμβάλλει σὲ μία ἀξιολόγηση

τῶν δυνατοτήτων καὶ τῶν ὄρίων ἐμπλοκῆς τῆς Ῥωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στὸν οἰκουμενικὸν διάλογο σόμερα.

Zeitschrift für antikes Christentum (τόμος 16, τεῦχος 2/2012)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο ὁ Hans Förster («Siehe, Magier kamen aus dem Osten»: Eine Paraphrase der Magier-Perikope aus dem Matthäusevangelium (Mt 2,1-12)) παρουσιάζει καὶ συντά μία κοπικὴ παράφραση τῆς περικοπῆς ἀπὸ τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐάγγέλιο γιὰ τοὺς μάγους. Ἡ ἴστορία ἔστιάζει στὴν ἀντιπαράθεση μεταξὺ τοῦ ἐπίγειου βασιλιᾶ Ἡρώδου καὶ τοῦ οὐρανίου βασιλιᾶ Ἰησοῦ. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον συνδέεται ἅμεσα ἡ περικοπὴ τῶν μάγων μὲ τὴ διήγηση τοῦ Πάθους. Κάποια στοιχεῖα τοῦ κειμένου ὑπονοοῦν λειτουργικὴ χρήση τοῦ κειμένου, τὸ ὅποιο χρονολογεῖται στὸν 9ο ἢ στὸν 10ο αἰ.

‘Ακολουθοῦν δύο ἄρθρα τοῦ Christoph Markshies σχετικὰ μὲ τὴν ἐρμηνεία τῆς Ἀγίας Γραφῆς στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία. Τὸ πρῶτο πραγματεύεται τὴν ἐρμηνεία τῶν Γραφῶν κυρίως στὸὺς μοναστικοὺς κύκλους τῆς Αἰγύπτου («Bibelauslegen in der Antike - ein neues Akademievorhaben») καὶ τὸ δεύτερο ἔξετάζει τὸ γνωστὸ ξήτημα τῶν δύο ἐρμηνευτικῶν σχολῶν, τῆς ἀλεξανδρινῆς καὶ τῆς ἀντιοχειανῆς, στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία («Grußwort anlässlich der Eröffnung des Berliner Akademievorhabens. Die alexandrinische und antiochenische Bibelexegeze in der Spätantike»).

‘Ο Christoph Riedweg, στὴ συνέχεια («Exegese als Kampfmittel in der Auseinandersetzung zwischen Heiden und Christen: Zum “Sündenbock” von Lev 16 bei Julian und Kyrill von Alexandrien»), ἔξετάζει τὸν τρόπον ποὺ ἐρμηνευσαν τὴν περικοπὴ γιὰ τὸν ἀποδιοπομπαῖο τράγο στὸ Λευιτ 16 ὁ Ἰουλιανὸς καὶ ὁ Κύριλλος Ἀλεξανδρείας (*Contra Galilaeos* fr. 70, Masaracchia καὶ *Contra Iulianum* 9 ἀντίστοιχα). Ἐνῷ ὁ Ἰουλιανὸς προτιμᾶ τὴν κυριολεκτικὴν ἐρμηνείαν, ὁ Κύριλλος προκίνει τὴν μεταφορικὴν κατανόησην τῆς περικοπῆς καὶ τὴν σύνδεσή του μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὸ ζῶο ποὺ θυσιάζεται ἀναφέρεται στὴ θυσία τοῦ Ἰησοῦ, ἐνῷ ἐκεῖνο ποὺ ἀποστέλλεται στὴν ἐρημό ἀναφέρεται στὴν ἀνάστασή του. Ὁ τρόπος ποὺ ὁ Κύριλλος ἀπορρίπτει τὴν ἐρμηνεία τοῦ Ἰουλιανοῦ, καθὼς καὶ ἡ ἐρμηνεία ποὺ ὁ Ἰδιος προτείνει, ὑποδηλώνουν τὴν σημασία ποὺ μᾶλλον διαδραμάτιζε ἡ περικοπὴ στὶς χριστολογικὲς συζητήσεις τῆς ἐποχῆς.

Τὸ ἐπίθετο «ἀντοφυής», τὸ ὅποιο συνχνά χαρακτηρίζει τὸν Θεὸν τῶν Χριστιανῶν, καὶ ἡ παρουσία του σὲ ἔθνικὰ κείμενα πολὺ πρὸ τὴν ἐμφάνισην τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀποτελεῖ τὸ θέμα τοῦ ἄρθρου τῆς Giovanna Alvoli («Autogenerazione della divinità: Da Crizia (frammenti 3 e 4 Snell-Kannicht) al dio cristiano»). Τὸ ἀρχαιότερο παράδειγμα ἀνάγεται στὸν 5ο αἰ. π.Χ. καὶ διασώζεται στὸ λεγόμενο ἀπόσπασμα 4 τῶν Snell-Kannicht. Ἡ συγγραφέας συντά τὴν ταυτότητα τοῦ Θεοῦ, ὁ ὅποιος χαρακτηρίζεται ἐκεῖ ὡς αὐτοφυής καὶ ὑπογραμμίζει τὴν σημασία ποὺ πρέπει νὰ εἴχε ἢ ἴδεα τῆς αὐθυπαρεξίας τοῦ Θεοῦ στὸν ἀρχαῖο κόσμο, ὥστε αὐτὰ τὰ ἀπόσπασματα νὰ διασωθοῦν ἀπὸ τὸν Κλήμεντα Ἀλεξανδρείας.

‘Ο Tassilo Schmitt, στή συνέχεια («Des Kaisers Inszenierung Mythologie und neronische Christenverfolgung»), συζητά τὴ μαρτυρία τῆς Α΄ Κλημ ὅτι κατὰ τὸν διωγμὸν τοῦ Νέρωνα οἱ χριστιανὲς γυναικὲς «ἀναγκάζονταν νὰ ὑποδυθοῦν τὴ Δίρκην ἢ τὶς Δαναΐδες στὴ διάρκεια τῶν ἐκτελέσεών τους». ‘Ο συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι τέτοιες σκηνοθεσίες τῶν ἐκτελέσεων συμφωνοῦν μὲ τὸ φόλο τοῦ Νέρωνα ὡς προστάτη τῶν τεχνῶν, τὶς ὁποῖες συνχὰν ὁ αὐτοκράτορας χρησιμοποιοῦσε γιὰ νὰ κάνει πολιτικὲς δηλώσεις. Ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο τοῦ Peter W. Martens («Orige's Doctrine of Pre-Existence and the Opening Chapters of Genesis»), στὸ ὁποῖο παρουσιάζεται ἡ διδασκαλία τοῦ Ὁριγένη γιὰ τὴν προῦπαρξη τῶν ψυχῶν, ὃπως αὐτὴ ἀντικατοπτρίζεται στὴν ἔρμηνείᾳ τῶν δύο πρώτων κεφαλαίων τῆς Γένεσις. Μὲ τὴν ἔρμηνείᾳ του ὁ Ὁριγένης οὐσιαστικὰ προσπαθεῖ νὰ ἀντικρούσει τὴ θεολογία καὶ τὴν ἀνθρωπολογία τῶν γνωστικῶν καὶ ταυτόχρονα νὰ ἀναπτύξει μία διδασκαλία γιὰ τὴν προῦπαρξη τῶν ψυχῶν ποὺ νὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τὴ regula fidei τῆς Ἑκκλησίας καὶ νὰ ἔχει βιβλικὴ θεμελίωση.

‘Ο Hans Georg Thümmel, στή συνέχεια («Polykarp und kein Ende: Zum Polykarp-Martyrium»), ἔξετάζει τὶς δύο ἐκδοχὲς τῆς ἀφήγησης τοῦ μαρτυρίου, τοῦ Πολυκάρπου - ὅπως τὴν διασώζει ὁ Εὐδέβιος Καισαρείας καὶ ὁ Ψ.-Πιόνιος - καὶ προσπαθεῖ νὰ ἔξηγήσει τὴ σχέση μεταξύ τους.

Zeitschrift für Religionswissenschaft (τόμος 21, τεῦχος 2/2013)

‘Η Johanna Lüdde στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους τοῦ περιοδικοῦ («Nur eine Coping-Strategie unter vielen: Die Konversion chinesischer Studierender in Deutschland zum Christentum evangelikaler Prägung») ἔξετάζει τὰ κίνητρα ποὺ ὀδηγοῦν τοὺς Κινέζους φοιτητὲς τῆς Γερμανίας νὰ μεταστρέφονται στὸν Χριστιανισμό. ‘Υποστηρίζει πὼς ὑπὸ αὐτὴν τὴν ἔννοια ἡ μεταστροφή τους ἀποτελεῖ μία ἀκόμη στρατηγικὴ προσαρμογὴ στὸ περιβάλλον καὶ ἐπίλυσης προβλημάτων.

Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο ὁ Marc Breuer («Säkularisierung im Spiegel religiöser Selbstbeschreibung. Der Diskurs zur “Eigengesetzlichkeit” im Katholizismus der 1920er Jahre») ἔξετάζει τὸ φαινόμενο τῆς ἐκκοσμίκευσης καὶ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ εἶχε στοὺς παραδοσιακοὺς θρησκευτικοὺς αὐτοπροσδιοισμοὺς τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ. καὶ ἔξης. Ἐκκινώντας ἀπὸ τὴν θεωρία τοῦ Bourdieu γιὰ τὰ κοινωνικὰ πεδία ὁ συγγραφέας ὑποστηρίζει πὼς ἔκεινοι οἱ φορεῖς τῆς θεολογίας ποὺ προσαρμόστηκαν στὶς συνθῆκες τῆς ἐκκοσμίκευσης εὐκολότερα, ἥταν ἔκεινοι ποὺ προχώρησαν καὶ σὲ ἀλλαγὴς τῶν θρησκευτικῶν ἔννοιῶν. Η κοινωνικὴ διαδικασία τῆς «Eigengesetzlichkeit» υἱοθετήθηκε ἀπὸ τοὺς θεολογικοὺς αὐτοὺς κύκλους προκειμένου νὰ περιγράψει τὴν ἐναρμόνιση τῆς διαδικασίας ἐκκοσμίκευσης μὲ τοὺς παραδοσιακοὺς θρησκευτικοὺς αὐτοπροσδιοισμούς.

Τὸ θρησκευτικὸ περιεχόμενο τῶν ἡλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν ἀποτελεῖ τὸ θέμα τοῦ ἄρθρου ποὺ ἀκολουθεῖ («Spiele mit Glauben. Zur Erfassung und Analyse von religiösen Inhalten in Computerspielen»). ‘Ο συγγραφέας του, Oliver Steffen,

συζητᾶ τὴ σημασία τῶν ἡλεκτρονικῶν παιχνιδιῶν ὡς φορέων πληροφοριῶν γιὰ τὶς θροσκεῖς καὶ τῆς θροσκευτικῆς κοινωνικοποίησης. Προτείνει μία νέα μέθοδο ἀνάλυσής τους, ἥ δοποία στηρίζεται στὴ σημειωτικὴ τοῦ Charles S. Peirce καὶ στὴ θεωρία τοῦ παιχνιδιοῦ τοῦ Aki Järvinen. Ὡς παράδειγμα χρησιμοποιεῖ τὸ παιχνίδι Civilization V: Gods & Kings.

Τὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τεύχους εἶναι τοῦ Jeschua Hipp («Die Kamele Gottes zwischen Passion und Himmelfahrt: Die Ironisierung islamischer Narrative und Paradiesvorstellungen in Kapitel 100 der Häresien des Johannes von Damaskus»). Θέμα του εἶναι ὁ τρόπος ποὺ ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνὸς ἀσκεῖ κριτικὴ στὸν ἰσλαμικὸ μύθο γιὰ τὴν καμῆλα τοῦ Θεοῦ στὸ 100ὸ κεφάλαιο τοῦ ἔργου του γιὰ τὶς αἰρέσεις. Αὐτὸ τὸ κείμενο, τὸ ὅποιο ἐντάσσεται μέσα στὸ γενικότερο πλαίσιο τῆς θροσκευτικῆς πολεμικῆς τοῦ ἀρχαίου κόσμου, παρουσιάζει ἴδιαίτερο ἐνδιαφέρον κυρίως γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο ὁ Δαμασκηνὸς συνδυάζει δύο διαφορετικοὺς ἰσλαμικοὺς μύθους (γιὰ τὴν καμῆλα του Θεοῦ καὶ γιὰ ἔναν ἐπίγειο παράδεισο) καὶ ἀσκεῖ κριτικὴ μὲ τὴ βοήθεια ἐνδοκειμενικῶν καὶ διακειμενικῶν ἀναφορῶν.

Zeitschrift für Theologie und Kirche (τόμος 110, τεῦχος 2/2013)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τεύχους («Das Bild Gottes und die Götterbilder im Alten Testament») ὁ Rüdiger Lux πραγματεύεται τὸ ἔρωτημα ἐὰν ὑπάρχει θεολογικὴ σχέση μεταξὺ τῆς δευτερονομιστικῆς ἀπαγόρευσης γιὰ ὄποιαδήποτε ἀπεικόνισην ζωντανῶν ὄντων (Ἑξ 20, 4 ἔξ. Δτν 5, 8 ἔξ.) καὶ τῆς ἵδεας ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἥ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ στὸν Τερατικὸ Κώδικα. Οἱ συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι ἥ ἀπάντηση σὲ αὐτὸ τὸ ἔρωτημα εἶναι ἥ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ, ὁ ἄνθρωπος νὰ κυριαρχήσει ἐπάνω σὲ ὅλα τὰ ὄντα. Ἐφόσον ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἥ μοναδικὴ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, δὲ μπορεῖ νὰ κατασκευάζει εἰκόνες τῶν ἄλλων ὄντων. Οἱ συγγραφέας καταλήγει ὅτι ὑπάρχει θεολογικὴ σχέση μεταξὺ τῶν δύο βιβλικῶν παραδόσεων.

Οἱ Albrecht Beutel, στὴ συνέχεια («»Wir Lutherischen«. Zur Ausbildung eines konfessionellen Identitätsbewusstseins bei Martin Luther»), συζητᾶ τὴ μαρτυρία ὅτι ὁ Μαρτῖνος Λούθηρος συνήθιζε νὰ προσφωνεῖ τοὺς ὄπαδούς του ὡς «ἔμεις οἱ Λουθηρανοί». Αὐτὴ ἥ προσφώνηση εἶχε ὡς σκοπὸ περισσότερο νὰ τοὺς διακρίνει ἀπὸ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἑκκλησίᾳ καὶ λιγότερο νὰ λειτουργήσει ὡς τρόπος αὐτοπροσδιορισμοῦ. Οἱ συγγραφέας παρουσιάζει τὶς σχετικὲς πηγὲς καὶ συζητᾶ τὶς ἀπαρχὲς τῆς θροσκευτικῆς αὐτοσυνειδοτίας τῶν μελῶν τῆς Λουθηρανικῆς Ἑκκλησίας.

Στὴ συνέχεια ὁ Christian Witt παρουσιάζει τὸν Johan Michael Sailer, ἔναν ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους ἐκπροσώπους τοῦ γερμανικοῦ καθολικισμοῦ κατὰ τὸ β' μ. τοῦ 18ου αἰ. καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου καὶ τὴ σχέση του μὲ τὸν Διαφωτισμό, ἀπὸ τὸν ὅποιο φαίνεται πώς ἔχει δεχτεῖ ἐντονὴ ἐπίδραση στὸ ἔργο του ὡς ἱεροκήρυκα καὶ ρόπορα («Johann Michael Sailer als Prediger und sein Verhältnis zur Aufklärung»).

Ἡ ἀνανεωτικὴ καὶ ἀπελευθερωτικὴ δύναμη, τὸν ὅποια θὰ ἔχει ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ κατὰ τὴν Δευτέρᾳ Παρουσίᾳ, ἀποτελεῖ τὸ θέμα τοῦ ἄρρενος τοῦ Michael Beintkler, ποὺ ἀκολουθεῖ («Gottes Urteil über unser Leben. Das Jüngste Gericht als Stunde der Wahrheit»). Σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα ἡ κρίσις σημαίνει ἀπάλειψη τοῦ κακοῦ ἀλλὰ καὶ ἀποκατάσταση τῆς σχέσης τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν Θεό μέσα ἀπὸ τὴν ἀπελευθερωτικὴν κοινωνία μὲ τὸν Χριστὸν κατὰ τὰ ἔσχατα.

Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τεύχους ὁ Christian Grethlein συζητᾶ τὸν τρόπον μετάδοσης τοῦ εὐαγγελίου («Kommunikation des Evangeliums in »Europa«. Eine praktisch-theologische Bestandsaufnahme»): μέσα ἀπὸ τὴν διδασκαλία, τὴν λειτουργία καὶ τὴν κοινωνικὴν μέριμνα καὶ διακονία. Ὁ συγγραφέας ὑπογραμμίζει τὴν μεγάλην σημασίαν αὐτοῦ τοῦ τελευταίου τρόπου μετάδοσης τοῦ εὐαγγελίου καὶ τὶς δυνατότητες ποὺ παρέχει γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς πρακτικῆς καὶ ποιμαντικῆς θεολογίας.

Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Λέκτορας Κ.Δ.
Τμῆμα Ποιμαντικῆς και Κοινωνικῆς Θεολογίας, Α.Π.Θ.

Communio Viatorum (τόμος LIV, 2012, τεῦχος 2)

Τὸ *Communio Viatorum* εἶναι ἔνα ἐπιστημονικὸν θεολογικὸν περιοδικὸν ποὺ ἐκδίδεται στὴν Πράγα. Μετὰ τὸ σύντομο εἰσαγωγικὸν σημείωμα τῆς Ivana Noble μὲ τίτλο «The Gift and the Task of Understanding», ἀκολουθεῖ τὸ κείμενο τοῦ J. Moltmann μὲ τίτλο «Sun of Righteousness, Arise! Die Freiheit eines Christenmenschen-damals und heute; für Tater und Opfer der Sunde». Στὸ μελέτημα αὐτὸν ὁ γνωστὸς Γερμανὸς θεολόγος ἔξετάζει τὴν σημασία τῆς Μεταρρύθμισης τοῦ Λούθηρου. Στὸ πλαίσιο αὐτοῦ, ἡ φύση τῆς χριστιανικῆς ἐλευθερίας προσδιορίζεται μὲ βάση τὴν ἀμφιλεγόμενη συνέργια τῆς ἐν Χριστῷ ἀπολύτωσης καὶ τῆς ὑποχρέωσης διακονίας τῶν ἄλλων ἀνθρώπων.

Ο Zd. Sirka στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «The role of *theoria* in Gregory of Nyssa's *Vita Moysis and In Canticum Canticorum*» ἔξετάζει τὸν τρόπο κατανόησης τῆς «θεωρίας» στὴν ἀρχαία Ἑκκλησία, ἐπικεντρώνοντας τὸ ἐνδιαφέρον του σὲ μία σχετικὴ συναφειακὴ μελέτη τῶν ἔργων τοῦ Γρηγορίου Νύσσου στὴν προοπτικὴ αὐτὴ τῆς θεωρίας, ἀναδεικνύοντας τὸν βασικοὺς ὄρους (ἀληγορία, σκοπός, ἀκολουθία), γύρω ἀπὸ τὸν ὅποιον περιστρέφεται ἡ σχετικὴ θεώρηση. Στὸ μελέτημα ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Rights of the Indigenous people and the orthodox mission to Alaska» ὁ Tim Noble ἔξετάζει τὴν ωσικὴν ὁρθόδοξην ἱεραποστολὴν στὴν Ἀλάσκα κατὰ τὸν 19ο αἰῶνα. Ἀφοῦ προσφέρει μία συνοπτικὴ ἴστορικὴ ἐπισκόπηση τῆς σχετικῆς ἱεραποστολικῆς δράσης, ἐπικεντρώνεται κατόπιν σὲ σημαντικές στιγμές της, ὅπως στὸν ἄγιο Έφμη καὶ τὸν μετέπειτα πρῶτο ἐπίσκοπο τῆς περιοχῆς ἄγιον Ἰννοκέντιον. Ἐπίσης περιγράφει τὴν προοπτικὴν τῶν ἱεραποστόλων νὰ προστατεύσουν τὸν γηγενῆ πληθυσμὸν ἀπὸ τὶς διάφορες ἐπεμβάσεις Ἀμερικανῶν καὶ ἄλλων.

Ἡ Katerina Bauerova στὸ μελέτημά της μὲ τίτλο «Emigration as taking roots and giving wings: Sergei Bulgakov, Nikolai Berdyaev and Mother Maria Skobtsova» ἔξετάζει τὰ πρῶτα βήματα στὴ διαμόρφωση τῆς σκέψης τῶν συγκεκρι-

μένων Ρώσων προσφύγων στή «Διασπορά». Ο Νικόλαος Ασπρούλης στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Is a dialogue between Orthodox theology and (post)modernity possible? The case of the Russian and the neo-patristic “schools”» ξεκινώντας ἀπὸ ἓνα βασικὸ ἐρώτημα τοῦ Παντελῆ Καλαϊτζίδη γιὰ τὴ σχέση τῆς Ὁρθοδοξίας πρὸς τὴν νεωτερικότητα, προχωρᾶ τὸν σχετικὸ προβληματισμὸ περαιτέρω, ἐπιχειρῶντας νὰ ἀναδεῖξει πινές τῆς σκέψης κορυφαίων ἐκφραστῶν τῶν δύο βασικῶν θεολογικῶν θεομάτων (Νεοπατερική, ωσική «σχολή») οἵ ὅποιες δείχνουν ὅτι ὁ διάλογος μεταξὺ Ὁρθοδοξίας καὶ Νεωτερικότητας ἔχει νὰ ἐπιδεῖξει πολλὰ καὶ σημαντικὰ ἀποτελέσματα. Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ σημαντικὲς βιβλιοκρισίες.

Review of Ecumenical Studies (τόμος 5, τεῦχος 2, Αὔγουστος 2013)

Τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ φιλοξενεῖ ὄρισμένες ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις ποὺ παρουσιάστηκαν στὸ 2ο συνέδριο τοῦ NELCEE, τοῦ Δικτύου γιὰ τὴ θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση στὴν Νότιο-Ανατολικὴ Εὐρώπη, τὸ ὅποιο ἔλαβε χώρα στὸ Ταλλίν τὸν Ὁκτώβριο τοῦ 2012. Στὸ πρῶτο κείμενο μὲ τίτλο «Challenges for Religious Education in Slovenia» ὁ Stanko Gerjolj παρουσιάζει ὄρισμένες ἀπὸ τὶς προκλήσεις γιὰ τὴν θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση στὴν Σλοβενία (ἥ ἀνάγκη τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τοὺς «ἐχθρούς», ἥ καταλλαγὴ μὲ τὸ παθελθόν, ἥ ἐνεργὸς συμμετοχὴ τῶν νέων στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ.). Ο Νικόλαος Ασπρούλης στὸ ἄρθρο του ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «‘Church and World Dogmatics’: The Ecumenical Need for a Paradigm Shift in Modern Orthodox Theology and Education» μὲ βάση τὸ συγκεκριμένο μεθοδολογικὸ ἐργαλεῖο ἐπιχειρεῖ μία πρώτη ἐνδεικτικὴ κριτικὴ ἀξιολόγηση τῶν τρεχόντων πρὸ καὶ μεταπυχιακῶν προγραμμάτων σπουδῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, ἀναδεικνύοντας τὴν θεολογικὴ κατεύθυνση καὶ προοπτικὴ τοὺς, σημειώνοντας τὴν ἀνάγκη γιὰ μία ἀλλαγὴ παραδείγματος στὴν νεώτερη ὁρθόδοξη θεολογία, μακριὰ ἀπὸ φαινόμενα σχολαστικῆς ἥ διμολογιακῆς θεώρησης.

Ο Nicolae Mosoiu στὸ μελέτημά του μὲ τίτλο «Considerations regarding the Ecumenical Theological Education in Romania», ἀφοῦ παρουσιάσει μία σύντομη ἐπισκόπηση τῆς ἰστορίας τῆς Ἐκκλησίας στὴ Ρουμανία, προσφέρει μία προοπτικὴ τῆς οἰκουμενικῆς ἐκπαίδευσης στὴν χώρα αὐτή, δίνοντας σημαντικὲς πληροφορίες γιὰ τὴν δράση τοῦ οἰκουμενικοῦ κέντρου στὸ Sibiu, μὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὴ συμβολὴ τοῦ ἀείμνηστου Καθηγητῆ π. Ioan Bria. Στὸ ἄρθρο μὲ τίτλο «Confessional Religious Education or Ecumenical Religious Education», ὁ Cr. Sonea ἔξετάζει τὴν θρησκευτικὴ ἐκπαίδευση, λαμβάνοντας ὡς ὑπόθεσην ἐργασίας τὴν περιπτωση τῆς ὁμολογιακῆς ὁρθόδοξης σχολῆς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Cluj-Napoca. Η Shorena Parunashvili μὲ τὸ κείμενό της «Religious Education in Georgia» περιγράφει συνοπτικὰ τὶς φάσεις ἐξέλιξης τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης στὴν Γεωργία ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς «ίστορίας τῆς χριστιανικῆς θρησκείας» στὸ ἐκπαιδευτικὸ πρόγραμμα τὸ 1988 ἕως τὴν ἀναγνώριση μετὰ ἀπὸ εἴκοσι χρόνια της ἀποτυχίας τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης στὰ δημόσια σχολεῖα.

‘Ο John Bradbury μὲ τὸ ἄρθρο τοῦ «From Orthodox to Evangelical: Ecumenical Theological Education in Cambridge, England» προσφέρει μία ἐπισκόπηση τῆς οἰκουμενικῆς θεολογικῆς ἐκπαίδευσης στὸ πλαίσιο τοῦ Cambridge Theological Federation καὶ ἔξετάζει τὴ σχέση τῶν ἐκκλησιῶν μὲ τὰ ἰστορικὰ πανεπιστήμια στὴν Ἀγγλία, ὅπου ἡ θεολογία κατανοεῖται περισσότερο ὡς «ἀκαδημαϊκή» ἐπιστήμη, παρὰ ὡς «ὅμολογιακή». Τὸ τεῦχος δύοκληρώνεται μὲ τὶς ἐνδιαφέρουσες στῆλες γιὰ διεθνῆ συνέδρια καὶ βιβλιοπαρουσιάσεις.

Σύναξη (τεῦχος 126, Ἀπρίλιος-Ιούνιος 2013)

Τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ φιλοξενεῖ ἄρθρα ποικίλης ὅλης. Στὸ πρῶτο μελέτημα μὲ τίτλο «Ἡ γυναικα στὴ δημόσια λατρεία τοῦ Θεοῦ» ὁ Θεόδωρος Γιάγκου μὲ ἀφορμὴ τὴν περιγραφὴ ἐνὸς περιστατικοῦ ἀπὸ τὸν Βίο τοῦ ἀγίου Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωροπῆ, ἔξετάζει τὴ θέση τῆς γυναικας στὴ δημόσια λατρεία (μὲ εἰδικὴ ἀναφορὰ στὴν φαλμωδία κ.λπ.) τῆς Ἐκκλησίας. ‘Ο Διονύσιος Σκλήρος στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Τὸ αἴτημα τῆς ἰστορικότητας καὶ ἡ διαλεκτικὴ λόγου, τρόπου καὶ τέλους στὴν σκέψη τοῦ ἀγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητῆ» ἐπιχειρεῖ μέσα ἀπὸ τὴ μελέτη τῆς σκέψης τοῦ μεγάλου θεολόγου τῆς Ἐκκλησίας νὰ στοχαστεῖ πάνω στὸ ζήτημα γιὰ τὸ ἐὰν μία ὀντολογία μπορεῖ νὰ προκύψει μέσα ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς ἰστορικῆς διαδρομῆς ἢ ἡ ἰστορία ἀποτελεῖ ἀπλὰ τὴ σκηνὴ ὅπου ἐκδιπλώνεται μία προειλημμένη ὀντολογικὴ στάση.

‘Ο Γεώργιος Πλουμίδης στὸ ἄρθρο τοῦ «Τὸ παρελθόν ἔχει ἀνάγκη τὸ παρόν;» ἐπιχειρεῖ νὰ διερευνήσει τὴ σημασία τῆς γνώσης τοῦ ἰστορικοῦ παρελθόντος καὶ νὰ στοχαστεῖ πάνω στὸν τρόπο διαχείρισή της. Στὸ ἐπόμενο κείμενο μὲ τίτλο «Τὸ οιζικὸ κακό: ἔνα μάθημα ποὺ λείπει ἀπὸ τὴ σχολικὴ ὅλη», ὁ Μιχάλης Πάγκαλος ἔξετάζει τὸ ἑβραϊκὸ Ὄλοκαύτωμα ὡς μία μορφὴ τοῦ οιζικοῦ κακοῦ, συζητώντας τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἐγείρει στὶς φιλοσοφίες τῆς βιούλησης τῶν ἡμερῶν μας καὶ ἀναδεικνύοντας τὰ θεμελιώδη χαρακτηριστικά του (ἰστορικότητα, κοινοτοπία κ.ἄ.), ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπουσία του ἀπὸ τὸ σχολικὸ πρόγραμμα. ‘Ο Βασίλης Ἀντωνόπουλος στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Τὸ Ὄλοκαύτωμα στὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν» ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναδείξει τὰ κρίσιμα (ἡθικὰ καὶ ὅχι μόνο) ἐρωτήματα ποὺ τὸ Ὄλοκαύτωμα θὰ μποροῦσε νὰ ἐγείρει στὸ πλαίσιο τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

‘Η’ Άννα - Μαρία Παπαδάκη στὸ ἄρθρο της «Ο πάντα τελεσφορήσας τῷ λόγῳ σου, Κύριε. Η τροφή, ἡ σύγχρονη οἰκολογία καὶ ἡ πρόταση τῆς Ἐκκλησίας» συζητάει τὴ στάση τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου ἀπέναντι στὴν κτίση γενικότερα καὶ τὴν τροφὴ εἰδικότερα ὡς στάση ἀπέναντι στὸν ἔρωτα καὶ στὸ θάνατο. ‘Ο Δημήτριος Μπαλτᾶς στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τὸν τίτλο «Θεός, κόσμος, ἀνθρώπος στὸν Ἐφεβο τοῦ Φ. Ντοστογέφσκι» ἔξετάζει τὸν ἀνθρωπολογικὸ προβληματισμὸ τοῦ μεγάλου Ρώσου μυθιστοριογράφου στὸ ἔργο του ‘Ἐφεβος καὶ εἰδικότερα τὸ ζήτημα τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ τὴ σχέση τῆς Ρωσίας μὲ τὴν Εὐρώπη. ‘Ο Φίλιππος Τακόπουλος στὴ μελέτη μὲ τίτλο «Ἡ

συμμετοχὴ τῶν λαϊκῶν. Τὰ κανονικὰ κριτήρια συμμετοχῆς τῶν λαϊκῶν στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τοὺς κανόνες τῶν Συνόδων τῆς Β. Ἀφρικῆς» ἀναφέρεται σὲ ἐπιμέρους κανόνες καὶ παραδόσεις γιὰ τὴ συμμετοχὴ τῶν λαϊκῶν στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐμφανίστηκαν στὴν Ἐκκλησία τῆς Β. Ἀφρικῆς (π.χ. γερουσία λαϊκῶν κ.ἄ.).

Ο Θανάσης Παπαθανασίου στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Ἡ χριστιανικὴ μαρτυρία καὶ ἡ σπουδὴ της παγκοσμίως στὸν περίεργο 21ο αἰῶνα» προσφέρει μία χαρτογράφηση τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας καὶ παρουσίας στὸν 21ο αἰῶνα, ἔναν αἰῶνα ὃπου διαγράφεται μία ἴδιαίτερα σημαντικὴ ἀλλαγὴ στὴ χριστιανικὴ παρουσία ἀνὰ τὴν ὑφήλιο. Ἀκολουθοῦν τὰ κείμενα τοῦ Κωνσταντίνου Χαραλαμπίδη «Ἡ φροντὶ εἰκόνα τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸν πινακοθήκη Trejakov Μόσχας», ὃπου ὁ συγγραφέας προσφέρει ἔνα σχόλιο μὲ ἀφορμὴ τὴν θεομητορικὴ ἑορτὴ τοῦ Δεκαπενταύγουστου, τὸ κείμενο τῶν Ἀντώνη Μαζεύικου καὶ Ἐλπίδας Κοντοπόδη «Θρησκευτικὰ καὶ Περιβαλλοντικὴ Ἐκπαίδευση», ὃπου διερευνᾶται μέσα ἀπὸ ἔνα εἰδικὸ ἐρωτηματολόγιο σὲ μαθητὲς τῆς Γ' Γυμνασίου, τί γνωρίζουν γιὰ τὴ συμβολὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στὸν Περιβαλλοντικὴ Ἐκπαίδευση καὶ τὸ σχόλιο τοῦ π. Διονυσίου Σπεντζάρη «Μία ἰστορία γιὰ ἔνα καρποῦζι, ή: πές το ... κι ἔγινε». Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ τὶς μόνιμες στῆλες «διάλογος μὲ τοὺς ἀναγνῶστες», «τὸ βιβλίο» κ.ἄ.

Nikόlaos Ἀσπρούλης