

Οι Θρησκεῖς καὶ οἱ Ἐκκλησίες παράγοντες εἰρήνης, καταλλαγῆς καὶ ἀλληλεγγύης*

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΣΑΒΒΑΤΟΥ)**

Θὰ ἥθελα νὰ ἐκφράσω τὶς εὐχαριστίες μου γιὰ τὴν τιμητικὴ πρόσκληση, τὴν δποία μοῦ ἀπευθύνατε νὰ μιλήσω ἐνώπιον ἑνὸς τόσο πολὺ ὑψηλοῦ ἀκροατηρίου καὶ μάλιστα γιὰ ἓνα θέμα τόσο ἐπίκαιο καὶ σημαντικό, τὸ ὅποιο θὰ πρέπει νὰ ἀπασχολεῖ καὶ νὰ προβληματίζει ὅχι μόνο τὸν θρησκευτικὸν καὶ ἐκκλησιαστικὸν χῶρο, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς πολιτικῆς, ἀφοῦ πλέον οἱ Θρησκεῖς καὶ οἱ Ἐκκλησίες καλοῦνται νὰ ἀναλάβουν πρωταρχικὸν ρόλο στὴν διαμόρφωση τοῦ νέου μοντέλου κοινωνίας, τόσο στὸν εὐρωπαϊκό, ὅσο καὶ στὸν παγκόσμιο χῶρο, καὶ συγχρόνως νὰ συμβάλλουν ούσιαστικὰ στὴν ἑδραιώση καὶ ἔμπρακτη ἐφαρμογὴ τῶν ἀγαθῶν τῆς εἰρήνης, τῆς καταλλαγῆς καὶ τῆς ἀλληλεγγύης μεταξὺ τῶν λαῶν καὶ μέσα στὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες.

1. Τὸ ἔτος 2013 συμπληρώνονται 1700 χρόνια ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ “Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων” (313 μ.Χ.), μὲ τὸ ὅποιο πλέον στὴ βυζαντινὴ αὐτοκρατορίᾳ ἔπαυσαν οἱ διωγμοὶ κατὰ τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες καὶ συγχρόνως δόθηκε ἡ δυνατότητα τῆς ἐλεύθερης ἐκφραστικῆς κάθε θρησκευτικῆς πεποιθήσεως. Μὲ τὸ παραπάνω “Διάταγμα” ἐφαρμόστηκε ἡ ἀρχὴ τῆς ἀνεξιθρησκείας καὶ τῆς ἀνεκτικότητας καὶ συγχρόνως ἡ κάθε μορφὴ θρησκευτικῆς ἐκφραστικῆς μετετέθη ἀπὸ τὸν ἴδιωτικὸν στὸ δημόσιο βίο.

Ἐτσι λοιπὸν τὸ ἔτος 2013 πρέπει νὰ τιμηθεῖ ὅχι μόνον ὡς ἔτος πανανθρώπινης ἀλληλεγγύης καὶ μνήμης τοῦ γεγονότος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, γιὰ τὴν ὅποια ἐργάζεται ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα, ἀλλὰ καὶ ὡς ἔτος προβληματισμοῦ, ἀφοῦ πλέον στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια συνυφαίνονται οἱ μεταφυσικὲς πεποιθήσεις τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρώπης μὲ τὶς ἀρχὲς καὶ τὶς παραδόσεις ποὺ

* Όμιλία στὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο: Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2013.

** Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος (Σαββᾶτος) εἶναι Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν.

ἔχουν οἱ διάφορες θρησκευτικὲς κοινότητες, δημιουργώντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ μία εὐρωπαϊκὴ θρησκευτικὴ πολυμορφία καὶ συνείδηση. Ἡ θρησκευτικὴ αὐτὴ πολυμορφία, ὅμως, θέτει ὁρισμένα ζωτικῆς σημασίας ἐρωτήματα, τὰ ὅποια ἀνοίγουν καὶ πάλι τὴ συζήτηση σχετικὰ μὲ τὸ δημόσιο ρόλο τῆς Θρησκείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας στὶς μοντέρνες κοινωνίες ἀλλὰ καὶ τὴ συμβολὴ τους στὴ διατήρηση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς, ἀφοῦ ὡς γνωστὸν δίνουν νόημα καὶ περιεχόμενο στὴ λειτουργία τῆς κοινωνίας, ἥ ὅποια ἔχει κυρίως ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ἡθικὴ καὶ τὴν θρησκευτικὴ νοηματοδότησή της.

Ἡ θετικὴ συμβολὴ αὐτῆς τῆς κοινωνιολογικῆς θεώρησης τῆς Θρησκείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας προσδίδει στὶς ἵδιες τὴν κοινωνική τους διάσταση καὶ τὴ δυνατότητα νὰ ἐκδηλωθοῦν μὲ ποικίλους τρόπους, ἀφοῦ πλέον ἡ δημόσια δράση ἥ ἡ συνεισφορά τους δὲν ἐμποδίζεται, ἀλλὰ μᾶλλον προστατεύεται ἀπὸ τὶς Διεθνεῖς καὶ Εὐρωπαϊκὲς Συμβάσεις καὶ Διακηρύξεις σχετικὰ μὲ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Ἐπιπλέον, μία ἀκόμη θετικὴ κατανόηση τῆς Θρησκείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, μέσα στὴν ἀνοικτὴ ἀνθρώπινη κοινωνία, ἀποτελεῖ ἥ υπεράσπιση ἀπὸ μέρους τους τῶν ἀρχῶν τῆς σύγχρονης δημοκρατικῆς κοινωνίας (ἀτομικὰ δικαιώματα, ἀνεκτικότητα, σεβασμὸς τοῦ ἄλλου), τῆς ἀποδοχῆς τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν καὶ τοῦ πλουραλισμοῦ καὶ τῆς συμβολῆς τους στὴν ἐπίτευξη ὅλων τῶν ἀνωτέρω στὰ πλαίσια τῆς ἐλεύθερης δημιουργικότητας, ὡς κοινωνικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ φορέα γιὰ τὸ σύνολο τῆς ἀνθρώπινης κοινωνίας. Ζώντας λοιπὸν σὲ μία πολυπολιτισμικὴ κοινωνία εἶναι φυσικὸ νὰ βρεθοῦμε σὲ μία συνύπαρξη μὲ ἄτομα ποὺ ἔχουν διαφορετικὴ ἴστορία, παραδόσεις καὶ πολιτισμό, συγχρόνως ὅμως ἐπικοινωνοῦμε καὶ μὲ μέλη μιᾶς διαφορετικῆς ἔκφρασης θρησκευτικότητας, τὰ ὅποια γεννήθηκαν ἔξω ἀπὸ τὸ δικό μας πολιτιστικὸ γίγνεσθαι καὶ ἐπιβίωσαν.

Ἐξαιτίας ὅμως αὐτῆς τῆς συνύπαρξης καὶ τῆς ἐπικοινωνίας πολλὲς φορὲς τίθεται σὲ ἐπίπεδο θρησκευτικὸ ἥ ἐκκλησιαστικὸ τὸ ἐρώτημα κατὰ πόσο εἶναι δυνατόν, ἐφικτὸ ἥ ἀκόμη καὶ ἐπιτρεπτὸ νὰ προσεγγίζουμε ἥ καὶ νὰ διαλεγόμεθα μὲ τούς «ἄλλους», τούς «ξένους», τούς «ἄλλοθρησκους» ἥ καὶ τούς «ἄπιστους».

Αὐτὴ ὅμως ἥ ἔξωστρεφὴς ἐπικοινωνία καὶ παρουσία τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν Θρησκειῶν δὲν ἐμποδίζεται ἀπὸ τὴν ὅποιαδήποτε θρησκευτικὴ ἥ ὅμολογιακὴ διαφορά, ὅταν ὁ σκοπὸς τῆς ἐπικοινωνίας ἥ καὶ τῆς διαλεκτικῆς ἀνάπτυξης ἀναφέρεται σὲ θέματα, τὰ ὅποια ἀπασχολοῦν τὴν ἴδια τὴ ζωὴ καὶ δράση τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν καὶ ὅχι τῆς κοινωνίας τῶν Θρησκειῶν ἥ τῶν Ἐκκλησιῶν σὲ ἐπίπεδο πίστης ἥ ὅμολογίας.

‘Η διαλεκτική αυτή είναι σημαντική, ἐπειδὴ δίδεται καὶ στὴν ἴδια τὴν κοινωνία τῶν πολιτῶν ἡ δυνατότητα νὰ ἀξιολογήσει καὶ δημόσια πλέον τὴν κάθε Θρησκεία, ὅχι μόνο ὡς πρὸς τὴν αὐθεντικότητα καὶ τὴ γνησότητα τοῦ λόγου τῆς, ἀλλὰ κυρίως ὡς πρὸς τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν δράσεών της καὶ τῶν ἔργων τῆς.

2. Μὲ αὐτὲς τὶς προοπτικές, ἡ συνάντηση τῶν Θρησκειῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν στὴν κοινωνία δὲν μπορεῖ νὰ προσφέρει κάτι ἄλλο, παρὰ μόνο θετικὰ συμπεράσματα, ἀφοῦ ὁ πολιτισμὸς κάθε λαοῦ διαχρονικὰ ἀποτελεῖ καὶ τὸ μέσον ἔκφρασης μεταξὺ ἄλλων καὶ τῆς Θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν πολιτῶν του.

Ἡ συνάντηση ὅμως ἡ ἡ συνύπαρξη τῶν λαῶν, κρατῶν καὶ ἐθνῶν, τόσο σὲ ἐπίπεδο εὐρωπαϊκό, ὅσο καὶ παγκόσμιο, ἀπετέλεσε τὴ βάση ἐπαφῆς καὶ διαλόγου καὶ μεταξὺ τῶν Θρησκειῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν, χωρὶς αὐτὸς ὁ διάλογος νὰ μετεξελίσσεται σὲ ἔναν διάλογο ὄμοιο μορφίας, συγκρητισμοῦ ἡ ἀφομοιώσεως, ἀλλὰ ἀντίθετα σὲ μία εἰλικρινὴ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ ἐμπειριῶν μεταξὺ τῶν διαφορετικῶν πολιτισμῶν καὶ Θρησκειῶν σὲ ζητήματα ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον πανανθρώπινου ἐνδιαφέροντος. Αὐτὴ ἡ συνάντηση ὁδηγεῖ καὶ στὴν ἀνάπτυξη μιᾶς συλλογικῆς δράσης καὶ συνεργασίας γιὰ ἔνα καλύτερο αὔριο, δικό μας ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπερχομένων γενεῶν.

Γιὰ τὴν πραγμάτωση ὅμως ὅλων αὐτῶν, χρειάζεται νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὸ φοβικὸ σύνδρομο τῆς Θρησκευτικῆς πραγματικότητας καὶ νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ ἔναν διάλογο ὅχι μόνο μεταξὺ τῶν Θρησκειῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν ἀλλὰ καὶ μεταξὺ αὐτῶν μὲ τὴν κοινωνία.

Ἀπαιτεῖται δηλαδὴ νὰ ἀντισταθοῦμε, ἔστω καὶ ἐπώδυνα, σὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ κοινωνικὰ καὶ Θρησκευτικὰ μορφώματα, ποὺ συνηθίσαμε μέχρι σήμερα νὰ μᾶς προβάλλουν, καὶ νὰ ἀπαγκιστρωθοῦμε ἀπὸ τοὺς φόβους, τοὺς μύθους καὶ τὶς συμπλεγματικὲς ἀβεβαιότητές μας. ‘Ολα αὐτά, κατὰ τὸ παρελθόν, ἔδωσαν στὶς Θρησκείες καὶ στὶς Ἐκκλησίες τὸ προσωπεῖο τοῦ φονταμενταλισμοῦ, τὸ δόποιο σκιάζει τὸ ἐκσυγχρονιστικὸ στοιχεῖο τοῦ λόγου τους καὶ ἐπιστροῖζει τὸ σύνδρομο τῆς μοναδικότητας καὶ τῆς ἀποκλειστικότητας τῆς «μιᾶς» Θρησκείας ἡ Ἐκκλησίας, ἔναντι τῆς ἄλλης, ἐνῶ ἐπικαλύπτεται πολλὲς φρορὲς καὶ μὲ τὸν μανδύα τοῦ νεοσυντηρητισμοῦ. Τὸ ἀποτέλεσμα; Δόθηκε χῶρος σὲ θρησκευτικούς «ἡγέτες» νὰ ἐμφανισθοῦν καὶ νὰ δράσουν ὡς αὐτόκλητοι σωτῆρες, ἐνῶ συγχρόνως ἐνισχύθηκε καὶ ἡ ἐσωστρέφεια, ὡς ὁ ἀντίποδας τῶν συνεργασιῶν καὶ τῆς συναδέλφωσης, μὲ διακριτὰ χαρακτηριστικὰ τὴν προβολὴ τῆς διαφορετικότητας καὶ μόνον.

Τί συνεπάγονται ὅλα αὐτὰ στὴ σχέση Θρησκείας, Ἐκκλησίας καὶ Κοινωνίας, δημόσιου χώρου καὶ Θρησκευτικότητας; Ἄς θυμηθοῦμε μόνο τὰ παγκο-

σιμώς γνωστὰ καὶ τραγικὰ γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου καὶ ὅ,τι ἀκολούθησε αὐτά.

3. Ἡ ἀπάντηση στὸ παραπάνω ἐρώτημα δίδεται μόνο μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάπτυξη καὶ ἑδραίωση τῆς διαλεκτικῆς. Οἱ Θρησκεῖες καὶ οἱ Ἐκκλησίες θὰ μπορέσουν νὰ βοηθήσουν τὶς πολυπολιτισμικὲς κοινωνίες νὰ κατανοήσουν τὸ ποιοτικότερο τῆς ζωῆς καὶ νὰ προλάβουν ἔγκαιρα τὴν ἐμφάνιση φαινομένων βίας, ἐκφράσεως μισαλλοδοξίας, δογματισμοῦ, φονταμενταλισμοῦ, κοινωνικοῦ φανατισμοῦ, μόνον ὅταν ἡ ἀλήθεια ποὺ ἐκφράζουν καὶ πρεσβεύουν ἀναδειχθεῖ μέσα ἀπὸ τὴν δυναμικὴ τῆς διαλεκτικότητας, καὶ στὰ πλαίσια τῆς κοινωνίας.

Μόνο ὁ διάλογος τῶν πολιτισμῶν, τῶν κοινωνιῶν καὶ τῶν Θρησκειῶν μπορεῖ νὰ προάγει τὸν ἀμοιβαῖο σεβασμό, τὴν εἰρηνικὴ συμβίωση, τὴν ἀνοχὴ τοῦ διαφορετικοῦ, τὴν εἰρήνη, τὴν συνύπαρξη, τὴν δικαιοσύνη καὶ τὸν πλουραλισμό, δίδοντας στὶς μὲν κοινωνίες τὸ στοιχεῖο πρόσβασης πρὸς μία διαρκὴ νεωτερικότητα μακριὰ ἀπὸ κρίσεις πολιτισμικῆς ταυτότητας, στὶς δὲ Θρησκεῖες καὶ στὶς Ἐκκλησίες τὴν δυνατότητα νὰ νοηματοδοτήσουν, μὲ σεβασμὸ στὴν διαφορετικότητα, τὴν ἀνάδειξη τῶν στοιχείων ἐκείνων, μέσα ἀπὸ τὰ ὅποια δίδονται τὰ περιθώρια τῆς δράσης καὶ τῆς ἀντίδρασης, τῆς δόσης καὶ τῆς ἀντίδοσης, τῆς μετάδοσης καὶ τῆς λήψης, ἀφοῦ ἡ πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ διαλόγου στηρίζεται πάντοτε στὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου ποὺ δίνει καὶ τοῦ ἀνθρώπου ποὺ δέχεται ἡ τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ προσφέρεται «διακονικά» καὶ τοῦ πολιτισμοῦ ποὺ λειτουργεῖ «μεταμορφωτικά».

Μέσα ἀπὸ αὐτὴν λοιπὸν τὴν διαλεκτικὴ διαδικασία τὸ ἀξιολογικὸ ἐρώτημα πλέον δὲν εἶναι ποιός Πολιτισμός, ποιά Ἐκκλησία ἢ ποιά Θρησκεία εἶναι ὁρθὴ στὸ παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, ἀλλὰ πῶς καὶ ποιές λύσεις μποροῦν νὰ προταθοῦν ἔμπρακτα στὸ ἀδιέξοδο τῶν σημερινῶν σχέσεων μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ μεταξὺ τῶν πολιτισμῶν καὶ τῶν Θρησκειῶν, μέσα ἀπὸ τὴν διαλεκτικὴ μὲ τὴν ἴδια τὴν κοινωνία.

Μὲ τὸ περιεχόμενο καὶ τὴ σκοποθεσία αὐτῆς τῆς μορφῆς τῆς διαλεκτικῆς διαδικασίας αἱρεται τὸ σύνδομο τῆς μοναδικότητας καὶ τῆς ἀποκλειστικότητας, τῆς ἐπιβολῆς τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς πλειοψηφίας ἐναντὶ τῶν ἄλλων, τῆς ἀφομίωσης ἢ καὶ τοῦ συγκρητισμοῦ.

Ἀπότερος σκοπὸς αὐτοῦ τοῦ πολυπολιτισμικοῦ διαλόγου εἶναι: α) Ὁ προσδιοισμὸς τοῦ πλησίον, ἀνεξαρτήτως θρησκευτικότητας, πολιτικῆς πεποιθήσεως ἢ ἐθνικῆς προελεύσεως. β) Ἡ χωρὶς προϋποθέσεις προσφορὰ ἀλληλεγγύης καὶ ἔμπρακτης ἀγάπης πρὸς τὶς ἀνάγκες αὐτοῦ, καὶ γ) Ἡ θεμελίωση δίκαιων καὶ ἀνθρωπίνων σχέσεων ἐντὸς τῶν πλαισίων λειτουργίας τῶν κοινωνικῶν δομῶν.

Μία διαδικασία, μὲ τὴν ὅποια ἀναδεικνύεται ἡ θετικὴ καὶ ἡ οὐσιαστικὴ συμβολὴ τῆς θρησκευτικότητας στὴ συγκρότηση καὶ διατήρηση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς, μὲ τὴ νοηματοδότηση τῆς πολιτισμικῆς ἀλληλοπεριχώρησης, στὰ πλαίσια μάλιστα διατήρησης τῆς διαφορετικότητας μέσα στὸ ἴδιο κοινωνικὸ γίγνεσθαι.

4. “Ομως οἱ Θρησκεῖς καὶ οἱ Ἐκκλησίες, σ’ αὐτὴ τὴ διαδικασία τοῦ διαλόγου, θὰ πρέπει νὰ προσέλθουν μὲ διάθεση ἔντονης αὐτοκριτικῆς καὶ παραγωγικῆς συνδιαλλαγῆς. Μὲ τὶς δύο αὐτές προϋποθέσεις θὰ μπορέσουν νὰ ὑπερβοῦν τὸ “χάσμα τῆς ἀδράνειας” καὶ νὰ ὀδηγηθοῦν στὸ “πλουραλιστικὸ βίωμα”, μέσα ἀπὸ τὸ ὅποιο θὰ ἀναδείξουν τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα τοῦ λόγου τους, τὰ ὅποια ἀφοροῦν τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία καὶ μὲ τὰ ὅποια θὰ ἐπιβεβαιώσουν ἔμπρακτα τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν παρεμβάσεών τους.

Ἀπαιτεῖται λοιπὸν μία ἐσωτερικὴ αὐτοκριτικὴ καὶ μία εἰλικρινὴς μετάνοια, στοιχεῖα τὰ ὅποια σηματοδοτοῦν τὴν ἀναθεώρηση πολλῶν προσωπικῶν ἀντιλήψεων, νοοτροπιῶν καὶ πρακτικῶν, ἐνῶ συγχρόνως ἀποτελοῦν καὶ τὴν προϋπόθεση μιᾶς σειρᾶς ἀλλαγῶν σὲ θεσμικὸ ἐπίπεδο, προκειμένου νὰ ἐδραιωθεῖ αὐτὴ ἡ μορφὴ τοῦ διαλόγου καὶ νὰ ἀποφευχθεῖ ὁ κινδυνός δημιουργίας ἢ ἵδρυσης μιᾶς «νέας» θρησκείας, μὲ τὴν μετατροπὴ τοῦ θρησκευτικοῦ πλουραλισμοῦ σὲ θρησκευτικὸ μονισμὸ ἢ μὲ στοιχεῖα συγκρητιστικά. Μόνο μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴ μορφὴ τοῦ διαλόγου μπορεῖ νὰ μὴν σχετικοποιηθεῖ ἡ “Ἀλήθεια” καὶ νὰ ἀναδειχθεῖ ὁ συνδυασμὸς τῆς πιστότητας ὅχι μόνο μὲ τὴν ἀνεκτικότητα, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀνοικτότητα, ἀφοῦ μὲ τὸν διάλογο αὐτὸν γίνεται ἔνα βῆμα πέραν ἀπὸ τὴν ἀνοχὴ καὶ ὀδηγούμεθα στὴν ἀναγνώριση τοῦ ἄλλου, τοῦ διαφορετικοῦ, ὁ ὅποιος ὑπάρχει ὅχι ἀπλῶς μόνο γιὰ νὰ ὑπάρχει –αὐτὸν εἶναι τὸ νόημα τῆς ἀνοχῆς – ἀλλὰ ὑπάρχει ὡς πρόσωπο, τὸ ὅποιο ἔχει κάτι νὰ μοῦ πεῖ, τὸ ὅποιο πρέπει νὰ ἀκούσω πολὺ σοβαρά, νὰ τὸ συσχετίσω μὲ τὶς δικές μου ἰδέες, νὰ τὸ κρίνων ὑπὸ τὸ φῶς αὐτῶν τῶν ἴδεων ἢ καὶ νὰ τὸ υἱοθετήσω ἀκόμη.

Στὸ σημεῖο αὐτὸν πρέπει νὰ ἀναφέρουμε, ὅτι ἡ ἔννοια τῆς ἀνεκτικότητας καὶ τῆς ἀνοχῆς δὲν εἶναι μόνο ἀνεπαρκῆς ἀλλὰ στὸ βάθος της εἶναι καὶ ἀρνητικῆς, γιατὶ ὑποδηλώνει ἔνα αἴσθημα ὑπεροχῆς ποὺ ταπεινώνει τὸν ἄλλο, τὸν διαφορετικό, αὐτὸν ποὺ δὲν συμφωνεῖ μαζί μας, καὶ συγχρόνως ταυτίζεται κατ’ ἀνάγκην μὲ μία πλειονότητα πού “ἀνέχεται” τὴ μειονότητα. Αὐτὴ ἡ ἀντίληψη τῆς ἀνοχῆς δυστυχῶς ἰσχύει ἀκόμη καὶ στὸ θρησκευτικὸ πεδίο κάθε μειονότητας, διότου ὁ ἄλλος εἶναι ἀπλά “ἀνεκτός” καὶ μέρος τοῦ εὐρύτερου πολιτιστικοῦ πλαισίου, μέσα στὸ ὅποιο ζοῦμε.

5. Ἀλλὰ τί εἶναι αὐτὸν ποὺ ὁ ἄλλος θὰ μοῦ ἐκφράσει σὲ ἔνα διάλογο αὐτοῦ τοῦ τύπου;

‘Ως γνωστὸν σ’ ἔνα διάλογο δὲν χρειάζονται μόνο συνομιλητές, ἀλλὰ καὶ ἔνα θέμα.

Τί θὰ ποῦν λοιπὸν οἱ συνομιλητὲς ποὺ θὰ ἐμπλακοῦν σὲ ἔνα τέτοιο διάλογο;

Θὰ μιλήσουν γιὰ τὴν πολιτικὴ καὶ γιὰ τὸ ρόλο τῆς Θρησκείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας στὶς διαφορετικὲς καὶ ἄλλες συγκρούσεις ἀνὰ τὸν κόσμο;

Εἶναι ἀμφίβολο ἂν θὰ μπορούσαμε νὰ προσεγγίσουμε ἐποικοδομητικὰ ἔνα τέτοιο θέμα. Αὐτὸ ἵσως ἀποτελέσει τὴν εὐκαιρία γιὰ κάποιους ἄλλους, κυρίως τοὺς πολιτικούς. Τὸ ἀποτέλεσμα ἐνὸς τέτοιου διαλόγου πολὺ πιθανὸν θὰ εἴναι ἀρνητικό. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ὁ διάλογος μὲ τὶς Θρησκείες καὶ τὶς Ἐκκλησίες, γιὰ τὸν ὅποιο συζητοῦμε ἐδῶ, θὰ πρέπει νὰ ἔχει μὰ διαφορετικὴ θεματολογία. Θὰ πρέπει νὰ μᾶς θέσει ἐνώπιον τῶν ἔντονων ζητημάτων τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ κόσμου, τῆς ἴστορίας καὶ τῶν πολιτισμῶν ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ ἐπιβίωση. Καθὼς βρισκόμαστε στὴν τρίτη χιλιετία τὸ τέλος τῶν ἰδεολογιῶν ἐγγύζει, ὁ μηδενισμὸς τείνει νὰ κυριαρχήσει ὡς ἀξία καὶ μέτρο ζωῆς στὰ δρια τῆς καθημερινότητας, τὸ οἰκολογικὸ πρόβλημα ἀποτελεῖ ὁρατὴ ἀπειλή, ἡ παγκοσμιοποίηση μαξικοποεῖ τὴν κοινωνία καὶ καταστρατηγεῖ τὴν ἰδιοπροσωπία, τὸ μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ἀλλὰ καὶ τῶν λαῶν καὶ ὅλα αὐτὰ ὅδηγοῦν σὲ μία ἰδεολοποίηση τῆς Θρησκευτικότητας, ἡ ὅποια τελικὰ καταλήγει σὲ ἀκραίες ἐπιλογὲς τρομοκρατίας, νεοναζισμοῦ, καταστροφικῶν σεκτῶν μὲ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις. Τὸν τελευταῖο μάλιστα καιρὸ ὅλα αὐτὰ προκάλεσαν καὶ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ὡς ἀπότοκο τῆς ἡθικῆς, μέσα ἀπὸ τὴν ὅποια ἔξυπηρετοῦνται ἰδιοτέλειες ἐπικυριαρχίας ἐπὶ τῶν λαῶν.

“Ομως τὸ Θρησκευτικὸ γεγονὸς δὲν ὑπάρχει μόνο γιὰ τὴν αὐτοκαταξιωσή του. Οἱ Θρησκεῖες καὶ οἱ Ἐκκλησίες ὑπάρχουν γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ περιγράφουν τὴ σχέση τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν Θεό, τὸ συνάνθρωπο καὶ τὴν κτίση. Οἱ Θρησκεῖες καὶ οἱ Ἐκκλησίες πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουν τὶς προκλήσεις τῶν καιρῶν μας, καταθέτοντας προτάσεις ποὺ ἔχουν ζωτικὴ σημασία γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, τὶς ἀνθρώπινες κοινωνίες καὶ τὸν τρόπο συμβίωσης τῶν ἀνθρώπων, στὰ πλαίσια λειτουργίας καὶ δράσης τοῦ πολιτιστικοῦ γεγονότος.

6. Δυστυχῶς ὅμως καὶ ὁ διάλογος αὐτός, ὅπως καὶ οἱ Θρησκεῖες καὶ οἱ Ἐκκλησίες, περνᾷ τὴ δική του ἀμφισβήτηση, γιατὶ οἱ ἐκφραστὲς τῆς νεωτερικότητας ἔθεσαν ἐνστικτωδῶς τὶς Θρησκεῖες καὶ τὶς Ἐκκλησίες στὸ κοινωνικὸ περιθώριο, ἀφήνοντας ὥστόσο στὸν καθένα ξεχωριστὰ χῶρο ἐλεύθερης δράσης, σύμφωνα μὲ τὴν ἀτομικὴ τὸν βιούληση καὶ θέληση. Ἐδωσαν τὴ δυνατότητα στοὺς ἀνθρώπους νὰ θρησκεύουν καὶ νὰ πιστεύουν ὅ,τι αὐτοὶ ἐλεύθερα ἐπιθυμοῦν, ἀρκεῖ νὰ παραμείνουν ἐντὸς τῶν «συνταγματικῶν» ὁρίων τῆς μὴ ἄσκησης

τοῦ προσηλυτισμοῦ καὶ τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων. Ἔτσι, ἡ θρησκευτικότητα ἀπὸ κοινωνικὸ γεγονός, ποὺ ἀφιδοῦσε ἔνα σύνολο ἀνθρώπων στὴ δημόσια ζωή, μετατράπηκε σὲ ἀτομικὴ ὑπόθεση τοῦ κάθε πολίτη. Ἡ ἔξατομίκευση αὐτὴ τοῦ θρησκευτικοῦ γεγονότος εἶχε ως τραγικὴ συνέπεια τὸν πολιτιστικὸ καὶ θρησκευτικὸ ἀποχρωματισμὸ τῶν λαῶν, ἐνῶ ἡ νεωτερικὴ ἀξίωση γιὰ οἰκοδόμηση τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης καὶ δικαιοσύνης, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν θρησκευτικότητα, δοδήγησε στὰ σύγχρονα θρησκευτικὰ καὶ κατ’ ἐπέκταση κοινωνικὰ ἀδιέξοδα.

Ἐπιπλέον, σ’ αὐτὴ τὴν ἔξελικτικὴ κοινωνικὴ διαδικασία οἱ εἰσηγητὲς τῆς μετα-νεωτερικότητας διέκριναν στὸν σύγχρονο ἀνθρωπὸ δρισμένα κενὰ πνευματικῆς χροιᾶς, τὰ δόποια δὲν μπόρεσαν νὰ τὰ καλύψουν μὲ τὴν τεχνολογικὴ καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ ἀνάπτυξη, γι’ αὐτὸ καὶ ἔνα σεβαστὸ ποσοστὸ τοῦ δυτικοῦ κόσμου ἐγκατέλειψε τὴ θεσμικὴ δράση, τὴ διδασκαλία καὶ τὴν πολιτιστικὴ διάσταση τῶν Θρησκειῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν. Οἱ ἀρχὲς δικαίου ποὺ κυριάρχησαν μέσα ἀπὸ τὴν προβολὴ τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν, δημιουργηγησαν τὴν ἐλπίδα ὅτι αὐτὲς καὶ μόνον θὰ ἔδιναν τὶς ποθούμενες λύσεις στὰ προβλήματα τῆς ἀνθρωπότητας. Αὐτὴ ὅμως ἡ «δικαιοϊκὴ» κυριαρχία περιόρισε, ὅσο περισσότερο μποροῦσε, τὸν παράγοντα «Θρησκεία», ἡ ὁποία κατανοεῖ πλέον τὸ φόλο τῆς ως ἔνα γεγονός ἀτομικό, ἐνῶ λειτούργησε ως αἰτία μίσους, πολέμων, φανατισμοῦ καὶ καταστροφῆς μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Ὡς ἔνα σημεῖο, αὐτὴ ἡ ἔξελιξη ἐπιβεβαιώνεται καὶ ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα.

Ο μονομερῆς αὐτὸς περιορισμὸς καὶ ἀπομονωτισμὸς τῆς Θρησκείας βρέθηκε ἀντιμέτωπος μὲ τὴν πολλαπλότητα καὶ τὴν πολυτισμικότητα, δημιουργώντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἔναν πολιτιστικὸ καὶ θρησκευτικὸ ἀποχρωματισμό, τὸν ὃποιο ἥρθε νὰ ἀντικαταστήσει τὸ φαινόμενο τοῦ θρησκευτικοῦ φονταμενταλισμοῦ καὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ συντηρητισμοῦ. Ὅμως αὐτὴ ἥταν ἡ μία πλευρὰ ἀνάγνωσης τῆς ἴστορικῆς πραγματικότητας. Ἡ ἄλλη πλευρὰ τῆς θρησκευτικῆς παρουσίας στὴν ἔξελιξη τῶν λαῶν ἥταν ἐκείνη τῆς γόνιμης δημιουργίας μέσα ἀπὸ τὸ πολιτιστικὸ δυναμικό τῆς.

Ἔτσι, ἂν καὶ τὰ δύο αὐτὰ φαινόμενα ἐμφανίστηκαν ἀκριβῶς ἔξαιτίας τῆς ἔλλειψης ἐνὸς οὐσιαστικοῦ διαλόγου μεταξὺ τῶν θρησκευτικῶν πολιτισμῶν καὶ παραδόσεων, φαίνεται ὅτι στὸ βάθος λειτούργησαν θετικὰ γιὰ τὶς ἴδιες τὶς Θρησκείες καὶ τὶς Ἐκκλησίες καθεαυτές, καθὼς τὶς προκάλεσε νὰ ἀναζητήσουν ἐκ νέου καὶ νὰ ἐπανερμηνεύσουν τὶς θρησκευτικές τους πεποιθήσεις μὲ τέτοιο τρόπο, ὥστε ἀπὸ κοινότητες ἀπόλυτου χαρακτῆρα νὰ μετατραποῦν σὲ κοινότητες ἀλληλεγγύης, εἰρήνης, ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καὶ καταλλαγῆς, παρὰ

τὶς ἀνυπέρβλητες διαφορές τους, καὶ νὰ κατανοήσουν ὅτι ὅλα αὐτὰ καλλιεργοῦνται μόνο μέσα ἀπὸ τὸν διαθρησκειακὸ διάλογο, μὲ τὸν ὄποιο δὲν ἐπιδιώκεται ἡ ἀπόλυτη ἔνωση, πρᾶγμα ποὺ τὶς περισσότερες φορὲς διαφαίνεται ὡς ἀδύνατον, ἀλλὰ ἡ εἰρηνικὴ συνύπαρξη καὶ συνεννόηση μεταξὺ τῶν κοινοτήτων, μέσα δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη ἔκφραση τῶν βιωμάτων καὶ τῶν ἐμπειριῶν τους.

Ἡ ὑποδειγματικὴ αὐτὴ πρακτικὴ τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου τελικὰ ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι ὁ μόνος παράγοντας ποὺ θεμελιώνει τὴ συνεργασία μεταξὺ τῶν διαφορετικῶν Θρησκειῶν καὶ Ἐκκλησιῶν, ἀπωθώντας στὸ περιθώριο τὶς ἴστορικὲς τραυματικὲς ἐμπειρίες τοῦ παρελθόντος (θρησκευτικοὶ πόλεμοι, σταυροφορίες) ἐνῶ συγχρόνως ἐπιβεβαιώνει τόσο τὴν ἀναγκαιότητά του, ὃσο καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητά του. Κάτω ἀπὸ αὐτὴ τὴν προοπτικὴ ἡ κατανόηση τοῦ πολίτου ὡς πιστοῦ καὶ ἡ μετακενωτικὴ κατανόηση τοῦ περιεχομένου τῆς ταυτότητάς του ὡς πολίτου, νομίζω ὅτι βοηθᾶ ἀρκετὰ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτῆς τῆς γόνιμης διαλεκτικῆς.

7. Οἱ Θρησκεῖς καὶ οἱ Ἐκκλησίες τελικὰ μόνον τότε καθίστανται οἱ ἀδιαμφισβήτητοι καὶ οἱ ἰσχυρότεροι ἀλλὰ καὶ οἱ πλέον πειστικοὶ παράγοντες μέσα στὸν κόσμο, ὅταν δὲν περιορίζονται μόνον στὴν σφαιρὰ τῆς ἴδιωτικῆς ζωῆς ἀλλὰ διαδραματίζουν σπουδαῖο ρόλο, ὡς μοχλὸς κοινωνικῆς καὶ νητοποίησης, σὲ πολλὰ ἐπίπεδα.

«Στὸ χέρι τῶν Θρησκειῶν εἶναι λοιπὸν εἴτε νὰ αὐξήσουν τὸν πόνο ποὺ ζεῖ ὁ κόσμος, εἴτε νὰ συμβάλουν στὴν θεραπεία τῶν δεινῶν», τὸ δεύτερο εἶναι δυνατὸν νὰ καταστεῖ ἐφικτὸ μόνο μέσα ἀπὸ τὸν διάλογο, ὁ ὄποιος ἀποτελεῖ «δῶρον Θεοῦ».

Οἱ Θρησκεῖς λοιπὸν καὶ οἱ Ἐκκλησίες τοῦ διαλόγου, τῆς εἰρηνικῆς συμβίωσης, τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς εἰλικρινοῦς θρησκευτικότητας, καὶ ὅχι τῆς ὑποκριτικῆς θρησκειοληψίας, μὲ κέντρο τὸν ἀνθρωπὸ καὶ τὶς κοινωνίες τῶν πολιτῶν, πρέπει νὰ ἀναζητήσουν, ὥστε νὰ βροῦν τὴν θέση ποὺ τοὺς ἀξίζει στὴν παγκόσμια οἰκογένεια, αὐτὸ δῆμως προοϋποθέτει καὶ ἀπαιτεῖ τὸν καθορισμὸ τῆς θέσης ποὺ τοὺς ἀξίζει σὲ κάθε ἀνθρώπινη κοινωνίᾳ καὶ σὲ κάθε ἔκφραση πολιτισμικῆ. Τὰ τελευταῖα γεγονότα στὸ χῶρο τῆς Μέσης Άνατολῆς, θεωρούμενα ὑπὸ τὴν προοπτικὴ τῆς θρησκευτικότητας, ἐπιβεβαιώνουν αὐτὴν τὴν ἀπαίτηση. Βέβαια ἡ διαλεκτικὴ αὐτὴ μορφὴ συνεργασίας τῶν Θρησκειῶν καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν, σὲ ἐπίπεδο τοπικὸ καὶ στὰ πολιτιστικὰ πλαίσια κάθε χώρας, θὰ πρέπει νὰ λειτουργεῖ προληπτικὰ καὶ ὅχι θεραπευτικὰ καὶ εὐχητικά, καὶ μάλιστα ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ ἔξωθεν. «Ἐναν τέτοιον διάλογο συνεργασίας ὑποστηρίζει καὶ ἡ

Εύρωπαική Ἔνωση, ώς μία ἀπὸ τὶς θεμελιώδεις καὶ καταστατικὲς ἀρχές τῆς (βλ. ἄρθρο 17, Συνθήκη τῆς Λισσαβώνας).

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ καὶ μόνο θὰ μπορέσουν τελικὰ νὰ καταστοῦν οἱ Θρησκεῖες καὶ οἱ Ἐκκλησίες παράγοντες εἰρήνης, καταλλαγῆς, ἀλληλεγγύης καὶ κοινωνικῆς συνοχῆς, δταν «ὅ θάνατος παύσει πλέον νὰ καθορίζει τὰ οὐσιώδη τοῦ βίου».