

Θεολογικὰ Χρονικὰ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013: Βελιγράδι, Σερβία

Στὸ διάστημα 25-31 Αὐγούστου πραγματοποιήθηκε στὸ Βελιγράδι τῆς Σερβίας ἡ 6^η Διεθνὴς Συνάντηση Βιβλικῶν Θεολόγων Ἀνατολῆς καὶ Δύσης. Τὸ θέμα τοῦ φετινοῦ συνεδρίου, ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν Eastern Europe Liaison Committee (EELC) τῆς Studiorum Novi Testamenti Societas σὲ συνεργασίᾳ μὲ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Βελιγραδίου καὶ τὴν εὐλογία τοῦ ἐπισκόπου Εἰρηναίου τοῦ Novi Sad καὶ τῆς Backa, εἶχε ὡς θέμα τὸ δόλο τοῦ Ἅγιου Πνεύματος στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας σύμφωνα μὲ τὴν Καινὴ Διαθήκη. Οἱ κύριοι ὄμιλοι τέσσερες παρουσίασαν πτυχές τοῦ θέματος ἀπὸ ὁρθόδοξης, ωραιαιοκαθολικῆς καὶ προτεσταντικῆς πλευρᾶς ἐστιάζοντας ὅχι μόνο στὰ κείμενα τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐκεῖνα τῆς λειτουργικῆς παράδοσης καὶ τῆς πατερικῆς γραμματείας. Ὁμιλητὲς ἦταν οἱ: ἐπίσκοπος Εἰρηναῖος («The Holy Spirit and the Church. An Orthodox Perspective»), D. Marguerat («The Holy Spirit and the Church in Luke-Acts from a Western Perspective»), X. Καρακόλης («The Holy Spirit and the Church in Luke-Acts from an Orthodox Perspective»), P. Dragutinovic («The Holy Spirit and the Church in John from an Orthodox Perspective»), A. Dettwiler («The Holy Spirit and the Church in John from a Western Perspective»), Volker Rabens («The Holy Spirit and the Church in Paul from a Western Perspective»), J. Fotopoulos («The Holy

Spirit and the Church in Paul from an Orthodox Perspective»), π. Δ. Μπαθρέλλος («The Holy Spirit and the Church in patristic approaches to the NT»), K. Bracht («The Holy Spirit and the Church in patristic approaches to the NT»), H. Buchinger («The Holy Spirit and the Church in Liturgy from a Western Perspective»), N. Sakvarelidze («The Holy Spirit and the Church in Liturgy from an Orthodox Perspective»). Ἐπιπλέον στὸ πλαίσιο τοῦ συνεδρίου ἔλαβαν χώρα τρία σεμινάρια, στὰ ὅποια οἱ εἰσηγήσεις κινήθηκαν στοὺς ἄξονες: τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ ἡ Ἐκκλησία στὸ Μᾶρο καὶ Ματθαῖο, Ἅγιο Πνεῦμα, Ἐκκλησία καὶ ἀρχαῖος Ἰουδαϊσμὸς καὶ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ Ἐκκλησία στὰ χριστιανικὰ κείμενα τοῦ 2^{ου} αἰ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013: Aarhus, Δανία

Στὸ διάστημα 26-30 Αὐγούστου πραγματοποιήθηκε στὸ Πανεπιστήμιο Aarhus τῆς Δανίας τὸ 11^ο Διεθνὲς Συνέδριο ὀφερωμένο στὸν Ὡριγένη καὶ στὸν Ὡριγενισμό. Τὸ θέμα τοῦ φετινοῦ συνεδρίου ἦταν ἡ ἐπίδραση τοῦ Ὡριγένη καὶ τῶν ἰδεῶν του στὴ Δύση ἀπὸ τὸν 3^ο καὶ 4^ο αἰῶνα ἕως καὶ τὸν 20^ο. Οἱ εἰσηγήσεις κινήθηκαν στοὺς ἔξης πέντε ἄξονες: (α) τὴν ἐπίδραση καὶ τὴν πρόσληψη τῶν ἀρχαίων παραδόσεων: ὁ Ὡριγένης στὴ Δύση, (β) τὴν πρόσληψη τῆς σκέψης τοῦ Ὡριγένη ἀπὸ τὶς δυτικὲς θεολογικὲς καὶ φιλοσοφικὲς παραδόσεις, (γ) τὴν πρόσληψη τοῦ Ὡριγένη στὸ μυστικι-

σιμό, (δ) τὴν πρόσληψη τοῦ Ὡριγένη σὲ σύγχρονες μεταφράσεις κι ἐκδόσεις, καὶ (ε) τὴν πιθανὴ ἐπίδραση τοῦ Ὡριγένη στὶς δυτικὲς παραδόσεις κατὰ τὸν 21^ο αἰῶνα. Μεταξὺ τῶν ὄμιλητῶν ἦταν οἱ: Mark Elliot, Karla Pollman, Ilaria Ramelli, Bernard Pouderon, Theo Kobusch κ.ἄ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013: Μιλάνο, Ἰταλία

Στὸ Μιλάνο τῆς Ἰταλίας πραγματοποήθηκε στὸ διάστημα 28-30 Αὐγούστου τὸ 13^ο Διαχριστιανικὸ Συνέδριο, τὸ ὁποῖο διοργανώνεται ἐναλλάξ κάθε δύο χρόνια ἀπὸ τὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ καὶ τὸ Ἰνστιτούτο Πνευματικότητας τοῦ Ποντιφικοῦ Πανεπιστημίου Antonianum τῆς Ρώμης. Τὸ θέμα τοῦ φετινοῦ συνεδρίου ἦταν ἡ σχέση τῶν χριστιανῶν μὲ τὴν πολιτικὴν ἔξουσία. Τὸ συνέδριο χαιρέτισαν μὲ μηνύματά τους τόσο ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριαρχῆς Βαρθολομαῖος ὅσο κι ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος. Στὶς εἰσηγήσεις παρουσιάστηκαν πτυχὲς τῆς σχέσης Ἐκκλησίας καὶ πολιτικῆς ἔξουσίας μέσα στὴν ἰστορία καὶ ἡ προβληματικὴ ποὺ συνδέεται μὲ αὐτὴν στὸ σημερινὸ κόσμο. Ὁμιλητὲς ἦταν οἱ: Romano Penna («Χριστιανὸς καὶ πολιτικὴ ἔξουσία: ἀνοιχτὰ καινοδιαθηκαὶ ξητήματα»), Euvaggelina Amioiρίδου («Ἐκκλησία, ἱεραιχία καὶ κράτος κατὰ τὴν περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας»), Antonio Carile («Ὁ αὐτοκράτορας, οἱ σύνοδοι καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ τάξη»), Διονύσιος Βαλαῆς [«Ἡ θέση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ Ὁθωμανικὸ κράτος καὶ ἡ προάσπιση τῶν δικαιωμάτων του: Ἡ περίπτωση τοῦ πατριαρχῆ Διονυσίου Ε' (1887-1891)»], Cesare Alzati («Duo sunt genera Christianorum. Ἡ μεγάλη ἐκκλησιολογικὴ καὶ θεσμικὴ φήξη στὴ Δύση τοῦ 11^ο αἰῶνα»), Xosé Soutomaior («Ἡ αἴρεση τοῦ

ἐθνοφυλετισμοῦ καὶ τὰ σύγχρονα ἐκκλησιολογικὰ ἀδιέξοδα»), Leonhard Lehmann («Ο ἄγιος Φραγκίσκος τῆς Ἀσίζης γράφει στοὺς κυβερνῆτες: ἡ ἀγαπητικὴ παροησία ἐνὸς φτωχοῦ»), Marzia Rantzen - Αθανάσιος Στογιαννίδης («Προβληματισμὸι γιὰ τὴ Σχέση Πολιτικῆς Ἀγωγῆς καὶ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν»), Giorgio Feliciani («Τὸ Σύμφωνο μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Κράτους καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία στὴν ἐκκλησιαστικὴν πρακτικὴ τῆς σημερινῆς Ἰταλίας»), Basilius Mητροπούλου («Προβληματισμὸι σὲ σχέση μὲ τὸν κυβερνοχῶρο καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἀγωγή»), Francesco Botturi («Λαϊκὸ κράτος καὶ πολιτογράφηση τῆς πίστης»), Χρῆστος Τσιρώνης («Πολιτικὴ καὶ πολιτικὴ ἔξουσία στὸ σύγχρονο κόσμο. Κοινωνικὴ ἀνάλυση καὶ θεολογικὲς προκλήσεις»), Ιωάννης Πέτρου («Πολιτικὴ καὶ ἀξίες στὴ σύγχρονη πραγματικότητα»).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Ὁξφόρδη, Μ. Βρετανία

Ο Θεολογικὸς Ὀργανισμὸς Orthodox Theological Research Forum (O.T.R.F.) δογάνωσε ἀπὸ τὶς 2 ἕως τὶς 5 Σεπτεμβρίου 2013, στὸ Κολέγιο St. Edmunds Hall, τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὁξφόρδης, συνέδριο, ἀφιερωμένο στὸν διακεκριμένο Ἐλληνα διανοούμενο καθ. Χρῆστο Γιανναρᾶ. Τὸ θέμα τοῦ Συνεδρίου ἦταν: «Χρῆστος Γιανναρᾶς: Φιλοσοφία, Θεολογία, Πολιτισμός». Τὸ Συνέδριο προσέλκυσε ἐρευνητές ἀπὸ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου, καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴν Ἐλλάδα, τὴν Γαλλία, τὴν Γερμανία, τὸν Καναδᾶ καὶ τὴ Μεγάλη Βρετανία. Ἡ ἴδιαιτερότητα τοῦ Συνεδρίου ἦταν ὅτι ὁ τιμώμενος καθηγητής ἦταν παρὸν σὲ ὅλη τὴ διάρκειά του, λαμβάνοντας ἐνεργὰ μέρος σὲ ὅλες τὶς ἐργασίες καὶ

τις συζητήσεις, άπαντώντας σε έρωτήσεις, σχολιάζοντας τις είσηγήσεις και τελικά συμμετέχοντας δυναμικά στην προσπάθεια για βαθύτερη κατανόηση της δικῆς του φιλοσοφικῆς και θεολογικῆς σκέψης. Η πρώτη είσηγηση άνηκε στόν (άπόντα από τὸ Συνέδριο) Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας Ἀναστάσιο, ό δοποῖς ὑποστήριξε ὅτι ὁ Γιανναρᾶς εἶναι ἔνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ὀνομαστοὺς και φημισμένους Ἐλληνες συγγραφεῖς τῆς ἐποχῆς μας.

Στὴ θέση τοῦ ἀπόντος (λόγῳ ἀσθενείας) Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Διοκλείας Καλλίστου, ὁμίλησε ὁ ἴδιος ὁ καθ. Γιανναρᾶς, ὁ δοποῖς ἔκανε μιὰ σύντομη εἰσαγωγή, εὐχαριστώντας ἐγκάρδια τοὺς ὀργανωτὲς και τοὺς χορηγοὺς τοῦ Συνεδρίου, καθὼς και τοὺς Συνέδρους γιὰ τὴ συμμετοχὴ τους, και ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ἐπιθυμία τους νὰ ὑποβάλουν γιὰ πρώτη φορὰ τὸ δημοσιευμένο ἔργο του σὲ κριτικὴ συζήτηση. Ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Καθ. Andrew Louth (University of Durham) ὁμίλησε μὲ θέμα: «The Aprophatic in Modern Orthodox Theology - and Modern Philosophy». Υποστήριξε δὲ ὅτι ἡ Ὁρθοδοξία εἶναι ἀποφατικὴ, και αὐτὸ τὸ στοιχεῖο ἔχει προσελκύσει τὸ ἐνδιαφέρον πολλῶν γιὰ τὴν Ὁρθοδοξία. Η ἀποφατικὴ Θεολογία βρέθηκε τὸν τελευταῖο αἰῶνα στὸ κέντρο τῆς σκέψης πολλῶν διανοούμενων, ὅπως ὁ Μητροπολίτης Κάλλιστος, ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς και ὁ π. S. Bulgakov. Ὁ VI. Lossky θεωρεῖ ὅτι τὸ μισταγωγικὸ στοιχεῖο συνάδει μὲ τὸν ἀποφατισμὸ και ὅτι ὅλη ἡ Χριστιανικὴ Θεολογία εἶναι ἀποφατική. Ὁ π. D. Staniloae ἐπισημαίνει ἐπίσης τὴ σημασία τῆς ἀποφατικῆς Θεολογίας, ἀναφορικά μὲ τὸν τρόπο κατανόησης τοῦ Θεοῦ, σὲ ἀντίθεση ὅχι μὲ τὸν καταφατισμὸ ἀλλὰ μὲ τὴν ὁρθολογιστικὴ Θεολογία.

Ο Δρ. Εὐάγγελος Μπάρτζης (Κόρινθος), διμήλησε μὲ θέμα: «Greek Theology after Christos Yannaras: the response to a prophetic call?». Ἀνέλυσε τὴν ἄποψη τοῦ Γιανναρᾶ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἀσχολούμαστε μὲ τὴ Θεολογία. Η Θεολογία ἀντιμετωπίζεται ως προφητεία και εἶναι ἅμεσα συνδεδεμένη μὲ τὴν ἴστορία. Η προφητεία τοποθετεῖται ως ὁδόφραγμα ἐνάντια στὴν αἵρεση και διαφυλάσσεται μέσῳ τῆς πράξης. Σύμφωνα μὲ τὸν Γιανναρᾶ ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι αἵρεση και ἀσυμμετοίᾳ μὲ τὴ θεολογικὴ συνείδηση. Ο ἐθνικισμὸς εἶναι προϊὸν τοῦ μοντερνισμοῦ και δημιουργεῖ προβλήματα δικαιοδοσιῶν, ὅπως ἐπίσης και ζητήματα σχέσεων μεταξὺ καθολικότητας και οἰκουμενικότητας. Ο διμήλητής ἔξηγησε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιὰ εὐχαριστιακὴ κοινότητα ποὺ κινεῖται πρὸς τὸ ἐσχατον. Ἀμφισβήτησε τὴ συμβατότητα τῆς Ὁρθοδοξίας Ἐκκλησιολογίας μὲ τὸν ἐθνικισμό. Παρατήρησε ὅτι τὸ τελευταῖο διάστημα ἡ Ὁρθοδοξία μεταπήδα ἀπὸ τὸ οἰκουμενικὸ στὸ τοπικό. Ο Pui Ip (Heythrop College, Πανεπιστήμιο Λονδίνου) διμήλησε στὴ συνέχεια μὲ θέμα: «On the patristic grounding of Yannaras' "prosopo-centric ontology": a philosophical argument». Υποστήριξε ὅτι ἡ Ὁρθοδοξη Θεολογία χρειάζεται νὰ ἀποτελέσει συνέχεια τῆς Πατερικῆς Θεολογίας, ταυτόχρονα, ὅμως, νὰ χρησιμοποιεῖ και γλῶσσα κατανοητὴ στὸν σύγχρονο ἀνθρώπο. Θεωρεῖ ὅτι ἡ ὄντολογία τοῦ Γιανναρᾶ παραμένει πιστὴ στὸ ἀποφατικὸ και πατερικὸ ὑπόβαθρο. Και αὐτὴ ἡ πιστότητα βεβαιώνεται μόνο ἐντὸς τῆς ἐκκλησιαστικῆς πραγματικότητας. Η Ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ ὀρθορέσει τὴ σκέψη της, χρησιμοποιώντας φιλοσοφικὴ ὁρολογία. Ἀναγνώρισε τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ σύγχρονοι Θεολόγοι εἶναι εὐέ-

λικτοι και για τοῦτο διαλέγονται μὲ τὴ φιλοσοφία.

Ἡ Δρ. Niki Tsironi δὲν μπόρεσε νὰ λάβει μέρος στὸ Συνέδριο. Ἡ εἰσήγησή της ὅμως ἀναγνώσθηκε ἐν τῇ ἀπουσίᾳ της. Τὸ θέμα ἦταν: «Triviality transformed to eternity: comments on the Commentary on the Song of Songs». Ὁ Ρουμάνος ἵερας π. Ciprian Burca (University of Winchester) στὴ συνέχεια ὁμίλησε μὲ θέμα: «The Power of Submission: Christos Yannaras' Reflections on Marriage». Ἡ βασικὴ ἔννοια τῆς ἐν λόγῳ εἰσήγησης ἦταν ἡ ἐνότητα. Ἐνότητα μὲ τὸν Θεὸν καὶ ἐνότητα μέσα στὸ Γάμο. Ὁ Γάμος δὲν θὰ πρέπει νὰ κατανοηθεῖ ώς ἔνα ἐμπόδιο γιὰ τὴ σωτηρία καὶ τὴν τελειότητα. Ἀλλωστε, πολλοὶ Ἄγιοι τῆς Ἑκκλησίας μας ἦταν ἔγγαμοι. Ὁ Γιανναρᾶς πιστεύει ὅτι ἡ ἴδια ἡ Ἅγια Τριάδα διδάσκει τὴν ὑπαρξὴν τῆς ἀγάπης, ἀφοῦ εἶναι ἡ σχέση ποὺ ἐνώνει καὶ προωθεῖ τὴν ὄλοτητα.

Στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας ὁ ἴδιος ὁ καθ. Γιανναρᾶς ἔξήγησε ὅτι ἀκόμα καὶ μιὰ διαφωνία στὸ ζευγάρι ὑπογραμμίζει τὴν ὑπαρξὴν κοινῆς ζωῆς. Ἡ γαμήλια σχέση εἶναι συμμετοχὴ στὴ ζωὴ, μέσω τῆς καθημερινότητας. Τὸ ζευγάρι μοιράζεται τὰ πάντα ἐντὸς τοῦ Γάμου, χωρὶς νὰ ζητᾶ ἀνταπόδοση, ὅπως καὶ μιὰ μητέρα παραμένει ἔναργυρην δίπλα στὸ ἀρωστὸ παιδί της καὶ δὲν ζητᾶ καμιὰ ἀνταπόδοση. Σήμερα ἔχει χαθεῖ τὸ νόημα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χαρακτῆρα τοῦ Γάμου, ἀφοῦ ὁ Γάμος ἔχει φτάσει νὰ θεωρεῖται ώς νομιμοποίηση τῆς σεξουαλικῆς σχέσης. Ὁ Γιανναρᾶς ἀνέπτυξε ἐπίσης τὶς σκέψεις του γιὰ τὴν ἀσκητικὴ διάσταση τοῦ Γάμου. Κατόπιν, ἀναφέρθηκε στὴν ἔννοια τοῦ Γέροντα, ἐκφράζοντας τὴν ἀποψην ὅτι σήμερα βιώνουμε μιὰ τραγωδία, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι οἱ πιστοὶ

προτιμοῦν νὰ ζητοῦν –γιὰ τὰ σημαντικὰ πράγματα τῆς ζωῆς– τὴν ἀποψη τοῦ Γέροντα καὶ ὅχι τὴν ἀποψη τοῦ Ἐπισκόπου. Ἔτσι, ἡ Ἑκκλησία ἀντικαθίσταται ἀπὸ τοὺς χαρισματούχους, ἀν τελικὰ εἶναι χαρισματούχοι...

Ο π. Dimitrios Harper (University of Winchester) ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «The Place of Morality in the Theological Schema of Christos Yannaras». Ὁ ὁμιλητὴς παρουσίασε τὴν ἐπιχειρηματολογία του, ἀναλύοντας καὶ συγκρίνοντας διάφορους φιλοσόφους καὶ μεταξὺ αὐτῶν τὸν Kant καὶ τὸν Nietzsche. Συνέκρινε δὲ τὶς ἀπόψεις τοῦ Γιανναρᾶ μὲ Καντιανὲς θεωρίες. Ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι ὁ εὐσεβισμὸς ἀποτελεῖ ἐσχατολογικὴν αἴρεση. Ἡ τρίτη ἡμέρα ξεκίνησε μὲ Θεία Λειτουργία στὸ παρεκκλήσι τοῦ Κολεγίου. Κατόπιν, ὁμίλησε ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος (Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν), μὲ θέμα: «Orthodoxy and the West in modern Greece: the work of Christos Yannaras». Ἀναφέρθηκε συγκεκριμένα στὸ βιβλίο τοῦ Γιανναρᾶ «Orthodoxy and the West». Ἐξήγησε ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς προοριζόταν νὰ ἀποτελέσει καὶ νὰ προσφέρει ἔνα νέο τρόπο ὑπαρξῆς, καὶ ὅχι ἀπλὰ μιὰ ἄλλη θρησκεία. Στὴ Δύση, ὁμως, ἔχουμε τὴν ἐκφραση τοῦ ἀτομικισμοῦ, ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ ἡθικιστικὸ μοντέλο. Ὁ Θεὸς τῆς Δύσης εἶναι νομιδότης καὶ τιμωρός. Αὐτὸς προωθεῖ μιὰ νομικιστικὴ ἀντίληψη τοῦ Θεοῦ. Ἐπιστρέφοντας στὴν Ἀνατολή, ὁ Θεοφιλέστατος ἔξήγησε ὅτι ὁ τρόπος διοίκησης τῶν ἐθνικῶν Ἑκκλησιῶν εἶναι ξένος πρὸς τὸ Συνοδικὸ σύστημα τῆς Ὁρθοδοξίας. Ἡ Θεολογία δὲν μπορεῖ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν Εὐχαριστιακὴν πρακτικὴ καὶ τὴν Πατερικὴν Παράδοση τῆς Ἑκκλησίας. Ἐπεσήμανε δέ, πὼς ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία ἔμεινε ἀδιάφορη στὴν ἐκ-

κλησιαστική άναγέννηση τῶν τελευταίων δεκαετιών, καὶ ἐπίσης ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Ἐκπαίδευση εἶναι χαμηλοῦ ἐπιπέδου καὶ περιφρόνει τὶς Θεολογικὲς Σπουδές. Ἀνέπτυξε κατόπιν τὴν πρότασί του, ὅτι ἡ Ὁρθοδοξία ὡς σπόρος πρέπει νὰ τοποθετηθεῖ στὴ Δύση. «Οσον ἀφορᾶ στὸν Οἰκουμενικὸ Διάλογο σῆμερα, ὁ Θεοφιλέστατος ἀνέφερε τὴν ἄποψη πῶς ἔχει ὄντως μεγάλη σημασία, ἀλλὰ ὁ Γιανναρᾶς δὲν φάνεται –μέσα ἀπὸ τὸ βιβλίο του– νὰ τὸν ὑποστηρίζει.

Ο καθ. Γιανναρᾶς σχολίασε διάφορα σημεῖα τῆς ὁμιλίας. Ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὅτι ἡ ἴστορία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μιὰ ἀποτυχία. Σήμερα ἔχουμε περισσότερες ἀπὸ 300 ἐκκλησίες. Ἡ πρόκληση εἶναι πῶς θὰ μπορέσουμε νὰ μεταμορφώσουμε αὐτὴ τὴν πραγματικότητα σὲ σχέση. Ἀναρωτήθηκε δέ, ἀν ὁ Οἰκουμενικὸς Διάλογος ἀπαντᾷ στὶς ἀνάγκες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν πιστῶν. Ἐξέφρασε δὲ τὴν ἐπαναστατικὴν ἄποψη πῶς στὸν Διάλογο θὰ πρέπει νὰ ἐμπλακοῦν μᾶλλον οἱ μοναχοί, οἱ ποιητὲς καὶ ὅσοι βρίσκονται στὴν περιφέρεια τῆς Ἐκκλησίας, παρὰ οἱ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Πανεπιστημιακοί Καθηγητές.

Ο Δρ. π. Ἀνδρέας Ἀνδρεόπουλος (University of Winchester) ἀνέπτυξε τὸ ἀσυνήθιστο θέμα: «Hatjidakis and Yannaras: A Quest for a Dynamic Relationship between Greece and Western Europe». Ὁ ὁμιλητὴς συνέκρινε δύο τομεῖς δραστηριοτήτων καὶ ἴδεν. Συγκεκριμένα ὁ ὁμιλητὴς προσπάθησε νὰ δεῖξει τὴ διακριτὴ ἐλληνικὴ ταυτότητα καὶ τὸν πολιτισμό. Ὁ ἐλληνικὸς σουρεαλισμὸς ποὺ νίοθετήθηκε ἀπὸ τοὺς ποιητές, ἔφερε νέο ἀέρα στὴν παράδοση, προσφέροντας ἔτοι μιὰ ἀνανεωμένη αἰσθηση ταυτότητας. Ἡ ἐλληνικὴ ταυτότητα ἥταν ἀρκετὰ ἀόριστη. Ὁ διάλογος μεταξὺ Ἐλ-

λάδας καὶ Δύσης εἶναι ἔνας διάλογος χωρὶς ἀποκλεισμούς. Ἡ σημασία τοῦ ἔργου τοῦ Γιανναρᾶς εἶναι μεγάλη γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον, ἵδιαίτερα στὰ θέματα τοῦ Ὁρθόδοξου ἥθους, καθὼς καὶ ἡ θεολογικὴ του στάση ἐνάντια στὸν εὐσεβισμό. Ὁ Χατζηδάκης ἀκολούθησε τὴν ὁδὸν τῆς ποίησης, ἐνῶ ὁ Γιανναρᾶς τῆς φιλοσοφίας. Καὶ οἱ δύο ἔκαναν ἀγῶνες γιὰ τὴν ἐλληνικότητα, τὴν ποιητική-φιλοσοφικὴ στάση, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ὑγιῆ ἀντίληψη τῆς σύγχρονης Ἐλλάδας ἀπέναντι στὴν Ἀρχαιοελληνικὴ κουλούρα. Ὁ Σωτήρης Μητροάλεξης (Freie Universität, Berlin), παρουσίασε μιὰ ὁμιλία μὲ θέμα: «On Christos Yannaras' Propositions for a Critical Ontology». Ἐξήγησε διάφορες ἔννοιες, καὶ μεταξὺ αὐτῶν τὶς προϋποθέσεις τῆς κριτικῆς ὄντολογίας: λόγος, σχέση, συνειδητότητα, ὅπως ἐπίσης καὶ τὶς ὄντολογικὲς κατηγορίες. Ὁλοκληρώνοντας τὸν λόγο του, ὑποστήριξε πῶς τὸ ζήτημα τῆς κριτικῆς ὄντολογίας εἶναι ζήτημα ἔννοιας καὶ ὀλήθειας. Καὶ αὐτὸ δὲν περιορίζεται στὸ φιλοσοφικὸ χῶρο, ἀλλὰ ἐκτείνεται στὸν κόσμο τῆς ἀνθρώπινης συνύπαρξης, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἴστορίας.

Ο Δρ. Stoyan Tanev (University of Southern Denmark), ὁμίλησε μὲ θέμα: «Christos Yannaras and the Encounter between Theology and Physics». Εἰσηγήθηκε ὅτι οἱ Θεολόγοι ἔχουν πολλὰ νὰ ποῦν στοὺς θετικοὺς ἐπιστήμονες, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν συμβαίνει. Οἱ φυσικοὶ ἐπιστήμονες δέ, φοβοῦνται νὰ χρησιμοποιήσουν τὸν ὅρο «ἐνέργεια», γιατὶ τὸν θεωροῦν πολὺ φιλοσοφικό. Ἡ Ὁρθόδοξη Θεολογία, ὅμως, ἀγκαλιάζει αὐτὴ τὴν ἔννοια. Ἡ τελευταία διάλεξη τῆς τρίτης ἡμέρας δόθηκε ἀπὸ τὴν Δρα. Εὐαγγελία Γοηγοροπούλου (Πανεπιστήμιο Durham), μὲ θέμα: «Christos Yannaras as a

teacher: lineaments of a distinct work». Ή ομιλία της είχε τὸ στοιχεῖο τῆς βιωματικῆς ἐμπειρίας. Άνεφερε ὅτι μεγάλος δάσκαλος εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἐμπνέει καὶ ὅχι ποὺ ἀπλὰ μεταδίδει γνώσεις. Μὲ τὴν ἔννοια αὐτὴ ὁ Γιανναρᾶς εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ σημαντικὲς προσωπικότητες τῆς Ἑλλάδας, ἓνα αὐθεντικὸ πνεῦμα, ἕνας ἐμπνευσμένος νοῦς. Άκομα καὶ οἱ ἐπικριτές του ἀναγνωρίζουν αὐτὴ τὴν ἀλήθειαν. Ὁ Γιανναρᾶς ἔχει προσφέρει πολλὰ στὴ Θεολογία, παίζοντας καθοριστικὸ ρόλο στὸ μετασχηματισμὸ τῆς Ἑλληνικῆς Θεολογίας. Ὁ Γιανναρᾶς θεωρεῖ πῶς βασικὸ στοιχεῖο τῆς Ἑκκλησίας εἶναι ἡ μετάνοια ὡς πρόσκληση γιὰ ἔνα ταξίδι. Ὁ ἀποφατισμὸς εἶναι κρύσιμο σημεῖο, ποὺ κάνει τὸν Χριστιανισμὸ νὰ μὴν εἶναι μιὰ ἀπλὴ ἰδεολογία. Ὁ Διονύσιος Σκλήρης (University of Paris - Sorbonne) ὁμιλήσει μὲ θέμα «The use of the term “tropos” (“mode”) by Christos Yannaras». Παρουσίασε τὶς πιθανὲς πηγὲς τῆς χρήσης τοῦ ὄρου «τρόπος». Άνελυσε τὸν τρόπο τῆς ὑπαρξῆς καὶ τῆς ἐνέργειας. Εἰσηγήθηκε διάφορες σχέσεις τοῦ κυρίου θέματος μὲ τὸν ἔρωτα, τὸν λόγο καὶ τὸ πρόσωπο. Τέλος, ἀναφέρθηκε σὲ κάποιες κριτικὲς στὴν ὄντολογία τοῦ Γιανναρᾶ καὶ ἔδωσε δρισμένες ἐνδιαφέρουσες ἀπαντήσεις σ' αὐτές.

Ο καθ. Neil Messer (University of Winchester), εἰσηγήθηκε τὸ θέμα: «The contribution of Yannaras in modern Christian ethics», παρουσιάζοντας μιὰ προτεσταντικὴ προσέγγιση στὸ ἔργο τοῦ Γιανναρᾶ, καὶ εἰδικότερα στὸ βιβλίο του «Freedom and Morality». Τὸ ξήτημα τῆς ἡθικῆς συνδέθηκε μὲ τὴν ὑπαρξιακὴ πραγματικότητα τῆς ἀνθρωπότητας. Κατανοοῦμε τὸ πρόσωπο ὡς ἄτομο. Ὁ ὄμιλητής ἀνέφερε χαρακτηριστικὰ ὅτι ἡ Ἑκκλησία

δὲν ἔχει κοινωνικὴ ἡθική, ἀλλὰ εἶναι κοινωνικὴ ἡθική. Ἡ Δρ. Mary B. Cunningham (University of Nottingham), παρουσίασε ὄμιλία μὲ θέμα: «Logos as Signifier: the Relationship between Divine and Created Being in the Thought of Christos Yannaras». Άναλύοντας τὸ βιβλίο «Person and Ethos», ἀνέφερε ὅτι ὁ Γιανναρᾶς κατανοεῖ τὴν Πατερικὴ δημιουργία μὲ ἓνα καινοτόμο τρόπο, ὑποστηρίζοντας τὴν σχέση μεταξὺ θείου καὶ δημιουργικοῦ ὄντος. «Υπάρχει μιὰ ἀλληλεπίδραση τοῦ Θεοῦ, μέσω τῆς ἐρωτικῆς ἀγάπης, μιὰ σχέση προσωπικῆς κοινωνίας. Ὁ Γιανναρᾶς διδάσκει πῶς ὁ Θεὸς εἶναι προσωπικός. Ὁ Λόγος νοηματοδοτεῖ κάθε δημιουργικὸ ὄν. Ἡ ὄμιλή του εξήγησε ὅτι τὸ ὄχημα τῆς αὐτοπαρουσίασης τοῦ Θεοῦ στὸν κόσμο, εἶναι ὁ Λόγος ὡς μέσον ἐπικοινωνίας μεταξὺ θείου καὶ κτιστοῦ. Λέξεις καὶ εἰκόνες μᾶς ἐνώνουν μὲ τὸ χριστολογικὸ πρωτότυπο μ' ἔναν μυστηριώδη τρόπο. Ἡ Δρ. Natalie Depraz (University of Rouen) ἀνέλυσε τὸ θέμα: «Aporophaticism and phenomenology: Christos Yannaras in the light of Jean-Luc Marion». Ἡ τελευταία διάλεξη τοῦ Συνέδριού δόθηκε ἀπὸ τὸν καθ. Ιωάννη Χατζηνικολάου (University of Sherbrooke, Canada), μὲ θέμα: «Concerning Affinity: a Personal Testimony». Ἡ ὄμιλία του βασίστηκε στὴν προσωπικὴ γνωριμία μὲ τὸν Γιανναρᾶ καὶ αὐτὸ προσέφερε μιὰ ἴδιαίτερη αἴσθηση. Άνελυσε ἀρκετές ἰδέες τοῦ τιμώμενου καὶ διάβασε ἀποσπάσματα ἀπὸ ἔργα του.

Τὸ Συνέδριο ὀλοκλήρωσε τὶς ἐργασίες του μὲ δεῖπνο πρὸς τιμὴν τοῦ καθ. Χρήστου Γιανναρᾶ, στὴ διάφορεια τοῦ ὄποιου ὁ π. Ἀνδρέας Ἀνδρεόπουλος ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη του σὲ ὅλους τοὺς ὄμιλητές, στοὺς παρευρεθέντες καὶ στοὺς δργανωτές. Ὁ καθ. Γιανναρᾶς ἐξέφρασε τὸν θαυ-

μασμό του γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀσχολήθηκαν, μελέτησαν καὶ παρουσίασαν τὸ ἔργο του ὃχι καταξιωμένοι καθηγητὲς καὶ διανοούμενοι ἀλλὰ νέοι ἀνθρωποι. Αὐτὴ ἡ πραγματικότητα, ὅπως ὁ ἴδιος δήλωσε, τοῦ δίνει ἐλπίδα γιὰ ἓνα καλύτερο μέλλον τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τοῦ κόσμου. Ἐν κατακλείδι ὁ τυμώμενος Καθηγητὴς ἐναγκαλίσθηκε ἐναν πρὸς ἓναν ὄλους τοὺς συμμετάσχοντες στὸ Συνέδριο, προσφέροντας εὐχές καὶ συμβουλές, γιὰ συνέχιση καὶ εὐόδωση τοῦ ἔργου τους.

Δημήτρης Σαλαπάτας

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Λονδίνο, Ἀγγλία

Στὸ διάστημα 9-10 Σεπτεμβρίου ἡ Βιβλικὴ Ἐταιρία σὲ συνεργασίᾳ μὲ τὸ Heythrop College διοργάνωσαν διημερίδα μὲ θέμα τὶς μεταφράσεις τῆς Βίβλου. Οἱ εἰσηγητὲς ἐστίασαν τὸ ἐνδιαφέρον τους στὸ θεμελιώδες μεταφραστικὸ πρόβλημα τῆς πιστότητας στὴ μετάφραση καὶ τῶν δρίων τῶν δυνατοτήτων τῆς, καθὼς καὶ τῆς πιθανῆς διάκρισης μίας μετάφρασης τῆς Βίβλου ἀπὸ ὅποιαδήποτε ἄλλῃ μετάφραση. Στὶς ἐργασίες τῆς διημερίδος συμμετεῖχαν μεταφραστές, φιλόσοφοι, θεολόγοι, γλωσσολόγοι καὶ ἀνθρωπολόγοι.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Chester, Ἀγγλία

Στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Chester ἔλαβε χώρα τὸ τρίτο ἐτήσιο σεμινάριο μὲ θέμα τὴ Βίβλο, τὴν κριτικὴ θεωρία καὶ τὴν πρόσληψη στὸ διάστημα 12-13 Σεπτεμβρίου. Θέμα τῆς φετινῆς συνάντησης ἦταν οἱ ποικίλοι τρόποι μὲ τοὺς δρόποις προσλαμβάνεται καὶ ὀξιοποιεῖται μέσα σὲ νέα πολιτιστικὰ πλαισία τὸ βιβλικὸ κείμενο, καθὼς καὶ ἡ ἐπίδραση ποὺ αὐτὸ ἀσκεῖ σὲ ποικίλες μορφὲς τῆς ἀνθρώπινης δημιουργίας. Μεταξὺ τῶν ὄμιλητῶν ἦταν οἱ James Crossley, Hugh Pyper, David Shepherd, Magnus Evertsson κ.ἄ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Λβίβ, Οὐκρανία

Τὸ Οὐκρανικὸ Καθολικὸ Πανεπιστήμιο διοργάνωσε στὴν Λβίβ τῆς Οὐκρανίας στὸ διάστημα 19-20 Σεπτεμβρίου βιβλικὸ συνέδριο μὲ τὸν τίτλο «Biblical Studies, West and East: Trends, Challenges and Prospects». Προσκεκλημένοι ὄμιλητὲς ἦταν οἱ Emmanuel Tov, Reinhart Neudecker, Janusz Czerski, Peter Dubovsky, Paolo Caruti, Παῦλος Βασιλειάδης, ἐνῷ μικρότερες εἰσηγήσεις ἔγιναν σὲ τρεῖς συνεδρίες ποὺ κινήθηκαν στοὺς ἄξονες «Σύγχρονες μέθοδοι καὶ προσεγγίσεις τοῦ βιβλικοῦ κειμένου», «Τὸ ίσιδαικὸ περιβάλλον τῆς Καινῆς Διαθήκης» καὶ «Ἡ Ἐβραϊκὴ καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Παλαιὰ Διαθήκη».

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Γενεύη, Ἐλβετία

Τὸ δήμερο 20 καὶ 21 Σεπτεμβρίου 2013 ἔλαβε χώρα στὴ Γενεύη ἡ ἐτήσια (τρίτη στὴ σειρά) συνάντηση τῆς «Σύμπραξης» (Consortium) ποὺ ἔχει τὴν εὐθύνη γιὰ τὴ λειτουργία τῆς Παγκόσμιας Διαδικτυακῆς Θεολογικῆς Βιβλιοθήκης (GlobeTheoLib - www.globethics.net/gtl).

Πρόκειται γιὰ ἓνα ἐγχείρημα, τὸ ὅποιο ἐγκαινιάστηκε τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2011, ἀποτελώντας κοινὸ πρόγραμμα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (ΠΣΕ) καὶ τοῦ Globethics.net, ἰδρύματος μὲ ἔδρα τὴ Γενεύη, ποὺ προωθεῖ τὸ διάλογο στὰ ξητήματα τῆς ἡθικῆς. Ἡ Παγκόσμια Διαδικτυακὴ Θεολογικὴ Βιβλιοθήκη προσφέρει στὰ ἐγγεγραμμένα μέλη τῆς χοήστες δωρεάν πρόσβαση στὰ πλήρη κείμενα ἐκαποντάδων χιλιάδων ἀρθρῶν, μεταπτυχιακῶν καὶ διδακτορικῶν διατριβῶν καὶ ἄλλων δημοσιεύσεων ποὺ ἀναφέρονται στὴ θεολογία καὶ στὴν οἰκουμενικὴ κίνηση καὶ ἔχουν συνταχθεῖ σὲ διάφορες γλώσσες. Λειτουργώντας ἔδω καὶ δύο χρόνια, ἡ Βιβλιοθήκη

άριθμει ἥδη περισσότερους ἀπό 25.000 ἐγγεγραμμένους χρήστες ἀπό δύο τὸν κόσμο. Χρησιμοποιεῖ τὴν ἡλεκτρονικὴν πλατφόρμα τοῦ Globethics.net, τὸ δόποιο ἥδη ἀπὸ τὸ 2008 ἄρχισε νὰ δημιουργεῖ μιὰ ἀντίστοιχη παγκόσμια ψηφιακὴ βιβλιοθήκη γιὰ ζητήματα ἡθικῆς καὶ βιοθικῆς. Ἡ Παγκόσμια Διαδικτυακὴ Θεολογικὴ Βιβλιοθήκη ἀποσκοπεῖ στὴ χρήση νέων ψηφιακῶν μοντέλων ἀνταλλαγῆς πληροφορίας, προκειμένου νὰ συμβάλλει στὴν ἀποδοτικὴν μετάδοσην καὶ ἀνταλλαγὴν θεολογικῆς γνώσης, ὑπερβαίνοντας τοπικοὺς φραγμοὺς καὶ ὑλικὲς δυσχέρειες ποὺ δυσκολεύουν τὴν θεολογικὴν ἐπικοινωνίαν Βορρᾶ καὶ Νότου, Ἀνατολῆς καὶ Δύσης. Χάρη στὸ ἔγχείρημα αὐτὸν παρέχεται ἡ δυνατότητα δικτύωσης διάφορων ψηφιακῶν θεολογικῶν συλλογῶν ἀνὰ τὸν κόσμο. Ψηφιακὸν ὑλικὸν ἀπὸ τὴν Ἰνδία καὶ τὴν Νότια Αφρική, κείμενα ἀπὸ τὴν Λατινικὴν Ἀμερικὴν καὶ ἄλλα μέρη τῆς γῆς καθιστάνται προσβάσιμα καὶ εὐχρηστά γιὰ τοὺς ἐρευνητὲς σὲ δύο τὸν κόσμο. Τὰ περιεχόμενα τῆς Παγκόσμιας Ψηφιακῆς Θεολογικῆς Βιβλιοθήκης προέρχονται ἀπὸ τέσσερις κύριες πηγές: ἐκδοτικοὺς οἰκους, στοὺς δόποιους ἡ Ψηφιακὴ αὐτὴ βιβλιοθήκη εἶναι συνδρομητής, προκειμένου νὰ καθιστᾶ τὸ περιεχόμενό τους διαθέσιμο σὲ ἐγγεγραμμένους χρήστες· ταχέως ἀναπτυσσόμενες βάσεις δεδομένων μὲ ἀνοικτὴ πρόσβαση· συνεργαζόμενα ἰδρύματα ποὺ καθιστοῦν τὶς δικές τους πηγὲς προσβάσιμες μέσω τῆς Παγκόσμιας Ψηφιακῆς Θεολογικῆς Βιβλιοθήκης καὶ ἐγγεγραμμένους χρήστες ποὺ ὑποβάλλουν δικά τους κείμενα γιὰ ἀνάρτηση στὴν Ψηφιακὴ Βιβλιοθήκη. Ἡ «Σύμπραξη» (Consortium) ποὺ ἔχει τὴν εὐθύνη τῆς Globe-TheoLib περιλαμβάνει περισσότερες ἀπὸ 20 Ἐνώσεις θεολογικῶν βιβλιοθηκῶν καὶ

σεμιναρίων, Ἱεραποστολικοὺς ὁργανισμοὺς καὶ ἰδρύματα, τοπικοὺς οἰκουμενικοὺς ὁργανισμοὺς καὶ χριστιανικὲς κοινότητες ἀνὰ τὸν κόσμο. Στὴν τελευταία του συνάντηση ἀξιολόγησε τὴν μέχρι τώρα πορεία τοῦ προγράμματος καὶ ἐπεξεργάστηκε πολιτικὲς γιὰ τὴν περαιτέρω ἀρτίωση καὶ ἐξάπλωσή του. Ἀπὸ ὁρθόδοξης πλευρᾶς συμμετέχουν μέχρι στιγμῆς στὸ ἔγχείρημα ἡ Ἐνωση Ὁρθόδοξων Θεολογικῶν Σχολῶν (Conference of Orthodox Schools of Theology, ὑπὸ τὸν καθηγητὴν τοῦ Πανεπιστημίου Σόφιας κ. Ivan Zhelev Dimitrov) καὶ ἡ Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τοῦ Βόλου (ποὺ ἐκπροσωπήθηκε στὴ συνάντηση τῆς Γενεύης ἀπὸ τὸν Διευθυντή της Δρ. Παντελῆ Καλαϊτζίδη καὶ τὸν Νικόλαο Ασπρούλη). Γιὰ περαιτέρω πληροφορίες γιὰ τὸ ἔγχείρημα μπορεῖ νὰ ἀπευθυνθεῖ κανεὶς στὸν Δρ. Stephen Brown [@globethics.net.](http://globethics.net), ἐνῶ γιὰ τὴν ἐγγραφὴ ὡς χρήστης ὁ ἐνδιαφερόμενος καλεῖται νὰ ἐπιλέξει τὸν σύνδεσμο: www.globethics.net/gtl.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Σόφια, Βουλγαρία

Στὶς 22-25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στὴ Σόφια τῆς Βουλγαρίας μὲ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία καὶ μὲ τὶς εὐλογίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ἐκεῖ Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας τὸ 4^ο Διεθνὲς Συνέδριο τῆς Διεθνοῦς Ἐνώσεως Ὁρθόδοξων Δογματολόγων σὲ συνεργασία μὲ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σόφιας «St. Clement of Ochrid», τοῦ Center of Advanced Studies of Patristic and Byzantine Legacy στὸ ἴδιο Πανεπιστήμιο καὶ τὴν σημαντικὴν συμβολὴν τοῦ Γαλλόφωνου ὁρθόδοξου περιοδικοῦ Contacts. Τὸ θέμα τοῦ φετινοῦ συνεδρίου ἦταν «Δόγμα καὶ Ὁρολογία στὴν Ὁρθόδοξη Παράδοση σήμερα». Τὸ συνέδριο

ζήταν χωρισμένο σε παράλληλες συνεδρίες δύο τμημάτων. Στὸ πρῶτο τμῆμα ἔλαβαν χώρα οἱ εἰσιγήσεις στὴν ἐλληνική, βουλγαρική, ρουμανική γλῶσσα μὲ τὶς ἔξης ἐπιμέρους θεματικὲς ἐνότητες: α. «Γλῶσσα καὶ Δόγμα», β. «Τὸ χριστολογικὸ δόγμα- προβληματισμοί», γ. «Δόγμα καὶ Ὁρολογία στὴ Ρουμανικὴ συνάφεια», δ. «Δόγμα καὶ ὁρολογία στὴ Βουλγαρικὴ συνάφεια», ε. «Φιλοσοφικὴ ὁρολογία καὶ Δόγμα» καὶ στ. «Δόγμα καὶ Ὁρολογία-Δυτικὴ καὶ Ἀνατολικὴ προσέγγιση». Στὸ δεύτερο τμῆμα παρουσιάστηκαν οἱ εἰσιγήσεις στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα, μὲ τὶς ἔξης ἐπιμέρους θεματικὲς ἐνότητες: α. «Ἀποκάλυψη καὶ γλῶσσα», β. «σύγχρονη ἀναθεώρηση τῆς Συνοδικῆς ὁρολογίας», γ. «Προβληματισμὸς τῆς θεολογικῆς μεθοδολογίας» δ. «Δογματικὲς ἰδέες τοῦ 20^ο αἰῶνα». Κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ συνεδρίου σύντομο χαιρετισμὸς ἀπῆρθυννε μεταξὺ ἄλλων ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης πάστης Βουλγαρίας καὶ ὁ μητροπολίτης Σόφιας κ.κ. Νεόφυτος (ἀναγνώστηκε ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγγελο τῆς Μητρόπολης π. Angel Angelov). Μετὰ τὴν ὀλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου ἔλαβε χώρα ἡ καθιερωμένη συνεδρίαση τῆς Ἐνωσης μὲ τὴν παρουσία τοῦ προεδρείου καὶ τῶν μελῶν τῆς μὲ σκοπὸν νὰ συζητήσουν σχετικὰ μὲ τὸ κείμενο τοῦ κοινοῦ ἀνακοινωθέντος, ὅπως ἐπίσης καὶ θέματα ποὺ ἀφοροῦν στὴ θεματολογία, τὸν τόπο καὶ τὴν διοργάνωση τοῦ ἐπόμενου 5^{ου} συνεδρίου. Μεταξὺ τῶν ὀμιλητῶν ὑπῆρξαν οἱ Ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος («Ἡ ἐμπειρίᾳ τῆς ἀλήθειας καὶ ἡ γλῶσσα»), Γεώργιος Μαρτζέλος («Ἡ καταγωγὴ τῆς δυοφυσιτικῆς φόρμουλας τοῦ Ὁρου τῆς Χαλκηδόνας»), Γεώργιος Παναγόπουλος («Ἡ πίστη τῆς Νίκαιας καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Χαλκηδόνας σύμφωνα μὲ τὸν Codex Eusebius (457)»),

π. Porphyry Fadi Georgi («Ἡ χριστολογικὴ βάση τῆς πνευματικῆς ζωῆς κατὰ τὸν ἄγιο Γρηγόριο Παλαιμᾶ»), Σταύρος Γιαγκάζογλου («Ἡ δογματικὴ ὡς δικανικὴ ἀντίληψη καὶ ὡς ἐρμηνευτικὴ διαδικασία. Οἱ θεολογικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴν ἐρμηνεία τοῦ νοήματος τῆς πίστεως»), Παντελής Καλαϊτζίδης («The issue of the Dogmatic Development in Contemporary Orthodox Theology»), π. Nicolae Mosoiu («God-language: an orthodox perspective»), π. Νικόλαος Λουδοβίκος («Toward a new understanding of personalistic terminology in Orthodox Theology?»), Νικόλαος Ἀσπρούλης («Revelation, Dogma and theological terminology in Georges Florovsky and John Zizioulas»), Stoyan Tanev («Theology and Science-Possibilities for Terminological Enrichment»), Ciprian Toroczkai («Confession and/or dogma, a Romanian Orthodox point of view»), κ.ἄ.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Ἀθήνα

Μὲ ίδιαιτερη ἐπιτυχίᾳ πραγματοποιήθηκε στὶς 28 Σεπτεμβρίου ἡ ἐκδήλωση ποὺ διοργάνωσε ὁ Φιλολογικὸς Σύνδεσμος «Παρονασσός» στὴν Ἀθήνα εἰς μνήμην τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητῆ Νίκου Νησιώτη μὲ θέμα «Θρησκεία-Φιλοσοφία». Στὴν ἐκδήλωση τῆς ὁποίας τὸν συντονισμὸς εἶχε ὁ Σωτήρης Γουνελᾶς, πρῶτος ὄμιλητής ζήταν ὁ Μάριος Μπέγζος μὲ θέμα «Εἰσαγωγὴ στὸ ἔργο τοῦ Νίκου Νησιώτη». Στὴν εἰσήγησή του ὁ ὄμιλητής ἔδωσε μὲ συντοπικὸ τρόπο τὸ περίγραμμα τῆς προσωπικῆς καὶ ἀκαδημαϊκῆς σταδιοδοσίας τοῦ Νίκου Νησιώτη. Στὴ συνέχεια ὁ Στυλιανὸς Τζομπανίδης μίλησε μὲ θέμα «Ἀπὸ τὸ πρόσωπο στὴν οἰκουμένη: Βασικὲς πτυχὲς τῆς οἰκουμενικῆς θεολογίας τοῦ Νίκου Νησιώτη», διποὺ ἀνέδειξε τὸν δυναμικὸ χαρακτήρα

τῆς ἐκκλησιολογίας τοῦ ἐπιφανοῦς στοχαστῆ. Ό Σταύρος Γιαγκάζογλου ἀπὸ τὴν πλευρά του ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Ο διάλογος θεολογίας καὶ φιλοσοφίας. Η θεολογική ἔρμηνευτικὴ τοῦ Νίκου Νησιώτη», δύπο μὲ ἀφετηρίᾳ τὸ γνωστὸ κείμενο τοῦ Νησιώτη «Η θεολογία ὡς ἐπιστήμη καὶ δοξολογία» ἀποτύπωσε τὶς μεθοδολογικὲς συντεταγμένες τῆς θεολογικῆς σκέψης τοῦ Νίκου Νησιώτη στὸ πλαίσιο τοῦ διαλόγου θεολογίας καὶ φιλοσοφίας στὴν ἐποχή μας. Τέλος, ὁ Νικόλαος Ἀσπρούλης, ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Η περὶ προσώπου θεώρηση τοῦ Ν. Νησιώτη καὶ ἡ θεολογικὴ γενιὰ τοῦ '60. Εἰσαγωγικὲς σκέψεις». Στὴν εἰσήγησή του ὁ

διμιλητής, ἀφοῦ περιέγραψε μὲ συντομία τὶς βασικὲς παραμέτρους τῆς περὶ προσώπου θεώρησης τοῦ Νίκου Νησιώτη ὀλοκλήρωσε τὴν εἰσήγησή του φέροντας σὲ κριτικὸ διάλογο τὴ σχετικὴ θεώρησή του μὲ συναφεῖς περὶ προσώπου ἀντιλήψεις ἐπιφανῶν ἐκπροσώπων τῆς θεολογικῆς γενιᾶς τοῦ '60 (Χρῆστος Γιανναράς, Μητροπολίτης Περιγάμου Ἰωάννης Ζηζιούλας). Τὴν ἐκδήλωση ἔκλεισε ἡ σύζυγος τοῦ ἀειμήστου Νίκου Νησιώτη, κ. Μαρίνα Νησιώτη, ἡ ὁποία ἀναφέρθηκε στὴν προσωπικότητα τοῦ μεγάλου Ἑλληνα θεολόγου καὶ στοχαστῆ, μέσα ἀπὸ τὴν προσωπικὴ διάσταση καὶ τὸν κοινὸ βίο τῆς μαζί του.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013: Αθήνα

Ἐκδημία τοῦ Ὀμότιμου Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἰωάννη Κορναράκη
(12.7.2013)

Ἐπικήδειος λόγος
γιὰ τὸν Ὀμότιμο Καθηγητή
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Ἰωάννη Κορναράκη

Ἡ εἰδηση τῆς ἐκδημίας τοῦ ὁμότιμου καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἰωάννη Κορναράκη βρήκε τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ τὴν εὐρύτερη Ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα ἥδη ἀναστατωμένες καὶ προβληματισμένες γιὰ τὰ τεκτανόμενα ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν τειχῶν τῆς καὶ γιὰ τὶς ἐπερχόμενες ἔξελίξεις ἢ ἵσως καὶ δεινά. Η θλιψὴ γιὰ τὴν ἀπώλεια ἐνὸς ἔξεχοντος μέλους τῆς ἀκαδημαϊκῆς μας οἰκογένειας, σὲ ἐποχὲς ποὺ οἱ ἀπώλειες αὐτὲς μετροῦν πολὺ περισσότερο, συνήχησε μὲ δσα

σηματοδότησε ἡ γόνιμη καὶ καρποφόρα διακονία τῆς Ἱερᾶς ἐπιστήμης καὶ τοῦ εὐρύτερου ἐκκλησιαστικοῦ βίου ἀπὸ τὸν ἐκλιπόντα, ἐπιτείνοντας ἐπώδυνα τὴν αἰσθηση ὅτι πτωχεύουμε ὅλο καὶ περισσότερο.

Σὲ ἐποχὴ θεμιτῶν καὶ ἀθέμιτων ἀνακατάξεων, σὲ ἐποχὴ ἔξόχως μεταβατικὴ καὶ σχεδὸν ἄμιορη σχετικὰ μὲ τὸ τί πρέπει νὰ μείνει πίσω, τί θὰ κληρονομήσουμε καὶ τί μέλλον μᾶς πρέπει, ἡ παρακαταθήκη καὶ οἱ σημασιοδότησεις ποὺ ἀφήνει σ' ἐμᾶς ὁ πορευόμενος σήμερα τὴν μακαρία ὁδὸ δάσκαλός μας εἶναι βαρυσήμαντες καὶ ἀναπόδοστα δεσμευτικές. Σεβόμενος τὴ συγκινησιακὴ φόρτιση καὶ τὴν ὀδύνη ὅλων καὶ ἴδιαίτερα τῆς οἰκογένειας θὰ σταθῶ μόνο σὲ διοισμένα σημεῖα, ὑποδεικτικὰ τῆς ὀφειλόμενης εὐγνωμοσύνης γιὰ τὴ συμβολὴ τοῦ στὴν ἐπιστήμη καὶ κυρίως, γιὰ τὸ ὑπόδειγμα ἀκαδημαϊκοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρὸς ποὺ μᾶς κληροδότησε.

Στὸ βιογραφικό του σημείωμα, διὰ χειρὸς καθηγητοῦ Δημητρίου Γόνη, ποὺ δια-

σώζεται στήν άφιερωμένη σε αύτὸν ἐπετηρίδα τῆς Σχολῆς μας, ὑπάρχει μιὰ πολὺ περιεκτικὴ ἀναφορά:

‘Ο καθηγητής Ἰωάννης Κορναράκης ἐπεδίωξε «νὰ διευκρινίσει, μέσω τοῦ οἰκείου ψυχολογικοῦ ὑλικοῦ τῶν διαφόρων θεωριῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς σχετικῆς πατερικῆς παρακαταθήκης τὴ βιωματικὴ σχέση ἔξομολόγου καὶ ἔξομολογούμενου, στὶς βαθύτερες καὶ ἀθέατες (μὴ συνειδητές) ψυχοδυναμικές της. Στὸ σημεῖο αὐτὸν ὁ ἐπιστημονικὸς ποιμαντικοψυχολογικὸς του προσανατολισμός, σὲ συνάρτηση μὲ τὴν προβληματικὴ τῆς σχέσεως τῶν δύο αὐτῶν παραγόντων τοῦ ἔξομολογητικοῦ διαλόγου, ἀποκάλυψε τὶς ἀστοχίες ἀλλὰ καὶ τοὺς κινδύνους μιᾶς αὐτονόητης ἀντιλήψεως τῆς σχέσεως αὐτῆς μὲ παρωχημένα ἡθικιστικὰ ἢ ἀποτελματωμένα πνευματικῶς, σὲ τυπικὲς ἔξωτερικὲς διαδικασίες, ἐκκλησιαστικὰ πρότυπα».

Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ δάσκαλος ὑπῆρξε πρωτοπόρος τόσο στὸν ἐπιστημονικὸν κῶδῳ ὅσο καὶ στὴν ἐκκλησιαστικὴν πραγματικότητα, ὅντας, ὅπως πολὺ εὔστοχα περιγράφει ἀλλοῦ ὁ καθηγητής Δ. Γόνης, «ταυτόχρονα παραδοσιακὸς καὶ πρωτοπόρος καὶ πολύτλευρος». Ἡ πρωτοποριακότητα τῶν ἐνδιαφερόντων του καὶ τῶν ἐπιστημονικῶν του ἀναξητήσεων ἐντυπωσιάζει ἐξ ἀρχῆς. Σὲ περίοδο ποὺ κυριαρχοῦσε ὁ ἡθικισμὸς καὶ οἱ σχέσεις Θεολογίας, Ψυχολογίας καὶ Ψυχιατρικῆς ἥσαν ἀμοιβαία σχεδὸν ψυχοπολεμικές, ἐκείνος ξανοίγεται σὲ πρωτόγνωρου περιεχομένου γιὰ τὴν ἐποχὴ μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν Εὐρώπη. Μὲ ὑποτροφία τοῦ καθηγητῆ Hubert Urban, ἐκπαιδεύεται στὴν «Ψυχοπαθολογία καὶ τὶς θεραπευτικὲς κλινικές ἐφαρμογές» στὴν Πανεπιστημιακὴ Ψυχιατρικὴ Κλινικὴ τοῦ Ἱνσιμπουργκ, στὴν Αὐστρία. Συνεχίζει

μὲ ὑποτροφία τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν μεταπτυχιακὲς σπουδὲς μὲ ἀντικείμενο τὴν «Χριστιανικὴ Παιδαγωγικὴ καὶ Ποιμαντική» στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Στρασβούργου. Καὶ μετά, μὲ ὑποτροφία τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ ἐπισκόπου τῆς πόλεως Μύνστερ, στὴ Γερμανία, εἰδικεύεται στὴν «Ποιμαντική, Χριστιανική Ἡθική, Ψυχολογία τοῦ Βάθους καὶ Ποιμαντικὴ Φροντίδα ψυχιασθενῶν», στὸ Πανεπιστήμιο τῆς ἐν λόγῳ πόλεως.

Ἐπιστρέφοντας, ὑπηρέτησε καταρχὴν στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἐκπαίδευση σὲ πολλὰ καὶ σημαντικὰ κέντρα σπουδῶν, ὅπως στὴν Πατημάδα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ καὶ στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ τῆς Ἅγιας Ἀναστασίας στὴ Θεσσαλονίκη, στὸ Ἄνωτερο Ἐκκλησιαστικὸ Φροντιστήριο, στὶς Ἄνωτερες Ἐκκλησιαστικὲς Σχολές Θεσσαλονίκης καὶ Ἀθηνῶν καὶ ἀλλοῦ, ἀθροιστικῶς ἐπὶ δέκα ἐννέα ἔτη. Προοδευτικά, ἔκανε τὴν εἰσοδὸ του στὴν ἀκαδημαϊκὴ κοινότητα. Ἀρχικὰ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δόπου πρῶτα ὡς ἐντεταλμένος ὑφηγητής καὶ μετὰ ὡς Ἐκτακτος καθηγητής ὑπηρέτησε γιὰ μιὰ δεκαετία (1968-1978), διδάσκοντας Ποιμαντικὴ Ψυχολογία. Καὶ ἔπειτα, ἀπὸ τὸ 1978 μέχρι καὶ τὴ συνταξιοδότησή του, τὸ 1993, κόσμησε τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν ὡς Τακτικὸς Καθηγητής Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας καὶ Ἐξομολογητικῆς, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 1994 ὑπῆρξε Ὄμότιμος Καθηγητής τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς (νῦν Κοινωνικῆς Θεολογίας).

Σὲ ὅλη αὐτὴ τὴ μακροχρόνια πορεία αείναι ἐμφανής ἡ σταθερότητά του στὸ ἐπιστημονικό του ὄραμα. Ὁ πρωτοπόρα παραδοσιακὸς Ἰωάννης Κορναράκης δὲν ἀπέκλινε ποτὲ μιᾶς ἐπιστημονικῆς πορείας πού, σύμφωνα μὲ τὸ βιογραφικό του «ἀπ-

σκοπούσε κυρίως στή συγκρότηση μιᾶς 'Ορθόδοξης Ποιμαντικής Ψυχολογίας, προκειμένου νά δημιουργηθεῖ ούσιαστική προϋπόθεση μελέτης καὶ κατανοήσεως τῶν ποικίλων πνευματικῶν προβλημάτων στὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν ἐντελῶς ἀνθρώπινη πλευρὰ τους». Ἐτοι, ὁ δάσκαλός μας ὑπῆρξε ὁ θεμελιωτής καὶ αὐτὸς ποὺ καθιέρωσε τὸν κλάδο τῆς Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας στὸν ἀκαδημαϊκὸ χῶρο τῶν ὄρθιοδόξων θεολογικῶν σπουδῶν.

Σὲ ὅσους ἐργασθήκαμε ἐπιστημονικὰ ὑπὸ τὴν καθοδήγησή του ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅσους μελετήσουν προσεκτικὰ τὸ ἔργο του, εὔκολα γίνεται κατανοητό, ὅτι ἡ βαθύτητα τοῦ στοχασμοῦ, ἡ συνθετικότητα τῆς σκέψης καὶ ἡ πρωτοτυπία τῶν προβληματισμῶν του δὲν συνιστοῦν ποτὲ αὐθαίρετους διανοητικοὺς ἀκροβατισμούς.

Ὁ δάσκαλος παταὶ στέρεα στὸ ἔδαφος τῆς Ὁρθόδοξης Θεολογίας καὶ, δομώμενος ἀπὸ τὴν ὄρθιοδόξη αὐτοσυνειδησίᾳ του, διαλέγεται τηφάλια καὶ προσληπτικὰ μὲ τὰ θύραθεν. Μέ τὸν δικό του πολὺ μοντέρνο τρόπο συνεχίζει τὴν πατερική μας παράδοση, ἡ ὥποια πάντοτε προσλαμβάνει μὲ διάκριση καὶ μεταμορφώνει ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι ὅσα προσφέρουν σὲ κάθε ἐποχὴ οἱ ἄλλες, ἐκτὸς Θεολογίας, ἐπιστῆμες, γιὰ νὰ ἐκκλησιάσει τοὺς καρπούς τους καὶ νὰ τοὺς ἀξιοποιήσει ἐπ’ ὧφελειά τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. Χρησιμοποιώντας τὴ σύγχρονη γλῶσσα τῆς ψυχολογίας καὶ τῶν ἐπιστημῶν τοῦ ἀνθρώπου, ἀναδεικνύει καὶ προβάλει μὲ ἐνάργεια τὸν πλοῦτο, τὸ βάθος, τὸ εὔρος καὶ τὴν ὄντως ἀνθρωπολογικὴ εὐστοχία τῶν ψυχολογικῶν γνώσεων ποὺ κρύβονται στὴν πατερικὴ σοφία καὶ ἐμπειρία. Κατορθώνει, ἀκόμα, νὰ διαλέχθει μὲ τὶς ψυχολογικὲς θεωρίες κριτικὰ καὶ μὲ σεβασμό, ἀξιοποιώντας μὲ τρόπο

θετικὸ τοὺς καρπούς τους. 'Υποδεικνύοντας, ὅμως, μὲ διαύγεια καὶ τοὺς ἐγγενεῖς περιορισμούς τους καὶ τὰ σημεῖα ὅπου αὐτὲς ὑπολείπονται τῆς Ὁντως Γνώσης. Ἄνοιξε ἔτοι τὸν δρόμο, ὥστε νὰ ξανασυζητηθεῖ, ἰδιαίτερα στὸ ἐγγὺς καὶ στὸ ἀπότερο μέλλον, ποιὲς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις εἶχε καὶ ἔχει ἡ ἀκριτη νίοθέτηση ἀπὸ τὴν δυτικοχριστιανικὴ ποιμαντικοψυχολογικὴ σκέψη τῶν ἀνθρωπολογικῶν καὶ ὑπαρξιακῶν ἀρχῶν τῶν ψυχολογικῶν θεωριῶν εἰς βάρος τῆς χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας.

Ἡ σημασία ὅλων αὐτῶν τῶν προβληματισμῶν δὲν ἔχει ἀκόμη συνειδητοποιηθεῖ σὲ ὅλο τὸ εὔρος τῆς. Ὁμως, τὸ γεγονός ὅτι κάποιοι ξεκινήσαμε ἀπὸ τὴν Ἱατρικὴ ἢ ἀπὸ ἄλλες θύραθεν ἐπιστῆμες καὶ ἐπιλέξαμε νὰ ἀφοσιωθοῦμε στὴν ἐπιστημονικὴ καὶ πρακτικὴ διακονία τῆς Ποιμαντικῆς Θεολογίας καὶ τῆς Ποιμαντικῆς Ψυχολογίας, ὑποδεικνύει ὅτι τὸ ἐπιστημονικό του ὄραμα ὑπῆρξε πηγὴ ἐμπνεύσεως καὶ ὁραματισμῶν καὶ γιὰ τὶς νεότερες γενιές. Καὶ ἔχουμε χρέος τούτη τὴν ὕστατη ὥρα νὰ ἐκφράσουμε τὴν εὐγνωμοσύνη στὸν ἀνθρωπό, στὸν ὄποιο ὀφείλουμε μεγάλο μέρος τῆς ἐπιστημονικῆς μας ὑπαρξῆς. Νὰ τὸν εὐχαριστήσουμε δημόσια γιὰ τὸν καινούργιο δρόμο ποὺ ἀνοίξε -σχεδὸν προφητικά- ἀναγνωρίζοντάς του αὐτὴ τὴν προσφορά, τὴ σπουδαιότητα τοῦ ἔργου του καὶ τὴ σημασία τῆς πάντοτε ἐνεργοῦ καὶ καρποφόρας παρουσίας του στὸ ἀκαδημαϊκὸ καὶ στὸ ἐκκλησιαστικὸ γίγνεσθαι.

Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο εἶναι χρήσιμο νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι ὁ θεράπων τῆς λεγόμενης Πρακτικῆς Θεολογίας δὲν κρίνεται μόνο ἀπὸ τὸν στοχασμό του ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἀντὸν σημεῖο του ἔργο εἶναι ἀξιοποιήσιμο στὴν ποιμαντικὴ πράξη. Τὸ ἐρώτημα

πού τίθεται, δηλαδή, εἶναι ὅχι μόνο πόσο τὸ ἔργο ἐνὸς ἐπιστήμονα πρακτικοῦ θεολόγου συμβάλει στὴν πρόοδο τῆς ἐπιστήμης του καὶ πόσο ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τοὺς ὅμιτέχνους του ἡ ἀπὸ ἄλλους ἐπιστήμονες ἀλλὰ καὶ πόσο ἀξιοποιήσιμο ἀποδεικνύεται αὐτὸς στὸν ἐκκλησιαστικὸν καὶ κοινωνικὸν βίο. «Οσον ἀφορᾶ τὸ πρῶτο σκέλος, καὶ μόνο ἡ καταγραφὴ 204 τίτλων δημοσιευμένων ἔργων καὶ ἡ ἐπιστημονικὴ ἀναφορὰ πολλῶν ἐξ ἡμῶν σὲ αὐτὰ εἶναι ἀρκούντως ἀποκαλυπτική. Ἐργασίες, δῆπος γιὰ παραδειγμα, ἡ ὑφηγεσία του μὲ τίτλο «Ἡ νεύρωσις ὡς “ἀδαμικὸν πλέγμα”. Συμβολὴ εἰς τὴν Ποιμαντικὴν Θεολογίαν», ἡ μελέτη μὲ τίτλο «Νεῖλου τοῦ Ἀσκητοῦ ψυχολογικὲς προσποτικὲς ὑπὸ τὸ πρᾶσμα συγχρόνων γνώσεων», ἡ ἡ εἰσήγησή του στὸ Θ' Διεθνὲς Πατρολογικὸν Συνέδριο μὲ τίτλο «Ψυχικὴ διάσπαση καὶ σύγκρουση κατὰ τὸν ἄγιο Γρηγόριο Νύσσης», καὶ πολλὰ ἄλλα, ἀποτελοῦν κείμενα ἀναφορᾶς γιὰ τὴν ποιμαντικοψυχολογικὴν ἐπιστήμην. Ὁμως, ὅσοι διακονοῦμε τὴν Ἐκκλησίαν εἴμαστε ἀφευδεῖς μάρτυρες τῶν ποικίλων τρόπων ποὺ ἡ θεωρητικὴ του διδασκαλία βρίσκει ἐφαρμογές καὶ ἀξιοποιεῖται στὸ ποιμαντικὸν ἔργο. Ἀλλωστε, ὁ ἴδιος δὲν παρέμεινε ποτὲ περιορισμένος ἐντὸς τῶν ἀκαδημαϊκῶν τειχῶν.

Ἡ διακονία του στὴν ἐκκλησιαστικὴν ἐκπαίδευση, ἡ ἀδιάλειπτη συμμετοχὴ του σὲ ιερατικὰ συνέδρια, οἱ ὅμιλίες του σὲ ιερατικὲς συνάξεις ἀλλὰ καὶ ἡ συμμετοχὴ του σὲ ποιμαντικὰ καὶ ἄλλα θεολογικὰ συνέδρια μὲ ἀνακοινώσεις πρακτικοῦ καὶ ποιμαντικοῦ περιεχομένου λειτούργησαν καταλυτικὰ στὸν ἐμβολιασμὸν τῆς σύγχρονης ποιμαντικῆς θεωρίας καὶ πράξης μὲ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἐρευνητικοῦ του ἔργου καὶ τὰ πορίσματα τῶν προβληματισμῶν

του. Ὑπάρχει μιὰ πτυχὴ ἀκόμα, καθοριστικὴ γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ ἔργου καὶ τῶν προϋποθέσεων τῆς ἐπιστημονικῆς καρποφορίας τοῦ ἐκλιπόντος καθηγητοῦ. Θαρρῶ πῶς οὕτε τὸ ἐπιστημονικό του ἔργο οὕτε τὸ ἥθος μὲ τὸ ὅπιο ἀνταποκρίθηκε στὰ διοικητικά του καθήκοντα ὡς Πρόεδρος δύο φορὲς τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς, ὡς Διευθυντής τοῦ Τομέα Χριστιανικῆς Λατρείας, Ἀγωγῆς καὶ Διαπομάνσεως, ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐφορίας τῆς Πανεπιστημιακῆς Φοιτητικῆς Λέσχης, ὡς τακτικὸ μέλος τοῦ Πειθαρχικοῦ Συμβουλίου Φοιτητῶν, τοῦ Πειθαρχικοῦ Συμβουλίου τοῦ ‘Υπουργείου Εμπορίου καὶ ὡς μέλος σὲ πολλὲς ἄλλες πανεπιστημιακὲς ἐπιτροπές, ἀλλὰ οὕτε καὶ τὴν προσφορὰ του στὸ ποιμαντικὸν ἔργο μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε ἐπαρκῶς, ἀν δὲν λάβομεν ὑπὸ διαφορά τὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο ἐπὶ τοῦ ὅπιον οἰκοδομήθηκαν ὅσα προαναφέραμε.

Ο Ἰωάννης Κορναράκης ὑπῆρξε πάντοτε ἀνθρωπὸς τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν ἦταν ποτὲ ἔνας παθητικὸς πιστὸς ἢ ἔνας ἀτομοκεντρικὸς εὐσεβής. Ὑπῆρξε πάντοτε ἐνεργὸς μέλος τοῦ εὐχαριστιακοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν δίδασκε κάτι ποὺ δὲν τὸν ἀφοροῦσε προσωπικά. Δὲν ἐρευνοῦσε γιὰ νὰ ίκανοποιήσει ἀτομικὲς ἀναζητήσεις. Δὲν ζούσε ἀλλιῶς ἀπὸ διεκήρυξτε. Δὲν διαχώριζε τὸ σπουδαστήριο ἀπὸ τὸν πνευματικὸν βίο. Δὲν ἦταν ἄλλος στὸν ἰδιωτικὸν καὶ ἄλλος στὸν δημόσιο βίο. Γι' αὐτό, ἀκόμα καὶ οἱ διαφωνοῦντες μαζί του τὸν σεβόταν. Γι' αὐτὸν καὶ ὅταν κάποτε ἔμοιαζε αὐτόρροδὸς ἢ ἀπόλυτος, ἤξερες ὅτι ἦταν ἔτσι πρῶτα στὸν ἑαυτό του. «Οτι αὐτὴ ἡ στάση του δὲν σήμαινε τίποτε περισσότερο ἀπὸ μιὰ ἀδιάλειπτη προσπάθεια συνέπειας ἔργων καὶ λόγων. Ὁταν ὅμως τὸν πλησίαζες καὶ συνεργαζόσουν μαζί του καταλά-

βαίνεις πόση εύαισθησία και πνευματική ἀναζήτηση κρυψόταν πίσω ἀπό τὴν φαινομενική καθηγητική αὐστηρότητα. Και πόση ταπεινοφροσύνη.

Φυλάω ὡς πολύτιμο ὑπόδειγμα ἀκαδημαϊκῆς σχέσης δασκάλου και μαθητοῦ μιὰ ἴδιωτική στιγμή, ἡ ὅποια κατεγράφη μέσα μου ὡς παρακαταθήκη γιὰ τὸ τί πρέπει νὰ προσδοκῶ και μὲ ποιό αἴτημα και στόχῳ ὁφείλω νὰ καθοδηγῶ και νὰ ἐνθαρρύνω τοὺς δικούς μου μαθητές. “Οταν πῆγα στὸ σπίτι τοῦ δασκάλου γιὰ νὰ παραδώσω τὸ σῶμα τῆς διδακτορικῆς μου διατομῆς, μοῦ εἶπε μὲ τὴν ἀπλότητα, τὴν ἀμεσότητα και τὴν εἰλικρίνεια ποὺ μόνο ἔνας καταξιωμένος ἐπιστήμονας μπορεῖ νὰ ἔχει πρὸς τοὺς μαθητές του: «Εἴμαι χαρούμενος ποὺ τελείωσε αὐτὴ ἡ ἐργασία και θέλω νὰ σου πῶ ὅτι αὐτὴ τὴ διατομὴ θὰ ἥθελα νὰ τὴν εἶχα γράψει ἐγώ». Τώρα, ἐν μέσῳ συναδέλφων και ἀδελφῶν και, κυρίως, ἐνώπιον του, πρὶν τὸν τελευταῖο ἀσπασμό, θέλω νὰ τοῦ ἀπαντήσω ἐξίσου εἰλικρινὰ και γιὰ πρώτη και τελευταία φορὰ στὸν ἔνικό. Μὲ τὴν οἰκειότητα ποὺ ἐπιτρέπει μιὰ ὄντως νίκη σχέση: «Σεβαστέ μου δάσκαλε, θὰ ἥθελα κι ἐγὼ νὰ εἶχα γράψει πολλὰ ἀπὸ τὰ δικά σου ἔργα. Κι ἀκόμα θὰ ἥθελα νὰ ξέρεις ὅτι τὸ δέντρο ποὺ φύτεψες μεγάλωσε. Κι ἀνθεῖ και λουλουδίζει. Καὶ γίνεται δάσος ἐπιστημόνων ποὺ τοὺς ἐνέπνευσε τὸ ἔργο και ἡ παρουσία σου. Και εἶναι μεγάλη τιμὴ και εὐθύνη βαριὰ νὰ εἴμαι ἐπιστημονικὸς σου ἀπόγονος και διάδοχος».

Ἡ τρανότερη, ὅμως, ἀπόδειξη ὅτι ὁ δάσκαλος ἦταν ὄντως ἐκκλησιαστικὸς ἄνδρας εἶναι ἡ παροῦσα στὸ πλευρό του και μοιραζόμενη τὸ πένθος μαζί μας οἰκογένειά του. Ὁ Θεός χάρισε στὸ εὐλογημένο ζεύγος Ἰωάννη και Ἐλένης Κορναράκη τέσσερα χαριτωμένα μὲ τὴ θεολογικὴ

ἔννοια τοῦ ὄρου παιδιά. Καὶ εὐχαριστιακῷ τῷ τρόπῳ τὰ παιδιὰ αὐτοδωρήθηκαν στὴν Ἐκκλησία και στὴ διακονία τῆς Θεολογικῆς Ἐπιστήμης. Ἡ νεώτερη θυγατέρα, ἡ ἀδελφὴ Παραμυθία, ἀγιογράφος κατ’ ἀρχήν, εἶναι σήμερα μοναχή. Ὁ νεότερος νιός, ὁ πατήρ Ἀλέξανδρος, ἀγιογράφος ἐπίσης, φιλοξενεῖ σήμερα, πρὶν τὸ τελευταῖο ταξίδι, τὸν πατέρα του στὸν ναό του. Ἡ ἄλλη θυγατέρα, ἡ Ἀφροδίτη, διακονεῖ ἐνεργὰ τὴ θεολογικὴ ἐπιστήμη στὸν δύσκολο χῶρο τῆς μέσης ἐκπαίδευσεως. Καὶ ὁ πρεσβύτερος νιός, ὁ ἐκλεκτὸς και ἀγαπητὸς συνάδελφος Κωνοταντίνος Κορναράκης, κοσμεῖ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ὡς ἀναπληρωτὴς καθηγητής Χριστιανικῆς Ἡθικῆς και ἵδη ἐκλεγμένος διευθυντὴς τοῦ Τομέα Συστηματικῆς Θεολογίας. Εἶναι προφανὲς ὅτι τὰ σχόλια περιττεύουν. “Οταν μιλᾶ κατ’ εὐθείαν ἡ ὁρατὴ πραγματικότητα, παρέλκουν οἱ περιγραφές.

Ἀγαπημένε μας δάσκαλε,
καθηγητὰ κ. Ἰωάννη Κορναράκη,

Σὲ ἀποχαιρετοῦμε σήμερα θρηνητικῶς και ὀδυνόμενοι. Ὁμως ὅχι «καθὼς και οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα». Ὡς κατακλειδα αὐτῆς τῆς ἀποχαιρετιστήριας προσλαλίας, ἃς ἀκούστει ὁ δικός σου λόγος. Λόγος ἐνδεικτικὸς τοῦ ἥθους σου και παρηγορητικὸς γιὰ ἐμᾶς τοὺς περιλειπόμενους. Λόγος ποὺ ἐπιβεβαιώνει τὴν πεποίθησή μας ὅτι ὁ δάσκαλός μας δικαιοῦται νὰ βρίσκεται πλέον ἐν σκηναῖς δικαιῶν, ἀναπαυόμενος ἐν κόλποις Ἀβραὰμ και συναιριθμούμενος μετὰ τῶν ἄγιών:

«Τὸ βασικὸ πρόβλημα τῆς ὑπάρξεώς μας εἶναι σὲ ποιό μέτρῳ ἀληθεύει ἡ ζωὴ μας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ὁ Χριστός, ἡ κατ’ ἔξοχὴν ἀνυπέρβατη ἀλήθεια, μᾶς ὑποχρεώνει, ἐφ’ ὅσον θέλουμε «ὅπίσω αὐτῆς περιπατεῖν»,

νὰ ἀληθεύουμε ἐν παντί. “Οταν δὲν τὸ κάνουμε, «παιζόνυμε ἐν οὐ παικτοῖς», στὸ τραπέζι τῶν εὐαγγελικῶν ἀληθειῶν».

Καλὸ ταξίδι καὶ καλὴ ἀντάμωση δάσκαλε.
π. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013: Ἀθῆνα

Ἐκδημία π. Στεφάνου Ἀβραμίδη, Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καὶ Διαχροιστιανικῶν Σχέσεων τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (10.9.2013)

’Ανακοινωθὲν
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν ἐκδημία
τοῦ π. Στέφανου Ἀβραμίδη

Ἡ Ἑκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ βαθειὰ συγκίνηση ἀναγγέλλει τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ Αἰδεσμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Ἀβραμίδη. Ο ἐκλιπὼν ἔξεδήμησε πρὸς Κύριον σὲ ἡλικία 74 ἔτῶν. Ο μακαριστὸς π. Στέφανος γεννήθηκε στὴν Ἀμερικὴ τὸ 1939. Σπούδασε Θεολογία στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμί-

ού Σταυροῦ Βοστώνης καὶ στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Ἐπίσης διετέλεσε μαθητὴς τοῦ Φάτη Κόντογλου.

Χειροτονήθηκε Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος τὸ 1964. Υπηρέτησε ὡς Ἐφημέριος καὶ Προϊστάμενος Ιερῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἐπὶ σειρὰ ἑτῶν, πλέον τῶν 45, διετέλεσε Γραμματεὺς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καὶ Διαχροιστιανικῶν Σχέσεων τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ διεκρίθη γιὰ τὴν ἐργατικότητά του, τὸ ἥθος του καὶ τὴν συνέπειά του. Συμμετεῖχε σὲ πολύνιμες ἀποστολὲς ἐκπροσωπώντας τὴν Ἑκκλησία, καθὼς ἐπίσης καὶ σὲ διεθνῆ, διορθόδοξα καὶ διαχροιστιανικὰ Συνέδρια. Διεκρίνετο γιὰ τὸ ὄρθόδοξο ἥθος του καὶ τὴν πιστότητά του στὴν Ἑκκλησία. Η ἔξοδιος ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ θὰ ψαλεῖ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἅγιου Χαραλάμπους Πισίων τὴν Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 16.00, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Ιερωνύμου.

Στὴ σύνταξη τῶν «Θεολογικῶν Χρονικῶν» συνεργάστηκαν ὁ Νικόλαος Ἀσπρούλης, ἡ Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, ὁ π. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης καὶ ὁ Δημήτρης Σαλαπάτας.