

‘Η χριστιανική ἀσκηση
ώς ὑπαρξιακή νοηματοδότηση τοῦ βίου
κατὰ τὸν Μάξιμο τὸν Ὁμολογητὴ

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΑΨΙΜΑΛΑΚΟΥ*

Εἰσαγωγὴ

Στὴν ἀνὰ χεῖρας μελέτη θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ ἡθικοῦ ἥ πνευματικοῦ περιεχομένου –τουλάχιστον ὡς πρὸς τὶς ἀναλυτικὲς διακλαδώσεις του– ζήτημα τῆς χριστιανικῆς ἀσκησῆς, ὅπως διατυπώνεται ἀπὸ τὸν Μάξιμο τὸν Ὁμολογητὴ μὲ ἀφορμὴ τὸ σύντομο, ἀλλὰ πολὺ σημαντικὸ κείμενό του *Λόγος ἀσκητικός*. Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι τὸ ἀνθρωπολογικὸ ζήτημα τῆς σωτηριολογικῆς μετεξέλιξης ἀπὸ τὸ κατ’ εἰκόνα στὸ καθ’ δμοίωσιν Θεοῦ κατεῖχε κεντρικὴ θέση στὴν διδασκαλίᾳ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Πιὸ συγκεκριμένα, ἥ ἔρευνά μας στοχεύει νὰ ἀναδείξει τὸν πρωταρχικὸ ρόλο τῆς ἀσκησῆς στὴν διαμόρφωση τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ δραστηριότητας τοῦ ἀνθρώπου. Οὐσιαστικά, συγκροτεῖ τὴν ἐκκλησιολογικὴ κοινωνία τῶν πιστῶν σὲ σχέση πάντοτε πρὸς τὸν Θεό, συνιστώντας τὸν παράγοντα ἐκεῖνο τῆς τέλειας κοινωνικότητας, τὴν κατὰ φύσιν ἀνάπτυξη τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως. Πρόκειται γιὰ τέσσεις ποὺ εἰσδύουν καίρια στὸ ἀνθρωπολογικὸ ζήτημα, μ’ ἔναν τρόπο ποὺ ἀναδεικνύει τὴν ἔξαρχης ὑπάρχουσα, σύμφωνα μὲ τὶς πάγιες θέσεις τοῦ Χριστιανισμοῦ, σχέση ἀγάπης ἀνάμεσα στὸν Θεό καὶ στὸν ἀνθρώπο. Ἀκολούθως, θὰ ἀναφερθοῦμε στὸ οὕτως εἰπεῖν ὑπαρξιακὸ συναμφότερον –δηλαδὴ τὴν συνύπαρξη σώματος καὶ πνεύματος–, τὸ ὅποιο διαμορφώνει μία ἴδιοτυπη ὄντολογία, καθότι καθιστᾶ συμβατὰ ἐκεῖνα τὰ πεδία, τὸ καθένα ἐκ τῶν ὅποιων ἔχει τὸν ἴδιαίτερο καταστηματικό –

* Η Χριστίνα Καψιμαλάκου εἶναι Δρ Φιλοσοφίας.

1. Bl. DALMAIS I.H., «La doctrine ascétique de Maxime le Confesseur d’après le *Liber Asceticus*», *Irénikon*, XXVI, Belgique 1953, σ. 17-39. Ἐπιπλέον, γιὰ μία φιλοσοφικὴ θεώρηση τοῦ θέματος μὲ παιδαγωγικὲς προεκτάσεις, παραπέμπουμε στὴν μελέτη τοῦ BOLLNOW OTTO FR., *Tὸ πνεῦμα τῆς ἀσκησῆς*, μτφρ. Ἰωάν. Ε. Θεοδωρόπουλου, ἐκδ. «Δωδώνη», 1993.

ἰδρυματικὸ λόγο του, ἐπιτυγχάνοντας τὸν ἀγιασμὸ καὶ τῶν δύο μερῶν μέσω τῆς ἄσκησης. Γίνεται ἀναφορὰ σὲ ἔνα θέμα ποὺ ἀνήκει, μὲ τὴν εὐρεῖα σημασία τοῦ δρου καὶ κατὰ τὴν καντιανὴ φρασεολογία, σὲ δὲ τι χαρακτηρίζουμε ὡς Πρακτικὸ Λόγο. Τέλος, κρίνουμε ἀπαραίτητο προοιμιακὰ νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι ἡ σκέψη τοῦ Μαξίμου, παρὰ τοὺς σαφεῖς θεολογικοὺς προσανατολισμούς, ἐκτίθεται κατὰ τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ ἀνταποκρίνεται σὲ μία διαχρονικὴ ἀξίᾳ τοῦ ἀνθρώπου· στὴν πραγμάτωση τῆς ἐλευθερίας. Μὲ τὴν ἄσκηση, οἱ βιολογικές του λειτουργίες ἔξακτινώνονται κατὰ φύσιν καὶ ἔτσι ἐλεύθερα ἀναπλάθεται μέσα σ' ἔναν θεανδρικὸ τρόπο ὑπάρξεως. Σημειώτεον ὅτι ἡ σωτηρία συναρτᾶται μὲ τὴν ἐλεύθερη προαιρεση τοῦ ἀνθρώπου, ὑπὸ τὸν δρό οἵμως τῆς κανονιστικῆς, ἀλλὰ ὅχι δεσμευτικῆς – μηχανιστικῆς ἐνισχύσεως της ὑπὸ τῆς θείας Χάριτος. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ τῆς διάστασης τῆς ἄσκησης ἐντοπίζεται ἔνας ἀξιακὸς κώδικας ποὺ δὲν ὑπάγεται σὲ ἀντιμισθίες καὶ δὲν στοχεύει σὲ ὑποταγές. Ἡ χριστιανικὴ ἐκδοχὴ τοῦ πράττειν δὲν ὁρίζεται σύμφωνα μὲ τὶς κανονικότητες μᾶς κοινωνικῆς καθηκοντολογίας ἀλλὰ μὲ τὸν τρόπο διὰ τοῦ ὅποιου τὸ φυσικὸ ἐνεργοποιεῖ ὑπὸ τοὺς οἰκείους του δρους τὸ μεταφυσικὸ καὶ μεταποιεῖται ὡς πρὸς τὶς ἐπιλογές του καὶ τοὺς προσανατολισμούς του.

A. Ἡ ἄσκηση ὡς κοινωνία ἀγάπης

Κατὰ τὸν Μάξιμο, ἡ ἀσκητικὴ προσπάθεια στὸ σύνολό της ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν ἐνεργοποίηση - πραγμάτωση τῆς ἀγάπης. Ἡ ἐν λόγῳ τελολογικὴ φορὰ ὀφείλεται στὸ ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ἀλήθεια τῶν ὄντων, ὡς κοινωνία ἀμοιβαιοτήτων, ὁ αὐθεντικὸς τρόπος τῆς ὑπάρξεως τους. Ἀπὸ τὴ στιγμή, λοιπόν, ποὺ τὸ ἀνθρώπινο «εἶναι» θὰ καταχλυστεῖ ἀπὸ τὴν ἀγάπη, τὴν λογικὴ καὶ τὴν συναισθηματικὴ ἐκείνη δύναμη ποὺ στρέφεται πρὸς τὸ σύνολο τοῦ ὑπαρκτοῦ χωρὶς νὰ ἐπιζητεῖ ἀντιμισθία, συντηρεῖται ἡ κοινωνία, καθότι γεννᾶται τόσο ἡ ἔφεση πρὸς τὸν Θεὸ δόσο καὶ ἡ συμπάθεια πρὸς ἀλλήλους. Διαβάζουμε στὴν γραφίδα τοῦ βιζαντινοῦ θεολόγου: *Εἰ καὶ πολλαὶ εἰσὶν (αἱ ἐντολαί), Ἀδελφέ, ἀλλ’ ἐνι λόγῳ ἀνακεφαλαιοῦνται, ἐν τῷ, Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου· καὶ τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτόν.* Πρό-

2. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, *Λόγος Ἀσκητικός*, P.G. 90, 916 BC. Πρβλ. DALMAIS I.H., «La doctrine ascétique de Maxime le Confesseur d'après le *Liber Asceticus*», σελ. 28, ὅπου διαβάζουμε γιὰ τὸν ὀλιστικὸ χαρακτῆρα τῆς ἀγάπης: «l'amour du prochain résume tous les comman-

κειται, ούσιαστικά, γιὰ μία ἐκστατικὴ διάθεση, ἡ ὅποια εἰσάγει τὸν ἄνθρωπο σ' ἔνα ἔχειλισμα αὐτοπροσφορᾶς. Σημειωτέον ὅτι ὅλες οἱ εὐαγγελικὲς παρανέσεις καὶ ἐντολὲς σκοπεύουν στὴν ἀγάπη, στὴν δυναμικὴ αὐθυπέρβαση τῆς ἐγωκεντρικῆς ἀτομικότητας καὶ στὴν πραγμάτωση τῆς εἰκόνας τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ στὴν ἀνθρώπινη ὑπαρξη. Υπὸ τὴν ὄπτικὴ αὐτή, ἡ ἀγάπη ἀποτελεῖ μία ἀξία μὲ καθολικὰ κοινωνικὰ χαρακτηριστικὰ ὅλλα καὶ τὸ ἐσχατολογικὸ δόγμα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Πρόκειται γιὰ μία κενωτικὴ κατάσταση, ἡ ὅποια μπορεῖ νὰ ὀδηγήσει ἔως καὶ τὴ θυσία τοῦ οἰκείου ἀτομικοῦ φρονήματος, στὴν προοπτικὴ τῆς συνειδητῆς διακονίας τοῦ συνανθρώπου.

Ἀναλυτικότερα, καὶ σύμφωνα μὲ τὴν παρατήρηση τοῦ Χρ. Γιανναρᾶ, ἡ ἴδια ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρίᾳ ἐπισημαίνει καὶ σηματοδοτεῖ τὸν στόχους τῆς πίστης καὶ τῆς ἀγάπης. Κυρίως, ὅμως, μαρτυρεῖ γιὰ τὴν πρακτικὴ τῆς πρόσβασης στοὺς στόχους, ποὺ δὲν εἶναι ὅλλη ἀπὸ τὴν ἀσκηση· τὴν ἐμπρακτὴ δηλαδὴ ἐγρήγορση παραίτησης ἀπὸ τὶς προτεραιότητες καὶ ἀπατήσεις τοῦ ἐγώ, τὴν ἐφηρμοσμένη ἄρνηση τῆς ἰδιοτέλειας, τὴν μέσῳ ἐνεργημάτων αὐτοπροσφορᾶ³. Καὶ ἐδῶ ἀκριβῶς ἐντοπίζεται τὸ καίριον τοῦ ἀνθρώπινου ἀγωνίσματος, ποὺ ἔχει ως στόχο τὴν μετοχὴ σὲ κοινὸ ἄθλημα καὶ ὅχι τὶς ἀτομικὲς ἐπιδόσεις. Η ἀσκητική, ἐπομένως, στὸν Μάξιμο εἶναι τὸ ὑπαρξιακὸ προσωπικὸ θεμέλιο τῆς κοινωνίας μὲ τοὺς ἄλλους, μὲ τὸ περιβάλλον καὶ μὲ τὸν Θεό. Ἐκφράζει τὴν σωτηριολογικὴ δυνατότητα τοῦ κοινωνικοῦ σώματος. Μὲ τὴν τέλεσή της ὁ ἀνθρώπος προσχωρεῖ στὴν ἀγαπητικὴ κοινωνία τοῦ ἀναστημένου σώματος τοῦ Χριστοῦ⁴, ἀποδεικνύοντας κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο τὸν ἐκκλησιαστικό – συλλογικὸ

dements car il exige la maîtrise de toutes les passions, il est le commandement fondamental désigné par le Christ lui-même parce que son observation restaure l' homme dans la condition que Dieu a voulu pour lui».

3. Βλ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ Χρ., *Τὸ αἴνιγμα τοῦ κακοῦ*, ἐκδ. «Ἴκαρος», 2008, 2009, σελ. 124. Πρβλ. ΜΠΕΓΖΟΥ Μ., *Ψυχολογία τῆς θρησκείας*, Οἱ ἀνθρωπολογικὲς συνέπειες τῆς χριστιανικῆς θεολογίας, ἐκδ. «Ἐλληνικὰ Γράμματα», Ἀθῆνα 1996, σ.σ. 147-148, ὅπου σημειώνει τὰ ἔξῆς γιὰ τὴν κοινωνικὴ διάσταση τοῦ ἀσκητισμοῦ: «Ἄσκητικὴ σημαίνει αὐθυπέρβαση, αὐταπάροντση, αὐτοκυριαρχία, αὐτοθυσία, ἀλτρουισμός. Σημαίνει τὸν αὐτοπεριορισμὸ τῆς ἀτομικότητας τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ συμβίωση μὲ τὸν συνάνθρωπο. Τελικὰ δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ ἡ προτίμηση τῆς φιλαλληλίας ἀντὶ γιὰ τὴ φιλαντία. Μία λέξη συνώνυμη τοῦ ἀσκητισμοῦ εἶναι ὁ ἀλτρουισμός. Τὸ ἐντελῶς ἀντίθετό της εἶναι ὁ ἐγωισμός, ὁ ἀτομικισμός, ὁ ὑποκειμενισμός».

4. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, *Περὶ διαφόρων ἀποριῶν*, P.G. 91, 1360B. Ὁ θεῖος λόγος σταυρώνεται μέσα στοὺς πιστοὺς μὲ τὴν ἀσκηση, ἀνίσταται μὲ τὴν πνευματικὴ θεωρία, μεταμορφώνεται μὲ τὴν μυστικὴ θεολογικὴ θεωρία (P.G. 91, 1385B).

χαρακτήρα της. Ύπὸ τὴν ἐν λόγῳ προσέγγισῃ, ἡ προοπτικὴ γιὰ τὴν καθολικὴ ἀνακαίνιση τοῦ ἀτόμου ἔρχεται ὡς τὸ προϊὸν μιᾶς ἀνθρωπολογικῆς τελολογίας ἥ, μὲ πιὸ θεολογικοὺς ὅρους, τῆς ἐσχατολογικῆς προτύπωσης. Σὲ αὐτὸ τὸ ἐσχατολογικὸ ὅριο φθάνουν ἐκεῖνοι οἱ ὄποιοι ζοῦντὴν τέλεια ἐξοικείωσή τους μὲ τὸ θεῖο θέλημα, ζήτημα στὸ ὄποιο θὰ ἐπανέλθουμε κατωτέρω.

Εἶναι προφανές, λοιπόν, ὅτι κεντρικὴ θέση ἐδῶ κατέχει ἡ ἀγάπη, τὴν ὄποια στὸν ἀρχαιοελληνικὸ κόσμο συναντᾶμε ὡς φιλίᾳ – ἐσωτερικὴ ἀρετὴ μὲ a priori θεμελιώσεις καὶ ἴκανὴ νὰ ὀδηγήσει σὲ ὑποκειμενικὲς μεταμορφώσεις, τέτοιες ποὺ θὰ δρομολογήσουν τὶς κατὰ φύσιν –ἀλλὰ καὶ κατὰ ὑποστατικὴ ἰδιαιτερότητα– ἀποκαταστάσεις⁵. Ὁ Μάξιμος στὸ σημεῖο αὐτὸ ὑποστηρίζει ὅτι: ὁ τοῖς τοῦ κόσμου πράγμασι γνησίως ἀποταξάμενος καὶ τῷ πλησίον διὰ τῆς ἀγάπης ἀνυποκρίτως δουλεύων, παντὸς πάθους ταχέως ἐλευθεροῦται⁶. Μὲ τὴν αὐθεντικὴ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, ὁ ἀσκητὴς κατορθώνει τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὰ πάθη. Ὁ ἐν λόγῳ ἀπεγκλωβισμὸς σημαίνει ὅτι ἡ ἀγάπη πορεύεται σὲ μόνιμη κλίμακα ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν ἀπάθεια⁷, μὲ ἀποτέλεσμα καὶ οἱ δύο ὡς κεφαλαιώδεις ἐνάρετες καταστάσεις νὰ ὀδηγοῦν στὴν ἐμπειρία – γνώση τῆς μυστικῆς ζωῆς. Ἐτοι, κατευθύνεται ὁ ἄνθρωπος στὴν ἀληθινὴ ἐλευθερία καὶ ἀνύψωση, νοητικὴ καὶ ψυχική, χωρὶς τὴν παρέμβαση ἥ τὴν ὑπαρξην παθογενῶν καταστάσεων. Σημειωτέον, παρενθετικά, ὅτι ἡ ἡθικὴ στὸ χριστιανικὸ πλαίσιο δὲν

5. Γιὰ τὴν ἔννοια τῆς ἀγάπης στὴν ἀνθρωπολογία τοῦ Μαξίμου, βλ. ἐνδεικτικὰ THUNBERG LARS, *Microcosm and Mediator, The theological anthropology of Maximus the Confessor*, Lund 1965, σ.σ. 309-322. Πρβλ. GARRIGUES J.M., «Maxime le Confesseur: La Charité, avenir divin de l' homme», *Théologie Historique* 38, Paris 1976, σ.σ. 176-199. SHERWOOD POLYC., *St. Maximus the Confessor. The Ascetic Life, The four Centuries an Charity*, Ancient Christian Writers 21, London 1955, σ.σ. 136-208, 248-267. Ὁμοίως καὶ VON BALTHASAR H.U., *Liturgie Cosmique*, trad. L. Lhaumet – H.A. Prentout, «Aubier», Paris 1947, σ.σ. 261-263.

6. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, *Κεφάλαια περὶ ἀγάπης*, P.G. 90, 965C. Πρβλ. DALMAIS I.H., «La doctrine ascétique de Maxime le Confesseur...», σελ. 28. Ὁ Ἱωάννης Σιναΐτης παρουσιάζει τριάντα βαθμίδες τελειώσεως, ἀρχίζοντας «τὴν νοερὰν καὶ οὐρανόδορον ἄνοδον» ἀπὸ τὴν «ἀποταγὴν βίου», τὴν «ἀπροστάθμειαν ἥ ἀλυπίαν» καὶ τὴν «ξενιτείαν» ἔως ὅτου φτάσει τὴν τριακοστὴ βαθμίδα ποὺ εἶναι ἡ ἀγάπη. Βλ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ, *Κλῆμαξ*, P.G. 88, 632-1164.

7. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, *Κεφάλαια περὶ ἀγάπης*, P.G. 90, 961B: Ἀγάπην μὲν τίκτει ἀπάθεια. Στὸ ἐν λόγῳ παράθεμα ἀναδεικνύονται οἱ ἡθικὲς προεκτάσεις τῆς ἀγάπης, οἱ ὄποιες τὴν καθιστοῦν ἐνυποστάτως συγκεκριμένην. Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ βλ. THUNBERG LARS, *Man and The Cosmos, The vision of St. Maximus the Confessor*, Crestwood, «St. Vladimir's Seminary Press», 1985, σ.σ. 98-101. Πρβλ. BLOWERS P., «Gentiles of the Soul: Maximus the Confessor on the Substructure and transformation of the Human Passions», *Journal of Early Christian Studies* 4:1, σελ. 77.

έχει αύτοδιαμορφούμενο και αύτόνομο λόγο, ἀλλὰ συνδέεται μὲ βαθύτατα γνωσιοθεωρητικὰ αἰτήματα, τὰ ὅποια ἀνάγονται στὸ «τί» καὶ στὸ «διότι» καὶ ἐνίοτε καὶ στὸ «πῶς», στὰ ὑποστρώματα δηλαδὴ τῆς συνειδητότητας καὶ τοῦ κριτικοῦ ἐλέγχου, μὲ ἀνανεώσιμο, μὲ βάσιτ τὶς ὑποκειμενικὲς καὶ τὶς ἀντικειμενικὲς συνθῆκες, τρόπο. Υπὸ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ὄπτικὴ προβαίνει ὁ χριστιανὸς στοχαστὴς σὲ μία σύζευξη τῆς ἀρετῆς (ἡθική) μὲ τὴν γνώση (γνωσιολογία) ὑποστροφίζοντας ὅτι τὴν μὲν ἀρετὴν φανέρωσιν γνώσεως· τὴν δὲ γνῶσιν, ἀρετῆς συντηρητικὴν ἐργαζόμενον δύναμιν· καὶ δι' ἀμφοῖν, ἀρετῆς λέγω καὶ γνώσεως, μίαν σοφίαν συνισταμένην ἐπιδεικνύμενον⁸.

Τέλος, ὁ Μάξιμος τονίζει ὅτι ἡ ἀγάπη –ἡ κορυφαία ἐπικοινωνιακὴ ἀρετή– ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο καὶ τὶς συνέπειές της ἐνώνει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸν Θεό, καθιστώντας τὸν Θεὸν κατὰ χάριν, ὑπὸ τοὺς ὅρους βεβαίως τῶν ὑπαρκτικῶν δυνατοτήτων τους. Διὰ τῆς ἀγάπης, οὐσιαστικά, φθάνει κατὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ὄντολογικῶν προδιαγραφῶν του, στὴν θέωση. Καμία ἀσκητικὴ μέθοδος, παρατηρεῖ ὁ Β. Τατάκης, ποὺ στερεῖται ἀγάπης δὲν εἶναι ἴκανὴ νὰ ὀδηγήσει στὸν Θεό. Διότι αὐτὴ εἶναι ποὺ καθιστᾶ ἐφικτὴ τὴν θέωση⁹. ‘Υπ’ αὐτὴν τὴν ἔννοια, ἡ ἀγάπη οἰκοδομεῖ τὴν οὐσιώδη ὄντολογικὴ σχέση ποὺ προσανατολίζει τὸν ἄνθρωπο ἐσχατολογικὰ στὸ καθ’ ὅμοιωσιν. Ή ἐκκλησιαστικὴ ἐπαλήθευση τοῦ ἐσχατολογικοῦ αὐτοῦ γεγονότος ἔχει ἡδη ἀρχίσει νὰ πραγματοποιεῖται μέσα στὸν ίστορικὸ κτιστὸ κόσμο. Στὸ πλαίσιο τῆς διάθρωσης αὐτῆς, ἡ ἀσκηση ἀποτελεῖ ἐκκλησιαστικὸ καὶ ὅχι ἀτομικὸ γεγονός. Εἶναι ἡ μεταβολὴ τοῦ ἀτομικοῦ τρόπου ὑπάρξεως τῆς φύσης σὲ προσωπικὸ γεγονός κοινωνίας καὶ σχέσης, δυναμικὴ ἔνταξη –ἀλλὰ καὶ παρατεταμένη ἐπανένταξη– στὴν κοινότητα τῆς ζωῆς τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας¹⁰. Τὰ ἀνωτέρω, κατὰ τὸν Κ. Δεληρωσταντῆ,

8. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, *Πρὸς Θαλάσσιον*, P.G. 90, 681A. Πρβλ. DALMAIS I.H., «La doctrine ascétique de Maxime le Confesseur...», σ.σ. 24-25, ὅπου: «Et, pour le dire d'un mot, de la vertu le resplendissement de la gnose et de la gnose une puissance qui assure la garde de la vertu; montrer que de l'une et l'autre, vertu et gnose, une unique sagesse tient son existence».

9. Βλ. TATAKIS B., *Christian philosophy in the patristic and byzantine tradition*, ed. «Orthodox Research Institute», Rollinsford, New Hampshire 2007, σελ. 120, ὅπου ἐντοπίζουμε τὴν ἀκόλουθη ἐπισήμανση: «We must clearly note, however, that no ascetic procedure which is deprived of love can bring one to God. It is love which makes it possible for us to become God, on account of Christ who became a man out of love for man».

10. Βλ. σχετικά, ZIZIOLAS J., *The One and the Man. Studies on God, Man, the Church and the World Today*, ed. Fr. Gregory Edwards, «Sebastian Press», 2010, σελ. 168, ὅπου σημειώνονται τὰ ἔξης: «For Maximus there is a deeply ecclesial structure and character in the world as a

συνηγοροῦν στὸ ὅτι ἡ χριστιανικὴ ἀσκηση ἔχει ἐκκλησιαστικὸ χαρακτῆρα, εἶναι ἐκκλησιαστικὴ ἀρετή, καὶ ἀποκαλύπτει τὸ μέτρο τῆς προσωπικῆς μετοχῆς τοῦ ἀνθρώπου στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας¹¹. Καὶ αὐτὸ μὲ τὴν ἐννοια ὅτι ἡ μετοχὴ στὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία τῆς ἀγάπης εἶναι γεγονὸς ἀσκητικὸ καὶ ἐν ταυτῷ χαρισματικό.

B. Τὸ συναμφότερον

Στόχος τοῦ ἀνθρώπινου ἥθους εἶναι ἡ μετοχὴ στὸ κατόρθωμα τῆς ἁγιότητας, ὡς κορυφωτικὴ ἔκφραση τῶν προσωπικῶν δυνατοτήτων μὲ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Ἅγιου Πνεύματος. Ἀγιος καθίσταται ὁ ἀνθρωπός ὅταν στρέφεται συνειδητὰ πρὸς τὴν ἀφομοίωση ἐκείνων τῶν καταστάσεων ποὺ ἔξαιγνίζουν τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα του καὶ τοῦ περιορίζουν σχεδὸν στὸν πλήρη βαθμὸ τὴν ὑποταγὴ του στὰ ἔνστικτα καθὼς καὶ στὸν ὑλιστικό – χυδαῖο εὐδαιμονισμό. Προβαίνοντας, οὐσιαστικά, ὁ Μάξιμος σὲ μία σύνδεση τῆς ὄντολογίας μὲ τὴν ἡθικὴ ὑπὸ τοὺς ἀνθρωπολογικοὺς σχηματισμούς, ὑποστηρίζει ὅτι μὲ τὸν ἡθικὸ βίο του καὶ τὴν ἀσκηση ὁ ἀνθρωπός καθίσταται ἔκφραστὴς τῶν μεταφυσικῶν ἀρχετύπων καὶ διευρύνει τὸν ὑπαρξιακὸ δρίζοντά του. Πρέπει, ώστόσο, νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ χριστιανικὴ ἐκδοχὴ περὶ τοῦ πράττειν δὲν δρίζεται σύμφωνα μὲ τὶς κανονικότητες μιᾶς κοινωνικῆς καθηκοντολογίας ἀλλὰ μὲ τὸν τρόπο διὰ τοῦ ὅποίου τὸ φυσικὸ ἐνεργοποιεῖ ὑπὸ τοὺς οἰκείους του ὅρους τὸ μεταφυσικὸ καὶ μεταποιεῖται, μὲ τὴν ἐν λόγῳ πρωτοβουλίᾳ, ὡς πρὸς τὶς ἐπιλογές του καὶ τοὺς προσανατολισμούς του¹².

whole and in humanity particular. Monastic experience is not an end in itself but receives meaning from the Eucharist, which fills with significance and purpose the entire creation. The great source of spirituality is once again the Eucharistic community». Έδῶ διακρίνεται ἡ εὐχαριστιακὴ ὄντολογικὴ θεμελίωση τῆς ἀσκητικῆς. Αὐτὴ ἡ εὐχαριστιακὴ θεμελίωση ἀποτελεῖ τὸ οἰζωμα τῆς χριστιανικῆς ἀσκησης στὴν ὀλήθεια, ἡ ὅποια γίνεται ἔτσι πόθος προσωπικῆς εὐχαριστιακῆς καθολικοποίησεως. Ὁ ἀσκητὴς καλεῖται νὰ ἐκπληρώσει τὴν εὐδοκία τοῦ Θεοῦ περὶ τοῦ κόσμου, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ζωοποίηση του μέσα στὴν εὐχαριστιακὴ καθολικότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.

11. Βλ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΝΤΗ Κ., *Τὸ ἥθος τῆς ἐλευθερίας. Φιλοσοφικὲς ἀπορίες καὶ θεολογικὲς ἀπορίσεις*, ἐκδ. «Δόμος», Αθῆνα 1990, σελ. 50.

12. Βλ. ΤΕΡΕΖΗ Χρ., «Βυζαντινὴ ἐρμηνευτικὴ. Ἐνα παράδειγμα ἀπὸ τὸν Μάξιμο τὸν Ὄμολογητή», *Τιδικτος*, τεῦχος 15, 2001, σελ. 88.

Στὸ γεγονὸς αὐτὸ τοῦ ἀγιασμοῦ, τῆς τελειώσεως τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὑλικὸ σῶμα διαδραματίζει καθοριστικὸ φόρο στὴν καθολικότητα τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου. Τελείωσῃ καὶ ἀγιασμὸς σημαίνουν τὴν ἀποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου στὸ πλήρωμα τῶν ὑπαρκτικῶν δυνατοτήτων του, σὲ αὐτὸ ποὺ ἔχει κληθεῖ νὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος, εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Παρατηρεῖ λοιπὸν ὁ μυστικὸς θεολόγος, διὰ τοῦτο ἄνω καὶ κάτω τὸν τῆς ψυχῆς ἀγιασμόν, δι' ἣν καὶ τὸ σῶμα ἀγιάζεται¹³. Σύμφωνα μάλιστα μὲ τὸ σχόλιο τοῦ Δ. Στανιλοάς, οἱ ἄγιοι συνειδητοποίησαν ὅτι εἶναι ποιοτικότερο, μὲ ἐνδιάμεσο τὴν ψυχὴ ποὺ κινεῖται πρὸς τὸν Θεὸν μὲ τρόπο ἀνάλογο πρὸς τὴν ἰδιοσυστασία της, νὰ πλησιάσουν τὸν Θεὸν καὶ μὲ τὸ σῶμα, προσφέροντάς του κάλλος μὲ θεῖα γνωρίσματα, καρποὺς τῆς ἀσκησῆς στὶς ἀρετές¹⁴. Εἶναι προφανές ὅτι οἱ ἀρετὲς δὲν μποροῦν νὰ κατακτηθοῦν καὶ νὰ ἀσκηθοῦν χωρὶς τὸ σῶμα. Ἡ ἐν λόγῳ διαμεσολάβηση καταδεικνύει μία κεφαλαιώδη ἀφετηριακὴ κατάφαση στὴν ἀνθρώπινη σάρκα ἢ συνολικότερα στὴν κτιστὴ φύση. Ἡ κατάφαση αὐτὴ δὲν εἶναι ἀπλὰ μία ἔνδειξη ἐκτίμησης ἢ ἀποδοχῆς, ἀλλὰ διαμορφώνει μιὰ αἰσιόδοξου τύπου ἀνθρωπολογία, ἀφοῦ ὅλα τὰ ἀνθρώπινα στοιχεῖα – ὅργανα διεκδικοῦν καὶ κατακτοῦν θετικὸ ἀξιολογικὸ πρόσημο.

Προσεγγίζοντας μὲ αὐστηρὰ φιλοσοφικοὺς ὅρους τὸ ζήτημα, θὰ μπορούσαμε νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι ὁ Μάξιμος κινεῖται σαφῶς σ' ἔνα ἀντιπλατωνικὸ πεδίο, τουλάχιστον τῶν διαλόγων τῆς πρώτης συγγραφικῆς περιόδου τοῦ ἴδρυτη τῆς Ἀκαδημίας, καθότι ἀνατιμᾶ στὴν κλίμακα τῶν ἀξιῶν τὸ ἀνθρώπινο σῶμα καὶ διαμορφώνει ὑπὸ τοὺς ὅρους τοῦ συναμφότερου μιὰ νέα ὑπαρξιακοῦ καὶ σωτηριολογικοῦ τύπου ὄντολογία. Πρόκειται προφανῶς γιὰ μιὰ ὄντολογία ποὺ δὲν πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ὡς στατικὴ ἀλλὰ ὡς ἐπαναληπτικὰ ἀνανεωτική, ὑπὸ τὴν ἔννοια ὅτι θὰ ἔξειδικεύει τὸν ἄπειρο ἐσωτερικὸ πλοῦτο της. Γιὰ παράδειγμα, ἀπὸ τὴν ἴστορία τῆς φιλοσοφίας, διὰ τῆς συγκριτικῆς συνεξέτασής τους μὲ τὰ ἀνωτέρω, θὰ σημειώναμε ὅτι ὁ πυθαγορισμὸς καὶ ὁ πρώιμος νεοπλατωνισμὸς δὲν μποροῦν νὰ ἐνταχθοῦν, τουλάχιστον μὲ ἀξιώσεις, σὲ μία τέτοια προ-

13. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, *Λόγος ἀσκητικός*, P.G. 90, 936 B. Γιὰ τὴν ἔννοια τοῦ σώματος στὸ πλαίσιο τοῦ Χριστιανισμοῦ τῆς Ἀνατολῆς, βλ. ΓΙΑΝΝΑΡΑ Χρ., *Ἡ μεταφυσικὴ τοῦ σώματος*, ἐκδ. «Δωδώνη», Ἀθῆνα 1971. Προβλ. καὶ COOPER ADAM, *The body in St. Maximus the Confessor*, «Oxford University Press», 2005.

14. Βλ. ΣΤΑΝΙΛΟΑΣ Δ., *Φιλοσοφικὰ καὶ θεολογικὰ ἔρωτήματα*, ἐκδ. «Ἀποστολικὴ Διακονία», Ἀθῆναι 1978, σελ. 37.

οπτική¹⁵. Οἱ διάχυτοι δυῖσμοὶ προσφέρονται ἀνθρωπολογικὲς ἔρμηνεις ποὺ δὲν ἔχουν ὑπὸ οἰαδήποτε ὄπτικὴ τὶς προϋποθέσεις νὰ εὐδοκιμήσουν σ' ἔνα αὐστηρὰ χριστιανικὸ πλαίσιο. Διότι, ἀκριβῶς, ἡ ἀσκηση, ὅπως κατανοήθηκε καὶ βιώθηκε στὴν παράδοση τῆς χριστιανικῆς Ἀνατολῆς, ἀπορρίπτει τὴν α priori ἀπαξίωση τῆς ὑλῆς, τοῦ σώματος καὶ τὴν ἀντίστοιχη καταξίωση μόνο τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου.

Προοδεύοντας τὴν συλλογιστική του, ὁ Μάξιμος παρατηρεῖ ὅτι μὲ τὴν φιλοσοφία ποὺ συνίσταται ἀπὸ λόγο καὶ θεωρία, ἀποκτᾶ, κατ' ἀντανάκλαση, εὐγενῆ χαρακτηριστικὰ καὶ ἡ φύση τοῦ σώματος. Οἱ ἄγιοι, ἐπειδὴ ἀκριβῶς κατευθύνονται ἀπὸ τὸν Θεό, προσαρμόζουν στὰ θεῖα μὲ ἀξιοπρέπεια τὴν φυσικὴ κατάστασή τους, προσφέροντας τὴν κατάλληλη ἀθληση στὰ σώματά τους¹⁶. Ἡ ἀσκηση ἐμφανίζεται ὡς σχετικόμενη μὲ ἔσχατες ὑπαρξιακὲς καταστάσεις, οἵ ὅποιες προσιδιάζουν στὴν κατάκτηση τοῦ καθ' ὅμοιώσιν. Πρέπει ὥστόσο νὰ παρατηρηθεῖ ὅτι, κατὰ τὸν χριστιανὸ στοχαστή, ὁ ἀσκητισμὸς τοῦ σώματος δὲν θεωρεῖται ὡς ἀποκλειστικῆς στόχευσης· τὸ νὰ ἀφιερώνεται ὁ ἀνθρωπός σὲ εὐλαβεῖς δραστηριότητες, εἶναι ἐκεῖνο τελικὰ ποὺ ἔχει κεφαλαιώδη σημασία καὶ εἶναι ποιοτικὰ οὐσιῶδες γιὰ κάθε περίσταση ἐνεργειακῶν προβολῶν. Γράφει λοιπὸν: *Mὴ ὅλην τὴν σχολήν σου περὶ τὴν σάρκα ἔχει, ἀλλὰ ὅρισον αὐτὴ τὴν κατὰ δύναμιν ἀσκησιν καὶ ὅλον τὸν νοῦν σου, περὶ τὰ ἔνδον τρέψον.* Ἡ γὰρ σωματικὴ γυμνασία, πρὸς ὀλίγον ὡφέλιμος· ἡ δὲ εὐσέβεια, πρὸς πάντα ἐστὶν ὡφέλιμος¹⁷. Ἡ ἔννοια τῆς σάρκας κατὰ τὸν Μάξιμο δὲν ἀναφέρεται στὸ σῶμα ἀλλὰ

15. ΠΛΩΤΙΝΟΥ, Ἐννεάδες III 1, 8, 4-14. Ὁ Πλωτίνος ὑποστηρίζει πὼς ἡ ψυχὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ πάντων καὶ καθ' ἑκάστου. Τὰ σπέρματα τῆς ψυχῆς εἶναι τὰ πρωταρχικὰ αἴτια τοῦ παντὸς καὶ, ἐπὶ ἀνθρωπολογικοῦ ἐπιπέδου, μόνον χωρὶς τὸ σῶμα ἡ ψυχὴ εἶναι ἐλεύθερη ἀπὸ κάθε κοσμικὴ κατάσταση, σύνθεση, συμφυρμὸν καὶ αἴτια. Ὁ ἀρχικός, τουλάχιστον, πλατωνισμὸς ἐδῶ εἶναι διάχυτος, ὁ ὅποιος ἐκινεῖτο ὅριτὰ στὸν ἀξόναν ἐνὸς συνεποῦς δυῖσμου, προεκτεινόμενος σαφῶς καὶ στὸν ἀξιολογικὸ τομέα, ὁ ὅποιος, στὸ νεοπλατωνικὸ πλαίσιο, καταλαμβάνει βαθμαία τὴν θέση τοῦ ὄντολογικοῦ.

16. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, *Περὶ διαφόρων ἀποριῶν*, P.G. 91, 1113C: *Υπὸ ταύτης τοίνυν τῆς κατὰ λόγον εὐγενίζεται φύσις, ἀπλανός πρὸς τὸν τοῦ Θεοῦ πόθον τρωθέντες οἱ ἄγιοι διὰ τῶν ἐνουσῶν αὐτοῖς πρὸς τὰ θεῖα φυσικῶν ἐμφάσεων ἀξιοπρεπῆς πρὸς τὸν Θεόν παρεγένοντο, σῶμα καὶ κόσμον ἀθλητικῶς διασχόντες.*

17. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, *Κεφάλαια περὶ ἀγάπης*, P.G.90,1064A. Κατὰ τὸ σχόλιο τοῦ Κ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΝΤΗ, *Ἡ γοητεία τοῦ ἀσκητισμοῦ* ἐκδ. «Ἐννοια», Ἀθήνα 2011, σελ. 56, «ἡ ὁρθόδοξη ἀσκηση προϋποθέτει κατάφαση τῆς ὑλῆς, τῆς ζωῆς καὶ τῆς χαρᾶς καὶ δὲν στρέφεται κατὰ τοῦ σώματος, ἀλλὰ κατὰ τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος· δὲν εἶναι σωματοκτονία, ἀλλὰ παθοκτονία». Προβλ. ΒΑΡΒΑΤΟΣΟΥΛΑ Γ., *Ἡ νεύρωση κατὰ τὴν Karen Horney καὶ οἱ ἀνθρωπολογικὲς θεωρήσεις τοῦ Ἅγ. Μαξίμου τοῦ Ὄμολογητοῦ*, ἐκδ. «Ἀκρίτας», Ἀθήνα 2004, σελ. 233.

στὸ φρόνημα τῆς ἐμπεριστατοποίησης τῶν παθῶν σὲ διαθέσεις καὶ δραστηριοποίησεις ἐσωτερικῆς ὁρμικῆς ἀσάφειας. ‘Υπὸ μίᾳ τέτοιᾳ ὀπτικῇ, ἡ σάρκα ἐμπεριέχει κάθε ἀποξενωτικὴ τάση ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.’ Ετσι, τὸ κάθε κτιστὸ δημιουργῆμα θὰ ὁδηγηθεῖ στὸν τελικὸ καὶ οὐσιαστικὰ μοναδικὸ προορισμό του, ὅταν ἐγκαταλείψει τὸ σαρκίον του καὶ τὶς παρεπόμενες ἀπ’ αὐτὸν ἐγωιστικὲς ἥδονὲς καὶ ἐμπιστευθεῖ τὸν Θεὸν πατέρα του νὰ τὸν κατευθύνει μὲ πυξίδα τὸ προσαιώνιο θέλημά του. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, τελικά, θὰ ὁδηγηθεῖ ἔκουσια σὲ μία προσωπικὴ σταύρωση στὸ πλαίσιο τῆς σωματικῆς ὑπαρξῆς του πρὸς χάριν τῆς αἰώνιας ἐγκατάστασής του στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ Θεοῦ¹⁸.

‘Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω καθίσταται προφανὲς ὅτι ἡ ἄσκηση δὲν εἶναι ἔχθροτητα γιὰ τὸ σῶμα καὶ ἀπαξιώσῃ τῆς ὑλῆς, ὅπως τὴν ἐμφάνισαν οἱ κατὰ καιροὺς Μανιχαῖζοντες. Κατὰ προέκταση, δὲν περιορίζεται ἡ σωματικὴ ἄσκηση στὸν ὑποπιασμὸ τοῦ σώματος, μεταβάλλοντάς τον σὲ αὐτοσκοπό, προκειμένου νὰ πειθαρχηθεῖ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἡ ἀπαξιωμένη ὑλὴ. Ἀντιθέτως, τοποθετεῖται στὸ κέντρο τῆς χριστιανικῆς σκέψης, ἀπὸ τὴν ὁποίᾳ θεωρεῖται ὡς ἔνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς συντελεστές, γιὰ νὰ πραγματωθεῖ ἡ μεταβολὴ φωστὴ τοῦ κτιστοῦ ὑπὸ τοὺς ὅρους τοῦ ἀκτίστου. Στὴν ἄσκηση λοιπὸν ἀναγνωρίζεται ἔνα σαφῶς δυναμικό – προοδευτικὸ στοιχεῖο, τὸ ὅποιο στοχεύει στὴν μακαριότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποίᾳ συνίσταται στὸ νὰ ἔχει καταστεῖ Θεὸς κατὰ χάριν.

Γ. Ἐλευθερία καὶ ἄσκηση

Στὸ σημεῖο αὐτὸν ἡ συλλογιστικὴ τοῦ Μαξίμου προβαίνει στὴν ἐξέταση καὶ ἄλλων δεδομένων τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας, μὲ τὰ ὅποια προσπαθεῖ νὰ καταδείξει τὴ βαθύτερη δυναμικὴ τῆς ἄσκησης, μὲ τέτοιο τρόπο ὥστε νὰ καταφανεῖ ἡ συνέργεια ὡς μία ἐνεργὸς καὶ συνειδητὴ αὐτοπαράδοση στὸν Θεό, ἐν Χριστῷ καὶ Πνεύματι. Ἐκκινεῖ λοιπὸν ἀναφέροντας ὅτι ἡ ἄσκηση, ἐδραζόμενη στὴν βοήθεια τῆς χάριτος τοῦ Ἅγιου Πνεύματος καὶ στὴν οἰκεία φιλοπονία καὶ σπουδὴ, προχωρεῖ συνάπτοντας καὶ ἰστουργώντας τὶς πνευματικὲς δραστηριότητες τοῦ προσώπου καὶ ὁδηγεῖ στὴν ἔνωση μὲ τὸν Θεό. Ἡ ἀρχὴ ἀνήκει στὸν Θεό, ἀλλὰ τὸ τέλος ἀνήκει κατὰ κύριο λόγο στὸν ἀνθρώπο, ὃ ὅποιος πραγμα-

18. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, *Περὶ διαφόρων ἀποριῶν*, P.G. 91, 1081A: *Πάντων οὖν τόπος τῶν ἀξιουμένων τῆς τοιαύτης μακαριότητος ἐστὶν ὁ Θεὸς κατὰ τὸ γεγραμμένον. Πρβλ. ΤΕΡΕΖΗ Χρ., «Ἡ διαλεκτικὴ θείου – ἀνθρωπίνου στὸν Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή», Ἄνατυπον, Λάρνακα 1998, σ.σ. 883-884.*

τοποιεῖ ἐντός του, καὶ μέσα ἀπὸ τὸν διακλαδισμὸν τῶν ἀναφορῶν – ἐπικοινωνιῶν του, τὸ θεῖο σχέδιο περὶ τῆς θέωσής του. Γράφει ὁ μυστικὸς θεολόγος: γινώσκειν, ὅτι πᾶσα ψυχὴ ἡνίκα διὰ τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος, καὶ τῆς οἰκείας φιλοπονίας καὶ σπουδῆς ἀλλήλοις ταῦτα συνάψαι τε καὶ ίστουργῆσαι δυνηθῇ¹⁹. Ἀναλυτικότερα, καὶ σύμφωνα μὲ τὴν παρατήρηση τοῦ Σ. Ράμφου, ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ χωρὶς τὴν ἐλεύθερη ἀνταπόκριση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι προκαθορισμός. Μόνον στὴν ἐλευθερία οἱ καταστάσεις ἔξαγιάζονται· στὸν καθορισμὸν ἡ ἐλευθερία ωνθεῖται²⁰.

Μὲ ἄλλους λόγους, ὁ ἀνθρωπός καλεῖται μὲ τὴν ἐλευθερία του στὴν ἐλεύθερη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Πρόκειται γιὰ μία συνθετικὴ κατάκτηση ποὺ ἐδράζεται στὴν ἀμοιβαιότητα τῶν παραγόντων ποὺ τὴ συνθέτουν. Τὸ προσωπικὸ κατόρθωμα, ἐπομένως, κεφαλοποιεῖ τὸ ἐν λόγῳ ζήτημα καὶ συνιστᾶ αὐστηρὴ ρήτρα του, καθότι ἀντανακλᾷ τὴν ἴδιατερη κατάφαση τοῦ ἀσκητῆ σὲ ὅ,τι τελεῖ. Καὶ ἐδῶ ἀκριβῶς ἐδράζεται ὅ,τι θὰ χαρακτηρίζαμε ὡς ἐπιστημονικὸ ἀνθρωπολογικὸ παράδειγμα, καθότι ἀπαιτοῦνται εἰδικῆς τάξης προϋποθέσεις γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖ, καὶ μάλιστα κανονιστικά, ὡς τέτοιο.

Προκύπτει λοιπὸν συνεπαγωγικῶς ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω ὅτι ἡ ἐν προκειμένῳ συνέργεια συνιστᾶ ἔνα κορυφαϊό ὑπαρξιακὸ ἄθλημα καὶ ἐκφράζεται ὡς ἐλεύθερη ἐπιλογὴ τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς γνώσης, (τὸν λόγον τῷ νῷ, καὶ τῇ σοφίᾳ τὴν φρόνησιν, καὶ τῇ θεωρίᾳ τὴν πρᾶξιν, καὶ τῇ γνώσει τὴν ἀρετήν, καὶ τῇ ἀλήστῳ γνώσει τὴν πίστιν)²¹, οἵ ὅποιες ἀποκαθιστοῦν ἡ διαφυλάσσουν τὴν ἀνθρώπινη φύση στὴν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας της. Σημειώνει ὁ Μάξιμος: Ἐρετῆς γάρ καὶ γνώσεως, χωρὶς οὐδαμῶς οὐδεὶς πώποτε τυχεῖν σωτηρίας δεδύνηται²². Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τελικὰ ὁ ἀσκητὴς ὁδηγεῖται σὲ «ἀρπαγή» τοῦ νοῦ, στὴν ἀποβλεπτικότητα ἐκείνη ποὺ θὰ ὁδηγήσει στὴν ἐμπειρία τῆς γνώσης τοῦ Θεοῦ, συντελώντας ἔτοι στὴν διαδικασία πραγμάτωσης τῆς κανονιστικοῦ περιεχομένου ἔννοιας τῆς ἀρετῆς. Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ ἀσκηση συνιστᾶ κλειδὶ στὴν προσέγγισή μας ὅσον ἀφορᾶ στὶς σωτηριολογικὲς καὶ ἀνθρωπολογικὲς θέσεις τοῦ Μαξίμου. Γιὰ νὰ καταδείξει, μάλιστα, τὴν βαθύτερη δυναμική της ἀναφέρει

19. ΜΑΞΙΜΟΥ Ομολογητοῦ, *Μυσταγωγία*, P.G. 90, 677CD.

20. Βλ. ΡΑΜΦΟΥ Σ., *Φιλόσοφος καὶ θεῖος ἔρως*, ἐκδ. «Τῆνος», Ἀθῆναι 1989, σελ. 160.

21. ΜΑΞΙΜΟΥ Ομολογητοῦ, *Μυσταγωγία*, P.G. 91, 677D.

22. ΜΑΞΙΜΟΥ Ομολογητοῦ, *Περὶ διαφόρων ἀποριῶν*, P.G. 91, 1065D. Πρβλ. THUNBERG LARS, *Man and the Cosmos*, σελ. 53.

στὸ ἔργο του Λόγος ἀσκητικός: καὶ τῶν παθῶν τῆς ἀτιμίας ἐλευθερούμεθα, καὶ πάσης ἀρετῆς πληρούμεθα, ..., καὶ πάσης ἀγνοίας ἐλευθερούμεθα²³.

Πρέπει, ώστόσο, νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ A. Nygren, ἔρμηνεύοντας μὲ μονομερῆ τρόπο τὴ διδασκαλία τοῦ Μαξίμου, ὑποστηρίζει ὅτι ὁ χριστιανὸς στοχαστὴς ἐναποθέτει τὴν πλήρωση τῶν ὄντολογικῶν δυνατοτήτων ἀποκλειστικὰ στὴν ἀνθρώπινη προσπάθεια (Synergismus), ὑποβαθμίζοντας τὴ συνδρομὴ τῆς θείας χάριτος²⁴. Ἡ ἀποδεικτικὴ πορεία, ὅμως, τοῦ Μαξίμου δὲν ἀφήνει περιθώρια γιὰ τέτοιους ισχυρισμούς. Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὶς ἀπόψεις του, τὰ ἀνθρώπινα δριαὶ ἢ ἄλλως ἢ αὐτοδιαμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου ὑπὸ τὶς οἰκεῖες του δυνατότητες δὲν ἐπαρκοῦν γιὰ τὴν κατάκτησή του ἔτι περαιτέρω. Οἱ μεταφυσικὲς προκείμενες ἀποτελοῦν καθοριστικὸ παράγοντα τῶν ὑπαρξιακῶν ἐξελίξεων. Κατὰ συνέπεια, τὸ ἄκτιστο εύρισκεται σὲ διηνεκῆ διαλεκτικὴ σχέση μὲ τὸ κτιστό, δημιουργῶντας τὶς ὑπαρξιακὲς ἐκεῖνες καταστάσεις σύμφωνα μὲ τὶς ὅποιες κάθε ὅν, ἐξειδικευμένα ἀνάλογα μὲ τὴν ἴδιαιτερότητά του, θὰ ἀνακαλύψει μέσω τῆς ἀσκητικῆς τὶς ἀρχετυπικὲς προϋποθέσεις διὰ τῶν ὅποιων θὰ συγκροτήσει τὴν ἐντελῆ πορεία τοῦ βίου του. Ἡ διύλιση, ὅμως, ως πρὸς τὸ ἐπιλέγειν καὶ τὸ πράττειν εἶναι κρίσιμη καὶ μὲ πλεῖστα διακυβεύματα, διότι προαπαιτεῖ εἰδικὸ ἄθλημα ἐπιδόσεων. Καὶ ἐδῶ ἀκριβῶς ἐδράζεται ὅτι θὰ χρακτηρίζαμε ως ἐπιστημονικὸ ἀνθρωπολογικὸ παράδειγμα, καθότι ἀπαιτοῦνται εἰδικῆς τάξης προϋποθέσεις.

Τὸ σημαντικὸ στὴν ἀνὰ χεῖρας θεματικὴ συνάφεια εἶναι πὼς ὁ ἀσκητής, δηλαδὴ ὁ πιστός, δρᾶ ἀπολύτως καθ' ὑπακοήν –Θεῷ κατὰ γνώμην προσχωρῶν– μιμούμενος δηλαδὴ τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅχι ἐκπληρώνοντας τὸ ἀτομικὸ θέλημά του²⁵. Στὸ σημεῖο αὐτὸ πραθέτουμε τὴν ἄποψη τοῦ Αἵμ. Τσιρ-πανλῆ στὸ ἀρθρο του: «Ἡ Ὁρθόδοξος ἀσκητικὴ παράδοσις», ὅπου ἐπισημαίνει εὔστοχα πώς «κατὰ τὸν Μάξιμο ἡ θέωσις ἡμῶν κατορθοῦνται διὰ τῆς ταυτί-

23. ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, *Λόγος ἀσκητικός*, P.G. 90, 953A. Προβλ. BATHRELLOS D., *Neoplatonism and Maximus the Confessor on the knowledge of God*, Studia Patristica, ὑπὸ δημοσίευσιν, ποὺ σημειώνεται: «In many of his works he also explains how through ascetic struggle man's will can be healed so that man can acquire true knowledge of God».

24. Bl. NYGREN A., *Éros et Agapè*, La notion chrétienne de l'amour et ses transformations, trad. Pierre Jundt, deuxième partie, livre second, «Aubier», Paris 1952, σελ. 171, ὅπου: «Le Seigneur a placé notre salut entre nos mains. Tous dépend de nous mêmes. C'est dans notre volonté que réside, à présent, notre salut».

25. Bl. ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ N., *Ἡ Εὐχαριστιακὴ ὄντολογία*, ἐκδ. «Δόμος», Αθήνα 1992, σελ. 204.

σεως τῆς ἀνθρωπίνης θελήσεώς μας μετὰ τῆς θείας τοιαύτης»²⁶. Γι' αὐτό, κατὰ τὴν ἀκριβέστατη διατύπωση τοῦ Π. Εύδοκίμοφ, δ ἀσκητισμὸς προπαντὸς ἀποβλέπει στὴν ἄρνηση τῆς ἴδιας τῆς βουλήσεως καὶ στὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ κάθε ἀναγκαιότητα, προερχόμενη ἀπὸ τὸν φυσικὸ κόσμο καὶ τὴν αἰσθητηριακὴ ἐμπειρία. Ἀλλὰ ἀκριβῶς σὲ αὐτὴν τὴν ἄρνηση τῆς φυσικῆς βουλήσεως τελειώνεται ἡ ἐλευθερία ποὺ συγκροτεῖ τὸ πρόσωπο²⁷. Ἐνώπιον, λοιπόν, τοῦ μεγαλείου τοῦ θείου ἀγαθοῦ, ἡ ἀνθρώπινη θέληση ὑποχωρεῖ καὶ κατακτᾶται ἀπὸ τὴν θεία, νέα ὄντικὴ συνθήκη ποὺ ὁδηγεῖ σ' ἐναν ἀμοιβαῖο ἐναγκαλισμὸ κτιστοῦ – ἀκτίστου.

Συνάγεται, γενικότερα, ἐξ ὅσων ἔξετέθησαν, ὅτι χάρη στὸ δυναμικορατικὸ χαρακτῆρα τῆς χριστιανικῆς ἀσκησῆς, ὡς πράξης ἐπιλογῶν καὶ αὐτορρύθμισης, ἐκφράζεται καὶ πραγματοποιεῖται ἡ συμμετοχὴ τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας στὸ ἔργο καταστολῆς τῆς ἀνταρσίας τῆς φύσης²⁸. Τὸ ἴδιο, ὅμως, τὸ ἔργο ἐπιτελεῖται μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Μὲ τὴν σύζευξη, τὴν συνεργασία, τὴν συνέργεια τῆς θελήσεώς του καὶ τοῦ θείου σχεδίου, ὁ ἀνθρώπος τυπώνει ἐν ἑαυτῷ τὸν Θεό, προσαρμόζεται στὸν Θεό, τὸν καθιστᾶ παραδειγματική – κανονιστικὴ ἀρχὴ βίου. Ούσιαστικά, κατορθώνει μέσω τῆς ἐλεύθερης προαιρεσης τὴν θέωση διὰ τῆς ἀσκήσεως καὶ τῶν ἀρετῶν.

Άντὶ Ἐπιλόγου

Μὲ ἄξονες τὴν ἀσκητικότητα καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ οἰκοδομεῖται μιὰ τάση ὑπέρβασης τοῦ ἐφήμερου, ἀπέκδυσης τῆς ἀτομικῆς αὐθαιρεσίας καὶ κατάλυσης τῶν ἐπιπόλαιων καὶ ἐπιφανειακῶν ἀξιολογήσεων τοῦ βίου. Ὡστόσο, ὁ ἀσκητικὸς χαρακτῆρας τῆς ἐκκλησιολογικῆς ὑποστάσεως δὲν ὀφείλεται σὲ μία ἄρνηση τοῦ κόσμου ἢ τῆς ἴδιας τῆς βιολογικῆς φύσεως – ὑποστάσεως, ἀλλὰ στὴν ἐλευθερία ἀπὸ τὸν ἀτομοκεντρισμό, στὴν μετοχὴ στὴν ὄντως ζωή. Πρόκειται γιὰ τὴν χριστιανικὴ ἐσχατολογικὴ προοπτική, ἡ ὅποια ἐντάσσει τὸν ἀνθρω-

26. Βλ. ΤΣΙΡΠΑΝΗ Αἰμ., «Ἡ Ὁρθόδοξος ἀσκητικὴ παράδοσις», *Θεολογία*, τόμος Λ', Απρίλιος – Ιούνιος 1959, σελ. 277.

27. Βλ. ΕΥΔΟΚΙΜΟΦ Π., *Ἡ γυναικαὶ καὶ ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου*, μτφρ. Νικ. Ματσούκα, ἐκδ. «Π. Πουρναρᾶ», Θεσσαλονίκη, σελ. 70.

28. Γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῶν παθῶν ὡς πραγμάτωση τῆς ἐλευθερίας, βλ. ἐνδεικτικὰ VOLKER W., *Maximus Konfessor als Meister des geistlichen Lebens*, «Franz Steiner», Wiesbaden 1965, σ.σ. 174-200.

πο σὲ μία πορεία βαθμιαίου μετασχηματισμοῦ τῶν ἀναφορῶν του πρὸς καταστάσεις ποὺ ἀναμφιβόλως τὸν ὑπερβαίνονταν καὶ ποὺ ἀνήκουν στὰ "Εσχατα, ἀλλὰ ποὺ σὲ κάποιο ἐπίπεδο τῆς ὑπαρξιακῆς ἐξέλιξής του εἶναι προσιτὲς στὶς βιωματικὲς δυνατότητές του.

Κλείνουμε τὴν μελέτη μας μὲ τὴν ἀκόλουθη ἐπισήμανση τοῦ Π. Εὐδοκίμοφ: «Ἄμα ἡ ἀδιάλειπτη προσευχὴ γίνει σταθερὴ κατάσταση, ὁ ἄνθρωπος βλέπει τὸν ἔαυτό του ἀνάλαφρον, ἀποσπασμένον ἀπὸ τὸ γήινο βάρος, ἀπογυμνωμένον ἀπ' τὸ ἐγώ του. Ὁ κόσμος, ὅπου ζῇ ὁ ἀσκητής, εἶναι ὁ κόσμος τοῦ Θεοῦ, καταπληκτικὰ ζωντανός, ἐπειδὴ εἶναι ὁ κόσμος τῶν ἀναστάντων ἐσταυρωμένων. Μὲ τὸ φῶς τῆς φλόγας, ποὺ καίει στὸ βάθος τῆς ψυχῆς τοῦ ἀσκητῆ, βλέπομε σ' ἔναν πτωχὸ δι τὸ Εὐαγγέλιο ὀνομάζει πλοῦτον ἐν Θεῷ. Ἀπὸ τό «ἔχω» ὁ ἄνθρωπος περνᾶ στό «εῖμαι», γίνεται ἔνσαρκη προσευχή»²⁹.

29. Βλ. ΕΥΔΟΚΙΜΟΦ Π., *Η Ὁρθοδοξία*, μτφρ. Ἀγ. Μουρτζόπουλου, ἐκδ. «Β. Ρηγόπουλου», Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 143.