

Διαπιστώσεις γιὰ τὸ Συριακὸ ζήτημα

Επισκόπου Πύργου Ηλια (Τουμέη)*

“Υστερα ἀπὸ δύο χρόνια ταραχῶν, τὸ τοπίο στὴ Συρία εἶναι θολὸ καὶ ἡ κατάσταση μὴ προβλέψιμη. Κανεὶς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ γνωρίζει σὲ βάθος τί ἀκριβῶς συμβαίνει στὴν ἐνδοχώρα. Τὸ μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι ἐπικρατεῖ ἀναρχία καὶ ἀδιέξοδο σὲ πολιτικὸ ἐπίπεδο.

Γενικὴ ἐπισκόπηση

Σήμερα εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀναλύσουμε τὴν κατάσταση στὴ Συρία μὲ ἀντικειμενικὸ τρόπο, διότι κάτι τέτοιο χρειάζεται οὐδέτερη ἔρευνα. Ὁ φόβος μὲ τὸν ὅποιο ζοῦν οἱ Σύροι γενικὰ καὶ ἴδιαιτέρως οἱ Χριστιανοί, περιορίζει τὴν ἀντικειμενικότητα. Τὸ παρὸν καθεστώς, ἀν καὶ ἔχει τρωθεῖ, ἐξακολουθεῖ, μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια ταραχῶν, νὰ εἶναι ἵσχυρὸ σὲ πολλοὺς τομεῖς καὶ νὰ ἔχει πολλοὺς ὑποστηρικτές. Εἶναι σφοδρὴ ἡ ἐπιθυμία τῆς κατάπαυσης τοῦ πυρός ὅσο τὸ δυνατὸν συντομότερα, ὥστε ν' ἀποκατασταθεῖ ἡ ἀσφάλεια καὶ νὰ σταματήσει ὁ φόρος αἴματος, διότι ὁ Συριακὸς λαός δὲν εἶναι συνηθισμένος σὲ παρόμοιες καταστάσεις.

Ἡ στάση τῶν Χριστιανῶν

Οἱ χριστιανοί, ὅπως καὶ ὁ ὑπόλοιπος Συριακὸς λαός, εἶναι διχασμένοι. Κάποιοι ὑποστηρίζουν τὸ σημερινὸ καθεστώς, ἐνῶ ἄλλοι πιστεύουν στὴν ἐπερχόμενη ἀλλαγή (ἐπανάσταση), στὴν ὅποια ὅλοι πρέπει νὰ συμμετάσχουν. Γιὰ τοὺς χριστιανούς, λοιπόν, ὑπάρχει τὸ ἔξῆς δίλημμα: ἐὰν στηρίξουν τὴ σημερινὴ κυβέρνηση καὶ ἐκείνη πέσει, τὸ φονταμενταλιστικὸ Ἰσλάμ (ποὺ ἐν τῷ μεταξὺ θὰ ἔχει γίνει κυβέρνηση), θὰ δεῖξει ἔνα ἀπειλητικὸ πόσωπο. Ἀν πάλι στηρίξουν

* Ο Ηλίας (Toumeh) εἶναι Ἐπίσκοπος Πύργου τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας.

τοὺς σημερινοὺς ἀντάρτες, ἀλλὰ τὸ ὑφιστάμενο καθεστὼς παραμείνει, κινδυνεύουν μὲ νομικὲς κυρώσεις.

“Ολοὶ ἀναρωτιοῦνται ποιά εἶναι ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας σχετικὰ μὲ τὰ γεγονότα. Προσωπικὰ πιστεύω, πῶς θὰ πρέπει κάποιος νὰ πάρει μία πατριωτικὴ πρωτοβουλία γιὰ νὰ σταματήσουν οἱ ἐχθροπραξίες ἀπὸ ὅποια διμάδα κι ἄν προέρχεται. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ὑποστηρίζει καμία ἀπὸ τίς δύο πλευρές· ὑποστηρίζει τὴ Μητέρα Πατρίδα, ἡ ὁποία εἶναι ὑπεράνω ὅλων, κι αὐτὸ ὄφειλε νὰ συνεχίσει νὰ κάνει, ὥστε νὰ μὴν εἰσχωρήσει στὶς πολιτικὲς διαμάχες.

Νομίζω δέ, ὅτι οἱ χριστιανοὶ ὄφείλουν νὰ ἀποτελέσουν μέρος τῆς λύσης καὶ ὅχι νὰ διαιωνίσουν μὲ τὴ στάση τους τὸ πρόβλημα. Ἡ λύση θὰ ἐπέλθει ἀφ' ἔνος μὲ τὴν ἀναγνώριση ὅτι ὅντως ὑπάρχει πρόβλημα –κάτι ποὺ μέχρι σήμερα δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλους– δεδομένου ὅτι κάποιοι θέλουν νὰ πείσουν τὴν κοινὴ γνώμη, ὅτι δὲν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα. “Ομως τὸ τραῦμα ὑπάρχει καὶ ἡ ἐπούλωσή του εἶναι ἡ ἀγάπη κι ὅχι οἱ σφαῖρες καὶ ἡ βία ποὺ βαθαίνουν τὶς πληγές.

Τὸ θλιβερότερο ὅλων εἶναι ὅτι οἱ βιαιοπραγίες εἶναι πολλές, ὅπως πολὺ εἶναι καὶ τὸ αἷμα ποὺ χύνεται. Τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης ἀναμεταδίδουν τὰ γεγονότα χωρὶς ἀντικειμενικότητα, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ κάθε κανάλι νὰ ἐπιδιδεται σὲ δῆθεν μαθήματα πατριωτισμοῦ. “Ομως, ὁ γνήσιος πατριωτισμὸς δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἐρμηνεύεται μὲ ἀπλὰ λόγια, οὕτε περιορίζεται σὲ συγκεκριμένα γεωγραφικὰ δρια.

Σύμφωνα μὲ ἓν ἀραβικὸ όρτο: «τὸ πρόβλημα ποὺ χρονίζει, κινδυνεύει νὰ παραμείνει ἄλυτο». “Ομως ἡ ὕδρα τῆς ἀλλαγῆς πλησιάζει καὶ δὲν ἔχει σημασία τὸ ποιός θὰ πραγματοποιήσει τελικὰ τὴν ἀλλαγὴ αὐτή. Τὸ σημαντικὸ εἶναι, πὼς οἱ χριστιανοὶ ὄφείλουν νὰ συμμετάσχουν σ' αὐτὴν τὴν ἀλλαγή.

Μόνο ὁ διάλογος μπορεῖ νὰ διδηγήσει ὅλες τὶς πλευρές στὸ τραπέζι τῶν διαπραγματεύσεων. “Ομως, ἂν οἱ χριστιανοὶ δὲν κατορθώσουν νὰ λάβουν μέρος στὰ γεγονότα, τότε ποιός θὰ τοὺς ἐκπροσωπήσει στὰ πολιτικὰ πράγματα; “Υπάρχει ἀκόμα καὶ μεταξὺ τῶν χριστιανῶν διχογνωμία σχετικὰ μὲ τὴν πολιτικὴ κατάσταση.

“Η προσωπικὴ μου γνώμη εἶναι, πὼς στὶς μέρες μας τὰ πολλὰ καὶ ἀντιφατικὰ λόγια τῶν χριστιανῶν μπορεῖ νὰ βλάψουν τὴν Ἐκκλησία, ἐνῶ καὶ ἡ σιωπὴ ἀποτελεῖ κι αὐτὴ μία ἄλλη μορφὴ ἔλλειψης πατριωτισμοῦ.

Οἱ χριστιανοὶ ἥγετες ὄφείλουν νὰ ἐρμηνεύουν σωστὰ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν, ὥστε καὶ μὲ τὴ βοήθεια τῆς προσευχῆς νὰ κατανοήσουν σωστὰ τὰ ἐπερχόμενα γεγονότα. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μετὰ τὸ πέρας τῶν δυσκολιῶν θὰ πρέπει νὰ

έχει τή δυνατότητα συμμετοχῆς στή νέα Συριακή κοινωνία ποὺ θὰ προκύψει μετά τήν ἀλλαγή. Γι' αὐτὸ κι ὅλοι οἱ χριστιανοὶ γενικὰ πρέπει νὰ παιξουν θετικὸ ρόλο στήν ἀναγέννηση καὶ συμφιλίωση τῶν διαφόρων παρατάξεων.

Παρατηρήσεις καὶ σχόλια

Κάποιοι στή Συρία θέλουν νὰ ἐκφοβίζουν τοὺς χριστιανούς, ὅτι τὸ πολιτικὸ Ἰσλάμ θὰ ἐπικρατήσει. "Ομως ὁ φόβος αὐτὸς δὲν εὔσταθεῖ. Οἱ χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ φοβοῦνται σὲ περίπτωση ἐπικράτησης τοῦ Ἰσλάμ. "Άλλωστε, ὁ πρώτος πρωθυπουργὸς τῆς Συρίας μετά τήν ἀνεξαρτησία της ἀπὸ τὴ Γαλλία τὸ 1946 ἦταν Χριστιανός, ἐνῷ ἡ ὑπόλοιπη κυβέρνηση ἀποτελεῖτο ἀπὸ μουσουλμάνους. Εἶναι δὲ ἀξιοσημείωτο, ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς αὐτός, ὁ Φάρες Ἀλ Χούρι, ὑπῆρξε παραλλήλα καὶ ἀναπληρωτὴς Υπουργὸς Θρησκευμάτων στήν κυβέρνηση ἐκείνη. "Οταν ωρατήθηκε ὁ πνευματικὸς ἥγετης τῆς παράταξης τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων σχετικὰ μὲ τὸ παράδοξο αὐτό, ἐκεῖνος ἀπάντησε ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς κυβερνάει σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα κι ὅχι σύμφωνα μὲ τὴ θρησκεία.

Βέβαια, τὸ φανατικὸ πολιτικοποιημένο Ἰσλάμ τὸ φοβοῦνται ὅλοι, τόσο οἱ χριστιανοὶ ὅσο καὶ οἱ μουσουλμάνοι. Γι' αὐτό, τὸ Ἰσλάμ πρέπει νὰ δείξει ἔμπρακτα τὸ σεβασμό του πρὸς τὶς μειονότητες καὶ νὰ παρουσιάσει τὸ σχέδιό του γιὰ τὴ μελλοντικὴ διακυβέρνηση τῆς Συρίας. Η συμφωνία Al Azahar στήν Αἴγυπτο εἶναι ἡ καλύτερη ἀπόδειξη ὡς πρὸς αὐτὴ τήν κατεύθυνση.

Πιστεύω, ὅτι τὸ πολιτικοποιημένο Ἰσλάμ εἶναι σὲ μεγάλο βαθμὸ ρεαλιστικὸ καὶ ἴκανὸ νὰ κάνει τὴ μετάβαση ἀπὸ τὴ θρησκευτικὴ θεωρία στήν πολιτικὴ πράξη.

"Υπάρχει, ἀκόμα, ἔνα σημαντικὸ ἐρώτημα ποὺ ἀφορᾶ στήν ψυχολογία τῆς Ἀραβικῆς Ἀνοιξης. Τί τὸ καινούργιο ἀναδύεται σήμερα στὸν Ἀραβικὸ κόσμο; Εἶναι, καταρχήν, ἡ δύναμη τοῦ κόσμου ποὺ ἔχεινεται στοὺς δρόμους. "Ολες οἱ μελλοντικὲς κυβερνήσεις ὀφείλουν νὰ λάβουν ὑπ' ὄψη τους, ὅτι στὸν πυρήνα τῆς ἀλλαγῆς στὶς ἀραβικὲς χῶρες, βρίσκεται αὐτὸς ὁ κόσμος. Η ἀνάδειξη τοῦ πολιτικοποιημένου Ἰσλάμ εἶναι πιὰ μία ὄλοφάνερη πραγματικότητα σ' ὅλον τὸν ἀραβικὸ κόσμο.

"Ο ρόλος τῶν χριστιανῶν εἶναι νὰ ὑπενθυμίσουν στοὺς μουσουλμάνους, ὅτι δὲν πρέπει νὰ συμπεριφέρονται μὲ τὴν ἀλαζονία τῆς πλειοψηφίας, ἀλλὰ μὲ τὴ λογικὴ τοῦ πατριωτισμοῦ, σύμφωνα μὲ τὴν ὅποια ὅλοι εἶναι ἰσότιμοι πολίτες. Κάποιοι μουσουλμάνοι ζοῦν ὡς μειονότητες σὲ ἄλλες χῶρες καὶ δὲν δέχονται

τὴν λογικὴν τῆς πλειοψηφίας. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ ὀφείλουμε νὰ τοὺς ὑπενθυμίσουμε, ὅτι τὸ Ἰσλάם ἔχει νὰ ἐπιδείξει κατὰ τὸ παρελθόν περιόδους φιλελευθερισμοῦ καὶ συμφιλίωσης, κατὶ γιὰ τὸ ὄποιο πολλοὶ μουσουλμάνοι εἶναι ὑπερήφανοι.

Κλείνοντας, θὰ ἥθελα νὰ ἀναφερθῶ σὲ μία συριακὴ ἐπιγραφὴ τῆς πόλης Ugarit: «Μὴν προσβάλλεις τὸν Θεὸν ποὺ λατρεύουν οἱ ἄλλοι». Ἀν αὐτὸν ἴσχυε γιὰ τοὺς κατοίκους τῆς ἀρχαίας Ugarit, πόσο ἐπιτακτικὸν εἶναι σήμερα γιὰ τοὺς χριστιανοὺς καὶ μουσουλμάνους τῆς Συρίας τὸ «μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται» (Ματθ. 5, 9).

Ἡ συνέχιση τοῦ ἐμφυλίου πολέμου γιὰ μεγαλύτερο χρονικὸ διάστημα θὰ ἐρημώσει τὴν περιοχὴ ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς καὶ μάλιστα στὰ χώματα ποὺ ἔζησε ὁ Χριστὸς καὶ θὰ καταστήσει τὴ Συρία πεδίο φανατισμοῦ.

Ναί, ὑπάρχει φόβος γιὰ τὸ μέλλον τῶν χριστιανῶν στὴ Συρία, ἀλλὰ ὁ μεγαλύτερος φόβος εἶναι τὸ μέλλον τῆς Συρίας χωρὶς τοὺς χριστιανούς.