

Διάλογος Ὁρθοδόξων καὶ Ἰουδαίων θεολόγων στὴν ἴστορία καὶ στὸ παρόν

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ*

‘Ως μέλος τῆς Ὁρθοδόξου ἀντιπροσωπείας, ποὺ δρισε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο γιὰ τὸν διάλογο μὲ τοὺς Ἰουδαίους θεολόγους, ὁ ὑπογράφων αὐτὸ τὸ ἄρθρο ἔχει μία ἐκ τῶν ἔσω ἀντίληψη τῶν διαμειφθέντων μεταξὺ τῶν δύο ἀντιπροσωπειῶν καὶ τῶν ἐκατέρωθεν αἵτημάτων γιὰ διευκρινίσεις. Εὐθὺς ἔξαρχης πρέπει νὰ τονιστεῖ ὅτι: α) Ψυχὴ καὶ κινητήρια δύναμη τοῦ διαλόγου ὑπῆρξε ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Ἐλβετίας Δαμασκηνός (Παπανδρέου), μετὰ τὴν ἀσθένεια καὶ ἐν συνέχειᾳ ἐκδημίᾳ τοῦ ὅποιου τὸν συντονισμὸ ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀνέλαβε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουὴλ. β) Τὸ πνεῦμα τοῦ διαλόγου ὑπῆρξε φιλικό, χωρὶς ἀντεγκλήσεις καὶ κατηγορίες, κατέληγε δὲ πάντοτε μὲ κοινὸ σύμφωνο ἀνακοινωθέν. Ἀλλωστε ἂς μὴ λησμονοῦμε ὅτι καὶ οἱ δύο πλευρὲς ἐμπνέονται καὶ τροφοδοτοῦνται ἀπὸ τὴν ἴδια πηγή, τὴν Ἅγια Γραφή, ἡ ὅποια γιὰ μὲν τοὺς Ἰουδαίους ἀποτελεῖται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, γιὰ δὲ τοὺς Ὁρθοδόξους ἡ αὐτὴ Παλαιὰ Διαθήκη μαζὶ μὲ τὴν Καινὴ Διαθήκη σὲ μία ἐνότητα καὶ συνέχεια συνιστᾶ τὴν Ἅγια Γραφή. Καὶ γ) κάτι ποὺ πρέπει ἐπίσης νὰ τονιστεῖ εἶναι ὅτι δὲν ὑπῆρξαν ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς ἀνεδαφικὲς ἐλπίδες καὶ συνεπῶς δὲν σημειώθηκαν ἀπογοητεύσεις. Διότι οὕτε ἡ Ὁρθόδοξη Χριστιανικὴ πλευρὰ ἀνέμενε ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους συνομιλητὲς μιά Χριστολογικὴ ἀνάγνωση καὶ κατανόηση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, οὕτε ἡ Ἰουδαϊκὴ πλευρὰ ἀνέμενε νὰ συμμεριστοῦν οἱ Ὁρθόδοξοι τὴν Ἰουδαϊκὴ ἀνάγνωση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, χωρὶς δηλ. ἀναφορὰ στὴν ἐν Χριστῷ ἐκπλήρωσή της, ποὺ κυριαρχεῖ στὴν Πατερικὴ Θεολογία καὶ τὴν ὑμνογραφία τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἀποβλέποντας στὴν ἴστορικὴ διάρκεια αὐτοῦ τοῦ διαλόγου πρέπει νὰ ἀναλογισθοῦμε ὅτι ὁ διάλογος αὐτὸς εἶναι ὁ μακροβιότερος μέσα στὴν ἴστορία, δεδομένου ὅτι ἀρχίζει ἀπὸ τὸν ἵδιο τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ φτάνει μέχρι τὴν ἐπο-

* Ο Ιωάννης Καραβιδόπουλος εἶναι Ὄμοτ. Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

χή μας. Ό Ιησοῦς Χριστός, ὅπως ἀναφέρουν τὰ Εὐαγγέλια, συζητάει μὲ Ιουδαίους τῆς ἐποχῆς του, ἥ εἰδικότερα μὲ δρισμένες θρησκευτικὲς παρατάξεις τους, σχετικὰ μὲ τὸν Νόμο τοῦ Μωυσῆ, ἥ ἐρωτᾶται γιὰ δρισμένα θέματα ἀπὸ τὶς διάφορες ὁμάδες Φαρισαίων, γραμματέων, Σαδδουκαίων κλπ. καὶ δίνει τὶς κατάλληλες ἀπαντήσεις. Ή ἀντιπαράθεση αὐτὴ ἔφθασε στὸ ἀποκορύφωμά της μὲ τὴ σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ ἀπὸ τοὺς Ιουδαίους σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Ρωμαίους κατακτητές, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀπάντηση ποὺ δόθηκε δριστικὰ στὴν ιστορία μὲ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ, ἥ ὅποια γιὰ τὴν μιά πλευρὰ εἶναι πέτρα σκανδάλου καὶ λίθος προσκόμματος, ἐνῶ γιὰ τὴν ἄλλη ἀποτελεῖ τὸν θεμέλιο λίθο, στὸν ὅποιο στηρίζεται ἡ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία.

Ο διάλογος συνεχίστηκε στὴ διάρκεια τῆς ιστορίας, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν Διάλογο πρὸς Τρύφωνα τοῦ φιλοσόφου καὶ μάρτυρα Ἰουστίνου καὶ μὲ μιὰ σειρὰ πολεμικῶν καὶ ἀντιρρητικῶν ἔργων κατὰ τοὺς Βυζαντινοὺς αἰῶνες. Δὲν ἔλειψαν καὶ οἱ ἀμοιβαῖς κατηγορίες τόσο τῶν Χριστιανῶν κατὰ τῶν Ιουδαίων μὲ τὶς ἀντι-ιουδαϊκὲς αἰχμὲς ἀκόμη καὶ σὲ παραλλαγὲς χειρογράφων τῆς Καινῆς Διαθήκης, μὲ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τὸν Κώδικα τοῦ Βέζα (D)¹, ὃσο καὶ τῶν Ιουδαίων στὸ Ταλμοὺδ μὲ τὶς συκοφαντικὲς δυσφημίσεις γιὰ τὴν Παρθένο Μαρία.

Ο διάλογος γνώρισε ὅχι μόνο θεωρητικὲς συζητήσεις ἄλλὰ καὶ σκληρὲς ἀντιπαραθέσεις στὴν πράξη. Έὰν ἀπὸ Ιουδαϊκῆς πλευρᾶς ἡ κορύφωση σημειώθηκε μὲ τὴ θανάτωση τοῦ Ἰησοῦ, γιὰ τὴν ὅποια ἔγινε λόγος ἀμέσως παραπάνω, ὅχι βέβαια χωρὶς τὴ βουλὴ καὶ τὴν οἰκονομία τοῦ Θεοῦ (κατὰ τὴ χριστιανικὴ ἀποψη), ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἰστορικὰ κορυφαία στιγμὴ σημειώθηκε μὲ τὴ σύλληψη, τὸν βασανισμὸ καὶ τὴν θανάτωση ἔξι ἑκατομμυρίων Ιουδαίων ἀπὸ «χριστιανούς» τῆς Δύσης στὰ μέσα τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ἀσφαλῶς ἔξω ἀπὸ κάθε θεία οἰκονομία ἥ καὶ ἀνθρώπινη ἐχέφρονα βούληση.

Θὰ εἶχε μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ θέμα μας μία λεπτομερὴς ιστορικὴ ἀναδομὴ στὶς σχέσεις τῶν δύο θρησκειῶν. Οἱ ὑπάρχουσες μελέτες γιὰ τὶς σχέσεις αὐτὲς στὸ Βυζάντιο ἔξαιρουν τὴν –ἐκτὸς δρισμένων μεμονωμένων περιπτώσεων– εἰρηνικὴ συνύπαρξη τῶν δύο θρησκειῶν καὶ ὑπογραμμίζουν τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν ἐποχὴ ποὺ στὴ Δύση οἱ Ιουδαῖοι μαζικὰ ἐκδιώκονται, τὴν ἴδια ἐποχὴ βρί-

1. Βλ. EPP E. J., *The Theological Tendency of Codex Bezae Cantabrigiensis in Acts*, 1966, ὅπου ὁ συγγραφέας ἐπισημαίνει τὶς ἀντι-ιουδαϊκὲς τάσεις καὶ προσθήκες τοῦ κώδικα Βέζα στὸ κείμενο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων, βλ. καὶ I. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΥ, «Τὸ κείμενο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων στὸν κώδικα Βέζα», στὸ *Βιβλικές Μελέτες A'*, 1995, σ. 224-249.

σκουν φιλόξενους τόπους για νὰ κατοικήσουν καὶ νὰ οιζώσουν στὴν Ἀνατολή². Σ' αὐτὴν τὴν συνάφεια ἀς ἀναφερθεῖ τὸ ἀξιοσημείωτο γεγονός ὅτι ὁρισμένα ἡρωικὰ πρόσωπα τῆς ἐποχῆς τῶν Μακκαβαίων (στὸ πρῶτο μισὸ τοῦ 2ου π.Χ. αἰῶνα) ἔχουν ἀναγνωριστεῖ ὡς ἄγιοι στὸ μαρτυρολόγιο τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας. Καὶ βέβαια ποὸ αὐτῶν σημαντικὰ πρόσωπα τῆς Ἰσραηλιτικῆς θρησκείας, ὅπως οἱ Πατριάρχες Ἀβραάμ, Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, οἱ προφῆτες, καὶ ἄλλες θρησκευτικὲς προσωπικότητες (ἄνδρες καὶ γυναῖκες) ἔορτάζονται ὡς ἄγιοι στὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησίᾳ.

Βέβαια δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοήσει κανεὶς τὶς ἀντιπαραθέσεις τῆς ἐποχῆς τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μεταξὺ Ἐκκλησίας καὶ Συναγωγῆς μὲ σημεῖα αἰχμῆς α) τὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἐκ Παρθένου γέννησή Του, ὅπου ἡ διάσταση ἀπόψεων καὶ τοποθετήσεων ἐπικεντρώνεται στὴν ἑρμηνεία τοῦ χωρίου Ἡσ. 7,14 («Ἴδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἔξει...»), β) τὴν σημασία τοῦ Νόμου στὴ ζωὴ Ἰουδαίων καὶ Χριστιανῶν, γ) τὴν περιτομὴ καὶ ἄλλες διατάξεις τοῦ Νόμου, ποὺ ἡ διαφωνία ἀκόμη καὶ ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας ὁδήγησε στὴν Ἀποστολικὴ Σύνοδο (Πράξ. 15,1-29), καὶ δ) ἐπὶ μέρους τυπικὲς διατάξεις περὶ νηστείας, καθαρότητας κλπ. ποὺ ἐπικρίνει ὁ Ἰδιος ὁ Ἰησοῦς, κατὰ τὶς διηγήσεις τῶν Εὐαγγελίων³.

“Ἄσ ἔλθουμε τώρα στὸν διάλογο Ἰουδαίων καὶ Ὁρθοδόξων Θεολόγων κατὰ τὴν ἐποχή μας καὶ ἴδιαίτερα στὶς τελευταῖς δεκαετίες, ὅπου ὁ διάλογος καλλιεργεῖται μέσα σὲ κλίμα ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καὶ ἀλληλοκατανόησης. Θὰ ἐστιαστεῖ κυρίως τὸ ἐνδιαφέρον μας στὶς συναντήσεις διαλόγου μεταξὺ Ὁρθοδόξων καὶ Ἰουδαίων θεολόγων, ποὺ ἀρχισαν στὴ Λουκέρνη τὸ 1977 καὶ συνεχίστηκαν στὸ Βουκουρέστι (1979), ἡ τρίτη συνάντηση ἔγινε στὴν Ἀθήνα (1993), ἡ τέταρτη στὴν Ἱερουσαλήμ (1998), ἡ πέμπτη στὴ Θεσσαλονίκη (2003), μὲ θέμα «Ἡ πιστότητα στὶς πηγές μας: Ἡ κοινὴ μας δέσμευση γιὰ Εἰρήνη καὶ Δικαιοσύνη», ἡ ἕκτη στὴν Ἱερουσαλήμ (2007), μὲ θέμα «Θρησκευτικὴ Ἐλευθερία καὶ ἡ σχέση μεταξὺ Ἐλευθερίας καὶ Θρησκείας», ἡ ἕβδομη (2009) στὴν Ἀθήνα, μὲ θέμα «Ο κόσμος σὲ κρίση: Ἡθικές προκλήσεις καὶ θρησκευτικὲς Προ-

2. Περισσότερα γιὰ τὴν ἰστορικὴ σχέση τῶν δύο θρησκειῶν, ἴδιαίτερα κατὰ τὴ Βυζαντινὴ ἐποχή, βλ. στὸ ἄρθρο τοῦ CONSTANTELOS J. D., «Greek Orthodox-Jewish relations in Historical Perspective», στὸ *Greek Orthodox Theological Review* 22 (1977), σ. 522-532.

3. Βλ. σχετικὰ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΣΤ., «Πρός ἔναν διάλογο τῶν θρησκειῶν. Ἡ μαρτυρία τῆς Πατερικῆς παράδοσης (Εἰσαγωγικὸ σχεδίασμα)», *Θεολογία* 84 (2013), σ. 133-151, ὅπου καὶ ὁ κατάλογος τῶν Πατερικῶν ἔργων «Κατὰ Ἰουδαίων».

οπτικές» καὶ ἡ ὄγδοη συνάντηση ἔγινε πρόσφατα στὴ Θεσσαλονίκη (2013), μὲ θέμα «Τὸ πνευματικὸ καὶ φυσικὸ περιβάλλον: σεβασμὸς πρὸς τὸν κόσμο, σεβασμὸς πρὸς ἄλλήλους». Στὸ μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη πρὸς τὴν ὄγδοη συνάντηση, ποὺ ἀνέγνωσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας, ἀναφέρεται, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὅτι «ἡ σχέση μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ ἡ σχέση τῆς ἀνθρωπότητος μὲ τὴν φύση δὲν μποροῦν νὰ ἀποσυνδεθοῦν. Ἡ καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος καὶ ἡ κοινωνικὴ ἀδικία εἶναι ὅψεις τῆς Ἰδίας ἀμαρτίας, συνιστοῦν τὴν ἴδια βλασφημία». Οἱ συναντήσεις γίνονται μὲ τὴ συνεργασία τοῦ Παγκόσμιου Ἐβραϊκοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ Πατριαρχικοῦ κέντρου στὸ Chambéry τῆς Ἐλβετίας⁴.

Ἀπὸ τὶς συναντήσεις στὴν Ἀθήνα (1993) καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ (1998) –ὅπου μετεῖχε καὶ ὁ γράφων μαζὶ μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Χρυσόστομο, καθὼς καὶ τοὺς καθηγητὲς Ἡλία Οἰκονόμου, Νικόλαο Μπρατσιώτη, Βλάσιο Φειδᾶ καὶ τὸν μακαριστὸ Κωνσταντίνο Σκουτέρη – ἀξίζει νὰ ὑπογραμμιστοῦν τὰ ἀκόλουθα σημεῖα ποὺ εἶναι οὐσιαστικὰ γιὰ μιά γόνιμη συνέχιση τοῦ διαλόγου.

1. Εἶναι θετικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ διάλογος δὲν διεξήχθη μὲ σχολαστικότητα ἐπὶ τεχνικῶν θεμάτων ὅρολογίας ἢ ἐρμηνείας κοινῶν ἱερῶν κειμένων τῶν δύο θρησκειῶν. Τὸ ἀναμενόμενο ἀπὸ τοὺς διαλεγομένους εἶναι ἡ καλύτερη γνωριμία τῆς ἄλλης πλευρᾶς καὶ ἡ ἀποδοχὴ τους ὡς διαφορετικῶν, μὲ τὴ δικὴ τους ἰστορία ἐπὶ αἰῶνες καὶ τὸ δικό τους παρόν. Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε οἱ χριστιανοὶ ὅτι ὁ ίουδαισμὸς δὲν σταματάει ἰστορικὰ μὲ τὴν καταγραφὴ τῶν βιβλικῶν ἐρμηνειῶν του στὸ Ταλμούδ, ἀλλ’ ἔχει ζωὴ καὶ συνέχεια μέχρι σήμερα σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, μὲ ἐρευνητικὰ κέντρα καὶ διακεκριμένους ἐπιστήμονες. Στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου ὑπάρχουν βέβαια γνῶστες τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ τῶν χρόνων τῆς Καινῆς Διαθήκης μὲ μεγάλη βιβλιογραφικὴ ἀνθιση, ἀλλὰ παράλληλα πρέπει νὰ λεχθεῖ ὅτι καὶ στὸν σημερινὸ Ἰουδαϊκὸ κόσμο ὑπάρχουν μελετητὲς τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ σημαντικὴ βιβλιογραφικὴ προσφορά, ἀκόμα καὶ μὲ μετάφραση τῆς Καινῆς Διαθήκης στὴν σημερινὴ Ἐβραϊκὴ γλῶσσα καὶ μὲ ἐρμηνευτικὰ ὑπομνήματα, ὅπως π.χ. τοῦ Ἀγγλου Ἰουδαίου ἐρμηνευτῆ C. G. Montefiore στὰ Συνοπτικὰ Εὐαγγέλια, ὅπου μάλιστα ὁ

4. Μία εἰκόνα τῶν εἰσηγήσεων καὶ συζητήσεων μπορεῖ νὰ πάρει κανεὶς ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τῆς συνάντησης τοῦ 1993: *Orthodox Christians and Jews on Continuity and Renewal. The Third Academic Meeting between Orthodoxy and Judaism*, ed. By Malcom Lowe, Published by the Ecumenical Theological Research Fraternity in Israel, 1994.

διακεκριμένος Ἰουδαῖος ἐρμηνευτὴς ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ φράση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ «τίποτε ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μπαίνουν μέσα στὸν ἄνθρωπο ἀπ’ ἔξω δὲν μπορεῖ νὰ τὸν κάνει ἀκάθαρτο, ἀλλὰ ὅσα βγαίνουν μέσα ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, αὐτὰ τὸν κάνουν ἀκάθαρτο» (Μρ 7,15) εἶναι «μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότερες ρήσεις στὴν ἴστορία τῶν θρησκειῶν»⁵. Ἐνδιαφέρουσα γιὰ τὶς σύγχρονες ἀπόψεις τῶν Ἰουδαίων περὶ τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἡ διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ G. Linderskog, *Die Jesusfrage im Neuzeitlichen Judentum*, Darmstadt 1973⁶.

Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὴ στὸ σημεῖο αὐτὸ ἡ ἀκόλουθη φράση ἀπὸ τὸ μῆνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ποὺ ἀνεγνώσθη κατὰ τὴν ἐναρκτήρια συνεδρία τοῦ διαλόγου στὴν Ἱερουσαλήμ (1998): «‘Ο διάλογος οὗτος δὲν γίνεται διὰ νὰ πεισθῇ τὸ ἐν τῶν μερῶν νὰ προσχωρήσῃ εἰς τὴν πίστιν τοῦ ἑτέρου, ἀλλὰ διὰ νὰ ἐδραιωθῇ ἡ διανθρώπινη καταλλαγὴ καὶ εἰρηνικὴ συνεργασία, ὥστε αἱ ἑκατέρωθεν συνειδήσεις νὰ ἐπιλέξουν μὲ ἐλευθερία καὶ προσωπικὴ ὑπευθυνότητα τὴν ἑλκύουσαν αὐτὰς πίστιν».

2. Στὸν «διάλογο», ἡ ἀκριβέστερα στὴν πολεμικὴ τῶν πρώτων αἰώνων, τόσο τῶν Ἰουδαίων ἐναντίον τῶν χριστιανῶν ὅσο καὶ τῶν χριστιανῶν ἐναντίον τῶν Ἰουδαίων, σημειώθηκαν, ὅπως λέχθηκε προηγουμένως, ὑπερβολές. Θὰ παρουσίαζε μεγάλο ἰστορικὸ καὶ θεολογικὸ ἐνδιαφέρον ἡ μελέτη τῆς ἑκατέρωθεν πολεμικῆς φιλολογίας στὴ διάρκεια τῶν αἰώνων, μὲ στόχο νὰ ἀντληθοῦν χρήσιμα συμπεράσματα γιὰ τὸ παρόν. Στὴν ἀντι-ἰουδαϊκὴ πολεμικὴ τῶν χριστιανῶν ἐντάσσονται οἱ Ἰουδαῖοι –καὶ δὲν παύουν νὰ τὸ τονίζουν σὲ κάθε εὐκαιρία διαλόγου– τοὺς Ὁρθόδοξους ὕμνους τῆς M. Ἐβδομάδας μὲ ἀντι-ἰουδαϊκὸ περιεχόμενο. Οἱ Ὁρθόδοξοι ἐξήγησαν στὴ συνάντηση τῆς Ἱερουσαλήμ ὅτι (α) οἱ ὕμνοι ἀναπαράγουν τὰ ἰστορικὰ δεδομένα μὲ παιδαγωγικὸ καὶ διδακτικὸ στόχο καὶ ὅχι μὲ πολεμικὸ χαρακτῆρα. (β) κατὰ τὴν ἐρμηνεία τῶν ὕμνων δὲν δόθηκε ποτὲ ἀντι-ἰουδαϊκὸς τόνος. (γ) οἱ ὕμνοι αὐτοὶ δὲν ἐπηρέασαν τὸ Ὁρθόδοξο ἦθος ἢ τὴν τοποθέτηση τῆς Ἐκκλησίας ἐναντὶ τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, οὔτε μείωσαν τὴν οἰκουμενικὴ χριστιανικὴ ἀντίληψη περὶ σωτηρίας, καὶ (δ) μιά ἐνδεχόμενη λειτουργικὴ ἀλλαγὴ εἶναι θέμα Πανορθοδόξου Συνόδου καὶ εὑρίσκεται πέρα ἀπὸ τοὺς στόχους ἐνὸς διαλόγου. Ἀς θυμίσουμε ἐδῶ ὅτι ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἀθήνας Ἄλιβιζάτος στὶς ἀρχὲς

5. *The Synoptic Gospels*, 1968, τόμ. 1, σ. 153.

6. Βλ. Ἐπίσης τὰ ἔξῆς ἐνδιαφέροντα βιβλία BAECK LEO, *Das Evangelium als Urkunde der Jüdischen Glaubensgeschichte*, Berlin 1938. FLUSSER DAVID, *Das Christentum - Eine Jüdische Religion*, München 1990.

τῆς δεκαετίας τοῦ '60 εἶχε προτείνει τὴν ἀπάλειψη τῶν ἀντι-Ιουδαϊκῶν φράσεών τῶν ὑμνῶν τῆς Μ. Ἐβδομάδας⁷. Ὁρθῶς ὅμως ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι «ἡ ἄλλοιώση τῶν ἵερῶν κειμένων, ἀκόμη καὶ ἀν ἦταν δυνατή, θὰ ὠφελοῦσε τοὺς ἐκατέρωθεν ἐξτρεμιστές. Χρειάζεται ἀναβάθμιση τῆς θρησκευτικῆς παιδείας καὶ ὅχι ὑποβάθμιση τῆς θρησκευτικῆς ἰδιαιτερότητας...» Ο πεπαιδευμένος Χριστιανὸς ἡ Ἐβραϊκή γνωρίζει νὰ ἐντάσσει τὰ ἐπίμαχα χωρία στὸ ἴστορικό τους πλαίσιο, καθώς, μετὰ τόσους αἰώνες, ἡ κατὰ λέξιν ἀντίληψη δὲν ἔχει νόημα»⁸.

3. Ἐκεῖνο ποὺ ἀσφαλῶς περιμένει κανεὶς ἀπὸ τίς δύο θρησκεῖες ποὺ στηρίζονται ἐν πολλοῖς στὶς ἴδιες βιβλικὲς πηγές, εἶναι ἡ κοινὴ καὶ σύμφωνη ἀντιμετώπιση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ὡς ἀπόρροια τῆς πίστης στὸν ἴδιο Θεό, ὁ πόθος καὶ οἱ προσπάθειες γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς εἰρήνης καὶ τῆς δικαιοσύνης στὸν κόσμο, ἡ καταδίκη τοῦ ἐθνικισμοῦ, τοῦ φρονταμενταλισμοῦ καὶ τῆς μησαλοδοξίας, καθὼς καὶ ἡ ἀποκάθαρση τῶν ἐκπαιδευτικῶν συστημάτων ἀπὸ τὶς ἐκατέρωθεν προκαταλήψεις. Δὲν εἶναι αὐτὰ σημαντικὰ ἐπιτεύγματα τοῦ διαλόγου;

4. Εἶναι ἄξιο ὑπογράμμισης ὅτι οἱ δύο θρησκεῖες, ὁ Χριστιανισμός (καὶ δὲν περιορίζομαι τώρα μόνο στὴν Ὁρθόδοξη ἔκφρασή του) καὶ ὁ Ἰουδαϊσμός, ἔχουν ἐν μέρει κοινὴ πηγὴ τῆς πίστης καὶ τῆς ζωῆς τους τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ποὺ γιὰ τὸν Ἰουδαϊσμὸν καλύπτει τὸ σύνολο τῆς Ἅγιας Γραφῆς. Ἄν θελήσουμε νὰ ἐντοπίσουμε μερικὰ βασικὰ σημεῖα πίστης τῶν δύο θρησκειῶν, προερχόμενα μέσα ἀπὸ τὸ Ἱερὸν αὐτὸν βιβλίο, θὰ ἀναγνωρίσουμε τὰ ἔξης:

α. Ἡ πίστη τοῦ Ἀβραὰμ καὶ τῶν λοιπῶν Πατριαρχῶν στὸν Θεό, ποὺ ἔξελεξε τὸν Ἰσραὴλ καὶ τοῦ ἔδωσε τὶς ἐπαγγελίες γιὰ τὴ σωτηρία του ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ σωτηρία ὅλων τῶν λαῶν, μία πίστη γιὰ τὴν δόπια γίνεται λόγος καὶ στὴν Κ.Δ. (ἰδιαιτερα στὶς ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου). Πίστη ποὺ ἐπιβεβαιώθηκε μὲ τὴν ἀταλάντευτη προθυμία θυσίας τοῦ Ἰσαάκ. Πρόκειται γιὰ μιά δύνηση τῆς Γραφῆς ποὺ ἐνέπνευσε συγγραφεῖς καὶ καλλιτέχνες στὴν διάρκεια τῶν αἰώνων, τόσον Ἰουδαίους ὅσο καὶ Χριστιανούς.

β. Ἡ κεντρικὴ καὶ καθοριστικὴ θέση τῆς Ἅγιας Γραφῆς στὴ ζωή, τὴ λατρεία καὶ τὴν πίστη τῶν δύο θρησκειῶν, καθὼς καὶ ἡ καθοριστικὴ ἐπίσης σημασία τῆς

7. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ Α., «Ἀνάγκη διορθώσεως λειτουργικῶν κειμένων», περιοδικὸ Ὁρθόδοξος Σκέψις, 1960, σ. 5-7.

8. ΠΡΕΒΕΛΑΚΗ Γ.-Σ., «Σεβασμὸς πρὸς ἀλλήλους: διάλογος Ὁρθοδοξίας καὶ Ἐβραϊσμοῦ», περιοδικὸ Χρονικά, ἔκδοση τοῦ κεντρικοῦ Ἰσραηλιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑλλάδος, ἀρ. φ. 241, Ἰούλ.-Σεπτ. 2013, σ.3-4.

έρμηνευτικής της παράδοσης, είτε ώς Ταλμουδική ἐπεξεργασία στὴν μία θρησκεία, είτε ώς πατερική ἐμβάθυνση στὴν ἄλλη.

γ. Ἡ προσευχὴ ὡς ἔξονας ἀτομικῆς θρησκευτικότητας καὶ ἐπικοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, ἀλλὰ κυρίως ὡς οὐσιῶδες λατρευτικὸς στοιχεῖος τῆς κοινότητας στὴν ἀναφορά της πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν συνάνθρωπο.

δ. Ὁ Δεκάλογος τοῦ Σινᾶ ὡς κεντρικὸς ἡθικὸς νόμος, στὸν ὃποιο ὑπακούουν Ἰουδαῖοι καὶ Χριστιανοὶ καὶ ποὺ ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς ἡθικῆς διδασκαλίας τῶν δύο θρησκειῶν.

ε. Ἡ κλήση πρὸς μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ στὸν Θεὸν καὶ ἡ ἀγιότητα ὡς στόχος ζωῆς κατὰ τὴν ἐπιταγὴν τοῦ Λευιτικοῦ 11,45 «καὶ ἔσεσθε ἄγιοι ὅτι ἄγιός εἰμι ἐγὼ Κύριος» (πρβλ. Α' Πέτρο 1,15· 16).

στ. Ἡ κοινὴ εὐθύνη γιὰ τὴν κτίση, τὴν διαφύλαξη τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, ὁ κοινὸς πόθος γιὰ τὴν εἰρήνην καὶ γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου.

ζ. Τὸ δραμα γιὰ ἔνα καλύτερο κόσμο μὲ τὴν εἰρηνευτικὴ δραστηριότητα καὶ συνεργασία τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἐνδοκοσμικὸ ἐπίπεδο καὶ τελικὰ μὲ τὴν ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ σὲ ἐσχατολογικὸ ἐπίπεδο.

Μένουμε σὲ αὐτὰ τὰ παραπάνω σημεῖα, μὲ τὴν πρόσθετη παρατήρηση ὅτι ἀκόμη κι ἀν σὲ ἐπὶ μέρους πλευρές τους διαφοροποιοῦνται οἱ δύο θρησκεῖες, οἵ διαφοροποιήσεις αὐτὲς δὲν εἶναι ἀντιθετικὲς ἀλλὰ συμπληρωματικὲς ἀλλήλων⁹. Καὶ μὲ τὴν ἀκόλουθη ἀκόμη παρατήρηση:

Ἀποτελεῖ μία σταθερὴ τάση τοῦ σημερινοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου ἡ ἀνάδειξη τῶν κοινῶν σημείων πίστης ἀλλὰ καὶ ἀντιμετώπισης τῶν ζωτικῶν καθημερινῶν προβλημάτων ἀπὸ τὶς διαλεγόμενες θρησκεῖες. Πιστεύουμε ὅτι παράλληλα εἶναι ἔξισου ἀναγκαία καὶ ὑποβοηθητικὴ γιὰ τὸν διάλογο καὶ ἡ ἀνάδειξη τῶν διαφορῶν μεταξὺ τῶν θρησκειῶν, καὶ μάλιστα διαφορῶν ἐπὶ τῇ βάσει τῆς αὐτοσυνειδησίας τῆς κάθε θρησκείας καὶ ὅχι ἐπὶ τῇ βάσει τῆς ἀντίληψης – ἴσως καὶ πλανημένης – ποὺ ἡ μία θρησκεία ἔχει γιὰ τὴν ἄλλη. Ἐὰν τὰ κοινὰ σημεῖα πίστης ἀποτελοῦν τὸ κοινὸν βίωμα ὅλων τῶν θρησκειῶν, οἱ διαφορὲς συνιστοῦν τὴν ἰδιαιτερότητα καὶ ἰδιοπροσωπία, ἀλλὰ καὶ τὴν ὁμοφιλία τῆς κάθε θρησκείας. Κάτι ἀνάλογο μαθαίνουμε σήμερα ἀπὸ τὴ βιολογίᾳ: τὸ 97% περίπου τοῦ ἀνθρώπινου γονιδιώματος εἶναι ὅμοιο στὸν ἀνθρωπό καὶ τὰ

9. B.L. MARTINI CARLO MARIA, «Christianity and Judaism. A Historical and Theological Overview», στὸ συλλ. βιβλίο *Jews and the Christians. Exploring the Past, Present, and the Future*, ed. by J.H. Charlesworth, New York 1990, σ. 19-26.

άνωτερα θηλαστικά, ώστόσο τὸ διαφοροποιημένο 3% διαχωρίζει τὰ εἰδη καὶ συνιστᾶ τὴν ἴδιαίτερη ταυτότητά τους.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει νὰ παραθέσω μερικὲς σημαντικὲς φράσεις ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτη Ἐλβετίας Δαμασκηνοῦ κατὰ τὴ λήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς συνάντησης τῆς Ἱερουσαλήμ τὸ 1998 (στὴν ὥποια ἀναφέρθηκα καὶ προηγούμενως):

«Ο διάλογος Ὁρθοδοξίας καὶ Ἰουδαϊσμοῦ δὲν ἀποσκοπεῖ στὴν ἄρση ἡ στὴ συγκάλυψη τῶν ὑφισταμένων διαφορῶν μεταξὺ τῶν δύο θρησκειῶν ἀλλὰ στὴ συνειδητοποίηση τοῦ γεγονότος, ὅτι οἱ διαφορὲς αὐτὲς ἀποτελοῦν νόμιμες διαχρονικὲς ἔκφράσεις τοῦ φαινομένου τῆς θρησκείας καὶ δὲν συνεπάγονται ἡ δὲν πρέπει νὰ συνεπάγονται νοσηρὲς ἐκρήξεις θρησκευτικῆς μισαλλοδοξίας καὶ θρησκευτικῶν συγκρούσεων. Ο Ἰουδαϊσμός, ὅπως καὶ ὁ Χριστιανισμός, ἔχουν τὴν ἴδιαίτερη θέση τους στὴν ἰστορία τῶν θρησκειῶν, ἡ ὥποια ἐνισχύει τὴν ἐνδιάθετη ροπή τους γιὰ ἔναν ἐποικοδομητικὸ διάλογο, ἀφοῦ πολλὰ στοιχεῖα τῆς διδασκαλίας τους ἔχουν κοινὴ ἀναφορὰ στὸν Θεό καὶ τρέφονται ἀπὸ τὶς ἴδιες ἱερὲς πηγὲς τῆς πίστεως».

«Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἀνακάθαρση τῆς ἰστορικῆς μνῆμης τῶν πιστῶν τῶν δύο θρησκειῶν ἀπὸ τὶς νοσηρὲς προλήψεις καὶ τὶς ὀδυνηρὲς ἐμπειρίες τοῦ παρελθόντος, ὡστε μακριὰ ἀπὸ θρησκευτικοὺς ἀνταγωνισμοὺς νὰ προσεγγίσουν ἀπὸ κοινοῦ τὰ σύγχρονα προβλήματα μέσα στὴν πλουραλιστικὴ κοινωνία. Τὸ περὶ Θεοῦ ἐρώτημα τῶν παλαιῶν πολεμικῶν ὀντιπαραθέσεων πρέπει νὰ παραχωρήσει τῇ θέσῃ του στὸ περὶ ἀνθρώπου ἐρώτημα τῆς ἐποχῆς μας, στὸν κοινὸ ἀγῶνα γιὰ εἰρηνικὴ συνύπαρξη καὶ ὑπεράσπιση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας σὲ ὅλα τὰ κράτη τοῦ κόσμου».

«Παρόλο ποὺ ἡ θρησκεία δὲν μπορεῖ ἀπὸ μόνη της νὰ ἐπιβάλει στὸν κόσμο τὴν εἰρήνη ἡ νὰ ἀποκλείσει τὸν πόλεμο, μπορεῖ ώστόσο μὲ τὴ διδασκαλία τῆς νὰ οἰκοδομεῖ συνεχῶς τὸν ἄνθρωπο τῆς εἰρήνης, τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς εἰλικρινοῦς συνεργασίας στὶς σχέσεις τῶν λαῶν. Υπὸ τὴν ἔννοια αὐτή, οἱ λαοὶ ὅλων τῶν Θρησκειῶν ἔζησαν τὴν τραγικὴ ἐμπειρία τοῦ πολέμου, ἀλλὰ δὲν ἀπέρριψαν ποτὲ τὸ ὄραμα τῆς εἰρήνης μὲ ἐλευθερία καὶ δικαιοσύνη. Οἱ τρεῖς μονοθεϊστικὲς θρησκείες (Ἰουδαϊσμός, Χριστιανισμὸς καὶ Ἰσλάμ) ἔχουν μέσα στὴ διδασκαλία τους ὅλα τὰ βασικὰ ἐκεῖνα στοιχεῖα, τὰ ὥποια θεμελιώνουν τὴν εὐθύνη κάθε θρησκείας περὶ τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως τῶν πιστῶν τους στὸν ἴδιο χῶρο μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν πιστῶν τῶν δύο ἄλλων Θρησκειῶν, καίτοι ἡ κοινὴ αὐτὴ ἐντολὴ δὲν τηρήθηκε πάντοτε στὶς μεταξύ τους σχέσεις».

Στις 22.4.2001, τήν πρώτη Κυριακή μετά τὸ κοινὸ Πάσχα Ἀνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ἐκκλησίας τοῦ ἔτους ἐκείνου, ὑπογράφηκε στὸ Στρασβούργο ἀπὸ τὸν πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τὸν πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐπισκοπικῶν Συνόδων ἡ «Οἰκουμενικὴ Χάρτα», στὴν ὁποίᾳ ἐκφράζουν τὴ δέσμευσή τους οἱ χριστιανοὶ νὰ συνεργαστοῦν πιὸ δυναμικὰ γιὰ τὴ συμφιλίωση λαῶν καὶ πολιτισμῶν, καταδικάζοντας καὶ ἀντιστρατευόμενοι σὲ κάθε μορφῆς βίᾳ καὶ –ὅπερ μᾶς ἐνδιαφέρει ἐδῶ κυρίως— νὰ προωθήσουν καὶ νὰ ἐμβαθύνουν περισσότερο τὶς σχέσεις μὲ τὸν Ἰουδαϊσμὸ καὶ τὸ Ἰσλάμ.

Τέλος, θὰ ἀναφερθοῦμε, ἔστω καὶ δι’ ὀλίγων, στὴν συμβολὴ τῶν δύο θρησκειῶν (Χριστιανισμοῦ καὶ Ἰουδαϊσμοῦ) καὶ ἰδιαίτερα τῶν Ἱερῶν βιβλίων τους στὸν πολιτισμὸ τῆς ἀνθρωπότητος. Τὰ ἔβραια καὶ χειρόγραφα τῆς Βίβλου, καθὼς καὶ τὰ ἐλληνικὰ τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀλλὰ καὶ τὰ χειρόγραφα τῶν μεταφράσεών τους στὶς ἀρχαῖες γλῶσσες (λατινική, συριακή, αἰθιοπική, κοπτικές, ἀρμενική, γεωργιανή, παλαιοσλαβικὴ κ.ἄ.) ἀποτελοῦν φορεῖς πολιτισμοῦ ὅχι μόνο γιὰ τὴν ἀξία τοῦ περιεχομένου τους ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς καλλιτεχνικὲς μικρογραφίες μὲ τὶς ὅποιες εἶναι διακοσμημένα. Οἱ μεταφράσεις ἄλλωστε τῶν Ἱερῶν αὐτῶν βιβλίων στὶς νεότερες καὶ σύγχρονες γλῶσσες ἀποτελοῦν σταθμὸ καὶ δὴ σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀφετηριακὸ σταθμὸ στὶς ἀντίστοιχες ἐθνικὲς φιλολογίες τῶν λαῶν, διαμορφώνοντας καὶ ἀποκρυσταλλώνοντας ὅχι μόνο τὶς γλῶσσες ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀνθρώπους, τὶς ψυχὲς κυρίως τῶν ἀνθρώπων –δικαιώνοντας τὴ φήση ὅτι «ὁ πολιτισμὸς τῆς ψυχῆς ἀποτελεῖ τὴν ψυχὴ τοῦ πολιτισμοῦ»— καὶ μαζὶ μὲ τὶς ψυχὲς καὶ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, εἴτε τὰ καθημερινὰ εἴτε τὰ καλλιτεχνικά.

Οἱ Ἀγιες Γραφὲς ἐνέπνευσαν ἔργα τέχνης, ἵδιως στὴν περιοχὴ τῆς ζωγραφικῆς, τόσο σὲ Ἰουδαίους ὅσο καὶ σὲ Χριστιανοὺς καλλιτέχνες. Μνημονεύω μόνο γιὰ τὸ ἴσοτιμο τοῦ σεβασμοῦ τῶν δύο παραδόσεων τὸν διάσημο Ἰουδαϊοζωγράφο Marc Chagall, ποὺ ἀφησε στὴν ἀνθρωπότητα ἔργα ἐμπνευσμένα τόσο ἀπὸ τὴν Παλαιὰ ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη μὲ χρακτηριστικὰ ἐκατέρωθεν δείγματα τὶς ὑαλογραφίες (vitraux) τῆς συναγωγῆς τοῦ νοσοκομείου Hadacha τῆς Ἱερουσαλήμ καὶ αὐτὰ τῆς Frauenmünster τῆς Ζυρίχης. Ἀπὸ τὸ πλούσιο χριστιανικὸ ρεπερτόριο καλλιτεχνικῶν ἀριστουργημάτων θὰ περιοριστῷ, –καὶ πάλι γιὰ τὴν ἴσοτιμη ὀντιμετώπιση ἐκ μέρους μου τῶν δύο παραδόσεων— στὸ συμβολικὸ βυζαντινὸ ψηφιδωτό τῆς Santa Sabina τῆς Ρώμης, ὃπου δίπλα στὴν Ἐκκλησία τῶν ἔθνων παρίσταται ἡ Ἐκκλησία τῆς περιομῆς ὡς εὐγενεῖς καὶ οἱ δύο κυρίες. Ἀκόμα πιὸ ἐκφραστικὴ εἶναι ἡ ὑαλογραφία στὸ

ἀββαεῖο τοῦ Saint Dennis κοντά στὸ Παρίσι, ὅπου ὁ Χριστὸς ἀγκαλιάζει εὐλογώντας δύο γυναῖκες, τὴν Συναγωγὴν καὶ τὴν Ἐκκλησία¹⁰.

Οἱ δύο πολιτισμοί, ἐβραϊκὸς καὶ χριστιανικός, ἀντλῶνται κυρίως ἀπὸ τὰ ἵερὰ βιβλία τους, βαδίζουν χέρι-χέρι, θαρρεῖς γιὰ νὰ διορθώσουν ἀνόσιες πράξεις ἀνάξιων ἐκπροσώπων τους στὴν διάρκεια τῶν αἰώνων καὶ δὴ στὰ μέσα τοῦ 20οῦ, ἀλλὰ κυρίως γιὰ νὰ ὁδηγήσουν τὸν σημερινὸν ἄνθρωπο στὴν οἰκοδόμηση καὶ ἐδραιώση τῆς ἐπὶ γῆς εἰρήνης καὶ τῆς δικαιοσύνης, στὴν ἀπάλειψη τῶν ἑκατέρωθεν προκαταλήψεων, καὶ κυρίως στὴν στερέωση τοῦ Θεοῦ μέσα στὸν ἄνθρωπο - ὅχι γιατὶ αὐτὸ τὸ χρειάζεται ὁ Θεὸς ἀλλὰ γιατὶ τὸ χρειάζεται ἡ ἐπὶ γῆς εἰκόνα του, ὁ ἄνθρωπος.

‘Ως κατακλεῖδα στὸ ἄρθρο θὰ ἀναφερθεῖ μιά σημαντικὴ διακήρυξη: Στὶς 19-20 Δεκεμβρίου 2001 συνεκλήθη στὶς Βρυξέλλες μιά ἔξόχως ἐνδιαφέρουσα διαθρησκειακὴ συνάντηση μὲ πρωτοβουλίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καὶ τοῦ τότε Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Romano Prodi, ποὺ ἀπετέλεσε ἔνα ἴδιαίτερα σημαντικὸ γεγονός γιὰ τὴν προβολὴ τῆς συμβολῆς τῆς θρησκείας στὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν. Στὴ συνάντηση αὐτὴ ὑπογραμμίστηκε ὅτι ἡ ἑτερότητα τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν (Ἰουδαϊσμοῦ, Χριστιανισμοῦ, Μωαμεθανισμοῦ) ὅχι μόνο δὲν ἀποκλείει τὸν ἀμοιβαῖο σεβασμό, ἀλλὰ ἀντιθέτως μάλιστα ἀναδεικνύει τὴν κοινὴ εὐθύνη τῶν τριῶν θρησκειῶν γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν. Στὴ διακήρυξη τῶν Βρυξελλῶν ἐπανελήφθη ἡ δήλωση τῆς Βέρονης τοῦ 1992 καὶ τοῦ Βοσπόρου τοῦ 1994 ὅτι «πᾶν ἔγκλημα διαπραχθὲν ἐξ ὀνόματος τῆς θρησκείας εἶναι ἔγκλημα κατὰ τῆς θρησκείας».

10. B.L. ZINN G. A., «History and Interpretation: Hebrew Truth, Judaism, and the Victorine Exegetical Tradition», στὸ ὡς ἄνω σημειωθὲν βιβλίο *Jews and the Christians. Exploring the Past, Present, and the Future*, σ. 100-126.