

Οί τοπικὲς Ἐκκλησίες καὶ ἡ «παγκόσμια» Ἐκκλησία.

Μιὰ ὁρθόδοξη ἀνάγνωση τῆς θεολογικῆς ἀντιπαράθεσης
Ratzinger-Kasper*

ΑΡΧΙΜ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ΜΗΛΑΤΟΥ**

Ἡ δεύτερη Σύνοδος τοῦ Βατικανοῦ (1962-1965), ἡ πεντηκονταετία τῆς ὅποιας ἔορτάζεται αὐτὸ τὸ διάστημα, ὑπῆρξε, ἀνάμεσα σὲ ἄλλα, ἡ εὐκαιρία μίας ἐκ νέου ἀνακάλυψης τῆς θεολογικῆς σημασίας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἴδιαίτερα σὲ συνάρτηση μὲ τὸ ἐπισκοπικὸ ὑπούργημα. Στὴν περίοδο ὅμως πού ἀκολούθησε, ὁρισμένες θεολογικὲς τοποθετήσεις ἀναφορικὰ μὲ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία προκάλεσαν μία ἔνταση στὸν τρόπο θεώρησης τῆς σχέσης τῆς μὲ τὴ λεγόμενη «παγκόσμια» Ἐκκλησίᾳ¹. Αὐτὴ ἡ θεολογικὴ ἔνταση ἀνάμεσα στὴ τοπικὴ καὶ τὴν παγκόσμια Ἐκκλησία ἐκφράστηκε σὲ μία σχετικὰ πρόσφατη καὶ σημαντικὴ ἀντιπαράθεση ἀνάμεσα σὲ δύο διακεκριμένους ωμαιοκαθολικοὺς θεολόγους: τὸν καρδινάλιο Joseph Ratzinger (μετέπειτα Πάπα Βενέδικτο XVI) καὶ τὸν Walter Kasper². Ἡ διαμάχη αὐτὴ διήρκεσε περίπου δέκα χρόνια,

* Τὸ παρὸν ἄρθρο δημοσιεύθηκε ἀρχικὰ στὰ γαλλικὰ στὸ περιοδικὸ *Istina*: «Les Églises locales et l’Église universelle: une relecture orthodoxe du débat Ratzinger-Kasper», *Istina*, LVIII, n° 1, janvier-mars 2013, pp. 23- 39, καθὼς ἐπίσης καὶ στὰ ἵταλικά: ARCHIMANDRITA A. MILTOS, «Le Chiese locali e la Chiesa universale», *Il Regno*, n.17, ottobre 2013, σ. 568-575. Ἐδῶ δημοσιεύται ἀναθεωρημένο καὶ μεταφρασμένο ἀπὸ τὸ συγγραφέα.

** Κληρικὸς Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος, (πτυχ. Φιλολογίας καὶ Θεολογίας, Μ. Δ. Θεολογίας καὶ Ιστορίας), ὑποψ. Διδάκτωρ στὸ Institut Catholique de Paris καὶ τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Σορβόννης (Paris IV), μὲ θέμα: Ἡ «ἐπισκοπικὴ συλλογικότητα» τῆς Β' Βατικ. Συνόδου στὸ φῶς τῆς Ὁρθόδοξης Θεολογίας τῆς συνοδικότητας.

1. Χρησιμοποιοῦμε στὴ συνέχεια τὸν ὄρο «παγκόσμια» Ἐκκλησία (γιὰ οἰκονομία χώρου χωρὶς εἰσαγωγικά), παρ’ ὅτι διαφωνοῦμε μὲ τὴ χρήση του, διότι εἶναι ὁ ἀντίστοιχος ποὺ χρησιμοποιήθηκε στὴ συζήτηση καὶ ὑπάρχει σὲ ὅλη τὴ βιβλιογραφία (universelle, universel). Πρὸς τὸ τέλος τοῦ ἄρθρου ἔξηγοῦμε τὶς ἐπιφυλάξεις μας γιὰ τὴ χρήση αὐτοῦ του ὄρου, ὁ ὅποιος παραμένει ἴδιαίτερα ἀσαφῆς στὴ ωμαιοκαθολικὴ θεολογία.

2. Ο Walter Kasper, ποὺ στὴν ἐποχὴ τῆς διαμάχης ἦταν ἐπίσκοπος Στουτγάρδης, ὀνομάστη-

ἔχοντας ώς ἀντικείμενο τὸν τρόπο τῆς σύνδεσης τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν μὲ τὴν ὅλην Ἐκκλησίαν.

Στὸ πλαίσιο τῆς πρόσληψης (reception) τῶν ἀποφάσεων τῆς δευτέρας Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ, μιᾶς πρόσληψης ἀρκετὰ ἐπικεντρωμένης στὴν ἐκκλησιολογία, πληθώρα μελετῶν ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν προβληματικὴ τῆς σχέσης ἀνάμεσα στὶς τοπικὲς καὶ τὴν παγκόσμια Ἐκκλησία ἐνῷ ἐπίσης ἀρκετὰ ἄρθρα ἔχουν πραγματευθεῖ τὴν σχετικὴν διαφορία Ratzinger-Kasper. Εὐλογα, λοιπόν, μποροῦμε νὰ ἀναρωτηθοῦμε γιὰ ποιὸν λόγο νὰ μελετήσουμε ἐκ νέου μία ἀντιπαράθεση ποὺ φαίνεται νὰ ἔχει ὄλοκληρωθεῖ πρὸιν δέκα χρόνια; Καὶ ἀκόμη γιὰ ποιὸ λόγο εἶναι χρήσιμη μιὰ ὁρθόδοξη ἀνάγνωση μιᾶς καθαρὰ ωμαιοκαθολικῆς διαφορίας;

Γιὰ νὰ ἀπαντήσουμε στὸ πρῶτο ἐρώτημα, θὰ πρέπει νὰ καταγράψουμε τὴ διαπίστωση ὅτι ἡ ἀντιπαράθεση τῶν δύο καρδιναλίων ἀντανακλᾶ ἔμμεσα ἔνα λανθάνον πρόβλημα στὴ ωμαιοκαθολικὴ θεώρηση τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸς εἶναι ἡ ἐναρμόνιση μιᾶς ἐκκλησιολογίας, ἡ ὁποία ἀναβαθμίζει τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία (ὅπως θέλησε ἡ τελευταία Βατικανὴ Σύνοδος), μὲ μία ἐκκλησιολογία δομημένη σὲ μία ὀπτικὴ παγκόσμια, ὅπως εἶναι αὐτὴ τῆς πρώτης Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ ποὺ διακήρυξε τὸ πατικὸ πρωτεῖο. Ἡ σύγκλιση αὐτῶν τῶν δύο ἀντίθετων ἐκκλησιολογιῶν παραμένει ἀκόμα ἔνα ἀνοιχτὸ θέμα γιὰ τὴ ωμαιοκαθολικὴ θεολογία, τὸ δόποιο δὲν φαίνεται νὰ διευκρινίστηκε ἵκανοποιητικὰ μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐν λόγῳ θεολογικῆς ἀντιπαράθεσης³. Ἐπιπρόσθετα, ὁ Πάπας Βενέδικτος τὸ 2012, σὲ ἐπίσημο κείμενό του, ἐπανέλαβε τὴν ἀποψή ποὺ εἶχε ὑπερασπισθεῖ στὴν ἐποχὴ τῆς ἀντιπαράθεσης καὶ εἶχε προκαλέσει τὴν ἀντίδραση τοῦ Kasper, δηλαδὴ τὴν προτεραιότητα τῆς παγκόσμιας ἔναντι τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας⁴. Τὸ

κε τὸ 2002 καρδινάλιος καὶ διετέλεσε Πρόεδρος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἐνότητας τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὸ 2001 ἕως τὸ 2010.

3. Πρβλ. τὸ εἰλικρινὲς σχόλιο τοῦ M. Vidal: «Ἡ Δεύτερη Σύνοδος τοῦ Βατικανοῦ ἀναζήτησε, δίχως πραγματικὰ νὰ τὴν βρεῖ, μία ισορροπία ἀνάμεσα στὴν ἐκκλησιολογία τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας ἡ ἴδια ἦταν μία ἐπιβεβαίωση (συμπεριλαμβανομένης ἐπίσης καὶ τῆς ἀνάδειξης τοῦ κολλεγίου τῶν ἐπισκόπων, ὅπως τὸ βλέπουμε παραδείγματος χάριν καὶ στὸν Karl Rahner,) καὶ τῆς ἐκκλησιολογίας τῆς κοινωνίας τῶν ἐπιμέρους Ἐκκλησιῶν. Ἡ ἀποδοχὴ τῆς Συνόδου δὲν πέτυχε ἀκόμα περισσότερο νὰ συμφιλιώσει τὴ μία μὲ τὴν ἄλλην. M. VIDAL, «Églises Locales et Église universelle» στὸ *L'Église à la croisée des chemins*, P. Deberge (dir.), Paris, Cerf, 2002, σ. 134.

4. ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ XVI, Μετασυνοδικὴ Ἀποστολικὴ Παραίνεση *Ecclesia in Medio Oriente* (aux patriarches, aux évêques, au clergé, aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs sur l'église au

πρόσφατο αύτό γέγονος ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐπικαιρότητα μιᾶς ἐνασχόλησης μὲ τὸ θέμα, τό δόποιο συνεχίζει νὰ ἔγειρει ἐνστάσεις⁵.

‘Ως πρὸς τὸ δεύτερο ἐρώτημα ποὺ θέσαμε, μιὰ ὁρθόδοξη προσέγγιση τοῦ θέματος προοιωνίζεται ἐνδιαφέρουσα, καθὼς ἡ προβληματικὴ τῆς σχέσης τῆς παγκόσμιας μὲ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία ἀγγίζει πολλὲς πτυχὲς τοῦ διαχριστιανικοῦ διαλόγου καὶ συγκεκριμένα τοῦ διμεροῦς ὁρθοδόξων καὶ ωμαιοκαθολικῶν. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, θεωροῦμε χρήσιμη μιὰ δεύτερη ἀνάγνωση τῆς διαφωνίας Ratzinger-Kasper ἀπὸ ὁρθόδοξη σκοπιά. Γιὰ νὰ ἀνταποκριθοῦμε σ' αὐτὸ τὸ ἐγχείρημα, θὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὴν ἐκκλησιολογικὴ σκέψη ἐνὸς κορυφαίου ὁρθόδοξου θεολόγου, τοῦ Μητροπολίτου Περογάμου Ἰωάννου Ζηζιούλα, βαθὺ γνώστη τῆς δυτικῆς θεολογίας. Η σκέψη του φρονοῦμε ὅτι εἶναι ἵκανὴ νὰ συνεισφέρει στὴν ἐναρμόνιση τῆς τοπικῆς καὶ οἰκουμενικῆς διάστασης τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι τὸ ζητούμενο τῆς ἐν λόγῳ διαμάχης. ’Ἐτσι, τὸ παρὸν ἄρθρο θὰ ἀποπειραθεῖ νὰ παρουσιάσει αὐτὴ τῇ διαφωνίᾳ πάνω σὲ ἔνα θέμα περίπλοκο, καὶ νὰ θέσει τὴν προβληματικὴ τῆς σ' ἔνα γόνιμο διάλογο μὲ τὴν ἐκκλησιολογία τοῦ Μητροπολίτου Περογάμου. Ἀρχικὰ θὰ προβοῦμε σὲ μία σύντομη ἐπισκόπιση τῆς πρώτης φάσης συζήτησης γιὰ νὰ ἐπεξεργαστοῦμε στὴ συνέχεια τὴν τελικὴ διαφωνίᾳ τῶν δύο γερμανῶν θεολόγων. Στὸ δεύτερο μέρος θὰ παρουσιάσουμε ἀκροθιγῶς τρεῖς ἐκκλησιολογικὲς προϋποθέσεις τῆς σκέψης τοῦ Σεβασμιωτάτου Περογάμου, καὶ ἐν τέλει θὰ ἐπιχειρήσουμε νὰ καταδείξουμε ἀφ' ἐνὸς τὸ πῶς αὐτὴ ἡ ὁρθόδοξη ὀπτικὴ διαφωτίζει καίρια δύσκολα σημεῖα τῆς διαφωνίας, καὶ ἀφ' ἑτέρου τὴν ἀνάγκη ἐπαναθεώρησης τῆς ωμαιοκαθολικῆς ὁρολογίας. Προτοῦ ὅμως εἰσέλθουμε στὴν προβληματικὴ τῆς συζήτησης, ὀφείλουμε νὰ τονίσουμε ἔξαρχῆς ὅτι τὸ ὑλικὸ αὐτῆς τῆς ἐνδορωματικοῦ διαμάχης θὰ μποροῦσε νὰ δώσει ἀφορμὴ σ' ἔνα ὁρθόδοξο ἀναγνώστη γιὰ πολλὲς παρατηρήσεις. ’Ωστόσο, στὸ περιορισμένο πλαίσιο αὐτοῦ του ἄρθρου θὰ πε-

Moyen-Orient), Κοινωνία καὶ Μαρτυρία, Βυρητός, 14 Σεπτεμβρίου 2012, §38 (Βλ.: <http://www.vatican.va>). Ό Πάπας παραπέμπει στὴν περίφημη Ἐπιστολὴ *Communionis notio* καὶ ἐπαναλαμβάνει τὴν ἀποψή του μιλώντας γιὰ τὴν «κοινωνία» ἀνάμεσα στὸ παγκόσμιο καὶ τὸ τοπικό. Θὰ ἀξιέει νὰ σχολιάσουμε αὐτὸ τὸ ἀπόσπασμα ἀλλὰ ὑπερβαίνει τὸν σκοπό μας ἐδῶ. Σὲ κάθε περίπτωση διαπιστώνουμε ὅτι ὁ Ratzinger καὶ μετὰ τὴ διαμάχη διατίθησε τὴν ἀποψή του καὶ ἔτσι τὸ θέμα τῆς διαφωνίας παραμένει ὅχι μόνο ἐπίκαιο ἀλλὰ καὶ οὐσιαστικὰ ἄλυτο.

5. Βλ. τὴν κριτικὴ τοῦ H. Legrand, «La réception catholique du Décret sur l' oecuménisme cinquante an après» στὸ PERÈS S. - N., *La recéption de Vatican II* Paris, Desclée de Brouwer, 2013, coll. «Théologie à l' Université», σσ. 197-201.

ριοριστοῦμε ἀποκλειστικὰ στὸ βασικὸ θέμα τῆς διαφωνίας, δηλαδὴ τὴ σχέση τῆς τοπικῆς καὶ τῆς ὅλης Ἐκκλησίας⁶.

I. Σκιαγράφηση τῆς διαφωνίας ἀνάμεσα στὸν J. Ratzinger καὶ τὸν W. Kasper

1. Οἱ ἀπαρχὲς τῆς διαφωνίας

Ἡ θεολογικὴ διαφωνία ἀνάμεσα στοὺς δύο ἐπιφανεῖς θεολόγους, ποὺ ἐκδηλώθηκε διαιμέσου ποικίλων κειμένων, θὰ μποροῦσε νὰ χωριστεῖ σὲ δύο φάσεις: ἡ πρώτη περιλαμβάνει κείμενα στὰ ὅποια ὁ κάθε συνομιλητὴς ἐκφράζει τὶς ἀπόψεις του καὶ ἀπευθύνεται ἔμμεσα στὸν συνομιλητὴν ἐνῷ στὴ δεύτερῃ φάσῃ ἔχονμε ἔνα ἀμεσο διάλογο μέσω ἄρθρων. Τὸ σημεῖο ἐκκίνησης θεωρεῖται τὸ Γράμμα τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ δόγμα καὶ τὴν πίστη πρὸς τοὺς ἐπισκόπους τῆς ουμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας μὲ τίτλο *Communionis notio* (*CN*), τὸ ὅποιο ἐκδόθηκε τὸ 1992 καὶ ἀσχολεῖται μὲ «κάποια σημεῖα τῆς κατανόησης τῆς Ἐκκλησίας ὡς κοινωνίας»⁷. Ωστόσο, ἥδη λίγα χρόνια νωρίτερα, ὁ πρόεδρος αὐτῆς τῆς Συνέλευσης, ὁ καρδινάλιος Ratzinger, εἶχε ἐκφράσει τὴν κεντρικὴ ἰδέα τῆς ἀντιαράθεσης, ἡ ὅποια ἀναπτύχθηκε ἀργότερα στὸ Γράμμα *Communionis notio*, δηλαδὴ τὴν χρονικὴ καὶ ὄντολογικὴ προτεραιότητα τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας⁸.

6. Εἶναι ἔτι προφανές ὅτι ἡ παρουσίαση καὶ ὁ μὴ σχολιασμὸς πολλῶν ἐκκλησιολογικῶν ουμαιοκαθολικῶν παραδοχῶν δὲν σημαίνει ἀσφαλῶς ὅτι μᾶς βρίσκουν σύμφωνους.

7. Ἐπιτροπὴ γιὰ τὸ δόγμα καὶ τὴν πίστη, «*Communionis notio*, Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἐπισκόπους τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας περὶ μερικῶν πτυχῶν τῆς Ἐκκλησίας θεωρημένης ὡς κοινωνίας», 28 Μαΐου 1992, στὸ *Documentation Catholique*, ὅ. 2055, 1992 καὶ στὸ διαδίκτυο (<http://www.vatican.va>).

8. Bl. J. KOMONCHAK, «À propos de la priorité de l'Église universelle: analyse et questions» στὸ *Nouveaux apprentissages pour l'Église, Mélanges offerts à Hervé Legrand*, G. Routhier καὶ L. Villemain (dir.), Paris, Éditions du Cerf, 2006, σ. 246-249. Ὁ Komonchak παραθέτει τέσσερα κείμενα τοῦ Ratzinger γραμμένα κατὰ τὴν περίοδο 1983-1990, τὰ ὅποια δείχνουν τὴν ἐπιμονὴν του σ' αὐτὴ τὴν ἀποψῃ. Ἄλλωστε ἥδη ἀπὸ τὸ 1962 στὸ βιβλίο μὲ τίτλο *Πρωτεῖο καὶ Ἐπίσκοπος (Episcopat und Pramat*, 1962), ποὺ ἐξέδωσε στὰ γερμανικὰ ὁ Ratzinger μὲ τὸν K. Rahner ὑποστηρίζουν τὴν προτεραιότητα τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας. Πρβλ. τὴ σχετικὴ κριτικὴ τοῦ Zηζιούλα: *Communion and otherness, Further Studies in Personhood and the Church*, New York, T&T Clark, 2006, σ. 38.

”Εχοντας τονίσει τὴ σπουδαιότητα τῆς ἔννοιας τῆς κοινωνίας γιὰ τὴν ἐκκλησιολογία, τὸ *Communionis notio* ταυτίζει τὴ μία, ὁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησίᾳ μὲ τὴν παγκόσμια Ἐκκλησίᾳ καὶ «τὴν παγκόσμια κοινότητα τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου»⁹. Ὡς πρὸς τὴ σχέση της μὲ τὶς ἐπιμέρους (*Églises particulières*) Ἐκκλησίες, ἡ παγκόσμια Ἐκκλησίᾳ μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ «σῶμα Ἐκκλησιῶν» καὶ «κοινωνία Ἐκκλησιῶν». Μὲ σκοπὸ νὰ ἀντιταχθεῖ σὲ μία «ἐκκλησιολογικὴ μονομέρεια», ἡ ὁποία θεωρεῖ τὴν ἐπὶ μέρους Ἐκκλησίᾳ ἄρτια, αὐτάρκη ἢ πλήρη ἀπὸ μόνη της, ἡ ωμαιαικαθολικὴ Ἐπιτροπὴ ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ παγκόσμια Ἐκκλησίᾳ δὲν εἶναι «τὸ ἀποτέλεσμα τῆς κοινωνίας τους ἀλλὰ εἶναι, στὴν οὐσίᾳ τοῦ μυστηρίου της, μία πραγματικότητα πού “όντολογικά” καὶ “χρονικά” προηγεῖται κάθε ἐπιμέρους “ἕξχωριστῆς (singulière)” Ἐκκλησίας»¹⁰. Μὲ σκοπὸ νὰ στηρίξει μὲ ἐπιχειρήματα αὐτὴ τὴ διπλὴ προτεραιότητα τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας, ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιστολὴ ἐπικαλεῖται τὴν πατερικὴ διδασκαλία γιὰ τὴν προύπαρξη τῆς Ἐκκλησίας ὡς μυστήριο ποὶν ἀπὸ τὴ δημιουργία (όντολογικὴ προτεραιότητα)¹¹, καθὼς καὶ τὴν ἀφήγηση τοῦ γεγονότος τῆς Πεντηκοστῆς στὶς Πράξεις (προτεραιότητα χρονική)¹².

Ἐπίσης, σύμφωνα πάντα μὲ τὴν Ἐπιτροπὴ γιὰ τὸ δόγμα καὶ τὴν πίστη, ἡ σχέση ἀνάμεσα στὴν τοπικὴ καὶ τὴν παγκόσμια Ἐκκλησίᾳ χαρακτηρίζεται ἀπὸ μία «ἐσωτερικὴ ἀμοιβαιότητα», ἡ ὁποία φανερώνεται στὰ μυστήρια τοῦ Βαπτισματος καὶ τῆς Εὐχαριστίας. Στὶς ὑπόλοιπες παραγράφους ἡ Ἐπιστολὴ ἐπιχειρεῖ, μὲ βάση αὐτὴ τὴ σχέση ἀμοιβαιότητας, νὰ συνδέσει τὴν Εὐχαριστία, τὸ σῶμα τῶν ἐπισκόπων καὶ τὸ πρωτεῖο τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης. Μία ἀναλυτικὴ παρουσίαση τῆς συλλογιστικῆς αὐτῆς καὶ τοῦ ὅλου κειμένου θὰ ἔταν ἐνδιαφέροντα ἀλλ’ ὅμως δὲν εἶναι δυνατὴ στὴν παροῦσα συνάφεια. Ὡστόσο, εἶναι χρήσιμο νὰ κρατήσουμε τὴ σπουδὴ μὲ τὴν ὁποία ἡ Ἐπιστολὴ προσπαθεῖ νὰ ἐπιβεβαιώσει τὸ παπικὸ πρωτεῖο.

9. *Communionis notio*, n° 7.

10. Τὸ γαλλικὸ κείμενο: «le résultat de leur communion, mais elle est, dans son mystère essentiel, une réalité “ontologiquement” et “chronologiquement” préalable à toute Église particulière “singulière”» στὸ CN, ὅπ. π., n° 9 (μετφρ. δική μας).

11. Τὸ κείμενο παραπέμπει στὸν Ποιμένα τοῦ Ἑρμᾶ, *Vis.* 2, 4, PG 2, 897-900 καὶ στὸν Κλήμεντα Ρώμης, *Epist. II ad Cor.*, 14, 2, Funck, 1, 200. Ὁπως σημειώνει ὁ KOMONCHAK (ὅπ.π., σ. 250), ἡ ἐπιχειρηματολογία δὲν παρουσιάζει καμία ἄλλη βιβλικὴ ἢ πατερικὴ παραπομπή.

12. Τὸ ἐπιχειρηματολογημένο ἔδω εἶναι ὅτι στὴν Πεντηκοστὴ δὲν ἔχουμε τὴν τοπικὴ Ἐκκλησίᾳ τῶν Ιεροσολύμων ἀλλὰ στὰ πρόσωπα τῶν Ἀποστόλων φανερώνεται ἡ παγκόσμια Ἐκκλησία.

Ἡ Ἐπιστολὴ *Communionis notio* προκάλεσε ἐξαρχῆς ἐπικριτικὲς παρατηρήσεις, ἀναφορικὰ κυρίως μὲ τὴν ὄντολογικὴν καὶ χρονικὴν προτεραιότητα τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας. Οἱ ἀντιδράσεις προέρχονταν ὅχι μόνο ἀπὸ ρωμαιοκαθολικοὺς θεολόγους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὄρθοδόξους καὶ προτεστάντες¹³. Σ' αὐτὲς ἀπαντᾶ ἔνα ἀνώνυμο ἄρθρο ποὺ δημοσιεύεται ἔνα χρόνο ἀργότερα στὴν ἐφημερίδα τοῦ Βατικανοῦ *Osservatore Romano*, ἀναλύοντας τὰ ἐπιχειρήματα τῆς Ἐπιστολῆς ὑπὲρ τῆς προτεραιότητας¹⁴.

Ἄρκετά χρόνια ἀργότερα, τὸ 1999, ὁ τότε Ἐπίσκοπος Στουτγάρδης καὶ ἀμέσως μετὰ καρδινάλιος Walter Kasper, δημοσιεύει ἔνα ἄρθρο τὸ ὅποιο σχολιάζει τὴν σχέση ἀνάμεσα στὸ «κολλέγιο τῶν ἐπισκόπων» καὶ τὸ παπικὸν ὑπούργημα, καθὼς καὶ τὴν σχέση τῆς τοπικῆς μὲ τὴν παγκόσμια Ἐκκλησία¹⁵. Ὁ γερμανὸς θεολόγος ἐκφράζει τὶς ἐπιφυλάξεις του γιὰ τὴ διατύπωση τοῦ κειμένου *Communionis notio*, δηλαδὴ ὅτι ἡ παγκόσμια Ἐκκλησία προηγεῖται ὄντολογικὰ καὶ χρονικὰ τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἄν καὶ δηλώνει σύμφωνος μὲ τὴ σχέση «ἐσωτερικῆς ἀμοιβαιότητας»¹⁶, καθὼς καὶ τὶς φράσεις «ἡ [μία] Ἐκκλη-

13. Γιὰ τὶς ἀντιδράσεις ὄρθοδόξων καὶ προτεσταντῶν (ἀλλὰ καὶ μία περιεκτικὴ παρουσίαση τῆς Ἐπιστολῆς) βλέπε «Chroniques des Églises», στὸ *Irenikon*, τ. 65 (τεῦχος 2), 1992, σσ. 247-255. Ἐδῶ βρίσκουμε καὶ πολὺ σημαντικὰ σχόλια τοῦ Olivier Clément, ὁ ὅποιος παρατηρεῖ ὅτι οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες φανερώνουν τὴ μία Ἐκκλησία στὸ μέτρο ποὺ βρίσκονται σὲ κοινωνία μὲ τὶς ὑπόλοιπες Ἐκκλησίες, μιὰ κοινωνία διασφαλισμένη μὲ τὴ μέριμνα τῶν κέντρων τῆς συμφωνίας (μητροπόλεις, πατριαρχεῖα) καὶ τοῦ παγκόσμιου πρωτείου (σ. 253).

14. Βλ. *L'Osservatore Romano*, 23 Ιουνίου 1993 (Τὸ ἴδιο στὰ γαλλικὰ 29/6/93), παράθεση ἀπὸ τὸν J. KOMONCHAK, ὥ.π., σσ. 251-252. Βλ. ἐπίσης P. MCPARTLAN, «The Local Church and the Universal Church: Zizioulas and the Ratzinger-Kasper Debate» στὸ D. H. KNIGHT (dir.), *The Theology of John Zizioulas: Personhood and the Church*, Aldershot, Ashgate, 2007, pp. 177-178. Τὸ τελευταῖο αὐτὸ ἄρθρο στὰ Ἑλληνικά: «Ἡ τοπικὴ καὶ οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία: ὁ Ζηζιούλας καὶ ἡ διαφορά τῶν Ratzinger-Kasper» στὸ Ἡ θεολογία τοῦ Ἰωάννη Ζηζιούλα, Τοίκαλα, ἐκδ. Degiorgio, 2009, σ. 261-279 (στὴ συνέχεια ὅμως θὰ παραπέμπουμε στὸ ἀγγλικὸν κείμενο καὶ ἡ μετάφραση θὰ εἶναι δική μας λαμβάνοντας ὑπόψιν καὶ τὴν Ἑλληνικὴν ἀπόδοση τὴν ὅποια δὲν βρίσκουμε ἰδιαίτερα ἐπιτυχή).

15. Βλ. W. KASPER, «Zur Theologie und Praxis des bischöflichen Amtes» στὸ *Auf eine neue Art Kirche Sein: Wirklichkeiten-Herausforderungen-Wandlungen*, W. SCHREER, G. STEINS (ed.), Munich, Bernward bei Don Bosco, 1999, σσ. 32-48. Τὸ κείμενο αὐτὸ δὲν ὑπάρχει στὰ γαλλικὰ ἢ τὰ ἀγγλικά. Γιὰ τὸ περιεχόμενό του βλ. τὸ ἄρθρο K. McDONNELL, «The Ratzinger/Kasper debate: the universal Church and local churches», στὸ *Theological Studies* 63, 2002 τὸ ὅποιο κυρίως συμβουλευτήκαμε.

16. *Communionis notio*, n° 9. Τὴ φράση «intériorité mutuelle» τὴν βρίσκουμε στὴν ὁμιλία τοῦ Jean-Paul II, *Discours à la Curie Romaine*, 20-XII-1990, n. 9 στὸ *L'Osservatore Romano*, 21-12-1990, σ. 5.

σία [ύφισταται] μέσα καὶ ἀπὸ τὺς [τοπικὲς] Ἐκκλησίες»¹⁷ (*Ecclesia in et ex Ecclesiis*), καὶ «οἱ Ἐκκλησίες μέσα καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία»¹⁸ (*Ecclesiae in et ex Ecclesia*), ἐν τούτοις ὁ Κάσπερ ὑποπτεύεται ὅτι τὸ *Communionis notio* ταυτίζει τὴν παγκόσμια Ἐκκλησία μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης, τὸν Πάπα καὶ τὴν Κουρογία. Καὶ συνεχίζει γράφοντας: «Ἀν ἔτοι ἔχουν τὰ πράγματα, τότε ἡ Ἐπιστολὴ τῆς Ἐπιτροπῆς δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς μία συμβολὴ πρὸς τὴ διασάφηση τῆς ἐκκλησιολογίας τῆς κοινωνίας, ἀλλὰ πρέπει νὰ κατανοηθεῖ ὡς ἡ ἄρνησή της καὶ ὡς μία προσπάθεια θεολογικῆς ἐπαναφορᾶς τοῦ συγκεντρωτισμοῦ τῆς Ρώμης»¹⁹.

Στὸν ἀπόηχο αὐτῆς τῆς κριτικῆς, ὁ καρδινάλιος Ratzinger τὸ 2000 θὰ λάβει προσωπικὰ θέση πάνω στὸ θέμα διαμέσου μίας εἰσήγησης²⁰ (γιὰ τὴν ἐκκλησιολογία τῆς Δεύτερης Βατικανῆς Συνόδου) καὶ ἐνὸς ἀριθμοῦ²¹, ὃπου κατονομάζει τὸν Kasper κατηγορώντας τὸν ὅτι παρερμηνεύει τὴ Δεύτερη Βατικανή. Ὁ Ratzinger ἀπορρίπτει τὴν ἀποψη (τοῦ Kasper) ὅτι στὴν Πεντηκοστὴ ἡ Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων εἶναι ταυτόχρονα τοπικὴ καὶ παγκόσμια ἐνῷ δὲν δέχεται ἐπίσης ὅτι ἡ Ἐπιστολὴ *Communionis notio* ταυτίζει τὴν παγκόσμια Ἐκκλησία μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ρώμης. Ἔξ ἄλλου, ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴ διδασκαλία καὶ τὴν πίστη θεωρεῖ ὅτι τὰ μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καὶ τῆς Εὐχαριστίας, ὅπως καὶ ἡ ιερωσύνη, ὡς θεολογικὰ γεγονότα, πηγάζουν ἀπὸ τὴ μοναδική (παγκόσμια) Ἐκκλησία καὶ ἔτοι ἔχονται στὴν ἐπιμέρους τοπικὴ

17. Ὁπ.π. Ἐπίσης στὸ Σύνταγμα περὶ Ἐκκλησίας τῆς Β' Βατικανῆς *Lumen gentium*, ν° 23: «C'est en elles et à partir d'elles (les Églises particulières) qu'existe l'Église catholique une et unique».

18. *Communionis notio*, ν° 9.

19. W. KASPER, «Zur Theologie und Praxis des bischöflichen Amtes», ὅπως παρατίθεται ἀπὸ τὸν P. MCPARTLAN, ὥπ.π., σ. 178 (μετφρ. δικῇ μας ἀπὸ τὰ ἀγγλικά). Βλ. παρομοίως K. McDONNELL, ὥπ.π., σ. 231. Ὁ Clément καὶ ἄλλοι ἐπισημαίνουν ὁμοίως ὅτι τὸ *Communionis notio* ὅχι μόνο ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸ πιὸ διαλλακτικὸ πνεῦμα τῆς Β' Βατικανῆς ἀλλὰ ἐπιπλέον δίνει μία πιὸ μοναρχικὴ ἐμμηνεία στὸ δόγμα τοῦ παπικοῦ πρωτείου ποὺ δὲν βρίσκουμε οὔτε στὴ Α' Βατικανή!

20. J. RATZINGER, «L'écclésiologie de la Constitution conciliaire *Lumen gentium*», Εἰσήγηση σὲ διεθνὲς Συνέδριο σπουδῶν περὶ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Δευτέρας Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ (Ρώμη, 20/2/2000), στὸ *Faire route avec Dieu. L'Église comme communion*, Paris, Parole et silence, 2003, σσ. 113-280. Γιὰ μία ἀνάλυση τοῦ κειμένου βλ. J. KOMONCHAK, ὥπ.π., σσ. 255-258.

21. J. RATZINGER, «Bezüglich des Verhältnisses der Weltkirche zur Ortskirche im Vatikan II», στὴν ἐφημερίδα *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 22/12/2000. Ἡ παραπομῆ ἀπὸ τὸν McDONNELL, ὥπ.π., ὃπου ἐπίσης μία παρουσίαση τοῦ κειμένου σσ. 233-239.

Έκκλησία *ad extra*. Ο Ratzinger, τέλος, τονίζει ότι, αν δὲν ἀναγνωρίσουμε τὴν προτεραιότητα τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας, περιορίζουμε τὴν Ἐκκλησία σὲ μία ἐμπειρικὴ καὶ κοινωνιολογικὴ πραγματικότητα δίχως θεολογικὸ βάθος. Ἐπομένως, θὰ μπορούσαμε νὰ ὑποστηρίξουμε ότι γιὰ τὸν Ratzinger ὅλο τὸ θεολογικὸ βάθος βρίσκεται στὴν ἔννοια τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας.

2. Η τελικὴ φάση τῆς ἀντιπαράθεσης

Αφοῦ εἴδαμε ἀκροθιγῶς τὰ πρῶτα στοιχεῖα τῆς διαφωνίας, στὴ συνέχεια θὰ ἔξετάσουμε περισσότερο ἀναλυτικὰ τὴν κυρίως καὶ ἄμεση ἀντιπαράθεση, ὅπως αὐτὴ καταγράφηκε σὲ τοία ἄρθρα ποὺ κάθε θεολόγος ἀπεύθυνε στὸ συνιλητή του.

Μ' ἔνα ἔκτενὲς ἄρθρο του²², ὁ Kasper ἐπανέρχεται στὸ θέμα τῆς σχέσης τοπικῆς καὶ παγκόσμιας Ἐκκλησίας καὶ ἀπαντᾶ στὶς τελευταῖς τοποθετήσεις τοῦ Ratzinger. Ἀρχικὰ τονίζει τὴν ποιμαντικὴ πλευρὰ τοῦ προβλήματος. Ὡς ἐπίσκοπος, γράφει, πρέπει νὰ ἔναριμονίσει τὴν διπλὴ εὐθύνη τῆς ἐνότητας (ἀπ' τὴ μία πλευρὰ ὡς μέλος τοῦ σώματος τῶν ἐπισκόπων καὶ ἀπ' τὴν ἄλλη ὡς ποιμένας τῆς τοπικῆς του Ἐκκλησίας). Αὐτὸ τὸ καθῆκον ἀποδεικνύεται συχνὰ δύσκολο, συνεχίζει, ὅταν πρέπει νὰ ἐφαρμόσει τοὺς νόμους τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο. Ἀπὸ τὶς ἐπισημάνσεις αὐτὲς συμπεραίνουμε ότι γιὰ τὸν Kasper ἡ ἔξουσία καὶ ἡ εὐθύνη τοῦ ἐπισκόπου, δὲ ποτίος (σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο) δὲν εἶναι «ἔνας ἀντιπρόσωπος τοῦ Πάπα ἀλλὰ ἐντολοδόχος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»²³, ἔξαρτάται ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ κατανοοῦμε τὴ σχέση ἀνάμεσα στὴν παγκόσμια καὶ τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες.

Στὴ συνέχεια τοῦ ἄρθρου καὶ πρὸιν ἀναπτύξει τὴν κριτικὴ του ἐνάντια στὴν προτεραιότητα τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας, ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν ἐνότητα τῶν χριστιανῶν ἀντικρούει τὴν κατηγορία (τοῦ Ratzinger) τῆς ἀπλῆς κοινωνιολογικῆς θεώρησης καὶ ὑπογραμμίζει ότι καὶ ὁ ἴδιος ἔχει πολεμήσει ἐνάντια στὴν «κοινωνιολογικὴ ἔκπτωση τῆς Ἐκκλησίας σὲ

22. W. KASPER, «Le rapport entre Église universelle et Église locale» στὸ *Revue Theologicum*, κείμενο μεταφρασμένο ἀπὸ τὸν P. Guerigen καὶ θεωρημένο ἀπὸ τὸν L. Villemain: <http://www.catho-theo.net/spip.php?article34>, (14 janvier 2002). Πρότη δημοσίευση στὰ γερμανικὰ ὑπὸ τὸν τίτλο «Die Verhältnis von Universal Kirche und Ortskirche: Freundschaftliche Auseinandersetzung mit der Kritik von Joseph Kardinal Ratzinger» στὸ *Stimmen der Zeit*, n° 218, 2000, σσ. 795-804.

23. Ὁπ.π. "Ολες οι ἀναφορὲς ποὺ ἀκολουθοῦν εἶναι ἀπὸ τὸ ἴδιο ἄρθρο. "Ἄς θυμίσουμε ότι καὶ γιὰ τὴ Β' Βατικανὴ ὁ ἐπίσκοπος εἶναι βικάριος τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅχι τοῦ Πάπα.

άπλες κοινότητες». Στὸ πρῶτο μέρος τῆς ἐπιχειρηματολογίας του, ὁ Kasper αἰσθάνεται ὑποχρεωμένος νὰ ἐκθέσει σύντομα τὴν ἰστορικὴ πραγματικότητα τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς διαπιστώνει ὅτι ὁ Ratzinger τὴν παρουσιάζει μὲ ἔναν τρόπο θεωρητικό «ἀφηρημένο καὶ ἐπαγωγικό». Μέσα ἀπὸ καινοδιαθηκές (ἀπ. Παῦλος καὶ Λουκᾶς) καὶ πατερικὲς ἀναφορές, ὁ γερμανὸς καθηγητὴς σκιαγραφεῖ τὸ περίγραμμα τῆς ἐκκλησιολογίας τῆς πρώτης χιλιετίας, ἡ ὥποια δὲν εἶναι μονομερής, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ δεύτερη χιλιετία, ὅπου, γιὰ λόγους ἰστορικούς, μία τέτοια ἀντίληψη τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἐπικρατήσει. Ἔτσι, ἡ Δεύτερη Βατικανὴ Σύνοδος, κατὰ τὸν Kasper, ἀνέδειξε ἐκ νέου «τὶς ἀρχέγονες ἐκκλησιακὲς ἀντιλήψεις», προσπαθώντας παράλληλα νὰ τὶς καταστήσει «συμβατές» μὲ τὴν Πρώτη Βατικάνεια Σύνοδο. Ὡστόσο ὅμως, τὸ πρωτεῖο ποὺ ἀποδίδει ἡ ἐπιστολὴ *Communionis notio* στὴν παγκόσμια Ἐκκλησίᾳ γεννᾷ σημαντικὰ προβλήματα. Ἔτσι, ἐν συνεχείᾳ, ὁ συγγραφέας προσπαθεῖ νὰ καταρρίψει τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Ratzinger. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν χρονικὴ ἡ ἰστορικὴ προτεραιότητα τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας, ἡ ὥποια στηρίζεται στὴν περιγραφὴ τοῦ γεγονότος τῆς Πεντηκοστῆς στὶς Πράξεις, ὁ Kasper τονίζει ὅτι μία τέτοια ἀπόδειξη δὲν εἶναι πειστική, θυμίζοντας τὶς βιβλικὲς θεωρίες, σύμφωνα μὲ τὶς ὥποιες ἐδῶ πρόκειται γιὰ μία θεολογικὴ περιγραφὴ ἡ κατασκευὴ τοῦ Λουκᾶ μὲ σκοπὸν νὰ καταδείξει ὅχι τὴν παγκόσμια Ἐκκλησίᾳ ἀλλὰ τὴ σύναξη τῆς ιουδαϊκῆς διασπορᾶς μαζὶ μὲ ὅλα τὰ ἔθνη ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ Ἀγίου Πνεύματος. Σχετικὰ μὲ τὴν ὄντολογικὴ προτεραιότητα, ποὺ εἶναι πιὸ σημαντική, ὁ Kasper ἀποδέχεται ἀπόλυτα τὴν ἴδεα τῆς προϋπαρξῆς τῆς Ἐκκλησίας στὸ σωτηριῶδες σχέδιο τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καταδεικνύει ὅτι αὐτὴ μπορεῖ ἐπίσης νὰ θεμελιώσει «τὴ θέση τοῦ ταυτόχρονου τῆς παγκόσμιας καὶ τῶν ἐπιμέρους Ἐκκλησιῶν». Καταλήγοντας, χαρακτηρίζει τὴ διχογνωμία ὡς «μία ἀκαδημαϊκὴ διαφωνία» μὲ διαφορετικὲς φιλοσοφικὲς προϋποθέσεις, ἐνῶ δὲν παραλείπει νὰ ἐπισημάνει τὴ σημασία τοῦ θέματος γιὰ τὸ διαχρονικὸ διάλογο. Ἔτσι θὰ τονίσει, τέλος, ὅτι ἡ ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ δείξει μὲ ὑποδειγματικὸ τρόπο τὴ σχέση παγκόσμιας-τοπικῆς Ἐκκλησίας ὡς μία σχέση ἐνότητας ἐν τῇ ποικιλίᾳ καὶ ποικιλίᾳ ἐν τῇ ἐνότητι.

Ο Ratzinger ἀπαντᾶ στὸν Kasper μέσω ἐνὸς ἄρθρου²⁴ ποὺ δημοσιεύει κατόπιν πρόσκλησης τοῦ περιοδικοῦ *America*. Ο Καρδινάλιος δηλώνει ὅτι μὲ δισταγ-

24. J. RATZINGER, «The Local Church and the Universal Church: A Response to Walter Kasper», στὸ *America*, n° 185, 19 Νοεμβρίου 2001.

μὸ διποδέχθηκε νὰ ἀπαντήσει μὴ θέλοντας νὰ δώσει τὴν ἐντύπωση μᾶς μακρᾶς προσωπικῆς ἀντιδικίας μὲ τὸν Kasper. Ἀργεῖται ὅτι πρόκειται ἀπλὰ γιὰ μία ἀκαδημαϊκὴ διαφωνία καὶ καλεῖ τοὺς ἀναγνῶστες νὰ μελετήσουν ὅλα τὰ κείμενα τῆς ἀντιπαράθεσης, ὑπενθυμίζοντας ἀκόμη ὅτι ἡ ἐπιστολὴ *Communionis notio* δὲν εἶναι προσωπικό του γραπτό (οὕτε ἡ «πλατωνίζουσα θεολογία» του, ὅπως τὸν κατηγορεῖ ὁ Kasper) ἀλλὰ ἔνα ἐπίσημο κείμενο τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ δόγμα καὶ τὴν πίστη. Ἐξ ἄλλου ὁ Ratzinger ἀποδέχεται τὰ κοινὰ ἐκκλησιολογικὰ θεμέλια ποὺ πρότεινε ὁ Kasper (μία Ἐκκλησία, ἐσωτερικὴ ἀμοιβαιότητα ἀνάμεσα στὴν τοπικὴ καὶ τὴν παγκόσμια), καθὼς καὶ τὴν ἐρμηνεία του γιὰ τὸ θέμα τῆς προϋπαρξῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ή πρόοδος στὴ συζήτηση πρέπει νὰ ἐντοπισθεῖ στὸ γεγονός ὅτι ὁ Ratzinger συμφωνεῖ μὲ τὴν ταυτόχρονη σχέση ἀλληλοπεριχώρεσης ποὺ προτείνει ὁ Kasper ἀνάμεσα στὴ μία παγκόσμια Ἐκκλησία καὶ τὶς τοπικὲς πραγματώσεις τῆς, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι αὐτὸς ἰσχύει μόνο γιὰ τὴν Ἐκκλησία «ὅπως ζεῖ μέσα στὴν ίστορία»²⁵. Στὴ συνέχεια, προσπαθεῖ νὰ διευκρινίσει ὅτι τὸ ἐπιχείρημα τῆς προϋπαρξῆς τῆς Ἐκκλησίας θέλει νὰ ἐκφράσει τὸ σκοπὸ τῆς Ἱερῆς Ιστορίας, δηλαδὴ τὴν ἔνωση τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸ Θεὸν στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει παρὰ μόνο μία νύμφη καὶ ἔνα Σῶμα. Ἐπιβεβαιώνει ἔτοι ὅτι ἡ ὕψιστη ἀρχὴ γι’ αὐτὸν εἶναι ἡ τελικὴ ἐνότητα πρὸς τὴν ὅποια βάίνει ἡ ποικιλία. Υπὸ τὸ πρᾶσμα αὐτό, συνεχίζει, θὰ μπορούσαμε ἐνδεχομένως νὰ μιλήσουμε γιὰ ἔνα «τελολογικό» προβάδισμα ἀντὶ γιὰ ὄντολογικὴ προτεραιότητα.

Στὸ σημεῖο αὐτὸς εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ Ratzinger ἀποδίδει ἐδῶ τὴν προτεραιότητα στὴ θεία ἰδέα τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῶ, γιὰ νὰ ἀπορρίψει τὴν κατηγορία τοῦ συγκεντρωτισμοῦ τῆς Ρώμης, ἐπαναλαμβάνει γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴ θέση του ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης εἶναι μία τοπικὴ Ἐκκλησία καὶ ὅχι ἡ παγκόσμια Ἐκκλησία, συμπληρώνοντας ὅτι «ὁ ἰσχυρισμὸς τῆς ἐσωτερικῆς προτεραιότητας τῆς ἰδέας τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ μία Ἐκκλησία, τὴ μία Νύμφη, πάνω ἀπὸ κάθε ἐμπειρικὴ πραγματοποίησή της στὶς ἐπιμέρους Ἐκκλησίες δὲν ἔχει σὲ τίποτα νὰ κάνει μὲ τὸ πρόβλημα τοῦ συγκεντρωτισμοῦ»²⁶. Καταλήγοντας, σημειώνει ὅτι δὲν πρέπει νὰ ταυτίζουμε τὴν παγκόσμια Ἐκκλησία μὲ τὸν Πάπα καὶ τὴν Κουρία ἀλλὰ ὅτι ἡ παγκόσμια αὐτὴ Ἐκκλησία φανερώνεται στὰ μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καὶ τῆς Εὐχαριστίας, καὶ ἅρα εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ μία κοινωνιολογικὴ ἔνταξη (!) σὲ μία τοπικὴ Ἐκκλησία.

25. «as it lives in history», ὅπ.π.

26. "Οπ.π. (Ἡ μετάφραση δικῇ μας).

Μὲ μία σύντομη ἀπάντηση στὸ ἴδιο περιοδικό (*America*)²⁷, ὁ Kasper κλείνει τὴν συζήτηση ἐκφράζοντας τὴν ἵκανοποίησὴν του γιὰ δύο σημεῖα: ὁ Ratzinger δὲν τὸν κατηγορεῖ πλέον ὅτι ὑποβαθμίζει τὴν Ἐκκλησία σὲ μία κοινωνιολογικὴ κατασκευὴ καὶ ταυτόχρονα ἀποδέχεται τὴν ἀποψῆν ὅτι οἱ τοπικὲς Ἐλλησίες καὶ ἡ παγκόσμια Ἐκκλησία ἐνσωματώνονται οἱ μὲν στὴ δὲ καὶ ἀντιστρόφως καὶ ἀλληλοπεριχωροῦνται μὲ τέτοιο τρόπῳ ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι ταυτόχρονες. Σύμφωνα μὲ τὸν Kasper, ἡ διακύβευση εἶναι ἡ χρονικὴ ταυτοσημία ἐνῶ τὸ θέμα τῆς προϋπαρξῆς, ὃντας οὐσιαστικὰ θεωρητικό, παραμένει λιγότερο σημαντικό. Θεωρεῖ, τέλος, ὅτι ὁ διακεκριμένος συνομιλητής του, χάρη στὸ διάλογο αὐτό, τροποποιήσει «τὴ θέση του γιὰ τὴν προτεραιότητα τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας, μὲ τὴ θέση τῆς προτεραιότητας τῆς ἐσωτερικῆς ἐνότητας».

Πράγματι, παρατηροῦμε μετακίνηση τῆς προοπτικῆς του Ratzinger, καὶ τροποποιήση τῆς πρώτης του τοποθέτησης γιὰ τὴν ὄντολογικὴ προτεραιότητα. Μετὰ ἀπὸ τὶς τελευταῖς διασαφήσεις, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ δόγμα καὶ τὴν πίστη ἀντικαθιστᾶ οὐσιαστικὰ τὸν ὅρο τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας μὲ τὴν ἰδέα τῆς ἐσωτερικῆς ἐνότητος τῆς Ἐκκλησίας στὸ αἰώνιο σχέδιο τοῦ Θεοῦ²⁸. «Ἄν θέλουμε νὰ ἀνακεφαλαίωσούμε τὸν τελικὸ συμβιβασμὸ τῆς διαμάχης, θὰ λέγαμε ὅτι οἱ δύο καρδινάλιοι συμφώνησαν τελικὰ σὲ τρία σημεῖα: στὴν «ἀμοιβαίᾳ ἐσωτερικότητα» ἢ «ἐσωτερικὴ ἀμοιβαιότητα» ἀνάμεσα στὴν παγκόσμια Ἐκκλησία καὶ τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες, στὴν προϋπαρξὴ τῆς θείας ἰδέας τῆς Ἐκκλησίας καὶ, τρίτον, στὴν ταυτόχρονη ὑπαρξή τους, τουλάχιστον στὸ πεδίο τῆς ιστορίας. Βέβαια, τὰ δύο πρῶτα σημεῖα δὲν τέθηκαν οὐσιαστικὰ ποτὲ σὲ ἀμφισβήτηση, ἐνῶ τὸ περιεχόμενο τῶν διατυπώσεων δὲν εἶναι ἰδιαίτερα σαφὲς μὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀμφισημίᾳ.

Τί ἀπομένει λοιπὸν ἀνοιχτὸ πρὸς συζήτηση ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀντιπαράθεση ποὺ διήρκησε σχεδὸν δέκα χρόνια; Πρῶτον, τὸ ἐρώτημα (ποὺ τέθηκε ὥδη ἀπὸ τὸν Kasper) τῶν συγκεκριμένων ἐφαρμογῶν μᾶς προτεραιότητας τῆς θείας ἰδέας τῆς μίας Ἐκκλησίας. Ὁ Ratzinger εἶχε ἐφαρμόσει αὐτὴ τὴν προτεραιότητα στὴ λεγόμενη παγκόσμια Ἐκκλησία καὶ στὰ μυστήρια ἐνῷ ὁ Kasper ἐπέμενε πάντα ὅτι τὸ ταυτόχρονο καὶ ἡ «σχέση τῆς περιχώρησης»²⁹ φανερώνονται

27. W. KASPER, «From the President of the Council for Promoting Christian Unity», στὸ *America*, n° 185, 26 Νοεμβρίου 2000.

28. Βέβαια ἀν κρίνουμε ἀπὸ τὸ Ποντιφικὸ κείμενο τοῦ 2012 δὲν φαίνεται ὅτι τελικὰ ἄλλαξε γνώμη. Βλ. ἀνωτέρω σημείωση 4.

29. W. KASPER, «Le rapport entre Église universelle et Église locale», ōπ.π.

όμοίως κατ' ἔξοχὴν στὰ ίερὰ μυστήρια. Κατὰ δεύτερον, ἡ σημασία τοῦ ὄρου «παγκόσμια Ἐκκλησία» (universal Church/Église universelle) ἀποτελεῖ καθοριστικὸ στοιχεῖο γιὰ τὴν ἀποτίμηση τῆς ὅλης θεολογικῆς διαφωνίας, μὲ δεδομένο ὅτι ἡ χρήση αὐτοῦ τοῦ ὄρου καθ' ὅλη τῇ διάρκεια τῆς ἀντιπαράθεσης δὲν εἶναι καθόλου ξεκάθαρη καὶ σαφής³⁰.

Τὸ τρίτο ζήτημα ποῦ χρήζει περαιτέρω στοχασμοῦ εἶναι τὰ κίνητρα καὶ οἱ στόχοι τῶν δύο θεολόγων πού, κατὰ τὴ γνώμη μας, συνιστοῦν τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν κατανόηση αὐτῆς τῆς διαφωνίας. Ὁ Ratzinger ὑπεραμύνθηκε (καὶ, κατὰ πάσα πιθανότητα, ἐπινόησε) τὴν ὄντολογικὴ καὶ χρονικὴ προτεραιότητα τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας μὲ σκοπὸ νὰ καταγγείλει μία κάποια μονομέρεια στὴ θεώρηση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας· μία μονομέρεια ἡ ὅποια κατ' αὐτὸν ἀποτελεῖ μία ἀπειλὴ γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ (ἴσως καὶ διοικητικὴ) ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ κυρίως (παρὰ τὶς πρὸς τὸ ἀντίθετο διαβεβαϊώσεις του) γιὰ τὸ ὑπούργημα τοῦ Πάπα. Βέβαια, σύμφωνα μὲ ἄλλους ρωμαιοκαθολικοὺς θεολόγους, ἔνα τέτοιο πρόβλημα μονομέρειας ποτὲ δὲν ὑπῆρξε³¹. Ἄν καὶ ὁ Ratzinger προσπάθησε νὰ ἀποσυνδέσει τὸ θέμα τῆς διαμάχης καὶ ζήτημα τοῦ παπικοῦ πρωτείου, εἰδικὰ στὸ τελευταῖο κείμενό του, ἐντούτοις στὴ προαναφερθεῖσα βαρυσήμαντη ὁμιλίᾳ του γιὰ τὴν ἐκκλησιολογία τῆς Δεύτερης Βατικανῆς τὸ 2000 ὃ ἵδιος ἔλεγε τὰ ἔξης ἀποκαλυπτικά: «Ομως αὐτὸ τὸ ὑπούργημα τοῦ Πέτρου [ἐνν. τοῦ Πάπα] καὶ ἡ ὑπευθυνότητά του δὲν θὰ μποροῦσε καθόλου νὰ ὑπάρξει ἀν ἡ παγκόσμια Ἐκκλησία δὲν ὑπῆρχε πρῶτα. Πράγματι θὰ πασχίζαμε ἄσκοπα, δίχως ἀντικείμενο, καὶ αὐτό (ἐνν. τὸ πρωτεῖο) θὰ ἀντιπροσώπευε μία διεκδίκηση παράλογη»³². Εἶναι ὄντως παράδοξο καὶ ἀντιφατικὸ τὸ πῶς ἡ ἴδια πένα πού ἔγραψε τὰ παραπάνω, διερωτᾶται ἀργότερα γιατί ἡ σκέψη τῶν μελετητῶν πηγαίνει αὐθόρμητα στὸν Πάπα ὅταν μιλοῦμε γιὰ τὴν παγκόσμια Ἐκκλησία. Αὐτὸ πού συμπεραίνουμε εἶναι ὅτι τὸ ἀδιέξodo τῆς διαφωνίας γιὰ τὸν Ratzinger εἶναι ὅτι

30. Ἐνίστε σημαίνει τὴν Ἐκκλησία ὡς μυστήριο ἢ ὡς θεία ἰδέα, ἢ ὡς ἡ ὅλη Ἐκκλησία. Πρβλ. J. KOMONCHAK, ὄπ.π., σσ. 264-265· P. MCPARTLAN, ὄπ.π. σ. 181.

31. Ἀξιοσημείωτο εἶναι νὰ τονίσουμε μαζὶ μὲ τὸν Komonchak ὅτι πρόβλημα προαγματικὸ μὲ μία τέτοια μονομέρεια δὲν ὑπῆρξε ποτέ. Αὐτὴ ἡ παρατήρηση ἐνισχύει τὴν ἀποψή μας ὅτι τελικὰ αὐτὸ ποὺ διαβλέπει στὸ βάθος ὁ Ratzinger εἶναι μία ἄμεση ἀπειλὴ τοῦ παπικοῦ λειτουργῆματος. Πρβλ. J. KOMONCHAK, ὄπ.π., σσ. 262-263.

32. «Mais ce ministère de Pierre et sa responsabilité ne pourraient absolument pas exister si l’Église universelle n’existe pas d’abord. On se débattrait en effet dans le vide et cela représenterait une prétention absurde» J. RATZINGER, «L’ecclésiologie de la Constitution conciliaire...», ὄπ.π. σ. 133.

δίχως μία προτεραιότητα τῆς παγκοσμίας Ἐκκλησίας (ή όποια ἐνσαρκώνει τὴ μία Ἐκκλησία), τὸ παπικὸ λειτούργημα μένει χωρὶς θεμέλιο.

Απὸ τὴν πλευρά του, ὁ Kasper εὔστοχα ἐντόπισε στὸ διάβημα τοῦ συναδέλφου του ἓνα ἄδειασμα τῆς θεολογικῆς σημασίας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ποὺ δὲν κάνει τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ ἐνισχύει τὸν παπικὸ συγκεντρωτισμὸ τῆς Ρώμης³³, γεγονὸς ποὺ ἔχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς Δεύτερης Βατικανῆς. "Ετοι, ἀν λάβουμε ὑπ' ὅψιν μας τὶς προθέσεις τῶν δύο συνομιλητῶν καὶ τὴν ἔκβαση τῆς συζήτησης, βρισκόμαστε σ' ἓνα λογικὸ ἀδιέξοδο. Ἀπὸ τὴ μία πλευρά, ἡ ἀναγνώριση μᾶς προτεραιότητας στὴν παγκόσμια Ἐκκλησίᾳ ὑποβαθμίζει καταστρεπτικὰ τὴ θεολογικὴ σημασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἀπὸ τὴ ἄλλη πλευρὰ ἡ ταυτόχρονη σχέση τους δὲν ἔξηγει ἵκανοποιητικὰ τὴ διασφάλιση τῆς ἐνότητας τῆς μίας καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ οὕτε καὶ τὸν ρόλο τοῦ πρωτείου τοῦ Πάπα, ὅπως τὸν θέλει ἡ ωμαιαικαθολικὴ λογική. Κοντολογίς, πίσω ἀπὸ τὴν ἀντιπαράθεση αὐτὴ ὑποβόσκει τὸ αἴτημα μᾶς ἐπιτυχοῦς συμφιλίωσης ἀνάμεσα σὲ μία παγκόσμιας συλλήψεως ἐκκλησιολογία (ecclesiologie universaliste) καὶ σὲ μία ἐκκλησιολογία τῆς κοινωνίας τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ἥ, μὲ ἄλλα λόγια, ἀνάμεσα στὴν οἰκουμενικότητα καὶ τὴν τοπικότητα ἥ ἀνάμεσα στὴν ἐνότητα καὶ τὴν πολλαπλότητα. "Αν καλέσουμε σὲ βοήθεια τὴν ὁρθόδοξη ἐκκλησιολογία, ποιὰ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ συμβολή τῆς στὴ λύση αὐτοῦ τοῦ προβλήματος:

II. Οἱ ἄξονες τῆς ἐκκλησιολογίας τοῦ Μητροπολίτου Ἰωάννου (Ζηζιούλα)

Προτοῦ θέσουμε σὲ διάλογο τὴν ὁρθόδοξη ἐκκλησιολογία μὲ τὰ προβληματικὰ σημεῖα ποὺ ἀναδείχθησαν ἀπὸ τὴ διαμάχη Ratzinger-Kasper, εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ἀναζητήσουμε, σὲ αὐτὸ τὸ δεύτερο μέρος, κάποιες βασικὲς ὁρθόδο-

33. Τὸ σχόλιο τοῦ McPartlan πάνω ἀκριβῶς σ' αὐτὸ εἶναι εὐλαλο: «Ἄπλά, ὁ Κάσπερ διαφωνεῖ ὅταν αὐτό [ἐνν. ἡ ἰδέα τῆς προϋπάρχουσας Ἐκκλησίας] διδάσκεται μὲ ὅρους προτεραιότητας τῆς οἰκουμενικῆς ('universal Church') Ἐκκλησίας, ὁ ὅποις γενικὰ σημαίνει τὴν παγκόσμια Ἐκκλησία (worldwide Church) κατὰ τὴν κοινὴ χρήση τῶν Καθολικῶν. Εάν λοιπὸν ἡ παγκόσμια προτιγεῖται, τότε ἡ Ρώμη καὶ ἡ Κούρια κατέχουν φυσικὰ ἓνα ἴσχυρότερο προφίλ ἀπ' ὅτι ἐὰν ἡ παγκόσμια καὶ ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία εἰσδύουν ἀπὸ κοινοῦ ἡ μία στὴν ἄλλη καὶ εἶναι ταυτόχρονες». P. McPARTLAN, ὅπ.π. σ. 181.

ξες ἐκκλησιολογικὲς ἀρχὲς ποὺ δύνανται νὰ διαφωτίσουν τὰ ζητήματα ποὺ τέθηκαν ἀνωτέρῳ. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ θὰ ἀνατρέξουμε στὴν ἐκκλησιολογικὴ σκέψη τοῦ Σεβασμιωτάτου Περγάμου Ἰωάννου Ζηζιούλα, τοῦ σημαντικότερου ἵσως ὁρθόδοξου ἐκκλησιολόγου τῶν καιρῶν μας, μὲ δεδομένη τὴ διάδοση καὶ ἐπίδραση τοῦ ἔργου του γενικὰ στὴ δυτικὴ θεολογία. Ὁ Μητροπολίτης Περγάμου, βαθὺς γνώστης τῶν θεολογικῶν ζυμώσεων τῆς Δύσης, μᾶς προσφέρει πράγματι πολύτιμα στοιχεῖα ἀρρυθμέντα ἀπὸ τὴν ὁρθόδοξην παράδοση ποὺ ἀπαντοῦν ad hoc στὴν προβληματικὴ τῆς διαμάχης. Ὅφειλει νὰ τονισθεῖ ὅτι οἱ τρεῖς ἄξονες ποὺ ἔξαγονται ἀπὸ τὴ σκέψη τοῦ Σεβασμιωτάτου δὲν εἶναι ἐνδεχομένως οἱ ἀντιπροσωπευτικότεροι τῆς θεολογικῆς του σύνθεσης. Ἐπιλέχθησαν μολαταῦτα ὡς προϋποθέσεις γιὰ νὰ καταδειχθεῖ μία νέα προοπτικὴ στὸ ὑπὸ συζήτηση θέμα.

1. Η σύνθεση χριστολογίας καὶ πνευματολογίας

Σύμφωνα μὲ τὸν Μητροπολίτη Ἰωάννη, ὁ τρόπος τῆς σύνδεσης τῆς χριστολογίας μὲ τὴν πνευματολογία διαδραματίζει ἔνα καθοριστικὸ ρόλο γιὰ τὴν ἐκκλησιολογία. Ἔτσι, προτείνει μία σύνθεσή τους, στὴν ὃποια ἡ πνευματολογία ἔχει ἔνα χαρακτῆρα ὅχι συμπληρωματικὸ ἀλλὰ «συστατικό» (constitutif) τόσο γιὰ τὴν χριστολογία ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐκκλησιολογία³⁴. Μὲ ἀλλα λόγια, ἡ πνευματολογία δὲν προστίθεται *a posteriori* στὸ χριστολογικὸ οἰκοδόμημα ἀλλὰ καθορίζει τὸ ἕδιο τὸ εἶναι τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας³⁵. Τὸ Ἀγιο Πνεῦμα δὲ συνεχίζει ἀπλὰ τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ μετὰ ἀπὸ Αὐτόν, ἀλλὰ εἶναι ἐπίσης ἥδη παρὸν καὶ ἐνεργοῦν ἀπὸ τὴ βιολογικὴ του σύλληψη καὶ τὸ Βάπτισμά του μέχρι τὴν ἀνάστασή Του, ἡ ὃποια ἐνεργεῖται ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι. Εἶναι κυρίως στὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιο καὶ στὸν Ἀπ. Παῦλο ποὺ οἱ δύο αὐτὲς ἰδέεις ἡ τύποι τῆς πνευματολογίας συνυπάρχουν: τὸ Ἀγιο Πνεῦμα πέμπεται ἀπὸ

34. Βλ. J. ZIZIULAS, «Christologie, pneumatologie et institutions ecclésiales. Un point de vue orthodoxe» στὸ *L'Église et ses institutions*, Paris, Cerf, 2011, σ. 18 (coll. «orthodoxie», n° 3). Στὰ ἔλληνικά: «Χριστολογία, Πνευματολογία καὶ Ἐκκλησιολογία» (μιφρ. Σ. Γιάγκαζογλου καὶ Στ. Τερζῆς) Ἀναλόγιον 6/2003. Βλ. ἐπίσης ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ, «Ἡ σύνθεση χριστολογίας πνευματολογίας στὸ ἔργο τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννου Ζηζιούλα», *Σύναξη*, τ. 127, 2013, σσ. 85-98.

35. Αὐτὴ εἶναι ἄλλωστε καὶ ἡ κριτικὴ τοῦ Ζηζιούλα στὴν πνευματολογία τῆς Β' Βατικανῆς, δῆπου τὸ Ἀγιο Πνεῦμα παρουσιάζεται νὰ ἔχει δευτερεύοντα ρόλο προστιθέμενο στὴν ἐκκλησιολογία, δομημένη ἥδη μὲ «χριστολογικὰ ὑλικά».

τὸν Ἀναστάντα Χριστὸν καὶ ταυτόχρονα εἶναι ἥδη νωρίτερα ἐν δράσει συνιστώντας «τὴν ἴδια τὴν ταυτότητά του ὡς Χριστοῦ»³⁶.

Στὴ θείᾳ οἰκονομίᾳ, βέβαια, εἶναι ἀναμφίβολα μόνος ὁ Υἱὸς αὐτὸς πού «γίνεται ἰστορία» μὲ τὴν ἀκριβῆ σημασία τοῦ ὅρου, παρὰ τὴν ἐμπλοκὴ καὶ τῶν δύο ἄλλων θείων Προσώπων στὴν ἰστορία. Ἡ ἴδιαιτερότητα τοῦ Πνεύματος, πάντα κατὰ τὸν Περγάμου, εἶναι ὅτι ἐλευθερώνει τὸ «γεγονός» Χριστὸς ἀπὸ τὴν ὑπότελεια στὴν ἰστορία. ‘Ο Ἑλληνας θεολόγος τὸ βλέπει κατ’ ἔξοχὴν αὐτὸς στὸ γεγονὸς τῆς Πεντηκοστῆς, ποὺ δὲν εἶναι ἀποκλειστικὰ ἓνα πνευματολογικὸ γεγονὸς ἀλλὰ μέρος τῆς ἰστορίας τῆς σωτηρίας, δηλαδὴ τοῦ γεγονότος Χριστός, καὶ τὸ ὅποιο εἰσάγει «μέσα στὴν ἰστορία τὶς τελευταῖς ἡμέρες, τὸ ἔσχατον»³⁷. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ καὶ ὁ θεμελιακὸς χαρακτήρας τῆς πνευματολογίας εἶναι ἔσχατολογικός.

“Οσον ἀφορᾶ τὴν ἐκκλησιολογία, μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε καλύτερα αὐτὴ τῇ σύνθεσῃ στὸ γεγονὸς τῆς Εὐχαριστίας, ὅπου τὸ ἄγιο Πνεῦμα συνιστᾶ τὴν Ἐκκλησίᾳ ὡς Σῶμα Χριστοῦ. Τὸ ἄγιο Πνεῦμα, κατὰ τὸν Σεβασμιώτατο, δὲν εἶναι κάτι πού «ἐμψυχώνει» μία ἥδη ὑπάρχουσα Ἐκκλησία ἀλλὰ Αὐτὸς ποὺ τὴν δημιουργεῖ ὅντως, Αὐτὸς ποὺ τὴ συνιστᾶ ὄντολογικά. Ἡ ἐφαρμογὴ αὐτῆς ἐναρμόνισης εἶναι πολλὴ συγκεκριμένη στὴν περίπτωση τοῦ παράδοξου τῆς ὑπαρξῆς ταυτόχρονα μίας μόνο Ἐκκλησίας καὶ πολλῶν Ἐκκλησιῶν. «‘Ἄν ἡ πνευματολογία δὲν εἶναι ὄντολογικὰ συστατικὴ τῆς χριστολογίας, αὐτὸς μπορεῖ νὰ σημαίνει ὅτι ὑπάρχει κατ’ ἀρχὴν μία Ἐκκλησία καὶ μετὰ οἵ πολλὲς Ἐκκλησίες (...). Τὸ γεγονὸς τῆς Πεντηκοστῆς εἶναι ἓνα γεγονὸς ἐκκλησιολογικὰ συστατικό/ἰδρυτικό (constitutif). Τὸ μοναδικὸ γεγονὸς Χριστὸς παίρνει τὴ μορφὴ γεγονότων τὰ ὅποια εἶναι “ὄντολογικὰ ἐπίσης πρωτεύοντα” ὅπως τὸ μόνο γεγονὸς Χριστός. Οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες εἶναι ὡσαύτως πρωτεύουσες στὴν ἐκκλησιολογία ὅπως καὶ ἡ παγκόσμια Ἐκκλησία»³⁸.

Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ὁ Σεβασμιώτατος Ἰωάννης δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι ἔξισου ἀντίθετος καὶ σὲ κάθε προτεραιότητα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας πάνω στὴν

36. J. ZIZIOLAS, «Christologie, pneumatologie et institutions ecclésiales», ὥπ.π., σ. 13. Γιὰ μία ἀνάλυση τῶν δύο αὐτῶν τύπων τῆς πνευματολογίας βλ. τὸ ἀρθρο: «Implications ecclésiologiques de deux types de pneumatologie», στὸ *L’Église et ses institutions*, ὥπ.π., σσ. 29-47 (Ἐλλ. «Πνευματολογία καὶ Ἐκκλησιολογία. Ἐκκλησιολογικὲς συνέπειες δύο τύπων Πνευματολογίας», μτφρ. Σ. Γιαγκάζογλου, στὸ συλλ. τόμο *Σύναξις Εὐχαριστίας, Χαριστήρια εἰς τίμην τοῦ Γέροντος Αἰμιλιανοῦ*, Ἀθήνα, Ἱνδικτος, 2003).

37. ὥπ.π., σ. 16.

38. ὥπ.π., σ. 18.

παγκόσμια Ἐκκλησία θεωρώντας ὅτι τὸ ταυτόχρονο τῆς τοπικῆς καὶ παγκόσμιας διάστασης τῆς Ἐκκλησίας ἐκφράζεται στὴν Εὐχαριστία. Ἐξ ἄλλου, ὑποστηρίζει ὅτι αὐτὴ ἡ σύνθεση χριστολογίας καὶ πνευματολογίας δὲν προκύπτει παρὰ μόνο ἀν εἰσάγουμε στὴν ὄντολογία τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας «δύο ἴδιαίτερα συστατικὰ τῆς πνευματολογίας», δηλαδὴ τὴν «κοινωνία» καὶ τὴν ἐσχατολογία. Ἀκολούθως θὰ δοῦμε μὲ συντομίᾳ αὐτὰ τὰ δύο στοιχεῖα κοινὰ συγχρόνως στὴν πνευματολογία, τὴ χριστολογία καὶ τὴν ἐκκλησιολογία.

2. Η «κοινωνία» ὡς ἐνότητα τοῦ «Ἐνός» καὶ τῶν «πολλῶν»

Ἐνα πολὺ χαρακτηριστικὸ καὶ πρωτότυπο στοιχεῖο τῆς θεολογίας τοῦ Περγάμου Ἰωάννη, ποὺ ἐπανέρχεται συχνὰ στὰ κείμενά του, εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἐνότητας τοῦ «Ἐνός» καὶ τῶν «πολλῶν», ἡ ὁποία καλεῖται νὰ περιγράψει τὴν ἔννοια τῆς κοινωνίας³⁹. Ἡ ἀρχὴ αὐτὴ πηγάζει ἀπὸ τὴν τριαδικὴ θεολογία ἀλλὰ μπορεῖ νὰ ἐφαρμοσθεῖ ἀντιστοίχως στὴ χριστολογία, τὴν πνευματολογία καὶ τὴ θεία Εὐχαριστία⁴⁰.

Στὴ θεολογία τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων, κυρίως τοῦ Μ. Βασιλείου, ὁ Ζηζιούλας ἐντοπίζει μία τάση μὲ βαθύτερη σημασία, δηλαδὴ τὴν προτίμηση τῆς χρήστης τοῦ ὄρου κοινωνία ἀντὶ γιὰ οὐσία, ὅταν μιλοῦν γιὰ τὴ φύση τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες αὐτούς, ἡ ἐνότητα τοῦ Θεοῦ φανερώνεται στὸ γεγονὸς τῆς κοινωνίας τῶν Τριῶν Προσώπων· ἡ φύση τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀληθινὰ κοινωνία. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν ὑπάρχει κάποια ἐνδοτριαδικὴ προτεραιότητα ἀλλὰ ὅτι ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ συμπίπτει μὲ τὴν κοινωνία τῶν Προσώπων⁴¹. Πρὸς ἐπίρρωση αὐτῶν, ὁ Μητροπολίτης ἐπικαλεῖται τὸ γνωστὸ θεολόγο Karl Rahner, ὁ ὁποῖος κατέδειξε ὅτι εἶναι ἐσφαλμένο νὰ μιλοῦμε γιὰ προτεραιότητα τῆς θείας οὐσίας ἔναντι τῶν προσώπων⁴² καὶ ἔτσι δὲν μποροῦμε νὰ μιλοῦμε κατ' ἀρχὴν γιὰ Ἐνα Θεὸ καὶ μόνο μετὰ γιὰ τὰ Τρία Πρόσωπα ἀλλὰ ταυτόχρονα γιὰ Ἐνα Θεὸ ποὺ εἶναι Τρία πρόσωπα. Ἄλλωστε εἶναι γνωστὸ ὅτι γιὰ τὴν

39. Γιὰ τὴν ἰδέα αὐτὴ τῆς ἐνότητας τοῦ «ἐνός καὶ τῶν πολλῶν», ὁ πολὺς π. Yves Congar ἔγραψε: «μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα κατηγορία ποὺ κάνει τὸν Ζηζιούλα νὰ διαπρέπει στὴν ἐφαρμογὴ τῆς» (une catégorie très intéressante que Zizioulas excelle à mettre en œuvre), «Bulletin d'ecclésiologie» στὸ Revue de Sciences Théologiques et Philosophiques, 66, 1982, σ. 89.

40. Bl. J. ZIZIOLAS, «La primauté dans l'Église une approche orthodoxe» στὸ L'Église et ses institutions, ὅπ.π., σσ. 217-218.

41. Bl. J. ZIZIOLAS, «Christologie, pneumatologie...», ὅπ.π., σ. 20.

42. Bl. J. ZIZIOLAS, «La primaute dans l'Église...», ὅπ.π., σ. 217.

πατερική γραμματεία ή ἀρχὴ καὶ ἡ πηγὴ τῆς θεότητος (ὁ Ἐνας) δὲν εἶναι ἡ θεία οὐσία ἀλλὰ ὁ Πατήρ: δὲν ὑπάρχει Πατήρ δίχως τὸν Υἱὸν καὶ τὸ Πνεῦμα καὶ ἀντιστρόφως οὕτε Υἱὸς καὶ Πνεῦμα δίχως τὸν Πατέρα. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι ἐντὸς τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ Ἐνας εἶναι συστατικὸς καὶ δομικός (constitutif) στοιχεῖο τῶν Πολλῶν καὶ ἀντιστρόφως.

Στὸ χῶρο τῆς χριστολογίας, ὁ Περγάμου ἐφαρμόζει τὴν ἴδια ἀρχὴν στὴ σχέση μὲ τὴν πνευματολογία. Ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι ὁ «χριστός» τοῦ Πνεύματος παραμένει ἀδιανόητος δίχως τὸ Ἅγιο Πνεῦμα⁴³. Στὸν Ἀπόστολο Παῦλο, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι συνδεδεμένο μὲ τὴν ἔννοια τῆς κοινωνίας (2 Κορ. 13,13) καὶ ὡς ἐκ τούτου καθιστᾶ τὸν Χριστὸν μία «personnalité corporative»⁴⁴. Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια ὁ Χριστὸς εἶναι Ἐνας καὶ πολλοὶ (ἡ Ἑκκλησία ὡς Σῶμα Του) ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ νοηθεῖ ἡ κεφαλή (Χριστός) δίχως τὸ Σῶμα (Ἑκκλησία), καὶ τ' ἀνάπολιν, καὶ συνεκδοχικὰ οὕτε ὁ Χριστὸς δίχως τὸ Πνεῦμα.

Ἡ θεία Εὐχαριστία ἐπιβεβαιώνει μὲ τὴ σειρά της αὐτὴ τὴν ἀλήθεια, ἡ ὁποία ἔξηγεῖ τὸ γεγονός ὅτι ἡ μία καὶ μοναδικὴ Εὐχαριστία προσφερόμενη γιὰ τὸν σύμπαντα κόσμο εἶναι συγχρόνως πολλὲς Εὐχαριστίες. Ἡ λύση καὶ σ' αὐτὸ τὸ παράδοξο εἶναι τὸ ταυτόχρονο καὶ ἡ ἐνότητα τοῦ ἐνός καὶ τῶν πολλῶν, ὅπως ὑπάρχει «στὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ ὡς Τριάδος καὶ στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ὡς ἀγιοπνευματικὴ ὑπαρξη»⁴⁵. Ἀναφορικὰ τώρα μὲ τὴν ἐκκλησιολογικὴ ἐφαρμογὴ τῶν ἀνωτέρω, ὁ θεολόγος μας ὑπογραμμίζει τὰ ἔξῆς: «Ἡ ὁρθόδοξη ἐκκλησιολογία μοῦ φαίνεται ὅτι ἔχει ἐφαρμόσει αὐτὰ στὴ σχέση ἀνάμεσα στὴν τοπικὴ Ἑκκλησία καὶ τὴν παγκόσμια Ἑκκλησία. Υπάρχει μία Ἑκκλησία, ὅπως μία φύση τοῦ Θεοῦ. Ὁμως ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ νὰ ἐκφράσουμε αὐτὴ τὴν Ἑ-

43. Ὁπ.π., σ. 218.

44. J. ZIZIULAS, «L’Église comme communion» στὸ *L’Église et ses institutions*, ὄπ.π., σ. 106· J. ZIZIULAS, «La communauté eucharistique et la catholicité de l’Église», στὸ *L’être ecclésial*, Genève, Labor et Fides, 1981, σ. 113-116 (coll. «Perspective orthodoxe» n° 3). Γιὰ μία ἀναλυτικὴ παρουσίαση τῆς βιβλικῆς θεωρίας τῆς *corporate personality (personnalité corporative)* καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς στὴν ἐκκλησιολογίᾳ ἀπὸ τὸν Ζηζιούλα βλ. τὴ Διπλωματικὴ μας ἐργασία: MILTOS AMPHILOCHIOS (THOMAS), *La Notion de Personnalité Corporative* et son Application possible à l’Evêque. Recherches sur l’ecclésiologie de Jean Zizioulas et ses fondements patristiques, (-Master de recherche, en Théologie dogmatique et fondamentale, Institut catholique de Paris. Master de recherche, en Histoire des faits culturels et religieux, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), 2013. 125σ.

45. J. ZIZIULAS, «La primaute dans l’Église...», ὄπ.π., σ. 218.

κλησία εἶναι ἡ κοινωνία τῶν πολλῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Κοινωνία καὶ ἐνότητα (μοναδικότητα) συμπίπτουν στὴν ἐκκλησιολογία⁴⁶.

3. Η σημασία τῆς ἐσχατολογίας

Χάρη στὴν Εὐχαριστία μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε ἐπίσης καὶ τὸν δεύτερο συστατικὸ παράγοντα τῆς πνευματολογίας ποὺ εἶναι ἡ ἐσχατολογία. Ὁ Μητροπολίτης Ἰωάννης διαπιστώνει συχνὰ ὅτι ἡ Δύση, γιὰ ποικίλους λόγους, ἔχει μία κλίση πρὸς τὴν ἴστορικότητα καὶ δίνει γι' αὐτὸ μία προτεραιότητα στὴ χριστολογία, ἐνῷ ἡ Ἀνατολή (ίσως ἀπὸ ἀντίδραση) τονίζει περισσότερο τὴν πνευματολογία καὶ ἔτσι διατρέχει τὸν κίνδυνο τῆς μεταϊστορικότητας⁴⁷. Ἔτσι, ἡ σύνθεση χριστολογίας καὶ πνευματολογίας ποὺ προτείνει μᾶς προσφέρει μία ἰσορροπία ἀνάμεσα στὴν ἴστορια καὶ τὴν ἐσχατολογία, μία ἄριστη διαλεκτικὴ ἀνάμεσα στὸ «ἡδη» καὶ τὸ «οὖπω». Ἡ πνευματολογία, δύπως προαναφέρθηκε, ἀνοίγει τὸ γεγονός Χριστὸς σὲ μία ἐσχατολογικὴ προοπτικὴ καὶ ἐλευθερώνει ἀπὸ ἔναν ἐγκλωβισμό στὴν ἴστορια⁴⁸.

Ἡ Εὐχαριστία δὲν εἶναι μόνο ἔνα γεγονός κοινωνίας ἀλλὰ εἶναι ἐπίσης ἔνα ἐσχατολογικὸ γεγονός, ἀπὸ τὸ ὅποιο ἡ Ἐκκλησία ἀντλεῖ ποὺ δίδει στὴν Ἐκκλησία τὴν ταυτότητά της: ἡ Ἐκκλησία εἶναι κατὰ ἔνα τρόπο αὐτὸ ποὺ θὰ εἶναι στὰ ἐσχατα, δηλαδὴ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Πρόκειται ἐδῶ γι' αὐτὸ ποὺ ὁ Περιγάμου ὀνομάζει ἡ εἰκονικὴ ὄντολογία. Στὴν Εὐχαριστία, ἡ Ἐκκλησία ἀντανακλᾷ τὸ μέλλον, δηλαδὴ τὴ Βασιλεία, λειτουργώντας μὲ ἔναν εἰκονικὸ τρόπο (μὲ τὴν θεολογικὴ ἔννοια τῆς εἰκόνος) ποὺ ἔξηγει τὸ παράδοξο τῆς εὐχαριστιακῆς ἀναφορᾶς, ἡ ὅποια μνημονεύει τὴν Παρουσία, κάνει «ἀνάμνηση τοῦ μέλλοντος»⁴⁹. Στὴν περίπτωση λοιπὸν αὐτῇ ἡ ἐσχατολογία δὲν συνθλίβει τὴν ἴστορικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ τὴ φωτίζει καὶ τὴ νοηματοδοτεῖ. Γιὰ τὴ συνέχεια τῆς

46. J. ZIZIOLAS, «Christologie, pneumatologie...», ὅπ.π., σ. 21.

47. Βλ. ὅπ.π., σ. 14-15 καὶ σ. 26.

48. Ἐὰν εἶναι ὁ Υἱὸς μόνος ποὺ «γίνεται» ἴστορια μὲ τὴν ἀκριβή ἔννοια τοῦ ὄρου, εἶναι τὸ Πνεῦμα ποὺ «ἐπιτρέπει» στὸ γεγονός Χριστὸς νὰ μὴ μείνει περιορισμένο στὴν ἴστορια. Προβλ. R. CHENO, “Eschatologie et communion: les conséquences d'une constitution pneumatologique de l'ecclésiologie selon J. Zizioulas”, *Istina* 51 (2006), σ. 375-412.

49. J. ZIZIOLAS, «L'Église locale dans une perspective eucharistique», στὸ *L'être ecclésial*, ὅπ.π., σ. 188. Μία ἐνδιαφέρουσα παρουσίαση καὶ συζήτηση τοῦ θέματος αὐτοῦ τῆς Ἐκκλησίας ὡς εἰκόνος τῶν ἐσχάτων ἀλλὰ καὶ τῆς Τοιάδος γίνεται στὸ ἀρθρο: ΑΣΠΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, «Ἄγια Τριάδα, Ἐκκλησία, Ἐσχατα. Συμβολὴ στὴν εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία τοῦ Μητρολίτη Περιγάμου Ἰωάννου Ζηζιούλα», Θεολογία, τ. 4, 2009, σσ. 289-321.

μελέτης μας, χρειάζεται νὰ συγκρατήσουμε τὰ στοιχεῖα αὐτὰ τῆς θεολογίας τοῦ Σεβασμιώτατου Περιγάμου, ποὺ μὲ μέγιστη συντομία ἀναπτύξαμε, καθὼς θὰ μᾶς ἐπιρέψουν μία νέα προσέγγιση τῆς προβληματικῆς μας.

III. Ἡ διαφωνία σὲ μία ὀρθόδοξη προοπτική: ἔνας γόνιμος διάλογος μὲ τὸν Μητροπολίτη Περιγάμου Ἰωάννη

1. Ὁ Περιγάμου συμφωνεῖ μὲ τὴν ἄποψη τοῦ Kasper;

Ἡ ἀπάντηση στὴν ἐρώτηση αὐτὴ μοιάζει ἐκ πρώτης ὅψεως θετική. Ἐν ἀναρωτηθοῦμε ποὶα θὰ ἦταν ἡ θέση ποὺ θὰ λάμβανε ὁ Περιγάμου στὴ διαφωνία αὐτή, εἶναι βέβαιο ὅτι θὰ συντάσσονταν κατ’ ἀρχὴν μὲ αὐτὴ τοῦ Kasper⁵⁰. Ἐντούτοις, μία ἀπόλυτη ταύτιση τῶν θεολογικῶν ἀπόψεων Kasper καὶ Ζηζιούλα δὲν φαίνεται ἀκριβής. Ἀξίζει, λοιπόν, νὰ ἔξετάσουμε τόσο τὰ κοινὰ σημεῖα τῶν δύο θεολόγων ὅσο καὶ τὶς προϋποθέσεις καὶ τὶς συνέπειες ποὺ προκύπτουν καὶ διαφοροποιοῦν τὶς δύο προσεγγίσεις. Ἄλλωστε φρονοῦμε ὅτι ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀντιπαραβολὴ θὰ ἀναφανεῖ ἡ συμβολὴ τοῦ Μητροπολίτου Περιγάμου πρὸς μία λύση τοῦ ζητήματος.

Ἀρχικὰ ἀς ἐπισημάνουμε τὸν κοινὸ τόπο ἀνάμεσα στὸ Kasper καὶ τὸν Περιγάμου. Τὸ ἐπιχείρημα τοῦ Kasper ὅτι ἡ κοινωνία ἀνάμεσα στὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες (ποὺ ἀσφαλῶς δὲν εἶναι ἀπομονωμένες μεταξύ τους) φανερώνεται στὴ χειροτονία τοῦ ἐπισκόπου ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἐπισκόπους καθὼς καὶ στὸ θεσμὸ τῶν Συνόδων εἶναι μία ἄποψη ἵδιαίτερα ἀναπτυγμένη καὶ τεκμηριωμένη ἀπὸ τὸν Ζηζιούλα⁵¹. Ἐξ ἄλλου, δὲ καρδινάλιος ὑπογραμμίζει ὅτι πρέπει νὰ θεωρηθεῖ «ἡ

50. Ἐξ ὕσων γνωρίζουμε, ὁ Σεβασμιώτατος Περιγάμου ἀναφέρεται μία μόνο φορὰ στὴ ἐν λόγῳ διαμάχῃ, δίχως νὰ λαμβάνει συγκεκριμένη θέση ἀλλὰ παραπέμποντας στὸ ἄρθρο τοῦ McPartlan: J. ZIZIOLAS, «On being other: Towards an Ontology of otherness» (2006) στὸ *Communion and otherness*, ὅπ.π., σ. 38-39, καὶ σ. 38 σημ. 72. Βέβαια, στὸ ἴδιο ἄρθρο, τὸ ὅποιο πραγματεύεται τὴν ἐτερότητα, ἀποδοκιμάζει τὴν τάση τῆς ωμαιοκαθολικῆς θεολογίας (Ratzinger, Rahner) νὰ προκρίνουν μία προτεραιότητα τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας. Παράλληλα, ἐδῶ ὁ θεολόγος μας ἀναφέρει τὴν προτεσταντικὴ τάση γιὰ προτεραιότητα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς μίας Ἐκκλησίας τουλάχιστον στὴν ὁρατή της μορφή.

51. Προβλ. J. ZIZIOLAS, «La primauté dans l'Église...», ὅπ.π., σ. 219-220; J. ZIZIOLAS, «La communauté eucharistique et la catholicité de l'Église», ὅπ.π., σ. 122. Δὲν θὰ ἦταν ἀστοχο νὰ ὑποθέσουμε μία πολὺ πιθανή ἐπίδραση τῆς σκέψης τοῦ Ζηζιούλα στὸν Κάσπερ. Μία ὑπόθεση ποὺ μένει νὰ βεβαιωθεῖ.

σχέση ἀνάμεσα στὴν παγκόσμια Ἐκκλησία καὶ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία ὡς ἐνότητα μέσα στὴν πολλαπλότητα καὶ ὡς πολλαπλότητα μέσα στὴν ἐνότητα»⁵². Αὐτὴ ἡ θαυμάσια διατύπωση μοιάζει μὲν ἥχω τῆς ἀρχῆς τῆς «ἐνότητος τοῦ ἐνὸς καὶ τῶν πολλῶν» ποὺ περιγράψαμε ἀνωτέρῳ καὶ εἶναι τόσο κυρίαρχη στὸ ἔργο τοῦ ἔλληνα ἐκκλησιολόγου. Ἐπίσης, ὁ τελευταῖος θὰ συνυπέγραφε ἀναμφίβολα τὴ βασικὴ ἄποψη τοῦ Kasper, δηλαδὴ τὴν ἐσωτερικὴ ἀμοιβαιότητα καὶ τὸ ταυτόχρονο (δίχως καμία προτεραιότητα) τῆς τοπικῆς καὶ τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας ποὺ διαδηλώνεται στὴν τέλεση τῆς Εὐχαριστίας. Ἐπομένως, ποιὰ μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ πρωτότυπη συνεισφορὰ τοῦ Περγάμου στὴ λατινικὴ διαμάχη;

‘Ἄν μελετήσουμε προσεκτικὰ τὰ κείμενα, μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε ὅτι ἡ κατανόηση τῆς ὅλης προβληματικῆς ἀπὸ τὸν ὁρθόδοξο θεολόγο εἶναι θεμελιωκὰ διαφορετική. Ο Kasper ἀνακοινώνει στὴν ἀρχὴ τοῦ ἐκτενοῦς ἄρθρου του ὅτι τὸ ζήτημα τίθεται «ἐν σχέσει μὲν ἰστορικὰ προβλήματα» καὶ, ξεκινώντας ἀπὸ μία ἰστορικὴ ἀναδομὴ, ἐπιμένει στὴ θέαση τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἰστορικῆς πραγματικότητας ἐναντίον μιᾶς ἀφηρημένης θεώρησης τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὥποια, κατ’ αὐτὸν, υἱοθετεῖ ὁ συνομιλητής του. Εἶναι πράγματι ἀξιοπρόσεκτο ὅτι μία ἐσχατολογικὴ προπτική, ὅπως τὴν βρίσκουμε στὸν Περγάμου, εἶναι καταφανῶς ἀποῦσα καὶ στοὺς δύο καρδιναλίους.

‘Ο Paul McPartlan σὲ σχετικὸ ἄρθρο του ἔδειξε ἀριστα ὅτι καὶ οἱ δύο ρωμαιοκαθολικοὶ θεολόγοι βρίσκονται σὲ ἔνα καθαρὰ ἰστορικὸ πλαίσιο καὶ προτείνει μία νέα θεώρηση ἐσχατολογικῆς φύσεως ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀναζητήσουμε στὸν Ζηζιούλα⁵³. Συγκεκριμένα, ὁ McPartlan εὔστοχα ὑποστηρίζει ὅτι ἐνώπιον τοῦ ἐρωτήματος ποὺ θέτει ἡ διαμάχη, δηλαδὴ τὸ πῶς θὰ κρατήσουμε τὴν ἐνότητα τῶν πολλαπλῶν τοπικῶν δίχως νὰ καταφύγουμε στὴν προτεραιότητα τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας, ἡ ἀπάντηση τοῦ Περγάμου θὰ ἔταν ἡ ἐσχατολογία. Ωστόσο, κατὰ τὴ γνώμη μας, ἡ ἐσχατολογικὴ διάσταση πρέπει νὰ τοποθετηθεῖ στὸ πλαίσιο τῆς εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας, στὸ διποίο πραγματώνεται συγκεκριμένα καὶ κατ’ ἔξοχὴν ἡ διαλεκτικὴ τοῦ ἐνὸς καὶ τῶν πολλῶν.

Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε καλύτερα τὴν ἀπόσταση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὸ ἰστορικὸ καὶ τὸ ἐσχατολογικὸ στοὺς δύο λατίνους θεολόγους, πρέπει νὰ τὴ δοῦμε ἐν σχέσει μὲ τὸ θέμα τῆς χρονικῆς ταυτοσημίας (ἐνν. τοπικῆς καὶ παγκό-

52. «(...) la relation entre Église universelle et Église locale comme unité dans la multiplicité et comme multiplicité dans l'unité» W. KASPER, «Le rapport entre Église universelle et Église locale», ὥπ.π.

53. Βλ. P. MCPARTLAN, ὥπ.π., σσ. 180-182.

σμιας), γιατί την όποια εν τέλει και οί τρεῖς θεολόγοι συμφωνοῦν ἀλλὰ ὅχι μὲ τὸν ἕδιο τρόπο. Ο Ratzinger ἀποδέχεται ὅτι ἡ παγκόσμια Ἐκκλησία και ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία ἀλληλοπεριχωροῦνται μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι μιλοῦμε ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν ἰστορικὴ τῆς πραγματικότητα. Ο Kasper ἀπὸ τὴν μεριά του στὸ τελευταῖο του ἄρθρο δηλώνει ἵκανοποιημένος γιὰ τὴν ἀποδοχὴ ἀπὸ τὸν Ratzinger τῆς δικῆς του διατύπωσης: «οἱ τοπικὲς Ἐκκλησίες και ἡ παγκόσμια Ἐκκλησία συσσωματώνονται ἡ μία στὴν ἄλλη και ἀλληλοπεριχωροῦνται μὲ τέτοιο τρόπῳ ποὺ μποροῦμε νὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ ταυτόχρονό τους»⁵⁴. Στὴ φράση αὐτὴ διακρίνουμε ὅτι γιὰ τὸν Kasper τὸ ταυτόχρονο παραπέμπει μᾶλλον σὲ μία συσχετιση, σὲ μία «ἐσωτερικὴ ἀμοιβαιότητα» (*réciprocité interne*), σὲ μία «σχέση (ἀλληλο)περιχώρησης» (*rapport de périchorèse*) σύμφωνα μὲ τὶς ἐκφράσεις του. Γιὰ νὰ καταλάβουμε καλύτερα αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ ἐκφράσει, εἶναι ἀποφασιστικῆς σημασίας νὰ δοῦμε τί γράφει ἀκριβῶς μετὰ τὰ ἀνωτέρω σχετικὰ μὲ τὴν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὡς μυστήριο κατ' εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Γράφει: «ἡ ἐνότητα δὲ σημαίνει λοιπὸν ὅμοιομορφία, ἡ ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἀποκλείει τὴν πολλαπλότητα ἀλλὰ τὴν περικλείει»⁵⁵. Αὐτὴ ἡ κατὰ τὰ ἄλλα θαυμάσια φράση τοῦ Kasper μεταφραζόμενη στὴ σχέση τοπικῆς και παγκόσμιας Ἐκκλησίας μᾶς δείχνει τὸ ἔξης. Άν Kasper και Ζηζιούλας μιλοῦν και οἱ δύο γιὰ τὸ ταυτόχρονο και τὴν ἐνότητα μέσα ἀπὸ τὴν πολλαπλότητα, δὲν θέλουν νὰ ποῦν ἀκριβῶς τὸ ἕδιο πράγμα.

Γιὰ τὸν Περογάμου Ἰωάννη τὸ ταυτόχρονο δὲν εἶναι μόνο ἀμοιβαιότητα (*réciprocité*) ἀλλὰ κατὰ κάποιον τρόπο ταύτιση. Ἔτσι μιλᾶ κατηγορηματικὰ γιὰ τὸ ταυτόχρονο ὡς «ἐνότητα ταυτότητας» (*unité dans l'identité*)⁵⁶. Τὸ «ἔνα» δὲν περικλείει ἀπλῶς ἀλλὰ συμπίπτει μὲ τὸ πλῆθος, τὰ «πολλά». Οὔτε τὸ ἔνα δίχως τὰ πολλά, οὔτε τὰ πολλὰ δίχως τὸ ἔνα⁵⁷. Γι' αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ λόγο, ἐφαρμόζοντας αὐτὴ τὴν ταύτιση, συμπεραίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ταυτοχρόνως το-

54. W. KASPER, «From the President of the Council» ὄπ.π.

55. W. KASPER, «Le rapport entre Église universelle et Église locale», ὄπ.π.

56. J. ZIZIOULAS, «La communauté eucharistique et la catholicité de l'Église», ὄπ.π., σ. 124, σημ. 66. Ἰσως οἱ ἐκφράσεις τοῦ Kasper νὰ μήν βρίσκονται τόσο μακριὰ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ πεῖ ὁ Ζηζιούλας. Ἐντούτοις εἶναι βέβαιο ὅτι δὲν βρίσκουμε ἵχνη στὸν Kasper ποὺ νὰ μιλοῦν γιὰ σύμπτωση τῶν δύο ἡ ταύτιση.

57. Πρβλ. J. ZIZIOULAS, Communion and Otherness, ὄπ.π. σ. 38, ὅπου ὑπογραμμίζει ὅτι τοπικὸ και παγκόσμιο συμπίπτουν. Αὐτὸ ποὺ διακυβεύεται γιὰ τὸν Μητροπολίτη εἶναι νὰ μὴ χαθεῖ ἡ ἐτερότητα, τὰ πολλὰ (many). Γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ πρέπει τὸ many νὰ ἔχει δομικό, συστατικὸ και ὅχι παραγωγικὸ ρόλο ὡς πρὸ τὴν ἐνότητα.

πικὴ καὶ παγκόσμια ἡ οἰκουμενική. Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ὁ Kasper δὲν θέτει μὲ τὸν ἕδιο τρόπο αὐτὴ τὴ σχέση καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ τὸ τέλος τῆς διαμάχης συγκατατίθεται ἐμμέσως πλὴν σαφῶς μὲ τὴν τροποποιημένη ἀποψη τοῦ Ratzinger γιὰ μία «προτεραιότητα τῆς ἐσωτερικῆς ἐνότητας»⁵⁸.

Γιὰ νὰ συνοψίσουμε, ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς ἐνότητας τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξε οὐσιαστικὰ μία ἀπὸ τὶς μεγάλες προκλήσεις αὐτῆς τῆς διαμάχης. «Ομως σύμφωνα μὲ τὸν Περιγάμου, ἡ ἐνότητα παραμένει οὐσιαστικὰ συνδεδεμένη⁵⁹ μὲ τὴν ἐσχατολογία, χάρη στὴ θεία Εὐχαριστίᾳ ἡ ὅποια συνιστᾶ ἔνα γεγονός κατ' ἔξοχὴν ἐσχατολογικό. Ἡ ἐσχατολογικὴ φύση τῆς Εὐχαριστίας φανερώνει τὸ ταυτόχρονο τοῦ τοπικοῦ μὲ τὸ παγκόσμιο στὴν ἐκκλησιολογία, σύμφωνα μὲ τὴν παράδοξη ἐνότητα ταυτότητας τοῦ «ἔνος καὶ τῶν πολλῶν»⁶⁰.

2. Η σύνθεση τοπικότητας καὶ καθολικότητας στὴν Εὐχαριστία: πρωτεῖο καὶ ἐπίσκοποι

Πέρα τῶν ἀνωτέρω, ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη διαφορά, πιὸ ἀπτή, ἀνάμεσα στὸν Ἱωάννη Περιγάμου καὶ τοὺς δύο καρδιναλίους, ἀναφορικὰ ἐπίσης μὲ τὸ μυστήριο τῆς Εὐχαριστίας. Καὶ οἱ τρεῖς τὴν ἐπικαλοῦνται γιὰ νὰ στηρίξουν τὴν ἀποψή τους, ἔχοντας μᾶλλον διαφορετικὴ κατὰ βάθος κατανόησή της. Ο χῶρος δὲν ἐπιτρέπει μία ἔξαντλητικὴ ἀνάλυση καὶ κατὰ συνέπεια θὰ ἀρκεσθοῦμε σὲ δύο παραδείγματα ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὸ πρωτεῖο καὶ τὸ ἐπισκοπικὸ λειτουργῆμα.

«Οσον ἀφορᾶ τὸ πρωτεῖο, ὁ Ratzinger, γιὰ τὸν ὅποιο ἡ Εὐχαριστία «δὲν γεννιέται ἀπὸ τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία»⁶¹, συνδέει θεμελιακὰ τὸ παπικὸ πρωτεῖο μὲ τὴν προτεραιότητα τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας⁶². Ο Kasper δὲν ἔξηγει (του-

58. W. KASPER, «From the President of the Council», ὅπ.π.

59. J. ZIZIOLAS, «Eschatologie et société» dans *L'Église et ses institutions*, ὅπ.π., σ. 490.

60. Γιὰ τὸν Περιγάμου, ἡ ἐνότητα αὐτὴ (ὅπως καὶ ἡ ἕδια ἡ «ταυτότητα» τῆς Ἐκκλησίας) δὲν ἔρχεται ἀπὸ τὸ παρελθόν (γέννημα μᾶς γραμμικῆς ίστορίας) ἀλλὰ ἀπὸ τὸ μέλλον. Ετοι ἡ θεία ἕδια τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἡ θέληση τῆς μίας Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν Θεό δύποτε τὴν διεκδικεῖ ὁ Ratzinger δὲν προϋποθέτει ἀναγκαστικὰ ἔνα χρονικὸ πρὸ τὸν ὥσταν ὁ Θεός νὰ δεσμεύεται ἀπὸ τὸν ἀνθρώπινο χωροχρόνο. Ἐδῶ ὅμως ἀνακύπτει ἔνα καίριο ζήτημα τῆς θεώρησης τῆς οἰκονομίας ἐν σχέσει μὲ τὴν ἐκκλησιολογία, ποὺ δὲν μποροῦμε ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ πραγματευθοῦμε.

61. J. RATZINGER, «L' ecclésiologie de la Constitution conciliaire...», ὅπ.π., σ. 130.

62. Η σύνδεση αὐτὴ περνᾷ ἀπὸ τὴν Εὐχαριστία: cf. J. KOMONCHAK, ὅπ.π., σ. 257· P. MCPARTLAN, ὅπ.π., σ. 272. Φθάνει μάλιστα νὰ πεῖ ὅτι χάρη στὴν εὐχαριστία τὸ λειτούργημα τοῦ Πέτρου ἀποβαίνει ἔνα ἐσωτερικὸ στοιχεῖο κάθε ἐπιμέρους Ἐκκλησίας (!). Πρβλ. τὴν κριτικὴ

λάχιστον στὰ κείμενα τῆς ἀντιπαράθεσης) μὲ ποιὸ τρόπο ἐναρμονίζει πρακτικὰ τὸ ταυτόχρονο τοπικοῦ καὶ παγκόσμιου (ποὺ συναντᾶται στὴν εὐχαριστίᾳ) καὶ τὴ δικαιοδοσία τοῦ Πάπα. "Ἄν καί, κατ' ἀρχήν, εἶχε σημειώσει ὅτι δὲν βρίσκει καμία ἀντίθεση μὲ τὸ παπικὸ λειτουργημα, δὲν ἔδωσε στὴ συνέχεια ἔνα παράδειγμα συγκεκριμένων συνεπειῶν⁶³. Ὡστόσο, ὁ Μητροπολίτης Ἰωάννης, ὁ δόποιος ἔχει ὑποστηρίξει τὴν ἀναγκαιότητα ἐνὸς πρωτείου σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο ὡς ὁρο γιὰ τὴν καθολικότητα τῆς Ἐκκλησίας, προτείνει μία σύνδεση βασισμένη στὴν ἀρχὴ τοῦ «ἔνος καὶ τῶν πολλῶν», ἀπόλυτα ἐναρμονισμένη μὲ τὴν κατηγορία τῆς κοινωνίας. Τὸ πρακτικὸ καὶ κατευθυντήριο παράδειγμα εἶναι ὁ γνωστὸς 34^{ος} Ἀποστολικὸς Κανόνας (ἐπικυρωθεὶς ὑπὸ τῆς Πενθέκτης), σύμφωνα μὲ τὸν ὄποιο ὁ πρῶτος δὲν μπορεῖ τίποτα νὰ πράξει ἄνευ τῆς Συνόδου τῶν ἐπισκόπων καὶ ἀντιστοίχως οἱ ἐπίσκοποι δὲν μποροῦν τίποτα νὰ ἀποφασίσουν χωρὶς τὸν πρῶτο. "Ἐτσι ἡ πολλαπλότητα καθίσταται ἐξίσου συστατικὴ τοῦ ἐνός. Κατὰ τὸν Περιγάμου, αὐτὸς μπορεῖ νὰ εἴναι ὁ χρυσὸς κανόνας ἐνὸς πρωτείου συμβατοῦ μὲ τὴν ἔννοια τῆς κοινωνίας, ἡ ὄποια καταφάσκει τὴν καθολικότητα κάθε τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἐκφραζόμενη στὴν Εὐχαριστίᾳ⁶⁴.

Ἐξάλλου, ὁ Ratzinger χρησιμοποίησε στὴν ἐπιχειρηματολογία του ὑπὲρ τῆς προτεραιότητας τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας τὸ γεγονὸς τῆς Πεντηκοστῆς, στὸ δόποιο, κατ' αὐτόν, ἀποκαλύπτεται ἡ παγκόσμια Ἐκκλησία ἀπὸ τοὺς παρόντες Ἀποστόλους-ἰδρυτὲς τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν μὲ τὸ Πέτρο ἐπικεφαλῆς τους⁶⁵. Ὁ Περιγάμου ἀπεναντίας θέτει τὸ ἐρώτημα ἂν τὸ λεγόμενο κολλέγιο τῶν Ἀποστόλων (college apostolique) εἴναι στὴ φύσις κάθε τοπικῆς Ἐκκλησίας ἡ τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας⁶⁶. Σύμφωνα μὲ τὸ Ζηζιούλα ἂν ἡ πρώτη εἴναι ἡ σωστὴ ἀπάντηση (δηλ. κολλέγιο τῶν Ἀποστόλων = τύπος κάθε τοπικῆς Ἐκκλησίας),

τοῦ Eyt πρὸς τὸν Ράτζινγκερ: ἀν ὁ Πάπας βρίσκεται ὡς συστατικὸ στοιχεῖο τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας τότε ποιὰ εἴναι τελικὰ ἡ θέση τῶν ἐπισκόπων; Δυστυχῶς, γράφει πολὺ δόρθι ὁ ἴδιος, γιὰ νὰ λύσει μία κάποια μενομέρεια [εἴναι ὄντως μονομέρεια; δὲν νομίζουμε], ὁ Ράτζινγκερ εἰσάγει μία ἄλλη. P. EYT «L'Église comprise comme communion» στὸ *Nouvelle Revue Théologique*, τ. 115, 1993, σσ. 321-334, ἐδῶ σ. 331.

63. Ἐπ' αὐτοῦ δὲν μπορέσαμε νὰ λάβουμε ὑπὸ ὄψιν μας τὸ πρόσφατο σχετικὸ βιβλίο τοῦ Καρδιναλίου Κάσπερ: *Katolische Kirche. Wesen, Wirklichkeit, Sendung*, Freiburg, Herder, 2012.

64. Bl. J. ZIZIULAS, «La primauté dans l'Église...», ὥπ.π., σσ. 222-223.

65. Bl. *Communionis notio*, n^o 9; J. KOMONCHAK, ὥπ.π., σσ. 252-253.

66. J. ZIZIULAS, «Les conférences épiscopales comme institution “causa nostra agitur”? Point de vue orthodoxe» στὸ *L'Église et ses institutions*, ὥπ.π., σ. 169.

τότε λοιπὸν κάθε ἐπίσκοπος εἶναι διάδοχος τοῦ Πέτρου καὶ τὸ πρεσβυτέριο, *presbyterium*, εἶναι εἰς τύπον τῶν Ἀποστόλων (σὲ ἀπόλυτη συμφωνία μὲ τὴν ἐκκλησιολογία τοῦ Ἅγ. Κυπριανοῦ Καρθαγένης καὶ τοῦ Ἅγ. Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου). Ἀντίθετα, συνεχίζει, ἐὰν οἱ Δώδεκα συσχετισθοῦν μὲ τὴν παγκόσμια Ἐκκλησία, αὐτὸς σημαίνει ὅτι κάθε ἐπίσκοπος εἶναι μέρος ἑνὸς παγκόσμιου κολλεγίου ἢ σώματος (μὲ τὸν Πάπα πάντα ὡς κεφαλή) καὶ συνεκδοχικὰ κάθε τοπικὴ Ἐκκλησία εἶναι ἔνα μέρος τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας⁶⁷. Ἐπομένως, ἡ δεύτερη περίπτωση ἀντανακλᾶ μία θέαση παγκοσμίου τύπου (*vision universaliste*), ἐνῶ ἡ πρώτη διασφαλίζει τὴν πληρότητα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Ὁ κίνδυνος νὰ θεωρηθεῖ μονομερῶς ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία ὡς μία αὐτάρκης ὄντότητα καὶ ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὶς ἄλλες Ἐκκλησίες ὑπερβαίνεται γιὰ τὸν Ratzinger μὲ τὴν ἐπιβεβαίωση ὅτι ὁ ἐπίσκοπος, ἡ εὐχαριστία καὶ τὸ Βάπτισμα ἔχονται ἀπὸ ἕκτος τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ μᾶς παραπέμπουν κατ’ εὐθεῖαν στὴν παγκόσμια Ἐκκλησία⁶⁸. Ἀπεναντίας, γιὰ τὸν Περγάμου (καὶ τὴν ὁρθόδοξη ἐκκλησιολογία) κάθε εὐχαριστιακὴ κοινότητα (ἐδῶ ἐννοεῖται ἡ ἐπισκοπή)

67. Ἐδῶ ὁ Περγάμου ἀναφέρεται στὸ θέμα τῆς λεγόμενης «ἐπισκοπικῆς συλλογικότητας» (*collégialité des évêques*), τὸ όποιο τέθηκε ἀπὸ τὴν Δεύτερη Βατικανή καὶ προκάλεσε ἐντονη συζήτηση κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Συνόδου. Ἡ βασικὴ ἰδέα ποὺ εἰσήγαγε ἡ Σύνοδος, γιὰ νὰ συμπληρώσει κυρίως τὸ παπικὸ πρωτεῖο, εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι, δυνάμει τῆς χειροτονίας τους, εἶναι μέλη ἑνὸς σώματος, κολεγίου ἢ τάξης, τὸ όποιο ἔχει τὴν ἴδια ἔξουσία μὲ τὸν Πάπα, ποὺ παραμένει κεφαλὴ (καὶ ἀριστερὸς) τοῦ σώματος τῶν ἐπισκόπων. Τὸ βαθύτερο πρόβλημα αὐτῆς τῆς ὄψιμης ἰδέας (σύμφωνα καὶ μὲ φωμαϊκαθολικοὺς θεολόγους ὅπως ὁ Hervé Legrand) βρίσκεται στὸ ὅτι τὸ περὶ Ἐκκλησίας Διάταγμα τῆς Β' Βατικανῆς Συνόδου ὁρίζει τὸν ἐπίσκοπο ὥστε καὶ ἡ κεφαλὴ μᾶς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ ὡς μέλος αὐτοῦ τοῦ συλλόγου τῶν ἐπισκόπων (*Lumen gentium* §21). Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἡ θεωρία αὐτὴ ἀδυνατεῖ νὰ ἐρμηνεύσει τὴ σχέση τῆς κοινωνίας τῶν τοπικῶν Ἐκκλησῶν. Ἡ «ἐπισκοπικὴ συλλογικότητα» εἶχε ἐγείρει ἐπιφυλάξεις ἥδη ἀμεσῶς μετὰ ἀπὸ τὴ Σύνοδο ἐστάσεις τόσο ἀπὸ φωμαϊκαθολικῆς πλευρᾶς (Ratzinger) ὥστε καὶ ὁρθόδοξης (Afanassiev, Ζηζιούλας κ.ἄ. Βλ. ἐνδεικτικὰ τὸ ἔξαιρετο καὶ «προφητικό» ἄρθρο: ΝΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, «Ἐπισκοπικὴ συλλογικότητα: ἔνα καινούργιο πρόβλημα», *Σύναξη*, 80, 2001, σ. 54-64. Στὰ γαλλικὰ πρώτα: *Nellas Panagiotis «Collégialité épiscopale: Un problème nouveau?», Le Massager Orthodoxe*, 24-25, 1964, 12-21).

68. Βλ. J. RATZINGER, «L'ecclésiologie de la Constitution conciliaire...», ὅπ.π., σ. 309· πρβλ. ἐπίστης K. McDONNELL, ὅπ.π., σ. 238· M. Vidal, ὅπ.π., σ. 130. Ἐξάλλου, τὸ κείμενο *Communionis notio* βλέπει καὶ αὐτὸς διαχωρισμένα τὴν Εὐχαριστία καὶ τὸν Ἐπίσκοπο: n° 11-14. Οἱ ἀπόψεις αὐτὲς τοῦ Ράτζινγκερ ἔχουν ἀτυχῶς διαδοθεῖ εὐρέως χάροι στὸ κῦρος τοῦ θεολόγου. Βλ. π.χ. τὸ ἐγχειρίδιο τοῦ καθηγητῆ ἐκκλησιολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Φριβούργου (Ἐλβετία) B.D. de la SOUJEOLE, *Introduction au mystère de l'Eglise*, Paris, Parole et Silence, 2006, σο. 585-590.

ἀποκαλύπτει «σὲ ἔνα συγκεκριμένο τόπο τὸν ὅλο Χριστὸ καὶ τὴν τελικὴ ἐσχατολογικὴ ἐνότητα ὅλων ἐν ἑαυτῷ»⁶⁹ καὶ συγχρόνως τὸ ἐπισκοπικὸ λειτουργῆμα συνδεδεμένο *ipso facto* μὲ τὸν συνοδικὸ θεσμὸ παραμένει ὁ συνδετικὸς κρίκος ἀνάμεσα στὴν τοπικότητα καὶ τὴν ὄλοτητα (παγκοσμιότητα)⁷⁰.

Ἄπὸ ὅσα ἐλέχθησαν παραπάνω, συνάγεται ὅτι ἡ Εὐχαριστία εἶναι τὸ κλειδὶ τῆς σύνθεσης ἀνάμεσα στὴν τοπικότητα καὶ τὴν παγκοσμιότητα, ἔνα γεγονός που ἐξηγεῖ γιατί κατὰ τὸν πρώτους αἰῶνες ὁ ὅρος καθολικὴ ἐκκλησία περιέγραφε συγχρόνως τὴν τοπικὴν Ἐκκλησία (ποὺ τελεῖ τὴν Εὐχαριστία) καὶ τὴν ὅλην Ἐκκλησία⁷¹. Τὸ λειτουργῆμα τοῦ ἐπισκόπου, ὁ ὄποιος προεδρεύει ταυτόχρονα τῆς Εὐχαριστίας καὶ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ σύνδεσμος ἀνάμεσα στὴν

69. J. ZIZIULAS, «La communauté eucharistique et la catholicité de l'Église», δπ.π., σ. 124.

70. Βλ. δπ.π., σ. 122. Πρόπει νὰ σημειώσουμε ὅτι ὁ Ζηζιούλας ἔχει ἀσκήσει πολλάκις κριτικὴ στὴν ἐκκλησιολογία τοῦ διακεκριμένου θεολόγου πατρὸς Νικολάου Afanassiev γιὰ μία σχεδὸν μονομερῆ καὶ ἐσφαλμένη θεώρηση τῆς τοπικότητας ποὺ παραθεωρεῖ τὴν παγκόσμια διάσταση τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ μία σύντομη παρουσίαση αὐτῆς τῆς γόνιμης κριτικῆς βλ. Σεβ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΗΖΙΟΥΛΑ, Μητροπολίτου Περγάμου, «Ἡ εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία στὴν ὁρθόδοξη παράδοση», Θεολογία, τ. 80 (τεῦχ. 4), 2009, σ. 5-27.

71. Ἡ μᾶς ἐπιτραπεῖ στὸ σημεῖο αὐτὸν ἔνα παρενθετικὸ σχόλιο. Μία ἀπὸ τίς κριτικὲς ποὺ ἔχουν γίνει στὸ ἔργο τοῦ Ιωάννη Ζηζιούλα βλέπει ὅτι ἡ κεφαλαιώδης ἔμφαση ποὺ δίνει στὴν Εὐχαριστία ὁδηγεῖ σὲ μία εὐχαριστιακὴ μονομέρεια, εἰς βάρος ὅλων σημαντικῶν πτυχῶν τῆς ὁρθόδοξης παράδοσης ὅπως ἡ πνευματικότητα, ἡ ἀσκησὴ ἡ ἡ θεραπευτικὴ διάσταση τῆς Ἐκκλησίας. Δίχως νὰ θέλουμε νὰ εἰσέλθουμε σ' αὐτὴ τὴν συζήτηση, περιοριζόμαστε νὰ παρατηρήσουμε ὅτι στὸ σημεῖο αὐτὸν ἀποδεικνύεται ἡ σημασία τῆς Εὐχαριστίας γιὰ τὴν ἐκκλησιολογία. Ὁταν ἡ Εὐχαριστία θεωρηθεῖ διλιτικὰ ὅχι ἀπλὰ ὡς ἔνα ἀπὸ τὰ μυστήρια, ἀλλὰ ὡς σύναξη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ συγκρότηση τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, τότε καθίσταται τὸ γεγονός καὶ ἡ στιγμὴ ἡ καλύτερα ὁ καρδός ποὺ φανερώνεται κατ' ἔξοχὴν ἡ διαλεκτικὴ, ἡ ἐναρμόνιση καὶ ἐν τέλει ἡ ἐνότητα ἀνάμεσα στὸ χρονικὸ καὶ τὸ ἐσχατολογικό, τὸ τοπικὸ καὶ τὸ οἰκουμενικό, τὸ ἴερατικὸ λειτουργῆμα καὶ τὸν λαό, κοντολογίς, ἀνάμεσα στὸ «ἔνα καὶ τὰ πολλά». Ἡ παρούσα μελέτη δὲν κάνει τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ δεῖξει πόσο αὐτὴ ἡ σύνθεση εἶναι ἔνα ζητούμενο σήμερα γιὰ τὴν δυτικὴ θεολογία. Ὅσο διαντικατάστατα καὶ πολύτιμα εἶναι ἡ ἀσκησὴ καὶ ἡ θεραπευτικὴ (ποὺ ὄντως εἶναι!), ἐντούτοις δὲν μποροῦν νὰ μᾶς δώσουν αὐτὴ τὴν θεολογικὴ σύνθεση ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ Εὐχαριστία. Ἀν προκρίνεται ἡ Εὐχαριστία, εἶναι ἀκριβῶς, φρονοῦμε, γι' αὐτὸ τὸν λόγο. Ἐνώπιον λοιπὸν τῆς δυτικῆς ἀναζήτησης καὶ στὴν πρόκληση τοῦ διαλόγου, ἡ ὁρθόδοξη ἀνατολὴ ἔχει νὰ προτείνει ὅχι μόνο τὴν πλούσια ἀσκητικὴ τῆς παράδοσης καὶ ἐμπειρία ἀλλὰ κυρίως μία ἐνοποιητικὴ θεώρηση τῆς Ἐκκλησίας χάρη στὸ μυστήριο τῆς Εὐχαριστίας ποὺ δὲν ἀντιτίθεται ἀσφαλῶς ἀλλὰ συναρμόζεται μὲ αὐτὴ τὴν ἀσκητικὴν. Γι' αὐτὸ εἶναι κρίμα νὰ παρουσιάζεται σήμερα ἡ ὁρθόδοξη ἐκκλησιολογία διχασμένη ἀνάμεσα στὴν εὐχαριστιακὴ ἡ τὴ θεραπευτικὴ τῆς διάσταση.

έπισκοπή καὶ τὴν παγκόσμια Ἐκκλησία⁷², καὶ τὸ συνοδικὸ σύστημα ὑπάρχει πραγματικὰ μὲ σκοπὸ νὰ ὑπηρετεῖ καὶ νὰ ἔξασφαλίζει τὴν κοινωνία τῶν Ἐκκλησιῶν⁷³.

3. Ἡ «Τοπικὴ Ἐκκλησία» καὶ ἡ «ἀνὰ τὴν οἰκουμένη Ἐκκλησία»: πρὸς μία ἀναθεώρηση τῆς ὁρολογίας

Πολλοὶ μελετητὲς τῆς διαφωνίας Ratzinger-Kasper ἔχουν δικαίως ὑποστηρίξει ὅτι ἔνα ἀποφασιστικὸ σημεῖο γιὰ τὴ λύση τῆς ἀντιπαράθεσης παραμένει ἡ χρησιμοποιηθεῖσα ὁρολογία τῶν συνοικιστῶν θεολόγων καὶ ἡ προφανῆς ἀμφισημία της⁷⁴. Τὸ πρόβλημα, κατὰ τὴ γνώμη μας, δὲν εἶναι μόνο σημειολογικὸ ἀλλὰ οὐσιαστικὰ θεολογικὸ, ἀφοῦ διαφορετικὰ σημαίνοντα παραπέμπουν σὲ διαφορετικὰ σημαίνομενα. Ἔτσι, λοιπόν, πρὸς διοικητικὸ συζήτησης, κρίνουμε ἐπιτακτικὸ νὰ ἐπισημάνουμε τὴν ἀναγκαιότητα μᾶς ἀναθεώρησης τῆς ἀσαφοῦς ωμαιοκαθολικῆς ὁρολογίας.

Κατ' ἄρχην, ὁ ὄρος «τοπικὴ» Ἐκκλησία εἶναι ἀκριβέστερος ἀπὸ τὸν κατὰ κόρον χρησιμοποιούμενο ὄρο «ἐπιμέρους» (particulière) γιὰ νὰ ἐκφράσει μία ἐπισκοπή. Ἡ ἔκφραση «ἐπιμέρους Ἐκκλησία» εἶναι ἔνας «νεολογισμός», τὸν ὃποῖο βρίσκουμε στὰ κείμενα τῆς Δευτέρας Βατικανῆς Συνόδου καὶ ὃ ὅποιος ἔχει ἥδη ἐπικριθεῖ στὸ ωμαιοκαθολικὸ χῶρο. Σύμφωνα μὲ τὸν καθηγητὴ H. Legrand, μπορεῖ νὰ εἰσάγει «μία ἀνεπαρκῆ κατανόηση τῆς διάρθρωσης τῆς ἐπισκοπῆς μὲ τὴν ὅλη Ἐκκλησία»⁷⁵. Τὸ ζήτημα ποὺ ὑφίσταται εἶναι ὅτι τὸ ἐπίθετο «ἐπιμέρους» ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία εἶναι ἔνα μέρος ἐνὸς συνόλου (μᾶς «παγκόσμιας»! Ἐκκλησίας) καὶ ὅχι ἡ τοπικὴ φανέρωση τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως τὸ ἔχει ἀποδεῖξει μὲ ἐνάργεια καὶ ὀξύτητα καὶ ἔνας ἄλλος ωμαιοκαθολικὸς θεολόγος, ὁ G. Routhier, σ' ἔνα σημαντικὸ ἀρθρο, ἡ ἔκφραση «τοπική» καὶ ὅχι «ἐπιμέρους» Ἐκκλησία εἶναι προτιμητέα

72. Ὁ Περγάμου τονίζει τὸ γεγονός ὅτι ἡ χειροτονία τοῦ ἐπισκόπου ἀπαιτεῖ τὴ συμμετοχὴ περισσοτέρων ἐπισκόπων (καὶ δι' αὐτῶν Ἐκκλησιῶν) καὶ δίδει ἄμεσα τὸ δικαίωμα τῆς μετοχῆς στὴν ἐπαρχιακὴ ἡ καὶ ἀκόμα σὲ μία οἰκουμενικὴ Σύνοδο. Bl. J. ZIZIULAS, «La primauté dans l'Église...», ὅπ.π., σσ. 219-220.

73. Αὐτόθι. Ὁ Ζηζιούλας ἐπιμένει ὅτι χάρη στὴ συνοδικότητα ἡ καθολικότητα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας εἶναι διασφαλισμένη.

74. Bl. J. KOMONCHAK, ὅπ.π., σσ. 267-268; P. MCPARTLAN, ὅπ.π., σ. 181; M. VIDAL, ὅπ.π., σ. 136.

75. H. LEGRAND, «Particulière Église» στε Dictionnaire Critique de théologie, J.-Y. Lacoste (dir.), Paris, PUF, 3^η édition, 2007, σσ. 1032-1033.

γιὰ καθαρὰ θεολογικοὺς λόγους⁷⁶. Ὁ χαρακτηρισμός «έπιμέρους» θέτει σὲ ἀντίθεση τὴν τοπικὴ Ἐκκλησία μὲ τὴν ὅλη Ἐκκλησία καὶ ἐγκυμονεῖ πλείστους κινδύνους «γιὰ μία ὑγιὰ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας»⁷⁷. Ὁ Περγάμου μοιράζεται ἔξισον αὐτὲς τὶς ἐπιφυλάξεις μιὰς καὶ ὁ ἴδιος εἶχε ἀναπτύξει τὴν ἐνότητα τῆς τοπικότητας καὶ τῆς ἐκκλησιακότητας στὸ πλαίσιο μιᾶς εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας⁷⁸. Τοῦ ὀφείλουμε ἀφ' ἐνὸς τὴν ἀνάδειξη τῆς σημασίας τῆς τοπικότητας ὡς κριτηρίου ἐνότητας γιὰ τὴν ἐπισκοπὴ καὶ ἀφ' ἐτέρου τὴν ὑπέρβαση μιὰς ἀντιθετικῆς σχέσης μὲ τὴν ὅλη Ἐκκλησία.

“Ἄν τὰ ἐπίθετα “τοπικός” καὶ “έπιμέρους” θέλουν νὰ περιγράψουν τὴν πραγματικότητα τῆς ἐπισκοπῆς, τὸ ζήτημα τῆς ὁρολογίας καθίσταται πολὺ πιὸ δύσκολο μὲ τὴν περίπτωση τοῦ ἐπιθέτου «παγκόσμιος» (*universelle*)⁷⁹ ποὺ ἀποδίδεται τόσο συχνὰ ἀπὸ τοὺς ρωμαιοκαθολικοὺς στὴν Ἐκκλησία. Ἐνδεχομένως ὅλη ἡ βαρύτητα τῆς θεολογικῆς αὐτῆς διαμάχης ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ὅρο αὐτό. Σὲ κάθε περίπτωση τὸ σημαινόμενο τῆς ἐκφραστῆς «παγκόσμια Ἐκκλησία» λαμβάνει κεφαλαίῳ σημασία γιὰ τὴν ἐκκλησιολογία. Τὸ πρόβλημα τῆς σημασίας τοῦ ὄρου «παγκόσμια Ἐκκλησία» εἶναι γενικότερο, ἀφοῦ ἡ ἴδια πολυσημία ποὺ συναντοῦμε στὴν ἀντιπαράθεση ὑπάρχει ἥδη στὰ Συνοδικὰ κείμε-

76. Bl. G. ROUTHIER, «Église locale ou Église particulière: querelle sémantique ou option théologique?» στὸ *Studia Canonica*, vol. 25, 1991, σσ. 277-344 καὶ κυρίως τὶς σσ. 332-334. Ἐπίσης, L. VILLEMIN «Le diocèse est une Église locale ou une Église particulière? Quel est l'enjeu de ce vocabulaire?» στὸ H. LEGRAND ET C. THEOBALD (dir.), *Le ministère des évêques au concile Vatican II et depuis, Hommage à Mgr Guy Herbolut*, Paris, Cerf, 2001, σσ. 75-93.

77. Ὁπ. π. σ. 333. Θὰ ἀξίζει νὰ παρουσιάσουμε αὐτὴ τὴν μελέτη ἀλλὰ δυστυχῶς ὁ χῶρος δὲν ἐπαρκεῖ. Τὸ ὑποβόσκον δίλημμα εἶναι αὐτὸ ποὺ ἐπισημάνεις καὶ στὴν ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου καὶ ταλανίζει τὴν ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησιολογία, δηλαδὴ ἡ διελκυστίνδα ἀνάμεσα σὲ μία παγκόσμια ἐκκλησιολογία καὶ σ' αὐτὴ ποὺ διασφαλίζει τὴν καθολικὴ πληρότητα τῆς τοπικῆς.

78. Bl. J. ZIZIOULAS, «L'Église locale dans une perspective eucharistique», ὄπ.π., σσ. 187-191. Ἀπεναντίας, μελετώντας τὴ σκέψη τοῦ Ratzinger, παρατηροῦμε συχνὰ μία θεώρηση περισσότερο κοινωνιολογικὴ καὶ ἐμπειρικὴ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποία στερείται θεολογικοῦ βάθους. Μποροῦμε αὐτὸ νὰ τὸ δοῦμε ὅταν μιλᾶ γιὰ τὰ μυστήρια κυρίως ὡς ἐνὸς εἰδούς κοινωνικοποίησης σὲ μία τοπικὴ Ἐκκλησία. Ἐνδεικτικά: J. RATZINGER, «The Local Church and the Universal Church: A Response to Walter Kasper» ὄπ.π. Ο G. Routhier εἶχε παρατηρήσει τὴν ἴδια τάση σὲ προηγούμενα θεολογικὰ κείμενα τοῦ Ratzinger, bl. G. ROUTHIER, ὄπ.π., σ. 290, σημ. 34.

79. Ἀποφύγαμε νὰ μεταφράζουμε στὰ Ἑλληνικὰ τὸν ὅρο *universel/universal* μὲ τὸ ἐπίθετο οἰκουμενικός (ὅπως κάνει ἡ μετάφραση τοῦ ἄρρενος τοῦ McPartlan), διότι θεωροῦμε τὸν ὅρο παγκόσμιος πιὸ κοντινὸ στὴ σκέψη τῶν συγγραφέων.

να τῶν ἀποφάσεων τῆς Δεύτερης Βατικανῆς⁸⁰. "Αν καὶ τὸ ξήτημα ἀπαιτεῖ μία μεγάλη συζήτηση ποὺ ὑπερβαίνει τὸν σκοπὸν τοῦ παρόντος, θὰ ἀρκεσθοῦμε ὥστόσο σὲ λίγες σκέψεις ποὺ ἀγγίζουν τὴν προβληματικὴ μας. "Οπως τὸ εἴδαμε προηγουμένως στὴν παρουσίαση τῆς διαμάχης, ὁ ὄρος «παγκόσμια» εἶναι ίδιαιτέρα ἀμφίσημος καὶ προσδιορίζει ποικίλες πραγματικότητες: τὸ σύνολο τῶν κατὰ τόπους Ἐκκλησῶν, τὸ αὐώνιο μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, τὴν θεία ίδεα τῆς Ἐκκλησίας, τὴν πραγματικότητα τῆς ὅλης χριστιανικῆς κοινότητας (τὸ σύνολο τῶν χριστιανῶν) κλπ. Τὸ κρίσιμο ὅμιλος ἐδώτημα παραμένει τὸ κατὰ πόσον πρόκειται ἐδῶ γιὰ μία ὀντότητα ἐντελῶς ἀνεξάρτητη ἀπὸ τὶς συγκεραιμένες Ἐκκλησίες, δηλαδὴ τὶς τοπικές. Σχετικὰ μὲ τὸ πρόβλημα αὐτό, ὁ Komonchak ὑποστηρίζει, πολὺ ὁρθὰ κατὰ τὴ γνώμη μας, ὅτι ἀν χρησιμοποιήσουμε τὸν ὄρο «ὅλη Ἐκκλησία» (*l'Église entière, universa Ecclesia*) ἀντὶ γιὰ παγκόσμια (*Ecclesia universalis*) «ἀποφεύγοντες τὸν κίνδυνο νὰ ὑποστασιάσουμε τὴν παγκόσμια Ἐκκλησία ἢ νὰ ξεχάσουμε ὅτι ἡ διάκριση εἶναι ἀκατάλληλη (ἀτελής), ὅπως ἔλεγαν οἱ σχολαστικοί, διότι ἡ μοναδικὴ Ἐκκλησία, ἡ ὅλη Ἐκκλησία, ἡ Ἐκκλησία στὸ σύνολό της δὲν ὑφίσταται ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πλήθος τῶν Ἐκκλησῶν»⁸¹.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο ἄλλωστε ὅτι, τουλάχιστον κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνες, στὶς βιβλικὲς καὶ πατερικὲς πηγὲς συναντοῦμε τὶς ἐκφράσεις «τοπικὴ καθολικὴ Ἐκκλησία» καὶ «καθολικὴ Ἐκκλησία» ἢ λέξη καθολικὴ προσδιορίζει τόσο τὴν τοπικὴ ὅσο καὶ τὴν ὅλη Ἐκκλησία⁸². Σύμφωνα μὲ τὸν σπουδαῖο θεολόγο Y. Congar, εἶναι ὁ ἄγιος Αὐγουστῖνος ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ συνδέει τὸν ὄρο καθολικὸς μέ «τὴν ίδεα μιᾶς γεωγραφικῆς παγκοσμιότητας»⁸³, τὴν ὥποια ὑπερτονί-

80. Στὰ κείμενα τῆς Συνόδου συναντοῦμε 45 φορὲς τὸν ὄρο καθολικὴ Ἐκκλησία, 25 φορὲς τὸ ὄρο παγκόσμια Ἐκκλησία (*universalis*) καὶ 23 φορὲς ἡ ὅλη Ἐκκλησία (*universa*). καὶ οἱ τρεῖς περιγράφουν αὐτὸ ποὺ ἀποκαλεῖται ἀμφίσημα οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία. Bλ. L. VILLEMIN, ὅπ.π., σ.78.

81. «(...) on évite le danger d'hypostasier l'Église universelle ou d'oublier que la distinction est inadéquate, comme le disent les scolastiques, parce que l'unique Église, l'Église entière, l'Église en sa totalité n'existe pas indépendamment de la multitude des Églises». J. KOMONCHAK, ὅπ.π., σ. 268.

82. Bλ. Y. CONGAR, «Romanité et Catholicité. Histoire de la conjonction changeante de deux dimensions de l'Église», στὸ *Revue des Sciences philosophiques et théologiques*, t.71, 1987, σσ. 161-163. (Προβλ. J. ZIZIOLAS, «La communauté eucharistique et la catholicité de l'Église», ὅπ.π., σσ. 111-112, καὶ σημ. 3: «La primauté...», ὅπ.π., σ. 219.)

83. «Op.π., σ.163.

ζει έν σχέσει μὲ τὴ σημασία τῆς ὀλότητας, τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς αὐθεντικότητας, τὴν ὅποια εἶχε δόρος. Ο Σεβασμιώτατος Ἰωάννης ἀποδούπτει κατηγορηματικά «κάθε δομική “παγκοσμιοποίηση” (universalisation) τῆς Ἐκκλησίας» ἡ δοποία θέλει νὰ δημιουργήσει «μία ἐκκλησιακὴ ὀντότητα ὄνομαζόμενη “παγκόσμια” Ἐκκλησία», διότι «κάθε δομὴ ποὺ ἔχει σκοπὸν νὰ διευκολύνει τὴν οἰκουμενικότητα τῆς Ἐκκλησίας δημιουργεῖ ἔνα δίκτυο Ἐκκλησιῶν σὲ κοινωνία, ὅχι μία καινούργια μορφὴ Ἐκκλησίας»⁸⁴. «Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία στὸν κόσμο δὲν σημαίνει ὅτι συνιστᾶ μία δομὴ δίπλα ἢ ὑπεράνω τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν»⁸⁵. Συνοπτικά, ἀκόμα καὶ ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Περγάμου χρησιμοποιεῖ τὸ ἐπίθετο «παγκόσμια» γιὰ νὰ σημάνει τὴν «μία, ἀγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ» Ἐκκλησία, πρέπει νὰ ἐννοήσουμε τὴν «ἀνὰ τὴν οἰκουμένη Ἐκκλησία». Αὐτὴ εἶναι ἡ ἔκφραση ποὺ γνωρίζουν τὰ πατερικὰ κείμενα καὶ οἵ ἵεροὶ κανόνες τῆς πρώτης χιλιετίας⁸⁶ καὶ ἡ δοποία πιστεύουμε ὅτι πρέπει νὰ προτιμᾶται γιὰ νὰ ἀποφεύγεται κάθε παρανόηση.

Ἄντι συμπερασμάτων

Ἀναντίρρητα, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἔξαντλήσουμε ἔνα σύνθετο θέμα ὅπως εἶναι τὸ πρόβλημα αὐτῆς τῆς διαμάχης ἡ νὰ μελετήσουμε τὶς ποικίλλες διαστάσεις του, ποὺ ἀξίζουν πράγματι μιὰ πιὸ ἐνδελεχῇ ἔρευνα. Σκόπος αὐτῆς τῆς ἀνάγνωσης ἦταν νὰ προωθήσει ἔνα διάλογο μὲ τὴν ὁρθόδοξη ἐκκλησιολογία, ἐκπροσωπουμένη ἀπὸ τὴ σκέψη τοῦ Μητροπολίτου Ἰωάννου Ζηζιούλα. Πράγματι στὸ παρὸν ἄρθρο, τὸ τόσο σύντομο σὲ σχέση μὲ τὸ εὗρος τοῦ προβλήματος, δὲν ἐπισημάναμε παρὰ μόνο κάποιες πτυχὲς τῆς διαμάχης ποὺ ἔχωροίσαμε ὡς πρωτεύουσσες.

Μέσα στὸ πνεῦμα τῆς Δεύτερης Βατικανῆς καὶ τῆς Ἐκτατης Συνόδου τοῦ 1985⁸⁷ (ἡ δοποία πρότεινε τὴν ἐννοια τῆς κοινωνίας, ὡς τὴ διήκουσα ἰδέα τῆς

84. J. ZIZIOULAS, «L'Église locale dans une perspective eucharistique», ὥπ.π., σ. 192.

85. Αὐτόθι σημ. 15.

86. Bλ. J. ZIZIOULAS, «La communauté eucharistique et la catholicité de l'Église», ὥπ.π., σ. 112, σημ. 3. Bλ. τὸ ἄρθρο τοῦ π. C. D'ALOISIO, «Le rapport entre Églises locales et Église “universelle” selon la vision du métropolite Jean Zizioulas» στὸ *Contacts*, τ. 222, 2008, σ. 158-177.

87. Πρόκειται γιὰ τὴ II Ἐκτατη Γενικὴ Συνέλευση τῆς Συνόδου τῶν Ἐπισκόπων τῆς ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας ποὺ εἶχε ὡς θέμα «Ἡ εἰκοστὴ ἐπέτειος τῆς ὀλοκλήρωσης τῆς Δεύτερας Συνόδου τοῦ Βατικανοῦ» (Ρώμη, 24 Νοεμβρίου - 8 Δεκεμβρίου 1985).

έκκλησιολογίας τῆς Συνόδου), ή 'Επιστολὴ *Communionis notio* (1992) ἐπαναλαμβάνει τὴ διατύπωση ὅτι ἡ μία Ἐκκλησία εἶναι μία κοινωνία Ἐκκλησιῶν καὶ ὅτι ὑπάρχει μέσα σὲ αὐτὲς καὶ ἀπὸ αὐτές. Εἶναι μία παραδοχὴ ποὺ ὅλοι ἀποδέχονται καὶ ποὺ χαροποιεῖ ἔναν ὁρθόδοξο παραπτητή. Τὸ πρόβλημα ξεκινᾷ ὅταν τίθεται σιωπηρὰ τὸ ἐρώτημα τῆς ἀκριβοῦς σχέσης ἀνάμεσα στὴν ὅλη Ἐκκλησία καὶ τὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες καθὼς καὶ αὐτὸ τοῦ πρωτείου. Γιὰ νὰ ἀπαντήσει στὴν πρόκληση τῆς κατανόησης τῆς ἔννοιας τῆς κοινωνίας καὶ νὰ τὴ συνδέσει μὲ τὴν ἐνότητα, ὁ Ratzinger κατέφυγε στὴν κατηγορία τῆς προτεραιότητας τῆς ὄποιας τὴν ἀδυναμία κατέδειξε ὁ Kasper.

'Οπως εἰδαμε, γιὰ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου, μία ἐνδεχόμενη προτεραιότητα (χρονικὴ ἥ/και ὄντολογική!) τῆς ἐπονωμαζομένης ἀτυχῶς «παγκόσμιας Ἐκκλησίας», θὰ σήμαινε μία προτεραιότητα τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ ὡς πρὸς τὰ Τοία Θεῖα Πρόσωπα, ἥ μία προτεραιότητα τῆς χριστολογίας πάνω στὴν πνευματολογία ἥ τὴν προτεραιότητα μᾶς παγκόσμιας ἐκκλησιακῆς δομῆς πάνω στὶς τοπικὲς Ἐκκλησίες⁸⁸. Διαμέσου τῆς πρωτότυπης ἰδέας του γιὰ τὴ σχέση τοῦ «ἐνὸς καὶ τῶν πολλῶν», ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν ἐνδοτριαδολογικὴ κοινωνία, ὁ Περγάμου ἔχει δεῖξει ὅτι ἡ ἔννοια τῆς κοινωνίας εἶναι συστασικὴ τῆς ἐνότητας, ὅτι κοινωνία καὶ μοναδικότητα/ἐνότητα συμπίπτουν καὶ συν-ὑπάρχουν⁸⁹.

'Εὰν τελικὰ ἐρμηνεύσουμε μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν ἔννοια τῆς κοινωνίας (*communio*), μποροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὸ ταυτόχρονο τῆς μίας (ὅλης ἥ συμβατικὰ λεγόμενης παγκόσμιας) Ἐκκλησίας καὶ τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, μίας ταυτόχρονης ὑπαρξῆς ποὺ φανερώνεται ὅριστα στὸ μυστήριο τῆς Εὐχαριστίας. Οἱ προτεινόμενοι ἀπὸ τὸν Περγάμου θεσμοὶ ποὺ διασώζουν τὴν ισορροπία ἀνάμεσα στὴν κοινωνία καὶ τὴν ἐνότητα, ἀνάμεσα στὴν καθολικότητα τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τὴν μοναδικότητα τῆς μίας Καθολικῆς Ἐκκλησίας σὲ παγκόσμια κλίμακα εἶναι ἡ συνοδικότητα καὶ τὸ λειτούργημα τοῦ πρωτείου. 'Ἐνὸς πρωτείου ὅμως ποὺ δὲν σημαίνει ὑποταγὴ τῶν Ἐκκλησιῶν ἀλλὰ κοινωνία μεταξύ τους σύμφωνα μὲ τὴν πρακτικὴ τοῦ προαναφερόθέντος 34^ο ἀποστολικοῦ κανόνα.

88. Βλ. I. ZHIZIOULA, Θέματα Ἐκκλησιολογίας, Θεσσαλονίκη, ἐκδ. 'Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, 1991, (<http://www.oodegr.com>) ὅπου ἀναλύει τὶς φιλοσοφικὲς καὶ δογματικὲς προϋποθέσεις μᾶς προτεραιότητας τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας στὴ δυτικὴ θεολογία γενικά.

89. Βλ. J. ZIZIULAS, «L'Église comme communion», ὅπ.π., σ. 111.

Στή διαμάχη ποὺ παρουσιάσαμε μποροῦμε νὰ διακρίνουμε νὰ διακρίνουμε (ἰδιαίτερα στήν ἀντίδραση τοῦ Ratzinger) τὴν ἀμηχανία τῆς ωμαιοκαθολικῆς ἐκκλησιολογίας μπροστά στήν ἀνάπτυξη τῆς θεολογίας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας⁹⁰ ποὺ δυσκολεύεται νὰ δικαιολογήσει τὴν ὧς σήμερα κατανόηση τοῦ «λειτουργήματος τοῦ Πέτρου» καὶ τὸν τρόπο ἐξάσκησής του. Πρόκειται ἐδῶ οὐσιαστικὰ γιὰ ἔνα ἄλλο ἐπιφαινόμενο τῆς σύγχρονης ποὺ ἀναφέραμε στήν ἀρχὴ ἀνάμεσα σὲ δύο ἀσύμπτωτες τελικὰ ἐκκλησιολογίες, μίας ποὺ ἔχει ἀφετηρία τὸν Πάπα καὶ τὴν ὅλη ὅπου γῆς «χριστιανικὴ κοινωνία» (Α' Βατικανή) καὶ μίας ἄλλης ποὺ ἔχει ἀφετηρία τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ καταφάσκει τὴν τοπικὴ φανέρωση τῆς Ἐκκλησίας (Β' Βατικανή). Ἡ ἐκκλησιολογία τῆς Δεύτερης Βατικανῆς εἶναι ἀναμφίβολα ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία, ἐνῶ καὶ ἡ λεγόμενη θεολογία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας βρίσκει τὶς οἱζες τῆς στήν ὀρθόδοξης ἔμπνευσης εὐχαριστιακὴ ἐκκλησιολογία ἢ τὴ λεγόμενη ἐκκλησιολογία τῆς κοινωνίας. Ἀν οἱ δυτικοὶ θεολόγοι ἐπιχειροῦν ἐνίστε μία ἐπιλεκτικὴ ἀξιοποίηση αὐτῆς τῆς ἐκκλησιολογίας (τῆς οἱζωμένης ἄλλωστε στήν κοινὴ παράδοση), ἡ σημασία τῆς συμμετοχῆς τῶν ὀρθοδόξων θεολόγων στὴ συζήτηση καθίσταται πρόδηλη.

Οἱ προτάσεις μιᾶς ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας πρὸς τὰ ἀδιέξοδα τῆς λατινικῆς διαμάχης Ratzinger-Kasper, μίας θεολογικῆς διαμάχης ποὺ ἀποπειραθήκαμε νὰ παρουσιάσουμε σὲ μία ὀρθόδοξη προοπτική, ἀνακεφαλαιώνονται σὲ μία ἰσορροπημένη ἑρμηνεία τῆς ἔννοιας τῆς κοινωνίας καὶ σὲ ἀπτές συνέπειες γιὰ τὴ σχέση τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τῆς μίας ἀνὰ τὴν οἰκουμένη Ἐκκλησίας. Πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, κατὰ τὴ γνώμη μας, ἡ πιὸ σημαντικὴ συμβολὴ τοῦ Περγάμου (καὶ διαμέσῳ αὐτοῦ τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας) στὴ συζήτηση παραμένει ἡ καθαρὰ θεολογικὴ (ἢ ἀλλιῶς δογματική) προσέγγιση τῆς προβληματικῆς. Τούτη ἡ προσέγγιση ἀναφαίνεται στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ ὀρθόδοξος θεολόγος συνδέει ἀμεσα ἑρωτήματα ὅπως ἡ προτεραιότητα τῆς λεγόμενης παγκό-

90. Ἄξιζει νὰ θυμίσουμε ὅτι τὴν περίοδο μετὰ τὴν "Ἐκταπη Σύνοδο τοῦ 1985 ἔχουμε μία σημαντικὴ καὶ πλούσια θεολογικὴ παραγωγὴ στὸ ωμαιοκαθολικὸ χῶρο γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς λεγόμενης ἐκκλησιολογίας τῆς κοινωνίας (βλέπε χαρακτηριστικὰ τὰ τρία ὄγκωδη βιβλία τοῦ Tillard: TILLARD JEAN-MARIE, *Église d'Églises, l'ecclésiologie de communion*, 1987· *Chair de l'Église, chair du Christ, aux sources de l'ecclésiologie de communion*, 1992· *L'Église locale, ecclesiologie de communion et catholicité*, 1995 [ὅλα ἐκδ. Cerf, «Cogitatio Fidei»]). Ἰσως εἶναι αὐτὴ ἡ ἀφορμὴ τῆς ἀναίτιας ἀντίδρασης τοῦ Ratzinger γιὰ νὰ ὑπερασπίσει τὴν «ένότητα» τῆς ωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ ἀξιώμα τοῦ Πάπα διαμέσου τῆς προτεραιότητας τῆς παγκόσμιας Ἐκκλησίας.

σμιας Ἐκκλησίας μὲ τὴ δογματικὴ ἀλήθεια, μὲ τὸ εἶναι ἀκόμα τοῦ Θεοῦ⁹¹. Μιὰ τέτοια στάση καὶ εὐαισθησία δογματικὴ δὲν παρατηρήσαμε στοὺς δύο διακεκριμένους ρωμαιοκαθολικοὺς δογματολόγους κατὰ τὴ διεξαγωγὴν αὐτῆς τῆς ἀντιπαράθεσης. Τὰ ἐκκλησιολογικὰ ζητήματα ὅμως δὲν εἶναι ἀπλὰ διοικητικὲς ἢ πρακτικὲς ἢ τὸ μᾶλλον ποιμαντικὲς ὑποθέσεις, ἀλλὰ ἀντανακλοῦν τὰ θεμελιώδη δόγματα τῆς χριστιανικῆς πίστης. “Οπως συχνὰ τὸ τονίζει ὁ Σεβασμιώτατος, τέτοια ζητήματα δὲν ἀφοροῦν τὸ *bene esse* ἀλλὰ τὸ εἶναι τῆς Ἐκκλησίας. «Εἶναι ἀναγκαῖο ἡ ἔννοια τῆς κοινωνίας [ποὺ πρότεινε ἡ Δεύτερη Βατικανή] νὰ καθορίζει τὸ ἕδιο τὸ εἶναι τῆς Ἐκκλησίας, ὅχι μόνο τὸ εὗ εἶναι ἀλλὰ τὸ εἶναι της»⁹². Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ μία θεολογικὴ διασάφιση ζητημάτων, ὅπως αὐτὰ τῆς ἐν προκειμένῳ διαμάχης, προσλαμβάνει κεφαλαιώδη σημασία τόσο γιὰ τὴν ρωμαιοκαθολικὴν ὅσο καὶ γιὰ τὴν δορθόδοξην Ἐκκλησία, ἀλλὰ περισσότερο καὶ γιὰ τὸν θεολογικὸ διάλογο τῆς ἀληθείας ποὺ διεξάγουν.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Μὲ ἀφορμὴ τὴν πεντηκοστὴν ἐπέτειο τῆς Β' Βατικανῆς Συνόδου, τὸ παρὸν ἄρθρο ἐπιχειρεῖ (δέκα χρόνια μετὰ τὸ τέλος της) μία δεύτερη ἀνάγνωση τῆς θεολογικῆς ἀντιπαράθεσης ἀνάμεσα στοὺς ρωμαιοκαθολικοὺς θεολόγους J. Ratzinger καὶ W. Kasper, ἡ ὁποία εἶχε ὡς ἀντικείμενο τὴ σχέση ἀνάμεσα στὴν τοπικὴ καὶ τὴν «παγκόσμια» Ἐκκλησία. Μὲ σκοπὸ νὰ διασαφηνίσει αὐτὴ τὴ συζήτηση, ἡ ἀνάγνωση αὐτὴ ἀνατρέχει στὴν ἐκκλησιολογία τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου Ἰωάννου (Ζηζιούλα) καὶ προτείνει κάποιους ὅξονες τῆς σκέψης του, οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ ὀδηγήσουν σὲ μία πληρέστερη θεώρηση τῆς ἔννοιας τῆς κοινωνίας, τῆς σχέσης ἀνάμεσα στὴν τοπικὴ καὶ τὴν παγκόσμια Ἐκκλησία, καθὼς καὶ τῆς ἐνότητας τῆς Ἐκκλησίας.

91. “Ἐτοι παραδείγματος χάριν, ὁ Μητροπολίτης Ἰωάννης εἶχε διαγνώσει ὅτι ἡ ἐκκλησιολογία τοῦ μετέπειτα Πάπα Βενεδίκτου μὲ τὴν ὄντολογικὴν προτεραιότητα τῆς μίας παγκόσμιας Ἐκκλησίας βασίζεται οὐσιαστικὰ σὲ μία Τριαδολογία τῆς οὐσίας (a substantivist Trinitarian theology) στὴν ὁποίᾳ ἡ ἐτερότητα εἶναι δευτερεύοντα ὡς πρὸς τὴν ἐνότητα. Αὐτὴ ἡ προτεραιότητα τοῦ ἐνός, δηλαδὴ τῆς οὐσίας, κάνει τὴν ἵεραρχίαν ἐνα μέσο ποὺ δὲν παράγει καὶ διασφαλίζει τὴν ἐτερότητα ἀλλὰ ἐπιβάλει τὴν ἐνότητα. Βλ. *Communion and Otherness*, ὅπ.π., σ. 145-146.

92. J. ZIZIULAS, «Christologie, pneumatologie...», ὅπ.π., σ. 28.