

Τὰ δόγματα ώς ἐκκλησιολογικὰ γεγονότα καὶ ἡ ἔρμηνεία τοῦ νοήματός τους

Τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας ώς ἔκφραση τῆς πίστεως καὶ τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἔξαντλοῦνται ἀπλῶς στὴν Ἰστορικοδογματικὴ διατύπωσή τους ἀλλὰ βιώνονται ἐμπειρικὰ καὶ ἔρμηνεύονται σὲ ἄρρητη σχέση μὲ τὴ λατρευτικὴ ζωὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας, σὲ διάλογο μὲ τὴ φιλοσοφία, τὴν τέχνη, τὸν πολιτισμὸν καὶ γενικότερα μὲ τὴν περιφρέσουσα ἀτμόσφαιρα κάθε ἐποχῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ θεμελιώδη ὑπαρξιακὰ προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου. Πέρα απὸ τὰ Ἰστορικὰ ζητήματα τῆς γένεσης καὶ διατύπωσης τῶν δογμάτων χρειάζεται ώς ἐπέκτασή τους νὰ ἀκολουθεῖ πάντοτε ἡ ἀνάδειξη τοῦ σωτηριολογικοῦ καὶ ὑπαρξιακοῦ τους περιεχομένου γιὰ τὸν ἀνθρωπὸν καὶ τὸν κόσμο, δηλαδὴ ἡ φανέρωση τῆς κεντρικῆς καὶ ὁργανικῆς θέσης τους στὴ λατρεία, στὴ ζωὴ καὶ στὸ ἥθος τῆς Ἐκκλησίας.

Τὰ δόγματα τῆς Ἐκκλησίας δὲν εἶναι ἀσχετες μὲ τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου διακηρύξεις, ἀλλὰ ἀφοροῦν τὴν ἐκκλησιολογικὴ καὶ ἐσχατολογικὴ προοπτικὴ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Δὲν ἀπευθύνονται κυρίως στὴ διανοητικὴ σύλληψη, ἀλλὰ ἔχουν ἀμεσες ὑπαρκτικὲς διαστάσεις καὶ συνέπειες γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴ φθορὰ καὶ τὸν θάνατο. Γ' αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ ἔργο τῆς δογματικῆς θεολογίας εἶναι ἡ κατάλληλη ἐπέκταση καὶ σύνδεση τῶν δογμάτων μὲ τὰ θεμελιώδη ὑπαρξιακὰ προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου σὲ κάθε ἐποχή. Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ θεολογικὴ βάση τῶν δογμάτων εἶναι κατ' ἔξοχὴν ἐκκλησιολογική. Τὰ δόγματα ἀποτελοῦν ἐκκλησιολογικὰ γεγονότα, τὰ ὅποια προέρχονται ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα καὶ διαμορφώνονται μέσα σ' αὐτήν.

Τί νόμα ζωῆς γιὰ τὸν κατ' εἰκόνα Θεοῦ ἀνθρωπὸν κομίζει τὸ Τριαδικὸ δόγμα; Τί σημαίνει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι κοινωνία Προσώπων; Μὲ ποιὸ τρόπο ὑπάρχει ὁ Θεός; 'Ο τρόπος ὑπάρξεως καὶ τὸ εἶναι τοῦ Θεοῦ ἔχει ἐπιπτώσεις στὴ ζωὴ καὶ στὸ εἶναι τοῦ ἀνθρώπου; Πῶς ἔκφράζεται ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ πῶς ἀσκεῖται ἡ ἐλευθερία καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ κτιστοῦ ἀνθρώπου;

Ποιὲς εῖναι οἱ ὑπαρξιακὲς συνέπειες τοῦ Τριαδικοῦ δόγματος; Ἡ θεολογικὴ ἔρμηνεία τοῦ Τριαδικοῦ δόγματος χρειάζεται νὰ ἔχει ὡς βάση καὶ ἀφετηρία τὴ σημασία καὶ τὸ εἰδικὸ περιεχόμενο τῶν δογματικῶν ὅρων καὶ ἐννοιῶν, προκειμένου νὰ διασαφηνίσει καὶ νὰ ἔρμηνεύσει ὁρθὰ τὸ περὶ Ἀγίας Τριάδος δόγμα καὶ νὰ τὸ συνδέσει μὲ ὅλα τὰ ἄλλα δόγματα καὶ κυρίως μὲ τὴν ἐκκλησιολογία καὶ τὴν ἀνθρωπολογία.

Ἄλλὰ καὶ τὸ βιβλικὸ δόγμα τῆς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος δημιουργίας δὲν εῖναι καθόλου ἄσχετο μὲ τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸ εἶναι καὶ τὸ ἥθος τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ κόσμος εἶναι κτιστὸς καὶ ὅχι αἰώνιος σημαίνει ὅτι δὲν εῖναι δεδομένος ὄντολογικά. Ἡ ὑπαρξὴ του εἶναι προϊὸν ἐλευθερίας, ἡ δόπια ἀνάγεται σὲ μία ὄντολογία ὑπερβατικὴ τοῦ κτιστοῦ, στὸν ἄκτιστο καὶ προσωπικὸ Θεό, ὁ δόπιος θέλησε ἐλεύθερα τὴ δημιουργία. Ὁ κόσμος δὲν ὑφίσταται κατ’ ἀνάγκην, ἀλλὰ συνιστᾶ γεγονὸς ἐλευθερίας. Τὸ ὅτι τὰ ὄντα δὲν εἶναι αὐθύπαρκτα καὶ ὅτι ἔχουν ἀρχή, σημαίνει ὅτι ἡ ἐλευθερία τῆς ὑπαρξῆς τους δὲν εἶναι πλήρης δίχως τὴν ἀδιάκοπη σχέση τους μὲ τὴν ἄκτιστη αἰτία τους, ἐπειδὴ προέρχονται ἐκ τοῦ μὴ ὄντος. Τί σημαίνει, λοιπόν, ἡ ἐλευθερία αὐτοῦ τοῦ εἴδους γιὰ τὰ κτιστὰ ὄντα; Ποιὰ εἶναι ἡ προοπτικὴ τῆς δημιουργίας στὴν ἐν Χριστῷ οἰκονομίᾳ; Ποιὸς εἶναι ὁ ρόλος τοῦ ἀνθρώπου ἐναντὶ τῆς δημιουργίας;

‘Ο ἀνθρωπὸς δημιουργεῖται κατ’ εἰκόνα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ περὶ ἀνθρώπου διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας φωτίζεται ἀπὸ τὸ περὶ Ἀγίας Τριάδας δόγμα τῆς. Ἄλλὰ πῶς εἶναι δυνατὸ ὁ κτιστὸς ἀνθρωπὸς νὰ εἰκονίζει τὸν ἄκτιστο Θεό; Σὲ ποιὰ πραγματικότητα ἀναφέρεται τὸ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ δομοίωσιν Θεοῦ στὸν ἀνθρωπό; Ποιὰ εἶναι ἡ σημασία τῆς ψυχοσωματικῆς ὄντότητας τοῦ ἀνθρώπου; Κτίσμα ἐκ τοῦ μὴ ὄντος ὁ ἀνθρωπός, φθαρτὸς καὶ θνητὸς στὴ φύση του, μὲ τὴ βιολογική-σωματική του ὑπόσταση συνδέεται ὁργανικὰ μὲ τὴν ὑπόλοιπη δημιουργία καὶ μὲ τὴν προσωπική του ἐτερότητα μπορεῖ ἐλεύθερα νὰ σχετίζεται ἡ νὰ ἀπορρίπτει τὴ σχέση καὶ τὴν ἀναφορά του πρὸς τὸν Θεό. ‘Ομως, ἡ κτιστὴ ὑπόστασή του θέτει τὸ δεδομένο τῆς ὑπαρξῆς του. Συνεπῶς, δὲν μπορεῖ νὰ ἀσκήσει ἀπόλυτα τὴν ἐλευθερία του, ὅπως ὁ ἄκτιστος Θεός. ‘Υπάρχει, ὡστόσο, ἔνας ἄλλος τρόπος ὑπάρξεως γιὰ τὸν ἀνθρωπὸ, πέρα ἀπὸ τὴν προοπτικὴ τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου; Ποιὰ εἶναι ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν κόσμο; Πῶς νοεῖται καὶ βιώνεται ἡ θέωση ὡς ὁ κατ’ ἔξοχὴν σκοπὸς τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου; Ἀκόμη, τί σημαίνει τὸ περίφημο προπατορικὸ ἀμάρτημα; Πῶς μετασκευάζονται ἀσκητικὰ ὁ ἔρως καὶ τὸ σῶμα, στὴν προοπτικὴ τῆς ὑπέρβασης τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου; Τί σημαίνει τρεπτότητα καὶ ὄντολογικὴ

ελλειψη ἀθανασίας στὸν ἀνθρωπο; Πῶς σχετίζεται ἡ ὁρθόδοξη ἀνθρωπολογία μὲ τὶς σύγχρονες περὶ ἀνθρώπου θεωρήσεις;

Ἡ λύση τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ δράματος γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας παρέχεται ἀπὸ τὸ χριστολογικὸ δόγμα. Ἡ πατερικὴ χριστολογία ἐπισημαίνει ἔξαρχῆς τὴν ὑπαρκτικὴ ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νὰ προσληφθεῖ καὶ νὰ οἰζώσει ὄντολογικὰ σὲ μία ὑπόσταση ζωῆς ποὺ δὲν πάσχει ἀπὸ τὴν ὄντολογικὴ ἀναγκαιότητα καὶ τὸν θάνατο. Ἡ χριστολογικὴ πίστη τῆς Ἐκκλησίας φανερώνει τὶς ὑπαρξιακὲς ὄψεις τῆς διαλεκτικῆς κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου. Οἱ ἀντιαιρετικοὶ ἀγῶνες τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας γιὰ τὸ πρόσωπο, τὶς δύο φύσεις καὶ ἐνέργειες τοῦ Χριστοῦ, τὸ ἴδιο τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ στὴν οἰκονομία τῆς σωτηρίας, συνοψίζουν αὐτὴ τὴν ἀλήθεια: ὁ Χριστὸς εἶναι τὸ ἀκτιστο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ ὅποιος ἐλεύθερο καὶ ἀπὸ ἀγάπη ἀναλαμβάνει τὴ σωτηρία τοῦ κτιστοῦ. Τὸ δόγμα τῆς Χαλκηδόνας, αὐτὴ ἡ ἀσύμμετρη χριστολογία τῶν δύο φύσεων, οἱ ὅποιες ἐνώνονται «ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως καὶ ἀχωρίστως», ἔχει ὄντολογικὸ ἄξονα τὸ ἀκτιστο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ ἐν προσώπῳ καὶ διὰ τοῦ προσώπου ὑποστατικὴ ἐνωση τῆς ἀνθρώπινης μὲ τὴ θεία φύση. Οἱ ἀνθρωπολογικὲς συνέπειες τῆς χριστολογίας βεβαιώνουν ὅτι ἡ ἀνθρώπινη φύση μπορεῖ νὰ ὑπάρξει ὡς ἀληθινὸ πρόσωπο μονάχα κατὰ τὸν τρόπο ὑπάρξεως τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ ἐλεύθερο ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς βιολογικῆς ἀτομικότητας. Ἡ καὶνὴ κτίση τοῦ Χριστοῦ δείχγει πῶς μεταβάλλονται ἀσκητικὰ οἱ ὑπαρκτικὲς δυνατότητες τοῦ ἀνθρώπου, πῶς ἡ ἀτομικὴ θέληση ὑπερβαίνει τὴν πεπερασμένη αὐτοτέλεια καὶ αὐτοδέσμευση τῆς στὰ ὅρια τῆς φθορᾶς καὶ τοῦ θανάτου. Ἡ κτίση φύση καὶ θέληση τοῦ ἀνθρώπου ἐναρμονίζονται μὲ τὸν ἀκτιστο τρόπο ζωῆς τοῦ Θεοῦ, ὑπάρχουν ὡς ἐλευθερία καὶ ἀγάπη, δηλαδή, ὡς κοινωνία καὶ σχέση μὲ τὴν ἀκτιστή ζωὴ τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἡθικὴ συνέπεια, ἀλλὰ τὸ καινὸ ἥθος, τὴν ὄντολογία τῆς θέωσης τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁλόκληρης τῆς δημιουργίας στὸ πρόσωπο του. Ἡ χριστολογία εἶναι τὸ ὑπαρξιακὸ βίωμα τῆς Ἐκκλησίας. “Ο, τι συνέβη στὴν ἀνθρώπινη φύση ποὺ προσέλαβε ὁ Χριστός, ἐπεκτείνεται διὰ τοῦ ἔργου τοῦ Ἅγιου Πνεύματος στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὰ ὑπόλοιπα ἰδιαίτερα ἀνθρώπινα πρόσωπα. Ἡ διαλεκτικὴ ἐνωση κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου μεταφέρεται ἀπὸ τὴ χριστολογία στὴν ἐκκλησιολογία καὶ γίνεται ἡ διαλεκτικὴ τῆς ἐνωσης τῶν «πολλῶν» στὸν «ἕνα» Χριστό. Ἡ Ἐκκλησία ὡς συσσωμάτωση τῶν διακεραιμένων ἀνθρώπινων ὑποστάσεων στὸν Χριστὸ δὲν προτείνει μία ἀσαρκη διδαχή, τὶς θεωρητικὲς ἀρχὲς καὶ τὰ ἀξιώματα μίας μεταφυσικῆς πεποίθησης καὶ, ἀκολούθως, ἐναν κώδικα

ήθικῶν ἐπιταγῶν. Ἡ Ἐκκλησία στὴν εὐχαριστιακή της συγκρότηση ἀποκαλύπτει καὶ προσκαλεῖ σὲ ἔνα ἐμπειρικὸ γεγονός, στὴν ἀλήθεια τοῦ προσωπικοῦ τρόπου ὑπάρξεως, προτείνει τὸ καινὸ ἥθος τῆς «ὄντως» ζωῆς.

Σταύρος Γιαγκάζογλου