

Περιοδικά Ανάλεκτα

Biblische Notizen (τεῦχος 160/2014)

Στὸν πρώτη μελέτη τοῦ τρέχοντος τεύχους ὁ Viktor Kókai Nagy συζητᾶ τὴν εἰκόνα τοῦ «δένδρου καὶ τῶν καρπῶν του» στὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιο («“Guter Baum –gute Früchte” – ist es prädestinatorisch?»). Ἡ εἰκόνα αὐτὴ ὑπάρχει ἕδη στὸ κήρυγμα τοῦ Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ καὶ τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ Ματθαῖος ὅμως ἐπεξεργάζεται αὐτὸ τὸ ὄντικὸ τῆς παράδοσης καὶ τὸ ἐντάσσει στὸ ἐσχατολογικὸ τμῆμα τῆς ἐπὶ τοῦ Ὁρούς Ὁμιλίας. Αὐτὴ ἡ ἐσχατολογικὴ κατανόηση τῆς εἰκόνας φαίνεται νὰ διδύμησε τελικὰ στὴν ἐπανεῳμνείᾳ τῆς μέσα στὸ πλαίσιο τοῦ προορισμοῦ ἀπὸ διάφορες γνωστικὲς ὅμάδες.

Στὸν ἐπόμενη μελέτη ἡ Stephanie Ernst συζητᾶ κείμενα τῆς ἀρχαίας Ἑγγὺς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπου ἡ ἀποτυχία στὸν πόλεμο ἀποδίδεται στὸν ἀνθρώπινη ἐνοχή («Gott als Kriegsherr? – Theologische Lösungen zum Umgang mit militärischen Niederlagen»). Ἡ λατρευτικὴ γλῶσσα καὶ τὰ λατρευτικὰ μοτίβα στὸ βιβλίο τοῦ Δανιὴλ εἶναι τὸ θέμα τῆς μελέτης τοῦ André Bohnet, ποὺ ἀκολουθεῖ («Kultbezüge im Danielbuch»). Σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα οἱ ἀναφορὲς τοῦ Δανιὴλ στὴ λατρεία ἔχουν ὡς σκοπὸ νὰ περιγράψουν τὴν κατάσταση στὰ χρόνια τοῦ Ἀντιόχου Δ' τοῦ Ἐπιφανοῦς καὶ τὸ ὄραμα γιὰ τὴ μελλοντικὴ ἀποκατάσταση τῆς λατρείας.

Στὸν ἐπόμενη μελέτη ὁ Dominik Elkowicz παρουσιάζει τὰ δεδομένα τῆς ἀνασκαφῆς τοῦ ναοῦ τῆς Σελήνης στὸ Ruğm el-Kursi («Der ammonitische Mondtempel von Ruğm el-Kursi und die Tempel des “syrischen Tempeltypus”»). Πρόκειται γιὰ τὸν ἀρχαιότερο ναὸ τῆς Σελήνης στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Συρίας καὶ Παλαιστίνης (Ἐποχὴ τοῦ Σιδήρου II). Ὁ συγγραφέας περιγράφει τὸν ἀρχαῖο ναὸ καὶ συζητᾷ τὴν τυπολογία τοῦ συριακοῦ τύπου ναοῦ, στὸν ὅποιο ἀνίκει τὸ συγκεκριμένο κτίσιο. Ὁ Nadav Na'aman, στὴ συνέχεια, προτείνει μία νέα μετάφραση γιὰ τὸ Ἰησ. 19,35 («καὶ τὸ ὄχυρωμένες πόλεις τῶν Σιδωνίων») καὶ συζητᾶ τὴν παρουσία Σιδωνίων στὸν Ἀνω Γαλιλαία («The Fortified Cities of the Siddim (Joshua 19,35)»). Σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα οἱ πόλεις ποὺ ἀναφέρονται στὸ παραπάνω χωρίο εἶναι οἱ Dan, Abel καὶ Ijon. Τὸ κείμενο ἀντικατοπτρίζει τὴν πολιτικὴ κατάσταση στὸν Ἀνω Γαλιλαία, ὅταν οἱ Ἀσσύριοι τὴν προσάρτησαν στὸν αὐτοκρατορία τους καὶ Σιδώνιοι μετακινήθηκαν στὴν ἐποχή.

Στὴ συνέχεια ὁ Aron Pinker προτείνει μία νέα ἀποκατάσταση τοῦ κειμένου στὸ Ἰὼβ 12,6 ὅπου ἀντὶ γιὰ τὴ λέξη «κατηγορία» (Τ>Show) θὰ πρέπει νὰ διαβαστεῖ ἡ λέξη «εὔτυχία» (Τ>Show) («Happiness or Accusation: A Short Note on the Crux Job 12,6c»). Ἀκολουθεῖ ἡ σύντομη μελέτη τοῦ Stefan Bojowald, ὅπου παρουσιάζεται ἔνα ἀκόμη παράδειγμα συγγένειας μεταξὺ τῆς αἰγυπτιακῆς καὶ ἀικαδικῆς

γλῶσσας («Eine ägyptisch-akkadische Parallel zur Götterreise im Wind»). Πρόκειται γιὰ όματα ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴ συνάφεια τῶν ἐναέριων ταξιδιῶν τῶν θεῶν. Ή δομὴ τῆς περικοπῆς Μκ. 14,43-52 ἀποτελεῖ τὸ θέμα τῆς σύντομης μελέτης τοῦ Pierre Auffret ποὺ ἀκολουθεῖ («L’arrestation de Jésus en Marc 14,43-52 – Étude structurelle»).

Ἡ ἀποτίμηση τῆς ἀξίας τῶν μεταμοντέρων θεωριῶν στὴν ἔρμηνεία καὶ ἀξιοποίηση τῶν βιβλικῶν κειμένων σήμερα εἶναι τὸ θέμα τῆς μελέτης τῶν Harald Schweizer / Oskar Dangl στὴ συνέχεια («Jesus ein Postmoderner – Zur Aktualität biblischer Texte»). Στὴν τελευταίᾳ μελέτῃ τοῦ τεύχους ὁ Bonaventure Ramboasolomanana συνεχίζει τὴν ἀνάλυση τῆς δομῆς τῆς πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολῆς (βλ. τὸ προηγούμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ) καὶ ἀναζητᾷ τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα στὴ δομὴ ποὺ δημιουργοῦν τὴ συνοχὴ μεταξὺ τῶν ἐπιμέρους ἐνοτήτων τῆς ἐπιστολῆς («Un plan de l’épître aux Éphésiens: Deuxième partie sur d’autres connexions à l’intérieur d’Ep.»).

Early Christianity (τόμος 5, τεῦχος 1/2014)

Τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ εἶναι ἀφιερωμένο στὶς Ποιμαντικὲς Ἐπιστολὲς καὶ σὲ ζητήματα ἔρμηνευτικὰ καὶ θεολογικὰ ποὺ συνδέονται μὲ αὐτές. Στὴν πρώτη μελέτη ὁ Michael Theobald ἔξετάζει τὴν ταυτότητα τόσο τοῦ συγγραφέα ὅσο καὶ τῶν αἰρετικῶν τῶν Ποιμαντικῶν Ἐπιστολῶν («Glauben statt Grübeln. Zum Anti-Intellektualismus der Pastoralbriefe»). Ἀξιοποιώντας τὴ σύγχρονη ἔρευνα γιὰ τὴν νονοικρατία ὡς τάση τῆς “Υστερος Ἀρχαιότητας καὶ τὴν νιοθέτησην ἐνὸς συγκεκριμένου λεξιλογίου στὶς Ποιμαντικές, ὁ Theobald καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ συγγραφέας ἀσκεῖ κριτικὴ στὴν νονοικρατικὴ κατανόηση τῆς πίστης ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους του. Ή Meira Kensky, στὴ συνέχεια, συζητᾶ τὶς διαφορὲς μεταξὺ τῶν Α’ καὶ Β’ πρὸς Τιμόθεον μὲ τὶς γνήσιες παύλειες ἐπιστολὲς καθὼς καὶ μεταξὺ τοὺς («Timothy and “Timothy”: Crisis Management, Church Maintenance»). Ή συγγραφέας διαπιστώνει διαφορὲς τοῦ ρόλου τοῦ Τιμόθεου στὶς γνήσιες ἐπιστολὲς τοῦ Παύλου καὶ στὶς δύο πρὸς Τιμόθεον. Ἐπιπλέον, ὑπάρχουν διαφορὲς στὴ διδασκαλία καὶ στὶς ὀδηγίες ποὺ δίνονται στὶς δύο ποιμαντικὲς ἐπιστολές. Στὸ τελευταῖο μέρος τῆς μελέτης της ἡ Kensky καταλήγει σὲ συμπεράσματα, ὅσον ἀφορᾶ στὴ σχέση γνήσιων καὶ δευτεροπαύλειων ἐπιστολῶν.

Στὴν ἐπόμενη μελέτῃ ὁ Jens Herzer συζητᾶ τὸ περιεχόμενο τῆς «ψευδωνύμου γνώσεως», γιὰ τὴν ὄποια γίνεται λόγος στὸ Α’ Τιμ. 6, 20 («Was ist falsch an der „falschlich so genannten Gnosis“? Zur Paulusrezeption des Ersten Timotheusbriefes im Kontext seiner Gegnerpolemik»). Ο συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι λανθασμένη ἡ θέση ὅτι πρόκειται γιὰ κάποιο εἶδος ἰουδαιοχριστιανικοῦ γνωστικισμοῦ. Ή κάθε ἐπιστολὴ ἀσχολεῖται μὲ διαφορετικοὺς ἀντιπάλους. Εἰδικότερα ἡ Α’ Τιμ. εἶναι ἐκείνη ποὺ ἔρχεται ἀντιμέτωπη μὲ γνωστικὲς ὅμιλοις κατὰ τὸ α’ μ. τοῦ 2^{ου} αἰ. μ.Χ. προσαρμόζοντας τὴν παύλεια ἐκκλησιολογία στὴ νέα κατάσταση. Ή Lyn Kidson, στὴ συνέχεια, συγκρίνει τὴν Α’ Τιμ. μὲ τὰ διοικητικά

έγγραφα της Ἑλληνιστικῆς καὶ ὁμαιϊκῆς Αἰγύπτου («*1 Timothy: An Administrative Letter*»). Στὸ πρῶτο μέρος τῆς μελέτης ἐντοπίζονται οἱ δυσκολίες ταυτοποίησης τοῦ φιλολογικοῦ εἴδους τῆς συγκεκριμένης ἐπιστολῆς. Στὸ δεύτερο μέρος γίνεται ἡ σύγκριση τοῦ ὕφους τῆς ἐπιστολῆς μὲ ἐκεῖνο τῶν ἀρχαίων διοικητικῶν ἐγγράφων. Μὲ βάση αὐτὴν τὴν σύγκριση ἡ συγγραφέας προτείνει μία συγκεκριμένη δομή τῆς ἐπιστολῆς στὸ τρίτο μέρος τῆς μελέτης. Τὰ ἴδιαίτερα ὑφολογικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐπιστολῆς ποὺ ἀποκλίνουν ἀπὸ τὸ εἶδος τῶν διοικητικῶν ἐγγράφων προέρχονται ἀπὸ τὴν προτρεπτικὴν γραμματείαν, ὅπως ὑποστηρίζεται στὸ τέταρτο μέρος τῆς μελέτης. Στὸ τελευταῖο μέρος ὑποστηρίζεται ὅτι ἡ νίοθέτηση τοῦ φιλολογικοῦ εἴδους τῶν διοικητικῶν ἐγγράφων στὸν Α' Τιμ. ἀντικατοπτρίζει μία δογανωμένη ἐκκλησιαστικὴ δομή. Στὸν τελευταία σύντομη μελέτη τοῦ τεύχους ὁ Richard Bauckham παρουσιάζει καὶ συζητᾶ τὰ ἀποκαλυπτικὰ καὶ προφητικὰ κείμενα στὴ νέα ἔκδοση τῶν φευδεπιγράφων («*Apocalypses and Prophetic Works in Volume 1 of the New Pseudepigrapha*»).

Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft (τόμος 105, τεῦχος 1/2014)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους ἡ Ilaria Ramelli ἀσχολεῖται μὲ μία ἴδιαίτερη γραφὴ στὸν χειρόγραφον παράδοσην τοῦ στίχου Λκ. 24, 34 («*The Emmaus Disciples and the Kerygma of the Resurrection (Lk. 24,34). A Greek Variant and the Old Syriac, Coptic, and Latin Traditions*»). Στὸν γνωστό κώδικα Βέζα ἀλλὰ καὶ στὶς ἀρχαῖς συριακές, κοπτικές καὶ λατινικές μεταφράσεις τῆς Ἰστορίας τῆς ἐμφάνισης τοῦ Ἰησοῦ στοὺς μαθητὲς πρὸς Ἐμμαούς, μαρτυρεῖται ἡ γραφὴ «λέγοντες», ἡ ὁποία προφανῶς ἀντικατοπτρίζει τὴν ἀρχαίᾳ ἐκκλησιαστικῇ παράδοσην ὅτι μάρτυρες τῆς ἀνάστασης ἦταν ὁ Κλεόπας κι ὁ Σίμων. Τελικὰ στὴν χειρόγραφην παράδοσην προτιμήθηκε ἡ γραφὴ «λέγοντας», ἡ ὁποία συνέδεε τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἰησοῦ στὸν Σίμωνα στὸ Λκ. 24, 34 μὲ τὴν μαρτυρία τοῦ Παύλου γιὰ τὴν ἐμφάνισή του στὸν Πέτρο στὸ Α' Κορ. 15, 5. Ἡ συγγραφέας προτείνει ἡ ἀρχαίᾳ γραφὴ «λέγοντες» νὰ καταγράφεται στὰ ὑπομνήματα τῶν κριτικῶν ἐκδόσεων τοῦ κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης.

Στὸν ἐπόμενην μελέτην ὁ Reuben Zimmermann ἔξηγει πῶς ἡ ἀφηγηματολογικὴ ἀνάλυση τῶν χαρακτήρων τῶν εὐαγγελικῶν ἀφηγήσεων παρέχει νέες δυνατότητες κατανόησης τοῦ κειμένου μὲ ἴδιαίτερη θεολογικὴ σημασία («*Figurenanalyse im Johannesevangelium. Ein Beitrag zu Sinn und Wahrheit narratologischer Exegese*»). Στὸ πρῶτο μέρος τῆς μελέτης γίνεται μία σύντομη παρουσίαση τῶν πρόσφατων μελετῶν στὸν τομέα τῆς ἀφηγηματολογικῆς ἀνάλυσης τῶν χαρακτήρων. Στὸ δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οἱ χαρακτῆρες τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου. Στὸ τελευταῖο μέρος ὁ συγγραφέας συζητᾷ συγκεκριμένα παραδείγματα ἀπὸ τὸ τέταρτο εὐαγγέλιο καὶ καταλήγει σὲ ἐνδιαφέροντα θεολογικὰ συμπεράσματα.

‘Ακολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ Ryan Schellenberg σχετικὰ μὲ τὸ Ρωμ. 5, 14γ («*Does Paul Call Adam a “Type” of Christ? An Exegetical Note on Romans 5,14*»). Ὁ συγγραφέας ἀμφισβητεῖ τὴν παραδοσιακὴν ἐρμηνείαν ὅτι ἐδῶ ὁ Παῦλος χαρακτ-

οίζει τὸν Ἀδάμ ὡς τύπο Χριστοῦ. Ἐδῶ τυπολογικὰ κατανοεῖται ἢ πτώση τοῦ Ἀδάμ σὲ σχέση μὲ τὴν κατάσταση τοῦ ἀνθρώπινου γένους μετὰ τὴ δωρεὰ τοῦ Νόμου. Σύμφωνα μὲ τὸν συγγραφέα μία τέτοια ἐρμηνεία ταιριάζει μὲ τὴ συνάφεια καὶ μπορεῖ νὰ ὑποστηριχθεῖ καὶ ἀπὸ τὴ συντακτικὴ δομὴ τῆς πρότασης. Στὴν ἐπόμενη μελέτη ὁ Stefan Nordgaard ἔξετάζει τὸν τρόπο ποὺ ὁ ἀπόστολος Παῦλος κατανοεῖ τὴν προέλευση τοῦ Νόμου στὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολή («Paul and the Provenance of the Law. The Case of Galatians 3,19 – 20»). Ο συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι ἡ σκέψη τοῦ Παύλου ἐδῶ ὄμοιάζει ἐκείνη τοῦ Φίλωνα. Στὸ Γαλ. 3, 19-20 ὁ Παῦλος ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Θεὸς ἀποφάσισε νὰ δημιουργήσει τὸν Νόμο καὶ νὰ τὸν δώσει στὸν ιονδαϊκὸ λαό. Ἀνέθεσε ὅμως στὸν ἀγγέλους τὴν ἐφαρμογὴ του γιὰ νὰ ἀποστασιοποιηθεῖ ἀπὸ ὅποιες ἀτέλειες τοῦ Νόμου ἔξαιτις τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας, οἱ ὅποιες δὲν συνάδουν μὲ τὴν τέλεια φύση τοῦ Θεοῦ.

Ο Stephen Carlson, στὴ συνέχεια, ἔξετάζει τὴ χειρόγραφη παράδοση του Γαλ. 4, 25a («For “Sinai is a Mountain in Arabia”. A Note on the Text of Galatians 4,25»). Υποστηρίζει ὅτι ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ κριτήρια ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ πιθανότερη γραφὴ ἐδῶ εἶναι «τὸ γάρ Σινᾶ ὅρος ἐστιν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ» καὶ ὅτι ἀρχικὰ αὐτὴ ἡ φράση ἦταν σημείωση στὸ περιθώριο τοῦ χειρογράφου ποὺ πέρασε κάποια στιγμὴ στὸ κείμενο. Ο συγγραφέας προτείνει νὰ δηλώνεται αὐτὸς στὶς κριτικὲς ἐκδόσεις τοῦ κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης. Στὴν ἐπόμενη μελέτη ἡ Ulrike Roth ἔξετάζει τὴ σχέση ποὺ ἀναπτύσσεται μεταξὺ τοῦ Παύλου, τοῦ Ὀνήσιμου καὶ τοῦ Φιλήμονα («Paul, Philemon, and Onesimus. A Christian Design for Mastery»). Αὐτὴ μπορεῖ νὰ κατανοηθεῖ μέσα ἀπὸ μία διπλὴ ἐρμηνεία τῆς «κοινωνίας», μιᾶς ἰδέας ποὺ διατρέχει ὅλη τὴν ἐπιστολή. Η σχέση κοινωνίας μεταξὺ Παύλου καὶ Φιλήμονα καθιστᾶ τὸν πρῶτο συνιδιοκτήτη τοῦ Ὀνήσιμου. Η συγγραφέας καταλήγει ὅτι ὁ Παῦλος χρησιμοποιεῖ τὴ δουλεία ὅχι μόνο ὡς μία ἰδέα στὴ διδασκαλία του ἀλλὰ τὴν ἀξιοποιεῖ ὡς πραγματικότητα καὶ στὸ ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ.

Στὴν τελευταία μελέτη τοῦ τρέχοντος τεῦχους ὁ Travis Williams συζητᾷ τὴ θέση ὅτι ὁ συγγραφέας τῆς Α' Πέτρου μὲ τὴν ἀναφορὰ στὸν «ἀνθρώπινη κτίση» στὸ 2,13 οὖσιαστικὰ ἀσκεῖ ἔμμεσην κριτικὴν στὸν αὐτοκράτορα καὶ τὴ λατρεία του («The Divinity and Humanity of Caesar in 1Peter 2,13. Early Christian Resistance to the Emperor and His Cult»). Ο συγγραφέας ἀμφισβητεῖ αὐτὴν τὴ θέση στηρίζομενος στὰ πορίσματα τῆς νεότερης ἐρευνας γιὰ τὴ θεότητα τοῦ αὐτοκράτορα καὶ τὴν πολυμορφία τῆς αὐτοκρατορικῆς λατρείας.

Zeitschrift für antikes Christentum (τόμος 18, τεῦχος 1/2014)

Τὸ τρέχον τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ φιλοξενεῖ μελέτες σχετικὰ μὲ τὴν Α' ἐπιστολὴν τοῦ Κλήμεντος καὶ τὸν Γνωστικισμὸ. Στὴν πρώτη μελέτη ὁ Larry Welborn συζητᾶ τὸ Α' Κλημ. 54, ὅπου ὁ συγγραφέας προτείνει στὸν προϊστάμενος τῆς ἐκκλησίας τῆς Κορίνθου τὴν αὐτοεξορία («Voluntary Exile as the Solution to Discord in 1 Clement») ὡς ἔνα τρόπο ἀποκατάστασης τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰρήνης. Ο συγγρα-

φέας συγκρίνει τὴν ρητορικὴν προτροπὴν τῆς ἐπιστολῆς μὲν ἀνάλογα παραδείγματα κειμένων τοῦ 1^{ου} καὶ 2^{ου} αἰώνα σχετικὰ μὲν τὴν ἔξορία (π.χ. τοῦ Musonius, Πλουτάρχου, Δίωνα Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Favorinus). Συνδέοντας τὴν ἐπιστολὴν μὲν τὴν σχετικὴν γραμματείαν τῆς ἐποχῆς της ὁ συγγραφέας ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Κλήμης χρησιμοποιεῖ τὸ θέμα τῆς ἔξορίας γιὰ νὰ ὑπογραμμίσει τὴν ἴδεα ὅτι οἱ χριστιανοὶ εἶναι πάροικοι στὴν ωμαϊκὴν αὐτοκρατορία.

‘Ο Cilliers Breytenbach, στὴν συνέχεια, ἀνατρέχει σὲ παραδείγματα ἀπὸ τὴν σύχρονη μὲν τὴν Α' Κλήμεντος γραμματείαν καὶ ὑποστηρίζει ὅτι ὁ συγγραφέας ἀξιοποιεῖ τὴν ἐπιχειρηματολογία τοὺς γιὰ νὰ ὑπογραμμίσει τὴν ἀνάγκην διμόνοιας καὶ ἐνότητας («The Historical Example in 1 Clement»). Ταυτόχρονα ὁ συγγραφέας τῆς ἐπιστολῆς προτρέπει σὲ μετάνοια. Στὴν ἐπιστολὴν τὰ βιβλικὰ κείμενα ἀξιοποιοῦνται μέσα σὲ ἕνα νέο πλαίσιο ἐπηρεασμένο ἀπὸ τὴν σύγχρονη πρὸς τὴν ἐπιστολὴν πραγματικότητα. Στὴν ἐπόμενη μελέτην ὁ David Eastman συνδέει τὶς ἐντάσεις στὸ ἐσωτερικὸ τῆς ἀρχαίας Ἑκκλησίας μὲ τὸν θάνατο τῶν δύο ἀποστόλων, Πέτρου καὶ Παύλου («Jealousy, Internal Strife, and the Deaths of Peter and Paul: A Reassessment of 1 Clement»). Στὴν ἀρχὴν ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὶς μαρτυρίες ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη, τὶς ωμαϊκὲς πηγές, τὶς ἀπόκρυφες πράξεις καὶ τὴν Α' Κλήμεντος καὶ ὑποστηρίζει ὅτι οἱ ἐνδοεκκλησιαστικὲς ταραχὲς προκάλεσαν τὴν προσοχὴν τῶν ωμαϊκῶν ἀρχῶν καὶ ὅδηγησαν τελικὰ στὴ θανάτωση τῶν δύο ἀποστόλων.

‘Ο Christoph Marksches, στὴν συνέχεια, ἀποτιμᾶ τὸ ἔργο τοῦ Adolf Harnack στὴν Α' Κλήμεντος («Harnack's Image of 1 Clement and Contemporary Research»). Ο μεγάλος Γερμανὸς ἰστορικὸς τῆς ἀρχαίας Ἑκκλησίας ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Α' Κλημ. ἀντικατοπτρίζει τὸν χριστιανισμὸ τῆς Ρώμης, ὁ ὅποιος ἀπομακρύνεται ἀπὸ ἐκεῖνον τοῦ Παύλου. ‘Ο Harnack συνδέει αὐτὸν τὸν χριστιανισμὸ μὲ τὸν καθολικισμὸ μετὰ τὶς συμφωνίες τοῦ Λατερανοῦ τὸ 1929. Σύμφωνα μὲ τὸν Marksches οἱ θέσεις τοῦ Harnack εἶναι σαφῶς ἐνδιαφέρουσες ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα μονομερεῖς. Η θέωση, ὅπως παρουσιάζεται στὸ ἔργο τοῦ Εἰρηναίου καὶ στὸ γνωστικὸ ἀπόκρυφο Ἰωάννου καὶ οἱ θεολογικὲς προϋποθέσεις τῶν δύο μοντέλων σκέψης εἶναι τὸ θέμα τῆς μελέτης τοῦ M. David Litwa, ποὺ ἀκολουθεῖ («The God Human and Human Gods. Models of Deification in Irenaeus and the Apocryphon of John»). Τὸ ἀπόκρυφο τοῦ Ἰωάννου προϋποθέτει ἔναν ὑπερβατικὸ Θεό ἄνθρωπο, τοῦ ὅποιου ἡ θεότητα δίνεται πρωτολογικὰ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ δημιουργοῦνται καθ' ὅμοιώσιν του. ‘Ο Εἰρηναῖος, ἀπὸ τὴν ἄλλη, μιλᾶ γιὰ ἔναν ἰστορικὸ θεάνθρωπο, τοῦ ὅποιου ἡ ἐνανθρωπώποιη δίνει τὴν δυνατότητα στοὺς ἀνθρώπους νὰ συμμετάσχουν στὴ θεότητα. Στὸ πρῶτο μοντέλο ἡ θεότητα καὶ ἡ ἀνθρωπότητα συνυπάρχουν σὲ ἔνα συνεχές, ὅπου εἶναι δυνατὴ ἀκόμη καὶ ἡ ταύτιση τους. Τὸ δεύτερο μοντέλο προϋποθέτει μία ὄντολογικὴ διάκριση μεταξὺ ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ, κάνοντας λόγο μόνο γιὰ μετοχὴ τοῦ πρώτου στὸν δεύτερο.

‘Ο Giuliano Chiapparini, στὴν συνέχεια, συζητᾶ τὰ πρῶτα ὀκτὼ κεφάλαια τοῦ α' βιβλίου τοῦ ἔργου τοῦ Εἰρηναίου *Katὰ αἰρέσεων* καὶ ἐντοπίζει τὶς πληροφορίες

ποὺ μᾶς παρέχουν γιὰ τὶς θεολογικὲς συζητήσεις στὴ Ρώμη τῶν μέσων τοῦ 2^{ου} αἰ. μ.Χ. («Irenaeus and the Gnostic Valentinus: Orthodoxy and Heresy in the Church of Rome around the Middle of the Second Century»). Ἀπὸ τὴν ἀνάλυσην τοῦ ἀρχαίου κειμένου προκύπτει ὅτι ὁ Εἰρηναῖος μᾶλλον εἶχε προσωπικὴ γνώση τῆς διδασκαλίας τοῦ Βαλεντίνου καὶ τῶν διαδόχων του ἀλλὰ καὶ τῶν διαφορῶν μεταξύ τους. Στὴν τελευταίᾳ μελέτην ὁ Theodore S. De Bruyn παρουσιάζει τὸν πάπυρο Wessely Pragensis Graecus ἀρ. 1, ὁ ὄποιος ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι βαλεντινιανὸν κείμενο τοῦ 5^{ου} αἰ. ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο («A late witness to Valentinian devotion in Egypt?»).

Zeitschrift für Theologie und Kirche (τόμος 111, τεῦχος 2/2014)

Στὴν πρώτη μελέτην τοῦ τρέχοντος τεύχους ὁ Christoph Levin συγκρίνει τὴ δευτερονομιστικὴ ἰστορία, τὴν ἰστορία τοῦ Γιαχβιστῆ, τὸν Τερατικὸ Κώδικα καὶ τὸ κατὰ Μᾶρκον εὐαγγέλιο καὶ καταλήγει ὅτι παρουσιάζουν τὶς ἵδιες τάσεις ἀπέναντι στὴν ἰστορία («Erinnerung der Zukunft. Ein Grundzug biblischer Geschichtsschreibung»). Καὶ οἱ τέσσερις χρονιμοποιοῦν τὸ παρελθὸν γιὰ νὰ περιγράψουν καὶ νὰ κατανοήσουν τὸ μέλλον στὸ παρόν τους. Οὖσιαστικὰ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ πῶς θὰ εἶναι τὰ πράγματα στὸ μέλλον καὶ ὅχι γιὰ τὴν ἀκριβῆ ἔξιστόροπον τῶν γεγονότων. Ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ Johannes Wallmann («Friedrich der Große und die preußische Militärkirche»). Ό συγγραφέας παρουσιάζει τὶς ἰστορικὲς πηγὲς τῆς ἐποχῆς τοῦ Φρειδερίκου τοῦ Μεγάλου τῆς Πρωσίας καὶ ὑποστηρίζει ὅτι ὁ αὐτοκράτορας διόρισε ὡς ἐπικεφαλῆς τῶν στρατιωτικῶν ἱερέων ἔναν ἐκπρόσωπο τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ ὅχι ἔναν πιετιστὴν ὅπως εἶχε κάνει ὁ πατέρας του νωρίτερα, κάνοντας ἐπομένως μία σημαντικὴ στροφὴ στὴν ἐκκλησιαστικὴ πολιτικὴ του.

Στὴν ἐπόμενην μελέτην ὁ David R. Law συγκρίνει τὶς χριστολογίες τῆς κένωσης στὴν ἀγγλικανικὴν καὶ στὴ λουθηρανικὴν θεολογία τοῦ 19^{ου} καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 20^{ου} αἰ. («Der erniedrigte Christus. Die lutherische und anglikanische Kenotik im Vergleich»). Στὴν ἀρχὴν ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὶς ἰστορικές, θεολογικὲς καὶ φιλοσοφικὲς προϋποθέσεις ποὺ ὅδηγησαν σὲ αὐτὲς τὶς χριστολογικὲς θέσεις. Στὴ συνέχεια συζητᾶ τὶς βασικὲς θέσεις τῆς χριστολογίας τῶν Gottfried Thomasius καὶ Frank Weston, ποὺ ἀποτελοῦν τοὺς δύο σημαντικότερους ἐκπροσώπους θεολογῶν κένωσης στὶς δύο ἐκκλησίες αὐτὴν τὴν ἐποχὴν. Ό συγγραφέας καταλήγει τὴν μελέτην του μὲ κάποιες σκέψεις γιὰ τὶς ὅμοιότητες καὶ διαφορὲς τῆς λουθηρανικῆς καὶ τῆς ἀγγλικανικῆς θεολογίας, ὅσον ἀφορᾶ τὸν τρόπον κατανόησης τῆς κένωσης. Στὴ συνέχεια ὁ Marcell Sass ἔξετάζει τὴ σχέση μεταξὺ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ὡς ἀκαδημαϊκοῦ ἀντικειμένου ἔρευνας καὶ τῆς Πρακτικῆς Θεολογίας («Praktische Theologie, Religionspädagogik und Diskurs»). Ό συγγραφέας προτείνει μία νέα ἐπιστημολογικὴ περιγραφὴ τῆς σχέσης τους μὲ τὴ βούθεια τῆς ἀνάλυσης τοῦ λόγου ποὺ προτείνει ὁ Michel Foucault. Στὴν τελευταίᾳ μελέτην τοῦ τεύχους ὁ Joachim Ochel συζητᾶ τὴ σημασία τῆς ἐγκυκλίου ποὺ ἔξεδωσε ἡ Γερμα-

νική Εύαγγελική Έκκλησία (EKD) μὲ τὸν τίτλο «Μεταξὺ αὐτονομίας κι ἀνεξαρτησίας» («Die Orientierungshilfe der EKD zu Ehe und Familie aus der Perspektive einer heutigen Trauliturgie»). Ο συγγραφέας ἔξετάζει τὸ συγκεκριμένο κείμενο ἀπὸ τὴν λειτουργικὴν ὁπτικὴν καὶ ὑποστηρίζει ὅτι ἀντικατοπτρίζει μία σημαντικὴν καὶ προβληματικὴν στροφὴν πρὸς μίαν κοινωνιολογικὴν κατανόησην τῆς πραγματικότητας ὡς προϊόντος τῆς διαδικασίας ἐπικοινωνίας.

Vigiliae Christianae (τόμος 68, τεῦχος 2/2014)

Στὴν πρώτη μελέτη τοῦ τρέχοντος τεύχους ὁ Gelu Sabau ἔξετάζει τὴν θέσην τοῦ Einar Thomassen γιὰ τὴν διάκρισην τῶν βαλεντίνων σὲ δύο σχολές –δυτικὴν καὶ ἀνατολικήν– καὶ τὴν ἔξελιξην τῆς βαλεντίνης σωτηριολογίας («Le modèle sotériologique et l'histoire de la doctrine valentiniennne. Une évaluation critique de la thèse d'Einar Thomassen»). Σπηλιζόμενος σὲ διάφορες πηγὲς ὁ συγγραφέας ἀμφισβητεῖ τὶς θέσεις τοῦ Thomassen καὶ ὑποστηρίζει ὅτι μία κριτικὴ ἀνάγνωση τῶν ἀρχαίων κειμένων δὲν ὀδηγεῖ στὴ διαπίστωση μᾶς τέτοιας ἔξελιξης. Ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ Carl P. E. Springer, ὁ ὄποιος παρουσιάζει τὸ ροπορικὸν στοιχεῖο τῆς ἐπανάληψης στὸν πρωινὸν ὅμνο τοῦ Ἀμβροσίου μὲ τὸν τίτλο *Aeterne rerum conditor* («Of Roosters and Repetitio: Ambrose's Aeterne rerum conditor»). Η εἰκόνα τοῦ πετεινοῦ καὶ ἡ κραυγὴ του, ποὺ ἐπαναλαμβάνεται στὴν τριτήν καὶ τέταρτην στροφήν, ὑπογραμμίζεται μέσα ἀπὸ τὸ στοιχεῖο τῆς ἐπανάληψης, τὸ ὄποιο βεβαιώνει τὴν λογοτεχνικὴν ἀξίαν τοῦ ὅμνου.

Στὴν ἐπόμενη μελέτην ὁ Dylan M. Burns συντιτά τὴν θέσην τοῦ Ἰουστίνου στὸ ἔργο του *Διάλογος πρὸς Τρόφωνα* γιὰ τὴν σχέσην τῆς προσευχῆς μὲ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ («Care or Prayer? Justin Martyr's Dialogue with Trypho 1.4 Revisited»). Ο Ἰουστίνος ἀπορρίπτει τὴν θέσην ὅτι ἡ προσευχὴ ἀκυρώνει τὴν πίστην στὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, μία ἰδέα που πιθανὸν ἐπικρατοῦσε σὲ φιλοσοφικὰ ορεύματα τῆς ἐποχῆς, ὅπως τὸν Μέσον Πλατωνισμὸν καὶ τὸν Στωικισμόν. Ἀπὸ τὴν ἄλλην, ὥστόσο, ἡ συντιτηση σὲ χριστιανικὰ κείμενα τῆς ἴδιας περιόδου γιὰ τὴν προσευχὴν, τὴν ἐλευθεροίαν καὶ τὴν θείαν πρόνοιαν μαρτυρεῖ τὸν διάλογο τῶν χριστιανῶν μὲ τὴν ἀρχαία φιλοσοφία, καθὼς καὶ τὴν ἐπίδρασην τῆς δεύτερης στὸν πρώτην. Η ἐπόμενη μελέτη εἶναι τοῦ John Granger Cook («Maxentius's Crosses: CIL VIII, 18261»). Ο συγγραφέας παρουσιάζει μία ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὸν Νουμιδίαν, ποὺ ἀπευθύνεται κατὰ πᾶσα πιθανότητα στὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντίνο, τὸν ὄποιο ἐπαινεῖ, γιατὶ ἐγκατέλειψε τὴν ποινὴν τῆς σταύρωσης καὶ τὶς ἄλλες τυραννικὲς συνήθειες. Ο Cook θεωρεῖ ὅτι ἡ παροῦσα μαρτυρία ἐνισχύει τὴν θέσην ποὺ ἔχει ὑποστηριχθεῖ κατὰ καιρούς στὴν ἔρευνα ὅτι ὁ Κωνσταντίνος κατήργησε τὴν σταυρικὴν ποινὴν στὸ δυτικὸν τμῆμα τῆς αὐτοκρατορίας. Ο ρόλος τῶν ἀγγέλων στὸ ἀπόκρυφο εὐαγγέλιο τοῦ Πέτρου καὶ οἱ πιθανὲς ἐπιδράσεις τῶν ιουδαϊκῶν κειμένων τῆς μεσοδιαθηκικῆς περιόδου εἶναι τὸ θέμα τῆς τελευταίας μελέτης τοῦ τεύχους (Pablo M. Edo, «A Revision of the Origin and Role of the Supporting Angels in the Gospel of Peter (10:39b)»).

Neue Zeitschrift für systematische Theologie (τόμος 56, τεῦχος 1/2014)

Στὴν πρώτη μελέτη τοῦ τρέχοντος τεύχου ὁ Wolfram Adolph συζητᾷ τὴν στάσην τοῦ Λουθήρου ἀπέναντι στὴν μουσική («*Luthers amor musicae. Martin Luthers emphatische Rede vom primus locus musicæ*»). Ὁ Λούθηρος τοποθετεῖ τὴν μουσικὴν *primus locus post primum locum* καὶ νίοθετεῖ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν θεολογίαν τῆς μουσικῆς τοῦ Αὐγούστινου, τὰ ὅποια συνδυάζει μὲ τὴν δικήν του ἐσχατολογικὴν θεολογικὴν σκέψην. Ἀποδίδει τὸν εὐεργετικὸν χαρακτήρα τῆς μουσικῆς στὸν «Ἄγιον Πνεῦμα καὶ τὴν ἀντιλαμβάνεται ὡς πνευματικὸν χάρισμα». Ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ Steven D. Paulson σχετικὰ μὲ τὸν χαρακτήρα καὶ τὸν ρόλο τῆς Ὁμολογίας τοῦ Augsburg («*What Kind of Confession is the Augsburg Confession? I will also speak of your decrees before kings, and shall not be put to shame*» (Psalm 119:46)»). Μὲ βάσην διάφορες πηγές, κυρίως ἐπιστολὲς τοῦ Ἰδιου τοῦ Λουθήρου, ὁ συγγραφέας καταλήγει ὅτι ἡ Ὁμολογία ἔχει ἀποκαλυπτικὸν χαρακτῆρα καὶ ταυτόχρονα κάνει τὴν διάκονισην μεταξὺ εὐαγγελίου καὶ νόμου. Ἐπιπλέον εἶναι ἔνα δημόσιο κήρυγμα ποὺ διακηρύσσει τὴν πίστην ὡς δικαίωσην. Οὐσιαστικὰ ἡ Ὁμολογία δήλωνε ὅτι ὁ θεῖος λόγος ἔγινε πρᾶξην καὶ διακηρύσσεται μὲ τὴν Μεταρρύθμισην στὸν κόσμο, σηματοδοτώντας μία νέα ἀρχήν.

Ο Matthias Gockel, στὴν συνέχεια, ἀσχολεῖται μὲ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ λουθηρανοῦ θεολόγου Hermann Cremer (1834-1903), ὁ ὄποιος διετέλεσε ἐπικεφαλῆς τῆς Σχολῆς τοῦ Greifswald («*Hermann Cremers Umformung der christlichen Lehre von den Eigenschaften Gottes im Lichte ihrer Rezeption im 20. Jahrhundert*»). Ο συγγραφέας ἔστιάζει τὸ ἐνδιαφέρον του στὴν πραγματεία τοῦ Cremer γιὰ τὶς ἴδιοτες τοῦ Θεοῦ καὶ κυρίως στὶς ἐπιπτώσεις ποὺ εἶχε στὴν θεολογία περὶ δικαίωσης στὶς θεολογικὲς συζητήσεις γιὰ τὴν δικαίωσην ἐκ πίστεως κατὰ τὸν 20^ο αἰ. Ἡ σύνθετη σχέση μεταξὺ φαινομενολογικῆς καὶ πραγματιστικῆς προσέγγισης τῆς θρησκείας εἶναι τὸ θέμα τῆς ἐπόμενης μελέτης ποὺ ἀκολουθεῖ («*Religion aus eigenem Recht. Zur Methodologie der Religionsphilosophie bei Max Scheler und William James*»). Ο συγγραφέας της, Christoph Seibert, συγκρίνει δύο σημαντικὰ ἔργα τῆς φιλοσοφίας τῆς θρησκείας, τὴν μελέτη τοῦ Max Scheler, *Vom Ewigen im Menschen* καὶ ἐκείνην τοῦ William James, *The Varieties of Religious Experience*, ἀναζητᾶ τὶς διαφορετικὲς μεθοδολογικὲς προϋποθέσεις τῶν δύο ἔργων καὶ τὸ θεωρητικὸν πλαίσιο ποὺ τὶς γέννησε καὶ καταλήγει σὲ συμπεράσματα σχετικὰ μὲ τὴν ὥφελεια μίας τέτοιας σύγκρισης.

Ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ Benjamin Dahlke μὲ θέμα τὸν χριστολογικὸν χαρακτήρα τῆς θεολογίας τοῦ Karl Barth («*Theologie als Christologie. Zur Dynamik von Karl Barths Denken*»). Ἡ μελέτη χωρίζεται σὲ τρία μέρη: α) στὴν περιγραφὴν τῆς προσπάθειας τοῦ Barth νὰ ἔξασφαλίσει τὸν πραγματικὸν θεολογικὸν χαρακτήρα τῆς θεολογίας του, β) στὴν παρουσίαση τοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Γερμανοῦ θεολόγου γιὰ τὴν ίστορία, γ) στὴ διερεύνηση τῆς σχέσης τοῦ Barth μὲ τὴν φιλελεύθερην θεολογία. Στὴν τελευταία μελέτη τοῦ τεύχους ὁ Sigurd Baark συζητᾷ τὴν ἐπιστημολογία τῆς ὑποθετικῆς θεολογίας («*The Great Number of Strange Doctrines –*

On Speculative Theology»). Είδικότερα, ό συγγραφέας θέτει τὸ ἐρώτημα γιὰ τὰ κριτήρια, τὰ ὅποια καθιστοῦν τὸ ὅποιο ἔγχειρομα τῆς ὑποθετικῆς θεολογίας ἔγκυο καὶ χρησιμοποιεῖ ὡς παράδειγμα τὸν τρόπο ποὺ ὁ Karl Barth πραγματεύεται τὸ θαῦμα τῶν Χριστουγέννων στὸ ἔργο του *Kirchliche Dogmatik I/2*, τὸ ὅποιο ἀξιολογεῖ μὲ τὴ βοήθεια τῆς κριτικῆς ποὺ ἀσκησε στὴ δογματικὴ τοῦ Barth Robert Jenson παρατηρῶντας τὴν ἀπουσία τῆς πνευματολογικῆς διάστασης στὴ σκέψη τοῦ Γερμανοῦ θεολόγου.

Αἰκατερίνη Τσαλαμπούνη, Ἐπίκ. Καθηγήτρια,
Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ.

International Journal of Systematic Theology (τόμος 16, τεύχος 3, Ιούλιος 2014)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους μὲ τίτλο «“Lamentations 5:21 within the Development of Thomas Aquinas” Theology of the Grace of Conversion», ὁ Michael Abril διερευνᾶ τὴ χρήση καὶ τὸν ρόλο τῶν Θρόνων καὶ γενικότερα τῆς Ἀγίας Γραφῆς στὴ διαμόρφωση τῆς θεολογίας τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτη. Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο μὲ τίτλο «Merit and the Finnish Luther», ὁ Mats Valberg ἔξετάζει τὴ θεολογικὴ πρόσληψη καὶ ἔρμηνεία τῆς ἔννοιας τοῦ «merit» στὸ πλαίσιο τῆς λουθηρανικῆς παράδοσης στὴ Φιλανδία. Ο Andrew Torrance, στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ ὑπὸ τὸν τίτλο «Beyond Existentialism: Kierkegaard on the Human Relationship with the God Who is Wholly Other», ἀμφισβητεῖ τὴ σύγχρονη σχετικὴ ἔρευνα τῆς σκέψης τοῦ μεγάλου Δανοῦ ὑπαρξιστῆ φιλοσόφου, ἢ ὅποια θεωρεῖ ὅτι ή ἀπόλυτη ἔτεροτη τοῦ Θεοῦ ἔναντι τοῦ ἀνθρώπου ὑπερβαίνεται «δριτικά» στὴν προοπτικὴ τῆς ἀπολυτρωτικῆς πράξης στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «A “Glaring Misunderstanding”? Schleiermacher, Barth and the Nature of Speculative Theology», ὁ James Gordon ἐπιχειρεῖ μία ἀνασκευὴ τῆς θεώρησης τοῦ Barth, ο ὅποιος, φαίνεται νὰ ἐπικρίνει τὸν Schleiermacher γιὰ υἱοθέτηση μίας στοχαστικῆς καὶ μεταφυσικῆς θεολογικῆς θεώρησης, τὴν ὅποια ὑποτίθεται ὅτι ὁ ἴδιος ἀντιπαλεῖται. Ο van den Brink στὸ μελέτημά του μὲ τίτλο «Social Trinitarianism: A Discussion of Some Recent Theological Criticisms» ἐπιχειρεῖ νὰ ἀπαντήσει στὶς αἰτιάσεις ποὺ ἔχουν διατυπωθεῖ σὲ σχέση μὲ τὸ λεγόμενο «κοινωνιακό» μοντέλο θεώρησης τῶν ἐνδοτριαδικῶν σχέσεων, ἐπιχειρῶντας νὰ φανερώσει τὴ σχετικὴ χρησιμότητά του. Τὸ τεύχος ὁλοκληρώνεται μὲ πολὺ ἐνδιαφέρουσες βιβλιοπαρουσιάσεις.

The Heythrop Journal (τόμος 55, τεύχος 3, Μάιος 2014)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τεύχους μὲ τίτλο «Karl Rahner and Maximus the Confessor: Consonant Themes and Ecumenical Dialogue», ὁ Brock Bingaman διερευνᾶ τὶς πιθανὲς συγκλίσεις στὴ μεθοδολογία καὶ στὴ θεματολογία δύο μεγά-

λων θεολόγων ποὺ ἀνήκουν σὲ διαφορετικές ἐποχές (ὅπως π.χ. τὴ σχέση φιλοσοφίας καὶ θεολογίας). Ὁ Timothy Harvie στὴ μελέτη του μὲ τίτλο «*Jurgen Moltmann and Catholic Theology: Disputes on the Intersections of Ontology and Ethics*», ἔξετάζει ἐπιμέρους ὄψεις τῆς συνεχιζόμενης συζήτησης μεταξὺ τοῦ μεγάλου Γερμανοῦ θεολόγου καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς, κυρίως, ρωμαιοκαθολικῆς θεολογίας ἀναφορικὰ μὲ τὴν κατανόηση τῆς ἔννοιας τῆς ἐλπίδας στὴν προοπτικὴ τῆς σχέσης ὄντολογίας καὶ ἡθικῆς. Στὸ ἐπόμενο ἄρθρο μὲ τίτλο «*Edward Scribner Ames, Pragmatism, and Religious Naturalism: A Critical Assessment*» οἱ J. Clanton καὶ Gunter ἔξετάζουν τὴ συμβολὴ τοῦ Ἀμερικανοῦ πραγματιστὴ φιλοσόφου Edward Scribner Ames στὸ διάποστο συζήτηση ζήτημα.

Ὁ Paul Brazier στὴ μελέτη του «*C. S. Lewis: The Question of Multiple Incarnations*», μὲ βάση τὴ σκέψη τοῦ Lewis διερευνᾶ τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴ δυνατότητα πολλαπλῶν ἐνσαρκώσεων τοῦ Χριστοῦ στὴ δική μας ἢ σὲ κάποια ἄλλη ἔξω-κοσμικὴ πραγματικότητα. Ἡ Ikenna Okafor στὴ μελέτη της μὲ τίτλο «*Historicizing the Intractable and Random Conflicts Between Christians and Muslims in the West African Sub-Region: A Critical Theological Perspective*», ἐπιχειρεῖ μιὰ θεολογικὴ ἀξιολόγηση τῶν σχέσεων μεταξὺ Χριστιανῶν καὶ Ἰσλāμ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Ἀφρικῆς. Ὁ Peter Admirand στὸ ἄρθρο τοῦ «*Embodying an “Age of Doubt, Solitude, and Revolt” Christianity Beyond “Excarnation” in A Secular Age*» ἀποπειρᾶται μία κριτικὴ θεώρηση τῆς σχετικῆς περὶ «ἀποσάρκωσης» θεώρησης τοῦ Taylor στὸ πλαίσιο τοῦ σύγχρονου ἐκκοσμικευμένου κόσμου. Ὁ Michael Raposa στὴ μελέτη του μὲ τίτλο «*On Being a Liberal Theologian in a Postliberal Age*» ἐπιθυμεῖ νὰ ἀναδείξει τὴ σημασία καὶ τὴ σπουδαιότητα τῆς φιλελεύθερης θεολογίας σὲ μία ἐποχὴ ποὺ χαρακτηρίζεται ὡς μετα-φιλελεύθερην. Ἡ Natalie Carnes στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «*A Reconsideration of Religious Authority in Christian Theology*» ἔξετάζει ἐκ νέου τὰ στάδια ἀνάδυσης τῆς θροσκευτικῆς αὐθεντίας στὴ χριστιανικὴ παράδοση.

Harvard Theological Review (τόμος 107, τεῦχος 3, Ἰούλιος 2014)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους μὲ τίτλο «*Jewish Political Theology: The Doctrine of *Da’at Torah* as a Case Study*» ὁ Benjamin Brown ἔξετάζει τὴ φύση καὶ τὸν χαρακτῆρα ἐπιμέρους ἐκφράσεων τῆς πολιτικῆς θεολογίας στὸ σύγχρονο Ἰουδαϊσμό, ἐπικεντρώνοντας τὸ ἐνδιαφέρον του στὴ *Da’at Torah*, ποὺ ἐμφανίζεται στοὺς κύκλους τῶν φονταμενταλισῶν δρθισδόξων Ἰουδαίων, καὶ τῆς ὅποιας ἢ κεντρικὴ ἀντίληψη συνοφίζεται στὴν ἀπόλυτη πεποίθηση ὅτι οἱ θροσκευτικὲς αὐθεντίες ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ρυθμίζουν κάθε πτυχὴ τῆς ζωῆς τῶν Ἰουδαίων. Ὁ Evan Kühn στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «*Godforsakenness as the End of Prophecy: A Proposal from Schleiermacher’s *Glaubenslehre**», ἔξετάζει ὄψεις τῆς σχετικῆς, περὶ τὴν θεία πρόνοια, θεώρησης τοῦ σημαντικοῦ φιλελεύθερου θεολόγου τοῦ 19^{ου} αἰώνα. Στὴ συνέχεια ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο τοῦ Daniel R. Schwartz μὲ τίτλο «*Rabbinic Law between Biblical Logic and Biblical Text: The Pitfalls of Exodus 21:33–34*».

‘Ο Stephen Bagby στὴ μελέτη του μὲ τίτλο «Volitional Sin in Origen’s Commentary on Romans» ἔξετάζει τὸν τρόπο κατανόσης καὶ ἐρμηνείας ἀπὸ τὴ σύγχρονη σχετικὴ ἔρευνα τῆς περὶ ἀμαρτίας ἀντίληψης τοῦ Ὁριγένη, ἐπιχειρώντας νὰ προχωρήσει ἐπέκεινα τῆς καθιερωμένης σχετικῆς θεώρησης. Τέλος ὁ James Carleton Paget στὸ ἄρθρο του «Albert Schweitzer and the Jews» ἔξετάζει τὸν βαθμὸν ποὺ ἡ προσωπικὴ σχέση τοῦ Schweitzer μὲ τοὺς Ἰουδαίους καὶ τὸν Ἰουδαϊσμὸν ἐπηρέασε ἢ ὅχι τὴ θεολογικὴ του σκέψη.

Τεολογικόν, (τόμος 2, 2013)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους μὲ τίτλο «Man as Being at Play-Homo Ludens», ὁ ἐπίσκοπος David Perović ἔξετάζει τὸν ἀνθρωπὸν μέσα ἀπὸ τὴν ὄπτικὴ τῆς ἔννοιας τοῦ παιγνίου μεταξὺ ζωῆς καὶ θανάτου. Ὁ Georgi Kapriev στὸ μελέτημά του «Personlichkeit? Hypostase und Energién» ἔξετάζει κριτικὰ τὸ ἔννοιολογικὸν περιεχόμενο τῆς ἔννοιας τῆς προσωπότητας στὴν πατερικὴ γραμματεία, στὴν προοπτικὴ τοῦ θεολογικοῦ ἔργου τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου Ἰωάννη Ζηζιούλα. Ὁ Sveroslav Ribolov στὸ ἄρθρο του «The terms πρόσωπον and γνώμη in the Apogee of Antiochian Theology» ἔξετάζει τὴν ἔννοια καὶ τὴ διασύνδεση τῶν ἔννοιῶν πρόσωπον καὶ γνώμη, στὸ πλαίσιο τῆς ἀντιοχειανῆς ἀνθρωπολογικῆς σκέψης.

Ἡ Julija Vidovic στὸ ἄρθρο της «To the knowledge of God, Man and the World through the game according to Saint Maximus the Confessor. A Reading of Ambiguum 71», ἐπιχειρεῖ μία ἐρμηνευτικὴ προσέγγιση τοῦ σχετικοῦ κειμένου τοῦ ἀγίου Μαξίμου ἀναφορικὰ μὲ τὸν χαρακτῆρα καὶ τὴ φύση τῆς γνώσης τοῦ Θεοῦ. Ὁ Smilen Markov στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Validity and recognition of the natural limits (Gennadios Scholarios and the concept of the natural law)» ἔξετάζει τὴ θεικὴ στάση τοῦ Πατριάρχη Γενναδίου ἀπέναντι στὸ φυσικὸ δίκαιο. Στὴ σύντομη μελέτη ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «The person-Community relationship according to Apostolic Canon 34», ὁ Dobromir Dimitrov ἀποπειρᾶται μία διαφορετικὴ ἀνάγνωση τοῦ περίφημου ἀποστολικοῦ κανόνα μέσα ἀπὸ τὴν προοπτικὴ τῆς σχέσης τοῦ προσώπου καὶ τῆς κοινότητας στὸ πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας.

Ο Milan Dordevic στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Orthodox Charismatic Ecclesiology: Conditions of Possibility and Central Problems», διερευνᾷ τὴ σημασίᾳ τῆς προσωπικῆς πνευματικῆς ἐμπειρίας στὸ πλαίσιο ἐπιμέρους ἐκφάνσεων τῆς σύγχρονης ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας. Στὴ συνέχεια ὁ Svilen Toutekov στὴ μελέτη τοῦ «The Mystery of the person and anthropological apophatism» ἔξετάζει τὸ νόημα καὶ τὴ χρονιμότητα τῆς ἀποφατικῆς ὁδοῦ στὴν προσέγγιση τοῦ προσώπου στὸ πλαίσιο τῆς ὀρθόδοξης ἀνθρωπολογίας (πατερικῆς καὶ σύγχρονης). Ὁ Vladimir Cvetkovic στὸ ἄρθρο του «St. Justin the New on the mystery of Personhood» ἔξετάζει τὴ σχετικὴ προσωπολογικὴ θεώρηση τοῦ Ἰουστίνου Πόποβιτς, ἢ ὅποια συνιστᾶ μία σύνθεση τῆς σχετικῆς θεώρησης τῆς ρωσικῆς θρησκειοφιλοσοφικῆς σκέψης τοῦ 19^ο αἰώνα καὶ τῆς πατερικῆς ἀσκητικῆς παραδόσεως.

Στὴ συνέχεια, στὴ μελέτη ὑπὸ τὸν τίτλο «The person in the theology of Metropolitan John Zizioulas and the Father Dimitru Staniloe», ὁ Stoyan Tanev ἐπιχειρεῖ μία συγκριτικὴ καὶ συνάμα κριτικὴ θεώρηση τῆς περὶ προσώπου θεώρησης δύο κορυφαίων θεολόγων τοῦ 20^{οῦ} αἰῶνα, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ σχετικὴ θεώρηση τοῦ Ρουμάνου θεολόγου εἶναι περισσότερο πλήρης καὶ συνεπής ἀπὸ ἐκείνη τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου. Ὁ Igor Kosic στὴ συνέχεια μὲ τὸ ἄρθρο του «Eucharistic hypostasiology in the theology of Metropolitan John (Zizioulas) of Pergamon», ἐπιχειρεῖ μία συνολικὴ ἀποτύπωση τῆς σχετικῆς προσωπολογικῆς θεώρησης τοῦ Μητροπολίτη Περγάμου, ἡ ὁποίᾳ συνοψίζεται καὶ ἐπικεντρώνεται στὴν Εὐχαριστία, ὡς τὸν κατεξοχὴν τόπο μεταμόρφωσης τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Dimitar Zlatev στὴ μελέτη ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «The view about person at father Sophrony (Sakharov) and Nikolaj Berdyaev» ἐπιχειρεῖ μία συγκριτικὴ θεώρηση τῆς ἀνθρωπολογίας τῶν δύο σημαντικῶν χριστιανῶν στοχαστῶν μὲ ἐπίκεντρο τὸν τρόπο κατανόησης ἐκ μέρους τοὺς τῆς ἔννοιας τοῦ προσώπου. Τὸ τεῦχος δὲ λοκληρώνεται μὲ δύο παραρτήματα ἀπὸ τὸν Matthew Baker, ποὺ ἀφοροῦν στὴν παρουσίαση τῆς πρωτογενοῦς καὶ τῆς δευτερογενοῦς βιβλιογραφίας γιὰ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ.

International Journal of Orthodox Theology (τόμος 5, τεῦχος 1, 2014)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους μὲ τίτλο «Hell and Heaven, Nature and Person. Chr. Yannaras, D. Staniloae and Maximus the Confessor», ὁ π. Νικόλαος Λουδοβίκος ἀποπειρᾶται μία διερεύνηση τῆς ὄντολογικῆς ἔννοιας τῆς Κολάσεως καὶ τοῦ οὐδρανοῦ στὴν προοπτικὴ τῆς πατερικῆς σκέψης μὲ ἀναφορὰ στὸν τρόπο θεώρησης τοῦ θέματος ἀπὸ ἐπιφανεῖς σύγχρονους θεολόγους. Στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ ὑπὸ τὸν τίτλο «Human Depersonalization as a symptom of the post-modern society», ὁ Al. Cornelius Arion ἔξετάζει βασικὲς πτυχὲς τοῦ μετα-νεωτερικοῦ πολιτισμοῦ ποὺ ὑπὸ προϋποθέσεις ὀδηγοῦν στὴν ἀποπροσωπίσην τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Ambrose Ih-Ren Mong στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Return to Orthodoxy: An examination of Jaroslav Pelikan's Embrace of the Eastern faith», ἔξετάζει τὴν στάση τοῦ Pelikan ἀπέναντι στὴν λεγόμενη «ἔξέλιξη τοῦ δόγματος», τὴν θετική, ἀν καὶ κριτική, στάση του ἔναντι τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸν τρόπο θεώρησής του γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, ἡ ὁποίᾳ καὶ συνέβαλε στὴ μεταστροφή του στὴν Ὁρθοδοξία.

Ο Νικόλαος Ξιώνης στὴ μελέτη τοῦ «The theological word: «Living according to truth», συζητάει τὴν πατερικὴ θεώρηση τῆς ἀλήθειας καὶ τὶς ἐπιπτώσεις της γιὰ τὴν ἴδια τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν διαχριστιανικὸ διάλογο. Ὁ Andrew Sharp στὸ ἄρθρο του μὲ τίτλο «Modern Encounters with Islam and the impact on Orthodox thought, identity and action», ἔξετάζει τοὺς βασικοὺς σταθμοὺς τοῦ διαλόγου μεταξὺ Μουσουλμάνων καὶ Χριστιανῶν, ἵδιαίτερα ἀπὸ τὴν ὄπτικὴ γωνία τῆς Ὁρθοδοξίης Ἐκκλησίας. Στὴ συνέχεια ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο τοῦ Cosmin Pricop μὲ τίτλο «Die exegetische Erfahrung der Kirchenväter als Virkungsgeschichte. Eine

orthodoxe Wahrnehmung der Ansätze von Urlich Luz», ἐνῶ ὁ Teofan Mada στὸ κείμενό του μὲ τίτλο «Love and Knowledge in the Patristic Tradition» διερευνᾷ τὸ χριστοκεντρικὸ χαρακτῆρα τῆς γνώσης στὸ πλαίσιο τῆς ἀγάπης, στὴν προοπτικὴ τῆς πατερικῆς σκέψης. Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ ἐνδιαφέρουσες βιβλιοπαρουσιάσεις.

Σύναξη τεῦχος 130 (Απρίλιος-Ιούνιος, 2014)

Στὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους μὲ τίτλο «Ο χρόνος στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή» ὁ Ἐπίσκοπος Δυτικῆς Ἀμερικῆς Μάξιμος ἵxνηλατεῖ τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἀπάντησην στὸ φαινομενικὰ ἀπλὸ ἔρωτημα “γιατί ὑπάρχει ὁ χρόνος;”. Ὁ π. Ἀντώνιος Πινακούλας στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Η μαρτυρία στὴν Ἀγίᾳ Γραφῇ» ἔξετάζει τὸ νόημα τῆς μαρτυρίας ὅπως ἀποτυπώνεται πολυτρόπως στὰ βιβλικὰ κείμενα. Ὁ Παναγιώτης Θωμᾶς στὸ μελέτημα ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Η ποικιλία τῶν χαρισμάτων ὡς (ἀντι-)πρόταση στὴ σύγχρονη ζωὴ καὶ τὴν παιδεία» ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναδείξει τὴν σημασία μιᾶς συνχὰ παραμελημένης ὄψης τῆς δρθόδοξης ἐκκλησιολογίας, αὐτῆς τῶν χαρισμάτων, διερευνώντας τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει στὸ πεδίο τῆς κοινωνικῆς καὶ κοινοτικῆς ζωῆς.

Ο Φραντσέσκο Μποτούρι στὸ κείμενό του «Λαϊκὸ κράτος καὶ πολιτογράφηση τῆς πίστης» ἔξετάζει τὴν πολύπλοκη σχέση μεταξὺ θρησκευτικῆς πίστης καὶ λαϊκοῦ κράτους στὴ σύγχρονη πολιτικὴ σκέψη. Οἱ Ἀπόστολος Μπάρολος καὶ Βάσω Γώγου στὸ κείμενό τους μὲ τίτλο «Διδάσκοντας θρησκευτικὰ μὲ ἐργαλεῖο τὴν τέχνην» προσφέρουν ἔνα παράδειγμα ἀξιοποίησης τῆς τέχνης γιὰ τὴ διδασκαλία μιᾶς ἐπιμέρους διδακτικῆς ἐνόπτητας γιὰ τὴ θέση τῆς γνωώματος στὸ Ισλάμ στὸ Μέσον Έκπαίδευσην. Ο Εὐάγγελος Τσουκάρας στὸ ἄρθρο του «Ο Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὡς ἐπιγραμματοποιός» ἔξετάζει τὸν μεγάλο Καππαδόκη θεολόγο ἀπὸ τὴν ὁπτικὴ τοῦ λογοτεχνικοῦ εἰδούς τοῦ ἐπιγράμματος. Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Τὸ δέον καὶ ἡ ἐλευθερία: σχόλια μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς ἥθικῆς» ὁ Χαράλαμπος Βέντης μὲ ἀφορμὴ μία σημαντικὴ ἔκδοση γιὰ τὴ θέση τῆς ἥθικῆς στὸν νεο-έλληνικὸ στοχασμό, διατυπώνει ὅρισμένα χρήσιμα σχόλια γιὰ τὴ σχέση δεοντολογίας καὶ ἐλευθερίας.

Ο Δημήτριος Μόσχος στὸ ἄρθρο του «Η κυριαρχία τῆς ἀγορᾶς στὸ δημόσιο χῶρο καὶ ἡ εὐθύνη τῆς θεολογίας» ἀσχολεῖται μὲ τὶς ἐπιπτώσεις τῆς κυριαρχίας τῆς ἀγορᾶς στὸ δημόσιο χῶρο καὶ τὸ ρόλο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ διαδραματίσει ἡ Ὁρθόδοξη θεολογία στὸ πλαίσιο αὐτοῦ. Ο Δημήτριος Μπαλτᾶς στὴ μελέτη του μὲ τίτλο «Τὰ Ἀσκητικά του Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου στὴ ρωσικὴ σκέψη τοῦ 19^{οῦ} καὶ τοῦ 20^{οῦ} αἰ.» θὰ κάνει μία σύντομη ἀναφορά στὴν παρουσία τῶν Ἀσκητικῶν στὸ ἔργο ἐπιφανῶν Ρώσων στοχαστῶν τοῦ 19^{οῦ} καὶ 20^{οῦ} αἰώνα (λ.χ. Παΐσιου Βελιτσκόφσκι, Φ. Ντοστογιέφκι κ.ἄ.). Ἀκολουθοῦν τὰ κείμενα τοῦ Τάσου Μερκούρη («Τρεῖς Πράξεις ἐνὸς δράματος»), τοῦ ἀειμνήστου π. Εὐσεβίου Βίττη («Τερατικὴ ἀντοσυνειδοσία. Ἐαυτοῖς πρόσχωμεν»), τοῦ Δημητρίου Κεραμιδᾶ («Evangelii Gaudium. Σχόλιο στὴν Ἀποστολικὴ προτροπὴ τοῦ Πάπα Φραγκίσκου τοῦ Α΄ γιὰ τὴν κήρυ-

ξη τοῦ Εὐαγγελίου στὸ νέο κόσμο»), καὶ τὸ ἐκτενὲς χρονικὸ τοῦ Παναγιώτη Παύλου γιὰ ἔνα συνέδριο στὸ ”Οσλο μὲ θέμα τὴ σχέση τῆς Ὁρθόδοξης θεολογίας καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ τὶς μόνιμες σπῆλες του γιὰ τὸ βιβλίο κ.ο.κ.

Σύνθεσις, (τόμος 3, τεῦχος 1, 2014)

Τὸ πρῶτο ἄρθρο τοῦ τρέχοντος τεύχους τοῦ ἡλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ *Σύνθεσις* τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Α.Π.Θ. μὲ τίτλο «Schulden im Kontext der Geldwirtschaft seit der Achsenzeit und die Antwort der Religionen», ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν γνωστὸ Γερμανὸ συστηματικὸ θεολόγο Ulrich Duchrow. Στὴ συνέχεια ἡ ”Αννα Κόλτσιου – Νικήτα μὲ τὴ μελέτη της «Κριτικὴ ἔκδοση μιᾶς Βυζαντινῆς μετάφραστης. Εἰδικὰ ζητήματα στὸν ἔκδοση τῶν Ἀγιογραφικῶν χωρίων», προσεγγίζει τὴν ἐκδοτικὴν προβληματικὴν θεολογικῶν βυζαντινῶν κειμένων ποὺ προέρχονται μάλιστα ἀπὸ μετάφραση λατινικῶν πρωτοτύπων. Ἡ Δῆμητρα Κούκουρα στὸ ἄρθρο της μὲ τίτλο «Ἐπανεναγγελισμὸς στὶς ”Χριστιανikές” κοινωνίες. Μία ὁρθόδοξη προσέγγιση», ἐπιχειρεῖ νὰ περιγράψει τὸ σύγχρονο φαινόμενο τῆς ἀποχριστιανοποίησης τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἡπείρου, προτείνοντας μία ὁρθόδοξη θεώρηση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ζητήματος.

Ἡ Νίκη Παπαγεωργίου στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Οἱ Χριστιανοὶ στὸν Ἀραβικὸ κόσμο. Ζητήματα ἔρευνας» ἔξετάζει τὴν πραγματικὴν θέση τῶν χριστιανῶν στὸν ἀραβικὸ κόσμο, καθὼς ἐπίσης καὶ τὶς κύριες ἔρευνητικὲς θέσεις ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν διεθνῆ καὶ ἐλληνικὴν σχετικὴν ἔρευνα σχετικὰ μὲ τὶς τοπικὲς χριστιανικὲς κοινότητες. Στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τίτλο «Θροσκεία, ἐπικοινωνία καὶ δημόσιος χῶρος», ὁ Ἰωάννης Πέτρου, ἀφοῦ νοηματοδοτίσει τὴν ἔννοια τοῦ δημόσιου χώρου, συντάσει τὴ θέση τῆς θροσκείας μέσα στὸ πλαίσιο αὐτοῦ. Οἱ Ἀθανάσιος Στογιαννίδης καὶ Νικόλαος Κουντούπιας στὸ ἄρθρο τους μὲ τίτλο «”Οταν ἡ Διδακτικὴ συναντᾶ τὴν Ἀνάλυσην Δεδομένων. Θεωρία καὶ ἐφαρμογὴ τῆς Γεωμετρικῆς Διδακτικῆς Ἀνάλυσης», παρουσιάζουν τὶς βασικὲς πτυχὲς μιᾶς νέας μεθοδολογίας στὴ διδακτικὴ ἔρευνα τὴν ὅποια ἔχουν οἱ ἴδιοι συγγραφεῖς ἀναπτύξει.

Ο Χρῆστος Τσιρώνης στὸ ἄρθρο τοῦ «Ἐκκλησία, κοινοτικὸ δεσμὸι καὶ κοινωνικὰ δίκτυα» καταγράφει ἀρχικὰ τὶς βασικὲς ἀρχὲς ἀνάλυσης τῆς σύγχρονης Κοινωνικῆς Θεωρίας γιὰ τὰ Ἕλεκτρονικὰ Κοινωνικὰ Δίκτυα, στὴ συνέχεια ἀναλύει τὶς κοινωνικὲς καὶ ἥθικὲς παραμέτρους τῆς χρήσης τους καὶ τέλος νὰ παρουσιάζει τὰ βασικὰ θέματα ποὺ σχετίζονται εἰδικότερα μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴ ζωὴ τῶν πιστῶν. Στὸ τελευταῖο ἄρθρο τοῦ τεύχους μὲ τίτλο «Ἀπὸ τὸ ”Πρόσωπο” στὴν ”Οἰκουμένη”. Βασικὲς πτυχὲς τῆς Οἰκουμενικῆς Θεολογίας τοῦ Νίκου Νησιώτη» ὁ Στυλιανὸς Τσομπανίδης ἀναδεικνύει σημαντικὲς πτυχὲς τῆς θεολογικῆς σκέψης τοῦ ἐπιφανοῦς σύγχρονου Ὁρθόδοξου θεολόγου Ν. Νησιώτη.

Νικόλαος Ασπρούλης