

# ‘Ελληνική Όρθοδοξη Ερμηνευτική και «Κανονική Ερμηνεία» (Canonical Approach)

ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΝΤΑΛΙΑΝΗ\*

## ‘Η ἀκαδημαϊκὴ ἐρμηνεία

Χωρὶς νὰ ἀναλωθεῖ κανεὶς στὴν διεξοδικὴ ἐξέταση τῆς ἰστορίας τῆς «ἐξέλιξης» τῆς θεολογίας, δηλαδὴ τῆς ἐν Ἀγίῳ Πνεύματι παραγωγῆς λόγου πρὸς ἀντιμετώπιση συγκεκριμένων ἐκκλησιαστικῶν ζητημάτων, σὲ ἐπιστήμη, δηλαδὴ σὲ γνωστικὸ ἀντικείμενο ποὺ ὑπηρετεῖται ἀπὸ κάθε ἄνθρωπο, ὁ ὅποιος μὲ ἀγῶνα καταφέρνει νὰ ἀποκτήσει τυπικὰ καὶ οὐσιαστικὰ προσόντα ποὺ τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ παράγει νέες ἰδέες καὶ νὰ προάγει τὴ γνώση, εἶναι καλύτερο νὰ τὰ διαχωρίσει ἐξαρχῆς, ὅπως διαχωρισμὸ μπορεῖ νὰ κάνει κανεὶς ἀνάμεσα στὸν Μέγα Βασίλειο καὶ στὸν μαθητές του. Ο Μέγας Πατὴρ φωτίσθηκε γιὰ νὰ δώσει οὐσιαστικὲς ἀπαντήσεις ἐνῶ παράλληλα οἱ μαθητές του μποροῦσαν νὰ ἀναπαράγουν τὰ ὅσα ἔλεγε μὲ λιγότερη ἢ περισσότερη ἐπιτυχίᾳ ὑποστηρίζοντας τὶς αὐτές θέσεις. Κοινὸ πλαίσιο ὅμως ἀμφιτρέψων (Βασιλείου-μαθητῶν) εἶναι ὁ τρόπος σκέψης καὶ ἔκφρασης ποὺ τοὺς διαπνέει καὶ ἀφορᾶ ὅτι ζοῦν στὴν ἴδια ἐποχὴ καὶ βιώνουν τὴν κοινὴ πίστη. Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ποὺ δὲν ἔμποδίζει ἀλλὰ μᾶλλον ἐπιβάλλει τὴν ὑπαρχῆ Θεολογικῶν Σχολῶν, τῆς Ἀκαδημαϊκῆς Θεολογίας<sup>1</sup>, ἀκριβῶς γιὰ νὰ μεταφέρουν τὴν Ἀλήθεια, ὅπως ἀκριβῶς δὲν εἶναι ἀνάγκη ὁ λειτουργὸς νὰ εἶναι «θεοφόρος» γιὰ νὰ προσφέρει τὴ Θεία Εὐχαριστία. Η προϋπόθεση ὅμως εἶναι ἡ μεταφορὰ αὐτὴ νὰ μήν εἶναι ἀναπαραγωγὴ ἀλλὰ μετακένωση στὴ σύγχρονη ἐποχὴ μὲ τὸν διαφορετικὸ τρόπο σκέψης καὶ

\* Ο Πορφύριος Νταλιάνης εἶναι διδάκτωρ τοῦ Τμ. Θεολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. καὶ διδάσκει στὸ Τμ. Θεολογίας τοῦ City Unity College στὴν Ἀθήνα.

1. Γνωρίζουμε τὴν μερικὴ κοινοτοπία τῶν ὄσων γράφουμε ἐδῶ, ὅμως θεωροῦμε ὑποχρέωση νὰ ἐπαναλάβουμε κάποιες σταθερὲς ἀρχὲς ὡς σύντομη ἀπάντηση ἐναντὶ τοῦ ἐσχάτως ἐπαναδύομενου ρεύματος ποὺ τάσσεται κατὰ τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ χραστῆρα τῆς θεολογίας. Γιὰ τὴ συμβολὴ τῆς Όρθοδοξης Θεολογίας στὴν ἀνάπτυξη τοῦ διαλόγου βλ. ΕΥΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, «Φαινομενολογία καὶ Δεοντολογία τῆς Ἑλληνικῆς Θεολογίας», Θεολογία 85.1 (2004) 33-40.

έκφρασης, ἀλλιῶς ἡ μεταφερόμενη μὲ στεῖρο τρόπο Αλήθεια καθίσταται εἰδωλο, ἀρχέτυπο ποὺ δεσμεύει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὰ πολιτιστικὰ ὅριά του ἔνα νόημα, τὸ ὄποιο ὅσο καλὸ καὶ τέλειο νὰ εἶναι, ἀπαξ καὶ καταστεῖ ταυτόσημο μὲ τὴν Ἀλήθεια, καθιστᾶ τὴν Ἀλήθεια μία πλατωνικὴ σκιά, ἀφοῦ τὸ νόημα πλέον γίνεται ἀντιληπτὸ ώς αἰώνιως προϋπάρχον. ”Ετσι καὶ οἱ διακονοῦντες στὶς Θεολογικὲς Σχολὲς ἀνὰ τὸν κόσμο δὲν εἶναι θεοφώτιστοι οἱ ἴδιοι ἀλλὰ μελετοῦν τὰ κείμενα τῆς Γραφῆς καὶ τῶν Πατέρων, ώς ἄλλοι μαθητές, διαφέρει ὅμως ἡ ἐποχὴ καὶ κατὰ συνέπεια ἡ σκέψη, ἡ ἔκφραση κ.ἄ. στὰ ὄποια καλοῦνται νὰ ἀποδώσουν τὴν Ἀλήθεια. Ἐνῶ θὰ ἔπρεπε ὅμως νὰ διατηρεῖται ἡ ἴδια Ἀλήθεια αὐτὸ δὲν συμβαίνει πάντοτε, ἐπειδὴ δὲν ὑφίστανται οἱ ἴδιες ἀφετηριακὲς προϋποθέσεις, στὴν προκειμένη περίπτωση ἐκκλησιολογικὲς προϋποθέσεις.

Μετὰ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Διαφωτισμὸ ὁ δόρθιολογισμὸς γίνεται βάση τῆς ὅποιας διερεύνησης τοῦ φυσικοῦ κόσμου καὶ ἡ ἐμπειρία ἀποκτᾶ διαφορετικὸ περιεχόμενο, ἐφόσον πλέον δὲν εἶναι μία προσωπικὴ συνάντηση τοῦ ἔρευνητῆ μὲ τὴ φύση ἀλλὰ ὅτιδήποτε μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ πειραματικὰ καὶ νὰ ἀποτελέσει μὲ τὴ σειρά της ἐμπειρία ἐπαναλαμβανόμενη, ἐμπειρία γιὰ τὸν κάθε ἔνα παρατηρητῆ. ”Ετσι λαμβάνει χώρα μία «πνευματικὴ στροφή», ἡ ὄποια στόχῳ ἔχει τὸ αὐτηρὸ ἀντικειμενικό. Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο καὶ στὶς πνευματικὲς ἐπιστῆμες ἀναπτύσσονται ἀνάλογες μέθοδοι ποὺ σκοπὸ ἔχουν τὴν παραγωγὴ ἀναντίορην συμπερασμάτων ποὺ νὰ μποροῦν νὰ γίνουν καθολικὰ ἀποδεκτά. Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι δὲν γίνεται ἀντικείμενο ἀναζήτησης ἡ ἀντικειμενικὴ Ἀλήθεια ἀλλὰ ἡ ἀλήθεια ἐκείνη στὴν ὄποια μπορεῖ νὰ φτάσει κανεὶς μὲ ἀντικειμενικὸ τρόπο, ἔστω ἀν ὁ ἀντικειμενικὸς τρόπος δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τῆς ἀντικειμενικῆς Ἀλήθειας. ”Ετσι οἱ μέθοδοι τοῦ ἰστορισμοῦ ἔδωσαν ἔμφαση στὴν ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας σὲ ἔνα πεδίο τὸ ὄποιο θὰ ἔταν, ὅπως πιστεύοταν, διαχειρίσιμο, διότι ἔταν προσβάσιμο ἀπὸ ὅλους μέσα ἀπὸ κείμενα καὶ εύρηματα τοῦ παρελθόντος, γιὰ τὰ ὄποια ὁ καθένας μπορεῖ νὰ ἔχει ἐμπειρία. Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἔδρασε καὶ ἡ Ἀκαδημαϊκὴ Θεολογία, ἡ ὄποια προσπάθησε νὰ ἀνταποκριθεῖ πολὺ ὄρθιὰ στὸ αἴτημα τῶν καιρῶν. Σὲ αὐτὴ τὴν λογικὴ γραμμὴ κινήθηκε καὶ ἡ ἔρευνα τῆς Π.Δ. ἀναζητώντας τὶς πηγὲς τῆς Πεντατεύχου, τοὺς ἀληθινοὺς προφῆτες πίσω ἀπὸ τὰ ὅσα ἔλεγαν τὰ βιβλία τους γι’ αὐτούς, ἀκόμα καὶ ἡ ἔκδοση βιβλικῶν κειμένων γιὰ ὅλους (ὅπως ἀρχικὰ ἡ ἴδεα τοῦ «textus receptus»<sup>2)</sup> μὲ τὴν ἀνασκευὴ καὶ παρασκευὴ τῶν κριτικῶν ἐκδό-

2. «Σύμφωνα πρὸς τὴν οὐμανιστικὴ θεμελιώδη ἀρχὴ ‘στὶς πηγὲς’ ἡ Μεταρρύθμιση θεώρησε ώς

σεων<sup>3</sup>. Στὸν ἀγγλοσαξωνικὸ χῶρο οἱ ἐρευνητὲς ἐπικεντρώθηκαν σὲ θέματα συσχέτισης τῆς Βίβλου μὲ ἔξωτερικὲς μαρτυρίες καὶ μὲ τὸ ἐρώτημα κατὰ πόσο αὐτὲς τὴν ἐπιβεβαίωναν ἴστορικὰ ἦ ὅχι. Στὸ γερμανικὸ χῶρο ἐστίασαν κυρίως στὶς ἐσωτερικὲς μαρτυρίες τοῦ κειμένου, γι' αὐτὸ καὶ ἀναπτύχθηκαν καὶ τόσες ἴστορικές-φιλολογικές μέθοδοι<sup>4</sup>. Τὸ εὐρωπαϊκὸ αὐτὸ πλαίσιο ἐπηρέασε τὰ μεγιστὰ τὴν ὁρθόδοξη ἀνατολὴ μέχρι καὶ σήμερα. Στὸν ἐλληνόφωνο χῶρο ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ὁθώνειου καὶ ἐπειτα Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου διαμορφώθηκε σύμφωνα πρὸς τὰ γερμανικὰ πρότυπα καὶ ἰδέες ὡς πρὸς τὸν τρόπο δομῆς καὶ ἐρευνας. Παραθέτουμε τρεῖς περιόδους, τὶς ὃποιες χωρίζουμε μὲ κριτήριο τὰ τρία ἐπιστημονικὰ θεολογικά-βιβλικὰ περιοδικά<sup>5</sup>:

---

δεσμευτικὸ τὸ σχετικὸ πρωτότυπο κείμενο, δηλαδὴ στὴν περίπτωση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης τὸ ἑβραϊκὸ κείμενο», H. CHR. SCHMITT, *Arbeitsbuch zum Alten Testament*, σειρά: UTB, τ. 2146, Göttingen 2005, σ. 167.

3. Ἀκόμα καὶ ἡ «βιβλικὴ θεολογία» ὁδηγήθηκε στὸν ἴστορισμὸ γιὰ νὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὴν «συστηματικὴ θεολογία», βλ. H. CH. SCOBIE, “History of Biblical Theology”, στό: New Dictionary of Biblical Theology, τ. 3, InterVarsity, 2000, σ. 16.

4. B. DRIVER D., *Brevard Childs, Biblical Theologian. For the Church's One Bible*, σειρά: Forschungen zum Alten Testament 2. Reihe, ed. B. Janowski - M. Smith - H. Speckermann, τ. 46, Tübingen 2010, σ. 143.

5. Ἡ διάκρισι τῶν περιόδων εἶναι πολὺ σύνθετο ζήτημα. Ὁ Καθ. Ἰωάννης Καραβιδόπουλος («Οἱ βιβλικὲς σπουδὲς στὴν Ἑλλάδα. Σύντομη ἴστορικὴ ἀναδρομὴ-Μελλοντικὲς προοπτικές», *ΔΒΜ* 14 (1985) 77 καὶ «Οἱ βιβλικὲς σπουδὲς στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1960 κ.ἔξ., *Σύναξη* 97 (2006) 86») καὶ ἡ Καθ. Κυριακούλα Παπαδημητρίου («Οἱ καινοδιαθηκικὲς σπουδὲς στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν Ἀπελευθέρωση ἔως σήμερα», στό: Σεμινάριο Ὁρθοδόξου Ἐρμηνευτικῆς Θεολογίας, Ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2006-2007, 3η συνάντηση 27 Μαρτίου 2007, <http://eiee.web.auth.gr/seminar/papademetriou.htm>) θέτουν ὡς ὁρόσημο τὸ Α' Συνέδριο τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν 29 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 1936. Ὁ Κάθ. Ἡλίας Οἰκονόμου (*Bibel und Bibelwissenschaft in der orthodoxen Kirche*, σειρά: SBS, τ. 81, Stuttgart 1976, σ. 15) καὶ ὁ Καθ. Ἀθανάσιος Παπαργάκης («Οἱ παλαιοδιαθηκικὲς σπουδὲς στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν Ἀπελευθέρωση ἔως σήμερα. Ἡ ἀκαδημαϊκὴ θεολογία», στό: Σεμινάριο Ὁρθοδόξου Ἐρμηνευτικῆς Θεολογίας, Ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2006-2007, 2η συνάντηση 1 Μαρτίου 2007, <http://eiee.web.auth.gr/seminar/paparnakis.htm>) δίνουν ιδιαίτερη ἔμφαση στὴν ἵδυση τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Θεοσαλονίκης τὸ 1942. Στὴν παρούσα παρουσίαση προτάξαμε τὰ ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ -γιὰ τὰ ὅποια δὲν ἀρκοῦν οἱ κατατιθέμενες ἐπισημάνσεις ἀλλὰ χρήζουν περαιτέρω βαθύτερης ἐξετασῆς στὸ μέλλον-, μὲ τὴ σκέψη ὅτι: α) σὲ αὐτὰ εἶναι ἀποθησανομένα κατὰ μεγάλο μέρος τὰ ἐπιστημονικὰ ἐπιτεύγματα κάθε ἐποχῆς, β) φέρονται σὲ διάλογο τοὺς ἐπιστήμονες στὸ ζήτημα τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ καὶ ὁρθόδοξου προσανατολισμοῦ καὶ γ) καλύπτουν χρονικὰ καὶ σηματοδοτοῦν κάποια χρονικὴ περίοδο, καθὼς ἐκφράζουν τὰ ἴδια μία θεολογικὴ ταυτότητα. Ἄλλωστε σκοπός μας ἐδῶ δὲν εἶναι ἡ ἀναζήτηση τῶν αἰτιῶν ἀλλαγῆς, τὸ δόποιο ἥδη ἔχουν κάνει πεπειραμένοι καθηγητές σὲ ἄρθρα τους, ἀλλὰ σκιαγράφηση περιόδων.

Τὸ πρῶτο ἐπιστημονικὸ θεολογικὸ περιοδικὸ εἶναι ὁ «Ἐναγγελικὸς Κῆρυξ» (1857-1871). Μία προσεκτικὴ ματιὰ πείθει τὸν ἀναγνώστη ὅτι: α) μεταφυτεύεται μὲ συνέπεια ἡ προβληματικὴ τῆς Δύσης, β) τὰ ἀναλυόμενα θέματα ἀκόμα καὶ ὅταν ἀναφέρονται σὲ δρόθοδοξα ζητήματα παραπέμπουν ἐκτὸς ἀπὸ τὶς πηγὲς κυρίως στὴ γερμανικὴ βιβλιογραφία καὶ γ) ὅταν γίνεται παράθεση σὲ πατερικὰ κείμενα, αὐτὴ διέπεται ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς στείρας χρηστικότητας. Πάντοτε ὑπάρχουν κάποιες φωτεινὲς ἀκτίνες ἐξαιρέσεων ἀλλὰ αὐτὲς ἐπιβεβαίωνται τὸν κανόνα γιὰ νὰ καταπνιγοῦν ἔπειτα ἀπὸ τὸ καθιερωμένο ἀκαδημαϊκὸ πλαίσιο. Ἡ πρώτη ἀναφορὰ σὲ μεθόδους ἐρμηνείας εἶναι σὲ δύο ἄρθρα τοῦ Κ. Κοντογόνη<sup>6</sup>. Στὸ πρῶτο ὁ Κοντογόνης ἀναφέρεται στὰ διάφορα εἰδῆ σχολιασμοῦ ἢ ἐρμηνείας τῶν γραφῶν (παραφράσεις, σχόλια, ὑπομνήματα κ.λπ.). Γνωρίζει καλὰ τὸ ἔργο τῶν Πατέρων ὅμως φαίνεται νὰ τὸ ὑποβαθμίζει, διότι δὲν συνταιριάζει ἀπόλυτα μὲ τὸ νέο πνεῦμα τῆς ἐρμηνευτικῆς<sup>7</sup> καὶ προκρίνει ἀπὸ αὐτὸὺς μόνο ὅσα συμβαδίζουν μὲ αὐτὸ, δηλαδὴ τὴν ἰστορικὴ προσέγγιση<sup>8</sup> καὶ τὴν μεθόδο τῶν ἐρωταποκρίσεων<sup>9</sup>. Στὸ δεύτερο ἄρθρο ἀφοῦ ἐπιμένει στὶς

6. Τὰ ἄρθρα αὐτὰ μαζὶ μὲ κάποια ἄλλα συμπληρωματικὰ στοιχεῖα ἀπαρτίζουν τὸν ἐνότητα τῶν ἐρμηνευτικῶν στοιχείων στὸ Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ, *Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν Ἀγίαν Γραφὴν καὶ στοιχεῖα ἐρμηνευτικῆς*, Ἐν Ἀθήναις 1859.

7. «Πρῶτος, ὁ γράφας σχόλια εἰς ἄπασαν τὴν ἀγίαν Γραφήν, εἶναι ὁ Ὁριγένης· μετ' αὐτὸν ἡ τοιαύτη τῶν Γραφῶν ἐρμηνεία παρημελήθη ὑπὸ τῶν λοιπῶν ἀγίων Πατέρων... ἀλλ ὅμως εἰς τὴν ἐξήγησιν τοῦ γράμματος εἶναι ὀφελιμωτάτη, καὶ διὰ τοῦτο ὁρθῶς καὶ μετὰ λόγου μετεχειρίσθησαν αὐτὴν κατὰ τὰς τελευταίας ἐκαπονταετηρίδας πολλοὶ τῶν δοκίμων ἐρμηνευτῶν», Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ, «Διάφοροι τρόποι τοῦ ἐρμηνεύειν τὰς θείας γραφάς», *Ἐναγγελικὸς Κῆρυξ* Α' / τεῦχ. 6 (1857) 258. «Ἡρμήνευον δὲ οἱ Πατέρες ἐν ταύταις ταῖς ὄμιλίαις πρῶτον μὲν συνήθωσαν τὸ γράμμα τοῦ κειμένου, ἵνα, εἰ μάλιστα εἴχε καὶ δυσκολίαν τινά, καταστήσωσιν αὐτὸ καταληπτότερον εἰς τὸν λαόν· ἔπειτα δὲ μετέβαινον εἰς τὴν ἀλληγορίαν ἢ εἰς τὴν ἡθικήν. Ἀλλ ὅμως ἐνίστε παρημέλουσι τὴν κατὰ γράμμα ἔννοιαν, καὶ πολλάκις δὲ πολλάκις ἐνδιέτοιβον ἐν αὐτῇ, φροντίζοντες μόνον ἀν ἥ νπ' αὐτῶν ἐξηγούμενή ἥθελεν εἰσθαι πρόσφορος νὰ διδάξῃ τοὺς πιστοὺς ἀλήθειαν τινὰ τῆς χριστιανικῆς πίστεως, ἢ νὰ οἰκοδομήσῃ αὐτὸὺς εἰς τὴν ἡθικήν· διὰ τοῦτο δὲν πρέπει νὰ ξητῶμεν ἐν ταῖς ὄμιλίαις πᾶσαν τὴν ἐρμηνευτικὴν ἀκρίβειαν», Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ, «Διάφοροι τρόποι», σ. 259.

8. «Ἀπὸ τοῦ Ὁριγένους καὶ ὑστερον πάμπολλοι τῶν ἀγίων Πατέρων ἀνατολικῶν τέ καὶ δυτικῶν, συνέταξαν ὑπομνηματισμοὺς εἰς τὴν θείαν Γραφήν. διότι αὕτη ἦτο ἡ κυρία αὐτῶν σπουδῆ, αὕτη ἡ ἐργασία, εἰς ἥν μάλιστα ἐνησχολοῦντο συνήθωσα... τελευταῖον δ ἔτεροι εἰς μόνην τὴν τοῦ γράμματος ἐρμηνείαν ἀφιερώθησαν, ὡς οἱ πλεῖστοι τῶν νεωτέρων ἐρμηνευτῶν.», Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ, «Διάφοροι τρόποι», σ. 260-261.

9. «Ἡ μέθοδος αὕτη εἶναι ὀφελιμωτάτη, ὅταν περιορίζηται εἰς τὴν ἐξέτασιν μάλιστα τῶν ζητημάτων, τῶν χρησίμων ὄντων εἰς τὴν κατάληψιν τοῦ κειμένου, παραλείπουσα ὅσα ἢ οὐδεμίαν, ἢ δὲ πολλάκις σχέσιν ἔχουσι πρὸς τὴν ὑπόθεσιν», Κ. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ, «Διάφοροι τρόποι», σ. 261-262.

γραμματικὲς καὶ φιλολογικὲς παρατηρήσεις γιὰ νὰ κατανοήσει κανεὶς τὴν «κατὰ γράμμα ἔννοιαν», γράφει: «Ἐὰν θέλωμεν νὰ προσδιορίσωμεν ποία ἐκ πασῶν εἶναι ἡ ἔννοια ἡ ἀριθμός ουσία εἰς τὸ ἐρμηνευτικὸν χωρίον, πρέπει πρὸς τοῖς ἄλλοις νὰ λάβωμεν ὑπὸ ὄψιν τὴν ἀκολουθίαν τοῦ λόγου, τὴν ὑπόθεσιν, περὶ ἣς ὁ συγγραφεὺς πραγματεύεται, τὸν σκοπὸν τοῦ συγγραφέων, τὴν αἵτιαν ἡ τὴν ἀφορμήν, ἐξ ἣς παρεκινήθη νὰ γράψῃ, καὶ τὰς ἰστορικὰς περιστάσεις»<sup>10</sup>. Ή πρώτη βιβλικὴ ἐρμηνευτικὴ μελέτη ποὺ φέρει ἔκτυπα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς εὐρωπαϊκῆς κατεύθυνσης ἀνήκει στὸν Θεόκλητο Βίμπο<sup>11</sup>. Γενικά, αὐτὴ ἡ πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν πιστότητα στὶς γενικὲς κατευθύνσεις τῆς ἐπιστήμης καὶ ἀπὸ τὴν ἀσυνείδητη ἔως αὐτονόητη νίοθέτησή τους<sup>12</sup>.

10. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ Κ., «Κανόνες τοῦ ὀρθῶς ἐρμηνεύειν τὰς Ἀγίας Γραφάς», *Εὐαγγελικὸς Κῆρουξ Β' / τεῦχ. 6* (1858) 282-283. Τὸ ἐπόμενο εἶναι κάποιου Επιφάνιου Ματτέου ποὺ ἀδιακρίτως ἀναφέρεται στὴ χρήση «Γραμματικῆς, Ρητορικῆς, Λογικῆς... δογματικῆς καὶ ἡθικῆς Θεολογίας, τῆς πρακτικῆς Φιλοσοφίας, τῆς Φυσικῆς, τῆς Ἰατρικῆς, τῆς Ἰστορίας καὶ τῶν Μαθηματικῶν. Εἰς ταῦτα δέ, τέλος, περιλαμβάνονται καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ορθούνων καὶ τῶν θύραθεν συγγραφέων καὶ ὑπομνηματιστῶν τῆς Γραφῆς βοηθήματα», Ε. ΜΑΤΤΕΟΣ, «Πραγματεία περὶ τῶν ἐρμηνευτικῶν βοηθημάτων καὶ περὶ τῆς χρήσεως αὐτῶν εἰς τὴν ἐρμηνείαν τῆς Ἀγίας Γραφῆς», *Εὐαγγελικὸς Κῆρουξ Η/ τεῦχ. 2* (1864) 207-214.

11. Θ. Βίμπος, «Γραμματικὴ καὶ κριτικὴ ἐρμηνεία τῆς ἐκ τῆς Ἐξόδ. ΚΑ'. 7-11 περικοπῆς», *Εὐαγγελικὸς Κῆρουξ 4/ τχ. 10* (1860) 465-478. Ό ἕδιος ἐπίσης εἶναι ὁ πρῶτος σύμφωνα μὲ τὸ σχεδὸν ἀρχαιότερο Πρακτικό της Θεολογικῆς Σχολῆς (12ης Ιανουαρίου 1863) ὁ ὅποιος δίδαξε ἐρμηνεία, ἐρμηνευτικὴ καὶ κριτικὴ τοῦ βιβλιού κειμένου, χρησιμοποιώντας ἀποκλειστικὰ γερμανικὰ ἐγχειρίδια, ὅπως καταδεικνύει ἡ ἀνακαλυψθεῖσα βιβλιοθήκη του. Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸν Θ. Βίμπο καὶ τὸ βιβλικὸ καὶ ποιμαντικὸ ἔργο του στὴν ὑπὸ ἔκδοση μονογραφίᾳ: Π. Νταλιάνης, «Θεόκλητος Βίμπος (1832-1903): Καθηγητὴς Παλαιᾶς Διαθήκης - Ἀρχιεπίσκοπος Μαντινείας καὶ Κυνουρίας».

12. Παρόμοιες ἀντιλήψεις ἀκολουθοῦν καὶ τὰ ἐρμηνευτικὰ ἐγχειρίδια: «Ἡ ἐρμηνεία τῶν Τερῶν Γραφῶν πρέπει νὰ ἔναι κατ' ἀκοίβειαν γραμματικὴ καὶ φιλολογικὴ, οὐχὶ δὲ δογματικὴ», Ι.Κ., *Περὶ ἐρμηνευτικῆς τῶν Θείων Γραφῶν, Ἐν Ἀθήναις 1882*, σ. 11. Πρβλ. «διαλαμβάνον περὶ τοῦ τρόπου καὶ τῶν μέσων τῆς εὐρέσεως καὶ ἐξακριβώσεως τοῦ ἀληθοῦς νοήματος ἐκάστου χωρίου καὶ βιβλίου ὡς φιλολογικοῦ ἡ γραμματολογικοῦ προϊόντος, κατὰ τοὺς συνήθεις κανόνας τῆς κατὰ γράμμα καὶ ἰστορικῆς ἐρμηνείας», Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, *Ἐγχειρίδιον Τερᾶς ἐρμηνευτικῆς, Ἐν Κωνσταντινουπόλει 1921*, σ. 78, σύμφωνα μὲ τὸ ὅποιο το «ἀληθινό» νόημα ταυτίζεται μὲ τὸ γραμματικό-φιλολογικό. Ωστόσο σὲ αὐτὰ τὰ ἐγχειρίδια δὲν βρίσκουμε ἀπολυτοποίηση τῆς ἰστορικοκριτικῆς μεθόδου ἀλλὰ παραμένει ὡς ἀντίποδας ἡ πνευματικὴ κατανόηση τῆς Γραφῆς μέσα ἀπὸ τὴν παράδοση. Διυτιγῆς ἡ τελευταία ἐκλαμβάνεται ὡς ἡ ὑπὸ Συνόδων ἐρμηνεία χωρίων, πρβλ. Β. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, *Ἐγχειρίδιον*, σ. 110-113. Τὴ γραμμὴ αὐτὴ θὰ ἀκολουθήσει καὶ τὸ ἐπόμενο πόνημα ἐρμηνευτικῆς, πρβλ. ΕΥΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, Αἱ τῆς Κ.Δ. ὁρθόδοξοι ἐρμηνευτικαὶ ἀρχαὶ καὶ μέθοδοι καὶ αἱ θεολογικαὶ τῶν προϋποθέσεις, Ἀνάτυπον ἐκ τῆς Ἐπιστ. Ἐπετηρίδος τῆς Θεολ. Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1937), Ἐν Ἀθήναις 1937, σ. 37. Ἐξαίρεση ἀπό-

‘Η έπόμενη περίοδος ξεκινάει μὲ τὴν κυκλοφορία τοῦ ἐπιστημονικοῦ θεολογικοῦ περιοδικοῦ «Θεολογία» (1923-σήμερα)<sup>13</sup>. Τὸ περιοδικὸ φιλοξένησε πολλὲς σπουδαῖες κριτικὲς μελέτες ἔξεχόντων παλαιοδιαθηκολόγων, ἵδιαίτερα τῶν καθ. Π. Μπρατσιώτη καὶ Β. Βέλλα. Ὡστόσο, ἡ πρώτη κριτικὴ μελέτη ἀνήκει στὸν μακαριστὸ Β. Στεφανίδη, ὅπου ἀποδεικνύει, μέσα στὸ γενικὸ κλίμα τῆς ἐποχῆς, ὅτι παρὰ τὶς ἀφετηριακὲς διαφορὲς ἡ νεώτερη ἰστορικο-κριτικὴ μέθοδος διαθέτει ἀκριβῶς τὶς ἴδιες ἀρχὲς μὲ τὴν ἀρχαία κριτικὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδοσῆς<sup>14</sup>. Καταλήγει μάλιστα στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ἀρχαία κριτικὴ εἶναι πλουσιότερη σὲ θεματολογία, ἀλλὰ ἡ νεώτερη εἶναι γονιμώτερη καὶ πλουσιότερη τῆς ἀρχαίας σὲ πορίσματα, ἀν καὶ ὁδηγεῖται σὲ μὴ ἀσφαλῆ συμπεράσματα<sup>15</sup>, ἀφοῦ ἡ ωἰκικὴ ἀπόρριψη κάποιων βιβλίων κάνει διστακτικὸ τὸν Στεφανίδη νὰ τὴν ἀποδεχτεῖ πλήρως. Τελικὰ ἀποτιμᾶ τὸ ἔργο τῆς ἔξοχως θετικὰ γράφοντας ὅτι τὰ νέα πορίσματα «ἀποτελοῦσιν ἀναμφιβόλως τὸν θρίαμβον τῆς νεωτέρας Κριτικῆς»<sup>16</sup>. Διαφαίνεται ἡδη ἀπὸ αὐτὸν ἡ πορεία τῆς ἰστορικοκριτικῆς μεθόδου στὸν ἑλληνόφωνο χῶρο, μιᾶς περιόδου ὅπου ἀπὸ τὴν αὐτονόητη ἀποδοχὴ τῆς περνᾶ στὴν ἐπιδιωκόμενη καὶ μετὰ ζήλου ἐφαρμογή τῆς<sup>17</sup>, πάντοτε

τελεῖ τὸ ἐγχειρίδιο ποὺ συνέταξε ὁ μακαριστὸς Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, *Στοιχειώδης Ιερὰ Ἐρμηνευτική*, Ἐν Τεροσολύμοις 1902, ὅπου ἀνάμεσα στὰ ἄλλα δὲν ταυτίζει τὸ ἰστορικὸ μὲ τὸ ἀληθές: «τὸ γραμματικὸν νόημα ἐκφέρεται οὐ μόνον κατὰ τὴν κυρίᾳ τῶν λέξεων σημασίαν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν τροπικήν» (σελ. 31), ἀκολούθει ὅμως καὶ αὐτός -ἐν μέρει βέβαια- τὴν ἀποψή γιὰ τὴν ἐρμηνεία τῶν Συνόδων (σ. 88-89).

13. Σπουδαία ἐπίσης μὲ μεγάλῃ ἐμβέλεια ἀλλὰ εἴτε ἐκτὸς ἑλλαδικοῦ χώρου εἴτε μὲ μικρότερης σημασίας βιβλικὰ ἀρθρα καὶ πάντοτε μὲ μεγάλες διακοπὲς στὴν ἔκδοση εἶναι: ἡ «Νέα Σιῶν» (1904-σήμερα), ὁ «Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος» (1908-σήμερα) καὶ «Γρηγόριος Παλαμᾶς» (1917-σήμερα).

14. Βλ. Β. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, «Αἱ ἀρχαὶ τῆς κριτικῆς τῶν βιβλίων τῆς Κ. Διαθήκης», Θεολογία Β' /τεῦχ. 3 (1924) 243-244. Παρόμοιες ἀπόψεις ἐκφράζει σὲ παλαιὸ ἀρθρο τοῦ ὁ Καθ. Π. Βασιλειάδης προκειμένου νὰ διασώσει τὴν ἐλευθερία τῆς ἔρευνας ἀπὸ ἄκρα συντηρητικούς κύκλους γράφοντας: «ὅφειλουμε νὰ τονίσουμε πώς δὲν ὑπάρχει καμιὰ διάσταση ἀνάμεσα στὴν τυπολογία καὶ τὴν ἰστορικὴ-κριτικὴ μέθοδο. Δὲν θὰ ἥταν ὑπερβολικὸ ἀν λέγαμε ὅτι ἡ δεύτερη εἶναι κατευθείαν ἀπόγονός της πρώτης καὶ ἡ πρώτη καλυμμένη μορφὴ τῆς δεύτερης», Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, «Βιβλικὴ Κριτικὴ καὶ Ὁρθοδοξία», ΕΕΘΣΘ 25 (1980) 371.

15. Βλ. Β. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, «Αἱ ἀρχαὶ τῆς κριτικῆς τῶν βιβλίων τῆς Κ. Διαθήκης», σ. 254.

16. Βλ. Β. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, «Αἱ ἀρχαὶ τῆς κριτικῆς τῶν βιβλίων τῆς Κ. Διαθήκης», σ. 254.

17. Πρβλ. «Αἱ ἀρχαὶ τῆς φιλολογικὸ-ἱστορικῆς μεθόδου ἔχουσιν ὅμοιως ἀναγνωρισθῆ θεωρητικῶς καὶ πρακτικῶς παρ ἀπάντων τῶν ἡμετέρων νεωτέρων θεολόγων. Ἀπασαι αἱ ἐρμηνευτικαὶ ἐργασίαι, αἱ κατὰ τοὺς νεωτέρους χρόνους ἐμφανισθεῖσαι, στηρίζονται ἐπὶ τῆς μεθόδου ταῦτης», ΕΥΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, Αἱ τῆς Κ.Δ. ὁρθόδοξοι ἐρμηνευτικαὶ ἀρχαὶ, σ. 24, ὑποσ. 1.

διμως σὲ μία μετριοπαθέστερη γραμμὴ χωρὶς οὐδέποτε νὰ γίνεται ἐνστερνισμὸς τῶν ἀκραίων πορισμάτων<sup>18</sup>.

Τὴν σκυτάλη θὰ λάβει ὁ Β. Βέλλας ποὺ ἐκφράζει χαρακτηριστικὰ αὐτὸ τὸ πνεῦμα ὅταν γράφει «ἡ Ὁρθόδοξος Θεολογία... ἐφαρμόζει ἐν τῇ Ἐρμηνείᾳ τῆς Ἀγ. Γραφῆς τὰς φιλολογικὰς καὶ ίστορικὰς μεθόδους πρὸς ἀποκατάστασιν τοῦ κειμένου, πρὸς ἔρευναν τῆς φιλολογικῆς γενέσεως ἐκάστου βιβλίου, πρὸς καθορισμὸν τῆς γνησιότητος ἐκάστου βιβλίου καὶ τοῦ περιβάλλοντος τοῦ ίστορικοῦ, ἐντὸς τοῦ ὅποιου ἐγράφησαν τὰ βιβλία, χωρὶς ἡ αὐθεντία τῆς Ἀγ. Γραφῆς νὰ δύναται διὰ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μεθόδων τούτων νὰ πάθῃ ἔστω καὶ τὴν ἐλάχιστην μείωσιν. Ἐν τῇ νεωτέρᾳ φάσει τῆς παρ’ ἡμῖν Ὁρθοδόξου Θεολογίας εὔρεται χρῆσις τῆς φιλολογικῆς, ίστορικῆς καὶ θρησκειολογικῆς μεθόδου»<sup>19</sup>. Παρόμοια γράφει καὶ ὁ Π. Μπρατσιώτης<sup>20</sup>. Οἱ διαφορὲς μὲ τὸν Β. Βέλλα στὸ συγκεκριμένο ζήτημα εἶναι τρεῖς. Πρῶτον, ὁ Βέλλας εἶναι σχεδὸν ἀπορριπτικὸς γιὰ τὴν ἔως τότε προσφορὰ τῶν προκατόχων του, ἐνῶ ὁ Μπρατσιώτης πιὸ οὐδέτερος. Συγκεκριμένα ὁ Βέλλας θεωρεῖ ὅτι ἡ παλαιοδιαθηκὴ ἐπιστήμη στὴν Ἑλλάδα δὲν εἶχε συμβάλλει στὸ ἐλάχιστο στὴν προώθηση τῆς ἔρευνας<sup>21</sup> καὶ μᾶλλον κρίνει ως λύση ἀνάγκης τὴν ὅποια ἔως τότε χρήση τῆς Πατερικῆς Γραμματείας<sup>22</sup>. Δεύτερον, ὁ ἴδιος κρίνει ὅποιαδήποτε ἐνασχόληση μὲ τὸν Ο’, πέραν ἐκείνης τῆς κριτικῆς τοῦ κειμένου, ως ἐπιζήμια γιὰ τὴν ἐπιστήμη<sup>23</sup>, ἀντί-

18. Ἐνδεικτικὰ βλ. ΕΥΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ, *Αἱ τῆς Κ.Δ. ὄρθόδοξοι ἐρμηνευτικαὶ ἀρχαί*, σ. 40-41.

19. Β. ΒΕΛΛΑΣ, «Ἡ αὐθεντία τῆς Βίβλου κατὰ τὴν διδασκαλίαν τῆς Ὁρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας», *Θεολογία ΚΒ' / τεῦχ. 4* (1951) 615.

20. «Ἡ ἐν ταῖς ὄρθοδοξοῖς Θεολογικαῖς Σχολαῖς τῶν Πανεπιστημίων Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης ἐφαρμοδομένη ὑπὸ τῶν ἐρμηνευτῶν ἐπιστημονικὴ μέθοδος εἶναι ἡ ίστορικὴ ἥμα καὶ κριτικὴ, ὡς εἶναι αὐτονότον...», Π. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ, «Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Ὁρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ», *ΕΕΘΣΑ ΙΔ'* (1963) 109.

21. «As for the Exegesis of the O.T., although it was the centre of the studies, there are no works worth (sic) mentioning», B. VELLAS, “Old Testament studies in the modern Greek Orthodox Theology”, *Θεολογία ΙΘ' / τεῦχ. 2* (1941-1948) 331.

22. B. VELLAS, “Old Testament studies”, σ. 332. Ἀντίθετα, πλέον στὴν ἐποχὴ τοῦ «the scholars do not hesitate to work out exegetical material left by the Fathers of the Church, but they take from it what is possible and beneficial to the studies», B. VELLAS, “Old Testament studies”, σ. 335.

23. «Πέραν τούτων εἰς τὴν ἐπιστήμην τῆς Π.Δ. δὲν δύναται τί ἀξιόλογον νὰ προσφέρῃ ἡ σπουδὴ τῶν Ο’... Θὰ ἀπογνωμόσῃ ἀναμφιβόλως τὸν κλάδον τοῦτον τοῦ ἐπιστημονικοῦ χαρακτῆρος, ἐὰν τὸ μάθημα τῶν Ο’ τραπῆ εἰς ἐρμηνείαν τῆς Π.Δ. καταφεύγον εἰς τὴν προσπάθειαν νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὴν ἔννοιαν τῶν ἰερῶν συγγραφέων τῆς Π.Δ. ἐκ μεταφράσεως», Β. ΒΕΛΛΑΣ, «Αἱ σύγχροναι κατευθύνσεις τῆς ἐπιστήμης τῆς Π.Δ.», *Θεολογία Ι' / τεῦχ. 1* (1932) 43.

θετα πρὸς τὸν ὄμολογό του, ὁ ὅποιος ὑπῆρξε πρωτοπόρος στὶς ἐβδομηκοντολογικὲς σπουδές. Τοίτον, ἐνῶ ὁ Π. Μπρατσιώτης παρὰ τὴν κριτικὴν ποὺ ἀσκεῖ, βλέπει τὴν Διαλεκτικὴν Θεολογίαν τοῦ K. Barth μὲ θετικὴ ματιά, ἐνῶ ὁ Βέλλας τὴν ἀπάξιώνει φτάνοντας ἔως τοῦ σημείου νὰ ὑποστηρίξει ὅτι μεταθέτει «τὸ κέντρον εἰς τὴν φαντασίαν... καταπνίγων τὴν ἔμφυτον περὶ τὴν γνῶσιν ὁρμὴν καὶ ἔφεσιν»<sup>24</sup> τοῦ ἐρευνητῆ. Μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς τρεῖς παραμέτρους ὁ Βέλλας ἐπιτυχάνει νὰ προσδέσει ἀμετάκλητα τὴν ὁρθόδοξην ἐρμηνευτικὴν μὲ τὴν ἰστορικοφιλολογικὴν κριτικήν<sup>25</sup>. Πρῶτον, διότι καλοῦσε σὲ ἐντατικοποίηση τῶν ἐρμηνευτικῶν προσπαθειῶν πρὸς τὴν ἰστορική-φιλολογικὴν κατεύθυνσην σὲ σχέση μὲ τὴν μικρὴ ἔως τότε παραγωγὴ μελετῶν περὶ τὴν Βίβλο. Δεύτερον, διότι ἔθετε ὡς κέντρο ὅχι τὸ κείμενο μὲ τὸ ὅποιο εἶχε «ζυμωθεῖ» ἢ Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία καὶ ἡ παράδοσή της, δηλ. τοὺς Ο', ἀλλὰ τὸ Μασωριτικό, ποὺ ἀφοροῦσε κατεξοχὴν τὴν Προτεσταντικὴν παράδοσην. Τοίτον, ἔξιβελίζοντας τὴν ἀντίρροπη πρὸς τὴ στυγνὴν ἰστορικοκριτικὴν πνευματικὴν κατεύθυνσην –παρὰ τὰ ὅποια προβλήματά της– Διαλεκτικὴ Θεολογία. Θὰ ἀδικοῦσε κανεὶς τὸν ἀείμνηστο Β. Βέλλα ἐὰν δὲν ἀναγνώριζε σὲ αὐτὸν τὴν εἰλικρινὴν του μέριμνα καὶ ἀγάπην γιὰ τὴ μελέτη τῆς Π.Δ. ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἀγωνία γιὰ τὴ διαμόρφωση μᾶς ὁρθόδοξης ἐρμηνευτικῆς, ποὺ θὰ περιέχει τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ θὰ ἀποβάλλει τὶς ὅθνεις ἐπιρροές<sup>26</sup>.

Τὸν προβληματισμὸν αὐτὸν θὰ συνεχίσουν γόνιμα οἱ νεώτεροι ἐρμηνευτὲς στὴν ἐπόμενη περίοδο, ὁ ὅποιος θὰ καταλήξει στὴν ἀνανέωση τῆς ὕλης τῶν ὑπαρχόντων περιοδικῶν, στὴν κυκλοφορία τοῦ «Δελτίου Βιβλικῶν Μελετῶν» (1971-σήμερα) καὶ στὴν ἔναρξη σειρᾶς βιβλικῶν συνεδρίων. Μὲ τοὺς Σ. Ἀγουρίδη καὶ Ἰωάν. Παναγόπουλο οἱ βιβλικὲς σπουδὲς ἀρχίζουν καὶ εἰσέρχονται σὲ μία νέα ἐποχή, ἐποχή «μεταβατική». Κεντρικὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς ἐποχῆς

24. Β. ΒΕΛΛΑΣ, «Αἱ σύγχροναι κατεύθυνσεις τῆς ἐπιστήμης τῆς Π.Δ.», σ. 44.

25. Ἀντίθετα ὁ Π. Μπρατσιώτης προκρίνει μία πιὸ ἐκκλησιαστικὴ ἐκπαίδευση: «Ἡ δὲ τοι-αύτη δρᾶσις τῶν ἡμετέρων θεολόγων θὰ ἦτο βεβαίως πολὺ δαψιλεστέρα, ἐὰν ἀφ' ἐνὸς μὲν ἡ ἐν ταῖς θεολογικαῖς σχολαῖς παρεχομένη μόρφωσις ἥτο ἀκραιφνέστερον ἐκκλησιαστική...», Π. Μπρατσιώτης, «Ἡ ἐλληνικὴ Θεολογία κατὰ τὴν τελευταίαν πεντηκονταετίαν», *Θεολογία ΙΘ' / τεύχ. 2 (1941-1948)* 283.

26. «...we are working at full speed for the creation of a Greek Orthodox Science. Inspite of probable influence of the Greek studies of the O.T. from abroad I am confident that we head towards orthodox solutions and orientations. Our ambition is to continue the glorious ancient orthodox exegetical tradition created by Origen, St. Basil the Great, St. John Chrysostom, Theodore of Mopsuestia, Theodoretus and so many other Fathers of the Christian Church», B. VELLAS, «Old Testament studies», σ. 369.

είναι ή προσπάθεια ἀπάντησης σὲ θεμελιώδη ἐρωτήματα ταυτότητας τῆς ὁρθόδοξης ἐρμηνευτικῆς ἀνάμεσα στὰ ὅποια καὶ τὸ περὶ τῆς σπουδαιότητας τῆς Πατερικῆς γραμματείας.

Ο Σ. Ἀγουρίδης ἐντοπίζει τὴν καθυστέρηση τῶν βιβλικῶν σπουδῶν στὴν ἀπώλεια σύνδεσης λόγῳ τῆς Τουρκοκρατίας μὲ τὴν κατὰ τὰ ἄλλα πλούσια καὶ ἐκτενῆ χριστιανικὴ γραμματεία τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς, ἥ ὅποια δημιούργησε μία ἀμηχανία ἀξιοποίησης τῆς στὴ σύγχρονη ἐποχῆς.<sup>27</sup> Ἐπισημαίνει ὅτι οἱ πολύτομες ἐρμηνευτικὲς σειρές (π. Ἰωὴλ Γιαννακόπουλου καὶ Παναγιώτη Τοεμέλα) παρουσιάζουν τὴ βυζαντινὴν ἐρμηνείαν καὶ ὅχι τὸ ἔξηγητικὸν πνεῦμα τῆς Ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Θεωρεῖ ὅτι ὁ ἀκαδημαϊσμὸς θὰ πρέπει νὰ συνοδεύεται καὶ ἀπό «πρακτικό-ἐκκλησιαστικὸν νῦν» καὶ νὰ είναι δεμένος μὲ τὰ «μιοντέρνα πνευματικὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα»<sup>28</sup>. Αὐτὸ πιστεύει ὅτι συμπορεύεται μόνο μὲ μία παραλληλὴ ἀναζωογόνηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ γι' αὐτὸ δίνει ἔμφαση καὶ στὸ λειτουργικὸν χαρακτῆρα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴ σχέση τῆς μὲ τὴ Βίβλο<sup>29</sup>. Τὸ μόνο ποὺ ἴσως δὲν ἀξιολογεῖ μὲ πλήρῃ εὐστοχίᾳ είναι ἡ ἐρμηνεία τῶν μεσῶν καὶ ὑστερων βυζαντινῶν χρόνων, ποὺ χαρακτηρίζει ὡς περίοδο μὴ ἀξιόλογης ἔξηγητικῆς παραγωγῆς<sup>30</sup>. Μερικὰ ἔτη ἀργότερα, θὰ ἐπισημάνει διάφορα προβλήματα, ἐκ τῶν ὅποιων δύο είναι τὰ κυριότερα. Τὸ πρῶτο ἀφορᾶ στὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἰστορικο-κριτικῆς μεθόδου: «ἡ ἐφαρμοζόμενη ἀπὸ τοὺς Βιβλικούς μας ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα ἰστορικὴ καὶ φιλολογικὴ κριτικὴ ἦταν πάντοτε χωρὶς νύχια, μὲ τὶς αἰχμὲς ἀποκομμένες, ἔτσι ποὺ νὰ μὴ γίνεται ὀδυνηρὰ ἐνοχλητική»<sup>31</sup>. Τὸ δεύτερο ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν «κηδεμονία τοῦ παρελθόντος», δηλ. μὲ μία ἐσφαλμένη ἀντίληψη τῆς «παράδοσης», ποὺ εἴτε ταυτίζεται ἀποκλει-

27. S. AGOURIDES, “The Bible in the Greek Orthodox Church”, *ΕΕΘΣΑ ΚΑ'* (1974) 230-231.

28. Βλ. S. AGOURIDES, “The Bible in the Greek Orthodox Church”, σ. 239 καὶ Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, «Ἡ ἐρμηνεία τῶν Ἅγιων Γραφῶν καὶ ἡ νεοελληνικὴ θεολογικὴ πραγματικότητα», *Θεολογία ΝΣΤ'* / τεῦχ. 3 (1985) 510. Θεωρεῖ ὅτι ἡ Γραφὴ ἀποδοφήθηκε ἀπὸ τὴ λατρεία καὶ γι' αὐτὸ χρειάζεται μία βιβλικὴ καὶ λειτουργικὴ ἀναγέννηση, βλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, «Ἡ ὁρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ ἡ σύγχρονη βιβλικὴ ἔρευνα», *ΔΒΜ* 17 (1998) 110 καὶ 128.

29. «Ἄντο τὸ χαρακτῆρα τοῦ μιμητισμοῦ εἶχε ἡ χοήση τῶν Πατέρων στὸ Βυζάντιο, ἰδιαίτερα στὶς βιβλικὲς Ἐκλογὲς ἢ Σειρὲς τῶν Βυζαντινῶν», Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, «Ἡ ἐρμηνεία τῶν Ἅγιων Γραφῶν», σ. 508. Μετριάζει τὶς ἀπόφεις του μεταγενέστερα ἀν καὶ καταλήγει «ἢ βυζαντινὴ ἐπανάληψη τῶν ἔξηγήσεων τῶν Πατέρων ἐπιβλήθηκε ἀπὸ τὶς ἀνάγκες τῆς αὐτοκρατορίας», Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, «Ἡ ὁρθόδοξη Ἐκκλησία», σ. 112 καὶ 123.

30. Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, «Ἡ ἐρμηνεία τῶν Ἅγιων Γραφῶν», σ. 506. Προβλ. «Ἡ ἰστορικὴ κριτικὴ καὶ ἄλλες μέθοδοι τῆς βιβλικῆς ἔρευνας προϋποθέτουν ἀγάπη γιὰ τὴν ἀλήθεια... τὸ γενικότερο

στικὰ μὲ κάποια ἰστορικὴ περίοδο ἐρμηνείας εἴτε ἀφορᾶ στὴν καθιέρωση ἀπὸ παλαιὰ νὰ ἔξεταζεται ἡ Γραφὴ μέσα ἀπὸ τὸ πρῶτα τῆς «συστηματικῆς θεολογίας»<sup>31</sup>. Ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἀμφότερα ὅδηγοῦν σὲ μία ἀμυντικὴ στάση καὶ ὅχι σὲ ἔνα δημιουργικὸ ἀνοιγμα τῶν ἐρμηνευτῶν.

‘Ο Ιωάν. Παναγόπουλος σημειώνει ὅτι ἡ Ὁρθόδοξη Ἐρμηνευτικὴ οὔτε ὡς πρὸς τὴν οὐσία οὔτε ὡς πρὸς τὴν μέθοδο ἀποτελεῖ μία ὄντως Ὁρθόδοξη βιβλικὴ ἐπιστήμη. Ἐντοπίζει τὰ προβλήματα τῆς Ὁρθόδοξης Ἐρμηνευτικῆς στὸν ἀκόλουθους παράγοντες: α) στὴ μεγάλῃ ἐπιρροῇ ἀπὸ ὅθνετα εὐρωπαϊκὰ στοιχεῖα, γράφοντας μάλιστα γιὰ τὴν ἀνάγκη «εἰ δυνατόν, ὅπως ἀπαλλαγῇ πάστης ἑτερόδοξου ὁμολογιακῆς ἐπιδράσεως» καὶ β) τὴν ἀπουσία ἐρευνητικῆς στόχευσης καὶ οὐσιαστικῆς συνεργασίας ἀνάμεσα στὸν Ἑλληνες βιβλικούς ἐπιστήμονες<sup>32</sup>. Ως πρὸς τὸ πρῶτο δὲν ἐναντιώνεται στὴν ἰστορικο-φιλολογικὴ κριτική, προσπαθεῖ ὅμως νὰ τὴν ὑπερβεῖ ὁρίζοντας τὴν «κριτική» ὥχι ὡς τὸν ἔλεγχο τῆς μεθόδου, τῶν πηγῶν κ.λπ. ἀλλὰ πάνω στὴ βάση τῆς σχέσεως ἀνθρωπίνου καὶ θείου λόγου<sup>33</sup>, ἐπηρεασμένος πιθανὸν καὶ ἀπὸ τὴ Διαλεκτικὴ Θεολογία. Ως πρὸς τὸ δεύτερο κατονομάζει τὸν ἐρμηνευτὴ ὡς «λειτουργὸ τοῦ κόσμου», μιλάει γιὰ τὴν «ἡθικὴ τῆς ἐρμηνευτικῆς» καὶ προσκαλεῖ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὶς Θεολογικὲς Σχολὲς σὲ ἀπὸ κοινοῦ συνεννόηση<sup>34</sup>. Άγουρίδης καὶ Παναγόπουλος

---

πνευματικὸ καὶ θεολογικὸ κλίμα ἐπιβάλλει πάνω ἀπ’ ὅλα τὴ σύγκλιση πρὸς τὶς ἀπόψεις ποὺ ἐκφράζουν τὸν θεμελιώδεις νόμους τῆς κοινωνίας καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς», Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, «Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία», σ. 117-118.

31. Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, «Ἡ ἐρμηνεία τῶν Ἅγίων Γραφῶν καὶ ἡ νεοελληνικὴ θεολογικὴ πραγματικότητα», σ. 507 καὶ 512. Τί παράδοξο τόσο ἡ «ἀναζωγόνηση τῆς Ἐκκλησίας» ὅσο καὶ ἡ ἐλευθερεία ἀπὸ τὴν «κηδεμονία τοῦ παρελθόντος» νὰ παραμένουν καὶ σήμερα διαρκῇ ζητήματα.

32. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ., «Ἡ ἐν Ἑλλάδι βιβλικὴ ἐπιστήμη χθὲς καὶ σήμερον», *Μόρφωση καὶ Μεταμόρφωση*, Αθήνα 2000, σ. 304-306.

33. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ., «Ἡ ἐν Ἑλλάδι βιβλικὴ ἐπιστήμη», σ. 312.

34. «Ἐν προκειμένῳ πιθανὸν νὰ ἔξυπηρετεῖ ἡ ἵδρυσις κέντρων ἢ ἴνστιτούτων βιβλικῶν ἐρευνῶν, αὐτονόμων ἢ ἀλλαχοῦ προστημένων, ἕτινα θὰ συγκεντρώσουν τὰς βιβλικὰς παρ’ ἥπιαν δυνάμεις», ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ., «Ἡ ἐν Ἑλλάδι βιβλικὴ ἐπιστήμη», σ. 311-312 καὶ 317. Αἴτημα ποὺ παραμένει εἰσέτι ἀνεκπλήρωτο παρὰ τὸ γεγονός ὅτι στὶς 10 Δεκεμβρίου 1972 δίπλα στὸ Ι. Προσκύνημα Ἀναστάσεως Χριστοῦ στὰ Σπάτα Ἀττικῆς θεμελιώθηκε τὸ «Βιβλικὸ Κέντρο». Σπάτων «τὸ πρῶτο στὴν Ἑλλάδα, μέσα στὸ ὅποιο θὰ μπορεῖ νὰ γίνεται ἔρευνα καὶ ἡ ἐρευνα νὰ προσφέρεται σὰν ἄρτος στὸν πεινασμένο πνευματικὸ σύγχρονο ἀνθρώπῳ. Οἱ προοπτικές μας εἶναι θεωρητικές καὶ πρακτικές. Ἐπιστημονικὴ δουλεία καὶ ἀνοιγμα στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ», βλ. ἀνωνύμου, «Θεμελιώσις Βιβλικοῦ Κέντρου Σπάτων - Ἀττικῆς», *ΔΒΜ* 1/ τεῦχ, 4 (1972) 376-377. Τὴν ἔλειψη συνεργασίας ἐπισημαίνει μεταγενέστερα καὶ ὁ Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, «Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία», σ. 112-113.

ἀποκλίνουν στὴν σπουδαιότητα τῶν «Ἐκλογῶν» καὶ «Σειρῶν», καθὼς ὁ δεύτερος τὶς ἀξιολογεῖ ἵδιαίτερα θετικά, συγκλίνουν ὅμως στὸν οἰκουμενικὸν προσανατολισμὸν τῆς ἑρμηνευτικῆς, στὴν ὁρθὴν ἀποτίμησην τῆς πατερικῆς γραμματείας καὶ στὴ σύνδεση μὲ τὴν λατρευτικὴν ζωήν, τὴν ὥποιαν ὁ πρῶτος βλέπει μέσα ἀπὸ ἓνα περισσότερο Βιβλιοκεντρικὸν πρᾶσμα, ἐνῷ ὁ δεύτερος μέσα ἀπὸ ἓνα περισσότερο Ἐκκλησιοκεντρικό<sup>35</sup>.

### «Πέραν τοῦ ἴστορισμοῦ καὶ τοῦ ὑπαρξισμοῦ»

Προϊόντος τοῦ χρόνου συντελέστηκε μία δεύτερη «πνευματικὴ στροφή», ἡ ὥποια ἔχει ἵσως σημειώσει ἀναφορὰς τὴν ἀλλαγὴν στὶς θετικὲς ἐπιστῆμες, ἵδιαίτερα ἀπὸ τὴν μηχανική-αἴτιοκρατικὴν φυσικὴν στὴν κβαντικὴν φυσική. Τὰ ὅσα συνέβησαν στὴν φυσικὴν μποροῦμε νὰ τὰ ἑρμηνεύσουμε ὡς ἄλλην παραβολὴ γιὰ τὰ ὅσα συνέβησαν καὶ στὶς πνευματικὲς ἐπιστῆμες. Ἡ ἐξέλιξη τοῦ ἴστορισμοῦ εἶναι ἐκείνη ἡ ὥποια ὁδήγησε στὶς νέες μεθόδους ἑρμηνείας, χωρὶς ὅμως νὰ σημαίνει ὅτι ἡ αληθονομά του θὰ πρέπει νὰ εἶναι μόνο ἀρνητικὴ ἢ ἔπειρασμένη<sup>36</sup>.

35. Σὲ αὐτὸν τὸ σημεῖον ἀνακεφαλαιώνει ἐπιτυχῶς τὴν ὁρθόδοξην στάσην τὸ ἀκόλουθο παράθεμα: «τὸ λαθητὸν τοῦ ἀνθρώπου κάνει τὴν ἴστορικοκριτικὴν μέθοδο σχετικὴν ἢ, μερικὲς φορές, πολὺ σχετικὴν μέθοδο προσεγγίσεως τοῦ νοήματος τοῦ Ἱεροῦ Συγγραφέα: Εἶναι ὅμως ἀπαραίτητη. Ἀπ’ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ συγχρονιστικὴ μέθοδος σαφῶς παραγνωρίζει τὸν παράγοντα ‘ἱστορία’ καὶ ‘ἀνθρωπος’, καὶ ἀποδίδει στὸ Θεὸν καὶ τὸν ‘λόγον’ του ὁρισμένες ἰδιότητες ποὺ εἶναι ἀμφίβολο ἢν ἔχει. Ἀπὸ ὁρθόδοξην πλευρά, ἐκεῖνο ποὺ ἔχει σημασίαν εἶναι: (α) Τὸ βίωμα μιᾶς κοινότητας, ἀπ’ τὴν ὥποια βγαίνει τὸ μήνυμα κάθετον Ἱεροῦ Συγγραφέα, ὅπαν ἀπευθύνεται στὴ κοινότητα. (β) Ἡ συνέχεια τῆς κοινότητας ποὺ γέννησε τὸ μήνυμα, μέσα ἀπὸ τὶς διάφορες ἴστορικὲς ἀλλαγές. (γ) Τὸ κοινὸν ποὺ ὑπάρχει στὴν ἀνθρωπινὴν κατάσταση, καὶ σήμερα καὶ χθές. Μ’ ἄλλα λόγια, ἀπὸ ὁρθόδοξην σκοπιὰ ἡ ἑρμηνευτικὴ ἀρχὴ εἶναι ἐκκλησιολογικὴ, μὲν τὴν ἔννοιαν πώς ἡ βασικὴ ἀλήθεια διασώζεται μέσα στὴν συνεχιζόμενη παράδοση, μὲν ὀλες τὶς ἀλλαγές ποὺ ὁ χρόνος ἐπιβάλλει καὶ ποὺ ἡ ἑρμηνεία τοῦ κειμένου ὀφείλει νὰ ἐπισημαίνει», ΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ, «Ἡ σχέση μεταξὺ τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης», ΔΒΜ 5.1 (1977) 71.

36. Προβλ.: «Μὲ τὴν βοήθειά της (τῆς ἴστορικοκριτικῆς ἐξήγησης) ἀνεδείχθη ἡ Γραφὴ –θετικὰ μιλώντας– σὲ ἓνα βιβλίο μὲ πολλές μαρτυρίες (πολυφωνικό): συγχρόνως, ἡ ἴστορικοκριτικὴ προσέγγιση διέσπασε τὴν Γραφὴ –ἀρνητικὰ μιλώντας– σὲ ἄπειρα ἐπιμέρους κείμενα, ἐνῷ κατέδειξε ὅτι ὀλες οι προσπάθειες νὰ διαπιστωθεῖ ἡ ἐνότητα τῶν ἐπιμέρους κειμένων (λ.χ. στὰ πλαίσια τοῦ Κανόνος) ἡ νὰ διαπιστωθεῖ ἡ λεγόμενη ‘μεσότης τῆς Γραφῆς’ (Mitte der Schrift) συνιστοῦν μεταβιβλικές διαδικασίες», U. LUZ, «Ἡ σημασία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς», μτφ. K. Μπελέξου, ΔΒΜ 17 (1999) 26.

‘Ο ίστορισμὸς ἰσχύει καὶ σήμερα, ὅχι ἐπειδὴ δὲν ἔχουν συνειδητοποιήσει ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ καὶ ἐμμένουν σὲ αὐτόν, ἀλλὰ κυρίως διότι, ὅπως ἀκριβῶς καὶ ἡ αἰτιοκρατικὴ φυσική, ὑπὸ ὁρισμένες προϋποθέσεις ἰσχύει. Ωστόσο, ὁ ίστορισμὸς προσφέροντας πολλές χρήσιμες πληροφορίες ἐξάντλησε τὶς μεγαλύτερες δεξαμενὲς γνώσης καὶ τὸ ὄπλοστάσιό του φτάνοντας ὅχι σπάνια σὲ ἀδιέξοδα<sup>37</sup>. Τὸ πρόβλημα τοῦ ίστορισμοῦ δὲν εἶναι ἵσως τὸ ὅποιο τέλμα ἢ ὅριο ποὺ αὐτὸς ἄγγιξε (μὴ μπορώντας γιὰ παράδειγμα νὰ πάει παραπέρα ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες πληροφορίες ποὺ ἀπέμειναν γιὰ τὸν πραγματικὸ βίο τῶν προφητῶν, ἀφαιρώντας ἔνα μεγάλο ποσοστὸ κειμένου σὲ κάθε βιβλίο ὡς μεταγενέστερες προσθῆκες συντακτῶν καὶ συλλογέων) ἀλλὰ ὅτι ἀλλαξε τὸ αἴτημα τῆς ἐποχῆς<sup>38</sup>. Σήμερα ἡ ἀναζήτηση μίας Ἀλήθειας μὲ ἀντικειμενικὸ τρόπο ἔχει ὑποχωρήσει καὶ στὸ προσκήνιο ἔχει ἔρθει τὸ αἴτημα γιὰ τὴν ἀνακάλυψη τῆς ἀντικειμενικῆς Ἀλήθειας μὲ ὅποιο τρόπο. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ θρησκευτικὴ στροφὴ πρὸς τὶς ἀνατολικὲς παραδόσεις ποὺ παρατηρεῖται τελευταῖα δὲν σχετίζεται μόνο μὲ τὸ φόβο τῆς παγκοσμιοποίησης ἢ τὴ διευκόλυνση ποὺ αὐτὴ προσφέρει προκειμένου νὰ ἔρθει κανεὶς σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἀγνωστὸ ἀνατολικὸ κόσμο ποὺ πάντοτε ἐνθουσίαζε τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὸ Μ. Ἀλέξανδρο ἕως τὸ ταξίδι τοῦ Μᾶρκο Πόλο, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν κούραση ποὺ ἐπέφερε ἡ καθαρὰ δοθιλογικὴ καὶ ἀντι-

37. Πρβλ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Κ., «Πρὸς μίαν νέαν ἐρμηνευτικὴν πέρα τοῦ ίστορισμοῦ καὶ τοῦ ὑπαρξισμοῦ», *Προσβάσεις. Ζητήματα ἀπολογητικῆς θεολογίας καὶ φιλοσοφικῆς κριτικῆς τοῦ καιροῦ μας*, Ἀθῆναι 1979, σ. 150, ὑποσ. 5, «ὑπὸ τὸ κράτος τοῦ ‘ίστορισμοῦ’ διεμόρφωσαν αἱ ἐρμηνευτικαὶ ἐπιστῆμαι τὴν μέθοδον τῶν κατὰ τρόπον, ὁ ὅποιος νὰ ἐγγυᾶται τὴν ἀκριβῆ ἀποκατάστασιν (Rekonstruktion) τοῦ παρελθόντος. Τυπικῶς χαρακτηριστικὸν εἶναι ἐν προκειμένῳ τὸ ἔργον τῆς ἀρχαιολογίας ἢ τῆς κριτικῆς τοῦ κειμένου... ὁ ἐρμηνευτής, ὁ ὅποιος ἐργάζεται ἐπὶ τὴ βάσει τῶν ἀρχῶν τοῦ ίστορισμοῦ, δὲν θεωρεῖ ὡς ἀποστολήν του τὴν ὑπέρβασιν τοῦ ἐκ τοῦ παρελθόντος παραδεδομένου ἔργου. ‘Ἡ ίστορικοφιλολογικὴ μέθοδος, περιοριζομένη καὶ ἔξαντλουμένη εἰς τὴν γνῶσην τοῦ παλαιοῦ, ἀποκλείει οὕτω κατ’ ἀρχήν –τουλάχιστον εἰς τὴν περιοχὴν τῆς ἐφαρμογῆς της– τὴν δημιουργίαν τοῦ νέου’».

38. Πρβλ. «Ἡ ‘ἐννοια’ τοῦ κειμένου, ποὺ τόσο ἐξψύχθηκε ἀπὸ τὴ Γλωσσολογία, ἀποτελεῖ συχνὰ ἔναν κλειστὸ ἐσωτερικὸ κόσμο, ὃπου τὸ κείμενο περιορίζεται καὶ ὁ ὅποιος δὲν ἀφορᾶ πλέον τὸν πραγματικὸ ἀναγνώστη. ‘Ἡ ίστορικὴ ‘ἔξήγηση’ τῶν κειμένων παραμένει στὸ παρελθόν... ἡ ἐπιστημονικὴ ἔξήγηση τῶν κειμένων τὰ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴ δική μας πραγματικότητα καὶ τὰ μεταβάλλει σὲ ἀντικείμενα ἔρευνας, σὲ κείμενα νεκρά’, U. LUZ, «Ἡ σημασία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας», σ. 18, καὶ «Biblical criticism is able to accomplish many things, but it cannot create the tradition that gives it (the community of faith) life... is the inability to explain effectively the religious significance of its work», R. HARRISVILLE - W. SUNDBERG, *The Bible in modern culture. Baruch Spinoza to Brevard Childs*, Michigan-Cambridge 2002<sup>2</sup>, σ. 308.

κειμενική στόχευση τῶν διαφωτιστικῶν πάντοτε προϋποθέσεων<sup>39</sup>. Ἡ ἀναζήτηση πλέον στρέφεται πρὸς τὸ «αἰσθητικό», μὲ τὴν εὐρύτερη ἔννοια, καὶ γι' αὐτὸν καὶ οἱ δομὲς τῶν πανεπιστημάτων καὶ γενικότερα τῶν ἐπιστημῶν ἀλλάξουν, ἵσως ὅχι τόσο ραγδαῖα, χωρὶς βέβαια νὰ σημαίνει ὅτι πηγαίνουν πρὸς τὸ ἀνορθολογικὸ ἢ τὸν ὑποκειμενισμό, ἀλλὰ δίνουν σημασία περισσότερο στὸ λογικὰ τεκμηριωμένο, ποὺ μένει ἀνοικτὸ στὴν ἀμφισβήτησή του, καὶ στὸ ὑποκειμενικὰ σχεσιακὰ δημιουργημένο, ποὺ ἐπιτρέπει μεγαλύτερη συμμετοχὴ τοῦ παρατηρητῆ-ἔρευνητῆ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ μέρος τῆς παρατήρησης καὶ ὅχι «ἀντικειμενική» ἐξωπραγματικὴ αὐθεντία. Αὐτὸν ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι καὶ στὸ βιβλικὸ χῶρο ἔγινε πολὺ περισσότερο ἀντιληπτὸ ὅτι ἡ ἐρμηνεία ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὰ «ἐρμηνευτικὰ ἐνδιαφέροντα» τοῦ ἐξηγητῆ καὶ ἀπὸ τὴν κοινότητα στὴν ὥποια αὐτὸς ἀνήκει καὶ ἀπευθύνεται<sup>40</sup>.

Ἐνῶ στὸν ἀκαδημαϊκὸ χῶρο παρατηρεῖται ἀρκετὰ χρόνια μία ζωντανὴ καὶ ἐξωστρεφῆς ἐρμηνευτικὴ κίνηση<sup>41</sup>, δὲν συμβαίνει τὸ ἵδιο στὸ εὐρύτερο ἐκκλησιαστικὸ φάσμα, ποὺ ἀντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία στὴν προσέγγιση τῆς Γραφῆς<sup>42</sup>. Ἡ ἐλάχιστη χρήση τῆς στὰ κηρύγματα, ἡ ἀποφθεγματικοῦ τύπου χρήση τῆς, ἡ ἀκαταληψία πολλάκις τῶν ἀποκομμένων βιβλικῶν στίχων ποὺ βρίσκονται ἐνσωματωμένοι ἢ καὶ συγκροτοῦν τὶς ἀκολουθίες, ὁ περιορισμὸς τῶν ἀναγνωσμάτων τῆς μόνο σὲ ἐσπερινοὺς μεγάλων ἑօρτῶν κ.ἄ. δὲν ὀφείλεται μόνο στὸ ἰδιόμορφο γλωσσικὸ ἰδίωμα ἢ στὴν ὑπέρβασή της στὴν νέα ἐν Χριστῷ πραγματικότητα, ὅπως ἐπιχειρηματολογοῦν πολλὲς φορὲς κάποιοι ψάχνοντας προφάσεις, ἀλλὰ κυρίως στὴν ἀπαιδευσία (ἀπουσίᾳ τριβῆς καὶ σπουδῆς της)

39. Πρβλ. K. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ, «Ἡ καθυστέρησις στὶς πνευματικὲς ἐπιστῆμες», *Προσθάσεις. Ζητήματα ἀπολογητικῆς θεολογίας καὶ φιλοσοφικῆς κριτικῆς τοῦ καιροῦ μας*, Ἀθῆναι 1979, σ. 110, «ἡ κατάστασις τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου, παρὰ τὰ ὄπουαδήποτε θεωρητικὰ ἐπιτεύγματα τῶν πνευματικῶν ἐπιστημῶν, δὲν εἶναι καθόλου ἴκανοποιητικὴ ἀπὸ ἡθικὴ ἀποψη».

40. B. R. HARRISVILLE - W. SUNDBERG, *The Bible in modern culture*, σ. 306 καὶ πρβλ. B. CHILDS, «Critique of recent intertextual canonical interpretation», *ZAW* 115 (2003) 176.

41. Δὲν θὰ ἀποτολμήσουμε ἐδῶ μία ἐκτίμηση τῶν φιλόποτων νεώτερων Ἑλλήνων ἐρμηνευτῶν, διότι αὐτὴ βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη μὲ συνεχῆ πλούσια παραγωγὴ μελετῶν.

42. Ὁ Ἀγουρίδης ἐντοπίζει μία γενικὴ ἀρνητικὴ στάση τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας πρὸς τὴν Βίβλο καὶ τὶς σύγχρονες μεθόδους, τὴν ὥποια ἀποδίδει σὲ τρεῖς παράγοντες: α) στὴν «πολιτικὴ Ὁρθόδοξία», δηλ. τὴν χορηγιματούμηση τῆς συντηρητικῆς πλευρᾶς τῆς Ὁρθόδοξίας ἀπὸ τὸ κράτος, β) στὴν «παραδοσιοκρατία», δηλ. στὴν δουλικὴ ἀφοσίωση στὸ παρελθόν μὲ ψυχολογικὰ κίνητρα καὶ γ) στὴν «νεοορθόδοξία», δηλ. στὸ θεολογικὸ ρεῦμα ποὺ ὑποστήριξε ὅτι τὰ δεινὰ καὶ ἡ πνευματικὴ ἀλλοτρίωση προῆλθαν ἀπὸ τὴν Δύση, βλ. Σ. ἈΓΟΥΡΙΔΗΣ, «Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία», σ. 113-127.

ποὺ κατὰ προέκταση προῆλθε ἀπὸ τὴ διάσταση μεταξὺ τῆς βιζαντινῆς καὶ νεώτερης ἐρμηνείας. Ἐνῶ ἦταν καὶ παραμένει σχετικὰ εὔκολη ἡ τυπολογία ἢ ἀλληγορία μίας ἴστορίας, π.χ. τοῦ Ἰωνᾶ, ώς τύπος τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ, εἶναι δύσκολη (...καὶ καθόλου πρακτικὴ ὥστε νὰ χρησιμοποιηθεῖ ποιμαντικὰ...) ἡ ἐπιστημονικὴ διαπίστωση ὅτι τὸ βιβλίο τοῦ Ἰωνᾶ γράφτηκε ἀπὸ ἄγνωστο συγγραφέα τοῦ 4ου αἰῶνα π.Χ. ώς νουβέλα. Τὸ κενὸ ποὺ δημιουργήθηκε στὴν ἐρμηνεία λόγω τῆς πνευματικῆς στροφῆς ἀπὸ τὴν βιζαντινὴν παράδοση στὴ νεώτερη κατανόηση δὲν καλύφθηκε ποτέ, διότε στὴν καλύτερη τῶν περιπτώσεων ἀποσιωπήθηκαν τὰ προβλήματα καὶ συνεχίστηκε τελείως ἀποσπασματικὰ ἢ ἔμμονὴ στὶς παραδεδομένες ἐρμηνεῖες, ἐνῶ στὴ χειρότερη χωρίστηκαν σὲ ἀπολογητὲς τῶν παλαιῶν καὶ ὑπερομάχους τῶν νέων θεωρήσεων. Ἀπόρροια ὅλων αὐτῶν ἦταν νὰ τεθεῖ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη στὸ περιθώριο. Ἡ Ἀλήθεια ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ κρύβεται ὑπὸ τὸ μόδιο, τὸ ξήτημα εἶναι πῶς θὰ ἐπανέλθει καὶ πάλι στὴ θέση τῆς, πῶς θὰ φέξει καὶ πάλι σε ὅλη τὴν οἰκία, πῶς θὰ ἀγγίξει τὴν κοινωνία ἐνεργά.

Σὲ αὐτὸν ἤρθε νὰ δώσει ἀπάντηση ἡ νέα ἐπιστημονικὴ στροφὴ στὶς ἐρμηνευτικὲς ἐπιστήμες<sup>43</sup>. Μετὰ τὸ προαναφερθὲν παράδειγμα καθίσταται μᾶλλον εὐληπτὸ στὸν καθένα πῶς προέκυψε ἡ στροφὴ αὐτή, καθὼς ἤρθε νὰ ἐνώσει τὰ διεστῶτα καὶ νὰ γεφυρώσει τὸ κενὸ ἀνάμεσα στὴν ἐρμηνεία καὶ τὴν κοινωνία, χωρὶς ὥστόσο νὰ ἀπωλέσει οὕτε ἔνα δράμι ἐπιστημονικότητας, μὴ παραγνωρίζοντας ὅμως καὶ τὴ νέα θέαση περὶ ἐπιστήμης, ἡ ὁποία ἐκθρονίστηκε ἀπὸ τὸ βάθρο τῆς διεκδίκησης ἐνὸς μονοτρόπου ἀντικειμενισμοῦ χάριν τῆς πολυτροπότητας τῆς πραγματικῆς φύσεώς της. «Ἐνας τέτοιος πραγματικὸς κόσμος εἶναι καὶ ἡ Βίβλος, μὲ τὸν ὅποιο καὶ ὅχι στὸν ὅποιο –ως νὰ ἦταν ἀπολίθωμα τοῦ παρελθόντος καὶ ὅχι ζῶσα ἀποτύπωση τῆς Ἀποκάλυψης– ὀφείλει νὰ συνταξιδέψει καὶ νὰ διαλεχθεῖ κανείς. Στὰ πλαίσια αὐτὰ ἤρθαν στὸ προσκήνιο νέες μέθοδοι, πολλὲς ἀπὸ τίς ὅποιες προέκυψαν ἀπὸ τὴν ἔξέλιξη στὶς ἐπιστήμες τῆς φιλολογίας, τῆς κοινωνιολογίας, τῆς ψυχολογίας κ.λπ. ἐνῶ οἱ ἔως τώρα δὲν ἔξοβελίστηκαν ἀλλὰ ἔλαβαν τὴ θέση τους στὴ νέα χάρτα ταξινόμησης τῶν μεθό-

43. «Ἐφ’ ᾧ καὶ πολλοὶ θεολόγοι ἤρχισαν τὰς τελευταίας δεκαετίας νὰ ἐπανέρχωνται εἰς τὸν Πατερικὸν τρόπον τοῦ σκέπτεσθαι καὶ ἐρευνᾶν τὰς Γραφὰς. Εἰς τὴν στροφὴν αὐτήν, πρωτεύοντα ύδον ἔπαιξαν ώρισμένα μέλη τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Οὐφάλης», Δ. Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ, «Ἡ χάρις τῆς θεολογίας, ἐκδ. Δόμος, Ἀθήνα 1995, σ. 249. «Τὰ τελευταῖα χρόνια, ἔνας νέος θεολογικὸς ἄνεμος ἔχει ἀρχίσει νὰ πνέει στὴν ‘Ελλάδα», Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, «Ἡ ὁρθόδοξη Ἐκκλησία», σ. 125.

δων<sup>44</sup>. Διαχρονικές μέθοδοι όνομάζονται δύσες ἔξετάζουν τὰ κείμενα στην ίστορική τους διαμόρφωση, με ἄλλα λόγια ἔξετάζουν τὴν πορεία καὶ τὶς φάσεις τοῦ κειμένου ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς ὥς τὴν τελική του συγκρότηση. Συγχρονικές χαρακτηρίζονται δύσες ἔξετάζουν τὸ κείμενο ὡς συγκροτημένο λογοτεχνικὸ δημιούργημα ποὺ μπορεῖ νὰ διαλέγεται μὲ τὸν ἀναγνώστη, τὴν κοινότητα καὶ τὴν κοινωνία<sup>45</sup>. Αὐτὲς χωρὶς νὰ ἀλλοιώνουν τὴν ἀλήθεια τοῦ κειμένου δίνουν προτεραιότητα στὸ μήνυμα τοῦ κειμένου καὶ ὅχι στὴ ίστορικὴ διαμόρφωση ἐπιμέρους μηνυμάτων. Ἀποτελοῦν λοιπὸν μία νέα εὐκαιρία ἐπαναπροσέγγισης τοῦ κειμένου καὶ ἐνεργοποίησης τοῦ μηνύματός του μέσα στὸ ζωντανὸ διάλογο ποὺ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναπτύσσει. Στὴν περίπτωση τῆς Βίβλου εἶναι μία δυνατότητα ἐπαναφορᾶς τῆς παραγκωνισμένης καὶ κατασυκραντημένης Ἀλήθειας, ἡ δοπία ὡς Ἀποκάλυψη ἀναζητεῖ ἔστω καὶ ἔμμεσα νὰ συγχρωτιστεῖ μὲ τὸν ἄνθρωπο.

## Ἡ Κανονικὴ Ἐρμηνεία

Τὸ κενὸ ποὺ ἄφησαν οἱ ίστορικὲς μέθοδοι<sup>46</sup>, ἡ ἀναζήτηση μιᾶς κεντρικῆς ιδέας τῆς Ἁγ. Γραφῆς ὡς στέρεας βάσης στὶς ἐπανειλημμένες προσπάθειες συγγραφῆς μιᾶς «βιβλικῆς θεολογίας»<sup>47</sup> καὶ οἱ ὀλιστικές τάσεις τῆς νεώτερης

44. Ἡ μᾶλλον ἀκόμα κατέχουν τὴν κεντρικὴ θέση στὴν ἔρευνα, βλ. R. HARRISVILLE - W. SUNDBERG, *The Bible in modern culture*, σ. 308.

45. Τὴ θεωρητικὴ «νομιμοποίηση» πρόσφερε κατὰ μεγάλο ποσοστό «ἡ φιλοσοφικὴ ἐρμηνευτικὴ τοῦ H. G. Gadamer μὲ τὴν λεγόμενη «ίστορία τῆς ἐπιρροῆς» (Wirkungsgeschichte) ἐνὸς κειμένου. Κατ’ αὐτὸν κάθε κείμενο τοῦ παρελθόντος ἔχει δημιουργήσει ἔναν νοηματικὸ ‘δοῖζοντα’, μέσα στὸν ὅποιο καὶ διὰ τοῦ ὅποιου ἐνεργεῖ... Ἡ ίστορία τῆς ἐπιρροῆς αὐτῆς τοῦ κειμένου εἶναι λοιπὸν ἀποφασιστικῆς σημασίας γιὰ τὴν κατανόησή του καὶ ὅταν δὲν λαμβάνεται ὑπόψη ὁ δηγούμεθα ἀναγκαστικὰ σὲ παραμόρφωση τοῦ ἀρχικοῦ του νοήματος», ΙΩΑΝΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ πατερικὴ ἔξηγητικὴ παράδοση», σ. 339.

46. Ἀνάμεσα στὰ πολλὰ μπορεῖ νὰ ἀναφέρει κανεὶς ὡς ιδιαίτερη ἔλλειψη τὸ ἐλάχιστο ἐνδιαφέρον ποὺ εἶχαν γιὰ τὸ εὐρύτερο κειμενικὸ πλαίσιο καὶ γιὰ τὴν «ἀθεντία» τοῦ Κανόνα γιὰ τὶς χριστιανικές κοινότητες, βλ. R. NELSON, “The challenge of canonical criticism to background studies”, *JBS* 6.1 (2006) 17.

47. Βλ. S. MCKENZIE - S. HAYNES (ed.), *To each is own meaning. An introduction to biblical criticisms and their application*, U.S.A. 1993, σ. 122-123 καὶ R. SCORALICK, “Kanonische Schriftauslegung”, *Schweizerische Kirchenzeitung* 38 (2009) 645. Προβλ. «Ebeling makes the following points. First, the theological unity of the Old and New Testaments has become extremely fragile and it seems now impossible to combine the testaments on the

έποχης οδήγησαν στὸ νὰ ἐμφανιστεῖ ἀνάμεσα στὶς συγχρονικὲς μεθόδους καὶ ἡ λεγόμενη «Κανονικὴ Προσέγγιση» ἢ «Κανονικὴ Κριτική» ἢ «Κανονικὴ Ἐρμηνεία/Ἐξηγητική»<sup>48</sup>. Ο συνήθης ὁρισμὸς εἶναι ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν «ἔξεταση ἐνὸς κειμένου ὑπὸ τὸ φῶς ἄλλων κειμένων καὶ βιβλίων τῆς Βίβλου»<sup>49</sup>. Ωστόσο, ὁ ὁρισμὸς εἶναι τόσο γενικός, ποὺ μπορεῖ ὑπὸ προϋποθέσεις νὰ ἀνταποκρίνεται καὶ σὲ ἄλλες μεθόδους, γι' αὐτὸ στὴν πραγματικότητα ἡ κατανόησή του προϋποθέτει τὴ γνώση τῆς μεθόδου.

Ἡ μέθοδος βρίσκεται τὴ θεμελίωσή της στὸν καθηγητὴ James A. Sanders (1927-σήμερα) καὶ τὸν καθηγητὴ τοῦ πανεπιστημίου Yale Brevard Childs (1923-2007)<sup>50</sup>. Ἀν καὶ οἱ δύο ἄνδρες εἶχαν ὡς κοινὴ ἀφετηρία τὴν ἐπανένωση

same level in order to produce a unified theology. Secondly, the inner unity of each of the respective testaments has been cast into such doubt that a theology of the New Testament consists largely in classifying the discrete theologies of its different authors. Thirdly, the study of the Old and New Testaments as a historical discipline can no longer be limited to the so-called canonical scriptures since this category is ultimately dogmatic and ecclesiastical. Rather, the use of all historical sources which are pertinent to the subject is required without distinction. Finally, the strongest objection has arisen even to the application of the term ‘theology’ in describing the contents of the Bible. At least the term ‘religion’ should be substituted and the traditional terminology of revelation eschewed within the historical enterprise», B. CHILDS, *Biblical Theology of the Old and New Testaments. Theological Reflection on the Christian Bible*, Minneapolis 1993, σ. 7.

48. Γενικὲς εἰσαγωγὲς στὸ θεωρητικὸ ὑπόβαθρο: S. MCKENZIE - S. HAYNES (ed.), *To each ist own meaning*, σ. 121-134, X. ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ, «Υποθέσεις καὶ μεθοδολογικὲς προσεγγίσεις στὴ σύγχρονη ἐρμηνευτικὴ τῆς Πεντατεύχου», *Θεολογία* 74.1 (2003) 357-358, M. OEMING, *Biblische Hermeneutik. Eine Einführung*, σειρά: Die Theologie. Einführungen in Gegenstand, Methoden und Ergebnisse ihrer Disziplinen und Nachbarwissenschaften, Darmstadt 2007<sup>2</sup>, σ. 75-82, U. BECKER, *Exegese des Alten Testaments*, σειρά: UTB, τ. 2664, Tübingen 2008<sup>2</sup>, σ. 140-142 καὶ P. GOODER, *Searching for meaning. An introduction to interpreting the New Testament*, U.S.A. 2009, σ. 63-70 (=P. GOODER, Ἀναζητώντας τὸ νόημα. Μία εἰσαγωγὴ στὴν ἐρμηνεία τῆς Κανονικῆς Διαθήκης, ἐπιμ. X. Άτματζίδης / Αἰκ. Τσαλαμπούνη, ἔκδ. Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 2011).

49. P. GOODER, *Searching for meaning*, σ. 63. Ἀπὸ ἄλλους ὑπάρχει ἡ ἀμφισβήτηση ἀν πρόκειται γιὰ μέθοδο ἡ εἶναι ἀπλὰ μία «ἐρμηνευτικὴ πρόσβαση» στὴ Βίβλο, ἐνδεικτικὰ βλ. R. SCORALICK, “Kanonische Schriftauslegung”, σ. 646.

50. Γεννήθηκε στὴν Κολούμπια τῆς Νότιας Καρολίνας τῶν Η.Π.Α. στὶς 2 Σεπτεμβρίου 1923, σπούδασε στὸ Queens College τῆς Νέας Υόρκης, ἔκανε τὸ Bachelor καὶ τὸ Master of Arts στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Michigan (1947), συνέχισε στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Princeton ὧς τὸ 1950 καὶ τὰ ἐπόμενα τέσσερα ἔτη κατὰ τὴ διάρκεια τῶν διδακτορικῶν του σπουδῶν διέτριψε στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βασιλείας τῆς Ἐλβετίας καὶ τῆς Χαϊδελβέργης. Ἐπηρεάστηκε πολὺ ἀπὸ τίς «Πρεσβυτεριανές» του καταβολές καὶ ἀπὸ τὸν Gerhard von Rad καὶ τὸν Karl Barth, τοὺς ὅποιους

άνάμεσα στήν ίστορική ἔννοια τοῦ κειμένου καὶ στὸ σύγχρονο νόημά του, προχώρησαν μὲ ἐντελῶς διαφορετικὸ προσανατολισμὸ ὁ καθένας. Γιὰ ἀμφοτέρους τὸ ἐπίθετο «κανονικός» σημαίνει τό «ίστορικὰ τελικὸ καὶ σὲ κανονιστικὸ σχῆμα κείμενο» τῆς Βίβλου. Ἡ ἔννοια τοῦ «Κανόνα» ὅμως ἔχει εὐρύτερη σημασία ἀπὸ ἐκείνη τοῦ «κειμένου» καὶ ἀναφέρεται ὅχι μόνο στὸ σύνολο τῶν βιβλίων τοῦ Κανόνα ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ στὴ «διαδικασία» μορφοποίησης, πρόσληψης, καὶ σταθεροποίησης, καθὼς καὶ τοῦ τρόπου ποὺ ὡς σήμερα λειτουργεῖ ὡς κανονιστικὸ κείμενο γιὰ τὴν πιστεύουσα κοινότητα<sup>51</sup>. Ἀπὸ τοὺς δύο, ὁ Sanders περιορίζει αὐτὴ τὴν κατανόηση στὴν τελικὴ διαδικασία τῆς μορφοποίησης διερευνώντας τὸ ἀποτέλεσμα τῆς σύνταξης στὸ τελικὸ κείμενο, ὅταν δηλ. αὐτὸ ἀποκτᾶ τὸ κανονικό του κῦρος, καὶ τὶς θεολογικές του διαστάσεις, χωρὶς ὅμως νὰ ἀσχολεῖται μὲ ὅλα τὰ ἔξελικτικὰ στάδια<sup>52</sup>. Ὁ Childs ἀντίθετα δὲν ἀσπάζεται τὴ γνώμη ὅτι ἡ «κανονικότητα» εἶναι κάτι ποὺ στὸ τέλος ἡ ἐκ τῶν ὑστέρων ἐπιβλήθηκε ἀπὸ τὴ Συναγωγὴ ἢ τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ ὅτι ὑπάρχει μία συνείδηση περὶ «κανόνα» ἐντὸς τῆς διαδικασίας μορφοποίησης τῆς φιλολογικῆς παραγωγῆς τοῦ ἴδιου τοῦ κειμένου<sup>53</sup>.

Ο Childs ἔδράζεται πάνω στὶς γενικὲς ἀρχὲς τῶν συγχρονικῶν μεθόδων, κατὰ τὶς ὁποῖες ὅχι μόνο πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζει κανεὶς τὴ Βίβλο ὡς ἔνια ἄπαρτισμένο ἀρτιο κείμενο –χωρὶς δηλ. νὰ τὸ διασπᾶ στὰ ίστορικὰ του στρώματα–, ἀλλὰ δίνει ἔμφαση καὶ στὶς ἔξω-«ίστορικές» διαστάσεις τοῦ κειμένου (π.χ. ἀνταπόκριση μὲ τὴν κοινότητα, πρόσληψη καὶ ἐπενέργεια σὲ αὐτὴν κ.λπ.). Τό «κανονικὸ κείμενο» δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεται ποτὲ ὡς μονοδιάστατη «φιλολογικὴ ἢ αἰσθητικὴ ἑνότητα» ἀλλὰ ἐπιμένει στὴν ἀνακάλυψη τῆς «βαθιᾶς διάστασῆς του», γι’ αὐτὸ καὶ ἐμμένει στὴν «μορφή» καὶ τὴ «λειτουργία» τῆς Ἐβραϊκῆς

---

γνώσισε κατὰ τὴν παραμονὴ του στὴν Εὐρώπη. Τέλος, δίδαξε στὸ «Divinity School» τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Yale ἀπὸ τὸ 1958 ὡς τὸ 2000, ἀπὸ δύον καὶ συνταξιοδοτήθηκε. Κοιμήθηκε στὶς 23 Ιουνίου 2007. Γιὰ τὶς βιογραφικὲς πληροφορίες βλ. R. HARRISVILLE - W. SUNDBERG, *The Bible in modern culture*, σ. 309-310.

51. Βλ. B. CHILDS, *Biblical Theology*, σ. 70-71, R. NELSON, “The challenge of canonical criticism”, σ. 20, καὶ D. DRIVER, *Brevard Childs*, σ. 144-145.

52. Ἡ μεθοδολογία του ἀκολουθεῖ ὡς βάση τὸ «ἔρμηνευτικὸ τρίγωνο»: περικοπὴ, ίστορικὴ κατάσταση, τρόπος πρόσληψης ἀπὸ τὸν συγγραφέα. «J. A. Sanders along with many of his students envisions “canonical criticism” as a necessary supplement and even final exegetical stage within the one framework of historical critical interpretation», B. CHILDS, “Critique of recent intertextual canonical interpretation”, σ. 174.

53. Βλ. B. CHILDS, *Biblical Theology*, σ. 70-71.

Βίβλου ώς Ἀγίας Γραφῆς<sup>54</sup>. Δὲν σταματᾶ ὅμως ποτὲ στὸ κείμενο ώς γλωσσολογικὴ ἐνότητα ἀλλὰ ἀναζητᾶ τὸ μήνυμα τοῦ Θεοῦ σὲ αὐτό<sup>55</sup>. Ὡστόσο, ὁ Ἰδιος ἀρνεῖται νὰ ἐντάξει τὴ θεωρία του σὲ κάποια κατηγορία, εἴτε στὶς διοχρονικὲς εἴτε στὶς συγχρονικὲς μεθόδους, ὅχι γιὰ νὰ ἀποδεσμευτεῖ ἀπὸ χαρακτηρισμοὺς ἀλλὰ περισσότερο γιὰ νὰ δώσει ἔμφαση στὸ ὑπόβαθρο τοῦ ἐγχειρήματός του<sup>56</sup>, γι’ αὐτὸ καὶ ἀπορρίπτει τὸν τίτλο «Κανονικὴ Κριτική»<sup>57</sup>. Προχωρεῖ ὅμως καὶ ἔνα βῆμα περισσότερο, καθὼς δίνει «ἐκκλησιολογικὴ διάσταση» στὴ μέθοδό του. Ὅποστηρίζει ἔντονα ὅτι ἡ Βίβλος εἶναι δημιούργημα τῆς ἐπενέργειας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ γι’ αὐτὸ τὸν λόγο δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ ἀποκοπεῖ αὐτὴ ἀπὸ τὶς κοινότητες ποὺ τὴ δημιούργησαν, οἱ ὄποιες εἶναι οἱ φορεῖς τῆς Ἀποκάλυψης, δηλαδὴ ὁ Ἰσραὴλ καὶ ἡ Ἐκκλησία. “Ἐτοι, ἡ πρώτη βαρύτητα πέφτει στὸν ἐκλεκτὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, ποὺ προηγήθηκε χρονικά, καὶ κάνει λόγο γιὰ τὴ διαλεκτικὴ ἀνάμεσα στὸν Ἰσραὴλ καὶ τὰ κείμενα: «ὁ λόγος ἔδωσε μορφὴ καὶ περιεχόμενο στὴν κοινότητα, ἀλλὰ ἡ κοινότητα ἐπηρέασε τὸ λόγο μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐπέλεξε, συγκέντρωσε καὶ ταξινόμησε τὸν λόγο αὐτό»<sup>58</sup>. Μὲ αὐτὸ ὑπενθυμίζει μία μεγάλη ἀλήθεια: ὅτι ἡ Βίβλος ἀνήκει στὴν Ἐκκλησία καὶ εἶναι ἐγγενὲς ὡς ἰδιαίτερο μέρος τῆς Παράδοσής της καὶ ὅχι αὐθυπόστατη συγγραφὴ κατὰ τὸ δόγμα τῆς sola scriptura ἢ ἐξ οὐρανοῦ καταγραφὴ τῆς Ἀποκάλυψη τοῦ

54. B. CHILDS, *Introduction to the Old Testament as Scripture*, USA 1979, σ. 74 καὶ D. DRIVER, *Brevard Childs*, σ. 128.

55. Ὅποστηρίζει ὅτι ὑπάρχει μία «κανονικὴ προθετικότητα» ποὺ συνυπάρχει μὲ τὸ μήνυμα τοῦ κείμενου, γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι σὲ κάθε γενιὰ προσβάσιμο τὸ μήνυμά του, βλ. B. CHILDS, *Introduction*, σ. 79.

56. Προβλ. B. CHILDS, “Critique of recent intertextual canonical interpretation”, σ. 174. ὸσες θὰ μποροῦσε νὰ ἐνταχθεῖ στὴν νέα πρόταση περὶ «παν-χρονίας» ἢ «trans-chronia» (δὲν μεταφράζουμε τὸ πρῶτο συνθετικὸ διότι ἀναγκαστικὰ θὰ προκύψει ἡ λέξη «διαχρονία»· Ἰσως δόκιμη μετάφραση θὰ ἦταν ώς «διασυγχρονία»), προβλ. M. BUSS, “Hosea as a canonical problem: with attention to the Song of Songs”, στό: Prophets and paradigms. Essays in honor of gene M. Tucker, (Hg) Reid St., σειρά: JSOT, τ. 229, Sheffield 1996, σελ. 89, ὑποσ. 29.

57. Βλ. R. HARRISVILLE - W. SUNDBERG, *The Bible in modern culture*, σ. 316. Ὁ Ἰδιος ὁ Childs εὑρεται ἐπίσης νὰ εἰσέλθει ἡ ἔρευνα σὲ μία «μετακριτικὴ ἐποχή», B. CHILDS, *Introduction*, σ. 16 καὶ ἐκεῖ τὸν κατατάσσει ὁ Driver «Somewhat like Barth Childs is genuinely post-critical», D. DRIVER, *Brevard Childs*, σ. 244 ὑποσ. 127. Παρακάτω θὰ φανεῖ ὅτι ἔνας λόγος ὅποια εἶναι διότι δίνει ἰδιαίτερη ἔμφαση στὸν «κανόνα τῆς ἀληθείας», ὃ ὄποιος δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι μέθοδος ἀλλὰ πλαίσιο, D. DRIVER, *Brevard Childs*, σ. 252.

58. R. KLEIN, «A book worth discussing: Brevard S. Childs, *Introduction to the Old Testament as Scripture*», *Currents in Theology and Mission* 7 (1980) 57 καὶ R. NELSON, “The challenge of canonical criticism to background studies”, σ. 23.

Θεοῦ, ὅπως τὸ Κοράνιο σύμφωνα μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Ἰσλάμ. Παράλληλα, ἡ στάση του αὐτὴ ἀναπτύσσεται στὸν ἀντίποδα τῆς κυρίαρχης ἄποψης ποὺ θεωροῦσε ώς τότε ἐπιτυχημένο τὸν ἐρευνητή, ὁ ὅποῖς ἦταν ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἀποστασιούμενος ἀπὸ τὸ κείμενο, ἔως τὸ σημεῖο νὰ ἀναγνωρίζεται ώς πλεονεκτικότερη ἡ θέση ἐνός «ἀγνωστικιστῆ» ἔναντι ἐνὸς πιστοῦ<sup>59</sup>. Ἀντίθετα ἐκεῖνος γράφει: «The reason for this lies in the church's conviction that the text itself is not the generative force of truth. Rather, through the Spirit the reality to which the text points, namely to Jesus Christ, is made active in constantly fresh forms of application»<sup>60</sup>.

‘Ο πυρήνας τῆς θεωρίας του ἔγκειται στὴν ἄποψη ὅτι ὑπάρχει μία ἀναφορικότητα τοῦ κειμένου στὸ «σκοπό» του, ὁ ὅποῖς κεῖται ἔξω ἀπὸ αὐτόν, καὶ φορέας του εἶναι ἡ ἐνότητα τοῦ Κανόνα. ‘Ο σκοπὸς αὐτὸς εἶναι ἡ διαλεκτικὴ μεταξὺ τῆς πραγματικότητας, στὴν ὅποια αὐτὸς παραπέμπει, καὶ τοῦ κειμένου, ὅπως αὐτὸς εἶναι καθορισμένο στὸ κανονικό του πλαίσιο. Ἡ πραγματικότητα αὐτὴ ταυτίζεται μὲ τὴν νέα ἐν Χριστῷ πραγματικότητα. Ἡ θεωρία αὐτὴ γίνεται κατανοητὴ μὲ ἀπλούστερο τρόπο στὰ ἀκόλουθα λόγια του Childs: «Where the Jews were saying, read the text! read the Text!, the Christians said, there's something behind the text. Its what the text points to, namely: Jesus Christ»<sup>61</sup>.

Μὲ γνώμονα τὴν «κοινότητα» θεωρεῖ ὅτι θὰ πρέπει νὰ λαμβάνεται ὑπ' ὄψη ἡ ἐρμηνεία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, χωρὶς νὰ ὅριοθετεῖ σὲ συγκεκριμένη ἴστορικὴ περίοδο τὶς ἐρμηνεῖες αὐτές<sup>62</sup>, ἐνῶ δὲν δέχεται τὴ μιδρασικὴ ἐρμηνεία τοῦ ιουδαϊσμοῦ. Μὲ τὴν ἐνασχόλησή του μὲ τοὺς Πατέρες καὶ μὲ ἄλλους νεώτερους ἐξηγητὲς ὅριζει ώς καθοριστικὰ ἔξι κριτήρια<sup>63</sup>, μὲ τὰ ὅποια ἀν κάποιος ἐρμηνευτὴς συνδιαλέγεται τότε μπορεῖ νὰ ἐνταχθεῖ σὲ αὐτὸς ποὺ ὀνομάζει

---

59. Βλ. R. HARRISVILLE - W. SUNDBERG, *The Bible in modern culture*, σ. 311 καὶ R. NELSON, “The challenge of canonical criticism to background studies”, σ. 20.

60. B. CHILDS, *Biblical Theology*, σ. 724.

61. D. DRIVER, *Brevard Childs*, σ. 142.

62. Πιθανῶς στὴ στάση του αὐτὴ πρὸς τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἐπηρεάστηκε ἀπὸ τὸν δάσκαλό του K. Barth, πρβλ. R. HARRISVILLE - W. SUNDBERG, *The Bible in modern culture*, σ. 313.

63. «The authority of scripture, ist literal and spiritual senses, scriptures two testaments, ist divine and human authorship, ist Christological content, and the dialectical nature of history», B. CHILDS, *The struggle to understand Isaiah as christian scripture*, USA 2004, σ. 322.

«family resemblance», μὲ ἄλλα λόγια σὲ μία δημιουργικὴ πνευματικὴ ἀνάγνωση τοῦ βιβλικοῦ κειμένου σύμφωνα πρὸς τὴν «κανονικότητά» του<sup>64</sup>. Ἐτσι θέτει ὡς βάση τὸ συνδυασμὸ ἀναζήτησης ἐντὸς τοῦ κειμένου καὶ ἀνάλασης τοῦ κειμένου, γιὰ τὴν ὁποία ἀτυχῶς ἐπικρίθηκε ὡς βιβλικιστής, δογματικὸς κ.λπ. Ὁ ἕδιος ὅμως ὑποστηρίζει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ διαχωριστεῖ ἔνα κείμενο ἀπὸ τὴν πρόσληψή του, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη π.χ. μὲ τὶς πηγὲς τῆς Πεντατεύχου, ἀλλιῶς παραβιάζεται ἡ πρόθεση τῶν φορέων τῆς παράδοσης τοῦ κειμένου. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔχει πλήρη γνώση ὅτι καὶ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ οἱ Χριστιανοὶ εἶχαν πάντοτε εὐκρινῆ διάκριση ἀνάμεσα στὸ κείμενο καὶ τὴν ἐρμηνεία του, καὶ αὐτὸ συνέβαινε ἀκριβῶς γιὰ νὰ διατηρηθεῖ ἡ αὐθεντία τοῦ κειμένου<sup>65</sup>. Ἡ μέθοδος αὐτὴ καταλήγει νὰ παράγει πραγματικὰ μία ὀλιστικὴ στὶς ἐρμηνευτικὲς διαστάσεις θεώρηση τῆς Βίβλου.

Ἀπὸ πλευρᾶς ὁρθόδοξης ἔξετασης τῆς ἄποψης αὐτῆς πρέπει κανεὶς νὰ ἐπισημάνει ὅτι στὶς γενικὲς θέσεις τοῦ ὁ Childs ἔχει ἀπόλυτο δίκιο. Ἄν μέχρι σήμερα ἡ Βίβλος ἀντιμετωπίζόταν ὡς ἔνα ἴστορικὸ ἐγχειρίδιο ἀποκομμένο ἀπὸ κάθε τί, τὸ ὁποῖο προσπαθοῦσαν οἱ μελετητὲς νὰ ἔξετασουν ἀντικειμενικὰ ὡς ὅποιοδήποτε ἄλλο βιβλίο, ἢ ἔστω ὡς κείμενο ποὺ ἐπανερμηνεύει ἴστορικὰ θεολογικὲς παραδόσεις, ὁ Childs, δίνει ἔμφαση στὴ θεολογικὴ διάστασή του ὡς αὐτὴ ἔχει μέσα στὸ πλαίσιο ποὺ γεννιέται καὶ συνεχῶς γίνεται<sup>66</sup>, πιστεύοντας ὅτι τὸ κείμενο μὲ τὴν «κανονικοποίησή» του ἀπόκτησε ἔνα παντοτινὸ εἶδος ἐπικαιροποίησης<sup>67</sup>.

Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι εἰσηγητὴς αὐτῆς τῆς θεωρίας στὸν Ὁρθόδοξο χῶρο ὑπῆρξε ὁ Ἰ. Παναγόπουλος<sup>68</sup>. Ὁ ἀείμνηστος Ἰ. Π. προ-

64. Ἔνα παράδειγμα εἶναι οἱ ὁμοιότητες ποὺ παρατηρεῖ ἀνάμεσα στὴν πνευματικὴ ἐρμηνεία προφητικῶν κειμένων ἀπὸ τὸν Εὐσέβιο Καισαρείας καὶ στὴν νεώτερη Heilsgeschichte, βλ. B. CHILDS, *The struggle*, σ. 78.

65. B. CHILDS, “Critique of recent intertextual canonical interpretation”, σ. 177.

66. Bl. S. MCKENZIE - S. HAYNES, *To each ist own meaning*, σ. 126.

67. D. DRIVER, *Brevard Childs*, σ. 131.

68. Ἀλλὰ καὶ ὁ X. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, *Στοιχειώδης Ιερὰ Ερμηνευτική*, Ἐν Ιεροσολύμοις 1902, ἔχει ἀρκετὰ στοιχεῖα ποὺ συμφωνοῦν, ὅπως γιὰ τὸν Κανόνα: «ἡ πλήρης ἔννοια τῆς φράσεως Κανονικὰ βιβλία, ἔσται ἡ ἔξῆς, Βιβλία κατὰ τὴν κρίσιν (κανόν) τῆς Ἐκκλησίας συμπεριληφθέντα ἐν τῷ καταλόγῳ (κανόν) τῶν ιερῶν βιβλίων καὶ ἀναγνωρισθέντα ὡς ἀλάνθαστος καὶ ἀπαράτερπος ὄδος (κανόν) τῆς πίστεως καὶ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς... Ωστε ‘κανονικά’ εἰσὶ τὰ βιβλία τῆς ἀγίας Γραφῆς ὡς ἀπαρτίζοντα τὸν ‘κανόνα τῆς ἀληθείας’» (σελ. 74, ὑποσ. 1), ἢ τὴν Παράδοση: «ἄνευ τῆς ιερᾶς παραδόσεως οὐ μόνο δυσχερής, ἀλλὰ καὶ ἀδύνατος ἀποβαίνει ἡ

σπαθώντας νὰ διαλεχθεῖ μὲ τὰ ὅσα ὁ H. G. Gadamer ὑποστηρίζει, γράφει: «‘Ο βιβλικὸς λόγος δὲν ἐρμηνεύεται μόνον νοηματικὰ μὲ τὰ ἔξηγητικὰ ἢ θεολογικὰ ἔργα τῶν Πατέρων ἀλλὰ ἔχει ἀποθησαυριστεῖ ὡς πλήρωμα ζωῆς μέσα στὴν Ἐκκλησία... Μὲ τὴ διεύρυνση τοῦ πνευματικοῦ ὁρίζοντα μέσα στὴν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας διορθώνεται στὴ βάση του τὸ αἴτημα τῆς ‘ἰστορίας τῆς ἐπιρροῆς’»<sup>69</sup>. «Ἐτοι καταλήγει νὰ μιλήσει γιὰ τὸ αἴτημα τῆς «κοινοτικῆς (ἐκκλησιαστικῆς) ἐρμηνευτικῆς»<sup>70</sup>. Τὴν ἐρμηνευτικὴν αὐτήν, μάλιστα, δὲν τὴν βλέπει ὡς ἀμυντικὴν στάσην καὶ περιχαράκωση τῆς Ὁρθοδοξίας ἀλλὰ ὅτι «μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει οὐσιαστικὴν συμβολὴν στὴ διαμόρφωση μᾶς ‘οἰκουμενικῆς ἐρμηνευτικῆς’, ἢ ὅποια θὰ ὑπερβεῖ τὰ στενὰ καὶ πνιγηρὰ ὅρια τῆς ὄμοιογιακῆς ἐρμηνείας τῆς Ἀγ. Γραφῆς καὶ αὐτοῦ ἀκόμα τοῦ Χριστιανισμοῦ»<sup>71</sup>. «Ἀν καὶ αὐτὲς τὶς ἀπόψεις τὶς διατυπώνει δέκα περίπου ἔτη (1988)<sup>72</sup> μετὰ τὶς ἀπαρχὲς διαμόρφωσης τῆς προσέγγισης τοῦ B. Childe, φαίνεται ὅτι δὲν γνωρίζει τὴν τελευταίαν, ἢ ὅποια ἄλλωστε ἄργησε πράγματι πολὺ νὰ βρεῖ τὴν ὀλοκλήρωσή της ὅπως καὶ κάποια ἀπήχηση στοὺς ἐρευνητές, καὶ αὐτὸς καθιστᾶ ἀκόμα πιὸ σημαντικὴ τὴν συμβολή του, ἐφ’ ὅσον ὑπῆρξε «ἄκων» πρόδρομος τῆς «Κανονικῆς Προσέγγι-

---

ὅρθη ἐρμηνεία τῆς ἀγίας Γραφῆς» (σ. 87), ἢ τὸ ἐκκλησιαστικὸ πλαίσιο: «τῷ ὁρθοδόξῳ ἔξηγητῃ τῶν ἄγίων Γραφῶν πρόκειται ἀσφαλῆς γνώμων καὶ ἀκριβῆς χειραγωγῆς ἢ ἀναλογίᾳ ἢ ὁ κανὼν τῆς πίστεως... ὅπε τὴν ὁρθόδοξον ἐρμηνεία τῆς ἀγίας Γραφῆς κατὰ τὸ εἰδικὸν τοῦτο κριτήριον εἶνε κατ’ ἔξοχὴν Ἐκκλησιαστική» (σ. 88-89). Ωστόσο, αὐτὰ παρατίθενται μέσα ἀπὸ ἔνα κάπως παραδοσιακό-δογματικὸ πρῆσμα καὶ δὲν ὑπάρχουν ἀκόμα οἱ νεώτερες γνωσιολογικὲς προϋποθέσεις γιὰ νὰ γίνουν ἀντιληπτὰ μὲ ὁρθὸ τρόπο καὶ νὰ τεκμηριωθοῦν ἐπιστημονικά.

69. ΙΩΑΝΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ πατερικὴ ἔξηγητικὴ παράδοση», σ. 343. Τὸ ἐγειρόμενο ἐπιχείρημα ὅτι «οὲ δλες τὶς δυτικὲς Ἐκκλησίες, ὥχι μόνο στὴ ρωμαιοκαθολική, ἔχουμε ζῆσει ἐντονα τοὺς κινδύνους ποὺ συνεπάγεται ἡ ὑπερβολικὴ ἔμφαση στὴν ἐρμηνεύουσα κοινότητα. Οἱ Ἐκκλησίες αὐτὲς γίνονται ἐπικινδυνες ὡς πρὸς τὴν ἀνάγνωση τῆς Βίβλου...» ποὺ θέτει ὁ U. Luz, τὸ ἐπιλύει ὁ ίδιος ὅταν παρακάτω ὁρίζει ὅτι «φορέας τῆς ἐρμηνείας τῶν Γραφῶν δὲν εἶναι μεμονωμένα ἄτομα ἀλλὰ ὀλόκληρη ἡ Ἐκκλησία», U. LUZ, «Ἡ σημασία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας», σ. 27-28.

70. «Τὸ αἴτημα τῆς ‘κοινοτικῆς (ἐκκλησιαστικῆς) ἐρμηνευτικῆς’ μπορεῖ οὐσιαστικὰ νὰ ἴκανον ποιηθεῖ μὲ τὴν συνεπὴ μελέτη καὶ ἀξιοποίηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἔξηγητικῆς παραδόσεως. Στὸ χῶρο αὐτὸς οἱ ἔλληνες βιβλικοὶ θεολόγοι ἔχουμε νὰ προσφέρουμε ἵσως τὴν πιὸ ἀξιόλογη συμβολὴν στὴ σύγχρονη βιβλικὴ ἐπιστήμη», ΙΩΑΝΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ πατερικὴ ἔξηγητικὴ παράδοση», σ. 344.

71. ΙΩΑΝΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ πατερικὴ ἔξηγητικὴ παράδοση», σ. 345.

72. Φυσικὰ ἡδη ἀπὸ τὸ Α' Συνέδριο Ὁρθοδόξου ἐρμηνευτικῆς τὸ 1972 ὁ Ιωάνν. Παναγόπουλος ἔχει αὐτὲς τὶς κατευθύνσεις ἀλλὰ ἀσφαλῆς ἡμερομηνίας διαμόρφωσης τῶν ἀπόψεών του εἶναι ἡ προτεινόμενη (1988).

σης» και πρωτοπόρος<sup>73</sup>. Δὲν εἶναι ἐπίσης τυχαῖο ὅτι ἀμφότεροι ἔτρεφαν ἵδιαι-τερη ἐκτίμηση γιὰ τὴ Διαλεκτικὴ Θεολογία τοῦ K. Barth.

Ἀντίθετα πρὸς τὴν ἰστορικὰ προσανατολιζόμενη ἐρμηνεία τοῦ J. Sanders, ὁ ὄποιος περιορίζει τὴν κανονικὴ κριτικὴ στὴν ἰστορικὴ συγκυρία τῆς διαμόρφωσης τοῦ τελικοῦ κανόνα τῆς Π.Δ., ὁ Childs, ὅπως καὶ ὁ Ἰ. Παναγόπουλος<sup>74</sup>, ὅρθὰ δὲν πράπτει τὸ ἴδιο ἀποφεύγοντας σκοπέλους ὅπως: α. Τὸ γεγονός ὅτι ἡ σχέση Κανόνα καὶ Ἐκκλησίας δὲν εἶναι θέμα ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο ἰστορικῶν συγκυριῶν, β. Ἡ ἐρμηνεία τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ Κανόνα δὲν ταυτίζεται μόνο μὲ τὰ ὅσα ἐλέχθησαν τὸν 1ο αἱ. μ.Χ., γ. Ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία ποὺ δημιουργεῖ καὶ διαφυλάπτει τὴ Βίβλο δὲν μπορεῖ νὰ περιοριστεῖ χρονικά, δ. Ὁχι μόνο ἀποφεύγει νὰ συμπέσει ἡ μέθοδος του μὲ τὸ τελικὸ στάδιο τῆς ἰστορίας τῆς συντάξεως (Redaktionsgeschichte), ἀλλὰ ὑποστηρίζει ὅτι τὸ μήνυμα τοῦ κειμένου ὑπερβαίνει καὶ τὶς προθέσεις τοῦ τελικοῦ συντάκτη.

73. Γιὰ τὴν ἀποφυγὴ παρεμψηνειῶν θὰ πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι ἡ ἐκκλησιαστικὴ προοπτικὴ δὲν εἶχε ποτὲ ἀγνοηθεῖ. Ὁ K. Κοντογόνης γράφει «Ἡ θεία Γραφὴ πρέπει νὰ ἐρμηνεύηται διὰ τῆς παραδόσεως τῶν πρώτων ἐκκλησιῶν... τοιαύτη δ' ἐρμηνεία, προερχομένη ἐκ θεοτενευσίας, καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις ἐκ παραδόσεως σωζόμενη, ἔχει τὸ αὐτὸ τῆς θείας Γραφῆς κῦρος», K. ΚΟΝΤΟΓΟΝΗΣ, «Κανόνες τοῦ ὁρθῶς ἐρμηνεύειν», σ. 277. Ὁ Ἰωάνν. Καραβιδόπουλος ἐπίσης: «Δεύτερο χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς σωστῆς ἐρμηνείας εἶναι ἡ ἐκκλησιαστικότητά της», «Οἱ βιβλικές σπουδές στὴν Ἑλλάδα», σ. 82. Ὁ M. Σιώτης ἐπίσης: «Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἄλλωστε ὁ μόνος ἐγγυητής τῆς ὁρθῆς ἐπιστημονικῆς ἐρμηνείας τῆς Ἅγιας Γραφῆς» καὶ «κύριον χαρακτηριστικὸν πάντων τούτων εἶναι ἡ κοινὴ βάσις, ἡ ὁρθόδοξος δηλαδὴ ἐρμηνευτικὴ παράδοσις τῶν Ἑλλήνων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Οὕτω ἐκφράζεται καὶ διὰ τῶν ἐργασιῶν τούτων τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων ὁρθοδόξων θεολόγων ἐρμηνευτῶν τῆς Ἅγιας Γραφῆς ὁ ἐκκλησιολογικὸς χαρακτήρος τῆς ἐρμηνείας παντὸς ὄγιογραφικοῦ κειμένου», M. ΣΙΩΤΗΣ, «Ἡ Ἅγια Γραφὴ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ὁρθόδοξην Ἐκκλησίαν», ΕΕΘΣΑ ΚΗ' (1989) 57 καὶ 73 ἀντίστοιχα. Μάλιστα ὁ Σ. Ἀγουρίδης τονίζει καὶ τὴ διάσταση τοῦ «Κανόνα»: «Ἡ ἰστορία τοῦ Κανόνα εἶναι μία ἰστορία ποὺ ἔχει πολλὲς περιπέτειες. Εἶναι δυνατὸ νὰ τὴ δεῖ κανεὶς μόνο ἔξωτερικά. Στὴν περίπτωση, ὅμως, αὐτὴ τὸ οὐσιαστικὸ leitmotif χάνεται. Ὁταν τὴν προσέξει κανεὶς ἐσωτερικὰ ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, τότε ἡ ἰστορία τοῦ Κανόνα ἀποκτᾶ τεράστιο ἐνδιαφέρον ὡς στοιχεῖο ἐκφραστικὸ τῆς ἐρμηνευτικῆς ἀρχῆς τῆς Ἐκκλησίας», Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, Ἐρμηνευτικὴ τῶν ἴερῶν κειμένων. Προβλήματα-Μέθοδοι ἐργασίας στὴν ἐρμηνεία τῶν Γραφῶν, Ἀθήνα 2000<sup>2</sup>, σ. 396-397. Ὁστόσο, ἂν κανεὶς προσεκτικὰ ἔξετάσει ὅσα ὁ καθένας ἀναφέρει, ἐντὸς ποιοῦ πλαισίου, ποιὲς εἶναι οἱ γενικότερες θέσεις του καὶ ποιὰ ἐπιφρόνη καὶ βαρύτητα κατέχουν στὸ ἔργο του, εὐκολὰ θὰ ἐπισημάνει ὅτι πλησιέστερα βρίσκεται ὁ Ἰωάνν. Παναγόπουλος.

74. «Ἡ πραγματικὴ κατανόηση ἐνὸς κειμένου ἐπιτυγχάνεται μόνο, ὅταν ὁ ἐρμηνευτὴς ὑπερβεῖ τὶς δεσμεύσεις τοῦ ἰστορικοῦ ἡ νοηματικοῦ του ὁρίζοντα καὶ τοποθετήσει τὸ κείμενό του μέσα στὴν πληρότητα τῆς ἰστορικῆς του κατανοήσεως», ΙΩΑΝΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, «Ἡ πατερικὴ ἐξηγητικὴ παράδοση», σ. 339.

Μπορεῖ ή «Κανονική Προσέγγιση» νὰ ἐφαρμοστεῖ καὶ γιὰ τὸν Ἰουδαϊσμό; Ὁ Childeς βλέποντας τὴν Ἀγ. Γραφὴν ὡς δεικνύουσα τὸν Ἰ. Χριστὸν δυσκολεύεται νὰ τὸ δεχτεῖ, διότι αὐτὸν προϋποθέτει Αὐτὸν ὡς σκοπὸν καὶ δεύτερον διότι ἡ μιδρασικὴ ἐρμηνεία –κατὰ τὸν Childeς– ἔχει αὐτοαναφορικότητα<sup>75</sup>. Ὡστόσο, ἡ «Κανονική Ἐρμηνεία» θὰ μποροῦσε νὰ διατηρεῖ τὴν ἀξία τῆς αὐτοτελῶς καὶ στὴν περίπτωση ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ ἔξετάσει κανεὶς τὸ κείμενο στὰ πλαίσια τῆς ἰουδαϊκῆς παράδοσης. Ἡ Ἐβραϊκὴ Βίβλος παραμένει καὶ κτῆμα τῆς Συναγωγῆς καὶ μπορεῖ ἡ μέθοδος νὰ ἐφαρμοστεῖ καὶ στὰ πλαίσια ἐκεῖνα. Δὲν μπορεῖ ὅμως σὲ καμία περίπτωση νὰ συνυπολογίζονται στὴ μέθοδο τόσο οἱ μιδρασικὲς ὅσο καὶ οἱ πατερικὲς ἐρμηνεῖες καὶ αὐτὸν διότι ἡ Κανονικὴ Ἐρμηνεία εἶναι κατὰ βάση «ἐρμηνεία ταυτότητας». Μὲ τὸν ὅσο αὐτὸν ἐπιθυμοῦμε νὰ καταδείξουμε ὅτι παρὰ τὸ γεγονός ὅτι τὸ κείμενο τῆς Βίβλου παραμένει τὸ ἴδιο ἥ σχεδὸν τὸ ἴδιο –ἄν ληφθεῖ ὑπόψη ἡ ἐκάστοτε γλωσσικὴ διαφοροποίηση ἥ καὶ ἡ πρωταρχικὴ ἀνάμεσα στὸ Μασωριτικὸν καὶ τοὺς Ἐβδομήκοντα–, προβάλλεται σὲ αὐτὸν ἐκεῖνο ποὺ ἡ Συναγωγὴ, ἡ Ἐκκλησία, οἱ Χριστιανικὲς Ὄμολογίες κουβαλοῦν ὡς παράδοση. «Ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ»<sup>76</sup> καὶ τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ στὴν παραπάνω περίπτωση, δηλαδὴ ἀνάλογα μὲ τὸ τί κατανοεῖ κάθε παράδοση ἐκεῖνο καὶ μπορεῖ νὰ ἀποτυπωθεῖ στὴν ἐφαρμογὴ τῆς μεθόδου. Ἄλλωστε, σκοπὸς<sup>77</sup> τῆς Κανονικῆς Μεθόδου δὲν εἶναι ἡ ἐνασχόληση μὲ τὴν ἄμεση Ἀποκάλυψη, ἀλλὰ ἡ ἔξεταση τοῦ κειμένου μέσα στὶς προοπτικές τῆς Παράδοσης<sup>78</sup>, ἡ ὁποία βέβαια διαφέρει στὴ Συναγωγὴ καὶ στὴν

75. Ἡ μιδρασικὴ σχετίζεται μὲ τὴν ἀλληλεπίδραση δύο κειμένων (text-text) ἥ καὶ περισσότερων ἐνῷ στὴν χριστιανικὴ ἐρμηνεία τὸ μήνυμα δὲν εἶναι ἐγκλωβισμένο μέσα στὸ κείμενο, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα μὲ τὴν ὅποια αὐτὸν βρίσκεται σὲ διαλεκτικὴ καὶ στὴν ὅποια παραπέμπει (text-res), βλ. D. DRIVER, *Brevard Childs*, σ. 154 καὶ 156. Ὁ Childeς ἀντιλήφθηκε αὐτὸν ποὺ ἐπιτημαίνει καὶ ὁ Καθ. K. Μπελέζος ὅταν γράφει γιὰ τὴν «ἐνθερμη ἐνασχόληση μὲ τὴ φαββινικὴ παράδοση... ἔναν κίνδυνο ὑποβαθμίσεως –έκ μέρους νεότερων δυτικῶν ἐρμηνευτῶν– τῆς ἴδιας τῆς χριστιανικῆς παράδοσης... ἡ χριστιανικὴ ἀνάγνωση ἐκπροσωπεῖ ἐπίσης ἀρχαιότατη παράδοση ἰουδαϊκῆς ἐρμηνείας τῆς Βίβλου (ἀρχαιότερη μάλιστα τῆς καταγραφῆς τῆς ἀντίστοιχης φαββινικῆς)», K. ΜΠΕΛΕΖΟΣ, «Bibel und Midrasch. Zur Bedeutung der rebbinischen Exegese für die Bibelwissenschaft», *ΔΒΜ* 20 (2001) 123. Ὁ ἴδιος ὁ Childeς παρατηρεῖ ὅτι χριστιανικὲς ἐρμηνεῖες ἔχουν συμπεριλάβει καὶ ἰουδαϊκές, βλ. B. CHILDS, *The struggle*, σ. xi.

76. Μθ 12,34, Λκ 6,45.

77. «The Greek Church Fathers expressed this concern in terms of *skopos*. In a sense, one has to know what one is looking for in order to find it», λόγια του B. Childeς σὲ ἐπιστολή του στὸν Bartlett ποὺ ἀνέσυρε ἀπὸ τὸ ἀρχεῖο ὁ D. DRIVER, *Brevard Childs*, σ. 285.

78. Πρβλ. «τὸ παρελθόν δὲν ἀποτελεῖ ἀπλῶς κάτι ποὺ ἰστορικῶς προηγεῖται τῆς ἐποχῆς μας,

Έκκλησία. Μὲ λίγα λόγια δὲν ἀξιώνει ἡ μέθοδος τὴν ἀπροϋπόθετη ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια ἀλλὰ τὴν ἀντικειμενικὴ ἔξεταση τῆς ἀλήθειας στὰ πλαίσια μᾶς κανονικῆς παραδοσῆς<sup>79</sup>.

Παρόλα αὐτὰ ὁ ἴδιος ὁ Childs εἶναι ἔξαρχῆς προσανατολισμένος στὴν χριστιανικὴ κατανόηση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Θέτει σὲ ἵσχυ τοὺς ὅρους «όντολογικὴ σχέση» καὶ «όντολογικὴ ἀνταπόκριση» ἀνάμεσα στὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη<sup>80</sup>. Ἀλλωστε παρὰ τὴν προτεραιότητα ποὺ δίνει στὸν Ἰσραὴλ δὲν ὑποστηρίζει ὅτι τὸ Μασωριτικὸ κείμενο εἶναι τὸ «κανονικό» κείμενο, ἀλλὰ μόνο «ὅχημα γιὰ τὴν ἀνάνηψη» τοῦ «κανονικοῦ» κειμένου<sup>81</sup>. Ἡ «κανονικὴ προσέγγιση» σκύβει στὸ κείμενο ὡς κάτι τὸ ζωντανὸ καὶ ἐνεργὸ γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ ὅχι ὡς νὰ ἥταν «ταμιευτῆρας» τοῦ παρελθόντος, βλέπει τὸ κείμενο ὡς «ἀναντικατάστατη μαρτυρίᾳ» καὶ ὅχι ὡς «πηγή»<sup>82</sup>. Τὸ κείμενο δὲν περιέχει τὸ νόημα ἀλλὰ ἀναφέρεται σὲ αὐτό, σὲ μία πραγματικότητα ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ «μυστήριο τοῦ Ἰ. Χριστοῦ». Δὲν εἶναι ἔνας συμπιλητικὸς κατάλογος γιὰ νὰ ἀναχθεῖ ἰστορικὰ κανεὶς σὲ ἐντελῶς ξεχωριστὲς ἀντιλήψεις προσώπων ἢ ὅμιλων, ἀλλὰ διακριτὲς μαρτυρίες ποὺ παραπέμπουν πέρα ἀπὸ τὸ κείμενο στὸ ἀντικείμενο, δηλ. στὴν πραγματικότητα γιὰ τὴν ὄποια κάνουν λόγο<sup>83</sup>. Κατὰ συνέπεια

ἀλλὰ τὸν ὁρίζοντα τῆς δικῆς μας καταστάσεως», U. LUZ, «Ἡ σημασία τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας», σ. 24.

79. Γ' αὐτὸ ἐνῷ συζητάει διεξοδικὰ σὲ 14 σελίδες τὸ ζήτημα τοῦ εὑρέος καὶ τοῦ στενοῦ Κανόνα καταλήγει ὅτι σημασία ἔχει ὁ «κανόνας πίστεως» τῆς Ἐκκλησίας, βλ. B. Childs, *Biblical Theology*, σ. 55-69.

80. «The Old is understood by its relation to the New, but the New is incomprehensible apart from the Old... Both testaments make a discrete witness to Jesus Christ which must be heard, both separately and in concert... As a result, a major task of Biblical Theology is to reflect on the whole Christian Bible with its two very different voices, both of which the church confesses bear witness to Jesus Christ», B. CHILDS, *Biblical Theology*, σ. 77-78.

81. Ἡ ἴδια ἡ Γραφὴ εἶναι τὸ ὅχημά του γιὰ τὸ χριστιανικὸ εὐναγγέλιο, βλ. B. CHILDS, *The struggle*, σ. xi. Γενικὰ τὸ ζήτημα τοῦ «Κανόνα» ὡς σύλλογῆς βιβλίων στὸν Childs εἶναι ἔνα μεγάλο ζήτημα, καθὼς ἡ κριτικὴ ποὺ δέχεται εἶναι: α) ὅτι δημιουργεῖ μία σύγχυση τοῦ ὅρου «κανόνας/κανονικός», β) ὅτι Ρομαιοκαθολικοί, Ἐβραῖοι καὶ Προτεστάντες ἔχουν διαφορές στὸν Κανόνα (ἐδῶ θὰ μπορούσαμε νὰ προσθέσουμε καὶ ἐμάς τοὺς Ὁρθοδόξους) καὶ γ) ὅτι μὲ τὴν ἀντιληφὴ του αὐτὴ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν «πιστεύουσα κοινότητα» ἀποκλείει τὴν ιουδαϊκὴ ἐρμηνεία, D. DRIVER, *Brevard Childs*, σ. 280-281 καὶ πρβλ. M. OEMING, *Biblische Hermeneutik*, σ. 82.

82. B. CHILDS, *Biblical Theology*, σ. 78.

83. Ἀπὸ αὐτὰ φαίνεται ἡ ἐπιρροή τοῦ Barth στὸν Childs, ἀν καὶ ὑπάρχουν διαφορές π.χ. ὁ Childs ἐπιμένει σὲ μία πολυεπίπεδη ἀνάγνωση τοῦ κειμένου καὶ ὅχι σὲ μονοσήμαντη, βλ. D. DRIVER, *Brevard Childs*, σ. 236.

καὶ τὸ κείμενο μπορεῖ νὰ λάβει πολλὲς ἐρμηνεῖες ἀρκεῖ καθὼς πηγαίνουν πέρα απὸ αὐτὸν νὰ μὴν βιάζουν τὸ γράμμα τοῦ κειμένου καὶ νὰ μὴν ἐκτρέπονται ἀπὸ τὸν «κανόνα τῆς ἀληθείας». Ὁ Childeς βλέπει τὸ «κανόνα τῆς ἀληθείας» ὡς τὴν εὑρύτερη νόρμα ποὺ προηγεῖται τῆς Βίβλου καὶ τὴ διαμόρφωσε. ‘Ωστόσο οὔτε ἡ Γραφὴ δίχως τὸν «κανόνα πίστεως» οὔτε ὁ «κανόνας πίστεως» χωρὶς τὴ Γραφὴ δὲν λειτουργοῦν ἀνεξάρτητα παρὰ μόνο ζευγαρωτά<sup>84</sup>.

Μία παρερμήνευση σχετικὰ μὲ τὴ συγκεκριμένη μέθοδο εἶναι ὅτι ἐπιδιώκει νὰ συμπαρασύρει τὸν μελετητὴ σὲ ἔνα «προκριτικό» στάδιο ἐρευνας<sup>85</sup>. Συμβαίνει ἐνίστε στὸ ὄνομα κάποιας μεθόδου, νὰ ὑποκρύπτεται μία ἀνορθολογικὴ τάση τοῦ ἐρευνητῆ. Μάλιστα γίνεται σύγχυση τῆς ἀλήθειας τῆς Γραφῆς μὲ «ἄχρονες ἀλήθειες», πίσω ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὑποκρύπτεται συνήθως μία προβολὴ ἰστορικῶν ἴδεολογιῶν ὡς αἰώνιων πραγματικοτήτων<sup>86</sup>. Ἡ Φουνταμεταλιστικὴ Ἐρμηνεία<sup>87</sup> καταφεύγει συνήθως σὲ αὐτὰ π.χ. στὴν κατὰ λέξη ἐρμηνεία, ἀπορρί-

84. Βλ. D. DRIVER, *Brevard Childs*, σ. 250. Ἐνα ἐρώτημα ποὺ ἀπομένει εἶναι στὸ ποιὰ εἶναι ἡ εἰδοποίὸς διαφορὰ τῆς μεθόδου ἀπὸ τὴν Νέα Φιλολογικὴ Κριτικὴ (New literary criticism), τὴν Ἰστορία τῆς Ἐρμηνείας ἡ τῆς Πρόσληψης (Auslegungsgeschichte - Rezeptionsgeschichte) καὶ ἴδιαίτερα ἀπὸ τὴν Φουνταμεταλιστικὴ Ἐρμηνεία (Fundamentalistische Bibelauslegung). Ἡ πρώτη ἐξ αὐτῶν ἐπιδιώκει τὴν ἐρμηνεία τῆς Βίβλου μόνο πάνω στὴν τελικὴ ἐπιφάνεια τοῦ κειμένου ὡς σχεδὸν κλειστὸ φιλολογικὸ σύστημα, χωρὶς νὰ λαμβάνει ὑπόψη τὶς «κανονικές» προϋποθέσεις καὶ τὸ ἐκκλησιολογικὸ ὑπόβαθρο. Ἡ κανονικὴ προσέγγιση δίνει ἔμφαση στὴν Ἰστορικὴ διάσταση τῆς πιστεύουσας κοινότητας ποὺ προσέλαβε καὶ συνεχῶς προσλαμβάνει τὸ κείμενο, διότι βλέπει κατ’ ἔξοχὴν στὸ τελικὸ κείμενο μία συμπύκνωση τῶν ἰστορικῶν παραδόσεων καὶ διαδικασῶν τὶς ὁποῖες τὸ ἴδιο δὲν παύει ποτὲ νὰ ἀντανακλᾶ<sup>84</sup>. Ἀντίθετα ὅμως πρὸς τὴν Ἰστορία τῆς Ἐρμηνείας δὲν ἐπιχειρεῖ ἡ Κανονικὴ Ἐρμηνεία νὰ ἀποτυπώσει καὶ νὰ σχολιάσει τὶς διαφορετικὲς προσεγγίσεις ποὺ κατὰ καιρούς ἐμφανίζονται σὲ ἔνα ιεραρχικό-χρονικὸ πλαίσιο ὡς παρωχημένες ἀπόψεις. Μὲ τὴν εὑρύτερη ἔννοια τοῦ ὄρου «Πρόσληψη» ἡ παροῦσα μέθοδος συγκλίνει στὴν ἀντίληψη, ὅπως καὶ ἄλλες μέθοδοι (π.χ. Traditionsgeschichte) ἀλλὰ δὲν βλέπει Ἰστορικὰ ἡ μεμονωμένα τὸ ζήτημα, ἀλλὰ ὡς ἐγγενῆς συνθήκη τοῦ κειμένου ἄνευ τῆς ὁποίας δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ πρόσβαση στὸ μήνυμα.

85. Βλ. R. SCORALICK, “Kanonische Schriftauslegung”, σ. 647.

86. «The error arises when a reconstructed “wholistic” meaning, whether called concept, notion, or resonance, is read back into a particular text as its wider meaning. Barr designates the move as an “illegitimate totality transfer”. Moreover, in my opinion, it is also a misunderstanding of the term canonical context to see it as a monolithic, unstructured theological construct from which intertextual resonances can be freely garnered to form patterns of moral behavior», B. CHILDES, “Critique of recent intertextual canonical interpretation”, σ. 179.

87. Ὁ B. Childs προπτυχιακὰ σπουδασε στὸ Princeton, ὅπου ἤταν ἡ πηγὴ τῆς φουνταμεταλιστικῆς ἐρμηνευτικῆς, ὡστόσο ὀλοκλήρωσε τὶς ἀνώτερες σπουδές του στὴν Εὐρωπή, ἀπὸ ὅπου

πτει τὰ πορίσματα τῆς Ἰστορικοκριτικῆς μεθόδου, καὶ ἐπιδιώκει τὴν ἐπιβεβαιώση ἰδεοληψιῶν ἐναρμονίζοντας τὸ κείμενο ἥ ἐφαρμόζοντας μία δογματιστικὴ κατανόηση, θέσεις στὶς ὁποῖες ἐναντιώνεται ὁ Childs<sup>88</sup>. Ἀπεναντίας, ἡ Κανονικὴ Προσέγγιση προϋποθέτει τὰ συμπεράσματα τῆς Ἰστορικοκριτικῆς μεθόδου μὲ τὰ ὅποια συνδιαλέγεται, δέν ἐφαρμόζει ὅμως Ἰστορικοκριτικὲς τεχνικὲς ἀλλὰ ἐπιχειρεῖ νὰ καταδείξει τή «φύση καὶ τὸ θεολογικὸ σχῆμα τῆς γραμματείας παρὰ νὰ ἀνακατασκευάσει τὶς αὐθεντικὲς πηγὲς ἥ μία αἰσθητικὴ ἐνότητα» χωρὶς ὅμως ποτὲ νὰ βιάσει τὸ κείμενο σὲ μία πλασματικὴ ἐναρμόνιση<sup>89</sup>. Ἀποδεχόμενη τὰ πιθανὰ χάσματα ἐπιδιώκει νὰ προτείνει ἑρμηνευτικὰ μοντέλα/κλειδιά σύμφωνα μὲ τὰ ὅποια τὸ κείμενο παρὰ τὶς ὅποιες δυσκολίες μπορεῖ νὰ παραμένει ἔνα συγκροτημένο οἰκοδόμημα, ἔτοι ὅπως τὸ κατέγραψε, τὸ χρησιμοποίησε καὶ τὸ διαφύλαξε ἡ Ἐκκλησία. Ἄντι ὅμως νὰ βλέπει αὐτὲς τὶς δυσαρμονίες ὡς Ἰστορικὰ ἀπομεινάρια τὰ ἀντιμετωπίζει ὡς τὸ ἄκουσμα ἀπὸ μία πολυφωνικὴ χορωδία<sup>90</sup>. Ὁ ἴδιος ὁ Childs κατέχει τὴν Ἰστορικοκριτικὴ μέθοδο καὶ τὴν χρησιμοποιεῖ στὰ πρῶτα βιβλία του, γεγονὸς ποὺ παραδέχονται καὶ οἱ σκεπτικιστὲς ἐναντί του<sup>91</sup>. Ωστόσο ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἔξετάζοντας τὸ κείμενο ἀπὸ

---

ἐπιρρεάστηκε ἀρχικὰ ἀπὸ τὴν Formgeschichte καὶ ἔπειτα ἀπὸ τὴ Διαλεκτικὴ Θεολογία. Δὲν καταγόταν ἀπὸ Πρεσβυτεριανὴ οἰκογένεια (οἱ Πρεσβυτεριανοὶ ἦταν κατεξοχὴν ὑπερασπιστὲς τοῦ Φουνταμενταλισμοῦ) ἀλλὰ ἐντάχθηκαν ἀργότερα σὲ αὐτὴ ἐξ ἀνάγκης. Οἱ ἑρμηνευτικές του θέσεις ἵσως νὰ εἶναι μία ἀπόπειρα νὰ φέρει σὲ διάλογο τὴν Ἰστορικὴ κριτικὴ καὶ τὶς παραδοσιακὲς ἀντιρρήσεις ποὺ ἔγειραν οἱ φουνταμενταλιστές, σὲ καμία περιπτώση ὅμως δὲν εἶναι ἔνας συγκεκαλυμμένος φουνταμενταλισμός. Δὲν προεβεύει τὴν κατὰ γράμμα ἑρμηνεία, τὸν Χριστοκεντρισμό του συνδέει ἄρροντα μὲ τὴν πατερικὴ ἔννοια τοῦ «σκοποῦ» καὶ ἐνδιαφέρεται περισσότερο γιὰ τὴν ὀλληγορία παρὰ γιὰ τὴν Ἰστορία. Γιὰ ὅσα ἀναφέρομε γιὰ τὴ φουνταμενταλιστικὴ ἑρμηνεία βλ. X. ATMATZIDIS, «Ο χροτασμὸς τῶν πέντε χιλιάδων. Μία φουνταμενταλιστικὴ ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση», ΔΒΜ 20 (2001) 52-81.

88. B. CHILDS, *Introduction*, σ. 60.

89. B. Childs, *Introduction*, σ. 74. Πρβλ. «The canon has a peculiar double effect, encouraging the reader to find unity in the texts, yet at the same time checking those attempts by ist plurality of voices», S. MCKENZIE - S. HAYNES, *To each ist own meaning*, σ. 132.

90. Πρβλ. «Augustine does not interpret the text to discover what the Biblical author originally meant, but he replays the chords of the text as one plays an organ in order to orchestrate ones praise to the God and Father of Jesus Christ», B. CHILDS, *Old Testament books for pastor & teacher*, USA 1977, σ. 63.

91. «The biblical interpreter was forced either to be critical, anti-critical, or postcritical, but the pre-critical option has been forever lost», D. DRIVER, *Brevard Childs*, σ. 129. Πρβλ. «Childs himself is an excellent practitioner of it – witness his book on *Isaiah and the Assyrian Crisis*. Or his commentary on *Exodus*», R. KLEIN, «A book worth discussing: Brevard S. Childs, *Introduction to the Old Testament as Scripture*», σ. 62.

τὴ δική του ὀπτικὴ γωνία σύμφωνα πρὸς τὴν μέθοδο ποὺ διαμόρφωσε μπορεῖ καὶ εἶναι θεμιτὸ νὰ κινεῖται ἀνάμεσα στοὺς νεωτερικοὺς καὶ προ-νεωτερικοὺς ἐρμηνευτές<sup>92</sup>.

## Συμπεράσματα

Ἡ «κανονικὴ κριτικὴ» θεωρεῖται σήμερα ἀπὸ πολλοὺς ὡς τὸ νέο σημεῖο ἀναφορᾶς<sup>93</sup>. Ὁπως προκύπτει ἀπ’ ὅσα προαναφέρθηκαν οἱ κατευθύνσεις τῆς «Κανονικῆς Ἐρμηνείας» δίνουν τὰ ἀκόλουθα πλεονεκτήματα: α) Ἐπιτρέπει τὴν κατὰ Ὄμοιογία προσέγγιση τῆς Γραφῆς χωρὶς νὰ ἀποκλείει ἀπαραίτητα ἄλλες διομοιογιακὲς ἢ διαθρησκευτικὲς συγκλίσεις. Σὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα ἡ Ὁρθόδοξη Ἐρμηνευτικὴ μπορεῖ νὰ θέσει τοὺς δικούς της γόνιμους προβληματισμούς γιὰ τὴ θεώρηση τοῦ «Κανόνα» τῆς Ἀγ. Γραφῆς στὴν Ἀνατολικὴ Ἔκκλησία. β) Ἀπωθεῖ στὸ περιθώριο τὸν αὐστηρὸ δρθιλογισμὸ τῆς ἐπιδιωκόμενης κάποτε ἀντιειμενικότητας, ποὺ τελικὰ ὀδήγησε σὲ μεγαλύτερες συγκρούσεις τοὺς ἐρμηνευτὲς παρὰ τὸ πολλὰ ὑποσχόμενο ἀρχικὸ ὅραμα τῆς ἀνεύρεσης ἐνὸς ἀδιάσειστου *consensus*. γ) Ἀνταποκρίνεται κυρίως στὶς ἀναζητήσεις τοῦ σήμερα καὶ ὅχι στὸ χθές, καθὼς εἶναι ὑγιὴς ἔκφραση ἀναζήτησης ταυτότητας ἀντιτάσσοντας στὸν ἀναδυόμενο φουνταμενταλισμὸ τὴν «theological correct» στάση. Αὐτὸ ἔχει ἀνάγκη ἐπίσης σήμερα ἡ Ὁρθόδοξη θεολογία, δηλ. νὰ διαλεχθεῖ μὲ ὑπερσυντηρητικὲς μερίδες ὅχι μὲ ἐπιχειρήματα ποὺ ἀντλοῦσε ἀπὸ τὴ φιλελεύθερη κριτική, ὅπως ἔκανε μέχρι σήμερα, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὸ ἴδιο πλαίσιο, ποὺ ἔως τώρα κάποιοι μιονοπωλοῦσαν ὡς δικό τους. δ) Δίνει ἔμφαση στὴ σύνολη παράδοση τῆς Χριστιανούντης καὶ εἰδικότερα στὴν ἀξία τῆς πιστεύουσας κοινότητας. Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐρμηνευτικὴ μπορεῖ νὰ δώσει μὲ αὐτὸ μία ἄλλη προοπτικὴ γιὰ τὸν οἰκουμενικὸ διάλογο στὶς Τοπικὲς Ὁρθόδοξες Ἔκκλησίες.

92. Bλ. D. DRIVER, *Brevard Childs*, σ. 245. Προβλ. «Probably the gravest indictment against the historical critical method is that it has effectively blocked all access to the richness of pre-critical interpretation of the Bible, both Jewish and Christian& Obviously traditional forms cannot be simply rechristianized in the post-critical age, but neither can the great giants of the past be simply ignored without serious impoverishment of the Christian church», B. CHILDS, *Old Testament books for pastor & teacher*, σ. 62.

93 Μάλιστα κάποιοι χρησιμοποιούντας τὴν συντομογραφία b.c. (=before Childs), κατὰ τὸ b.C. (=before Christ), κάνουν λόγο γιὰ ἐρμηνευτικὴ ἐποχὴ πρὶν τὴ θεωρία τοῦ B. Childs καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτήν.

ε) Μπορεῖ νὰ καταδεῖξει πὼς εἶναι δυνατή ἡ πολλαπλότητα ἀναγνώσεων γιὰ τὴν ἴδια κοινότητα μὲ τὸ ἵδιο κείμενο<sup>94</sup>, κάτι ποὺ ὑπογραμμίζει τὴν ἀξία τῶν πολλαπλῶν ἐρμηνειῶν τῶν Πατέρων καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων. Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐρμηνευτικὴ θὰ μποροῦσε νὰ συμβάλλει καίρια στὴν μέθοδο μὲ μία ἐπαναπροώθηση τοῦ διαλόγου γιὰ τὴν Πατερικὴ Ἐρμηνεία. Γιὰ κάτι τέτοιο ἀπαιτεῖται πρωτίστως νὰ γίνει μία κωδικοποίηση τῆς μεγάλης προσφορᾶς καὶ ποικιλίας ὅλων τῶν ἀπόψεων Ὁρθόδοξων ἐρμηνευτῶν σὲ μονογραφίες καὶ ἀρθρα τουλάχιστον ἀπὸ τὸ 1970 καὶ ἐντεῦθεν σχετικὰ μὲ τὴν Πατερικὴ Γραμματεία, προκειμένου νὰ σταθμιστεῖ τὸ σημεῖο ποὺ βρισκόμαστε καὶ νὰ τεθοῦν προτεραιότητες σὲ ζητήματα ποὺ μποροῦν νὰ δώσουν διεξόδους<sup>95</sup>. στ) Εἶναι μέθοδος ποὺ ἀπὸ τὴ φύση τῆς ταιριάζει μὲ μία θεολογικὴ προσέγγιση καὶ ὅχι ἀπλὰ μὲ ἔνα στεῖρο φιλολογικὸ ἐργαλεῖο. ζ) Ἡ Ὁρθόδοξη Ἐρμηνευτικὴ ἔχει αὐτὴ τὴ φορὰ τὴν εὐκαιρία νὰ συμβάλλει στὴ δημιουργικὴ κατάδειξη πιὸ συγκεκριμένων μεθοδολογικῶν βημάτων, ἐφ' ὅσον ὁ διάλογος γιὰ τὴν Κανονικὴ Προσέγγιση εἶναι σὲ ἐξέλιξη, καὶ νὰ θέσει σὲ μία γόνιμη βάση τὴ συζήτηση γιὰ τὸν «Κανόνα τῆς πίστεως»<sup>96</sup>.

Τέλος, νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι καμία μέθοδος, οὔτε ἡ «Κανονικὴ Προσέγγιση» δὲν εἶναι πανάκεια, καθὼς ἄλλωστε καὶ αὐτὴ εἶναι αἴτημα καὶ προϊόν του καιροῦ της. Ὡστόσο παρέχει τὴν εὐκαιρία διατύπωσης λόγου σὲ Ὁρθόδοξο ἐπίπεδο. "Αν δὲν προσεγγίσουμε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ώς ἰερὸ κείμενο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητας τείνουμε νὰ παραγάγουμε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἐρμηνεῖς καὶ ἐρμηνευτὲς εἴτε ἄλλης ἐποχῆς εἴτε ἀνερμάτιστα φερεόλπιδες χωρὶς νὰ ἐπέλθει ποτὲ μία ἀναγέννηση τῆς μελέτης τῆς Π.Δ. στὸν Ὁρθόδοξο χῶρο.

94. B.L. R. NELSON, "The challenge of canonical criticism", σ. 25.

95. Ἀναφέρουμε πρόχειρα ὅτι οἱ καινοτόμες ἐπισημάνσεις τοῦ Καθ. Ἡλ. Οἰκονόμου γιὰ τὴν ταξινόμηση τῶν Πατερικῶν ἐρμηνειῶν (Ἡλ. Οἰκονόμου, «Οἱ ἐρμηνευτικοὶ λογότυποι. Τὰ στοιχειώδη συστατικὰ τῆς πατερικῆς Ἐρμηνευτικῆς», Θεολογία 53.3 (1982) 627-671 καὶ 53.4 (1982) 991-1050) δὲν βρῆκαν κάποια συνέχεια ἢ ἀν βρῆκαν αὐτὴ θὰ πρέπει νὰ ἐντοπιστεῖ.

96. "Ηδη ὁ Ἀγουρίδης ἔχει θέσει κάποιους προβληματισμούς, οἱ ὅποιοι θὰ μποροῦσαν νὰ σταθοῦν ἐφαλτήριο γιὰ περαιτέρω συζήτηση, πρβλ. Σ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, «Ο ‘κανὼν πίστεως’ (Regula Fidei) ὡς ἐρμηνευτικὴ ἀρχὴ χθὲς καὶ σήμερα», ΔΒΜ 18 (1999) 78-86.