

# ‘Η Ἀκολουθία τῆς ἐπισκοπικῆς χειροτονίας στὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία

IΩΒ GETCHA\*

‘Η ἐπισκοπικὴ χειροτονία στὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία, μεῖζον γεγονὸς στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, βιώνεται καὶ ἐκφράζεται στὴ λειτουργικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Στὴν τελετουργία αὐτὴ μποροῦμε νὰ διακρίνουμε πέντε στάδια, τὰ δόποια ἔχουν ἔνα βαθύτατο λειτουργικὸ χαρακτῆρα: 1) τὴν ἐκλογή, 2) τὸ μικρὸ καὶ τὸ μεγάλο μήνυμα, 3) τὴν Ὁμολογία τῆς πίστεως, 4) τὴν ἐπίθεση τῶν χειρῶν (χειροτονία), καὶ 5) τὴν ἐνθρόνιση. Ἀπὸ τὰ πέντε αὐτὰ στάδια μόνο τὸ τρίτο καὶ τὸ τέταρτο εἶναι ἀντικείμενο μιᾶς λεπτομεροῦς περιγραφῆς στὸ Ἀρχιερατικόν. Ἔντούτοις, τὰ ἄλλα στάδια, γιὰ τὰ ὅποια ὑπάρχουν διάφορες διατάξεις στὰ λειτουργικὰ χειρόγραφα, γίνονται ἀντικείμενο λεπτομεροῦς περιγραφῆς στὸν πλούσιο λειτουργικὸ ὑπομνηματισμὸ τοῦ Συμεὼν Θεοσαλονίκης (ΙΕ΄ αἱ.). Ἄλλωστε, ὁ λειτουργικός τους χαρακτῆρας δὲν καταργήθηκε στὴ σύγχρονη πράξη, τουλάχιστον στὴν πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τὸ ρωσικὸ Ἀρχιερατικόν (*Tchinovnik*) προβλέπει, πέροι τοῦ τρίτου καὶ τετάρτου σταδίου, μία λειτουργικὴ διαδικασία στὸ δεύτερο στάδιο, τὴν ὅποια ἀποκαλεῖ «ἀνάδειξη» (*narečenie*).

Ἐπιλέξαμε νὰ περιγράψουμε στὴν παροῦσα μελέτη τὰ πέντε τελευταῖα στάδια, δίνοντας μεγαλύτερη ἔμφαση στὸ τρίτο καὶ στὸ τέταρτο καὶ τονίζοντας τὶς συστατικὲς ἀκολουθίες, οἱ ὅποιες προβάλλουν τὸ ἐπισκοπικὸ λειτουργημα.

## I. Ἡ ἐκλογὴ

‘Η διαδικασία ἐκλογῆς ἐπισκόπου («τάξις ἐπὶ τῆς ψήφου ἀρχιερέως») ἀπὸ τὴν Σύνοδο προσλαμβάνει, τουλάχιστον στὴν πράξη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἓνα σαφῆ λειτουργικὸ χαρακτῆρα. Ὅπως μαρτυρεῖ

---

\* Ὁ Ἰώβ Getcha εἶναι ἀρχιεπίσκοπος Τελμησοῦ καὶ καθηγητὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὁρθοδόξου Θεολογίας στὸ Chambézy τῆς Ελβετίας.

ό Συμεών Θεοσαλονίκης, ἡ σχετικὴ χειρόγραφη παράδοση καὶ ἡ σύγχρονη πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ἐκλογὴ γίνεται στὸ ναὸν ἢ σὲ παρεκκλήσιο πρὸ τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ, τὴν ὅποια θυμᾶ ὁ πρῶτος τῶν ἐπισκόπων καί, μετὰ τὴν φαλμωδία τῶν τροπαρίων τῆς Πεντηκοστῆς, ἐκφωνῶν τὴν ἔκτενῆ καὶ τὴν ἀπόλυτην τῆς Πεντηκοστῆς<sup>1</sup>. Οἱ ἀκολουθίες αὐτὲς δηλώνουν ὅτι ἡ ἐκλογὴ τοῦ ἐπισκόπου ἔχει ὡς κέντρο τῆς τὸν Χριστό, ἀφοῦ ὁ ἐκλεγεῖς ἐπὶ λέχθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση τοῦ λειτουργήματος, τῆς ἐπισκοπῆς «εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ»<sup>2</sup>, ἥτοι γιὰ νὰ ἐνεργεῖ τὸ ἀρχιερατικὸ ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ, τοῦ μόνου Μεγάλου Ἀρχιερέως τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλωστε, οἱ ἀκολουθίες αὐτὲς τόνιζουν ὅτι ἡ ἐκλογὴ του γίνεται μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ ἀγίου Πνεύματος, ὅπως κατὰ τὴν ἐπιφοίτησῃ του στοὺς ἀποστόλους τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς γιὰ τὴ ἀποστολή τους νὰ κηρύξουν τὸ Εὐαγγέλιο στὸν κόσμο. Ἔτσι, ἡ ληφθεῖσα ἀπὸ τὸν Πατέρα ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὅποια μεταδόθηκε στοὺς ἀποστόλους κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς διὰ τοῦ ἀγίου Πνεύματος, μεταδίδεται καὶ σήμερα μὲ τὴν τελετὴ τῆς ἐπισκοπικῆς χειροτονίας.

## II. Τὸ Μικρὸ καὶ τὸ Μεγάλο Μήνυμα

Ἡ ἐκλογὴ συνδέεται μὲ τὶς τελετὲς τοῦ μικροῦ καὶ τοῦ μεγάλου μηνύματος («τάξις τοῦ μικροῦ καὶ τοῦ μεγάλου μηνύματος»)<sup>3</sup>, οἱ ὅποιες ἀντιστοιχοῦν σὲ δρισμένες λεπτομέρειες πρὸς τὴν περιγραφόμενη στὸ Ἀρχιερατικόν (*Tchinovnik*) τῆς Μόσχας τελετὴ τῆς ἀναδείξεως (*narecenie*). Ἡ ἐκλογὴ αὐτὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἐκλογῆς του στὸν ἐκλεγέντα ἀπὸ τὴ Σύνοδο ἐπίσκοπο, ὅπως ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωση στὴν τοπικὴ Ἐκκλησία τοῦ νέου ἐπισκόπου τῆς. Κατὰ τὴν πράξη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ *Mikrò* μήνυμα γίνεται συνήθως στὴν αἴθουσα συνεδριῶν τῆς Συνόδου, ἐνώπιον τοῦ Πατριάρχη καὶ τῶν μετεχόντων στὴν ἐκλογὴ του ἐπισκόπων. Ὁ ἐκλεγεῖς ἐπίσκοπος, μετὰ τὴν ὑπόκλιση ἐνώπιόν του Πατριάρχη καὶ τῶν ἐπισκόπων καὶ τὴν ἀνακοίνωση τῆς ἐκλογῆς του, ἀπευθύνει μία σύντομη Ὁμιλία, στὴν ὅποια ἐκφράζει εὐχαριστίες γιὰ τὴν ἐπιδειχθεῖσα πρὸς αὐτὸν

1. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, *Περὶ τῶν ἱερῶν χειροτονιῶν* 141. PG 155, 400D-404A. A. NESELOVSKIJ, *Чинъ хиротесии и хиротонии*, Kamianets-Podol'sk, 1906, σ. 229-230.

2. Βλ. IGNATIOS ANTIOCHEIAS, *Πρὸς Μαγνησίες*, VI, 1. SC 10bis, 82-84.

3. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, *Περὶ τῶν ἱερῶν χειροτονιῶν* 146-147. PG 155, 405B-408B. NESELOVSKIJ, ὥπ. π., σ. 231; 251-254.

έμπιστοσύνη, ἀποδέχεται τὴν ἀνατεθεῖσα ἀποστολὴν καὶ ζητεῖ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὑποτασσόμενος ἔτσι στὴν ἀπόφαση τῆς Συνόδου καὶ στὴ θέληση τοῦ Θεοῦ. Τέλος, ὑπογράφει τὴν πράξην ἐκλογῆς στὸν πατριαρχικὸν κώδικα.

Στὴ συνέχεια, οἱ συνοδικοὶ ἀρχιερεῖς μὲ τὸν ἐκλεγέντα ἐπίσκοπο μεταβαίνουν στὸν Πατριαρχικὸν ναὸν γιὰ τὴν τελετὴν τοῦ Μεγάλου Μηνύματος, ὅπου τελοῦνται τὰ δύο μέρη τῆς σύντομης αὐτῆς τελετῆς, ἥτοι τὸ πρῶτο μέρος, στὸ ὅποιο προϊσταται ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Πατριάρχη ἀπὸ τοὺς συνοδικοὺς ἀρχιερεῖς, καὶ τὸ δεύτερο μέρος, στὸ ὅποιο προϊσταται ὁ νεοεκλεγεὶς ἐπίσκοπος. Μετὰ τὴν ψαλμωδία τῶν σχετικῶν ὕμνων τῆς Πεντηκοστῆς (*Τροπάριον καὶ Κοντάκιον*), ὁ τελετουργός, περιβεβλημένος τὰ λειτουργικὰ ἄμφια, θυμᾶται τὶς εἰκόνες καὶ ἐκφωνεῖ τὴν ἐκτενῆ καὶ τὴν ἀπόλυτην τῆς Πεντηκοστῆς, γι’ αὐτὸν εἶναι πολὺ σημαντικὴ καὶ ἡ ἔνταξη στὴν τελετὴν λειτουργικῶν κειμένων τῆς Πεντηκοστῆς.<sup>4</sup> Οἱ γραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀνακοινώνει στὸν ἐκλεγέντα ἐπίσκοπο τὴν ἐκλογὴν του, μετὰ τὴν ὅποια ὁ ἐκλεγεὶς δηλώνει τὴν ἀποδοχὴν του. Ἄμεσως μετὰ γίνεται ὁ πρῶτος ἀσπασμὸς τῆς εἰρήνης μεταξὺ τοῦ ἐκλεγέντος καὶ κάθε συνοδικοῦ ἀρχιερέως. Τὸ ἀρχιερατικὸν τῆς Μόσχας (*Tchinovnik*) ἔχει μία ὅμοια, ἀλλὰ πιὸ ἀπλὴ διαδικασία<sup>5</sup>.

### III. Ἡ Ὁμολογία τῆς πίστεως

Ἡ τελετὴ τῆς Ὁμολογίας τῆς πίστεως λαμβάνει χώρα κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς χειροτονίας στὰ πλαίσια τῆς θείας Λειτουργίας καὶ ἐκτυλίσσεται στὸ κέντρο τοῦ ναοῦ, ὅπου κάθονται ὁ Πατριάρχης καὶ οἱ συμμετέχοντες στὴ χειροτονία ἐπίσκοποι. Ὁ ἐκλεγεὶς ἐπίσκοπος, φέρων τὰ ἀρχιερατικὰ ἄμφια καὶ τὸ ἐπιγονάτιον, ὁδηγεῖται ἐνώπιόν τους ἀπὸ δύο ἀλητηριούς (ἔνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι συνήθως ὁ χαρτοφύλαξ) καὶ τοποθετεῖται ἐπάνω σὲ ἔνα ἀπλωμένο τάπητα, στὸν ὅποιο δηλώνονται τρεῖς ποταμοί (σύμβολα τῆς ὁρθῆς διδασκαλίας), μία πόλη (σύμβολο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας) καὶ ἔνας ἀετός (σύμβολο τῆς ἐπισκοπικῆς ἔξουσίας)<sup>5</sup>. Ὁ ἐκλεγεὶς ἐπίσκοπος φέρει εἰς τὰς χεῖρας του τὸ Εὐαγγελιάριον, στὸ ὅποιο ὑπάρχει μία ὑπογεγραμμένη ἀπὸ αὐτὸν ἰδιοχείρως Ὁμολογία πίστε-

4. Βλ. *Tchinovnik*, vol. 2, Moscou, 1983, σ. 5-9; *Grand Euchologe* (Traduction française de Denis Guillaume). Rome, 1992, σ. 770-771.

5. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, *Περὶ τῶν ἱερῶν χειροτονιῶν* 199-203. PG 155, 408C-412D. NESELOVSKIJ, Op. cit. p. 231-233; 254-257. *Archieratikon*, Athènes, 1994<sup>3</sup>, σ. 87-92; *Tchinovnik*, τ. 2, σ. 9-19; *Grand Euchologe* (Trad. Denis Guillaume), σ. 761-766; σ. 771-774.

ως, γι' αυτὸ λέγει, συμφώνως πρὸς τὸ Ἀρχιερατικόν, «'Ο (δεῖνα), ἐλέω Θεοῦ ἐψηφισμένος τῆς ἀγιωτάτης μητροπόλεως (δεῖνος), οἰκείᾳ χειρὶ προέταξα».

Στὴ συνέχεια ἀναγιγνώσκει τρεῖς Ὁμολογίες πίστεως, ἥτοι τὸ Σύμβολον Νικαίας - Κωνσταντινουπόλεως, μία Ὁμολογία πίστεως γιὰ τὴ τριαδολογικὴ διδασκαλία καὶ μία Ὁμολογία πίστεως γιὰ τὴ χριστολογικὴ διδασκαλία. Ὁ ἐκλεγεὶς ἐπίσκοπος ὁμολογεῖ ἐπίσης τὴν πίστη του στὴ διδασκαλία τῶν Πατέρων καὶ τῶν ἐπτὰ Οἰκουμενικῶν συνόδων, στὸν ἵ. κανόνες καὶ στὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. "Ἐτι, διακηρύσσει ὅτι, «προὐργιαίτατα δὲ μοὶ ὁμολογεῖται, ἵνα τηρῶ τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης, πάντα μὲν, ὅσα ἡ μία, ἀγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῶν Ὁρθοδόξων πρεσβεύουσα δογματίζει, ταῦτα πρεσβεύων καὶ πιστεύων, μηδὲν προστιθεῖς, μηδὲν ἀφαιρῶν, μηδὲν μεταβάλλων, μήτε τῶν δογμάτων, μήτε τῶν παραδόσεων, ἄλλα τούτοις ἐμμένων καὶ μετὰ φόβου Θεοῦ καὶ ἀγαθῆς συνειδήσεως διδάσκων καὶ κηρύττων, πάντα δὲ ὅσα ἐκείνη κατακρίνουσα ὡς ἐτεροδιδασκαλίας ἀποδοκιμάζει, ταῦτα καὶ ἀποδοκιμάζων καὶ ἀποδιοπομπούμενος διὰ παντός».

Συνεπῶς, ἡ τελετὴ τῆς Ὁμολογίας τῆς πίστεως ἀπὸ τοὺς ἐκλεγομένους ἐπισκόπους δηλώνει ὅτι τὸ ἐπισκοπικὸ λειτουργῆμα συνίσταται τόσο στὴ διδασκαλία καὶ στὴν ὑπεράσπιση τῆς ὁρθοδόξου πίστεως, ὅσο καὶ στὴ διαφύλαξη τῆς παραδοσιακῆς τάξεως στὴ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ τελετὴ τῆς Ὁμολογίας τῆς πίστεως, ἡ ὅποια ἀποτελεῖ προϋπόθεση τῆς χειροτονίας, δηλώνεται στὸν κανόνα 18 τῆς συνόδου τῆς Καρθαγένης (419), ὁ ὅποῖος ὁρίζει ὅτι «χειροτονούμενον ἐπισκόπου ἡ κληρικοῦ, πρότερον ἀπὸ τῶν χειροτονούντων αὐτοὺς τὰ δεδογμένα ταῖς συνόδοις εἰς τὰς ἀκοὰς αὐτῶν ἐντίθεσθαι, ἵνα μὴ, ποιοῦντες κατὰ τῶν ὅρων τῆς συνόδου, μεταμεληθῶσιν». Ἡ πράξη αὐτὴ κατοχυρώθηκε ἀργότερα (ΣΤ' αἱ.) καὶ στὴ Νεαρὰ 139<sup>6</sup> τοῦ Ἰουστινιανοῦ (527-565).

Μετὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν τριῶν Ὁμολογιῶν πίστεως, ὁ ἐκλεγεὶς ἐπίσκοπος λέγει πάλι: «'Ο (δεῖνα), ἐλέω Θεοῦ, ἐψηφισμένος τῆς ἀγιωτάτης μητροπόλεως (δεῖνος), οἰκείᾳ χειρὶ προέταξα», ἐνῶ οἱ δύο διάκονοι παραλαμβάνουν τὸ Εὐαγγελιάριον καὶ ψάλλοντες: «Κέλευσον, κελεύσατε, κέλευσον Δέσποτα ἄγιε», τὸν ὀδηγοῦν πρὸς τὸν Πατριάρχη (ἢ τὸν προεστῶτα τῆς χειροτονίας μητροπολίτη), ὁ ὅποῖος τὸν εὐλογεῖ, λέγων: «Ἡ χάρις τοῦ παναγίου καὶ ζωοποιοῦ Πνεύματος, διὰ τῆς ἡμῶν ταπεινότητος προχειρίζεται σὲ μητροπολίτην (ἀρχιεπίσκοπον, ἐπίσκοπον) τῆς ἀγιωτάτης μητροπόλεως (δεῖνος)». Μετὰ ὁ ἐκλε-

6. P. JOANNOU, *Discipline générale antique*, τ. I, 2, Rome, 1962, σ. 232.

γείς ἐπίσκοπος ἀσπάζεται τὸ χέρι τοῦ Πατριάρχη, ὁ ὅποῖς τὸν ἀσπάζεται στὸ μέτωπο καὶ στὸν δύο ὄμους, ἐπαναλαμβάνει δὲ τὸ αὐτὸ μὲ κάθε ἔνα ἀπὸ τὸν μετέχοντες στὴν χειροτονίᾳ του ἀρχιερεῖς.<sup>7</sup> Ετσι, γίνεται ὁ δεύτερος ἀσπασμὸς τῆς εἰρήνης μεταξὺ τοῦ ἐκλεγέντος καὶ τῶν παρόντων ἐπισκόπων.

Στὴ συνέχεια ὁ ἐκλεγεὶς τίθεται πάλι στὸν ἀετὸ τοῦ τάπτητα καὶ δύο πρεσβύτεροι τὸν ὁδηγοῦν ἐκ νέου στὸν Πατριάρχη (ἢ τὸν προεστῶτα τῆς χειροτονίας μητροπολίτη), ψάλλοντες: «Κέλευσον, κελεύσατε, κέλευσον, Δέσποτα ἄγιε», ὁ ὅποῖς τὸν εὐλογεῖ, λέγων: «Ἡ χάρις τοῦ παναγίου καὶ ζωοποιοῦ Πνεύματος, ἔστω μετὰ σοῦ, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τὸν αἰώνας τῶν αἰώνων», ἐνῷ οἱ μετέχοντες ἐπίσκοποι ἀσπάζονται πάλι τὸν ἐκλεγέντα ἐπίσκοπο.<sup>8</sup> Ετσι, εἰσέρχεται στὸ ί. Βῆμα, ὅπου ἀναμένει τὴ στιγμὴ τῆς χειροτονίας του καὶ ἀρχίζει ἡ θ. Λειτουργία. Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι κατὰ τὴν πράξη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως<sup>9</sup>, προβλέπονται νὰ ψάλλονται κατὰ τὴν τελετὴ οἱ ὕμνοι τῆς Κυριακῆς της Πεντηκοστῆς, ἀνεξαρτήτως τῆς ἡμέρας τοῦ ἔτους, κατὰ τὴν ὁποία τελεῖται ἡ χειροτονία, ἀφοῦ αὐτὴ παρέμεινε στὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας ὡς μία νέα Πεντηκοστή, γιὰ νὰ τονίζεται ὁ πνευματικὸς χαρακτῆρας τῆς τελετῆς τῆς χειροτονίας.

Τὸ Ἀρχιερατικὸν τῆς Μόσχας (*Tchinonnik*) ἔχει μία παρόμοια διαδικασία τῆς Ὄμολογίας τῆς πίστεως, καίτοι παρατηροῦνται ὁρισμένες διαφορὲς τοῦ κειμένου, οἱ ὅποιες δηλώνουν τὴν ἐξέλιξη τῶν διαφόρων ἐπεξεργασιῶν τῶν ἀκολουθιῶν τῆς χειροτονίας στὰ «Ἀρχιερατικά»<sup>10</sup>.

#### IV. Ἡ ἐπίθεση τῶν χειρῶν (χειροτονία)

Ἡ ἀκολουθία τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν γίνεται στὴν ἀρχὴ τῆς θείας Λειτουργίας, μετὰ τὸν Τοισάγιο ὕμνο, τὶς δεήσεις καὶ ἀκριβῶς πρὸ τὰ βιβλικὰ ἀναγνώσματα<sup>11</sup>. Ἡ ἐπιλεγεῖσα στιγμὴ γιὰ τὴ χειροτονία δὲν εἶναι ἀσήμαντη. Ἡ στιγμὴ ἀντιστοιχοῦσε κατὰ τὴ χριστιανικὴ ἀρχαιότητα στὴν ἀρχὴ ἀκόμη τῆς

7. NESELOVSKIJ, ὅπ.π., σ. 254, Σημ. 103. Αὐτὴ ἡ πρακτικὴ ἀπαντᾶ ἐπίσης στὴν Ἐκκλησία τῶν Ιεροσολύμων.

8. Bλ. *Grand Euchologe* (Trad. Denis Guillaume), σ. 770-771. Σχετικὰ μὲ τὶς ὄμολογίες πίστεως βλ. O. RAQUEZ, «Les confessions de foi de la chirotonie épiscopale des Églises grecques», *Traditio et progressio: Studi liturgici in onore del Prof. A. Nocent*, (St. Anselm 95), Rome, 1988, σ. 469-485.

9. Bλ. *Archieratikon*, σ. 92-95, *Grand Euchologe* (Trad. Denis Guillaume), σ. 766-769.

θείας Λειτουργίας, ἀφοῦ τὰ ἀντίφωνα τροπάρια καὶ ὁ Τρισάγιος ὅμινος ἡσαν στοιχεῖα, τὰ δόποια προήρχοντο ἀπὸ τὴν εἰσαγωγικὴ τελετουργία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ εἰσήχθησαν βραδύτερον στὴν ἀκολουθία τῆς θείας Λειτουργίας. Οἱ Ἀποστολικὲς Διαταγές (VIII, 4, 6-5,11) ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ἡ ἐπισκοπικὴ χειροτονία γινόταν πρὸ τὴν ἔναρξη τῆς θείας Λειτουργίας, ἀφοῦ ὁ νέος ἐπίσκοπος ὄφειλε στὴ συνέχεια νὰ προΐσταται σὲ αὐτὴ καὶ νὰ ἀπευθύνει τὸ κήρυγμα μετὰ τὰ βιβλικὰ ἀναγνώσματα: «*Kαὶ μετὰ τὴν προσευχὴν εἰς τῶν ἐπισκόπων ἀναφερέτω τὴν θυσίαν ἐπὶ τῶν χειρῶν τοῦ χειροτονηθέντος. Καὶ τῇ ἔωθεν ἐνθρονιζέσθω εἰς τὸν αὐτῷ διαφέροντα τόπον παρὰ τῶν λοιπῶν ἐπισκόπων, πάντων αὐτὸν φιλησάντων τῷ ἐν Κυρίῳ φιλήματι*»<sup>10</sup>. Συνεπῶς, «μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Νόμου καὶ τῶν Προφητῶν, τῶν τε Ἐπιστολῶν ἡμῶν καὶ τῶν Πράξεων καὶ τῶν Εὐαγγελίων, ἀσπασάτω ὁ χειροτονηθεὶς τὴν Ἐκκλησίαν... καὶ μετὰ τὴν πρόσφρον προσλαλησάτω τῷ λαῷ λόγους παρακλήσεως»<sup>11</sup>.

Ἡ στιγμὴ λοιπὸν αὐτὴ προηγεῖται τῆς εὐχαριστιακῆς Λειτουργίας καὶ τῆς Λειτουργίας τοῦ λόγου καὶ τονίζει ἔτοι τὸν ρόλο τοῦ ἐπισκόπου τόσο ὡς τοῦ προεστῶτος τῆς Εὐχαριστίας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὅσο καὶ ὡς τοῦ βεβαιοῦντος τὴν ὁρθότητά της, συμφώνως πρὸς τοὺς λόγους τοῦ ἄγιου Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, ὃ δόποις διακήρυξσε ὅτι «ἐκείνῃ βεβαίᾳ Εὐχαριστίᾳ ἥγείσθω, ἡ ὑπὸ τὸν ἐπίσκοπον οὖσα»<sup>12</sup>, ὅπως καὶ τοῦ ἔχοντος τὸ πλῆρες χάρισμα τῆς διδασκαλίας (Τίτ. 1-7-8). Τὸ ἀρχαίοτερο βυζαντινὸ Εὐχολόγιον τοῦ Η' αἰῶνα (*Barberini gr.* 336) προέβλεπε ἐπίσης ὅτι ἡ ἐπισκοπικὴ χειροτονία γινόταν μετὰ τὸ Τρισάγιο. Συνεπῶς, ὁ ἐπίσκοπος χειροτονεῖται γιὰ νὰ βεβαιώνει τὴν Εὐχαριστία καὶ νὰ κηρύσσει τὸ Εὐαγγέλιο, γι' αὐτὸν οἱ τελετὲς τῆς χειροτονίας εἶναι ἀρρόκτως συνδεδεμένες μὲ τὴ θεία Λειτουργία, ἐνῶ ὅλα τὰ ἄλλα μυστήρια, ἡ τελετὴ τῶν ὅποιων συνδέεται μὲ τὴν Εὐχαριστία, ἔγιναν τελικῶς ἀνεξάρτητες τελετές.

Στὴ συνέχεια τῆς τελετῆς τῆς χειροτονίας, δύο πρεσβύτεροι ὁδηγοῦν πάλι τὸν ἐκλεγέντα ἐπίσκοπο στὸ κέντρο τοῦ ναοῦ, ὅπου λέγονταν γιὰ τρίτη φορά: «*Κέλευσον, κελεύσατε, κέλευσον Δέσποτα ἄγιε*», καὶ μετὰ τὸν ὁδηγοῦν πρὸς τὴν Ὁραία Πύλη τοῦ εἰκονοστασίου, ὅπου παραλαμβάνεται ἀπὸ δύο ἐπισκόπους, οἵ δόποιοι τὸν περιφέρουν τρεῖς φορὲς γύρω ἀπὸ τὴν ἄγια Τράπεζα, ἐνῶ ψάλλονται τὰ καθιερωμένα στὴ χειροτονία τροπάρια: «*Ἄγιοι Μάρτυρες, Δόξά σοι Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸ Ἡσαΐα χόρευε. Σημειωτέον ὅτι ἡ τελευταία αὐτὴ*

10. Ἀποστολικὴ Διαταγαί, VIII, 5,9. SC 336, 148.

11. Ἀποστολικὴ Διαταγαί, VIII, 5,11. SC 336, 150.

12. ἸΓΝΑΤΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, Πρὸς Σμυρναίους, VIII, 1. SC 10, 138.

άκολουθία ἀπουσιάζει στὸ Ἀρχιερατικὸ τῆς Μόσχας (*Tchinovnik*)<sup>13</sup>. Ὑπόθεση διατυπωθεῖ ἡ ὑπόθεση ὅτι ἡ ρωσικὴ τελετὴ τῆς ἐπισκοπικῆς χειροτονίας στηρίχθηκε σὲ προγενέστερη παράδοση, στὴν ὥποια ἡ ψαλμωδία τῶν τροπαρίων αὐτῶν, μὲ τὴν τριπλῆ περιφορὰ γύρω ἀπὸ τὴν Ἅγια Τράπεζα, δὲν εἶχε ἀκόμη εἰσαχθεῖ στὶς ἀκολουθίες τῆς χειροτονίας<sup>14</sup>.

Ο Πατριάρχης (ἢ ὁ προεστῶς ἐπίσκοπος) ἴσταται πλέον πρὸ τῆς Ἅγιας Τραπέζης καὶ ὁ ἐκλεγεὶς ἐπίσκοπος γονατίζει δεξιά του πρὸ τῆς Ἅγιας Τραπέζης, μὲ τὸ πρόσωπό του στὰ διασταυρωμένα ἐπάνω στὴν Ἅγια Τράπεζα χέρια του. Ὁ προεστῶς τῆς χειροτονίας θέτει ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τὴν ἄκρη τοῦ Ὡμοφορίου, τὴ χριστολογικὴ σημασία τοῦ ὅποιου θὰ δοῦμε στὴ συνέχεια, καὶ τὸ Εὐαγγέλιον ἀνοικτὸ μὲ τὰ κείμενα πρὸς τὰ κάτω, τὸ ὅποιο κρατοῦν οἱ συλλειτουργοῦντες ἐπίσκοποι. Ἡ πράξη τῆς ἐπιθέσεως τοῦ Εὐαγγελίου ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ χειροτονούμενου ἐπισκόπου μαρτυρεῖται ἥδη κατὰ τὰ τέλη τοῦ Δ΄ αἰώνος ἀπὸ τὶς Ἀποστολικὲς Διαταγές, ἀλλὰ στὴν παλαιὰ ὀντιοχειανὴ πράξη τὸ Εὐαγγέλιον κρατοῦσαν οἱ διάκονοι καὶ ὅχι οἱ ἐπίσκοποι<sup>15</sup>. Ἡ πράξη τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν εἰδικότερα εἶναι ἡ πιὸ ἀρχαία παράδοση, ἀφοῦ μαρτυρεῖται ἥδη στὰ καινοδιαθηκιὰ κείμενα (Πράξ. 13, 1-5. Α΄ Τιμ. 4,14). Ωστόσο, οἱ ἐπίσκοποι ἐπιθέτουν τὰς χεῖρας τους ὅχι ἀμέσως ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἐκλεγέντος στὸ ἐπισκοπικὸ λειτουργῆμα, ἀλλὰ διὰ μέσου του Εὐαγγελίου. Βεβαίως, γνωρίζουμε ὅτι στὴ λειτουργικὴ τελετουργία τὸ Εὐαγγέλιο συμβολίζει τὸν Χριστὸ παρόντα καὶ ἐνεργοῦντα, γι’ αὐτὸ ἡ πράξη τῆς ἐπιθέσεως τοῦ Εὐαγγελίου στὴν κεφαλὴ τοῦ ἐκλεγέντος ἐπισκόπου σημαίνει ὅτι δέχεται τὴν ἐπίθεση τῶν χειρῶν τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὸ τονίζει τὴν χριστολογικὴ ἔννοια τῆς ἐπισκοπικῆς χειροτονίας, ἀφοῦ ὁ χειροτονθεὶς ἐπίσκοπος συνδέεται μὲ τὴν ἐπίθεση τῶν χειρῶν στὴν ἱερωσύνη τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως Χριστοῦ, τὸ ὅποιο βεβαιώνουν μὲ τὴ συμμετοχή του οἱ ἔχοντες τὴν ἀποστολικὴ διαδοχὴ συλλειτουργοῦντες ἐπίσκοποι καὶ ἐκφράζουν ἔτσι τὴν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας μέσα στὸν χῶρο καὶ στὸν χρόνο. Ο Συμεὼν Θεσσαλονίκης τονίζει οριτῶς ὅτι τὸ Εὐαγγέλιον εἶναι ὁ Χριστός, ὁ ὅποιος εἶναι ἡ κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, γι’ αὐτὸ ὁ νέος ἐπίσκοπος, καθιστάμενος «εἰς τόπον καὶ τύπον Χριστοῦ» καὶ ἔχων αὐτὸν ὡς κεφαλή, γίνεται κεφαλὴ τῆς τοπικῆς του Ἐκκλησίας<sup>16</sup>.

---

13. TCHINOVNIK, τ. 2, σ. 19-27, *Grand Euchologe* (Trad. Denis Guillaume), σ. 774-776.

14. NESELOVSKII, ὄπ.π., σ. 260.

15. Ἀποστολικαὶ Διαταγαί, VIII, 4, 6. SC 336, 142.

16. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, *Περὶ τῶν ἱερῶν χειροτονιῶν* 206. PG 155, 416A-B.

‘Ο Πατριάρχης (ἢ ὁ προεστῶς ἐπίσκοπος) λέγει ἐκφώνως: «Ψήφῳ καὶ δοκιμασίᾳ τῶν ἱερωτάτων μητροπολιτῶν καὶ ἀρχιεπισκόπων καὶ ἐπισκόπων, ἡ θεία χάρις, ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα, προχειρίζεται τὸν θεοφιλέστατον πρεσβύτερον (δείνα) ἐπίσκοπον τῆς θεοσάστου πόλεως (δεῖνος), εὐξόμεθα οὖν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἵνα ἔλθῃ ἐπ’ αὐτὸν ἡ χάρις τοῦ παναγίου Πνεύματος». Βρίσκουμε πάλι ἐδῶ, ἐκτὸς τῆς πρώτης φράσεως, τὸν ἴδιο τύπο τῶν ἄλλων χειροτονιῶν (διακόνου καὶ πρεσβυτέρου) τῆς βυζαντινῆς λειτουργίας («Ἡ θεία Χάρις...»). ‘Ο τύπος αὐτὸς δὲν ἦταν στὴν ἀρχὴ προσευχὴ χειροτονίας, ἀλλὰ τὸ κείμενο μιᾶς ἐγγράφου βεβαιώσεως τῆς χειροτονίας, γι’ αὐτὸ στὸ Ἀρχιερατικὸν μπορεῖ νὰ βρεθεῖ ἡ ἀκόλουθη διατύπωση: «τοῦ ἀρχιδιακόνου ἡ τοῦ χαρτοφύλακος, λέγοντος τό: «Πρόσχωμεν» μετὰ τὴν ἐπίδοσιν τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ, ἀλλά, «εἰ πατριάρχης ἔστιν ὁ χειροτονῶν», τότε «ἔρχεται ὁ χαρτοφύλαξ ἐκ τοῦ ἀριστεροῦ μέρους καὶ δίδωσιν αὐτῷ χάρην ἐν ᾧ γέγραπται... ταῦτα» («Ψήφῳ καὶ δοκιμασίᾳ...»).

‘Ο ἀρχικὸς τύπος εἰσαγόταν, ὅπως στὶς ἄλλες χειροτονίες, μὲ τὴ φράση: «Ἡ θεία χάρις...», ὅπως εὑρίσκεται στὸ Εὐχολόγιον τοῦ Η' αἰῶνα (*Barberini gr.* 336). Κατὰ τὸ χειρόγραφο αὐτὸ ὁ Πατριάρχης ἐπέθετε τὰς χεῖρας του ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἐκλεγέντος ἐπισκόπου, ἀλλ᾽ ἐπέθετε τὸ Εὐαγγέλιο μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ<sup>17</sup>. Κατὰ τὸν ΙΓ' αἰῶνα προστέθηκε ἡ πρώτη φράση («Ψήφῳ καὶ δοκιμασίᾳ...»), ἡ ὁποία ἀναφέρεται στὴ συνοδικὴ ἐκλογή. Ἐπισημαίνεται ὅτι ὁ ἐλληνικὸς ὅρος «προχειρίζεται», ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖται στὸν τύπο αὐτό, ἀποδίδεται στὴ γαλλικὴ μὲ τὸ ὅρημα «*promouνoîr*», γιατὶ ὁ χειροτονούμενος ἔχει ἐπιλεγεῖ γιὰ τὴν προαγωγή του σὲ ἔνα ἀνώτερο βαθμὸ τῆς ἱερωσύνης, ἀφοῦ ὁ ὅρος σημαίνει ἐπίσης ἐκλέγειν καὶ προάγειν. Ὁ ὅρος αὐτὸς ἔχει ὡς ρίζα τὴ λέξη χείρ, ἀφοῦ μὲ τὴν ὑψωση τῆς χειρὸς ἀποφασίζεται συνήθως μία ἐκλογή. Τὸ κείμενο αὐτὸ λοιπὸν τονίζει ὅτι, μὲ τὴ συνοδικὴ ἐκλογὴ καὶ τὴ χειροτονία, ἡ θεία χάρις καὶ συνεπῶς ὁ Χριστὸς διὰ τοῦ ἄγίου Πνεύματος, ἐπιλέγει, ἐκλέγει καὶ χειροτονεῖ τὸν ἐπιλεγόμενο γιὰ τὸ ἐπισκοπικὸ λειτουργημα πρεσβύτερο. Στὴ συνέχεια, ὁ τύπος αὐτὸς κατανοήθηκε ὡς προσευχὴ χειροτονηθέντος πρὸν ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τῆς σχετικῆς προσευχῆς<sup>18</sup>.

17. *Euchologe Barberini gr.* 336, Ed. S. PARENTI-E. VELKOVSKA. BELS 80. Rome, 2000<sup>2</sup>, σ. 165-167.

18. A. PENTKOVSKY, «Чинопоследования хиротоний в византийских Евхологиях VIII-XII ββ.», BB 61 [86] (2002), σ. 127-130.

Οι κληρικοί στὸ ἵ. Βῆμα καὶ μετὰ οἱ ψάλτες ἀπαντοῦν στὸν Πατριάρχη (ἢ στὸν προεστῶτα ἐπίσκοπο) τοῖς μὲ τὸ Κύριο ἐλέόσον, ἐνῷ ὁ χειροτονῶν ἀναγιγνώσκει χαμηλοφώνως τὴν πρώτη προσευχὴν τῆς χειροτονίας, μετὰ τὴν εὐλογία τοῦ ἐκλεγέντος τοῖς μὲ τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ καὶ μὲ τὴν ἐπίθεση τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς του. Τὸ κείμενο τῆς πρώτης προσευχῆς τῆς χειροτονίας, τὸ ὅποιο μαρτυρεῖται ἥδη στὸ Εὐχολόγιον τοῦ Η΄ αἰῶνα (*Barberini gr.336*) εἶναι τὸ ἔξῆς: «Δέσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ νομοθετήσας ἡμῖν διὰ τοῦ πανευφήμου σου Ἀποστόλου Παύλου, βαθμῶν καὶ ταγμάτων τάξιν, εἰς τὸ ἔξυπηρτεῖσθαι, καὶ λειτουργεῖν τοῖς σεπτοῖς καὶ ἀχράντοις σου Μυστηρίοις, ἐν τῷ ἀγίῳ σου Θυσιαστηρίῳ, πρῶτον Ἀποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους. Αὐτός, Δέσποτα τῶν ἀπάντων, καὶ τοῦτον τὸν ψηφισθέντα, καὶ ἀξιωθέντα ὑπεισελθεῖν τὸν Εὐαγγελικὸν ζυγόν, καὶ τὴν Ἀρχιερατικὴν ἀξίαν, διὰ τῆς χειρὸς ἐμοῦ τοῦ ἀμαρτωλοῦ, καὶ τῶν συμπαρόντων Λειτουργῶν καὶ Συνεπισκόπων, τῇ ἐπιφοιτήσει καὶ δυνάμει, καὶ χάριτι τοῦ ἀγίου σου Πνεύματος».

Ἡ προσευχὴ λοιπὸν αὐτὴ ὑπενθυμίζει κατ’ ἀρχὴν τοὺς τρεῖς τύπους τοῦ ἐπισκοπικοῦ λειτουργήματος (ἀπόστολοι - προφῆται - διδασκάλοι), οἱ ὅποιοι ἀναφέρονται ἀπὸ τὸν ἀπόστολο Παῦλο: «Οὓς ὁ Θεὸς ἔθετο ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους» (*A΄ Κορ. 12,28*). Συνεπῶς, ἡ ἐπισκοπὴ εἶναι, κατὰ τὴν προσευχὴν αὐτήν, θεῖος θεσμός. Ἡ ἀρχαία προσευχὴ τῆς ἐπισκοπικῆς ἐκλογῆς, ἡ ὅποια ὑπάρχει στὶς Ἀποστολικές Διαταγές, ἀναφερόταν ἐπίσης στοὺς ἀποστόλους, τοὺς προφῆτες καὶ τοὺς διδασκάλους, τονίζοντας ὅτι οἱ διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ δοθέντες στὴν Ἐκκλησία θεσμοὶ μὲ τὴ μαρτυρία τοῦ ἀγίου Πνεύματος ἐγκαθιδρύθηκαν μὲ τὴ θεία χάρη στοὺς ἀποστόλους, τοὺς διδασκάλους καὶ τοὺς ἐπισκόπους<sup>19</sup>. Ἡ βυζαντινὴ αὐτὴ προσευχὴ τονίζει ἐπίσης ὅτι καὶ ὁ προαχθεὶς στὴν ἐπισκοπὴ «ἡξιώθη ὑπεισελθεῖν τὸν εὐαγγελικὸν ζυγόν», ἥτοι στὴν ἀποστολὴ τῆς ἔξαγγελίας τοῦ Εὐαγγελίου τῆς σωτηρίας καὶ στὴ διαφύλαξη τῆς ὁρθοδοξίας τῆς πίστεως.

Αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ ὑπονοούμενη σημασία στὴν ἀκολουθία τῆς ἐπιθέσεως τοῦ Εὐαγγελίου στὴν κεφαλὴ τοῦ χειροτονθέντος ἐπισκόπου, καίτοι ἡ ἀκολουθία αὐτὴ ὑπῆρχε ἥδη, ὅπως εἴδαμε, στὴ τελετὴ τῆς χειροτονίας τῶν Ἀποστολικῶν Διαταγῶν, ὅπου ὅμως ἡ προσευχὴ δὲν κάνει ὅποιονδήποτε ὑπαινιγμό στὴν ἀποστολὴ νὰ φέρει «τὸν ζυγὸν τοῦ Εὐαγγελίου»<sup>20</sup>. Σὲ αὐτὴ ζητεῖται

19. Ἀποστολικαὶ Διαταγαί, VIII, 5, 3. SC 336, 146.

20. Ἀποστολικαὶ Διαταγαί, VIII, 5, 5. SC 336, 146.

νὰ λάβει ὁ χειροτονούμενος «διὰ τοῦ Χριστοῦ σου τὴν μετουσίαν τοῦ ἀγίου Πνεύματος». Αὐτὴ εἶναι λοιπὸν ἡ ἀπορρέουσα ἀπὸ τὶς ἀκολουθίες τῆς Ἀνατολῆς θεολογία τῆς ἐπισκοπικῆς χειροτονίας, ἥτοι ὅτι ὁ Χριστὸς χειροτονεῖ, «τῇ ἐπιφοιτήσει καὶ δυνάμει καὶ χάριτι τοῦ ἀγίου σου Πνεύματος», ὅπως τονίζει ἡ πρότη βυζαντινὴ προσευχὴ, ἡ ὁποία προσθέτει «ὡς ἐνισχύσας τοὺς ἀγίους σου ἀποστόλους καὶ προφήτας».

Ο Συμεὼν Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ὅτι ὁ Χριστὸς χειροτονεῖ διὰ τῶν ἐπισκόπων, χορηγῶν τὴν χάριν τοῦ ἀγίου Πνεύματος. Κατ’ αὐτὸν, ἡ τελετὴ τῆς ἐπιθέσως τῶν χειρῶν δηλώνει κατὰ τρόπο συμβολικό, ὅτι ἡ χορηγουμένη ἀπὸ τὸν Χριστὸν χάρις ἐπισκιάζει τὸν χειροτονηθέντα: «...μετὰ τὸ ἐρεῖσαι τὸ μέτωπον τῇ Τραπέῃ καθ’ ἑαυτὸν τὸν Ἰησοῦν εἰς ἔλεον ἑαυτοῦ καὶ κατοικίαν σὺν Πατρὶ καὶ Πνεύματι ἐπικαλούμενος, τὴν ἀρχιερατικὴν ἐπάνω τῆς κεφαλῆς ἐπιδέχεται δεξιὰν ἡ δεικνύει τὸ ἐπισκιάζειν τῆς χάριτος καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ μεταδοτικόν, ἐπεὶ καὶ τοῖς ἀποστόλοις τὰς χεῖρας ἐπέθηκε. Καὶ αὐτὸς γάρ ἐπάρας τὰς χεῖρας, φησίν, «Ἐὺλόγησον αὐτούς» (Λκ. 24, 50) καὶ τὸ Πνεῦμα δὲ κατελθόν, ταῖς κεφαλαῖς αὐτῶν ἐπεκάθησεν»<sup>22</sup>. Μετὰ τὴν προσευχὴν αὐτή, ἔνας ἀπὸ τοὺς συλλειτουργοῦντες ἐπισκόπους ἐκφωνεῖ τὴν Μεγάλη Συναπτή, στὴν ὅποια εὔχεται εἰδικότερα γιὰ τὸν χειροτονοῦντα καὶ τὸν χειροτονούμενο. Τότε ὁ προεστὼς τῆς χειροτονίας προσθέτει μία δεύτερη προσευχὴ, ἡ ὁποία μαρτυρεῖται στὸ Εὐχολόγιον τοῦ τέλους τοῦ Ή’ αἰῶνα (*Barberini gr.336*) καὶ θεωρεῖται μεταγενέστερη ἀπὸ τὴν πρώτη<sup>23</sup>. «Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι τὴν ἀνθρώπου φύσιν τὴν τῆς Θεότητος ὑπενεγκεῖν οὐσίαν, τῇ σῇ οἰκονομίᾳ, ὁμοιοπαθεῖς διδασκάλους καταστήσας, τὸν σὸν ἐπέχοντας θρόνον, εἰς τὸ ἀναφέοειν σοὶ θυσίαν, καὶ προσφορὰν ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ σου. Σύ, Χριστέ, καὶ τοῦτον τὸν ἀναδειχθέντα οἰκονόμον τῆς ἀρχιερατικῆς χάριτος, ποίησον μιμητήν σοῦ τοῦ ἀληθινοῦ Ποιμένος, τιθέντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν προβάτων σου, ὅδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, φωστῆρα ἐν κόσμῳ, ἵνα, καταρτίσας τὰς ψυχὰς τὰς ἐμπιστευθείσας αὐτῷ ἐπὶ τῆς παρούσης ζωῆς, παραστῇ τῷ Βῆματί σου ἀκαταισχύντως, καὶ τὸν μέγαν μισθὸν λάβῃ, ὃν ἡτοίμασας τοῖς ἀθλήσασιν ὑπὲρ τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου σου. Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν καὶ σώζειν ἡμᾶς, ὁ Θεός, καὶ σοὶ τὴν δόξαν

21. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, *Περὶ τῶν ἱερῶν χειροτονιῶν* 246. PG 155, 465A.

22. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, *Περὶ τῶν ἱερῶν χειροτονιῶν* 169. PG 155, 376BC.

23. A. PENTKOVSKY, «Чинопоследования хиротоний в византийских Евхологиях» VIII-XII BB.», σ. 123-127.

ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζω-  
οποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τὸν αἰώνας τῶν αἰώνων».

Αὐτὴ ἡ προσευχὴ τῆς χειροτονίας ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ ἐπίσκοπος καθίσταται  
στὴν Ἐκκλησία του «εἰς τόπον καὶ τύπον Χριστοῦ», ἡ ἀναφορά του δὲ ὅτι ἀνέρ-  
χεται στὸν θρόνο του ὑπενθυμίζει τοὺς λόγους τοῦ Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, ὃ  
δόποιος ἔλεγε στὶς ἀρχὲς τοῦ Β' αἰῶνα ὅτι κάθηται στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ<sup>24</sup>. Συν-  
επῶς, ἡ ἐπισκοπικὴ ἔξουσία εἶναι θεία ἔξουσία. Εἶναι ἡ ἔξουσία, τὴν ὁποία ὁ  
Χριστός, ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἔλαβε ἀπὸ τὸν Πατέρα του καὶ με-  
τέδωσε στοὺς μαθητές του μὲ τὴν ἐπιφοίηση τοῦ ἄγιου Πνεύματος κατὰ τὴν  
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, ὥστε νὰ τῇ μεταδώσουν μὲ τὴ σειρά τους στοὺς μαθη-  
τές τους μὲ τὴν ἐπίθεση τῶν χειρῶν, γι' αὐτὸς ἡ προσευχὴ ζητεῖ νὰ εἶναι ὁ χειρο-  
τονούμενος «μιμητὴς τοῦ ἀληθινοῦ Ποιμένος». Ὁ Συμεὼν Θεσσαλονίκης ὑπο-  
στηρίζει ὅτι «ἡ χειροτονία τὴν ἔξουσίαν παρέχει καὶ δύναμιν τοῦ ποιήσαντος  
(= δημιουργοῦ). Καὶ ἐπειδὴ οὐδὲν τῶν ὄντων χωρὶς αὐτοῦ, ἥλθε δὲ αὐτὸς εἰς  
τὸ εὖ εἶναι ἡμᾶς ἀναγεῖν, ταῦτην αὐτὴν τὴν δύναμιν ἀναλαμβανόμενος ἀφ'  
ἡμῶν, παρέσχεν ἡμῖν διὰ τῆς αὐτοῦ ἴερωσύνης, καὶ δι' αὐτῆς πᾶσαι ἡμῖν αἱ τε-  
λεταὶ ἐνεργοῦνται, καὶ οὐδὲν ἄγιον χωρὶς ἴερός εἰστιν. Ἔπι δὲ καὶ ἐξ ἀρχῆς  
ἀρχοντος ἡμᾶς διὰ τῆς ἴερωσύνης καθιστᾶ»<sup>25</sup>. Τέλος, ἡ προσευχὴ αὐτὴ τονίζει  
ὅτι ἀποστολὴ τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος εἶναι «τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου».

Μετὰ τὴν δεύτερη προσευχὴ ἀναλαμβάνεται τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τίθεται στὴν  
ἅγια Τράπεζα, ἐνῶ ὁ χειροτονηθεὶς ἐπίσκοπος ἐγείρεται. Τότε, ὁ προεστῶς τῆς  
χειροτονίας ἐπίσκοπος, ἐνδύει τὸν ἐπίσκοπο μὲ τὰ ἐπισκοπικὰ λειτουργικὰ  
ἄμφια καὶ διακονικά, τὸν σάκκο, τὸ ὡμοφόριο, τὸ ἐγκόλπιο καὶ τὴ μίτρα. Τὸ  
Ἀρχιερατικὸν προβλέπει τὴν παράδοση ἐπίσης κατὰ τὴ στιγμὴ αὐτὴ καὶ τῆς  
ἀρχιερατικῆς ράβδου, ἐνῶ κατὰ τὸ Ἀρχιερατικόν τῆς Μόσχας (*Tchinovnik*) ἡ  
ἀρχιερατικὴ ράβδος παραδίδεται στὸ τέλος τῆς θ. Λειτουργίας, κατὰ τὴ στιγμὴ  
τῆς τελετῆς τῆς ἐνθρονίσεως, στὴν ὁποίᾳ θὰ ἀναφερθοῦμε εἰδικότερα. Στὴ σύγ-  
χρονη πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅπως ἐπίσης καὶ τῆς Ἐκκλησίας  
τῆς Κύπρου, ἡ μίτρα καὶ ἡ ἀρχιερατικὴ ράβδος παραδίδονται στὸν νεοχειροτο-  
νηθέντα ἐπίσκοπο στὸ τέλος τῆς θ. Λειτουργίας, πρὸ τῆς ἀπολύσεως, ἀκριβῶς  
πρὸ τὴν ἀπὸ τὴν ἄνοδό του στὸν θρόνο καὶ τὴν εὐλογία μὲ τὰ δίκηρα τῶν πιστῶν.

---

24. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, *Περὶ τῶν ἴερῶν χειροτονιῶν* 207, PG 155, 420A. Πρβλ.. σχετικὰ  
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, *Πρὸς Μαγνησίες I*, 1. SC 10bis, 82-84.

25. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, *Περὶ τῶν ἴερῶν τελετῶν* 37. PG 155, 177D-179A.

Είναι ὅμως ἀξιοσημείωτον ὅτι στὴν παλαιὰ παράδοση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅπως αὐτὴ μαρτυρεῖται στὸ Εὐχολόγιον τοῦ τέλους τοῦ Η' αἰῶνα (*Barberini* gr. 336) ἐπέδιδε στὸν χειροτονηθέντα ἐπίσκοπο μόνο τὸ ὡμοφόριο, τὸ ὃποιο ἔφερε ἐπάνω ἀπὸ τὸ φελώνιο. Αὐτὴ ἦταν ἡ πράξη καὶ στὸν IE' αἰῶνα, κατὰ τὴν μαρτυρία τοῦ Συμεὼν Θεοσαλονίκης, ὃ ὃποιος τονίζει ὅτι τὸ ὡμοφόριο εἶναι τὸ μόνο ἰδιαίτερο ἄμφιο γιὰ τὸν ἐπίσκοπο, ἐπειδὴ συμβολίζει «τὴν σάρκασιν καὶ ἐνανθρώπησιν τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ», τὸν «τελετάρχην Λόγον», «τὸν καὶ τῇ τελείᾳ ἐνώσει τελείως ἡμᾶς ἀγιάσαντα»<sup>26</sup>. Προφανῶς, τὸ ἐγκόλπιον ἦταν ἕνα διακριτικό, τὸ ὃποιο φερόταν ἐκτὸς τῆς θ. Λειτουργίας καὶ στὴν ἀρχὴ ἦταν ἀποκλειστικὸ προνόμιο τοῦ Πατριάρχη. Ο Συμεὼν Θεοσαλονίκης ἀναφέρει τὸ ἐγκόλπιον ἡ τὸν σταυρὸν, τὸ ὃποιο φέρει ὁ ἐπίσκοπος ὡς σημεῖο τῆς Ὁμολογίας τῆς πίστεως, κατὰ τὴν περιγραφὴ τοῦ μανδύα<sup>27</sup>, ἐνῷ διευκρινίζει ὅτι ὁ Πατριάρχης ἐλάμβανε τὸ ἐγκόλπιον ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα<sup>28</sup>. Ἀργότερα, μετὰ τὸν IZ' αἰῶνα, διαδόθηκε ἡ τάση νὰ φέρουν καὶ οἱ ἄλλοι ἐπίσκοποι σταυρὸν καὶ ἐγκόλπιον κατὰ τὴν θ. Λειτουργία.

Ἡ μίτρα δὲν ἦταν ἐπίσης στὴν ἀρχὴ λειτουργικὸ ἄμφιο, ἀφοῦ ἡ κανονικὴ παράδοση ὅριζε νὰ τελεῖται ἡ θ. Λειτουργία μὲ ἀκάλυπτη κεφαλή. Ο Συμεὼν Θεοσαλονίκης ἀναφέρει ὅτι μόνο οἱ ἐπίσκοποι Ρώμης καὶ Ἀλεξανδρείας ἔφεραν μίτρα κατὰ τὴν θ. Λειτουργία<sup>29</sup>. Ἀργότερα, μετὰ τὴν πτώση τοῦ Βυζαντίου, εἰσήχθη ἡ χρήση τῆς στὴν θ. Λειτουργία μὲ πρῶτο τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη<sup>31</sup>. Ορισμένοι δέχονται ὅτι ἡ μίτρα, ὅπως τὴ γνωρίζουμε σήμερα, ἦταν αὐτοκρατορικὸ στέμμα, τὸ ὃποιο κληρονόμησε ὁ πατριάρχης ὅταν ἔγινε ἐθνάρχης, λόγω τῆς ἀπουσίας αὐτοκράτορα. Ὡστόσο εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ εἰσήχθη στὴ θ. Λειτουργία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τὸν Κύριλλο Λούκαι, ὅταν, μετὰ τὴν πατριαρχία του στὴν Ἀλεξάνδρεια (1601- 1620), ἔγινε Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

26. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΟΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ἐρμηνεία περὶ τε τοῦ θείου ναοῦ. PG 155, 709.

27. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΟΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περὶ τῆς ἴερᾶς λειτουργίας 80. PG 155, 257A.

28. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΟΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περὶ τῶν ἴερῶν χειροτονιῶν, 229. PG 155, 441C.

29. Ἐπὶ τοῦ προκειμένου βλ. V. LARIN, *The Byzantine Hierarchical Divine Liturgy in Arsenij Suxanov's Proskinitarij. Text, Translation and Analysis of the Entrance Rites*. Rome, 2010. (OCA 286), σ. 228-230.

30. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΟΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ἐρμηνεία περὶ τε τοῦ θείου ναοῦ 45. PG 155, 716D-717B. Βλ. ἐπίσης Ἀπόκρισεις εἰς Γαβριὴλ Πενταπόλεως 20. PG 155, 872C-D, ἔνθα ὁ Συμεὼν νίοθετεῖ τὴν ἐρμηνεία τοῦ Θεοδώρου Βαλσαμώνος.

31. Ἐπὶ τοῦ προκειμένου βλ. W. T. WOODFIN, *The Embodied Icon. Liturgical Vestments and Sacramental Power in Byzantium*. Oxford: Oxford University Press, 2012 (Oxford Studies in Byzantium), σ. 31-33.

(1620-1638). ”Ετσι, ή λειτουργική χρήση τῆς μίτρας διαδόθηκε καὶ στοὺς ἄλλους πατριάρχες, ἐνῷ μετὰ καὶ στοὺς ἄλλους ἐπισκόπους, ἀλλὰ μετὰ τὸν ΙΖ' αἰῶνα<sup>32</sup>. Ἀνάλογη ἔξελιξη εἶχε καὶ ὁ σάκκος, ὁ ὅποιος ἦταν στὴν ἀρχὴν αὐτοκρατορικὸν ἔνδυμα καὶ ὑποκατέστησε τὸ φελώνιο τοῦ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, πρὶν ἀπὸ τὴν χρησιμοποίησή του ἀπὸ ὅλους τούς ἐπισκόπους<sup>33</sup>. Οἱ Συμεὼν Θεοσαλονίκης ἀναφέρει πράγματι ὅτι κατὰ τὸν Ε' αἰῶνα ὁρισμένοι ἐπίσκοποι εἶχαν τὸ προνόμιο νὰ φέρουν, ἀντὶ τοῦ φελωνίου, πολυσταύριον ἢ σάκκον<sup>34</sup>.

Σὲ κάθε ἐπίδοση ἀμφίου ἢ ἐμβλήματος ὁ προεστῶς τῆς χειροτονίας λέγει ἐκφώνως: «”Ἄξιος», τὸ ὅποιο ἐπαναλαμβάνεται ἀπὸ τοὺς ἀληρικοὺς καὶ τοὺς ψάλτες. Πρόκειται γιὰ μία ἀναγόρευση, ἡ ὅποια βεβαιώνει τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ νεοχειροτονηθεὶς κατέστη ἄξιος τοῦ ἀξιώματος τῆς ἐπισκοπῆς, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Συμεὼν Θεοσαλονίκης: «ἀναγορεύεται Ἄξιος, ὡς παρὰ Θεοῦ γεγονὼς ἄξιος καὶ γνωστός· ὅν τοῖς ἀγγέλοις καὶ τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ἀξίως τοῦ ἔργου ὁφειλων πολιτεύεσθαι»<sup>35</sup>. Ή ἵδια ἀναγόρευση γίνεται, κατὰ τὴν βυζαντινὴν παράδοση καὶ στοὺς ἄλλους βαθμοὺς τῆς ιερωσύνης μετὰ τὶς προσευχὲς τῆς χειροτονίας, ἀποτελοῦσε δὲ μέρος τῆς χειροτονίας ἥδη κατὰ τὸν Ε' αἰῶνα, ὅπως τὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ ἡ Διαθήκη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Οἱ χειροτονηθεῖς ἐπίσκοπος, μετὰ τὴν περιβολὴν τοῦ μὲ τὰ ἐπισκοπικὰ ἄμφια καὶ ἐμβλήματα, ἀνταλλάσσει γιὰ τρίτη φορὰ τὸν ἀσπασμὸν τῆς εἰρήνης μὲ τὸν χειροτονηθεὶς αὐτοῦ πατριάρχην καὶ τοὺς ἄλλους συλλειτουργούς του, ἐνῷ ἡ θ. Λειτουργία συνεχίζεται. Σήμερα, ὁ νεοχειροτονηθεὶς ἐπίσκοπος καταλαμβάνει μόνο τὴν πρώτη θέση μετὰ τὸν Πατριάρχη ἢ τὸν προεστῶτα τῆς χειροτονίας ἐπίσκοπο καὶ κοινωνεῖ πρῶτος ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους ἐπισκόπους, ἀντιθέτως πρὸς τὴν ἀρχαία παράδοση, ὅπως μαρτυρεῖται στὶς Ἀποστολικὲς Διαταγές, κατὰ τὴν ὅποια προϊστατο τὸ εὐχαριστιακὸν μέρον τῆς θ. Λειτουργίας ἀμέσως μετὰ τὴν χειροτονία του.

## V. Ἐνθρόνιση

Ἡ τελετὴ τῆς ἐνθρόνισεως γινόταν συνήθως ἀμέσως μετὰ τὴν χειροτονία, ὅταν αὐτὴ τελεῖτο στὸν καθεδρικὸν ναὸ τῆς χηρεύουσας ἐπισκοπῆς, ἀφοῦ ἡ ἐπι-

32. LARIN, ὅπ.π. σ. 100, 233.

33. Ὅπ.π. Πρβλ. ἐπίσης WOODFIN, ὅπ.π., σ. 133-177.

34. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, *Περὶ ἱερᾶς λειτουργίας* 79 καὶ 81. PG 155, 256B καὶ 260C.

35. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, *Περὶ τῶν ἱερῶν χειροτονιῶν* 210, PG 155, 424B.

σκοπική χειροτονία δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ χωρισθεῖ ἀπὸ τὴ τοπικὴ Ἐκκλησία, στὴν ὅποια ὁ ἐπίσκοπος θὰ τελοῦσε τὴν Εὐχαριστία, συμφώνως πρὸς τὴ μαρτυρία τοῦ Ἰγνατίου Ἀντιοχείας, ὁ ὅποιος, στὶς ἀρχές ἥδη τοῦ Β' αἰῶνα, προέτρεψε ὅτι «μηδεὶς χωρὶς τοῦ ἐπισκόπου τί πρασσέτω τῶν ἀνηκόντων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Ἐκείνη βεβαία Εὐχαριστία ἡγείσθω, ἡ ὑπὸ τὸν ἐπίσκοπον οὖσα», γιατί, «ὅπου ἀν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, ἔκει καὶ τὸ πλῆθος ἔστω, ὥσπερ ὅπου ἀν Ἡ Χριστὸς Ἰησοῦς, ἔκει ἡ καθολικὴ Ἐκκλησία»<sup>36</sup>.

Ἐν τούτοις, διαδόθηκε ταχύτατα ἡ παράδοση ἥδη κατὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο νὰ χειροτονοῦνται οἱ ἐπίσκοποι στὸν πατριαρχικὸν ναό, γι' αὐτὸν ἡ τελετὴ τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ νεοχειροτονηθέντος ἐπισκόπου στὸν καθεδρικὸν ναὸν ἔγινε μία χωριστὴ ἀπὸ τὴ χειροτονία τελετὴ. Ἡ ἐνθρόνιση συνίστατο κυριολεκτικῶς στὴν ἐπίσημη ἐγκαθίδρυση τοῦ νέου ἐπισκόπου στὸν θρόνον του, ἀφοῦ μὲ τὴν τελετὴν αὐτὴ γινόταν κύριος τῆς τοπικῆς του Ἐκκλησίας. Ὁ Συμεὼν Θεσσαλονίκης γράφων κατὰ τὸν ΙΕ' αἰῶνα, μαρτυρεῖ ὅτι ὁ «ἐνθρονισμὸς πρότερον μὲν ἐγίνετο μεγαλοπρεπῶς, ὡς νῦν ὁ τοῦ πατριάρχου, περὶ τὴν ἐκκλησίαν τοῦ ἐνθρονίζομένου ἀρχιερέως, ἐπισκόπων συναγομένων τῆς ἐπαρχίας καὶ τὸν ἐνθρονισμὸν ἐπιτελοῦντων γράμμασι τοῦ ἀρχιεπισκόπου. Νῦν δὲ τοῦτο πέπαυται τοῖς βαρβαρικοῖς ἐφόδοις καὶ τοῖς ἐπελθοῦσι ταῖς Ἐκκλησίαις πειρασμοῖς καὶ ταῖς ταραχαῖς, ἐν τῇ Μεγάλῃ δὲ μόνον γίνεται Ἐκκλησία»<sup>37</sup>. Ἡ ἐγκαθίδρυση λοιπὸν στὸν θρόνο τοῦ νεοχειροτονηθέντος ἐπισκόπου σημαίνει ὅτι τελειοῦται ἡ κτήση τῆς ἐπισκοπικῆς ἔξουσίας τόσο γιὰ τὴ διοίκηση τῆς δικῆς του τοπικῆς Ἐκκλησίας, ὅσο καὶ γιὰ τὴ χειροτονία καὶ τὴν κρίση τῶν μελῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ του σώματος. Ἡ τελετὴ αὐτὴ γινόταν γενικῶς στὴν ἀρχὴ τῆς θ. Λειτουργίας κατὰ τὴ στιγμὴ τοῦ Τρισαγίου, ὅταν ὁ χειροτονηθεὶς ἐπίσκοπος ἀνερχόταν στὸ ὑψωμένο σύνθρονον τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ, ὅπου ἐγκαθίστατο τρεῖς φορὲς ἀπὸ τοὺς παρόντες ἐπισκόπους, ἐνῶ οἱ πιστοὶ ἀναφωνοῦσαν τὸ «Ἄξιος»<sup>38</sup>. Μία πτυχὴ τῆς τελετῆς αὐτῆς μπορεῖ νὰ παρατηρηθεῖ ἔως καὶ σήμερα στὴν τελετὴν ἐνθρονίσεως τοῦ πατριάρχη Μόσχας.

Σήμερα, ἡ τελετὴ τῆς ἐνθρονίσεως γίνεται συνήθως ἐκτὸς τῆς θ. Λειτουργίας, στὰ πλαίσια μίας δοξολογίας προϊσταμένου τοῦ νέου ἐπισκόπου, κατὰ τὴν ὅποια ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχη ἀναγιγνώσκει ἐπισήμως τὴν ἀπόφαση τῆς

36. IGNATIOS ANTIOCHEIAS, *Πρὸς Σμυρναίους*, VIII, 1. SC 10, 138.

37. VLADIMIR NESELOVSKIY, ὅπ.π., σ. 244-247.

38. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, *Περὶ τῶν ἰερῶν χειροτονιῶν* 216, PG 155, 428D.

39. Ὅπ.π.

Συνόδου σχετικῶς μὲ τὴν ἐκλογὴν τοῦ νέου ἐπισκόπου στὴν ἐπισκοπὴν αὐτῆς. Ὡστόσο, κατὰ τὸ Ἀρχιερατικόν της Μόσχας (*Tchinovnik*), στὸ τέλος τῆς θ. Λειτουργίας γιὰ τὴ χειροτονία ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι ἀποβάλλουν τὰ λειτουργικά τους ἄμφια γιὰ νὰ φορέσουν τὸν μανδύα καὶ ὁ προεστὼς τῆς χειροτονίας παραδίδει ἐπισήμως στὸν νέο ἐπίσκοπο τὴν ποιμαντορικὴν ὁράδον στὸ μέσο τοῦ ναοῦ μὲ μία σύντομη προτρεπτικὴν Ὁμιλία, ἐνῶ ὁ νέος ἐπίσκοπος εὐλογεῖ τοὺς πιστούς, στρεφόμενος στὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα<sup>40</sup>. Στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ὁ νέος ἐπίσκοπος λαμβάνει τὴν ποιμαντορικὴν ὁράδον πρὸ τὴν ἀπόλυτην τῆς θ. Λειτουργίας, κατὰ τὴν ὁποία χειροτονήθηκε, μετὰ δὲ ἀνέρχεται στὸν θρόνο. Δυνάμεθα λοιπὸν νὰ τὴ θεωρήσουμε μία «πρώτη» ή «μικρή» ἐνθρόνιση, ἡ ὁποία γίνεται τὴν ἡμέρα τῆς χειροτονίας του, πρὸ τῆς τελέσεως τῆς πραγματικῆς ἐνθρόνισεώς του στὸν καθεδρικὸ ναό.

### Συμπεράσματα

1. Η ἀκολουθία τῆς χειροτονίας στὴν Ὁρθόδοξην Ἐκκλησίαν περιβάλλεται μὲ ἴδιαίτερη ἐπισημότητα, ἡ ὁποία μαρτυρεῖ ὅτι εἶναι ἔνα μεῖζον γεγονός στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Η ἀκολουθία αὐτὴ ἐκφράζει κατὰ θαυμαστὸ τρόπο τὸ θεολογικὸ βάθος τοῦ ἐπισκοπικοῦ λειτουργήματος, τόσο μὲ τὰ κείμενα, ὃσο καὶ μὲ τὶς τελετουργίες.
2. Δυνάμεθα νὰ διακρίνουμε πέντε στάδια, τὸ περιεχόμενο τῶν ὁποίων ἔχει χαρακτῆρα βαθύτατα θεολογικό, ἥτοι: 1) ἡ ἐκλογὴ, 2) τὸ μικρὸ καὶ τὸ μεγάλο μήνυμα, 3) ἡ Ὁμολογία τῆς πίστεως, 4) ἡ ἐπίθεση τῶν χειρῶν (χειροτονία), καὶ 5) ἡ ἐνθρόνιση.
3. Σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἀκολουθίας παρατηρεῖται ἡ ἴδιαίτερη ἔμφαση στὴν ὑμνογραφία τῆς Πεντηκοστῆς, ἡ ὁποία τονίζει τὴν πνευματολογικὴν πτυχὴν τῆς ἐπισκοπικῆς χειροτονίας. Η ἐκλογὴ καὶ ἡ χειροτονία γίνονται μὲ τὸν φωτισμὸ καὶ τὴν ἐνέργεια τοῦ ἄγιου Πνεύματος, ὅπως καὶ στοὺς ἀποστόλους, ὅταν ἐπωμίσθηκαν τὴν ἀποστολὴν τῆς ἔξαγγελίας τοῦ Εὐαγγελίου στὸν κόσμο κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.
4. Η πνευματολογικὴ λοιπὸν πτυχὴ τῆς ἀκολουθίας τῆς ἐπισκοπικῆς χειροτονίας δὲν θὰ μποροῦσε νὰ χωρισθεῖ ἀπὸ τὴν χριστολογικὴν πτυχή, ἀφοῦ πρό-

---

40. *Tchinovnik*, τ. 2, σ. 27, *Grand Euchologe* (Trad. Denis Guillaume), σ. 776.

κειται για τὴν ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία λήφθηκε ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ μεταδόθηκε στοὺς ἀποστόλους κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς καὶ μέχρι σήμερον μὲ τὴν τελετὴν τῆς ἀκολουθίας τῆς ἐπισκοπικῆς χειροτονίας. Ἡ τελετὴ αὐτὴ μαρτυρεῖ ὅτι τὸ ἐπισκοπικὸ λειτουργημα ἀσκεῖται «εἰς τόπον καὶ πάπον Χριστοῦ», ἀφοῦ ἐνεργεῖ τὴν ἴερωσύνη τοῦ Χριστοῦ, τοῦ μοναδικοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέως τῆς Ἐκκλησίας.

5. Οἱ τελευταῖς τελετουργίες τῆς ἀκολουθίας αὐτῆς καθιστοῦν προφανῆ τὸν χριστολογικὸ χαρακτῆρα τῆς. Ἀναμφιβόλως, ἡ τελετὴ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν εἶναι ἡ ἀρχαιότερη, ἀφοῦ μαρτυρεῖται στὰ καινοδιαθηκικὰ κείμενα (Πράξ. 13, 1-5. Α' Τιμ. 4,14). Ἐκφράζει μὲ συμβολικὸ τρόπο ὅτι ἡ πηγάζουσα ἀπὸ τὸν Χριστὸ θεία χάρις ἐπισκιάζει τὸν χειροτονούμενο, ἀφοῦ ὁ Χριστὸς χειροτονεῖ «τῇ ἐπιφοιτήσει καὶ δυνάμει καὶ χάριτι τοῦ ἄγιου Πνεύματος», ὅπως βεβαιώνει ἡ πρώτη προσευχὴ τῆς χειροτονίας. Ἔτσι, ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁποία ἔλαβε ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ μετέδωσε στοὺς ἀποστόλους του διὰ τοῦ ἄγιου Πνεύματος κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς μεταδόθηκε ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μαθητές τους διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν καὶ συνεχίζεται μὲ τὴν ἀποστολικὴ διαδοχὴ.

6. Ἡ τελετὴ τῆς ἐπιθέσεως τοῦ Εὐαγγελίου στὴν κεφαλὴ τοῦ ἐκλεγέντος ἐπισκόπου κατὰ τὴ χειροτονία, ἡ ὁποία μαρτυρεῖται ἀπὸ τὶς Ἀποστολικὲς Διατάγες (τέλη Δ' αἰῶνα), δηλώνει ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς διὰ τοῦ ἄγιου Πνεύματος ἐκλέγει, χειροτονεῖ καὶ προάγει τοὺς διαδόχους τῶν ἀποστόλων μὲ τὴ συνοδικὴ ἐκλογὴ καὶ χειροτονία. Ἡ τελετὴ αὐτὴ ὑπενθυμίζει ἐπίσης ὅτι ἡ κύρια ἀποστολὴ τοῦ ἐπισκοπικοῦ λειτουργήματος εἶναι «τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου», ἀφοῦ ὁ ἐκλεγεὶς κρίθηκε ἄξιος «ὑπεισελθεῖν τὸν εὐαγγελικὸν ζυγόν», ἥτοι τὴν ἀποστολὴ τῆς ἐξαγγελίας τοῦ Εὐαγγελίου τῆς σωτηρίας καὶ τῆς διαφυλάξεως τῆς ὁρθοδοξίας τῆς πίστεως. Υπὸ τὴν ἔννοια αὐτή, ἡ τελετὴ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν ἀκολουθοῦσε ἀπὸ τὸν Ε' αἰῶνα τὴν ἀκολουθία τῆς Ομολογίας τῆς πίστεως τοῦ ἐκλεγέντος ἐπισκόπου, μὲ τὴν ὁποία ὁ τελευταῖος ὅμολογει δημοσίως τὴν πίστη του τόσο στὴ διδασκαλία τῶν Πατέρων καὶ τῶν ἐπτὰ Οἰκουμενικῶν συνόδων, ὅσο καὶ στοὺς ἴερους κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῷ ὑπόσχεται νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴ διαφύλαξη τῆς ἐνότητας τῆς Ἐκκλησίας.

7. Ἡ στιγμὴ τῆς ἐπισκοπικῆς χειροτονίας στὴν ἀρχὴ τῆς θ. Λειτουργίας κατὰ τὴ βυζαντινὴ παράδοση, ἐκφράζει τὸν ρόλο τοῦ ἐπισκόπου ὃς προεστῶτος τῆς Εὐχαριστίας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐγγυητοῦ τῆς αὐθεντικότητάς της, ὃς ἐπίσης καὶ τοῦ ἔχοντος τὴν πληρότητα τοῦ χαρίσματος τῆς διδασκαλίας (1, 7-8), ἀφοῦ οἱ τελετουργίες τῆς χειροτονίας προηγοῦνται τόσο τῆς

εὐχαριστιακῆς λειτουργίας, ὅσο καὶ τῆς λειτουργίας τοῦ λόγου. Υπὸ τὴν ἔννοια αὐτῆς, ἡ ἀκολουθία τῆς χειροτονίας δὲν χωρίζεται ἀπὸ τὴν τοπικὴν Ἐκκλησία, στὴν ὁποία ὁ ἐπίσκοπος εἶναι κύριος τῆς τελετουργίας τῆς Εὐχαριστίας, γι' αὐτὸν ἐξηγεῖται τὸ γεγονός ὅτι, καίτοι τὰ ἄλλα μυστήρια ἢ οἱ μυστηριακές τελετουργίες ἀποσυνδέθηκαν ἀπὸ τὴν θ. Λειτουργία, ἡ ἀκολουθία τῆς χειροτονίας οὐδέποτε χωρίσθηκε ἀπὸ τὴν τέλεση τῆς θ. Λειτουργίας στὴν Ὁρθόδοξην Ἐκκλησία.