

‘Η χριστιανική Οίκουμένη μετά τή I’ Γενική Συνέλευση τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν στὸ Μπουσάν (2013).

Κοινή «προσκυνηματική πορεία» δικαιοσύνης καὶ εἰρήνης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ*

Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.) ὡς ἔκφραση τῆς κοινωνίας, ἔστω καὶ ἀτελοῦς, τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν, ἔχει ἔναν ἀποφασιστικὸν καὶ κρίσιμο ρόλο, ἵδιως σήμερα ποὺ ἡ δυναμικὴ ἐνὸς ἔντονα διεθνοποιημένου, ἀλληλεξαρτώμενου καὶ στενότερα συνδεδεμένου κόσμου εἶναι πολὺ ἰσχυρὴ γιὰ μία διασπασμένη χριστιανικὴ κοινότητα. “Οπως ἔχει σημειώσει ὁ Konrad Raiser, πρώην Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Π.Σ.Ε., «ἔὰν δὲν ὑπῆρχε τὸ Π.Σ.Ε. θὰ ἔπρεπε σήμερα νὰ τὸ δημιουργήσουμε»¹.

‘Ο κρίσιμος καὶ ἀποφασιστικὸς ρόλος τοῦ Π.Σ.Ε. σέ «καιροὺς χαλεπούς» φάνηκε στὴν I’ Γενικὴ Συνέλευσή του στὸ Μπουσάν τῆς Νότιας Κορέας τὸ 2013. Σὲ αὐτὴ συμμετεῖχαν 850 ἐπίσημοι ἀντιπρόσωποι 345 Ἐκκλησιῶν καὶ ‘Ομολογιῶν-μελῶν τοῦ Συμβουλίου ἀπὸ 120 χῶρες². Ἡ ἐπίλογὴ τοῦ τόπου³ γιὰ

* Ο Στυλιανὸς Χ. Τσομπανίδης εἶναι Ἀν. Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

1. RAISER K., «Die Ökumene in einer schweren Bewährungsprobe», der Überblick 34 (1998) 4-8, σ. 7.

2. Στὴ Γενικὴ Συνέλευση συμμετεῖχε, μετὰ ἀπὸ σχετικὴ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ιερᾶς Συνόδου, ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο καὶ μέλη τοὺς Πανιερ. Μητροπολίτη Θεομοπολῶν κ. Ἰωάννη, Θεοφιλ. Ἐπίσκοπο Διαυλείας κ. Γαβριήλ, Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτη κ. Ἰγνάτιο Σωτηριάδη, Αἰδεσ. Πρωτοπο. κ. Ἀδαμάντιο Αύγουστίδη, Ἐλλογ. κ. Γεώργιο Μαρτζέλο, Ἐλλογ. κ. Στυλιανὸς Τσομπανίδη, Ἐλλογ. κ. Μαρίνα Κολοβοπούλου καὶ τὴν Ἀξιότ. κ. Αἰκατερίνη Βούλγαρη.

3. Γιὰ τὴν ἐπίλογὴ τοῦ τόπου καὶ τοῦ θέματος τῆς I’ Γενικῆς Συνέλευσης βλ. BUDA D., «Orthodoxie und Ökumene im Blick auf die 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Busan, Südkorea», <http://www.cbrom.de/de/orthodoxie-und-ökumene-im-blick-auf-die-10-vollversammlung-des-oerk-busan-suedkorea>. Ἐπίσης τοῦ Ιδιού, «Das Motto der 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen im

νὰ συγκληθεῖ μία Γενικὴ Συνέλευση ἔχει ἐκκλησιαστικο-πολιτικές, οἰκουμενικὲς καὶ θεολογικὲς προεκτάσεις καὶ σημασία. Αὐτὸς ὁ ἕιδος ὁ τόπος σύγκλησης τῆς Γενικῆς Συνέλευσης τοῦ Π.Σ.Ε. ἀποτελεῖ ἀπὸ μόνος του ἓνα μήνυμα πρὸς τὶς Ἐκκλησίες-μέλη καὶ πρὸς τὸν κόσμο.

Ἡ Γενικὴ Συνέλευση στὸ Μπουσάν εἶναι ἡ δεύτερη ποὺ πραγματοποιεῖται στὴν Ἀσίᾳ μετὰ ἀπὸ αὐτὴ ποὺ ἐλαβε χώρα πρὶν ἀπὸ πενήντα χρόνια στὸ Νέο Δελχί. Βεβαίως, στὴν ἀχανῆ καὶ πολύμορφη αὐτὴ ἥπειρο, τὸ νοτιοανατολικὸ τμῆμα τῆς θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ αὐτόνομο μὲ τὴ δικὴ του φυσιογνωμία καὶ τὰ δικά του ἴδιαίτερα προβλήματα.

Ἡ συνάφεια τῆς χερσονήσου τῆς Κορέας ἀντικαθρεφτίζει πολλὲς ἄλλες στὸν πλανήτη καὶ στέλνει μηνύματα ἀγωνίας καὶ ἐλπίδας ταυτόχρονα ἔξαιτίας τῶν ἀνοικτῶν πληγῶν ἐνὸς λαοῦ ποὺ ἔχει διασπαστεῖ ἀπὸ διαμάχες καὶ διαιρέσεις καὶ ἡ ἀπειλὴ τῆς ἐμφύλιας σύρραξης τόσο στὸ πλαίσιο τοῦ «ψυχροῦ» πολέμου μεταξὺ τῶν ὑπερδυνάμεων, ὅσο καὶ τοῦ μεταψυχροπολεμικοῦ σκηνικοῦ, παραμένει ἐνεργῇ ἐδῶ καὶ 60 χρόνια. Ἐπίσης ἡ συνάφεια τῆς εἶναι ἀντιρροσωπευτικὴ γιὰ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο, γιατὶ ἡ κοινωνία εἶναι διαιρεμένη στὴ φτώχεια καὶ τὸν πλοῦτο, στὴν εύτυχία καὶ τὴ βία, στὴν εὐμάρεια καὶ τὸν πόλεμο. Ἀκόμη, ἡ ἐκκλησιαστικὴ πραγματικότητα τῆς Ν. Κορέας ἀντικατοπτρίζει μία κατάσταση ποὺ τὴ συναντᾶμε σὲ διάφορα μέρη τοῦ κόσμου καὶ ἀποτελεῖ σοβαρὴ πρόκληση γιὰ τὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση. Πρόκειται γιὰ τὴν ἀνάπτυξη δίπλα στὶς ἰστορικὲς Ἐκκλησίες, οἵ ὅποιες ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχουν στὴ χώρα μία πολὺ σημαντικὴ παρουσία, διαφόρων ὅμιλων εὐαγγελικαλιστῶν καὶ πεντηκοστιανῶν, ἀλλὰ καὶ νέων θρησκευτικῶν κινημάτων ποὺ ἔχουν ξεκινήσει νὰ ἐπηρεάζουν τὴ δημόσια ζωὴ καὶ τὴν πολιτιστικὴ ἀνάπτυξη.

Ἡ ἐλπίδα εἶναι, ὅπως ὑπογραμμίζεται στὸ Μήνυμα τῆς Συνέλευσης, νὰ μὴν κλείσουν οἱ χριστιανοὶ καὶ οἱ Ἐκκλησίες τὰ μάτια τους στὶς σκληρὲς πραγματικότητες ἢ νὰ μένουν ἀμέτοχοι στὸ μεταμορφωτικὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ. Πιὸ συγκεκριμένα δηλώνεται στὸ Μήνυμα, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸ κεντρικὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τῶν ἀποφάσεων στὸ Μπουσάν: «Προερχόμενοι ἀπὸ 345 Ἐκκλησίες-μέλη καὶ συνεργαζόμενους ὁργανισμοὺς στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση, ἀπευθύναμε κοινὲς δεήσεις, ἀνταλλάξαμε ἰστορίες ἀπὸ τὶς τοπικές μας κοινότητες, ἀκούσα-

Vergleich zu vorangegangenen Versammlungsthemen und seine Aktualität innerhalb des gegenwärtigen ökumenischen Kontextes», *Ökumenische Rundschau* 62 (2013) 158-167. Ἐπίσης βλ. SIMON B., «Die 10. Vollversammlung des Weltkirchenrates, und dann ...?», *Materialdienst - Konfessionskundlichen Instituts Bensheim* 64 (5/2013) 81-82.

με μὲ προσοχὴ δυνατὰ μηνύματα ἀγωνίας καὶ ἐλπίδας... Ἡ κοινὴ προσκυνηματικὴ μας πορεία ἵχνηλάτησε τὸ θέμα ‘Θεὲ τῆς ζωῆς, ὁδήγησέ μας στὴ δικαιούνη καὶ τὴν εἰρήνη’... Ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ παγκόσμιας κρίσης. Βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μὲ οἰκονομικές, οἰκολογικές, κοινωνικο-πολιτικές καὶ πνευματικές προκλήσεις. Στὸ σκότος καὶ τὴ σκιὰ τοῦ θανάτου, στὶς βασάνους καὶ τοὺς διωγμούς, πόσο πολύτιμο εἶναι τὸ δῶρο τῆς ἐλπίδας ἀπὸ τὸν Ἀναστάντα Κύριο!... Ἡ πρόθεσή μας εἶναι νὰ προχωρήσουμε ὅλοι μαζί. ‘Ἐχοντας ως ἐρέθισμα τὴν ἐμπειρία μας στὸ Μπουσάν, καλοῦμε δόλους τοὺς καλῆς θελήσεως ἀνθρώπους νὰ προσφέρουν τὰ δῶρα ποὺ ἔχουν λάβει ἀπὸ τὸν Θεό σὲ μεταμορφωτικὲς δράσεις’⁴.

Μὲ τὸ κεντρικὸ θέμα «Θεὲ τῆς ζωῆς, ὁδήγησέ μας στὴ δικαιούνη καὶ τὴν εἰρήνη», ἡ Γενικὴ Συνέλευση συνόψισε μέσα σὲ μία ἐντελῶς νέα πραγματικότητα ὁραματισμούς, στόχους καὶ προγράμματα ποὺ ἀνάγονται στὰ πρῶτα στάδια τῆς ιστορίας τοῦ Συμβουλίου καὶ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ξεκινήσει μία νέα κοινὴ πορεία τῶν Ἐκκλησιῶν πρὸς τὴν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἐνότητα τῆς ἀνθρωπότητας. Τὸ θέμα τῆς Γενικῆς Συνέλευσης ἀποκρυσταλλώθηκε μέσα ἀπὸ μία μακρόχρονη διαδικασία. Τὸ πρῶτο εἰσαγωγικὸ μέρος «Θεὲ τῆς ζωῆς» ἀνταποκρίνεται στὴν ἐπιθυμία τῶν ἀσιατικῶν μελῶν τοῦ Συμβουλίου νὰ τονίσουν τὸ μονοθεϊστικὸ χαρακτῆρα τῆς χριστιανικῆς πίστης, τόσο ἀπέναντι στὶς πολυθεϊστικὲς θρησκεῖες τῆς Ασίας ὅσο καὶ στὴ συναναστροφή τους μὲ τὸ Ἰσλάμ.

Τὸ δεύτερο μέρος «ὁδήγησέ μας στὴ δικαιούνη καὶ τὴν εἰρήνη» ἐνσωματώνει ἀποφάσεις τῆς κοινῆς πορείας τοῦ Π.Σ.Ε. μαζὶ μὲ ἄλλους οἰκουμενικοὺς δογματισμούς γιὰ τὴν AGAPE (Alternative Globalization Addressing People and Earth= ‘Ἐναλλακτικὴ παγκοσμιοποίηση στὴν ὑπηρεσία τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς γῆς’)⁵, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῆς «Διεθνοῦς Οἰκουμενικῆς

4. Βλ. τὸ Μήνυμα τῆς 10ης Γενικῆς Συνέλευσης «Μαζὶ στὴν προσκυνηματικὴ πορεία γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴ δικαιούνη», στὴν ίστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/committees/relations/10synel_minima.pdf.

5. Βλ. γιὰ τὴ γένεση καὶ τὴν οἰκουμενικὴ ἔξελιξη τῆς διαδικασίας τῆς AGAPE, τὶς μελέτες μας ‘Ἐκκλησιολογία καὶ Παγκοσμιοποίηση. Οἱ Ἐκκλησίες στὴν οἰκουμενικὴ πορεία γιὰ μία ἐναλλακτικὴ παγκοσμιοποίηση στὴν ὑπηρεσία τῶν ἀνθρώπων καὶ τῆς γῆς’, ἐκδ. Πουναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2008 καὶ «Ἡ οἰκουμενικὴ πορεία γιὰ μία ‘ἐναλλακτικὴ παγκοσμιοποίηση στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς Γῆς’ (Alternative Globalization Addressing People and Earth=AGAPE) ἀπὸ ὁρθόδοξη ἄποψη», στὸ Βιβλικὴ Θεολογία

Διάσκεψης γιὰ τὴν Εἰρήνη» ποὺ πραγματοποιήθηκε τὸ Μάιο τοῦ 2011 στὸ Κίνγκστον τῆς Τζαμάικα, κατὰ τὴν κορύφωση τῶν ἐργασιῶν τῆς «Δεκαετίας γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς βίας» (2001-11)⁶. Καὶ οἱ δύο πρωτοβουλίες ἀποτελοῦν, ὅπως ἔχουμε τονίσει, τὴν ἐπίκαιῳ ἔκφραση τῆς «συνοδικῆς πορείας ἀμοιβαίας ὑποχρέωσης γιὰ δικαιοσύνη, εἰρήνη καὶ ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας» ποὺ ἔκεινησε στὴν ΣΤ' Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Βανκούβερ (1983). Ἐπομένως τὸ θέμα ἀκολουθεῖ τὴν πορεία τοῦ Π.Σ.Ε. ἀπὸ τὸ Βανκούβερ (1983) μέσω Χαράρε (1998) καὶ Πόρτο Ἄλεγκρε (2006) στὸ Μπουσάν (2013).

Πέρα ἀπὸ αὐτό, τὸ θέμα τῆς Γενικῆς Συνέλευσης διατυπώνεται σὲ μορφὴ προσευχῆς, ὅπως στὶς τρεῖς προηγούμενες (Καμπέρρα, Χαράρε, Πόρτο Ἄλεγκρε) καὶ στὸ Παγκόσμιο Ιεραποστολικὸ Συνέδριο τῶν Ἀθηνῶν (2005). Ἡ δέ-ηση «Θεε τῆς ζωῆς, ὁδήγησέ μας στὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν εἰρήνη» ἀναγνωρίζει τὴν κυριότητα καὶ τὴν πρωτοβουλία τοῦ Θεοῦ στὴν ίστορία. Αὐτὸ ποὺ μὲ ἔμφαση τονίζεται, καὶ εἶναι σύμφωνο μὲ τὴ βιβλικὴ καὶ τὴ μετέπειτα συνολικὴ θεολογικὴ διδασκαλία, εἶναι ὅτι ἡ πιὸ χαρακτηριστικὴ ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ζωή, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται ὡς ἀγάπη, δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη. Ἡ ἀγάπη, ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ εἰρήνη ἐκφράζονται στὸ σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα ὡς συστατικὰ τοῦ κηρύγματος τοῦ Εὐαγγελίου. Στὸ θεολογικὸ αὐτὸ σχῆμα ἡ πρωτοβουλία δὲν φεύγει ποτὲ ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ ὁ ρόλος καὶ ἡ εὐθύνη τοῦ ἀνθρώπου στὴν προσπάθεια γιὰ νὰ ξήσει ὁ κόσμος μὲ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη ἔχουν ἀποφασιστικὴ σημασία καὶ συστατικό (constitutive) χαρακτῆρα.

Μετὰ τὴν κρίση καὶ τὶς ἀναταράξεις στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1990 καὶ στὶς ἀρχές τοῦ 2000, μὲ τὶς φυγόκεντρες δυνάμεις μεταξὺ

τῆς ἀπελευθέρωσης, πατερικὴ θεολογία καὶ ἀμφισημίες τῆς νεωτερικότητας, Π. Καλαϊτζίδης (ἐπ.), ἐκδ. Ἰνδικτος, Ἀθήνα 2012, 195-220. Βλ. ἐπίσης MSHANA R., «The AGAPE Process: A Challenge for Transformative Mission and Ecumenism in the 21st Century», *International Review of Mission* 97 (2008) 220-232 καὶ τὸ ἐνδιαφέρον ἀφιέρωμα τοῦ *Ecumenical Review* 63.3, October 2011, στὸ θέμα: «Greed and Global Economics». Γιὰ τὴν πορεία ὅλης τῆς διαδικασίας μέχρι σήμερα βλ. ἀκόμη τὸ σύντομο ἀλλὰ περιεκτικὸ σημείωμα, συνοδευτικὸ τοῦ κειμένου τοῦ ΠΣΕ «Οἰκονομία τῆς ζωῆς, δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη γιὰ δῶλους: Ἐκκληση γιὰ δράση», τοῦ Π. Βασιλειάδη, *Θεολογία* 83 (2012) 205-207.

6. Βλ. τὸν τόμο *Building Peace on Earth. Report of the International Ecumenical Peace Convocation*, (ed.) M. G. Chunakara, WCC, Geneva 2013. Βλ. γιὰ τὸ πῶς συνδέονται AGAPE καὶ «Δεκαετία γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς βίας» στὸ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Σ., *Ἐκκλησιολογία καὶ Παγκοσμιοποίηση*.

τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τὸ ἄγχος γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ὁμολογιακῆς ταυτότητας νὰ αὐξάνονται συνεχῶς, ἡ Γενικὴ Συνέλευση στὸ Μπουσάν ἀποτέλεσε ἔναν δριακὸ σταθμὸ –στὸ μέλλον μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ ἀπὸ τοὺς πιὸ σημαντικούς– στὴν ἴστορίᾳ τῆς σύγχρονης συνοδοιπορίας τῶν χριστιανῶν μὲ στόχο τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐνότητάς τους καὶ τὴν οἰκοδόμηση ἐνὸς δικαιούτερου καὶ εἰρηνικότερου κόσμου. Ἐνῷ στὸ Ἀμστερνταμ οἱ Ἐκκλησίες εἶχαν ἐκφράσει τὴν πρόθεση νὰ «παραμείνουν ἐνωμένες»⁷, τώρα στὸ Μπουσάν δήλωσαν μὲ ἀποφασιστικότητα: «Ἡ πρόθεσή μας εἶναι νὰ προχωρήσουμε δῆλοι μαζί»⁸.

Ἐὰν θὰ θέλαμε νὰ χαρακτηρίσουμε τὸ κλῆμα τῆς Γενικῆς Συνέλευσης, θὰ λέγαμε ὅτι σὲ σχέση μὲ ἄλλες, χαρακτηρίστηκε γιὰ τὴν πιὸ ἄρτια δργάνωσή της, τὴν ὠριμότητα τῆς σκέψης καὶ τῆς συμπεριφορᾶς τῶν Ἐκκλησιῶν-μελῶν, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἐποικοδομητικὴ ἀδελφικὴ συνεργασία μεταξύ τους.

Ἐὰν τώρα ἐπιχειρούσαμε νὰ συγκεφαλαιώσουμε τὸ σύνολο τῶν ἐργασιῶν καὶ νὰ τὶς παρουσιάσουμε σὲ μία πρόταση, θὰ λέγαμε ὅτι αὐτὲς σχετίζονται μὲ τὸ ὅτι τέθηκαν τὰ σωστὰ ἐρωτήματα καὶ δόθηκαν, ὅπως φαίνεται μέχρι τώρα, οἱ σωστὲς ἀπαντήσεις σχετικὰ μὲ τὴν ἀνασυγκρότηση τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησης καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ Π.Σ.Ε. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν τὸ Συμβούλιο θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ συντονίσει τὶς Ἐκκλησίες στὴν προσπάθειά τους νὰ πλησιάσουν τὸ στόχο τῆς ὁρατῆς ἐνότητας, ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνισχύσει τὴν παγκόσμια χριστιανικὴ κοινότητα στὴν κοινή της μαρτυρία καὶ διακονία στὸν κόσμο τοῦ 21ου αἰῶνα.

Ἡ Ι΄ Γενικὴ Συνέλευση μὲ τὴν ἔνταξη στὸν κύριο ἄξονα τῆς ἡμερήσιας διάταξης τῶν ἐργασιῶν τῆς τῶν συγκροτημένων προτάσεων ποὺ προηλθαν ἀπὸ τὴν πολὺ καλὴ καὶ συστηματικὴ προετοιμασία τῶν βασικῶν θεμάτων τῆς ἀπὸ Εἴδικὲς Ἐπιτροπὲς τοῦ Π.Σ.Ε. κατὰ τὴν ἐνδιάμεση ἑπταετία (2006-2013) ποὺ διέρρευσε ἀπὸ τὸ Πόρτο Ἄλεγκρε, κατάφερε νὰ διαμορφώσει ἔναν οἰκουμενικὸ ὁραματισμό, ὃ ὅποιος κατανοεῖ σὲ βάθος τὸ εὖρος καὶ τὴν ταχύτητα τῶν ἀλλαγῶν στὸν κόσμο καὶ ἀντιμετωπίζει δημιουργικὰ τὶς προκλήσεις τῶν νέων καιρῶν. Γιὰ ἄλλη μία φορά, μετὰ τὴν ἐπιτυχημένη προσπάθεια στὴ Συνέλευση στὸ Βανκούβερ, ἔγινε ἀπόπειρα νὰ ξωντανέψει ἡ ἀρχικὴ σημασία τῆς ἔννοιας τῆς Οἰκουμένης μέσα στὴ σημερινὴ διευρυμένη παγκόσμια συνάφεια καὶ πραγματικότητα.

7. Βλ. πιὸ πάνω τὴν ἐνότητα 4.1.

8. Βλ. τὸ Μήνυμα τῆς 10ης Γενικῆς Συνέλευσης «Μαζὶ στὴν προσκυνηματικὴ πορεία γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴ δικαιοσύνη», παράγ. 6.

Εἶναι γνωστὸ καὶ ἔχει ἀναφερθεῖ πιὸ πάνω ὅτι ἡ Οἰκουμενικὴ Κίνηση ἀπὸ τὴν ἴδρυσή της προσπαθεῖ νὰ συνδέσει τὸ ὄραμα μίας ἐνωμένης Ἐκκλησίας μὲ τὸ ὄραμα τῆς κατοικήσιμης γῆς ἥ, πιὸ σωστά, μὲ τὸ ὄραμα τῆς ἀκεραιότητας τῆς δημιουργίας, ὅπως ἐκφράζεται δυναμικὰ σὲ βασικὰ σημεῖα τῆς Καινῆς Διαθήκης. Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ Οἰκουμενικὴ Κίνηση προσπάθησε νὰ συνδέσει τὸ ὄραμα τοῦ Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη «ἴνα πάντες ἐν ὕσι..., ἵνα ὁ κόσμος πι-στεύῃ» (17,21) μὲ τὸ ὄραμα τοῦ Ἀπ. Παύλου στὴν πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολή, στὴν ὃποια ὁ Παῦλος ἀναφέρεται στὸν ὑπέροτατο στόχο τῆς Θείας Οἰκονομίας καὶ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ νὰ ἀνακεφαλαιώσει στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, στὴν καθορισμένη στιγμή, σύνολη τὴν κτιστὴ δημιουργία (1,9-10). Ὡστόσο, ἡ ἀναζή-τηση τῆς σύνδεσης τῶν δύο βιβλικῶν ὄραμάτων ὑπονομεύεται ἀπὸ μία συνεχῆ ἔνταση, καὶ μερικὲς φορὲς ἀνταγωνισμό, ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς ποὺ δίνουν ἔμφα-ση στὴν κοινωνικὴ διάσταση τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησης καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ δί-νουν προτεραιότητα στὴν πνευματικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ διάστασή της⁹. Τὰ ἐρωτήματα πληθαίνουν καὶ γίνονται ἀμείλικτα, ὅταν οἱ προσπάθειες γιὰ τὴν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας τεθοῦν στὸ σημερινὸ πλαίσιο τοῦ αὐξανόμενου θρη-σκευτικοῦ καὶ πολιτιστικοῦ πλουραλισμοῦ, ἀκόμη καὶ μέσα στὸ χριστιανικὸ κό-σμο.

Μέσα στὶς σημερινὲς συνθῆκες καὶ προκλήσεις τονίστηκε ἀπὸ πολλὲς πλευρὲς στὴ Συνέλευση ὅτι αὐτὸ τὸ ἀρχικὸ ὄραμα πρέπει νὰ ξαναζωντανέψει.

Εἶναι κεφαλαιώδους σπουδαιότητας τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ «Δήλωση περὶ Ἐνότη-τας: Τὸ Δῶρο καὶ ἡ Κλήση τοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν Ἐνότητα καὶ ἡ δική μας δέσμευ-ση», ποὺ ἐπεξεργάστηκε ἡ Ἐπιτροπή «Πίστη καὶ Τάξη», βλέπει ἡδη ἀπὸ τὶς πρῶτες παραγράφους τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν Ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας συνδεδεμέ-νο μὲ τὸ ἐρώτημα τῆς ἐνότητας τῆς ἀνθρωπότητας ἥ ἀκριβέστερα μὲ τὸ ἐρώτη-μα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τῆς δημιουργίας: «Κοινω-

9. Ἡδη αὐτὴ ἡ ἔνταση, ποὺ κρατάει σὲ ἀβεβαιότητα τὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση, εἶχε ἐκδηλωθεῖ καθαρὰ στὴν ΣΤ' Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Βανκούβερο καὶ εἶχε γίνει τότε προσπά-θεια γιὰ τὴν ὑπέρβασή της (βλ. MÜLLER-RÖMHELD W., *Bericht aus Vancouver 1983. Offizieller Bericht Ökumenischer Rat der Kirchen, Frankfurt a.M. 1983*, ἰδίως σ. 71 καὶ 75 ἔξ.). Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ κάνονυμε λόγο στὴ μελέτη μας *Μετα-λειτουργία: Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ θεολογίας στὴν κοινὴ χριστιανικὴ μαρτυρία γιὰ δικαιοσύνη, εἰρήνη καὶ ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας*, ἔκδ. Πουλαράς, Θεοσαλονίκη 2009, ἰδίως Α' κεφ. 2 καὶ Γ' κεφ. 1.1. καὶ στὴ γερμανικὴ γλῶσσα: *Orthodoxie und Ökumene. Gemeinsam auf dem Weg zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung*. Mit einem Vorwort von Ulrich Duchrow, Münster 1999.

νική και οίκονομική άδικία, φτώχεια και πεῖνα, πλεονεξία και πόλεμος ρημάζουν τὸν κόσμο μας. Υπάρχει βία και τρομοκρατία και ἡ ἀπειλὴ πολέμου, ἵδιως πυρηνικοῦ πολέμου. Πολλοὶ πρέπει νὰ ζοῦν μὲ ἀσθένειες ὅπως ὁ Ἰός HIV και τὸ AIDS και νὰ ὑποφέρουν ἀπὸ ἄλλες ἐπιδημίες. Λαοὶ ἐκτοπίζονται και οἱ τόποι τους περνοῦν σὲ ἄλλα χέρια. Πολλὲς γυναῖκες και παιδιὰ εἶναι θύματα βίας, ἀνισότητας και ἐμπορίας ἀνθρώπων, ὅπως και μερικοὶ ἄνδρες. Υπάρχουν οἱ περιθωριοποιημένοι και ἀποκλεισμένοι... Ἡ κτίση ἔχει περιπέσει σὲ κακὲς χρήσεις και ἀντιμετωπίζουμε ἀπειλὲς στὴν ίσορροπία τῆς ζωῆς, μία διογκούμενη οἰκολογικὴ κρίση και τὶς συνέπειες τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς... Ἡ ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἐνότητα τῆς ἀνθρώπινης κοινότητας και ἡ ἐνότητα ὅλης τῆς δημιουργίας εἶναι ἀλληλένδετες. Ὁ Χριστός, ὁ ὅποιος μᾶς ἐνώνει, μᾶς καλεῖ νὰ ζοῦμε ἐν δικαιοσύνῃ και εἰρήνῃ και ἐπιτάσσει νὰ συνεργαζόμαστε γιὰ δικαιοσύνη και εἰρήνη στὸν κόσμο τοῦ Θεοῦ. Τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ τὸ ὅποιο μᾶς ἀποκαλύφθηκε ἐν Χριστῷ εἶναι, ‘εἰς οίκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς και τὰ ἐπὶ τῆς γῆς’ (*Ἐφ. 1,9-10*)» (ἡ ὑπογράμμιση δική μας)¹⁰.

Ἀπὸ τὶς πιὸ εὐχάριστες ἔξελίξεις εἶναι ὅτι και ἀπὸ τὴν Ἐπιρροπή «Πίστη και Τάξη», δηλαδὴ τὴν Ἐπιρροπὴ ποὺ ἐκφράζει τὴν δογματικοθεολογικὴ παράδοση και στὴν ὅποια συμμετέχει και ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, ἔγινε πλήρως κατανοητὸ και ἀποδεκτὸ ὅτι, ὑπὸ τὶς σημερινὲς συνθῆκες τῆς οἰκονομικῆς ἵδιως παγκοσμιοπόλησης, οἱ Ἐκκλησίες ποὺ θέλουν νὰ εἶναι συνεπεῖς μὲ τὸν ἐαυτὸ τους και τὸ λειτουργῆμα ποὺ ἐπιτελοῦν στὸν κόσμο, ἀντὶ νὰ αὐτοπεριχαρακώνονται γιὰ νὰ ἀμυνθοῦν και νὰ προστατεύσουν τὴν ὕπαρξή τους, ὅφείλουν νὰ ἀνοίγονται, νὰ αὐξάνουν τὴν ἐνότητά τους και νὰ ἀναπτύσσουν ἀξιόπιστες μορφές κοινῆς μαρτυρίας μέσα σὲ αὐτόν.

Ἐνώπιον τῆς ἐπιδείνωσης τῆς οἰκονομικῆς, κοινωνικῆς και κλιματικῆς κρίσης, τῆς ἀλληλεξάρτησης και τῆς παγκοσμιότητας τῶν προβλημάτων, καθὼς ἐπίσης και τοῦ τεράστιου μεγέθους, τῆς πολυπλοκότητας και τῆς ὅξυνσης τῶν κινδύνων ποὺ ἀπειλοῦν τὴν ζωή, ἐκτιμᾶται πλέον ὅτι ἡ παραμορφωμένη μαρτυρία μᾶς διαιρεμένης και ἀναποφάσιστης Χριστιανοσύνης δὲν ἴκανοποιεῖ κανέναν και δὲν εἶναι «καλὴ μαρτυρία». Μία διασπασμένη και σὲ ἀνταγωνιστικὰ

10. Βλ. «Δήλωση περὶ ἐνότητος – Ἀναθεωρημένη: Τὸ Δῶρο και ἡ Κλήση τοῦ Θεοῦ πρὸς τὴν ἐνότητα και ἡ δική μας δέσμευση», στὴν ίστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/committees/dilosi_enotitos.pdf, παραγρ. 2 και 13.

στρατόπεδα διασκορπισμένη χριστιανική κοινότητα εἶναι ξεκάθαρο γιὰ ὅλους σήμερα ὅτι δίνει στὴν ἀνθρωπότητα μία συγκεχυμένη εἰκόνα γιὰ τὶς δυνατότητές της καὶ τὴν πραγματικὴ ἀποστολή της. Αὐτὴ ἡ κατάσταση καθιστᾶ τὸ οἰκουμενικὸ ἔργο πιὸ σημαντικὸ καὶ ἐπεῖγον ἀπὸ ποτέ. Ἐὰν κατὰ τὸ ξεκίνημα τῆς σύγχρονης Οἰκουμενικῆς Κίνησης ἴσχυε ἡ ὁδυνηρὴ διαπίστωση τοῦ Α' Παγκόσμιου Συνεδρίου «Ζωῆς καὶ Ἐργασίας» στὴ Στοκχόλμη τὸ 1925 ὅτι «ὅ κόσμος εἶναι πάρα πολὺ ἰσχυρὸς γιὰ μία διαιρεμένη Ἐκκλησίᾳ»¹¹, σήμερα αὐτὴ ἡ διαπίστωση γίνεται ἀκόμη πιὸ ὁδυνηρή, ἀφοῦ οἱ δυνάμεις τῆς ἀδικίας, τῆς ἀπλησίας, τῆς βίας καὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος εἶναι πάρα πολὺ στενὰ συνδεδεμένες καὶ δικτυωμένες. Εἶναι λοιπὸν ἐπιτακτικὴ καὶ ὑπερεπείγουσα ἀνάγκη οἱ Ἐκκλησίες νὰ ἐκδηλώσουν τὴν εὐθύνη καὶ τὴν ἀποστολή τους στὸν κόσμο μὲ μία φωνὴ καὶ μὲ κοινὴ συγκεκριμένη δράση. Εἶναι καιρὸς νὰ ἐνισχυθεῖ καὶ νὰ αὐξηθεῖ ἡ σημερινὴ ὑπάρχουσα, ἀλλὰ ἀτελής, «κοινωνία τῶν Ἐκκλησιῶν».

“Ολα τὰ παραπάνω ἀντικατοπτρίζονται καὶ διατυπώνονται στή «Δήλωση περὶ Ἐνότητας» μὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο: «Ἀναγνωρίζουμε ὄλοένα καὶ περισσότερο ὅτι καλούμαστε νὰ μοιρασθοῦμε διάφορα μὲ ἑτεροδόξους καὶ νὰ διαχθοῦμε ἀπὸ αὐτούς, νὰ ἐργασθοῦμε μαζί τους σὲ κοινὲς προσπάθειες γιὰ δικαιούνη καὶ εἰρήνη καὶ γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀκεραιότητας τῆς ὅμιορφης ἀλλὰ ὁδυνηρῶς πληγωμένης δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἐμβαθυνόμενες αὐτές σχέσεις φέρονται νέες προκλήσεις καὶ διευρύνονται τὴν κατανόηση καὶ συνεννόησή μας... Πολὺ δύσκολα εἶναι δυνατὸ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι δίνουμε ἀξιόπιστο μήνυμα ὅσσο παραμένουν οἱ ἐκκλησιαστικοί μας διχασμοί, οἱ ὅποιοι ἀπορρέουν ἀπὸ θεμελιώδεις δογματικὲς διαφωνίες. Διχασμοὶ καὶ περιθωριοποίηση ἐπὶ τῇ βάσει ἐθνοτικῆς ταυτότητας, φυλῆς, κοινωνικῶς προσδιοριζόμενου φύλου, ἀναπτη-

11. «The world is too strong for a divided Church», βλ. «The Message of the Universal Christian Conference on Life and Work, Stockholm, 19-30 August, 1925», *Ecumenical Documents on Church and Society (1925-1953)*, (ed.) John W. Turnbull, WCC, Geneva 1954, σ. 2. Μὲ βάση αὐτὴ τὴ δήλωση προφανῶς ὁ ἀγγλικανὸς ἀρχιεπίσκοπος Desmond Tutu εἶχε δηλώσει στὴν Ε' Παγκόσμια Συνέλευση τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστη καὶ Τάξη» στὸ Santiago de Compostela τῆς Ισπανίας (Αὔγουστος 1993): «Apartheid is too strong for a divided Church» (βλ. τΟΥ ΙΛΙΟΥ, «Towards koinonia in Faith, Life and Witness», στὸ *On the Way to Fuller Koinonia. Official Report of the Fifth World Conference on Faith and Order*, (ed.) TH. F. BEST / G. GASSMANN, Faith and Order Paper no 166, WCC, Geneva 1993, 93-102, ἐδῶ σ. 96 καὶ στὸ ἴδιο ἔργο «Report of Section IV: Called to common witness for a renewed world», 254-262, ἐδῶ σ. 254).

ρίας, ἔξουσίας, κοινωνικῆς καταστάσεως, κοινωνικῆς τάξεως, ὅπως καὶ ἄλλες μιօρφες διακοίσεων συσκοτίζουν ἐπίσης τὴν μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας περὶ ἐνότητας...»¹². Καὶ λίγο παρακάτω σημειώνεται τὸ ἕδιο μὲ ἄλλα λόγια: «... ἡ ἀπουσία ἐνότητας μεταξύ μας ὑπονομεύει τὴν μαρτυρία μας περὶ τοῦ Καλοῦ Ἀγγέλματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ καθιστᾶ λιγότερο ἀξιόπιστη τὴν μαρτυρία μας περὶ τῆς ἐνότητας, τὴν ὥποια ὁ Θεὸς ἐπιθυμεῖ γιὰ ὅλους»¹³. Ακολουθώντας μάλιστα τὴν μακρὰ παράδοση τοῦ Π.Σ.Ε., ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1960, στοὺς διαθρησκειακοὺς διαλόγους καὶ ἔχοντας ἐπίγνωση πόσο ἐπιτακτικὴ καὶ ἐπείγουσα εἶναι ἡ διαθρησκειακὴ συνεργασία σήμερα, ἡ Δήλωση (προσ)-καλεῖ τὸν χριστιανούς «νὰ καταστήσουν τὴν εὐημερία ὅλων τῶν λαῶν καὶ τῶν πλασμάτων δικῆ τους ὑπόθεση, συστρατευόμενοι μὲ ἀνθρώπους ἄλλων δογμάτων ἡ καὶ κανενὸς δόγματος, ὅπου αὐτὸς εἶναι δυνατό» (οἵ ὑπογραμμίσεις δικές μας)¹⁴.

Βεβαίως, εἶναι σαφὲς ὅτι ἡ πρόοδος πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἔξαρται καὶ καθορίζεται πρῶτα ἀπὸ ὅλα ἀπὸ τὶς σχέσεις τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν μεταξύ τους καὶ ἀπὸ τὸ ἐὰν στὴν οἰκουμενικὴ πορεία γιὰ κοινωνία στὴν πίστη, τὴν ζωὴ καὶ τὴν μαρτυρία, οἱ Ἐκκλησίες ἀναγνωρίζουν ἡ μία στὴν ἄλλη τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Αὕτη ἀκριβῶς εἶναι ἡ κολοσσιαία πρόκληση ποὺ ἡ Οἰκουμενικὴ Κίνηση θέτει ἐνώπιον τῶν Ἐκκλησιῶν. Στὸν τομέα αὐτὸς τὰ τελευταῖα 30 χρόνια, μετὰ τὴν Ε΄ Παγκόσμια Συνέλευση τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστη καὶ Τάξη» στὸ Santiago de Compostela τῆς Ισπανίας (Αὔγουστος 1993), ἔχουν παραχθεῖ πολὺ σημαντικὰ κείμενα. Τὸ ἴδιαίτερο ὑπόβαθρο τοῦ ἐκκλησιολογικοῦ προβληματισμοῦ στὸ Μπουσάν ἀποτέλεσε τὸ πολὺ σημαντικὸ κείμενο-δήλωση συγκλινουσῶν τάσεων «Ἡ Ἐκκλησία: πρὸς ἓνα κοινὸ ὄραμα»¹⁵, τὸ ὅποιο παρουσιάστηκε στὴ Συνέλευση καὶ, ἀφοῦ συζητήθηκε καὶ ἐγκρίθηκε ἀπὸ αὐτή, ἐστάλη πρὸς τὶς Ἐκκλησίες γιὰ μελέτη καὶ τοποθέτηση. Ἡ κοινὴ αὐτὴ δήλωση βασίζεται στὴ μακροχρόνια μελέτη τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστη καὶ Τάξη» γιὰ τὴ «Φύση καὶ τὸ σκοπὸ τῆς Ἐκκλησίας»¹⁶ καὶ στὸ ἀναθεωρημένο κείμενο ποὺ ἐκδόθηκε λίγο πρὸν τὴν Γενικὴ Συνέλευση στὸ Πόρτο Ἄλεγκρε «Ἡ φύση καὶ ἡ ἀπο-

12. Βλ. «Δήλωση περὶ ἐνότητος», παράγρ. 3 καὶ 11.

13. «Δήλωση περὶ ἐνότητος», παράγρ. 14.

14. «Δήλωση περὶ ἐνότητος», παράγρ. 12.

15. Βλ. *The Church: Towards a Common Vision*, Faith and Order Paper 214, WCC, Geneva 2013.

16. *The Nature and Purpose of the Church. A Stage on the way to a common statement*, Faith and Order Paper No 181, WCC, Geneva 1998.

στολὴ τῆς Ἐκκλησίας»¹⁷. Τὸ κείμενο «Ἡ Ἐκκλησία: πρὸς ἓνα κοινὸν ὄραμα» εἶναι μία προσπάθεια ἐπεξεργασίας κοινῶν σημείων ἀνάμεσα στὶς Ἐκκλησίες-μέλη τοῦ Π.Σ.Ε., κατὰ τὸ πρότυπο τοῦ κειμένου τῆς Λίμα (BEM), γιὰ τὸ θέμα τῆς κατανόησης τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἀποστολῆς τῆς στὸν κόσμο.

Ἐδῶ ἀξίζει νὰ τονιστεῖ ὅτι στὴν πρόσφατη κοινὴ δήλωση τῆς Ἐπιτροπῆς «Πίστη καὶ Τάξη» ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ πορεία πρὸς τὴν πραγματοποίηση τῆς πλήρους κοινωνίας ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς Ἐκκλησίες καὶ κοινότητες νὰ συμφωνήσουν σὲ θεμελιακὲς ὅψεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Τὸ κείμενο, μὲ βάση τὶς παλαιότερες «*κλασικές*» δηλώσεις γιὰ τὴν ἐνότητα τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων στὸ N. Δελχί (1961), στὸ Ναϊρόπουτι (1975) καὶ στὴν Καμπέρρα, ἀναφέρει τὰ «ἐκκλησιαστικὰ στοιχεῖα» ποὺ θεωροῦνται ὡς ἀπαραίτητα γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς ὁρατῆς ἐνότητας: ἡ κοινὴ ὁμολογία τῆς Ἀποστολικῆς Πίστεως, ἡ ἀμοιβαία ἀναγνώριση τῆς Ἀποστολικότητας καὶ τῆς Καθολικότητας τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν, καθὼς καὶ τῶν μυστηρίων τους· ἡ κοινωνία στὴν Εὐχαριστίᾳ, στὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ στὴν ἀποστολὴ καὶ διακονία στὸν κόσμο, ὅπως ἐπίσης ἡ πραγμάτωση μίας ἀμοιβαίας κοινωνίας σὲ συνοδικὲς συνάξεις καὶ ἀποφάσεις¹⁸. Πολὺ σωστὰ στὸ κείμενο, ὅπως καὶ στὰ προηγούμενα κείμενα τῆς Ἐπιτροπῆς, τὰ ὅρια τῶν ἐλπίδων τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησης προσδιορίζονται ἀπὸ τὴν διασαφήνιση τοῦ ὄρου Ἐκκλησία, καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἀπάντηση ποὺ θὰ δώσουν οἱ Ἐκκλησίες στὴν πορεία γιὰ πλήρη ἀμοιβαία ἀναγνώριση καὶ κοινωνία στὸ ἀκανθῶδες ἐρώτημα «πῶς κατανοοῦν καὶ ὑποστηρίζουν τὴν ἐκκλησιαστική τους ταυτότητα καὶ πῶς θεωροῦν τὴν ἐκκλησιαστική κατάσταση ἄλλων Ἐκκλησιῶν καὶ ἄλλων χριστιανῶν»¹⁹.

Πάντως τὸ κείμενο ἐπηρέασε βαθιὰ τὴν «Δήλωση περὶ Ἐνότητος» στὸ Μπουσάν, ἡ ὁποία ξεκαθαρίζει ὅτι ἔργο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι νὰ ἀποτελεῖ «πρόγευση, ἀξιόπιστο σημεῖο καὶ ἀποτελεσματικὴ διακονία τῆς νέας ζωῆς ποὺ

17. *The Nature and Mission of the Church. A Stage on the Way to a Common Statement* Faith and Order Paper 198, WCC, Geneva 2005.

18. Βλ. *The Church: Towards a Common Vision*, σ. 22, § 37 καὶ τὴν ὑποσ. 2, ὅπου τὸ κείμενο παραπέμπει στὴ σημαντικὴ μελέτη τῆς Μικῆς Ὁμάδας Ἐργασίας (JWG) τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ ΠΣΕ «The Church: Local and Universal» (βλ. Faith and Order Paper No. 150, WCC, Geneva 1990, 1-15, ἰδίως σ. 8-10, §§ 25-34).

19. Μὲ τὸ θέμα αὐτὸ καὶ μὲ τὸ πῶς τὸ ἀντιμετωπίζουν οἱ ὁρθόδοξοι στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση ἀσχολούμαστε στὸ βιβλίο Ἐκκλησία καὶ Ἐκκλησίες. Ἡ θέση τῶν ἄλλων χριστιανῶν Ἐκκλησιῶν στὴν ἐκκλησιολογικὴ αὐτοσυνειδησία τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας στὰ πλαίσια τοῦ οἰκουμενικοῦ διαλόγου, ἐκδ. Αρμός, Αθήνα 2013.

ό Θεὸς προσφέρει στὸν κόσμο» καὶ μὲ τὴ δύναμη τοῦ Ἅγιου Πνεύματος νὰ διακηρύσσει τὴν Καλὴ Ἀγγελία κατὰ τοόπους οἱ ὅποιοι ἀφυπνίζουν μίᾳ ἀνταπόκρισι μέσα ἀπὸ διαφορετικὰ περιβάλλοντα, γλῶσσες καὶ πολιτισμοὺς νὰ ἐπιζητεῖ τὴν δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἐργάζεται γιὰ τὴν εἰρήνη Του»²⁰.

”Οχι μόνο ἡ «Δήλωση περὶ Ἐνότητος», τὸ Μήνυμα καὶ ἡ ἴδια ἡ ἐπιλογὴ τοῦ θέματος, ἀλλὰ ὅλα τὰ κείμενα ποὺ ἐγκρίθηκαν στὴ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Μπουσάν²¹ δείχνουν τὸ δρόμο ποὺ τὸ Π.Σ.Ε. στὸ σύνολό του θέλει νὰ διανύσει στὸ μέλλον. Οἱ ἀποφάσεις ποὺ ἔλαβε γιὰ τὸ μέλλον εἶναι κεφαλαιώδους σπουδαιότητας καὶ φέρουν μέσα τους σημεῖα ἐλπίδας καὶ ἀνανέωσης. ”Ολες οἱ ἀποφάσεις συγκλίνουν στὴν πρόταση-ἀλήση πρὸς ὅλες τὶς Ἐκκλησίες -ἐνώπιον τῶν οἰκονομικῶν, οἰκολογικῶν, κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν προκλήσεων- νὰ πραγματοποιήσουν ἔως τὴν ἐπόμενη Γενικὴ Συνέλευση μίᾳ «προσκυνηματικὴ πορεία γιὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη» («Pilgrimage of Justice and Peace»): «Ἡ Συνέλευση σᾶς καλεῖ νὰ ἔρθετε μαζὶ μας σὲ προσκυνηματικὴ πορεία. Εἴθε οἱ ἐκκλησίες νὰ εἶναι κοινότητες θεραπείας καὶ εὐσπλαχνίας καὶ εἴθε ἐμεῖς νὰ σπέρνουμε τὴν Καλὴ Ἀγγελία, ὥστε νὰ καλλιεργεῖται ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ὑπερόχουσα εἰρήνη τοῦ Θεοῦ νὰ ἐξαπλώνεται στὸν κόσμο»²².

”Οπως τονίστηκε καὶ σὲ προηγούμενη ἐνότητα ἡ πορεία, ὁ δρόμος (ἢ γερμανικὴ μετάφραση τοῦ θέματος τῆς Συνέλευσης κάνει ορτὰ λόγο γιὰ «δρόμο πρὸς τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν εἰρήνη»)²³, ἔχει γίνει σύμβολο τῆς συνεχιζόμενης οἰκουμενικῆς προσπάθειας. Ἡ ἴδεα τῆς «προσκυνηματικῆς πορείας» ὑποδηλώνει ὅτι ἀν καὶ οἱ Ἐκκλησίες ἐκκινοῦν ἀπὸ διαφορετικὰ σημεῖα, συναντῶνται καθ’ ὅδὸν πρὸς τὸν κοινὸ προορισμό, στὸν ὅποιο εἶναι δυνατὸ νὰ συρρεύσουν οἱ ἴδεες καὶ οἱ σκέψεις τους. Σὲ ἔνα ταξίδι δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ τὰ μεταφέρει ὅλα μόνος του, γι’ αὐτὸ ταξιδεύει μαζὶ μὲ ἄλλους καὶ κάθε συνταξιδιώτης

20. Βλ. «Δήλωση περὶ Ἐνότητος», παράγρ. 14 καὶ 12. Πρβλ. στὸ ἴδιο, παράγρ. 9.

21. Βλ. τὰ πιὸ σημαντικὰ κείμενα στὴν ιστοσελίδα τοῦ Π.Σ.Ε. καὶ εἰδικότερα γιὰ τὴ Γ. Σ. στὸ Μπουσάν στὸ <http://wcc2013.info/>.

22. Βλ. τὸ Μήνυμα τῆς 10ης Γενικῆς Συνέλευσης «Μαζὶ στὴν προσκυνηματικὴ πορεία γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὴ δικαιοσύνη», παράγρ. 5 καὶ 6: «We live in a time of global crises. Economic, ecological, socio-political and spiritual challenges confront us... This Assembly calls you to join us in pilgrimage. May the churches be communities of healing and compassion, and may we seed the Good News so that justice will grow and Gods deep peace rest on the world».

23. Τὸ θέμα στὰ γερμανικὰ εἶναι διατυπωμένο ως ἔξης: «Gott des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden».

φέρει ἐπάνω του καὶ προσφέρει κάτι διαφορετικό. Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἵσχυει αὐτὸ ποὺ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶπε: «Ἄλλήλων τὰ βάρον βαστάζετε καὶ οὗτος ἐκπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 6,2). Ὁ πρώην Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Π.Σ.Ε. Konrad Raiser παραβάλλει τὴν αλήση πρὸς τὴν οἰκουμενικὴ ὁδὸ μὲ τὴ θεῖκὴ αλήση πρὸς τὸν Ἀβραάμ: (Γεν. 12,1-3) «φύγε ἀπὸ τὴ χώρα σου... καὶ θὰ σὲ εὐλογήσω... καὶ θὰ εἶσαι εὐλογία». Πρόκειται, ἐπισημαίνει ὁ Raiser, γιὰ μία πορεία πέρα απὸ τὴ σιγουριὰ τῶν δομῶν, πορεία ποὺ ἐμπιστεύεται μόνο τὴν ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ καὶ ὅχι ἐλεγχόμενους προδιαγεγραμμένους στόχους. Σὲ αὐτὴ τὴν πορεία, λέει ὁ ὕδιος, «χρειαζόμαστε ὅ ἔνας τὸν ἄλλον καὶ τὸν οἰκουμενικὸ διάλογο, γιὰ νὰ ἀνοίξουν τὰ μάτια μας καὶ νὰ δοῦμε ὅτι ὁ ἀναστημένος Χριστὸς βαδίζει μαζί μας καὶ μέσω τοῦ Πνεύματός του μᾶς δείχνει τὸν δρόμο»²⁴.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ ὅρος «προσκυνηματικὴ πορεία» ἢ «προσκυνηματικὸ ταξίδι» χρειάζεται ἐξήγηση²⁵. Γι’ αὐτὸ σωστὰ ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Π.Σ.Ε. στὴν πρώην συνεδρίᾳ τῆς μετὰ τὴ Συνέλευση στὸ Μπουσάν (Ιούλιος 2014) ζήτησε ἀπὸ τὰ μέλη τῆς νὰ σκεφτοῦν μὲ τὴ βοήθεια ἐννέα βασικῶν ἐρωτήσεων τί δηλώνεται μὲ τὸν ὅρο αὐτό²⁶. Ωστόσο, εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι κάθε «προσκυνηματικὴ πορεία» ἔχει ἔνα «ἀπό» (ποὺ δηλώνει σημεῖο ἀφετηρίας) καὶ ἔνα «πρός» (ποὺ δηλώνει κατεύθυνση). Γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὴ συγκεκριμένη αλήση γιὰ μία «προσκυνηματικὴ πορεία γιὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη», πολὺ βοηθητικὴ καὶ ταιριαστὴ εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς ἔξόδου τοῦ ἀπελευθερωμένου ἀπὸ τὴ σκλαβιὰ λαοῦ τοῦ Θεοῦ (Ἐξ 3 ἔξ.). Ὁ λαὸς βγαίνει ἀπὸ τὴ δεσποτικὴ κυριαρχία, τὴν ἐκμετάλλευση καὶ τὴ βία τῆς Αἰγύπτου καὶ κατευθύνεται πρὸς ἔνα νέο τρόπο ζωῆς. Στὴν πορεία μέσω τῆς ἐρήμου βιώνει πειρασμούς, ἀλλὰ παραλαμβάνει καὶ τοὺς Νόμους, οἱ ὅποιοι καθιστοῦν δυνατὸ ἔνα νέο τρόπο συμβίωσης μὲ ἀλληλεγγύη καὶ δικαιοσύνη. Ἐπίσης ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη καλεῖ τὸ λαὸ γιὰ μία οὐσιαστικὴ ἀλλαγὴ καὶ ἔξοδο ἀπὸ τὴν ἀπάνθρωπη δομὴ τῆς («βασιλώνιας»/ρωμαϊκῆς) αὐτοκρατορίας ποὺ βασίζεται στὴ βία, τὴν ἐκμετάλλευ-

24. Bl. RAISER K., *Schritte auf dem Weg der Ökumene*, Frankfurt a. M. 2005, σ. 65.

25. Γιὰ τὶς βιβλικὲς φιλέες τῶν προσκυνηματικῶν ταξιδιῶν καὶ τὴν ἐξέλιξή τους στὴν ιστορικὴ πορεία τῆς Ἐκκλησίας βλ. τὴ μελέτη τοῦ ΥΦΑΝΤΗ Π., *Μοναχισμός, ἀσκητισμός καὶ ἀγιολογικὴ παράδοση*. *Πηγὲς ἔμπνευσης καὶ προορισμοὶ τοῦ προσκυνηματικοῦ τουρισμοῦ*, Θεσσαλονίκη 2014 (ἀδημοσίευτη). Ἐχει ἀναρτηθεῖ στὸ <https://auth.academia.edu/PanagiotisYfantis/Papers>.

26. Bl. σχετικὰ στὸ <http://www.oikoumene.org/en/press-centre/news/a-picture-of-pilgrimage>.

ση, τὴν ἀλαζονεία τῆς δύναμης καὶ τὸν ἀπάνθρωπο εὐδαιμονισμό: «Λαέ μου, βγεῖτε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη. Γιὰ νὰ μὴ μοιραστεῖτε τὶς ἀμαρτίες τῆς» (Ἀπ. 18,4)²⁷. Γιὰ αὐτὴ τὴν ἔξοδο πρόκειται ἐπίσης σήμερα, ἔξοδο ἀπὸ τὸ φαραωνικό, δυνα- μοκεντρικὸ καὶ θανατηφόρο παράδειγμα τῆς νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης πρὸς ἓνα διαφορετικὸ ὑπόδειγμα ζωῆς, τὸ ὅποιο καταφάσκει τὴ ζωὴ καὶ στὸ ὅποιο ὅλοι οἱ ἀνθρώποι θὰ ζοῦν περισσότερο δίκαια καὶ εἰρηνικὰ μεταξύ τους καὶ μὲ ὅλη τὴ δημιουργία²⁸.

Εἶναι ἐλπιδοφόρο τὸ γεγονός ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1980 (μὲ τὴ «συνοδικὴ πορεία ἀμοιβαίας ὑποχρέωσης γιὰ δικαιοσύνη, εἰρήνη καὶ ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας» /JPIC) φαίνεται νὰ ὑπάρχει μία συνολικὴ οἰκουμενικὴ συμφωνία ὅτι τὰ ζητήματα τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀκεραιότητας τῆς δημιουργίας δὲν εἶναι δευτερεύοντα κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικο-πολιτικὰ προβλήματα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν πίστη καὶ τὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀποτελοῦν συστατικὰ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ὅχι ἀπλές συστάσεις του²⁹. Αὐτὸ ποὺ εἶναι νέο σήμερα, καὶ μπορεῖ νὰ ἀποκτήσει κάποτε ίστορικὴ σημασία, εἶναι ὅτι σχεδὸν ταυτόχρονα μὲ τὶς Δηλώσεις καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνέλευσης στὸ Μπουσάν, ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἔξεδωσε (Νοέμβριος 2013) τὴν πρώτη του Ἀποστολικὴ Παραίνεση «Evangelii Gaudium» (Ἡ χαρὰ τοῦ Εὐαγγελίου)³⁰, ἡ ὅποια παρουσιάζει ἐκπληκτικὴ συμφωνία μὲ τὰ κείμενα τοῦ Π.Σ.Ε. Ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἐκεῖ ποὺ ὁ Πάπας ἀναφέρεται στὶς προκλήσεις τοῦ σημερινοῦ κόσμου λέει ἔνα πολλαπλό «”Οχι»

27. Βλ. σχολιασμὸ στὶς θαυμάσιες μελέτες τοῦ Β. Π. ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ, «Τὸ γκρέμισμα ἐνὸς ἀμαρτωλοῦ κόσμου (Ἀποκ. 18)» καὶ «Ἀποκάλυψη καὶ πολιτική», ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Έργηνευτικά Μελετήματα, (Βιβλικὴ Βιβλιοθήκη 4), ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 1988, 429-438 καὶ 562-591 ἀντίστοιχα.

28. Πρβλ. ὅσα ἐνδιαφέρονται σημειώνονται στὸ DUCHROW U. – GÜCK M., Von den Rändern her in Richtung globale Transformation! “Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens” – Hoffnung auf einen neuen kirchlichen Aufbruch für das Leben?, στὴ σειρά: Kairos Europa (Hrsg.), Wirtschaft(en) im Dienst des Lebens – Kirchen im ökumenischen Prozess für gerechte Globalisierung, (Heft 6), Heidelberg 2014, σ. 12.

29. Βλ. ίδιως τὸν Πρόλογο στὸ DUCHROW U. – GÜCK M., Von den Rändern her in Richtung globale Transformation! “Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens”, σ. 2 ἐξ. Πρβλ. ἐπίσης τὶς δυναμικὲς τοποθετήσεις τοῦ ΑΓΟΥΡΙΔΗ Σ., «Εὐαγγέλιο καὶ δικαιοσύνη», Όραματα καὶ Πράγματα, ἐκδ. Ἀρτος Ζωῆς, Ἀθῆνα 1991, σ. 306-309.

30. Βλ. τὸ κείμενο στὰ ἐλληνικά: Πάπας Φραγκίσκος, Ἡ χαρὰ τοῦ Εὐαγγελίου: Ἀποστολικὴ Παραίνεση «Ἡ χαρὰ τοῦ Εὐαγγελίου» γιὰ τὴν ἀναγγελία τοῦ Εὐαγγελίου στὸν σημερινὸ κόσμο, ἐκδ. Τεράς Συνόδου Καθολικῆς Τεραρχίας Ἐλλάδος, χ.τ. 2014.

σὲ διάφορες ὅψεις τῆς καπιταλιστικῆς οἰκονομίας καὶ τοῦ «πολιτισμοῦ» της³¹, ἀφοῦ πρῶτα δηλώσει ὅτι «αὐτὴ ἡ οἰκονομία φονεύει»³²:

- ”Οχι σὲ μία οἰκονομία τοῦ ἀποκλεισμοῦ
- ”Οχι στὴ νέα εἰδωλολατρία τοῦ χρήματος
- ”Οχι σὲ ἔνα χρῆμα ποὺ κυβερνᾶ ἀντὶ νὰ ὑπηρετεῖ
- ”Οχι στὴν ἀνισότητα, ποὺ γεννᾶ βίᾳ

Αὐτὲς οἱ δηλώσεις στοιχοῦνται πρὸς τὶς τοποθετήσεις πολλῶν ἐξαιρετικῶν κειμένων ποὺ παρήχθησαν κατὰ τὰ ἔτη ποὺ μεσολάβησαν ἀπὸ τὴν προηγούμενη Γενικὴ Συνέλευση καὶ ἀποτέλεσαν τὰ κείμενα ἀναφορᾶς γιὰ τὸν προβληματισμὸν καὶ τὶς συζητήσεις στὸ Μπουσάν. Τὰ κείμενα αὐτὰ ποὺ ἀποτέλεσαν τὸ ὑπόβαθρο τῆς κλήσης γιὰ μία «προσκυνηματικὴ πορεία γιὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη» γιὰ τὴ ζωή, προκειμένου νὰ ὑπερβαθεῖ τὸ πνεῦμα, ἡ λογικὴ καὶ ἡ πράξη τοῦ κυρίαρχου θανατηφόρου συστήματος, εἶναι:

1. Τὰ κείμενα ἀπὸ τὴ διαδικασία γιὰ τὴν AGAPE.

Πρόκειται ἰδίως γιὰ τρία κείμενα: α) «Οἰκονομία τῆς ζωῆς, δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη γιὰ ὅλους»³³, β) ἡ μελέτη γιὰ τὰ ὅρια τῆς πλεονεξίας³⁴ καὶ γ) ἡ Κοινὴ Δήλωση τοῦ Π.Σ.Ε., τῆς Παγκόσμιας Κοινότητας Μεταρρυθμισμένων Ἐκκλησιῶν (WCRC) καὶ τοῦ Παγκόσμιου Ἱεραποστολικοῦ Συμβουλίου (CWM) στὸ São Paulo «Μεταμόρφωση τοῦ διεθνοῦς οἰκονομικοῦ συστήματος σὲ μία οἰκονομία στὴν ὑπηρεσία τῆς ζωῆς»³⁵.

2. Ἡ Διακήρυξη τῆς Διεθνοῦς Οἰκουμενικῆς Διάσκεψης γιὰ τὴν Εἰρήνη (International Ecumenical Peace Convocation=IEPC) στὴν Τζαμάικα τὸ Μάιο τοῦ 2011, μὲ τίτλο «Οἰκουμενικὴ ἔκκληση γιὰ δίκαιη εἰρήνη»³⁶.

31. Στὸ ἴδιο, κεφ. 2.Ι, σ. 43 κ.ἔξ.

32. Στὸ ἴδιο, σ. 44, παράγρ. 53. Πρβλ. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Δ., «*Evangelii Gaudium: Σχόλιο στὴν Ἀποστολικὴ Προτροπὴ τοῦ πάπα Φραγκίσκου Α'* γιὰ τὴν αῆρυνη τοῦ Εὐαγγελίου στὸ νέο κόσμο», *Σύναξη* 130 (2014) 85-87.

33. Βλ. τὸ κείμενο μὲ εἰσαγωγικὸ σημείωμα τοῦ καθηγητῆ Π. Βασιλειάδη στὴ Θεολογία 83 (2012) 205-217.

34. Βλ. ROGATE Mh. – PERALTA ATH. (Eds.), *The Greed Line. Final Report and Supporting Studies*, WCC, Geneva 2014.

35. Βλ. «São Paulo Statement: International Financial Transformation for the Economy of Life», στὸ <http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/public-witness-addressing-power-affirming-peace/poverty-wealth-and-ecology/finance-speculation-debt/sao-paulo-statement-international-financial-transformation-for-the-economy-of-life>.

36. Βλ. τὴ Διακήρυξη τῆς Διεθνοῦς Οἰκουμενικῆς Διάσκεψης γιὰ τὴν Εἰρήνη «An Ecu-

3. Η βαρουσήμαντη νέα, δεύτερη μετά τὴν πρώτη τὸ 1982, Τεραποστολικὴ Διακήρυξη τοῦ Π.Σ.Ε. «Μαζὶ πρὸς τὴν ζωὴν: Τεραποστολὴ καὶ Εὐαγγελισμὸς σὲ τοπία ποὺ ἀλλάζουν»³⁷.

Ἡ συμφωνία τῶν κειμένων ἐκφράζεται στὶς παρακάτω βασικὲς δηλώσεις τους³⁸:

- Τὸ καπιταλιστικὸ σύστημα οἰκονομίας φονεύει ἀνθρώπους καὶ γῆ.
- Ὡς Μαμμωνᾶς εἶναι ἔνα εἰδωλο ποὺ βρίσκεται στὸν ἀντίποδα τοῦ Θεοῦ τῆς Βίβλου.
- Γι’ αὐτὸ πρέπει οἱ Ἐκκλησίες μὲ βάση τὴν πίστη τους νὰ τὸν ἀποκηρύξουν καὶ μαζὶ μὲ ἄλλους ἀνθρώπους διαφορετικῆς πίστης ἢ κοσμοθεωρίας νὰ ἀναζητήσουν ἐναλλακτικὲς ἀπαντήσεις καὶ μάλιστα πέρα ἀπὸ τὴν καπιταλιστικὴ ἀνθρωπολογία τῶν ἐγωμανῶν ἀτομικοτήτων.
- Τὰ πρῶτα ὑποκείμενα αὐτὴ τῆς μεταμόρφωσης εἶναι τὰ θύματα τοῦ συστήματος, οἱ φτωχοὶ καὶ οἱ ἀποκλεισμένοι (Mission from the Margins).

Ἡ μετάβαση ἀπὸ μία «οἰκονομία τοῦ θανάτου» σὲ μία «οἰκονομία τῆς ζωῆς» ἀποτελεῖ τὸ κεντρικὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς «προσκυνηματικῆς πορείας» γιὰ δικαιοσύνη, εἰρήνη καὶ ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας. Ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ εἰρήνη δὲν ἀποτελοῦν ἀπλῶς ἔνα στόχο, ἀλλά (πρέπει νὰ εἶναι) πρὸ ἀπὸ ὅλα ποιοτικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς πορείας καὶ ἀναφαίρετο μέρος τῆς ζωῆς τῶν Ἐκκλησιῶν. Καμία Ἐκκλησία καὶ καμία κοινότητα δὲν μπορεῖ νὰ συλλάβει ὅλες

menical Call to Just Peace», στὸ http://www.overcomingviolence.org/fileadmin/dov/files/iepc/resources /ECJustPeace_English.pdf. Ἐπίσης βλ. τὴ Διακήρυξη στὸν τόμο Building Peace on Earth. Report of the International Ecumenical Peace Convocation, σ. 177-189 καὶ τὸ μήνυμα σ. 41-45.

37. Βλ. «Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes», <http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/mission-and-evangelism/together-towards-life-mission-and-evangelism-in-changing-landscapes>. Ἀπὸ ὁρθόδοξη πλευρὰ ἔχει σημασία νὰ τονιστεῖ ὅτι ὁ καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ Πέτρος Βασιλειάδης ἔχει μεγάλη συνεισφορὰ στὴν Ἐπιτροπὴ CWME τοῦ Π.Σ.Ε. ὡς μέλος τῆς συντακτικῆς ὅμιλας ποὺ προετοίμασε τὴν νέα διακήρυξη γιὰ τὴν Τεραποστολὴ καὶ τὸν Εὐαγγελισμό. Βλ. ὁρθόδοξη ἀποτίμηση τοῦ νέου κειμένου ἀπὸ τὸν ἴδιο, «An Orthodox Assessment of the New Mission Statement», *IRM* 102 (2013) 174-178.

38. Βλ. πῶς συνοψίζονται τὰ κείμενα στὸ DUCHROW U. – GÜCK M., Von den Rändern her in Richtung globale Transformation! “Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens”, σ. 14. Στὸ τεῦχος αὐτὸ περιέχονται ὅλα τὰ κείμενα ποὺ ὀδήγησαν στὴ διατύπωση τῆς κλήσης τοῦ Μπουσάν γιὰ μία «προσκυνηματικὴ πορεία» γιὰ δικαιοσύνη, εἰρήνη καὶ ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας.

τὶς ὄψεις τῆς «προσκυνηματικῆς πορείας». Ή ἵδια ἡ διαδικασία, «τὸ ταξίδι», «θὰ ἐπιτρέψει στὴν ἀδελφότητα τῶν Ἐκκλησιῶν νὰ ἀντλήσουν σθένος καὶ ἐλπίδα ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλη, νὰ ἐνισχύσουν τὴν ἐνότητά τους καὶ νὰ ἐμβαθύνουν στὴν κοινὴ χριστιανικὴ μαρτυρία γιὰ κορίσμα ζητήματα ποὺ βρίσκονται στὸν πυρῆνα τῆς πίστεως»³⁹. Βεβαίως, εἶναι ἡ πρέπει νὰ γίνει σαφὲς ὅτι εἶναι ἀτελέσφιορο νὰ τεθοῦν σὲ μία Ἱεραρχικὴ ἀλίμανα τὰ διάφορα προβλήματα καὶ οἱ διαφορετικὲς ἐμπειρίες τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν Ἐκκλησιῶν.

Αὐτὸ ποὺ θὰ ἥταν καλὸ νὰ γίνει, εἶναι νὰ ληφθοῦν σοβαρὰ ὑπ’ ὄψη οἱ διάφορες ἐμπειρίες τῶν πολύπτυχων πραγματικοτήτων καὶ ταυτόχρονα νὰ βρεθεῖ ἡ μεταξύ τους ἀλληλεπίδραση. Η «προσκυνηματικὴ πορεία» ἀπαιτεῖ τὴ συμμετοχὴ ὅλων, δόπου καὶ ἀν βρίσκονται καὶ ὅποια καὶ ἀν εἶναι ἡ ἡμερήσια διάταξη τους. Αὐτὴ ἡ κίνηση δὲν εἶναι ὅμως εὔκολη, γιατὶ ἀπαιτεῖ προθυμία καὶ ἔτοιμότητα, πέρα ἀπὸ τὴ δική του ἐμπειρία ὁ καθένας νὰ μπορεῖ νὰ ἀφογκραστεῖ τὶς ἐμπειρίες τῶν ἄλλων καὶ νὰ συνδέσει ἐπίσης τὶς δικές του ἀντιλήψεις περὶ δικαιοιούντης καὶ εἰρήνης μὲ αὐτὲς ποὺ ἔχουν ἄλλοι ἀνθρώποι. Αὐτὸ ἀπαιτεῖ μία «πνευματικότητα τῆς περιεκτικότητας»⁴⁰, ἡ ὅποια δὲν θεωρεῖ τοὺς ἄλλους ὡς ἀνταγωνιστὲς ἢ ἐχθρούς, ἀλλὰ ὡς συμπάσχοντες. Ὅσον ἀφορᾶ στὶς Ἐκκλησίες-μέλη τοῦ Συμβουλίου, ἀναμένεται νὰ φανεῖ ἐὰν οἱ διαφορετικὲς θεολογικὲς παραδόσεις καὶ τοποθετήσεις τους εἶναι τόσο ἀνοικτές, ὥστε νὰ μποροῦν νὰ συνεργαστοῦν καὶ νὰ ἀναλάβουν δεσμευτικὲς πρωτοβουλίες, ὥστε νὰ μετουσιώσουν τὰ λόγια σὲ πράξη. Πάντως ἡ ὅλη προσπάθεια ἀποτελεῖ ἀναβίωση ἢ ἐπανεκκίνηση τῆς «συνοδικῆς πορείας ἀμοιβαίας ὑποχρέωσης γιὰ δικαιοιούνη, εἰρήνη καὶ ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας» μέσα σὲ ἓνα εὐρύτερο πλαίσιο καὶ μὲ εὐρύτερη συμμετοχὴ⁴¹. Ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἄποψη στὴν «προσκυνηματικὴ πορεία» συναντῶνται Βανκοῦβερ (1983) καὶ Μπουσάν (2013).

39. Βλ. τὸ κείμενο «Οἰκονομία τῆς ζωῆς, δικαιοιούνη καὶ εἰρήνη γιὰ ὅλους...», σ. 216, παράγρ. 24.

40. Στὴ διάσταση αὐτὴ ποὺ ἥταν καὶ διάσταση τῆς «Δεκαετίας γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς βίας» εἶχαμε ἀναφερθεῖ στὴ μελέτη μας «Οἱ Ἐκκλησίες σὲ ἀναζήτηση μᾶς δίκαιας εἰρήνης σὲ ἐποχὴ παγκοσμιοποίησης» στὸ συλλογικὸ τόμο «Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη»: «Οραμα καὶ αἴτημα γιὰ τοὺς λαοὺς καὶ τὶς χριστιανικὲς Ἐκκλησίες – Ὁρθόδοξη Συμβολή, (ἐπ.) Ε. Κασσελούρη – Χατζηβασιλειάδη, ἐκδ. Ἰνδικτος, Ἀθήνα 2010, 77-135, σ. 103 ἔξ.

41. Αὐτὴ τὴν ἄποψη ἐκφράζουν ἐπανειλημμένα καὶ οἱ U. Duchrow καὶ M. Gück στὸ τεῦχος τους Von den Rändern her in Richtung globale Transformation! “Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens”, σ. 3, 9, 11, 14.

Αύτή ή έξέλιξη έχει ίδιαίτερη σημασία για τον δρόμο ους, οί όποιοι έχουν συμβάλει στή θεολογική περιγραφή και θεμελίωση της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της άκεραιότητας της δημιουργίας και άπο πολὺ νωρίς έχουν δηλώσει ότι ή χριστιανική διακονία και μαρτυρία στὸν κόσμο εἶναι μία «Λειτουργία μετά τὴ λειτουργία»⁴². Η δρόμος συμμετοχή στὶς δραστηριότητες τοῦ Π.Σ.Ε. και στὴν κοινὴ χριστιανικὴ μαρτυρία γιὰ μία «δίκαιη ειρήνη» σὲ ὅλη τὴ δημιουργία αὐξήθηκε μετὰ τὴ Γενικὴ Συνέλευση στὸ Πόρτο Άλεγκρε τὸ 2006 και ἔγινε πιὸ δημιουργική. Απὸ τὸ 2007 δρόμος θεολόγοι πήραν μέρος στὴ διαδικασία γιὰ τὴν AGAPE⁴³ και πραγματοποιήθηκε μία σειρὰ σημαντικῶν διορθόδοξων διασκέψεων⁴⁴ στὴ Βοστώνη, στὸ Βουκουρέστι, στὴ Λέρο, στὸ Βόλο και στὴ Συρία στὰ πλαίσια τῆς προπαρασκευῆς τῆς «Διεθνοῦς Οἰκουμενικῆς Διάσκεψης γιὰ τὴν Ειρήνη» (International Ecumenical Peace Convocation=IEPC) στὴν Τζαμάικα τὸ 2011.

Στὴν προπαρασκευαστικὴ Διορθόδοξη Διάσκεψη ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Κῶ (Όκτώβριος 2012) ἐν ὅψει τῆς Γενικῆς Συνέλευσης στὸ Μπουσάν, οἱ δρόμοι αντιπρόσωποι δήλωσαν ὅτι «αἱσθάνονται ὑποχρεωμένοι νὰ συνεργαστοῦν μὲ ὄλους τὸν χριστιανοὺς γιὰ δικαιοσύνη, ειρήνη και ἐνότητα στὴ βάση τῆς Ἀγγελίας τοῦ Χριστοῦ και τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο και ὅλη τὴ δημιουργία. Καθὼς συνεργαζόμαστε γιὰ δικαιοσύνη και ειρήνη σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο, ἔχουμε ἐπίγνωση ὅτι ή πλήρης δικαιοσύνη και ή πλήρης ειρήνη θὰ πραγματοποιηθεῖ στὰ ἔσχατα, ὅταν ὁ Χριστὸς ‘μὲ τὴν παρουσία του θὰ

42. Γιὰ τὴ γένεση, τὴ σημασία και τὸ βιβλικοπατερικὸ ὑπόβαθρο τοῦ ὄρου βλ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Σ., *Μετα-λειτουργία: Η συμμετοχὴ τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας και θεολογίας στὴν κοινὴ χριστιανικὴ μαρτυρία γιὰ δικαιοσύνη, ειρήνη και άκεραιότητα τῆς δημιουργίας*, σ. 245-285.

43. Μέλος τῆς ὁμάδας ἐργασίας κατὰ τὴ δεύτερη φάση τῆς AGAPE, μαζὶ μὲ ἄλλους εἰδικοὺς οἰκονομολόγους, κοινωνιολόγους και ἐκπροσώπους ἵεραποστολικῶν ἐνώσεων, ἥταν ὁ καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ Πέτρος Βασιλειάδης. Ἐπίσης ὁ ἴδιος συνέδραμε στὴν Ἐπιτροπὴ CWME τοῦ Π.Σ.Ε. ως μέλος τῆς συντακτικῆς ὁμάδας ποὺ προετοίμασε τὴ νέα πολὺ δυναμικὴ διακήρυξη γιὰ τὴν Τεραποστολὴ και τὸν Εὐαγγελισμό.

44. Ἐνδεικτικὰ βλ. τὴν “Ἐκθεση «Called to Be ‘Craftsmen of Peace and Justice»», Inter-Orthodox Preparatory Consultation Towards the International Ecumenical Peace Convocation, Leros, Greece, 15-22 September 2009: http://www.overcomingviolence.org/fileadmin/dov/files/iepc/expert_consultations/090921_InterOrthodoxPrepConsLerosFinalStatement.pdf. Ἐπίσης τε κείμενο τῆς Διάσκεψης στὴ Σαΐνα/Συρία «An Orthodox Contribution Toward a Theology of Just Peace»: http://www.overcomingviolence.org/fileadmin/dov/files/iepc/expert_consultations/Saydnaya%2520document%2520FINAL.pdf.

γεμίσει πλήρως τὰ πάντα’ (*Ἐφ 1,23*)»⁴⁵. “Οπως ἐξηγοῦν οἱ συμμετέχοντες στὴν ἕδια διάσκεψη, ἡ κοινὴ ἐργασία γιὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη στὸ Π.Σ.Ε. εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη, γιατὶ συμβάλλει στὴν ἐνότητα τῆς χριστιανικῆς ἀποστολῆς καὶ καθιστοῦν τὶς Ἐκκλησίες πιὸ ἀξιόπιστες στὰ μάτια τῶν κοινωνιῶν μέσα στὶς ὁποῖες αὐτὲς ζοῦν”⁴⁶. Ἡ συνεργασία γιὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη, ἀναλύουν, εἶναι ἐπιταγὴ τοῦ ἕδιου τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὅποιος πρὸ τοῦ πάθους προσευχήθηκε γιὰ ἐνότητα, εἰρήνη καὶ δικαιοσύνη (*Ἰω. 17,21*). Ἀποτελεῖ, προσθέτουν, ὅχι μόνο ἀπάντηση στὴν παραίνεσή Του νὰ εἶναι οἱ μαθητές Του ἀλάτι καὶ φῶς τοῦ κόσμου (*Μτ. 13-15*), ἀλλὰ εἶναι ταυτόχρονα καὶ ἀνταπόκριση στὴν ἀδιάλειπτη προσευχὴ τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἐνότητα, τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν εἰρήνη⁴⁷.

“Οσον ἀφορᾶ στὸ κεντρικὸ σημεῖο ἀναφορᾶς τῆς «προσκυνηματικῆς πορείας» καὶ στὴν κύρια ἀπειλὴ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς εἰρήνης σήμερα, πολὺ σημαντικὴ εἶναι ἡ Διακήρυξη τῶν προκαθημένων τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τὸ φθινόπωρο τοῦ 2008, ὅταν δηλαδὴ ἡ διεθνὴς οἰκονομικὴ κρίση κορυφωνόταν καὶ οἱ κραδασμοί της ἦταν πολὺ μεγάλης ἔντασης. Σὲ αὐτὴ ὑπογραφαὶ ζεῖται χαρακτηριστικά: «Οἱ Ὁρθόδοξοι χριστιανοὶ συμμερίζονται μετὰ τῶν ἄλλων, θρησκευομένων ἡ μὴ ἀνθρώπων τοῦ πλανήτου, τὴν εὐθύνην διὰ τὴν σύγχρονον κρίσιν, διότι ἡνέχθησαν ἡ συνεβιβάσθησαν ἀκρίτως καὶ πρὸς ἀκραίας ἐπιλογὰς τοῦ ἀνθρώπου χωρὶς τὴν ἀξιόπιστον ἀντιπαράθεσιν πρὸς αὐτὰς τοῦ λόγου τῆς πίστεως. Ἐχουν, συνεπῶς, καὶ αὐτοὶ μείζονα ὑποχρέωσιν νὰ συμβάλλουν εἰς τὴν ὑπέρβασιν τῶν διασπάσεων τοῦ κόσμου. Ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία διὰ τὴν

45. βλ. «Commuque», Inter-Orthodox Pre-Assembly Consultation for the 10th Assembly in Busan, Korea, 2013 «God of life, lead us to justice and peace» (Kos, Greece, 11-17 October 2012), <http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/ecumenical-movement-in-the-21st-century/member-churches/inter-orthodox-pre-assembly-consultation>, παράγρ. 3.

46. Ὁ καθηγητὴς Π. Βασιλειάδης ὑπενθυμίζει ὅτι αὐτὸ τονιζόταν ἥδη ἀπὸ τὸν Ὁρθόδοξον τὸ 1920 στὴν περιώνυμη Ἐγκύκλιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεῖου (βλ. VASSILIADIS P., «Orthodox Expectations from the 10th WCC Assembly: The Importance of Interfaith, Ecological and Economic Witness», *Current Dialogue* 55, Sept 2013, 16-19, ἰδίως σ. 16).

47. Γιὰ τὰ παραπάνω βλ. Orthodox Pre-Assembly Report - Inter - Orthodox Pre-Assembly Consultation for the 10th Assembly in Busan, Korea, 2013 «God of life, lead us to justice and peace» (Kos, Greece, 11-17 October 2012), <http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/executive-committee/2013-03/orthodox-pre-assembly-report>, ἰδίως παράγρ. 9-12

όντολογικήν ένότητα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καὶ τῆς θείας δημιουργίας, ὡς αὕτη ἐκφράζεται διὰ τοῦ ὅλου μυστηρίου τοῦ ἐν Χριστῷ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου, ἀποτελεῖ θεμελιώδη βάσιν διὰ τὴν ἐρμηνείαν τῆς σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν κόσμον... Τὸ χάσμα μεταξὺ πλουσίων καὶ πτωχῶν διευρύνεται δραματικῶς ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία εἶναι συνήθως ἀποτέλεσμα μανιακῆς κερδοσκοπίας ἐκ μέρους οἰκονομικῶν παραγόντων καὶ στρεβλῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος, ἡ ὁποία, στερούμενη ἀνθρωπολογικῆς διαστάσεως καὶ εὐαισθησίας, δὲν ἔχει προτείνει, τελικῶς, τὰς πραγματικὰς ἀνάγκας τῆς ἀνθρωπότητος. Βιώσιμος οἰκονομία εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία συνδυάζει τὴν ἀποτελεσματικότητα μὲ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν κοινωνικὴν ἀλληλεγγύην»⁴⁸.

Πρὸς τὴν ἕδια κατεύθυνση κινεῖται τὸ Μήνυμα τῶν προκαθημένων στὸ Φανάρι τὸν Μάρτιο τοῦ 2014, τὸ ὅποιο συμφωνεῖ μὲ θέσεις πολλῶν οἰκουμενικῶν κειμένων ποὺ ἀναφέρονται πιὸ πάνω. Δηλώνεται στὶς παραγράφους 4 καὶ 7: «Ἡ παγκόσμιος οἰκονομικὴ κρίσις ἀποτελεῖ θεμελιώδη ἀπειλὴν διὰ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν εἰρήνην εἰς τοπικὸν καὶ παγκόσμιον ἐπίπεδον. Αἱ συνέπειαι αὐτῆς εἶναι ἐμφανεῖς εἰς ἄπαντα τὰ στρώματα τῆς κοινωνίας, ἔνθα ἀπουσιάζουν ἀξίαις ὡς ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ προσώπου, ἡ ἀδελφικὴ ἀλληλεγγύη καὶ ἡ δικαιοσύνη. Τὰ αἴτια τῆς κρίσεως ταύτης δὲν εἶναι ἀμιγῶς οἰκονομικά. Εἶναι καὶ πνευματικῆς καὶ ἡθικῆς φύσεως. Ἀντὶ τοῦ συσχηματισμοῦ πρὸς τὰ παγκόσμια εἴδωλα τῆς ἴσχυος, τῆς πλεονεξίας καὶ τῆς φιληδονίας, ἔξαιρομεν τὴν ἀποστολήν μας νὰ μεταμορφώσωμεν τὸν κόσμον, ἐφαρμόζοντες τὰς ἀρχὰς τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης. Συνεπείᾳ τοῦ ἐγωισμοῦ καὶ τῆς καταχρήσεως τῆς ἔξουσίας, πολλοὶ ἀνθρωποι ὑποτιμοῦν τὴν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἀδιαφρούντες νὰ διακρίνουν τὸ πρόσωπον τοῦ Θεοῦ εἰς τοὺς ἐλαχίστους τῶν ἀδελφῶν μας (πρβλ. *Ματθ. κε'*, 40, 45), πολλοὶ δὲ παραμένουν ἀδιάφοροι ἔναντι τῆς πτωχείας, τῆς ὁδύνης καὶ τῆς βίας, αἱ ὁποῖαι μαστίζουν τὴν ἀνθρωπότητα... Ἡ Ἐκκλησία δὲν ζῇ διὰ τὸν ἑαυτόν της, ἀλλὰ ὁφείλει νὰ μαρτυρῇ καὶ νὰ μοιράζῃ τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἐγγὺς καὶ τῶν μακράν. Μετέχοντες τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ προσευχόμενοι ὑπὲρ τῆς οἰκουμένης, καλούμεθα νὰ συνεχίσωμεν τὴν λειτουργίαν μετὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ

48. «Μήνυμα τῶν Προκαθημένων τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Κωνσταντινούπολις, 11.10.2008», *Ἐκκλησία* 85, τεῦχ. 10, 2008, 756-759, ἐδὼ σ. 757-758, § 6, 8. Στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα: «The Message of the Primates of the Orthodox Churches», § 6, 8, στό: <http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=en...id=995...tla=en>.

νὰ μοιρασθῶμεν μεθ' ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος τὰ δῶρα τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἀγάπης»⁴⁹.

Ἡ δήλωση αὐτὴ ἀποκτᾶ μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατὶ σὲ αὐτὴ τὴ σύναξη τῶν προκαθημένων ἀποφασίστηκε νὰ συνέλθει τὸ 2016 μετὰ ἀπὸ μία μακρὰ προσυνοδικὴ διαδικασία ἡ Ἅγια καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας⁵⁰. Εἶναι εὐκαιρία ἡ Ἅγια καὶ Μεγάλη Σύνοδος νὰ ἐπικαιροποιήσει τὶς πολὺ σημαντικὲς ἀποφάσεις τῆς Γ' Προσυνοδικῆς Πανορθόδοξης Διάσκεψης στὸ Chambésy (1986) τόσο γιὰ τὸ θέμα «Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ Οἰκουμενικὴ Κίνηση»⁵¹, ὅσο καὶ γιὰ τὴ «Συμβολὴ τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν ἐπιφάτηση τῆς εἰρήνης, τῆς δικαιοσύνης, τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καὶ τῆς ἀγάπης μεταξὺ τῶν λαῶν, καὶ στὴν ἄρση τῶν φυλετικῶν καὶ λοιπῶν διακρίσεων»⁵² καὶ νὰ συμβάλει ἀποφασιστικὰ στὴν οἰκουμενική «προσκυνηματικὴ πορεία γιὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη», ὅπως ἔκανε κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1980 στὸ πλαίσιο τῆς «συνοδικῆς πορείας τοῦ Π.Σ.Ε. γιὰ δικαιοσύνη, εἰρήνη καὶ ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας»⁵³. Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται σήμερα περισσότερο εἶναι συγκεραιμένες ἐνέργειες καὶ δέσμευση γιὰ δράση καὶ εύρυτερη συνεργασία μὲ ἄλλους⁵⁴ καὶ ὅχι μόνο εὐσεβεῖς λόγοι. Τὴν ἀνάγκη αὐτὴ ἀλλωστε ἔχουν ἐπισημάνει οἱ ἴδιες οἱ Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες στὸ προαναφερθὲν πλαίσιο λέγοντας: «‘Ως Ἐκκλησία κληθήκαμε νὰ εὐαισθητοποιηθοῦμε στὸν τρόπο ποὺ ἐργαζόμα-

49. Βλ. τὸ κείμενο τῶν προκαθημένων στὸ Φανάρι τὸν Μάρτιο τοῦ 2014 στὸ <http://fanarion.blogspot.gr/2014/03/6-9-2014.html>.

50. Βλ. στὸ ἴδιο, παράγρ. 6. Βλ. γιὰ τὴ σημασία αὐτοῦ τοῦ γεγονότος ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ Γ., «Ἡ ἀναγκαιότητα τῆς Ἅγιας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὁρθόδοξίας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν σύγχρονων προκλήσεων», ὑπὸ δημοσίευση στὰ Πρακτικὰ τῆς 21ης Ἐπετειακῆς Γενικῆς Συνέλευσης τῆς Διακονιοβουλευτικῆς Συνέλευσης τῆς Ὁρθοδοξίας ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴ Μόσχα μεταξὺ 25-30 Ιουνίου 2014. Τὸ κείμενο εἶναι προσβάσιμο στὸ http://users.auth.gr/martzelo/index.files/arthra_n.htm (κείμενο 135).

51. Βλ. τὸ κείμενο-ἀπόφαση τῆς Γ' Προσυνοδικῆς Πανορθόδοξης Διάσκεψης στὸ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Π., Ἐνότητα καὶ Μαρτυρία, Ὁρθόδοξη Χριστιανικὴ Μαρτυρία καὶ Διαθηροκει-ακός Διάλογος – Ἐγχειρίδιο Τεραποστολῆς, ἐκδ. Ἐπίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 267-272.

52. Βλ. αὐτὸ τὸ κείμενο-ἀπόφαση στὸ ἴδιο, σ. 273-289.

53. Βλ. σχετικὰ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Σ., Μετα-λειτουργία: Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ θεολογίας στὴν κοινὴ χριστιανικὴ μαρτυρία γιὰ δικαιοσύνη, εἰρήνη καὶ ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας.

54. Βλ. VASSILIADIS P., «Orthodox Expectations from the 10th WCC Assembly: The Importance of Interfaith, Ecological and Economic Witness», 17 ἔξ.

στε καὶ ἐκφράζουμε τὴν ἐκκλησιαστική μας ὑπαρξη σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Σὲ αὐτὴ τῇ συνάφεια εἶναι σημαντικὸν νὰ μὴ μιλᾶμε μόνο περὶ δικαιοσύνης καὶ εἰρήνης, ἀλλὰ ἐπίσης νὰ καταστρώνουμε σχέδια καὶ νὰ συμβάλουμε πρακτικὰ σὲ προγράμματα καὶ σὲ ὁργανωμένες δραστηριότητες γιὰ τὴ συγκεκριμένη πραγματοποίηση τῶν ἀξιῶν τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς εἰρήνης»⁵⁵.

Συμπερασματικὰ μὲ μία πρόταση· ή Ι΄ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ Π.Σ.Ε. ὑπῆρξε μία σπανιότατη εὐκαιρία ὅλες οἱ Ἐκκλησίες νὰ διακρίνουν τὸν «καιρό», μὲ τὴν καινοδιαθηκικὴ ἔννοια τοῦ ὄρου, νὰ διαγνώσουν δηλαδὴ τὴν κατάλληλη χρονικὴ στιγμὴ τὴν κρίση, τὸν δυναμισμὸ καὶ τὰ προβλήματα τῆς ἱστορίας ἀπέναντι στὰ ὅποια αὐτὲς βρίσκονται, ἵτοι ὥστε νὰ ὁδηγηθοῦν σὲ διάκριση, κοινὴ ἀπόφαση καὶ πράξη.

55. «Report of an Inter-Orthodox Consultation on Orthodox Perspectives on Justice and Peace, Minsk, USSR, 1989», Gennadios Limouris (ed.), *Orthodox Visions of Ecumenism. Statements, Messages and Reports on the Ecumenical Movement 1902-1992*, WCC, Geneva 1994, 150-157, σ. 156, παράγρ. 36.