

Τὸ ἔργο τῶν ἀγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου: ἀλφάβητο, μετάφραση, γλῶσσα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΝΤΟΤΣΙΚΑ *

Τὸ ἔτος 863 μ.Χ., ἐπὶ πατριαρχείας Φωτίου τοῦ Μεγάλου (α' πατριαρχία: 858-867 μ.Χ., β' πατριαρχία: 878-886 μ.Χ.), μετὰ ἀπὸ αἴτημα τοῦ Μοραβοῦ ἡγεμόνος Rostislav, ὁ ὅποῖς διεπίστωσε ὅτι ὁ μοραβικὸς λαὸς εἶχε ἀνάγκη νὰ διδαχθῇ στὴ γλῶσσα του τὴ χριστιανικὴ πίστη, ὁ βυζαντινὸς αὐτοκράτορας Μιχαὴλ Γ' (842-867 μ.Χ.) ἀνέθεσε στὸν ἄγιο Κυρίλλο νὰ ἐπισκεφθῇ τὴν Μεγάλη Μοραβία καὶ νὰ ἀνταποκριθῇ στὸ αἴτημα τοῦ ἡγεμόνος τῆς. Στὸν *Bίο Κυρίλλου* ἀναφέρεται ὅτι τὸ αἴτημα τοῦ Rostislav ὑπῆρξε ἡ ἀποστολὴ ἐπισκόπου καὶ διδασκάλου, γιὰ νὰ διδάξῃ στὴ γλῶσσα τους τοὺς ἐκχριστιανισμένους ἥδη Μοραβούς, ἐνῶ στὸν *Bίο Μεθοδίου* οἱ Μοραβοὶ ζητοῦν διδάσκαλο, ὁ ὅποῖς θὰ τοὺς ὀδηγήσει εἰς τὴ γνώση καὶ θὰ τοὺς διδάξει τὴν ἀλήθεια¹.

Ἡ διδασκαλία ὅμως τῆς ἀληθείας καὶ ὁ διδάσκαλος ποὺ θὰ διδάξει στὴ σλαβικὴ γλῶσσα, προϋποθέτουν ἀπαρεγκλίτως σλαβικὴ γλῶσσα καὶ γραφή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ ἄγιος Κύριλλος, ὅταν ὁ αὐτοκράτορας τοῦ ἀνήγγειλε ὅτι ἔπρεπε διπωδήποτε νὰ μεταβῇ εἰς τὴν Μοραβία, διότι οὐδεὶς ἢτο εἰς θέσιν νὰ φέρῃ εἰς πέρας ἔνα τέτοιο ἔργο, ὁ ἄγιος ἀπήντησε ὅτι θὰ πάει, παρ' ὅτι ἄρρωστος καὶ κουρασμένος, ἀρκεῖ οἱ Μοραβοὶ νὰ «ἔχουν γράμματα στὴ γλῶσσα τους». Ὅταν πλέον σαφηνίστηκε ὅτι τὸ αἴτημα τοῦ Μοραβοῦ ἡγεμόνος ἀφοροῦσε εἰς τὴν ἀπόκτηση γραπτοῦ σλαβικοῦ λόγου, ὁ ἄγιος καὶ φιλόσοφος ἀπήντησε:

ποιὸς μπορεῖ νὰ γράψῃ λόγια πάνω σὲ νερὸ ἢ νὰ ἀποκτήσῃ γιὰ τὸν ἔαυτό του τὴν κατηγορία τοῦ αἰρετικοῦ²;

Περὶ τὰ μέσα τοῦ 9ου αἰῶνος, ἡ σλαβικὴ γλῶσσα ὑπῆρξε πενιχρὴ καὶ μὲ λειλόγιο μόνο γιὰ τὰ ἀπαραίτητα. Οἱ Σλάβοι, ὅπως οἱ πηγὲς μαρτυροῦν, δὲν

* Ἡ Ἀλεξάνδρας Ντότσικα εἶναι Δρ. Ἰστορίας τῆς Φιλοσοφίας, Μεταδιδακτορική Ἐρευνή-τρια Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

1. ΤΑΧΙΑΟΣ ΑΝΤ.-ΑΙΜ., *Κύριλλος καὶ Μεθόδιος οἱ ἐκ Θεσσαλονίκης*. Ἡ βυζαντινὴ παιδεία στοὺς Σλάβους, ἐκδ. Ρέκος, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 87.

2. Ὁ.π. σ. 89.

φαίνεται νὰ χρησιμοποιοῦν κάποια δική τους συγκεκριμένη γραφὴ καὶ παρουσιάζονται μᾶλλον ὡς ἔνας λαὸς χωρὶς πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ παιδείᾳ³. Έπομένως, τὸ ἀίτημα τοῦ Μοραβοῦ ἡγεμόνος καὶ τοῦ αὐτοκράτορος ἀπαιτοῦσε τὸ ἐλάχιστο τὴ δημιουργία λόγιας γλώσσης, χωρὶς τὴ συμβολὴ τῆς ὁποίας δὲν θὰ ἦτο ποτὲ δυνατὸ νὰ ἀποδοθοῦν τὰ ἔξαιρετικὰ πολύπλοκα νοήματα τῶν κειμένων τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀποστολὴ αὐτὴ κατ’ οὓσια σήμαινε ὅτι οἱ ἄγιοι καλοῦνταν νὰ μεταφέρουν εἰς τοὺς Σλάβους τὸν κόσμο τῶν λειτουργικῶν βυζαντινῶν κειμένων, τῶν εὐαγγελικῶν καὶ ἀποστολικῶν περικοπῶν, τὰ κανονικὰ καὶ νομικὰ κείμενα, τὶς πατερικὲς ὅμιλες⁴ καὶ μᾶλλον τὸν πολιτισμό.

Τὸ ἔργο λοιπὸν τῶν δύο ἄγιων ἐντοπίζεται σὲ τρία οὖσιαστικὰ ζητήματα. Ὁ αὐτοκράτορας κατ’ οὓσια τοὺς ὀνέθεσε νὰ ἐπισκεφθοῦν ἔναν λαὸ χωρὶς γραφὴ καὶ χωρὶς πνευματικὴ καλλιέργεια, γιὰ νά:

1. τοῦ προσφέρουν ἀλφάβητο,
2. μεταφράσουν τὰ ἐκκλησιαστικὰ κείμενα στὴ γλῶσσα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ,
3. νὰ διδάξουν τὴ χριστιανικὴ ἀλήθεια, νὰ ἐμπνεύσουν δηλαδὴ στὴ χριστιανικὴ πίστη.

Πράγματι οἱ δύο ἄγιοι ἀρχικὰ δημιουργησαν ἀλφάβητο, τὸ ὅποῖο κάλυπτε τὸ εὗρος τῶν φωνολογικῶν ἀπαιτήσεων τῆς σλαβικῆς γλώσσης⁵. Γιὰ νὰ ἀποδοθῇ, ἐπίσης, ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τὰ σλαβικὰ σχημάτισαν πλήθος ἀπὸ ἀφηρημένα οὖσιαστικά, ἐπίθετα καὶ σύνθετες λέξεις, πλοῦτος ὁ ὅποῖος ξεχύθηκε ἀπὸ τὸ γλωσσικὸ θησαυροφυλάκειο τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ ἄφησε γιὰ πάντα τὴν σφραγίδα τῆς παρουσίας του εἰς τὸν σλαβικὸ πολιτισμό.

Μεταφραστικὲς δυσχέρειες

Γιὰ νὰ κατανοήσει κανεὶς τὴν σπουδαιότητα τοῦ ἔργου τῶν ἄγιων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου πρέπει νὰ λάβῃ ὑπ’ ὄψιν του κάποιου ἄλλου εἴδους ζητούμενα, ποὺ ἀφοροῦν μᾶλλον εἰς τὴ θεωρία τῆς μεταφράσεως. Γιὰ παράδειγμα πάντα

3. Ὁ.π. σ. 92, 134.

4. ΓΟΝΗΣ Δ., «Ιεραποστολικοὶ ἀγῶνες τῶν Ἅγιων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, Ἀποτίμηση τῆς προσφορᾶς τους», Βιβλιοθήκη Πορφυρογέννητος τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος, <http://www.apostoliki-diaconia.gr>, 2012.

5. ΤΑΧΙΔΟΣ ΑΝΤ.-ΑΙΜ., *Κύριλλος καὶ Μεθόδιος οἱ ἐκ Θεσσαλονίκης*. Η βυζαντινὴ παιδεία στοὺς Σλάβους, ἐκδ. Ρέκος, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 93-94.

τὸ πρωτότυπο κείμενο θεωρεῖται ἀναντικατάστατο καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ παρατίθεται δίπλα ἀπὸ τὴν μετάφραση, σὲ διπλανὴ στήλῃ.

Ἡ πολυπλοκότητα τῆς σχέσεως τῆς μετάφρασης μὲ τὸ πρωτότυπο ὅμοιάζει μὲ τὴ σχέση τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς μὲ τὴν κακή της ἀπόδοση, ὡς τὴν περιγράφει εὔστοχα καὶ εὐγλωττα ὁ Γέρων Παῖσιος⁶. Γράφει λοιπόν: «*Kai tí γλυκὰ γυρίσματα ἔχει ἡ βυζαντινὴ μουσικὴ!... ἄλλα λεπτὰ σὰν τὸ ἀηδόνι, ἄλλα σὰν ἀπαλὸ κυματάκι, ἄλλα δίνουν μία μεγαλοπρέπεια.* *“Ολα ἀποδίδουν, τονίζουν τὰ θεῖα νοήματα.* *“Ομως, σπάνια νὰ ἀκούσης αὐτὰ τὰ ὅμορφα γυρίσματα. Οἱ περισσότεροι ποὺ ψέλνουν τὰ λένε λειψά, κοντουρεμένα, καλουπωμένα.* *‘Αφήνουν κενά, τρύπες!* *Kai tὸ κυριώτερο, τὰ λένε χωρὶς τόνο.* *‘Απορῶ· δὲν ἔχουν ὀξεῖες τὰ βιβλία τους;*».

Τὰ κυριώτερα σημεῖα, στὰ ὅποια πρέπει νὰ σταθοῦμε, ὥστε κατὰ βάθος καὶ ὁρήματα νὰ κατανοήσουμε τὴν σπουδαιότητα τῆς ἐφευρέσεως τοῦ ἀλφαριθμοῦ καὶ τῶν μεταφραστικῶν ἐγχειρημάτων τῶν ἀγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου συγκλίνουν σὲ 3 μὲ 4 κεφαλαιώδους σημασίας ζητήματα.

1. Τὸ πρῶτο σημεῖο ἀφορᾶ εἰς τὴ σχέση μετάφρασης καὶ ἐρμηνείας. Δύο δρόμοι χωριστοὶ ποὺ βρίσκονται σὲ διαρκῆ σύζευξη, καθὼς ἡ μετάφραση προϋποθέτει τὴν ἐρμηνεία, καθὼς ἡ ἐρμηνεία ἐπηρεάζει καὶ τὶς ἴδιες τὶς μεταφραστικὲς ἀρχές, τὶς ὅποιες θὰ ἐφαρμόσει ἐν τέλει ὁ μεταφραστής⁷. Ὁ ἐρμηνευτής καὶ μεταφραστής πρέπει πρωτίστως νὰ ὀναγνώσῃ ὀλόκληρο τὸ ἔργο εἰς τὴν πρωτότυπο, ὥστε νὰ συλλάβῃ πλήρως τὸ πνεῦμα του⁸ μὲ τὶς βαθύτερες καὶ λαμπρότερες ἀποχρώσεις του, πρέπει δηλαδὴ κατ’ ἀρχὴν νὰ τὸ ἔχει ἐρμηνεύσει μέσα του.

Ἡ ἐρμηνεία, ὅμως, ἰδιαιτέρως σὲ τέτοιου εἴδους κείμενα, συσχετίζεται μὲ διὰ τὸ ὁ ἐρμηνευτής φέρει ὡς πρόσωπο, μὲ τὶς ἀξίες του, μὲ τὸ προσωπικό του εἶναι καὶ γίγνεσθαι. Οἱ ἄγιοι ἔθεσαν ἐαυτόν, ὀλόκληρο τὸν προσωπικό τους κόσμο εἰς τὴν μεταφραστική τους ἐρμηνεία, ἐδοκιμάσθησαν εἰς τὴν φύση -θὰ μποροῦσε τὶς νὰ ἴσχυριστῇ. Προσέφερον τὰ βαθύτερα μύχια του ἐαυτοῦ τους, ὥστι γιατὶ ἵσως ἦθελαν ἢ δὲν ἦθελαν, τὸ ἐπέλεξαν ἢ δὲν τὸ ἐπέλεξαν, ἀλλὰ διότι

6. ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, *Λόγοι Α'*. Μὲ πόνο καὶ ἀγάπη γιὰ τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, ἔκδ. Ιερὸν Ἡσυχαστήριον «Ἐναγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Συνωτὴ 1998, σσ. 190-191.

7. ΚΟΛΤΣΙΟΥ Α., «Δεδομένα καὶ προβληματισμοὶ ἀπὸ τὴν ἱστορία τῆς Χριστιανικῆς μετάφρασης», *Ἐκκλησία*, τ. 5, 2012, σ. 278.

8. Ὁ.π., σσ. 275-290, ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, *Ἐπιστολὴ* 57.

αύτὸν ἡ σύμβαση μιᾶς τέτοιου εἰδους ἐρμηνευτικῆς προσεγγίσεως καὶ μάλιστα τόσο ἐπιτυχημένης ἀπαιτεῖ.

Ἡ συλλογικότητα, ἐπίσης, σὲ τέτοιου εἰδους διαδικασίες, εἴτε πρόκειται γιὰ δημιουργίᾳ ἀλφαριθμοῦ, εἴτε γιὰ μετάφραση, διαχρονικὰ ἀποδεικνύεται δικλεῖς, ἡ ὅποια καὶ ἐγγῦᾶται περὶ τῆς ἀξιοπιστίας τοῦ ἀποτελέσματος καὶ οἱ ἄγιοι, ὡς ἀναφέρεται, ἐργάζονταν μετ' ἄλλων συνοδοιπόρων. Ἐν προκειμένῳ, ὁ ἄγιος Κύριλλος, εἰς τὸν ὅποιο καὶ ἀνετέθη ἀρχικὰ τὸ ἔργο, διακρινόταν τόσο γιὰ τὴν θεολογικὴ καὶ λατρευτικὴ του κατάρτιση, ὃσο καὶ γιὰ τὴν σλαβομάθεια του⁹. Ἐπίσης, ἀν συνδυάσει κανεὶς ὅσα ἀναφέρονται στὶς πηγές, συμπεριφέρεται ὅτι θὰ πρέπει νὰ γνώριζε περισσότερες ἀπὸ ἔξι ξένες γλῶσσες, ὅπως σλαβικά, ιουναϊκά, σαμαραρεικά, ἀραβικά, τυρκικά καὶ λατινικά¹⁰. Λέγεται δὲ ὅτι, ὅταν ὁ Θεόκτιστος τοῦ πρότεινε ὡς σύζυγο μιὰ βυζαντινὴ αὐτοκράτειρα, τὴν ὅποια ὁ Ἰδιος ὁ πρωθυπουργὸς εἶχε βαπτίσει, ὁ Κωνσταντῖνος τοῦ ἀπήντησε ὅτι γι’ αὐτὸν δὲν ὑπάρχει τίποτα πολυτιμότερο ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη, καθὼς ἐπιθυμοῦσε νὰ μαζέψῃ τὴν γνώση καὶ νὰ φθάσῃ στὴ δόξα καὶ τὸν πλοῦτο τοῦ Ἀδάμ¹¹. Πρόκειται ἄρα γιὰ ἔναν ἀνθρωπο νύψηλης πνευματικῆς ποιότητος, ποὺ οἱ σλαβικοὶ λαοὶ εἶχαν τὴν τύχη διὰ μέσω τοῦ ἔργου του νὰ γενοῦν τὰ μύχια τοῦ πολιτισμοῦ του.

Ο ἄγιος Μεθόδιος φαίνεται ὅτι γνώριζε τὴν σλαβικὴ πολὺ καλύτερα ἀπὸ τὸν ἀδερφό του. Εἶχε ζήσει ἐπὶ μακρὸν μεταξὺ τῶν Σλάβων καὶ εἶχε ἀποκτήσει βαθιὰ αἰσθηση τῆς γλώσσης τους ὡς διοικητῆς σλαβικῆς ἀρχοντίας μεταξὺ τῶν ἐτῶν 843-856 μ.Χ.¹². Γνώριζε ἄρα τὶς λεπτὲς ἀποχρώσεις τῆς σλαβικῆς γλώσσης καὶ ἥτο εἰς θέσιν νὰ τὴν χρησιμοποιῇ ἀνάλογα.

Ο Κύριλλος διέθετε μὰ περισσότερο θεωρητικὴ κατάρτιση, ἡ ὅποια ὅμως στεροῦνταν ὅλα ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα, τὰ ὅποια προσφέρει ἡ συνεχὴς ἐπαφὴ μὲ τὴ γλῶσσα, ποὺ μιλιέται καθημερινῶς¹³. Φαίνεται δὲ ὅτι εἶχε ἡγετικὸ δόγμα εἰς

9. ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ Ι.Χ., *Σελίδες ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γραμματεία τῶν Σλάβων*, ἐκδ. Ἀφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 148.

10. "Ο.π., σ. 149.

11. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χρ., Μή θεολογικὲς σπουδὲς καὶ ἐνδιαφέροντα Κωνσταντίνου «Φιλοσόφου» ἀδελφοῦ Μεθοδίου. Στὸ Πρακτικὰ συνεδρίου, Ἐօρταστικὰ ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν καὶ μνήμην τῶν ἀγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλάβων (10-15 Μαΐου 1985), Τερὰ Μητρόπολις Θεσσαλονίκη 1986, σ. 353-357.

12. ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ Ι.Χ., *Σελίδες ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γραμματεία τῶν Σλάβων*, ἐκδ. Ἀφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 153.

13. ΤΑΧΙΑΟΣ ΑΝΤ.-ΑΙΜ., *Κύριλλος καὶ Μεθόδιος οἱ ἐκ Θεσσαλονίκης*. Ἡ βυζαντινὴ παιδεία στοὺς Σλάβους, ἐκδ. Ρέκος, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 140-150.

τὴν ἱεραποστολικὴν ὅμάδα, ἀφ' οὗ σὲ αὐτὸν κάθε φορὰ ἀπευθύνεται ὁ αὐτοκράτορας, αὐτὸς ἐπινοεῖ τὴν σλαβικὴν γραφὴν καὶ αὐτὸς παίρνει ἐντολὴν νὰ μεταβῇ εἰς τὴν Μοραβία μαζὶ μὲ τὸν ἀδερφό του ἀσφαλῶς ἄγιο Μεθόδιο¹⁴.

Ἡ κυρίως ὅμως μεταφραστικὴ ἐργασία γινόταν στὸν κύκλο ποὺ μόνιμα κατηγορεῖται ὡς Μεθόδιος ὑπὸ τὴν ἄμεσην ἐποπτείαν του καὶ μᾶλλον εἰς τὴν Μονὴν Πολυχρονίου τοῦ ὁρούς Ὀλυμπίας Βιθυνίας. Γι' αὐτὸν καὶ παρουσιάζει μεγαλύτερο μεταφραστικὸν καὶ συγγραφικὸν ἔργο σὲ σχέση μὲ τὸν ἀδερφό του¹⁵. Ὁ Κύριλλος γνωμοδοτοῦσε σὲ συγκεκριμένες περιπτώσεις, ἐκεῖ μᾶλλον ποὺ ἡ χρεία ἐπιβάλλει ὑψηλὴν θεολογικὴν γνώσην καὶ ἀπόδοσην τῶν λεπτῶν δογματικῶν ἐννοιῶν¹⁶.

Ἡ συλλογικότητα αὐτοῦ τοῦ εἰδούς τῆς ἐργασίας, ποὺ ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς καὶ ἔναν τρόπον ἀποφυγῆς σφαλμάτων, καθὼς προστατεύει ἀπὸ τὴν κακὴν ἀπόδοσην ἡ ἐρμηνεία, δὲν αἴρει τὴν ἀτομικὴν εὐθύνην τοῦ ἐκάστοτε ὑπευθύνου γιὰ τὸ ἀποτέλεσμα. Ἡ σημασία τῆς συλλογικότητος ἀποτυπώνεται εὐστόχως εἰς τὰ λόγια τοῦ Αὐγουστίνου, ὁ ὃποῖς δὲν διστάζει νὰ προειδοποιήσῃ τὸν Ἱερόνυμο, ὅταν ἀνέλαβε τὴν μετάφραση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅτι δὲν θὰ εἶχε οὐδεμίαν εὐκαιρίαν νὰ πετύχῃ ἐναντίον τοῦ μόνος, ἐνῶ ἐκεῖνοι ἔβδομήντα.

2. Τὸ δεύτερο σπουδαῖο ζήτημα, καὶ ὡς ἄμεση συνέχεια τοῦ προηγουμένου συλλογισμοῦ, εἶναι ὅτι ἡ μετάφραση ἀφορᾶ εἰδικότερα εἰς τὰ κείμενα τῆς Ἐκκλησίας. Ἐν προκειμένῳ, ἡ μετάφραση γίνεται γιὰ τοὺς Σλάβους ἀπὸ μιὰ τελείως ἄγνωστη ξένη γλῶσσα, τὴν ὃποια εἶναι δεδομένο ὅτι δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ κατανοήσουν, γεγονός ποὺ καθιστᾶ τὴν ἀναγκαιότητά της ἀναντίρρητη.

Ἐφ' ὅσον, ὅμως, ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ τὰ πολύπλοκα κείμενα τῆς Ἐκκλησίας ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὸ θεολογικό, δογματικό, ἴστορικό, λογοτεχνικὸν καὶ πολιτισμικό τους φορτίο, τὸ ὃποῖο καλοῦνται νὰ διαχειριστοῦν οἱ ἄγιοι στὴ διαχρονίᾳ καὶ τὴ συγχρονίᾳ του, τὸ μεταφραστικό τους ἐγχείρημα καθίσταται μᾶλλον ἀδύνατο. Αὐτὸν συμβαίνει, διότι ἡ ἀκριβής ἀπόδοση καὶ ὁ βαθμὸς ἴσοδυναμίας καὶ ἀντιστοιχίας μεταφραζομένου καὶ μεταφρασθέντος κειμένου δὲν εἶναι ζήτημα μόνον γλωσσικῆς καὶ ὑφολογικῆς ἀρτιότητος, ἀλλὰ πρωτίστως ἰδεολο-

14. Βίος Μεθοδίου iv, v. ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ I.X., Σελίδες ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν γραμματεία τῶν Σλάβων, ἐκδ. Ἀφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 168.

15. TAXIAOS ANT.-AIM., Κύριλλος καὶ Μεθόδιος οἱ ἐκ Θεσσαλονίκης. Ἡ βυζαντινὴ παιδεία στοὺς Σλάβους, ἐκδ. Ρέκος, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 130-135.

16. Ὁ.π., σ. 130.

γικής καὶ δογματικῆς πιστότητος. Ἡ Ἱερότητα καὶ τὸ ὑψηλὸ κῦρος του πρὸς μετάφραση κειμένου διευρύνουν τὴ δυναμικὴ ποὺ αὐτὸ καλεῖται νὰ ἀπελευθερώσῃ ἥ νὰ καταδείξῃ ὁ μεταφραστὴς καὶ διαμορφώνουν τὴν ταυτότητα ἥ μὴ τῆς χριστιανικῆς μεταφράσεως.

Οἱ δυσκολίες αὐτὲς συνεπάγονται μιὰ πιὸ συντηρητικὴ γενικὰ στάση στὸ θέμα τῆς μεταφράσεως τῶν κειμένων τῆς λατρείας. Ὁ ἄγιος Κύριλλος ὅμως καὶ σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο διακρίνεται, καθὼς ὁ διαπρεπὴς αὐτὸς φιλόλογος αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ ἔξηγήσῃ τὴν μεταφραστική του μέθοδο καὶ δηλώνει:

Οἱ λέξεις δὲν ἀποδόθηκαν τυφλὰ μὲ τὶς ἴδιες ἀντίστοιχες. Γιατὶ δὲν ἦταν οἵ λέξεις καὶ τὰ λόγια ποὺ μᾶς χρειάζονταν, παρὰ τὸ νόημά τους. Γι' αὐτὸν τὸ λόγο, ἐκεῖ ὅπου συνέβαινε τὸ νόημα νὰ συμφωνῇ στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴ σλαβικὴ, ἀποδώσαμε τὴν ἔκφραση μὲ τὴν ἴδια λέξη, ἐκεῖ ὅμως ὅπου ἡ ἔκφραση ἦταν μακρύτερη ἥ ἔκανε νὰ χάνεται τὸ νόημα, τότε, χωρὶς νὰ τὸ ἐγκαταλείπουμε, τὸ ἀποδώσαμε μὲ ἄλλη λέξη. Ἡ ἑλληνικὴ, μεταφραζομένη σὲ μιὰ ἄλλη γλῶσσα, δὲν μπορεῖ πάντοτε νὰ ἀποδοθῇ ὁμοιοτρόπως, καὶ αὐτὸ συμβαίνει μὲ ὅλες τὶς γλῶσσες εἰς τὶς ὅποιες μεταφράζεται. Συχνά, ἡ λέξη ποὺ εἶναι κομψὴ εἰς τὴ μιὰ γλῶσσα συμβαίνει νὰ μὴν εἶναι στὴν ἄλλη, καὶ αὐτὴ ποὺ εἶναι ἐπιβλητικὴ στὴ μιὰ δὲν εἶναι στὴν ἄλλη, καὶ αὐτὴ ποὺ εἶναι κεφαλαιώδης στὴ μιὰ δὲν εἶναι στὴν ἄλλη... Ἔτσι, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἀκολουθεῖται πάντοτε ἡ ἑλληνικὴ ἔκφραση, παρὰ ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ φυλαχτῇ εἶναι τὸ νόημα¹⁷.

Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ μεταφραστικοῦ αὐτοῦ ἐγχειρήματος... ἥ μιօρφὴ καὶ ὁ τύπος τοῦ σλαβικοῦ κειμένου ὑπῆρξαν στὴ συνείδηση τῶν Σλάβων ὃ, τι γιὰ τοὺς Ἐλληνες ἀποτελεῖ τὸ πρωτότυπο καὶ παραδεδομένο ὡς θεόπνευστο ἑλληνικὸ κείμενο¹⁸!

3. Τὸ τρίτο ξητούμενο ἀφορᾶ εἰς τὸ ὅτι οἱ ἄγιοι μέσω τοῦ ἔργου τους καλοῦνταν ὅχι ἀπλῶς νὰ μεταφράσουν, ἀλλὰ νὰ διδάξουν τὴν χριστιανικὴ ἀλήθεια, νὰ μεταδώσουν δηλαδὴ τὸ μήνυμα, τὴν ούσια, νὰ ἐμπνευστοῦν καὶ νὰ ἐμπνεύσουν εἰς τὴν ἐνδιάθετο πίστη! Καὶ μάλιστα σὲ ἔναν λαὸ χωρὶς γλῶσσα καὶ πνευματικὴ καλλιέργεια!

Τὴν προσπάθεια αὐτὴ δυσχεραίνει ἔξαιρετικὰ ἥ γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἥ ὅποια εἶναι κατὰ βάθος καὶ ρήματα συμβολική, καθὼς εἰς τὴν ἐκκλησια-

17. ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ Ι.Χ., Σελίδες ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γραμματεία τῶν Σλάβων, ἐκδ. Ἀφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 130-135.

18. Ὁ.π., σ. 141.

στική μας παράδοση ἀπαντᾶ μία ἄρρητη ἰσορροπία συμβολισμοῦ καὶ ρεαλισμού, ἵστορίας καὶ ἐσχατολογίας, πράξεως καὶ θεωρίας. Οἱ προεκτάσεις γιὰ παράδειγμα τῶν προφητικῶν λόγων φαίνονται καὶ εἶναι ἀσύλληπτες γιὰ τὸν πεπρασμένο ἀνθρώπινο νοῦ ἢ πῶς νὰ μεταφέρει κανεὶς στὴν μετάφρασή του τοὺς ἀσύλληπτους συμβολισμοὺς τῶν λέξεων «Αἶμα» ὡς Αἶμα Χριστοῦ καὶ «ἄρτος» ὡς Σῶμα Χριστοῦ; Καὶ τί σημαίνει «Σῶμα καὶ Αἶμα Χριστοῦ» γιὰ δόσους δὲν γνωρίζουν ἢ ἀκόμα γιὰ δόσους ἵσως διαθέτουμε μιὰν ἐθιμικὴ πίστη;

Κατὰ τὸν Φλορόφσκου: *Οἱ ἀνθρώπινοι λόγοι δὲν εἶναι παρὰ σημεῖα... Αἱ Γραφαὶ ἀπαιτοῦν ἔρμηνείαν. Ὁχι ἡ φρασεολογία, ἀλλὰ τὸ μήνυμα ἀποτελεῖ τὸν πυρῆνα...*

‘Ο μεταφραστὴς τῆς Βίβλου, ἐπίσης, Ιερώνυμος, μετὰ ἀπὸ ἓναν μεταφραστικὸ ἄθλο πολύμοχθο καὶ πολύπλευρο, μοιάζει σὲ κάποιες στιγμὲς νὰ ἔχει μία μοναδικὴ ἐπίγνωση τῆς ἀδυναμίας του καὶ ὅμοιογενεῖ:

τὸ νόημα τοῦ ἴεροῦ κειμένου δὲν μπορεῖ νὰ ἔξαντληθῇ, εἶναι σὰν τὸν ὠκεανό¹⁹.

Ἐνῶ ὁ μακαριστὸς Ἱ. Φουντούλης²⁰ σημειώνει: *Εἶναι γεγονὸς ὅτι πολλὰ σύμβολα ἄλλοτε αὐτονόητα σήμερα εἶναι προβληματικὰ ἢ τουλάχιστον ἔχασαν τὴ βαρύτητα καὶ τὴν ἀμεσότητα ποὺ εἶχαν στὸν καιρὸ τῆς γενέσεως καὶ τῆς χρονεώς τους. Παράδειγμα: σύμβολα καὶ εἰκόνες ἀπὸ τὴν πολεμικὴ τέχνη ἔχουν σήμερα ἀτονήσει ἢ καὶ λησμονηθεῖ, ὅπως τὸ τεῖχος, ἡ πύλη, ἡ ἐπαλξη, τὸ βέλος, τὸ πεπυρωμένο βέλος, ἡ ἀσπίς, ὁ θώρακας, ἡ περικεφαλαία ἔχουν χάσει τὸν φορτισμὸ ποὺ εἶχαν τότε. Εἶναι μουσειακὰ εἴδη, γνωστὰ ἔμμεσα ἀπὸ μελέτες καὶ ἵστορικὲς ἀναδιφήσεις... ὁ ἄρτος δὲν εἶναι πιὰ τὸ κεντρικὸ στοιχεῖο τῆς διατροφῆς, τὸ ἔλαιο δὲν εἶναι πιὰ τὸ κύριο θεραπευτικὸ μέσο.*

Καὶ αὐτὸς συμβαίνει διότι σὲ ὅλες τὶς ἐποχὲς ὑπάρχει μία ἐνιαία ποικιλία τῶν μέσων προσπελάσεως καὶ οἰκειώσεως μὲ τὴν ἀλήθεια: ὅραση, λόγος, πρᾶξις, εἰκόνες, τύποι καὶ σύμβολα λειτουργοῦν σὲ μία πειθαρχημένη ἱεράρχηση καὶ ἀξιοποιοῦν ὅλες τὶς δυνάμεις τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, τὸν ὅλον ἄνθρωπο. Αὐτὴ ἡ προσπέλαση εἶναι μερικὴ καὶ ἀποσπασματικὴ καὶ εἰς τὴν περίπτωση τῶν σλαβικῶν λαῶν μᾶλλον διαφορετική.

19. ΚΟΛΤΣΙΟΝ Α., «Δεδομένα καὶ προβληματισμοὶ ἀπὸ τὴν ἵστορία τῆς Χριστιανικῆς μετάφρασης», *Ἐκκλησία*, τ. 5, 2012, σσ. 275-290.

20. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ Ι., «Ἡ συμβολικὴ γλῶσσα τῆς θείας λατρείας». Στὸ *Πρακτικὰ τοῦ ἴεροπικοῦ συνεδρίου τῆς Ιερᾶς Μητροπολεως Δράμας: Σύμβολα καὶ συμβολισμοὶ τῆς Ὁρθοδόξου Έκκλησίας*, Δράμα 1991, σσ. 67-69.

4. Τὸ τέταρτο ζήτημα ἀφορᾶ εἰς τὸ ὅτι οἱ ἄγιοι ἐσχημάτισαν ἔναν πλουσιώτατο ἀριθμὸ λέξεων καὶ ἐκφράσεων μὲ σλαβικὲς καὶ ἑλληνικὲς φίλιες καὶ κατέστησαν ἐν τέλει δυνατὸν νὰ μεταφέρουν εἰς τοὺς σλαβικοὺς λαοὺς μὰ γλῶσσα ζωντανὴ καὶ εὐέλικτη καὶ μὲ ἐκεῖνο τὸ βάθος, ποὺ τῆς προσέφερε τὴν θαυμαστὴν δυνατότητα νὰ δεχθῇ τὸν ἐννοιολογικὸ πλοῦτο τῆς ἑλληνικῆς. Σὲ τί, ὅμως, ἔγκειται καὶ οὐσίᾳ ὁ σχηματισμὸς τῶν λέξεων, τῶν ἀφηρημένων ἐννοιῶν καὶ ποιὰ ἡ σπουδαιότητα τοῦ ἐγχειρήματος;

Δὲν βρήκαμε καλύτερο τρόπο, γιὰ νὰ περιγράψουμε τὴν πολλαπλὴ δυναμὴ τῶν λέξεων, ἀπὸ τὴν παροιάτω γλαφυρὴ μᾶλλον περιγραφή: μὰ πέτρα ποὺ ρίχνουμε στὰ νερὰ μᾶς λιμνούλας προκαλεῖ ὄμοκεντρα κύματα, ποὺ ἀπλώνονται στὴν ἐπιφάνεια παρασέρνοντας στὴν κίνησή τους, σὲ διαφορετικὲς ἀποστάσεις, μὲ διαφορετικὰ ἀποτελέσματα, τὸ νούφαρο καὶ τὸ καλάμι, τὴ χάρτινη βαρκοῦλα καὶ τὸ φελλὸ τοῦ ψαρᾶ. Ἀντικείμενα ποὺ πρὸν ἥταν ἀνεξάρτητα... εἶναι σὰν νὰ τὰ ξανάφερε κάποιος στὴν ζωή, σὰν νὰ τὰ ἀνάγκασε νὰ ἀντιδράσουν, νὰ συσχετιστοῦν μεταξύ τους... Ἰσως κι ἀν ἀκόμα εἶχε κανεὶς τὸν καιρὸ καὶ τὴ διάθεση, δὲ θὰ μποροῦσε νὰ τὰ καταγράψῃ ὅλα, χωρὶς νὰ παραλείψῃ κανένα. Ἐτοι μὰ λέξη ποὺ πέφτει τυχαῖα στὸ μναλό μας δημιουργεῖ κύματα στὴν ἐπιφάνεια καὶ τὸ βάθος παρασύροντας στὴν πτώση τῆς ἵχους καὶ εἰκόνες, ἀναλογίες καὶ ἀναμνήσεις, σημασίες καὶ ὄνειρα, ξυπνώντας τὴν ἐμπειρία καὶ τὴ μνήμη, τὴ φαντασία καὶ τὸ ἀσυνείδητο²¹. Οἱ λέξεις, ἐπομένως, δὲν εἶναι ἀπλὰ ἡχητικὰ μορφώματα, εἶναι σημασίες ποὺ δηλώνουν ἐννοιες καὶ οἱ ἐννοιες συνθέτουν νοήματα, ποὺ καθορίζουν τὴ λειτουργία τῆς νοήσεως.

Ἡ γλῶσσα ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἐννοια εἶναι τὸ μορφοποιοῦν ὅργανο τῆς διανοίας. Ἡ διανοητικὴ δραστηριότητα, καθ’ ὅλα πνευματική, καθ’ ὅλα ἐσωτερικὴ καὶ τρόπον τινὰ περαστική, χωρὶς νὰ ἀφήσῃ ἵχνη μέσω τοῦ φθόγγου, γίνεται ἐξωτερικὴ καὶ ἀντιληπτή. Ταυτοχρόνως ὅμως εἶναι ἀναγκασμένη νὰ συσχετίζεται μὲ τοὺς γλωσσικοὺς φθόγγους, καθὼς ἡ σκέψη δὲν μπορεῖ διαφορετικὰ νὰ ἀποσαφηνιστῇ. Ἐπομένως, ἡ γλῶσσα μορφοποιεῖ τὴ σκέψη, μεσολαβεῖ δηλαδὴ μεταξύ του ἐξωτερικοῦ (πραγματικότητα) καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ (ἀνθρώπινο πνεῦμα) ἀντικειμενικού ποιῶντας τὸ πρῶτο. Ὑπ’ αὐτὴν τὴν ἐννοια σὲ κάθε γλῶσσα ἔχει μεταφρεθεῖ ὁ κόσμος: στὶς σημασιακὲς διαρθρώσεις τοῦ λεξιλογίου, στὶς γραμματικὲς κατηγορίες καὶ τὶς συντακτικὲς συναρμογές. Κατὰ τὸn Wilhelm von Humboldt: κάθε γλῶσσα σὲ κάθε της κατάσταση σχηματίζει τὸ

21. PONTAPI T., *Η Γραμματική της Φαντασίας-Εἰσαγωγή στὴν τέχνη νὰ ἐπινοῆς ίστορίες*, μετ. Γιώργος Κασαπίδης, ἐκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2003, σ. 50.

ὅλον μιᾶς κοσμοθέασης, περιλαμβάνοντας ἔκφραση γιὰ ὅλες τὶς παραστάσεις, τὶς διποῖες δημιουργεῖ τὸ ἔθνος γιὰ τὸν κόσμο καὶ γιὰ ὅλα τὰ αἰσθήματα ποὺ γεννᾶ μέσα της ὁ κόσμος²².

Ἡ γλῶσσα ἄρα ἀποτελεῖ τὴν ἐμπρακτὸ ἐπαφὴ μὲ τὰ σύμβολα τῆς ἔκφρασης τῆς σκέψεως καὶ τῆς ὅλης δράσεως, ἀποτελεῖ δηλαδὴ τὴν ὅδὸ τῆς ἄμεσης προσβάσεως σὲ ἔναν πολιτισμὸ καὶ ἐν προκειμένῳ τὸν πολιτισμὸ αὐτὸ προσέφεραν οἱ δύο ἄγιοι. Γι’ αὐτὸ ἴσως καὶ ὁ Obolensky ἀναφέρει ὅτι ἡ σημασία τοῦ ἔργου τους ἔγκειται στὸ ὅτι κατάφεραν νὰ συμβιβάσουν καὶ νὰ συνενώσουν τρία σημαντικὰ στοιχεῖα τοῦ πολιτισμοῦ: τὸ βυζαντινό, τὸ ρωμαϊκὸ καὶ τὸ σλαβικό²³.

Συνοψίζοντας, δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ πιδήποτε οἱ δύο ἄγιοι περὶ τὸν 9ο αἰῶνα ἐδημιούργησαν: ἀλφάβητο, λέξεις, μεταφράσεις, πολιτισμό, μιὰ κοσμοθέαση -θὰ μποροῦσε τις νὰ ἴσχυριστῇ- ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες τους καὶ μεταλαμπαδεύεται εἰς τὸν σλαβικὸ κόσμο, ὅλα ἐπιβιώνουν ὥς τὶς μέρες μας.

Σύμφωνα μὲ τὸν Νιχωρίτη, ἀπὸ τὶς ἀρχές τοῦ 12ου αἰῶνος βαθμαῖα ἡ κυριλλικὴ γραφὴ ἀντικαθιστᾶ τὴ γλαγολιτικὴ καὶ ἀποτελεῖ πλέον τὸ κύριο μέσο τῆς γραπτῆς παραδόσεως τῆς βουλγαρικῆς γλώσσης. Ἀπὸ τότε ἔως σήμερα τὸ κυριλλικὸ ἀλφάβητο χρησιμοποιεῖται ἀπὸ ὅλα τὰ ὄρθοδοξα σλαβικὰ κράτη²⁴.

Ἐπομένως, οἱ δύο ἄγιοι διεμόρφωσαν τὴν πολιτισμικὴ ταυτότητα τῶν σλαβικῶν χωρῶν πρὸ τὸ 1.152 ἔτη δίδοντάς τους τὴν δυνατότητα νὰ αὐτοπροσδιορίζονται βάσει τῶν πολιτιστικῶν καὶ πνευματικῶν δεδομένων, ποὺ μὲ τόσο σεβασμὸ τοὺς προσέφεραν. Καὶ αὐτὸ διότι δημιούργησαν τὸν σλαβικὸ κόσμο ὀνομάζοντάς τον. Οἱ λέξεις, αὐτὸς ὁ κόσμος ὁ μικρὸς ὁ μέγας τοῦ Ἐλύτη, εἶναι αὐτὲς ποὺ σηματοδοτοῦν τὰ ὅρια τοῦ κόσμου, διότι τὰ ὅρια τοῦ λόγου σηματοδοτοῦν κατ’ οὐσία τὰ ὅρια τοῦ κόσμου²⁵. Καὶ λέει ὁ Emil Benveniste: Κάθε φορὰ ποὺ ὁ λόγος ξετυλίγει ἔνα γεγονός, κάθε φορὰ ὁ κόσμος ξαναρχίζει. Καμιὰ δύναμη δὲν θὰ φτάσει ποτὲ αὐτὴ τοῦ λόγου, ποὺ δημιουργεῖ τόσα πολλὰ μὲ τόσο λίγο. Οἱ δύο ἄγιοι θέτοντας ἑαυτὸν φύτεψαν τὸν δυνάμει σπόρο περίπου τὸν 9ο αἰῶνα, ὁ ὀποῖος ἀνθεῖ ἀκόμη καὶ γενέται τοὺς καρποὺς τῆς πολιτισμικῆς του κοσμογονίας καθ’ ὀλοκληρία ὁ σλαβικὸς κόσμος.

22. ΑΥΓΕΡΗ Α., "Οψεις τῆς γλωσσοφιλοσοφικῆς καὶ μεταφραστικῆς θεωρίας καὶ πράξης στὸ ἔργο τοῦ Wilhelm von Humboldt (διδ. διατροφή), Ίοντο Πανεπιστήμιο 2010, σ. 396.

23. OBOLENSKY D., *Byzantium and the Slavs. Collected Studies*, London 1971.

24. ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ Κ., *Οἱ ἄγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος. Ὁ πνευματικὸς βίος καὶ ὁ πολιτισμὸς τῶν Σλάβων*, ἐκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 68-78.

25. ΤΣΟΛΑΚΗΣ Χ., *Τὴ γλῶσσα μοῦ ἔδωσαν Ἑλληνική*, τ. Α', ἐκδ. Νησίδες, Αθήνα 1999.