

‘Ο ρόλος τοῦ διορθόδοξου καὶ διαχριστιανικοῦ
διαλόγου στὴ σύγχρονη ἴστορία
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου:
τὸ παράδειγμα τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα Α’

ΠΑΥΛΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ*

Σκοπὸς τοῦ ἄρθρου εἶναι νὰ φωτίσει τὸν πολύπλευρο ρόλο τοῦ διορθόδοξου, ἀλλὰ καὶ τοῦ διαχριστιανικοῦ διαλόγου στὴ σύγχρονη ἴστορία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μέσῳ τῆς ἐξέτασης τῶν πρωτοβουλιῶν ποὺ ἀνέλαβε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Ἀθηναγόρας Α’ (1948-1972) στὴν κατεύθυνση αὐτῆς. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸῦ ἀρχικὰ θὰ κάνουμε ἀναφορὰ στοὺς παράγοντες ἐκείνους ποὺ συνετέλεσαν στὴν ἄνοδό του στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο. Στὴ συνέχεια θὰ ἐξετάσουμε τὶς μεταπτώσεις τοῦ ἐγχώριου καὶ διεθνοῦς πολιτικοῦ περιβάλλοντος κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πατριαρχίας του καὶ οἱ ὅποιες ὁδήγησαν τὸν ᾔδιο καὶ τὸ Πατριαρχεῖο σὲ μία δυσχερῆ θέση ἀπομόνωσης. Στὸ τέλος θὰ ἐπικεντρωθοῦμε στὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο οἱ πρωτοβουλίες τοῦ φωτισμένου ἐκείνου Πατριάρχη συνεισέφεραν στὴν ἐπαναφορὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸ ἐκκλησιαστικὸ καὶ, γιατί ὅχι, καὶ στὸ πολιτικὸ προσκήνιο.

Ο Ἀρχιεπίσκοπος Βορείου καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς Ἀθηναγόρας Σπύρου ἐξέλεγη Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τὴν 1η Νοεμβρίου 1948. Οὐσιαστικὰ ἐπόκειτο γιὰ μία ἐκλογὴ μὲ ἴδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθὼς ὁ Ἱεράρχης ἀνῆλθε στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο, ἔπειτα ἀπὸ σειρὰ ζυμώσεων ποὺ διήρκεσαν γιὰ τουλάχιστον μία διετία. Οἱ λόγοι ποὺ ἐπέβαλαν τὴν ἐκλογή του ὀφείλονταν κυρίως στὸ διεθνὲς πολιτικὸ περιβάλλον τῆς ἐποχῆς¹.

* Ο Παῦλος Σεραφείμ εἶναι Διδάκτωρ Ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

1. Τὴν ἄνοδο τοῦ Ἀθηναγόρα στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο ἐξετάζουμε ἀναλυτικὰ στὴ διδακτορική μας διατριβὴ ποὺ ὑποστηρίχθηκε στὸ τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ: ΠΑΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, *Η ἐκλογὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἀθηναγόρα στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο (1946-1948)*, (ἀδημοσίευτη διδακτορικὴ διατριβὴ) Θεσσαλονίκη 2016.

Πρὸιν ἀπὸ λίγο εἶχε λήξει ὁ Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, ὁ ὅποιος εἶχε ὄδηγή-σει σὲ μία οιζικὴ ἀναδιάταξη δυνάμεων σὲ παγκόσμια κλίμακα. Ἀναδείχτηκαν δύο μεγάλες δυνάμεις, οἱ ΗΠΑ καὶ ἡ ΕΣΣΔ, οἱ ὅποιες ἀνταγωνίστηκαν μεταξύ τους πολλαπλά. Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ Β' Π.Π. ἀποτέλεσε τὴ μῆτρα τῆς ἀκήρουχης σύγκρουσης ποὺ τὸν ἀκολούθησε, δηλαδὴ τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου. Στὴ σύγκρουση αὐτὴ ἡ μοῖρα τῆς περιοχῆς μας καὶ εἰδικότερα αὐτὴ τῆς Ἑλλάδας καὶ τῆς Τουρκίας, στὴν ὁποίᾳ ἄλλωστε ἐδρεύει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἔλαχε στὶς ΗΠΑ, τὴν ἡγέτιδα χώρα τοῦ στρατοπέδου τῆς Δύσης. Τὴν εὐθύνη αὐτὴ οἱ ΗΠΑ τὴν ἀνέλαβαν τὸ 1947, ἔνα χρόνο πρὸιν τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἀθηναγόρα, μὲ τὴ διακήρυξη τοῦ Δόγματος Τρούμαν². Στὸ πλαίσιο τοῦ ρόλου τους οἱ ΗΠΑ ἔθεσαν καινούργιες προτεραιότητες, στὶς ὅποιες κυρίαρχο ρόλο διαδραμάτισε μία θεωρία ποὺ ἐπικράτησε τότε στὴν ἀμερικανικὴ πολιτικὴ σκέψη, ἡ θεωρία τῆς «Ἀνάσχεσης (Containment)³. Αὐτὴ πρόσβενε ὅτι οἱ ΗΠΑ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνασχέσουν τὴν ἐπέκταση τοῦ κομμουνισμοῦ παγκόσμια, μέσω τῆς ἀνάληψης μίας σειρᾶς κινήσεων σὲ διάφορες περιοχὲς τοῦ πλανήτη ποὺ βρίσκονταν ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς ΕΣΣΔ. Τὸ ἐνδιαφέρον στοιχεῖο εἶναι ὅτι οὐσιαστικὰ ἡ πολιτικὴ τῆς Ἀνάσχεσης προέβλεπε τὴν ἀνατροπὴ τῆς σοβιετικῆς ἐπέκτασης ὥχι μόνο γεωγραφικά, σὲ διάφορες περιοχὲς τοῦ πλανήτη, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, πολιτικό, οἰκονομικό, στρατιωτικὸ καὶ ἐκκλησιαστικό. Εἰδικὰ στὸ τελευταῖο, αὐτὸ σήμαινε ὅτι οἱ ΗΠΑ ἀποφάσισαν νὰ αὐξήσουν τὴν ἐπιρροή τους στὸ χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ νὰ μὴν ἀφήσουν ζωτικὸ χῶρο στὸ ἀντίπαλο δέος, τὴν ΕΣΣΔ,

2. Γιὰ τὴ διακήρυξη τοῦ Δόγματος Τρούμαν καὶ τὸ αὐτὸ προέβλεπε γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Τουρκία βλ. ἐνδεικτικὰ τά: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΗΣ, *Ἡ ἀγγλοαμερικανικὴ πολιτικὴ καὶ τὸ ἐλληνικὸ πρόβλημα 1945-1949*, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 233-266. JOHN IATRIDES, «The Truman Doctrine the beginning of United States penetration in Greece», *U.S Foreign Policy towards Greece and Cyprus. The clash of principle and pragmatism*, ἐπιμ. Th. Couloumbis - S. Hicks, Washington (1975), 11-19. Τὸ κείμενο ὑπάρχει στὸ ἀφιέρωμα: *Ἡ ἀμερικανικὴ ἐπέμβαση. Συμφωνίες 1947-1948. Δόγμα Τρούμαν, Ἔκτακτος Περιθαλψις, Σχέδιον Μάρσαλ, Ἐλληνικὰ Θέματα, 18, Ἀθῆνα (1975), 1-48.*

3. Γιὰ τὴ θεωρία τῆς Ἀνάσχεσης, τῆς ὁποίας ἐμπνευστὴς ὑπῆρξε ὁ Ἀμερικανὸς διπλωμάτης Κένναν (George F. Kennan), καὶ τὸ ρόλο της στὸν Ψυχρὸ Πόλεμο ἐνδεικτικὰ βλ. τά: JOHN LEWIS GADDIS, *Strategies of Containment. A critical appraisal of postwar american security policy*, New York 1982, JOHN LEWIS GADDIS, *The United States and the origins of the Cold war, 1941-1947*, New York 1972, BRUCE ROBELLET KUNIOLM, *The origins of the Cold War in the Near East. Great power conflict and diplomacy in Iran, Turkey and Greece*, Princeton, New Jersey 1980 καὶ DANIEL YERGIN, *Shattered Peace. The origins of the Cold War and the National Security State*, Boston 1977.

νὰ κάνει αὐτὴ κάτι ἀντίστοιχο. "Ετσι, υἱοθέτησαν δυναμικὴ πολιτικὴ παρεμβαίνοντας στὴν ἐκλογὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη μέσω τῆς διάνοιξης τοῦ δρόμου γιὰ τὸν Ἀθηναγόρα.

Ο Ἀθηναγόρας συγκέντρωνε πολλὰ πλεονεκτήματα ὑπέρ του. Τὸ κυριότερο ἦταν ὅτι ἀπὸ τὸ 1930 διατελοῦσε Ἀρχιεπίσκοπος Βορείου καὶ Νοτίου Ἀμερικῆς. Ἡταν δηλαδὴ ἔνας ἄνθρωπος ποὺ γνώριζε τὴν ἀμερικανικὴ πραγματικότητα, καθὼς καὶ σημαντικὲς προσωπικότητες τοῦ ἀμερικανικοῦ πολιτικοῦ κατεστημένου. Εἶχε δὲ προσωπικὴ φιλικὴ σχέση μὲ τὸν τότε Ἀμερικανὸ πρόεδρο Χάρον Τρούμαν, ὁ ὅποιος διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στὴν υἱοθέτηση ἀπὸ τὶς ΗΠΑ τῆς πολιτικῆς τῆς Ἀνάσχεσης κατὰ τὴν πρώιμη ἐκείνη φάση τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου. Ἐπιπλέον, φαίνεται πὼς ὁ Ἀθηναγόρας ἦταν ἔνας ἄνθρωπος ποὺ ἀντιλαμβανόταν τὴ νέα πολιτικὴ πραγματικότητα, ὅπως αὐτὴ εἶχε διαμορφωθεῖ μεταπολεμικά, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν προκάτοχὸ του στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο Πατριάρχη Μάξιμο Ε', ὁ ὅποιος δὲν ἐνέπνεε στοὺς Ἀμερικανοὺς ἴσχυρὰ αἰσθήματα ἐμπιστοσύνης, καθὼς εἶχε κατηγορηθεῖ, ἢν καὶ ἀδίκως, ὅτι εἶχε αἰσθήματα ἀνοχῆς πρὸς τὴν ΕΣΣΔ.

Ἐπειδὴ ἐκείνη τὴν περίοδο τὸ ζητούμενο ἦταν ἡ ἀνάσχεση τῆς ἀναπτυσσόμενης σοβιετικῆς θρησκευτικῆς πολιτικῆς στὴν περιοχὴ τῆς Μέσης Άνατολῆς μέσω τῆς ὑπαρξῆς ἐνὸς ἴσχυροῦ Πατριάρχη στὸ Φανάρι καὶ ἐπειδὴ ἡ φημολογία ἐναντίον τοῦ Πατριάρχη Μαξίμου Ε' εἶχε ὀδηγήσει στὴν ἀποδόμησή του, οἵ ἔξελίξεις ἀνοίξαν τὸν δρόμο στὴν ἀνοδὸ τοῦ Ἀθηναγόρα στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο.

Τὸ σημαντικὸ στὴν περίπτωση τοῦ Ἀθηναγόρα εἶναι πὼς ὑπῆρξε ταύτιση ἀπόψεων μεταξὺ ὅλων τῶν πλευρῶν ποὺ ἐπηρέαζαν ἡ ἦταν δυνατὸν νὰ ἐπηρεάσουν τὴ συγκεκριμένη πατριαρχικὴ ἐκλογή. Στὴ συνάφεια αὐτὴ ἡ τουρκικὴ καὶ ἡ Ἑλληνικὴ πλευρὰ θεωροῦσαν ὅτι ἡ ἐκλογὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς θὰ συντελοῦσε στὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου⁴. Τὴν ἵδια ἀποψή ἀκριβῶς εἶχαν καὶ ἡ ἀμερικανικὴ μὲ τὴ βρετανικὴ κυβέρνηση, οἵ ὅποιες ἐκτιμοῦσαν ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἀποτελοῦσε μία σημαντικὴ παράμετρο στοὺς ὑπολογισμούς τους στὸ πλαίσιο τοῦ ψυχροπολεμικοῦ περιβάλλοντος μετὰ τὸν Β' Π.Π. καὶ συνέκλιναν στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀθηναγόρα ὡς

4. Βλ. χαρακτηριστικὰ τὸ ἔγγραφο ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα τοῦ Στέπη Ντιπάρτμεντ: N.A.D.S., C.G.R, 1943-1963, 840.4, ἀμερικανικὴ πρεσβεία Ἀθήνας, ἀντίγραφο ἔκθεσης ἀμερικανικῆς πρεσβείας Ἀγκυρας πρὸς τὸ ἀμερικανικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, 20 Ιανουαρίου 1947.

καταλληλότερου νὰ ἀναδειχθεῖ στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο⁵. Τελικά, ἔπειτα ἀπὸ μία σειρὰ ζυμώσεων, ὁ Πατριάρχης Μάξιμος Ε' παραιτήθηκε στὶς 18 Ὁκτωβρίου 1948 καὶ ὁ Ἀθηναγόρας ἐξελέγη στὴ θέση του τὴν 1η Νοεμβρίου 1948.

Ἡ εἰδηση τῆς ἐκλογῆς τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα προκάλεσε αἰσθήματα χαρᾶς καὶ ἐνθουσιασμοῦ, ἀλλὰ καὶ προσδοκίες. Ἐνδεικτικὸ εἶναι τὸ γεγονός ὅτι ἀκόμη καὶ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος Τρούμαν ἀνέφερε σὲ συγχαρητήρια ἐπιστολή του πρὸς τὸ νέο προκαθήμενο τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅτι ἡ ἐκλογὴ του κατὰ τὴν ταραγμένη ἑκείνη πολιτικὰ περίοδο ἐξυπηρετοῦσε τὸ σκοπὸ τῆς εἰρήνης⁶. Ἄν καὶ ἀναμφισβήτητα τὰ λόγια αὐτὰ γράφτηκαν στὸ πλαίσιο τῆς ἀβροφροσύνης ἐνὸς συγχαρητηρίου γράμματος καὶ τοῦ σχετικοῦ ωητορικοῦ σχήματος ποὺ τὸ συνοδεύει, ἐντούτοις ἀντανακλοῦν ἀκριβῶς τὸ πνεῦμα καὶ τὶς προσδοκίες τῆς προεδρίας Τρούμαν ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ νέου Πατριάρχη.

Ἡ ὑποδοχὴ τοῦ νέου Πατριάρχη στὴν Κωνσταντινούπολη ἦταν πρωτοφανῆς. Πλῆθος κόσμου τὸν ὑποδέχθηκε στὸ ἀεροδρόμιο. Τὸ ἐνδιαφέρον στοιχεῖο ἦταν ὅτι τὸ συγκεντρωμένο πλῆθος δὲν ἀποτελεῖτο μόνο ἀπὸ μέλη τῆς ρωμαιικῆς κοινότητας τῆς Πόλης, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους ἀνθρώπους διαφόρων ἐθνοτήτων καὶ θρησκευμάτων. Ἡ εὐνοϊκὴ ἀντιμετώπιση τοῦ Ἀθηναγόρα ἀπὸ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση εἶχε δημιουργήσει προσδοκίες σὲ ὅλες τὶς μειονότητες στὴν Τουρκία γιὰ βελτίωση τῆς θέσης τους στὸ πλαίσιο τοῦ τουρκικοῦ κράτους⁷. Παράλληλα, ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ Πατριάρχη ἀπὸ τὸ ἐπίσημο τουρκικὸ κράτος ἦταν θερμή. Μετὰ τὴν ἐνθρόνισή του ὁ Ἀθηναγόρας μετέβη στὴν Ἀγκυρα, ὅπου συναντήθηκε μὲ τὸν Τούρκο πρόεδρο Ἰσμέτ Ινονοῦ. Τὸ ἐνδιαφέρον στοιχεῖο ποὺ προέκυψε ἀπὸ αὐτὴν τὴ συνάντηση ἦταν πρῶτον, ἡ ὁμολογία τοῦ Ινονοῦ, ὅτι ὁ στενὸς σύνδεσμος τοῦ Ἀθηναγόρα μὲ τὸν Ἀμερικανὸ

5. Πβλ. τὰ N.A.D.S., C.G.R, 1943-1963, 840.4, ἀμερικανικὴ πρεσβεία Ἀθήνας, ἀμερικανικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν πρὸς ἀμερικανικὴ πρεσβεία Ἀθήνας, 24 Μαΐου 1947, καθὼς καὶ τὸ συνημένο βρετανικὸ ὑπόμνημα μὲ ἡμερομηνία 23 Μαΐου 1947 στὸ N.A.D.S., C.G.R, 1943-1963, 840.4, ἀμερικανικὴ πρεσβεία Ἀθήνας, ἀμερικανικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν πρὸς ἀμερικανικὴ πρεσβεία Ἀθήνας, 24 Μαΐου 1947.

6. Βλ. τὸ ἔγγραφο ἀπὸ τὸ προσωπικὸ ὄχειο τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου: N.A.H.T.L., PPF 47, Τρούμαν (Truman) πρὸς Ἀθηναγόρα, 23 Νοεμβρίου 1948.

7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΜΑΛΟΣ, *Τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὴν περίοδο 1918-1972. Διεθνῆς πολιτικὴ καὶ οἰκουμενικός προσανατολισμός*, Ἀθήνα - Κομοτηνὴ 2011, σ. 276.

πρόεδρο εἶχε συντελέσει στὸ νὰ συναινέσει πρόθυμα ὁ ἕδιος στὴν ἐκλογή του, καὶ δεύτερον, ἡ προσωπικὴ δέσμευσή του ὅτι μαζὶ μὲ τὴν τουρκικὴ κυβέρνηση θὰ προσέφεραν στὸ νέο προκαθήμενο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κάθε δυνατὴ βοήθεια κατὰ τὴν ἀσκηση τῶν καθηκόντων του⁸. Ἡταν προφανὲς ὅτι ὁ Ἀθηναγόρας ἔκεινοῦσε τὴν πορεία του στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο μὲ τοὺς καλύτερους οἰωνούς.

Πραγματικά, ἡ πατριαρχία τοῦ Ἀθηναγόρα κατὰ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ἐξελίχθηκε δύμαλὰ καὶ ὁ ἕδιος μπόρεσε ἀπερίσπαστος νὰ ἀφιερωθεῖ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Ὁρθοδοξίας γενικότερα. Ἀπὸ ὅσα ἔχουν ἀναφερθεῖ μέχρι τώρα θὰ περιμένει κάποιος ὅτι ἡ πατριαρχία τοῦ Ἀθηναγόρα θὰ ἥταν μέχρι τὸ τέλος τῆς ἀνέφελη ἢ τουλάχιστον θὰ κρατοῦσε κάποια ἀπὸ τὴν λάμψη καὶ τὴν δυναμικὴ τῆς ἀρχῆς της. Κάτι τέτοιο ὅμως δὲν συνέβη. Ἀντίθετα, ἡ σχετικὰ ἀνέφελη περίοδος κράτησε μόνο ἐφτά χρόνια. Γενικά, ἡ πατριαρχία του πέρασε διαστήματα μεγάλων δυσκολιῶν καὶ ὁ ἕδιος δοκιμάστηκε σκληρά⁹.

Ἡ χρονιὰ ὁρόσημο ποὺ σηματοδότησε τὴν ἀρνητικὴ καμπὴ γιὰ τὴν πατριαρχία τοῦ Ἀθηναγόρα ἥταν τὸ ἔτος 1955, καὶ εἰδικότερα ὁ Σεπτέμβριος ἐκείνου τοῦ ἔτους. Τότε τὰ πράγματα ἐξελίχθηκαν πολὺ ἄσχημα τόσο γενικὰ γιὰ τοὺς Ἑλληνες τῆς Πόλης ὅσο καὶ εἰδικά γιὰ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Τὴν νύχτα τῆς 6ης Σεπτεμβρίου τουρκικὸς ὄχλος προκάλεσε βίαια ἐπεισόδια καὶ λεηλασίες ἐναντίον τῶν περιουσιῶν Ἑλλήνων ὁμογενῶν της Πόλης, ἀλλὰ καὶ ἄλλων μὴ μουσουλμανικῶν μειονοτήτων. Ἐπισήμως τὰ ἐπεισόδια αὐτὰ ἥταν αὐθόρυμητη ἀντίδραση τοῦ πλήθους στὸ ἄκουσμα τῆς εἰδησης ὅτι σημειώθηκε βομβιστικὴ ἐπίθεση τὴν προηγούμενη νύχτα στὸ σπίτι ποὺ γεννήθηκε ὁ Κεμάλ Ατατούρκ στὴ Θεσσαλονίκη. Οὐσιαστικὰ ὅμως τὰ ἐπεισόδια αὐτὰ ἥταν προσχεδιασμένα ἀπὸ τὴν τουρκικὴ πλευρά. Δὲν ἐπρόκειτο γιὰ καμία αὐθόρυμητη ἀντίδραση τουρκικοῦ πλήθους, ἀλλὰ μᾶλλον ἐπρόκειτο περὶ ἐνὸς πογκρόμι ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τῆς Πόλης. Ὁπως ἀργότερα ἀποδείχθηκε, ὑπῆρξε στρατολόγηση καὶ μεταφορὰ ὄχλου ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς τῆς Τουρκίας πρὸς τὴν Κων-

8. N.A.H.T.L., PPF 47, Ἰνονοῦ πρὸς Τρούμαν, 17 Φεβρουαρίου 1949.

9. Ο Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης, μηδροπολίτης Ἐφέσου, ἐνῷ χαρακτηρίζει τὴν πατριαρχία τοῦ Ἀθηναγόρα ὡς «μεγαλειώδη», ταυτόχρονα ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἀθηναγόρας «ἔγινε στὸ τέλος persona non grata καὶ γνώρισε ὅχι λίγες ταλαιπωρίες»: Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης (Μηδροπολίτης Ἐφέσου), *Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καὶ Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχαι* ἀπὸ τὸ 1923 ἕως σήμερα, Κατερίνη 1995, σ. 25-26.

σταντινούπολη και σχέδιο δράσης του. Ἐπιπλέον, ἡ ἐπίθεση στὸ σπίτι τοῦ Κεμάλ στὴ Θεσσαλονίκη ἀποδείχθηκε ὅτι ἦταν μία προβοκάτσια. Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν Σεπτεμβριανῶν, ὅπως εἶναι γνωστὰ στὴ βιβλιογραφία τὰ ἐπεισόδια ἐκεῖνα, ἦταν νὰ καταστραφοῦν χιλιάδες οἰκίες, καταστήματα καὶ γενικὰ περιουσίες Ἑλλήνων τῆς Πόλης. Ὑπῆρξαν δὲ καὶ ἀνθρώπινα θύματα ἀνάμεσα στὴ μειονότητα¹⁰.

Τὰ Σεπτεμβριανὰ γιὰ τὸν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα ἀποτέλεσαν ἔνα σόκ. Ὁ ἕιδος προσωπικὰ δὲν πίστευε ὅτι ἡ τουρκικὴ ἡγεσία, μὲ τὴν ὁποίᾳ μέχρι τότε εἶχε μία ἀρμονικὴ συνεργασία καὶ σὲ τελικὴ ἀνάλυση τοὺς συνέδεε τὸ ἀμοιβαῖο συμφέρον, θὰ ἔκανε κάτι τέτοιο. Ἐνδόμυχα ἵσως νὰ φοβόταν γιὰ τὴ μειονότητα καὶ γι' αὐτὸ ἦταν πολὺ προσεκτικὸς στὶς σχέσεις του μὲ τὶς τουρκικὲς ἀρχές¹¹. Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἔγινε ξεπερνοῦσε ὅτιδήποτε μποροῦσε νὰ φανταστεῖ. Μετὰ τὴν καταστροφὴν περιπατοῦσε ἀνάμεσα στὰ ἐρείπια ἔχοντας ἔνα ἀπορημένο βλέμμα προσπαθώντας νὰ συνειδητοποιήσει τί εἶχε γίνει. Σὲ κάθε περίπτωση τὰ Σεπτεμβριανὰ ἀποτέλεσαν τὴ μεγαλύτερη ἀπογοήτευση ποὺ αὐσθάνθηκε στὴ ζωὴ του ὁ Ἀθηναγόρας¹², καθὼς συνειδητοποίησε ὅτι κατέρρευσαν τὰ ὅπια ὅνειρα εἶχε ὁ ἕιδος γιὰ τὴν ἑλληνοτουρκικὴ φιλία, ἡ τουλάχιστον τὴ δυνατότητα Ἑλλήνων καὶ Τούρκων νὰ συμβιώνουν ἀρμονικά¹³.

Ἐὰν θέλαμε νὰ ἐρμηνεύσουμε τοὺς λόγους γι' αὐτὴν τὴν ἀρνητικὴ ἐξέλιξη, θὰ λέγαμε ὅτι ἦταν διάφοροι. Ἐνας ἰδιαίτερα σημαντικὸς ἦταν τὸ Κυπριακὸ

10. Γιὰ ἀναλυτικότερες πληροφορίες γιὰ τὰ Σεπτεμβριανὰ βλ. ALEXIS ALEXANDRIS, *The Greek minority of Istanbul and Greek-Turkish relations, 1918-1974*, Athens 1992, σ. 256-266. ΝΕΟΚΛΗΣ ΣΑΡΡΗΣ, Ἡ ἄλλη πλευρά Διπλωματικὴ χρονογραφία τοῦ διαιμελισμοῦ τῆς Κύπρου μὲ βάση τὶς τουρκικὲς πηγές, τ. 2, Ἀθήνα, 1982, σ. 61-273. Ὁ Βερέμης τὴν ἔκρηξη στὸ σπίτι τοῦ Κεμάλ τὴν χαρακτηρίζει «κατασκευασμένη βομβιστικὴ ἐνέργεια»: ΘΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ, *Ιστορία τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων, 1453-2005*, Ἀθήνα 2013⁶, σ. 148. Ἐπίσης βλ. καὶ τὰ ὅσα ἔγραψε ἡ ἐφημερίδα Τὸ Βῆμα, Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 1955, Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 1955, Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 1955 καὶ Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 1955.

11. ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, *Η τελευταία ἀναλαμπή. Η Κωνσταντινοπολίτικη Ρωμηοσύνη στὰ 1948-1955*, Ἀθήνα 1996, σ. 27 -28. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, *Ἐξω ἀπὸ τὰ τείχη: Ἀθηναγόρας Α'*. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης (βραβεῖον Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, Μελέτη γιὰ τὴν προσωπικότητα καὶ τὴ δράση του, Ἀθήνα 2¹⁹⁸⁸, σ. 98-99).

12. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, *Ἐξω ἀπὸ τὰ τείχη*, σ. 104.

13. Ὁ Ἀλεξανδρῆς ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἀθηναγόρας πίστευε εἰλικρινὰ στὸ δόγμα τῆς ἑλληνοτουρκικῆς προσέγγιστης τῶν Βενιζέλου καὶ Ἀτατούρκ. Θεωροῦσε δὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὃς ἔνα προπύργιο αὐτῆς τῆς προσέγγισης, ἐνῶ πίστευε ὅτι στὸ μεταπολεμικὸ διπολικὸ σύστημα ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῶν δύο χωρῶν ἦταν ἡ συνεργασία Ἑλλάδας καὶ Τουρκίας: ALEXANDRIS, *The Greek minority*, σ. 252.

Ζήτημα καὶ ὁ ἔνοπλος ἀγῶνας τῶν Κυπρίων ποὺ εἶχε ξεσπάσει τὴν 1η Ἀπριλίου τοῦ 1955 κατὰ τῆς βρετανικῆς κατοχῆς καὶ ὑπὲρ τῆς ἔνωσης τῆς Μεγαλονήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Τὸ Κυπριακὸ ἐπηρέασε τὶς ἐλληνοτουρκικὲς σχέσεις¹⁴ καὶ θὰ λέγαμε ὅτι ἦταν μία αἰτία ποὺ ἡ τουρκικὴ πλευρὰ ξέσπασε πάνω στὴν ἑλληνικὴ μειονότητα τῆς Πόλης. Ἐνας ἄλλος ἔξισου σημαντικὸς λόγος ἦταν ἡ ἀλλοιὴ τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς κατάστασης ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ποὺ ἦταν πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ ὅταν ὁ Ἀθηναγόρας εἶχε ἀνέλθει στὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνον· ἔξελιπαν οἱ λόγοι ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν ἐπιβάλει τὴν ἀνάρροησή του σ' αὐτόν. Συγκεκριμένα, ὁ στρατηγικὸς ρόλος τῆς Τουρκίας εἶχε ἀναβαθμιστεῖ. Ἐνῶ μετὰ τὸν Β' Π.Π. ἡ Τουρκία ἀγωνιοῦσε νὰ συμπεριληφθεῖ στὴ χορεία τῶν δυτικῶν δυνάμεων, τόσο γιὰ λόγους ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν ἀμφιλεγόμενη στάση τῆς κατὰ τὴν παγκόσμια σύρραξη¹⁵, ὅσο καὶ γιὰ λόγους ἀσφαλείας τῆς Ἰδιας, ποὺ εἶχαν νὰ κάνουν μὲ τοὺς φόβους τῆς πρὸς τὴν ΕΣΣΔ¹⁶, μέχρι τὸ 1955 τὰ πράγματα εἶχαν ἀλλάξει. Τὸ 1952 εἶχε γίνει μέλος τοῦ NATO, συμμετεῖχε στὸν πόλεμο τῆς Κορέας στὸ πλευρὸ τῶν Ἀμερικανῶν (1950-1953), ὑπέγραψε στὶς 9 Αὐγούστου 1954 μαζὶ μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴ Γιουγκοσλαβία τοῦ Τίτο τὴ «Συνθήκη Συμμαχίας Πολιτικῆς Συνεργασίας καὶ Ἀμοιβαίας Βοήθειας» στὸ Μπλέντ τῆς Γιουγκοσλαβίας καί, μετὰ ἀπὸ παρότρυνση τῆς Δύσης, συνέσφιξε τὶς σχέσεις τῆς μὲ τὶς χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου συμμετέχοντας στὴ διάσκεψη τῶν ἀφρικανοασιατικῶν χωρῶν στὸ Μπαντούγκ (Bandung Conference) τῆς Ἰνδονησίας. Ὄλα αὐτὰ συνετέλεσαν, ὥστε ἡ Τουρκία νὰ ἀποκτήσει τὴν πεποίθηση ὅτι ὁ συντονισμός τῆς μὲ τὸ στρατόπεδο τῆς Δύσης τὴν ἔκανε ἰσότιμο στρατηγικὸ ἔταῖρο τῆς¹⁷.

Ἡ αἴσθηση αὐτὴ τῆς ἴσχυος ποὺ εἶχε ἡ Τουρκία γιὰ τὸν ἑαυτό της συνετέλεσε, ὥστε νὰ μεταβληθεῖ ἡ συμπεριφορά τῆς ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ μειονότητα

14. JOHN O. IATRIDES, «Greece in the Cold War and beyond», *The Journal of the Hellenic Diaspora*, 19/2 (1993), 11-30.

15. Γιὰ τὴ στάση ποὺ κράτησε ἡ Τουρκία κατὰ τὸ Β Π.Π. βλ. ἐνδεικτικὰ τὸ FRANK GOYEMPIER, Ὁ ἐπιτήδειος Οὐδέτερος. Ἡ τουρκικὴ πολιτικὴ κατὰ τὸν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, Ἀθήνα 1993⁶.

16. Γιὰ τοὺς φόβους τῆς Τουρκίας ἔναντι τῆς ΕΣΣΔ, ποὺ εἶχαν νὰ κάνουν κυρίως μὲ τὶς σοβιετικὲς βλέψεις στὰ Στενὰ βλ. ἐνδεικτικὰ τὰ FERENC VALI, *The Turkish Straits and NATO*, Stanford (California) 1972, σ. 58-81 καὶ MUSTAFA AYDIN, *Turkish foreign policy. Framework and analysis*, Sam Papers 1/2004, Ankara 2004, σ. 49-52.

17. Γιὰ τὸν προσανατολισμὸ τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς αὐτὴν τὴν περίοδο βλ. τὸ Aydin, *Turkish Foreign policy*, σ. 56 -60.

καὶ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Εἰδικὰ ἀπέναντι στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη παρατηρήθηκε μία κλιμακούμενη ἀλλαγὴ τῆς στάσης της. Συγκεκριμένα, ὁ τουρκικὸς τύπος, προφανῶς ὑπὸ τὴν ἀνοχὴ τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης, ἀπὸ τὸ 1954 φιλοξενοῦσε συχνὰ ἄρθρα ποὺ ἔκαναν λόγο γιὰ τὴν ἀνάγκη ἔξωσης τοῦ Πατριαρχείου ἀπὸ τὴν Τουρκία, ἐνῶ καὶ ὁ Τούρκος πρωθυπουργὸς Μεντερές (Adnan Menderes) ἀδιαφόρησε στὶς διαμαρτυρίες τοῦ Πατριάρχη γιὰ τὶς καταστροφὲς ποὺ προκλήθηκαν σὲ ὅρθόδοξους ναοὺς καὶ κοιμητήρια κατὰ τὰ Σεπτεμβριανά¹⁸.

Ταυτόχρονα ὅμως εἶχαν συμβεῖ καὶ κάποια γεγονότα ποὺ δὲν εὐνόησαν τὸν Ἀθηναγόρα. Τὸ πρῶτο ἥταν ὅτι τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1953 εἶχε λήξει ἡ θητεία τοῦ προέδρου Τρούμαν καὶ ἔτσι ὁ Πατριάρχης εἶχε χάσει ἔναν φίλο, ὁ ὅποιος στὸ πλαίσιο τῆς θρησκευτικῆς του πολιτικῆς εἶχε συμπεριλάβει τὴ χρησιμοποίηση τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας στὴν ἀνάσχεση (Containment) τῆς ΕΣΣΔ. Εἶναι δὲ ἀμφίβολο ἂν οἱ διάδοχοι τοῦ Τρούμαν συμμερίζονταν πλήρως τὶς ἰδέες τοῦ προκατόχου τους πάνω στὸ συγκεκριμένο ζήτημα. Ἄλλωστε, σχεδὸν ταυτόχρονα, εἶχε συμβεῖ καὶ τὸ δεύτερο στοιχεῖο ποὺ ἔμεσα ὑπονόμευσε, θὰ τολμούσαμε νὰ ποῦμε, τὸν Ἀθηναγόρα. Αὐτὸ δὲν ἥταν ἄλλο ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ σοβιετικοῦ ἡγέτη Στάλιν (5 Μαρτίου 1953). Μόλις τρεῖς μῆνες μετὰ ἡ ΕΣΣΔ ἐλάττωσε τὴν πίεση ποὺ ἀσκοῦσε πάνω στὴν Τουρκία, καθὼς ἀποκήρυξε ὅποιες ἐδαφικὲς διεκδικήσεις εἶχε ἀπὸ αὐτήν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπαίτησή της γιὰ ἔλεγχο τῶν Στενῶν¹⁹. Ἡταν προφανὲς ὅτι πλέον ὁ Ψυχρὸς Πόλεμος εἶχε περάσει σὲ μία φάση ὑφεσης, ἡ ὅποια ὅμως εἶχε ἐπιτρέψει τὴν ἀνάδυση στὴν ἐπιφάνεια τῶν παλιῶν ἐπιδιώξεων τῶν Τούρκων, ἀλλὰ καὶ τὴ γέννηση νέων παθῶν. Τραγικὴ κατάληξη ὅλων αὐτῶν ἥταν τὰ Σεπτεμβριανὰ καὶ ἡ ἀπομόνωση τοῦ Ἀθηναγόρα.

‘Ωστόσο, ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας ἥταν μία χαρισματικὴ προσωπικότητα. Βγῆκε ἀπὸ τὴν ἀπομόνωση στὴν ὁποίᾳ εἶχε περιέλθει λόγῳ τῶν ιστορικῶν ἔξελίξεων ἐφαρμόζοντας ἔξωστρεφὴ πολιτική. Συγκεκριμένα, ἀποφάσισε τὴν προσέγγιση μὲ τοὺς Ὁρθοδόξους, τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ τοὺς Προτεστάντες. Ἐπιγραμματικά, θὰ λέγαμε, ὅτι μετὰ τὸ 1955 καὶ μέχρι τὸ θάνατό του

18. Ἡ καμπάνια τοῦ τουρκικοῦ τύπου κατὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διήρκεσε κατὰ τὰ ἔτη 1954 -1959. Ὡς πρὸς τὸν Μεντερές ἀναφέρεται ὅτι ὁ Ἀθηναγόρας ἀπέστειλε μία ἐπιστολὴ διαμαρτυρόμενος στὸν Τούρκο πρωθυπουργὸ καὶ αὐτὸς δὲν ἀπάντησε κανὸν ἀναδεικνύοντας ἔτσι τὴ ριζικὴ ἀλλαγὴ τῶν σχέσεων τουρκικῆς κυβέρνησης καὶ Ἀθηναγόρα: ALEXANDRIS, *The Greek minority*, σ. 268-269.

19. AYDIN, Turkish Foreign Policy, σ. 57.

τὸ 1972 ἔθεσε στὸ ἐπίκεντρο τῆς πολιτικῆς του τὴν προώθηση τοῦ διορθόδοξου καὶ διαχριστιανικοῦ διαλόγου. Ἐπρόκειτο γιὰ μία πολιτικὴ μεγαλεπήβολων στόχων, καθὼς μὲ αὐτὴ σκόπευε νὰ ἀνατρέψει μία παγιωμένη γιὰ πάρα πολὺ μεγάλη περίοδο ἐκκλησιαστικὴ πραγματικότητα.

Ἡ ἀρχὴ ἔγινε τὸ 1959 μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἀθηναγόρα στὰ Ὁρθόδοξα Πατριαρχεῖα τῆς Ἀλεξανδρείας, τῆς Ἀντιοχείας καὶ τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τὴ μονὴ τῆς Ἀγίας Αἰκατερίνης στὸ Σινά. Ἐπιπλέον, ὁ Ἀθηναγόρας διοργάνωσε τρεῖς Πανορθόδοξες Διασκέψεις στὴ Ρόδο (1961, 1963, 1964) καὶ δύο στὸ Σαμπεζὺν τῆς Γενεύης στὴν Ἐλβετία (1968 καὶ 1971)²⁰. Στόχος τῶν διασκέψεων αὐτῶν ἦταν ἡ σύσφιξη τῶν σχέσεων καὶ ἡ ἐνότητα μεταξὺ τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἡ προσωπικότητα τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα συνετέλεσε σὲ μεγάλο βαθμὸ στὴν ἐπιτυχία αὐτῶν τῶν διασκέψεων. Ἄλλωστε, καὶ μόνο τὸ γεγονός ὅτι δογανώθηκε πανορθόδοξη διάσκεψη μετὰ ἀπὸ σχεδὸν 11 αἰῶνες ἀποτελοῦσε ἀπτὴ ἀπόδειξη τῶν ἴκανοτήτων τοῦ Πατριάρχη. Περαιτέρω ὅμως τὸ γεγονός ὅτι στὴν διοργάνωση αὐτῶν τῶν διασκέψεων ὁ Ἀθηναγόρας ἀπέσπασε τὴ συγκατάθεση καὶ συμμετοχὴ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, τὸ ὅποιο ἐπιθυμοῦσε νὰ ἀναβαθμίσει τὸ ρόλο του σὲ βάρος οὐσιαστικὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀποτέλεσε ἀκόμη μεγαλύτερη ἀπόδειξη τῆς ἐπιτυχοῦς ἐκκλησιαστικῆς πολιτικῆς τοῦ Ἀθηναγόρα²¹.

Ίδιαίτερα σημαντικὰ ἦταν καὶ τὰ ἀνοίγματα τοῦ Ἀθηναγόρα πρὸς τοὺς Ρωμαιοκαθολικούς. Συναντήθηκε μὲ τὸν Πάπα Παῦλο Στ΄ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1964 στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἡ συνάντηση αὐτὴ, ἀν καὶ σχεδιάστηκε μὲ στενότητα χρόνου, ἦταν ἐποικοδομητική²². Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν οἱ σχέσεις τῶν δύο Ἐκκλησιῶν βελτιώθηκαν σημαντικά. Στὶς 7 Δεκεμβρίου 1965 πραγματοποιήθηκε ἡ ἀρση τοῦ Ἀναθέματος τοῦ 1054. Τὸ γεγονός αὐτὸν σήμανε τυπικὰ τὸ τέλος στὸ μακρὺ παρελθόν ἐντάσεων μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Τὸ ἔτος 1967 πραγμα-

20. Γιὰ τὶς διόρθοδοξο διάλογο καὶ εἰδικότερα τὶς πανορθόδοξες διασκέψεις ποὺ διοργάνωσε ὁ Ἀθηναγόρας βλ. ἐνδεικτικὰ τὸ ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ἐξω ἀπὸ τὰ τείχη, σ. 153-156.

21. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ, Ἀθηναγόρας, ὁ οἰκουμενικὸς τῶν νέων ἰδεῶν, Ἀθῆναι 1976, σ. 82.

22. Γιὰ τὸ πῶς σχεδιάστηκε ἡ συνάντηση τῶν δύο προκαθημένων, τὶς συζητήσεις ποὺ προηγήθηκαν, τὸ πρόγραμμά της, καθὼς καὶ τὰ ὅσα εἶπαν οἱ δύο ἐκκλησιαστικοὶ ἥγετες μεταξὺ τους βλ. τὴν ὑπ’ ἀριθμ. 107 ἐκδοση τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου: Ἡ ἐν Ἱεροσολύμοιοις συνάντησης τῆς Α. Θ. Παναγιώτητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου τοῦ Α' μετὰ τῆς Α. Ἀγιότητος τοῦ Πάπα Ρώμης Παύλου τοῦ ΣΤ' (5 καὶ 6 Ἰανουαρίου), Κωνσταντινούπολη 1964.

τοπούθηκε ἀμοιβαία ἀνταλλαγὴ ἐπισκέψεων στὸ Φανάρι καὶ στὴ Ρώμη τῶν δύο προκαθημένων. Γενικά, ἡ προσέγγιση τοῦ Ἀθηναγόρα μὲ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία ἀποτέλεσε τὴν ἀφετηρία γιὰ διάλογο μεταξὺ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ Βατικανοῦ²³, ὥστε νὰ ἐπιλυθοῦν, ἡ τουλάχιστον νὰ γίνει προσπάθεια νὰ ἐπιλυθοῦν μία σειρὰ ἀπὸ ζητήματα, δύπος παραδείγματος χάρῃ τὸ ἀλάθητο καὶ τὸ πρωτεῖο τοῦ Πάπα, ἡ Οὐνία ἡ ὅτιδήποτε ἄλλο δηλητηρίαζε τὶς σχέσεις τους.

Στὴν προσπάθεια τοῦ Ἀθηναγόρα νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο τὸ ὅποιο τὸν ὁδήγησαν οἱ διακυμάνσεις τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς, στὶς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 1950, πολὺ σημαντικὲς ἦταν καὶ οἱ ἐπαφές του μὲ τὸν προτεσταντικὸ κόσμο. Τὸ 1967 ἐπισκέφθηκε τὸ Λονδίνο καὶ συναντήθηκε μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τοῦ Καντέρμπουρι ἐγκαινιάζοντας ἔτσι μία σειρὰ ἐπαφῶν καὶ ἀνταλλαγῆς ἐπισκέψεων μεταξὺ τῆς Ὁρθόδοξης καὶ τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας. Ταυτόχρονα, ὁ Ἀθηναγόρας καλλιέργησε τὶς σχέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μὲ τὸ ΠΣΕ. Ἔτσι, μετέβη στὴ Γενεύη, ὅπου καὶ ἐπισκέφθηκε τὴν ἔδρα τοῦ Συμβουλίου, ἐνῷ ἐπὶ τῆς πατριαρχίας του τὸ Φανάρι συμμετεῖχε στὶς γενικὲς συνελεύσεις τοῦ ΠΣΕ στὸ Ἔβαστον (Β' 1954), Νέο Δελχί (Γ' 1961) καὶ Οὐψάλα (Δ' 1968)²⁴.

Ἀναμφισβήτητα ὅλες αὗτες οἱ ἐμπνεύσεις καὶ οἱ πρωτοβουλίες ποὺ ἀνέλαβε ὁ Ἀθηναγόρας, εἶναι ἀπόδειξη τοῦ δυναμισμοῦ του. Ἐνδεχομένως, λόγῳ τοῦ χαρακτῆρα του ὁ Ἀθηναγόρας δὲν ἔκανε κάτι τὸ ὅποιο δὲν πίστευε ἢ, μὲ ἄλλα λόγια, πιθανὸν νὰ ἔκανε τὶς ἴδιες κινήσεις, ἀκόμη καὶ ἐὰν δὲν μεσολαβοῦσαν τὰ τραγικὰ γεγονότα τοῦ 1955, καθὼς ἡ ἐξέταση τοῦ βίου του ἀποδεικνύει ὅτι διακατεχόταν ἀπὸ εἰλικρινὴ αἰσθήματα καταλλαγῆς καὶ συνεννόησης μὲ τοὺς ἀδελφούς του, ὁμοδόξους καὶ ἀλλοδόξους. Ἡ χρονικὴ συνάφεια ὅμως στὴν ὅποια ἔγιναν οἱ ἐνέργειες αὗτες μᾶς ἐπιτρέπει νὰ τὶς ἐντάξουμε στὴν προσπάθεια τοῦ Ἀθηναγόρα νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴ δυσμενῆ θέση στὴν ὅποια εἶχε περιέλθει. Θεωροῦμε ὅτι ἡ ἔνταξη αὕτη δὲν ἀφαιρεῖ κάτι ἀπὸ τὴν πολλαπλότητα τῶν

23. Γενικά, στοιχεῖα γιὰ τὶς ἐπαφὲς καὶ σχέσεις Βατικανοῦ καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατὰ τὴν πατριαρχία τοῦ Ἀθηναγόρα μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀντλήσει ἀπὸ τὸν εἰδικὸ τόμο ποὺ ἐξέδωσαν ἀπὸ κοινοῦ οἱ δύο Ἐκκλησίες καὶ περιέχει τὰ γράμματα, μηνύματα καὶ τηλεγραφήματα ποὺ ἀνταλλάχθηκαν μεταξὺ Ρώμης καὶ Κωνσταντινούπολης: *Τόμος Ἀγάπης, Βατικανό - Φανάρι (1958-1970)*, Ρώμη - Κωνσταντινούπολη 1971.

24. Γιὰ τὶς σχέσεις τοῦ Ἀθηναγόρα μὲ τὸν προτεσταντικὸ κόσμο βλ. ἐνδεικτικὰ τὸ ΔΕΛΗΚΩ-ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, *Ἐξω ἀπὸ τὰ τείχη*, σ. 199-209.

στοχεύσεων του Ἀθηναγόρα. Σὲ κάθε ὅμως περίπτωση οἱ κινήσεις αὐτὲς ἔταν ἀποτελεσματικές. Συνετέλεσαν ὅστε τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο νὰ σταθεῖ στὸ ὑψος τοῦ ἴστορικοῦ του κύρους καὶ ρόλου καὶ νὰ τεθεῖ στὸ κέντρο τῶν διαχριστιανικῶν ἐξελίξεων. Ταυτόχρονα ὅμως ἡ ἐξέταση αὐτῶν πρωτοβουλιῶν τοῦ Ἀθηναγόρα ἐπιβεβαιώνει ὅτι ὁ διάλογος (διορθόδοξος καὶ διαχριστιανικός) ἔχει ἀξία ὅχι μόνο γιὰ τὴν Ὁρθοδοξία, ἀλλὰ γιὰ τὴν Χριστιανοσύνη γενικά.