

Χάρις, Χαρίσματα και Ἀξιώματα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ*

Τὰ εἰς -μα λήγοντα οὐσιαστικὰ σημαίνουν γενικῶς τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς ἐνέργειας. Ἐὰν ἀπό τὴν λέξιν «χάρισ-μα» ἀφαιρέσωμεν τὴν κατάληξιν -μα, ἀναγόμεθα εἰς τὴν ἐνέργειαν ἐκείνην, ἡ ὅποια προκαλεῖ τὸ ἀποτέλεσμα τοῦτο, τὴν χάριν. Χάρις εἶναι ἡ δύναμις-ἐνέργεια, ἡ ὅποια δημιουργεῖ τὸ χάρισμα. Ἡ λέξις «χάρισμα» σημαίνει ἐν ἀνθρωπολογικὸν γεγονός, τὸ δόποιον ὡς φαινόμενον δυνάμεθα φαινομενολογικῶς νὰ τὸ ἐδευνήσωμεν. Ἐκεῖνο ὅμως, τὸ δόποιον ἔχει καὶ ἐν προκειμένῳ τὴν πρωτεύουσαν σημασίαν, εἶναι ἡ ἀξιολογική του κατανόησις. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες θὰ ἐχοισιμοποίει διὰ τὸ γεγονός τοῦτο -δι' ὅ, τι δηλ. ἡμεῖς ὀνομάζομεν «χάρισμα»— τὴν λέξιν «ἀρετή» καὶ θὰ τὴν κατενόει περίπου ἡ ὡς ἀρμονίαν τῶν δυνάμεων τῆς ψυχῆς (Πλάτων) ἡ ὡς μεσότητα μεταξὺ ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεως (Ἀριστοτέλης) ἡ ὡς συμφωνίαν τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴν τὰ πάντα διήκουσαν δύναμιν τοῦ λόγου (Στωικοί, πρβλ. τὴν ἀρχήν «ὅμοιογονυμένως τῇ φύσει ζῆν»).

Ἡ χριστιανικὴ μεταφυσικὴ κατανοεῖ τὸ χάρισμα ἐπὶ τῇ βάσει τῆς περὶ Θεοῦ ἐννοίας της. Διὰ τὴν πίστιν τὸ χάρισμα εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς χάριτος, ἐνῷ χάρις εἶναι ἡ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν κόσμον, ἡ δημιουργοῦσα, σώζουσα καὶ τελειοῦσα τὸν κόσμον δύναμις. Εάν «κόσμος» εἶναι τὸ ὄλον συνεχὲς γίγνεσθαι τῆς φύσεως εἰς τὸν χρόνον, χάρις εἶναι ἡ ὑπερβατικὴ ἐκείνη δύναμις, ἡ ὅποια εἰς τὸ γίγνεσθαι τοῦτο προσδίδει ὑπὸ ἀποψιν ἀξιολογικὴν τὸν χαρακτῆρα τῆς ζωῆς. Χάρις εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς. Ἐὰν ἡ ὅλη πραγματικότης διακρίνεται, ἐπὶ τῇ βάσει τῆς λογικῆς ἀρχῆς τῆς ἀντιφάσεως, εἰς τὴν ζωὴν καὶ τὸν θάνατον, τὴν ἀξίαν καὶ τὴν ἀπαξίαν, τὴν σωτηρίαν καὶ τὴν ἀπώλειαν, τότε ἡ

* Οἱ αείμνηστος Κωνσταντῖνος Εὐ. Παπαπέτρου (1936-2003) ὑπῆρξε Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν μὲ ἐξειδίκευση στὸν κλάδο τῆς Συστηματικῆς Θεολογίας. Δίδαξε τὸ γνωστικὸν ἀντικείμενο τῆς Ἀπολογητικῆς καὶ Ἐγχυλοπαιδείας τῆς Θεολογίας. Εἰς μνήμην αὐτοῦ ἀναδημοσιεύεται ἡ ἰδιαιτέρως ἀξιόλογη μελέτη του μὲ τίτλο: «Χάρις, Χαρίσματα καὶ Ἀξιώματα», ἡ ὅποια σχετίζεται μὲ τὸ τρέχον ἀφιερωματικὸν τεῦχος καὶ εἴχε δημοσιευθεῖ στὸν συλλογικὸν τόμο: Σύναξις Ὁρθοδόξων Θεολόγων (Εἰσηγήσεις), Περὶ Ἅγιου Πνεύματος, ἐκδ. Ἀρτος Ζωῆς, Ἀθῆναι 1971, σσ. 147-160.

ζωὴ ἐκάστου ἀτόμου, ὅπως τὸ εἶναι παντὸς ὄντος, εἶναι τὸ χάρισμα, τὸ ὅποιον ὑπάρχει ὡς μετοχὴ εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ὑπερβατικοῦ ὅλου. Ἡ θρησκευτικὴ γλῶσσα ὀνομάζει τὸ ὅλον Θεόν.

Τὸ χάρισμα εἶναι φαινόμενον τοῦ κόσμου τούτου μὲ ἀξιολογικὸν περιεχόμενον. Ἡ ἀξία ἐνὸς φαινομένου εἶναι ἡ ἀναγωγὴ αὐτοῦ εἰς τὸ ὑπερβάλλον ὅλον. Ἐὰν διακρίνωμεν μεταξὺ φαινομενολογίας καὶ ἀξιολογίας, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ παρατηρήσωμεν ὅτι ὁ ἀξιολογικὸς χαρακτὴρ ἐνὸς φαινομένου κεῖται πέραν τῶν ὁρίων, ἐντὸς τῶν ὅποιών κινεῖται ἡ φαινομενολογικὴ ἔρευνα τοῦ ἐν λόγῳ φαινομένου. Μὲ ἄλλους λόγους, διὰ νὰ χαρακτηρίσωμεν ἐν φαινόμενον ὡς ἀξίαν, δὲν ἀρκεῖ ἡ φαινομενολογικὴ αὐτοῦ περιγραφή, ἀλλ’ ἀπαιτοῦνται κυρίως κριτήρια, τῶν ὅποιων πάλιν ἡ γνωσιολογικὴ θεμελίωσις εἶναι ἐν πρόβλημα καθ’ ἑαυτό. Τί εἶναι χάρισμα καὶ τί δὲν εἶναι, τί ὀφείλεται εἰς τὸν Θεόν καὶ τί εἰς τὸν διάβολον, τοῦτο εἶναι ζήτημα, τοῦ ὅποίου προηγεῖται τὸ ἄλλο ζήτημα περὶ τῶν κριτηρίων τῆς ἀξιολογικῆς κρίσεως κατ’ ἀρχήν. Πόσον σπουδαῖον εἶναι τὸ πρόβλημα τοῦτο περὶ τῶν κατ’ ἀρχὴν κριτηρίων τῆς ἀξιολογικῆς κρίσεως, καὶ μάλιστα ὅχι μόνον εἰδολογικῶς ἀλλὰ καὶ καθ’ ὑλην¹, φαίνεται μὲ δύνηρὰν σαφήνειαν εἰς τὸ σύνηθες γεγονός ὡρισμένοι εὔσεβεῖς νὰ χαρακτηρίζουν κάτι ὡς θεάρεστον, ἐνῷ ἄλλοι νὰ τὸ θεωροῦν ὡς ἔργον τοῦ Σατανᾶ.

Χάρισμα εἶναι ἡ ἐπιτέλεσις μιᾶς ἀξίας, ἀλλὰ πρέπει προηγουμένως νὰ βεβαιωθῶμεν περὶ τῶν κριτηρίων μας, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὅποιων χαρακτηρίζομεν κάτι ὡς ἀξίαν καὶ κάτι ὡς ἀπαξίαν. Ἀλλως ὑπάρχει κίνδυνος νὰ χαρακτηρίζωμεν πολλὰ ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Σατανᾶ ὡς χαρίσματα, ἐνῷ τοὺς πραγματικοὺς χαρισματούχους τῆς ἴστορίας νὰ τοὺς παραδίδωμεν βιοὰν εἰς τοὺς λέοντας τῶν κολασσαίων μας. Πόσοι ἔξ ἐκείνων, οἱ ὅποιοι φρονοῦν δι’ ἑαυτοὺς ὅτι εἶναι ὄργανα τοῦ Θεοῦ, διαπρέπουν ἐκάστοτε ὡς θεομάχοι, τὸ πρόβλημα τοῦτο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔξεταισθῇ εἰδικώτερον ἐνταῦθα.

Ἐὰν ὁ χαρακτὴρ ἐνὸς ἀποτελέσματος ὀφείλεται εἰς τὴν τὸ ἀποτέλεσμα τοῦτο ἐπιφέρουσαν αἰτίαν, τότε ἡ ἐρώτησις περὶ τοῦ τί ἐστι χάρισμα δὲν δύναται νὰ λάβῃ ἀπάντησιν πρὸ τοῦ νὰ συνειδητοποιηθῇ τὸ ζήτημα, τί ἐστι χάρις. Διὰ τὴν χριστιανικὴν μεταφυσικὴν τῆς ἴστορίας ἡ χάρις προϋπάρχει τοῦ κό-

1. Βεβαίως τὸ ζήτημα τῶν ἀξιολογικῶν κριτηρίων δὲν δύναται νὰ ἔξεταισθῇ ἐνταῦθα διεξοδικῶς, δύναται δύμας νὰ παρατηρηθῇ ὅτι κατὰ τὴν ὄρθοδοξον καθολικὴν θεολογίαν ἡ ἵσχυς παντὸς κριτηρίου στηρίζεται εἰς τὴν ἔννοιαν τῆς καθολικότητος. Ἡ ἔννοια τῆς καθολικότητος εἶναι τὸ κριτηριον διὰ τὴν ἔννοιαν τῆς ὄρθοδοξίας, διὰ τὴν ἔννοιαν τῆς ἀληθείας.

σμου καὶ κατακλείει τὴν ἰστορίαν του εἰς τὰ ἔσχατα αὐτοῦ. Ὁ κόσμος προέρχεται ώς δημιουργία ἐκ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, καί, διὰ τῆς πτώσεως, τῆς σωτηρίας καὶ τῆς κρίσεως, θὰ καταλήξει μίαν ἡμέραν, «τὴν ἡμέραν ἐκείνην», εἰς αὐτήν. Ἡ χάρις διατρέχει οὕτω τὴν ἰστορίαν καὶ νικᾷ ἐν τέλει (διὰ τῆς κρίσεως). Βεβαίως ὁ κόσμος πιστεύεται ώς πεδίον, ἔνθα αἱ δαιμονικαὶ δυνάμεις ἐπαναστατοῦν κατὰ τῆς χάριτος καὶ ζητοῦν εἰς τὴν θέσιν τῆς θείας τάξεως τῆς φύσεως νὰ ἐπιβάλουν τὴν ἴδιαν των τάξιν, τὴν ἀποξένωσιν, τὴν ἀλλοτρίωσιν ἀπὸ τὴν αὐθεντικότητα τῆς φύσεως καὶ τῆς ἰστορίας. Ἐν τούτοις, δύσονδήποτε θριαμβευτικὸν καὶ ἄν παρουσιάζεται «ἐπὶ τὸ πτερούγιον τοῦ ἱεροῦ» (*Ματθ. 4, 5*) τὸ μειδίαμα τοῦ ἄρχοντος τοῦ κόσμου τούτου, εἰς τὸ τέλος θὰ νικήσουν, συμφώνως πρὸς τὴν χριστιανικὴν πίστιν, οἱ ἐσταυρωμένοι, οἱ ἀγνοί, ἐκεῖνοι οἱ ὅποιοι ἥγαπησαν τὸ ὄλον ὑπὲρ τὸ μέρος, τὸ φῶς τῆς καθολικότητος ὑπὲρ τὸ σκότος τοῦ τὴν θέσιν τῆς ζωῆς διεκδικοῦντος θανάτου. Χάρις εἶναι ἡ ἐνέργεια τοῦ ὄλου εἰς τὴν ἰστορίαν καὶ χαρίσματα οἱ ἐπὶ μέρους φορεῖς τῆς ἐνεργείας ταύτης τοῦ ὄλου.

Τὰ χαρίσματα εἶναι κατὰ τὴν μορφὴν ποικίλα, ἡ οὐσία ὅμως αὐτῶν, τῶν κατὰ τὴν μορφὴν ποικίλων χαρισμάτων, εἶναι μία, ἡ ὑπερβάλλουσα χάρις. Χάρις εἶναι ἡ δύναμις, ἡ ὅποια ἐπιτελεῖ (καὶ ἐγγυᾶται) τὴν αὐθεντικότητα εἰς τὸν κόσμον.

‘Ο πρῶτος χῶρος, εἰς τὸν ὅποιον φαίνεται ἡ παρουσία τῆς χάριτος, εἶναι ἡ φύσις. Ἡ φύσις εἶναι ἡ ἀφετηρία τῆς ἰστορίας, εἶναι τὸ σύνολον τῶν δεδομένων ἀξιῶν, εἶναι ἡ δεδομένη ἐκείνη πραγματικότης, ἡ ὅποια ἔχει καὶ παρέχει εἰς τὸ ὑποκείμενον τὴν δυνατότητα νὰ γίνη τοῦτο ὅ,τι ὀφείλει νὰ γίνη, νὰ ἐπιτελέσῃ δηλ. ἔσυτὸ διὰ τῆς δημιουργίας του. Ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὅποιος εύρισκει τὴν φύσιν εύρισκόμενος ἐντὸς αὐτῆς, διαπιστώνει τὴν ἀντίθεσιν μεταξὺ ὄντος καὶ δέοντος, ὄντος ἀφ’ ἐνὸς καὶ «օὐκέτι ὄντος» ἢ «οὔπω ὄντος» ἀφ’ ἐτέρου. Ἀπ’ ἀρχαϊστάτων χρόνων διέγνωσεν ὅτι ἐντὸς τῆς φύσεως καὶ τῆς ἰστορίας «κάτι δὲν πάει καλά», ὅτι τὸ δεδομένον δὲν εἶναι τὸ τέλειον, ὅτι ὁ κόσμος οὗτος δὲν εἶναι ὁ παράδεισος. Ἡ πικρὰ γεῦσις, τὴν ὅποιαν τοῦ προσέφερεν ὁ κόσμος οὗτος, τοῦ ἐγέννησε τὴν νοσταλγίαν δ’ ἔνα ἄλλον κόσμον. Ὁ ἄνθρωπος, ὁ δύσυνηρῶς βιῶν τὴν ἀντίθεσιν ταύτην μεταξὺ ἵδεώδους καὶ πραγματικότητος, ἥσθάνθη ὅτι ἡ ἀληθινὴ πατρὸς του δὲν εἶναι ὁ περιωρισμένος κόσμος τῆς ἀντιθέσεως, ἐντὸς τοῦ ὅποιου ἰστορικῶς ἐγεννήθη, ἀλλ’ εἶναι ὁ ἀπολεσθεὶς παράδεισος τῆς αὐθεντικότητος. Τὸ βίωμα τοῦ θανάτου τὸν ὠδήγησεν εἰς τὴν πίστιν ὅτι ὁ ἀρχέγονος χῶρος του δὲν εἶναι ἡ «γῆ», ἐπὶ τῆς ὅποιας ἡ ζωὴ ἀπειλεῖται συνεχῶς ὑπὸ τοῦ θανάτου, ἀλλ’ εἶναι ὁ ἀπειρος «οὐδρανός» τῆς χάριτος. Ὁ κόσμος οὗτος

ἐκυριαρχεῖτο κάποτε ἀπολύτως ὑπὸ τῆς χάριτος. Εἰς τὸν ἀρχικὸν τοῦτον παράδεισον ὁ ἄνθρωπος ἔζη κατὰ φύσιν καὶ κατὰ χάριν συγχρόνως. Τὸ ζῆν κατὰ φύσιν δὲν ἦτο κάτι διάφορον τοῦ ζῆν κατὰ χάριν. Αὐθεντικὴ ζωὴ ἦτο ἡ αὐθόρμητος ζωή, ἡ ἀνεπιφύλακτος κατάφασις τοῦ δεδομένου. Ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὅποιος ἐβίωσε τὴν ἀντίθεσιν, ἐχώρισε διὰ τῆς νοσταλγίας του τὸν χῶρον, τὸν ὅποιον οὗτος κατέφασκεν, ἀπὸ τὸν χῶρον, τὸν ὅποιον οὗτος ἤρνετο, διεχώρισε δηλ. «ἀνά μέσον», «μεταξύ», ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ, καὶ ὥραματίσθη τὸν παράδεισον εἰς τὴν ἀρχέγονον φύσιν. Τὴν ἔξηγησιν τῆς ἀντιθέσεως τὴν εὔρεν εἰς τὴν ἐννοιαν τῆς πτώσεως. Τίν (όντολογικήν) διαφορὰν μεταξὺ εἶναι καὶ ὅντος τὴν ἐθεώρησεν ὡς ἀποξένωσιν, ἀλλοτρίωσιν («Entfremdung») τοῦ δευτέρου, τοῦ ὅντος, ἀπὸ τὸ πρῶτον, τὸ εἶναι. Ἡ φύσις, εἰς τὴν ὅποιαν εύρεθη οὗτος, δὲν εἶναι ὁ κόσμος τῆς χάριτος, ἡ δημιουργία τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀρχέγονος φύσις, ἀλλ' εἶναι μία φύσις, ἡ ὅποια ἔχει ἐν πολλοῖς ἀπομακρυνθῇ ἐξ ἑαυτῆς, ἔχει ἐκπέσει τῆς αὐθεντικότητός της. Οἱ ἄνθρωποι συνησθάνθησαν ὅτι ἡ ἰστορία των διαδραματίζεται ἐκτὸς τοῦ παραδείσου.

Καὶ ἐκτὸς τοῦ παραδείσου εὑρισκόμενος ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔπαυσε, μὲ τὸν ἴδρωτα βεβαίως τοῦ προσώπου του, νὰ φυτεύῃ εἰς τὴν γῆν ἄνθη, νὰ καλλιεργῇ τὰ χαρίσματα. Δὲν ἔπαυσε νὰ νοσταλγῇ τὸν ἀπολεσθέντα παράδεισον τῆς χάριτος, τὴν ἀρχέγονον αὐθεντικότητά του, καὶ δὲν ἔπαυσεν, εἴτε διὰ τοῦ μύθου (παλαιότερον) εἴτε διὰ τοῦ λόγου (μεταγενεστέρως), νὰ ἐπιζητῇ τὴν μετάθεσίν του ἐκ τοῦ χώρου τῆς πτώσεως εἰς τὸν χῶρον τῆς αὐθεντικότητος. Τὴν μετάθεσιν ταύτην τὴν ἐνοστάλγησε καὶ ὡς ἐπιστροφὴν καὶ ὡς πρόοδον. “Ο, τι ὑπῆρξεν εἰς τὴν ἀρχὴν θὰ ἐπανέλθει εἰς τὸ τέλος. Ἡ ἀποκατάστασις τῆς διασπασθείσης κοινωνίας μεταξὺ τοῦ ζῶντος καὶ τῆς ζωῆς ἐβιώθη καὶ ὡς δῶρον καὶ ὡς ἐπιτευγμα ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου, ἐντὸς τοῦ ὅποιου ἡ συνείδησις ὅτι πάσχει συνυπάρχει μὲ τὴν πεποίθησιν ὅτι ὀφείλει συγχρόνως νὰ ἐνεργῇ. Οὕτως ὁ ἄνθρωπος, ὡς μέρος, συνειδητοποιεῖ ὅτι ὀφείλει νὰ συνεργῇ εἰς τὸ ὅλον διὰ νὰ ὑπερβῇ τὴν ἴδιαν (καὶ δεδομένην καὶ διαπραττομένην) αὐτοῦ πτῶσιν, διὰ νὰ προχωρήσῃ οὕτω πέραν τῆς δεδομένης ἀντιθέσεως, διὰ νὰ φθάσῃ δηλ. εἰς τὴν αὐθεντικότητά του. Ἡ χάρις εἰς τὴν ἀρχήν, τὸ κέντρον καὶ τὸ τέλος τῆς ἰστορίας καὶ ὁ χῶρος τῆς ἰστορίας ὡς τὸ πεδίον τὸ δεδομένον διὰ τὴν ὑπέρβασιν τῆς ἀντιθέσεως μεταξὺ ὅντος καὶ δέοντος ἀποτελοῦν βασικὰ σημεῖα εἰς τὸν ἄνθρωπολογικὸν χάρτην τῆς χριστιανικῆς αὐτοσυνειδησίας.

Καὶ τὰ χαρίσματα;

Αὐτὰ εἶναι οἱ σύνδεσμοι τοῦ κόσμου τούτου μὲ τὴν ὑπερβατικὴν αὐθεντικότητα, εἶναι τὰ ἀνοίγματα τῆς ἐνδοκοσμικῆς φυλακῆς μας, διὰ τῶν ὅποιων

εἰσέρχεται τὸ ὑπερβάλλον φῶς τῆς χάριτος, εἶναι τὰ νήματα τῆς ζωῆς μας, εἶναι τὰ φυσιολογικὰ κύπταρα τῆς ἴστορίας, οἱ ἀγωγοὶ τῆς σωτηρίας, αἱ ἀξίαι μας.

Χαρίσματα εἶναι τὰ γνωρίσματα τῆς αὐθεντικότητος, τῆς γνησιότητος, τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἀνθρωπὸς εἰς τὴν αὐθεντικότητά του εἶναι μέτοχος τῆς χάριτος, κεχαριτωμένος, χαρίεις. Ἡδη δὲ (προχριστιανικός) ποιητὴς Μένανδρος εἶχε γράψει ἔνα στίχον, ὃ δύοις καὶ θεολογικῶς κατανοούμενος προσφέρει μίαν λαμπρὰν ἐν προκειμένῳ ἀλήθειαν: «‘Ως χαρίεν ἔστ’ ἀνθρωπὸς, ἢν ἀνθρωπὸς ἔη»². (“Οταν δὲ ἀνθρωπὸς εἶναι ἀνθρωπὸς, ὅταν δηλ. εἶναι γνήσιος, αὐθεντικός, τότε εἶναι φιρεὺς τῆς χάριτος, «χαρίεις»).

Εἰς τὴν Δογματικὴν ἡ σχέσις χάριτος - χαρισμάτων περιγράφεται συνήθως μὲ περισσότερον συγκεκριμένα ἐκφραστικὰ μέσα, περισσότερον «καταφατικῶς». Τοῦτο ἐξηγεῖται ἐκ τοῦ ὅτι ἡ Δογματικὴ ὡς ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς ἐκκλησίας εἶναι ἡ λειτουργία μιᾶς συγκεκριμένης κοινωνίας. Ἰδιαίτεραν σπουδαιότητα ἔχει πάντως καὶ ἡ διδασκαλία τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ, ὃ δύοις εἶδε τὴν χάριν ὡς τὴν ἄκτιστον ἀλλὰ καὶ μεθεκτὴν ἐνέργειαν τοῦ ἀπολύτως ὑπερβατικοῦ Θεοῦ. Χάρισμα εἶναι τὸ ὑποκειμενικὸν γεγονός τῆς (ὑπὸ τοῦ ἀνθρώπου) μετοχῆς τῆς θείας χάριτος.

Θεμελιώδη καὶ ὑπέροχα εἶναι ὅσα ὁ Παῦλος ἀναφέρει (Α΄ Κορ. 12, 4 ἔξ.) περὶ τῶν χαρισμάτων. Ἐκ τῆς περικοπῆς ταύτης θὰ ἥτο ἵσως χρήσιμον νὰ ἐπισημανθοῦν ἐνταῦθα μεταξὺ ἄλλων εἰδικότερον καὶ τὰ ἔξης σημεῖα:

1. Χάρισμα εἶναι τὸ μέρος, τὸ δύοιον τελεῖ εἰς ἀρμονίαν πρὸς τὸ ὅλον.
2. Ἡ ἀρμονία τοῦ μέρους πρὸς τὸ ὅλον εἶναι ἐν ταύτῃ καὶ ἡ ἀρμονία τοῦ ἐν λόγῳ μέρους πρὸς τὰ ἄλλα μέρη τοῦ ὅλου. (Τὰ ποικίλα χαρίσματα δὲν ἀντιθενταὶ, ἀλλ᾽ εὑρίσκονται εἰς ἀρμονίαν πρὸς ἄλληλα).
3. Ἡ ἀναφορὰ τοῦ μέρους εἰς τὸ ὅλον καταξιώνει τὸ μέρος, ἀποτελεῖ τὴν ἀξία του.
4. Τὴν ἀξίαν τοῦ μέρους ἀποτελεῖ περαιτέρω ἡ διαφοροποίησις ἐκείνη (principium individuationis), ἡ δύοιά (διακρίνουσα τὸ ἐν μέρος ἀπὸ τὰ ἄλλα μέρη) δὲν ἀντίκειται, ἀλλ᾽ ἀκριβῶς ὑπηρετεῖ τὴν λειτουργίαν τοῦ ὅλου (καὶ τῶν λοιπῶν μερῶν αὐτοῦ).
5. Τὴν ἀποξίαν ἀποτελεῖ α) ἡ ἔλλειψις διαφοροποιήσεως (ἡ ὁμοιομορφία) καὶ β) ἡ μὴ προσήκουσα διαφοροποίησις (ἡ διαστροφή).

2. KOERTE, A., *Menandri que supersunt*, pars II, Lipsiae 1953, Fr. 484 (761), σ. 166.

6. Τὸ μέρος, τὸ ὅποιον ἀρνεῖται νὰ ἐπιτελέσῃ τόν (ἐκ τοῦ ὅλου προερχόμενον καὶ εἰς τὸ ὅλον ἀναγόμενον) φυσικὸν προορισμόν του, ἀντιστρατεύεται εἰς τὸ ὅλον καὶ αὐτοκαταστρέφεται («ὑβρις» καὶ «θάνατος»).

7. Πάντα τὰ μέρη εἶναι ἀναγκαῖα διὰ τὴν συγκρότησιν καὶ λειτουργίαν τοῦ ὅλου.

8. Εἰς τὸ ὅλον τῆς κοινωνίας (τῶν μερῶν αὐτοῦ) ὑπάρχει ἵεραρχία ἀξιῶν (ἀξιολογικὴ ἵεραρχία).

9. Ἀληθής κοινωνία εἶναι ἡ ἐν ἀληθείᾳ σχέσις τῶν μερῶν πρὸς τὸ ὅλον (καὶ πρὸς ἄλληλα). Ἡ ἀληθής κοινωνία εἶναι ἡ κοινωνία τῆς ἀληθείας.

10. Ἡ ἐκκλησία εἶναι ἡ προσήκουσα σχέσις τῶν μερῶν πρὸς τὸ ὅλον, ἡ ἀληθής κοινωνία, ἡ κοινωνία τῆς ἀληθείας.

Εἰς τὴν Ἐκκλησιολογίαν τὸ θεωρητικὸν πρόβλημα χάρις - χαρίσματα συνδέεται μὲ μίαν ὀδυνηράν (πρακτικήν) ἐμπειρίαν, ἡ ὅποια θὰ πρέπει εἰς τὴν συνάρτησιν ταύτην νὰ ἀνακληθῇ εἰς τὴν μνήμην. Πρόκειται διὰ τὸ γεγονός κατὰ τὸ ὅποιον τῆς ἐκκλησίας οἱ ἀξιωματοῦχοι³ δυσκόλως πείθουν ἐνίοτε ὅτι εἶναι καὶ χαρισματοῦχοι. "Οχι μόνον εἰς τὴν ίουδαϊκὴν γραμματείαν δύναται τις νὰ διαπιστώσῃ ὅτι οἱ «ἰερεῖς» καταδιώκουν πολλάκις ἢ συνήθως τοὺς προφήτας, ὅτι οἱ φαρισαῖοι δὲν δικάζουν καὶ καταδικάζουν μόνον τοὺς τελώνας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀποστόλους τοῦ Θεοῦ. Δὲν πρόκειται μόνον διὰ τὴν ἱερὰν ἐξέτασιν τῆς Ἰσπανίας, ἀλλὰ καὶ διὰ τούς «εὐσεβεῖς» ἐκείνους, οἱ ὅποιοι εἴτε παρακολουθοῦν ἀπὸ τὰς κερκίδας τὰ δράματα καὶ τὰς θυσίας τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς ἴστορίας ἢ καταπιέζουν μὲ σαδισμὸν τοὺς ὑφισταμένους των. Εἰς τοιαύτας περιπτώσεις γίνεται σύγχυσις μεταξὺ ἀξιώματος καὶ χαρίσματος: ὁ ἐπαναπαυόμενος εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ ἑνός, τοῦ ἀξιώματος, ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιληφθῇ τὴν ἀπουσίαν τοῦ ἄλλου, τοῦ χαρίσματος. Χαρίσματα εἶναι αἱ συμβολαὶ εἰς τὸν πολιτισμόν, καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει πολιτισμὸς ἐκεῖ δὲν ἐνεργεῖ ὁ Θεός, ἀλλὰ ὁ διάβολος. Χωρὶς χάριν δὲν ὑπάρχουν χαρίσματα καὶ χωρὶς χαρίσματα δὲν δυνά-

3. Εἰς τὴν Καινὴν Διαθήκην ἀναγιγνώσκομεν ἐπανειλημμένως τὸ ἐπίθετον «ἄξιος», τὸ ἐπίδοτμα «ἄξιως» καὶ τὸ ρῆμα «ἄξιοῦ», δὲν ἀνευρίσκομεν ὅμως τὸ οὐσιαστικόν «ἄξιωμα» καὶ τὰ παρόγνωγά του. Πλειστάκις ἀπαντᾷ βεβάως ἡ λέξις «ἔξουσία». Ἀλλὰ τὸ διὰ τῆς λέξεως ταύτης δηλούμενον περιεχόμενον, ἐὰν μὲν προέρχεται ἐκ Θεοῦ καὶ χρησιμοποιῆται συμφώνως πρὸς τὸν φυσικὸν προορισμόν του, εἶναι προφανῶς χάρισμα, ἐὰν δὲ δὲν προέρχεται ἐκ Θεοῦ, ἡ χρησιμοποιῆται κακῶς, τότε ἀντίκειται εἰς τὴν χάριν (καὶ οὕτως εἶναι, θεολογικῶς θεωρούμενον, ἀπαξία).

μεθα νὰ ἀναχθῶμεν εἰς τὴν χάριν. Οἱ χριστιανοὶ δὲν δικαιοῦνται νὰ λησμονοῦν ὅτι ὁ Θεός των κατοικεῖ εἰς τοὺς ἄγίους, δηλ. τοὺς ἀξίους, καὶ ὅτι χωρὶς ἀξίαν δὲν δύναται νὰ εἶναι κανεὶς ἀξιος, δηλ. ἄγιος.

Θλιβερὸν εἶναι τὸ φαινόμενον ἐκεῖνο, κατὰ τὸ ὅποιον οἱ ἀνάξιοι καθίστανται ἀξιωματοῦχοι, ἀξιοῦντες δι’ ἑαυτοὺς τὸ προνόμιον νὰ εἶναι διαχειρισταὶ τῆς χάριτος. Πόσαι ἀμάρτωλαι ἀξιώσεις δὲν ἔχουν κατὰ καρδοὺς ἐγερθῆ ἐν ὄνόματι τῆς διδασκαλίας περὶ ἐνεργείας τῆς χάριτος ex opere operato! Διὰ τοῦτο καὶ εἶναι ἀνάγκη νὰ τονισθῇ ὅτι ἡ σχετικὴ δογματικὴ διδασκαλία τῆς ἐκκλησίας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνεται τὸ ἀναπαυτικὸν προσκεφάλαιον διὰ νὰ καθεύδουν ἐπ’ αὐτοῦ μακαρίως ἀξιωματοῦχοι ἀνευ χαρισμάτων καὶ ἀνευ ἀγωνίας διὰ τὴν ἀπαξίαν. Τὸν Θεὸν δὲν τὸν ἀντιπροσωπεύουν εἰς τὴν ἰστορίαν αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ μακάριοι, ἀλλ’ οἱ μάρτυρες, οἱ ἀληθινοὶ χαρισματοῦχοι. Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὅποιοι ζητοῦν νὰ ὑπερβοῦν τὸ δεδομένον, ἐκεῖνοι οἱ ὅποιοι δὲν καθεύδουν εἰς τὴν θέσιν των, ἀλλ’ ἐπανίστανται κατὰ τῆς ἀπαξίας καὶ προχωροῦν πρὸς ἓνα κόσμον καλύτερον.

Μοιραία ἐπομένως ἀποβαίνει διὰ πᾶσαν ἀνθρωπίνην κοινωνίαν οἵαδήποτε διάστασις μεταξὺ χαρίσματος καὶ ἀξιώματος. Ἰδεώδης κοινωνία εἶναι ἐκείνη, εἰς τὴν ὅποιαν ἡ διαχείρησις τῆς ἔξουσίας καὶ τὸ πρὸς τοῦτο χάρισμα συμπίπτουν. Τότε μόνον εὐδαιμονεῖ ἡ ἀνθρωπότης, ὅταν ἡ ἴεραρχία τῶν ἀξιωματούχων τῆς δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν ἴεραρχίαν τῶν χαρισματούχων τῆς. Πᾶσα διαφορὰ μεταξὺ ἀξιώματος καὶ χαρίσματος, δυνάμεως καὶ λόγου, εἶναι συμβολὴ εἰς τὸν θάνατον. Ἡ ἄλογος δύναμις εἶναι ἡ πρὸς θάνατον ὁρμὴ τοῦ ἀνθρώπου (Todestrieb). Ἡ πικρὰ αὕτη ἀλήθεια ἀποτελεῖ τὴν βάσιν τοῦ πλατωνικοῦ αἰτήματος περὶ τοῦ νὰ βασιλεύουν οἱ φιλόσοφοι καὶ περὶ τοῦ νὰ εἶναι φιλόσοφοι οἱ βασιλεῖς. Ἡ ἀντιπάθεια πρὸς τὸ πνεῦμα, τὴν ὅποιαν ἐκδηλώνουν ἐνίστε διαχειρισταὶ τῆς δυνάμεως, ἀποκαλύπτει τὴν κατὰ βάθος ἀδυναμίαν των. Ἐκεῖνοι, οἱ ὅποιοι φιβοῦνται τὸ πνεῦμα διότι δῆθεν τοῦτο ἐπιφέρει ἀναιρχίαν, ἢ ἔχουν πρὸ δοφθαλμῶν των κάτι, τὸ ὅποιον ἵσχυρίζεται ὅτι εἶναι πνεῦμα χωρὶς νὰ εἶναι, ἢ εἶναι οἱ ἴδιοι τυφλοὶ διὰ τὸ πνεῦμα. Ἡ ἀναιρχία ὑπάρχει ἐκεῖ, ὅπου ὑπάρχει ἡ ἀπουσία τοῦ ἁγίου πνεύματος, ὅπου δηλ. κυριαρχεῖ τὸ πνεῦμα τοῦ διαβόλου. Δὲν ὑπάρχει «πνευματικὴ ἀναιρχία», διότι τὸ πνεῦμα, ὅπου πνέει, δημιουργεῖ τὴν τάξιν τῆς χάριτος. Ἡ ἀντιπάθεια πρὸς τὸ γνήσιον πνεῦμα δὲν εἶναι θετικὴ δύναμις διὰ τὴν ἰστορίαν, ὅπως ἐξ ἄλλου καὶ ἡ ὑποτίμησις τῆς σημασίας τῆς δυνάμεως διὰ τὴν ἰστορίαν (καὶ μάλιστα ἐν ὄνόματι τοῦ πνεύματος!) δὲν εἶναι δυνατὸν παρὰ νὰ εἶναι λογικὸν σφάλμα μὲ φοβερὰς πρακτικὰς συνεπείας. Οἱ χαρισματοῦχοι, οἱ ὅποιοι παραίτουνται τῆς διαχειρίσεως τῆς δυνάμεως, προδί-

δουν τὸ χάρισμά των. Τὸ χάρισμα εἶναι ἐντολὴ καὶ ὁ παραβαίνων τὴν ἐντολὴν ταύτην εἶναι ἔνοχος ἔναντι τῆς χάριτος.

Τὸ πρόβλημα τῆς σχέσεως μεταξὺ χαρίσματος καὶ ἀξιώματος συνδέεται στενότατα μὲ τὸ πρόβλημα τῆς σχέσεως μεταξὺ δικαίου καὶ χάριτος. Ἐνταῦθα βεβαίως δὲν ἔξετάζονται εἰδικότερον αἱ ὑπὸ τοῦ Rudolf Sohm διατυπωθεῖσαι ἀντιλήψεις περὶ τῆς ἀπουσίας τῆς ἐννοίας τοῦ δικαίου ἐκ τῆς χαρισματικῆς ζωῆς τῆς πρώτης ἐκκλησίας. Ἐν τούτοις θὰ ἥτο ἵσως δυνατὸν νὰ λεχθοῦν σχετικῶς τὰ ἔξῆς:

Ἡ ὀρθόδοξος, δηλ. ἡ ὁρθή, ἀπάντησις εἰς τὸ σημαντικὸν πρόβλημα τῆς σχέσεως δικαίου καὶ χάριτος, δηλ. εἰς τὸ πρόβλημα ἂν ἡ ἐκκλησία εἶναι γεγονὸς χάριτος ἢ «καθίδρυμα» (institutio), φαίνεται ὅτι πρέπει ὅπωσδήποτε νὰ εἶναι ἀμέτοχος ἐνὸς τούλαχιστον σφάλματος. Τὸ σφάλμα τοῦτο εἶναι ἐν προκειμένῳ ἡ διάκρισις μεταξὺ τῆς δομῆς τῆς χάριτος καὶ τῆς δομῆς τοῦ νόμου. Ὄταν ἐν ὠρισμένον σύστημα θετικῶν κανόνων διακρίνεται τῆς χάριτος καὶ συγχρόνως ἐγείρῃ ὡς «νόμοις» ἀπόλυτον περὶ ἔαυτοῦ ἀξίωσιν, τότε ἡ ἀντίθεσις μεταξὺ τῆς «πνευματικῆς» χάριτος καὶ τῆς «νομικῆς» ὀργανώσεως εἶναι προφανῆς. Ἡ ὀργάνωσις δὲν εἶναι τότε φορεὺς τῆς χάριτος, διὰ τοῦτο καὶ δέν ἀπεργάζεται τὴν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρώπου. Ὄταν δὲν ὑπάρχῃ σύμπτωσις χαρίσματος καὶ ἀξιώματος, τότε ἡ ὑποταγὴ εἰς τὴν ὀργάνωσιν ἀποτελεῖ ἄρνησιν τῆς χάριτος.

Τὸ πνεῦμα ὅμως καὶ ἡ ὀργάνωσις δὲν συνιστοῦν κατ’ ἀνάγκην λογικὸν δίλημμα διὰ μίαν συγκεκριμένην κοινωνίαν ἀνθρώπων, ἡ ὅποια θέλει νὰ πορεύεται ἐν ἀληθείᾳ. Ἐάν π.χ. ἡ «πνευματική» χάρις καὶ ἡ «νομική» ὀργάνωσις νοηθοῦν (κατ’ ἀναλογίαν πρὸς ὅσα ὁ Karl Barth παρατηρεῖ ἐπὶ τοῦ θέματος «νόμος - εὐαγγέλιον») ὡς εὐρισκόμεναι πρὸς ἀλλήλας εἰς σχέσιν «οὐσίας» καὶ «μορφῆς», τότε ἡ ὀργάνωσις ἐκείνη, ἡ ὅποια ἀποτελεῖ τὴν «μορφήν» τῆς χάριτος, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀντίκειται εἰς τὴν οὐσίαν τῆς. Ἡ «οὐσία» εὐρίσκεται εἰς τάς «μορφάς» ἐκείνας, αἱ ὅποιαι εἶναι οἱ φορεῖς τῆς. Ἡ ἀλήθεια ὑπάρχει εἰς τὴν ἐνότητα οὐσίας - μορφῆς καὶ μάλιστα ὑπὸ τὴν ἐννοιαν ὅτι ἡ οὐσία ὁρίζει καὶ ἡ μορφὴ ὁρίζεται. Ἀντίθεσις λοιπὸν δὲν ὑπάρχει μεταξὺ χάριτος καὶ ἀμαρτωλῆς ὀργανώσεως, πνεύματος καὶ νόμου, ἀλλὰ μεταξὺ ἀγίου πνεύματος καὶ ἀμαρτωλῆς ὀργανώσεως. Ἐνῷ μεταξὺ τῆς ἐννοίας τῆς χάριτος καὶ τῆς ἐννοίας τῆς ὀργανώσεως δὲν ὑπάρχει ἀντίθεσις, ὅταν ἐκατέρα νοῆται ὁρθῶς (ὁρθοδόξως), εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς ἀμαρτωλῆς ὀργανώσεως ὑπάρχει ἡ βοῶσα ἀντίθεσις μεταξὺ τῆς ἀγιότητος καὶ τῆς ἀμαρτίας, τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Μία ἀμαρτωλὴ ὀργάνωσις, ὡς εἶναι π.χ. ἡ γραφειοκρατία, ζητεῖ νὰ συμπνίξῃ τὸ πνεῦμα, νὰ καταπιέσῃ τὴν δημιουργίαν, νὰ ἀνακόψῃ τὴν ἔξελικτικὴν πρόοδον.

Τὴν οὐσίαν μιᾶς ἀμαρτωλῆς ὁργανώσεως δὲν ἀποτελεῖ ἐπομένως ἡ χάρις, ἀλλ' ἡ ἀμαρτία, ὁ θάνατος. Ἡ ὀδυνηρὰ ἐμπειρία, τὴν δόπιαν προσφέρουν αἱ ἀμαρτωλαὶ ὁργανώσεις τῶν δυνάμεων τῆς ἰστορίας, διδάσκει ὅτι, ἀκόμη καὶ ἂν ἡ χάρις δὲν διέθετεν ἰδίαν ὁργάνωσιν, θὰ ἦτο προτιμοτέρα ἡ χάρις ἄνευ ὁργανώσεως ἀπὸ τὴν ὁργάνωσιν ἄνευ τῆς χάριτος.

Ἄλλ' ἡ κοινωνία τῆς χάριτος δὲν εἶναι κοινωνία ἀδόμητος. Εῖναι ἡ κοινωνία μὲ τὴν προσήκουσαν δομήν. Ἐστὶ δὲ προσήκουσα ἑκάστοτε δομὴ ἡ δομὴ τῆς χάριτος, ἐκείνη δηλ. ἡ δόπια πρὸ παντὸς ὅχι μόνον ἐπιτρέπει, ἀλλὰ κυρίως καὶ κατ' ἔξοχὴν ἐπενεργεῖ τὴν ἀξιολογικὴν ὑπέρβασιν τοῦ δεδομένου, τὴν βελτίωσίν του. Μὲ ἄλλους λόγους, καλοὶ γονεῖς εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ δόποι καὶ φέρουν εἰς τὸν κόσμον τέκνα καὶ θυσιάζονται κατὰ τὸν ἥνα ἡ τὸν ἄλλον τρόπον δι' αὐτά. Ὅσοι ἀντιθέτως ἐνεργοῦν ὑπὸ τὸ κράτος τῆς πεποιθήσεώς των ὅτι ἡ ἰστορία δὲν δύναται νὰ προχωρήσῃ πέραν τοῦ σημείου, εἰς τὸ δόποιον οἱ ἴδιοι ἔφθασαν, εἶναι οἱ μέγιστοι ἔχθροι τῆς ἰστορίας. Ἡ αὐταρέσκειά των αὗτη μαρτυρεῖ τὴν ἀπουσίαν τοῦ δημιουργοῦ πνεύματος («spiritus creator»), τοῦ πνεύματος τῆς δημιουργίας.

“Ἄς ἐπιτραπῇ ἐνταῦθα νὰ ἐπισημανθῇ δι’ ὄλιγων καὶ ἡ ὁμολογιακὴ πλευρὰ τοῦ θέματος, τὸ δόποιον μᾶς ἀπασχολεῖ.

Εἰς τὴν ἰστορίαν τοῦ Χριστιανισμοῦ παρουσιάζεται ἐντονος ἡ προσπάθεια τοῦ ἐπιζήσαντος ρωμαϊκοῦ πνεύματος νὰ θεμελιώσῃ τὴν ἐκκλησίαν ἐπὶ τῶν ἀξιωμάτων του. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ταυτίζεται περίπου ἡ ἰσχὺς τῆς ἐκκλησίας μὲ τὴν κοσμικὴν ἰσχὺν τῶν ἀξιωματούχων της. Ἡ ἐπιβολὴ τοῦ ἀξιωματος ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου, ὡς ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τὴν εὐλογημένην κατάστασιν τῆς ἐλευθερίας ἡμα καὶ χάριτος, δημιουργεῖ τὸ μεσαιωνικὸν δρᾶμα τῆς ἀνθρωπότητος. Ἐπὶ τῆς φύσεως, ἐν μέρει ἀγίας καὶ ἐν μέρει πεσούσης, ἀμαρτωλῆς, ἐπιβάλλεται διὰ τῶν ἀξιωμάτων βιαίως μία τάξις πραγμάτων, ἡ δόπια δὲν συμπνίγει μόνον τὸν αὐθορμητισμὸν καὶ πᾶσαν τάσιν δι’ ἐξέλιξιν, ἀλλὰ καὶ περιορίζει τὴν σωτηρίαν εἰς τὸ πλαίσιον καὶ τὴν δομὴν ἐνὸς συστήματος, τὸ δόποιον ἐλάχιστα ἀπηχεῖ τὴν πνευματικότητα τοῦ εὐαγγελίου⁴.

4. Οὕτω δύναται τις νὰ εἴπῃ ὅτι τὸ λάθος τοῦ σχολιαστικισμοῦ δὲν ἔγκειται ἀπλῶς εἰς τὴν προσπάθειάν του νὰ δημιουργήσῃ σύστημα, νὰ ἐντάξῃ τὸ ὑλικόν του εἰς μίαν συστηματικὴν τάξιν. Τὸ λάθος του ὑπῆρξεν ἡ ἀπολυτοποίησις ἐνὸς συγκεκριμένου συστήματος, τοῦ ἴδικοῦ του. Τὸ λάθος τοῦτο εἶναι ἑκάστοτε τόσον μεγαλύτερον, ὅσον μεγαλυτέρα εἶναι ἡ ὑπεροχὴ τοῦ πρὸς συστηματοποίησιν ὑλικοῦ ἐν σχέσει πρὸς τὰ διατιθέμενα μέσα τῆς συστηματοποίησεως.

‘Η ἀντίδρασις ἥλθε διὰ τῆς Μεταρρυθμίσεως, ἡ ὅποια κατ’ οὐσίαν ἀποτελεῖ τὴν ἔξεγερσιν τοῦ νεωτέρου ἀνθρώπου κατὰ τῆς μεσαιωνικῆς καταστάσεως. Νέαι θεολογικαὶ κατηγορίαι ἐμφανίζονται εἰς τὸν πνευματικὸν ὄρίζοντα τῆς ἀφυπνιζομένης Εὐρώπης, ἐνῶ κατὰ βάσιν ἐπιδιώκεται ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὴν πνευματικὴν ἐκείνην τάξιν τῶν πραγμάτων, τὴν ὅποιαν ἀποκαλύπτει ἡ Ἅγια Γραφή. Μετὰ τὴν διὰ τοῦ ρωμαϊκοῦ μεσαιωνικοῦ πνεύματος ἐπισυμβῖσσαν ἀπομάκρυνσιν («Entfremdung») ἀπὸ τὰς βιβλικὰς πηγὰς τῆς πίστεως, ἐπιζητεῖται πλέον ἡ ἀνεύρεσις τοῦ πρωταρχικοῦ πνεύματος τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Ἡ προσπάθεια αὕτη, ὡς ἄλλωστε καὶ πᾶσα ἀνθρωπίνη προσπάθεια διὰ τὴν ὑπέρβασιν μιᾶς κυριαρχούσης δομῆς, δὲν δύναται νὰ θεωρηθῇ παρὰ μόνον ὡς ἐν μέρει ἴκανοποιητική. Εἰς δύο θεμελιώδη σημεῖα θὰ ἡδύνατο ἵσως ἐν προκειμένῳ νὰ δισκηθῇ ἴδιαιτέρα κριτική:

α) Ἡ προσπάθεια τῆς Μεταρρυθμίσεως νὰ ἐπαναφέρῃ τὴν χριστιανικὴν ζωὴν εἰς τὴν βιβλικὴν τῆς πνευματικότητα ἀνελήφθη χωρὶς τὴν ζωογόνον ἀμεσον παρουσίαν τῆς παραδόσεως. Ὁ μεταρρυθμιστὴς τοῦ 16ου αἰῶνος ζητεῖ νὰ ἐπανέλθῃ εἰς μίαν ἀρχήν, ἀπὸ τὴν ὅποιαν ἀπέχει ἥδη ὁ ἴδιος πολύ, λόγῳ τῶν πολυχρονίων καὶ ὀπωδήποτε φιλικῶν διαφοροποιήσεων τῆς Δύσεως. Ζητεῖ οὕτω νὰ ἴδιοποιηθῇ ὅτι εἶναι δὲ ἀντὸν ἐν πολλοῖς ξένον: τὸ πρωταρχικὸν εὐαγγέλιον. Εἰς τὴν ἐποχήν του αἱ ἀλλεπάλληλοι μεσαιωνικαὶ προσχώσεις ἔχουν ἐπικαλύψει τὸ βιβλικὸν ἀρχέτυπον. Οἱ αἰῶνες, οἱ ὅποιοι μεσολαβοῦν μεταξὺ τῆς Μεταρρυθμίσεως καὶ τῆς ἐποχῆς τῆς Καινῆς Διαθήκης, φαίνεται εἰς ήμᾶς τοὺς ἀνατολικοὺς ὅτι περισσότερον χωρίζουν καὶ διλιγότερον ἐνώνουν τὰς δύο ταύτας ἐποχάς. Ἀντιθέτως, ἡ ὀρθόδοξος Ἀνατολή, παρὰ τὰς ποικίλας τῆς περιπετείας, οὐδέποτε ἔπαισε γεωγραφικῶς καὶ ἰστορικοπνευματικῶς νὰ ζῇ εἰς τὴν βιβλικὴν ἀτμόσφαιραν. Ἡ γλῶσσα, ἡ νοοτροπία, ἡ καθημερινὴ ζωή, τὰ ἀξιολογικὰ κριτήρια κ.λπ. ἀναγγέλλουν τὴν ἔντονον παρουσίαν τοῦ βιβλικοῦ καὶ πρωτοχριστιανικοῦ πνεύματος. Οὕτως, ὅτι ὁ μεταρρυθμιστὴς ἐπεδίωξε συνειδητῶς, μὲ πολὺν κόπον καὶ μὲ πολὺν ἀμφίβολον ἐπιτυχίαν, ὁ ὀρθόδοξος τῆς Ἀνατολῆς τὸ ἔζη ἥδη ἐν πολλοῖς μὲ αὐθορμητισμὸν καὶ φυσικὴν ἀνεσιν.

β) Τὸ δεύτερον σημεῖον, τὸ ὅποιον φαίνεται ἐν προκειμένῳ ἀξιοπρόσεκτον, ἔγκειται εἰς τὸ γεγονός ὅτι τὴν ἐπαναστατημένην πνευματικότητα τῆς μεταρρυθμίσεως διεδέχθη συντόμως, ὑπὸ νέαν ἐν πολλοῖς μορφήν, τὸ μεσαιωνικὸν σχολαστικὸν ὑφος, ἡ περιβόητος προτεσταντικὴ «ὅρθοδοξία». Οὕτως ἐπεκράτησαν νέα «ἀξιώματα» τόσον εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ζωήν, ὃσον καὶ εἰς τὴν θεολογικὴν σκέψιν. Ὁ προτεσταντισμός, ὁ ὅποιος ἐξεκίνησεν ὡς διαμαρτυρία, ἔγινε συντόμως καὶ καθεστώς. Ἡ «ἀρνητική» ὡχυρώθη εἰς «θέσεις», πολλαὶ τῶν

όποιών δὲν ἡροοῦντο μόνον τὸ παρελθόν, ἀλλά καὶ τὸ μέλλον. Ἰσως εἶναι δυνατὸν νὰ διακρίνῃ τις εἰς τὸν προτεσταντισμόν (ἀκόμη καὶ σήμερον, μετὰ τόσους αἰῶνας «συντονισμοῦ» τῆς προτεσταντικῆς θεολογίας μὲ τὸ νεώτερον εὐρωπαϊκὸν πνεῦμα) τὰ δύο βασικὰ στοιχεῖα του: τὸ νεώτερον κριτικὸν πνεῦμα καὶ τὴν ἰδίαν του (θρησκευτικήν) δογματικήν. Υπὸ τὸ κράτος τῆς προτεσταντικῆς «ὅρθιοδοξίας» καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ τὸ πρωτεῖον ἀποδίδεται εἰς τὰ θρησκευτικά-νομικὰ ἀξιώματα καὶ ὅχι εἰς τὰ ποικίλα χαρίσματα τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην παρατηρεῖται τὸ φαινόμενον νὰ κηρύσσεται τὸ sacrificium intellectus ὡς χριστιανικὴ ἀρετή.

‘Οπωσδήποτε καθίσταται φανερὸν ὅτι τὸ θέμα «χάρις, χαρίσματα καὶ ἀξιώματα» δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κατανοηθῇ χωρὶς ἀναφορὰν εἰς τὰς γενικωτέρας ἴστορικοπνευματικὰς συναρτήσεις του.

Οὕτως ἡ ἐννοια τοῦ ἀξιώματος ἔχει πολλάκις προσλάβει ἰδιαίτερον νόημα ἐπὶ τῇ βάσει τῆς διαδεδομένης θρησκευτικῆς διακρίσεως τοῦ κόσμου εἰς θρησκευτικὸν καὶ κοσμικόν (ἄγιον καὶ βέβηλον, heilig - profan, sakral - säkular). Εἰς τὸν παλαιοτέρους ἰδίᾳ νομικοὺς ἀπαντᾶ πάλιν ἡ γνωστὴ διάκρισης τοῦ δικαίου εἰς θεῖον καὶ ἀνθρώπινον. Εἰς τὴν βάσιν ὑπάρχει ὁ πωσδήποτε ἡ διάκρισης μεταξὺ ἀνθρώπου καὶ Θεοῦ, φύσεως καὶ ὑπερ-φύσεως, ἐγκοσμίου καὶ ὑπερκοσμίου τάξεως. Μετὰ τῶν διακρίσεων τούτων συνδέονται, ὡς γνωστόν, βασικώτατα προβλήματα τῆς γνωσιολογίας, τὰ ὅποια ἀπασχολοῦν τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ἴστορίας μέχρι σήμερον. Μεταξὺ αὐτῶν προβάλλει ἡ διαπίστωσις ὅτι «ὅ σύγχρονος ἄνθρωπος» δυσκόλως δύναται νὰ παραδεχθῇ λογικῶς ὅ, τι δὲν ἐπαληθεύεται λογικῶς, καὶ ὅτι ὡς ἐκ τούτου ἡ ἀναφορὰ τοῦ πιστεύοντος εἰς τὸ ἐπέκεινα προσφέρει εἰς μίαν σύγχρονον κριτικὴν θεολογικὴν σκέψιν σοβαρὰ προβλήματα πρὸς μελέτην. Ιδιαίτερως ἡ περαιτέρω μελέτη τῆς ἐννοίας «Θεός» ἐπὶ τῇ βάσει κατηγοριῶν τῆς συγχρόνου ‘Ερμηνευτικῆς φαίνεται ν' ἀποτελῇ τὴν λογικὴν προϋπόθεσιν διὰ τὰς θεολογικὰς ἀποφάνσεις μας καὶ ἐν προκειμένῳ τὰς φράσεις μας περὶ τῆς θείας χάριτος, τῶν χαρισμάτων τοῦ ἄγιου πνεύματος καὶ τῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἀξιωμάτων. Ἡ θεολογία προϋποθέτει σήμερον τὰ πορίσματα τῆς θετικῶς ἐργαζομένης φιλοσοφίας (καὶ θεολογίας) τῆς γλώσσης. Ἡ γνωσιολογικὴ ἀφέλεια, ἡ ἀπουσία δηλ., τῆς κριτικῆς σκέψεως, δὲν εἶναι δυνατὸν ν' ἀποτελῇ θεολογικὴν ἀρετήν. Τὰ γνωσιολογικὰ ἀμαρτήματα εἶναι καὶ θεολογικὰ ἀμαρτήματα.

‘Ο δογματισμός, δηλ. ἡ θεμελίωσις τῆς σκέψεως εἰς ἀξιώματα, τὰ ὅποια οὔτε ἐπαληθεύονται οὔτε εἶναι γενικῶς παραδεκτά, δὲν ἀποτελεῖ, ιδιαίτερως εἰς τὰς ἡμέρας μας, τὴν ἀρίστην μέθοδον διὰ τὴν θεολογικὴν σκέψιν. Μία «θεολογία»,

ἡ ὁποία ἀντίκειται εἰς τόν (κριτικόν) λόγον ἥ στερεῖται αὐτοῦ, ἀποτελεῖ διὰ τὴν ἐποχήν μας ἀπαράδεκτον ὄπισθιδρόμησιν πρὸς μίαν προ-λογικήν, μυθικὴν περιόδον τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος. Ἡ αὐθεντικὴ θεολογία δὲν δύναται νὰ εἶναι, πρὸ παντὸς σήμερον, ἡ ἐμμονὴ εἰς ἓν παρωχημένον κοσμοείδωλον, ἡ ὑποταγὴ τοῦ λόγου εἰς τὸν μῦθον. Θεολογία εἶναι ὁ λόγος⁵ περὶ τοῦ Θεοῦ!

5. Ἡ ἔκφρασις «περὶ τοῦ Θεοῦ» συμπίπτει προφανῶς κατ’ ἔννοιαν μὲ τὰς ἔκφράσεις «ἐκ τοῦ Θεοῦ», «πρὸς τὸν Θεόν». Ἐφ’ ὅσον ἐν προκειμένῳ ὁ Θεὸς εἶναι τὸ ἀντικείμενον τοῦ λόγου, εἶναι φανερὸν ὅτι ὁ λόγος δὲν δύναται νὰ ὅμιλῃ περὶ τοῦ ἀντικειμένου τούτου χωρὶς νὰ εὑρίσκεται εἰς σχέσιν πρὸς αὐτό, χωρὶς δηλ. νὰ ὅμιλῃ ἐν ἀναφορᾷ πρὸς τὸ ἀντικείμενό του (ἔξ αὐτοῦ καὶ πρὸς αὐτό). Ὅταν ὁ λόγος ὅμιλῃ περὶ τοῦ ἀντικειμένου του, δὲν ὅμιλει μόνον περὶ ἑαυτοῦ, ἀλλὰ διὰ τῆς γλώσσης ἀποκαλύπτει τὸ ἑαυτό ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἀποκαλύπτον ἀντικειμενον. Ὁ θεολόγος ὡς ὑποκειμενον ἀντικατοπτρίζει τὸ ἀντικείμενό του, ἡ συνείδησίς του ἔκφραζομένη διὰ πασῶν τῶν μορφῶν τοῦ λόγου ἀντανακλᾶ κατὰ δύναμιν τὸ ἀντικείμενό του, τὸ ὅποιον νοεῖται ὡς καθ’ ἑαυτό ὃν πέραν τοῦ ὑποκειμένου καὶ ὡς ἐνεργείᾳ παρόν εἰς τὸ ὑποκειμενον.