

Ἡ προφητικὴ ἀγωνία τοῦ Φ. Μ. Ντοστογιέφσκι

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ^{*}

«Μαζὶ μὲ τὸν γῆ, τὸ νερό, τὸν ἀέρα καὶ τὴ φωτιά, τὰ χρήματα εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ πέμπτο στοιχεῖο, τὸ ὃποιο ὁ ἄνθρωπος συνχνότερα ἀπὸ διτιδύποτε ἄλλο πρέπει νὰ λαμβάνει ὑπόψη του. Αὐτὴ εἶναι μία ἀπὸ τὶς πολλές, πιθανόν, ἡ σημαντικότερην αἵτια ποὺ σήμερα, ἐκατὸ χρόνια μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ντοστογιέφσκι, τὰ ἔργα του παραμένουν ἐπίκαιρα. Λαμβάνοντας ὑπόψη ὅτι ἡ πορεία τῆς οἰκονομικῆς ἐξέλιξης τοῦ σύγχρονου κόσμου, κινεῖται πρὸς τὸν πλευρὰ τῆς πάνδημης φτωχοποίησης καὶ ὁμογενοποίησης τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου, τὸν Ντοστογιέφσκι πρέπει νὰ τὸν ἐκλαμβάνουμε ὡς φαινόμενο προφητικό. Γιατὶ δὲν ὑπάρχει καλύτερος τρόπος προκειμένου νὰ ἀποφύγουμε τὰ λάθη στὶς προβλέψεις μας γιὰ τὸ μέλλον, ἀπὸ τὸ νὰ τὸ δοῦμε μέσα ἀπὸ τὸ πρᾶσμα τῆς φτώχιας καὶ τῆς ἐνοχῆς. Αὐτὴ ἦταν ὅμως ἡ ὅπτικὴ τοῦ Ντοστογιέφσκι».

Ιωσήφ Μπρόντσκι

Ο Φ. Μ. Ντοστογιέφσκι εἶναι Ἰσως ὁ μόνος Ρῶσος συγγραφέας γιὰ τὸν ὅποιο κάθε χρόνο ἐξακολουθοῦν νὰ γράφονται διατριβές, μονογραφίες, ἀρθρα.

Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς του, κατὰ τὸν 19^ο αἰῶνα, ὁ Ντοστογιέφσκι ἦταν γιὰ ὅλους ἔνας μεγάλος Ρῶσος συγγραφέας. Ἐλάχιστοι τὸν ἀντιμετώπισαν ὡς ἔνα θρησκευτικὸ στοχαστή· οἱ περισσότεροι ἀγνοοῦσαν αὐτὴ του τὴ διάσταση, ὁ ἕδιος δὲ ἔνιωθε ὡς «φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ».

Ο 20^{ος} αἰώνας ἦταν καταστροφικὸς γιὰ τὴν πατρίδα τοῦ μεγάλου συγγραφέα. Καμία ἄλλη χώρα δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀντέξει τὶς καταστροφές, τὰ δεινά, τὸν ζόφο ποὺ ἔζησε ἡ Ρωσία κατὰ τὸν αἰῶνα ποὺ πέρασε, καταφέροντας ώστόσο νὰ διατηρήσει τὴν πνευματική της ζωὴ καὶ τὴ συνέχεια μὲ τὸ παρελθόν στὶς δικές της κατακόμβες.

* Ο Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης εἶναι δημοσιογράφος – μεταφραστής.

Αὐτὸς ὅμως ὁ σκοτεινὸς αἰώνας τῆς Ρωσίας, ἀνέδειξε ὅλα τὰ μεταφυσικὰ προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου, πρᾶγμα ποὺ ἔστρεψε ἔναντὶ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ στοχασμοῦ πρὸς τὸν γιὸ τῆς πόλης τοῦ Μεγάλου Πέτρου. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς στοχαστὲς καὶ συγγραφεῖς, ποιητὲς καὶ καλλιτέχνες τοῦ Ἀργυροῦ αἰῶνα¹ ἀνατρέχουν στὴν σκέψη τοῦ Ντοστογιέφσκι, θεωρώντας τὸν ὅχι μόνο μυθιστοριογράφο, ἀλλὰ καὶ προφήτη, γιὰ νὰ ἐρμηνεύσουν τὸ παρόν καὶ τὸ μέλλον τῆς πατρίδας του. “Ἐνα μέλλον ποὺ ἀποδείχτηκε κατάβαση στὸν “Ἄδη γιὰ ἑκατομμύρια ἀθώους ἀνθρώπους ποὺ βρέθηκαν στὴν πιὸ ἀνελέτη περιδίνηση τῆς ἴστορίας.

Στοχαστὲς ὅπως ὁ Ντμίτρι Μερέζκόφσκι², ὁ Βασίλι Ροξάνοφ³, ὁ Νικολάι Μπερντιάγιεφ⁴, ὁ Βιατσεσλάβ Ίβανόφ⁵, ὁ π. Σέργιος Μπουλγκάκοφ⁶, ὁ Λέβ Σεστόφ⁷ καὶ πλῆθος ἄλλοι, θεωροῦσαν τὸν μικροκαμωμένο κατάδικο τῶν Σημειώσεων ἀπὸ τὸ σπίτι τῶν πεθαμένων, πνευματικό τους πατέρα καὶ ἔναν ἐκ τῶν θεμελιωτῶν τῆς θρησκευτικῆς καὶ φιλοσοφικῆς ἀναγέννησης τῶν δύο πρώτων δεκαετιῶν τοῦ 20^{οῦ} αἰῶνα στὴ Ρωσία. Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τότε, ἀλλὰ καὶ γιὰ πολλοὺς στὴν συνέχεια, ὁ Ντοστογιέφσκι ἦταν ὁ μεγάλος ἐκεῖνος στοχαστὴς μὲ τὸν ὅποιο ἄρχισε ἥ ἐποχὴ τῶν «καταραμένων ἐρωτη-

1. Ἡ πατρότητα τοῦ ὕδρου ἀνήκει στὸν Ρώσο φιλόσοφο Νικολάι Μπερντιάγιεφ καὶ ἀναφέρεται χρονικά στὴν περίοδο 1890-1921, κατὰ τὴν ὅποια τὰ ωσικά γράμματα, ἢ φιλοσοφία καὶ ἢ πνευματικότητα γνώρισαν μιὰ πρωτοφανῆ ἔκρηξη. Πρωτοφανῆ σὲ ἔνταση καὶ δημιουργικότητα, ὅχι μόνο γιὰ τὴν ἴδια τὴν Ρωσία, ἀλλὰ γιὰ διόλοκτην τὴν ἴστορία τοῦ παγκόσμιου πολιτισμοῦ.

2. Ντμίτρι Σεργκέγιεβίτς Μερέζκόφσκι (1865-1991): Ρώσος φιλόσοφος καὶ στοχαστής, ποιητής, κριτικὸς τῆς λογοτεχνίας, ἐπιφανὴς προσωπικότητα τῆς ωσικῆς θρησκευτικῆς φιλοσοφίας. Διακρίθηκε ἐπίσης στὸ λογοτεχνικὸ κίνημα τοῦ Ἀργυροῦ αἰῶνα καὶ θεμελίωσε τὸ νέο λογοτεχνικὸ ρεῦμα τοῦ ἴστοριοσοφικοῦ μυθιστορήματος.

3. Βασίλι Βασίλειβίτς Ροξάνοφ (1856-1919): Ρώσος φιλόσοφος, ὁ ὅποιος διακρίθηκε γιὰ τὴν ἐνασχόλησή του μὲ θρησκευτικὰ ἄποινα. Διέπρεψε ὡς λογοτεχνικὸς κριτικὸς καὶ θεωρεῖται ὡς ὁ διεισδυτικότερος μελετητὴς τοῦ ἔργου τοῦ Φ. Μ. Ντοστογιέφσκι.

4. Νικολάι Ἀλεξάντροβίτς Μπερντιάγιεφ (1874-1948): Ρώσος φιλόσοφος καὶ στοχαστής. Ἐπιφανὴς ἐκπρόσωπος τῆς ωσικῆς θρησκευτικῆς φιλοσοφίας, θεμελιωτὴς τῆς φιλοσοφίας τῆς ἐλευθερίας καὶ τοῦ νέου Μεσαίωνα.

5. Βιατσεσλάβ Ίβανοβίτς Ίβανόφ (1866-1949): Ρώσος ποιητὴς συμβολιστής, φιλόσοφος, κριτικὸς τῆς λογοτεχνίας, δραματουργός, δόκτωρ Φιλοσοφίας, θεμελιωτὴς τῆς θεωρίας τοῦ Διονυσιασμοῦ στὸν ωσικὸ Ἀργυρὸ αἰῶνα.

6. π. Σέργιος Νικολάγιεβίτς Μπουλγκάκοφ (1871-1944): Ρώσος φιλόσοφος, θεολόγος, οἰκονομολόγος. Θεμελιωτὴς τῆς θεωρίας τῆς Θείας τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἢ Σοφιολογίας.

7. Λέβ Ισαάκοβίτς Σεστόφ (1866-1938): Ρώσος φιλόσοφος ὑπαρξιστής.

μάτων», ποὺ πρῶτος αὐτὸς ἔθεσε στὴν κονίστρα τοῦ ρωσικοῦ φιλοσοφικοῦ καὶ θροσκευτικοῦ στοχασμοῦ.

Ἐν πολλοῖς, πολλὰ ἀπὸ τὰ ἡπτήματα ποὺ ἀπασχόλησαν τὴν πλειάδα ἐκείνη τῶν Ρώσων στοχαστῶν, ποὺ μπόλιασαν μὲ τοὺς προβληματισμοὺς καὶ τὶς ἰδέες τοὺς τὴν παγκόσμια φιλοσοφικὴ καὶ θεολογικὴ βιβλιοθήκη, ἐτέθησαν γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τὸν Ντοστογιέφσκι καὶ δὲν θὰ ἥταν ἀδόκιμο νὰ τὸν συσχετίσουμε μὲ τὴν μακρά, βαθειὰ καὶ εἰλικρινῆ φιλία ποὺ διατηροῦσε μὲ τὸν γενάρχη τῆς ἑθνικῆς ρωσικῆς φιλοσοφικῆς σχολῆς Βλαδίμηρο Σολοβιόφ. «Μοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι ἀδύνατο νὰ ἔξετάσουμε τὸν Ντοστογιέφσκι σὰν ἔνα συνηθισμένο μυθιστοριογράφο, σὰν ἔνα ταλαντοῦχο κι ἔξυπνο λογοτέχνη. Υπάρχει κάτι παραπάνω τὸ ὄποιο συνιστᾶ τὴν ξεχωριστή του ἴδιαιτερότητα καὶ ἔξηγεῖ τὴν ἐπίδρασή του στοὺς ἄλλους», γράφει ὁ Βλαδίμηρος Σολοβιόφ, στὴν εἰσαγωγὴ τῶν *Τριῶν ὁμιλιῶν στὴ μνήμη τοῦ Ντοστογιέφσκι*⁸.

Στὸν Ρῶσο συγγραφέα ἄλλωστε ὀφείλεται καὶ ἡ ἐμφάνιση μιᾶς σειρᾶς φιλοσοφικῶν καὶ θεολογικῶν κινημάτων καὶ ζευμάτων ὅπως ὁ χριστιανικὸς περσοναλισμὸς καὶ ὑπαρξισμός, τόσο στὴν ἴδιαιτερη πατρίδα του, ὅσο καὶ στὴν Δύση, μὲ τὴν ἀναγκαστικὴ ὑπεροχία τοῦ ἀνθροῦ τῆς ρωσικῆς διανόησης τὸ 1992.

Ἡ οἰκουμενικὴ σημασία τοῦ ἔργου τοῦ Ντοστογιέφσκι περιγράφει καλύτερα ἀπὸ ὄποιονδήποτε ἄλλο ὁ Νικολάι Μπερντιάγιεφ, σημειώνοντας: «Γι’ αὐτὸς καὶ εἶναι ὁ μεγαλύτερος στὸν κόσμο συγγραφέας, μιὰ μεγαλοφυῖα τοῦ κόσμου ὄλακερη, ἀπὸ ἐκεῖνες τὶς ἐλάχιστες στὴν ἴστορία μεγάλες διάνοιες. Αὐτὴν ἡ μεγάλη διάνοια βρισκόταν σὲ ἅμεση ἐνεργὴ σχέση μὲ τὸν ἀνθρωπο, ἀποκάλυπτε ἄλλους κόσμους μέσῳ τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸς εἶναι ὁ Ντοστογιέφσκι, αὐτὴν εἶναι ἡ Ρωσία, μὲ ὅλο τὸ σκότος καὶ τὸ φῶς της. Καὶ αὐτὸς εἶναι ἡ μεγαλύτερη συνεισφορὰ τῆς Ρωσίας στὴν πνευματικὴ ζωὴ ὀλόκληρου τοῦ κόσμου. Ὁ Ντοστογιέφσκι εἶναι ὁ πιὸ χριστιανικὸς συγγραφέας γιατὶ στὸ κέντρο τῆς προσοχῆς του βρίσκεται ὁ ἀνθρωπος, ἡ ἀνθρώπινη ἀγάπη καὶ ἡ ἀποκάλυψη τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Ὁ ἴδιος δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀνθρώπινου Εἶναι, τῆς καρδιᾶς τοῦ Ἰησοῦ»⁹.

8. ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΣΟΛΟΒΙΟΦ, *Ἡ ἴδεα τῆς οἰκουμενικότητας στὸ ἔργο τοῦ Ντοστογιέφσκι* (Τρεῖς ὁμιλίες στὴ μνήμη τοῦ Φ. Μ. Ντοστογιέφσκι), μτφρ. Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης, Ἐκδόσεις Π. Πουρνάρας, Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 27.

9. ΝΙΚΟΛΑΙ ΜΠΕΡΝΤΙΑΓΙΕΦ *Γιὰ τὸν Ντοστογιέφσκι*, μτφρ. Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης, Ἐκδόσεις s@mizdat, Ἀθῆνα 2017, σελ. 99.

Ἡ προφητεία ὡς κλίση ζωῆς

‘Ο Φιοντὸρ Μιχαήλοβιτς εἶχε βαθιὰ συναίσθησην τῆς ἀποστολῆς του. Ἡ αἰσθησην αὐτήν, ἡ ἀποστολὴ τῆς προφητείας, ἥταν κάτι ποὺ διαμορφώθηκε μέσα του ἀπὸ νεαρὴν ἥλικια. Στὶς σημειώσεις ποὺ κρατοῦσε γιὰ τὸ ἔργο ποὺ σκόπευε νὰ ὀνομάσει «‘Ο βίος τοῦ μεγάλου ἄμαρτωλοῦ», σὲ μιὰ συνομιλία, μᾶλλον μὲ τὸν ἕδιο του τὸν ἑαυτό, γράφει: «‘Ἡ ἐπικίνδυνη καὶ ἀνησυχητικὴ σκέψη ὅτι αὐτὸς στὸ μέλλον θὰ εἶναι ἔνας ἀσυνήθιστος ἄνθρωπος, τὸν εἶχε κυριεύσει ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια». Παρὰ τὶς ἀμφιταλαντεύσεις καὶ τὶς ἀμφιβολίες, ἡ αἰσθηση αὐτὴν ὀριστικοποιήθηκε στὸν ψυχικό του κόσμο μὲ τὴν πρώτην του ἐμφάνισην στὴ λογοτεχνία καὶ ἔκτοτε δὲν τὸν ἐγκατέλειψε ποτέ. ’Ετσι, ἵσως νὰ ἔξηγεται πῶς αὐτός, ἔνας νέος φιλάσθενος καὶ μικροκαμωμένος, ἄντεξε τὴ σκληρὴ ζωὴ στὸ κάτεργο, κατάφερε ἀδιαμαρτύροντα νὰ κουβαλήσει τὸ φροτίο τῆς ἔξαγορᾶς τῆς ἐνοχῆς του ἀπέναντι στὴν κοινωνία τῆς ἐποχῆς καὶ κυρίως παρὰ τὶς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς, νὰ ἐπιδιώκει διαρκῶς νὰ βελτιώνεται, νὰ θέτει νέους στόχους, νὰ προσπαθεῖ νὰ διατυπώσει τὸ περὶ τῆς ζωῆς ἴδανικό του. Ὁ ἕδιος θεωροῦσε ὡς κάτι ἀκριβὸν αὐτὴν αἰσθησην τῆς προφητείας ἀλλὰ καὶ τῆς προσωπικῆς του μοίρας. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ποτὲ δὲν τὸ ὄμολόγησε δημοσίως καὶ εὐθέως, προσπάθησε νὰ τὸ διατυπώσει πλαγίως μέσω τῶν δανείων του ἀπὸ κείμενα ἄλλων. Δὲν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο πῶς σὲ οἴκογενειακὲς καὶ φιλικὲς ἔσπεριδες ἀπήγγελλε τοὺς ἀγαπημένους του στίχους ἀπὸ τὸ ποίημα «Προφήτης» τοῦ γενάρχη τῆς ρωσικῆς λογοτεχνίας Α. Σ. Πούσκιν.

Συνχὰ μὲς στὴν δλονυχτία τὴν βαθειά,
μὲ ἔμπνευσην μὰ καὶ μοναχικά,
στὴν Βίβλο τὴν παλιὰ κοιτοῦσα
καὶ ὀνειρευόμουν, λαχταροῦσα,
νὰ ἔχω μὲ τῆς μοίρας τὴν βοήθεια-
τὸ πένθος, τὴ ζωή, τὸν θάνατο τοῦ προφήτη.

Αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν προφητικὴν διάστασην ὑπογράμμισε καὶ ὁ π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς¹⁰ στὸ δοκίμιό του γιὰ τὸν μεγάλο Ρῶσο συγγραφέα μὲ τί-

10. π. Ἰουστῖνος Πόποβιτς (1894-1979): ἀρχιμανδρίτης, σπουδασε Θεολογία στὸ Βελιγράδι, στὴν Πετρούπολη καὶ στὴν Ἀθήνα. Καθηγητής Δογματικῆς καὶ Συμβολικῆς Θεολογίας στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Βελιγραδίου. Ἐλαβε τὸ μοναχικὸ σχῆμα τὸ 1916 σὲ ἥλικια 22 ἔτῶν.

τλο: ‘Ο Ντοστογιέφσκι ὡς προφήτης καὶ ἀπόστολος τοῦ ὁρθόδοξου ρεαλισμοῦ, σημειώνοντας: «Γνωρίζω τὸν Ντοστογιέφσκι ὡς προφήτη, ὡς ἀπόστολο, ὡς μάρτυρα, ὡς ποιητή, ὡς φιλόσοφο. Ἡ πολυσχιδὴ μεγαλοφύΐα του συγκλονίζει. Πανανθρώπινα εύρους καὶ βαθύς, ἀνήκει σὲ ὅλους, μὰ καὶ ὄλοι ἀνήκουν σ’ αὐτόν. Εἶναι τόσο ἄνθρωπος, τόσο πανάνθρωπος, ποὺ εἶναι οἰκεῖος ὅλων: καὶ γιὰ τοὺς Σέρβους, καὶ γιὰ τοὺς Βούλγαρους, καὶ γιὰ τοὺς Ἑλληνες, καὶ γιὰ τοὺς Γερμανούς – ἀνήκει σὲ ὅλους τοὺς ἄνθρωπους σὲ ὅλες τὶς ἡπείρους. Σὲ αὐτὸν ὑπάρχει κάτι ἀπὸ τὸν καθένα μας, δηλαδὴ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ βρεῖ τὸν ἔαντό του σ’ αὐτόν. Μὲ τὴν πανανθρώπινη συμπόνια καὶ ἀγάπη του εἶναι οἰκεῖος σὲ ὅλους»¹¹.

‘Ωστόσο, θὰ πρέπει ἐξ ἀρχῆς νὰ σημειώσουμε πὼς ὁ Ντοστογιέφσκι εἶχε μιὰ ἴδιότυπα διαμορφωμένη θεώρηση τῆς κλήσης αὐτῆς, μιὰ θεώρηση τὶς πηγές, τὴ διαδρομὴ καὶ τὰ ἴδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῆς ὅποιας θὰ προσπαθήσουμε νὰ ἵχνηλατήσουμε καὶ νὰ καταγράψουμε στὶς γραμμὲς ποὺ ἀκολουθοῦν.

Πρὸιν προχωρήσουμε στὴν περιγραφὴ τῆς διαδρομῆς τῆς ζωῆς τοῦ Ντοστογιέφσκι σὲ σχέση μὲ τὴν κλίσην του, εἶναι σημαντικὸ νὰ δοῦμε τὴν παράδοση καὶ τὸ περιβάλλον μέσα στὸ ὅποιο αὐτὴ διαμορφώθηκε.

‘Ο Ντοστογιέφσκι καὶ ἡ ἔβραϊκὴ παράδοση

“Οπως σημειώνει στὴ θαυμάσια ἐργασία του ὁ καθηγητὴς Βλαντίμιρ Κάντορ¹², «‘Ο Ντοστογιέφσκι δὲν εἶναι ἀπλῶς ἔνας χριστιανὸς συγγραφέας, ἀλλὰ ἔνας συγγραφέας ποὺ ζεῖ βαθιὰ μέσα στὰ βιβλικὰ συμφραζόμενα»¹³. Ἐπισημαίνει μάλιστα ὁ Κάντορ πὼς σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν «δάσκαλό» του Ν. Β. Γκόγκολ, ὁ συγγραφέας τῆς ‘Αγίας Πετρούπολης ἀναδεικνύει τὸ θέμα τῶν βασάνων καὶ τῶν δεινῶν τῶν Ἐβραίων τῆς βιβλικῆς ἀφήγησης, γιατὶ δὲν πιστεύει στὸν ἱρωισμὸ οὕτε τῶν τελευταίων, οὕτε τοῦ δικοῦ του λαοῦ,

11. Прп. Иустин (Попович). *Достоевский как пророк и апостол православного реализма*, от Философские пропасти, Издательский Совет Русской Православной Церкви, Москва, 2005.

12. Βλαντίμιρ Κάρλοβιτς Κάντορ (1945): Ρώσος φιλόσοφος, καθηγητὴς Φιλοσοφίας τῆς Ανωτάτης Σχολῆς Οἰκονομίας τῆς Μόσχας.

13. ВЛАДИМИР КАНТОР, *Достоевский как ветхозаветный пророк*, от περιοδικὸ Σέλονο, № 65, 2010.

τοῦ ρωσικοῦ. Αὐτὸς ἔξαλλος μπορεῖ νὰ τὸ διαπιστώσει εὔκολα ὁ ἀναγνώστης τῶν λογοτεχνικῶν ἔργων τοῦ Ντοστογιέφσκι, ἀπὸ τὰ ὅποια ἀπουσιάζει ὁ μεγάλος ἥρωας, ἐνῷ ἀπεναντίας μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τῶν μυθιστορημάτων του παρελαύνουν κακοῦργοι, ληστές, πόρνες, διαφθορεῖς, μικρόψυχοι, δειλοί, ἀλαζόνες.

Ἡ ἴδιότυπη σχέση τοῦ Ντοστογιέφσκι ἔναντι τῶν Ἐβραίων καὶ τῆς παράδοσής τους ἐπηρέασε σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴ δική του θεώρηση ἔναντι τοῦ Χριστιανισμοῦ. Δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ ἰσχυρίζονται πώς ὁ Χριστιανισμὸς τοῦ Ντοστογιέφσκι εἶναι ἴδιαίτερος. Δὲν εἶναι μόνο ὅτι ἀγαποῦσε πολὺ τὰ κείμενα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλὰ ἔνα ἀπὸ τὰ βασικά του ἐπιχειρήματα ἦταν ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἦρθε γιὰ νὰ καταλύσει τὶς διδαχὲς καὶ τὸν λόγο τοῦ Νόμου καὶ τῶν προφητῶν. Συνέχιζε μάλιστα μὲ τὴν βοήθεια τῆς Καινῆς Διαθήκης νὰ διατυπώνει τὶς δικές του προφητεῖες, οἵ ὅποιες ὡς πρὸς τὸ πάθος τους εἶχαν ἔντονο τὸ ἄρωμα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ποιὸς δὲν θυμᾶται τὸν ἴδεολόγο τοῦ «θεοφόρου λαοῦ» Ἰβάν Σάτοφ στοὺς Δαίμονες ὁ ὅποιος πιστεύει βαθιὰ στὸν ἴδιαίτερον ἀποστολὴν τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ. Κάποιοι ἀπὸ τοὺς μελετητὲς τοῦ ἔργου τοῦ Ντοστογιέφσκι ἐπισημαίνουν πώς «γιὰ τὸν Σάτοφ τοῦ Ντοστογιέφσκι, ὁ ρωσικὸς λαὸς εἶναι ὁ ἀναστηθὲὶς λαὸς τοῦ Ἰσραήλ»¹⁴. Ὁ Ντοστογιέφσκι, σὲ μιὰ τολμηρὴ γιὰ τὴν ἐποχή του κίνηση, βάζει στὰ χείλη τοῦ ἥρωά του τὰ παρακάτω λόγια: «Κάθε λαὸς σήμερα παραμένει λαὸς μέχρι νὰ βρεῖ τὸν δικό του ἴδιαίτερο θεό, ἐνῷ παραλληλα ἀποκλείει ὅλους τοὺς ἄλλους λαοὺς τοῦ κόσμου χωρὶς τὴν παραμικρὴν διάθεσην συμφιλίωσης, ὅσο πιστεύει ὅτι μὲ τὴν βοήθεια τοῦ θεοῦ του θὰ νικήσει καὶ θὰ διώξει ἀπὸ τὸν κόσμο ὅλους τοὺς ὑπόλοιπους θεούς. Αὐτὸς πίστευαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν αἰώνων ὅλοι οἱ μεγάλοι λαοί, τουλάχιστον ὅσους γνωρίζουμε, ὅσοι βρέθηκαν ἐπικεφαλῆς τῆς ἀνθρωπότητας. Δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἀγνοήσουμε αὐτό. Οἱ Ἐβραῖοι ζοῦσαν μόνο περιμένοντας τὸν ἀληθινὸν Θεὸν καὶ κληροδότησαν στὸν κόσμο τὸν Θεὸν τὸν ἀληθινόν».

14. ШТЕЙНБЕРГ АААРОН. Достоевский и еврейство от пеориодико Странник. 1992. № 2. с. 71.

‘Ο Ντοστογιέφσκι γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς καὶ τὸν ἀθανασία
τῆς

“Ἐναὶ ἀπὸ τὰ βασικότερα ζητήματα ποὺ ἀπασχόλησαν τὸν Ρῶσο συγγρα-
φέα τόσο στὸ λογοτεχνικό, ὅσο καὶ στὸ ἐπιφυλλιδογραφικό του ἔργο (*Ημε-
ρολόγιο τοῦ Συγγραφέα*), ἦταν ἡ πίστη στὴν ἀθανασία.

‘Ως γνήσια Ρῶσος χριστιανὸς καὶ ἐνσυνείδητο μέλος τῆς Ἐκκλησίας, ὁ
συγγραφέας ἀντιμετώπιζε μὲ βαθειὰ ἀνησυχία τὸ ζητηματικό τῆς σωτηρίας τῆς
ψυχῆς τοῦ ἀμαρτωλοῦ. Βασικό του μέλημα ἦταν νὰ τὸν ἀποτρέψει ἀπὸ τὸν
πνευματικὸ θάνατο. Αὐτὸς ὡς κόκκινο νῆμα διαπερνᾶ ὅλα του τὰ μυθιστο-
ρήματα, καθὼς εἶναι προφανὸς ἡ ἀγωνία του στὰ μάτια τοῦ καλόπιστου
ἀναγνώστη.

Τὰ ἀνθρώπινα πάθη, ἡ ὑποδούλωση τῆς ψυχῆς, ὁ ἔξανδροποδισμὸς τοῦ
ἀνθρώπου κατέχουν κυρίαρχη θέση στὴ διαδρομὴ τῶν προβληματισμῶν
καὶ τῶν ἀγωνῶν τοῦ συγγραφέα. Ὁ ἴδιος, πολλὲς φορὲς καὶ μέσα ἀπὸ τὰ
δικά του προσωπικὰ βιώματα, ἀνακαλύπτει στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου τὶς
ἀντιθέσεις, τὶς παρορμήσεις καὶ τὰ ψυχικὰ ἄλματα ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴ
μετάβαση ἀπὸ τὴν φύλακονία στὴν ἀρετή, ἀπὸ τὴν φιλαργυρία στὴ φιλαν-
θρωπία.

«Δέξου τὴν δοκιμασία καὶ ἔξαγόρασέ την μὲ τὸν ἔαυτό σου, νὰ τί πρέ-
πει», εἶναι ἡ συμβουλὴ ποὺ δίνει ἡ Σόνια Μαρμελάντοβα στὸν Ροντιὸν Ρα-
σκόλνικοφ, τὸν πρωταγωνιστὴ τοῦ ἔργου του *Ἐγκλημα καὶ τιμωρία*. Κι
αὐτὸς μὲ τὴ σειρά του, οἰκειοθελῶς δέχεται τὴ δοκιμασία ὡς ἔξαγνισμὸ γιὰ
τὸ ἔγκλημα ποὺ διέπραξε· σώζει τὴν ψυχὴ του στὸ κάτεργο.

Εἶναι ἀκράδαντη ἡ πίστη τοῦ συγγραφέα ὅτι ἡ ἀμαρτία ποὺ δὲν ἔξαγο-
ράζεται μὲ τὴ μετάνοια καὶ τὸ πάθος μπορεῖ νὰ δοῦγήσει στὸν πνευματικὸ
θάνατο καὶ τὴν αὐτοκτονία, τὴν ὅποια θεωροῦσε ὡς τὸ βαρύτερο τῶν ἀμαρ-
τημάτων. Αὐτό, ἄλλωστε, φαίνεται ἔκεκάθαρα στὴ μοῖρα ποὺ ἐπεφύλαξε σὲ
μιὰ σειρὰ ἡρώων του ὅπως ὁ Σβιντογκάλοφ, ὁ Στραβόγκιν καὶ ὁ Σμερν-
τιακόφ, οἵ ὄποιοι εἶναι, θὰ λέγαμε, κλασικὰ παραδείγματα μὴ μετανοούν-
των ἀμαρτωλῶν καὶ συνεπῶς καταδικασμένοι σὲ πνευματικὸ θάνατο. «Νὰ
τί σημαίνει νὰ ζεῖς μὲ τὶς ἀμαρτίες στὴν ψυχή!» ἀναφωνεῖ ὁ Μακάρος Ιβά-
νοβίτς στὸν *Ἐφηβο*, ὀλοκληρώνοντας τὴν ἀφήγησή του γιὰ τὸν στρατιώτη
ποὺ αὐτοκτόνησε γιατὶ τὸ δρκωτὸ δικαστήριο ἀρνήθηκε νὰ τὸν καταδικά-
σει σὲ θάνατο γιὰ τὸ ἔγκλημα ποὺ εἶχε διαπράξει. «Θεέ μου, ἐσὺ ποὺ τὶς
ζωὲς μᾶς καθορίζεις, σῶσε κι ὅσους δὲν μετανόησαν ποτέ», εἶναι ἡ φράση

ποὺ βάζει στὰ χείλη τοῦ Μακάρο Ἰβάνοβιτς ὁ Ντοστογιέφσκι, δείχνοντας ὅχι μόνο τὴν μεγάλην του ἀγωνία, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀγάπην του πρὸς τὸν ἐκπεσόντα καὶ μὴ μεταμεληθέντα ἄνθρωπο.

Τὴν ἕδια στιγμήν, ὁ συγγραφέας ἀναδεικνύει τὴν Θεία Πρόνοια ὡς τὴν μυστηριακὴν βάσην γιὰ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς. Ἡ Θεία Πρόνοια εἶναι ποὺ ἐπιμελεῖται καὶ φροντίζει, κατὰ τὴν γνώμην του, νὰ συναντήσει ὁ ἄνθρωπος τὸν σωτήριον δοκιμασίες, ὥστε νὰ τὸν κάνει νὰ ἀποφύγει τὸ ἔρεβος τοῦ πνευματικοῦ θανάτου καὶ νὰ τὸν συγκρατήσει τὴν τελευταία στιγμὴν στὸ χεῖλος του. Οἱ θεόσταλτες δοκιμασίες καὶ τὰ διάφορα βάσανα ἐπὶ τῆς γῆς, δὲν εἶναι, κατὰ τὸν Ντοστογιέφσκι, τὰ θεῖα ἐργαλεῖα γιὰ τὴν σωτηρία καὶ τὴν ἀπαλλαγὴν τῆς ψυχῆς τῶν ἀμαρτωλῶν. Εἶναι ὁ δρόμος καὶ ὁ τρόπος γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὸν κόλασην, τὴν φωτιὰ τῆς Γέεννας καὶ τὸν αἰώνιον θανάτου. Ἐρχεται καὶ μόνο νὰ ἀναφέρουμε τὴν ζωὴν καὶ τὸ τέλος τοῦ Ντμίτρι Καραμάζοφ γιὰ νὰ καταλάβουμε αὐτὴν τὴν ἀγωνία τοῦ Ντοστογιέφσκι.

Οἱ δοκιμασίες ποὺ στέλνει ἡ Θεία Πρόνοια ἀποκαλύπτουν στὸν Ντμίτρι Καραμάζοφ τὸ ὑψηλό χριστιανικὸν νόημα τῆς ζωῆς, ποὺ δὲν εἶναι παρὰ νὰ ὑποφέρεις γιὰ ὅλους. «Γιατί ὅλα εἶναι γιὰ ὅλους τοὺς ἐνόχους» – ἔτσι ἐκλαμβάνει ὁ Ντμίτρι τὶς δοκιμασίες καὶ τὰ βάσανα, συνειδητοποιώντας βαθειὰ ὅτι μόνο αὐτὰ μποροῦν νὰ σώσουν ἄνθρωπους ὅπως αὐτός, μὲ τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία του.

Λίγο παρακάτω, ἐκμυστηρεύεται στὸν ἀδελφό του Ἀλιόσα ὅτι «ἀναστήθηκα σὰν νέος ἄνθρωπος» ἀποδεχόμενος τὶς δοκιμασίες καὶ ἐξομολογεῖται στὸν ἀδελφό του πῶς γέμισε ἡ ψυχή του μὲ ἀγάπην καὶ χαρὰ ὅταν δέχτηκε τὸν Θεό κι ἀγάπησε τοὺς ἄνθρωπους καὶ τὴν ἕδια τὴν ζωήν.

Ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς ὅμως στὴν θεώρηση τοῦ Ντοστογιέφσκι συνδέεται στενὰ μὲ τὴν πίστη γιὰ τὴν ἀθανασία της. Δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ τὸν κατατάσσουν σὲ αὐτὸν τὸ ξήτημα δίπλα στὸν ἀπόστολο Παῦλο ἀλλὰ καὶ τὸν Ἱερὸν Αὐγουστῖνο, τὸν μεγαλύτερον κῆρυκε τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς στὴν ἴστορία τοῦ Χριστιανισμοῦ.

‘Ο συγγραφέας δὲν σταματοῦσε ποτὲ νὰ κηρύγγει πώς ὅταν ὁ ἄνθρωπος хάνει τὴν πίστη του στὴν ἀθανασία, ὅχι μόνο χάνει τὸ ὑψηλό καὶ αὐθεντικὸν νόημα τῆς ζωῆς, ἀλλὰ ἀπαρνεῖται καὶ τὴν ἕδια τὴν ζωήν. «Ἐξαφανίστε ἀπὸ τὴν ἀνθρωπότητα τὴν πίστη στὴν ἀθανασία καὶ ἀμέσως θὰ ἐξαφανιστεῖ ὅχι μόνο ἡ ἀγάπη ἀλλὰ καὶ κάθε ζωτανὴ δύναμη ποὺ ἔχει γιὰ νὰ συνεχιστεῖ ἡ παγκόσμια ζωή», λέει ὁ κυνικὸς Ἰβάν στοὺς Ἀδελφοὺς Καραμάζοφ.

Τὸ κήρυγμα περὶ ἀθανασίας τῆς ψυχῆς ὑπάρχει σὲ ὅλα τὰ μεγάλα μυθιστορήματα τοῦ Ντοστογιέφσκι, ἀπὸ τὸ *"Ἐγκλημα καὶ πιμωρία* μέχρι τοὺς Ἀδελφοὺς Καραμάζοφ.

Ολοὶ οἱ θετικοὶ ἥρωες τῶν ἔργων του εἶναι κήρυκες τῆς πίστης στὸν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, ἀπὸ τὴν Σόνια Μαρμερόλαντοβα, ἥ δοπιά διαβάζει ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο στὸν Ρασκόλνικοφ τὸ ἐπεισόδιο μὲ τὴν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, μέχρι τὴν «ὅμιλία στὸν βράχο» τοῦ Ἀλιόσα Καραμάζοφ. Στὸ ἴδιο μυθιστόρημα καὶ στὸ κεφάλαιο *«Ἡ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας»*, ὁ Ντοστογιέφσκι καταθέτει τὴν δική του προσωπικὴ θεώρηση γιὰ τὴν πίστη στὸν ἀθανασία τῆς ψυχῆς, τὴν σωτηρία καὶ τὴν μέλλουσα ζωὴν. Εἶναι ἥ στιγμὴ ποὺ ὁ κεντρικὸς ἥρωας τοῦ μυθιστορήματος, ὁ μοναχὸς Ἀλιόσα, δέχεται τὴν ἐξ οὐρανοῦ ἀποκάλυψη μὲ τὴν μορφὴ ὄντείρου, ὅταν βλέπει τὸν νεκρὸ στάρετς Ζωσιμὰ ζωντανὸ καὶ χαρούμενο στὸ γαμήλιο γλέντι μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ Σωτῆρα στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Γιὰ τὸν Ντοστογιέφσκι, ἥ πίστη στὸν ἀθανασία τῆς ψυχῆς εἶναι ἥ ἀναγκαία προϋπόθεση γιὰ μιὰ φυσιολογικὴ ἀνθρώπινη πορεία ἐπὶ τῆς Γῆς.

«Ο *Ντοστογιέφσκι μᾶς ἔδωσε μία εὐρύτατη ἐρμηνεία τοῦ Εὐαγγελίου*. Ἀπὸ πολὺ παλιὰ τὸν ἀποκαλοῦν «μεγάλο χριστιανὸ συγγραφέα» – ὁ ὄρισμὸς αὐτὸς ὅμως ἔχει ἔνα ἰδιαίτερο καὶ ὀξεῖν νόημα: αὐτὸς πρῶτος καλλιτεχνικὰ μᾶς ἔδειξε καὶ ἀπέδειξε μὲ μορφές, λὲς καὶ ζωγράφιζε καὶ μάλιστα πολὺ ρεαλιστικά, τὸ ἀκαταδίωκτο τοῦ προφήτη, τὴν ἀθωόπτα του, ἔδειξε καὶ ἀπέδειξε τὴν μεγάλην εὐαγγελικὴν προσταγήν “συγχώρα”. Σὲ αὐτὸ ἵσως τὸ ἀπόστασμα ἀπὸ τὸ δοκίμιο τοῦ Βασίλι Ροζάνοφ¹⁵, ἵσως νὰ κρύβεται ὅλη ἥ οὐσία τῆς προφητικῆς διάστασης τοῦ λογοτεχνικοῦ ἔργου τοῦ Ντοστογιέφσκι.

Η σωτηρία, κατὰ τὸν Ντοστογιέφσκι, βρίσκεται στὸν ἀγάπη καὶ δικαίως τὸ ἐπισημαίνει αὐτὸ ὁ Ἀντρέι Μπέλι¹⁶, λέγοντας «τὸ νὰ ἀγαπᾶς ὅμως τὸν Ντοστογιέφσκι σημαίνει νὰ ἀναγνωρίζεις τὴν τρομερὴ τραγωδία, ἥ δοπιά μᾶς βρίσκει στὴ δημιουργία, γιατὶ ἥ ἵδια ἥ δημιουργία τοῦ Ντοστογιέφσκι εἶναι ἔνα ζῶν ἀφήγημα γιὰ τὴν τραγωδία ποὺ βιώνουμε»¹⁷.

15. ΒΑΣΙΛΙ ΡΟΖΑΝΟΦ, *Περὶ τῶν διαλέξεων τοῦ Ντοστογιέφσκι*, μτφρ. Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης [τὸ δοκίμιο θὰ δημοσιευτεῖ στὸ τεῦχος No 8 τοῦ περιοδικοῦ *Στέπα*, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2017].

16. Ἀντρέι Μπέλι (1880-1934): λογοτεχνικὸ φευδώνυμο τοῦ Μπορίς Νικολάγιεβίτς Μπουγκάγιεφ, Ρώσος ποιητής, κριτικὸς τῆς λογοτεχνίας, συγγραφέας, διακεκριμένη παρουσία τοῦ Ἀργυροῦ αἰῶνα τῶν ωστικῶν γραμμάτων.

17. ΑΝΤΡΕΪ ΜΠΕΛΙ, *Ἡ τραγωδία τῆς δημιουργίας*, μτφρ. Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης, ἐκδόσεις s@mizdat, Ἀθῆνα, 2017, σελ. 49.

‘Ο Ντοστογιέφσκι ώς πολιτικός προφήτης

Δεν είναι λίγοι έκεινοι οί στοχαστὲς ποὺ θεωροῦν τὸν Ντοστογιέφσκι ώς προφήτη τῶν ρωσικῶν ἐπαναστάσεων τῶν ἀρχῶν τοῦ 20^{οῦ} αἰῶνα¹⁸. Θὰ πρέπει βέβαια νὰ σημειώσουμε πῶς δὲν θεωροῦσαν πὼς αὐτὸς προκάλεσε τὴ μεγάλη ἀναταραχὴ στὴν ρωσικὴ ἴστορια, ἀλλὰ ἵταν ἔκεινος ποὺ κατάφερε, ἐγκαίρως, νὰ δεῖ τὶς πνευματικὲς φύσεις καὶ πηγὲς τοῦ ρωσικοῦ ἐπαναστατικοῦ κινήματος κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 19^{ου} αἰῶνα.

‘Ο Ντοστογιέφσκι ὄντως κατάφερε νὰ διακρίνει μὲ τὴν ἰδιαίτερη εὐαισθησία ποὺ τὸν διέκρινε ὅτι πίσω ἀπὸ τὶς διακρούξεις τοῦ ρωσικοῦ σοσιαλισμοῦ καὶ τῶν Ρώσων ἐπαναστατῶν, σοσιαλιστῶν καὶ μπδενιστῶν τῆς ἐποχῆς του, τὶς κρυμμένες θεομαχικές τους πεποιθήσεις, ἀντιλαμβανόμενος πῶς ἡ ρωσικὴ ἐκδοχὴ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ σοσιαλισμοῦ κατ’ οὓσιαν δὲν ἀντιμάχεται ἀπλῶς τὸ τσαρικὸ καθεστώς μὲ ὅλες τὶς ἀνισότητες καὶ ἀδικίες ποὺ τὸ χαρακτήριζαν, ἀλλὰ τὸν ἕδιο τὸν Θεὸ καὶ τὴν χριστιανικὴν πίστην.

‘Αναμφίβολα, ὁ Ντοστογιέφσκι μέσα ἀπὸ τὰ μυθιστορήματά του ἀναδεικνύει μὲ ἀριστουργηματικὸ τρόπο ἔκεινο ποὺ ὁ Μπερντιάγιεφ ἀποκαλεῖ ἀποκαλυπτικὴν πλευρὰ τοῦ ρωσικοῦ χαρακτῆρα, σημειώνοντας πῶς ὁ Ρώσος εἴτε θὰ είναι μπδενιστής, εἴτε ἀποκαλυπτικός. Σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ὑπόλοιπους εὐρωπαϊκοὺς λαούς, ὁ χαρακτηρισμὸς αὐτὸς τοῦ φιλοσόφου, μᾶς βοηθάει νὰ κατανοήσουμε καλύτερα τὴν ἰδιοποσωπία τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν πορεία του στὴν ἴστορια. Τὸ δίπολο ἀνάμεσα στὸν μπδενισμὸ καὶ τὶς ἀποκαλυπτικὲς διαθέσεις ποὺ χαρακτηρίζουν τὸν ρωσικὸ χαρακτῆρα ἐξηγοῦν ἐν πολλοῖς καὶ τὴν ρωσικὴν κουλτούραν καὶ πνευματικότητα, μὲ τὶς ἔντονα ἐσχατολογικὲς διαθέσεις καὶ τὴν αἰώνια προσμονὴ τῆς ἔλευσης τῆς νέας ζωῆς.

Δύσκολα θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ φέρει ἀντιρρήσεις στὴν ὑπογράμμιση ποὺ κάνει ὁ Νικολάι Μπερντιάγιεφ ὅταν λέει πῶς στὴν ρωσικὴ πνευματικὴ παράδοσην οἱ δύο αὐτὲς ἀρχές, ὁ μπδενισμὸς καὶ ἡ ἀποκαλυπτικὴ προσδοκία, εἶναι τόσο μπερδεμένες ὥστε ὁ μπδενιστὴς μπορεῖ νὰ ἀπορρίπτει τὰ πάντα, ἀλλὰ μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ ἐπιμένει νὰ βλέπει τὶς ἀποκαλυπτικὲς

18. ΝΙΚΟΛΑΪ ΜΠΕΡΝΤΙΑΓΙΕΦ, *Oἱ δαίμονες τῆς ρωσικῆς ἐπανάστασης*, μτφρ. Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης, Ἀρμός, Ἀθήνα, 2009· Λέβ Σεστόφ, *Τὸ χάρισμα τῆς προφητείας*, μτφρ. Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης, περιοδικὸ Στέπα, No 7, Ἀθήνα 2017.

προοπτικές στὴν ἰστορία, πρᾶγμα ποὺ ἐπιβεβαιώνει ἥ ἰστορία τῶν ρωσικῶν σεκτῶν, ἔνα ξήτημα ἐλάχιστα φωτισμένο στὴν Ἑλληνικὴ βιβλιογραφία.

Ἐξίσου ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἥ ἐπισήμανση τοῦ Νικολάι Λόσκι¹⁹ στὸ ἔργο του Ὁ χαρακτῆρας τοῦ ρωσικοῦ λαοῦ, ὅπου σημειώνει: «[...] Τὸ 1862, κατὰ τὴν παραμονή του στὸ Λονδίνο, ἐπισκέφτηκε τὸν Χέρτσεν. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴν συνάντησην ἐγραψε στὸν Ὁγκαρόφ ὅτι ὁ Ντοστογιέφσκι «πιστεύει μὲ ἐνθουσιασμὸν στὸν ρωσικὸν λαό» (τόμος 15, σελ. 354). Στὸ «Ἡμερολόγιο τοῦ συγγραφέα» ὁ Ντοστογιέφσκι λίγο πρὸν ἀπὸ τὸν θάνατό του ἐγραψε: «Ὕπερασπίζομαι τὸν λαὸν καὶ πρὸν ἀπ’ ὅλα τὴν ψυχή του, τὶς μεγάλες του δυνάμεις, τὶς ὁποῖες κανεὶς ἀπὸ ἐμᾶς δὲν γνωρίζει ἀκόμη σὲ ὅλο τους τὸ μέγεθος καὶ μεγαλεῖο, πιστεύω σ’ αὐτὲς σὰν κάτι τὸ ἱερό (1881). Ὁ Ντοστογιέφσκι ἀγαποῦσε τὴν Ρωσία ὡς κράτος ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν δέκα ἐτῶν γαλουχημένος «μὲ τὸν Καραμζίν «(Ἡμερολόγιο, 1873, XVI). Ἐγραψε τόσα πολλὰ καὶ διαφορετικὰ γιὰ τὴν Ρωσία ποὺ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἔξατλήσουμε αὐτὸ τὸ θέμα· θὰ τὸ ἀγγίξω μόνο τόσο ὅσο χρειάζεται γιὰ τὸν προσδιορισμὸν τῆς χριστιανικῆς κοσμοθεωρίας τοῦ Ντοστογιέφσκι»²⁰, γιὰ νὰ συνεχίσει λίγο παρακάτω λέγοντας πῶς «ὅ ρωσικὸς μυστικισμὸς ἔχει τὸν χαρακτῆρα τοῦ μυστικιστικοῦ ρεαλισμοῦ· στὴν ρωσικὴ γνωσιολογία, σὲ αὐτὸ τὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ μυστικισμοῦ ἀντιστοιχεῖ τὸ ρεῦμα τοῦ ἵντιβιντουάλισμοῦ· στὴν μεταφυσικὴν συγκεκριμένον χαρακτῆρας τῶν ρωσικῶν φιλοσοφικῶν συστημάτων καὶ ἥ ἀγάπη γιὰ τὸ προσωπικὸ Εἶναι» [...] Ὁ Ντοστογιέφσκι ἀγαποῦσε τὸν ρωσικὸν λαὸ προσωπικά, μὲ τὴν προσωπική του ἀγάπην»²¹.

Ἔδιαίτερα εὐαίσθητος παρατηρητὴς καὶ καταγραφέας τῆς σύγχρονής του πραγματικότητας, ὁ Ντοστογιέφσκι ἀπὸ πολὺ νωρὶς κατανόησε πόσο ἴσχυρὴ ἦταν αὐτὴ ἥ ἔνωση τοῦ μηδενισμοῦ μὲ τὴν ἀποκαλυπτικὴ προσδοκία μεταξὺ τῶν νεαρῶν Ρώσων. Βάζει δὲ τὸν ἀγαπημένο του ἥρωα, τὸν Ἰβάν Καραμάζοφ, νὰ περιγράψει τὴν ρωσικὴν νεολαία τῆς ἐποχῆς, λέγοντας πῶς οἱ νέοι κάθονται σὲ βρώμικα καπιλειὰ καὶ δὲν ἀσχολοῦνται μὲ τὸ πῶς θὰ φτιάξουν τὴν ζωήν, πῶς θὰ τὴν κάνουν ἔναν τόπο καθαρὸ γιὰ τὴν κοινὴν

19. Νικολάι Ούνονύφριεβίτς Λόσκι (1870-1965): Ρώσος φιλόσοφος τῆς Διασπορᾶς.

20. Νиколай Лосский, *Характер русского народа*, Берлин, Посев, 1957, с. 221.

21. Ὁ.π.

συνάντηση, ἀλλὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ παγκόσμια προβλήματα. Ὁ ἕδιος ἥρωας λίγο ἀργότερα δηλώνει περήφανα πώς δὲν ἀποδέχεται τὸν κόσμο ὡς Θεύα δημιουργία, ἐφόσον ὑπάρχει πόνος καὶ βάσανο καὶ ἀναφέρει τὴν γνωστὴν σὲ ὅλους περίπτωσην μὲ τὸ μικρὸ ἀγοράκι, τὸ ὄποιο κλείδωσε ὁ ἀσπλαχνὸς γαιοκτήμονας ἀτιμώροτος σὲ μιὰ ἀποθήκη ὅπου ἔκεινο ἔκλαιγε γοερὰ ὑποφέροντας. Γιὰ τὸν Ἰβάν Καραμάζοφ, χαρακτηριστικὴ μηδενιστικὴ φριγούρα, τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπάρχει πόνος στὸν κόσμο ἀρκεῖ γιὰ νὰ ξητήσει τὴν ἀνατροπή του.

Ο Ἰβάν ὅμως, ὡς ἴδιαίτερα εὐαίσθητος νέος, ὁ ὄποιος μοιράζεται τὴν εὐαίσθησία του μὲ τὸν λαό του ἐν γένει, δὲν νιώθει ἀγάπη μέσα του καὶ κάθε ἄλλο παρὰ προσεγγίζει τὴν ἰστορία ὑπὸ τὴν ὄπτικὴ γωνία τῆς θρησκευτικῆς πίστης. Γι’ αὐτὸν ἡ ἰστορία δὲν εἶναι λύτρωση, μὰ βάσανο. Ἔνω ἀρχικὰ θέτει σωστὰ τὸ ζήτημα γιὰ τὸ δάκρυ τοῦ μικροῦ ἀθώου παιδιοῦ, δὲν θέλει ὡστόσο νὰ ἀναγνωρίσει τὴ Θεία Πρόνοια στὴν ἰστορία, δηλαδὴ δὲν θέλει νὰ δεῖ τὴν τελικὴ λύτρωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀνθρωπότητας στὸ τέλος τοῦ ἰστορικοῦ χρόνου. Ταυτόχρονα, ἀρνεῖται τὴν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ καὶ ἔτσι δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδεχτεῖ τὴ θυσία τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ ὡς λύτρωση καὶ ἔναρξη τῆς νέας ζωῆς. Γιὰ τὸν Ντοστογιέφσκι οἱ νεαροὶ Ρῶσοι προκαλοῦν τὸν Θεὸ μὲ τὸ δάκρυ τοῦ μικροῦ παιδιοῦ, μὰ ἔκεινος δὲν ἀντιδρᾶ καθόλου. Ἔτσι ὁ συγγραφέας καταφέρνει μὲ ἐπιτυχία νὰ ἀποκαλύψει τὸν πειρασμὸ τοῦ ἀντίχριστου ποὺ κυρίευσε τὰ μυαλὰ τῆς ρωσικῆς νεολαίας τῆς ἐποχῆς του. Ταυτόχρονα ὅμως μὲ αὐτὴν τὴν «κυριαρχία» ἔξηγεῖται καὶ ἡ ἐπιλογὴ τῶν μέσων ποὺ θὰ χρησιμοποιήσει ἡ νεολαία γιὰ τὸν μετασχηματισμὸ τῆς ζωῆς καὶ τῆς κοινωνίας. Ἐπιλέγει τὰ γήινα, ἀνθρώπινα μέσα γιὰ νὰ οἰκοδομήσει τὸ βασίλειο τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀντίπαλο δέος τοῦ βασιλείου τοῦ Θεοῦ. Ἐπιλέγει τὴ βία καὶ τὸν καταναγκασμό, ὡς φορέα τῆς μοναδικῆς ἀλήθειας, αὐθεντίας καὶ βούλησης: τῆς ἐπανάστασης. Αὐτὸν ὅμως ἀνοιξε τὴν πύλη τῆς κολάσεως ποὺ ὁδήγησε στὰ τραγικὰ γεγονότα τοῦ 1905-1908 καὶ 1917 ἀντίστοιχα, γεγονότα ποὺ σημάδεψαν τὴν ρωσικὴν τραγωδία τοῦ 20^{οῦ} αἰώνα.

Τὸ Ἡμερολόγιο τοῦ συγγραφέα ὡς δημόσια ἔξιμολόγηση

Τόσο ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο, ὅσο καὶ ἡ προφητικὴ διάσταση τοῦ τελευταίου, εἶναι ἀδύνατον νὰ ἔξεταστοῦν χωρὶς τὴν ἀναγωγή τους στὸ Ἡμερολόγιο

τοῦ Συγγραφέα τοῦ Ντοστογιέφσκι. Ἡ λέξη ἡμερολόγιο δηλώνει σαφῶς μιὰ ἀνθρώπινη καὶ συγγραφικὴ ἔξομολογητικὴ διάθεση. Τὴν στιγμὴν ὅμως ποὺ τὸ ἡμερολόγιο, τὸ ὄποιο ἐξέδιδε ὁ ἕδιος ὁ συγγραφέας του, ἔγινε σπουδαϊκὸ γεγονὸς τῆς πολιτιστικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τῆς ἐποχῆς του, θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπιστεῖ διαφορετικά. "Οποιος ἔχει ἔχει φυλλίσει τὸ Ἡμερολόγιο τοῦ Συγγραφέα, δὲν θὰ δυσκολεύεται καθόλου νὰ συμφωνήσει μὲ τὴν ἄποφη ὅτι πρόκειται γιὰ ἔξομολογητικὰ κατηχητικὰ κείμενα. Εὔκολα ἐπίσης διαπιστώνει ὁ καλόπιστος ἀναγνώστης πῶς πρόκειται γιὰ κείμενα γραμμένα μὲ πάθος καὶ εἰλικρίνεια, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ αὐτὸ τὸ λογοτεχνικὸ εἶδος τῆς ἡμερολογιακῆς μορφῆς.

Ἄρχικά, θὰ πρέπει νὰ σημειώσουμε ἔνα βασικὸ χαρακτηριστικὸ τῆς πνευματικῆς δραστηριότητας τοῦ Ντοστογιέφσκι στὰ χρόνια συγγραφῆς καὶ κυκλοφορίας τοῦ Ἡμερολογίου: εἶναι ἡ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὄποια προσπάθησε νὰ δραστηριοποιηθεῖ κοινωνικά καὶ πολιτικά, στοχεύοντας ὅχι μόνο στὸ μεγάλο ἀκροατήριο, ἀλλὰ καὶ στὴν ἕδια τὴν τσαρικὴν αὐλὴν καὶ κυβέρνησην. Οἱ ἀναγνῶστες ἀπὸ τὴν ἄλλη «διάβαζαν τὸ «Ἡμερολόγιο» ὡς εὐλογία, σὰν τὴν 'Αγία Γραφή' ἀντιμετώπιζαν τὸν συγγραφέα ὡς πνευματικὸ πατέρα, ἄλλοι ὡς προφήτη καὶ ἐπιπλέον τοῦ ζητοῦσαν νὰ τὸν βοηθήσει στὶς ἀμφιβολίες τους σχετικὰ μὲ δρισμένα καυτὰ ζητήματα τῆς ἐποχῆς τους»²².

Τὸ Ἡμερολόγιο τοῦ Συγγραφέα εἶναι ἔνας συνδυασμὸς τοῦ ἡμερολογιακοῦ εἶδους μὲ τὴ λογοτεχνικὴ κριτική, τὴν πολιτικὴν ἀρθρογραφίαν καὶ τὸν κοινωνικὸ προβληματισμό, πρᾶγμα ποὺ τὸ κάνει ἰδιαίτερα ἐλκυστικὸ καὶ γοπτευτικὸ γιὰ τὸν ἀναγνῶστην ὅλων τῶν ἐποχῶν, ἀλλὰ καὶ ἐξηγεῖ τὴν τεράστια ἐπιτυχία ποὺ εἶχε στὴν ἐποχή του. Στὸ Ἡμερολόγιο, μιλῶντας σὲ πρῶτο πρόσωπο, ὁ Ντοστογιέφσκι ἐκθέτει τὴ γνώμην του γιὰ μιὰ σειρὰ ζητημάτων, τὰ ὄποια καθόρισαν τὴ μετέπειτα πορεία τῆς πατρίδας του, ὅπως τὸ πρόβλημα τῶν δικαστηρίων, ὁ πόλεμος μὲ τὴν Τουρκία, ἡ συζήτηση γιὰ τὴ συμμαχία μὲ τὸν Μπίσμαρκ ποὺ θὰ διδηγοῦσε ἔναν ἴδιομορφό μετασχηματισμὸ τοῦ κόσμου μὲ τὴ Γερμανία νὰ λαμβάνει τὴν Δύσην καὶ ἡ Ρωσία τὴν Ἀνατολήν, τὸ ἑβραϊκὸ ζητημα, ἡ Κωνσταντινούπολη, οἵ μεταρρυθμίσεις

22. Πρόκειται γιὰ τὶς ἀναμνήσεις τοῦ τυπογράφου τοῦ Ἡμερολογίου Α.Μ. Ἀλεξάντροφ, στὸ βιβλίο μὲ ἀναμνήσεις τῶν συγχρόνων του: Александров М.А. Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях типографского наборщика в 1872-1881 годах // Ф.М.Достоевский в воспоминаниях современников. В 2 тт. Т. 2. М.: Художественная литература, 1990. с. 281.

τοῦ Μεγάλου Πέτρου, οἵ Σλαβόφιλοι καὶ οἱ Δυτικίζοντες, ὁ ρωσικὸς οἰζο-σπαστικὸς καὶ φυσικὰ τὸ κεντρικὸ πρόβλημα τῆς Ρωσίας, ἢ ἀγροτιά. Σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ζητήματα ὁ Ντοστογιέφσκι ἔδινε ἀκραῖες συντηρητικὲς ἀπαντήσεις, ἐξίσου δύναμις ἐπαναστατικὲς ὅπως οἱ ἀριστεροὶ οἰζοσπάστες στοχαστὲς τῆς ἐποχῆς του.

Παρόλο ποὺ πολλοὶ μελετητὲς τοῦ ἔργου τοῦ Ντοστογιέφσκι συμφωνοῦν μὲ τὴν προσέγγισην τοῦ Μ. Μπαχτίν²³, σύμφωνα μὲ τὴν ὥποια ἢ λογοτεχνικὴ καὶ ἢ δημοσιογραφικὴ δραστηριότητα τοῦ Ρώσου συγγραφέα εἶναι ἄνισες μεταξύ τους, εἶναι σκόπιμο νὰ δοῦμε καὶ μιὰ ἄλλη θεώρηση, διαμετρικὴ ἀντίθετη μὲ τὴν προαναφερθεῖσα. Πρόκειται γιὰ τὴν προσέγγιση τοῦ Φιοντὸρ Στεπούν²⁴ σύμφωνα μὲ τὴν ὥποια: «Ο Ντοστογιέφσκι δὲν ἔταν μόνο καλλιτέχνης, ἄλλα καὶ πολὺ παθιασμένος, ἔνθερμος καὶ ἔτοιμος νὰ ἀντιδράσει στὰ πάντα, ἐπιφυλλιδογράφος, πρᾶγμα ποὺ βεβαιώνουν τόσο τὰ περιοδικὰ ποὺ ἐξέδιδε, ὁ Χρόνος καὶ ἡ Ἐποχή, δοσο καὶ τὸ Ήμερολόγιο τοῦ συγγραφέα, ὅπου μιλοῦσε μὲ τὴν φωνή του, σὲ πρῶτο πρόσωπο, χωρὶς νὰ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὶς μάσκες τῶν ἡρώων του. Θὰ πρέπει κανεὶς στὴν ἐπιφυλλιδογραφία τοῦ Ντοστογιέφσκι νὰ ἀναζητήσει τὴν κοσμοθεωρία του. Η ἄποψη αὐτὴ μπορεῖ νὰ φανεῖ πειστικὴ ἐκ πρώτης ὄψεως, ἀν δύναται στοχαστοῦμε πιὸ βαθειά, τότε εὔκολα γίνεται ἀντιληπτὴ ἢ ἀμφιστημία της. Η ἐπιφυλλιδογραφία ὡς μορφὴ δημιουργίας δὲν μπορεῖ, δοσο ταλαντοῦχος κι ἂν εἶναι ὁ ἐπιφυλλιδογράφος, νὰ ἀνασάνει σὲ ἐκεῖνα τὰ ὑψη, στὰ ὥποια ἀνασαίνει τὸ λογοτεχνικὸ ἔργο»²⁵. Δύσκολα θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ διαφωνήσει μὲ αὐτὴ τὴν ἄποψη.

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε καλύτερα δύναται τὸ Ημερολόγιο τοῦ συγγραφέα καὶ τὸν Ντοστογιέφσκι ὡς «πολιτικὸ προφήτη», θεωροῦμε σκόπιμο νὰ ἀναφερθοῦμε, ἔστω καὶ συνοπτικά, σὲ ὄρισμένα βασικά του δόγματα.

‘Ο Ντοστογιέφσκι εἶχε ταχθεῖ καὶ ἐξέφραζε δημοσίως τὴν στήριξή του στὴν αὐτοκρατορικὴ ἰδεολογία τῆς Ρωσίας, ἔτσι ὅπως αὐτὴ διαμορφώθηκε

23. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΧΤΙΝ, *Ζητήματα τῆς ποιητικῆς τοῦ Ντοστογιέφσκι*, μτφρ. Ἀλεξάνδρα Ιωαννίδου, Πόλις, Ἀθήνα 2008.

24. Φιοντὸρ Αύγουστοβίτς Στεπούν (1884-1965): Ρώσος φιλόσοφος καὶ στοχαστής, κοινωνιολόγος, λογοτεχνικὸς κριτικός, ἱστορικός, πολιτικός, ὀπαδὸς τῆς θεωρίας τοῦ Νεοκαπιτανισμοῦ.

25. СТЕПУН Ф.А., *Миросязрение Достоевского* // Степун Ф.А. *Сочинения*. М.: РОССПЭН, 2000. С. 643.

στὰ χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ Μεγάλου Πέτρου καὶ τῆς Αἰκατερίνης Β'. Ὁ πρῶτος ἀντιπροσωπεύεται τὴν Πετρούπολην ὡς πρωτεύουσα μιᾶς χώρας που κατευθύνεται δυτικά, μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα μιᾶς χώρας ποὺ τραβήξει ἀνατολικὰ καὶ κατέρρευσε. Ἡ δεύτερη σχεδίαζε τὴν κατάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης στὸ πλαίσιο τοῦ σχεδίου της γιὰ τὴν δημιουργίας τῆς «Μεγάλης Ἑλληνο-ρωσικῆς Ἀνατολικῆς Αὐτοκρατορίας», ἵδωμένης φυσικὰ μέσα ἀπὸ τὸ πρότιμα τῆς «βυζαντινῆς κληρονομιᾶς», ὅταν μέσα ἀπὸ τὸ Βυζάντιο στὴν Ρωσία, ἄρχισαν νὰ βλέπουν τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ὡς λίκνο τοῦ κοινοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ οἵ δύο ἐκδοχὲς ὅμως ἦταν ἡ ἀπόρροια τῆς ἐπιρροῆς καὶ τῆς γοντείας ποὺ ἀσκοῦσε ἡ Θεωρία τῆς Τρίτης Ρώμης²⁶, δηλαδὴ τῆς Μόσχας ὡς διαδόχου τῶν δύο προγενεστέρων (Ρώμης καὶ Κωνσταντινούπολης) στὴν κεφαλὴ τοῦ Ὀρθόδοξου κόσμου.

Στὴν γνωστή του διαμάχη μὲ τὸν Ν. Ντανιλιέφσκι²⁷, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων γιὰ τὸ περιβότο Ἀνατολικὸ Ζήτημα, ὁ Ντοστογιέφσκι ὑποστηρίζει τὴν κατάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ τῆς μετατροπῆς της σὲ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν ἐπίλυση αὐτοῦ τοῦ ζητήματος ὑπὲρ τῶν σλαβικῶν ἔθνοτῶν ὅχι μόνο τῆς Βαλκανικῆς, ἀλλὰ ὀλάκερου τοῦ κόσμου.

Ωστόσο, ὁ ἕδιος ὁ Ντοστογιέφσκι, ὡς τέκνο τῆς αὐτοκρατορικῆς περιόδου τῆς ρωσικῆς ἰστορίας, ἀπέδιδε ἴδιαίτερο πολιτικό, πολιτισμικὸ καὶ γεωπολιτικὸ ρόλο στὴν Πετρούπολη καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ δὲν διέφερε σὲ τίποτε ἀπὸ τοὺς Σλαβόφιλους.

26. Ἡ Θεωρία τῆς Τρίτης Ρώμης ἦταν ἡ βάση γιὰ τὶς μεσσιανικὲς προσδοκίες, τὸν ρόλο καὶ τὴν σημασία τῆς Ρωσίας, τὴν περίοδο τῆς ἀκμῆς τῆς Μοσχοβίτικης Ἡγεμονίας. Οἱ Μοσχοβίτες ἡγεμόνες ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Γ' διεκδικοῦσαν τὸν τίτλο τοῦ αὐτοκράτορα καὶ θεωροῦσαν ἔαυτοὺς διαδόχους τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων. Σύμφωνα μὲ τοὺς ἰστορικοὺς ἡ πρώτη διατύπωση αὗτῆς τῆς θεωρίας ἔγινε ἀπὸ τὸν στάρσετς Φιλόθεο τῆς μονῆς τοῦ Ἐλεαζάρο στὸ Πισκόφ, σὲ δύο του ἐπιστολές, τὴν πρώτην πρὸς τὸν διάκο Μιχαὴλ Γκριγκόρεβίτης Μισιούριου-Μουνέχιν ποὺ ἦταν ἀφιερωμένες στὴν χρονολόγηση καὶ στὸν ἀστρονομία καὶ τὴν δεύτερην πρὸς τὸν μεγάλο ἡγεμόνα τῆς Μόσχας Βασίλειο Γ' καὶ ἀναφερόταν στὸν τελειότητα τοῦ σταυροικοῦ λαβάρου. Ἐν γένει ἡ θεωρία διαμορφώθηκε κατὰ τὸν 15ο-16ο αἰῶνα, ὡς μία ἀναζήτηση τῆς θέσης καὶ τοῦ ρόλου τῆς Ρωσίας στὴν πανευρωπαϊκὴ ἰστορία.

27. Νικολάι Γιάκοβλεψτς Ντανιλέφσκι (1822-1885): Ρώσος φυσικός, κοινωνιολόγος, ἀσχολήθηκε ἴδιαίτερα μὲ πολιτισμικὰ θέματα, θεωρεῖται ὁ ἰδρυτὴς τοῦ κινήματος τοῦ Πανόλαβισμοῦ.

‘Ο Ντοστογιέφσκι καὶ ὁ Πανσλαβισμὸς

‘Ο Πανσλαβισμός, παρὰ τὰ ὅσα λέγονται, δὲν ἐμφανίστηκε ώς ἰδεολογικὸ καὶ πολιτικὸ ρεῦμα στὴν Ρωσία, ἀλλὰ στὴν Τσεχία καὶ τὴ Σλοβακία, στὶς ἀρχές τοῦ 19^{ου} αἰῶνα ὡς ἀπάντηση στὸ κίνημα τοῦ Πανγερμανισμοῦ. Βασικὴ ἰδεολογικὴ ἀρχὴ τοῦ Πανσλαβισμοῦ ἦταν ἡ ἐνότητα τῶν σλαβικῶν λαῶν, θεμελιωμένη στὴ συγγένεια τῶν γλωσσῶν, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴ λογοτεχνία, ἀλλὰ καὶ στὴν κοινότητα τῆς ἴστορικῆς πορείας.

Στὴ Ρωσία ἀπεναντίας ἐμφανίστηκε ώς ἀντίδραση τῶν διανοούμενων κατὰ τῆς γονείας ποὺ ἀσκοῦσαν οἱ δυτικόφιλες προσεγγίσεις στοὺς κυβερνητικοὺς κύκλους τῆς Πετρούπολης. Σημειώνεται πὼς ἴδιαίτερη ἄνθιση γνώρισαν οἱ πανσλαβιστικὲς ἰδέες κατὰ τὶς δεκαετίες τοῦ 1840 καὶ 1850 ὅταν ἔνα μεγάλο μέρος τῆς ρωσικῆς διανόσης θεώρησε πὼς δέξυνεται ἡ ἀντιπαράθεση μεταξύ του φομανο-γερμανικοῦ καὶ τοῦ ἑλληνο-ρωσικοῦ κόσμου. Σημαντικὸ ρόλο στὴν ἀνάπτυξη τοῦ Πανσλαβισμοῦ ὡς θεωρίας ἀλλὰ καὶ πολιτικῆς δραστηριότητας διαδραμάτισε τὸ λεγόμενο «Ἀνατολικὸ Ζήτημα».

‘Οσο κι ἀν φάξει κανεὶς στὰ “Απαντά”²⁸ τοῦ Ντοστογιέφσκι δὲν θὰ βρεῖ κανένα ἀπολύτως κείμενο, στὸ ὅποιο νὰ διατυπώνει τὸ πανσλαβιστικό του δόγμα ἢ ἔστω τὴ θεωρία του. Ως ἐκ τούτου εἶναι τουλάχιστον προβληματικὸ τὸ συμπέρασμα τοῦ π. Ἰουστίνου Πόποβιτς ὅτι «στὸν σλαβικὸ κόσμο, ὁ Ντοστογιέφσκι εἶναι ὁ μεγαλύτερος προφήτης καὶ ὁ πλέον ἡνίωτης ἀπόστολος τοῦ σλαβισμοῦ». Ἡ σλαβικὴ ἰδέα εἶναι μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες προφητεῖες του καὶ ἔνας ἀπὸ τοὺς κυριότερους εὐαγγελισμούς του»²⁹. Ἀπεναντίας, ὁ Λέβ Σεστόφ σημειώνει εὕστοχα ὅτι: «“Ἄν προσέξετε λίγο ὅμως, τότε θὰ πεισθεῖτε ὅτι ὁ Ντοστογιέφσκι δὲν ἀνακάλυψε καμία πραγματικὰ αὐθεντικὴ πολιτικὴ ἰδέα. Ὁλες οἱ ἰδέες του ἦταν δάνειες, χωρὶς νὰ τὶς ἐλέγξει μάλιστα, ἀπὸ τοὺς Σλαφόβιλους, οἵ ὅποιοι, μὲ τὴ σειρὰ τους, ἦταν αὐθεντικοὶ μόνο στὸν βαθμὸ ἐκεῖνο ποὺ μποροῦσαν νὰ μεταφράσουν χωρὶς βοήθεια ἀπὸ τὴ γερμανικὴ ἢ γαλλικὴ γλῶσσα τὴ φράση «Russland, Russland über alles» ἀκόμη καὶ ἢ ἔκταση τοῦ στίχου δὲν χάλασε μὲ τὴν ἀλλαγὴ μιᾶς λέξεως»³⁰.

28. Ф.М. Достоевский, Полное собрание сочинений в 30 томах, Наука. Ленинградское отделение, 1978-1979

29. Прп. Иустин (Попович) Достоевский о Европе и славянстве. М.СПб., 2002. С. 224.

30. ΛΕΒ ΣΕΣΤΟΦ, *Τὸ χάρισμα τῆς προφητείας*, μτφρ. Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης, περιοδικό Στέπα, No 7, Αθήνα 2017.

Τὴν ἀρτιότερην ἵσως ἔρμηνεία γιὰ τὴν πολιτικὴ διάσταση τοῦ Ντοστογιέφσκι, μᾶς τὴν προσφέρει ὁ Βασίλης Ροζάνοφ στὸ κλασικὸ του ἔργο *Ο θρῦλος τοῦ Μεγάλου Τεροεξεταστῆ τοῦ Φ. Μ. Ντοστογιέφσκι*, σημειώνοντας μὲ πολλὴ ἀγάπη: «Στὴ λογοτεχνίᾳ μας ποτὲ δὲν ὑπῆρξε συγγραφέας, τὰ ἴδιανικὰ τοῦ ὅποιου θὰ ἦταν τόσο τέλεια διαχωρισμένα ἀπὸ τὴν περιφρέουσα πραγματικότητα. Ο Ντοστογιέφσκι ποτὲ δὲν ἐγκατέλειψε τὴ σκέψη πῶς πρέπει νὰ τὴν ὑποστηρίξει μὲ ὅποιονδήποτε τρόπο, νὰ διορθώσει ἔστω καὶ κάτι σ' αὐτήν, τὴ δεδομένη ἰστορικὴ στιγμή. Δυνάμει τῆς ἴδιότητας γενίκευσης ποὺ εἶχε τὸ μυαλό του, αὐτὸς μὲ μεγάλο ἐνδιαφέρον ἐντρύφησε στὸ κακό, τὸ ὅποιο κρύβεται στὸ κοινὸ σύστημα τῆς ἰστορικὴ διαμορφωμένης ζωῆς· ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ ἀντιπάθεια καὶ ἡ περιφρόνησή του πρὸς κάθε ἐλπίδα νὰ βελτιωθεῖ ὅτιδήποτε μὲ τὴν βοήθεια μερικῶν ἀλλαγῶν, ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ ἔχθρα του πρὸς τὰ κόμματα τῶν προοδευτικῶν καὶ τῶν Δυτικίζοντων στὴν χώρα μας»³¹.

Ωθούμενος ἀπὸ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν πατρίδα του τὴν Ρωσία, ὁ Ντοστογιέφσκι, σὰν παιδὶ τῆς ἐποχῆς του, παθιάστηκε, ἀγωνίστηκε στὸ μέτρο τῶν δυνάμεών του, ὑποστήριξε τὶς Σλαβικὲς ἐπιρροὲς τῆς Μόσχας καὶ τῆς Πετρούπολης, ἐνεθάρρυνε τοὺς ἐργανοῦς ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποστολὴν ἐθελοντῶν γιὰ νὰ πολεμήσουν στὸ πλευρὸ τῶν Σέρβων καὶ τῶν Βουλγάρων. Αὐτὸ σήμερα μπορεῖ νὰ ξενίζει, εἶναι ώστόσο μιὰ δίκαιη καὶ ἀκριβὴς ἰστορικὴ παρατήρηση, τὴν ὅποια θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπόψη μας ὅταν ἀναφερόμαστε στὴν πολιτική - προφητικὴ διάσταση τῆς ζωῆς τοῦ μεγάλου Ρώσου συγγραφέα.

Ως πρὸς τὴν ἀξία καὶ τὴν σημασία τῆς «προφητείας» τοῦ Ντοστογιέφσκι γιὰ τὸν ἀναγεννητικὸ καὶ ἀναζωογονητικὸ ρόλο τῆς Ρωσίας, σημαντικὴ εἶναι ἡ παρατήρηση καὶ πάλι τοῦ Λεβ Σεστόφ στὸ δοκίμιο του *Μπιελίνσκι καὶ Ντοστογιέφσκι*, ὅπου ἐπισημαίνει: «[...] γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ντοστογιέφσκι ἀγαποῦσε πολὺ νὰ προφητεύει. Ἀνήγγειλε, ἀνάμεσα στὰ ἄλλα πῶς ἡ Ρωσία ἦταν προορισμένη ν' ἀναστήσει στὴν Εὐρώπη (ἢ ὅποια τὴν εἶχε ἥδη ξεχάσει) τὴν ἴδεα τῆς ἀνθρώπινης ἀδελφότητας. Ο ἔνας ἀπὸ τοὺς πρώτους Ρώσους ποὺ εἶχαν μία ἐπίδραση στὴν Εὐρώπη ὑπῆρξε ὁ Ντοστογιέφσκι. »Ε, λοιπόν, εἶχε ἡ προφητεία του πρόοδο; Μίλησαν γι' αὐτό, ἐξέφρασαν

31. ΒΑΣΙΛΙ ΡΟΖΑΝΟΦ, *Ο θρῦλος τοῦ Μεγάλου Τεροεξεταστῆ τοῦ Φ. Μ. Ντοστογιέφσκι*, μτφρ. Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης (ὑπὸ ἔκδοσης).

μάλιστα τὸν ἔκπληξή τους καὶ μετὰ ξεχάστηκε. Τὸ πρῶτο δῶρο ποὺ ἡ Εὐδώπη δέχτηκε μ' εὐγνωμοσύνη ἀπ' τὴν Ρωσία, ὑπῆρξε ἡ «ψυχολογία» τοῦ Ντοστογιέφσκι [...] Τὸ πεπρωμένο ὅμως γελάει μ' εὐχαρίστηση μὲ τὰ ἴδαινικὰ καὶ τὶς προφητεῖες τῶν θνητῶν κι ὑπάρχει τόπος νὰ πιστέψουμε πὼς ἐκφράζει ἔτσι τὴν μεγάλην του σοφία³².

Τὸ κράτος καὶ ἡ ἔξουσία στὴ θεώρηση τοῦ Ντοστογιέφσκι

“Οσο κι ἂν ἀκουστεῖ παράξενο, ὥστόσι ὁ πλέον πολιτικὸς Ντοστογιέφσκι ξεδιπλώνεται ὅχι μέσα ἀπὸ τὴν ἐπιφυλλιδογραφία του, ἀλλὰ στὸν Θρῦλο γιὰ τὸν Μεγάλο Ιεροεξεταστή. Ο γηραιὸς Ιεροεξεταστής, ἀνελέντος καὶ σκληρός, καίει τὸν αἰρετικοὺς καὶ κάνει ὅτι δὲν θὰ ἔκανε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Τὰ ἐπιχειρήματά του ὅμως εἶναι ἀκαταμάχητα ἢ σχεδὸν ἀκαταμάχητα. Στὸν Θρῦλο, ὁ Χριστὸς σωπαίνει κι ἄντι γι' αὐτὸν μιλοῦν οἱ εὐαγγελικὲς περικοπές, πρᾶγμα ποὺ κάνει τὸν γηραιὸν Ιεροεξεταστὴν νὰ τὸν εἰρωνευτεῖ λέγοντας: «Μὰ ὄντως, δὲν ἔχεις νὰ προσθέσεις τίποτα σὲ ὅσα 'Εσύ ὁ ἴδιος εἶπες;»

‘Ο Σεργκέι Αβέριντσεφ³³ δικαίως σημειώνει ὅτι: «Εἶναι ἀναμφίβολο πὼς οἱ φορεῖς τῆς ἔξουσίας, οἱ ὄποιοι ἀνήκουν στὸ περιβάλλον τῆς κυρίαρχης ἐλίτ, ἴδιαιτερα σὲ κράτη ὅπως οἱ ἀρχαῖες ἀνατολικὲς Δεσποτεῖς ἢ τὸ Βυζάντιο, εἶχαν πολλὰ κοινὰ στοιχεῖα μὲ τὴ συνείδηση τοῦ Μεγάλου Ιεροεξεταστῆ τοῦ Ντοστογιέφσκι καὶ θὰ θεωροῦσαν ἔαυτοὺς φορεῖς ὅχι μόνο συγκεκριμένων κρατικῶν μυστικῶν, ἀλλὰ καὶ κάποιου ἐνιαίου «μυστικοῦ τῆς ἔξουσίας» ἔνα arcanum imperii»³⁴.

Στὸ σημεῖο αὐτὸν ὅμως θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθοῦμε στὸν δισυπόστατο χαρακτῆρα τοῦ Χριστιανισμοῦ κατὰ τὸν Ντοστογιέφσκι, στὴν ἴδιοτυπη διαλεκτική του. Κατὰ τὸν Ρῶσο συγγραφέα μποροῦν νὰ ἀκολουθήσουν τὸν

32. ΛΕΒ ΣΕΣΤΟΦ, «Μπιελίνσκυ καὶ Ντοστογιέφσκι», μτφρ. Νίκος Μακρής, στὸ Σπουδὴν τὸν Ντοστογιέφσκι, ἐκδόσεις IMAGO, Ἀθήνα 1884, σελ. 250. Πρόκειται γιὰ συλλογικὸ τόμο, ἀνατύπωση τοῦ ἀφιερώματος τοῦ περιοδικοῦ Ἐποπτεία.

33. Σεργκέι Σεργκέγιεβίτς Αβέριντσεφ (1937-2004): Ρώσος φιλόλογος, φιλόσοφος, λογοτεχνικὸς κριτικός, ἰστορικὸς τοῦ πολιτισμοῦ, ἀναγνώστης τῆς Ρωσικῆς Ορθόδοξης Ἐκκλησίας.

34. АВЕРИНЦЕВ С.С. Несколько мыслей о «евразийстве» Н.С. Трубецкого отὸ περιοδικὸ Νovyj mir. 2003. No 2. C. 147.

Χριστὸ μόνο οἱ δυνατοί (αὐτοὶ εἶναι ἡ βάση τοῦ στρατεύματός του, εἶναι ἡ πρωτοπορία), ὑπάρχει ὅμως καὶ ἔνα δεύτερο μέρος, οἱ ἀδύνατοι, γιὰ τὸν ὅποιον πρέπει νὰ ἐπιδεῖξει τὴ φροντίδα του. Αὐτὴ εἶναι μία κρίσιμη στιγμὴ στὸν κατανόποντοῦ Ντοστογιέφσκι, ἀφοῦ ἐδῶ ἐμφανίζεται νὰ διεκδικεῖ τὸ ρόλο τοῦ διδασκάλου καὶ τοῦ ὁργανωτικοῦ νοῦ τῆς Ἑκκλησίας. Ἡ ἀπόρριψη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὁργάνωσης τοῦ κόσμου, σύμφωνα μὲ τὸν ἕδιο, θὰ ὀδηγήσει στὸν ἐξέγερσην τῶν ἀδυνάτων, οἱ ὄποιοι θὰ προκαλέσουν αἵματοχυσία καὶ θὰ ἀρχίσει ἡ ἀνθρωποφαγία. Πολλοὶ λένε πώς τὰ γεγονότα ἀπὸ τὸ 1905 μέχρι καὶ τὸ 1917 στὴ Ρωσία εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωση αὐτῆς τῆς προφητείας τοῦ Ντοστογιέφσκι³⁵.

Κατὰ τὴν γνώμη μας, ὁ Θρῆλος τοῦ Μεγάλου Ιεροεξεταστῆ κινεῖται σὲ ἐπικίνδυνα πολιτικὰ νερά, τόσο γιὰ τὸν Ντοστογιέφσκι τὸν ἕδιο, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐποχὴν ποὺ ἀκολούθησαν. Τὸ ζήτημα τῆς ὑπόθαλψης ὀλοκληρωτικῶν ἀντιλήψεων, ἔστω καὶ διατυπωμένων ἀπὸ τὸν Μεγάλο Ιεροεξεταστή, εἶναι κάτι ποὺ πολλοὶ ἀποφέύγουν νὰ θίξουν. Ἡ ἀπόλυτη αὐθεντία, ἡ ἀπόλυτη ἐξουσία, ἐν ὀνόματι μάλιστα τοῦ Χριστοῦ, ἡ αὐθαιρεσία τῆς ἐξουσίας στὸ βασίλειο ἐπὶ τῆς γῆς, εἶναι κάτι ποὺ δὲν ἀντιμετώπισαν θεωρητικὰ οὕτε οἱ Ρώσοι στοχαστὲς τῆς Διασπορᾶς, οἱ ὄποιοι εἶναι καὶ οἱ καλύτεροι μελετῆτὲς τοῦ ἔργου τοῦ Ντοστογιέφσκι, οὕτε ὅμως καὶ δυτικοὶ ἐπιστήμονες, ἵσως γιατὶ τὸ θέμα αὐτὸν προκαλεῖ ἀναπόφευκτες συγκρίσεις καὶ συγκρούσεις μὰ καὶ συνειδοῦντες μὲ θεολογικὲς παραδοχὲς τοῦ παρελθόντος, τὶς ὄποιες τόσο ἡ ἐπιστημονικὴ ὅσο καὶ κοινότητα τῶν κριτικῶν δὲν εἶναι ἀκόμη πολὺ νὰ συζητήσει.

Ἡ στάση του αὐτὴ δὲν εἶναι παρὰ ἀποτέλεσμα μιᾶς ἄλλης, ψυχολογικῆς καὶ φιλοσοφικῆς στάσης, τὴν ἐρμηνεία τῆς ὄποιας τόλμησε ὁ Βασίλι Ροξάνοφ σημειώνοντας: «Ἡ ἀπόλυτη ἀπομόνωσή του ἀπὸ τὴν περιφρέσουσα πραγματικότητα, ἡ ἀπουσία κάθε ὁργανικῆς σχέσης μ' αὐτήν, συμπάθειας πρὸς αὐτήν, φυσικὰ καὶ εἶναι ἡ κύρια αἰτία τοῦ γεγονότος ὃτι σταματάει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὶς στιγμὲς τῆς γέννησης καὶ τῆς ἀποσύνθεσης. Πλήρης προσδοκιῶν ἡ ἀπογοπεύσεων, εἶναι στραμμένος αἰώνια εἴτε πρὸς τὸ μέλλον εἴτε πρὸς τὸ μακρινὸν παρελθόν, ποτὲ ὅμως πρὸς τὸ παρόν. Γι' αὐτὸν καὶ ἡ παρατήρηση τὸ πῶς ἀποσυντιθέμενο πεθαίνει τὸ παρὸν ἢ πῶς,

35. Βλέπε: ΝΙΚΟΛΑΪ ΜΠΕΡΝΤΙΑΓΙΕΦ, *Oἱ δαιμονες τῆς ρωσικῆς ἐπανάστασης*, μτφρ. Δημήτρου Β. Τσιανταφυλλίδης, Ἀρμός, Ἀθῆνα 2009.

ἐν μέσῳ αὐτοῦ τοῦ θανάτου κοχλάζει ἡ νέα ζωή, – ἵταν πάντα γι' αὐτὸν ἡ ὑψιστη ἱδονή. Στὴν μακρὰ σειρὰ τῶν μυθιστορημάτων του, ἀπὸ τό «Ἐγκλημα καὶ τιμωρία» καὶ μέχρι τούς «Ἀδελφὸν Καραμάζοφ», παρατηροῦμε τοὺς τύπους τοῦ κατεστημένου μόνο νὰ σκιαγραφοῦνται ἀχνά, σχεδὸν ἀπὸ μακριά· σὲ πρῶτο πλάνο εἶναι ἀνθρώποι, οἵ διοῖοι δὲν ἀνήκουν σὲ ὅποιαδήποτε καθιερωμένη κατηγορία, ἀνήσυχοι καὶ ἀναζητητές, καταστροφεῖς ἢ δημιουργοί»³⁶.

Ἡ ὁμιλία γιὰ τὸν Πούσκιν καὶ ἡ ἀναγνώριση τοῦ προφητικοῦ χαρίσματος τοῦ Ντοστογιέφσκι ἀπὸ τοὺς συγχρόνους του

‘Ο Ντοστογιέφσκι εἶχε τὴν τύχην σὲ προσωπικό, πολιτικὸ καὶ λογοτεχνικὸ ἐπίπεδο, νὰ δεῖ τὴν δικαιώση νὰ ἔρχεται, ἔστω καὶ μὲ καθυστέρηση πολλῶν δεκαετιῶν, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὅποιων ἀντιμετώπισε τὴν περιφρόνηση, τὸν χλευασμό, τὴν ἀπόρριψη.

‘Ο λόγος φυσικὰ γιὰ τὸν περιβόητο Λόγο γιὰ τὸν Πούσκιν³⁷, (1880) μὲ τὴν ἐκφώνηση τοῦ ὅποιου προσπάθησε νὰ συμφιλιώσει τὸ δύο ἀντιμαχόμενες σχολὲς σκέψης σχετικὰ μὲ τὴν Ρωσία, τὴν θέση της καὶ τὴν ἀποστολή της στὸν κόσμο.

Βασικὸς στόχος τοῦ Ντοστογιέφσκι ἵταν νὰ καταδείξει πῶς τόσο οἱ Σλαβόφιλοι, οἵ διοῖοι κυριαρχοῦσαν στὸν πολιτικὸν καὶ πνευματικὸν ζωὴν τῆς Ρωσίας τῆς ἐποχῆς του, δόσο καὶ οἱ Δυτικίζοντες, ἢ σημαντικὸν πνευματικὸν τάσον ποὺ προσπαθοῦσε νὰ φέρει πιὸ κοντὰ τὴν χώρα μὲ τὴν Εὐρώπη, ἔχουν κοινὰ στοιχεῖα περισσότερα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ πίστευαν οἵ ἴδιοι. Μὲ τὸ παραδειγμα τοῦ γενάρχη τῆς ρωσικῆς λογοτεχνίας Α. Σ. Πούσκιν, θέλησε νὰ δείξει πῶς ἀπὸ τὸν συγκερασμὸν τῶν ἀπόφεων, ἀπὸ τὴν γεφύρωση τῶν διαφορῶν, μοναδικὴ κερδισμένη θὰ εἶναι ἡ Ρωσία, ὁ ρόλος τῆς ὅποιας ὡς παγκόσμιας ἀναγεννητικῆς ἥθικῆς δύναμης θὰ ἀναδειχθεῖ καὶ ἐν τέλει θὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς ποὺ ζοῦσαν σὲ καθεστώς ἥθικῆς ἔκπτωσης.

36. ΒΑΣΙΛΙ ΡΟΖΑΝΟΦ, ‘Ο θρῦλος τοῦ Μεγάλου Ιεροεξεταστῆ τοῦ Φ. Μ. Ντοστογιέφσκι, μτφρ. Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης (ὑπὸ ἔκδοση).

37. Φ. Μ. ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ, Λόγος γιὰ τὸν Πούσκιν, μτφρ. Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης, Αρμός, Αθῆνα 1995.

«Ο ίδιος σημείωσε στὸ Ἡμερολόγιο του: «‘Ο Τουργκιένιεφ³⁸ ... ἔτρεξε νὰ μὲ ἀγκαλιάσει μὲ δάκρυα στὰ μάτια, ὁ Ἀννενκοφ ἔτρεξε νὰ μοῦ σφίξει τὸ χέρι καὶ νὰ μὲ φιλήσει στὸν ὥμο. –Εἶστε μεγαλοφυῖα, εἴστε κάτι παραπάνω ἀπὸ μεγαλοφυῖα!– μοῦ ἔλεγαν καὶ οἱ δύο».

‘Ωστόσο, ἡ ἐντύπωση τῆς Ὄμιλίας γρήγορα κατακάθισε καὶ ἔνα νέο κύμα κατακρίσεων καὶ ἐπιθέσεων ἔσπασε κατὰ τοῦ Ντοστογιέφσκι, ὁ ὅποιος ζοῦσε τοὺς τελευταίους μῆνες τῆς ζωῆς του.

Η κηδεία τοῦ Ντοστογιέφσκι ποὺ πέθανε λίγους μῆνες ἀργότερα, ἔλαβε τὸν χαρακτῆρα τοῦ πάνδημου πένθους καὶ τῆς ἀναγνώρισης τῆς προφητικῆς του διάστασης ἀπὸ τοὺς συγχρόνους του. Η διάσταση αὐτὴ διευρύνθηκε ἀκόμη περισσότερο μετὰ ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ συγγραφέα. »Ἐκτοτε, ὁ Ντοστογιέφσκι θεωρεῖται ἵσως ὁ αὐθεντικότερος ἐκφραστὴς τοῦ πανανθρώπινου πόνου, ὁ ἄνθρωπος ἡ κλήση τοῦ ὅποιου ἦταν «νὰ μὴν κρίνει τὸ πλάσμα τοῦ Θεοῦ» μὰ νὰ μαρτυρήσει ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ αὐτοῦ. Γιὰ πολλοὺς μέχρι σήμερα ὁ Ντοστογιέφσκι εἶναι ἐκεῖνος ποὺ καλύτερα καὶ βαθύτερα ἀπὸ ὅλους μπόρεσε νὰ διακρίνει πίσω ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα πάθη τὴν ἀντοχὴν τοῦ ἀνθρώπου στὰ δεινὰ καὶ τὰ βάρη τῆς ζωῆς.

* * *

Στὴν γεμάτη ἀναζητήσεις, ἐρωτηματικά, πάθη καὶ μετάνοιες, ὁ Φ. Μ. Ντοστογιέφσκι, προσπάθησε νὰ κατέβει στὰ σκοτεινὰ βάθη τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, νὰ μελετήσει τὴν κοινωνία τῆς ἐποχῆς του καὶ νὰ προτείνει φάρμακα καὶ φαρμακία στὸν ἄνθρωπο. Θνητὸς καὶ ἀτελής, ἀναζήτησε τὴ θέωση μέσω τῆς βαθειᾶς του πίστης στὴ ζωὴ τόσο ἐπὶ τῆς γῆς, ὅσο καὶ στὸ ἐπέκεινα. Εἶδε στὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς τὴν αἰώνια σωτηρία ὅχι μόνο τοῦ μεμονωμένου ἀνθρώπου, ἀλλὰ καὶ τῆς συλλογικῆς ἀνθρώπινης συμβίωσης. Προφήτευσε τὴν πνευματικὴν ἀναγέννησην τῆς ἀνθρωπότητας καὶ τὸν καταλυτικὸν ρόλο τῆς Ρωσίας ὡς πνευματικοῦ φάρου καὶ ὁδηγοῦ καὶ διαφεύγοντος. Η πατρίδα του τυλίχτηκε στὶς φωτὶες τῆς ἐπὶ γῆς κολάσεως μὲ ἀναρρίθμητα ἀθῶα θύματα, βιορὰ στὶς φλόγες τῆς καταστροφῆς, ἀν καὶ ὁρισμένοι θεωροῦν πώς ἔτσι ἐκπληρώθηκε ἡ προφητεία τοῦ Μεγάλου Ιεροεξεταστῆ. Κατάφερε ὅμως μὲ τὸ ἔργο του, ποὺ φώτιζε σὰν μικρὸ κεράκι, νὰ κρατήσει ζωντανὴ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον καὶ νὰ δώσει ἐλπίδα στὸν ἀνθρώ-

38. Εἶναι γνωστὴ ἡ ἀντιπάθεια ποὺ ἔτρεφε ὁ Τουργκένιεφ γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Ντοστογιέφσκι, ἀντιπάθεια ποὺ εἶχε τόσο προσωπικά, ὅσο καὶ πολιτικά καὶ λογοτεχνικά κίνητρα.

πο τῶν κατακομβῶν τοῦ 20^{οῦ} αἰῶνα, ὅστε νὰ ἐπιβιώσει ὑμνώντας τὸν ἀνθρώπινο πόνο ἀλλὰ καὶ τὴν συμπόνια.

SUMMARY

The prophetic agony of F. M. Dostoevsky

By D.V. Triantafyllidis,
Translator and Journalist

The prophetic call is an issue that F. M. Dostoyevsky has been occupied with, from an early age. In his literary work, we can find many references in prophet mission and presence,. He himself, however, as a commentator of his social and political reality, did not succeed in establishing the myth that follows his literary work as a prophet. Dostoyevsky is perhaps the most analyzed writer of Russian literature. Distinguished commentators of Russian philosophical and theological thought have dealt with the his work as a book and essay writer, and have expressed their views on issues related to a debate that focused on his political views and especially related to his conservative Pan-slavism. The article examines the way the Jewish tradition has influenced the perception of prophecy as a trend from Dostoyevsky, his anxiety for the salvation of the soul and immortality, his failure as a political prophet, the Diary of the writer as a public confession, his views on the role of the State and power, even his recognition from contemporary and the next generation of intellectuals, a recognition that was basically established after the famous speech of Russian national poet Alexander Pushkin. In this article, we will compare the views of Nicholay Beriniyef, Vasily Rosanov, Andrei Beliy, Lev Sestov, Sergeiy Bulgakov, Dmitriy Merez'kovskiy, Vladimit Solov'ev, Iustin Popovic, Nikolay Loskiy, and other Russian intellectuals.