

‘Ιεραποστολὴ καὶ Διάλογος
Μιὰ Ἀποτίμηση τῆς Ἀλληλεπίδρασης τῆς Ὁρθόδοξης
Θεολογίας καὶ Πράξης μὲ τὴ Μεταρρύθμιση

Εὕης Βουλγαράκη-Πισίνα*

Ἡ Μεταρρύθμιση εἶναι γεγονός ποὺ ἀνήκει στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἴστορίας. Ὅχι μόνον ὑπῆρξε ὁ κατ’ ἐξοχήν καταλύτης στὸν σχηματισμὸ τοῦ προσώπου τῆς Εὐρώπης κατὰ τοὺς Νεώτερους χρόνους, ἀλλὰ ἐν πολλοῖς ἐπικαθόρισε τὴ φυσιογνωμία ὅλου τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Καταστατικῆς σημασίας γιὰ τὴ Δύση, σὲ πολλὰ ἐπίπεδα, ἡ Μεταρρύθμιση δὲν ἄφησε ἀνεπηρέαστη καὶ τὴν εὐρωπαϊκὴν Ἀνατολή, ὅπως ἥδη μαρτυροῦν οἱ πρώιμες ἐπαφὲς τῶν Διαμαρτυρομένων μὲ τὴν ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐμμεσος καρπὸς ἐνὸς διαλόγου μὲ τοὺς θεολόγους καὶ εὐρύτερα τοὺς λογίους ποὺ ἔμπνεονταν ἀπὸ τὸν Μαρτίνο Λούθηρο, ἵδιως τῆς Τυβίγγης καὶ τῆς Βυρτεμβέργης, ἥταν καὶ μιὰ σειρὰ ὄμολογιακῶν κειμένων τοῦ 16ου καὶ τοῦ 17ου αἰώνα. Τὰ κείμενα αὐτά, ἔχοντας ὡς ἀφόριμηση διερευνητικὲς ἐρωτήσεις ἀπὸ πλευρᾶς τῶν Προτεσταντῶν, συνιστοῦσαν μιὰ συστηματικὴ προσπάθεια περιγραφῆς τῆς θεολογικῆς ταυτότητας τῆς Ὁρθόδοξης Ἐκκλησίας, μὲ ὅρους ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ προσλάβει ἡ ἄλλη πλευρά. Κάποτε, στὶς Ὁμολογίες αὐτές, οἱ ἐπιδράσεις τῶν Προτεσταντῶν θεολόγων ἥταν ἔντονες, ἄλλοτε καταγραφόταν ἰσχυρὴ ἐπίδραση τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν. Ως πρὸς τὴν τελικὴ θεολογικὴ ποιότητα καθεμιᾶς τῶν μετὰ τὴν Ἀλωση Ὁμολογιῶν, ποὺ ἔξ ἄλλου ἐκτὸς ἀπὸ συμβολικὰ κείμενα διέθετον καὶ διπλωματικὸ χαρακτῆρα, ὑπηρετώντας ποικίλες πρακτικὲς σκοπιμότητες, τὸ ἀποτέλεσμα ἥταν ἄνισο¹ ἀλλὰ καὶ κάποιες

* Ἡ Εὕη Βουλγαράκη-Πισίνα εἶναι διδάκτωρ Θεολογίας καὶ μέλος ΕΔΙΠ τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας καὶ Θρησκειολογίας τοῦ Ἑθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

1. Περισσότερα πάνω στὸ θέμα, μαζὶ μὲ τὴν (ἐπαν-)έκδοση τῶν ἴδιων τῶν κειμένων, ἀλλὰ

φορες ἀτυχές². Οι σχέσεις τῶν Ὁρθοδόξων μὲ τὴ διαμαρτύρηση πέρασαν ἐξ ἄλλου ἀπὸ διάφορες γενικώτερα φάσεις³. Παρ’ ὅτι τόσο οἱ διαμαρτυρόμενες ἐκκλησίες, ὅσο καὶ ἡ Ὁρθόδοξη, διατήρησαν τὴ σαφῶς διακριτὴ φυσιογνωμία τους ἡ καθεμιά, ἡ μεταξύ τους ἐπαφὴ εἶναι ἐξαρχῆς δεδομένη. Οἱ σχέσεις καὶ ὁ διάλογος τῶν ἐκκλησιῶν ποὺ γεννήθηκαν ἀπὸ τὴν εὐρύτερη Μεταρρύθμιση μὲ τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησίᾳ ἀναπτύχθηκε συνεπῶς ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ, παρὰ τὴ συνθετότητα καὶ ἀντιξοότητα τῆς Ἰστορίας, ἵδιως στὴν εύρωπαϊκὴ Ἀνατολή ποὺ συμπίπτει μὲ τὴν Ὄθωμανικὴ περίοδο στὸν νότο, ἀλλὰ συνάμα καὶ τὴ σταθερὴ καὶ συνεχιζόμενη ὄνοδο τῆς Ρωσίας στὸν βορρᾶ, ἡ ὅποια ἀναδιοργανώνεται μετὰ ἀπὸ τὴ μογγολικὴ κυριαρχία (1240-

καὶ κατάλληλη εἰσαγωγὴ καὶ σχολιασμὸς στὸ ἀξεπέραστο ἔργο τοῦ Ἱωάννη Ν. Καρμίρη, *Τὰ Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα τῆς Ὁρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας*, τόμ. 2, Ἐν Ἀθήναις 1953, σσ. 437-489 (Τρεῖς Ἀποκρίσεις τοῦ Ἱερεμίου Β’ πρὸς τοὺς θεολόγους τῆς Βυρτεμβέργης), σσ. 489-561 [Ομολογία Πίστεως (1625) Μητροφάνους Κριτοπούλου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας], σσ. 562-582 (Λουκάρειος Όμολογία καὶ ὁ ἀνακύψας θεολογικὸς ἐπ’ αὐτῆς διάλογος μὲ τὶς ἀναιρετικὲς συνοδικὲς ἀποφάσεις τῶν ἐν Κωνσταντινούπολει καὶ Ἰασίῳ συνόδων), σσ. 582-686 (Ομολογία Πέτρου Μογίλα, σσ. 734-773 (Ομολογία Πίστεως, Δοσιθέου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων). Μὲ τὸ θέμα ἔχουν ἀσχοληθεῖ μεταξὺ ἄλλων ὁ Νίκος Ματσούκας, *Ο Προτεσταντισμός*, ἐκδ. Πουραράς, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 79-86, μὲ τὸν νηφάλιο τρόπο του, καὶ ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκι, *Σταθμοὶ τῆς Ρωσικῆς Θεολογίας*, Μέρος 1, μτφρ. Εὐτυχία Γιούλτση, ἐκδ. Πουραράς, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 119-124 (ἰδίως γιὰ τὴν Όμολογία τοῦ Μογίλα), καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἴδιαίτερη καὶ ἔντονη κριτικὴ πρὸς τὴ Δύση σκοπιά του ὁ Χρῆστος Γιανναράς, *Ὅρθοδοξία καὶ Δύση στὴ Νεώτερη Ελλάδα*, ἐκδ. Δόμος, Ἀθήνα 1999, σσ. 112-133. Στὸ πλαίσιο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. γιὰ τὰ 500 χρόνια ἀπὸ τὴ Μεταρρύθμιση, ὁ καθ. Ἰστορικῆς Δογματικῆς στὸ Τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας καὶ Θρησκειολογίας θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Ἀβύδου Κύριλλος (Κατερέλος) ἔδωσε διάλεξη σὲ *Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα τὴν Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017* μὲ θέμα: «Ο διάλογος τῶν θεολόγων καὶ λογίων τῆς Βυρτεβέργης/Τυβίγγης μὲ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχη Ἱερεμίᾳ Β’ (1573-1581)», στὰ Πρακτικὰ τῆς Ἡμερίδας *Μεταρρύθμιση καὶ Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία: Διάλογος καὶ Ἀντίλογος Πέντε Αἰώνων*, Ε.Κ.Π.Α., Ἀθήνα 2018, σσ. 27-70. Στὴν εὐρύτερη συνάφεια βλ. καὶ ὁ ἴδιος, *«Καλβινικὲς Ἐπιδράσεις τὸν ΙΖ’ αἰῶνα: Δοσιθεος Ἱεροσολύμων: Ἐγχειρίδιον κατὰ Ἱωάννου Καρυοφύλλη»*, Θεολογία 89, 3 (2018), σσ. 15-61.

2. Πρβλ. J. Meyendorff, *The Orthodox Church: Its Past and its Role in the World Today*, Δ’ ἀναθεωρημένη ἔκδοση ἀπὸ τὸν N. Lossky, St Vladimir’s Seminary Press, Crestwood N.Y. 1996, σσ. 83-87.

3. Τὶς διακυμάνσεις αὐτὲς περιγράφει ἴστορικὰ μὲ συνοπτικὸ τρόπο ὁ Ἱωάννης Μέγιεντοφ, ὁ.π.

1462) γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖ σὲ Πατριαρχεῖο (1589), ἐπὶ Πατριαρχίας τοῦ Ἱερεμία Β' στὸν θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Στὸ πλαίσιο αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε στὶς ἐν γένει πολύπτυχες σχέσεις, ἀλλὰ θὰ ἔστιάσουμε στὴ συνέχεια εἰδικώτερα στὴν ἀλληλεπίδραση Μεταρρυθμιστῶν καὶ Ὁρθοδόξων στὸν τομέα τῆς Ἱεραποστολῆς καὶ τοῦ ἐν γένει διαλόγου μὲ τοὺς μὴ χριστιανικοὺς λαούς.

Μιὰ Καινούργια Θέαση τοῦ Κόσμου

Ἡ ἔκρηξη τῆς Ἱεραποστολικῆς δραστηριότητας στοὺς Νεώτερους χρόνους προηγήθηκε τῆς Διαμαρτύρησης καθὼς συνδέθηκε ἥδη μὲ τὶς μεγάλες ἀνακαλύψεις. Μὲ τὶς ἀνακαλύψεις διευρύνθηκαν τὰ δρια τοῦ (γνωστοῦ) κόσμου, καὶ ἡ Εύρωπη ἥρθε ἀντιμέτωπη μὲ μιὰ νέα πραγματικότητα. Πρὸ δόθαλμῶν ὑπῆρχε πιὰ πληθώρα λαῶν καὶ πολιτισμῶν ποὺ δὲν εἶχαν καμμία σχέση ἢ ἐπαφὴ μὲ τὴν χριστιανικὴ πίστη. Στοὺς ἔντονους καὶ κάποτε ἀγωνιώδεις προβληματισμοὺς τῆς περιόδου ἐντασσόταν ἀκριβῶς ἡ διαχείριση τῆς καινούργιας συνθήκης ποὺ προέκυπτε ἀπὸ τὴν κατάρρευση τῆς ἰδέας ἐνὸς ἐνιαίου χριστιανικοῦ σύμπαντος⁴. Αὐτὴ ἡ διαχείριση ξεδιπλώθηκε μὲ ποικίλους τρόπους καὶ σὲ διαφορετικὲς κατευθύνσεις. Κάποιες ἐξ αὐτῶν ἔδειχναν πρὸς μιὰν ἀνοιχτὴ κατανόηση τοῦ κόσμου καὶ ἀποδοχὴ τῆς ποικιλομορφίας του, προετοιμάζοντας οὐσιαστικὰ τὸ πέρασμα καὶ τῆς ἴδιας τῆς Εύρωπης σὲ μιὰ νέα αὐτοσυνειδησία, διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ θεοκεντρικότητα τοῦ Μεσαίωνα – δὲν ἦταν ὅμως ἀκόμη ὁ καιρὸς μιᾶς ἴσοτιμης ἀντιμετώπισης τῆς ἑτερότητας, πολὺ δὲ περισσότερο τῆς ἐπικράτησης μιᾶς λογικῆς οὐδετεροθρησκίας τῆς ἔξουσίας. Ἀντίθετα, ἡ κύρια κατεύθυνση τῶν προβληματισμῶν καὶ ἀνησυχῶν τῆς ἐποχῆς συνίστατο στὸ ὅτι οἱ ἄγνωστοι κόσμοι ποὺ ἔγιναν φανεροὶ ἐπρεπε νὰ τιθασευτοῦν. Δίπλα στὴ λογικὴ τῆς κατάκτησης καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἐκμετάλλευσης τῶν νέων γαιῶν, ὑπῆρχε καὶ τὸ ζήτημα τῆς πολιτιστικῆς καὶ θρησκευτικῆς πρόσδεσης τῶν ἰθαγενῶν λαῶν στὶς ἀξίες τοῦ λευκοῦ ἀνθρώπου, καὶ προφανῶς στὴ χριστιανικὴ πίστη. Τὴν περίοδο αὐτὴ παρήχθη πολὺ θεωρητικὸ ὑλικὸ

4. Εὕη Βουλγαράκη-Πισίνα, λ. «Ἱεραποστολική», *MOXE* 8 (2013), σσ. 459-462.

μὲ μιὰ ποικιλότητα, ὅπως ἥδη ἀναφέραμε, ἀντιμετωπίσεων τῶν μὴ χριστιανικῶν λαῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν τους. Ἔτσι, δίπλα σὲ κάποιες πολὺ ἀκραίες θεωρήσεις ποὺ ἀπὸ κάθε ἀποφη νόποβίβαζαν τοὺς δέκτες τῆς ἱεραποστολῆς καί, ἐπιδιώκοντας τὴν πλήρη καθυπόταξή τους σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, μὲ ὑλικοὺς καὶ πνευματικοὺς ὄρους, σχεδὸν ἀμφισβητοῦσαν τὴν ὀνθρώπινή τους ὑπόσταση, ἀναπτύχθηκαν καὶ πιὸ ἴσοροπες καὶ προοδευτικὲς θεωρήσεις ποὺ διατηροῦσαν τὴ διαιγεια τῶν θεμελιωδῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν καὶ εὐαγγελικῶν κριτηρίων. Συνάμα, μιὰ ζέση καὶ ἔνας ζῆλος ποὺ ἀφοροῦσε τὴ διαπίστωση ὅτι τώρα διευρύνεται τὸ πεδίο τῆς ἱεραποστολῆς καὶ πολλὴ δουλειὰ ὑπάρχει γιὰ νὰ γίνει, ὁδηγοῦσε στὴν ἀνάληψη ἱεραποστολικῆς δράσης, τόσο στὴ βάση αὐθόρμητων πρωτοβουλιῶν, ὅσο καὶ στὴ βάση μιᾶς μεθοδικῆς ὀργάνωσης ποὺ σταδιακὰ περιτῆλθε στὴν εὐθύνη τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς ὅποιας οἱ δικόκεντροι κύκλοι καὶ οἱ ποικίλες ἐκφάνσεις εἶχαν τελικῶς κατὰ τὰ τέλη τοῦ 15ου αἰ. καὶ κατὰ τὸν 16ο αἰ. κεντρικὸ ἀξονα τὴ Ρώμη.

Ο ἕδιος ὁ Κολόμβος –παρ’ ὅτι δὲν εἶναι θεολόγος, μήτε μιὰ ἰδιαιτέρως θρησκευτικὴ προσωπικότητα— ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἱεραποστολὴν καὶ προσπαθεῖ νὰ ἀφυπνίσει τὸ ἱεραποστολικὸ ἐνδιαφέρον τῶν συγχρόνων του, ἀναζητώντας συνεργάτες προκειμένου νὰ ὀργανωθεῖ σὲ πλατειὰ βάση ἔνα νέο, ἐργῶδες ὅσο καὶ ὀγκωδέστατο ἐγχείρημα⁵.

Ἡ Διαμαρτύρηση ποὺ πολὺ σύντομα ἀκολούθησε, μὲ τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸν 15ο στὸν 16ο αἰῶνα, δὲν μποροῦσε νὰ μείνει ἔξω ἀπὸ αὐτὸν τὸν προβληματισμό, ποὺ ἦταν καθ’ ὅλα καθοριστικὸς γιὰ τὴν ἐποχὴν.

Κάπως πιὸ μακριὰ ἀπὸ τὰ γεγονότα τῶν ἀνακαλύψεων, στα ὅποια πρωταγωνίστησαν ἡ Ἰσπανία καὶ ἡ Πορτογαλία καὶ ὅχι οἱ χῶρες τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κέντρου ἢ τοῦ βορρᾶ, οἱ πρωτεργάτες τῆς Μεταρρύθμισης, ἀκολουθώντας τὴν ἐξωστρέφεια τῆς ἐποχῆς, ἀπασχολήθηκαν καὶ αὐτοὶ μὲ τὴν ἰδέα τῆς ἱεραποστολῆς⁶. Καὶ ἔτσι, ἀκόμη καὶ ἀν δὲν μπόρεσαν νὰ περάσουν σὲ εὐθεῖα ἱεραποστολικὴ δράση, συνέβαλαν ἐμμέσως

5. B.L. Christophorus Columbus, *Libro de las Profecias*, An en face edition (Columbus Quincentenary Series), μετάφραση στὰ Ἀγγλικὰ καὶ σχόλια, D. C. West καὶ A. Kling, University of Florida Press, Gainesville 1991 [ἀρχικὴ συγγραφὴ γύρω στὸ 1502].

6. Γιὰ μιὰ γενικὴ ἐπισκόπηση βλ. G. Huntston Williams, “Erasmus and the Reformers on non-Christian Religions and *Salus extra Ecclesiam*” στό: Th. K. Rabb καὶ J. E. Seigel (ἐπιμ.), *Action and Conviction in Early Modern Europe: Essays in Honor of E.H. Harbison*, Princeton University Press, Princeton N.Y. 1969, σσ. 319-370.

στὸ νὰ δοθεῖ νέα ὥθηση στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο, ἀλλὰ συνάμα ἀπετέλεσαν μιὰ διακριτὴ φωνὴ ποὺ ἄσκησε κριτικὴ στὴν ἱεραποστολικὴ ὀντίληψη τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας καὶ διαμόρφωσαν ἔνα κριτικὸ πνεῦμα καὶ μιὰ ἱεραποστολικὴ θεολογία (ἢ περισσότερες) ποὺ εἶχαν ἐνσωματώσει τὰ στοιχεῖα τῆς γενικώτερης κριτικῆς τους στάσης πρὸς τὸν Ρωμαιοκαθολικισμό.⁷ Ήδη στὰ Συμβολικὰ κείμενα τῆς Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας καὶ συγκεκριμένα στὴ Μεγάλη Κατήγορη γίνονται ἀναφορὲς στὴν εἰδωλολατρία (594)⁸. Ἐκεῖ διατυπώνεται μιὰ ὑποτυπώδης καὶ σύντομη θεολογία τῶν θρησκειῶν, ὅπου ἐπισημαίνεται τὸ λάθος τῆς δημιουργίας εἰκόνων τοῦ Θεοῦ (εἰδώλων), οἱ ὅποιες εἶναι ἀπατηλὲς καὶ προϊὸν φαντασίας. Ρητὰ γίνεται ἀναφορὰ στὸν πολυθεϊστικὸ τύπο τοῦ δωδεκαθέου· ἐν προκειμένῳ τὸ κλασικὸ δωδεκάθεο εἶναι ποὺ λαμβάνεται ὑπόψη. Αὐτὸς εἶναι ἔνα ἐπιπρόσθετο τεκμήριο τῆς μὴ ἄμεσης ὀντίληψης περὶ τῆς ἀχανοῦς ποικιλίας τῶν –ἀνιμιστικῶν κατὰ κύριο λόγο– θρησκευμάτων τῶν φυλῶν καὶ λαῶν ποὺ ζοῦσαν στὶς νέες χῶρες, ἐνῶ πιὸ οἰκεία ἦταν γι' αὐτοὺς ἡ ἐλληνορωμαϊκὴ ἀρχαιότητα, ποὺ ἀναβίωνε στὸ πλαίσιο τῆς Ἀναγέννησης καὶ προετοίμαζε κινήματα λίγο μεταγενέστερα ὅπως ὁ ρομαντισμὸς ἢ ὁ κλασικισμός, τὰ ὅποια εἶχαν ἰδιαίτερη ζήτηση στὴ Γερμανία. Σὲ ἄλλο σημείο τῆς Μεγάλης Κατηχύσεως (752)⁹ γίνεται διάκριση μεταξὺ πίστεως καὶ ἡθικῆς καὶ διατυπώνεται ἡ πεποίθηση ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι γνωρίζουν τὶς δέκα ἐντολές (ἄς θεωρήσουμε τὶς δέκα ἐντολές ὡς συμβολικὴ ἔκφραση γιὰ τὸν θεμελιώδη ἡθικὸ νόμο), ἀλλὰ δὲν γνωρίζουν ὅλοι τὴν πίστη. Αὐτὸς ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ στεροῦνται τῆς χάριτος καὶ τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ, τῆς οἰκοδόμησης σχέσεως πατρότητας, νὰ ἀγνοοῦν τὴν θυσία τοῦ Χριστοῦ γιὰ ὅλα τὰ πλάσματά του, τὰ δῶρα τοῦ Ἅγιου Πνεύματος πρὸς ὅλους. Ὁποιος δὲν γνωρίζει τὴ χριστιανικὴ πίστη, ἀναφέρει τὸ ὅρθρο 752 διατυπώνοντας μιὰ πρώιμη θεολογία τῆς ἱεραποστολῆς ἀπὸ πλευρᾶς λουθηρανικῆς, γνωρίζει τί ἀπαιτεῖ ὁ Θεὸς ἀπὸ ἐμᾶς –κάτι ποὺ εἶναι πολὺ βαρὺ γιὰ νὰ σηκώσει ὁ

7. Ἡ ἔκδοση ποὺ χρησιμοποιοῦμε εἶναι τοῦ H. G. Pöhlmann (ἐπιμ.), *Unser Glaube: Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Ausgabe für die Gemeinde. Im Auftrag der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) herausgegeben vom Lutherischen Kirchenamt, Gütersloher Vergghaus Gerd Mohn, Gütersloh 1986, σ. 599 [579-770].*

8. Ὁ.π., σ. 695.

άνθρωπος, ὅχι ὅμως καὶ τί μᾶς χαρίζει. Στὸ σημεῖο αὐτό, ὁ ἄνθρωπος ποὺ δὲν γνωρίζει τὴν πίστη παρουσιάζεται ἐπὶ τῆς ούσίας ὡς ἄνθρωπος στερημένος.

Εἰδικώτερα, ἐξ ἀρχῆς ἔξέφρασαν τὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴν τόσο ὁ Μαρτῖνος Λούθηρος⁹, ἥ ὁ Φίλιππος Μελάγχθων¹⁰, ὃσο καὶ οἱ Καλβῖνος καὶ Ζβίγγλιος¹¹, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι¹². Ὁ Λούθηρος, στὸ πλαίσιο τῆς χριτικῆς του στάσης πρὸς τὶς πρακτικὲς τῆς Καθολικῆς Ἑκκλησίας, δὲν μποροῦσε νὰ κατανοήσει τὸ ἐχθρικὸ πνεῦμα τοῦ παπισμοῦ πρὸς τὶς ἰσλαμικὲς χῶρες, μήτε καὶ τὴν ἐπιφύλαξη πρὸς τοὺς Ἐβραίους, ἐνῷ ζητοῦσε –ἀντὶ γιὰ πόλεμο— νὰ τοὺς στείλουν οἱ ἐκκλησίες δασκάλους τοῦ Εὐαγγελίου¹³. Γενικώτερα, οἱ προτεστάντες θεωρητικοὶ τῆς ἱεραποστολῆς προέβαλαν καὶ σὲ αὐτὸν τὸν τομέα τὴν ἐλευθερία τῆς

9. Ὁ Martin Schlunk, *Die Weltmission der Kirche Christi: Ein Gang durch neunzehn Jahrhunderte*, Νέα ἀναθεωρημένη ἔκδοση, Evangelische Missionsverlag, Stuttgart 1951, σ. 106, ἴσχυρίζεται προσφυῶς ὅτι θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ γράψει τὴν ἱστορία τῆς Μεταρρύθμισης δίχως νὰ κάνει καθόλου χρήση τῆς λέξης «ἱεραποστολή». Ἐν τούτοις, ὁ ἴδιος καταδεικνύει πῶς μὲ βάση νεώτερες ἔρευνες ὁ Λούθηρος εἶχε καὶ ἐπίγνωση τῆς συνθετότητας τοῦ κόσμου, ἐνὸς κόσμου ποὺ ἀποκαλυπτόταν πέρα ἀπὸ τὰ παλαιὰ γνωστὰ ὅρια, ἀλλὰ καὶ σαφῆ ἀντίληψη γιὰ τὸ πῶς θὰ ἐπρεπε νὰ ἀσκηθεῖ τὸ ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ, καὶ συγκεκριμένα μὲ τὸν τρόπο τῆς φιλίας.

10. Παρόμοια μὲ τὴ στάση τοῦ Λούθηρου μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ καὶ ἡ στάση τοῦ Μελάγχθονα, ἀν καὶ θεωρητικὰ καὶ δογματικὰ πιὸ συγκροτημένη. M. Schlunk, ὁ.π., σσ. 108-109. Ἐδῶ κρίνεται σκόπιμο νὰ σημειωθεῖ πῶς ἡ προτεσταντικὴ ἀντίληψη, ποὺ τόνιζαν οἱ δύο πρωτεργάτες τῆς Μεταρρύθμισης, ὅτι κάποιος σώζεται ἐκ τῆς πίστεως καὶ ὅχι ἐκ τῶν ἔργων, πρέπει νὰ συνδυασθεῖ μὲ τὴν ἀναφορὰ τῆς Μεγάλης Κατηχήσεως στὴ γνώση τοῦ ἡθικοῦ νόμου καὶ ἀπὸ τοὺς μὴ πιστούς, ποὺ τὴ θεωροῦσαν δεδομένην ἡ τήρηση τοῦ ἡθικοῦ νόμου δὲν ἀρκεῖ ἀπὸ μόνη τῆς.

11. Ὁ Ζβίγγλιος δὲν ἀσχολήθηκε ἵδιαιτέρως μὲ τὸ θέμα τῆς ἱεραποστολῆς, ἀλλὰ σὲ αὐτὸν δύείλεται ἡ ἔξατομίκευση τῆς ὑποχρέωσης γιὰ ἱεραποστολὴ πρὸς τὸν ἀπίστους ἀπὸ κάθε πιστό. M. Schlunk, ὁ.π., σ. 110.

12. Γιὰ μιὰ πληρέστερη βιβλιογραφικὴ ἐνημέρωση σὲ σχέση μὲ τὸ θέμα τῆς ἱεραποστολῆς σὲ συνάρτηση μὲ τὴ Μεταρρύθμιση, βλ. H. Kasdorf, “The Reformation and Mission: A Bibliographical Survey of Secondary Literature”: *Occasional Bulletin of Mission Research* 4, 4 (1980), σσ. 169-175. Πρβλ. καὶ τὴ συνοπτικὴ ἀλλά περιεκτικὴ ἔρευνα τοῦ Walter Holsten, „Reformation und Mission“, *Archiv für Reformationsgeschichte* 44 (1953), σσ. 1-32, καθὼς καὶ W. Holstern, „Von den Anfängen evang. Missionsarbeit“, G. Brennecke κ.ἄ. (ἐπιμ.), *Weltmission in Ökumenischer Zeit*, Evang. Missionsverlag GMBH, Stuttgart 1961, σσ. 144-152.

13. M. Schlunk, ὁ.π., σσ. 106-108. Πρβλ. W. Holstern, *Christentum und nicht Christliche Religion nach der Auffassung Luthers*, Bertelsmann, Gütersloh 1932.

συνείδησης καὶ τὴν προτεραιότητα τῆς Ἀγίας Γραφῆς, ἀναδεικνύοντας τὴν κατακλεῖδα τοῦ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγελίου σταδιακὰ στὴν ἐμβληματικὴ καὶ ὁδηγητικὴ διατύπωση καὶ πηγὴ ἔμπνευσης τῆς ἱεραποστολῆς¹⁴. Ἐξ ἄλλου, πρότειναν καὶ μιὰ διαφορετικὴ ἐκκλησιολογία ἀπὸ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας καὶ ἔδωσαν μεγαλύτερη ἔμφαση στὴν πνευματολογία. Ἰστορικά ἡ Προτεσταντικὴ ἱεραποστολὴ δὲν συνδέθηκε μὲ τὸ πρῶτο κῦμα τῶν κατακτήσεων, ὅπως π.χ. στὴ Λατινικὴ Ἀμερικὴ, ἀλλὰ συνεπικουρύθηκε ἀπὸ τοὺς μετανάστες ποὺ ἔβρισκαν καταφυγὴ στὸν νέο κόσμο, καὶ δὴ τὴ Βόρειο Ἀμερικὴ, ἐξ αἰτίας τῶν θρησκευτικῶν διωγμῶν καὶ πολέμων ποὺ ἀκολούθησαν τὴ Μεταρρύθμιση. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ μετέφεραν ἐκεῖ τὴν πίστη τους, βάζοντας ἀπὸ τὰ κάτω τὶς βάσεις γιὰ μιὰ ἴδιότυπη καὶ ἐντονη θρησκευτικότητα ποὺ ἀκόμη διατηρεῖται στὴν Ἀμερικὴ.

Ἡ Εὐρωπαϊκὴ ἴστορία πέρασε γενικώτερα ἀπὸ τὸ καμίνι τῶν θρησκευτικῶν πολέμων καὶ γνώρισε μακροπερίοδο ἀναταραχῆς. Ὁμως ἡ ἰδέα τῆς ἱεραποστολῆς ποτὲ δὲν ἐγκαταλείψθηκε. Τὸν 17ο-18ο αἰῶνα ὁ Λάιμπνιτς (1646-1716), Γερμανὸς φιλόσοφος ποὺ θεωρεῖται *homo universalis* τῆς ἐποχῆς του¹⁵, γεννημένος λίγο πρὶν ἀπὸ τὴ λήξη τοῦ Τριακονταετοῦ πολέμου, ἀνέπτυξε ἔνα πολυσχιδὲς καὶ πολύπτυχο συγγραφικὸ ἔργο, σὲ δλους σχεδὸν τοὺς τομεῖς τοῦ ἐπιστητοῦ καὶ ἴδιας βεβαίως τὴ λογικὴ καὶ τὴ φιλοσοφία. Στὸ ἔργο του *Novissima Sinica*, δηλαδὴ *Τὰ Τελευταῖα Νέα* ἀπὸ τὴν Κίνα, ὁ Λάιμπνιτς μπῆκε σὲ ἔναν διάλογο τῆς Δύσης μὲ τὴν Ἀνατολὴν σὲ πολλὰ καὶ διαφορετικὰ ἐπίπεδα. Στὸ πλαίσιο αὐτοῦ, καὶ σὲ τυπικὸ γιὰ τὸν Λάιμπνιτς πνεῦμα, ἐξέφραζε τὴν ἐπιδίωξή του γιὰ μεγαλύτερη κατανόηση μεταξὺ τῶν δύο μερῶν¹⁶. Ἐκεῖ ἀκριβῶς συνέγραψε ὑπὲρ τῆς ἱεραποστολῆς, καταπιανόμενος μεταξὺ τῶν ἄλλων

14. Ἡ προτεραιοποίηση καὶ ἔξέχουσα θέση ποὺ ἀπέκτησε τὸ Ματθ. 28, 16-20 στοὺς προτεσταντικοὺς κύκλους καὶ ἡ ἴδιαιτερη σημασία του φαίνεται ἀπὸ τὴν ὀνομασία “Great Commission”, ποὺ τοῦ δόθηκε προσφυῶς. Πρβλ. D. Bosch, *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*, Twentieth Anniversary Edition, Πρόλογος W. R. Burrows, Συμπεράσματα D. Guder καὶ M. Reppenhagen, Orbis Books, Maryknoll, New York [1991] 2011, σσ. 56-57.

15. Πρβλ. N. Jolley, “Introduction”, στό: N. Jolley (ἐπιμ.), *The Cambridge Companion to Leibniz*, Cambridge Companions to Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1994, σσ. 1-17.

16. Πρβλ. Fr. Perkins, *Leibniz and China: A Commerce of Light*, Cambridge University Press, Cambridge 1994.

καὶ μὲ τὸ μεῖζον θέμα τῆς προσαρμογῆς¹⁷. Σὲ αὐτὸν προσφυῶς ὀφείλεται ἡ καταστατικὴ σκοποθεσία τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Βερολίνου, ποὺ ἦταν, μεταξὺ ἄλλων, ἡ «διάδοση τῆς πίστεως»¹⁸. Οἱ Λάιμπνιτς εἶχε ἀναγάγει σὲ ιεραποστολικὴ μέθοδο τὴν *propagationem fidei per scientiam*¹⁹, ὅλλα καὶ ἦταν ἔξαιρετικὰ ἀνοιχτὸς στὴν κατανόηση τοῦ ἄλλου²⁰. Φαίνεται ἐξ ὅλου ὅτι ὁ Λάιμπνιτς ἐνέπινε τὸν Μ. Πέτρο καὶ στὸ πλαίσιο τῆς μεταξὺ τους ἀλληλογραφίας τὸν παρακίνησε στὸ ἔργο τῆς ιεραποστολῆς, συνδυάζοντάς το ὅχι μόνον μὲ τὰ ἔξερευνητικά του ἐνδιαφέροντα καὶ τὴ διάθεση νὰ ἐνθαρρύνει τὸν Μ. Πέτρο καὶ τὶς ἀποστολὲς ποὺ ὁ Τσάρος ἔστειλε μέσω Σιβηρίας μέχρι τὸν Εἰρηνικό, ὅλλα καὶ μὲ τὶς σκέψεις τοῦ ἴδιου νὰ ἐπεκτείνει ἐγκαθιδρύοντας τὸ ἔργο τῆς Ἀκαδημίας τοῦ Βερολίνου μὲ Παράρτημα στὴ Ρωσία. Ὅπως δήλωνε ὁ Λάιμπνιτς, καὶ παρὰ τὴν ἰδιαίτερη ἀγάπη του στὴ δική του πατρίδα, περισσότερο τὸν ἐνδιέφερε τὸ καλὸ τοῦ ἀνθρώπινου γένους γενικώτερα καὶ ἔθετε ἑαυτὸν στὴν ὑπηρεσία τοῦ Τσάρου²¹. Ἔτσι, διαπιστώνεται καὶ μιὰ πρώιμη ἀμεση

17. G. Wilhelm von Leibniz, *Novissima Sinica: Historiam Nostri Temporis Illustratura, In quibus De Christianismo publica nunc primum autoritate propagato missa in Europam relatio exhibetur, deque favore scientiarum Europaearum ac moribus gentis et ipsius praesertim Monarchae, tum et de bello Sinensium cum Moscis ac pace constituta, multa hactenus ignora explicantur*, Edente G. G. L. Indicem dabit pagina versa, 1697, 440 σελ. Βλ. ἐπίσης τὴν νεώτερη ἔκδοση *Das Neueste von China* (1697). Καθώς καὶ τὴν ἔκδοση *Novissima Sinica* του Leibniz σὲ ἐπιμέλεια τῶν H. G. Nesselrath καὶ H. Reinbothe, Kölle, Bonn 1979).

18. Ἡ. Βουλγαράκης, *Σύντομος Ἰστορία τῆς Ἐπιστήμης τῆς Ιεραποστολῆς*, Ἀθῆναι 1969, σ. 24. Ἐκεῖ καὶ περισσότερα γιὰ τὴ στάση τοῦ Λάιμπνιτς, ποὺ μᾶς ἔδωσαν καὶ τὸ ἔναντιμα γιὰ περαιτέρω ἔρευνα.

19. Τὸ ἐπισημαίνει ὁ Ἄλεξανδρος Κ. Παπαδερός, *Μετακένωσις: Ἐλλάδα, Ὀρθοδοξία, Διαφωτισμὸς κατὰ τὸν Κοραῆ καὶ τὸν Οίκονόμο, μτφρ. ἀπὸ τὰ γερμανικὰ Ἐμμ. Γεωργουδάκης*, ἐκδ. Ἀκρίτας, Ἀθῆνα 2010, σ. 250.

20. Τὸ ἵδιο ἐπισημαίνεται καὶ ὡς πρὸς τὴ στάση τοῦ Λάιμπνιτς πρὸς τὸ Ἰσλάμ· βλ. I. Almond, *History of Islam in German Thought: From Leibniz to Nietzsche*, Routledge, New York 2010.

21. W. Guerrier, *Leibniz in seinen Beziehungen zu Russland und Peter den Grossen: Eine geschichtliche Darstellung dieses Verhältnisches nebst den darauf bezüglichen Briefen und Denkschriften*, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, St. Petersburg und Leipzig 1873, σσ. 119-130 (ἰδίως 121, 129). Στὸν τόμο παρατίθεται ὅλο τὸ ἀρχεῖο ἀλληλογραφίας καθὼς καὶ τμημάτων ἡ σχεδιασμάτων ἀλληλογραφίας τὰ ὅποια ἀφοροῦν καὶ τὸ ζήτημα καὶ πρὸς τρίτα πρόσωπα προκειμένου νὰ μεσολαβήσουν πρὸς τὸν Μ. Πέτρο, ὅπως προκύπτει καὶ φωτίζεται ἀπὸ τὴν ἔρευνα καὶ περιγραφὴ τοῦ Guerrier.

έπιδραση τῆς προτεσταντικῆς σκέψης, μιὰ ἀλληλεπίδραση καλύτερα καὶ στὸν τομέα τῆς Ιεραποστολῆς, ποὺ συνδέεται ἄμεσα μὲ τὸν οἰκουμενικὸ διάλογο καὶ ἡ ὁποία ξεδιπλώνεται καὶ ἀναπτύσσεται παράλληλα μὲ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ Προτεσταντισμοῦ.

Ἄλιμονο ὅμως, οἱ σχέσεις δὲν ἥταν πάντοτε τόσο ἰδεώδεις. Διότι, παρὰ τὴν ἀλληλεπίδραση καὶ τὴν ἔμπνευση ἀπὸ τὰ πρότυπα τοῦ προτεσταντικοῦ κόσμου, δὲν ἀπεφεύχθη καὶ ὁ ιεραποστολικὸς ἀνταγωνισμός, ποὺ συνδέοταν ἰδίως μὲ τὴν χάραξη σφαιρῶν πολιτικῆς ἐπιρροής.

Στὴν συνέχεια αὐτοῦ τοῦ ἀρθρου θὰ ἔξετασουμε στενώτερα τὶς φάσεις ἀπὸ τὶς ὁποῖες πέρασαν οἱ σχέσεις μὲ τὸν προτεσταντικὸ κόσμο στὸ πεδίο τῆς ιεραποστολῆς, ἐνῷ χρονικὰ θὰ ἐπικεντρωθοῦμε στὴν περίοδο μετὰ ἀπὸ τὴν ἴδρυση τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους.

Ἀκολουθώντας μιὰ τυπολογικὴ προσέγγιση καὶ ὅχι μιὰ ἔξαντλητικὰ περιπτωσιολογική, οὕτε μιὰ χρονολογική, θὰ ἔξηγήσουμε ἀκολούθως πῶς στὴν ἀλληλεπίδραση αὐτὴ διακρίνουμε τρεῖς κύριους τύπους καὶ συνάμα κύριες φάσεις, οἱ ὁποῖες χρονικὰ τοποθετοῦνται ἀντίστοιχα στὸν 19ο, τὸν 20ὸ καὶ τὸν 21ο αἰῶνα. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἡ τρίτη αὐτὴ φάση ἔκεινα σὲ τομὴ μὲ τὴ δεύτερη ἀπὸ τὸ δεύτερο ἥμισυ περίπου τοῦ 20οῦ καὶ προοδευτικὰ ἔξελίσσεται ἔως καὶ σήμερα.

Μὲ δεδομένη μιὰ κάποια σχηματοποίηση καὶ κάποια ἀφαίρεση, λαμβάνοντας δὲ ὑπόφη πῶς σὲ μιὰ τυπολογικὴ προσέγγιση οἱ τύποι σπανίως ἀπαντοῦνται στορικὰ στὴν καθαρὴ μορφὴ τους, ἀλλὰ ἐπὶ τὸ πλεῖστον σὲ μείζη μὲ ἄλλους τύπους²², ὅπως καὶ ἐν προκειμένῳ ἵσχυε, θὰ λέγαμε ὅτι ἡ πρώτη φάση τῶν σχέσεων (19ος αἰ.) ἀντιστοιχεῖ κυρίως καὶ κατ’ ἔξοχὴν στὴ θεώρηση τοῦ ὁρθόδοξου κόσμου καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου ὡς πεδίου ιεραποστολῆς ἀπὸ πλευρᾶς προτεσταντικῆς. Ἡ δεύτερη ἀντιστοιχεῖ στὴν ἀνάδυση τοῦ ιεραποστολικοῦ ἐνδιαφέροντος στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸν 20ὸ αἰ., ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τοῦ φορέα ιεραποστολῆς, κάτι ποὺ δὲν εἶναι ἀσυνάρτητο μὲ τὴν καλύτερη διοργάνωση τῶν προτεσταντικῶν ιεραποστολῶν μέσω διεθνῶν συνεδρίων καὶ ιεραποστολικῶν φορέων (έταιρειῶν) ποὺ ἔργάσθηκαν γιὰ τὴν καταληγότερη μεταξύ τους

22. Πρβλ. Στυλ. Λ. Παπαλεξανδρόπουλος, «Ἡ Ἀρχὴ τοῦ Κόσμου στὶς Θρησκείες», σὲ Πρακτικὰ Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου, Ἀρχὴ καὶ Ἔξελιξη τοῦ Κόσμου καὶ τοῦ Ανθρώπου μὲ Ἀναφορὰ στὴν Ἔξαγμερο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Ε.Κ.Π.Α. καὶ Ἐταιρεία Φίλων του Λαοῦ, Ἀθήνα 2018, σ. 31 [31-37].

διασύνδεση καὶ ἐνότητα. Ἡ δεύτερη αὐτὴ φάση ἔχει τὶς ἀπαρχές της στὶς ἀρχὲς τοῦ αἰῶνα καὶ τὴν κορύφωσή της ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ αἰῶνα καὶ ἐντεῦθεν. Ἡ τρίτη φάση ἀντιστοιχεῖ σὲ μιὰ πιὸ οἰκουμενικὴ κατανόηση τῆς Ἱεραποστολῆς, στὴν ὁποίᾳ συναντώνται πλέον μὲ ἄλλους ὅρους συνεργασίας ὅλα τὰ μέρη, καὶ ἡ ὁποίᾳ θὰ μᾶς ἀπασχολήσει καὶ στὶς δεκαετίες ποὺ ἔρχονται.

Τὰ ὅρια μεταξύ δεύτερης καὶ τρίτης φάσης εἶναι περισσότερο ρευστά, καθὼς δὲν τὰ σημαδεύουν κάποια γεγονότα ἀλλὰ σχετίζονται μὲ μιὰ σταδιακὴ ὠρίμανση σκέψεων καὶ καλῶν πρακτικῶν ποὺ ἐνυπῆρχαν ἥδη προηγουμένως. Ἔτσι, γιὰ λόγους καλύτερης ὀργάνωσης τοῦ ἀρθρου, ἡ ὥριμη φάση τοῦ β' ἡμίσεως τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ὡς μεταβατικὴ περίοδος, θὰ συνεξετασθεῖ ὡς πρὸς κάποιες πτυχές της μὲ τὴν κυρίως δεύτερη φάση, καὶ ὡς πρὸς ὄλλες μὲ τὴν τρίτη φάση, τὴν ὁποίᾳ καὶ προετοιμάζει.

Οἱ Ὁρθόδοξοι ὡς δέκτες τῆς δράσεως τῶν Μισσιοναρίων

Ἡ πρώτη φάση συνδέεται μὲ τὴ δυναμικὴ Ἱεραποστολικὴ ἔξοδο τοῦ προτεσταντικοῦ κόσμου σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ποὺ δὲν ἦταν ἀσυνάρτητη πρὸς τὰ οἰκονομικοπολιτικὰ καὶ διπλωματικὰ συμφέροντα τῶν χωρῶν προέλευσης τῶν Ἱεραποστόλων, ἐν προκειμένῳ ἰδίως τῆς Γερμανίας. Σὲ ὅ,τι ἴδιαιτέρως μᾶς ἀφορᾶ, συνδέεται μὲ τὴ θεώρηση τοῦ ὀρθόδοξου κόσμου ὡς πεδίου Ἱεραποστολῆς. Σὲ αὐτὸ ἀσφαλῶς οἱ διαμαρτυρόμενοι ἀκολούθησαν τοὺς καθολικούς²³, ὅν καὶ οἱ μέθοδοι ὡς ἔναν βαθμὸ διέφεραν: τὸ κέντρο συζήτησης μετατοπίστηκε σὲ περισσότερο ἐκπαιδευτικὰ καὶ ἡθικοδιγματικὰ ζητήματα καὶ ὅχι ἀσφαλῶς στὴ σκοπιμότητα τῆς ἔνωσης μὲ τὴ Ρώμη. Ἡ δράση αὐτὴ συνδεόταν μὲ κινήσεις ἐκκλησιαστικῆς διπλωματίας καὶ μὲ τὶς μακρόχρονα σχεδιασμένες στρατηγικὲς ἐπέκτασης τῆς Γερμανίας πρὸς ἀνατολάς, στὶς παρυφὲς καὶ τὴν καρδιὰ τοῦ Ὀθωμανικοῦ κόσμου, μὲ τὴ μιὰ ἡ τὴν ἄλλη μιορφή. Ἡδη ἀναφερθήκαμε στὶς μετὰ τὴν Ἀλωση Ὁμολογίες ἀπὸ

23. Ὡς πρὸς τὴ χρονικὴ ἀκολουθία ὁ Παπαδερὸς ἐπισημαίνει ὅτι ἡ δράση τῶν Προτεσταντῶν συμπίπτει περίπου μὲ τὸν θάνατο τοῦ Κοραῆ (1833). ὅ.π., σ. 233, σημ. 503. Θὰ λέγαμε ὅτι αὐτὸ ἀφορᾶ ἰδίως τὸ δργανωμένο καὶ συστηματικὸ ἔεδίπλωμα τῆς δράσεως αὐτῆς ποὺ ὀδηγήθηκε ἔτσι σὲ πλήρη ἀνάπτυξη.

τὴ σκοπιὰ τοῦ διαλόγου μὲ τὴ Μεταρρύθμιση. Ἐξ αὐτῶν, τουλάχιστον ἡ Λουκάρειος ὁμολογία συνδέοται ἀφ' ἐνὸς σαφῶς μὲ τὴν ἐπίδραση τῶν μεταρρυθμιστῶν, ἀλλὰ καὶ ἀφ' ἑτέρου μὲ τὴν προσπάθεια προάσπισης τοῦ ὀρθοδόξου ὑπόδουλου ποιμένου ἀπὸ τὴν δράση τῶν καθολικῶν. Ὅπως ἀναφέρει ὁ Ἰωάννης Μέγιεντορφ, ἔνα ἔνστικτο αὐτοσυντήρησης, ποὺ συνδέοται κυρίως μὲ τὰ λειτουργικὰ βιώματα τῶν Ὁρθοδόξων, καὶ τὴν ἐπίδραση τῆς πατερικῆς θεολογίας, βοήθησε τὸν ὀρθόδοξο λαὸν νὰ ἀντισταθεῖ καὶ νὰ διατηρήσει ὡς ἔνα βαθμὸν τὴν ταυτότητά του²⁴. Πράγματι, ἡ ὄποια αὐτοσυνειδησία ποὺ γενούσε καὶ ἀντίσταση στὴν ἀπ' ἔξω ὑπαγόρευση ταυτότητας εἶχε ἰδίως βιωματικὴ βάση. Τροφοδοτεῖτο ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς λατρευτικῆς ζωῆς ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν προφορικὴ ιστορία καὶ παράδοση.

Ἐδῶ δὲν μποροῦμε νὰ παραλείψουμε νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ στὸν διττὸ χαρακτῆρα ποὺ ἀπέκτησε ὁ ἐλληνικὸς Διαφωτισμός, ἀπὸ τὴν μιὰ ὡς μεταφορὰ τῶν φώτων καὶ τῶν τεχνικῶν καὶ γνωσιακῶν-φιλοσοφικῶν ἐπιτευγμάτων τῆς Δύσης ἡ καὶ γενικώτερα τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὡς τὴν καλλιέργεια, παράλληλα μὲ τὰ γράμματα, καὶ τῆς θεολογικῆς καὶ γενικώτερα ταυτοτικῆς αὐτοσυνειδησίας τοῦ μιλλετοῦ τῶν Ρούμ, καὶ ἀσφαλῶς ἰδιαιτέρως τῶν Ἑλλήνων, γεγονὸς ποὺ προετοίμασε καὶ τὴν ἐλληνικὴ ἐπανάσταση²⁵. Ἐμβληματικὴ ἐν προκειμένῳ ἡ μορφὴ τοῦ πατρο-Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, μορφὴ ἀγίου ποὺ ἀπέκτησε θρυλικὲς διαστάσεις στὴν νεοελληνικὴ συνείδηση²⁶.

Ἡ ιεραποστολικὴ δράση τῶν μισσιοναρίων²⁷ ἐντάθηκε μετὰ ἀπὸ τὴν ἵδρυση τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους μὲ τὴ συνδρομὴ τῶν προστάτιδων

24. Ὡ.π., 87.

25. Τὴ σχέση τοῦ ἐλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ μὲ τὴ θεολογικὴ ἀναγέννηση ἐπισημαίνουν οἱ Cunningham καὶ Theokritoff, “Who are the Orthodox Christians? A Historical Introduction”, σὲ Ἰδίων (ἐπιμ.), *The Cambridge Companion to Orthodox Christian Theology*, Cambridge University Press, Cambridge 2008, σ. 10 [1-18].

26. Ἀνάμεσα σὲ πολλὰ ποὺ ἔχουν γραφεῖ γιὰ τὸν βίο καὶ τὸ ἔργο του, χαρακτηριστικὸς εἶναι κατ' ἔξοχὴν ὁ τίτλος μιᾶς ἀφηγματικῆς βιογραφίας τοῦ ἀγίου ἀπὸ τὴν λογοτέχνιδα καὶ θεατρικὴ συγγραφέα Στέλλα Βογιατζόγλου, *Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: Ὁ Ἅγιος τῶν Γραμμάτων καὶ τῆς Λευτεριᾶς*, Μαΐστρος, Αθήνα 2008, βιογραφία ἡ ὄποια κατ' ἔξοχὴν ἀναδεικνύει τὸ δισυπόστατο καὶ γενικώτερα πολύπλευρο ἔργο του, ποὺ συνδυάζει τὴ σκοπιὰ τῆς πίστεως καὶ τῆς ὀσκητικῆς παραδοσιακῆς θεολογίας μὲ τὴ διαφωτιστικὴ καὶ ἀπελευθερωτικὴ πτυχή.

27. Γιὰ τὸν ὄρο ἐπανερχόμαστε στὴ συνέχεια.

δυνάμεων, σὲ μιὰ λογικὴ ἀποσύνδεσης τοῦ νέου κράτους ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ παράδοση καὶ ἀπευθείας γεφύρωσης μὲ τὶς πόλεις-κράτη τῆς ἀρχαιότητας. Τὸ ζήτημα αὐτὸ τὸ ἔχουν πραγματευθεῖ πολλοί, ίδιως ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς ἴστορικῆς ἔρευνας. Πρόκειται γιὰ στρέβλωση ποὺ ἀκόμη σοβεῖ στὴν ἐλληνικὴ ἐκπαίδευση. Ἡ γενικώτερη ὑποτίμηση τοῦ Βυζαντίου μέχρι πρόσφατα εἶναι φανερὴ καὶ στὸ πλαίσιο τῶν ἀκαδημαϊκῶν σπουδῶν καὶ τῆς ἔρευνας, ὅπως καταγράφουν κορυφαῖοι βυζαντινολόγοι.²⁸ Ἡ ἐκπαίδευση ἔπαιξε ἐν προκειμένῳ σπουδαῖο ρόλο, καθὼς ίδιαίτερη αἰχμὴ στὴν Προτεσταντικὴ διείσδυση ἀποκτοῦσαν ζητήματα ἀντιμετώπισης τῆς ἀγραμματοσύνης καὶ τῆς ἀμάθειας²⁹. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ διττή, ἀμήχανη ἡ καὶ δίβουλη ἥταν ἀρχικὰ καὶ ἡ στάση τῶν Ὁρθοδόξων στὸ θέμα τῶν μεταφράσεων καὶ ἐκτυπώσεως τῆς Ἅγιας Γραφῆς. Ἀπὸ τὴ μιὰ κατανοοῦσαν τὴν ἀνάγκη διάδοσης τοῦ εὐαγγελικοῦ λόγου καὶ πρόσληψής του ἀπὸ τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα, ἀπὸ τὴν ἄλλη διατυπωνόταν ἡ ἀνησυχία μήπως ἡ Ἅγια Γραφὴ χρησιμοποιεῖτο ὡς δούρειος ἵππος γιὰ τὸν προσηλυτισμὸ τῶν Ὁρθοδόξων στὴ μεταρρυθμιστικὴ ἑτεροδοξίᾳ³⁰. Μιὰ ἄλλη, δυσοίωνη πτυχὴ δράσεων μὲ ἔμμεσο προσηλυτιστικὸ χαρακτῆρα ἥταν ἡ προσπάθεια ἀποδυνάμωσης παραδοσιακῶν κέντρων ποὺ συγχροτοῦσαν τὴν Ὁρθόδοξη ταυτότητα. "Ἐτοι, ίδιως τὴν περίοδο τῆς Ὁθωνικῆς Ἀντιβασιλείας, μὲ κατ' εξοχὴν πρωταγωνιστὴ τὸν Γεώργιο Λουδοβίκο φὸν Μάουρερ, ὑπῆρξε κανονικὴ δίωξη τοῦ μοναχισμοῦ³¹. Ἐδῶ σημειώνεται μιὰ ἀτυπη καὶ ίδιότυπη συμμαχία μεταξὺ ἐνὸς καθολικοῦ βαυαρικοῦ χριστιανισμοῦ καὶ ἐνὸς

28. Ἐνδεικτικὰ βλ. Av. Cameron, *Byzantine Matters*, Princeton University Press, Princeton N.Y. 2014, ίδιως τὸ πρῶτο μέρος στὸ ὅποιο πραγματεύεται τὴ λεγόμενη «ἀπουσία» τοῦ Βυζαντίου, 7-25. Βλ. καὶ I. Nilsson καὶ P. Stephenson (ἐπιμ.), *Wanted: Byzantium. The Desire for a Lost Empire*, Studia Byzantina Upsaliensia, 15, Uppsala University Press, Uppsala 2014. Βλ. ίδιως τὴν εἰσαγωγὴ τῶν ἐπιμελητῶν, ὁ.π., i-viii.

29. Βλ. Φειδᾶς, «Ἡ κατὰ τὴν Ἀνατολὴν Δύσις: Ὁ “Μετακενωτικός” Ρόλος τῶν Δυτικῶν Μισσιοναρίων στὸ Ἑλληνικὸ Κράτος», *Σύναξη* 8/1983, σσ. 11-22. Παπαδερός, ὁ.π., σ. 242 καὶ σσ. 249-253.

30. Παπαδερός, σσ. 239-241.

31. Π.χ. ὁ Ἀθ. Καραπέτσας στὸ ἔργο του *Ἡ Παναγιὰ τοῦ Ἐλικῶνα: Ι. Μονὴ Εὐαγγελιστρίας Βοιωτίας*, ἐκδ. Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας καὶ Μαΐστρος, Ἀθήνα καὶ Ἀλίαρτος 2011, σσ. 77-104 σκιαγραφεῖ μὲ τὰ πιὸ ἔντονα χρώματα. ἀλλὰ καὶ μὲ ἀδιάσειστα ἴστορικὰ τεκμήρια καὶ ἀρχειακὸ ὑλικὸ τὶς ἐπιδράσεις τῆς ὀθωνικῆς διοίκησης καὶ ίδιως τοῦ Μάουρερ στὴν Ἱ. Μ. Εὐαγγελιστρίας.

έπεκτατικοῦ Προτεσταντισμοῦ. Γενικώτερα, ἡ Ὀθωνικὴ διακυβέρνηση παρεῖχε ἀφειδῶς εὐχέρεια δράσεως σὲ κάθε λογῆς ἱεραποστολικὴ ἐταιρεία, οἵασδήποτε προέλευσης καὶ ἀποχρώσας ταυτότητας.³² Ετσι, ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τῶν Ὁρθοδόξων, ἡ αἱσθηση καὶ τὸ ζήτημα τοῦ ἔξαναγκασμοῦ, ποὺ ἐτίθετο ρητὰ καὶ καταγγελόταν στὴ γραμματεία τῆς περιόδου, συνδεόταν ἰδίως μὲ τὴ σύνδεση ἐνὸς τύπου «ἱεραποστολικοῦ ἔργου» μὲ τὶς ἐπιλογὲς καὶ τὴν ἐπιβολὴν τῆς πολιτικῆς εξουσίας³³.

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν προηγούμενη περίοδο, κατὰ τὴν ὅποια ἔχουμε κυρίως ἐπίσημες διπλωματικὲς ἐπαφὲς μὲ τὴν ἥγεσία τῶν ἐκκλησιῶν, τώρα πιὰ ἡ σχέση τῶν Προτεσταντῶν ἱεραποστόλων, γιὰ τὴν ἀκριβεία μιᾶς πλειστάδας ὀργανώσεων καὶ φορέων ποὺ ἀσκοῦσαν ἱεραποστολικὸ ἔργο, ἐνῶ μπορεῖ ταυτόχρονα νὰ συναγωνίζονται καὶ νὰ ἀνταγωνίζονται μεταξύ τους³³, ἀναπτύσσεται ἀπευθείας μὲ τὸν λαό.

὾πως ἐπισημαίνει ὁ Ἡλίας Βουλγαράκης, ὁ ὄρος «μισσιονάριος» ἢ ὁ λιγότερο διαδεδομένος ὄρος «νεαπόστολος» ἐπινοήθηκαν ἀκριβῶς προκειμένου νὰ περιγραφεῖ ἡ ἱεραποστολικὴ δραστηριότητα τῶν Προτεσταντῶν ἰδίως ἱεραποστόλων, ὡς ὄροι σαφῶς διακριτοὶ τοῦ ἔργου τῶν ἀποστόλων καὶ εὐρύτερα ἔνοι πρὸς τὴν παραδοσιακὴ κατανόηση τῆς ἱεραποστολῆς σὲ ὀρθόδοξο πλαίσιο, ὅπως αὐτὴ διαμορφώθηκε στὸ διάβα τῶν αἰώνων³⁴.

Ἡ ἱεραποστολικὴ δράση τῶν μισσιοναρίων, δεδομένης τῆς ἀδυναμίας τῶν Ὁρθοδόξων, συνοδεύτηκε καὶ ἀπὸ στερεότυπα ὅπου ἔβριθαν οἱ σὲ

32. Παπαδερός, ὁ.π., σσ. 243-249.

33. Ὡς πρὸς τὸν ἀνταγωνισμό, ἡ σπουδὴ γιὰ παράδειγμα τῶν Γερμανῶν ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀμερικανικῆς καὶ ἀγγλικῆς διείσδυσης στὴν Ἑλλάδα καταγράφεται πολὺ χαρακτηριστικὰ στὸ ἔργο τοῦ G. P. Heller, *Leben evangelischer Heidenboten*. Erlangen, Carl Hender 1835, σ. 442.

34. Βλ. ἀναλυτικά, Ἡ. Βουλγαράκης, *Ἡ Ιεραποστολὴ κατὰ τὰ Ἑλληνικὰ Κείμενα ἀπὸ τὸ 1821 μέχρι τὸ 1917*, ἐκδ. «Πορευθέντες», Ἐν Ἀθήναις 1971, σσ. 90-128. Σὲ δικῇ μας ἔρευνα ἐντοπίσαμε καὶ τὸν καταφανῶς μειωτικὸ ὄρο «ἀποστολάτορας» (συνοδεύομενο ἀπὸ τὸ ἐπίθετο «μισάδελφος» σὲ γενικὴ πληθυντικοῦ) καὶ «ἐξ-απόστολος». Κωνσταντίνος Οἰκονόμος, *Τὰ σωζόμενα ἐκκλησιαστικὰ συγγράμματα Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου καὶ Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων, ἐπιμέλεια Κ. Σοφοκλέους τοῦ ἐξ Οἰκονόμων, Τύποις Φ. Καραμπίνου, Ἀθήνησι 1862-66*, τόμ. 2, σ. 38 καὶ 48 ὀντίστοιχα. Οἱ ὄροι ἀπαντοῦν στὰ σχόλια τοῦ Σοφοκλέους, ἐνῶ ὁ Ἰδιος ὁ Κ. Οἰκονόμου μεταχειρίζεται τὸν ὄρο «ἱεραπόστολος» στὴ συγκεκριμένη συνάφεια (48).

βάρος τῶν Ἑλλήνων προκαταλήψεις³⁵, ἀλλὰ καὶ γενικώτερα ἐξελήφθη ώς μιὰ ἐπίθεση, ἔναντι τῆς ὁποίας ἐπρεπε νὰ ὅργανωθεῖ ἡ κατάλληλη ἄμυνα. Ἀκόμα καὶ ὁ Κοραῆς δυσανασχετοῦσε γιὰ τὸν προσηλυτιστικὸν ζῆλο τῶν δυτικῶν, θεωρώντας ὅτι παρεμποδίζει τὴν ἀνάπτυξη μιᾶς οὐσιαστικότερης σχέσεως φιλίας καὶ διαλόγου³⁶. Ὁμως καὶ ἀπὸ πλευρᾶς Προτεσταντῶν ὑπῆρχε μεγάλη περίσκεψη γιὰ τὸν προσηλυτισμὸν χριστιανῶν τῆς Ἀνατολῆς στὴν εὐαγγελικὴ Ἐκκλησία, καθὼς στὸ πλαίσιο μιᾶς εὔσυνείδητης θεολογικῆς στάσης του γεννιόνταν θεολογικοὶ προβληματισμοὶ στὴ λογικὴ μιᾶς φιλικῆς καὶ διαλογικῆς ἀλλὰ καὶ ὑποστηρικτικῆς προσέγγισης τῶν Ὁρθοδόξων³⁷. Οἱ λιγοστὲς αὐτὲς φωνὲς δύμως ὑπερχεράσθηκαν ἀπὸ τὴν Ἰστορία, καθὼς ἡ πράξη εἶχε τὴ δική της δυναμική. Εἶναι ἐξ ἄλλου προφανὲς ὅτι οἱ εὐαγγελικοὶ ἱεραπόστολοι παρὰ τὴν περίσκεψή τους δὲν μποροῦσαν παρὰ νὰ ἀπευθύνουν ἐν τέλει πρόσκληση γιὰ ἔνταξη καὶ εἰσόδο στὴν εὐαγγελικὴ Ἐκκλησία, ὅπως ἦταν ἀπὸ τὴν πλευρά τους ἡ φυσικὴ συνέπεια τῆς ὀλοκλήρωσης τοῦ δικοῦ τους ἔργου.

Ἄσφαλῶς μιὰ τέτοιου τύπου ἱεραποστολικὴ δράση δὲν κατευθυνόταν μόνον πρὸς τοὺς Ἕλληνες, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἄλλους Ὁρθόδοξους λαούς: στὴν Παλαιστίνη³⁸ (σὲ μιὰ νέου τύπου σταυροφορικὴ ἐκστρατεία, μὲ

35. Π.χ. A. von Harnack, *Das Wesen des Christentums*, Hinrich'sche Buchhandlung, Leipzig 1902), σσ. 135-152, ὅπου μεταξὺ ἄλλων κριτικὴ στὸν «ριτουαλισμό» τῶν Ἑλλήνων Ὁρθοδόξων ἀλλὰ καὶ στὸν μοναχισμό.

36. Ἀδ. Κοραῆς, Ἄτακτα, ἥτοι παντοδαπῶν εἰς τὴν ἀρχαίαν καὶ τὴν νέαν ἑλληνικὴν γλώσσαν αὐτοσχεδίων σημειώσεων καὶ τινῶν ἄλλων ὑπομνημονευμάτων αὐτοσχεδίος συναγωγή, τόμοι 5. Didot, Paris 1828-1833, τ. I, ν'. Βλ. καὶ Παπαδερός, ὅ.π., σ. 255, σημ. 575.

37. *Evangelisches Missionsmagazin* (1927), σ. 354. Τὸ περιοδικὸν ἐκδίδει ἡ Evangelische Missionsgesellschaft στὴ Βασιλεία τῆς Ἐλβετίας.

38. Spittler, *Geschichte der deutschen evangelischen Kirche und Mission im Heiligen Lande*, Gütersloh 1898, 41, συναφῶς μὲ τὴ θεολογικὴ αὐτοιόλγηση. Απὸ ὁρθόδοξῃ σκοπιά, βλ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (Αρχιεπίσκοπος Αθηνῶν), *Ιστορία τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων*, Ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου Ἀλεξανδρείας, Ἐν Ἱεροσολύμοις καὶ Ἀλεξανδρείᾳ 1910, σσ. 691- 699. Βλ. Ὁ ἴδιος, *Η Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων κατὰ τοὺς Τέσσαρας Τελευταίους Αἰῶνας: [1517-1900]*, Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Π.Δ. Σακελλαρίου, Αθήνησιν 1900, σσ. 226-237. Ο Stephen Neill, ἀγγλικανὸς ἐπίσκοπος μὲ φιλικὰ αἰσθήματα πρὸς τοὺς Ὁρθοδόξους, ἐπισημάνει τὴν ἰδιαιτέρως πρωτότυπη ἀπόληξη τοῦ ἐγχειρήματος, τὴν ἵδρυση δηλαδὴ κοινῆς ἐπισκοπῆς ἀγγλικανῶν καὶ προτεσταντῶν (Πρώσσων) στὴν Ἱερουσαλήμ, μὲ συνδιορισμὸν ἐνὸς ἀγγλικανοῦ ἐπισκόπου. Στ. Νέ-

πρόσχημα τὴν ἀνάγκη ἀποτροπῆς ἐνὸς εἰκαζόμενου κινδύνου ἐκ νέου πτώσης στὴν εἰδωλολατρία – ἐνδεχομένως μᾶλλον ἔχοντας ύπόψη τὸ Ἰσλάμ, σὲ μιὰ χαρακτηριστικὰ παχυλὴ καὶ ἰσοπεδωτικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἐποχῆς), σὲ δλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῶν Βαλκανίων³⁹, στὴ Ρωσία⁴⁰, ἀκόμα καὶ στὴν Ἀλάσκα⁴¹. Καρπὸς μιᾶς πολὺ ζωηρῆς καὶ ὀκτιβιστικῆς ἀντιληφῆς περὶ ιεραποστολῆς, μὲ βάση τὴν ὅποια κάποιος ἀπὸ θέση ἀνώτερη κατέχει τρόπον τινὰ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως καὶ τὴν μεταδίδει σὲ κάποιον ἄλλο, ὁ ὅποιος νοεῖται ως κατώτερος, κάποτε ως *tabula rasa*, καὶ σὲ κάθε περίπτωση ως παθητικὸς δέκτης καὶ ὅχι ως ἰσότιμος καὶ

ιλλ. *Χριστιανικὲς Ιεραποστολές*, μτφρ. Π. Δ. Παπαδημητρακόπουλος, τόμ. Β', ἐκδ. Ἐλληνικὴ Ἀδελφότης Ὁρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ιεραποστολῆς, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 304. Πρβλ. U. Kirchberger, *Aspekte deutsch-britischer Expansion: Die Überseeinteressen der deutschen Migranten in Großbritannien in der Mitte des 19. Jahrhunderts*, Fr. Steiner Verlag, Stuttgart 1999, σσ. 353-370. Περισσότερες ὀπτικὲς σὲ H. L. Murre-van den Berg (ἐπιμ.), *New Faith in Ancient Lands: Western Missions in the Middle East in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries, Studies in Christian Mission* 32, Brill, Leiden 2006. Περισσότερα σὲ R. Löffler, *Protestanten in Palästina: Religionspolitik, sozialer Protestantismus und Mission in der deutschen evangelischen und anglikanischen Institutionen des Heiligen Landes 1917-1939*, Kohlhammer, Stuttgart 2008, ὅπου παρὰ τὴν ἐπικέντρωση τοῦ συγγραφέα στὴν περίοδο μεταξὺ Ὁκτωβριανῆς ἐπανάστασης καὶ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ἐκτεταμένη εἶναι καὶ ἡ πραγμάτευση τοῦ 19ου αἰ., ίδιως σσ. 36-102.

39. Στὰ Βαλκάνια ἡ ιεραποστολικὴ δραστηριότητα ἐντάθηκε γύρω στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰ. ἐνῶ ἀντικείμενό της ἦταν κυρίως οἱ ἡδη̄ χριστιανικοί (ὁρθόδοξοι) καὶ οἱ ἐβραϊκοί πληθυσμοί στὸ πλατιστὸ τῆς Ὄθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Δраган Тодоровић, «Протестантизам на Балкану и у Србији» [Dr. Todorovic, “Protestantism in the Balkans and Serbia”]: *Социолошки преглед (Sociological Review)* XLV, 3 (2011), σσ. 265-294. Γιὰ τὴν περιοχὴ τῆς Βόρειας Μακεδονίας, R. Cacanoska, “The Emergence and Development of Protestantism in Macedonia”: *Religion, State & Society* 29, 2 (2001), σσ. 115-119.

40. M. Rzepka, “The Bible, the Boundaries and the Christian Missionary Initiatives in the Caucasus During the Nineteenth Century: General Remarks”: *Orientalia Christiana Cracoviensia* 8 (2016), σσ. 53-71. Γ. Φλωρόφσκι, «Ορθόδοξος Οίκουμενισμὸς κατὰ τὸν ΙΘ' αἰῶνα», στό: Ό ίδιος, *Θέματα Εκκλησιαστικῆς Ιστορίας*, μτφρ. Π. Κ. Πάλλης, ἐκδ. Πουραράς, Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 247-323. Επίσης, Φλωρόφσκι, «Δυτικὲς Ἐπιδράσεις στὴ Ρωσικὴ Θεολογία», δ.π., σσ. 183-211 σὲ σχέση μὲ θέματα θεωρίας, θεολογίας καὶ διανόησης. Γιὰ τὴν Ρωσία ἀκόμη καὶ σήμερα, μετά ἀπὸ τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστώτος, βλ. σὲ Br. Nassif, “Eastern Orthodoxy and Evangelicalism: The Status of an Emerging Global Dialogue”, *Scottish Bulletin of Evangelical Theology* 18 (2000), σ. 45.

41. M. Oleksa, *Orthodox Alaska: A Theology of Mission*, St Vladimir's Seminary Press, Crestwood, New York 1998, σσ. 169-186. Εὕη Βουλγαράκη-Πισίνα, λ. «Ἀλάσκα», *ΜΟΧΕ* 2 (2011), σ. 100 [95-101].

ἀλληλεπιδραστικὸς συνομιλητής, ἡ στάση αὐτὴ δὲν εἶναι ἀσύνδετη μὲ εὐρύτερες στερεότυπες προκαταλήψεις τῶν κοινωνικῶν ἰδίως ἐπιστημῶν τοῦ 19ου αἰ. ἀναφορικὰ μέ «ἱεραρχήσεις» πολιτισμῶν.

Καθὼς οἱ δροι τῆς ἀλληλεπιδρασῆς –γιὰ τὴν ἀκρίβεια διαπάλης– Ὁρθοδόξων καὶ Προτεσταντῶν δὲν ἦταν ισότιμοι, καὶ ἡ δράση τῶν μισσιοναρίων ἐκλαμβανόταν ἐν πολλοῖς ὡς ἐπίθεση καὶ κάποτε ὡς βία, ἡ ἄμυνα δὲν συνίστατο σὲ κάποιου εἴδους ἀντεπίθεση, ἀλλὰ ἀκριβῶς στὴν ἐνίσχυση τῆς Ὁρθόδοξης αὐτοσυνειδησίας. Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο ἡ αὐτοσυνειδησία δὲν ἦταν ἐντελῶς ἄμοιρη ἐτεροκαθορισμοῦ, καθὼς οἰκοδομεῖτο ἐν σχέσει πρὸς τὸν ἄλλο, ἀκόμη κι ἀν ἡ σχέση ἦταν σχέση ἀντίθεσης. Ἔτσι, διάφορες ἐκδοχὲς καὶ κινήματα ἀναζωπύρωσης τῆς Ὁρθοδοξίας ἐνίστεται ἀποκτοῦσαν καὶ ἔντονα ἀντιδυτικὰ χαρακτηριστικά⁴². Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ τεταμένες σχέσεις στὴν ίστορία δὲν μποροῦσαν νὰ συμβάλουν στὴ διαμόρφωση ἐνὸς εὐνοϊκοῦ οἰκουμενικοῦ κλίματος. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ ίστορία ἔχει τὴ δική της πολύπτυχη δυναμική, καὶ ἔτσι ἐν μέρει παράλληλα, ἐν μέρει σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὶς προηγούμενες, κάποιες νεώτερες ἔξελίξεις ἐπέδρασαν διαφορετικὰ στὸ ίστορικό γίγνεσθαι.

Ἡ Ἐπίδραση τῶν Ἱεραποστολικῶν Συνεδρίων

Στὸ δεύτερο ἥμισυ καὶ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα ἴδρυονται σὲ πανεπιστημιακὸ ἐπίπεδο οἱ πρῶτες ἔδρες Ἱεραποστολικῆς. Πρῶτα στὸ Ἑδιμβούργο τῆς Σκωτίας (1867), μὲ πρῶτο διδάσκοντα τὸν Ἀλεξάντερ Ντάφ (Alexander Duff) καὶ στὸ Χάλε τῆς Γερμανίας ἡ Εὐαγγελικὴ Θεολογικὴ Σχολή (1897) μὲ πρῶτο διδάσκοντα τὸν Γκούσταβ Βάρνεκ (Gustav Warneck). Ὅσο καὶ ἀν γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ σημασία ἔχει ἡ πράξη, μὲ τὴν ἀνάπτυξη Ἱεραποστολικῶν σπουδῶν σὲ ἀκαδημαϊκὸ ἐπίπεδο, καὶ ὅχι ἀπλῶς στὸ πλαίσιο μᾶς σεμιναριακοῦ τύπου ἐκπαίδευσης Ἱεραποστόλων, ἡ ἐμπειρία τῆς πράξης αὐτῆς ξεπερνᾷ τὰ σύνορα τοῦ ἀποσπασματικοῦ ἢ τοῦ τοπικοῦ καὶ ἐπιτρέπει ἔναν καθολικώτερο καὶ οἰκουμενικώτερο ἀναστοχασμὸ γύρω ἀπὸ τὴν Ἱεραποστολή. Ἡ παραγωγὴ

42. Τέτοια παρατηροῦνται καὶ στὸν 20ὸ αἰ. στὸ ἔργο περίβλεπτων θεολόγων ὅπως χαρακτηριστικὰ ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς ἢ ὁ π. Γεώργιος Μεταλληγός, μέσα ἀπὸ τὸ σύνολο ἔργο τους. κ.ἄ.

στοχασμοῦ καὶ ἐπιστημονικῶν μελετῶν στὸ πλαίσιο τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας ἔχει καταφανῶς τὴ δική της συμβολὴ στὴν ὀνατροφοδότηση τῆς πράξης καὶ στὸν ἐπαναπροσδιορισμὸν σειρᾶς πρακτικῶν, μεθοδολογικῶν ὅσο καὶ θεωρητικῶν καὶ θεολογικῶν ζητημάτων.

Πράγματι, κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα οἱ Προτεσταντικὲς Ἱεραποστολές ὁργανώθηκαν σὲ νέα βάση. ‘Ο πιὸ βασικὸς λόγος γι’ αὐτὸ ἦταν ὅτι μέσῳ μιᾶς πιὸ ἀναβαθμισμένης παρατήρησης καὶ αὐτο-παρατήρησης τοῦ ἔργου τῆς Ἱεραποστολῆς στὸ πλαίσιο μιᾶς εὐρύτερης ἐποπτείας ἦρθε στὴν ἐπιφάνεια τὸ συνεχῶς διαπιστούμενο στὴν τοπικὴ πράξη πρόβλημα τῆς ἑνότητας στὴν Ἱεραποστολή, γνωστὸ καὶ ὡς «ἱεραποστολικὸ ἔλλειμμα». Ἐνα κατακερματισμένο σὲ δικαιοδοσίες καὶ ἀσυνεννοησίες χριστιανικὸ μήνυμα δὲν εἶχε, μήτε μποροῦσε νὰ ἔχει ἰδιαιτέρως θετικὲς προοπτικὲς πρὸς τὰ ἔξω. Οἱ χῶρες δέκτες τοῦ Ἱεραποστολικοῦ μηνύματος, ἐν προκειμένῳ κατ’ εξοχὴν οἱ χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου⁴³, καὶ ἰδίως οἱ λαοὶ τῶν χωρῶν αὐτῶν, μαζὶ μὲ τὴν ἐκμετάλλευση, ἀποικιοκρατικὴ ἢ οἰκονομικὴ⁴⁴, εἶχαν νὰ παρατηρήσουν καὶ τὴν πολλαπλότητα φορέων οἱ διποῖοι δὲν εἶχαν καμμιὰ συνεργασία ἀλλὰ καὶ συχνὰ διακρίνονταν ἀπὸ ἀμοιβαία καχυποφίᾳ ἢ καὶ ἀντιπαλότητα μεταξύ τους. Αὐτὸ γεννοῦσε σύγχυση καὶ ἀπογοήτευση στοὺς ίθαγενεῖς πληθυσμούς, ποὺ δὲν γνώριζαν ποιός φορέας εἶναι ὁ γνησιώτερος ἐκπρόσωπος τῆς χριστιανικῆς πίστεως καὶ ἀποπροσανατολίζονταν.

Τὸ Ἱεραποστολικὸ ἔργο ἔχριζε συνεπῶς ἀνανέωσης καὶ συντονισμοῦ, προκειμένου νὰ φθάσει στὸν δέκτη μὲ μιὰ προοπτικὴ εύνοϊκότερης ὑποδοχῆς. Πολλὰ συνέδρια μὲ τοπικὸ ἢ περιφερειακὸ χαρακτῆρα ἔλαβαν χώρα τὴν περίοδο αὐτῆς, ἐνῶ ἰδιαιτερη σημασία εἶχε ἡ ἀνάπτυξη ἐνὸς φοιτητικοῦ κινήματος ποὺ προωθοῦσε ἀνάλογες δράσεις⁴⁵. Ἔτσι, στὴν

43. Αὐτὴ ἦταν ἡ κυρίαρχη ἀντίληψη γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ στὸ συνέδριο 1910, τὸ ὅποιο ἀσχολήθηκε μόνον μὲ τὴν ἔξωτερην καὶ ἐπὶ τὸ πλεῖστον τὴν ὑπερόδια Ἱεραποστολή.

44. Ως πρὸς τὴ σχέση Ἱεραποστολῆς καὶ ἀποικιοκρατίας μιὰ ἔντιμη, διαφοροποιημένη καὶ ἔξω ἀπὸ στερεότυπα ἐπιστημονικὴ πραγμάτευση εἶναι τοῦ St. Neill, *Colonialism and Christian Missions*, Lutherworth Press, London 1966. Γιὰ μιὰ ἐγκυλοπαιδικὴ προσέγγιση βλ. ἐπίσης, R. Delavignette, *Christianisme et colonialisme*, Je sais – Je crois, Encyclopédie du catholique au XXème Siècle 96, Librairie Anthème Fayard, Paris 1960.

45. W. R. Hogg, *Mission und Ökumene: Geschichte des Internationalen Missionsrats und seiner Vorläufer im 19. Jahrhundert*, H. Bolewski καὶ M. Schlunk (μτφρ. ὀπὸ τὰ ἀγγλικά), Evangelische Missionsverlag, Stuttgart 1954, σσ. 101-103 καὶ σσ. 110-120. (Τίτλος

Άμερική, στή Νέα Υόρκη, πραγματοποιήθηκε ή πρώτη οίκουμενική συνάντηση ιεραποστολικῶν φορέων καὶ ὄργανώσεων ἀπὸ 21 Ἀπριλίου μέχρι 1 Μαΐου 1900⁴⁶. Ἐν προκειμένῳ, ὁ δρος «οἰκουμενική» δηλώνει τὸ πλῆθος καὶ τὴν ποικιλία τῶν προτεσταντικῶν ὄργανώσεων καὶ ιεραποστολικῶν φορέων ποὺ ἔλαβαν μέρος. Ἡταν μιὰ ἐνδοπροτεσταντική συνάντηση, ποὺ δύμας ἔθεσε τὶς βάσεις γιὰ κάτι σοβαρότερο. Καὶ αὐτὸ ἦταν, μετὰ ἀπὸ προετοιμασία μιᾶς δεκαετίας, κάτι ποὺ ἐπανελήφθη καὶ στὴν Εὐρώπη, οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὴν ἀπὸ ἐδῶ πλευρὰ τοῦ Ἀτλαντικοῦ, στὸ Ἐδιμβούργο τὸ 1910⁴⁷. Καὶ στὴν περίπτωση τοῦ Ἐδιμβούργου ἐπρόκειτο στὴν πραγματικότητα γιὰ μιὰ παν-προτεσταντικὴ συνάντηση, ποὺ ἀρχικὰ θεωρήθηκε συνέχεια τῶν προηγουμένων. Ὅμως, κάτι καινούργιο εἶχε συντελεσθεῖ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο: μιὰ τομὴ ὀδηγητικὴ γιὰ τὸ μέλλον, ὅπως ἀπολογιστικὰ διαπιστώνεται, ἐντοπίζεται ἐκεῖ.

Στὸ Ἐδιμβούργο ὑποστηρίχθηκε μιὰ πάγια προτεσταντικὴ θεολογία τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ μὲ δρους κλασικούς, ποὺ διατηροῦσε τὴν ἰδέα τῆς ιεραρχικῆς κατάταξης τῶν πολιτισμῶν. Τὸ Συνέδριο ἀσχολήθηκε ἀποκλειστικὰ μὲ τὴν ιεραποστολικὴ δραστηριότητα σὲ μὴ χριστιανικὲς χῶρες, ἔξω ἀπὸ τὸ πλαίσιο τοῦ ἀνεπτυγμένου δυτικοῦ κόσμου⁴⁸.

Τὸ συνέδριο αὐτὸ εἶχε πολὺ εὐρύτερη ἐπίδραση ἀπὸ ὅτιδήποτε εἶχε προηγηθεῖ μέχρι τότε, καθὼς μιὰ «Ἐπιτροπὴ Συνέχειας» ὀδήγησε πράγματι σὲ μιὰ συνέχεια μὲ περισσότερες δράσεις, μεταξὺ τῶν ὅποιων τὴν ἵδρυση τοῦ International Missionary Council τὸ 1921, ἐνὸς μόνιμου διεθνοῦς ὄργανισμοῦ, ποὺ μὲ τὴ σειρά του λειτούργησε ὡς καταλύτης στὸ

Πρωτοτύπου: *Ecumenical Foundations: A History of the International Missionary Council and its Nineteenth-Century Background*).

46. Ὁ.π., 59-62.

47. Σχετικὰ μὲ τὸ συνέδριο τοῦ 1910, βλ. Br. Stanley, *The World Missionary Conference, Edinburgh 1910, Studies in the History of Christian Missions* (SHCM), Eerdmans, Cambridge 2009.

48. Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι, ἀν καὶ ἀσύνδετα πρὸς αὐτὲς τὶς προσπάθειες στὴ Δύση, πραγματοποιήθηκε στὸ Καζάν τὴν ἴδια χρονιὰ πανρωσικὸ συνέδριο γιὰ τὴν ιεραποστολή, τοῦ ὅποιου οἱ προβληματισμοὶ ἀπηχοῦν τὸ κοινὸ ἐνδιαφέρον ὅσο καὶ τὴ διαφορετικὴ θεώρηση (ἀκριβέστερα ἔνα εὑρος θεωρήσεων) τῆς ἔννοιας τῆς ιεραποστολῆς στὴν Ἀνατολή. Γιὰ τὸ Ιεραποστολικὸ Συνέδριο τοῦ Καζάν, βλ. R. P. Geraci, *Window on the East: National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia*, Cornell University Press, Ithaca New York 2001, σσ. 301-308.

έργο τῆς Ἱεραποστολῆς⁴⁹. Τὸ ΙΜC ἀπέκτησε γραφεῖα στὶς ΗΠΑ τὸ 1928 καὶ συνέχισε τὴ διοργάνωση παγκόσμιων συνεδρίων γιὰ τὴν Ἱεραποστολή, σὲ ἔνα πλαίσιο διομολογιακό, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα περισσότερων ἐκδοχῶν τοῦ προτεσταντισμοῦ καὶ εἰδικώτερα 14 ὁργανώσεων καὶ ἑταιρειῶν ποὺ ἀσκοῦσαν Ἱεραποστολικὸ ἔργο «στέλνοντας» Ἱεραποστόλους⁵⁰. Ἐπίσης, μετὰ ἀπὸ τὸ Ἐδιμβούργο ἔκπινηση ἡ ἐκδοση τοῦ πολὺ σημαντικοῦ Ἱεραποστολικοῦ περιοδικοῦ *International Review of Missions* (IRM), τεῦχ.1 (1912), ἡ ἐκδοση τοῦ ὁποίου συνεχίζεται μέχρι καὶ σήμερα. Τὸ IRM ἔχει φιλοξενήσει πολὺ σημαντικὰ ὄρθρα καὶ μελέτες γιὰ τὴν Ἱεραποστολή, ἀνάμεσα στὰ ὅποια καὶ πολλῶν Ὀρθοδόξων σὺν τῷ χρόνῳ⁵¹.

Ἀκολούθησαν καὶ ἄλλα παγκόσμια συνέδρια περίπου ἀνὰ δεκαετία. Τὸ δεύτερο ἔγινε στὴν Ἱερουσαλὴμ τὸ 1928 καὶ τὸ τρίτο στὸ Ταμπαράμ τῶν Ἰνδίων τὸ 1938. Ἀκολούθησαν καὶ πολλὰ ἀκόμα.

Οἱ οἰκουμενικὲς ἔξελίξεις προχωροῦσαν μὲ ραγδαίους ρυθμούς, ἀλλὰ καὶ μὲ καταλύτη τὶς ἐμπειρίες ποὺ γεννήθηκαν στὸν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μὲ τὰ δραματικὰ του γεγονότα καὶ τὰ ναζιστικὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας. Ἔτσι, τὸ 1948 γεννιέται, μετὰ ἀπὸ σειρὰ πολυετῶν διεργασιῶν, μὲ τὴν ἰδρυτικὴν του συνέλευση στὸ Ἀμστερνταμ τῆς Ὑλλανδίας τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν⁵².

Τὸ 1961 ὑπῆρξε ἔτος σταθμὸς γιὰ τὰ Ἱεραποστολικὰ τεκταινόμενα σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Τότε, στὸ Νέο Δελχί, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Γ'

49. Hogg, *Mission und Ökumene*, ὁ.π., σσ. 121-176.

50. Τὰ ἀναλυτικὰ πεπραγμένα τοῦ IMC μπορεῖ νὰ τὰ βρεῖ κανεὶς διαδικτυακὰ στὸ ὀγκωδέστατο ἀρχεῖο ὅλων τῶν ἐγγράφων ποὺ φιλοξενεῖται στὸν ἴστότοπο: <http://www.idcpress.com/ead/archdesc.php?faid=138faid.xml>, τελευτ. ἐπίσκ. 6 Δεκεμβρίου 2018.

51. Γιὰ τὴν παρουσία τῶν Ὀρθοδόξων στὴν ἀρθρογραφία τοῦ IRM βλ. Ath. N. Papathanasiou, “Tradition as Impulse for Renewal and Witness: Introducing Orthodox Missiology in the IRM”, *International Review of Mission* 100, 2 (2011), σσ. 203-215.

52. Γιὰ τὴν προϊστορία καὶ τὴν ἴστορία τοῦ Π.Σ.Ε. καὶ τὴ συμμετοχὴ τῶν Ὀρθοδόξων σὲ αὐτό, βλ. B. Σταθοκώστα, *Σχέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος μὲ τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν, 1948-1961: Μὲ Βάση τὸ Αρχειακὸ Υλικὸ του Π.Σ.Ε.*, Διδ. Διατρ., Θεσσαλονίκη 1999. Βλ. ἐπίσης Στ. Τσομπανίδης, «Η Γένεση τῆς Οἰκουμενικῆς Κίνησης τοῦ 20οῦ αἰώνα καὶ ἡ Συμβολὴ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας», σέ: Ίω. Πέτρου (ἐπιμ.), *Ιστορία τῆς Ὀρθοδοξίας*, τόμος 8, Η Ὀρθοδοξία σὲ Διάλογο, ἐκδ. Road, Αθήνα χ.χ., σσ. 232-256. Γιὰ μιὰ γενικώτερη θεώρηση τῆς οἰκουμενικῆς κίνησης βλ. N. Ματσούκας, *Οἰκουμενικὴ Κίνηση: Ιστορία - Θεολογία*, ἐκδ. Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 1986.

Γενικῆς Συνέλευσης τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἐλήφθη ἡ ἀπόφαση νὰ ἐνσωματωθεῖ σὲ αὐτὸ καὶ τὸ International Missionary Council. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς εἶχε δύο πολὺ σημαντικὲς συνέπειες:

‘Αφ’ ἐνὸς ὅτι μετὰ ἀπὸ τὴν ἀπόφαση γιὰ ἐνσωμάτωση στὸ Π.Σ.Ε., σὲ αὐτὲς τὶς παγκόσμιες ἱεραποστολικὲς διεργασίες ἄρχισαν νὰ μετέχουν δυναμικὰ καὶ οἱ Ὁρθόδοξοι.

‘Αφ’ ἔτερου ὅτι, καθὼς τὸ IMC ἦταν στὴν πραγματικότητα μιὰ συνομοσπονδία ἱεραποστολικῶν ἑταιρειῶν ἀσύνδετων ὄργανωντικὰ μὲ τὶς ἐκκλησίες, στὸ Νέο Δελχὶ πραγματώθηκε ἡ σύνδεση τῆς ἱεραποστολῆς μὲ τὴν ἐκκλησιολογικὴ τῆς βάση⁵³. Πλέον τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο ἀποσυνδέεται ἀπὸ κάθε λογῆς ἴδιωτικὲς ἑταιρεῖες καὶ ἀναλαμβάνεται ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες ποὺ μετέχουν ως μέλη στὸ Π.Σ.Ε. Καὶ αὐτὴ εἶναι μιὰ τεράστια ποιοτικὴ διαφορὰ σὲ σχέση μὲ πρίν.

Λόγῳ αὐτῆς τῆς ἱεραποστολικῆς παράδοσης, ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ Π.Σ.Ε. γιὰ τὴν Παγκόσμια Ἱεραποστολὴ καὶ τὸν Εὐαγγελισμό (Commission on World Mission and Evangelism) εἶχε μεγάλη σημασία καὶ βαρύτητα. Συνεπείᾳ ὅλων αὐτῶν τῶν ἐξελίξεων, οἱ Ὁρθόδοξοι δὲν εἶναι πιὰ ἔνα «ἀντικείμενο ἱεραποστολῆς», καὶ συνεπῶς οὕτε οἱ κατὰ πλειοφηφία Ὁρθόδοξες χῶρες ἀπλῶς ἔνα «ἱεραποστολικὸ πεδίο». Εἶναι συνομιλητὲς καὶ συνδιαμορφωτὲς τῆς πολιτικῆς τοῦ Π.Σ.Ε. Κατ’ ἐπέκταση, ἡ ἀλληλεπίδραση, ποὺ ἀναπτύσσεται σὲ ὅλο καὶ πιὸ ισότιμη βάση καὶ σὲ ζητήματα ἱεραποστολῆς φέρει σημαντικοὺς θεολογικοὺς καρποὺς καὶ ἐπαναπροσδιορίζει τελικῶς καὶ τὸ νόημα τοῦ ὄρου ἱεραποστολῆ. Αὐτὸ τὸ σημεῖο θὰ τὸ ἀναπτύξουμε περισσότερο ἀργότερα.

53. Ἀσφαλῶς μήτε τὸ Π.Σ.Ε. εἶναι μιὰ ὑπερεκκλησία μήτε δέχονται οἱ Ὁρθόδοξοι κάποια νεόκοπη ἐκκλησιολογία, ἐφ’ ὅσον ἡ συμμετοχή τους εἶχε ἐξ ἀρχῆς ὀρισθεῖ μὲ τρόπο ποὺ νὰ μὴν ἀντιβαίνει στὴ θεολογικὴ μας παράδοση. Εἰδικῶτερα γιὰ τὸ θέμα τῆς ἐκκλησιολογίας, βλ. Β. Σταθοκώστα, Ὁρθόδοξη ἐκκλησιολογία καὶ Διαχριστιανικὸς Διάλογος: Ἡ "Una Sancta" στὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Μητροπολίτη Παντελεήμονα Παπαγεωργίου, ἐκδ. "Ἐννοια, Αθῆνα 2015. Αὐτὸς ὅμως ποὺ θεμελίωσε τοὺς πυλῶνες τοῦ ἐκκλησιολογικοῦ προβληματισμοῦ σὲ συνάρτηση μὲ τὴν οἰκουμενικὴ κίνηση ἦταν ὁ Φλωράρφου, ὁ δόποιος πρότεινε καὶ τὴν ἰδέα τοῦ «οἰκουμενισμοῦ στὸν χρόνο», ἐν ἀντιθέσει πρὸς μιὰ ἐπίπλαστη καὶ ρηχὴ σύνδεση μόνον στὸν χῶρο στὸ πλαίσιο τῆς συγχρονίας, ἀναδεικνύοντας ἔτσι τὴν καταστατικὴ σημασία τῆς πατερικῆς παράδοσης. Ἐνδεικτικὰ παραπέμπουμε σὲ ἔνα ἀπὸ τὰ πολλὰ συναφῆ κείμενα τοῦ Γ. Φλωράρφου, «Πατερικὴ Θεολογία καὶ τὸ Ἡθος τῆς Ὁρθοδόξου ἐκκλησίας», σέ: 'Ο Ἰδιος, Θέματα ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας, μτφρ. Π. Κ. Πάλλης, ἐκδ. Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 11-34.

Στὸ μεταξὺ ὅμως, καὶ ἔχοντας πάντοτε κατὰ νοῦ τὸ εἰδικώτερο ἐρευνητικὸ ἐρώτημα τῆς σχέσης μὲ τὴ Διαμαρτύρηση, ἀς διερευνήσουμε λίγο περισσότερο τὴν κατάσταση τῆς Ὁρθόδοξης ιεραποστολῆς κατὰ τὴν περίοδο αὐτῆς.

Τὸ Ἱεραποστολικὸ Ἐνδιαιφέρον στὶς Ὁρθόδοξες Χῶρες

Οἱ ρωσικὲς Ἱεραποστολές, μιὰ πραγματικὴ ἐποποιία ποὺ βρῆκε τὴν κορύφωσή της τὸν 19ο αἰῶνα, διεκόπησαν στὶς ἀρχές τοῦ 20οῦ μετὰ ἀπὸ τὴν Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση⁵⁴. Ἐδῶ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὴ Ρωσία ἀναπτύχθηκε παράλληλα μὲ τὴ Δύση τὸ ἐνδιαιφέρον γιὰ τὶς Ἱεραποστολικὲς Σπουδές. Τὰ πρῶτα συστηματικὰ κείμενα θεωρητικοῦ Ἱεραποστολικοῦ προβληματισμοῦ συμπίπτουν μὲ τὴν ὁργανωμένη περίοδο τῶν ρωσικῶν Ἱεραποστολῶν, καὶ πρόκειται γιὰ ἐγκυκλίους ἐπιστολὲς μὲ ὀδηγίες πρὸς Ἱεραποστόλους (εἴτε ἀπὸ τὸν Τσάρο εἴτε ἀπὸ τὴ Σύνοδο). Στὸ πλαίσιο αὐτῆς τῆς ὁργάνωσης τῆς Ἱεραποστολικῆς δραστηριότητας δίδεται ἔμφαση καὶ στὸ ἀκαδημαϊκὸ καὶ ἐκπαιδευτικὸ σκέλος, μὲ τὴν ἴδρυση πολλῶν τοπικῶν Ἀκαδημιῶν καὶ Ἱερατικῶν σχολῶν, ἐκ τῶν ὁποίων μιὰ ἦταν ἡ περίφημη Ἀκαδημία τοῦ Καζάν, ἐφάμιλλη ἡ Ἰσως καὶ ὀνώτερη τῶν ἀντίστοιχων δυτικῶν σὲ πλούτο καὶ ποιότητα μαθημάτων. Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ἡ Ἀκαδημία τοῦ Καζάν προηγήθηκε τῆς ἴδρυσης πανεπιστημιακῶν ἑδρῶν στὴ Δύση⁵⁵. Ἀκόμα καὶ ἀν δὲν συνάγεται εὐθεῖα

54. Οἱ ρωσικὲς Ἱεραποστολὲς ἔχουν μελετηθεῖ, ἀλλὰ τὸ θέμα κάθε ἄλλο παρὰ ἔχει ἐξαντληθεῖ, καθὼς εἶναι ζήτημα ἀχανὲς ὅσο καὶ ἡ ρωσικὴ ἐπικράτεια. Ἰδιαίτερες πτυχές του φωτίζουν οἱ ποικίλες ἐκδόσεις Ἱεραποστολικῶν ἡμερολογίων καὶ ἐγγράφων. Ἀπὸ τὰ γενικῶτερα ἱστορικὰ ἔργα καὶ Ἱεραποστολικὰ μελετήματα βλ. Ἡ. Βουλγαράκης, *Ἡ Ἱεραποστολὴ κατὰ τὰ Ἑλληνικὰ Κείμενα ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1917*, σσ. 153-196. Eu. Smirnoff, *A Short Account of the Historical Development and Present Position of Russian Orthodox Missions*, Stylite Publishing Lmt, Welshpool [1986 (1903)]. J. Glazik, *Die russisch-orthodoxe Heidenmission seit Peter dem Grossen: Ein missionsgeschichtlicher Veruch nach russischen Quellen und Darstellungen*, Aschendorff, Münster 1954 καθὼς καὶ ὁ ἴδιος, *Die Islammission der Russisch-orthodoxen Kirche*, Aschendorff, Münster 1959. Βλ. καὶ A. R. Kolosova, *Narodnost' and Obshchelovechnost'* in 19th Century Russian Missionary Work: N. I. Il'minskii and the Christianization of the Chuvash, διδ. διατρ., Durham University, 2016.

55. Τὸ 1797 ἴδρυθηκε ἡ Ἀκαδημία τοῦ Καζάν, ὀνοβαθμίζοντας ἓνα Ἱερατικὸ σεμινάριο ποὺ ὑπήρχε στὴν περιοχή. Περισσότερα, ὡς πρὸς τὴν Ἀκαδημία καὶ τὸ ἐξαιρετικὸ

καὶ ὅμεση ἀλληλεπίδραση μὲ τὴ Δύση, ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἐνδιαιφέροντος καὶ στὴ Ρωσία πρέπει νὰ γίνει κατανοητὴ στὸ πλαίσιο τῆς συγχρονίας. Ἡδη ἀναφερθήκαμε στὴν ἐπίδραση τοῦ Λάιμπνιτζ πρὸς τὸν Μέγα Πέτρο ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς ἱεραποστολῆς, ἀλλὰ θὰ ἥταν εὐχῆς ἔργον νὰ ἐρευνηθεῖ ἐνδελεχῶς στὴ βάση τῶν ρωσικῶν πηγῶν κάθε τέτοια σχέση καὶ ἀλληλοσύνδεση καὶ σὲ μεταγενέστερες περιόδους. Σὲ κάθε περίπτωση, οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες ἐμπνέονταν ἀπὸ τὸν συγχρόνους τους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὄμολόγους τους ποὺ ἔχωριζαν ὡς πρότυπα στὸ πλαίσιο τῆς διαχρονίας. Ἐν προκειμένῳ ἀναφερόμαστε ἵδιως στὴ βυζαντινὴ κληρονομιὰ καὶ κατ' ἔξοχὴν στὴν εὐρύτερη παρακαταθήκη τῶν ἀγίων ἴσαποστόλων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου. Ἔτσι, δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ Μ. Αἰκατερίνη ἀπασχολήθηκε ἐπίσης ἰδιαιτέρως μὲ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου. Ἡ Ρωσία ὡς μεγάλη Εὐρωπαϊκὴ δύναμη δὲν ὑστεροῦσε σὲ ἐνδιαιφέρον γιὰ τὴν τιθάσευση τοῦ ἀχανοῦς ὅγκου καὶ τῆς τεράστιας ποικιλίας λαῶν, φυλῶν καὶ πληθυσμῶν ποὺ ζοῦσαν στὴν ἐπικράτειά της ἢ σὲ ὅμορες περιοχές, ἵδιως στὴν Άσια. Ἡ πολιτικὴ ἔξουσία ἀντιλαμβανόταν ὅτι μιὰ ἐνδεχόμενη κοινότητα πίστεως μὲ τὸν λαοὺς αὐτοὺς θὰ ἀποτελοῦσε συνεκτικὸ παράγοντα, καὶ σὲ βάθος χρόνου θὰ συντελοῦσε στὴ διαμόρφωση ἀρρηγτῶν δεσμῶν μὲ τὸ ἐκκλησιαστικὸ καὶ πολιτικὸ κέντρο. Τὸ πολιτικὸ αὐτὸ ἐνδιαιφέρον ἀσφαλῶς δὲν σημαίνει ἐπ' οὐδενὶ ὅτι ἡ ἱεραποστολικὴ ἔργασία δὲν εἶχε τοὺς δικούς της κανόνες, τὴν ἀπὸ τὰ κάτω προσέγγιση ἀνθρώπων καὶ λαῶν, τὴν ἀνάγκη ἐκμάθησης γλωσσῶν, ἔξοικείωσης μὲ ἥθη καὶ πολιτισμούς, τὴν ἐμπρακτὴ ἀγάπη, τὸ παράδειγμα τοῦ βίου, τὴν μέριμνα καὶ σχέση πατρότητας ποὺ ἀναπτυσσόταν, τὸν κίνδυνο (κάποτε θανάσιμο) γιὰ τὸν ἱεραπόστολο, ὁ δόποιος πήγαινε *in situ* νὰ διακονήσει δίχως ἔξουσιαστικὴ περιβολή, κ.ο.κ. Ἡ πολιτικὴ διοίκηση διευκόλυνε ὡς πρὸς τὴν παροχὴ κάποιων μέσων, δὲν παρενέβαινε στὴ μεθοδολογία τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου. Ἀκόμα καὶ ὅταν κάποιες ἐγκύκλιοι ὑπεδείκνυαν ούσιαστικὲς διδηγίες, καὶ αὐτὲς ἥταν σὲ πνεῦμα συναλληλίας καὶ συνεργασίας μὲ τὴν Ἐκκλησία κατὰ τὴ βυζαντινὴ καὶ δὴ τὴν κυριλλικὴ παράδοση.

Πρόγραμμα Σπουδῶν της βλ. Εὕη Βουλγαράκη-Πισίνα, λ. «Ἱεραποστολική», MOXE 8 (2013), σσ. 460-461 [459-462]. Ἡ. Βουλγαράκης, Σύντομος Ιστορία τῆς Ἐπιστήμης τῆς Ιεραποστολῆς. Αθῆναι 1969, σσ. 58-60.

Ἐνῷ λοιπὸν στὴ Ρωσία γραφόταν ὁ ἀπότομος ἐπίλογος τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου μὲ τὴν Ὀκτωβριανὴ ἐπανάσταση τοῦ 1917, ἡ Ἑλλάδα, πάλι, εἶχε τοὺς δικούς της διαφορετικοὺς ρυθμούς. Μετὰ ἀπὸ μιὰ σειρὰ νικητήριων πολέμων (ἰδίως τῶν Βαλκανικῶν καὶ τοῦ Α' Παγκοσμίου) ποὺ τὴν ὁδήγησαν στὴν ἐνσωμάτωση ἐνὸς μεγάλου μέρους τοῦ ἐθνικοῦ κορμοῦ στὴν ἐδαφική της ἐπικράτεια, ἀκόμη καὶ παρὰ τὴν τραγωδία καὶ καταστροφὴ τοῦ 1922 λίγο ἀργότερα, ἀρχισε σταδιακὰ νὰ προσομοιάζει περισσότερο μὲ ἔνα σύγχρονο συγκροτημένο κράτος. Στὸ ἴστορικὸ αὐτὸ πλαίσιο ἀναπτύσσεται καὶ στὴν Ἑλλάδα μιὰ πρώτη ἔγνοια γιὰ τὴν ἱεραποστολή. Στὴ συνάφεια αὐτὴ δὲν μαρτυρεῖται, μήτε καταγράφεται κάποια ἄμεση ἐπίδραση τῶν προτεσταντικῶν ἱεραποστολῶν.⁵⁶ Εν τούτοις, δὲν πρέπει νὰ παραλείψουμε νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι καὶ ἐδῶ ἐνυπάρχει τὸ στοιχεῖο τῆς συγχρονίας, κατ' ἐπέκταση καὶ ἔνα πνεῦμα τῆς ἐποχῆς. Ισχύει ἐξ ἄλλου γενικώτερα ὅτι οἱ ἰδέες ποὺ διακινοῦνται στὴ Δύση, μὲ κάποια χρονική καθυστέρηση, ἔρχονται καὶ στὴν Ἀνατολή. Ἄν τοις διαφορές παρατητεῖται, τὸ περίπτωτο, δὲν ἴσχει μιὰ καθολικώτερη ισχύ, προφανῶς ἐφαρμόζεται καὶ στὸν τομέα τῆς ἱεραποστολῆς. Σὲ κάθε περίπτωση, δὲν ἴσχυριζόμαστε ὅτι τὸ ἱεραποστολικὸ ἐνδιαιφέρον εἶναι εἰσαγόμενο. Κάθε ἄλλο. Εἶναι ὅμως προφανὲς ὅτι ὑπάρχει ἄλληλεπίδραση στὸ πεδίο τῶν ἰδεῶν, οἱ διπολεῖς κυκλοφοροῦν δίχως νὰ ἀντιγράφονται μιμητικά, ἀλλὰ μᾶλλον γεννοῦν ἐναύσματα καὶ ἀφορμὲς γιὰ τὴ συμμετοχὴ σὲ ἔναν διάλογο ποὺ ἐμπλουτίζει τὰ μέρη του καὶ ὠθεῖ στὴ δημιουργία καὶ παραγωγὴ νέων ἰδεῶν.

Ἐτσι, στὴν καμπὴ τοῦ 19ου καὶ τοῦ 20οῦ αἰῶνα, πρῶτος συνέγραψε γιὰ τὴν ἱεραποστολὴ ἄρθρα ἀλλὰ καὶ μυθιστορήματα ὁ θεολόγος Νικόλαος Ἀμβράζης (1854-1926). Ιδίως τὸ ἔργο του Ὁ Ὁρθόδοξος καὶ Ἑλλην Ἱεραπόστολος Φιλόθεος, γραμμένο καὶ πρωτοδημοσιευμένο τὸ 1901⁵⁶, παρουσιάζει πραγματικὸ ἐνδιαιφέρον καθὼς μέσα στὸ πλαίσιο τῆς (φανταστικῆς) μυθιστορηματικῆς πλοκῆς του ἀναδεικνύει ἔναν πλούσιο θεολογικὸ καὶ πρακτικὸ προβληματισμὸ σὲ σχέση μὲ τὴν ἐξωτερικὴ ἰδίως ἱεραποστολή. Λίγο ἀργότερα, τὸ 1906, ὁ ἴστορικὸς καὶ πολυγραφότατος συγγραφέας ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ζητεῖ

56. N. Ἀμβράζης, Ὁ Ὁρθόδοξος καὶ Ἑλλην Ἱεραπόστολος Φιλόθεος, ἐκδ. Σωτ. Σχοινᾶς, Βόλος 1968 (1901).

μὲς ἄρθρο του στὸ περιοδικὸ Νέα Σιών, τὴν ἀνάληψη ἵεραποστολικῆς δράσεως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία⁵⁷.

Πιὸ συστηματικὰ ἀναπτύσσεται τὸ ἵεραποστολικὸ ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ '30. Συγκεκριμένα τὸ 1935 ὁ καθηγητὴς Ἰστορίας τῶν Θρησκευμάτων καὶ Φιλοσοφίας τῆς Θρησκείας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. ἀείμνηστος Λεωνίδας Φιλιππίδης ἐντάσσει μαθήματα Ἱεραποστολικῆς στὸ πλαίσιο τοῦ μαθήματός του, τῆς Ἰστορίας τῶν Θρησκευμάτων⁵⁸. Μὲ παρότρυνσή του ἀρχίζει νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν Ἱεραποστολικὴν ἔνας κύκλος ἀνθρώπων, ὅπως ὁ μετέπειτα μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος καὶ ὁ μετέπειτα καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Εὐάγγελος Θεοδώρου. Εἶναι φανερὸ δτὶ ἡ ἐποπτεία τοῦ καθηγητῆς Φιλιππίδη δὲν ἔκτεινόταν ἀπλῶς στὴν χριστιανικὴ οἰκουμένη, ἀλλὰ καὶ στὸν κόσμο τῶν θρησκευμάτων. Στὸ ἔργο του *Πρωτογόνων Θρησκευτικὴ Ζωὴ συμπεριλαμβάνει καταληκτήριο κεφάλαιο μὲ τίτλο «Χρέος καὶ Δυνατότητες Χριστιανικοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῶν Πρωτογόνων»*⁵⁹. Ή χρήση τοῦ ὅρου «εὐαγγελισμός» στὸν τίτλο εἴναι χαρακτηριστικὴ τῆς ἐπίδρασης τῆς δυτικῆς καὶ κατ' ἔξοχὴν προτεσταντικῆς ὁρολογίας. Παράλληλα, ἡ χρήση τοῦ ὅρου «πρωτογόνων» δείχνει καὶ αὐτὴ τὰ ὅρια τῆς ἀντίληψης τοῦ δυτικοῦ ἰδίως κόσμου γιὰ χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου. Παρὰ τὴ χρήση τοῦ συγκεκριμένου, ἀπαξιωτικοῦ (ὅπως θὰ μποροῦσε κανεὶς ἀπὸ τὴ σημερινὴ ὀπτικὴν νὰ τὸν χαρακτηρίσει) ὅρου, ὁ Φιλιππίδης ὡς πρωτοπόρος καταγγέλλει καὶ καταδικάζει πρακτικὲς ἀδικίας καὶ καταδυνάστευσης ποὺ ἀπάδουν πρὸς τὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ ἐρωτᾶ:

«Ἐν τίνι δικαιώματι οἱ δῆθεν χριστιανοὶ Νοτιοαφρικανοὶ διαπράττουσι τὸ ἔγκλημα τοῦτο τῶν φυλετικῶν διακρίσεων, ὅπερ εἴναι ἔγκλημα κατ' αὐτοῦ τοῦ Χριστιανισμοῦ, βολὴ χριστοκτόνος κατ' αὐτῆς τῆς καρδίας τοῦ Χριστοῦ;

Ὑπῆρξε Χριστιανικὴ πράξις ἡ σφαγὴ τῶν Ἀλγερίνων Μουσουλμάνων ὑπὸ τῶν παροίκων Εὐρωπαίων χριστιανῶν, ἡ σφαγὴ τῶν Κογκολέζων μαύρων ὑπὸ τῶν ἄλλων παροίκων Εὐρωπαίων χριστιανῶν ἢ ἡ σφαγὴ

57. Χρυσόστομος, ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν [Παπαδόπουλος]: «Περὶ τῆς Ἀνάγκης Ἰδρύσεως Ὁρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἱεραποστολῆς»: *Νέα Σιών* 4 (Απρ. 1906), σσ. 423-428.

58. Ἡ. Βουλγαράκης, *Σύντομος Ἰστορία τῆς Ἐπιστήμης τῆς Ἱεραποστολῆς*, δ.π., σ. 64.

59. Ἀθῆναι 1964, σσ. 117-140.

τῶν ἴθιαγενῶν τῆς Ἀγκόλα ύπὸ τῶν ὄλλων ἐκεῖ Εὐρωπαίων χριστιανῶν, ὑπενθυμίζουσα τὴν ἀγρίαν ἀθρόαν ἀνθρωποσφαγὴν τῶν Ἐρυθροδέρμων Ἰνδιάνων τῆς προκολομβιανῆς Ἀμερικῆς ύπὸ τῶν χριστιανῶν κατακτητῶν;»⁶⁰.

Στὴν κριτική του ὡς πρὸς τὶς πρακτικὲς τοῦ ἐπεκτατισμοῦ καὶ τῆς ἀποικιοκρατίας καὶ τῆς ἔμμεσης ἢ ἄμεσης σύνδεσής τους μὲ τὴν Ἱεραποστολή, ὁ Φιλιππίδης γίνεται ὁ πρῶτος τῶν Ὁρθοδόξων ὄλαχ-δημαϊκῶν δασκάλων. Άξιζει πάντως νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ σημεῖο αὐτὸ ὄλκολουθεῖ τὸν θρησκειολόγο Γερμανὸ συνάδελφό του Helmuth von Glasenapp, συμμεριζόμενος μὲ αὐτὸν τὶς ἴδιες ἀνησυχίες⁶¹. Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ ὄλληλη επίδραση δύο θρησκειολόγων μεταξύ τους εἶναι δημιουργικὴ καὶ κριτικὴ συνάμα⁶². Ἐξ ὄλλου ὁ Φιλιππίδης συνέγραψε καὶ εἰδικὸ σύντομο μελέτημα γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ⁶³. Ο Φιλιππίδης ἥταν τρόπον τινὰ ὁ προπάτορας καὶ καταλύτης καὶ μιᾶς σειρᾶς μεταγενέστερων ἔξελίξεων, καθὼς καὶ ἐμπνευστὴς σειρᾶς μαθητῶν ὅπως ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος καὶ ὁ θεμελιωτὴς τοῦ κλάδου τῆς Ἱεραποστολικῆς Ἡλίας Βουλγαράκης.

Ἡ ἀνάπτυξη ὅμως τοῦ Ἱεραποστολικοῦ ἐνδιαφέροντος στὴν Ἑλλάδα ἰδίως κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ '30 καὶ ὄλκολούθως ἡ κορύφωση τοῦ '60 στὴν Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ ἀποκλειστικὰ στὴν ἐπίδραση τοῦ Λεωνίδα Φιλιππίδη ἀλλὰ καὶ εἶναι δύσκολο νὰ ἀποδοθεῖ σὲ ἔναν

60. Ὁ.π., σ. 130.

61. Γιὰ τὴν ὄλκοριζεια, ὁ Φιλιππίδης παραπέμπει σὲ Ἰνδικὴ ἐφημερίδα τῆς 17ης Μαρτίου 1897 γιὰ τοὺς χριστιανοὺς κατακτητὲς τῆς Ἀμερικῆς, συμμεριζόμενος τὴ σκοπιὰ τοῦ Ἰνδοῦ ἀρθρογράφου, ἡ ὁποία παρατίθεται στὸ ἔργο τοῦ Glasenapp, *Der Hinduismus: Religion und Gesellschaft in heutigen Indien*, München 1922, σσ. 438 ἐξ. Βλ. σελ. 130, σημ. 1 τοῦ ὡς ἄνω ἔργου τοῦ Φιλιππίδη.

62. Θεωροῦμε ὅτι ἡ σύνδεση τοῦ Φιλιππίδη μὲ τὶς διεθνεῖς καὶ οἰκουμενικὲς ἔξελίξεις δὲν περιορίζεται μόνον σὲ μιὰ βιβλιογραφικὴ ὄλληλη επίδραση. Θὰ χρειασθεῖ ὅμως συστηματικὴ μελέτη τοῦ συνόλου ἔργου του προκειμένου νὰ τεκμηριωθεῖ κάτι περισσότερο, ἀλλὰ καὶ συλλογὴ μαρτυριῶν καὶ στοιχείων προφορικῆς ἴστορίας, κάτι γιὰ τὸ ὅποιο, φεῦ, φοβιούμαστε μήπως εἶναι ἡδη χρονικὰ κάπτως ἀργά. Οἱ ἐλάχιστοι ἄνθρωποι ποὺ συνδέονταν στενὰ μὲ τὸν Λεωνίδα Φιλιππίδη, ἀν δὲν ἔχουν ἡδη ἐκδημήσει, βρίσκονται σὲ βαθὺ γῆρας.

63. «Ἀγιογραφικὴ Θεμελίωσις τῆς Χριστιανικῆς Ἱεραποστολῆς»: Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρίς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς – Κοσμητεία Καθηγητοῦ Λεωνίδου Ιω. Φιλιππίδου (1954-1955). Τιμητικὸν Ἀφιέρωμα εἰς Αείμνηστον τὸ Γρηγόριον Παπαμιχαήλ, Ἀθῆναι 1956, σσ. 299-315.

μόνον παράγοντα, καθὼς εἶναι πολυπαραγοντική. Μερικῶς συνδέεται μὲν ἐναύσματα ποὺ δόθηκαν ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς δέκτες (ὅπως τυπικὰ στὸ ἀκαδημαϊκὸ ἱεραποστολικὸ πλαίσιο ἔχει ἐπιχρατήσει νὰ ὀνομάζονται) τῆς ἱεραποστολῆς, οἱ δόποιοι ἀναζήτησαν τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ἐπιθυμώντας νὰ συνδεθοῦν μαζί της καθὼς εἶχαν ἔρθει σὲ ρήξη μὲ τὶς χριστιανικὲς Ἐκκλησίες ποὺ συνδέονταν μὲ τὴν ἀποικιοκρατία στὶς χῶρες τους⁶⁴ ἀλλὰ καὶ μερικῶς συνδέεται μὲ τὴν τεράστια ἐπίδραση ποὺ ἀσκησαν τὰ διεθνῆ, γιὰ τὴν ἀκρίβεια παγκόσμια συνέδρια, μὲ πρῶτο ἐκεῖνο τοῦ Ἑδιμβούργου (1910).

Τὰ συνέδρια αὐτὰ συνέβαλαν στὴν ἀναζωπύρωση τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἐνδιαφέροντος, δημιούργησαν κινητικότητα καὶ δυνατότητα ἀνταλλαγῆς σκέψεων, ἵδεων, τεχνογνωσίας, ἀνοιξαν τοὺς δρίζοντες ὡς πρὸς τὴν παγκοσμιότητα τοῦ κόσμου καὶ ἔδωσαν κάποια πλούσια ἱεραποστολικὰ παραδείγματα.

Στὴν συνάρτηση τῆς ἐπαφῆς μὲ τὴν Ὁρθόδοξία ὑπῆρξε τεράστια ἀλληλεπίδραση σὲ πολλὰ πεδία, κυρίως στὴ θεολογία καὶ μεθοδολογία τῆς ἱεραποστολῆς.

Μὲ τὴ διεύρυνση τῶν γεωγραφικῶν ὁριζόντων καὶ τῆς ἀντίληψης τῶν Ὁρθοδόξων ὑπὸ τὸ φῶς τῆς παγκόσμιας κοινότητας ὅπως ἀποτυπώθηκε στὴν οἰκουμενικὴ κίνηση, ἀλλὰ καὶ χάρη στὴν παρουσία τῆς Ὁρθόδοξης διασπορᾶς στὴ Δύση, ὑπῆρξαν σκέψεις καὶ δράσεις σὲ ἐπίπεδο διορθόδοξο καὶ πανορθόδοξο, ποὺ στήριξαν καὶ μὰ διαρκὴ ἀνταλλαγὴ σὲ ἐπίπεδο βάσης, πέραν τῆς (καὶ αὐτῆς πολλαπλὰ χωλαίνουσας) ἐπικοινωνίας τῶν Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μετοξύ τους στὸ ἐπίσημο ἐπίπεδο τῆς ἱεραρχίας⁶⁵. Ἔτσι, τὸ 1953 ἰδρύθηκε

64. Καὶ αὐτὴ ἡ ἱστορία δὲν ἔχει ἀκόμη τύχει μιᾶς πλήρους καὶ ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένης καθολικῆς ἀφήγησης. Ἐνδεικτικὰ βλ. Ἀναστάσιος, Ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καὶ πάσης Αλβανίας [Γιαννούλατος], Στὴν Ἀφρική: Ἅρθρα, Μελέτες, Ἀπολογισμοί, Ὁδοιπορικά, Ἀποστολικὴ Διακονία, Αθήνα 2010, ἰδίως 121 ἔξ. Ἔπισης, J. N. Njoroge, Χριστιανικὴ Μαρτυρία καὶ Ὁρθόδοξη Πνευματικότητα στὴν Ἀφρική: Ἡ Δυναμικὴ τῆς Ὁρθόδοξης Πνευματικότητας ὡς Ιεραποστολικό «Παράδειγμα» τῆς Ὁρθόδοξης Μαρτυρίας στὴν Κένυα, Διδ. Διατριβή, Τμῆμα Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2011.

65. Κορυφαία στιγμὴ τῆς συμβολῆς τῆς οἰκουμενικῆς κίνησης στὴν πανορθόδοξη ἐνότητα εἶναι ἡ διάσκεψη Ὁρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (τῶν μὴ χαλκηδονίων συμπεριλαμβανομένων) στὴν Ἐλλάδα τὸ 1988. Τὰ πορίσματα αὐτῆς τῆς διάσκεψης ἀποτυπώνονται σὲ G. Lemopoulos, *Your Will Be Done: Orthodoxy in Mission*, WCC Publications, Geneva 1988. Ἐνδιαφέρουσα καὶ ἡ κριτικὴ ἀποτίμηση τῆς διάσκεψης αὐτῆς ἀπὸ τὸν Bradley Nassif,

ό Σύνδεσμος, ή Παγκόσμια Ἀδελφότητα Ὁρθοδόξων Νέων. Κατὰ τὴν Δ' Γενικὴ συνέλευση τοῦ Συνδέσμου (Σεπτέμβριος 1958) ἐλήφθη ἡ ἀπόφαση νὰ ἰδρυθεῖ «Ἐκτελεστική Ἐπιτροπὴ διὰ τὴν Ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν», μὲ ἔδρα τὴν Ἀθήνα καὶ μέλη τοὺς Ἀναστάσιο Γιαννουλᾶτο (λαϊκὸ θεολόγο τότε), Σοφία Μουρούκα (θεολόγο, διευθύντρια Ἀνωτέρας Σχολῆς Διακονισσῶν-Κοινωνικῶν Λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος), Ἰωάννη Παλαιοχρασσᾶ (οἰκονομολόγο, τὸν μετέπειτα ὑπουργό), Δημήτριο Μπουμπάλη (φοιτητὴ Ἰατρικῆς, ἀπὸ τὴν Οὐγκάντα) καὶ Ἀλέξανδρο Τσάν (φοιτητὴ θεολογίας ἀπὸ τὴν Κορέα). Σὲ ἄρθρο τῆς μὲ τίτλο «Ἐνα Ξεκίνημα», στὸ πρώτο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ *Πορευθέντες* (Φεβρουάριο 1959)⁶⁶ ἡ Σοφία Μουρούτη ἀναφέρεται συγκριτικὰ καὶ πλήρης θαυμασμοῦ στὰ Ἱεραποστολικὰ ἐπιτεύγματα τῶν προτεσταντικῶν ἐκκλησιῶν, ἀναδεικνύοντας τὸ στοιχεῖο τῆς μίμησης καὶ τῆς ἀμιλλας ὡς καταστατικῆς σημασίας γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν Ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν. Καὶ ἐνῷ τὸ περιοδικὸ *Πορευθέντες* ξεκίνησε νὰ ἐκδίδεται ἥδη τὸ 1959 ἐλληνικὰ καὶ ἀγγλικά, ἡ ἀνάγκη ὥστε ἡ πρωτοβουλία νὰ λάβει καὶ νομικὴ μορφὴ ὁδήγησε στὴν ἐπίσημη ἵδρυση τοῦ συλλόγου «Διορθόδοξο Κέντρο Πορευθέντες» τὸ 1961⁶⁷. Στὸν σύλλογο αὐτὸν εἶναι πρόεδρος ἀφ' ἵδρυσεως ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος, ἐνῷ γιὰ πολλὲς δεκαετίες διετέλεσε γενικὸς γραμματέας ὁ καθ. Ἡλίας Βουλγαράκης. Ο σύλλογος αὐτὸς ἔως καὶ σήμερα δραστηριοποιεῖται στὸ Ἱεραποστολικὸ ἔργο. Μὲ τὴν ἡγεσία καὶ καθοδήγηση τῶν Γιαννουλᾶτού καὶ Βουλγαράκη πυροδοτήθηκαν καὶ ἄλλες καταιγιστικὲς ἐξελίξεις. Ἔτσι, μὲ τὴ συμβολὴ τοῦ *Πορευθέντες* ἰδρύεται ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς

δ ὅποιος ἐπισημαίνει τόσο τὰ θετικὰ ὅσο καὶ τὰ ὅρια ἡ καὶ ἐλλείμματα τῆς διάσκεψης, ἐξ ἀφορμῆς βιβλιοκρισίας τοῦ ὡς ἄνω βιβλίου στὸ περιοδικὸ *Practical Anthropology* 18, 4 (1990), σσ. 480-481.

66. σσ. 6-7. Τὸ περιοδικὸ ἐξεδίδετο ἀρχικὰ φροντίδι, τῆς Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνδέσμου, ἀργότερα ἀπὸ τὸν ὅμιλον μό σύλλογο ποὺ σήμερα εἶναι ἀναγνωρισμένη ΜΚΟ. Τὰ ἴστορικὰ αὐτὰ τεύχη βρίσκονται καὶ στὸ διαδίκτυο: <https://porefthentes.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CF%8E%CE%BD/> (τελευταία προσπέλαση, 8 Δεκεμβρίου 2018).

67. Γενικώτερα γιὰ τὰ Ἱεραποστολικὰ περιοδικὰ βλ. Ν. Γ. Τσιρέβελος, *Τὰ Ἱεραποστολικὰ Περιοδικὰ καὶ ἡ Ἀποτύπωση τῆς Ὁρθόδοξης Μαρτυρίας κατὰ τὴν Μεταπολεμικὴ Περίοδο: Ἐπικοινωνιακὴ Προσέγγιση*, διδ. Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2013.

Έκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν εἰσήγησης τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, τὸ Κέντρο Ἱεραποστολικῶν Σπουδῶν (ΚΙΣ) τὸ 1970, ἐνῷ τὸ 1971 ἰδρύεται τὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὅποιο στεγάζεται στὴ Μονὴ Πεντέλης. Σὲ ἔναν ἄλλο τομέα, καὶ ἐνῷ ὁ Ἀναστάσιος Γιαννουλᾶτος ἥταν ὡς ἐπίσκοπος Ἀνδρούσης διευθυντὴς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας, ἰδρύεται, μετὰ ἀπὸ πολυετεῖς ἀγῶνες, τὸ 1967 τὸ Γραφεῖο Ἑξατερικῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Μὲ τὴν ἀρχισυνταξίᾳ τοῦ «Διορθοδόξου Κέντρου Πορευθέντες», διευθυντὴ τὸν Ἀν. Γιαννουλᾶτο καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια διευθυντὴ σύνταξης τὸν Ἡ. Βουλγαράκη, ἐκδίδεται τὸ 1981 τὸ ἔκλαϊκευτικὸ τριμηνιαῖο Ἱεραποστολικὸ περιοδικὸ τοῦ γραφείου Ἑξατερικῆς Ἱεραποστολῆς *Πάντα τὰ Ἐθνη*⁶⁸.

Τὰ χρόνια καὶ τὶς δεκαετίες ποὺ ἀκολούθησαν, τὸ Ἱεραποστολικὸ ἔργο προχώρησε πολὺ σὲ συνεργασία τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (καὶ τῆς Κύπρου) μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας. Μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς ΕΣΣΔ καὶ τὴν πτώση τῶν κομούνιστικῶν καθεστώτων, τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἀναδιοργανούμενο σὲ νέα βάση ἀρχισε ἐπίσης καὶ πάλι νὰ ἀσκεῖ Ἱεραποστολικὸ ἔργο.

Τὸ 2010 ἔλαβαν χώρα ξανὰ πολὺ σημαντικὰ συνέδρια ἐπετειακοῦ χαρακτῆρα γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἐκατονταετηρίδας ἀπὸ τὸ συνέδριο τοῦ Ἐδιμβούργου, ὅπως στὴν Ἰαπωνία, τὸ Cape Town καὶ (ξανά) τὸ Ἐδιμβούργο, τὰ ὅποια εἶχαν καὶ πανηγυρικὴ καὶ ἀπολογιστικὴ ὅψη. Ισχύει πράγματι ὅτι ἡ ἰδέα τῆς Ἱεραποστολῆς ἔχει ἐξελιχθεῖ πολὺ στὸ διάστημα τοῦ ἐνὸς αἰώνα ποὺ πέρασε. Ἡ συμβολὴ καὶ ἡ σημασία τῶν συνεδρίων αὐτῶν ἐν γένει ἀποτυπώνεται καὶ σὲ δρισμένα ἀρθρα καὶ μονογραφίες ποὺ ἐξετάζουν τὸ θέμα τόσο ἀπὸ Ὁρθόδοξη σκοπιά, ὃσο καὶ γενικώτερα⁶⁹.

68. Τὸ περιοδικὸ συνεχίζει μέχρι σήμερα μὲ ἄλλη κατὰ περιόδους διεύθυνση καὶ ἀρχισυνταξίᾳ. Βλ. E. Βουλγαράκη-Πισίνα, λ. «Ἱεραποστολή», *MOXE* 8 (2013), σσ. 448-459.

69. V. Ionita, “Cooperation and the Promotion of Unity: An Orthodox Perspective”, σέ: D. A. Kerr καὶ K. R. Ross (ἐπιμ.), *Edinburgh 2010: Mission Then and Now*. Regnum Books International, Oxford 2009, σσ. 263-275. A. Vassiliadou, “An Orthodox Reflection on the Centenary of the Edinburgh 1910 World Mission Conference”, στό: *Orthodox Perspectives on Mission*, P. Vassiliadis (ἐπιμ.), Regnum, Oxford 2013, σσ. 187-189. Πρβλ. καὶ E. Voulgaraki-Pissina, “The Mission of the Church Amidst European Social and Economic

Διάλογος και Ιεραποστολή στὸ Οἰκουμενικὸ Πλαίσιο

Άπὸ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 20οῦ αἰ. καὶ προφανῶς τὸν 21ο, τὰ πράγματα ἔχουν ἀλλάξει σὲ σημαντικὸ βαθμό. Μετὰ ἀπὸ δεκαετίες οἰκουμενικοῦ διαλόγου μὲ καταλύτη τὸ Π.Σ.Ε. ἀλλὰ καὶ τὸ ξεδίπλωμα ἄλλων ἀνάλογων προσπαθειῶν, ἡ φωνὴ τῶν Ὁρθοδόξων στὰ οἰκουμενικὰ *fora* γιὰ τὴν ιεραποστολὴν ὅχι μόνον εἶναι διαχριτὴ ἀλλὰ καὶ σὲ σημαντικὸ βαθμὸ ἐπιδραστικὴ στὶς θεολογικὲς καὶ πρακτικὲς ἐξελίξεις.

Ἐνῶ ἀρχικά, ἰδίως κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ '60, τὰ κείμενα τῶν πρωταγωνιστῶν τῆς περιόδου (Βουλγαράκη-Γιαννουλάτου)⁷⁰ μοιάζουν σὰν οἱ συγγραφεῖς τους νὰ εἰσάγουν μιὰ ἐντελῶς καινούργια ἰδέα ποὺ οἱ ἴδιοι τὴν προωθοῦν συνειδητὰ καὶ αὐτοβούλως, ὡς ἐνσυνείδητα ὑποκείμενα τῆς ιστορίας, ἀπευθυνόμενοι σὲ ἔνα ἐπιφυλακτικὸ ἀν ὅχι καὶ ἀρνητικὸ ἀκροατήριο στὴ χώρα προέλευσής τους, τὴν Ἐλλάδα, αἰσθανόμενοι ὅτι ὡς πρωταγωνιστὲς ἔχουν τὴν ἀποστολὴν νὰ σπείρουν τὸν σπόρο τοῦ ιεραποστολικοῦ ἐνδιαφέροντος στὸ κοινό, σήμερα πιὰ ἡ ἰδέα τῆς ιεραποστολῆς εἶναι εὐρέως ἐμπεδωμένη ἀλλὰ καὶ συντελεῖται πράγματι ιεραποστολὴ σὲ ὅλες τὶς ἡπείρους.

Ὁχι μόνον δὲν ἀκούγεται πιὰ σὲ οἰκουμενικὰ περιβάλλοντα ἡ αἰτίαση ὅτι οἱ Ὁρθόδοξοι δὲν «κάνουν ιεραποστολή», ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος καὶ ἡ μεθοδολογία τῆς Ὁρθόδοξης ιεραποστολῆς γίνονται ὅλο καὶ περισσότερο κατανοητοί. Ἡ ιεραποστολὴ δὲν πραγματώνεται πιά (ἰδεωδῶς) μὲ

Crisis: The Case of Greece”, στό: *Mission and Money: Christian Mission in the Context of Global Inequalities*, M.-A. Auvinen-Pöntinen καὶ A. Jørgensen (ἐπιμ.), Brill, Leiden 2016, σσ. 117-118 [101-128]. Γιὰ τὴ σημασία τῆς οἰκουμενικῆς κίνησης ὡς πρὸς τὴν ἀνάδυση τοῦ ιεραποστολικοῦ ἐνδιαφέροντος ἐν γένει καὶ τὴ διαμόρφωση μιᾶς ιεραποστολικῆς θεολογίας, ἰδίως μετὰ ἀπὸ τὸ 1961, βλ. Chr. Lienemann-Perrin, *Mission und interreligiöser Dialog*, Ökumenische Studienhefte 11, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1999, σσ. 110-115. Βλ. ἐπίσης D. A. Kerr καὶ K. R. Ross (ἐπιμ.), *Edinburgh 2010: Mission Then and Now*, Regnum Books International, Oxford 2009. K. R. Ross, *Edinburgh 2010: Springboard for Mission*, William Carey International University Press, Pasadena, California 2009.

70. Θὰ ἀναφερθοῦμε ἐνδεικτικά, παραπέμποντας σὲ μεταγενέστερες συγκεντρωτικὲς ἐκδόσεις ποὺ εἶναι εὐκολώτερα προσβάσιμες σήμερα: Ἡ. Βουλγαράκης, *Ιεραποστολή: Μεθόριος Χριστιανισμοῦ καὶ Ελληνισμοῦ*, ἐκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2007, σσ. 17-30, 255-288. Ἀναστάσιος, ἀρχιεπίσκοπος Τιράνων καὶ πάσης Ἀλβανίας [Γιαννουλάτος], *Ιεραποστολὴ στὰ Ἰχνη τοῦ Χριστοῦ: Θεολογικὲς Μελέτες καὶ Όμιλες*, ἐκδ. Αποστολικὴ Διακονία, Ἀθήνα 2007, σσ. 53-95.

τὴν ἔννοια μιᾶς ἐκστρατείας ποὺ ἔχει ἔναν ἀνομολόγητα ἐπιθετικὸ καὶ κατακτητικὸ χαρακτῆρα, καθὼς τοποθετεῖ τὸν δέκτη σὲ θέση ὑποδεέστερη. Ἄν καὶ κάποιες φορὲς ἡ ἱεραποστολὴ μπορεῖ νὰ λαμβάνει τὸν χαρακτῆρα τῆς ὀργανωμένης δράσης, ὁ ἀκτιβισμὸς δὲν εἶναι τὸ κύριο χαρακτηριστικό της. Τὸ κύριο χαρακτηριστικό της εἶναι ἡ μαρτυρία ἢ ἡ λειτουργία μετὰ ἀπὸ τὴ λειτουργία, ὅπως ἔχει ἐπικρατήσει νὰ λέγεται πιὰ καὶ σὲ οἰκουμενικοὺς κύκλους κατ' ἐπιδρασιν τῶν Ὀρθοδόξων⁷¹. Ἡ μαρτυρία προϋποθέτει τὴν ἐμπειρία τῆς πίστεως, καθὼς καὶ ἔναν βίο ἀντίστοιχο μὲ τὴν πίστη, καὶ ἐνδέχεται νὰ ὀδηγεῖ κάποτε καὶ στὸ μαρτύριο – ἔννοιες ποὺ ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένες, ὅχι μόνον χάρη στὴν ἐτυμολογία τους καὶ τὸ ὅμορριζό τους στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἀλλὰ καὶ χάρη στὴ βιωμένη ἱστορικὴ ἐμπειρία τῆς ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας.

Συνάμα καὶ στὸν προτεσταντικὸ κόσμο ἀναζητεῖται ἀλλαγὴ παραδείγματος στὴν ἔννοια τῆς ἱεραποστολῆς. Ἔτσι, ἀνάμεσα σὲ πολλὲς σημαντικὲς γραφὲς ἱεραποστολολόγων τῆς Δύσης καὶ ἀπόπειρες τῆς περιόδου στὸ πεδίο τῆς πράξης, μετὰ ἀπὸ πολλὲς ἐνδιαφέρουσες δοκιμές, ἔρχεται τὴ δεκαετία τοῦ 1990 καὶ λειτουργεῖ καταλυτικὰ στὴ διαμόρφωση τῆς ἱεραποστολικῆς θεολογίας τὸ σύγγραμμα τοῦ καινοδιαθηκολόγου καὶ ἱεραποστολολόγου David Bosch, ἔνα τεράστιο συνθετικὸ καὶ δλοκληρωμένο ἔργο γιὰ τὴν ἱεραποστολή, μὲ τίτλο *Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission*⁷². Ὁπως ὀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας σὲ σχέση μὲ τοὺς προβληματισμούς του ὡς πρὸς τὸν τίτλο τοῦ ἔργου του, ἡ ἀρχικὴ ἀμηχανία ὡς πρὸς τὶς πιθανὲς κατανοήσεις τοῦ ὄρου *transforming mission*, ἔγινε στὴ συνέχεια κατάφαση στὸ διττὸ νόημα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει: ἀπὸ τὴ μιὰ ἡ ἱεραποστολὴ ἔχει μεταμορφωτικὴ λειτουργία ὡς πρὸς τὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ἴδια ἡ ἱεραποστολή, τὸ ἱεραποστολικό μας παράδειγμα, πρέπει νὰ μεταμορφωθεῖ χάριν τοῦ κόσμου. Ἡ κύρια μεταμόρφωση εἶναι ἡ ἴδεα ὅτι ἡ ἱεραποστολὴ εἶναι ἔργο τοῦ Θεοῦ (*missio Dei*), μιὰ ἴδεα μὲ ἵκανὴ

71. Στ. Χ. Τσομπανίδης, *Μετα-Λειτουργία: Η Ὀρθόδοξη Συμμετοχὴ στὴν Κοινὴ Χριστιανικὴ Μαρτυρία γιὰ Δικαιοσύνη, Εἰρήνη καὶ Ἀκεραιότητα τῆς Δημοουργίας*, ἐκδ. Πουρναρᾶς, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 245-346.

72. D. Bosch, σ.π.

προϊστορία⁷³, καὶ ὅχι κατὰ πρῶτο λόγο ἔργο τῆς Ἐκκλησίας: «Πρέπει νὰ διαχρίνουμε ἀνάμεσα στὴν ἱεραποστολὴ [mission] καὶ τὶς (ἰερὸ)ἀποστολὲς [missions]. Ἡ πρώτη ἀναφέρεται κυρίως στὴ Missio Dei (τὴν ἀποστολὴν τοῦ Θεοῦ), δηλαδὴ τὴν αὐτοαποκάλυψθή του ως τοῦ Ἐνὸς ποὺ ἀγαπᾶ τὸν κόσμο, τὴν ἀνάμειξή του μέσα στὸν κόσμο καὶ μαζὶ μὲ τὸν κόσμο, τὴ φύση καὶ δραστηριότητα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ταυτόχρονα ἀγκαλιάζει τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸν κόσμο, καὶ στὴν ὅποια ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὸ προνόμιο νὰ μετέχει. Ἡ Missio Dei δηλώνει τὰ καλὰ νέα, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἔνας Θεὸς γιὰ τοὺς ἀνθρώπους»⁷⁴.

Ὑπάρχει ἐν προκειμένῳ μιὰ μικρὴ μετατόπιση νοήματος ἀπὸ τὴν ὀργανωτικὴ διάσταση τῆς ἱεραποστολῆς στὴν πνευματική, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ χριστολογικὴ προτεραιότητα (ποὺ σὲ κάποιες περιπτώσεις γινόταν χριστομονιστικὴ καὶ μὲ ἔμφαση σὲ ζητήματα κοινωνικῆς ὀργάνωσης καὶ μιᾶς κάπως στενῆς κατανόησης τῆς ἔννοιας τῆς Ἐκκλησίας) σὲ μιὰ σφαιρικώτερη τριαδολογικὴ κατανόηση, μὲ τὴν ὅποια λαμβάνεται σοβαρὰ ὑπὸ ὄψιν καὶ ἡ πνευματολογικὴ διάσταση.

Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι ὁ Ἑλληνας ἱεραποστολολόγος, ὁ θεμελιωτὴς τοῦ κλάδου Ἡλίας Βουλγαράκης, ὅριζε τὴν ἱεραποστολή [ἢδη τὸ 1987 (ἐλληνικὰ τὸ 1988)] ως ἔξης: «Ἡ ἱεραποστολὴ ως ἔκφρανση τῆς σωτηριώδους βουλήσεως καὶ ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ τὴ λειτουργία ἐκείνη, ὅπου τὸ θεῖο καὶ τὸ κτιστὸ κατὰ τὸ δικό τους τὸ καθένα μέτρο

73. Ο ἴδιος ὁ Bosch ἀποδίδει τὴν πατρότητα τοῦ ὄρου στὸν Karl Hartenstein τὸ 1934, ποὺ δόθηκε ως ἀπάντηση στὴν ἰδέα τοῦ Karl Barth περὶ *actio Dei*, ὥ.π., σ. 420. Ἐξ ἄλλου πρέπει πάντως νὰ ἀναφέρουμε ὅτι πρὸ τὸν Bosch τὸν ὄρο *Missio Dei* τὸν εἶχε χρησιμοποιήσει συστηματικὰ ὁ Georg F. Vicedom στὸ ὄμώνυμο βιβλίο του: *Missio Dei: Einführung in eine Theologie der Mission*, Kaiser Verlag, Münich 1958. Στὸν πρόλογό του ὁ Vicedom διμιεῖ γιὰ τὴν ὑφιστάμενη στροφὴ στὴν ἱεραποστολικὴ σκέψη, ἐνῶ τονίζει τὴν ἀνάγκη διατύπωσης μιᾶς συγχροτημένης ἱεραποστολικῆς θεολογίας στὰ γερμανικά, σ. 6. Οἱ σκέψεις αὐτές ἥδη εἶχαν διατυπωθεί στὸ 50 Παγκόσμιο Συνέδριο γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ στὸ Βίλινγκεν τῆς Γερμανίας, ἀλλὰ στὸν Vicedom ὀφείλεται ἡ καταγραφὴ καὶ εὑρύτατη διάδοσή τους. Αὐτὸ δὲν ἀκυρώνει ἀσφαλῶς τὸ κολοσσιαῖο, συνθετικὸ ἔργο τοῦ D. Bosch, ἀπλῶς τὸ ἐντάσσει σὲ μᾶλιστερη συνάφεια καὶ συνέχεια σκέψης. Πάντως, ἐφ' ὅσον μιλᾶμε γιὰ τὴ σημαντικὴ αὐτὴ στροφὴ στὴ θεολογικὴ σκέψη, δὲν μποροῦμε νὰ παραλείψουμε τὴν ἀναφορὰ στὴ μνημειώδη μορφὴ τοῦ ἐπισκόπου Lesslie Newbigin, καὶ ἰδίως στὰ ἔργα του: *The Gospel in a Pluralist Society*, Eerdmans, Grand Rapids Michigan 1989 καθὼς καὶ *An Open Secret: An Introduction to the Theology of Mission*, B' ἀναθεωρημένη ἔκδοση Eerdmans, Grand Rapids Michigan 1995 ('1978).

74. Ὡ.π., σ. 10.

καὶ ταυτόχρονα σὲ συνεργασία ἐνεργοποιοῦν τὴν πτωτικὴ κτίση γιὰ νὰ μετάσχει στὴ σωτηρία καὶ τὴν τελείωση»⁷⁵.

Ἐδῶ εἶναι φανερὴ ἡ θεώρηση τῆς Ἱεραποστολῆς ὡς κατὰ κύριο λόγο ἔργο τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ὁ δημιουργὸς καὶ προνοητὴς καὶ σωτήρας σύμπαντος κόσμου· ἀντιθέτως ἡ ὀνθρώπινη συμμετοχὴ, ποὺ ἔχειδικεύεται καὶ ἀναλύεται περισσότερο στὴ συνέχεια τοῦ ἄρθρου τοῦ Βουλγαράκη, στὸν πυκνὸν αὐτὸν δρισμὸν συμπερικλείεται στὴν ὅλη συμμετοχὴ τοῦ «κτιστοῦ», γεγονὸς ποὺ προσδίδει τόσο μιὰ κοσμικὴ διάσταση στὸ Ἱεραποστολικὸ ἔργο, ὃσο καὶ τονίζει τὴν ἔννοια τῆς συνεργίας⁷⁶.

Καὶ ἄλλοι ὄμως θεολόγοι ποὺ ἥταν συμμέτοχοι στὴν οἰκουμενικὴ κίνηση καὶ ἐπίσης ἔχειχουσες προσωπικότητες τοῦ ὀρθοδόξου θεολογικοῦ κόσμου εἶχαν τὴ δική τους συμβολὴ στὴ συνδιαμόρφωση μιᾶς Ἱεραποστολικῆς θεολογίας μὲ ίδιαίτερη ἀπήχηση στὸ οἰκουμενικὸ πλαίσιο. Ἔτσι, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος διετέλεσε μέλος τῆς Διεθνοῦς «Ἐπιτροπῆς γιὰ Ἱεραποστολικές Μελέτες» τοῦ Π.Σ.Ε. (1963-69), Γραμματέας γιὰ τὴν «Ἱεραποστολικὴ» Ἐρευνα καὶ τὶς σχέσεις μὲ τὶς Ὁρθόδοξες Ἐκκλησίες τοῦ Π.Σ.Ε. (1969-71), ἀλλὰ καὶ κατεῖχε ὑπεύθυνες θέσεις σὲ πολλὰ διεθνῆ *fora* καὶ δργανισμούς. Υπῆρξε συχνὰ διμιλητὴς στὰ Παγκόσμια Ἱεραποστολικὰ συνέδρια τοῦ Π.Σ.Ε., ἐνῷ τὸ 2006 ἔξελέγη πρόεδρος τοῦ Π.Σ.Ε. ἀλλὰ καὶ ἐπίτιμος πρόεδρος τῆς «Παγκοσμίου Διασκέψεως τῶν Θρησκειῶν γιὰ τὴν Εἰρήνη»⁷⁷. Παρόμοια,

75. Ἡ. Βουλγαράκης, «Θεολογία τῆς Ὁρθόδοξης Ἱεραποστολῆς», σέ: Ὁ Ἰδιος, *Ἱεραποστολή: Μεθόριος Χριστιανισμοῦ καὶ Ἑλληνισμοῦ*, Μαΐστρος, Ἀθῆνα 2007, σ. 317 [317-326]. Ἡ ἀρχικὴ δημοσίευση μὲ τὸν τίτλο «Ἀπὸ τὴ Θεωρία τῆς Ὁρθόδοξης Ἱεραποστολῆς», στό: *Διακονία: Ἀφιέρωμα στὴ μνήμη Βασιλείου Στογιάννου*, ἐκδ. Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 347-354. Τὸ ἄρθρο εἶναι οὐσιαστικὰ τὸ ἴδιο πὸν γράφτηκε κατόπιν προσκλήσεως εἰδικὰ γιὰ ἔνα σημαντικὸ ἔργο ἀναφορᾶς γιὰ ὅλη τὴ θεολογία τῆς Ἱεραποστολῆς καὶ δημοσιεύθηκε στὰ γερμανικὰ ἥδη τὸ 1987: E. Voulgarakis, „Orthodoxe Mission“, σὲ K. Müller καὶ Th. Syndermeier (ἐπιμ.), *Lexikon missionstheologischer Grundbegriffe*, Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1987, σσ. 355-360. Τὸ ἄρθρο αὐτὸν μεταφράστηκε καὶ στὰ ἀγγλικὰ καὶ ἐκδόθηκε μὲ τὸν τίτλο „Orthodox Mission“ στὸ λεξικὸ πὸν μαζὶ μὲ τὸν K. Müller καὶ Th. Syndermeier ἔξεδωσαν καὶ οἱ St. Bevans καὶ R.H. Bliese, *Dictionary of Mission: Theology, History, Perspectives*, American Society of Missiology Studies, 24, Orbis Books, Marinol New York 1997 (2000), σσ. 334-338.

76. Πρβλ. E. Βουλγαράκη-Πισίνα, «Τὸ Παρὸν καὶ τὸ Μέλλον τῶν Ἱεραποστολικῶν Σπουδῶν»: Ἀγιος Σπυρίδων 6,2 (2018), σσ. 30-31 [30-46].

77. Στ. Παπαλεξανδρόπουλος (ἐπιμ.), «Στὴν Ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας», σὲ Ἡ.



ο καθηγητής Νίκος Νησιώτης, ό όποιος ύπηρξε ήγετική φυσιογνωμία της οἰκουμενικής κίνησης, διατελώντας διευθυντής στὸ Οἰκουμενικὸ Ἰνστιτοῦτο τοῦ Bossey (1962-1974), Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Π.Σ.Ε. (1977-1982), καθὼς καὶ Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Ἀκαδημίας Θρησκευτικῶν Ἔπιστημῶν (ἀπὸ τὸ 1984 μέχρι τὸν ἀδόκητο καὶ ξαφνικὸ θάνατό του σὲ τροχαῖο ἀτύχημα τὸ 1986) καὶ πολλὰ ἄλλα⁷⁸.

Ο Νίκος Νησιώτης ἐπίσης στὸ πλαίσιο τοῦ οἰκουμενικοῦ προβληματισμοῦ συνέγραψε γιὰ τὸ ζήτημα τῆς σχέσεως ἐκκλησίας, ἐνότητας καὶ ἱεραποστολῆς⁷⁹, ἀλλὰ καὶ εἰδικώτερα γιὰ τὴ συνάρτηση καὶ ἀλληλοσυσχέτιση τῶν ἱεραποστολῶν, τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῆς οἰκουμενικῆς κίνησης⁸⁰.

Πιὸ πρόσφατα ὁ Πέτρος Βασιλειάδης συνέβαλε στὴν ἐμπέδωση τῆς ἰδέας τῆς ἱεραποστολῆς ως μαρτυρίας καὶ στὴν περαιτέρω σύνδεση τῆς ἱεραποστολῆς μὲ τὴν ἰδέα τοῦ διαλόγου⁸¹, ἐνῶ ὁ Θανάσης Παπαθανασίου

Βουλγαράκης κ.ἄ. (ἐπιμ.), «Πορευθέντες...»: *Χαριστήριος Τόμος πρὸς Τιμὴν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου [Γιαννουλάτου]*, Ἀρμός, Ἀθήνα 1997, ιζ'-κθ'. Ε. Βουλγαράκη-Πισίνα, λ. «Ἀναστάσιος», *ΜΟΧΕ* 2 (2011), σσ. 407-410. Βλ. καὶ Ν. Γ. Τσιρέβελος, *Ἡ Συμβολὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καὶ Πάσης Ἀλβανίας Ἀναστασίου Γιαννουλάτου στὴν Ἀναβίωση τῆς Ὁρθόδοξης Ἱεραποστολῆς στὸ β' μισό τοῦ 20οῦ αἰώνα, Κυρίλλειο Κέντρο Νεότητας, Θεσσαλονίκη 2007, σσ. 22-28 καὶ Θεολογικὴ θεμελίωση τῆς ὥρθοδοξῆς μαρτυρίας: Σπουδὴ στὸ ἔργο τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας Ἀναστασίου, Ostracon, Θεσσαλονίκη 2015, σσ. 18-31.*

78. «Βιογραφία καθηγητοῦ Νίκου Νησιώτη (21.5.1924-18.8.1986)», σέ [ἐπιμ. Μαρίνα Νησιώτη], *Νικόλαος Νησιώτης: Θρησκεία, Φιλοσοφία καὶ Αθλητισμὸς σὲ Διάλογο, δίγλωσση ἔκδοση*, Ἀθήνα 1994, σσ. 4-10. Μ. Μπέγζος, «Προσωπογράφηση Νίκου Νησιώτη (1924-1986)», [Ἐπίμετρο] σέ: *Νίκος Νησιώτης, Ἀπὸ τὴν Ὑπαρξὴ στὴ Συνύπαρξη: Κοινωνία, Τεχνολογία, Θρησκεία, ἐκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2004*, σσ. 243-250.

79. „Die ekklesiologische Grundlage der Mission“, σέ: N. A. Nissiotis, *Die Theologie der Ostkirche im Ökumenischen Dialog: Kirche und Welt in orthodoxer Sicht*, Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart 1968, σσ. 186-216.

80. „Die ökumenische ekklesiologische Grundlage der Mission“, εἰδικώτερα στὸ πλαίσιο τοῦ ως ἄνω ἔρθρου, σέ: N. A. Nissiotis, *Die Theologie der Ostkirche im Ökumenischen Dialog: Kirche und Welt in orthodoxer Sicht*, Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart 1968), σσ. 205-207 καὶ ἀκολούθως „Die ekklesiologische und missionarische Erfüllung des Ökumenismus“, σσ. 207-209.

81. Π. Βασιλειάδης, *Ἐνότητα καὶ Μαρτυρία: Ὁρθόδοξη Χριστιανικὴ Μαρτυρία καὶ Διαθρησκειακὸς Διάλογος*, ἐκδ. Ἐπίκεντρο, Αθήνα 2007.

μίλησε γιὰ τὴν ἱεραποστολὴ σὲ συνάρτηση μὲ τὴν ἰδέα τῆς συμφιλίωσης⁸². Ἡ συμβολὴ τῆς γράφουσας ἐντοπίζεται στὴν κατανόηση τῆς ἱεραποστολῆς ὡς μαρτυρίας ὁμοῦ καὶ ὡς ἔμεντείας (ἀλλὰ καὶ ὡς φιλοξενίας), ὡς διαιλόγου καὶ μοιράσματος τῶν ἀγαθῶν καὶ δώρων τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, μὲ καρδιὰ τὴν πολυτιμότατη ἐμπειρία τῆς ἐν τῷ κόσμῳ παρουσίας Του.

Ἄπὸ πλευρᾶς προτεσταντικῆς ὑπάρχει ἐπίσης πληθώρα θεολόγων ποὺ μελετοῦν καὶ τὴν ὄρθοδοξή θεολογικὴ σκέψη. Πέραν τῶν ὅσων ἀσχολοῦνται εἰδικὰ μὲ τὴν ἱεραποστολὴ, σὲ μιὰ προσέγγιση ἐν προκειμένῳ ἄκρως ἐπιλεκτική, θὰ ἀναφερθοῦμε ἐνδεικτικὰ μόνο σὲ δύο φίλιους πρὸς τὴν Ὁρθοδοξία προτεστάντες θεολόγους, τὸν Jürgen Moltmann καὶ τὸν Hans-Martin Barth.

Ο Jürgen Moltmann ἀνέπτυξε τὴν τριαδολογία του σὲ στενὸ διάλογο μὲ τὴν ὄρθοδοξη τριαδολογία, μὲ ἔναν τρόπο δυναμικὸ καὶ ἔντονα κοινωνικό, ποὺ συνιστᾶ ὁμοῦ ἀλήθεια καὶ μαρτυρία, ἐμπεριέχοντας ἐμμέσως μιὰ διαφορετικὴ ἀντίληψη περὶ ἱεραποστολῆς⁸³.

Ο Hans-Martin Barth, ἀφοσιωμένος στὸν οἰκουμενικὸ καὶ διαθρησκειακὸ διάλογο, καὶ μὲ ἴδιαίτερη φροντίδα γιὰ τὶς σχέσεις μὲ τοὺς Ὁρθοδόξους, συντηρώντας μάλιστα στὴ Μαρβούργη στὸ πλαίσιο τῆς Εὐαγγελικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ τοῦ τομέα Συστηματικῆς Θεολογίας καὶ μὰ ἐρευνητική/διδακτική θέση Οἰκουμενικῆς Θεολογίας ποὺ παραδοσιακὰ ὑπηρετοῦνταν ἀπὸ Ὁρθοδόξους, σταδιακὰ ὀλοκλήρωσε καὶ τὴν κατανόησή του σὲ ζητήματα ἱεραποστολικῆς μεθόδου λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν καὶ τὴν Ὁρθόδοξη Παράδοση⁸⁴.

82. Ἀθανάσιος Παπαθανασίου, *Ἡ Ἐκκλησία γίνεται ὅταν ἀνοίγεται: Ἡ ἱεραποστολὴ ὡς Ἐλπίδα καὶ ὡς Ἐφιάλτης*, ἐκδ. Ἐν Πλῷ, Ἀθῆνα 2009, σσ. 325-349.

83. J. Moltmann, *The Trinity and the Kingdom: The Doctrine of God*, Fortress Press, Minneapolis 1993, *passim* (ἐνδεικτικὰ σσ. 212-222). Πρβλ. Ἡ. Βουλγαράκης, «Μιὰ Τριαδολογικὴ Παρέμβαση στὰ Πράγματα τοῦ Κόσμου», *Σημάδια* 11 (1984), σσ. 33-35, ἔνα ἀπὸ τὰ πρωτικά σὲ αὐτὴν τὴν κατεύθυνση κείμενα.

84. Συμβαίνει νὰ ἔχω ἀμεσηγούση τὴν ἐπίδρασης, καθὼς εἴμαι μιὰ ἐκ τῶν συνεργαζομένων Ὁρθοδόξων μὲ τὸν καθηγητὴ στὸ πλαίσιο τῆς θέσης τῆς Οἰκουμενικῆς Θεολογίας (Forschungstelle Ökumenische Theologie) τὸ διάστημα 1988-1990. Ἡ ἀλληλεπίδραση αὐτὴ ἀποτυπώνεται διάσπαρτα στὴν ἀρθρογραφία του ἀλλὰ καὶ στὸ μεῖζον ἔργο του, τὴ Δογματική του: H.-M. Barth, *Dogmatik Evangelischer Glaube im Kontext der Weltreligionen. Ein Lehrbuch*, Kaiser/Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2002) (ἐνδεικτικὰ βλ. σσ. 817-819).

Πέρα από τὴ δίχως στεγανὰ συνεργασία καὶ ἀλληλεπίδραση μεταξὺ μεμονωμένων θεολόγων, ἡ τὴ διαρκὴ ἐνημέρωση μέσῳ τῶν δημοσιεύσεων ὅλων σὲ ἔγκυρα ἐπιστημονικὰ ὅσο καὶ οἰκουμενικὰ προσανατολισμένα Ἱεραποστολικὰ περιοδικά⁸⁵, ἡ τὴν κοινὴ συμμετοχὴ σὲ διεθνῆ ἐπιστημονικὰ συνέδρια ποὺ διευκολύνουν καὶ τὴν ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπικοινωνία⁸⁶, πιὸ ἀξιοσημείωτη ἵσως εἶναι ἡ παραγωγὴ μιᾶς σειρᾶς οἰκουμενικῶν κειμένων καὶ ντοκουμένων στὸ πλαίσιο τοῦ Π.Σ.Ε. καὶ ὅχι μόνο. Θὰ μποροῦσαν νὰ γραφτοῦν πολλὰ ἐξειδικευμένα ἄρθρα γιὰ τὴν ἴστορια αὐτῶν τῶν κειμένων καὶ γιὰ τὶς μικρὲς μεταβολές νοήματος καὶ κέντρου ἔμφασης ποὺ χαρακτήριζαν τὸ καθένα ἀπὸ αὐτά. Ἀπὸ δόλα τὰ κείμενα ποὺ παρήχθησαν καὶ ἄλλα κείμενα τὰ ὅποια ἐξέδωσε καὶ ἡ Καθολικὴ ἐκκλησία σὲ μιὰ ἐποχὴ οἰκουμενικῶν συναντήσεων ἀξίζει ἰδιαιτέρως νὰ ἀναφερθεῖ ἡ οἰκουμενικὴ διακήρυξη γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ *Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes* (TTL), ἡ ὁποία κατ’ ἐξοχὴν συνδιαμορφώθηκε ἀπὸ Προτεστάντες καὶ Ὁρθοδόξους, στὸ πλαίσιο πολυετῶν διεργασιῶν ποὺ ἐνέπλεκαν τὶς ἡγεσίες τῶν ἐκκλησιῶν, εἰδικοὺς ἐπιστήμονες ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τὴ βάση τῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων σὲ πλειστες ὅσες περιπτώσεις.

Τὸ TTL ἀναγνωρίστηκε καὶ ἀπὸ Ὁρθοδόξους ὡς ἔνα πολὺ χρήσιμο ἐργαλεῖο δουλειᾶς, ἴδιως καὶ στὸ πλαίσιο ἐκπαιδευτικῶν διεργασιῶν⁸⁷. Κύριες ἰδέες τοῦ TTL εἶναι ὅτι:

- Ἡ Ἱεραποστολὴ πηγάζει ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό.
- Ἡ ζωὴ ἐν ἀγίῳ Πνεύματι εἶναι ἡ οὐσία τῆς Ἱεραποστολῆς.
- Ἡ ἐνσάρκωση τοῦ Λόγου φέρει τὴν πληρότητα τῆς σωτηρίας.
- Ἡ Ἱεραποστολὴ πρέπει νὰ ἐπανερμηνευθεῖ ὡς ἡ μεταμορφωτικὴ πνευματικότητα ποὺ οἰκοδομεῖ τὴ ζωὴ καὶ ἀποκαθιστᾶ ὅλη τὴν κτίση.

85. Μιὰ ἐπισκόπηση τοῦ θέματος: J. J. Bonk κ.ἄ. (ἐπιμ.), “Missiological Journals: A Checklist”, *International Bulletin of Missionary Research* 37, 1 (2013), σσ. 42-49.

86. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ συνέδρια τοῦ Π.Σ.Ε. ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ ὀργανώνονται μὲ πιὸ πρόσφατο στὴν Ἀρούσα τῆς Τανζανίας τὸ 2018, ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι φορεῖς ποὺ ὀργανώνουν συνέδρια. Στὸ πεδίο τῶν ἐπιστημονικῶν συνεδρίων ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ δράση τοῦ International Association for Mission Studies (IAM.S.), ὅπου προσφυγῶσι εἰδικοὶ ἐπιστήμονες μετέχουν πέρα καὶ ἔξω ἀπὸ κάθε ὁμολογιακὴ διάκριση. (Ἐπίσημη διαδικτυακὴ σελίδα: <http://missionstudies.org/>).

87. P. Vassiliadis, “Mission and Theology: Teaching Missiology on the Basis of *Together towards Life*”, *International Review of Mission* 106, 1 (2017), σσ. 51-58.

- Ἡ κατανόηση τοῦ κόσμου ἀλλάζει καὶ τὸ κέντρο τοῦ χριστιανισμοῦ ἔχει μετατοπιστεῖ. Εἰσάγεται ἡ ἔννοια τοῦ Παγκόσμιου Νότου καὶ τῆς Παγκόσμιας Ἀνατολῆς. Ἀπονοματοδοτεῖται ἡ ἐκτατικὴ κατανόηση τῆς ἱεραποστολῆς, χάνει τὴν ἔννοιά της μιὰ ἀντίληψη κίνησης ἀπὸ τὸ κέντρο πρὸς μιὰ οἰνοὶ περιφέρεια· εἰσάγεται ἡ ἰδέα τῆς ἱεραποστολῆς ὅχι πρὸς ἄλλα καὶ ἀπὸ τὰ ἄκρα καὶ τὸ περιθώριο.

- Συναναπτύσσεται ἡ πνευματικὴ καὶ κοινωνικὴ διάσταση τῆς ἱεραποστολῆς.

- Τονίζονται οἱ ἔννοιες τῆς θεραπείας καὶ τῆς συμφιλίωσης καὶ (σὲ πνεῦμα σταυραναστάσιμο) ἡ ἱεραποστολὴ κατ' ἔξοχὴν ὑπηρετεῖ τὴν ζωὴν (*towards life!*).

Τέλος ὁφείλουμε νὰ ποῦμε ὅτι ἡ προτεραιοποίηση στὸ θέμα τῆς ἱεραποστολῆς στὴν ἀπόφαση τῆς Ἀγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη 2016), «Ἡ Ἀποστολὴ τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν Σύγχρονον Κόσμον»⁸⁸ δὲν εἶναι κατὰ τὴν γνώμην μας ἀσύνδετη μὲ τὶς παγκόσμιες καὶ οἰκουμενικὲς ἐξελίξεις τὶς ὁποῖες ἀποτυπώσαμε παραπάνω⁸⁹.

Οἱ Προοπτικὲς τῆς Ἱεραποστολῆς στὸν Κόσμο τοῦ Σήμερα

Οἱ ἐποχὲς κατὰ τὶς ὁποῖες ἡ ἱεραποστολὴ λογιζόταν ώς διπλωματικὸς ἐργαλεῖο ἢ ἐργαλεῖο ἐξωτερικῆς πολιτικῆς κρατῶν ἢ οἰκονομικῶν συμφερόντων ἀνήκουν κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἥττον στὸ παρελθόν. Ἡ ἀρχὴ «cuius regio, eius religio», ποὺ διατυπώθηκε μὲ τὴν Εἰρήνη τῆς Αὐγούστας

88. A. Melloni καὶ D. Dainese (ἐπιμ.), *The Great Councils of the Orthodox Churches: Decisions and Synodika*, Editio Critica, Corpus Christianorum Consiliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta, Brepols, Turnhout 2016, σσ. 1376-1437 [τετράγλωσση ἔκδοση, Ἑλληνικά, ἀγγλικά, ρωσικά καὶ γαλλικά]. Πιὸ εὔκολα προσβάσιμη ἵσως στὸν Ἑλληνα ἀναγράσσητη ἡ ἔκδοση Ἰω. Λότσιου (ἐπιμ.), *Oἱ Ἀποφάσεις τῆς Ἀγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας*, Κέντρο Οἰκουμενικῶν, Ἱεραποστολικῶν καὶ Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου» 11, CEMES, Θεσσαλονίκη 2017, σσ. 47-63.

89. Evi Voulgaraki-Pissina, “Reading the Document on Mission of the Holy and Great Council from a Missiological Point of View”, *International Review of Mission* 106, 1 (1917), σσ. 136-150, ὅπου καὶ περαιτέρω ἀναφορές.

(1555), δὲν ἔχει σήμερα ἰσχύ. Πέραν τούτου, ἡ προϊόντα ἐκκοσμίκευση τῶν κοινωνιῶν, ἡ παγκοσμιοποίηση, ἡ μετανάστευση καὶ γενικώτερα ἡ ὑψηλὴ κινητικότητα στὸ πλαίσιο τῆς ἐποχῆς μας, ἡ ἐπικράτηση τῆς ἀρχῆς τῆς ἔξατομίκευσης (μέχρι τὴν πιὸ ἀκραία νεοφιλελεύθερη ἐκδοχή τῆς) ἔχουν ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἔξαλείψει τὸ ἐνδιαφέρον κρατικῶν ἢ καὶ διακρατικῶν μορφῶν ἔξουσίας γιὰ τὸ ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς, τουλάχιστον στὸ πλαίσιο τοῦ δυτικοῦ κόσμου⁹⁰, κάτι ποὺ γενικώτερα μεταβάλλει τοὺς τρόπους τῆς ἱεραποστολῆς⁹¹. Ἔτσι, ἡ ἱεραποστολὴ ἀσκεῖται σήμερα κυρίως ἀπὸ τὶς χριστιανικὲς κοινότητες καὶ τὰ μέλη τους μὲ κίνητρο τὸ γνήσιο ἱεραποστολικὸ ἐνδιαφέρον τῆς μαρτυρίας καὶ τοῦ μοιράσματος τῆς πίστεως ποὺ ζεσταίνει, ἐμπνέει καὶ καθορίζει τὴν καρδιὰ ἐνὸς πιστοῦ ἀνθρώπου. Ἡ μεταμόρφωση τῶν συνθηκῶν ἐπηρεάζει ἀναμφίβολα τὴν κατανόηση τῆς ἱεραποστολῆς.

Ἄπὸ τὶς συνθῆκες ποὺ μεταβάλλονται ἢ ἔχουν μεταβληθεῖ σημαντικὸς πυλώνας εἶναι ἡ ἀλλαγὴ καὶ βασικὰ ἡ διεύρυνση τοῦ σημαινομένου στὴν ἔννοια τῆς «οἰκουμένης»⁹². Ο δρός στὴν Ὅστερη Ἀρχαιότητα ἀναφερόταν (εὐρωκεντρικὰ μιλώντας) στὸν ἑλληνορωμαϊκὸ κυρίως κόσμο, κατ' ἐπέκταση καὶ στὸν «γνωστὸ κόσμο». Οἱ ἀνακαλύψεις τῆς περιόδου τῆς Ἀναγέννησης διέρρηξαν τὰ δρια τοῦ κόσμου, δπως καὶ οἱ μεταγενέστερες ἐπιστημονικὲς ἀνακαλύψεις διέρρηξαν τὴν πρόσληψη τῶν δρίων τοῦ σύμπαντος.

90. Ἐν τούτοις, ἡ στενὴ σύνδεση τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας μὲ τὴν πολιτικὴ τοῦ Κρεμλίνου εἶναι κάτι ποὺ πρέπει ἰδιαιτέρως νὰ προβληματίσει, δίχως πάντως νὰ δύῃγηθεὶ κανεὶς σὲ μιὰ μονοδιάστατα κριτικὴ στάση ἀλλά, διατηρώντας τὴν ἀναγκαία ἐπιστημονικὴ νηφαλιότητα καὶ ἀπροκατάληπτη προδιάθεση, καθὼς καὶ τὴ σὲ βάθος κατανόηση τῆς ἐτερογνοίας τῶν σκοπῶν τῶν ἀνθρώπων ποὺ πράγματι ἀφιερώνονται στὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο. Ἡ δυναμικὴ ἱεραποστολικὴ ἔξοδος τοῦ ρωσικοῦ κόσμου στὶς ἀρχὲς τοῦ 21ου αἰ. εἶναι γεγονὸς φυσιολογικὰ ἀναμενόμενο, δεδομένου τοῦ μέχρι πρό τινος ἀλλαγῶν τοῦ μεγέθους τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας. Ἐν τούτοις πάντοτε πρέπει νὰ διασφαλίζονται οἱ ἐκκλησιαστικὲς καὶ θεολογικὲς προϋποθέσεις μιᾶς τέτοιας δραστηριότητας. Δυστυχώς, τὰ πρῶτα σοβαρὰ προβλήματα ποὺ ἀναφύονται εἶναι ἐνδο-ὅρθοδοξα ζητήματα δικαιοδοσίας. Ἰδίως στὴν Λσία ἡ ἀντικανονικὴ προσπάθεια νὰ διεμβολισθοῦν οἱ ὑπαγόμενες στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μητροπόλεις μὲ τρόπο μὴ συνεργατικὸ καὶ μὴ κανονικὸ ἔχει λάβει μεγάλες καὶ ὀδυνηρὲς διαστάσεις.

91. C. J. P. Niemandt, “A network society, social media, migration and mission”, *Missionalia* 41, 1 (2013), σσ. 22-39.

92. Στ. Τσομπανίδης, «Ἡ Ἔννοια τῆς «Οἰκουμένης»», σὲ Ἰω. Πέτρου (ἐπιμ.), *Ιστορία τῆς Ὁρθοδοξίας*, τόμος 8, Ἡ Ὁρθοδοξία σὲ Διάλογο, Road, Αθήνα χ.χ., σσ. 226-232.

‘Ο δρος «οίκουμένη» καὶ τὸ παράγωγο «οίκουμενικός» ἥλθαν ὅπως εἴπαμε στὴν ἐπιφάνεια κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ. γιὰ νὰ δηλώσουν τὴν συνεργασία τῆς προτεσταντικῆς οίκουμένης, μεταξὺ τῶν ποικίλων καὶ πολύπτυχων ὀργανώσεων διαφόρων διμολογιῶν καὶ ἐκκλησιῶν στὸ πλαίσιο τοῦ προτεσταντισμοῦ ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ τὴν ἱεραποστολὴν καὶ μέχρι πρό τινος (Ἐδιμβοῦργο 1910) δὲν εἶχαν συνεργασία ἢ σύνδεση μεταξύ τους. Σταδιακὰ καὶ μὲ σημεῖο τομῆς τὴν ἴδρυση τοῦ Π.Σ.Ε. ὁ δρος «οίκουμένη» ἐπικράτησε στὴ θεολογικὴ γλῶσσα νὰ δηλώνει τὴ χριστιανικὴ οίκουμένη, συμπεριλαμβάνοντας ἀσφαλῶς καὶ τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία.

Μιὰ νέα ἔξελιξη σημαδεύει τὴν ἐποχὴ τῆς παγκοσμιοποίησης. Εἶναι ἡ διεύρυνση τοῦ δροῦ «οίκουμένη» στὴν εὐρύτερη οίκουμένη, ποὺ περιλαμβάνει καὶ περικλείει καὶ τῶν κόσμο τῶν θρησκειῶν⁹³. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ οἱ ἄλλοι δὲν εἶναι «ἀντικείμενα ἱεραποστολικῆς δραστηριότητας» μήτε μόνο μονόδρομα «δέκτες» ἐνὸς μηνύματος ἄλλὰ εἶναι συνομιλητές. Μιὰ σειρὰ προβληματισμῶν γεννῶνται στὸ πεδίο τῆς θεολογίας τῶν θρησκειῶν, τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου ἄλλὰ καὶ τῆς οίκουθεολογίας, τῆς κατανόησης τῆς οίκουμένης ὡς τοῦ κοινοῦ μας σπιτιοῦ. Παρόμοια καὶ στὸ πεδίο κοινωνικῶν ἐνδιαφερόντων, ὅπως τῆς κατ’ ἔξοχὴν διασφάλισης καὶ διατήρησης τῶν ἀγαθῶν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης. Ἐδῶ ἡ οίκουμενικὴ γλῶσσα ἔρχεται σὲ εὐθεῖα ἀντιπαράθεση ἢ καὶ σύγκρουση μὲ τὴν ἔννοια τῆς παγκοσμιοποίησης ὡς ἐνὸς οίκονομικοπολιτικοῦ φαινομένου (μὲ τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά του) τῆς περιόδου τοῦ ὀλοκληρωτικοῦ καπιταλισμοῦ. Ἐν ὅφει τεράστιων ζητημάτων ἄλλὰ καὶ ἀνιστήτων ποὺ ἐπιδεινώνονται καὶ δξύνονται στὸν σύγχρονο κόσμο, στὸ πλαίσιο τῆς οίκουμένης οἱ «ἄλλοι» μπορεῖ νὰ εἶναι συνεργοὶ καὶ ὡς συνάνθρωποι ἐξ ἵσου συμμέτοχοι στὴ θεραπεία καὶ ἀποκατάσταση τοῦ κόσμου, στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν καθημερινὴ βιοτῇ. Σὲ ἔναν ὄλιστικὸ τρόπο κατανόησης τῆς ἱεραποστολῆς σήμερα δὲν ὑπάρχει διάσταση –πόσο μᾶλλον μανιχαϊστικὴ διάσπαση– μεταξὺ ὑλικοῦ καὶ πνευματικοῦ, κηρύγματος καὶ διακονίας. “Ηδη στὴν οίκουμενικὴ διακήρυξη γιὰ τὴν ἱεραποστολή, στὴν ἔννοια τῆς οίκουμένης περικλείεται καὶ ἡ μὴ λογικὴ κτίση, σύμπασα ἡ

93. H.-M. Barth, *Dogmatik*, ὁ.π., σ. 47.

δημιουργία τοῦ Θεοῦ⁹⁴. “Ολα βεβαίως τὰ παραπάνω, ἡ διεύρυνση καὶ συμπεριληπτικότητα, δὲν ἀκυρώνουν ἐπ’ οὐδενὶ τὴν ἴδιαίτερη ποιότητα καὶ ὀξεῖα τῆς χριστιανικῆς πίστης, ὡς τοῦ ἀλατος τῆς γῆς.

“Ἐχει ἐπίσης εἰπωθεῖ ὅτι, μετὸν ἀπὸ τὸν ἔνθουσιασμὸν τῶν πρώτων δεκαετιῶν, ὁ οἰκουμενισμὸς σήμερα περνάει κρίση, μιὰ κρίση ἀξιῶν καὶ ἰδίως κρίση προσδιορισμοῦ στόχων γιὰ τοὺς καιροὺς ποὺ ἔρχονται. ”Ἐχει εἰπωθεῖ ὅτι περνᾶμε ἐποχὴ «βαρυχειμωνᾶς». ”Ἐχουν τεθεῖ ἐπὶ τάπητος σοβαροὶ προβληματισμοὶ γιὰ τὴ σχέση ἐκκλησιολογίας καὶ πνευματολογίας σὲ οἰκουμενικὸ πεδίο⁹⁵. Πράγματι καταγράφονται θέματα ποὺ πρέπει νὰ ἀναστοχασθοῦμε καὶ νὰ ἐπαναπροσδιορίσουμε. Ἡ διαδικασία αὐτὴ συνιστᾶ συγχρόνως καὶ μιὰ πορεία μετανοίας, δηλαδὴ μιὰ πορεία συνάντησης μὲ τὸν Θεό καὶ τὸν ἀδερφό, ἀντίστροφης ἀπὸ μιὰ περίκλειστη καὶ ἐγωτική, αὐτοτιμωρητική ἀτιμόσφαιρα ἀδιέξοδης ἐνοχικότητας.

‘Ἡ ιεραποστολὴ δὲν εἶναι ἐδῶ σὲ καμμιὰ περίπτωση γιὰ νὰ χωρίζει, πόσο μᾶλλον νὰ πληγώνει, ἀλλὰ εἶναι ἐδῶ γιὰ νὰ ἐπουλώνει πληγὲς καὶ νὰ φέρει φῶς ἀπὸ τὸ θαβώρειο καὶ ἀναστάσιμο φῶς Του. Ἡ βίωση τῆς πίστεως καὶ ἡ μαρτυρία τῆς εἶναι τὸ μεγαλύτερο δῶρο στὸν σύγχρονο ἄνθρωπο, ὅχι σὲ λογική χειραγώγησης βέβαια ἀλλὰ στὸ πλαίσιο τῆς διάχυσης τῆς ἀγάπης πρὸς ὅλους, ὅπως αὐτὴ γίνεται κατανοητὴ στὴν Ἰωάννεια καὶ παύλεια θεολογία. Στὸ πεδίο αὐτὸν ὑπάρχει τεράστιος χῶρος συνάντησης Ὁρθοδόξων καὶ Προτεσταντῶν καὶ ἥδη ἡ ἐπικοινωνία εἶναι διαρκής, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι δόλοένα πιὸ μεικτὴ ἡ κοινωνία μέσα στὴν ὁποία ζοῦμε.

94. J. Keum (ἐπιμ.), *Together towards Life*, ὁ.π., 4-5. Ἐκεῖ (ἄρθρο 4, σελ. 5) ἡ ἀναφορὰ στὸ σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Χριστοῦ ποὺ ἀφορᾶ ὅλη τὴν «οἰκουμένη», συνωνύμως πρὸς ὅλη τὴν κτίση καὶ σὲ συνάρτηση μὲ τὰ προβλήματα τοῦ πλανήτη μας. Πάντως ἡ ἀναφορὰ τοῦ ἄρθρου 1 (σελ. 4) ὅτι ἡ «οἰκουμένη» δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν Θεό κατ’ εἰκόνα του, γεννᾶ κάποια ἐρωτηματικά ὡς πρὸς τὸ ἀκριβές σημανόμενο καὶ ἵσως κάποια ἀμηχανία.

95. Γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω βλ. Ἀθ. Βλέτσης, «Ἐπιστροφὴ στὴν Ὁρθοδοξία; Ποιό εἶναι τὸ Μοντέλο Ἐνότητας τῶν Ἐκκλησιῶν γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία;», σε' Ἰω. Πέτρου, Στ. Τσομπανίδης καὶ Μ. Γκουτζιούδης (ἐπιμ.), *Ο Οἰκουμενικὸς Διάλογος στὸν 21ο αἰῶνα: Πραγματικότητες, Προκλήσεις, Προοπτικές*. ἐκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 115-131.

Είμαστε μιὰ κοινωνία μετα-χριστιανική; Ή ἀπάλειψη τῶν ἀναφορῶν στὸν χριστιανισμὸ στὰ καταστατικὰ κείμενα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνωσης ἀποτυπώνουν αὐτὴ τὴ σύνθετη πραγματικότητα ἀλλὰ καὶ τάση. Ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς χριστιανικῆς πίστης, μαρτυρίας καὶ διακονίας πρέπει νὰ συνηθίσουμε νὰ λειτουργοῦμε σὲ ἔνα περισσότερο πλουραλιστικὸ περιβάλλον, ἔνα περιβάλλον ὅπου ἡ πίστη ἔχει δρόμο προκειμένου ἐκ νέου νὰ κερδηθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους – ποὺ τὴν ἀπορρίπτουν, τὴν ἐγκαταλείπουν ἢ τὴν ἀναζητοῦν στὸ πεδίο τῆς νέας θρησκευτικότητας καὶ πάντως δὲν τὴν ἀληρονομοῦν ὡς ὀργανικὰ ἐνταγμένοι σὲ ἔνα συγκροτημένο πολιτισμικὸ περιβάλλον ὅπου ἡ πίστη συνδέεται ἄρρηκτα μὲ τὴν κοινωνικοπολιτισμικὴ ταυτότητα καὶ φαντάζει αὐτονόητη. Η ἐφαρμογὴ ἐξ ἄλλου τοῦ κοινωνικοῦ περιεχομένου τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ ζήτηση τῆς δικαιοσύνης, θὰ εἰναι παράγων κεντρικῆς καὶ καταστατικῆς σημασίας γιὰ τὴν ἀποδοχὴ του. Οἱ ἀνθρωποὶ δὲν ἀρνοῦνται συνήθως τὸ εὐαγγέλιο ἀλλὰ συχνά-πυκνὰ ἐπισημαίνουν ὅτι ὁ χριστιανικὸς κόσμος μοιάζει νὰ τὸ ἔχει ἐγκαταλείψει⁹⁶. Ζοῦμε λοιπὸν στὴ σύνθετη πραγματικότητα ποὺ περιγράφει ἡ παραβολὴ τῶν βασιλικῶν γάμων (*Ματθ.* 22, 2-14), καὶ αὐτὸ ἐπιδρᾶ ἀμεσα στὸν τρόπο κατανόησης τῆς ἱεραποστολῆς σὲ εὐρωπαϊκὸ καὶ παγκόσμιο ἐπίπεδο σήμερα. Η πιθανότητα ὁ χριστιανικὸς κόσμος νὰ περιφρονεῖ τὸν γάμο-εἰκόνα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ οἱ νομιζόμενοι παρίες νὰ εἰναι οἱ «ἀνακείμενοι» στὸν γάμο, ἔχει ὀδηγήσει σὲ οἰκουμενικὲς διατιστώσεις καὶ διατυπώσεις γιὰ ἱεραποστολὴ ἀπὸ τὸ περιθώριο ἢ τὴν περιφέρεια πρὸς τὸ κέντρο⁹⁷.

Συνάμα, ἡ συμπεριληπτικότητα σύμπαντος κόσμου προϋποθέτει καὶ ἔναν βαθμὸ κένωσης. Προϋποθέτει ὅχι μόνο ἔναν βαθμὸ ἀπόταξῆς πολιτισμικῶν στερεοτύπων περὶ «ὑπεροχῆς τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ», στάση ποὺ ὀδήγησε σὲ τόσα δεινὰ στὸ παρελθόν, ἀλλὰ καὶ ἐλευθερίας, ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια μας τὴ γλώσσα καὶ τὴν ἀριστοτελικὴ λογική.

96. Πολὺ ὡραῖα τὸ περιγράφει αὐτὸ ὁ Terry Eagleton, *Λογική, Πίστη καὶ Επανάσταση: Στοχασμοὶ γύρω ἀπὸ τὴν περὶ Θεοῦ Διαμάχη*. Μιὰ Ριζοσπαστικὴ καὶ Νηφάλια Απάντηση στὴν Περὶ Θεοῦ Αὐταπάτη, μτφρ. Π. Γεωργίου, ἐκδ. Πατάκης, Αθήνα 2010. Πρόκειται γιὰ μιὰ διήκουσα ἔννοια τοῦ βιβλίου. Βλ. π.χ. σελ. 82-89.

97. Η ὁρολογία “Mission from the Margins” εἰναι καθιερωμένη σήμερα στὸ πλαίσιο τῆς ἱεραποστολικῆς. Βλ. J. Keum, (ἐπιμ.), *Together towards Life*, ὅ.π., σσ. 15-17.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ τὸ συμφωνοῦν ὁρθόδοξοι⁹⁸ καὶ προτεστάντες⁹⁹ θεολόγοι. Ο τριαδικὸς Θεὸς δὲν ἐγκλωβίζεται στὴ γλῶσσα καὶ στὶς διατυπώσεις μας, ὅσο καὶ ὃν μόνον μέσῳ τῶν διατυπώσεων καὶ τῶν λογικῶν μας προτάσεων μποροῦμε κατὰ μέρος καὶ κατὰ παραχώρηση καὶ διὰ τῆς Ἀποκαλύψεώς Του νὰ Τὸν ἔννοήσουμε.

Ἄν ἡ θεολογία εἶναι κατ’ ἔξοχὴν ἐμπειρία, σήμερα ὁ κόσμος – μικρὸς καὶ ἐνιαῖος – κοινωνεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν ἴδια ἐμπειρία. Αὐτὸ συντελεῖται στὴ βάση τῆς κοινωνίας – καὶ κατ’ ἐπέκταση καὶ στὸ σῶμα τὸ ἐκκλησιαστικό, στὴ βάση. Ἔτσι, οἱ προϋποθέσεις μιᾶς οὐσιαστικώτερης ἐνότητας εἶναι πολὺ διαφορετικὲς ἀπὸ τὸ παρελθόν καὶ συνάμα ἀχαρτογράφητες. Μόνον ἡ ἔννοια ποικίλων οἰκονομικῶν ἢ γεωπολιτικῶν συμφερόντων σπάζει συνειδητὰ τὸ δῶρο τῆς ἐνότητας, καὶ οἱ λογικὲς μιᾶς τέτοιας διάσπασης εἶναι ἐντελῶς ξένες πρὸς τὸ Εὐαγγέλιο.

Ίσως στὸ πεδίο τῆς ἐπικοινωνίας καὶ τοῦ μοιράσματος, ὁ Προτεσταντικὸς πλουραλισμὸς πρέπει νὰ ἔρθει σὲ βαθύτερη καὶ οὐσιαστικώτερη συνάντηση μὲ τὴ βιωματικὴ ἐμπειρία καὶ τὴ θεολογία τῆς ὁρθόδοξης ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὸ ὅμως σημαίνει ὅτι καὶ οἱ Ὁρθόδοξοι πρέπει νὰ ἀποφύγουμε τὴν ἀδιέξοδη ἀλλὰ προσφύλη ταρίχευση τοῦ παρελθόντος μας, ποὺ εἶναι μιὰ βαρειὰ κληρονομιά, πλοῦτος ἀλλὰ καὶ ἄλυσος ὅμοιος, καὶ νὰ ἐμβαθύνουμε σὲ μιὰ πιὸ οὐσιαστικὴ καὶ κενωτικὴ κατανόηση τῆς Παράδοσης. Δὲν ὑπάρχει ἄλλος δρόμος μαρτυρίας παρὰ ἡ ἔως θανάτου κένωση καὶ ἡ ἐλπίδα μετοχῆς στὴν Ἀνάσταση καὶ τὴ Βασιλεία Του.

98. Ἡ. Βουλγαράκης, *Σχεδίασμα γιὰ τὴν Ἀγάπη*, ἐκδ. Μαΐστρος, Αθήνα 2002. Πρόκειται γιὰ τὴ συγγραφὴ μιᾶς «δογματικῆς», ἡ ὁποίᾳ ἐπιχειρεῖ νὰ ἀποτυπώσει τὴ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας δίχως τὴν προσφυγὴ σὲ ἐλληνικὲς κατηγορίες σκέψεις. Γιὰ τὸ ιεραποστολικὸ σκεπτικὸ τοῦ ἐγχειρήματος καὶ τὸν συναφῆ προβληματισμό, βλ. Ε. Βουλγαράκη-Πισίνα, «Εἰσαγωγὴ στὸ Ἄνεκδοτο Ἐργο τοῦ Ἡλία Βουλγαράκη “Σχεδίασμα γιὰ τὴν Ἀγάπη”»: Μιὰ Ἐξερεύνηση στὸ Μεγάλο Ιεραποστολικὸ Ζήτημα τῆς Προσαρμογῆς», σέ: Ἡ ἴδια (ἐπιμ.), Ἀγάπη καὶ Μαρτυρία: Ἀναζητήσεις Λόγου καὶ Ἡθος στὸ Ἐργο τοῦ Ἡλία Βουλγαράκη. Ἀφιέρωμα ἀπὸ τοὺς Μαθητές του, ἐκδ. Ἀκρίτας, Αθήνα 2001, σσ. 33-58.

99. Π.χ. H.-M. Barth, ὅ.π., σ. 47.

SUMMARY

Mission and Dialogue

An Evaluation of the Interaction of Orthodox Theology and Act with the Reformation

By Evi Voulgaraki-Pisina, *PhD of Theology*

On the occasion of the 500th anniversary of the Reformation, this article proposes to investigate and evaluate the mutual influence of the Reformers and the Orthodox in the area of mission, as well as dialogue with non-Christian peoples more generally. We point out that from the very beginning the relations of the reforming West with the Orthodox East were established in the context of theological dialogue and interdenominational diplomacy. After outlining the interest in mission shown by the most prominent Reformers in their own historical context, we come to a more direct connection of the two sides in the field of missionary activity, highlighting the three main phases to be distinguished here.

The first phase of relations (in the 19th century) refers chiefly to the Protestant view of the Orthodox, and especially the Greek, world as a mission field above all. The second phase corresponds to the emergence in Greece during the 20th century of interest in missionary activity, now from the point of view of missionaries themselves, linked, besides wider historical factors, with the encounter of the better-organized Protestant missions in international conferences, which in turn promoted a greater level of collaboration and unity among all those engaged in missionary agencies. The third phase is connected with the development of the ecumenical movement and corresponds to a more ecumenical understanding of mission, in which all sides now come together on different terms, as fellow workers in the service of the Gospel.

As the world becomes a globalised village, as we meet and communicate with each other continually in the context of ecumenical dialogue, just as at the academic level specialists in the field of Missiology are able to share their concerns beyond confessional constraints, the future seems to be open – not to be sure without its challenges and in full recognition of the limitations imposed by history itself – to the possibility of greater cooperation and a contemporary cultivation of unity and witness in the coming decades.