

Προλογικὸ

Τὸ τεῦχος αὐτὸ τοῦ περιοδικοῦ Θεολογία εἶναι ποικίλης ὕλης καὶ περιλαμβάνει ἄρθρα κυρίως θεολογικοῦ –ἀλλὰ καὶ εὐρύτερου ἐπιστημονικοῦ– ἐνδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, ὡς πρῶτο ἄρθρο στὸ παρὸν τεῦχος δημοσιεύεται ἡ πολὺ ἐνδιαφέρουσα ὁμιλία τοῦ πρωτοπρ. Βασιλείου Καλλιακμάνη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., με τίτλο: «Ὁ κενωτικὸς χαρακτήρας τῆς Ἱεροσύνης καὶ ὁ ἱερός Φῶτιος», ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στὸ πλαίσιο τῆς ἐτήσιας ἐκδηλώσεως πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγ. Φωτίου, κατὰ τὴν κοινὴ σύσκεψη τοῦ Προέδρου, τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, καὶ τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετὰ τῶν κοσμητόρων, προέδρων καὶ καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης, στὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὴν 6η Φεβρουαρίου 2019.

Ἐν συνεχείᾳ ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη τῆς Ἀριάδνης Σαραντουλάκου με τίτλο: «Στιγμιότυπα ἔργαμου βίου στὰ ἀγιολογικὰ κείμενα μέχρι τὸν 15ο αἰ.» καὶ ἔπεται τὸ ἄρθρο τοῦ π. Ἡλία Καραλῆ ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ χειροθεσία τοῦ Ἱγουμενοῦ. Τελετουργικὴ καὶ Εἰκονογραφικὴ θεώρηση». Ἀκολουθῶς ὁ Νεκτάριος Κουτσοουρούμπας πραγματεύεται τὸ θέμα: «Ὁρθοδοξία καὶ αἵρεση: Ἀντιπαράθεση θεολογικὴ ἢ πολιτικὴ;» καὶ ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου παρουσιάζει με μεθοδικότητα τὸ θέμα: «Τὰ Ἰουδαϊκὰ τοῦ Ἀλέξανδρου Μαυροκορδάτου: Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καὶ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ».

Ἐπειτα ὁ Γεώργιος Τσούπρας ἐξετάζει στὸ ἄρθρο του τὸ θέμα: «Ὁ λδ' Ἀποστολικὸς Κανόνας καὶ οἱ “Ἐθνικὲς Ἐκκλησίες”» καὶ ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ Χρήστου Νικολόπουλου με τίτλο: «Τὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τῆς αὐτοκράτειρας Ἀθηναΐδας-Εὐδοκίας καὶ ἡ ἀναφορὰ τῆς σὲ ἀγιολογικὸ ὕλικό». Τέλος ἡ Ζαχαρούλα Παύλου ἀναπτύσσει τὸ θέμα: «Ὁ ἔπαινος τῆς μητρικῆς ιδιότητος στὰ πεζὰ καὶ ἔμμετρα θρηνητικὰ ἐγκώμια τῆς πρώιμης βυζαντινῆς περιόδου».

Μετὰ ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα ἄρθρα, στὴ στήλη «Ἰδιόμελα» ὁ ἀρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμᾶς, Καθηγητῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α., πραγματεύεται τὸ πρωτότυπο θέμα ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ Θεολογία στὰ ἀσύμμετρα μυστικὰ ρεῖθρα τῆς Ποίησης. Ὁ Χριστολογικὸς

“Ὅρος τῆς Χαλκηδῶνας” καὶ τὸ “Γεφύρι τῆς Ἄρτας” στὴν ἐρμηνευτικὴ πραγμάτωση τῆς διακειμενικότητος» καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη τῆς Ζαμπίας Ἀγριμάκη ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἄδηλες ἀπηγήσεις: Ὁ Ἰωάννης Χρυσόστομος καὶ ἡ ἀγάπη στὸν Ἐρωτόκριτο». Ἔπεται ἡ νέα μόνιμη στήλη «Ἐκδοτικά», στὴν ὁποία ὁ Ἄναπλ. Καθηγητῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Κωνσταντῖνος Μπελέζος παρουσιάζει τὴν Ἱερὰ Μονὴ Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὁρους καὶ τὴ σύγχρονη ἐκδοτικὴ τῆς παρουσία.

Τὸ τεῦχος ὁλοκληρώνεται μὲ τὶς καθιερωμένες μόνιμες στήλες του, στὶς ὁποῖες ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὰ συμβαίνοντα στὸν ὀρθόδοξο καὶ διαχριστιανικὸ κόσμο, ἥτοι τὰ «Θεολογικὰ Χρονικά» ποὺ περιλαμβάνουν ἀναφορὲς σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια καὶ γεγονότα, τὰ «Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα» στὰ ὁποῖα γίνεται ἐπισκόπηση διεθνῶν ἐπιστημονικῶν θεολογικῶν περιοδικῶν, τὸ «Βιβλιοστάσιον» ὅπου δημοσιεύονται βιβλιοκρισίες καὶ παρουσιάσεις βιβλίων καὶ τὸ «Ἐπιστημονικὸν Ἀναλόγιον» στὸ ὁποῖο καταγράφονται βιβλιογραφικὰ οἱ πρόσφατες θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος ἐκδόσεις.

Τὸ ἐπόμενο τεῦχος τῆς Θεολογίας 90, 3 (2019) θὰ εἶναι ἀφιερωματικὸ μὲ θέμα: «Τεχνολογία, τεχνικὸ πνεῦμα καὶ Ἐκκλησία – θρησκείες», ἡ ἔκδοση τοῦ ὁποίου ἐπίκειται κατὰ τὸν προσεχῆ Δεκέμβριο.

Ἀλέξανδρος Κατσιάρας