

Προλογικό

Τὸ παρὸν τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ *Θεολογία* εἶναι ποικίλης ὕλης καὶ περιλαμβάνει ἄρθρα κυρίως θεολογικοῦ –ἀλλὰ καὶ εὐρύτερου ἐπιστημονικοῦ– ἐνδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, ὡς πρῶτο ἄρθρο στὸ παρὸν τεῦχος δημοσιεύεται ἡ ἐνδιαφέρουσα μελέτη τοῦ Καθηγητοῦ Markus Tiwald ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ Ἐπιστημονικὴ Ἐνασχόληση τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν μὲ τὴν περὶ Δύο Πηγῶν Θεωρία καὶ τὴν Πηγὴ τῶν Λογίων (Q)» σὲ μετάφραση τοῦ Ὁμότ. Καθηγητοῦ Πέτρου Βασιλειάδη. Ἀκολουθεῖ τὸ ἐπίκαιρο ἄρθρο τοῦ Ἐπίκ. Καθηγητοῦ Ἰωάννου Παναγιωτοπούλου μὲ θέμα: «Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχριδῶν ἱστορικοκανονικὰ ζητήματα καὶ νέες προοπτικὲς». Ἐν συνεχείᾳ ὁ π. Αὐγουστίνος Μπαϊραχτάρης, στὸ ἄρθρο του ὑπὸ τὸν τίτλο: “Religion versus Violence; Solving the Riddle”, ἐξετάζει τὴ σχέση μεταξύ βίας καὶ θρησκείας ἐν σχέσει πρὸς τὶς ἀνθρώπινες συμπεριφορές. Ἀκολούθως ὁ Νίκος Τόμπρος, στὴ μελέτη του ὑπὸ τὸν τίτλο: «Μοναστηριακὰ ἀρχειακὰ σύνολα: Πηγὲς τεκμηριωτικῶν ἀναζητήσεων μοναστηριακῆς περιουσίας» πραγματεύεται διεξοδικὰ τὸ ζήτημα τῆς μοναστηριακῆς περιουσίας βάσει τῶν ἀρχειακῶν πηγῶν. Ἐπεταὶ ἡ ἐρευνητικὴ ἐργασία τοῦ Ἀναστασίου Μαρά ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ οἱ ἐλληνικὲς πόλεις στὴν Καινὴ Διαθήκη» καὶ τὸ ἄρθρο τοῦ Γεωργίου Σταύρου μὲ θέμα: «Τὰ ἔτη ἀρχιερατείας τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Ἰωάννου Κρητικοῦ».

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Νεκτᾶριος Κουτσουρούμπας παρουσιάζει ἀναλυτικὰ τὸ θέμα: «“Μία φύσις τοῦ Θεοῦ Λόγου σεσαρκωμένη”: Ἡ Ἀπολιναρικὴ ὀρολογία ὑπὸ τὸ πρῶσιμα τῆς Κυρίλλειας Χριστολογίας» καὶ ἔπειτα ὁ Δημήτρης Ἀθανασίου τὸ θέμα: «Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς στὸ Ἰσλάμ». Ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο τοῦ Χρυσοβαλάντη Ἰωαννίδη ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ ἐκτὸς τοῦ Τριωδίου ὑμνογραφία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὁρθοδοξίας» καὶ τοῦ Βασιλείου Τζέρπου μὲ θέμα: «Ὁ Πάπυρος Merton 51 (P.Mert. 51) καὶ ἡ σχέση του μὲ τὰ βιβλία τοῦ Κανόνος τῆς Κ.Δ. καὶ τῆς Ἀποκρύφου Χριστιανικῆς Γραμματείας». Ἐπειτα ὁ Λεωνίδας Κατσίρας στὸ ἄρθρο του πραγματεύεται τὸ θέμα: «Ὁ Ἰωάννης Κασσιανὸς καὶ οἱ θεωρίες τῶν Αὐγουστίνου καὶ Πελαγίου» καὶ τέλος ὁ Ὁμότ. Καθηγητῆς Νικόλαος

Τζιράκης κάνει ένα ενδιαφέρον σχόλιο «Γύρω από τό “κύκνειον ἄσμα”».

Μετά ἀπό τὰ προαναφερθέντα ἄρθρα, στή στήλη «Ἰδιόμελα» ὁ Ἀπόστολος Μιχαηλίδης παρουσιάζει τὸ θέμα: «Τί εἶναι ἡ Χάτα Γιόγκα; (Ὅρισμός - Σκοποθεσία - Γραμματεία - Ἱστορική Διαδρομή - Μέθοδος)».

Τὸ τεῦχος ὁλοκληρώνεται μὲ τὶς καθιερωμένες μόνιμες στήλες του, στὶς ὁποῖες ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὰ συμβαίνοντα στον ὀρθόδοξο καὶ διαχριστιανικὸ κόσμο, ἤτοι τὰ «Θεολογικὰ Χρονικά» ποὺ περιλαμβάνουν ἀναφορὲς σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια καὶ γεγονότα, τὰ «Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα» στὰ ὁποῖα γίνεται ἐπισκόπηση διεθνῶν ἐπιστημονικῶν θεολογικῶν περιοδικῶν, τὸ «Βιβλιοστάσιον» ὅπου δημοσιεύονται βιβλιοκρισίες καὶ παρουσιάσεις βιβλίων καὶ τὸ «Ἐπιστημονικὸν Ἀναλόγιον» στὸ ὁποῖο καταγράφονται βιβλιογραφικὰ οἱ πρόσφατες θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος ἐκδόσεις.

Μὲ τὸ ἐπόμενο τεῦχος τῆς Θεολογίας 91, 1 (2020) ὁλοκληρώνεται τὸ ἀφιέρωμα τοῦ περιοδικοῦ μὲ θέμα: «Τὸ φαινόμενο τῆς τεχνολογίας II», ἡ ἔκδοση τοῦ ὁποῖου ἐπίκειται κατὰ τὸν προσεχῆ Ἰούνιο. Ἐπίσης μὲ χαρὰ ἀναμένουμε τὴ συμμετοχὴ τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων γιὰ τὸ μεθεπόμενο ἀφιερωματικὸ τεῦχος [91, 3 (2020)] μὲ θέμα: «Ἀνθρωπολογία καὶ Μετανεωτερικότητα».

Ἀλέξανδρος Κατσιάρας