

Προλογικό

Τὸ παρὸν τεῦχος, τὸ τέταρτο τοῦ 91ου τόμου τοῦ περιοδικοῦ *Θεολογία*, εἶναι ποικίλης ὕλης καὶ περιλαμβάνει ἄρθρα θεολογικοῦ κυρίως –ἀλλὰ καὶ εὐρύτερου ἐπιστημονικοῦ– ἐνδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα ὡς πρῶτο ἄρθρο στὸ παρὸν τεῦχος δημοσιεύεται ἡ μελέτη τοῦ Ὁμοτ. Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Ἐμμ. Περσελῆ με θέμα: «Ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ διάσταση τῆς παιδείας καὶ μόρφωση τοῦ χαρακτῆρα» καὶ ἀκολουθεῖ τὸ ἄρθρο τοῦ Ἀχ. Παπατόλιου ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἱεραποστολὴ καὶ κοινωνία». Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Δημ. Κεραμιδᾶς πραγματεύεται διεξοδικὰ τὸ θέμα: «Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλῃ Σύνοδος καὶ ἡ ὀρθόδοξη διασπορά. Ἐθνικοὶ πειρασμοὶ καὶ ἱεραποστολικὲς προκλήσεις». Ἐπεταὶ τὸ ἄρθρο τοῦ Νικ. Τσερέβελοῦ ὑπὸ τὸν τίτλο: «Τὸ περιοδικὸ *Πάντα τὰ ἔθνη* ὡς ἀγωγὸς μετὰδοσης τῆς Ὀρθόδοξης μαρτυρίας στὴν οἰκουμένη. Ἐπικοινωνιακὴ προσέγγιση».

Ἀκολουθῶς δημοσιεύεται ἡ μελέτη τῆς Ἀλεξάνδρας Κουρουτάκη με θέμα: «Βυζαντινὴ παράδοση καὶ δυτικὲς ἐπιδράσεις στὴν ὀρθόδοξη ζωγραφικὴ θρησκευτικῶν εἰκόνων στὴν πόλη τῶν Χανίων (Κρήτη) κατὰ τὸν 20ὸ αἰῶνα» καὶ ἐν συνεχείᾳ τὸ ἄρθρο τοῦ πρωτοπρ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ Ἐκκλησία ὡς “τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰῶνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν – νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἀγίοις αὐτοῦ”». Ἡ ἐπόμενη μελέτη τοῦ τεύχους εἶναι τοῦ Φ. Παπανικολάου με θέμα: «Ἡ Νοερὰ Προσευχὴ στὸ περὶ Προσευχῆς ἔργο τοῦ Ὁσίου Νείλου τοῦ Ἀσκητοῦ» καὶ ἔπεται τὸ ἄρθρο τοῦ Ἀν. Ἀκριδα ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ σχέση Ἰουδαίων καὶ Χριστιανῶν στὸ ἔργο τοῦ Ἰουστίνου Διάλογος πρὸς Τρύφωνα».

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Σοφία Καραγεωργάκη ἐρευνᾷ τὸ θέμα: «Γνώση τοῦ Θεοῦ – Θέωση στὴν παλαμικὴ θεολογία» καὶ ἔπειτα ἡ Χρυσὴ Χρυσανθακοπούλου μελετᾷ «Τὰ χριστιανικὰ στοιχεῖα τοῦ πρωτοβυζαντινοῦ οἴκου ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου». Τέλος ὁ Στ. Στεφανίδης ἐξετάζει τὸ θέμα: «Πατριάρχης Ἰωακείμ Γ' (Ἀ' πατριαρχία 1878-1884) καὶ ἐθνικὸ κέντρο».

Μετὰ ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα ἄρθρα, στὴ στήλη «Ἰδιόμελα» δημοσιεύεται ἡ μελέτη τῆς Καθ. Ally Kateusz σὲ μετάφραση τοῦ Ὅμοτ. Καθηγητοῦ τοῦ Α.Π.Θ. Πέτρου Βασιλειάδη, ὑπὸ τὸν τίτλο: «Χριστιανὲς γυναῖκες στὴν Ἁγία Τράπεζα: Ἀρχαῖες μαρτυρίες γιὰ τὴν ἀνασύσταση τοῦ θεσμοῦ τῶν Διακονισσῶν». Ἀκολούθως στὴ νέα στήλη «Κριτικά», ὁ ἀρχιμ. Χριστόδουλος Ταμπούκος ἐκφράζει τὴν προσωπικὴ του «Κριτικὴ τοποθέτηση ἐπὶ τοῦ ἄρθρου τοῦ δρ. Ἀνδρέα Ζαχαρίου ὑπὸ τὸν τίτλο: “Ἡ θεολογικῶς ἀποκλίνουσα ἀντίληψη τοῦ Γρηγορίου Ἀκινδύνου γιὰ τοὺς ἀγγέλους”».

Τὸ τεῦχος ὀλοκληρώνεται μὲ τὶς καθιερωμένες μόνιμες στήλες του, στὶς ὁποῖες ὁ ἀναγνώστης μπορεῖ νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὰ συμβαίνοντα στὸν ὀρθόδοξο καὶ διαχριστιανικὸ κόσμο, ἤτοι τὰ «Θεολογικὰ Χρονικά» ποὺ περιλαμβάνουν ἀναφορὲς σὲ ἐπιστημονικὰ συνέδρια καὶ γεγονότα, τὰ «Περιοδικὰ Ἀνάλεκτα» στὰ ὁποῖα γίνεται ἐπισκόπηση διεθνῶν ἐπιστημονικῶν θεολογικῶν περιοδικῶν, τὸ «Βιβλιοστάσιον» ὅπου δημοσιεύονται βιβλιοκρισίαι καὶ παρουσιάσεις βιβλίων καὶ τὸ «Ἐπιστημονικὸν Ἀναλόγιον» στὸ ὁποῖο καταγράφονται βιβλιογραφικὰ οἱ πρόσφατες θεολογικοῦ ἐνδιαφέροντος ἐκδόσεις.

Τὸ ἐπόμενο τεῦχος τῆς Θεολογίας [92, 1 (2021)] θὰ εἶναι τὸ δεῦτερο τεῦχος μὲ τὸ ὁποῖο ὀλοκληρώνεται τὸ ἀφιέρωμα τοῦ περιοδικοῦ στὸ θέμα: «Ἀνθρωπολογία καὶ Μετανεωτερικότητα II» ποὺ θὰ ἐκδοθεῖ τὸν Ἰούνιο τοῦ τρέχοντος ἔτους.

Ἀλέξανδρος Κατσιάρας
Διευθυντὴς Συντάξεως