

Προλογικὸ

Τὸ παρὸν τεύχος, τὸ τέταρτο τοῦ 92ου τόμου τοῦ περιοδικοῦ *Θεολογία*, εἶναι ποικίλης ὕλης καὶ περιλαμβάνει ἄρθρα θεολογικοῦ κυρίως –ἀλλὰ καὶ εὐρύτερου ἐπιστημονικοῦ– ἐνδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, ὡς πρῶτο ἄρθρο στὸ παρὸν τεύχος δημοσιεύεται τὸ ἄρθρο τοῦ Ὁμοτ. Καθηγητοῦ τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Δημητρίου Β. Γόνη ὑπὸ τὸν τίτλο: «Νέων Πατρῶν (Ἰπάτης) Ἰωσήφ (1644-1657;);» καὶ ἀκολουθεῖ ἡ μελέτη τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Δημητρίου Μόσχου μὲ θέμα: «Ἰερωσύνη καὶ Μαρτύριο ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς Ἰγνατίου Ἀντιοχείας ἕως τὸ Μαρτύριο Πολυκάρπου – Συμβολὴ στὴ θεολογικὴ κατανόηση τῆς ἐξέλιξης τῶν θεσμῶν τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας». Ἐν συνεχείᾳ δημοσιεύεται τὸ ἄρθρο τοῦ Ἐπίκ. Καθηγητοῦ τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Σταύρου Γιαγκάζογλου μὲ τίτλο: «Ἡ Ἐκκλησία ὡς κοινωνία πίστεως, λατρείας καὶ ζωῆς – Ἐκκλησιολογικὲς προκλήσεις καὶ ἀντινομίες στὸν καιρὸ τῆς πανδημίας καὶ τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων» καὶ ἔπεται ἡ μελέτη τοῦ δρ. Θεοφίλου Ἀμπατζίδη μὲ θέμα: «“Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν” (Ματθ. 6, 24). Συμβολὴ στὴν ἱστοριοδογματικὴ προσέγγιση τῆς διαρκχοῦς αἵρεσης τῶν Μεσσαλιανῶν».

Τὸ ἐπόμενο ἄρθρο τοῦ τεύχους εἶναι τοῦ δρ. Φωτίου Παπανικολάου ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ διδασχὴ τοῦ ἀγίου Διαδόχου Φωτικῆς γιὰ τὴ σύναψη Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου: καρπὸς ἀγιογραφικοῦ ὑπομνηματισμοῦ μέσα ἀπὸ τὴν ἀσκητικὴ του ἐμπειρία». Ἀκολουθεῖ τὸ ἀγγλόγλωσσο ἄρθρο τῶν δρ. Alexandru Nicoarǎ καὶ δρ. Bogdan Ionescu μὲ θέμα: “The Knowledge of God in the Light of Contemporary Gnoseology in Saint Basil the Great” καὶ ἔπειτα δημοσιεύεται ἡ μελέτη τοῦ Ἀχιλλέα Δελλόπουλου ὑπὸ τὸν τίτλο: «Ἡ θεανδροικὴ ἐνέργεια ὡς τετμημένη καύση καὶ κεκαυμένη τομῆ. Τὰ παραδείγματα στὴ Χριστολογία τοῦ Ἀγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ». Ἐν συνεχείᾳ δημοσιεύεται στὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα τὸ ἄρθρο τοῦ δρ. Ἡλία Μαζοκοπάκη, Πλοιάρχου (ΥΤ), μὲ τίτλο: “Stress-related fatal

cardiovascular events in the Holy Bible” και έπεται ή μελέτη του δρ. Δημητρίου Άθανασίου με θέμα: «Ή συνάντηση Όρθοδοξίας και Ίσλάμ: Ή Βυζαντινή και άραβόφωνη άντισλαμική και άπολογητική γραμματεία και ή σύγχρονη πραγματικότητα». Τέλος ό δρ. Άθανάσιος Μπότας και ή Άθανασία Κρικώνη πραγματεύονται τó θέμα: «Έπιχειρώντας –στο πλαίσιο τής θρησκευτικής εκπαίδευσης– νά σχεδιάσουμε μιá καινοτόμο πρόταση στην κατεύθυνση τής άειφορίας».

Μετά άπό τά προαναφερθέντα άρθρα, στη στήλη «Ίδιόμελα» δημοσιεύεται τó πρώτο μέρος, σε έλληνική μετάφραση άπό τόν δρ. Νικόλαο Άσπρούλη, του κειμένου: «Διακονώντας τήν Κοινωνία. Έπανεξετάζοντας τή σχέση μεταξύ πρωτείου και συνοδικότητας», τó όποιο έξεπόνησε ή Μικτή Όμάδα Έργασίας Όρθοδόξων-Καθολικών «Άγιος Είρηναίος».

Τó τεύχος όλοκληρώνεται με τες καθιερωμένες μόνιμες στήλες του, στις όποιες ό άναγνώστης μπορεί νά ένημερωθεί για τά συμβαίνοντα στον όρθόδοξο και διαχριστιανικό κόσμο, ήτοι τά «Θεολογικά Χρονικά» που περιλαμβάνουν άναφορές σε έπιστημονικά συνέδρια και γεγονότα, τά «Περιοδικά Άνάλεκτα» στα όποια γίνεται έπισκόπηση διεθνών έπιστημονικών θεολογικών περιοδικών, τó «Βιβλιοστάσιον» όπου δημοσιεύονται βιβλιοκρισίες και παρουσιάσεις βιβλίων και τó «Έπιστημονικόν Άναλόγιον» στο όποιο καταγράφονται βιβλιογραφικά οί πρόσφατες θεολογικού ένδιαφέροντος εκδόσεις.

Τó έπόμενο τεύχος τής Θεολογίας [τ. 93, 1 (2022)] θά εΐναι τó δεύτερο άφιερωματικό τεύχος στην Έλευθερία, με άφορμή τήν έπέτειο των 200 έτών άπό τήν Έλληνική Έπανάσταση του 1821, και θά εκδοθεί τόν προσεχή Ίούνιο.

Άλέξανδρος Κατσιάρας
Διευθυντής Συντάξεως