

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΛΑΟ

## ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

9 ΜΑΪΟΥ 1950

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, συμμετέχουσα στόν ἑορτασμό τῆς «Ἡμέρας τῆς Εὐρώπης», τῆς ἐπετείου τῆς 9<sup>ης</sup> Μαΐου 1950, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὁ Γάλλος Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Ρομπέρ Σουμάν, στήν Αἴθουσα τοῦ Ὀρολογίου τοῦ Γαλλικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, δημοσιοποίησε τή «Διακήρυξη τοῦ Ρομπέρ Σουμάν», μέ τήν ὁποία κάλεσε ὅλα τά κράτη τῆς Εὐρώπης σέ εἰρηνική καί ὑπερεθνική συνεργασία σέ δύο προϊόντα, στόν Ἴνθρακα καί τόν Χάλυβα, ἀπευθύνεται στόν Ἑλληνικό Λαό καί στούς Λαούς τῆς Εὐρώπης γιά νά τούς θυμίσει τήν ἱστορία καί τή σπουδαιότητα τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἡμέρας αὐτῆς. Ἡ πρόσκληση ὀδήγησε στήν ἴδρυση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας Ἴνθρακα καί Χάλυβα (ΕΚΑΧ), πού ἀποτελέσσε τόν προάγγελο τῆς ἴδρυσης τῆς ΕΟΚ τό 1957 καί τῆς Ε.Ε. τό 1992.

Ἀπό τότε ἡ 9<sup>η</sup> Μαΐου 1950 ἀποτελεῖ τήν ἐπίσημη ἀφετηρία τῆς εὐρωπαϊκῆς ἐνοποιητικῆς προσπάθειας, πού εἶχε καί ἔχει ὡς ἀποστολή τήν Εἰρήνη, τήν Εὐημερία καί τήν Ἀλληλεγγύη τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης. Στά ἐξήντα ὀκτώ (68) αὐτά χρόνια, τό εὐρωπαϊκό ἐνοποιητικό ἐγχείρημα ἀπεδεί-

χθη ἀπόλυτα ἐπιτυχημένο, ἀφοῦ οἱ στόχοι του ἔχουν ἐπιτευχθεῖ σέ μεγάλο βαθμό. Ἡ γηραιά μας ἡπειρος ἀπολαύει μιᾶς πρωτοφανοῦς περιόδου Εἰρήνης στήν ἱστορία της, μετουσιώνοντας σέ πράξη τήν ψαλμωδία τῶν ἀγγέλων κατά τή γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ «...ἐπί Γῆς Εἰρήνη...».

Ἡ Ἐκκλησία μιλάει στά παιδιά της  
μέ τή γλώσσα τῆς Εὐθύνης,  
τῆς Ἀλήθειας καί τῆς Ἀγάπης

ΜΑΪΟΣ  
2018

50

Στά χρόνια αυτά, η Ειρήνη έχει εδραιωθεί στην ένωσιακή επικράτεια, σέ μιά περιοχή πού κατά τό παρελθόν ό πόλεμος άποτελοΰσε σύνηθες φαινόμενο. Δέν πρέπει νά λησμονοΰμε τό γεγονός ότι η εϋρωπαϊκή ένοποιητική προσπάθεια ξεπήδησε μέσα άπό τή φρίκη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τή διάρκεια του όποιου έχασαν τή ζωή τους περίπου έξήντα (60) έκατομμύρια συνανθρώπων μας.

Άλλά και η Εϋμερία έχει σέ μεγάλο βαθμό έπιτευχθεί, άφου η Ένωμένη Εϋρώπη άποτελεί μιά άπό τίς πιό εϋημεροΰσες περιοχές του πλανήτη μας. Άσφαλώς η φτώχεια δέν έξαλείφθηκε, άλλα μειώθηκε σημαντικά και οι φτωχοί λιγόστεψαν και ό άγώνας γιά τήν καταπολέμηση της άνέχειας συνεχίζεται.

Ός προς τήν Άλληηλεγγύη, η Εϋρωπαϊκή Ένωση στό έξωτερικό άποτελεί τή μεγαλύτερη άνθρωπιστική δύναμη στον πλανήτη, παρέχουσα τεράστια βοήθεια στους λαούς πού λιμοκτονοΰν, ένώ στό έσωτερικό έκδηλώνει τήν άλληηλεγγύη της μέ τή μεταφορά τεράστιων οικονομικών πόρων, μέσω των Πακέτων Ντελόρ I και II, του ΕΣΠΑ κ.λπ. άπό τά κράτη-μέλη πού παρουσιάζουν οικονομική άνάπτυξη στά κράτη-μέλη πού έμφανίζουν οικονομική ύστέρηση. Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας έχει γίνει άποδέκτης μεγάλων οικονομικών ενισχύσεων, άφου όλα τά δημόσια έργα, όλα τά προγράμματα και όλες οι πολιτικές χρηματοδοτοΰνται δωρεάν άπό τά Ταμεία της Ε.Ε. σέ ποσοστό πού υπερβαίνει τό 70% του συνολικού κόστους.

Άλλά και κατά τή διάρκεια της οικονομικής κρίσης των τελευταίων όκτώ έτών, τά κράτη-μέλη της Ε.Ε. έπέδειξαν τήν άλληηλεγγύη τους, τό καθένα ξεχωριστά, προς τήν Ελλάδα μέ τον δανεισμό του πρωτοφανούς ποσοΰ των 300 και πλέον

δισ. εϋρώ, του μεγαλύτερου διακρατικού δανείου πού χορηγήθηκε ποτέ στη νομισματική ιστορία της άνθρωπότητας, υπό όρους πιό εϋνοϊκούς άπό αυτούς πού η Ελλάδα μόνη της μπορούσε νά έπιτύχει στη διεθνή χρηματαγορά, τελικά δέ σήμερα, μέ έπιτόκια πού δέν υπερβαίνουν τή μονάδα, μέ μοναδική άπαίτηση τον έκσυγχρονισμό του κράτους και της έλληνικης οικονομίας και κοινωνίας, καθώς οι διεθνείς πολιτικές, οικονομικές και έπιστημονικές έξελίξεις επιβάλλουν έπιτακτικά τήν υιοθέτηση των άναγκαίων μεταρρυθμίσεων.

Η έπιτυχία του εϋρωπαϊκού ένοποιητικού έγχειρήματος άποδεικνύεται πρωτίστως και άπό τό γεγονός ότι ό άριθμός των κρατών-μελών της Ε.Ε. συνεχώς αυξάνεται και άπό τά αρχικά έξι κράτη-μέλη έχουν γίνει είκοσι όκτώ (28), ένώ υπάρχουν 5-6 χώρες, κυρίως των δυτικών Βαλκανίων, πού έχουν ζητήσει ένταξη και τό αίτημά τους έξετάζεται. Μέ τον τρόπο αυτό, πλίν έλαχίστων έξαιρέσεων, τά γεωγραφικά όρια της Ε.Ε. σήμερα συμπιπτουν μέ αυτά της Εϋρωπαϊκής Ηπειρου.

Τά έπιτεύγματα της εϋρωπαϊκής ένοποιητικής προσπάθειας είναι πολλά, χωρίς νά λείπουν τά λάθη, οι άστοχίες και τά προβλήματα. Στην κατηγορία των μεγάλων έπιτευγμάτων της Ε.Ε. περιλαμβάνονται η δημιουργία της τεράστιας ένοποιημένης έσωτερικής άγορας των περίπου 500 εκατομμυρίων πολιτών, έντός της όποιας τά πρόσωπα, τά έμπορεύματα, οι υπηρεσίες και τά κεφάλαια κινοΰνται έλεύθερα χωρίς έθνικά σύνορα, δασμούς και λοιπούς περιορισμούς, ένώ δημιουργήθηκε αντίστοιχα ό Χώρος Έλευθερίας, Άσφάλειας και Δικαιοσύνης χωρίς έσωτερικά σύνορα, έντός του όποιου εξασφαλίζεται η έλεύθερη κίνηση των προσώπων. Άλλη

μεγάλη επιτυχία της Ε.Ε. αποτελεί η υιοθέτηση του ευρώ, του κοινού νομίσματος, που είναι ένα από τα δύο σταθερότερα νομίσματα του πλανήτη.

Η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενοποίησης έχει μεγάλο δρόμο μπροστά της, μέ πολλές κοινές πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση του οράματος των θεμελιωτών της. Μεταξύ άλλων, η Ε.Ε. πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές που θα αποβλέπουν στη δημιουργία του ευρωστρατού, ο οποίος θα εξασφαλίζει την έδαφική ακεραιότητα των κρατών-μελών της και θα συμβάλει στην αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, ενώ παράλληλα θα λάβει μέτρα για μία γνήσια μεταναστευτική πολιτική, η οποία θα σέβεται τό από τό Διεθνές Δίκαιο αναγνωριζόμενο σέ κάθε διωκόμενο άνθρωπο δικαίωμα του Άσύλου και θα υποβάλει τή μετανάστευση σέ κανόνες, ώστε νά σωθούν οί στρατιές τών δυστυχισμένων ανθρώπων που ως ναυαγοί περισυλλέγονται καθημερινά στά έλληνικά νησιά και τίς άλλες χώρες τής Μεσογείου.

Η Ε.Ε. οφείλει νά βοηθήσει τούς λαούς τής Άσίας και τής Άφρικής, επιβάλλοντας πρώτα απ' όλα τήν Ειρήνη στίς χώρες αυτές, αλλά παράλληλα δημιουργώντας τίς κατάλληλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δομές, ώστε οί χώρες αυτές νά αναπτυχθούν οικονομικά και κοινωνικά, και οί πολίτες τους νά γίνουν κύριοι τής χώρας τους και όχι ναυαγοί στή Μεσόγειο Θάλασσα ή τό Αιγαίο Πέλαγος. Μέ τόν τρόπο αυτόν, οί πολίτες τής Άσίας και τής Άφρικής θά μείνουν στίς πατρίδες τους και θά παύσουν νά αποτελούν τά θύματα αδίστακτων διακινητών.

Παράλληλα, για τή δημιουργία τής Όμοσπονδιακής Εύρώπης, οφείλουμε νά

σχηματίσουμε έντός αυτής κοινωνίες μέ έσωτερική συνοχή και ένότητα. Και τοῦτο θά έπιτευχθεί μόνο όταν η ευρωπαϊκή ένοποίηση στηριχθεί στόν κοινό μας ευρωπαϊκό πολιτισμό, τά θεμέλια του οποίου αποτελούν τό Άρχαιο Έλληνικό Πνεῦμα, η θεσμική θεμελίωση τής Ρωμαϊκής και άργότερα τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και η Χριστιανική Διδασκαλία. Μόνο έτσι θά διαφυλαχθεί η πολιτισμική ταυτότητα τής Εύρώπης και θά εξασφαλιστεί η έσωτερική συνοχή και ένότητα τής Ε.Ε., και θά επικρατήσουν έντός αυτής οί αρχές και οί αξίες τής Ένωσης, ο σεβασμός τής Άνθρώπινης Άξιοπρέπειας, τής έλευθερίας, τής Δημοκρατίας, τής ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μεγάλη προσοχή πρέπει επίσης νά δώσει η Ε.Ε. και στό δημογραφικό πρόβλημα τής Εύρώπης. Οί γεννήσεις μειώνονται επικίνδυνα και σύντομα οί Εύρωπαίοι θά γίνουν μειοψηφία μέσα στήν πατρίδα τους. Οί φόβοι του μεταναστευτικού και του δημογραφικού προβλήματος έχουν όδηγήσει στήν αναβίωση τών φαντασμάτων του παρελθόντος, του Ναζισμού και του Φασισμού, γι' αυτό η ένωμένη Εύρωπη πρέπει νά λάβει μέτρα ώστε νά κλείσει όριστικά η πόρτα αυτού του εφιάλητη. Χρειάζονται γενναία μέτρα στήριξης τής οικογένειας και ενθάρρυνσης τών συζύγων νά αποκτήσουν τουλάχιστον τρία παιδιά.

Όσοι άμφισβητούν τά έπιτεύγματα τής ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι χρήσιμο νά αναλογιστούν τήν κατάσταση που επικρατεί στίς άλλες γωνίες του πλανήτη μας σήμερα, καθώς και τήν κατάσταση που επικρατούσε στήν Εύρωπη μας λίγες δεκαετίες πριν, ιδίως άμέσως μετά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Χρήσιμο είναι επίσης

τό έρώτημα ως προς τό τί ἄλλο θά μπορούσε νά κάνει ἡ Εὐρώπη καί τά κράτη-μέλη της ἄν δέν εἶχε ἀκολουθήσει τήν ἐνοποιητική προσπάθεια. Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι θά ἐπικρατοῦσαν οἱ διμερεῖς συμμαχίες, φιλίες ἀλλήλα καί ἀντιθέσεις μεταξύ τῶν ἐθνικῶν κρατῶν, ὅπως καί κατά τό παρελθόν, οἱ ὁποῖες κάτω ἀπό συγκεκριμένες συνθήκες θά μπορούσαν νά ὀδηγήσουν σέ νέο πόλεμο μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες, περισσότερο καταστροφικές ἀπό αὐτές τοῦ τελευταίου μεγάλου πολέμου.

Ὑπό τήν ἔννοια αὐτή, ἡ εὐρωπαϊκή ἐνοποιητική διαδικασία ἦταν ὁ μόνος ἐνδεξιγμένος δρόμος πού ἄνοιξε τήν 9<sup>η</sup> Μαΐου τοῦ 1950, ὥστε ἡ γηραιά μας ἥπειρος καί οἱ ἴλαοί της νά βαδίσουν τόν δρόμο τῆς Εἰρήνης καί τῆς Εὐημερίας. Τόν δρόμο αὐτό πού ὄνειρεύτηκαν οἱ θεμελιωτές της πρέπει νά υἱοθετήσουν ὅλοι οἱ σημερινοί Εὐρωπαῖοι καί νά ἐργαστοῦν πρὸς τήν κατεύθυνση αὐτή, ὥστε ὅλοι μας νά εἴμαστε ὑπερήφανοι γιά τήν Ἐνωμένη Εὐρώπη πού δημιουργοῦμε.



Γιά περισσότερες πληροφορίες στό διαδίκτυο

1. [www.ecclesia.gr](http://www.ecclesia.gr)

2. [www.apostoliki-diakonia.gr](http://www.apostoliki-diakonia.gr)

«ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ». Ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,  
Ἰασιῶ 1 – 115 21 Ἀθήνα, τηλέφωνο 210-7272.204.

Διανέμεται δωρεάν μέ τή φροντίδα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων.

Ἐκ τοῦ Τυπογραφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.